

Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗ

# Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΛΕΞΗ - ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Συμβολή στην ιστορία της



ΑΝΑΤΤΙΟ  
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1982



Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗ

# Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΛΕΞΗ - ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Συμβολή στην ιστορία της



κωδ. εγγ. 6603

ΑΝΑΤΤΙΟ  
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1982



ΘΑΥΝΗ

Στὴ μ ν ή μ η

τῶν ἀδελφῶν μου:

ΝΙΚΟΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΥ,  
ΘΕΟΦΑΝΗ & ΑΡΙΣΤΕΑΣ,

πὸν φιερούγισαν

πρὶν τὰ γνωρίσω.



## Ο Δ Υ Ν Η

Ἐκεῖνος πού θέλει νὰ γνωρίσει τὸ πόσο εἴμαστε σήμερα χριστιανοί, ἐννοῶ πραγματικοὶ καὶ ζωντανοί, δὲν χρειάζεται νὰ σπουδάσει θεολογία, ἢ νὰ γνωρίσει μεγαλόσχημους κληρικούς γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ σχετικά.

Μιὰ επίσκεψη ἂν κάνει σὲ μερικὰ μοναστήρια, ἀπ' αὐτὰ πού δὲν ἔχουν μοναχοὺς, θὰ διαπιστώσει μὲ πολλὴ ὀδύνη τὴν ἐγκατάλειψή τους καὶ θὰ συμπεράνει σωστὰ ὅτι ἐμεῖς οἱ τωρινοὶ ἄνθρωποι, πού στὴν ταυτότητα γραφόμαστε μὲ τρανὰ γράμματα ὡς «χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι», δὲν εἴμαστε τίποτε μπροστὰ στοὺς παλιούς χριστιανούς, αὐτοὺς πού ζήσανε στὴν ἅγια βυζαντινὴ ἐποχὴ καὶ στὴν πικρὴ τουρκοκρατία.

Θὰ τὸν πιάσει ἀσταμάτητος θρῆνος σὰν δεῖ αὐτὰ τὰ ἱερά καταγώγια νὰ εἶναι ρημαγμένα, νὰ εἶναι ἐτοιμόρροπα τὰ καθολικά τους, νὰ ἔχουν σωριαστεῖ τὰ διάφορα κτίσματά τους!

Τὸ παρακάτω κείμενο, πού γράφτηκε καὶ μὲ πόνο, εἶναι συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς Μακραλέξη.

Ἄ ν ο ι ξ η 1982

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗΣ  
Π ρ ε σ β ὺ τ ε ρ ο ς