

ΑΚΑΝΘΙΩΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ
Τεύχος 3^ο Δεκέμβριος 2004



ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ

Ευχές από το Δήμαρχο Μαστοροχωρίων Κοσμά Σδούκο

Κύριε Πρόεδρε,

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, θέλω μέσα από το περιοδικό σας να απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου προς εσένα προσωπικά, αλλά και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας.

Να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για τη δράση σας και τις δραστηριότητές σας και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη, την ίδια δημιουργικότητα και τον τόπο σας και τον τόπο μας.

Να επαναλάβω ότι ο Δήμος μας, στο μέτρο του δυνατού, θα είναι συμπαραστάτης σας σε όλες τις προσπάθειές σας.

Μέσω επίσης του περιοδικού σας θέλω να απευθύνω για τις άγιες αυτές μέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους, τις θερμότερες ευχές μου προς όλους τους Καντσιώτες, αλλά και προς όλους τους δημότες του Δήμου Μαστοροχωρίων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Κοσμάς Σδούκος
Δήμαρχος Μαστοροχωρίων

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας και η προσωρινή συντακτική ομάδα του περιοδικού “τα Καντσιώτικα”, αποφάσισε, αρχής γενομένης από το 3^ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, να αλλάξει σχήμα κάνοντάς το έτσι πιο λειτουργικό και οικείο με την προσδοκία να αυξήσουμε τις σελίδες του με θέματα πέρα από την τρέχουσα ειδησιογραφία, κυρίως πολιτιστικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, με τη συνδρομή όλων σας.

Δ.Σ.

Νέα για τις δραστηριότητες της Αδελφότητάς μας

Εκδρομή για τους Νέους μας

Την **Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2004** με πούλμαν που διέθεσε ο Δήμος Κόνιτσας, και με την συμμετοχή 22 συνολικά κοριτσιών και αγοριών του χωριού, πάνω από 18 χρονών, πραγματοποιήθηκε εκδρομή - επίσκεψη γνωριμίας στην Πυρσόγιαννη, έδρα του Δήμου Μαστοροχωρίων, στο Πάπιγκο και στον Βοϊδομάτη.



Με αναχώρηση από την Δροσοπηγή, 8.00 η ώρα το πρωί, τους νεολαίους υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Κοσμάς Σδούκος. Ξεναγήθηκαν στους χώρους του Δημαρχείου και ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους νεολαίους για την δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος, και ειδικά, στην προσπάθεια υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του μνημειακού πλούτου της περιοχής. Στόχος, τόνισε ο Δήμαρχος με έμφαση, είναι ένα υψηλού βαθμού ποιοτικό έργο, με σεβασμό στην παράδοση και στους θεσμούς, στην ιστορία των κατασκευών, στην αισθητική και μνημειακή αξία στη λειτουργική τους αναγκαιότητα.

Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στο κτίριο του "Μουσείου Μαστόρων" και τα παιδιά με θαυμασμό σχολίασαν θετικά την προσπάθεια και την ποιοτική δουλειά που έγινε.

Ο Δήμαρχος προσέφερε καφέδες και αναψυκτικά στον ξενώνα του χωριού. Ενθουσιασμένα τα παιδιά ευχαρίστησαν το Δήμαρχο και τον Πάρεδρο της

Πυρσόγιαννης, Βατσκαλή Μιχάλη, και το πούλμαν αναχώρησε για το Πάπιγκο. Εκεί έγινε ξενάγηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης καθώς και στα αξιοθέατα του χωριού.

Το φαγητό στην ταβέρνα δίπλα στο Βοϊδομάτη, έδωσε την ευκαιρία για πολλές συζητήσεις και αλληλογνωριμία των παιδιών.

Με πολλές, καλές αναμνήσεις και με τραγούδια η εκδρομή τελείωσε με την επιστροφή στο χωριό στις 8.00 το βράδυ.

Αιμοδοσία στη Δροσοπηγή

Την **Παρασκευή 13 Αυγούστου 2004**, κινητή μονάδα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου η Αδελφότητα διατηρεί μία από τις δύο Τράπεζες Αίματος που έχει δημιουργήσει, ήρθε στο χωριό μας και πραγματοποίησε και φέτος την ετήσια αιμοληψία, σε αίθουσα στο πρώην Νηπιαγωγείο.



Συνολικά προσφέρθηκαν 17 φιάλες αίματος.

Οι Αιμοδότες μας: Μακρής Βασίλειος του Γεωργίου, Ζιώγας Παύλος, Τζίμος Γεώργιος, Κοτολούλης Γεώργιος, Μουκούλης Αθανάσιος, Καπλάνης Χρήστος, Μουκούλης Κήρυκας, Σπέλλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Σιούτης Δημήτριος, Ζιώγας Βασίλειος του Θωμά, Τζιμούλης Νικόλαος, Σπέλλας Κωνσταντίνος του Ηλία, Σίμος Κωνσταντίνος του Παύλου, Ζιώγα Αγνή συζ. Θωμά, Ζιώγας Θεοδόσιος, Κοτολούλης Χρήστος του Γεωργίου, Βασιλούλης Γρηγόριος.

Υπήρξαν όμως και 8 συγχωριανές - νοί μας που ενώ προσήλθαν στην αιμοδοσία κρίθηκε ότι δεν πρέπει να δώσουν αίμα για κάποιους λόγους:

Σπέλλας Χρήστος του Κωνσταντίνου, Ζιώγα - Καθάριου Αλεξάνδρα, Καπλάνη Σεβαστή, Καθάριου Ντίνα, Κοτολούλης Αντώνιος, Τσόγκα Αφροδίτη, Τζιμούλης Κωνσταντίνος, Λέκκας Αλέξανδρος.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τους συγχωριανούς μας, για αυτή την υψηλής ευαισθησίας και ανθρωπιάς εκδήλωση, και εύχεται αυτή η πρωτοβουλία τους να γίνει παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης σε όλους μας.

Εθελοντισμός

Παραμονές δεκαπενταύγουστου γυναίκες και άνδρες, πρόθυμα και μαζικά, όπως κάθε χρόνο, προσέτρεξαν για να ετοιμάσουν το εξωκλήσι της Παναγίας για τον εορτασμό του. Φανερή η χαρά στα πρόσωπα όλων για την παρέμβαση και διαμόρφωση - με έξοδα του Δήμου Μαστοροχωρίων - του προαυλίου χώρου της εκκλησίας, που τόνισε την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου αυτού και άλλαξε την αισθητική του χώρου.



Η Συνέλευση της Αδελφότητας

Το Σάββατο, 14 Αυγούστου 2004, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας στο Κοινοτικό Κατάστημα. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ., τοποθέτηση μελών, προτάσεις και κριτικές αντάμωσαν σε ένα γόνιμο διάλογο. Καταγράφεται, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μια ενεργητική παρουσία των μελών, ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τα δρώμενα της Αδελφότητας και του χωριού γενικότερα και μια θέληση για συμμετοχή και προσφορά. Συμμετοχή 75 άτομα περίπου και η έλλειψη χώρου εμπόδιζε την παρουσία των αργοπορημένων. Πάντως, έστω και όρθιοι πολλοί έξω από την αίθουσα, πεισματικά ήθελαν να δηλώσουν την παρουσία τους.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στη Δροσοπηγή Αύγουστος 2004

Αγώνες ανώμαλου δρόμου παιδιών δημοτικού και γυμνασίου

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για 2η χρονιά οι αγώνες ανωμάλου δρόμου, που είχαν εκκίνηση και τερματισμό την κεντρική πλατεία του χωριού.

Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκαν αναμνηστικές μπλούζες με το σήμα της Αδελφότητας καθώς και διπλώματα συμμετοχής.

Στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες απονεμήθηκαν κύπελλα και μετάλλια.

Στους αγώνες πήραν μέρος:

Κορίτσια Δημοτικού: Αθανασίου Βασιλική (1993), Γκαρτζόνικα Δήμητρα (1994), Τσιγκούλη Ηλιάννα (1997), Ζιώγα Κωνσταντίνα (1993), Μακρή Ιωάννα (1996), Σαλομίδη Άννα (1998), Ρέππα Ιωάννα (1998), Καθάριου Γεωργία (1996), Κουτρουμπίνα Χριστίνα (1997), Καθάριου Αριάδνη (2000), Πατλάκα Μαρία (1999), Μουκούλη Βασιλική (2000)

Αγόρια Δημοτικού: Μακρής Γεώργιος (1993), Ζιώγας Γεώργιος (1993), Κουτρουμπίνας Χαρίλαος (1993), Βαζούκης Αιμίλιος (1994), Κοτολούλης Νικόλαος (1993), Κοτολούλης Ευάγγελος (1996), Λέκκας Κωνσταντίνος (1995), Βαζούκης Απόστολος (1996), Ζώτος Κωνσταντίνος (1994), Ζώτος Νικόλαος (1994), Σιούπης Σπύρος (1992), Βαζούκης Θωμάς (1997), Σπέλλας Βασίλειος (1996), Τσιγκούλης Νικόλαος (1993), Σιούπης Σπυρίδων (1997), Καπλάνης Ορέστης (1995), Κοτσίνας Ρόμπερτ (1997), Κοτσίνας Αλέξης (1992), Κιουσόγλου Ιωάννης (1998), Κιουσόγλου Παναγιώτης (1998), Βασιλούλης Νίκος (1994), Σίμος Νικήτας (1996), Σαλομίδης Ιωάννης (1994).

Κορίτσια Γυμνασίου: Τσιγκούλη Ιωάννα (1990).

Αγόρια Γυμνασίου: Καπλάνης Αποστόλης (1991).





Αγώνας Μπάσκετ

Δροσοπηγή - Κεφαλοχώρι

Στις 7.30 το απόγευμα, στο γήπεδο μπάσκετ, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας, πραγματοποιήθηκε αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων της Δροσοπηγής και του Κεφαλοχωρίου.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, αλλά η ομάδα της Δροσοπηγής πιο οργανωμένη και πιο επιθετική, κυριάρχησε στο παιχνίδι και κέρδισε τελικά με σκορ 70 - 44, χαρίζοντας μια λαμπρή νίκη αλλά και μεγάλη συγκίνηση στους συγχωριανούς μας, που είχαν κατακλύσει με την παρουσία τους το γήπεδο.

Οι συνθέσεις των ομάδων είχαν ως εξής:

Δροσοπηγή: Τσολιμίγκας Ευάγγελος, Μούτσης Ιωάννης, Σίμος Ιωάννης, Σπέλλας Κωνσταντίνος, Κατσέφτης Ιωάννης, Μπαρκούζος Ηλίας, Ζιώγα Άρτεμις, Λέκκας Άγγελος, Τσιγκούλης Αχιλλέας, Καπλάνης Απόστολος, με προπονητή τον Καρανικούλη Αθανάσιο.

Κεφαλοχώρι: Νούτσος, Νούτσος Κ., Σδούκος, Φασούλης, Γιάχος, Νούτσος Σ., Καρανίκας.



Συναυλία στη Δροσοπηγή

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2004: Με συμμετοχή όλων των συγχωριανών, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού, κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο, μουσική βραδιά με έντεχνα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Το συγκρότημα της Μαριάννας Τζίμα σκόρπισε κέφι και ικανοποίησε απόλυτα τους παρευρισκόμενους, που χόρευαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν Βουλευτές του Νομού, ο Δήμαρχος Μαστοροχωρίων, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλοί συνδημότες.

Η εκδήλωση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Μαστοροχωρίων και συνδιοργανώθηκε με την Αδελφότητα.



Έναρξη Τριήμερου πανηγυριού 15 Αύγουστου

Το πανηγύρι στο χωριό μας είναι τριήμερο, γίνεται δε ομαδικά στην κεντρική πλατεία, κάτω από τον πλάτανο των 118 ετών, με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο χρόνια τώρα. Φέτος η παρουσία και της ντόπιας παραδοσιακής ορχήστρας του Πανουσάκου - Χριστόπουλου, έδωσε ένα επιπλέον χρώμα, ζωντάνεψε νοσταλγικά μνήμες και παλιές καλές στιγμές.



Το πανηγύρι ξεκίνησε με το χορευτικό συγκρότημα των ανδρών. Μία ιδέα που ξεπήδησε βλέποντας παλιές φωτογραφίες, τις παλιές παρέες και τον τρόπο που γλεντούσαν.

Επτά άνδρες, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, με συνοδεία της ορχήστρας, μπαίνουν από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, στην πλατεία.

Πωγωνίσιο (βαρύ), κοντούλα βλάχα, ζερμοτνό, λαμπαδούλες, τασιά, δερβέναγας και νασιλίτσα, χόρεψαν με τη σειρά οι:

Κουτρουμπίνας Γιάννης, Δημόκας Αχιλέας, Κατσιώτας

Γιάννης, Σιούτης Παύλος, Τζίμος Γιώργος, Σπέλλας Δημήτρης, Σιούτης Βαγγέλης και το κέφι δεν άργησε να ανάψει. Μικροί, Μεγάλοι, Γυναίκες και Άνδρες μπαίνουν στο χορό και το πανηγύρι ξεκίνησε και τράβηξε ίσα με το πρωί, 7 η ώρα ξημερώματα.

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2004:

Το πανηγύρι συνεχίζεται...

Τούτη τη μέρα, το συνηθίζουμε χρόνια τώρα με τη βοήθεια της Σταυρούλας Κουτρουμπίνα.

Δύο χορευτικά συγκροτήματα, το παιδικό και το εφηβικό, δίνουν το γιορταστικό χρώμα, ζωντανεύουν την παράδοση και τα έθιμα, συγκινούν τους παππούδες και τους γονείς, δίνουν ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον.

Χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια, ζέσταναν την ατμόσφαιρα, και έδωσαν την σειρά του χορού, από σεβασμό και σύμφωνα με την ντόπια παράδοση, στους "Μεγαλύτερους" τιμώντας τους κόπους τους και την προσφορά τους στον τόπο.

Οι πιο ηλικιωμένοι λοιπόν ξεκίνησαν τον χορό και άλλοι νεότεροι ανέλαβαν στην συνέχεια να τον φθάσουν ίσα με την ανατολή του ήλιου.

Στο παιδικό συγκρότημα συμμετείχαν 16 κορίτσια και αγόρια: Τσιγκούλη Ιωάννα, Μακρής Γιώργος, Ζώτου Κατερίνα, Μακρή Ιωάννα, Καθάριου Γεωργία, Σωτηρίου Θάνος, Σιούτης Άκης, Καπλάνης Ορέστης, Κουτρουμπίνα Κατερίνα, Ζιώγας Γιώργος, Γκαρτζόνικα Δήμητρα, Σαλωμίδου Άννα, Σιούτης Σπύρος, Καθάριου Αριάδνη, Κουτρουμπίνα Χριστίνα, Σιούτης Μιχάλης.

Στο εφηβικό συγκρότημα συμμετείχαν 9 κορίτσια: Ζιώγα Άρτεμις, Σωτηρίου Σοφία, Ζιώγα Σοφία, Ζιώγα Κωνσταντίνα, Γκαρτζόνικα Παναγιώτα, Κοτσίνα Βιργινία, Σίμου Θεοδώρα, Ζιώγα Εευθερία, Δημητρούλη Αλεξάνδρα.



Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2004:
Και το πανηγύρι ολοκληρώνεται.

Μετά την περσινή επιτυχημένη παρουσία της χορωδίας μας, και φέτος, πλαισιωμένη και με νέα πρόσωπα, με την καθοδήγηση της Θωμαής Κούτουλα μας τραγούδησαν παλιά τραγούδια.

- Κάτω στα δασιά πλατάνια • Πολύ μικρός ορφάνεψα •
- Τρία καλά είναι στον ντουνιά • Μανουσάκια • Κοντούλα λεμονιά • Σεβντάς • Βασιλικέ πλατύφυλλε.

Είχαν ξεκινήσει όμως τραγουδώντας τραγούδια του γάμου και με την συνοδεία της μουσικής ορχήστρας παίρνοντας το νερό, με το στολισμένο «Κακάβι», από τη βρύση της «Χώρας».

Απρόσμενη αλλά και ευχάριστη έκπληξη για τους πολλούς, η εικόνα αυτή σκόρπισε ενθουσιασμό και φούντωσε το κέφι.

Και οι Καντσιώτες εξαντλώντας τις αντοχές τους αλλά και τις αντοχές της μουσικής ορχήστρας έφθασαν «παραδοσιακά» το χορό μέχρι αργά το πρωί. Ήθελαν φαίνεται έτσι να αποθηκεύσουν κέφι και κουράγιο ίσα με του χρόνου, στο επόμενο αντάμωμα, στο επόμενο πανηγύρι.

Στη χορωδία συμμετείχαν 6 γυναίκες και 6 άνδρες:

Κοτσίνα Γιαννούλα, Καθάριου Γεωργία, Ζιώγα Αγγέλα, Κουτρουμπίνα Μαρία, Καπλάνη Σεβαστή, Πατσιώτου Ντίνα, Καθάριος Χαρίλαος, Ζιώγας Γιάννης, Σιούτης Βαγγέλης, Τζιμούλης Νίκος, Ζιώγας Βασίλης, Κοτσίνας Νίκος.

Και του χρόνου...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Συγχωριανοί μας παρουσιάζουν συγχωριανούς μας

Για τον Σωκράτη Κουτουλούλη
του Γιάννη Κανναβού

Για το Σωκράτη Κουτουλούλη, το Κάντσικο, όλοι μας, πρέπει να αισθανόμαστε περηφάνια και τιμή. Διάπυρος λάτρης της ομορφιάς του χωριού μας, διατήρησε με αγνότητα και πάθος την αγάπη του για όλους, για τα ήθη και έθιμά μας, για τις παραδόσεις και τις ρίζες μας. Φτιαγμένος από ξεχωριστή στόφα έντιμου χαρακτήρα, σπάνιων χαρισμάτων, από αρετές και ευαισθησίες κέρδισε την γενικότερη εκτίμηση και αγάπη, την αναγνώριση καταξίωσής του από όσους είχε την όποια δουλειάς, συνεργασίας, γνωριμίας ή φιλίας μαζί του.

Γεννήθηκε το 1934 και γαλουχήθηκε στη μεγάλη οικογένεια του μπάρμπα-Τάκη με αρχές δικαιότερης κοινωνίας που έκανε απαράβατη στάση ζωής του και αγωνίστηκε με σθένος για την επικράτηση και την δικαιώση τους, να μην μείνουν στην σφαίρα των οραμάτων και των κούφιων διακηρύξεων.

Στη δίνη της συμφοράς του εμφυλίου πολέμου το 1948, με 180 παιδιά του χωριού μας έφθασε στη φιλόξενη Ρουμανία. Συνεκτιμά το καινούργιο και ωφελείται των δυνατήτων να ενσαρκώσει όνειρα και προσδοκίες. Και όλα τα αλλάζει και τα ανατρέπει σε αναγέννηση και πρόοδο, δίνοντας παράδειγμα μίμησης και άμιλλας, περιεχόμενο και νόημα σε μια ζωή ανοικτών οριζόντων με χυμούς και γεύσεις μέθης και μαγείας.

Συναρπάζεται από προκλήσεις και δοκιμασίες και προσγειώνεται στο εφικτό. Αξιοποιεί το προσφορότερο που θα τον στέψει με επιτυχία. Ήταν προϊκισμένος και ταλαντούχος με φόντα και προσόντα, με πλεονεκτήματα, ικανότητες και χάρες ανεκτίμητου θησαυρού. Μελετούσε, ερευνούσε και στοχαζόταν ασταμάτητα, ασύγαστα. Επιβραβεύεται στις αποφάσεις του και μοιάζει ασυναγώνιστος στις επιλογές του. Ξεπερνάει τα παιδικά του χρόνια με υποχρεώσεις άριστης ανταπόκρισης στο ρόλο δασκάλου, ηθοποιού και καλλιτέχνη.

Αποφοιτά από το πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και διαπρέπει σαν δημοσιογράφος. Γίνεται βασικό στέλεχος «ψυχή» της έκδοσης της «Νέας ζωής» εφημερίδας της πολιτικής προσφυγιάς στην Ρουμανία, σε όλες τις εκδόσεις της «Νέα Ελλάδα» ως ο σημαντικότερος συνεργάτης της Έλλης Αλεξίου.

Μεταφράζει δεκάδες βιβλία επιφανών Ρουμάνων συγγραφέων που εκδίδονται με την επιμέλειά του στην ελληνική γλώσσα, που συνέχισε και στην Ελλάδα ως επιμελήτης στη «Σύγχρονη εποχή» του Κ.Κ.Ε.

Για πολλά χρόνια ήταν εκφωνητής του ραδιοσταθμού Βουκουρεστίου και έκδωσε το ελληνορουμανικό και ρουμανοελληνικό λεξικό ως και αντίστοιχους διαλόγους που αποτέλεσαν πολύτιμα βοηθήματα στους Έλληνες φοιτητές στην Ρουμανία.

Συνετέλεσε καθοριστικά στην συγγραφή και έκδοση του βιβλίου «Πολιτική προσφυγιά στην Ρουμανία».

Σε διακρατικές συναντήσεις Ρουμανίας και Ελλάδας ήταν ο επίσημος μεταφραστής. Είχε τεράστιες πνευματικές δυνατότητες και ικανότητες που άλλοι θα θησαυρίζανε στη θέση του, αλλά αυτός τις αφιέρωσε ως προσφορά σε μηχανισμούς που εμπορεύτηκαν τις αξίες του.

Σκόρπια θα βρει κανείς πολλά γραπτά του. Δυστυχώς δεν πρόλαβε σχεδιασμούς και στόχους του. Στις 12 Δεκεμβρίου 2004 κλείνουν 7 χρόνια από τον πρόωρο χαμό του. Ας είναι η δημοσίευση του ποιήματός του, στα γόνα λαδιού, στο καντήλι της αιώνιας μνήμης του.

Ο Κώστας Κατσιαμάνης μας έστειλε και δημοσιεύουμε ένα ποίημα του Σωκράτη Κουτουλούλη που βρίσκεται στο βιβλίο του Θανάση Μητσόπουλου «Αναγνωστικό για την Τετάρτη τάξη» σελ. 66-67, από τις εκδόσεις Πολιτικές και Λογοτεχνικές του 1967 (στην προσφυγιά).

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (του Σωκράτη Κουτουλούλη)

Μες απ' τα αχνό το σύννεφο
γελάει η Ανατολή!
Και στα μουντά μεσούρανα
Πετούν κορυδαλλοί!
Κοιμάται η κατασκήνωση
Ανάμεσα στα πεύκα.

Και οι τρυφεροί αγέρηδες
Γλυκοφιλούν την λεύκα!

Τ' αστέρια φέγγουν μακριά!
Κοιμάται όλη η γη!
Τα κύματα της θάλασσας
Σαλεύουν στη σιγή!
Σιγή! Μόνο μια σάλπιγγα
Χαρμόσυνα ηχάει.
Βουίζ' η κατασκήνωση
Καθώς γλυκοξυπναέι!

Παιδάκια ονειρόθρευτα
Μαζεύουν στο βουνό
Ευωδιαστά αγριοθύμαρα!
Και αργά το δειλινό
Τα νανουρίζει η θάλασσα,
Τα χαίρεται το κύμα.
Βάρκα τα πήρε γρήγορη
Και πάει πάντα «πρίμα»

Κι η νύχτα πάλι απλώνεται!
Τριγύρω στη φωτιά
Σαν ζωντανά ισκιώματα
Φαντάζουν τα κορμιά.
Κι ο ύπνος, ο γλυκούπνος
Κλείνει τα βλέφαρά τους
Μπαίνει και βγαίνει απ' τις σκηνές
Και πλάθει τα όνειρά τους!

Και μεγαλώνουν με χαρά.
Με μια κρυφή ελπίδα!
Τα περιμένει η ζωή
Τα καρτερεί η πατρίδα

Γιώργος Βελλάς

Ο συγχωριανός μας Γιώργος Βελλάς, Καθηγητής Ιστορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Βορονέζ της Τασκένδης έως το 1990, μας έστειλε και δημοσιεύουμε δύο από τα ποιήματά του:

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥ

Απ' τους παππούδες μου χτισμένο
παραπημένο σήμερα βουβό,
στέκεται μόναχο, ρημαγμένο
το σπίτι μου το πατρικό.

Τους δρόμους πήραν τα παιδιά του
κι' άδειασ' η μητρική φωλιά,
μαχαίρι τρυπάει την καρδιά του
μαύρη και άπονη η ξενιτειά.

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

Ντυμένα τα βουνά μας το πουρνό,
στης χαραυγής μαλάματα και λούσα
Σήμερα έσκυψαν με το βράχο
Στη ρεματιά την αηδονολαλούσα...

Η ανατολή των άστρων
κι' η δύση τους η διαμαντένια,
σέρνει χορό πρωτάκουστο,
με την δροσιά την ασημένια...

Αχ θεέ μου... σε τούτην την ομορφιά,
εδώ, στου βουνού τα' αψήλου
Και γω προσεύχομαι σήμερα,
στον πατρικό μας ήλιο...

Δροσοπηγή, 1977

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ένα Έργο - μια Ιστορία

Θυμάται και γράφει ο Θωμάς Β. Ζιώγας

Με την ευκαιρία που η Δημοτική Αρχή των Μαστοροχωρίων άρχισε να συζητά και να προβληματίζεται για την καλαίσθητη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό της κεντρικής πλατείας του χωριού μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό, για την ιστορική καταγραφή τουλάχιστον, να γράψω μια μικρή ιστορία για το ίδιο έργο, δηλ. την πρώτη τσιμεντόστρωση της κεντρικής πλατείας, που έγινε πριν από 40 περίπου χρόνια.

Ήταν Αύγουστος του 1963.

Η κτηματική επιτροπή είχε μισθώσει στον κτηνοτρόφο Νίτσα Αντώνη του Φωτίου την τοποθεσία «Ούσαλη» και τις γύρω τοποθεσίες για βοσκή των κοπαδιών του. Το συνολικό τίμημα ήταν 5500 δρχ που έπρεπε να τα μοιράσει στους δικαιούχους ανάλογα με την έκταση των κτημάτων του καθ' ενός.

Ο βλάχος βρέθηκε από την ώρα της συμφωνίας σε απόλυτο αδιέξοδο. Πώς θα μοιράσει τα χρήματα αφού δεν γνώριζε το ποσοστό που αναλογούσε σε κάθε ιδιοκτήτη; Κάθε ένας του ζητούσε ό,τι ήθελε. Και αν καλοπροάρετα έδινε ένα ποσό σε κάποιον, άλλοι εμφανίζονταν και του ζητούσαν μεγαλύτερο ποσοστό, με το επιχείρημα ότι έχουν περισσότερα χωράφια. Αυτό ο ίδιος δεν μπορούσε να το εξακριβώσει και του ήταν αδύνατον να το ελέγξει. Πελάγωσε. Απελπίστηκε. Και περίμενε να βρεθεί λύση, χωρίς να δίνει χρήματα σε κανέναν.

Είπαμε ήταν Αύγουστος του 1963. Τότε ήμουν δευτερετής φοιτητής και ευρισκόμουν στο χωριό, όπου διάβαζα τα χωραστούμενα μαθήματα για την περίοδο Οκτωβρίου που θα ακολουθούσε. Τώρα που το ξανασκέφτομαι: γιατί

δεν είχα πάει, άραγε, για διακοπές στη Σαντορίνη; Αυτό θα επιζητούσαν σήμερα, και το απαιτούν μάλιστα, αρκετοί φοιτητές που το θεωρούν και αυτονόητο. Τότε δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Υπήρχε ανέχεια και φτώχεια. Το μεροκάματο ήταν δυσεύρετο. Δεν ήταν και μεγάλο. Οι 40 δρχ θεωρούνταν γερό μεροκάματο και ήταν τυχερός όποιος το εύρισκε. Τα χέρια ήταν πολλά και οι δουλειές ελάχιστες. Το χωριό ήταν γεμάτο από νέους. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσφατα είχαν παλιννοστήσει από τις πρώην ανατολικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Η Γερμανία δεν είχε ανοίξει ακόμη τις θύρες της μετανάστευσης. Δύσκολα τα έφερναν γύρω όλα τα νοικοκυριά. Και έτσι τα λίγα χρήματα που ο βλάχος θα μοιράζει στους δικαιούχους χωριανούς ήταν μάνα εξ ουρανού. Λίγο-πολύ όλοι τα ήθελαν. Έλα, όμως, που η μοιρασία κόλλησε!

Τότε τόλμησα να πάρω μια πρωτοβουλία για να λυθεί το θέμα προς κοινό όφελος όλων των χωριανών. Σκέφθηκα: φοιτητής είμαι, γραμματιζούμενος άνθρωπος θεωρούμαι, θα με εμπιστευτεί ο βλάχος. Τον συνάντησα, λοιπόν, και του ζήτησα να μου δώσει εμένα όλα τα χρήματα, τα οποία θα διαχειριζόμουν εγώ από εκεί και πέρα και θα καθάριζα με όλους τους δικαιούχους. Ίσως γιατί ήμουν πολύ νέος τότε, ίσως και λόγω της έμφυτης καχυποψίας των κτηνοτρόφων, ο Νίτσας είχε πολλές αναστολές να το κάνει. Για να τον πείσω, αλλά και για να νιώσει ασφαλής, ζήτησα την επικουρία του Τηλέμαχου Σίμου. Ακόμη ζήτησα την συνδρομή και μαρτυρία του τότε προέδρου της Κοινότητας Ιωάννη Σίμου (Φούρλα). Ο Νίτσας τελικά δέχτηκε και μου κατέβαλε τις 5500 δρχ. Του δώσαμε και απόδειξη γραμμένη στο πνεύμα της μίσθωσης και θεωρημένη με σφραγίδα από την Κοινότητα.

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΔΡΧ 5500

Οι γάικες ὑποδεξεαρχέντες Θυμᾶς Σείγα, ταῦ Βασιλείων καὶ Τιτάνικος Σίρου του ιωάννου ωἱ τητερούγα παραπάνω, τὴν ἀρμόδιαν παρὰ τὸν γενοτικα-
ασκὸν Ἀρχαντού Νίκαια τοῦ Φωτίου μετανοερόκου, ενοικι-
ασκὸν τῆς τυροκοκκίας καὶ Οὔσαλην ἐδίδομεν ταῖς
ωἱ ὅντα ποὺ παῖδες πεντοκοκκίας δρχ., τῇ Εγκρίσει τῆς
δικαιούσιν (ἰδιοκτητῶν), σιδίνες ὑπέγραψαν ωἱ τὰν παρά-
στασειν, καὶ τὴν **Χειρότηταν**. —

o πρόσωπο
της Μαρίας

or ' dasd'ras

O. J. Long
Triles

68Εμργ'δζ

Ως εδώ τα καταφέραμε. Το πρόβλημα τώρα ήλθε πάνω μου. Έπρεπε να διαχειριστώ τα χρήματα. Η δυσκολία που είχε ο βλάχος στη μοιρασιά μεταφέρθηκε τώρα σε μένα. Πρότεινα, λοιπόν, ύστερα από συνεννόηση με πολλούς χωριανούς και την Κοινότητα, να δαπανηθούν όλα τα χρήματα για την τσιμεντόστρωση της πλατείας στο μεσοχώρι. Η αναγκαιότητα του έργου είχε ωριμάσει στη συνείδηση όλων. Το χώμα, τα σάπια φύλλα, ο κουρνιαχτός και η όλη εικόνα της πλατείας απαξίωναν το χωριό μας. Στα πανηγύρια των προηγούμενων ετών η σκόνη πήγαινε σύννεφο. Οι δεκάδες νέοι το ζητούσαν επίμονα και μάλιστα προσφέρονταν να εργαστούν εθελοντικά. Όλοι, άλλωστε, ήξεραν να κάνουν τις σχετικές εργασίες, αφού με την οικοδομική ασχολούνταν οι περισσότεροι.

Τα χρήματα, όμως, ανήκαν στους δικαιούχους και έπρεπε να αναλωθούν για το συγκεκριμένο έργο με την συναίνεσή τους. Αυτό δεν ήταν και πολύ εύκολο λόγω της καταραμένης φτώχειας που επικρατούσε τότε. Πάλι νέα προσπάθεια. Συνέταξα ένα υπόμνημα για το πως και που θα δαπανηθούν τα χρήματα και μια ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων. Με αυτά στο χέρι και με τον καλό πειστικό λόγο φέρνω γύρω το χωριό, μαζί και με άλλους νέους, και μαζεύουμε υπογραφές. Βρήκαμε ανταπόκριση. Και όσοι δεν υπέγραψαν δεν απαίτησαν να τους δοθούν τα χρήματα που τους αναλογούσαν.

‘Υστερα απ’ αυτό και πάλι η διαχείριση της υλοποίησης του έργου έπεσε πάνω μου. Ήμουν τότε νέος 21 χρονών και άπειρος περί τα τεχνικά. Αργότερα έγινα πολιτικός μηχανικός. Έκανα μια εμβαδομέτρηση της πλατείας και έναν υπολογισμό των απαιτούμενων υλικών (χαλίκι, τσιμέντο). Μαθηματικώς οι υπολογισμοί ήσαν σωστοί, αλλά αργότερα κατά την εκτέλεση αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Η απειρία, βλέπετε, έκανε τη δουλειά της.

Πολλές καλές συγκυρίες βοήθησαν στην υλοποίηση του έργου. Πρώτη και καλύτερη η ομόθυμη και εθελοντική προσφορά όλων των νέων, και ήσαν δεκάδες, να δουλέψουν χωρίς πληρωμή. Όπως και έγινε. Ύστερα η πρόσφατη, έστω και πρόχειρη, διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου από το

KATAΣΤΑΣΙΣ

A/a	Ονοματεπώνυμα	Όνομα πατρός	Υπογραφαί
1	Μαυρής Βασίλειος	Γεωργίας	
2	Ζιώγος Σπυρίδων	Θωμάς	
3	Ζιώγος Κωνσταντίνος	"	
4	Ζιώγος Γεώργιος	"	
5	Ζιώγος Δημήτριος	"	
6	Ζιώγος Βασίλειος	"	
7	Καζιένος Κωνσταντίνος	Γεώργιος	
8	Δημήτρης Γεώργιος	Ηλίας	Ηλίας Ζιώγος
9	Ηακουάνης Βασίλης	Ζαχαρίας	
10	Κουκουλόπουλος Σταύρος	Καβάσιος	
11	Καζάνης Θωμάς	Νικόλαος	
12	Ζήνος Υωάννης	Δημήτριος	
13	Καζιώνης Κωνσταντίνος	Βασίλειος	
14	Ζήνος Κωνσταντίνος	Δημήτριος	
15	" Ιωάννης	"	
16	" Σταύρος	"	
17	Βασιλίδης Γεώργιος	Σπυρίδων	
18	Σπέτσας Ιωάννης	Σταύρος	
19	Ατζένας Πρόσος Ιωάννου		- Ατζένας
20	Ντασιούδης Δημήτριος	"	
21	Παπαστράτης Νικόλαος	Ζεόργιος	+ Αριάνεας Νικολάεας
22	Καυτσίνης Ζέρο	Αθανάσιος	+ Ε. Ηλιόδοτης
23	Κουκουλόπουλος Γεώργιος	Αντώνιος	Ελένη Καυτσίνη
24	Ντασιούδης Αλεξανδρίνη	Παναστασίου	+ Καζάνης
25	Καυρουμηνίδης Βασίλειος	Σπυρίδων	Χατζηνίκα Νασιάνη
26	Καυρουμηνίδης Σταύρος	Δημήτριος	+ Καζάνης Καυρουμηνίδης από την Καζάνη
27	" Ιωάννης	- ΑΒΑΝΙΔΗΣ	- Καζάνης Ρίζη
28	Ζήνος Νικόλαος	Ιωάννου	
29	" Κοζμάς	"	- Καζάνης Ρίζη
30	" Αρχύριος	"	- Καζάνης Ρίζη
31	Ζιώγος Γεώργιος	Γεωργίος	+ Ανέλα Ζιώγα, α
32	Ζήνος Χαρόδαμπος	- ΑΥΡΗΑΣ	
33	Σπέτσας Νικόλαος	Βασίλειος	
34	Καρρά Ανέσης	Γεωργίος	
35	Μονικούδης Γεώργιος	Χρήστος	
36	" Ευάγγελος	Χαρόδα	Π. Μανιαρίδης -
37	" ΑΙΩΑΣ	Ιωάννης	+ Σταύρης
38	Ζήνος Βασίλειος	Αντώνιος	- Ρίζης
39	Δημητρούδης Γεώργιος	Κωνσταντίνος	τη δημητρούδη
40	Μαυρή Κωνσταντίνος	Νικόλαος	
41	Σπέτσας Καζάνης Ιωάννης	Ζεόργιος	Καζάνης
42	Βροτώνης Ζήνης	Γεώργιος	Ζέρης
43	Σπέτσας Γεώργιος	Κωνσταντίνος	+ Γεώργιος
44	" Ηλίκης	"	
45	Κουκουλόπουλος Γεώργιος	Νικόλαος	- Ρίζης
46	" Γρηγόριος	"	
47	Γατσεύδης Δημήτριος	Σταύρος	
48	Κ. Σιώνης Γεώργιος	- Ανελίνης	
49	Κουκουλόπουλος Σταύρος	Χρήστος	Σταύρης Σ. Καζάνης
50	" Παρασκευή Ιωάννης	Ιωάννης	+ Η. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
51	Τερψιχούρης Βασίλειος	Θεόδωρος	Τερψιχούρης
52	" Γεώργιος	Δημήτρης	Τερψιχούρης Γεώργιος

A/A	Ενομεταπώνυμον	Σύνομη πατέρος	Ιγγλογράμμι
63	Τελείωσης κανόνων	Νίκος	- Τελείωσης
64	Ζητητικής απόδοσης	Ανδρέας	+ Ζητητικής
65	Ρόδας	Ανδρέας	+ Ρόδας
66	Κουρταρόδοντης	Γεώργιος	+ Κουρταρόδοντης
67	Ζαΐζης	Βασίλης	+ Ζαΐζης
68	τι.	Κων/ζής	+ Κων/ζής
69	τι. πατέρος	Χαράκης	+ Χαράκης
70	Ηλιόπιρης Καραϊσκάκης	Παύλος	+ Ηλιόπιρης
71	Καραϊσκάκης Γεωργίος	Ανδρέας	+ Καραϊσκάκης
72	Κουρεμανίδης Αλεξάνδρης	Νίκος	+ Κουρεμανίδης
73	Κουρεμανίδης Βασίλης	Κων/ζής	+ Κουρεμανίδης
74	τι ζήντων ζάρα	Αντώνης	+ Ζήντων ζάρα
75	Αθηναϊόπης Καραβάς	Κων/ζής	+ Αθηναϊόπης
76	Σαμήτας Αθηναϊόπης	Βασίλειος	+ Σαμήτας
77	Πατητινής Χαροπίδης	Αντώνης	+ Πατητινής
78	Αναστασίδης Λαζαρής	Χρήστος	+ Αναστασίδης
79	Διτράς Ευφρατος	Γεώργιος	+ Διτράς
80	Βασιλίκης Ζήνων	Ανδρέας	+ Βασιλίκης
81	Ζήτες Μιχαήλης	Νικόλαος	+ Ζήτες
82	Σιενίτης Αντώνης	Γεώργιος	+ Σιενίτης
83	Αχρόης Καραϊσκάκης	Κων/ζής	+ Αχρόης
84	Μανώλης Καραϊσκάκης	Γεώργιος	+ Μανώλης
85	Παπατσαρίδης Καραϊσκάκης	Γεώργιος	+ Παπατσαρίδης
86	Τυίκης Ηλιόπιρης	Κων/ζής	+ Τυίκης
87	Ζιούης Ηλιόπιρης (κατίνα)	Γεώργιος	+ Ζιούης
88	Κουρεμανίδης Γεώργιος	Ξενοδόχης	+ Κουρεμανίδης
89			
90			

72 Ареалы р. 17-8-63

Edward

δια' το' γυμνίου τῶν οὐρανοφεγγῶν

Ο Ρεδεσπος Καινότητας

ποτάμι μέχρι το μεσοχώρι διευκόλυνε τον Λάμπρο Βαγενά να έρχεται με το φορτηγό του μέχρι την πλατεία. Συμφωνήσαμε μαζί του τις τιμές και την ποσότητα των υλικών.

Παραγγέλαμε στον Βαγενά πρώτα τα 105 σακκιά τσιμέντο που χρειαζόμασταν. Τα έφερε την παραμονή 15αύγουστο και ξεφορτώθηκαν από τα παιδιά του χωριού μπροστά στο σημερινό «Αμπηλιακό». Την άλλη μέρα, ανήμερα της Παναγίας, δεν δουλέψαμε, ούτε και πανηγύρι έγινε. Οργανώσαμε, όμως, καλά τις εργασίες της επόμενης μέρας, δηλ. ποιοί θα πάνε στο ποτάμι να φορτώνουν χαλίκι με το φτυάρι το αυτοκίνητο του Βαγενά,

ΑΠΟΛΕΙΞΙΣ ΔΡΧ 5600

Ο υπογεγραμμένος Ζιώγας Θωμᾶς, τον Βασιλείον, γιαν
δέλδην τό υπόμνημα παραγγελίας για παραπλεύρη, γενι-
ρωνει από τον Χαράζαμπον Βαγενά τον Βασιλείον
τας μέσω 5600 (πάντες κιτιέδες ~~εξαπλωσίας~~) δεκ.
Λίπτομερέσσερον γεπτήρων:

105 εάκυνοι εμβέντον x 44 δεκ	4620 δεκ	
7 (έπτη) μάτωνικα άμμοςάδινο	980 "	
<hr/>		Σύνοδον	5600 δεκ

την Δροσοπηγή τη 17-8-63

Ο ημερίδας
[Signature]

Ο γιαν
[Signature]

ποιοί θα φτιάχνουν χαρμάνια, ποιοί θα μεταφέρουν με τα καρότσια το μπετόν, ποιοι θα αλφαδιάζουν και θα τραβούν πήχυ, ποιοί θα βρουν και θα συμμαζέψουν τα απαραίτητα εργαλεία, κλπ.

Η επόμενη μέρα 16 Αυγούστου ήταν καταπληκτική. Ο Λάμπρος Βαγενάς και το φορτηγό του ήταν πρωί-πρωί στο «Πλάτωνα». Δεκάδες νέοι με τα εργαλεία τους στο χέρι περίμεναν για έναρξη της δουλειάς. Το σύνθημα για το ξεκίνημα δίνεται. Πρέπει μέχρι το βράδυ να προλάβουμε να τελειώσουμε. Το φορτηγό με την ομάδα φόρτωσης έφυγε για το ποτάμι. Είχαμε συμφωνήσει και έπρεπε να φορτώσουν 7 φορτηγά. Οι άλλοι στην πλατεία, περιμένοντας το χαλίκι, κάνουν τις απαιτούμενες προεργασίες, δηλ. καρότσια, καθαρισμούς, αλφαδιές, ράμματα. Σε λίγο το πρώτο δρομολόγιο με χαλίκι φτάνει και το φορτηγό κάνει ανατροπή μπροστά στη «Χώρας». Τα φτυάρια άρχισαν να δουλεύουν πυρετωδώς. Το ένα χαρμάνι μετά το άλλο άρχισαν να διαστρώνονται στην πλατεία. Οι πηχαδόροι ισιάζουν συνεχώς και χωρίς ανάσα το μπετόν. Ίσα που προλαβαίνουν τους μεταφορείς. Φωνές και οδηγίες από παντού, κυρίως από τους παλιούς μαστόρους που καθοδηγούν τους άπειρους νέους πώς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Το έργο προχωρεί κανονικά. Το δεύτερο φορτίο με χαλίκι ήλθε στην ώρα του. Και πάλι οι νέοι επί τω έργω. Όλο το χωριό έχει συγκεντρωθεί στα γύρω πεζούλια της πλα-



τείας. Βλέπουν, κουβεντιάζουν και καμαρώνουν. Και μετά το τρίτο δρομολόγιο, και σε λίγο το τέταρτο, και ούτω καθεξής μέχρι το έβδομο. Τα τσίπουρα και τα λουκούμια, προσφορά των χωριανών, έκαναν την εμφάνισή τους. Ο παππούς ο Γιώργος Δημητρούλης έστειλε από το μαγαζί του μία ακέραιη κούτα με λουκούμια.

Καθώς, όμως, προχωρούσε ικανοποιητικά η δουλειά εμένα άρχισαν να με ζώνουν ανησυχίες και σκέψεις. Θα φθάσουν, άραγε, τα υλικά, ή θα μείνει ημιτελής η πλατεία; Δίνω οδηγίες να περιορίσουμε λίγο την αναλογία του τσιμέντου, για να σιγουρευτούμε τουλάχιστον απ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Σ ΠΙΝΑ *	
- ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
5500 (παρέ των βοσκών)	105 x 44 = 4620
199 (Έρευνας)	4620 (Άγορά εμπορίου)
5.699 (Σύνοδον)	980 (Άμμοχαδίου) 7 αύγουστη άμμοχαδίου
	5.600 (Σύνοδον)
<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ</u>	
99 δρχ.	
<i>· Απέμεινον ωστε 12 βασικοί διμέντον, οδυνεύοντες παρεδόθηκαν στην Έπιμηγοστεσιτήν της φροντίδας.</i>	
<i>Πάντα τα άνωτέρα προσώπων την τάξη σχετικών εγγράφων που υπάρχουν είναι ταν γαλεξανδρίας.</i>	
<i>'Η διαχειριστική' - Επίφορη</i>	
<i>Ο Δημήτρης Δημητρίου</i>	

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Βεβαιώνται όπό της διαχειριστικής Έπιφορής, ότι πατέτοι του διενεργήθηκα την 16 Αύγουστου 1963 ζώραν, Σπίτι της εμπειροσγρώσεως της πλατείας, ευθειαντρώθηκαν 199 (ένας από τους έκανεντα την ίδια) δρχ. Προς βεβαίωσην τούτων επικαθιέρεσα την μαρτυρία των: 1) Γεωργίου Ζωγράφου Γρηγορίου 2) Ραπαγιανήριου Κωνσταντίνου Γεωργίου.

'Η διαχειριστική' Έπιφορη
Ο Δημήτρης Δημητρίου

αυτό. Στο τέλος μας περισσεύουν και 12 σακκιά τσιμέντο τα οποία δώσαμε στην εκκλησιαστική επιτροπή. Με αυτά έγινε λίγο αργότερα ο τσιμεντένιος διάδρομος που ενώνει την είσοδο της εκκλησίας με την πλατεία. Και ενώ έτσι εξοικονομούμε το τσιμέντο διαπιστώνουμε ότι τα 7 φορτία χαλίκι που είχαμε συμφωνήσει με τον Βαγενά δεν είναι αρκετά για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Βαγενάς αρνείται με το ίδιο τίμημα να μας φέρει πρόσθετα φορτία και λεφτά δεν υπάρχουν καθόλου. Και τώρα τι γίνεται; Αν μείνει μεριμέτι θα γίνουμε ρεζίλι, σκέφτηκα. Αποφασίζουμε, με την επικουρία του Γιώργου Ζιώγα (Γεωργαλά) και του Κώστα Παπαγεωργίου (Ράτσα), να βγάλουμε δίσκο στα καφενεία του χωριού και στους παρακαθήμενους θεατές χωριανούς. Μαζεύουμε από το δίσκο 199 δρχ, ποσό αρκετό να αποπληρώσουμε τον Βαγενά για τα πρόσθετα φορτία χαλικιού. Έτσι το έργο ολοκληρώνεται, όλη η έκταση της πλατείας τσιμεντοστρώνεται και δεν έμεινε τίποτε ημιτελές. Μας περίσσεψαν μάλιστα και 99 δρχ. Ασφαλώς δεν πήγα με αυτές διακοπές στη Σαντορίνη. Κάπου τις διαθέσαμε τότε, χωρίς να μπορώ να θυμηθώ τώρα που ακριβώς τις δώσαμε.

Ήταν αργά το απόγευμα όταν έγινε η ολοκλήρωση. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήρεμος πλέον πήγα σπίτι μου να φάω κάτι, γιατί ολημερίς με είχε θερίσει η πείνα και η έννοια για το έργο. Ενδόμυχα καμάρωνα κιόλας, γιατί σαν εκκολαπτόμενος μηχανικός είχα καταφέρει να φέρω εις πέρας το πρώτο μου έργο. Γι' αυτό άλλωστε το θυμάμαι καλά, λες και είναι η πρώτη μου αγάπη.

Γαμήλια ήταν τα εγκαίνια της τσιμεντοστρωμένης πλατείας. Δυο μέρες μετά είχαμε χαρά στο χωριό μας. Νιόγαμπρα ήσαν ο Θωμάς Σπέλλας του Σταύρου (Ζούρας) και η Σπυριδούλα Κουτουλούλη του Νικολάου (Καραμπέρης). Ήταν οι πρώτοι νεόνυμφοι που πάτησαν την τσιμεντοστρωμένη πλατεία.

Δεν αναφέρω εδώ τα ονόματα των νέων που κόπιασαν για το έργο. Φοβούμαι ότι κάποιον θα ξεχάσω και θα τον κακοκαρδίσω. Οι περισσότεροι ακόμη είμαστε εν ζωή και θυμόμαστε ο ένας τον άλλον. Εγώ, έστω και μετά από σαράντα χρόνια, τους ευχαριστώ όλους για την προσφορά τους και τους εύχομαι να είναι υγιείς και να θυμούνται υπερήφανα ότι τότε έπραξαν το «καλόν και αγαθόν».

Πρόσφατα ανακαίνισα το σπίτι μου στο χωριό. Τακτοποιώντας και ξεσκαλίζοντας τα διάφορα πράγματα βρήκα και όλα τα σχετικά έγγραφα για το έργο. Νομίζω ότι είναι καλό να δημοσιευτούν μαζί με μια φωτογραφία που έχω, έτσι απλά να υπάρχουν, για την ιστορία.

ΦΩΤΟΘΗΚΗ



Επάνω: Φλώρινα - Αρχές δεκαετίας 1960. Ο αρχιμάστορας Γιώργος Ζιώγας (Δόσιας) και συγχωριανοί μαστόροι επί τω έργω.

Πίσω σελίδα: Δύο φωτογραφίες από το site: www.geocities.com/mouzakion.

Μαρτυρία της κατεδάφισης και επανακατασκευής, το έτος 1925, της κεντρικής “εκκλησίας της Παναγίας” στο Μουζάκι Θεσσαλίας, από Καντσιώτες μαστόρους (διακρίνονται στη στέγη και στη σκαλωσιά αντίστοιχα).

Ο εφημέριος του ναού “παπά Καφές” μου είχε πει ότι στο έργο αυτό εργάστηκε τότε η παρέα του Νικόλαου Μακρή (Γεωργούλη), Βασίλη Κουτουλούλη (Γκιντέρη), Κώστα Καρά, Ανδρέα Μουκούλη, Γιώργου Καπλάνη και άλλων Καντσιωτών μαστόρων.

Θωμάς Β. Ζιώγας



Ανέγερσις





Επάνω: Άποψη του χωριού μας από τα νοτιοδυτικά (απ' τις Μουκάδις) με τις επιβλητικές Αρένες στο βάθος.
Ασπρόμαυρη φωτογραφία της δεκαετίας του '70.



ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ

Μάνου Κατράκη 28, 56533 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310587972, 2310668055
www.drosopigi.com - email: info@drosopigi.com