



ΕΛΤΑ
Επίσημη Ημερήσια Εκδόση
ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 3655 ΚΕΜΠΑΘ
ΚΩΔΙΚΟΣ 3586



ΚΕΡΑΣΟΒΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κ. ΦΛΩΡΗ 3-5, 113 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: -FAX: 210 - 88.27.296

www.kerasovo.gr e-mail: contact@kerasovo.gr

ΤΕΥΧΟΣ 109, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

1959 - 2009: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ιδρυτές της



Λευτέρης
Τζίνας



Λάζαρος
Κωνσταντινίδης



Παναγιώτης
Ζάρας



Απόστολος
Αποστόλου



Δημήτριος
Κυρίτσης



Απόστολος
Παπανικολάου



Σπύρος
Γελαδάρης



Δημήτριος
Αρ. Τσιάτσιος

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ, ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΑΣ ΘΥΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΨΥΓΧΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Η Πρωτομαγιά θα γιορταστεί στον Διόνυσο Αττικής με την ορχήστρα του **Νίκου Φιλιππίδη**.
- Οι **εκδηλώσεις των Αδελφοτήτων** μαγνητοσκοπούνται και υπάρχουν σε DVD. Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν αντίγραφα ας επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ.
- Στις 21-1-09 εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Κόνιτσας για το οικονομικό έτος 2009 το

έργο ανάπλασης της πλατείας του χωριού μας από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ύψους 242.361 €. Τα έργα αυτά είχαν εγκριθεί από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε το σύνολο των έργων ήταν ένα εκατομμύριο ευρώ. Το σημερινό Δ.Σ. ενέκρινε τα έργα την άνοιξη του 2007 μειώνοντας τη χρηματοδότηση στα 600.000 €. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Το χωριό μας το έχει ανάγκη.

“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Τέλλης, Πρόεδρος Αδελφότητας
Κ. Φλώρη 3-5, 113 62 Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτρης Τέλλης, 210 8642240 - 6976067198

Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Γαλάνη, 210 2921341

Γραμματέας: Βασίλης Πασιάς, 6976639816

Ταμίας: Ελένη Σιάφη, 210 9934768 - 6976003886

Δημόσιες Σχέσεις: Κώστας Χαρισιάδης, 210 4652901-6948962944

Έφορος: Θανάσης Σκαλωμένος, 210 2616814 - 6975766625

Μέλος: Αντώνης Γκούτσιος, 210 2311255

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Δημήτρης Τέλλης, Κώστας Χαρισιάδης, Βασίλης Πασιάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κώστας Χαρισιάδης, Μαρίκα Γαλάνη, Ελένη Σιάφη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Κώστας Χαρισιάδης

Θερμή παράκληση σε όσους μας στέλνουν εργασίες για δημοσίευση, τα κείμενα να είναι δακτυλογραφημένα ή με καθαρό γραφικό χαρακτήρα και μόνο από τη μία πλευρά της κόλλας. Γραπτά δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές και κείμενα δεν δημοσιεύονται.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις του ΔΣ της Αδελφότητας ή της Σύνταξης.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 20 ευρώ - 25 Δολ. ΗΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 30

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας
Κ. Φλώρη 3-5, 113 62 Αθήνα, τηλ. / fax: 210 8827296

Αρ. Λογαριασμού: EUROBANK: 0026-0236-33-0100353475

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις "Πέτρα"

Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 - Fax: 210 8238468

Αιμοδοσία στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»



Πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» στις 15 Μαρτίου με ισχνά αποτελέσματα. Παρά τις ανακοινώσεις και οι τηλεφωνικές υπενθυμίσεις μόνο πέντε άτομα προσήλθαν Αυτοί ήταν:

- Χριστίνα Κοταδήμου

- Ελένη Σιάφη

- Δέσποινα π. Τζίνα

- Παύλος Νάκος

- Δημήτρης Τέλλης

Τους αξίζουν πολλά-πολλά συγχαρητήρια!

1959 – 2009: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αθήνας και είναι νομίζω η καταλληλότερη ευκαιρία για να κάνουμε έναν απολογισμό του έργου της.

Πρώτα απ' όλα όμως, τιμής ένεκεν, πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα των χωριανών μας που πήραν αυτή την πρωτοβουλία σε καιρούς πραγματικά δύσκολους. Τα αναφέρω, όπως είναι καταγεγραμμένα στα Πρακτικά της Αδελφότητας της εποχής εκείνης:

- Λευτέρης Τζίνας
- Παναγιώτης Ζάρας
- Λάζαρος Κωνσταντινίδης
- Δημήτρης Κυρίτσης
- Νικόλαος Ζιούλης
- Σπύρος Γελαδάρης
- Γιώργος Παστρεμάς
- Αποστόλης Παπανικολάου
- Απόστολος Αποστόλου
- Δημήτρης Αρ. Τσιάτσιος

Βέβαια δεν ήταν μόνοι τους, καθώς πίσω από αυτά τα ονόματα βρίσκονταν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι και στήριξαν αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια. Σε όλους αυτούς αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί η συνεισφορά τους ήταν θεμελιώδης, τόσο από κοινωνική όσο και από πολιτιστική και οικονομική άποψη.

Η ίδρυση και λειτουργία της Αδελφότητας κατάφερε να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους συγχωριανούς μας που ζούσαν ή αποφάσιζαν να μετοικήσουν στην Αθήνα. Υπήρχε ένας φορέας, σημείο αναφοράς, για συγγενείς και φίλους. Χωριά που δεν έχουν τέτοιους Συλλόγους ή διαλύθηκαν ή αποξενώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Και στο θέμα της διατήρησης του λαϊκού μας πολιτισμού και της παράδοσης, η Αδελφότητα έχει να επιδείξει αυτά τα 50 χρόνια τεράστιο έργο. Τα χορευτικά τμήματα, με τις γνήσιες παραδοσιακές φορεσιές, δίνουν πάντα το παρών σε μεγάλες εκδηλώσεις, διασώζοντας έτσι την παράδοσή μας από γενιά σε γενιά. Η καταγραφή και η αναβίωση των εθίμων, των παιχνιδιών, του τρόπου ζωής των προγόνων μας, οι θρύλοι και τα τραγούδια μας, διασώθηκαν μέσα από πρωτοβουλίες της



Το λάβαρο της Αδελφότητας.

Αδελφότητας και κατατάσσουν το Κεράσοβο ως ένα από τα λίγα χωριά με συνέχεια στον λαϊκό πολιτισμό.

Κατά καιρούς η Αδελφότητα πήρε πολλές πρωτοβουλίες για τον καλλωπισμό του χωριού και το συγκινητικό είναι ότι οι χωριανοί μας εργάζονταν αφιλοκερδώς!

Σημαντικοί σταθμοί στην πενηντάχρονη πορεία της Αδελφότητας ήταν, νομίζω, οι παρακάτω:

- Η κατασκευή του ξενώνα στο χωριό.
- Η συλλογή παραδοσιακών στολών και η συγκρότηση χορευτικών τμημάτων.

Πεσόντες 1940-1944

(Συμπληρωματικά στοιχεία από το προηγούμενο τεύχος)

Στο προηγούμενο τεύχος αναφερθήκαμε στους πεσόντες συγχωριανούς μας στον πόλεμο του 1940-1944. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο του Τάκη Σαμαρά «Μνήμες - Διηγήσεις από το χωριό μας», υπάρχουν και άλλα θύματα της περιόδου αυτής και οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Ο πλήρης κατάλογος, λοιπόν, έχει ως εξής:

A. Νεκροί στον Ιταλογερμανικό πόλεμο:

Γκούτσιος Κωνσταντίνος
Καλούδας Στάθης
Κοταδήμος Νικόλαος Ιωάνν.
Κωταδήμος Θεοδόσης

- Η έκδοση εφημερίδας-περιοδικού, με το οποίο έφερνε σε επαφή και ενημέρωνε κάθε Κερασοβίτη.

- Η έκδοση του βιβλίου με λαογραφικό περιεχόμενο.

- Η αναβίωση και η διοργάνωση των πανηγυριών.

- Η ίδρυση Τράπεζας Αίματος.

- Η ίδρυση της ιστοσελίδας www.kerasovo.gr

- Η επαναλειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Το έργο και η προσφορά της Αδελφότητας μπορούμε να πούμε ότι κράτησε το χωριό ζωντανό, σε πείσμα των καιρών. Οι Κερασοβίτες κατάφεραν, παρά την εγκληματική εγκατάλειψη από την Πολιτεία, να κρατήσουν μέσω της Αδελφότητας, αλλά και των άλλων φορέων του χωριού, το τόπο τους ζωντανό και ικανό να προοδεύσει.

Αναλογιζόμενοι τη συνεισφορά της Αδελφότητας στείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητάμε να τη βραβεύσει, γιατί η Πολιτεία έχει χρέος να τιμά τέτοιες προσπάθειες.

Εμείς από την πλευρά μας, στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, θα βραβεύσουμε τους ιδρυτές της με τιμητική πλακέτα.

Δημ. Κ. Τέλλης

Κωτούλας Ηλίας
Ντούντας Ευστάθιος
Πασιάς Δημήτριος
Πασιάς Κωνσταντίνος Νικ.
Σκαλωμένος Αθανάσιος Ι.
Σκουτέρης Αχιλλέας

B. Νεκροί άμαχοι από τους κατακτητές την περίοδο αυτή:

Κουκούμης Απόστολος
Κουκούμης Απόστολος Γ.
Κυρίτσης Αχιλλέας
Κυρίτσης Νικόλαος Π.
Κωτούλας Κώστας
Πασιάς Ιωάννης Γ.
Τέλλης Χρήστος
Τέλλης (Χριστάκης) Δημ. Βασιλ.
Τζίνας Μιλτιάδης Γ.
Ο Λάζαρος Ζιούλης συνελήφθη από τους κατακτητές και εστάλη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης της Γερμανίας, όπου και πέθανε.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ



1. Τα παιδιά του χορευτικού μας συμμετείχαν στην εκδήλωση της Πανηπειρωτικής, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και αποθεώθηκαν από τους θεατές!

2. Η Χορωδία της Πανηπειρωτικής, στην οποία συμμετείχαν και Κερασοβίτες, απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο τα παραδοσιακά μας τραγούδια.

3. Νέες και νέοι του χωριού μας, που συμμετέχουν στο χορευτικό μας, απαθανατίζονται με το λάβαρο της Αδελφότητάς μας.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ



Ο Παναγής Νάκος με τα παιδιά του Σπυριδούλα και Βασίλη και ο Βασίλης Κωστάκης με τους γιους του Χρήστο και Αχιλλέα, ο Σάκης και ο Στέφανος κόβουν κέδρα.



Το έθιμο του "Χάσκα".



Οι καρναβαλιστές έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις.



Ο μικρός Βασίλης Νάκος σέρνει το χορό.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Πίτα των Κερασοβιτών Αθήνας

Πολύ πετυχημένο χαρακτήρισαν οι συμμετέχοντες το χειμερινό αντάμωμα των Κερασοβιτών της Αθήνας για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η μεγάλη συμμετοχή, παρά τις δυσκολίες της εποχής, το κέφι και η μουσική της ορχήστρας του σπουδαίου μας καλλιτέχνη Νίκου Φιλιππίδη, έβαλαν τις πινελιές τους και στη φετινή εκδήλωση. Αξιέπαινη ήταν και η συμμετοχή των νέων μας, σε πείσμα των καιρών, που τους θέλουν να γυρίζουν την πλάτη στην παράδοση.

Τον χορό άνοιξε το χορευτικό τμήμα των μικρών παιδιών με τις παραδοσιακές φορεσιές και συνέχισαν τα μεγαλύτερα παιδιά, γεμίζοντας την πίστα με νεανική ομορφιά. Τον χορό συνέχισαν οι ηλικιωμένοι μας, που, παρά τα

χρόνια τους, απέδειξαν ότι η λεβεντιά παραμένει. Η λαχειοφόρος είχε ιδιαίτερα πολλά και πλούσια δώρα κι αυτό το χρωστάμε στους χρυσούς χορηγούς μας, που είναι χωριανοί μας επιχειρηματίες. Αυτοί είναι:

- Δημήτρης Αρ. Σκαλωμένος
- Αριστείδης και Βάια Δημ. Τσιάτσιου
- Λάζαρος και Γιώργος Βασ. Παπανικολάου
- Νίκος Απ. Αποστόλου
- Δημήτρης και Γλυκερία Γελαδάρη
- Βασίλης Γκούτσιος και Γιάννης Τσούτσης
- Γεώργιος Παναγιώτου και Παναγιώτης Ζήκας
- Νίκος Σελτιώτης
- Δημήτρης Σπ. Τσιάτσιος

Στο παιδικό χορευτικό πήραν

μέρος: Ειρήνη και Αθανασία Αχ. Νάκου, Αρετούλα Μαντζαφού (εγγονή του Παυσανία και της Αρετής Νάκου), Γεωργία Δημ. Παπακώστα, Κωνσταντίνα και Μαριαλένα Λάβδα, Σταυρούλα, Αφροδίτη Νταγκοβάνου, Αγγελική και Αντώνης Δημ. Γκούτσιος, Αθηνά Κ. Βάιλα, Μαρίλια (εγγονή Μαρίας Νταγκοβάνου). Από τα μεγάλα παιδιά χόρεψαν: Ιωάννα Νάκου, Δήμητρα Καραγιάννη, Μαρία Τρίγκα, Γιάννης Γαλάνης, Δημήτρης και Οδυσσέας Γαλάνης, Χρήστος Σκαλωμένος και Αχιλλέας Π. Ζήκας.

Το ΔΣ ευχαριστεί την κ. Ελένη Σιάφη, για την επιμέλεια και διδασκαλία των χορών.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Το χωριό μας ως τόπος χειμερινού προορισμού

Σύμφωνα με τοπικές εφημερίδες των Ιωαννίνων, ο νομός μας, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2008-2009, ήρθε πρώτος πανελλαδικά σε επισκεψιμότητα με 100.000 επισκέπτες. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί η περιοχή μας συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά για χειμερινές διακοπές.

Τελευταία, κάποιοι έξυπνοι και δραστήριοι νέοι του χωριού μας ανακάλυψαν ότι το χωριό μας μπορεί να γίνει προορισμός για χειμερινές διακοπές, διαμένοντας είτε στο πατρικό τους σπίτι, είτε στον Ξενώνα. Σύμφωνα μάλιστα με δικές τους εντυπώσεις, αλλά και των φίλων τους, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους προορισμούς.

Πρώτα-πρώτα απέχει μόνο 40 χλμ. Από το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και μάλιστα με δρόμο ασφαλτοστρωμένο, ο οποίος εκχιονίζεται καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο. Η Βασιλίτσα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, με 18 πίστες, 7 αναβατήρες και νυχτερινό φωτισμό για σκι το βράδυ.

Εκεί κοντά, στο χωριό Μηλιά, υπάρχει Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου εκτίθενται απολιθώματα από μαμούθ και άλλα ζώα της προϊστορικής εποχής.

Στον δικό μας νομό μπορείτε να επισκεφθείτε τα αξιοθέατα της περιοχής Κόνιτσας. Αυτά είναι: Το

βυζαντινό μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης, η Μονή Στομίου σ' ένα ανεπανάληπτο τοπίο στη χαράδρα του Αώου, ο γνωστός Βοϊδομάτης με το θολωτό γεφύρι, το Μπουραζάνι με το πάρκο άγριων ζώων, τα ιαματικά λουτρά στα Καβάσιλα, τα ατμόλουτρα στον Αμάραντο, τα αρχοντικά της Κόνιτσας από την εποχή της τουρκοκρατίας, τα Ζαγοροχώρια, τα πέτρινα χωριά της Μόλιστας, η Καστάνιανη, η Πυρσόγιαννη κ.ά.

Εάν βαρεθείτε και θέλετε να αλλάξετε περιβάλλον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους ξενώνες της Πουρνιάς «Περιστέρω» και του «Σερίφη» στη Μόλιστα.

Τα κτηνοτροφικά χωριά της Φούρκας, με την ιστορική μονή Κλαδόρμης και η ονομαστή Σαμαρίνα με τις ταβέρνες και την αξιόλογη εκκλησία της αξίζουν να τα επισκεφτείτε.

Το χωριό, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει προορισμό για χειμερινές διακοπές. Οι νέοι δρόμοι που ολοκληρώνονται, το φέρνουν πιο κοντά στα αστικά κέντρα και όπως προαναφέραμε, τα ενδιαφέροντα και τα αξιοθέατα είναι πολλά.

Να σημειώσουμε ότι το χωριό μας δεν κλείνει ποτέ από τα χιόνια και διαθέτει όλον τον χρόνο μαγαζιά ανοιχτά, τόσο για φαγητό όσο και για τις καθημερινές μας ανάγκες με μίνι μάρκετ και μπακάλικα.

Δημ. Κ. Τέλλης

Μιλτιάδης Νταγκοβάνος, ο φωτογράφος του χωριού

Η φωτογραφία είναι μία από τις ωραιότερες τέχνες και οι άνθρωποι που αγάπησαν αυτήν την τέχνη διακρίνονται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους κάνουν ξεχωριστούς. Η ευαισθησία της ψυχής, η αίσθηση του ωραίου, η διάθεση για προσφορά στον άνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο, είναι κάποιες από τις αρετές που τους διακρίνουν. Βέβαια αυτός είναι ο κανόνας και όπως είναι φυσικό, κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του.

Ο ιδιαίτερα συμπαθητικός συγχωριανός μας κ. **Μιλτιάδης Νταγκοβάνος** έχει αυτά τα χαρίσματα και του τα αναγνωρίζουν όλοι. Πάντα παρών στις εκδηλώσεις του χωριού με τη φωτογραφική μηχανή ή την κάμερα στο χέρι, πρόθυμος να απαθανατίσει στιγμές όμορφες από τους συμμετέχοντες.

Γεννήθηκε το 1929 στο χωριό. Γονείς του ήταν ο **Ευάγγελος Νταγκοβάνος** (ή Πέτρος) και η **Ελένη Πασιά**. Αδέρφια του ήταν ο **Σωκράτης**, κουρέας στο χωριό, ο **Δημήτρης**, ο **Απόστολος**, η **Πανωρέα** και η **Μαρία**.

Πολύ νωρίς αναγκάστηκε να διακόψει το Δημοτικό Σχολείο, πήγε μόνο μέχρι τη Β' τάξη, γιατί πέθανε η μητέρα του.

Αμούστακο παιδί ρίχτηκε στο μεροκάματο ως λασποπαίδι κοντά στους μαστόρους **Απόστολο Αποστόλου**, **Μήτσιο Παπακώστα**, **Βασίλειο Σιάφη** και **Λάζαρο Κυρίτση**.

Την περίοδο του Εμφυλίου, 1946-1947, εντάχθηκε στους αντάρτες εθελοντικά, γιατί «με ενθουσίαζε η ζωή των Ανταρτών», όπως λέει. Ήταν μέλος της ΕΠΟΝ και η δουλειά που του ανατέθηκε στα στρατόπεδα των Ανταρτών ήταν να παρασκευάζει το ψωμί για τη σίτισή τους και να κουβαλάει ξύλα για τους φούρνους. Στον Γράμμο τραυματίστηκε από θραύσμα όλμου. Συναγωνιστές του στο Ανταρτικό ήταν οι **Ηλίας Νταγκοβάνος**, **Βασίλης Αθανασίου**, **Σταύρος Γαλάνης** και **Απόστολος Παπακώστας**.

Μετά τη λήξη του καταστρεπτικού για τη χώρα εμφυλίου σπαραγμού, βρέθηκε κι αυτός, όπως και τόσοι άλλοι ξεχωριστοί άνθρωποι, μέσω Αλβανίας, στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες εγκαταστάθηκε στο Πετέστι. Εκεί εργάστηκε σε εργοστάσιο ως ηλεκτροσυγκολλητής. Στην περιοχή αυτή εγκαταστάθηκαν και άλλοι χωριανοί, όπως ο **Θόδωρος** και **Γιώργος Τζίνας**, ο **Λάζαρος Τσιάτσιος**, η **Αρτεμισία Αθανασίου** και ο **Μήτσιος Πασιάς**.

Ταυτόχρονα παρακολουθούσε μαθήματα σε νυκτερινό σχολείο για τέσσερα χρόνια. Μετά την αποφοίτησή του πήγε σε Σχολή Φωτογραφίας. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε το ενδιαφέρον των σοσιαλιστικών χωρών για την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Τρανή απόδειξη είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων σπούδασαν στις χώρες αυτές, πράγμα που στην Ελλάδα δεν γινόταν στα χρόνια εκείνα.

Ο κ. Μιλτιάδης θα παντρευτεί το 1953 την **Ελένη Καπούση**



και θα αποκτήσουν μία κόρη, τη **Βαγγελίτσα** το 1955. Στην Ελλάδα επαναπατρίζεται με τη μεταπολίτευση, το 1974. Εργάζεται ως οξυγονοκολλητής στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για λίγο και στη συνέχεια στο εργοστάσιο της Mazda για 11 χρόνια ως ηλεκτροσυγκολλητής. Τα απογεύματα ασκούσε το δεύτερο επάγγελμα, το αγαπημένο του, του φωτογράφου σε δικό του φωτογραφείο στην Ομόνοια.

Το 1976 η μοίρα του φέρθηκε με τον σκληρότερο τρόπο. Η κόρη του Βαγγελίτσα, η οποία είχε παντρευτεί μόλις ένα χρόνο πριν, πεθαίνει πάνω στον ανθό της νιότης της, χτυπημένη από την επάρατη νόσο. «Η Αδελφότητα του χωριού μας μού συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στο πένθος μου και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό!», εξομολογείται. Με τις πράξεις του δείχνει ότι δεν το ξεχνάει.

Νιώθει τους χωριανούς, μικρούς και μεγάλους, δίκούς του ανθρώπους. Ποτέ δεν ακούγεται από το στόμα του κακός λόγος. Ακόμη και σήμερα, στα 80 του χρόνια, είναι πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους μας. Πιστεύω ότι είναι από τους Κερασοβίτες που άφησαν το στίγμα τους στην τοπική μας κοινωνία. Με τη φωτογραφική μηχανή έβαλε το λιθαράκι του, ώστε ο χρόνος να στέκεται μέσα από τις φωτογραφίες του προσκυνητής σε στιγμές ανεπανάληπτες.

Δημ. Κ. Τέλλης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΑΤΟ

Στις 25 Γενάρη 2009, ημέρα Κυριακή, έγινε ο χορός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αδελφότητας Κερασοβιτών Κιάτου, σε μια καταπληκτική αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο ΑΦΩΝ ΜΑΛΛΙΟΥ.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός των Κερασοβιτών που ζουν στο Κιάτο και στην ευρύτερη περιοχή, Κερασοβίτες από την Αθήνα, που τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, ενισχύοντας την Αδελφότητά μας και φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Φέτος, για πρώτη φορά, μας τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κύριος **Μπεγλίτης Πάνος**, ο οποίος μεγάλωσε το Βέλο Κορινθίας με παιδιά Κερασοβιτόπουλα και μίλησε με τα καλύτερα και θερμότερα λόγια για εκείνα τα δύσκολα και πέτρινα χρόνια, που υποχρέωσαν πάρα πολλές οικογένειες Κερασοβιτών να εγκαταλείψουν τις ρίζες τους και να πάρουν τον δρόμο της εσωτερικής μετανάστευσης, που τους οδήγησε στην Κορινθία.

Μια έκπληξη περίμενε τους περισσότερους στην αίθουσα, όταν ανέφερε πως αισθάνεται τα τελευταία 18 χρόνια κατά το ήμισυ Ηπειρώτης, γιατί η σύζυγός του κατάγεται από τον Γοργοπόταμο Κόνιτσας.

Μας τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους ο πρώην Δήμαρχος Κιάτου **Παπαγγελόπουλος Άγγελος**, ο πρώην Αντιδήμαρχος **Ζαχαρόπουλος Νίκος**, δημοτικοί σύμβουλοι και επώνυμοι της τοπικής κοινωνίας, που έφαγαν, χόρεψαν και διασκέδασαν μαζί μας. Φεύγοντας, μας συγχάρηκαν για την

προσπάθεια που κάνουμε στη διατήρηση των ηθών-εθίμων και την αγάπη μας για τις ρίζες μας, τον τόπο καταγωγής μας, το ΚΕΡΑΣΟΒΟ.

Ο μεγάλος τυχερός της λαχειοφόρου ήταν ο **Παύλος Ντακοβάνος**, η οικογένεια του οποίου κέρδισε την τηλεόραση και τη χρυσή λίρα. Ο Παύλος πρόσφερε 100 ευρώ στην Αδελφότητά μας.

Ευχαριστούμε πολύ τους **Νίκο** και **Κώστα Φιλιππίδη**, τον **Γιώργο Μαρινάκη** και τον **Παύλο Νάκο**. Για μια ακόμη φορά μας συγκίνησαν με το μελωδικό τους παίξιμο και μας παρέσυραν σε ρυθμούς Κερασοβίτικους.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, αυτούς που αγαπούν-νοσταλγούν και δεν ξεχνούν το παρελθόν, τις ρίζες τους. Γιατί: «ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ».

**Για το ΔΣ Κιάτου
Μαρία Εξάρχου-Νάκου**

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Οικόπεδα - Βίλες - Κτήματα

Χρήστος Κων/νου Χατζηϊωαννίδης

Κινητό: 6944 223132

Λεωφ. Αναβύσσου - Σαρωνίδα

22910 41987

Μ. Αλεξάνδρου 29 - Ανάβυσσος

Τηλ.: 22910 39260

Η ιστοσελίδα μας (www.kerasovo.gr) παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα

Η ιστοσελίδα μας είναι εντυπωσιακά δημοφιλής, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που φανερώνουν αναλυτικά την επισκεψιμότητα ανά περιοχή, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι επισκέπτες δεν ήταν περαστικοί ή απλώς περίεργοι, αλλά άνθρωποι που έμειναν αρκετή ώρα στο site μας και το επισκέπτονταν επανειλημμένως. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στατιστικά στοιχεία, έχουμε για την περίοδο Σεπτέμβριος 2008-Φεβρουάριος 2009:

Από την Ελλάδα: Σύνολο επισκεπτών 2.467

Αναλυτικά έχουμε τις δέκα πρώτες περιοχές: Από Αθήνα 1.859, άγνωστη περιοχή 258, Θεσσαλονίκη 114, Καρδίτσα 62, Πάτρα 43, Χαλάνδρι 23, Ιωάννινα 21, Σέρρες 11, Νέα Ιωνία 9, Λάρισα 9.

Από το εξωτερικό έχουμε συνολικά 179 επισκέπτες: Από Ηνωμένο Βασίλειο 45, από Ηνωμένες Πολιτείες 40, από

Γερμανία 31, από Κύπρο 24, από Αυστραλία 7, από Ισπανία 6, από Ιταλία 5, από Καναδά 5, από Γαλλία 5. Υπάρχουν ακόμη επισκέπτες από την Ελβετία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Ολλανδία και την Αυστρία.

Από τη μεριά μας γίνεται προσπάθεια, ώστε το υλικό της ιστοσελίδας μας να εμπλουτίζεται με μεράκι και υπευθυνότητα, γιατί ως χωριό έχουμε να δείξουμε πολλά. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι τα στατιστικά την επόμενη περίοδο θα είναι ακόμη καλύτερα.

Η ιστοσελίδα του χωριού είναι πια ένα παράθυρο με θέα όλον τον κόσμο. Μπαίνει σε σπίτια χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό αποτελεί τεράστια ευκαιρία για διαφήμιση. Όσοι συγχωριανοί ή φίλοι επιθυμούν να διαφημιστούν σ' αυτήν ας επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ της Αδελφότητας ή στο e-mail: contact@kerasovo.gr

Η πίτα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

Mεγαλειώδης ήταν η εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο ΣΕΦ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009. Μπορεί να μην είχε την προέλευση και το πλήθος των χορευτικών τμημάτων της περασμένης χρονιάς, είχε όμως τα γενικά χαρακτηριστικά μιας εκδήλωσης με πανελλήνια και παγκόσμια εμβέλεια. Οι χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και ο μεγάλος αριθμός χορευτικών συγκροτημάτων προκάλεσαν συγκίνηση από το ενδιαφέρον των Ηπειρωτών για αξίες όπως η παράδοση και ο πατριωτισμός. Αξίες που οι Ηπειρώτες εξακολουθούν να τις διαφυλάσσουν με σεβασμό και πίστη. Απόδειξη είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που συντηρούν με προσωπικούς κόπους και θυσίες. Κι όλα αυτά πιάνουν τόπο και έχουν αποτελέσματα. Πώς αλλιώς θα βλέπαμε εκατοντάδες νέους να συμμετέχουν στα χορευτικά των συλλόγων τους φορώντας με καμάρι τις παραδοσιακές στολές του τόπου τους; Το ενθαρρυντικό είναι ότι τέτοιους νέους έχουμε κι εμείς. Να σας πω μόνο ότι κάποια παιδιά από το χορευτικό μας έρχονταν από το Κιάτο για τις πρόβες στην Αθήνα. Άλλα και τα υπόλοιπα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να παρουσιάσουν ένα υπέροχο χορευτικό σύνολο.

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου αλλά και από εξέχοντες προσωπικότητες της χώρας μας έδωσαν μεγαλύτερη αίγλη στο μεγάλο αυτό αντάμωμα των Ηπειρωτών.

Από την άλλη πλευρά όμως, όπως στηλίτευσαν οι ομιλητές, έχουν μεγάλες ευθύνες όλοι αυτοί για τα άλιτα προβλήματα της Ηπείρου. Η «Στέγη του Ηπειρώτη» ένα κτίριο για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, το οποίο θα στεγάσει όλους τους Συλλόγους των αποδήμων Ηπειρωτών στην Αθήνα, είναι ακόμη ένα όνειρο απραγματοποίητο. Τώρα βρέθηκε ένα οικόπεδο στο Μαρούσι. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν τα γραφιοκρατικά προβλήματα και θα υλοποιηθεί σύντομα.

Ο οδικός άξονας της Ιονίας οδού καθυστερεί απαράδεκτα και επιτείνει την απομόνωση της Ηπείρου. Τέλος το αυξημένο κόστος των διοδίων είναι αποθαρρυντικό για την τουριστική ανάπτυξή της. Ευχή και ελπίδα όλων είναι η πολιτεία να λύσει επιτέλους τα μεγάλα αυτά προβλήματα και να πάει ο τόπος μπροστά.

Η Αδελφότητά μας συμμετείχε στη μεγάλη αυτή εκδήλωση με ένα χορευτικό από διαλεχτούς νέους. Αυτοί ήταν: η Ιωάννα Νάκου, η Δήμητρα Καραγιάννη, η Δήμητρα Νάκου, η Λίτσα Καζάζη, η Μαρία Τρίκα, ο Διονύσης Βάιλας, ο Γιάννης Γαλάνης, ο Οδυσσέας Γαλάνης, ο Αχιλλέας Ζήκας, ο Βασίλης Ζιώγας και ο Χρήστος Σκαλωμένος.

Συμμετοχή είχαμε και στην χορωδία της Πανηπειρωτικής που άφησε άριστες εντυπώσεις με την παρουσία της. Πήραν μέρος: **Μαριάνθη Βάιλα, Μαρίκα Γαλάνη, Φωτούλα Κουκούμη, Βάσω Τέλλη και ο Νίκος Κουκούμης.**

Η εκδήλωση μεταδιδόταν ζωντανά στο εξωτερικό και σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους ξενιτεμένους μας όπως μας εξομολογήθηκαν δικοί μας άνθρωποι όπως η Αμαλία Κωτούλα από την Αυστραλία και ο Κώστας Γαλάνης από την Αγγλία. Τα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας όμως απαξίωσαν την εκδήλωση δείχνοντας μόνο μερικά στιγμιότυπα και δεν την κάλυψαν ζωντανά όπως θα έπρεπε. Το λυπηρό είναι ότι και οι χωριανοί μας δεν έδειξαν φέτος διάθεση να τιμήσουν την εκδήλωση και να χειροκροτήσουν τα παιδιά του χορευτικού και τα μέλη του φωνητικού που συμμετείχαν αν και η Αδελφότητα για την απρόσκοπτη μετακίνησή τους μίσθωσε λεωφορείο.

Από την πλευρά του Δ.Σ. της Αδελφότητας θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στα μέλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας για την οργάνωση της εκδήλωσης αλλά πρωτίστης στους νέους μας που συμμετείχαν στο χορευτικό καθώς και στη χορωδία.

ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Αναλαμβάνω
Φορολογικές Δηλώσεις,
Βιβλία Εσόδων - Εξόδων - Α.Π.Δ.
(Οικοδομικά Ένσημα)
Τηλ.: 210 8622211, 6978 896021

ΚΡΑΣΙ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΚΤΗΜΑ ΤΖΙΝΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 22310 - 79090, 6973 608436

13ο ΧΛΜ. ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΛΑΜΙΑΣ

POOLCENTER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

Έκθεση 78ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Ισθμός Κορίνθου

Τηλ.: 27410 74074 - 6944 515444

<http://www.pisines.gr>

Γράφει ο Τάκης Σαμαράς

Την 6η Απριλίου του 2009 συνέπληρωθησαν 68 ολόκληρα χρόνια από την αντίστοιχη ημερομηνία που η Γερμανία του Χίτλερ επιτέθηκε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κατά της φιλτάτης πατρίδας μας, αφού η Βουλγαρία προσχώρησε, άνευ πολέμου, στο άρμα της φασιστικής χιτλερικής Γερμανίας, όπως και η Γιουγκοσλαβία. Έτσι οι Γερμανοί ευρέθησαν προ των ελληνοβουλγαρικών συνόρων άνευ οχλήσεως ή αντιστάσεως από τους Βουλγάρους. Περίμεναν, προετοιμαζόμενοι, τον ερχομό της Άνοιξης, για να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδος, πράγμα που έπραξαν την πρωίαν της 6ης Απριλίου του 1941.

Αντί άλλης αναφοράς στην επέτειο της 6ης Απριλίου του 1941, του δευτέρου ΟΧΙ της νεότερης ιστορίας μας, έχομε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο παρόν σημείωμά μας ένα μνημοσύνης κείμενο για το οχυρό της Νυμφαίας, στο οποίο, όπως και στα άλλα οχυρά του «Μεταξά» στη Μακεδονία μας, έχουν δουλέψει κτιστάδες οι πατεράδες μας Κερασοβίτες, που έχει δημοσιευθεί στο μηνιαίο Δελτίο «ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ», μηνός Απριλίου 2008.

Είναι λιτό και με τον τρόπο του ζωντανεύει μνήμες και προβάλλει ηρωικά κατορθώματα Ελλήνων, που πάντα εδίδαξαν την ανθρωπότητα.

Παραθέτουμε κατωτέρω το κείμενο: «Η Νυμφαία είναι ένας ορεινός οικισμός του Νομού Ροδόπης και απέχει 18 χιλ. βόρεια της Κομοτηνής.

Η περιοχή έχει μια τεράστια ιστορική σημασία. Το οχυρό της Νυμφαίας, το τελευταίο προς ανατολάς συγκρότημα της «Γραμμής Μεταξά», σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μεταξύ 1936-1940, για να απαγορεύσει τον άξονα Κίρτζαλι-Νυμφαία-Κομοτηνή. Εκτείνεται σε μεγάλο βάθος και αποτελείται από 3 ορόφους, στους οποίους υπάρχουν οι θέσεις των όπλων και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. Ο πρώτος όροφος, ο οποίος είναι και ο σπουδαιότερος, εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και διαθέτει 4 κύριες στοές, οι οποίες έχουν κατάληξη σε πολυβολεία. Μέσα στις στοές

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 6η Απριλίου του 1941

έχουν κατασκευασθεί θάλαμοι για διαμονή 500 ανδρών περίπου, απόθήκες πυρομαχικών, εφοδίων και νερού, γραφεία, μηχανοστάσια, ιατρείο-αναρρωτήριο και μαγειρείο, όπως σε όλα τα οχυρά.

Στην επιφάνεια του οχυρού υπήρχαν θέσεις αντιαεροπορικών όπλων και μπροστά από το οχυρό αντιαρματικά κωλύματα με πυραμίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εξωτερικές είσοδοι έκλειναν με σταθερές πόρτες και προστατεύονταν από πολυβολεία.

Ο ηλεκτροφωτισμός του οχυρού δεν είχε τελειώσει μέχρι τον Απρίλιο του 1941 και γι' αυτό φωτίζονταν με λάμπτες πετρελαίου.

Το οχυρό της Νυμφαίας πήρε τη θέση που του αξίζει ανάμεσα στα σημαντικά γεγονότα της πατρίδας μας, χάρη στην ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών απέναντι στις δυνάμεις του άξονα Γερμανών και Βουλγάρων. Από τις πρώτες κιόλας μέρες του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Χίτλερ είχε πειστεί για την αδυναμία των Ιταλών να πετύχουν αποφασιστικό αποτέλεσμα κατά της Ελλάδος. Έτσι, πριν αρχίσει την επίθεση κατά της Ρωσίας τον Μάιο του 1941, διέταξε την προπαρασκευή της επιχείρησης κατά της Ελλάδος, με το συνθηματικό όνομα «Μαρίτα». Για τον σκοπό αυτόν διέθεσε την δωδεκατη στρατιά υπό τον στρατάρχη Φον Λιστ, η οποία αποτελείτο από 24 μεραρχίες.

Στις 2 Μαρτίου του 1941 άρχισε η προώθηση των γερμανικών δυνάμεων στη σύμμαχό της Βουλγαρία και μέχρι το τέλος του ιδίου μήνα είχε ολοκληρωθεί η στρατηγική συγκέντρωση των γερμανών απέναντι στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ελλάδος, παρόλο που δυσπιστούσε ως προς τις διαβεβαιώσεις περί ουδετερότητας της Βουλγαρίας και μη επιθέσεως της Γερμανίας, αναγκάστηκε να επανδρώσει τη «γραμμή Μεταξά» (ελληνοβουλγαρική μεθόριο) με τελείως απαραίτητες δυνάμεις, μεγάλο μέρος των οποίων ήσαν

αποκαταστηθέντες τραυματίες του Βορειοηπειρωτικού μετώπου, για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του νικηφόρου μετώπου της Ήπειρου.

Στις 6 Απριλίου 1941 και ώρα 5.50 το πρωί, άρχισε η επίθεση της 50ης γερμανικής μεραρχίας σε όλο το μέτωπο του οχυρού. Στις 8.30, τμήματα του γερμανικού πεζικού κατάφεραν να εγκατασταθούν στα υψώματα ΔΡΑΓΑΤΗΣ και ΦΡΟΥΡΟΣ, ενώ συγχρόνως εμφανίστηκαν μηχανοκίνητα τμήματα στον δρόμο Κίρτζαλι-Νυμφαία. Το οχυρό εβάλετο από όλες τις πλευρές, αλλά οι προσπάθειες των Γερμανών για την κατάληψή του αποτύχαναν εμπρός στον ηρωισμό των ολιγάριθμων υπερασπιστών του.

Την 7η Απριλίου 1941 και μετά από μία ολόκληρη ημέρα αιματηρής μάχης που στοίχισε ακριβό φόρο αίματος στους Γερμανούς, οι εχθροί κατάφεραν με τη χρήση τώρα φλογοβόλων να καταλάβουν ένα μεμονωμένο πολυβολείο και να μπουν έτσι στο εσωτερικό του οχυρού. Λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα, ο Διοικητής του οχυρού ταγματάρχης Αλέξανδρος Αναγνωστός, διέταξε την παύση των πυρών και παρέδωσε το ηρωικό οχυρό.

Η γιγαντομαχία της Νυμφαίας τελείωσε το χάραμα της 8ης Απριλίου του 1941, με τον Διοικητή του οχυρού να οδηγείται αιχμάλωτος πλέον στον στρατηγό Διοικητή του 30ου γερμανικού Σώματος Στρατού. Ο στρατηγός σηκώθηκε από τη θέση του, χαιρέτησε στρατιωτικά και του είπε: «Το γερμανικό έθνος δι' εμού συγχαίρει τους υπερασπιστές του οχυρού, οι οποίοι επισκίασαν την δόξα του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή. Σας παρακαλώ πολύ, αυτά να τα διαβιβάστε σε όλους τους αξιωματικούς και οπλίτες του οχυρού. Χθες το βράδυ, τα ραδιόφωνα του Βερολίνου και του Λονδίνου έψαλαν ύμνους για σας».

Και ο ηρωικός Διοικητής Αλέξανδρος Αναγνωστός του απάντησε: «Ουδέν επράξαμε Στρατηγέ, παρά μόνο το καθήκον μας, ως υπερασπιστές του πατρίου εδάφους».

Ηρωικές φράσεις που ακούγονται παρά μόνο από Έλληνες. Αιώνια η μνήμη τους και ελαφρύ το χώμα που τους σκεπτάζει.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1912-13

Η Επανάσταση του Κερασόβου τον Οκτώβριο του 1912

Tou Táki Σαμαρά

Mε την ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης της Ηπείρου, στις 21 του Φλεβάρη του 1913, γράφονται αυτές οι λίγες γραμμές, που αφορούν τα χωριά της επαρχίας μας και ειδικότερα το Κεράσοβο.

Με τον ερχομό του 20ου αιώνα το έθνος μας, που τα σύνορα του έφταναν τότε μέχρι το Βόλο και τον Άραχθο ποταμό, άρχισε σιγά-σιγά να συνέρχεται από τον ελληνοουρκικό πόλεμο του 1897, τον ατυχή, που λίγο έλειψε να μας πάρουν φαλάγγι οι Τούρκοι και να μας ρίξουν κάτω από το "αυλάκι" τον Ισθμό της Κορίνθου.

Μεγάλη ταπείνωση υπέστη η πατρίδα μας. Δυσβάσταχτες οι πολεμικές αποζημιώσεις προς την Τουρκία. Αυτήν την ταπείνωση βαρέως την έφεραν κυρίως οι στρατιωτικοί αλλά και οι πολιτικοί. Έτσι άρχισε να αναζωπυρώνεται και πάλι ο αγώνας για δράση. Πρώτη δράση τα κομιτάτα της πατριωτικής οργάνωσης για απελευθέρωση της Μακεδονίας και Ηπείρου. Συγκροτούνταν αντάρτικα σώματα που δρούσαν μέσα στα σκλαβωμένα μέρη, πίσω από τις γραμμές του εχθρού, δίνοντας έτσι θάρρος και ελπίδα για λευτεριά στους ραγιάδες προγόνους μας. Πολλοί ήταν οι καπεταναίοι που δρούσαν στα μέρη μας αλλά πρωτοστατεί ο συμπατριώτης μας αξιωματικός του ελληνικού στρατού Παύλος Μελάς που θυσιάζεται στον αγώνα από εχθρικό βόλι.

Αρχίζει ο Βαλκανικός πόλεμος, οι σύμμαχοι Ελλάδα - Μαυροβούνιο - Σερβία - Βουλγαρία, σφυροκοπούν την Οθωμανική αυτοκρατορία από παντού. Στις 26 του Οκτώβρη, γιορτή του αγίου Δημητρίου, ελευθερώνεται η νύφη του Βορρά, η Θεσσαλονίκη μας, υπό την αρχηγία του Στρατηλάτη Διαδόχου Κων/νου. Έτσι όταν ο πόλεμος άναψε γερά και πολυμέτωπα τον Οκτώβρη μήνα του 1912, οι Ηπειρώτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά είναι όλοι σε συναγερμό μεγάλο.

Ο απελευθερωτικός ελληνικός

στρατός της Μακεδονίας, προχωράει ακάθεκτος προς την Ήπειρο μέσω της Δυτικής Μακεδονίας και των δικών μας περασμάτων της Πίνδου. Τον μήνα αυτό, τον Οκτώβρη του 1912, που τα μέρη και τα χωριά της επαρχίας μας κατέχονταν από του τυράννους Τούρκους με μεγάλες δυνάμεις στρατού, εφόσον η Κόνιτσα ήταν Υποδιοίκηση, οι Κερασοβίτες, χίλια όπλα και άρματα, ΜΟΝΟΙ από όλη την επαρχία μας, ξεσηκώθηκαν, επαναστάτησαν, ενάντια σε μεγάλα αποσπάσματα Τουρκαλβανών που περιφέρονταν και λεηλατούσαν τα χωριά μας, αποκομίζοντας τρόφιμα στον αποκλεισμένο τούρκικο στρατό των Ιωαννίνων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επαναστάτησαν, ήταν πολλοστή, αλλά τώρα είχε έλθει η ποθούμενη ημέρα της λευτεριάς. Ο απελευθερωτικός ελληνικός στρατός πλησίαζε, τα ελληνικά φουσάτα προχωρούσαν ακάθεκτα από Μακεδονία. Από μήνα Οκτώβρη του 1912 μέχρι στις 18 του Γενάρη του 1913, ημέρα αποφράδα για το χωριό μας, οι γενναίοι προγονοί μας μάχονταν νυχθεμέρον με τα τουρκαλβανικά στρατεύματα, της περιοχής, εμποδίζοντας αυτά να ανέλθουν στα περάσματα του Μπέκου (Ταμπουριού)-Βέργου - Βρύση Ρωμιού, από όπου θα ορμούσαν στην Ήπειρο τα προελαύνοντα νικηφόρα ελληνικά στρατεύματα του στρατηγού Σαπουντζάκη.

Έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο απότρεψαν μεγάλες ενισχύσεις του Μπεκίρ Αγά από τη Δυτική Μακεδονία (Μοναστήρι). Τρεις μήνες κράτησαν απόρθητα τα μέρη της Κλεισούρας, είσοδο στο χωριό μας, ενώ ο ανεφοδιασμός τους σε όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα γίνονταν από τους ατρόμητους θαρραλέους Κερασοβίτες Κυρατζήδες, εν οις και ο Γιάννης Γαλάνης, που είχε κάνει και "κλέφτης - αρματωλός" και γνώριζε όλους τους δρόμους και μονοπάτια της Πίνδου με κλειστά μάτια. Ο ανεφοδιασμός γίνονταν από τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα.

Πάντα όμως υπάρχουν οι "εφιάλτες" στην πατρίδα μας, αυτοί οι ελεσινοί προδότες, οι τρισάθλιοι, οι αργυρώνητοι, οι τιπποτένιοι. Έτσι και εδώ, στην γενναία επαναστατική εξέγερση των προγόνων μας, βρέθηκαν τρεις (3) προδότες.

Ένας Κερασοβίτης και δύο από κοντινό χωριό, που πρόδοσαν στους Τουρκαλβανούς, ένα πέρασμα, ψηλά στη θέση γερακοφωλιά στην Νταλιόπολη του Κλέφτη, που φυλάσσονταν βέβαια, αλλά με λίγες Κερασοβίτικες δυνάμεις. Από εκεί πλαγιοβόλησαν τους ατρόμητους μαχητές αμυνόμενους προγόνους μας. Στον άμεσο κίνδυνο της καταστροφής των γυναικόπαιδων και γερόντων του χωριού μας, οι προγονοί μας εγκατέλειψαν άρον άρον το χωριό, παίρνοντας μαζί τους μόνο λίγο αλεύρι, αλάτι, τα ρούχα που φορούσαν και τα οικόσιτα τα ζώα τους.

Ένα μέτρο χιόνι είχε μέσα το χωριό και δύο μέτρα ψηλά στον αυχένα του Βέργου - Φούρκα. Μπροστά οι άντρες με τα φτιάρια άνοιγαν το δρόμο και ακολουθούσε πίσω το καραβάνι της προσφυγιάς.

Πέρασε από την Φούρκα, τους κρυφοκοίταζαν μέσα από παραθυρόφυλλα, οι Φουρκιώτες, αλλά κανένας δεν βγήκε να τους πει δυο λόγια παρηγοριάς, μια καλή κουβέντα, να τους δώσει μια φέτα ψωμί, ή λίγο τυρί. Βρήκαν όμως μεγάλη φιλοξενία και συμπόνια στα χωριά των Γρεβενών.

Εκεί ξεχειμώνιασαν και την άνοιξη του 1913, επέστρεψαν και πάλι στο ρημαγμένο και καμένο χωριό τους. Όμως, όχι όλοι. Πολλές Κερασοβίτικες οικογένειες παρέμειναν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί πλέον. Σχηματίστηκαν ολόκληροι οικισμοί που λέγονται ακόμη και σήμερα στα "Κερασοβίτικα".

Η 18 του Γενάρη του 1913, είναι η αποφράδα ημέρα για το χωριό μας, γιατί τότε μπήκαν με προδοσία οι Τουρκαλβανοί μισθοφόροι στο Κερασοβό, δυο χιλιάδες περίπου.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Μεγάλη επιτυχία είχε και φέτος η Αποκριάτικη εκδήλωση στο χωριό. Συνδιοργανωτές, το Τοπικό Συμβούλιο, οι Αδελφότητες και ο Συνεταιρισμός.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με την καθιερωμένη φωτιά στην πλατεία του χωριού, την οποία επιμελήθηκαν ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αθηνών **Δημήτρης Τέλλης** και ο **Παναγής Νάκου**.

Αρκετοί χωριανοί, μικροί και μεγάλοι, ντύθηκαν μασκαράδες, χόρεψαν γύρω από τη φωτιά και έδωσαν εορταστικό τόνο στην εκδήλωση. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Στη συνέχεια το γλέντι συνέχιστηκε στο μαγαζί της Αδελφότητας με πλούσια εδέσματα και άφθονο κρασί.

Το έθιμο του χάσκα ούτε φέτος ξεχάστηκε. Η **Μπούλα Σιάφη** είχε τη ρόκα και έκανε τον χάσκα, η **Ανθούλα Παστρεμά** και η **Μπούλα Ζήκα** είχαν τ' αυγά, τα οποία περνούσαν στο σχοινί. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να τα πιάσουν, καταχειροκροτούμενοι από τους χωριανούς.

Στη συνέχεια άρχισε ο χορός και τα τραγούδια. Χόρεψαν μικροί και μεγάλοι και το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί. Οι Κερασοβίτες έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν ξεχνούν το χωριό τους και είναι ενωμένοι.

Ευχαριστούμε τους χωριανούς που ήρθαν από Αθήνα, Κιάτο και Λαμία (αφηφώντας την ταλαιπωρία και τα έξοδα) στο χωριό για να περάσουμε όλοι μαζί το τριήμερο της Αποκριάς.

**Δημήτριος Ζήκας
Γιάννενα**



Οι Κερασοβίτες έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν ξεχνούν το χωριό τους και είναι ενωμένοι.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Λικέρ Βατόμουρο

- 1 κιλό βατόμουρα (βατσόμουρα)
- 3 κιλά ρακί τσίπουρο
- 1 ½ κιλό ζάχαρη
- Πολύ λίγα γαρύφαλλα (3-4) και ένα μικρό ξύλο κανέλα

Καθαρίζουμε και πλένουμε τα βατσόμουρα και τα βάζουμε σε ένα γυάλινο βάζο, στη συνέχεια ρίχνουμε τη ζάχαρη και τα κανελογαρύφαλλα και το ρακί και τα αφήνουμε να ζυμωθούν 40 ημέρες, μέσα στο σπίτι. Όταν περάσει ο καιρός σουρώνουμε το λικέρ και το βάζουμε σε μπουκάλια. Στην υγειά σας!

ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΦΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Με μεγάλη συμμετοχή των συγχωριανών μας έγινε και φέτος η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Αδελφότητας Ιωαννίνων στο κέντρο ΑΓΝΑΝΤΙ. Υπήρχε πλούσιο μενού (κατ' επιλογήν) και το κρασί ήταν προσφορά της Αδελφότητας. Με την ορχήστρα του καταστήματος χορέψαμε και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Από το χωριό ήρθαν αρκετοί χωριανοί, καθώς και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σαμαράς Β. Τυχερή της βραδιάς ήταν η **Μπούλα Δημητρίου Ζήκα** και της ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερή. Το ΔΣ της Αδελφότητας Κερασοβιτών Ιωαννίνων "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Ο Βασίλης Ι. Στρατοιάνης ει-

σήχθη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και μάλιστα 25ος.

- Η **Ιουλία Αθ. Κοταδήμου** εισήχθη στο Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας το ΤΕΙ Αιγάλεω. Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η **Κατερίνα Δεμερούτη**, εγγονή της Μαρίας Σπ. Τσιάτσιου, αποφοίτησε από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- **Η Αγγελική Δημ. Γελαδάρη** και ο σύζυγός της **Δημήτρης Μιλιάγκας** απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, την 1 Ιανουαρίου 2009, στη Μελβούρνη Αυστραλίας.
- **Ο Κώστας** και η **Κατερίνα Παπανικολάου** απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα πανέμορφο κοριτσάκι, στις 5 Δεκεμβρίου 2008.
- **Η Ασημούλα Αθ. Τζίνα** και ο σύζυγός της **Νίκος Παπαδέας** απέκτησαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι στις 29 Ιανουαρίου 2009-03-19.
Na touς ζήσουν τα νεογέννητα!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

- **Ο Αριστείδης Δημ. Τσάτσιος** αρραβωνιάστηκε τη **Θεοδώρα Τσώλη** τα Χριστούγεννα του 2008 και ο γάμος θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2009.
- **Ο Γιώργος Νικ. Καραγιάννης** αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του

Ιωάννα Γ. Μανέκα, τα Χριστούγεννα του 2008.

- **Η Λίτσα Ν. Γελαδάρη** αρραβωνιάστηκε τον αγαπημένο της **Ιάσωνα Χασιώτη**, τον Μάρτιο 2009.
Καλά στέφανα!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Τον Ιανουάριο 2009 απεβίωσε η **Βάια Κων. Γελαδάρη** στο χωριό.
- Ο **Αχιλλέας Μπινιώρης** απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 2009.
- Η **Μαριάνθη Αθανασίου-Κατσούλη** απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου 2009 στη Σπάρτη, όπου και κηδεύτηκε.
- Τα Χριστούγεννα του 2008 απεβίωσε ο **Νίκος Φιλιππίδης**, σύζυγος της Αρτεμισίας Αθανασίου, στη Θεσσαλονίκη.
- Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 απεβίωσε ο **Ορέστης Τζίνας** στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο χωριό. Ήταν εργατικός και άριστος τεχνίτης. Παρέμεινε μέχρι τα γεράματα ζωντανός και κεφάτος.
- Στις 5 Μαρτίου 2009 απεβίωσε ο **Λάζαρος Σπ. Κουκούμης** σε ηλικία 72 ετών. Ζούσε στη Δάφνη Αττικής και κηδεύτηκε στη Λευκίμη Κέρκυρας. Γεννήθηκε το 1937 στο χωριό. Το 1948 μαζί με τη μητέρα του και τ' αδέρφια του παίρνει το δρόμο της αναγκαστικής προσφυγιάς στη Ρουμανία. Εκεί τελείωνε το σχολείο και την επαγγελματική σχολή φρεζαδόρων. Επαναπατρίζεται το 1975 και εργάζεται στην ΠΥΡΚΑΛ, απ' όπου και συνταξιοδοτείται. Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά.
- Στις 9 Μαρτίου 2009, απεβίωσε ο **Ηλίας Γελαδάρης** στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο χωριό.
- Απεβίωσε στις 12 Μαρτίου 2009 ο **Δημήτριος Κυρίτσης**, ετών 88. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Αδελφότητας το 1959.
- Απεβίωσε στο χωριό στις 20 Μαρτίου 2009 ο **Απόστολος Ζαμάνης**. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 109

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 50 |
| ΒΕΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ | 25 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 50 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 50 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
| ΓΗΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| ΓΙΩΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 25 |
| ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
| ΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 50 |
| ΖΗΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 10 |
| ΖΙΟΥΛΗ ΟΛΓΑ (Εις μνήμη του συζύγου της Ιωάννη) | 50 |
| ΖΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ(εις μνήμη των γονέων του Νικολάου & Ανθίας Ζιούλη) | 70 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 |
| ΚΟΤΙΝΑ ΑΡΕΤΗ | 20 |
| ΚΟΤΙΝΑ ΚΑΤΙΝΑ | 20 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΠ. ΝΙΚΟΣ (Εις μνήμη του αδερφού του Λάζαρου) | 20 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 20 |
| ΜΑΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 |
| ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | 20 |
| ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 50 |
| ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κακοπλεύρι Λαμίας) | 40 |

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
| ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΒΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ | 20 |
| ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 40 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ | 50 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 20 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΤΑ | 20 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΣ | 50 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
| ΠΑΣΤΡΟΥΜΑ ΚΑΛΛΙΤΣΑ | 20 |
| ΠΑΣΤΡΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 20 |
| ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50 |
| ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 20 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Τριγώνα Φθιώτιδας) | 20 |
| ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 30 |
| TZINA ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 50 |
| TZINAΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 50 |
| TZINAΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| TZINAΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 20 |
| TZINAΣ ΣΙΩΚΑΣ | 20 |
| ΧΑΡΙΣΗ ΓΙΩΤΑ | 25 |
| ΧΛΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Ελπίδος 7 - Εμπορικό Κέντρο "Ηλιοτρόπιο"

Δέχεται 9-12.30 π.μ. & 5.30-9.30 μ.μ.

Τηλ. Ιατρείου: 210 6081758

Οικίας 210 6002264

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1912-13

Η Επανάσταση του Κερασόβου τον Οκτώβριο του 1912

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 11

Οι βάρβαροι επιδρομείς έκαψαν το χωριό μας, οι δε ουρανομήκεις φωτιές και καπνοί φαίνονταν ακόμα και από το χωριό Πεκλάρι, κατά ομολογία ενός κατοίκου του. Σκότωσαν 15 αμάχους, γέροντες - γερόντισσες, τυφλούς που δεν μπόρεσαν να φύγουν. Η δε τοτινή ελληνική κυβέρνηση, για την ανδρεία, και γενναιότητα των προγόνων μας, στον ξεσηκωμό αυτό, ονόμασαν το Κεράσοβο "Δεύτερο Σούλι", εφημ. "Ηπειρος" 19/2/02, σελ. 11).

Το πώς ελευθερώθηκε το Κεράσοβο και τα γύρω χωριά μας από τον προελαύνοντα νικηφόρο ελληνικό στρατό της Μακεδονίας, μας το περιγράφει ο πολεμιστής του έπους ως εξής:

«Την 20η Ιανουαρίου 1913 ο ηρωικός λοχαγός του Α΄ Συντάγματος του διαδόχου κ. Δ. Παπανικολάου, ευρισκόμενος εις Γρεβενά, εστάλη μετά δυο λόχων στρατού εις Φούρκαν, όπως εκείθεν προελάση δια Κερασόβου, Σταρισιάνης και Μολίστης εις Κόνιτσαν. Ευρισκόμενος όθεν εις Βραβόνισταν, χωρίον Γρεβενών, μετά των ανθυπολοχαγών του κωνστατάτου, Τρίγκα, Αντωνοπούλου και Γκούμα, εις τον οποίον ανέθηκε την αρχηγίαν των περισυλλεγέντων εκ των διαφόρων χωρίων εθελοντών, εβάδισε δια μέσου των χιονοσκεπών λοφοσειρών του γηραιού Σμόλικα εις χωρίων Ζούζουλη και εκείθεν μετά τετράωρον πορείαν δια μέσου ατραπών εις Φούρκαν, όπου επληροφορήθησαν ότι ισχυρά στρατιωτική δύναμις Τούρκων κατηυλίζετο εις Κεράσοβον.

Συγκροτηθέντος συμβουλίου περί την εσπέραν, εις ό ύλαβον μέρος πλην των αξιωματικών και οι οπλαρχηγοί ηγούμενος Παπαδάτος, Περικλής και Σιδέρης, έχοντες υπ' αυτούς περί τους εκτόν οπλίτας, απεφασίσθη ομοφώνως η τακτική αναγνώρισις του εδάφους και των Τουρκικών θέσεων Κερασόβου. Δεν είχεν ακόμη

γλυκοχαράξει η αυγή, ότε διεδόθη αίφνης ότι οι Τούρκοι συγκεντρωθέντες εις Κεράσοβον ετοιμάζουν επίθεσιν κατά της Φούρκας, ευθύς τότε διετάχθη ο σαλπιγκτής να σημάνη προσκλητήριον, μεθ' ό πάντες, αξιωματικοί, οπλίται, Φουρκιώται και Κερασοβίται, συνηθροίσθησαν εις την πλατείαν του χωρίου, ένθα, γενομένης παρατάξεως μάχης, ήρχισεν η πορεία προς το Κεράσοβον, εφού εδόθησαν αι κατάλληλοι οδηγίαι υπό του διοικητού. Ο στρατός, φθάσας εις θέσιν Βέργου, Ν.Δ. της Φούρκας, διετάχθη να αναπαιθή επί δέκα λεπτά της ώρας, ίνα εν τω μεταξύ αποσταλή εμπροσθοφυλακή προς ανίχνευσιν του εδάφους.

Κατ' εντολή του διοικητού εστάλησαν ο ανθυπολοχαγός Γκούμας και Μπόνης ανθυπίλαρχος μετά τεσσάρων ιππέων και 4 οδηγών εκ Φούρσκας, οίτινες, φθάσαντες άνωθεν του Κερασόβου 200 βήματα μακράν των τουρκικών προφυλακών εις θέσιν Κοντή Ράχη πλησίον του υδρομύλου, χωρίς να γίνωσιν αντιληπτοί υπό των σκοπών, παρετήρησαν τους Τούρκους αμέριμνους, άλους μεν προσηλιαζομένους έξωθι των οικιών, άλους καθαριζομένους και άλους έξωθεν της Εκκλησίας φορτώνοντας άλευρα και διάφορα άλλα τρόφιμα δια Κόνιτσαν.

Λεπτομερή έκθεσιν της αναγνωρίσεως απέστειλαν εις τον κ. Παπανικολάου, όστις εν τω μεταξύ είχε κατέλθει μετά του στρατού εις θέσιν Αραιά πεύκα και, ότε πλέον μετά τρίωρον ανίχνευσιν του εδάφους οίτοι ητοιμάζοντο κατά διαταγήν του διοικούντος να επιστρέψωσι προς αυτόν, αίφνης εξ αριστερών ακούεται πυροβολισμός, ο ενθουσιώδης καλόγηρος Ζέρμας, ιδών οπλίτην τούρκον κατερχόμενον εκ του λόφου, επυροβόλησε κατ' αυτού και τον εφόνευσε. Το πυρ τούτο διεδέχθη έτερον πυκνόν εκ δεξιών εκ του σώματος του Σιδέρη βάλλον κατά των τουρκικών προφυλακών.

Τους αιφνιδιασμούς τούτους ακού-

σαντες οι Τούρκοι κατελήφθησαν υπό πανικού, λαβόντες την προς την Σταρίσανην άγουσαν, πλην 250 στρατωτών αμυνομένων εκ της Εκκλησίας, της Σχολής και των οικιών υπό την αρχηγίαν ενός Μπίμπαση, Αχμέτ βέη, 2 γιουμζπασάδων και 4 μουλαζημάδων (=ταγματάρχου, λοχαγών και ανθυπολοχαγών).

Παρά την θέλησίν των τότε ηναγκάσθησαν να πολεμήσωσι, αφού το πυρ είχε διαδοθή απ' αμφοτέρων των μερών, οπότε έφθασεν επί τόπου εσπευσμένως και το κύριον σώμα του λεοντόκαρδου Παπανικολάου, αφήσαντος συγχρόνως οπισθοφυλακήν εις αραιά πεύκα την 3ην διμοιρίαν. Ευθύς τότε κατελήφθησαν αι στρατηγηκάι θέσεις κατ' εντολήν του ταγματάρχου. Και το έν κέντρον της Κοντής Ράχης κατέλαβεν ο ανθυπολοχαγός Γκούμας μετά της διμοιρίας, το δε δεξιόν οι ανθυπολοχαγοί Αντωνόπουλος και τρίγκας και το αριστερόν τοιούτος Π. Κωνσταντάτος μετά της 2ας διμοιρίας. Το πυρ ήναψεν εξ όλων των μερών από της 12 π.μ. της 24 Ιανουαρίου σφοδρόν κατά των Τούρκων, διαρκέσαν περί τας εξ σχεδόν ώρας, καθ' ας εφονεύθησαν και επληγώθησαν πολλοί εκ των εχθρών, μεταξύ των οποίων και είς ανθυπολοχαγός. Περισσοτέραν δε θραύσιν κατά την μάχην ταύτην επήνεγλεν εις τους τούρκους το κύριον ελληνικόν σώμα, το οποίον κατείχε την διλεξιδόν προς την Σταρίσανην. Επίσης κατά την μάχην ταύτην εφονεύθησαν και τρείς χωρικάι γυναίκες κρατούμεναι υπό των Τούρκων και πολλά ζώα με τρόφιμα.

Εκ των ημετέρων επληγώθη, μόνον είς των οπαδών του οπλαρχηγού Περικλή.

Κατά την μάχην ταύτην έλαβε μέρος και ο αστυνομικός σταθμάρχης Φούρκας Γεωργακόπουλος και πολλοί Φουρκιώται και Κερασοβίται.

Επελθούσης όμως της νυκτός, η μάχη διεκόπη και οι ημέτεροι απεσύρθησαν εις Φούρκαν, αφήσαντες προφυλακάς εις θέσιν Αραιά Πεύκα,

διότι ουδεμίαν διαταγήν είχον προς κατάληψιν του Κερασόβου, αφού άλλως τε ο αριθμός των Τούρκων ήτο πολύ υπέρτερος. ΕΠωφεληθής όθεν τούτου ο τουρκικός στρατός και ενισχυθείς σημαντικώς εκ Στρατιάνης δι' ετέρας δυνάμεως, κατέλαβεν επικαίρους θέσεις και ήρξατο την πρωίαν αποστέλλων τα εναπομείναντα τρόφιμα εις Κόνιτσαν και πυρολών εις τον αέρα εκ του ΝΑ μέρους του Κερασόβου.

Την ίδιαν ημέραν μεταβαίνει εις Φούρκαν Κερασοβίτης τις και αναγγέλλει εις τον διοικητήν του σώματος ότι οι Τούρκοι επιτιθέμενοι έφθασαν μέχρι των ημετέρων προφυλακών. Η διάδοσις αυτή, αν και ήτο ψευδής, εν τούτοις ο διοικητής έσπευσε ν' αποστείλει τον κ. Γκούμαν μετά της 3ης διμοιρίας προς ενίσχυσιν του κ. Τρίγκα. Συγγρόνως όμως αλλεπάλληλοι διαταγαί παρά του κ. Καλογερά φρουράρχου Γρεβενών έφθανον, όπως δια παντός μέσου αποφύγωσι την επίθεσιν μέχρι νεωτέρας διαταγής και ως εκ τούτου οι ημέτεροι ετήρουν στάσιν αμυντικήν. Την 25 αι προφυλακαί των ημετέρων διέκριναν δύο χωρικούς εκ Μολίστης, κομίζοντας επιστολήν προς τον Μπίμπασην, δι' ης εδήλουν αυτώ ότι τα ζώα τα οποία τοις εζήτησε δεν είναι κατάλληλα δια την μεταφοράν τροφίμων εις Κόνιτσαν. Την αυτήν επίσης 110 Τούρκοι προερχόμενοι εκ Στρατιάνης επεχείρησαν προς ενίσχυσιν του στρατού Κερασόβου να καταλάβωσι τον δεξιόν λόφον άνωθι της Αγ. Τριάδος, αλλά το σφοδρόν πυρ του οπλαρχηγού Περικλή ηνάγκασεν αυτούς να επανέλθωσιν εις τα ίδια μετά μεγίστων απωλειών.

Την εσπέραν όμως της 25 προς την 26 Ιανουαρίου ο τουρκικός στρατός, φοβηθείς κύκλωσιν του Κερασόβου υπό του ελληνικού στρατού, ήρχισε προτροπαδήν φεύγων προς νότον αφού προηγουμένως ηρήμωσεν αυτό και έθεσεν εις πολλά σημεία το πυρ της καταστροφής.

Αι μαινόμεναι φλόγες εθέριζον απ' άκρου εις άκρον το δυστυχές Κερασόβον, ότε ο ελληνικός στρατός αντιληφθείς τούτο έσπευσε να αναχαιτίση αυτάς.

Πρώτος ο ανθυπολοχαγός Γκούμας μετά της διμοιρίας του και των δυστυχών Κερασοβίτών εισήλθον εις το πυρπολούμενον Κεράσοβον και εμάχοντο ήδη προς τον παμφάγον Ήφαιστον, τον οποίον οι άναδροι ενέσπειρον παντού εν τη εσχάτη απελπισία των. Ηδυνήθησαν να διασώσωσι περί τας 50 οικίας ο κεντρικός ναός τον οποίον είχον μεταλάβει εις στρατώνα απεικόνιζε τους βανδαλισμούς και οι εικόνες τας ασεβείας και τα αίσχη και η Αγ. Τράπεζα τους μολυσμούς και τας θηριωδίας και επί της ιεράς προθέσεως εύρον επιστολήν έχουσαν επί λέξι ως εξής:

Προς τους Φουρκιώτας και Κερασοβίτας

Εσείς ελέγατε πως στο Κεράσοβον δεν ημπορεί να εμβή Οθωμαν.στράτος είχετε τεργιάξει με κάτι ελληνικά κεφάλια και κρύψεταν τα γενήματα δια να τα φάη ο ελληνικός στρατός μέσα εις τες πίμνιτσες ημείς όμως που πεινούσαμε τα ευρήκαμε όλα και τα εφάγαμεν εις υγείαν σας, και όταν θα πεινάσωμεν θα έλθωμεν και εις Φούρκαν και Γρεβενά επειδή εφάνητε αχάριστοι σας εκάψαμε και τα σπίτια σας, μόνον τες Εκκλησίες αφήσαμε γιατί είνε βακούφι.

Κεράσοβον 26 Ιανουαρίου 1913.

Μουλιαζίμης Χουσσίν

Η επιστολή αύτη εστάλη προς τον διοικητήν Παπανικολάου εις Φούρκαν, μετά λεπτομερούς εκθέσεως των φονευθέντων Τούρκων και της πυρπολήσεως του Κερασόβου, αι δε προφυλακαί των κ. Γκούμα, Τρίγκα και οπλαρχηγών διέμειναν εις το όρος Σμόλικα επί 24 ώρας, άνευ σκηνών, εν μέσω παχείας χιόνος και δριμυτάτου ψύχους.

Την 27,28 και 29 τα στρατεύματα αναπαύονται εις Φούρκαν. Την 30ην όμως εστάλησαν προφυλακαί και πάλιν εις Σμόλικα, όπου διαρκώς εχιόνιζε και συγχρόνως ψυχρός άνεμος εσχημάτιζε χιονοστροβίλους κατακαλύψας τας οδούς και τα διάφορα υψώματα.

Αι προφυλακαί εκινδύνευον να απολεσθώσιν εν τω μέσω της φοβεράς ταύτης χιονοθυέλλης και οδηγοί εκ Φούρκας απεστάλησαν όπως οδηγήσψιν αυτάς εις το χωρίον. Εκεί, ένεκα της κακοκαιρίας, ηναγκάσθη ο ελληνικός στρατός να μείνη μέχρι της 8ης Φεβρουαρίου, οπόθεν εκκινήσαντες την πρωίαν ταύτην, μετά πολλού κόπου διέβησαν την χιονοσκεπή οροσειράν του Σμόλικα, ο υπό την διοίκησιν του πάντοτε γενναίου κ. Δ. Παπανικολάου λόχος, ως και ο σταλείς ως επίκουρος 4ος τοιούτος του κ. Αθ. Τριαναταφύλλου μετά των προειρημένων οπλαρχηγών Παπαδάτου Περικλή και Μπατσοτέλου, και προήλασαν προς νότον προς κατάληψιν των χωρίων Σταριτσάνης και Μολίστης.

Εις Σταριτσανην, ήτις θερμώς υπεδέχθη τον σωτήρα της, επληροφορήθη παρά των αποσταλέντων εκεί αγγελιαφόρων εκ Μολίστης ο κ. Παπανικολάου ότι εις την συνοικίαν Βοτσηφάρι Μολίστης υπάρχει λόχος Τουρκικού στρατού, εις δε το αντίκρυ της Μολίστης χωρίον Στρατιανη έτερος λόχος τοιούτων και ΝΑ αυτής εις το χωρίον Γριζμπάνι περί τους 750 άνδρας, ώστε αι τουρκικά δυνάμεις των τριών τούτων χωρίων, απεχόντων αλλήλοις περί τας 2 και 4 περίπου ώρας, ανήρχοντο εις 1000 περίπου άνδρας (...).

**ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΝΤΑΓΚΟΥΒΑΝΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ**
Χίου 14, Περιστέρι, τηλ.: 210 5739804

**Λ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ**
Παναγή Τσαλδάρη & Ζήνωνος 1, Περιστέρι
Τηλ. Ιατρείου: 210 5742295, 6973 029101



Ο ξενώνας
του χωριού
ανακαινίζεται!

