



ΕΛΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 3655 ΚΕΡΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 3656

ΚΕΡΑΣΟΒΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Κ. ΦΛΩΡΗ 3-5, 113 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: -FAX: 210 - 88.27.296
www.kerasovo.gr e-mail: contact@kerasovo.gr

ΤΕΥΧΟΣ 110, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ!

**Επί τέλους! Το χωριό μας αποκτά Λαογραφικό Μουσείο.
Οι θησαυροί του λαϊκού μας πολιτισμού θα έχουν τη στέγη τους!
Γι' αυτό παρακαλούμε, όσοι χωριανοί διαθέτουν
αντικείμενα άξια να εκτεθούν στο Μουσείο μας,
να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ.
της Αδελφότητας, για να καταγραφούν.**

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Αδελφοτήτων Κερασοβιτών
Αθήνας, Κιάτου και Ιωαννίνων σας εύχονται ολόψυχα Καλό Καλοκαίρι!

1) Η Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, μετά τον θάνατο του αγαπητού μας **Νίκου Τέντα**, εξέλεξε νέο Δ.Σ.

Πρόεδρος: **Άννα Δερέκα**
 Αντιπρόεδρος: **Παναγιώτα Παρθενίου**
 Γεν. Γραμματέας: **Αλέκος Φαρμάκης**
 Ταμίας: **Σπύρος Εργολάβος**
 Μέλη: **Απόστολος Παπαϊωάννου**
Βασίλης Μάργαρης, Νίκος Υφαντής

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

2) Η **Ελένη Σιάφη**, ταμίας της Αδελφότητας Αθηνών, εξελέγη στο Δ.Σ. του **Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου**. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία, καθώς οι υποψήφιοι ήταν πολλοί. Έτσι από το Δ.Σ. της Αδελφότητας έχουμε δύο μέλη σε μεγάλους Συλλόγους της Ηπείρου. Ο

Κώστας Χαρισιάδης, θυμίζουμε, είναι μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

3) Λίγοι, αλλά καλοί, οι συμμετέχοντες στον εορτασμό της **Πρωτομαγιάς** φέτος στον **Διόνυσο Αττικής**, καθώς το γλέντι και το κέφι όλων ήταν δυνατό.

Όσοι παραβρέθηκαν πέρασαν υπέροχα. Ευχαριστήθηκαν χορό με την ορχήστρα του **Νίκου Φιλιππίδη**. (Φωτ. στις εσωτερικές σελίδες του περιοδικού μας).

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά την κα **Ελένη Σιάφη**, γιατί πρόσφερε τρία ψητά αρνιά στη μνήμη του πατέρα της **Χρήστου**, τον **Βασίλη Ι. Τζίνα** από το Λιανοκλάδι Λαμίας για την προσφορά 60 κιλών κρασιού και τον **Λευτέρη Τζίνα** για το ψήσιμο των αρνιών.

4) Με χαρά λάβαμε το βιβλίο του κ. **Γιώργη Σ. Οικονόμου** με τον τίτλο «*Μνήμες και Μνημόσυνα του '40*». Ο συγγραφέας ήταν δάσκαλος και μαχητής του Ανεξάρτητου Τάγματος Κονίτσης κατά τον πόλεμο του '40.

Στη σελ. 65 αναφέρει: «... Και συνεχιζόταν η κουβέντα και έπαιρνε ύψος. Αλλά εκείνη την ώρα να το ντέφι του Μιλτιάδη και το ωραιότατο τραγούδι του. **Α! Ο Μιλτιάδης (ο Τζίνας) μάστορας (από το Κεράσοβο)**, όπου τόξο σε οικοδομή ο Μιλτιάδης, όπου πέτρινο γεφύρι για να το γυρίσει το τόξο ο Μιλτιάδης. Και τώρα γεμάτος κέφι πάντοτε, έστω κι αν σφυρίζουν οι οβίδες. Το ντέφι και το τραγούδι κάθε βράδυ σχεδόν! Το ντέφι δεν το αποχωρίστηκε ο Μιλτιάδης. Ποτέ δεν το άφηνε να βραχεί, έχανε τη φωνή του. Το ντέφι είχε φωνή, μιλούσε με το Μιλτιάδη, αλλά και με την παρέα του και το ωραίο του τραγούδι.

Αν τυχόν και υγραινόταν λίγο, άναβε ο Μιλτιάδης μια εφημερίδα ή ό,τι άλλο πρόχειρο, το ζέσταινε να στεγνώσει καλά, γιατί τότε έβγαζε φωνή το ντέφι. Άλλοι έσερναν και βιολί μαζί τους, αλλά το σουξέ το είχε ο Μιλτιάδης με το ντέφι. Έτσι περνούσαν οι μέρες...».

“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Τέλλης, Πρόεδρος Αδελφότητας
 Κ. Φλώρη 3-5, 113 62 Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτρης Τέλλης, 210 8642240 - 6976067198

Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Γαλάνη, 210 2921341

Γραμματέας: Βασίλης Πασιάς, 6976639816

Ταμίας: Ελένη Σιάφη, 210 9934768 - 6976003886

Δημόσιες Σχέσεις: Κώστας Χαρισιάδης, 210 4652901-6948962944

Έφορος: Απόστολος Κυρίτσης, 210 2583233 - 6946080629

Μέλος: Αντώνης Γκούτσιος, 210 2311255

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Δημήτρης Τέλλης, Κώστας Χαρισιάδης, Βασίλης Πασιάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κώστας Χαρισιάδης, Μαρίκα Γαλάνη, Ελένη Σιάφη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Κώστας Χαρισιάδης

Θερμή παράκληση σε όσους μας στέλνουν εργασίες για δημοσίευση, τα κείμενα να είναι δακτυλογραφημένα ή με καθαρό γραφικό χαρακτήρα και μόνο από τη μία πλευρά της κόλλας. Γραπτά δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές και κείμενα δεν δημοσιεύονται.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις του Δ.Σ. της Αδελφότητας ή της Σύσταξης.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 20 ευρώ - 25 Δολ. ΗΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 30

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας

Κ. Φλώρη 3-5, 113 62 Αθήνα, τηλ. / fax: 210 8827296

Αρ. Λογαριασμού: EUROBANK: 0026-0236-33-0100353475

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 - Fax: 210 8238468,

e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ 2009, 26 Ιουλίου - 15 Αυγούστου

- **26 Ιουλίου:** Το πανηγύρι του χωριού με την ορχήστρα του **Κώστα Χαλκιά**.
- **28,29 Ιουλίου:** Διήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα.
- **30 Ιουλίου:** Πρωτάθλημα τάβλι (προκριματικοί αγώνες).
- **31 Ιουλίου:** Πρωτάθλημα δηλωτής (προκριματικοί αγώνες).
- **2 Αυγούστου:** "1ο Αντάμωμα Χορωδιών Παραδοσιακού Τραγουδιού". Συμμετέχουν: Η χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας - Η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αρτέμιδος - Η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μελισσίων - Η χορωδία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος - 60 χορευτές Ελληνοαμερικάνοι από το Σιάτλ της Αμερικής.
- **3 Αυγούστου:** Πρωτάθλημα σκάκι (προκριματικοί).
- **4 Αυγούστου:** Λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική.
- **5 Αυγούστου:** Έκθεση Κερασοβίτικων παραδοσιακών κεντημάτων.
- **6 Αυγούστου:** Οι μικροί ζωγραφίζουν.
- **7, 8 Αυγούστου:** Ανάβαση στον Σμόλικα.
- **8 Αυγούστου:** Πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ (προκριματικοί).

- **9 Αυγούστου:** Αιμοδοσία.
- **10 Αυγούστου:** Πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ (τελικός).
- **11 Αυγούστου:** Βραδιά νεολαίας με σύγχρονη ζωντανή μουσική.
- **12 Αυγούστου:** Αναβίωση του εθίμου της «Πιρπιρούνας» από γυναίκες του χωριού.
- **13 Αυγούστου:** Αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών από παιδιά του χωριού.
- **14 Αυγούστου:** Πρωτάθλημα σκάκι - τάβλι - δηλωτής (τελικός).
- **15 Αυγούστου:** Αναβίωση εθίμου από τους νέους του χωριού.

- Βραβεύσεις:

- α) Των Ιδρυτών της Αδελφότητας.
- β) Μελών των Δ.Σ. της Αδελφότητας που κατασκεύασαν τον Ξενώνα.
- γ) Του **Βασίλη Κιτσάκη** για την ίδρυση της εφημερίδας.
- δ) Του **Ανδρέα Φιλιππίδη** για την πολύχρονη προσφορά του στο δημοτικό τραγούδι.
- ε) Των νικητών στα πρωταθλήματα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ

Οι ιδρυτές της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αθήνας

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας, στο πλαίσιο των 50 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητας (1959-2009), αναφερθήκαμε στους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της. Στο τεύχος αυτό θα αναφερθούμε σε όλους τους ιδρυτές της, όπως άλλωστε είναι και το πιο δίκαιο, καθώς αυτοί ήταν που στήριξαν τις προσπάθειες των πρώτων Συμβουλίων. Η στήριξη αυτή ήταν ιδιαίτερα δυναμική, καθώς όλα έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν. Σ' αυτούς, λοιπόν, τους πρωτοπόρους πατριώτες αξίζει να αναφερθούμε ονομαστικά, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη μας για το τόσο όμορφο και πετυχημένο δημιούργημα, την Αδελφότητά μας. Κατά αλφαβητική σειρά λοιπόν ήταν:

- 1) Αποστόλου Απόστολος
- 2) Βάιλας Δημήτριος
- 3) Γελαδάρης Ηλίας
- 4) Γελαδάρης Σπύρος
- 5) Γκούτσος Δημήτριος
- 6) Εξάρχου Ζαχαρίας
- 7) Ζάρας Φώτης
- 8) Ζάρας Παναγιώτης
- 9) Ζιούλης Νικόλαος
- 10) Κατσιαμάνης Γεώργιος



- 11) Κυρίσης Δημήτριος
- 12) Κωνσταντινίδης Λάζαρος
- 13) Ντούλινας Στράτος
- 14) Παπανικολάου Απόστολος (αδελφός του Στύλου)
- 15) Παπανικολάου Απόστολος (γαμπρός του Βασ. Κιτσάκη)
- 16) Παπαγεωργίου Γεώργιος
- 17) Παστρομάς Γιώργος του Στέργιου
- 18) Παστρομάς Γιώργος του Κων/νου
- 19) Σιάφης Ηλίας
- 20) Τζίνας Λευτέρης
- 21) Χαρισιάδης Χαράλαμπος

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητας Αθηνών (Αρ. Πρακτ. 119/2009) παρακαλούνται τα ιδρυτικά μέλη ή οικείοι τους να παραβρεθούν στην **εκδήλωση προς τιμήν τους, στις 15 Αυγούστου 2009 στο χωριό**, για να τους απονεμηθεί έπαινος.

Ο Νικόλαος Ζιούλης, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητας και μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ



Το Πάσχα γιορτάστηκε φέτος στο χωριό μας με εντυπωσιακή συμμετοχή των νέων μας. Με τη ζωντάνια τους, το κέφι και τον χορό τους, χάρισαν σε όλους μας όμορφες στιγμές! Του χρόνου να ξαναβρεθούμε περισσότεροι για να δώσουμε και πάλι μια νότα ευχάριστη στο Κεράσοβο!

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ



Λίγοι και καλοί όσοι παρευρέθησαν στην εκδήλωση της Αδελφότητας για την Πρωτομαγιά, στον Διόνυσο Αττικής. Χόρεψαν όλοι με την ψυχή τους, συνεπαρμένοι από το φυσικό κάλλος και τη μουσική συντροφιά της ορχήστρας του Νίκου Φιλιππίδη.

Τιμή σε αυτούς που έφτιαξαν τον Ξενώνα



Η κατασκευή του Ξενώνα στο χωριό, ήταν ένα έργο εμπνευσμένων και άξιων ανθρώπων, καθώς αποτέλεσε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο μας και οικονομικό στήριγμα για την Αδελφότητα. Για την αποπεράτωσή του εργάστηκαν δύο Διοικητικά Συμβούλια. Το πρώτο (1979-1980) αποτελούσαν οι:

- Σελτσιώτης Νικόλαος - Στρατσιάνης Δημήτριος
- Κοταδήμος Δημήτριος - Τσιάτσιος Κων/νος
- Βάσιος Ηλίας - Παναγιώτου Ναπολέων
- Γαλάνης Ζήσης

Το επόμενο Συμβούλιο (1980-82), που συνέχισε το έργο τους, αποτελούσαν οι:

- Τσιάτσιος Σπύρος - Γαλάνης Οδυσσέας
- Γαλάνης Νικόλαος - Κυράτσης Γεώργιος
- Τσιάτσιος Δημήτριος - Βάιλας Κων/νος
- Παπανικολάου Χρήστος - Νταγκοβάνος Νίκος

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ακόμη την προσφορά της πολιτικού μηχανικού κας **Άννας Βάιλα-Δημητρίου**, για τα σχέδια και την επίβλεψη του κτηρίου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η οικονομική συνεισφορά της **Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής** και του **Συνεταιρισμού Κοινής Χορτονομής** του χωριού.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας, αναλογιζόμενο τους κόπους αυτών των ανθρώπων και τη σημασία του έργου, αποφάσισε, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή της (1959-2009), να τιμηθούν με ειδικό έπαινο. Έτσι, λοιπόν, παρακαλούνται οι ίδιοι ή οικείοι τους να παραβρεθούν στις **15 Αυγούστου**, σε τιμητική εκδήλωση που θα γίνει στο χωριό, για να τον παραλάβουν.

Τέλος, η προσωπική εργασία πολλών συγχωριανών μας και η οικονομική συνδρομή συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ολοκλήρωσή του.

Είναι ένα έργο που αποδεικνύει κατά τον καλύτερο τρόπο τι μπορούν να καταφέρουν οι Κερασοβίτες με την εργατικότητα και τον πατριωτισμό που τους διακρίνει.

Η Ιόνια Οδός θα επεκταθεί μέχρι την Κόνιτσα

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες δύο ετών, ένα όνειρο, μία φαντασία, γίνεται πραγματικότητα για το σύνολο των Κονιτσιωτών και όχι μόνο. Όλα ξεκίνησαν το Πάσχα του 2007.

Η ταυτόχρονη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. **Κάρου Παπούλια** και του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή για να γιορτάσουν το Πάσχα στην Ακριτική Κόνιτσα, έδωσε την καλύτερη ευκαιρία στον τριών μηνών Δήμαρχο **Χαράλαμπο Εξάρχου** να ζητήσει και να απαιτήσει από τους υψηλούς καλεσμένους όπως η Ιόνια Οδός φτάσει και ξεπεράσει την Κόνιτσα.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είναι πλέον γεγονός.

Εγκρίθηκε πίστωση 2.000.000 ευρώ από το αρμόδιο υπουργείο και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου για τη σύνταξη μελέτης **επέκτασης της Ιόνιας Οδού από ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ**.

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας, πιστεύοντας ότι διερμηνεύει τα αισθήματα όλων των Κονιτσιωτών, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στην επίτευξη αυτού του γιγαντιαίου στόχου.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. **Κάρολο Παπούλια**, τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. **Κωνσταντίνο Καραμανλή**, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή συμφώνησαν στην αναγκαιότητα αυτού του έργου.

Νιώθω υπερήφανος που τη Βουλή και την Κυβέρνηση εκπροσωπεί ο συντοπίτης μας υφυπουργός Δημοσίων Έργων κ. **Σταύρος Καλογιάννης**, ο οποίος μεθοδικά και ήρεμα φρόντισε τα μέγιστα, για να γίνει πράξη το όνειρο όλων των Κονιτσιωτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ δικαιούται και το αξίζει από όλους μας ένας πολύ καλός φίλος της Κόνιτσας, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. **Πανοζάχος**, ο οποίος προσπάθησε και βοήθησε πολύ να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο.

Όλοι οι Κονιτσιώτες καταλαβαίνουν την τεράστια σημασία που έχει το εν λόγω έργο για όλη την επαρχία Κόνιτσας. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε: Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Αρκεί να μείνουμε ξάγρυπνοι μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ -
ΝΤΑΓΚΟΥΒΑΝΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Χίου 14, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5739804

1909-2009: 100 χρόνια Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κερασοβιτών Αμερικής

Γράφει ο Τάκης Σαμαράς

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας Νο 109 (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009), ο εξάιρετος, δραστήριος και ακούραστος πρόεδρος της Αδελφότητάς μας, Δημήτρης Κ. Τέλλης, είχε αφιερώσει ένα άρθρο του στον φετινό γιορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αθηνών (1959 – 2009), κάνοντας συνάμα και τον απολογισμό της δράσεως αυτής όλα αυτά τα χρόνια. Η ενέργειά του αυτή, αξίζει κάθε έπαινο και ένα μεγάλο εύγε, γιατί πρέπει και οφείλουμε όλοι εμείς, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, να υπενθυμίζουμε, παντί τρόπω, στους νέους του χωριού μας, παιδιά μας, εγγόνια, δισέγγονα, τι έχουν επιτύχει οι ηρωικοί πρόγονοί μας, πατεράδες και παππούδες, παρά και πέρα από την εγκληματική μέχρι τώρα εγκατάλειψη της Πολιτείας και κρατήσουν ψηλά, μέσω της Αδελφότητάς μας, αλλά και των άλλων φορέων του χωριού μας, τον γενέθλιο τόπο μας, ζωντανό και ικανό να προοδεύσει, να πάει μπροστά.

Το άρθρο τούτο του προέδρου μας, μου υπενθύμισε αμέσως και τη συμπλήρωση φέτος, το 2009, άρα διπλή γιορτή, των 100 χρόνων από την ίδρυση, το 1909 -1910, της άλλης μεγάλης και δραστήριας Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας των Κερασοβιτών της Αμερικής, των ξενιτεμένων αγαπητών συγχωριανών μας.

- Στο εκ 450 σελίδων βιβλίο μου «ΚΙΡΑΣΟΒΟ, ματιές μέσα στο χρόνο...», έκδοσης 2002, έχει γραφεί το ιστορικό της ιδρύσεως και της δράσεως αυτής, της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής.

- Τώρα, με την ευκαιρία αυτής της διπλής γιορτής των δύο αυτών αξιόλογων Αδελφοτήτων μας, των 50 και 100 χρόνων αντίστοιχα, επιθυμώ να γράψω και πάλι λίγες γραμμές για όσους δεν γνωρίζουν Κερασοβίτες-τισσες, τα εξής εν συντομία πράγματα:

- Με τη λευτεριά της γλυκιάς μας πατρίδας το 1821 (όχι της Ηπείρου), στο νέο ιδρυθέν Ελληνικό Βασίλειο, οι Ηπειρώτες συνέστησαν τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό πολυάριθμες Φιλεκπαιδευτικές Αδελφότητες και Συλλόγους, με σκοπούς κυρίως να βοηθήσουν οικονομικά τους σκλαβωμένους ακόμη αδελφούς τους της γενέθλιας γης, της Ηπείρου.

- Στο πατριωτικό αυτό προσκλητήριο, δεν μπορούσαν να υστερήσουν και οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας. Έτσι οι Κερασοβίτες-τισσες, μετανάστες στην Αμερική, μετά το 1880, ιδρύουν στο Manchester της Νέας Υόρκης Αμερικής, την 2α Μαΐου του 1910, τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κερασοβιτών Αμερικής, πλην όμως οι απαραίτητες ενέργειες και διαβουλεύσεις τους είχαν αρχίσει πολύ πιο πριν, ενωρίτερα από το Φθινόπωρο του 1909, γι' αυτό γράφω 1909-1910.

- Σκοπός της ιδρυθείσας Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας ιερός. Να παρέχει κάθε υλική και οικονομική και εκπαιδευτική βοήθεια στα παιδιά, στη νέα γενιά του χωριού μας, της γενέθλιας γης των στην Ελλάδα. Τα βαθιά τους αισθήματα αγάπης προς τη γενέτειρα πατρίδα τους αποκαλύπτονται περίτρανα και από την 5 Μαΐου 1912, επιστολή τους προς τον τότε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίσης κ. Σπυρίδωνα, μετέπειτα Ιωαννίνων και ύστερα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Με την εν λόγω επιστολή τους ζητούν ευσεβάστως να δεχθεί ο κ. Σπυρίδων τον λίαν τιμητικό τίτλο του «επιτίμου προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής» (βλπ. ολόκληρη την επιστολή στο ανωτέρω βιβλίο μου). Την εν λόγω ένθερμη επιστολή υπογράφουν οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας μετανάστες: Γραμματέυς: Αθαν. Χαρισιάδης και η επιτροπή: α) Ευστάθιος Γελαδάκης, β) Γεώργιος Παπαλάμπρος και γ) Ευάγγελος Γ. Πασιάς.

- Η κοινωνική δράση της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Κερασοβιτών

Αμερικής έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα, μεγάλα και αξιόλογα έργα στο χωριό μας στα 100 αυτά χρόνια της ζωής της. Θ' αναφέρω τα κυριότερα, χάριν οικονομίας χώρου:

- Κατά τα χρόνια 1922-1925 έστειλε στο χωριό μας 1.000 δολάρια για την ανέγερση του ημιτελούς σχολικού διδακτηρίου (παλιό Σχολείο), όταν σκεφτεί κανείς ότι χρειάζονταν τότε 2 ημερών εργασία των 14 ωρών για να βγάλουν εκεί 5 δολάρια (μαρτυρία Θαν. Κοντοδήμου).

- Πρόσφεραν επίσης, άγνωστο αριθμό δολαρίων και κατά την ανέγερση του νέου μας εξαταξίου Σχολείου μας το 1938.

- Πλούτισαν επαρκέστατα, πλουσιοπάροχα το νέο αυτό καλόκτιστο – πέτρα γραμμή – Σχολείο μας με πανάκριβα, για την εποχή εκείνη, σχολικά όργανα χημείας και φυσικής προς άρτια και πλήρη μόρφωση των παιδιών του χωριού μας. Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση.

- Ίδρυσαν σχολική βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία διδακτικά-μορφωτικά. Πρόσφεραν στα Κερασοβιτόπουλα παιδιά δωρεάν όλα τα σχολικά βιβλία και τη γραφική καθημερινή ύλη τους.

- Εφοδίασαν το πανέμορφο αυτό διδακτικό σχολικό κτίσμα, στολίδι τόσο του χωριού μας, όσο και όλης της Επαρχίας μας, με παντός είδους καλλιτεχνικά έπιπλα, π.χ. βιβλιοθήκες, αρχειοθήκες, πίνακες, γραφείο Διευθυντή, θρανία, πίνακες ηρώων του Έθνους μας, κ.τ.λ. Όλα αυτά έργα των παιδιών του Ορφανοτροφείου της Κόνιτσας. Τα έπιπλα αυτά ακόμη έχουν επάνω τους την επιγραφή «**ΔΩΡΕΑ – προσφορά της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής**».

Επαναδραστηριοποιήθηκε και πάλι η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κερασοβιτών Αμερικής, χάρη στο νέο ρεύμα μεταναστών Κερασοβιτών εκεί, π.χ. Δημήτρης Απ. Γαλάνης, Στεφάνου, Αμαλία Γαλάνη-Πετμεζάρη, Δημήτρης και Μενέλαος Τσούμπανος, Μαρία Λαμίση-Χρονά και άλλους, και κατά τον χρόνο οικοδομής του άλλου αξιόλογου έργου του χωριού μας, του ξενώνα, της Αδελφότητας Αθηνών, συνδράμοντας και πάλι οικονομικά για την αποπεράτωση αυτού του σπουδαίου έργου.

- Κατασκευάστηκε, με επιμέλεια του τότε Δ.Σ., χρονικής περιόδου 2000-2001 της Αδελφότητας Αθηνών, η ωραιότατη και πανέμορφη μπρούντζινη προτομή της Γεννήτρας Κερασοβίτισσας Μάνας, με έξοδα και δαπάνες και πάλι της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής, που τοποθετήθηκε ψηλά στο καλλιτεχνικό, από πελεκητή πέτρα, βάθρο, μπροστά από το μνημείο των ηρώων στην πλατεία του χωριού μας, μοναδικό έργο στην επαρχία μας, για να θυμίζει σε όλους μας το "Μεγαλείο της ψυχής της λεβεντογένας Κερασοβίτισσας μάνας ανά τους χρόνους".

- Με έξοδα και δαπάνες χιλιάδων δολαρίων της Αδελφότητας Κερασοβιτών Αμερικής, με την επιμέλεια και πάλι του Δ.Σ. της τότε περιόδου 2000-2001, της Αδελφότητας Αθηνών, κατασκευάστηκε και πάλι η νέα πανέμορφη και ομορφοστολισμένη κολωνάτη πελεκητή από πέτρα βρύση, χάρη στα άξια χέρια των πετράδων μαστόρων Βασίλη Σαμαρά και Δημήτρη Τζίνα, στο μεσοχώρι του χωριού μας, η λεγόμενη «Βρύση της Παναγιάς», με το κρυστάλλινο Σμολκίσιο πεντακάθαρο γάργαρο νερό, όπου σβύνει τη δίψα του κάθε στρατοκόπος αυτής της ζωής.

- Συμπερασματικά αναφέρω ότι η Αδελφότητα Κερασοβιτών Αμερικής αποτελεί ακόμα ένα κομμάτι ζωντανό των ξενιτεμένων συγχωριανών μας, κυρίως η νέα γενιά των μεταναστών, που σαν συνδεθεί κατάλληλα, και αυτό είναι ευθύνη της Διοίκησης της Αδελφότητας Αθηνών, θα επαναλειτουργήσει και πάλι ως συνδεδετικός κρίκος δημιουργίας και προκοπής, προς όφελος του γενέθλιου τόπου μας, του αγαπημένου μας χωριού. Είναι και οι δυο μεγάλοι ιστορικοί Σύλλογοι και σαν τέτοιοι πρέπει να παραμείνουν για πάντα προς δόξα και τιμή του Κερασόβου.

- Στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού πρέπει να έχουν θέση πρέπουσα και οι Διοικούντες την Αδελφότητα Κερασοβιτών Αμερικής.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Άπειρο κάλλος



Πολύ συχνά βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεναγήσουμε φιλοξενούμενους στο χωριό μας, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από τις ομορφιές του και θέλουν να μάθουν περισσότερα. Επειδή όσα έχουν γραφτεί, κυρίως από τον εξαίρετο κ. **Τάκη Σαμαρά** και στην ιστοσελίδα μας: www.kerasono.gr, δεν είναι πρακτικά προσβάσιμα και εύκολη η αναζήτηση πληροφοριών, προέκυψε η ανάγκη να γραφτεί αυτός ο περιληπτικός τουριστικός οδηγός, για να καλύψει ένα τέτοιο κενό. Φυλάξτε τον, λοιπόν, και χρησιμοποιήστε τον για την προβολή του χωριού μας.

Το χωριό μας

Το όνομα

Το χωριό μας ονομάστηκε Αγία Παρασκευή το 1953. Το προηγούμενο όνομα ήταν Κεράσοβο.

Για την ετυμολογία της λέξης υπάρχουν δυο θεωρίες:

Η πρώτη ισχυρίζεται ότι προέρχεται από τη θεά της μυθολογίας «Κηρ», η οποία ήταν η πηγή των συμφορών για τους ανθρώπους και το ρήμα «σοβώ» που σημαίνει αποδιώχνω, εκφοβίζω. Κηρασοβία – Κηράσοβο σημαίνει, λοιπόν, αυτό που διώχνει τις συμφορές.

Η δεύτερη θεωρία μάς λέει ότι προέρχεται από τη λέξη Κε(ι)ρατζής. Έτσι λένε αυτόν που μισθώνει τα μουλάρια του για να κάνει μεταφορές. Κατά τα χρόνια της Ρωμαϊκρατίας – Βυζαντίου και Τουρκοκρατίας, λένε ότι οι Κερασοβίτες μετέφεραν ξυλεία από τα δάση του Σμόλικα στα λιμάνια της Βορείου Ηπείρου (Αυλώνα) για να χρησιμοποιηθούν στη Ναυπηγική.

Κάτοικοι – Οικονομία – Συγκοινωνία

Το χωριό μας έχει περίπου 350 κατοικίες. Τους χειμερινούς μήνες έχει περίπου 100 μόνιμους κατοίκους, περισσότεροι απ' αυτούς συνταξιούχοι. Το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 1.000.

Η παραγωγή του χωριού συνίσταται σε μικρές καλλιέργειες κηπευτικών κατά κύριο λόγο και μικρές κτηνοτροφικές μονάδες.

Συγκοινωνιακά συνδέεται με την Κόνιτσα και τα όμορα χωριά δυο φορές την εβδομάδα με λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Φορείς – Σύλλογοι

Στο χωριό λειτουργεί και δραστηριοποιείται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Χορτονομής, ο οποίος νοικιάζει τα βοσκοτόπια του χωριού και με τα έσοδα αυτά εκτελεί



κοινωφελή έργα. Οι απόδημοι Κερασοβίτες ίδρυσαν Αδελφότητες στους τόπους διαμονής τους (Κιάτο- Ιωάννινα – Αθήνα – Αμερική). Πολυπληθέστερη είναι η Αδελφότητα Αθηνών, η οποία εκδίδει τριμηνιαίο περιοδικό και διοργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Λίγα για την ιστορία του

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 26 Οκτωβρίου 1912, οι Κερασοβίτες αναθάρρησαν και πήραν τα όπλα για να διώξουν τον Τούρκο δυνάστη. Μετά από σκληρές μάχες και χωρίς βοήθεια, οι κατακτητές επέστρεψαν και έκαψαν ολοσχερώς το χωριό (Ιανουάριος 1913).

Στον πόλεμο του '40 οι κάτοικοι συμμετείχαν ενεργά. Πάνω από 50 άντρες πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. Αφανείς ηρωίδες ήταν οι γυναίκες του χωριού, οι οποίες με αυτοθυσία μετέφεραν ζαλικωμένες εφόδια στην πρώτη γραμμή και στην επιστροφή τραυματίες. Είκοσι Κερασοβίτες έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα αυτόν.

Στις 5 Νοεμβρίου 1940 μια βόμβα από ιταλικό αεροπλάνο έπεσε στο ιερό της κεντρικής εκκλησίας, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Στον εμφύλιο πόλεμο, στα γειτονικά βουνά Κλέφτη και Ταμπούρι έγιναν οι πιο αιματηρές μάχες. Την περίοδο αυτή (1945-49) σκοτώθηκαν 65 χωριανοί μας και ξεριζώθηκαν ως πολιτικοί πρόσφυγες πάνω από 200 άτομα.

Αξιοθέατα

Κεντρική εκκλησία: Κτίστηκε το 1812 και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αγιογραφίες της είναι έργο Σαμαρινιωτών και Χιονιαδιδών αγιογράφων. Το καμπαναριό είναι χτισμένο το 1971 από τους σπουδαίους Κερασοβίτες μαστόρους Αχιλλέα και Βαγγέλη (Σιούλα) Νάκο. Στο χωριό μας υπάρχουν διάσπαρτα 10 εξωκκλήσια.



Δημοτικό Σχολείο: Άρχισε η ανέγερσή του το 1938 και διεκόπη λόγω του πολέμου. Ολοκληρώθηκε το 1953. Είναι έργο Κερασοβιτών μαστόρων και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της τέχνης των λιθοξόνων της εποχής. Στα χρόνια της ακμής του στέγαζε 300 μαθητές. Σήμερα χρησιμοποιείται για τις γενικές συνελεύσεις



του Συνεταιρισμού, για διάφορες εκθέσεις και ως πνευματικό στέκι για τους νέους του χωριού.

Ο Ξενώνας: Ανηγέρθη το 1982. Διαθέτει 11 όμορφα ανακαινισμένα δωμάτια (φωτ.) δυναμικότητας 35 κλινών. Στο ισόγειο υπάρχει ταβέρνα και μίνι μάρκετ.

Κοινοτικό Κατάστημα: Χτίστηκε το 1956 από μαστόρους του χωριού. Το καλαίσθητο





αυτό πέτρινο κτήριο στέγαζε παλιότερα τον Σταθμό της Αστυνομίας, το γραφείο της Κοινότητας και το Ταχυδρομείο.

Παλιό Σχολείο – Λαογραφικό Μουσείο: Στα χρόνια της Τουρκο-

κρατίας λειτουργούσε ως διοικητήριο του τοπικού μπέη. Μετά την απελευθέρωση (1913) μετατράπηκε σε Σχολείο μέχρι το 1952. Τώρα μετατρέπεται σε Λαογραφικό Μουσείο, όπου θα εκτεθούν οι θησαυροί του λαϊκού μας πολιτισμού.



Το Ηρώο: Ανηγέρθη το 1956 από την Κοινότητα του χωριού ως φόρος τιμής προς τους Κερασοβίτες που έδωσαν το παρών σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας.

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός: Κατασκευάστηκε το 2007 και είναι έργο ιδιωτικής επένδυσης. Είναι



δυναμικότητας 2,5 MW και κόστισε 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν και μικρό έργο απαλλάσσει τη χώρα μας από 7.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Το χωριό από το έργο αυτό έχει έσοδα 25.000 ευρώ περίπου κάθε χρόνο.



Φυσικό περιβάλλον



Σμόλικας: Είναι το δεύτερο σε υψόμετρο βουνό της Ελλάδας μετά τον Όλυμπο με 2.637 μ. Το όνομά του μάλλον προέρχεται από τον μυθικό Μακεδόνα βασιλιά Λύγκο. Είναι ένα βουνό με πολλά νερά και πυκνή βλάστηση,

από πεύκα, ρόμπολα και οξιές.

Δρακολίμνη: Κάτω από την κορυφή του Σμόλικα υπάρχει η Δρακολίμνη. Στα νερά της κολυμπούν αλπικοί τρίτωνες (δρακάκια), στα οποία ίσως οφείλει το όνομά της. Κατά τη μυθολογία όμως εκεί ζούσε ένας δράκος, ο οποίος προστάτευε τον Πίνδο, γιο του Μακεδόνα, τον οποίο ήθελαν να σκοτώσουν τ' αδέρφια του.



Πανίδα: Η πανίδα του Σμόλικα είναι πλούσια και περιλαμβάνει αρκούδες, λύκους, αγριόχοιρους, αγριόγίδα, αγριόγατες, αετούς, αλεπούδες.

Ορειβατικό μονοπάτι: Η εξερεύνηση του Σμόλικα είναι εμπειρία μοναδική. Θα χρειαστείτε 4 ώρες μέχρι τη Δρακολίμνη και μια ακόμη ώρα μέχρι την κορυφή του βουνού.

Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ισάξια της Βάλιας Κάλντα είναι η περιοχή του **Βαθύλακου**. Αν αποφασίσετε να την επισκεφτείτε θα σας αποζημιώσει.

Αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής

Κόνιτσα

Η Μονή Στομίου: Ιδρύθηκε το 1774. Εδώ πέρασε τα πρώτα μοναστικά χρόνια ο πατέρας Παΐσιος. Η διαδρομή στη χαράδρα του Αώου κόβει την ανάσα στον επισκέπτη.

Το πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Κόνιτσας: Χτίστηκε το 1870 από Πυρσογιαννίτες μαστόρους. Αποτελεί το εντυπωσιακότερο έργο αρχιτεκτονικής στην περιοχή. Κόστισε 120.000 γρόσια, ποσό τεράστιο για την εποχή.



Το σαράι της Χάμκως, μητέρας του Αλή Πασά στην Πάνω Κόνιτσα.

Το μουσουλμανικό τζαμί του Σουλτάν Σουλεϊμάν (1937).

Το πέτρινο γεφύρι της Κλειδωνιάς (1853) στην είσοδο του φαραγγιού του Βίκου. Εδώ το τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά του Βοϊδομάτη είναι ανεπανάληπτο.

Τα ιαματικά λουτρά Καβασίλων: Είναι πλούσια σε άλατα θείου και είναι ιδανικά για θεραπεία από ρευματοπάθεια και δερματίτιδες. Τα νερά έχουν σταθερή θερμοκρασία 32 βαθμού Κελσίου. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Ιαματικά ατμόλουτρα υπάρχουν και στο χωριό Αμάραντος.

Το εκτροφείο άγριων ζώων. Στο Μπουραζάνι μπορείτε να δείτε από κοντά αγριογούρουνα, ζαρκάδια, αγριοπρόβατα και ελάφια.

Μονή Παναγιάς Μολυβδοσκεπαστη: Χτίστηκε το 670 μ.Χ. από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Κων/νο Πωγωνάτο και είναι το αρχαιότερο μοναστήρι στην Ήπειρο.



Ιωάννινα

Η πόλη πήρε το όνομά της από κάποιο μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη.

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι:

Το μαντείο της Δωδώνης.

Το κάστρο της πόλης με τα Μουσεία του.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη.

Το σπήλαιο του Περάματος.

Το νησάκι της λίμνης.

Ήπειρος

Ήπειρος - Άπειρος χώρα. Κατά τον Όμηρο η απέραντη στεριά. Κατά τη Μυθολογία η Ήπειρος ήταν εγγονή του Κάδμου και της Αρμονίας. Κυνηγημένοι από τη Θήβα κατέφυγαν στην περιοχή μας για να σωθούν. Η μικρή Ήπειρος πέθανε από την εξάντληση και προς τιμήν της έδωσαν το όνομά της στον τόπο αυτόν.

Γρεβενά

Σαμαρίνα: Απέχει από το χωριό 22 χλμ. και μόνο η διαδρομή με προσφάτως ασφαλοστρωμένο δρόμο αξίζει πολλά. Αξιοθέατο της Σαμαρίνας είναι η κεντρική εκκλησία.



Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας: Σε απόσταση 40 χλμ. από το χωριό βρίσκεται σ' ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας με 18 πίστες. Ο δρόμος εκχιονίζεται καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο.

Οι Κερασοβίτες στην Αθήνα και ο ιδρυτικός

Τον Δεκέμβρη του 1958, μετά την αποφυλάκισή μου απ' τη Μακρόνησο, συμπρωματικά στο καφενείο «ΤΟ ΝΕΟΝ», στην Ομόνοια, αντάμωσα τον φίλο μου **Δ. Γκούτσιο**, που ήμασταν μαζί στη Ρουμανία και είχαμε από τότε να ειδωθούμε. Ήταν μια εγκάρδια συνάντηση με εσώψυχες κουβέντες που ξύπνησαν αναμνήσεις με έκδηλη συγκίνηση. Όταν ζει κανείς μακριά απ' την πατρίδα και σ' έσμιξαν οι ίδιοι κίνδυνοι, ταυτόσημες προσδοκίες κι οράματα, με τον κάθε συμπατριώτη γίνεσαι επιστήθιος φίλος κι αδελφός, αλληλέγγυος που τα μοιράζεσαι όλα και τίποτα δεν σε χωρίζει.

Έτσι είχαμε ζήσει κι εμείς σ' εκείνον τον μακρινό κι ωραίο κόσμο, νοσταλγώντας την πατρίδα μας, τα όμορφα χωριά μας. Προοπτική να πιάσει δουλειά, της τέχνης της σχολής που είχε βγάλει στη Ρουμανία, δεν υπήρχε και μη αντέχοντας την ανέχεια, την ανώφελη σπατάλη χρόνου στο χωριό, πήρε «των ομματιών» του για καλύτερη τύχη κι έφτασε στην Αθήνα, να βρουν διέξοδο τα όνειρά του, κυνηγώντας τη γεύση του γλυκού ψωμιού, την απόκτηση αγαθών, μοίρα στο πρόσωπο του ήλιου.

Σε Κερασοβίτες και γυροχωριανούς μας δούλευε σκληρά στις οικοδομές, σε κάθε βοηθητική δουλειά κτιστών. Η φυγή απ' το χωριό, απαιτούσε «κότσια», αυτοπεποίθηση, περπάτημα στο άγνωστο, σε επώδυνες περιπέτειες, ταλαιπωρίες, σε ξεπέρασμα παγίδων άφθονων και καλοστημένων, να μπλέξεις αθεράπευτα και να χαθείς. Πέρα απ' τις δυνάμεις των αντιστάσεων σου, αν υπήρχε κάποιο αποκούμπι ενισχύονταν οι ελπίδες σου. Πάλευες άνισα ν' αλλάξεις τη ζωή σου και να φτιάξεις τη ζωή σου. Για κάποιους ως πρώτα αποκούμπια στήριξης τους θεωρούνταν ο **Λευτέρης Τζίνας** κι ο **Ζαχαρίας Εξάρχου** στον Πειραιά, ο **Νίκος Ζιούλης** στο Μαρούσι, ο μπάρμπα **Κώστας Παστρουμάς** στο Μπραχάμι, ο **Αποστόλης Παπανικολάου** στα Σπάτα, οι **Γκουγκεταίοι** στο Μαρκόπουλο κι ύστερα ο **Λάζος Κωνσταντινίδης**, **Δημήτρης Κυρίσης**, **Παναγιώτης Ζάρρας**, **Απόστολος Αποστόλου**, **Γεώργιος Κασαμάνης**, ο καθηγητής **Δημήτριος Βάιλας** και άλλοι, που φέρανε συγγενείς και φίλους τους, που συχνά και τους φιλοξενούσαν και τους βόλευαν κι από δουλειές, για να φτάσουν πλέον οι μισοί Κερασοβίτες να βρίσκονται καλά αποκαταστημένοι στην Αθήνα.

Η δύναμη της φτώχειας του χωριού, τους έδενε με αγνά αισθήματα αλληλοϋποστή-

Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

ριξης. Δύσκολες εποχές, αβεβαιότητας κι ανασφάλειας για τακτικό και μόνιμο μεροκάματο. Τα έξοδα, όσο κι αν τα «στρίμωχνες», ήταν επιτακτικά και καθημερινά για τις ανάγκες σου. Η ζωή για τους παντρεμένους, μακριά απ' τις γυναίκες και τα παιδιά τους, δυσβάστακτη και συγκεντρώνοντας κάποια συρμαγιά σιγά-σιγά τις φέρνανε μαζί τους κι εξανθρωπίζονταν και η διαβίωσή τους.

Τότε δεν κοτούσανε (τολμούσανε) οι άντρες να στείλουν επιταγές στις γυναίκες τους, αν ζούσαν οι γονείς τους, κι οι νύφες ήταν υποταγμένες στην εξουσία των πεθερικών κι εξαρτιόταν απ' το χαρακτήρα και το φιλότιμό τους, αν απ' τα χρήματα των αντρών τους τις δίνανε κάποιο χαρτζιλίκι ή έστω για ένα κερί στην εκκλησία. Σπάνιζαν περιπτώσεις που γυναίκες είχαν τσέπες για πορτοφόλι στο χωριό. Στην Αθήνα, πολλοί οι νέοι μπεκκιάρηδες με τις αχώριστες παρέες τους, που, μόλις στέργιωναν σε δουλειά και ενοίκιο, φέρνανε και τα άλλα αδέρφια, τους πατεράδες ή όλη την οικογένειά τους, κι ο ρόλος τους γινόταν πιο υπεύθυνος και ουσιαστικά προστατευτικός, αν είχαν και αδερφές.

Τότε, μη έχοντας μόνιμη στέγη η πρόταση του Μήτσου Γκούτσιου να πάω να μείνω μαζί τους με συγκίνησε ιδιαίτερα. Τον ευχαρίστησα κι έτσι γίναμε πέρα από φίλοι και συγγενείς. Έμεινα στο Μπραχάμι, όπως και πολλοί τότε Κερασοβίτες, σε ένα μεγάλο δωμάτιο που ενώνονταν και με ένα δεύτερο, μαζί με τους συγγενείς και φίλους του, **Ηλία Γελαδάρη** και **Κώστα Κουκούμη**, που ήταν κι ο μικρότερος. Άνετος ο χώρος, αλλά πιο άνετες και ζεστές οι καρδιές όλων τους. Ο Μήτσος τους έκανε τις συστάσεις μου κι έκτοτε έμαθα κι εγώ τους κώδικες γλωσσασαρίου μαστόρων του Κεράσοβου που τον πολιτικά αριστερό τον λένε «Σκόντρα», τον δεξιό «Ζήκα» και τους χωροφύλακες «μέλους».

Αυτή η παράφραση γινόταν απ' την πολιτική τοποθέτηση οικογενειών του Κεράσοβου και για να μην γίνονται αντιληπτοί από ανεπιθύμητους. Το «Σκόντρας» προέρχονταν απ' το παρατσούκλι που είχαν οι Βαϊλαίοι κι ο κομμουνιστής **Λάζαρος Βάιλας**, που είχα γνωρίσει στη Ρουμανία πολυτραυματισμένο, αλλά όρθιο, περήφανο κι ωραίο άνθρωπο κι αγωνιστή.

Από αυτοσεβασμό απέφυγαν το άνοιγμα

πολιτικών συζητήσεων, στο πνεύμα της αδιατάρακτης ομαλής συνύπαρξης, με την όποια δική τους ιδεολογική διαφορετικότητα και μήτε είχα την όποια ενόχληση ή παρεξήγηση που διάβαζα την Αυγή.

Για όλα συζητούσαμε καλοπροαίρετα και σφυρηλατήσαμε άρρηκτους δεσμούς φιλίας. Στην Αθήνα βρισκόμουν απ' το 1954, οι γνωριμίες μου ήταν πολλές και δεν είχα δυσκολευτεί να πιάσω δουλειά και λίγα λεφτά απ' τα πρώτα μεροκάματα. Απ' τη συμμετοχή μου στο ενοίκιο βγαίνανε κερδισμένοι και οι συγγενικοί μου, αφού μειώνονταν τα ποσοστά χρηματικών υποχρεώσεών τους. Άλλωστε για έναν ύπνο ήμασταν μαζί και τις γιορτές. Οι μέρες τρώγονταν στη δουλειά που δεν τηρούσαν μήτε το διακεκομμένο οκτάωρο. Όλα τα συμπράγαλά μας ήταν μια βαλίτσα, ένα ράντζο κρεβάτι, δυο τρεις κουβέρτες και κανένα σάισμα, που ύφαιναν οι μάνες μας, και σε δεύτερη δόση, ένα στρώμα και δυο σεντόνια, αν τα χρήματα δεν φτάνανε για εξ αρχής αγορά τους.

Δίπλα μας έμενε μια χαροκαμμένη μάνα η κα Μαρία, απ' της Σπάρτης τα μέρη, που η συμμορία Μαγγανά είχε σκοτώσει τον άντρα της και κυνηγημένη είχε έρθει να σώσει τα τέσσερα παιδιά της. Ο Αντώνης κι ο Πάνος είχαν ανοίξει κουρείο και τους προτιμούσαμε και για τη φιλικότερη τιμή τους. Αρχικά τα ρούχα και τα σεντόνια τα πλέναμε μόνοι μας κι αργότερα τα δώσαμε στην κα Μαρία που μας τα σιδέρωνε κιόλας κι ανακούφιζε τα οικονομικά της βάρη απ' την πληρωμή μας. Σε διπλανό δωμάτιο έμενε άλλο αντρόγυνο κι όλοι είχαμε έναν κοινό καμπινέ, που συνήθως ο κλήρος του καθαρισμού του έπεφτε στην κα Μαρία, που σαν παιδιά της αγαπούσε κι εμάς.

Τις Κυριακές και γιορτές την απαλλάσσαμε και απλόχεροι ήμασταν σε κάποιο χαρτζιλίκι της. Η μοναδική βρύση μάς δημιουργούσε πρόβλημα τα πρωινά, αλλά η τάξη και η υπομονετικότητα σε όλα δίνουν λύσεις. Για λούσιμο και μπάνιο, σε σκάφη στο δωμάτιο, στον καμπινέ ή στα δημοτικά λουτρά των Αθηνών και τα καλοκαίρια με λάστιχο στις οικοδομές. Ήμασταν σε ισόγεια δωμάτια και στον πάνω όροφο έμεναν οι σπιτονοικοκυραίοι μας, που είχαν τον Γιωργάκη, ένα ωραίο αγοράκι του δημοτικού, που συχνά και φιλικά το βοηθούσα στα μαθήματα για να μην ξεχνώ και όσα ήξερα. Όλοι αντιμέτωποι πεισματικά στις δυσκολίες των προβλημά-

χορός της Αδελφότητας Κερασόβου...

των και με πολύ αγαθές σχέσεις μεταξύ μας. Η ομογένεια του Κεράσοβου διάσπαρτη στην απεραντοσύνη της Αθήνας, με παρόμοιες περίπου συνθήκες διαβίωσης μ' εμάς. Συνδετικός τους κρίκος κάποιες ανταλλαγές επισκέψεων σε ονομαστικές γιορτές και βασικά σε όσους βρισκόταν με την οικογένειά τους. Υπήρχε κίνδυνος ν' αποκοπούν και να αποξενωθούν.

Οι Πυρσογιαννίτες και οι Βουρμπιανίτες είχαν Συλλόγους ή Αδελφότητες και διατηρούσαν στενές σχέσεις, βοηθώντας στον εξωραϊσμό και τα χωριά τους. Για τους Κερασοβίτες στέκι αντάμωσης ήταν το καφενείο «ΤΟ ΝΕΟΝ», των Καστανιωτών Γκάσιου και Δούκα στην Ομόνοια. Κι αυτό μόνο και αποκλειστικά για τους άντρες που ψάχνανε δουλειά. Κάθε μήνα πλήθαιναν οι αφίξεις Κερασοβιτών, συχνά και με γιομάτους τους τσινάδες, τυριά και πίτες και με δανεικά χρήματα. Μαστόροι, πρωτομάστοροι και μαστορόπουλα, νέοι που αφυπηρετούσαν απ' τον στρατό, παιδιά που μόλις ξεσκολούσαν απ' το δημοτικό ή το γυμνάσιο Πωγωνιανής ή Κόνιτσας, βγάζανε εισιτήριο αναχώρησης για μετανάστευση κυρίως στην Αθήνα που ανασυγκροτούνταν και άρχιζε η οικοδομική δραστηριότητα.

Το χωριό δεν τους κρατούσε και άδειαζε. Περιορίζονταν και τα σπαρτά και τα ζωντανά που μόνο κούραση και ταλαιπωρίες είχαν. Οι αλλαγές και οι εξελίξεις ραγδαίες και προκλητικές. Διορατικοί, τις πρόβλεψαν οι Κερασοβίτες και μετέβαλαν την Αθήνα σε νέα πατρίδα. Η ανάγκη επαφής, σύνδεσης, σύσφιξης των μεταξύ των δεσμών, σε μια ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, που θα επωφελούνταν και το χωριό στην ανάπτυξή του, κρίθηκε ώριμη και επιβεβλημένη σαν ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. Άλλωστε το Κεράσοβο είχε λαμπρή ιστορία σε αγώνες συνοχής και προόδου, φήμη ακάματων προσπαθειών να πρωτοπορεί και δίκαια να περηφανεύεται για δράσεις, αγώνες απροσκύνητων για τη Λευτεριά, τη Δημοκρατία και για την Φιλοπατρία του.

Η σκέψη δημιουργίας Αδελφότητας Κερασόβου, βάσει και άλλων προτύπων αρχών και αξιών, είχε ζυμωθεί σε πολλούς κι έντονα κουβεντιάζονταν. Ο **Κωσταντινίδης Λάζαρος** κι ο **Ζάβρας Παναγιώτης**, πρώτοι συλλάβανε και σπείρανε κατάλληλα την ιδέα, που βρήκε γόνιμο έδαφος στα δίκαια αισθήματα αγάπης των συγχωριανών τους για το Κεράσοβο. Ήταν ένα αχώριστο κι αγαπημένο δίδυμο με πάθος

λατρείας για το Κεράσοβο και άφθονες εξυπηρετήσεις και τακτοποιήσεις σε δουλειές συγχωριανών τους απ' τη στιγμή που ο Παναγιώτης συγκαταλέγονταν κι από τους πρώτους εργολάβους κτισμάτων. Λίγοι Κερασοβίτες δεν κάνανε σ' αυτόν και στον **Κυρίτση Δημήτρη** ένα μεροκάματο και δεν φάγανε ψωμί μέχρι που αναδείχθηκαν αργότερα πολλοί περιζήτητοι τεχνίτες και πετυχημένοι εργολάβοι;

Στους σχεδιασμούς τους πρόσωπο κλειδί αποτελούσε ο **Τζίνας Λευτέρης**, ένας χαρακτηριστικός, καταξιωμένος άνθρωπος, μια αδιαφιλονίκητη προσωπικότητα ηγέτη, που είχε κατάστημα ρούχων στον Πειραιά με τον **Εξάρχου Ζαχαρία**. Τον επισκέφθηκαν και ένθερμα ενστερνίστηκε τις απόψεις κι από κοινού και με τον Ζαχαρία γίνανε διαπρύσιοι κήρυκες και συντονιστές μιας θαυμάσιας πρωτοβουλίας και ευθύνης υλοποίησης ενός ιερού έργου και οράματος. Μοιράζονταν ρόλους και χρεώνονταν πρόσωπα επαφών και κουβέντας. Μιλάμε για πριν από 50 χρόνια, που το τηλέφωνο αποτελούσε πολυτέλεια και ίσως να είχε μόνο ο Λευτέρης και το τρέξιμο σε συναντήσεις ήταν επίπονο, υποχρεωτικό κι ο χρόνος για όλους πολύτιμος, στερημένος και λίγος.

Πήγαινες στα «κούφια», αν δεν σ' ακολουθούσε η τύχη ν' ανταμώσεις. Έστηνες και ξανάστηνες καρτέρι και τα εισιτήρια κάτι αναγκαίο στερούσαν απ' το σπίτι σου. Έδιναν έναν αγώνα χωρίς να πποούνται, να απογοητεύονται απ' τις αντιξοότητες. Σα να υπήρχε και μια τάση ως πείσμα, εγωπάθεια και ζήλια, ταυτοχρόνως τοπικισμού, να μην φαντάζουν άλλοι πιο πονετικοί για τα χωριά τους με τις Αδελφότητες που είχαν κι αριθμούσαν λιγότερο απ' τους Κερασοβίτες στην Αθήνα.

Σιγά και μεθοδικά, με ζήλο κι ενθουσιασμό, ο ένας μιούσε τον άλλο, διευρύνεται ο κύκλος συμμετεχόντων συνεργατών και δημιουργείται επιτελείο από πρόσωπα κύρους, αναγνωρισιμότητας ικανά να ασκήσουν επιρροή σε ευρύτερο φάσμα σογιών και συγχωριανών, να ξεπεράσουν και να υπερνικήσουν δισταγμούς και προκαταλήψεις.

Στόχος τους να πετύχουν ένα σπουδαίο εγχείρημα προβολής κι ανάδειξης του χωριού, των ηθών, εθίμων και παραδόσεών τους, της ηρωικής και φωτεινής τους ιστορίας ως και την αδιάκοπη σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέσεων, σε πνεύμα αλληλεγγύης κι αλληλοβοήθειας. Ήταν μια κίνηση ενωτική και συνεργασίας για το

καλό όλων και του χωριού κι επιβάλλονταν κατάλληλοι χειρισμοί, πειστικά επιχειρήματα και καθαρές εξηγήσεις. Είχαν περάσει και είχαν δει πολλά τα μάτια όλων κι ορισμένοι αναρωτιόταν τι είναι «Αδελφότητα», μήπως κρυβόταν και κάνα «σκοδραϊκό» κόλπο, λόγω του Λάζου Κωνσταντινίδη, (υπήρχαν και θρησκευτικές αδελφότητες) και στέκονταν επιφυλακτικοί, δύσπιστοι, καχύποπτοι απ' τα αξεδιάλυτα ακόμη σύννεφα ταραγμένων εποχών κι απ' τα πολιτικά πάθη και τη μισαλλοδοξία, που δεν είχαν αφήσει απλήγωτο, χωρίς σύνδρομα και κατάλοιπα και το Κεράσοβο.

Διέθεταν περίσσευμα υπομονής, αστείρευτη θέληση και ως άδολοι κι ανιδιοτελείς όλοι και με έναν υπερακοντισμένο ρομαντισμό λατρείας και προσφοράς για το χωριό, αφοσιώνονται σε μια υπόθεση που τη θεωρούν υψίστης αποστολής, τιμής και χρέους για το ξακουστό χωριό τους.

Ακαταπόνητα δεν αφήνουν κανέναν εκτός κουβέντας και ενημέρωσης κι επιδιώκουν να αγκαλιάσουν όλους, να αγγίξουν σε όλους λεπτές χορδές κι ευαισθησίες απ' το πάθος αγάπης που τρέφουν για τα ένδοξα, ματωμένα και γενέθλια χώματά τους.

Στο πλαίσιο ν' αναδείξουν την αναγκαιότητα δημιουργίας της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, να κατανοηθεί και υιοθετηθεί με συλλογική και συνολική λογική και ως προσωπική, αυθεντική έκφραση, καημό και πόθο του καθενός, προγραμματίζουν και διοργανώνουν αποκριτικό χορό, στις συνήθειες άλλων Αδελφοτήτων που μερικοί είχαν εμπειρίες και γνώση.

Ποντάρουν πως μια και τέτοιας μορφής ΑΝΤΑΜΩΣΗ θα είχε καταλυτικό ρόλο και λόγο στα συναισθήματα όλων για κοινή αποδοχή ίδρυσης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, πως θα συντελούσε καθοριστικά η διαμόρφωση θερμού κλίματος σε κέντρισμα τοπικιστικής αφύπνισης, σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και μέθης απ' τα μεταμορφωτικά σκιρτήματα του κλαρίνου του μάγου **Φίλιππα Φιλιππίδη** στους ίδιους κύκλους χορού με τα ζεστά τους χέρια, τα τσουγκρίσματα των ποτών, τις ανταλλαγές ευχών, τις σκόρπιες συζητήσεις για όλα τα περασμένα και τα νεώτερα της καινούργιας τους ζωής. Κάνανε διάνα στην απόφασή τους και ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους. Χαλάλι οι κόποι, η κούραση και οι προσπάθειές τους!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

Κύριε Νομάρχα

Στον Συνεταιρισμό μας μετέχουν όλοι οι κάτοικοι του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κόνιτσας.

Στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, που πραγματοποιήθηκε στο χωριό στις 21- 4 - 2009, ομόφωνα αποφασίστηκαν από τα μέλη του τα παρακάτω, για την υλοποίηση των οποίων επιζητούμε και τη δική σας συνδρομή, στο βαθμό που μπορείτε να ανταποκριθείτε, βεβαίως:

1. Να απευθυνθεί προς κάθε αρχή και να κάνει γνωστό το πρόβλημα της εγκατάλειψης του ακριτικού μας χωριού εδώ και δεκαετίες.

2. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, που είναι αναγκαίο για το χωριό μας, λόγω της κατολίσθησης.

3. Επίλυση του προβλήματος των κατολισθήσεων, εξαιτίας των νερών του Μεσοποτάμου. Στην εν λόγω Συνέλευση έγινε πρόταση για την εκτροπή του προς το ρέμα της Ξερόλιμνης.

Το παραπάνω θέμα εξαρτάται με το επόμενο, που αφορά τη διευθέτηση των υδάτων που λιμνάζουν στη θέση Αμμούδα. Εκεί συσσωρεύονται βρόχινα νερά που επιτείνουν το πρόβλημα της κατολίσθησης στο χωριό.

Για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος, προτείνουμε να εγκρίνετε τη διενέργεια γεωλογικής μελέτης, για την επιστημονική τεκμηρίωση του προβλήματος.

4. Αγιογράφηση του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, κεντρικής εκκλησίας του χωριού.

5. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου του χωριού, το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού.

6. Κατασκευή ορεινού καταφυγίου στον Σμόλικα, για να αναπτυχθεί στην περιοχή μας ο ορεινός τουρισμός και να αποκτήσουμε την κατάλληλη υποδομή, για να φέρουμε τους νέους μας κοντά στη φύση.

7. Ίδρυση χιονοδρομικού κέντρου στον Σμόλικα.

Αγία Παρασκευή Κόνιτσας, 11 Μαΐου 2009

Για το Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΚΑΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Κύριε Δήμαρχε

Στον Συνεταιρισμό μας μετέχουν όλοι οι κάτοικοι του Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κόνιτσας.

Στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, που πραγματοποιήθηκε στο χωριό στις 21- 4 -2009, ομόφωνα αποφασίστηκαν από τα μέλη του τα παρακάτω:

1. Να απευθυνθεί προς κάθε αρχή και να κάνει γνωστό το πρόβλημα της εγκατάλειψης του ακριτικού μας χωριού εδώ και δεκαετίες.

2. Να ζητήσει την απαλλαγή του Διαμερίσματός μας από τα τέλη ύδρευσης, διότι το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε με το υστέρημα των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν ελάχιστο εισόδημα. Τα έσοδα που θα απωλέσει ο Δήμος αναπληρώνονται από άλλες πηγές του Διαμερίσματός μας, όπως τα έσοδα από τον υδροηλεκτρικό σταθμό.

3. Επισκευή όλου του οδικού δικτύου του χωριού και με πρώτη προτεραιότητα τον δρόμο προς Παναγιωταίους, που έγινε ήδη απροσπέλαστος.

4. Η αποκομιδή των σκουπιδιών να γίνεται από όλες τις γειτονιές του χωριού και όχι μόνο από τον κεντρικό δρόμο.

5. Καθαρισμός των δασικών δρόμων, για να μπορούν οι κάτοικοι να προμηθεύονται τα καυσόξυλά τους και οι κτηνοτρόφοι να φτάσουν στα κοπάδια τους.

6. Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο, εντός του οικισμού.

7. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για το χωριό, εξαιτίας του προβλήματος της κατολίσθησης.

Αγία Παρασκευή, 11 Μαΐου 2009

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΚΑΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ο άνθρωπος που ζούσε για να προσφέρει



Τον Μάιο που μας πέρασε χάσαμε έναν άνθρωπο που έβαλε το λιθαράκι του στην κοινωνία μας και άφησε το στίγμα του για να προσανατολιζόμαστε οι νεότεροι.

Ο **Απόστολος Αποστόλου** γεννήθηκε το 1923 στο χωριό. Παντρεύτηκε τη **Γλυκερία Λαζ. Παπαγεωργίου** και απέκτησε τέσσερα παιδιά: τη **Σταυρούλα**, τον **Κώστα**, τη **Σπυριδούλα** και τον **Νίκο**. Εργάστηκε από τα δέκα του χρόνια στη μαστορική, οργώνοντας με την παρέα του την Ελλάδα. Μετά το 1959 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και με την εργατικότητα του πρόκοψε. Έπαιρνε αντιπαροχές και σήκωνε πολυκατοικίες. Τα τελευταία χρόνια μιλούσαμε πολύ συχνά για τα βιώματά του και τα κατέθετα με σεβασμό στις σελίδες του περιοδικού μας. Δεν τον ρώτησα ποτέ γιατί το έκανε, αλλά σιγά-σιγά κατάλαβα ότι ακόμη και σ' αυτή την ηλικία ήθελε να προσφέρει τα μυστικά της ζωής του σε μας όλους, όχι από υπεροψία, όχι για να περηφανευτεί για τα κατορθώματά του, αλλά για ν' αποδείξει ότι «ο άνθρωπος είναι θηρίο! Δεν πρέπει να λυγίζει ποτέ!» Ήθελε, μέσα από τη ζωή του να διδάξει προσφορά, ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Ήταν καλόκαρδος και μει-

λίχιος. Πάντα με τον καλό λόγο για όλους. «Ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλοσυνάτος, καλόκαρδος με τους άλλους. Τότε θα λαμβάνει αγάπη από όλους. Αυτό το διαπίστωσα στη ζωή μου πολλές φορές», έγραφε και το πίστευε, γιατί έτσι ήταν στη ζωή του. «Η οικονομία στον άνθρωπο είναι να ξέρει να διαχειρίζεται το πορτοφόλι και να είναι καλός οικογενειάρχης, εργατικός και λίγο συντηρητικός. Να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του». Ο νουθετικός του λόγος γνήσιος, πηγαίος και ειλικρινής.

Δεν νοιάστηκε μόνο για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Πήρε μέρος στην ίδρυση της Αδελφότητας Αθηνών το 1959 και μέχρι την τελευταία στιγμή είχε την έγνοια της: «Να θυμάστε την Αδελφότητα», συμβούλευε, «είναι η επικοινωνία μας!».

Ο άνθρωπος για να νιώσει ικανοποίηση από τη ζωή του πρέπει να περάσει με επιτυχία από τρία στάδια: Το πρώτο είναι να γίνει ικανός για να φροντίζει τον εαυτό του, το δεύτερο είναι να γίνει ικανός και χρήσιμος για την οικογένειά του και το τρίτο χρήσιμος για τον κοινωνικό του περίγυρο. Ο Απόστολος Αποστόλου τα κατάφερε να μην περάσει από τη ζωή απαραίτητος.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Δημ. Κ. Τέλλης

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Οικόπεδα - Βίλες - Κτήματα

Χρήστος Κων/νου Χατζηϊωαννίδης

Κινητό: 6944 223132

Λεωφ. Αναβύσσου - Σαρωνίδα

22910 41987

Μ. Αλεξάνδρου 29 - Ανάβυσσος

Τηλ.: 22910 39260

POOLCENTER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

Έκθεση 78ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Ισθμός Κορίνθου

Τηλ.: 27410 74074 - 6944 515444

<http://www.pisines.gr>

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Ελπίδος 7 - Εμπορικό Κέντρο "Ηλιοτρόπιο"

Δέχεται 9-12.30 π.μ. & 5.30-9.30 μ.μ.

Τηλ. Ιατρείου: 210 6081758

Οικίας 210 6002264

ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Αναλαμβάνω

Φορολογικές Δηλώσεις,
Βιβλία Εσόδων - Εξόδων - Α.Π.Δ.

(Οικοδομικά Ένσημα)

Τηλ.: 210 8622211, 6978 896021

ΚΡΑΣΙ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΚΤΗΜΑ ΤΖΙΝΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 22310 - 79090, 6984 172270

13ο ΧΛΜ. ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Ο **Παναγιώτης Γ. Τζίνας** και η σύζυγός του **Κατερίνα** απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο αγοράκι στις 8 Απριλίου 2009. είναι το 14ο εγγόνι του Γ. Τζίνα.
- Η **Αριστέα Αντ. Γκούτσιου** και ο σύζυγός της **Γιώργος** απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι στις 21 Απριλίου 2009. Είναι ένα γλυκύτατο κοριτσάκι.
- Ο **Κώστας Αθ. Γκούτσιος** και η σύζυγός του **Αναστασία** απέκτησαν το πρώτο παιδάκι τους. Ένα χαριτωμένο αγοράκι στις 19 Ιουνίου 2009.
- Η **Όλγα Νταγκοβάνου** και ο σύζυγός της **Παναγιώτης Νάκος** απέκτησαν στις 12 Απριλίου 2009 ένα χαριτωμένο αγοράκι.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

- Στις 28 Μαρτίου 2009 η **Αγγελική Δημ. Γελαδάρη** και ο σύζυγός της **Δημήτρης** βάφτισαν το κοριτσάκι τους στον ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μεμβούρνης. Το όνομα της νεοφώτιστης **Ολυμπία**.
- Ο **Ηλίας Βασ. Σαμαράς** και η σύζυγός του **Νατάσα** βάφτισαν την κορούλα τους στο χωριό στις 26 Απριλίου και το όνομα της νεοφώτιστης **Ιωάννα**.
- Στις 9 Μαΐου 2009 ο **Μενέλαος Τζιμοτόλης** και η σύζυγός του **Χρυσάνθη** βάφτισαν τον γιο τους στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ιωαννίνων. Το όνομα του νεοφώτιστου **Απόστολος**.
- Στις 10 Μαΐου 2009 ο **Βασίλης Παντ. Καραγιάννης** και η σύζυγός του **Μαριέττα** βάφτισαν το πρώτο τους παιδάκι και το όνομα αυτού **Αρετή-Αναστασία**.
- Η **Αρετή Ν. Κοπαδήμου-Τσούκα** και ο σύζυγός της **Βασίλης**, βάφτισαν τον γιο τους στις 16 Μαΐου 2009 στη Μονή Αγίου Γεωργίου Βρανά και το όνομα του νεοφώτιστου **Ευάγγελος**. Ακολούθησε μεγάλο γλέντι, με πολύ κόσμο στο κέντρο Πατητήρια Μπαϊρακτάρη στη λεωφόρο Μαραθώνος.
- Ο **Λευτέρης Τζίνας** και η σύζυγός του **Ελευθερία** βάφτισαν την κορούλα τους στις 17 Μαΐου 2009 στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής. Το όνομα της νεοφώτιστης **Χρυσάνθη**.
- Στις 14 Ιουνίου 2009, η **Καλίτσα Χρ. Παστρουμά** και ο σύζυγός της **Δημήτρης** βάφτισαν την κορούλα τους στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Καματερού και το όνομα της νεοφώτιστης **Δανάη**.
- Ο **Χρήστος Ιωάννη Νταγκοβάνος** και η σύζυγός του **Αφροδίτη** βάφτισαν την κόρη τους τον Ιούνιο στο Μούλκι Κιάτου και το όνομα της νεοφώτιστης **Μελίνα**.

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Στις 11 Μαΐου 2009 απεβίωσε ο **Ξενοφών Χ. Νταγκοβάνος** στο Κιάτο σε ηλικία 67 ετών. Πλήθος χωριανών και φίλων παραβρέθησαν την νεκρώσιμο ακολουθία. Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κιάτου, αντί στεφάνου, προσέ-

φερε συμβολικά στη μνήμη του εκλειπόντος στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το ποσό των 50 €.

- Στις 20 Μαΐου 2009 απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο χωριό ο αγαπητός σε όλους μας **Απόστολος Αποστόλου**.

- Στις 22 Μαΐου 2009 απεβίωσε η **Πολυξένη Ιωάννη Τζίνα** στο Λιανοκλάδι Λαμίας σε ηλικία 90 ετών.

- Τον Μάιο απεβίωσε η **Ιφιγένεια Νταγκοβάνου-Κουβαριώτη** σε ηλικία 77 ετών.

- Στις 11 Ιουνίου 2009 απεβίωσε ο **Δημήτριος Αριστομένης Σκαλωμένος** σε ηλικία 67 ετών. Η νεκρώσιμο ακολουθία τελέσθη στο χωριό. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν έρχονταν συχνά στο χωριό, όποτε του ζητήθηκε βρισκόταν κοντά στην Αδελφότητα και στήριζε το έργο της.

- Στις 11 Ιουνίου 2009 απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο χωριό ο **Γιώργος (Γούσιος) Χρ. Κοντοδήμος** σε ηλικία 75 ετών. Είναι από τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν παράδειγμα πατριωτισμού καθώς ήταν σε όλη του τη ζωή κοντά στην Αδελφότητα και στους αγώνες του χωριού.

- Ο **Αριστοτέλης Τέλλης** απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2009 στα Γιάννενα σε ηλικία 73 ετών.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η **Αθηνά Αχιλλέα Βρόντου** και της **Χρυσάνθης Χαρισιάδη** πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΔΗΜ. ΟΛΓΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)	25
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΑ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)	25
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	50
ΖΗΚΑΣ ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΗΣ	20
ΖΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	30
ΙΩΑΝΝΟΥ-ΔΡΑΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)	20
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ	50
ΚΟΤΙΝΑ ΛΕΥΚΩ	20
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ	20
ΜΠΕΤΖΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	30
ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)	30
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ	30
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	100
ΠΑΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑ)	50
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	50
ΤΕΛΛΗ-ΚΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	20
ΤΖΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ	20
ΤΖΙΝΑΣ ΕΥ. ΠΕΤΡΟΣ	20
ΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	50
ΤΖΙΝΑΣ ΝΙΚ. ΓΙΩΡΓΟΣ	10
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Ζ. ΚΩΣΤΑΣ	30
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗ)	100\$

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Έγινε στις 21/04/2009, ημέρα σημαδιακή, η καθιερωμένη ετήσια προγραμματική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Γι' αυτούς που περίμεναν μετά από χρόνια κάτι καλύτερο από το παρελθόν, όπως διέδιδαν τουλάχιστον πριν από την ανάληψη της εξουσίας, η διάψευση και η απογοήτευση ήταν σκληρή.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το πνεύμα, το ύφος, και η εξέλιξη της Συνέλευσης ήταν προδιαγεγραμμένα. Αν δε προσθέσετε και ένα, αδύναμο να επιβάλει την τάξη και την τήρηση του καταστατικού, προεδρείο, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο για το μπάχαλο που ακολούθησε.

Χρειζόμαστε πολλά ακόμη, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επίπεδο διοίκησης και μελών για να πούμε ότι κάτι τέλος πάντων γίνεται. Προς το παρόν ισορροπούμε στο κατώτατο επίπεδο, χωρίς προσπάθεια για κάτι παραπάνω, όχι να γίνουμε εμείς καλύτεροι, αλλά εγωιστικά να μειώσουμε και να κατεβάσουμε τους άλλους παρακάτω από εμάς, η μετριότητα μας αρκεί. Ας έρθουμε όμως στα της Συνελεύσεως.

Όσον αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων του νέου Δ.Σ. από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Απρίλιο του 2009, δεν έγινε καμία ανάλυση, ειπώθηκαν ορισμένα νούμερα, κανείς μας δεν συγκράτησε και δεν κατάλαβε τίποτα και επι πλέον εξηγήσεις δεν εδόθησαν.

Ήταν άραγε μεγάλος κόπος να δοθούν εγγράφως στα μέλη τα έσοδα, τα έξοδα και η διαχείριση των χρημάτων που παρέλαβαν ή εισέπραξαν στο παραπάνω διάστημα ή μήπως ήθελαν να κρύψουν κάτι και μη μας πουν ότι και οι προηγούμενοι τα ίδια έκαναν, τότε γιατί τους κατηγορούσαμε;

Κατηγορούσαμε τους άλλους για διπλά βιβλιάρια και πολλά μετρητά στα χέρια του ταμιά και τι ομολογήθηκε με μεγάλη δυσκολία; Ότι και εμείς το ίδιο κάνουμε και με τη βούλα μάλιστα του τριμελούς Δ.Σ., στην ασκηθείσα δε κριτική η απάντηση αφοπλιστική, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, εμείς είμαστε τίμιοι. Εμείς τι πρέπει, λοιπόν, ως μέλη να τους απαντήσουμε, ότι οι άλλοι ήταν απατεώνες για τις ίδιες πράξεις και αυτοί όχι; Έλεος πια, ας σοβαρευτούμε.

Περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά την τήρηση των απαιτούμενων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων δεν είχαμε, θέλω να πιστεύω ότι δεν τα τηρούν, όπως οι Αδελφότητες, γιατί εφορία είναι αυτή και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει.

Για τα έργα του 2009 γενικότητες και αοριστίες ακούσαμε, κάτι για μελέτες και προϋπολογισμούς που μας έλεγαν ξεχάστηκαν νωρίς, εξ άλλου και οι άλλοι το ίδιο έκαναν, εμείς γιατί ν' αλλάξουμε, ό,τι μας προκύψει απ' τις προσφορές λοιπόν.

Μετά τον απολογισμό και τον προγραμματισμό ακολούθησε η συζήτηση των άλλων θεμάτων που δυστυχώς εν μέρει με αφορούσε το ένα εξ αυτών, χωρίς ποτέ να καταλάβω το γιατί. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα εγγράφως, μπορούσαν ν' απαντήσουν ομοίως.

Εντύπωση επίσης μου προξένησε ότι και για το παραμικρό και πέρα από κάθε δεοντολογία, οι απαντήσεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του προέδρου, υπεισέρχονταν σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και τους προγόνους μας ανακάτεψαν, αλλά σκοπίμως ξέχασαν να μας πουν το «είναι άλλος να φτύσει, για να σκουπιστώ», ποιος, πότε και γιατί το είπε;

Όλα τα ανωτέρω προσωπικώς ουδόλως με εντυπωσίασαν ή με παραξένησαν και τούτο γιατί τα περίμενα.

Αυτό που με ενοχλεί, όμως, είναι ότι χρησιμοποιείται πλέον το Δ.Σ., τα πρακτικά του Δ.Σ. και τα βιβλία του Συνεταιρισμού χωρίς καμία έγκριση Γενικής Συνελεύσεως για την επίλυση των προσωπικών τους διαφορών που έχουν δημιουργήσει τα προηγού-

μενα χρόνια. Τα προσωπικά σας, κύριοι, είναι προσωπικά σας και λύστε τα όπως θέλετε. Ο Συνεταιρισμός όμως αφορά όλους τους χωριανούς και ανήκει σε όλους μας και σε κανέναν δεν δώσαμε το δικαίωμα να κουβαλά τα βιβλία του Συνεταιρισμού στον ντρουβά στα δικαστήρια για προσωπικές του υποθέσεις.

Περίττο ν' αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα αγνοούμε τι τελικά γράφτηκε στα πρακτικά, γιατί απλά αυτά δεν διαβάστηκαν στο τέλος, όπως συνηθίζεται, και τα αντίγραφα αν ζητηθούν φοβάμαι ότι θα είναι ακριβά.

Καιρός, λοιπόν, να σοβαρευτούμε και να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά και όχι με τη μιζέρια, δεν μας ταιριάζει και δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο.

ΔΗΜ. Θ. ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Πίτα γινομένη από τη Λεύκω Α. Γκούτσιου

Υλικά: Αλεύρι 3 – 4 φλιτζάνια τσαγιού - Μαγιά 1 ½ φακελάκι
Λάδι 1 φλιτζάνι τσαγιού - Τυρί φέτα ½ κιλό - Αλάτι

Εκτέλεση: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε χλιαρό νερό, τρία φλιτζάνια περίπου και μέσα διαλύουμε τη μαγιά, ρίχνουμε το αλάτι, 3-4 κουτάλια σούπας λάδι και στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα, ώσπου το μίγμα να γίνει ένας παχύρρευστος χυλός (αν είναι σφιχτός ρίχνουμε λίγο νερό). Όταν τελειώσουμε αφήνουμε το μίγμα για μια ώρα να φουσκώσει και στη συνέχεια ρίχνουμε το τυρί και τα βάζουμε σε ένα σινί, αφού το έχουμε λαδώσει και το υπόλοιπο λάδι το ρίχνουμε επάνω στην πίτα μας, για να γυαλίσει και να κοκκινίσει. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μια ώρα περίπου. **Αυτή η συνταγή είναι Κερασοβίτικη**, εσείς αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε αυγά και γάλα.

Ελένη Σιάφη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 7- 6 - 2009

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ	713
ΨΗΦΙΣΑΝ:.....	201
ΑΚΥΡΑ:	5
ΕΛΑΒΑΝ	
Ν.Δ.:	78
ΠΑΣΟΚ:.....	74
ΚΚΕ:.....	21
ΣΥΡΙΖΑ:	6
ΛΑΟΣ:	10
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ:	2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:	1
ΑΣΚΕ:.....	1
ΑΝΤΑΡΣΥΑ:	1
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:	1
ΑΣΚΕ.....	1
Μ-Λ ΚΚΕ	1
ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.....	1

Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Παναγή Τσαλδάρη & Ζήνωνος 1, Περιστερί
Τηλ. Ιατρείου: 210 5742295, 6973 029101



Τη μια άνοιξη
τη φέρνει η φύση.
Η άλλη γεννιέται
απ' το παιδικό χαμόγελο.
Κι έτσι απλά κι όλα μαζί
συνθέτουν τη μελωδία
της Ομορφιάς!

Η Αθηνούλα Κ. Βάιλα
με μαγιάτικο στεφάνι,
στην εκδήλωση
της Αδελφότητας
για την Πρωτομαγιά.



Ο καταρράκτης στη
θέση
Κρέμαση.