

«η αετομηλίτσα»

(ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΙΩΤΩΝ «ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ»

**ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988**

ΕΤΟΣ 2ο

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7

Κιάτρα ντισικάτα
(Πέτρα σχισμένη)

Το γήπεδο του χωριού

Το γράψαμε και άλλη φορά και το αναφέρουμε τάλη γιατί νομίζουμε ότι το γήπεδο για τους νέους του χωριού μας είναι απαραίτητο.

Πριν μερικά χρόνια, άρχισαν εργασίες για να γίνει το γήπεδο και τελικά έμειναν στη μέση.

Νομίζουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν αμέσως γιατί και λίγες είναι αλλά και με λίγο κόστος θα τελειώσουν. Η γνώμη που πολλοί έχουν ότι αν σκάψουμε θα βρουν κατολισθήσεις μάς θυμίζει λίγο τη γνώμη που είχαν οι παππούδες μας όταν είδαν να έρχεται για πρώτη φορά ο δρόμος και έλεγαν ότι θα καταστραφεί 'ο χωριό απ' τις κατολισθήσεις.

Το αντάμωμα των Ορειβατών

Έγινε στις 23 και 24 Ιουλίου το αντάμωμα των Ορειβατών στην «Τριακοσάρα» και από 'κει στην Άνω Αρένα».

Παρακαλούνται όσοι για διάφορους λόγους δεν παίρνουν την εφημερίδα να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα (041) 227516 και 229910
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΛΛΟ ΦΥΛΛΟ.

1988
Χρονιά καθαριότητας
και πράσινου
για το Ντένισκο

ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΙΩΤΕΣ
όπου και αν βρίσκεστε ελάτε
στην Αετομηλίτσα
στις 15 Αυγούστου.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

Άμεσα δεμένη με την τύχη της Αετομηλίτσας

Όλοι ξέρουμε ότι η μόνη παραγωγική τάξη που έμεινε πλέον στο χωριό μας είναι η τάξη των κτηνοτρόφων.

Αυτή αποτελεί σήμερα τον πυρήνα του χωριού και δεν είναι παρακινδυνευμένο να πούμε ότι όσο αυτή αντέχει θα υπάρχει και το χωριό μας. Ενώ αντίθετα μαζί με την κτηνοτροφία θα σβήσει και το χωριό μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει χωριό αν λείψουν οι κτηνοτρόφοι που κατοικούν 4 μέχρι 5 μήνες το χρόνο και μένουν μόνο οι 50 έστω και 100 οικογένειες παραθεριστών που έρχονται για ένα ή και δυο μήνες το

πολύ.
Υπάρχει όμως μέλλον για την κτηνοτροφία της Αετομηλίτσας;

Αν συγκρίνουμε λίγο την κατάσταση των κτηνοτρό-

φών του χωριού μας με άλλους κτηνοτρόφους θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε σε πλεονεκτική θέση από απόψεως λιθαδιών.

Είναι αλήθεια ότι τα 40.000 στρέμματα που έχει σήμερα η Αετομηλίτσα είναι Συνέχεια στην 3η σελίδα

ΠΙΟ ΖΩΝΤΑΝΗ

Η εφημερίδα μας ήδη εξασφάλισε την οικονομική της αυτοτέλεια και με τις συνδρομές των συγχωριανών μας που με αγάπη την αγάλισσαν και την προωθούν, δεν επιβαρύνει πλέον το ταμείο του Συλλόγου.

Το γεγονός αυτό μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε και για το 1989 (τρίτη χρονιά) πιο υπεύθυνα και με μεγαλύτερο ζήλο.

Στα δύο αυτά χρόνια που εκδίδεται η εφημερίδα μας, μπόρεσε και έφτασε σε όλα τα μέρη της χώρας μας που κατοικούν Αετομηλιτσιώτες και είναι ο μόνος τρόπος (άρα και ο πιο απαραίτητος), σύνδεσης όλων των συγχωριανών μας.

Όλοι με ανυπομονησία περιμένουν το κάθε φύλλο για να μάθουν τα νέα των συμπατριωτών τους και να πληροφορηθούν για τα προβλήματα του χωριού μας.

Επίσης στα δύο αυτά χρόνια η εφημερίδα τονίζει τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που έχει το χωριό, τα θέτει στους αρμόδιους (Κοινότητα, συλλόγους, συνεταιρισμούς κλπ.), λέει τη γνώμη της και προτείνει διάφορες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Τέλος η εφημερίδα μας κάνει πάντα κριτική για τις ενέργειες και τις πράξεις όλων των υπεύθυνων φορέων του χωριού και δέχεται για το σκοπό αυτό τον φανερό και μόνο τον φανερό διάλογο που θέλει να γίνεται μέσα από τις στήλες της, γιατί έτσι θα έχει ένα χρώμα, μια ζων-
Συνέχεια στην 3η σελίδα



ΤΟ 5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

ΣΤΟ ΣΕΛΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ '88

Στο Σέλι της Βέροιας έγινε το 5ο αντάμωμα των Βλάχων από 1 - 3 Ιουλίου, όπως το είχε προκαθορίσει το Δ. Συμβούλιο της Ένωσης.

Το φετεινό πρόγραμμα πιο πλούσιο από τις άλλες χρονιές άρχισε με τη συγκέντρωση των αντιπροσώπων την Παρασκευή το βράδυ στο χιονοδρομικό κέντρο του Σελίου.

Το Δ.Σ. ανέλυσε στους αντιπροσώπους το πρόγραμμα και τοποθετήθηκαν διάφοροι ομιλητές.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο συμπατριώτης μας καθηγητής Νιτσιάκος Βασίλειος. Ο Αετομηλιτσιώτης ομιλητής άφησε άφωνο το ακροατήριο με την επιστημονική του ομιλία, σχετικά με τους Βλάχους, όπου στο τέλος τον συνεχάρηκαν όλοι και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο ακροατήριο. Πιστεύουμε απόλυτα

ότι ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή της Ένωσης στο πρόσωπο του συμπατριώτη μας ως κύριου ομιλητή του 5ου Ανταμώματος.

Μετά την ομιλία έγιναν διάφορες ερωτήσεις από τους αντιπροσώπους και έδωσε



τις ανάλογες απαντήσεις ο κ. Νιτσιάκος. Αργά το βράδυ όλοι κατέβηκαν στο χωριό Σέλι για φαγητό και μετά άρχισε ο χορός μέχρι τις πρωινές ώρες.

Το Σάββατο στο χωριό υπήρχε έκθεση φωτογραφίας από διάφορους συλλόγους. Το απόγευμα του Σαββάτου άρχισαν να φθάνουν τα χορευτικά συγκροτήματα στην
Συνέχεια στην 3η σελίδα



**ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ**

**Του ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΠΑΚΟΥΡΑ**

σελίδα 3

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

Του **ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΑΚΟΥΡΑ**
Συν/χου Δασκάλου

Στην αγαπητή εφημερίδα Η ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ (ΤΟ ΝΤΕΝΙ-ΣΚΟ) αρ. φύλλου 5 / 1988, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες, υπερηλικών, φουστανελλοφόρων νέων, νεονύμφων και άλλα στιγμιότυπα από τη ζωή των κατοίκων της Αετομηλίτσας στο παρελθόν.

Με χαρά και συγκίνηση, γυρίζει η σκέψη μας στα πολύ παλιά χρόνια, που οι προπάτορές μας με τη λιτότητα - μπομποτά, δάλα, - τη σκληρή εργασία, την αποφασιστικότητα, την αφοσίωση στην οικογένεια, την αγνότητα της ψυχής, της αγάπη στο συνάνθρωπο και με τα υψηλά ιδανικά τους, δημιούργησαν γερές και αγνές ρίζες ώστε τα βλαστάρια του δέντρου - η σημερινή γενιά της Αετομηλίτσας - στηριγμένη στις υγιείς ρίζες του παρελθόντος, να ευδοκιμεί σ' όλους τους τομείς της επίδοσής τους και να υπερηφανεύεται για την καταγωγή της.

Κυττάζοντας το χτες, κτίζουμε το αύριο.

Βλέποντας στις άνω αναφερόμενες φωτογραφίες, τις στολές των νέων κλπ., το μυαλό κάθε Αετομηλιτσιώτη στρέφεται στα επαγγέλματα των κατοίκων στο παρελθόν.

Κλασικά επαγγέλματα ήταν του κτηνοτρόφου - βοσκού - και του αγωγιάτη (Κυρατζή).

Συνάρτηση των δύο αυτών επαγγελμάτων, ανεπτύχθησαν με περιορισμένη δραστηριότητα και άλλα επαγγέλματα:

- **Τυρέμπορος.**

Προ του 1920 κάθε ομάδα κτηνοτρόφων επεξεργάζονταν μόνη της το γάλα και μόνη της διέθετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην αγορά. Κανένας από τους κατοίκους δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει εμπόριο γάλακτος. Κατά την περίοδο των δεκαετιών 1910 - 1920, ορισμένοι νέοι τολμηροί, μετανάστευσαν στην Αμερική, προς αναζήτηση καλύτερης ζωής.

Στη δεκαετία του '30 που επέστρεψαν στην πατρίδα τους με τα χρηματικά κεφάλαια που δημιούργησαν στην ξενιτιά, επεδόθησαν στο εμπόριο γάλακτος.

Αγόραζαν το γάλα μιας ομάδας (στρούγκας) κτηνοτρόφων, το επεξεργάζονταν και το διέθεταν στη συνέχεια στην αγορά.

Αυτοί άνοιξαν το πρώτο εμπόριο στο χωριό και ήταν οι: 1) Ξενοφών Νιδέλκος (Μητάσκα), 2) Γούλας Καράτζιος (Μπόγγος) και Αναστάσιος Φερφέλης, συνεταιροί, 3) Ιωάννης Καράτζιος (Γέρμος), 4) Ζήσης Παλαιομήχας (Καλέτσης) και στη συνέχεια ο Χαράλαμπος Καράτζιος και Στυλ. Καράτζιος (Κώτσιας).

- **Σαγματοποιοί (σαμαράδες) οι:** Κώστας Σαμαράς, Βασίλειος Τζέκας (Φλώρος), Χρήστος Καράτζιος (Τότσιος).

- **Τσαγκαράδες (τσαρουχάδες) οι:** Νικόλαος Καράτζιος (τσαρούχας), Χρίστος και Γεώργιος Τζιότζιος, Γρηγόριος Λιώρας (Σκόμπος), Απόστολος Τσάτσας, Χρίστος Καράτζιος (τσαρούχας), Αθαν. Καράτζιος, κέντρο εργασίας είχε το χωριό Γράμμουστα και Βασίλειος Καλέσης.

Όλοι τους κατασκεύαζαν μόνο τσαρούχια φουντωτά και μη.

Για τις γιορτές, τα πανηγύρια και για τους νεονύμφους κατασκεύαζαν τσαρούχια εξαιρετικής ποιότητας και ομορφιάς.

Όταν άρχισαν οι άνδρες να φορούν παπούτσια, οι τσαρουχάδες Βασίλειος Καλέσης, Γεώργιος Τουνουρέζος (μέχρι σήμερα) και Διονύσιος Φούντας, πήγαν στο Άργος Ορεστικό και ειδικεύθηκαν στην κατασκευή παπουτσιών. Επανήλθαν στο χωριό με τη νέα ειδικότητα και μετά από

ΑΦΟΙ ΣΤ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

★ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

★ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«Ο ΓΡΑΜΜΟΣ»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 - ΤΗΛ. 031 - 308512

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΥΤΩΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΓΜΕΝΑ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 9 - ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 257345 και 251915

Ροδακινιές, Μηλιές

Καρυδιές νάνες

κλπ. καρποφόρα

ολίγο χρονικό διάστημα γενικεύθηκε από τους άνδρες η χρήση των παπουτσιών.

- **Κουρείς - Κομμώτριες.** Δεν υπήρχε κανένας.

Οι άνδρες αλληλοκουρεύονταν με ψαλίδια που κούρευαν τα πρόβατα.

Οι γυναίκες άφηναν τα μαλλιά τους από μικρά κορίτσια, και το όνειρό τους ήταν, πότε να μεγαλώσουν να κάνουν τα μαλλιά τους ωραίες πλεξούδες, για να στολίσουν τα όμορφα και λυγερά κορμιά.

- **Ράφτες.** Οι: Λουκάς Πασχώνης, Αθανάσιος και Βασίλειος Μπάσδος, Μιχαήλ Καλέσης και Βασίλειος Λάπας (Νακουλάντζας).

Μοδίστρες δεν υπήρχαν.

- Τα φορέματα των γυναικών τα έραβαν οι ράφτες.

Ιδιαίτερα ραφεία δεν διέθεταν. Πήγαιναν στα σπίτια των ενδιαφερομένων κατά σειράν προσκλήσεως, και σταυροπόδι στο δάπεδο του οντά (δωμάτιο) εργάζονταν από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα - ιδίως το φθινόπωρο - συνεχώς χωρίς διακοπή.

Οι ενδυμασίες των ανδρών ήταν αρχικά φουστάνελλα, ταλαγάνι, χολέθια, σιγγούνια και άλλα. Γενικά η εκδήλωση των ανδρών, αγοριών, εξωτερική και εσωτερική ήταν μάλλινη.

Αργότερα άρχισαν να ράβουν παντελόνια (μπουραζάνια). Όταν καταργήθηκε η φουστάνελλα και επικράτησε το σακκάκι με παντελόνι, τους ράφτες που ασχολούνταν με τη ραφή αυτών, αποκαλούσαν φραγκοράφτες.

Όλοι διακρίνονταν για την ευσυνειδησία τους.

Όταν τελείωναν τη ραφή των ανδρικών ενδυμασιών, άρχιζαν τα ενδύματα των γυναικών.

Ο πλέον κατάλληλος και ειδικός για τα γυναικεία φορέματα και κυρίως για τα νυφικά, από όλους τους επαγγελματίες αυτούς, αναδείχθηκε ο Βασίλειος Λάπας (Νακουλάντζας).

Για την επιδεξιότητά του αυτή, πιθανόν να επικράτησε η παράδοση, να σύρει αυτός πρώτος - τη δεύτερη μέρα των γάμων - τη Δευτέρα το απόγευμα στη πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του χωριού, το διπλό χώρο των νεονύμφων, φορώντας οι νύφες το δευτεριώτικο φόρεμα, μαύρο μεταξωτό, αρχίζοντας με το τραγούδι:

Εβγάτε αγόρια στο χορό
να δείτε νύφη και γαμπρό...

- **Υδρόμυλοι - μυλωνάδες.**

Υπήρχαν στο χωριό 4 υδρόμυλοι. Κάθε υδρόμυλος για να ανταποκριθεί στις ζωτικές ανάγκες των χωριανών, είχε υποχρεωτικά, το συγκρότημα από το μαντάνι και το νεροτριβείο (ντριστελλά) που λειτουργούσαν με την ενέργεια του νερού.

Σ' αυτά τελείωναν οι μόχθοι της Αετομηλιτσιώτισσας γυναίκας από την επεξεργασία της πρώτης ύλης, το μαλλί, ώστε να λάβουν την τελευταία τους μορφή, οι βελέντζες, κουθέρτες, φλοκάτες, αδήμτο, σαμαροσκούτια, κάπες, σκηνές (τέντες) και άλλα μάλλινα, για να διατεθούν στη συνέχεια στις αναγκαίες χρήσεις, λέγοντας με χαρά και ικανοποίηση:

«Δόξα τω Θεώ του χρόνου να μας βοηθήσει να υφάνουμε περισσότερα και καλύτερα».

Τοποθεσίες του χωριού που λειτουργούσαν οι υδρόμυλοι ήταν:

Ανατολικά, στο μαύρο ποτάμι, της οικογένειας Λίτσιου, δυτικά στο άσπρο ποτάμι, της οικογένειας Ντινάκα, νότια στην Κινικίστα της οικογένειας Τάχα και στη σχισμένη πέτρα (Κιάτρα ντισκάτα) των αδελφών Τζιότζιου.

Σήμερα στις αναφερόμενες τοποθεσίες ο επισκέπτης αντικρίζει ίχνη των υδρομύλων που δηλώνουν, ότι αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι από τη ζωή των Αετομηλιτσιωτών.

Οι κυρατζήδες εφοδίαζαν τις οικογένειές τους, των συγγενών και φίλων με τα αναγκαία τρόφιμα, λάδι, ζάχαρι, μακαρόνια και άλλα είδη, τα οποία μετέφεραν από την αγορά της Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και λάδι από την περιοχή των Φιλιατών.

Η χρήση των τροφίμων αυτών και άλλων, ήταν πολύ περιορισμένη από κάθε οικογένεια. Το λάδι στα φαγητά κάθε νοικοκυρά το έριχνε με το σταγονόμετρο.

Με τις συνθήκες αυτές δεν ήταν εύκολο να γίνει κανένας παντοπώλης. Γι' αυτό και δεν υπήρχε στο χωριό παντοπωλείο. Μόνο μικρά ψιλικάτζιδικα διατηρούσαν οι: Πλάτων Παπαγεωργίου και Χρίστος (Χρηστάκος) Καράτζιος.

Οι αδελφοί Σιδέρης και Σταύρος Νιτσιάκος (Κωσταρέλης) άνοιξαν παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Για τη δραστηριότητά τους αυτή, ήταν το καμάρι του χωριού.

Στους ανωτέρω αναφερόμενους επαγγελματίες υπήρχαν και άλλοι, τα ονόματα των οποίων διαφεύγουν της μνήμης μου αυτή τη στιγμή.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ

Συν/χος Δάσκαλος

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ



Φωτ.1 και 2: Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αετομηλίτσας με το δάσκαλό τους κ. Χρήστο Καλιαμπάκο (φωτ. δεκαετίας 1950)



Από την υποδοχή στη «Σιρίνια» κάποιοι επίσημοι στο χωριό μας (φωτ. δεκαετίας 1950)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΒΙΝΤΕΟ

- ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - ΗΧΕΙΑ - ΚΕΡΑΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 72

ΤΗΛ. (041) 282739 - ΛΑΡΙΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

TV - VIDEO

ΒΑΣ. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ

Παπαναστασίου 119

(δίπλα στο ζαχαροπλαστείο

Β. Τζιότζιου)

Τιμές φιλικές

Τηλ.: 253 294 ευκολίες πληρωμής

Το αγκάθι (Σκίνλου...)

➤ Καπούς φαίνεται πως φέρνει η προσπάθεια για καθαριότητα στο χωριό. Έτσι μαζί με όλα τα άλλα μέτρα που πάρθηκαν για το σκοπό αυτό, πολλές νοικοκυρές καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους γύρω και πέρα απ' τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα την Κυριακή 24 Ιουλίου οι συγχωριανές μας Σοφία Καρανίκα, Αλεξάνδρα Νιδέλκου, Γεωργία Νιτσιάκου και Σοφία Γαργάλα (μπορεί να υπήρχαν και άλλες, αλλά αυτές είδαμε), καθάρισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους. Η προσπάθεια είναι αξιόπαινη και χρειάζεται μιμητές.

ζέστες ήταν φέτος ανυπόφορες να δροσιστούν κόνοντας μπάνιο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Έτσι λοιπόν, το στοιχείο τους εκδικήθηκε και το αποτέλεσμα; Δέκα μέρες στο κρεβάτι με ψηλό πυρετό.

➤ Όλοι μας λέμε να γίνει ετούτο, να γίνει το άλλο κλπ. στο χωριό και δεν σκεφτόμαστε ότι όλα απαιτούν χρήμα και κόπο. Και καλά ο κόπος δεν λογαριάζεται, αλλά το χρήμα πώς θα βρεθεί;

Βέβαια δεν μιλάμε για τα μεγάλα έργα που απαιτούν πολλά χρήματα και γι' αυτά πρέπει να φροντίσει η κοινότητα, αλλά για τα μικρά έργα, για την καθαριότητα κλπ., πρέπει όλοι μας να συνεισφέρουμε.

Με λίγα λόγια καλά θα είναι να θάλουμε όλοι λίγο πιο βαθιά το χέρι στις τσέπες μας και μη φοβάστε, δεν υπάρχουν φίδια...

➤ Με πολύ όρεξη και μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουμε ότι ξεκίνησε ο πρόεδρος κ. Μάκης Μούρτος το θέμα της καθαριότητας του χωριού, που παράλληλα με τις ενέργειες του συλλόγου άρχισε να αποδίδει τα πρώτα καλά αποτελέσματα που θα φανούν περισσότερο όταν ολοκληρωθεί η πλατεία του χωριού. Έτσι το 1988 γίνεται πράγματι ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

➤ Ο συμπατριώτης μας γεωπόνος Κίμων Στ. Καρατζιος που μένει στη Λάρισα, έδωσε κυριολεκτικά μάχη για να γίνει το αντάμωμα των Ορειβατών στην περιοχή μας και όχι στη Σμίξη (Βασιλίτσα) όπως αρκετοί υποστήριζαν στην αρχή.

Έτσι διαλέχθηκε τελικά η θέση «Τριακοσάρα» στις Αρένες και ευχόμαστε του χρόνου να επιλεγεί η «Σίτα» ή η «Γκούρα» που είναι και πιο κοντά στο χωριό.

Η εφημερίδα μας συγχαίρει τον Κίμωνα για όλες τις ενέργειες που έκανε και πέτυχε, ώστε το αντάμωμα να γίνει στην περιοχή μας.

➤ 'Hδη απ' ότι μας είπε ο Πρόεδρος κ. Μάκης Μούρτος, αρκετοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να χτίσουν σπίτι στο χωριό και ζητάνε οικόπεδο.

Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό για το μέλλον του χωριού μας και οπωσδήποτε η κοινότητα πρέπει αμέσως να ικανοποιεί τέτοιες αιτήσεις. Τα οικόπεδα όμως που θα παραχωρούνται δεν πρέπει να είναι οπεριόριστα σε έκταση για να μη οδηγηθούμε μετά λίγα χρόνια σε αντίθετα αποτελέσματα.

Το 5ο Αντάμωμα Βλάχων

Συνέχεια από την 1η σελίδα
πλατεία του χωριού που τους καλωσόρισε το Δ. Συμβούλιο της Ένωσης.

Μετά άρχισε γενικός χορός των χορευτικών μέχρι αργά. Η βραδιά έκλεισε στο χιονοδρομικό κέντρο με παραδοσιακά τραγούδια και ποιήματα από ερασιτέχνες τραγουδιστές διαφόρων συλλόγων. Μετά τα μεσάνυχτα άρχισε ένα χορευτικό ξεφάντωμα από όλους τους Βλάχους μέχρι το πρωί.

Την Κυριακή στις 9 π.μ. άρχισαν να φτάνουν στον τόπο του Ανταμώματος τα υπόλοιπα χορευτικά και ο κύριος όγκος των Βλάχων από όλη την Ελλάδα με διάφορα μεταφορικά μέσα, πούλμαν, Ι.Χ. κλπ.

Η εκδήλωση άρχισε με την αναπαράσταση του φορτώματος και ξεφορτώματος στα ζώα όπως γινόταν παλιότερα.

Επίσης έγινε το πήξιμο του τυριού όπως γινόταν στο δρόμο για τα βουνά και πάρα πολλές άλλες αναπαραστάσεις της θλάχικης κτηνοτροφικής ζωής.

Τελειώνοντας οι αναπαραστάσεις άρχισε η εμφάνιση των χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορους συλλόγους με παραδοσιακούς χορούς που με τις άψογες φιγούρες καθήλωναν το θεατή.

Στην όλη εκδήλωση πήραν μέρος με χορευτικά και αντιπροσωπείες 25 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.

Για τις όλες εκδηλώσεις πρέπει να συγχαρούμε το Σύλλογο Βλάχων της Βέροιας, που με άοκνες προσπάθειες κατόρθωσε να θγάλει σε πέρας το δύσκολο έργο της φιλοξενίας σε τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών την Παρασκευή και το Σάββατο βράδυ.

Αναχωρήσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις του 5ου Ανταμώματος ευχόμενοι καλή αντάμωση του χρόνου.

Η ομιλία του κ. Νιτσιάκου λόγω τεχνικού κωλύματος αναβάλλεται για το επόμενο φύλλο, καθώς και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
υπέρ αρκετά για τις ανάγκες των 14.000 ζώων που υπάρχουν αρκεί να σκεφτούμε ότι στα ίδια λιβάδια χωρούσαν κάποτε 30 - 40.000 πρόβατα και πάρα πολλά άλογα (που ήταν πολύ περισσότερα και από τα σημερινά γελάδια). Αντίθετα σε άλλα βλαχοχώρια οι κτηνοτρόφοι, λόγω στενότητας, αναγκάζονται και φεύγουν μεσοκαίριο ή και νοικιάζουν αλλού λιβάδια για να επιζήσουν.

➤ Για να κρατηθεί ένα μέρος των νέων σήμερα στην κτηνοτροφία πρέπει να δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες συνθήκες και να δοθούν όσο το δυνατό περισσότερα κίνητρα. Παράλληλα όμως με τη βελτίωση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνει και η ανάπτυξη του χωριού, που όπως συνέχισε τονίζουμε, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο.

➤ Με το θέμα όμως αυτό θα ασχοληθούμε σ' ένα απ' τα επόμενα φύλλα, αλλά εδώ το μόνο που θα αναφέρουμε είναι ότι η βελτίωση των βοσκοτόπων και η ανάπτυξη του χωριού είναι θέματα συνδεδεμένα μεταξύ τους γιατί το ένα εξαρτάται απόλυτα απ' το άλλο.

➤ Έτσι λοιπόν, αφού το μέλλον του χωριού μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο απ' τη μόνη παραγωγική τάξη που έμεινε, την τάξη των κτηνοτρόφων, αυτή είναι που πρέπει να ενισχυθεί και να βοηθηθεί πρώτα και περισσότερο.

➤ Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι αναγνώστες μας για τις παλιές φωτογραφίες που αρχίσαμε και δημοσιεύουμε σε κάθε φύλλο. Πράγματι από παντού μας παίρνουν τηλεφώνω ή μας γράφουν για να μας πουν ποια είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών που και μεις πολλές φορές δεν ξέρουμε. Γι' αυτό περιμένουμε απ' όλους σας τις παλιές φωτογραφίες που έχετε...

➤ Μετά την πρώτη απογοήτευση και το φόβο που είχαν οι συγχωριανοί μας για το αν ανοίξουν τα καφενεία ανακουφίστηκαν, με το άνοιγμα του ενός (Νιτσιάκου) και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει και το άλλο (Καϊμακάνη) γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα όσο και ο αέρας που αναπνέουμε (δεν είναι υπερβολή)...

➤ Ο καύσωνας και φέτος έκανε πολλούς Αετομηλιτσιώτες της διασποράς να νοσταλγηθούν τη δροσιά του χωριού, που έψαξαν να βρουν αλλού πιο κοντά (θάλασσα κλπ.), αλλά απογοητεύτηκαν γιατί πουθενά δεν τη βρήκαν.

➤ Ευτυχισμένοι λοιπόν ήταν εκείνοι που μόρεσαν και βρέθηκαν στο χωριό τις μέρες εκείνες της ανυπόφορης ζέστης. Οι υπόλοιποι ας φροντίσουν, εφόσον το επιτρέπουν και οι δουλιές τους, του χρόνου να βρεθούν στο χωριό αν θέλουν να αποφύγουν τις πολλές ζέστες...

➤ Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα βοσκής στο χωριό μας και αυτό διαπιστώθηκε και φέτος ακόμη που παρόλη την ξηρασία τα δικά μας βουνά άντεξαν περισσότερο.

➤ Η τάξη που υπάρχει, στην ημερομηνία εισόδου των ζώων στο χωριό, η πρώτη ελεύθερη για βοσκή την άνοιξη ζώνη και η δεύτερη ζώνη που μοιράζεται αργότερα ώστε ο κάθε κτηνοτρόφος να έχει το λιβάδι του, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για την κτηνοτροφία.

➤ Η ενίσχυση των κτηνοτρόφων από το κράτος και την Ε.Ο.Κ. με τις διάφορες αποζημιώσεις συντέλεσαν, όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και αλλού, ώστε η μείωση της κτηνοτροφίας να παρουσιάσει κάποια κάμψη και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο στον αριθμό των ζώων.

➤ Θα αντέξουν όμως στην πρόκληση της Ευρώπης του 1992 ή και του 2.000 οι κτηνοτρόφοι μας και το χωριό μας θα υπάρξει στο γεωγραφικό χάρτη του μέλλοντος; Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας, με πρώτη την κοινότητα, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορέσει να αντέξει σε όλες τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει αλλά και στον σκληρό ανταγωνισμό της κοινής αγοράς.

➤ Η βελτίωση των βοσκοτόπων πρέπει να αρχίσει σύντομα στο χωριό μας ώστε σε λίγα χρόνια να έχει κάθε

➤ Η δροσιά του χωριού μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο απ' τη μόνη παραγωγική τάξη που έμεινε, την τάξη των κτηνοτρόφων, αυτή είναι που πρέπει να ενισχυθεί και να βοηθηθεί πρώτα και περισσότερο.

➤ Μετά την πρώτη απογοήτευση και το φόβο που είχαν οι συγχωριανοί μας για το αν ανοίξουν τα καφενεία ανακουφίστηκαν, με το άνοιγμα του ενός (Νιτσιάκου) και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει και το άλλο (Καϊμακάνη) γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα όσο και ο αέρας που αναπνέουμε (δεν είναι υπερβολή)...

➤ Ο καύσωνας και φέτος έκανε πολλούς Αετομηλιτσιώτες της διασποράς να νοσταλγηθούν τη δροσιά του χωριού, που έψαξαν να βρουν αλλού πιο κοντά (θάλασσα κλπ.), αλλά απογοητεύτηκαν γιατί πουθενά δεν τη βρήκαν.

➤ Ευτυχισμένοι λοιπόν ήταν εκείνοι που μόρεσαν και βρέθηκαν στο χωριό τις μέρες εκείνες της ανυπόφορης ζέστης. Οι υπόλοιποι ας φροντίσουν, εφόσον το επιτρέπουν και οι δουλιές τους, του χρόνου να βρεθούν στο χωριό αν θέλουν να αποφύγουν τις πολλές ζέστες...



➤ Ίσως δεν γνωρίζετε ότι...
Μας ανέφεραν ότι στο κοπάδι του Γεωργίου Μπόνη, συμβαίνει κάτι το παράξενο και έχουν δεθεί με τη συγγένεια μητέρας - παιδιού δυο διαφορετικά ζώα. Έτσι ένα μικρό γαϊδουράκι ακολουθεί το κοπάδι με τα γίδια και βυζαίνει το γάλα από κάποια στοργική γίδα που το έχει συμμαζέψει σαν παιδί της.

➤ Το περιστατικό μου θυμίζει κάτι ανάλογο που συνέβη στο κοπάδι του Αποστόλη Νιτσιάκου, πριν μερικά χρόνια και ένα κατσικάκι έτρωγε το γάλα μιας γεννημένης σκύλας.

➤ Όπως φαίνεται τα ζώα πολλές φορές δείχνουν περισσότερη ανθρωπιά απ' τον άνθρωπο...

➤ Ήδη, οι συνδρομητές της εφημερίδας ξεπέρασαν τους 300 και καλύπτει τα έξοδα της έκδοσης αρκετά από δω και πέρα να είμαστε όλοι συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και να καταβάλλουμε σύντομα τις συνδρομές μας για το 1989 στους υπεύθυνους της εφημερίδας ή στους αντιπροσώπους μας...

➤ Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι αναγνώστες μας για τις παλιές φωτογραφίες που αρχίσαμε και δημοσιεύουμε σε κάθε φύλλο. Πράγματι από παντού μας παίρνουν τηλεφώνω ή μας γράφουν για να μας πουν ποια είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών που και μεις πολλές φορές δεν ξέρουμε. Γι' αυτό περιμένουμε απ' όλους σας τις παλιές φωτογραφίες που έχετε...

➤ Μετά την πρώτη απογοήτευση και το φόβο που είχαν οι συγχωριανοί μας για το αν ανοίξουν τα καφενεία ανακουφίστηκαν, με το άνοιγμα του ενός (Νιτσιάκου) και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει και το άλλο (Καϊμακάνη) γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα όσο και ο αέρας που αναπνέουμε (δεν είναι υπερβολή)...

➤ Ο καύσωνας και φέτος έκανε πολλούς Αετομηλιτσιώτες της διασποράς να νοσταλγηθούν τη δροσιά του χωριού, που έψαξαν να βρουν αλλού πιο κοντά (θάλασσα κλπ.), αλλά απογοητεύτηκαν γιατί πουθενά δεν τη βρήκαν.

➤ Ευτυχισμένοι λοιπόν ήταν εκείνοι που μόρεσαν και βρέθηκαν στο χωριό τις μέρες εκείνες της ανυπόφορης ζέστης. Οι υπόλοιποι ας φροντίσουν, εφόσον το επιτρέπουν και οι δουλιές τους, του χρόνου να βρεθούν στο χωριό αν θέλουν να αποφύγουν τις πολλές ζέστες...

➤ Η δροσιά του χωριού μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο απ' τη μόνη παραγωγική τάξη που έμεινε, την τάξη των κτηνοτρόφων, αυτή είναι που πρέπει να ενισχυθεί και να βοηθηθεί πρώτα και περισσότερο.

➤ Μετά την πρώτη απογοήτευση και το φόβο που είχαν οι συγχωριανοί μας για το αν ανοίξουν τα καφενεία ανακουφίστηκαν, με το άνοιγμα του ενός (Νιτσιάκου) και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει και το άλλο (Καϊμακάνη) γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα όσο και ο αέρας που αναπνέουμε (δεν είναι υπερβολή)...

➤ Ο καύσωνας και φέτος έκανε πολλούς Αετομηλιτσιώτες της διασποράς να νοσταλγηθούν τη δροσιά του χωριού, που έψαξαν να βρουν αλλού πιο κοντά (θάλασσα κλπ.), αλλά απογοητεύτηκαν γιατί πουθενά δεν τη βρήκαν.

➤ Ευτυχισμένοι λοιπόν ήταν εκείνοι που μόρεσαν και βρέθηκαν στο χωριό τις μέρες εκείνες της ανυπόφορης ζέστης. Οι υπόλοιποι ας φροντίσουν, εφόσον το επιτρέπουν και οι δουλιές τους, του χρόνου να βρεθούν στο χωριό αν θέλουν να αποφύγουν τις πολλές ζέστες...

➤ Η δροσιά του χωριού μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο απ' τη μόνη παραγωγική τάξη που έμεινε, την τάξη των κτηνοτρόφων, αυτή είναι που πρέπει να ενισχυθεί και να βοηθηθεί πρώτα και περισσότερο.

➤ Μετά την πρώτη απογοήτευση και το φόβο που είχαν οι συγχωριανοί μας για το αν ανοίξουν τα καφενεία ανακουφίστηκαν, με το άνοιγμα του ενός (Νιτσιάκου) και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξει και το άλλο (Καϊμακάνη) γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα όσο και ο αέρας που αναπνέουμε (δεν είναι υπερβολή)...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκε πρόσφατα στην Καλή Σκιάδρας η συμπατριώτισσά μας Μπάσδου Αντωνία, δασκάλα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Σταύρος - Δέσποινα Καρατζίου, έχουν αγοράκι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγε σε ηλικία 85 χρόνων η Θεολογία Γ. Γιώγα από την Καλή.

Η ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ «ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Εκδότης: Σύλλογος Αετομηλιτσιωτών -ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ-

Γραφεία: Καραϊσκάκη 3 Λάρισα - Τηλ. 041 - 229910

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη:
Χρήστος Νιτσιάκος
Βάγγος Καρανίκας
Υπεύθυνος διανομής:
Τάσος Πασχώνης
Συνδρομές - Διαφημίσεις
Ευάγγελος Τζιότζιος
Λάρισα - Τηλ. 041-229740

Τυπογραφεία:
ΔΗΜ. ΤΟΥΦΕΞΗΣ
Λάρισα - Τηλ. 225907

ΤΙΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΕΤΗΣΙΑ)
Εσωτερικού δραχ. 600
Εξωτερικού δραχ. 1.000

Τιμή διαφημίσεων
Κατόπιν συμφωνίας
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ - ΕΥΧΕΣ
Κ.Λ.Π. Δραχ. 250
Οι επιταγές να στέλνονται στον υπεύθυνο μας
Ευάγγελο Τζιότζιο
Αλεξ. Παπαναστασίου 121
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΙΟ ΖΩΝΤΑΝΗ

➤ Συνέχεια από την 1η σελίδα
τόνια και δεν είναι απλώς χαρτί στο οποίο γράφονται οι διάφορες ειδήσεις.

➤ Έτσι λοιπόν, η συντακτική επιτροπή, επιδιώκει τη βοήθεια όλων σας και για μια ακόμη φορά ζητά συγγνώμη για τυχόν λάθη ή και παραλείψεις που αναπόφευκτα έγιναν και θα γίνονται από μέρος της.

➤ Μ' αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι βοηθάμε και μεις όσο μπορούμε στην ανάπτυξη του χωριού, στη διατήρηση των παραδόσεών μας και είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλους τους Ντενισκιώτες, αλλά ειδικά σε κείνους της διασποράς που έχουν και περισσότερο την ανάγκη επικοινωνίας μια και δεν μπορούν να έρχονται στο χωριό.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

➤ Πολλοί αναγνώστες ρωτάνε πώς μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά με την εφημερίδα μας. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να στέλνουν τη συνδρομή τους ταχυδρομικά στον υπεύθυνο στη Λάρισα Ευάγγελο Τζιότζιο, Παπαναστασίου 121, Τ.Κ. 412 22 - Λάρισα.

➤ Επίσης οι συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους αντιπροσώπους που είναι οι παρακάτω:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δημήτριος Μακρής
ΝΙΓΡΙΤΑ: Σκαπέρας Ιωάννης
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Προβατίνης Απόστολος
ΚΑΛΗ: Καρατζιος Διαμαντής
ΑΡΓΟΣ: Τσιαντός Βασίλειος
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΕΣΤΟΡΙΟ: Μούρτος Γιάννης
ΚΑΛΑΜΑΚΙ: Καρανίκας Βάγγος

➤ Επειδή η έκδοση αυτή είναι έκτακτη οι διάφορες συνέχειες των συνεργατών μας θα ξαναρχίσουν στο επόμενο φύλλο του Οκτωβρίου.

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
«ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ»
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΗΛ. 0467 - 22816

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Το σχολείο

Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει παραχωρηθεί, εδώ και αρκετά χρόνια, απ' το υπουργείο Παιδείας στην Κοινότητα και περιμένει την αξιοποίησή του.

Είναι ένα κτίριο μεγάλης αξίας που έχει εγκαταλειφθεί και σήμερα είναι σε άθλια κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σαν κρυψώνας για τα μικρά παιδιά αλλά και σαν καταφύγιο των ζώων όταν έχει πολύ ζέστη ή πολύ κρύο.

Έγινε προσπάθεια κατά καιρούς να αξιοποιηθεί και υπήρξαν πολλές χρήσιμες γνώμες και απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή, έμειναν όμως μόνο προσπάθειες ή και τα έργα που έγιναν ήταν τέτοια ώστε να μην επιτευχθεί ο σκοπός.

Εμείς πιστεύουμε ότι πάνω απ' όλα προέχει η ανάγκη να γίνουν όλα τα αναγκαία έργα (στέγη, περίφραξη, πόρτες, παράθυρα κλπ.) ώστε το κτίριο να διατηρηθεί και να μην ερημωθεί γιατί αν μείνει έτσι κινδυνεύει από ολοκληρωτική κατάρρευση.



Όταν γίνουν όλα αυτά σε δεύτερο στάδιο να εξοικονομηθούν τα απαιτούμενα κονδύλια ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε ξενώνα, αφού χωριστεί σε δωμάτια και συγχρόνως γίνουν και οι υπόλοιποι κοινόχρηστοι χώροι, που είναι απαραίτητοι για το σκοπό αυτό. Νομίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων συμφωνεί με την άποψη να μετατραπεί το σχολείο σε ξενώνα μια και είναι κάτι που λείπει απ' το χωριό και οι επισκέπτες (συγχωριανοί μας και ξένοι) αισθάνονται περισσότερο από κάθε άλλον την έλλειψή του.

Υπάρχουν όμως ή μπορούν να βρεθούν τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνουν όλες οι παραπάνω εργασίες;

Οπωσδήποτε αν αφήσουμε μόνη της την Κοινότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κονδύλια γιατί ξέρουμε ότι οι πόροι της είναι πολύ λίγοι.

Σ' αυτό λοιπόν το σημείο χρειάζεται η βοήθεια όλων δηλ: της κοινότητας, των συλλόγων, των συνεταιρισμών, αλλά περισσότερο και του καθένα μας χωριστά.

Όλοι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν γιατί είναι ένα έργο απ' το οποίο εξαρτάται κατά ένα μέρος και η ανάπτυξη του χωριού μας.

Υπάρχουν συμπατριώτες μας, είτε μένουν στο χωριό, είτε όχι, που θα δείξουν κατανόηση και άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, θα συμβάλλουν για το σκοπό αυτό.

Εξάλλου, η ανέγερση της εκκλησίας, από δικούς μας και μόνο εράνους, μας κάνει αισιόδοξους.

Βέβαια, εδώ δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο με δικά μας χρήματα, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια με συντονισμένες προσπάθειες να πιέσουμε τις υπηρεσίες, ώστε να ολοκληρωθεί.

Μια πρωτοβουλία του προέδρου του χωριού μας προς την παραπάνω κατεύθυνση, αφού πρώτα τεθεί το θέμα σε ανοιχτή συζήτηση όλων των κατοίκων, πρέπει να εκδηλωθεί το συντομότερο δυνατό και να ενθαρρυνθεί από τους άλλους φορείς του χωριού, αλλά και όλων των συγχωριανών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τώρα τον Αυγούστο, που το χωριό γεμίζει επισκέπτες, φαίνεται πόσο απαραίτητος είναι ο ξενώνας.

★★★

Οι δρόμοι

Νομίζουμε ότι πολύ σωστά ξεκίνησε η κατασκευή

Το βουνίσιο κλίμα ευεργετικό

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, για το βουνίσιο κλίμα, είναι το ύψόμετρο, με βάση το οποίο γίνεται ένας διαχωρισμός σε κλίμα ψηλού βουνού (πάνω από 2000 μέτρα) μέσου ύψους βουνού (από 1.000 έως 2.000 μέτρα) και χαμηλού (από 700 έως 1000 μέτρα).

Όσο περισσότερο ανεβαίνουμε, τόσο περισσότερο η θερμοκρασία ελαττώνεται (έναν βαθμό λιγότερος κάθε 180 μέτρα), τόσο περισσότερο ο αέρας γίνεται πιο ελαφρύς, με μικρότερη ποσότητα οξυγόνου. Παραδόξως, όμως, αυτή η ελάττωση οξυγόνου προκαλεί μία αύξηση οξυγόνωσης του αίματος, γιατί, από αντίδραση, το αναπνευστικό σύστημα αυξάνει την συχνότητα της αναπνοής και τον όγκο του αέρα που αναπνέουμε. Σιγά σιγά καθώς αυξάνεται το ύψος, εξάλλου, ελαττώνονται τόσο η παρήττητα της ατμοσφαιρικής σκόνης, όσο και της υγρασίας. Σε όμοιες ατμοσφαιρικές συνθήκες, η ποσότητα του υδάτινου ατμού, που βρίσκεται στον αέρα στα διακόσια μέτρα είναι το μισό εκείνου, που βρίσκεται στην πεδιάδα.

Τό σύνολο όλων αυτών των εξαρτούμενων από το ύψόμετρο, παραγόντων, κάνει το κλίμα, ιδιαίτερα εκείνο του ψηλού βουνού, πολύ τονωτικό, για το νευροφυτικό σύστημα. Εκτός από το αναπνευστικό σύστημα, επηρεάζονται ή



καρδιακή συχνότητα, ή σύνθεση του αίματος, ή θερμоруθμιση, ή μεταβολισμός και το νευρικό σύστημα.

Υπόρχουν εξάλλου, κι άλλα χαρακτηριστικά του βουνίσιου κλίματος, που κάνουν τις διάφορες τοποθεσίες ακόμη κι όταν βρίσκονται πολύ κοντά ή μία στην άλλη, να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Η φύση του εδάφους (βράχος, λιβάδι, δάσος κλπ.) ή ποσότητα των βροχοπτώσεων (στο βουνό θρέχει αρκετά συχνά, ακόμη και το καλοκαίρι), ή ποσότητα, ή ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων, ο βαθμός της ηλιακής έκθεσης.

Τό κλίμα κάθε τοποθεσίας αλλάζει, ανάλογα με τό άν βρίσκεται στο βάθος μιάς στενής πεδιάδας, επάνω σε μία ψηλή πεδιάδα, ή άν

βρίσκεται λιγότερο ή περισσότερο κοντά σε πολύ ψηλές κορυφές, σε χιονισμένες περιοχές, άν περιβάλλεται ή όχι από άληση κλπ. Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει κάποια γενίκευση, παρά μόνο, για να πούμε, ότι ή ιδανική τοποθεσία διακοπών θά έπρεπε να είναι πάντα ηλιόλουστη, πλούσια και σε πράσινο και προφυλαγμένη από τούς ανέμους.

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο βουνίσιο είναι τό κλίμα, τόσο μεγαλύτερος θά είναι ο χρόνος, που θά χρειαστεί για να εγκλιματιστεί κανείς, και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην ένδεικνυται ιδιαίτερα για τις διακοπές των νεογεννητών για τό υπερήλικο άτομο, ή για εκείνο που είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο. Τό ψηλό βουνό, επομέ-

Από τις «Μακεδονικές Επιλογές»

νας, προορίζεται για βασικά, υπή άτομα.

Τό μέσου ύψους βουνό, 1.000-2.000 μ. με σταθερό και όχι ιδιαίτερα διεγερτικό κλίμα και επομένως χωρίς αποτομες εναλλαγές θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης, ώφελει σε πολλές αλλεργικές μορφές, όπως τό βρογχικό άσθμα, ή ρινίτιδα. Ενδεικνυται επίσης, για τις γαστροεντερίτιδες της παιδικής ηλικίας και για τό ευερέθιστα παιδιά, τό άδύνατα, αυτά που υποφέρουν από άπνυια, και που κατά τήν διάρκεια του χειμώνα πολύ εύκολα άρρωσταίνονται από μορφές που άφορούν τό αναπνευστικό σύστημα, όπως επίσης και για τό άνοημικά παιδιά.

Μεγάλες παραμονές σε ύψόμετρο άνάμεσα σε 1000 και τό 2000 μέτρα σε πλούσιες και σε θλάστηση τοποθεσίες, καλά προστατευμένες από τούς ανέμους και με μέσο βαθμό υγρασίας, είναι ώφέλιμες στις περιπτώσεις υπερθερσοειδιου. Οι πιο στεγνές, βοηθούν, αντίθετα, τήν θεραπεία πολλών παθήσεων του πεπτικού συστήματος όπως κολιτίδες, γαστρίτιδες, ήπατοπάθειες. Τό καλοκαίρι, τό μέσου ύψους βουνό είναι ιδανικό και για τήν άνάρρωση από βαριές παθήσεις και χειρουργικές επεμβάσεις, που έχουν εξασθενήσει τό άτομο.

Οι άντεδείξεις εξαρτώνται ιδιαίτερα από τόν ίδιόμορφο τύπο προσαρμογής που άπαίρει τό βουνό στον οργανισμό, ιδιαίτερα πάνω από τό χίλια μέτρα.

Δραστηριότητες του Συλλόγου μας

Τό Δ.Σ. του συλλόγου Αετομηλιτσιωτών «ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ» αποφάσισε για φέτος να ριζέι το βάρος στην ανάπτυξη του χωριού και να διαθέσει όσο τό δυνατό περισσότερα χρήματα στην κατασκευή διαφόρων έργων και παράλληλα να περιορίσει τις πιο δαπανηρές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Έτσι η παρουσία μας στο χορευτικό μας που ήθελε 50 αντάμωμα περιορίστηκε αρκετά χρήματα. Επίσης οι εκδηλώσεις του 15Αύγουστου περιορίστηκαν και αυτές στις πιο απλές



Απ' τις περαινές εκδηλώσεις του Συλλόγου τον 15Αύγουστο στην πλατεία του χωριού μας

των δρόμων για τη βελτίωση των βοσκοτόπων.

Ήδη καλύπτεται με δρόμους όλη η περιοχή των βουνών Κουτάρια - Σταυρός - Γκέσο. Επίσης οι νέοι δρόμοι για Κιάτρα Ντισικάτα, για Κίνο και για Ίσβορο κου Σκίνιϊ είναι δρόμοι που θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους. Ιδιαίτερα ο δρόμος που κατευθύνεται για Κίνο, νομίζουμε (όπως και άλλη φορά γράψαμε) ότι πρέπει να συνεχιστεί για να καλύψει Σίτα - Κόχια - Ψσιούμια - Πάτωμα και Στάνη Λάμπρου.

Τέλος πρέπει να γίνει συντήρηση του δρόμου για Γκούρα και διάνοιξη προς Καζάνι για να καλυφθούν και αυτά τα βουνά με δρόμο.

Θεωρούμε περριτό να τονίσουμε ότι κάθε δρόμος (διάνοιξη) που γίνεται πρέπει και να γίνεται σωστά και μελετημένα, για να μην έχει προβλήματα πριν καν ξεκινήσει.



Απ' τις περαινές εκδηλώσεις του Συλλόγου τον 15Αύγουστο στην πλατεία του χωριού μας

και στις λιγότερο δαπανηρές.

Πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτή του Δ.Σ. ήταν και η πιο σωστή μια και το χωριό μας έχει τόσες πολλές ελλείψεις και είναι σύμφωνη με τό όλο πνεύμα που επικρατεί για ανάπτυξη του χωριού μας.

Ο σύλλογος λοιπόν διαθέσε μέχρι τώρα γύρω στις 500.000 δραχ. (ακριθής λογαριασμός θα γίνει στο επόμενο φύλλο) για τα διάφορα έργα όπως για τις δειντροφυτεύσεις και περιφράξεις, για τις θρύσες του χωριού, για την καθαριότητα, για τό πότισμα των δέντρων, για τήν παιδική χαρά κλπ.

Οι οικονομικές δυνατότητες, όμως του συλλόγου, μετά τήν κατάργηση και των συνδρομών, είναι περιορισμένες και στηρίζονται

καθαρά στα έσοδα από τον ετήσιο χορό και στις προσφορές μελών του συλλόγου.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια 87 - 88 ο συμπατριώτης μας Νιτσιάκος Θεόδωρος κάλυψε τό μεγαλύτερο μέρος απ' τις δαπάνες που έκανε ο Σύλλογος για δειντροφυτεύσεις με τήν αξιόλογη προσφορά των 300.000 δραχ.

Επίσης προτίθεται, απ' ότι μας πληροφορήσε, να καλύψει και ένα μέρος για τήν κατασκευή των βρυσών. Ήδη μας έδωσε για τό σκοπό αυτό, 50.000 δραχ.

Ο σύλλογος εύχεται να ακολουθήσουν και άλλοι συμπατριώτες μας που έχουν τή δυνατότητα, τό παράδειγμα αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να βοηθήσουμε τό χωριό μας.

Σας παρακαλούμε μη στέλνετε τις συνδρομές προς τό Σύλλογο Αετομηλιτσιωτών «ΤΟ ΝΤΕΝΙΣΚΟ», αλλά να τις δίνετε στους διάφορους αντιπροσώπους μας ή να τις στέλνετε άνοημικά στους υπεύθυνους της εφημερίδας.