



Η φωνή της Φούρκας



Περιοδική Εκδοση του ΕΚΠ/ΚΟΥ & ΕΞ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ"

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2005 - Αρ. φύλλου 83 - Τηλ.-Fax: 26510 33126, 26510 72313, e-mail:fourka_iaa@yahoo.gr

ΑΣ ΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ ...ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ

Ολοι γνωρίζουμε ότι το πανηγύρι μας στις 16 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού έχει χάσει τη λάμψη που είχε στο παρελθόν.

Φέτος λοιπόν σκεφθήκαμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια για την αναβίωσή του. Πιστεύουμε ότι είναι χρέος του Συλλόγου απέναντι σας να αναβιώσουμε το πανηγύρι μας και να ξαναζωντανέψουμε τις καλές μνήμες του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν στις 16 Αυγούστου το πρωί αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο γνωστός σε όλους μας Κώστας Χαλκιάς και η ορχήστρα του θα βρίσκεται στο χωρίο για την διασκέδασή μας.

Οι παραδοσιακές στολές του Συλλόγου φέτος έχουν καθαριστεί και σιδερωθεί για τη καλύτερη εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού χορευτικού συγκροτήματος του χωριού μας.

Επίσης σκεφθήκαμε να προσφέρουμε σε όλους κρασί και μεζέ (σουβλάκια - λουκάνικα) στο "όρθιο" που λένε, για την καλύτερη διασκέδασή σας.

Φυσικά η επιτυχία του εγχειρήματος αυ-



Οι δύο φωτογραφίες που παραθέτουμε καταδεικνύουν ότι το χωριό μας στο παρελθόν, ήσερε να κάνει πανηγύρι. Άρα την εμπειρία την έχουμε...



τού εξαρτάται και από εσάς.

Προσκαλούμε και παρακαλούμε λοιπόν όλους όσους θα βρίσκονται το Δεκαπενταύγουστο στη Φούρκα να παρατείνουν για μια ακόμη μέρα τις διακοπές τους και

είναι μαζί μας, δίπλα μας στην προσπάθεια αυτή.

Ελπίζουμε στην αποδοχή και στη μεγάλη συμμετοχή σας ώστε η επιτυχία του πανηγυριού να είναι ανάλογη της επιτυχίας που

είχε η εκδήλωση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσουμε όλοι καλά!!!

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕ!!!!

Το Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑ ΜΕΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΟΣΜΟ



Μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα γιορτάσανε και φέτος πολλοί χωριανοί μας το Πάσχα στη Φούρκα. Ο καιρός ήταν ο ιδανικότερος για εκείνη την εποχή πράγμα που χαροποίησε όλους τους Φουρκιώτες.

Η εικόνα του χωριού πραγματικό κόσμημα. Τα λιβάδια "πλημμυρισμένα" με τα κατακίτρινα αμάραντα.

Οι πιστοί ξεπέρασαν τα 120 άτομα. Είναι πολύ όμορφο και ευχάριστο να βλέπεις το Ναό του Αγ. Νικολάου με τόσους πιστούς.

Ο Παπά - Κώστας με ιδιαίτερη ευλάβεια έκανε όλους να βιώσουν τα πάθη Του Κυρίου Μετά την ακολουθία της σταύρωσης αργά το βράδυ αρκετοί πιστοί στολίσανε τον επιπάτιφο με πανέμορφα λουλούδια. Πραγματικό κόσμημα στο κέντρο της εκκλησίας.

Την επόμενη ημέρα μετά τα εγκώμια όλοι οι χωριανοί ακολουθούσαν την περιφορά του επιταφίου με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια τους.

Το Μεγάλο Σάββατο με το χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας ψάλλανε όλοι μαζί το "Χριστός Ανέστη" και γιορτάσανε όλοι μαζί την ανάσταση τους.

Το Μεγάλο Σάββατο με το χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας ψάλλανε όλοι μαζί το "Χριστός Ανέστη" και γιορτάσανε όλοι μαζί την ανάσταση τους.

Το Μεγάλο Σάββατο με το χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας ψάλλανε όλοι μαζί το "Χριστός Ανέστη" και γιορτάσανε όλοι μαζί την ανάσταση τους.

Το Μεγάλο Σάββατο με το χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας ψάλλανε όλοι μαζί το "Χριστός Ανέστη" και γιορτάσανε όλοι μαζί την ανάσταση τους.

Το Δ.Σ.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς συγχωριανούς και φίλους που αγκαλιάζοντας την ιδέα μας, δηλώσανε συμμετοχή για την 3ημερη εκδρομή στη Βουλγαρία. Δυστυχώς όμως η εκδρομή αυτή ματαιώθηκε εξαιτίας της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ατόμων, με συνέπεια την ασύμφορη τιμή πακέτου.

Το Δ.Σ.

Αξέχαστες αναμνήσεις μου από το μακρινό παρελθόν

Του Χρήστου Γ. Εξάρχου

70 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τον Ιούλιο του 1936, όταν μια ομάδα Φουρκιώτων και ένας Γιαννιώτης αποφασίσαμε να ανεβούμε στην υψηλότερη κορυφή της Πίνδου, τον ασπρομάλλη Σμόλικα (υψ. 2637μ.). Στις 22 του ίδιου μήνα το δειλινό, αφού πήραμε από ένα καρβέλι (πλαστό) ψωμί, τυρί, κρεμμύδι και σκόρδο, τα βάλαμε στον τορβά (ταγάρι) και ξεκινήσαμε με προορισμό ύστερα από πρόταση μου να διανυκτερεύσουμε στα κονάκια (καλύβια) του αρχοντοσέλλιγκα, που φορούσε φουστάνελα, Βασιλάκη Σιδέρη, που είχε ενοικιάσει για τα πολλά γιδοπρόβατά του βοσκοτόπι στην τοποθεσία Καμπίτσιος - Κερασόβου (Αγία Παρασκευή), στους βόρειους πρόποδες του Σμόλικα, όπου υπάρχουν πολλά πεύκα.



Συνέχεια στην 5η σελίδα

Δύο φάροι της ορθοδοξίας με πανελλήνια ακτινοβολία εκπορεύτηκαν από την Κόνιτσα. Πρόκειται για τους μακαριστούς Γέροντα Παΐσιο μοναχό επί 45 χρόνια στο Άγιο Όρος και τον Μητροπολίτη Σεβαστιανό

Του Άλκη Τόνα

Hακριτική και παραμεθόριος Κόνιτσα με τα χωριά που αποτελούν την επαρχία της είναι η πιο φτωχή και παραμελημένη γωνιά της Ελληνικής πατρίδας μας. Πέραν των πολεμικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά τον "εμφύλιο", υπέστη ολική καταστροφή σχεδόν σε σπίτια και δημιούργησαν ανθρώπινα θύματα στο βωμό του μίσους. Επακολούθησε η αιμορραγία της φυγής στα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα σε κάθε χωριό να μένουν λιγοστοί άνθρωποι, κυρίως γέροι.

Η κρατική υποστήριξη ανύπαρκτη και ανάλγητη. Είμαστε όμως περήφανοι για την καταγωγή μας από την προκομμένη αυτή γη, η οποία ανέδειξε τίμιους και εργατικούς ανθρώπους, που διέπρεψαν με το μόχθο τους στις τέχνες και τα γράμματα. Εδέσποζε στους ανθρώπους αυτής της περιοχής φιλοπονία και το θρησκευτικό ήθος.

Συνέχεια στην 4η σελίδα

"ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"

Παρακαλώ όλους τους συγχωριανούς που κατά καιρούς ζητάνε από μένα έγγραφα, να απευθύνονται πλέον στο Κ.Ε.Π. - άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής του.

Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγικότητά του, παράγοντας σημαντικός για την διατήρησή του.

Κώστας Μουτσιούλης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Δ/νση: 441 00 Φούρκα
Τηλ.: 26550 24180, Fax: 26550 29946, 26550 24946

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΕΠ: ΤΑΝΑ ΓΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΑΚΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Η Κοινοτική αρχή σας ενημερώνει ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Φούρκα. Βασικός στόχος της νέας μας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, καθώς και η έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση για διοικητικές υποθέσεις και διάφορα άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος

Κώστας Μουτσιούλης

Οι βασικές αρμοδιότητες του ΚΕΠ είναι οι εξής:

- Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
- Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων
- Παροχή πιστοποιητικού γέννησης
- Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
- Αποσπάσματος ποινικού μητρώου
- Ληξιαρχικών πράξεων
- Πιστοποιητικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ και σχολών εμπορικού ναυτικού
- Παράδοση ΦΕΚ
- Θεώρηση γνησίου υπογραφής
- Επικύρωση φωτοαντιγράφων, διοικητικών εγγράφων
- Χορήγη βιβλιαρίου απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα
- Επαγγελματικές άδειες ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων κ.α.
- Χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρώματος κ.α.
- Έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση, διαβατηρίων
- Έκδοση επαγγελματικών αδειών
- Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους ή μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων
- Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
- Έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας (οικογενειακά - ατομικά)
- Έκδοση συντάξεων ΟΓΑ - ΙΚΑ (σύντομα).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σας προσκαλεί την **Τετάρτη 15 Ιουνίου** και ώρα 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας στην εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη στην οποία θα πραγματοποιηθεί βράβευση εθελοντών αιμοδοτών.

Αγαπητέ κ. Μουτσιούλη

Την 15η Ιουνίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Αιμοδότη και η Αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την προσφορά σας, σας προσκαλεί να σας τιμήσει για το πολύτιμο δώρο ζωής που ανιδιοτελώς προσφέρετε στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Αιμοδότη θα ήθελα προσωπικά να σας εκφράσω εκτός από τις δικές μου ευχαριστίες καθώς και του προσωπικού της Αιμοδοσίας μας, την ευγνωμοσύνη των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν μεταγγίστει με το αίμα που εσείς, χωρίς κανένα κίνητρο, όλα αυτά τα χρόνια τους δωρίσατε.

Χωρίς εσάς πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις και εντατικές θεραπείες δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και οι συνάνθρωποι μας με τα κακοήθη αιματολογικά νοσήματα και αιμοσφαιρινοπάθειες θα έχαναν τη ζωή τους άμεσα.

Πιστεύοντας ότι η προσφορά σας θα συνεχιστεί και ότι θα αποτελείτε πρότυπο για όλους τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τους νέους, εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Με τιμή

E. Ζερβού

Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΠΓΝΙ

Δώσε αίμα όταν ΜΠΟΡΕΙΣ και όχι μόνο όταν το χρειάζεσαι

Την Κυριακή 21 Αυγούστου κινητό συνεργείο Αιμοληψίας θα πραγματοποιήσει ανοιχτή αιμοληψία στο χωριό μας από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00.

Ας ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος του χωριού μας με την παρουσία μας και την Εθελοντική Αιμοδοσία. Όσοι από εμάς δεν θα είμαστε στη Φούρκα την ημέρα αυτή μπορούμε να δίνουμε αίμα στον τόπο διαμονής μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για την Τράπεζα Αίματος της Φούρκας (ΠΠΓΝΙ).

Ας ελπίσουμε λοιπόν η προσέλευσή μας να είναι αντίστοιχη της περσινής και αν είναι δυνατό ακόμη μεγαλύτερη.

Το Δ.Σ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Όσοι φίλοι και συγχωριανοί θέλουν να δημοσιεύσουν κείμενα στη "ΦΩΝΗ", να μας τα στέλνουν ευανάγνωστα (για αποφυγή λαθών) το αργότερο στις ακόλουθες ημερομηνίες:

- 1) Για ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΡΤΙΟ: ως τις 15 Μαρτίου.
- 3) Για ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ: ως τις 15 Σεπτεμβρίου.

2) Για ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ: ως τις 15 Ιουνίου.

4) Για ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ: ως τις 15 Δεκεμβρίου.

Το Δ.Σ.



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ & ΕΞ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ"

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΞ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ»

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΔΗΜ. ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ
Πρόεδρος
Αναστασίου Γούδα 24
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 72313

ΝΙΚΟΣ Γ. ΕΞΑΡΧΟΥ
Γεν. Γραμματέας
Κομνηνών 25
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 26510 33126

e-mail:fourka_ioa@yahoo.gr

Κάθε ενυπόγραφο κείμενο δεν εκφράζει
και υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημερίδας

Επιμέλεια - Μοντάζ - Εκτύπωση
Π. ΜΠΟΥΡΗΣ - Π. ΣΤΡΑΤΟΣ Ο.Ε.
3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωάννινων - Αθηνών
Τηλ.: 26510 68931, 68933

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ



Τηλ.: 26550 24301 - 24248 Fax: 26550 24946

Βραβείο Εθελοντών Αιμοδοτών στο Σύλλογό μας

Κατά την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Αιμοδότη την Τετάρτη 15-6-2005 στην κοινότητά μας, ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Φούρκας Κόνιτσας "ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ" που εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους τους, απονεμήθη το βραβείο εθελοντών αιμοδοτών.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και φέτος στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων θα έλθει στο χωρίο για την καθερωμένη αιμοδοσία. Οι απανταχού Φουρκιώτες αιμοδότες θα κάνουν πάλι το καθήκον τους.

Κοινότητα Φούρκας
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
"ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ"

Tο 1946 την Άνοιξη δεν μας άφησε ο στρατός να πάμε στο χωριό. Ήταν νοικιάσμα είνα σπίτι στο Κεράσοβο και τα πρόβατα πήγαν στο χωριό, και οι οικογένειες των τσομπαναράίων πήγαν κι αυτές στο Κεράσοβο.

Μέχρι τον Αύγουστο είχαμε ησυχία. Κατά τις 8 με 10 Αυγούστου έκαναν επίθεση οι Αντάρτες, που είχαν ξεκίνησει από τα Γρεβενά έφτασαν και στο χωριό μας οι Αντάρτες. Ήταν μέρα Κυριακή, και η μητέρα μου με τον αδελφό μου Χαρίλαο ήταν στο χωριό. Εκείνη την ημέρα πολέμησαν οι αντάρτες με το στρατό.

Η μητέρα μου με τον αδελφό μου από φόβο πήγαν στο τάγμα όπου ήταν στρατός μαζί με τον πρόεδρο, Ανδρέα Οικονόμου.

Ο πόλεμος κράτησε περισσότερο από δύο ώρες μέσα στα προχώματα. Ευτυχώς ήρθε ενίσχυση στρατιωτική. Την άλλη μέρα, ίσως να ήταν 13 ή 14 Αυγούστου.

Στο Κεράσοβο ήρθαν ο Μπομπότης και ο Φασέκης και είπαν στον πατέρα μου, "Μπάρμπα Τάκη σου πήραμε 500 πρόβατα και θα σου πάρουμε και τ' άλλα. Εκείνη την ώρα ο πατέρας μου ταράχθηκε πολύ και έπαθε πάρκινσον.

Μετά από λίγες μέρες πολέμησαν στον "κλέφτη". Ήταν 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και ακούσαμε όλμους να πέφτουν και μετά από λίγο ήρθαν γυναίκες στο σπίτι, μας στο Κεράσοβο και ζητούσαν ψωμί και έλεγαν ότι γέμισε το χωριό αντάρτες.

Την άλλη μέρα πέρασε και μια εβδομάδα από αντάρτες που ήταν καλοθρεμμένα και καλοντυμένοι. Ήταν η υποδειγματική ομάδα.

Τους είδα, γιατί το σπίτι μας ήταν επάνω στο δρόμο που μπαίνουμε στο Κεράσοβο, όταν ερχόμαστε στην Κόνιτσα.

Οι Αντάρτες μόλις μπήκαν σε Κεράσοβο τραγουδούσαν. Ανέβηκαν στα Κερασοβίτικα μπαλκόνια και τραγουδούσαν.

Μετά μια ομάδα από κακοντυμένα παιδιά ηλικίας 15 - 16 ετών καθώς έφευγαν κι αυτά από το Κεράσοβο τραγουδώντας.

Ένα παιδί είχε μόνο ένα παπούτσι για το ένα πόδι και το άλλο πόδι ήταν γυμνό.

Τους είπαμε "ώρα καλή παιδιά και καλή λευτεριά" κι εκείνα μας απήντησαν "Καλή Λευτεριά".

Και μια γειτόνισσα είπε : Λευτεριά με ένα παπούτσι; Αυ-

Εμφύλιος πόλεμος

τή ήταν από την Φούρκα, από το χωριό μας.

Την ίδια μέρα η γυναίκα του Τάκη του Ζιόζη έφυγαν από το Κεράσοβο με τα παιδιά πρώι - πρωί, όπου οι Κερασοβίτες τους είχαν κρύψει επί ένα χρόνο, γιατί δεν πίστευαν στο κόμμα των ανταρτών.

Την ίδια μέρα ήρθαν δύο αντάρτες και μου ζήτησαν ένα καζάνι για να μαγειρέψουν. Κι εγώ τους απάντησα ότι εμείς με τα καζάνια μας εξυπηρετούμε το χωριό.

Την άλλη μέρα τα παιδιά, δηλαδή οι αντάρτες ξαναήρθαν και ζητούσαν καζάνι. Αυτό γινόταν επί τρεις ημέρες, κι εγώ τους έδινα την ίδια απάντηση.

Στο τέλος τους είπα : "Ελάτε ψάξτε όλο το σπίτι, κι αν βρείτε καζάνι κρεμάστε με στην πλατεία του Κεράσοβου.

Σε λίγες μέρες μου έστειλαν τα υλικά να τους κάνω κουλούρια, κι εγώ τους το έκανα.

Ο πατέρας μου ήταν στο χωριό κάποιος συμβούλεψε τον πατέρα μου να τάξει στο αρχηγείο για να βγάλει άδεια για να φύγουμε όταν έπρεπε.

Ο στρατός είχε επιτάξει τα άλογα μας και ο πατέρας μου κι η μητέρα μου πήγαν στο αρχηγείο περπατώντας και έβγαλαν την άδεια. Δυο μέρες έκαναν να πάνε στο αρχηγείο πιασμένοι χέρι - χέρι.

Μετά από τόσες ζημιές που πάθαμε ήρθε η ώρα για να φύγουμε. Ήταν φθινόπωρο.

Όταν φύγαμε από το Κεράσοβο πήραμε μαζί μας και τέσσερις γυναίκες Κερασοβίτισσες και όλες μαζί φορτώσαμε τα πράγματα μας στην πλάτη μας, γιατί τα ζώα τα είχε πάρει ο στρατός.

Το βράδυ το όλοι μαζί, δηλαδή οικογένειες και πρόβατα κοιμηθήκαμε στο κρουνέρι. Μαζί μας είχαμε και την οικογένεια του Παπα - Γιάννη με την κόρη του Κλεάνθη.

Καθώς περπατούσαμε παρουσιάσθηκε μπροστά μας είναι αντάρτης και μας ζητούσε ένα αρνί και εγώ του απάντησα ότι έχαμε να δώσουμε στο χωριό για τον αγώνα.

Εμείς και τα ζώα περπατούσαμε και στο παιδί αυτό περπατούσε δίπλα μου, κι εγώ έβγαζα τυρί από ασκί που ήταν φορτωμένο στο ζώο και του έδινα κάθε τόσο ένα κομμάτι τυρί και όταν κοντεύαμε να φθάσουμε στο στρατό

μας άφησε και έφυγε από φόβο.

Εκεί ήταν ο αξιωματικός ο Κώστας ο Νώρας και μας πήραν ανάκριση.

Μετά εγώ σηκώθηκα και πήγα στο γραφείο και τους είπα :

"Μη μας παιδεύετε άλλο. Εμείς καταστραφήκαμε και θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας".

Τελικά άφησαν τους άνδρες ελεύθερους και τον πατέρα μου μαζί.

Εκεί μας κράτησαν τρεις μέρες όλες τις οικογένειες και μείναμε σ' ένα χάνι.

Έπειτα οι οικογένειες έφυγαν αφού ο στρατός εξακρίβωσε ποιοι ήμασταν και εγώ με τον πατέρα μου πήγαμε στα Γιάννενα.

Όμως επειδή οι αντάρτες έβαζαν νάρκες στους δρόμους, πρώτα περνούσαν οι ναρκοσυλλέκτες και έπειτα ο κόσμος.

Τελικά οι αντάρτες ξανά έκαναν επίθεση πήραν την Κόνιτσα, ημερομηνίες δεν θυμάμαι μετά ήρθαν όλοι σαν ανταρτόπληκτοι στα Γιάννενα και έμεναν, όσο δεν είχαν σπίτι, σε παράγκες που έκανε το κράτος, και τους ενίσχυσε οικονομικά. Σε άλλες περιπτώσεις έκαναν επιτάξει και σπίτια.

Αυτά θυμάμαι και τελειώνω με πατριωτικούς χαιρετισμούς.

Υπάρχουν και άλλα για να γράψω αλλά είναι τόσο δυσάρεστα που δεν αντέχω να τα γράψω.

Παρακαλώ τον σύλλογο όσα στοιχεία έχουν μαζέψει για την ιστορία του χωριού, η γνώμη μου είναι να τα κάνουν ένα βιβλίο για την βιβλιοθήκη του χωριού, κι όποιος θέλει να μπορεί να το αγοράσει ή να το διαβάζει.

Η πρώτη που θα αγοράσει θα είμαι εγώ, εφόσον γίνεται το βιβλίο.

Αννα Κονοσκουβάρου - Γάκη

10 Μαρτίου 2005
Σικελίας 7-8, Κουκάκι
Αθήνα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με τον ερχομό του καλοκαιριού, το χωριό ξαναζωντανεύει με την έλευση των κτηνοτρόφων και των συνταξιούχων. Φίλοι μας συγχωριανοί να' μαστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε κάθε χρόνο τέτοιο καιρό στην Φούρκα.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.



Παρακαλούμε πολύ όσους εμπλουτίζουνε την εφημερίδα μας με ύλη, τα κείμενά τους να είναι ευανάγνωστα, διότι σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγνωσή τους είναι δύσκολη και δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης σε μας και στο τυπογραφείο.

Το Δ.Σ.

Πως σκοτώθηκε ο Βαγγέλης από το Μοναστήρι

Ο Βαγγέλης ήταν από το Σούλι και παντρεύτηκε στο χωριό μας.

Καθόταν στο Μοναστήρι για να ανάβει το καντήλι στην Παναγία.

Το Μοναστήρι τότε είχε και πρόβατα και γελάδια.

Το 1941 το Καλοκαίρι, νορμίζω πως ήταν Ιούλιος μήνας.

Ένα βράδυ ακούσαμε πυροβολισμούς στο λιβάδι.

Όλοι φοβήθηκαμε, γιατί μάθαμε ότι ήταν Ιταλοί αλλά το πρώι μάθαμε ότι έδερναν τον Βαγγέλη από το Μοναστήρι, έτσι λέγαμε τότε : "Ο Βαγγέλης από το Μοναστήρι". Ένας βλάχος από το χωριό ήταν ο προδότης (το όνομά του δεν το γράφω γιατί είχε μια καλή οικογένεια).

Αυτός ο βλάχος έφερε τους Ιταλούς και ανάγκασαν τον Βαγγέλη να βγάλει το πολυβόλο, που πίστευαν ότι είχε εκεί. Στην πραγματικότητα

όμως δεν υπήρχε. Δηλαδή να αναγκάσουν τον Βαγγέλη με μαρτύρια να φανερώσει που ήταν το πολυβόλο.

Μετά πήραν και τον Βασίλη, ένα παιδί ανάπηρο, που ζούσε στο Μοναστήρι.

Αφού τον τυράννησαν πολύ και εκείνος δεν μαρτυρούσε γιατί δεν είχε τι να πει, τον έβαλαν επάνω σ' έναν ξύλινο σταυρό και να κοιτάει συνεχώς τον ήλιο.

Το μαρτύριο κράτησε αρκετές μέρες. Τον Βασίλη τον άφησαν.

Για να δικαιολογηθεί ο προδότης είπε στους Ιταλούς να πάει μόνος του με τον Βαγγέλη στο Μοναστήρι για να βρουν

Δύο φάροι της ορθοδοξίας με πανελλήνια ακτινοβολία εκπορεύτηκαν από την Κόνιτσα. Πρόκειται για τους μακαριστούς Γέροντα Παΐσιο μοναχό επί 45 χρόνια στο Άγιο Όρος και τον Μητροπολίτη Σεβαστιανό

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Θα σταθώ σήμερα, με απέραντο σεβασμό και ψυχική ανάταση, στις ανωτέρω δύο διαλάμπουσες προσωπικότητες για τις οποίες πρέπει να νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια.

Ο Γέρων Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας την 24 Ιουλίου του έτους 1924 από γονείς ευσεβείς Ελληνικής καταγωγής. Είχε εννέα αδέρφια και εκείνος ήταν ο πιο μικρός. Στις 7 Αυγούστου του ίδιου έτους, μια εβδομάδα πριν φύγει με τους γονείς του για την Ελλάδα, βαφτίστηκε από τον τότε Μητροπολίτη Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη ηλικίας 80 ετών, διδόντας στο, ενός μήνα, βρέφος το όνομα του Αρσένιος διότι προέβλεψε προφητικά, ότι το βρέφος αυτό ήταν προκισμένο από τον Θεό να είναι κοντά του - στον Θεό - σ' όλη του τη ζωή. Στις 24 Αυγούστου του ίδιου έτους 1924 το πλοίο της προσφυγιάς, μαζί με τον μικρό Αρσένιο έφτασε στον Πειραιά και από εκεί στην Κέρκυρα για να καταλήξει τελικά στην Κόνιτσα όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια μονίμως.

Εν τω μεταξύ ο Μητροπολίτης Άγιος Αρσένιος που τον είχε βαφτίσει κοιμήθηκε εις Κύριον στην Καπαδοκία και άφησε άξιο διάδοχο του και κληρονόμο της πνευματικής του περιουσίας, τον μικρό Αρσένιο (Γέροντα Παΐσιο όπως αργότερα ονομάστηκε). Στη Κόνιτσα ο μικρός Αρσένιος τελείωσε το Δημοτικό με άριστη επίδοση και συγχρόνως βοηθούσε τον πατέρα του σε ξυλουργικές εργασίες. Ο μικρός Αρσένιος όσο μεγάλωνε ζούσε σε έντονο θρησκευτικό κλίμα έχοντας μεγάλη αγάπη στον Χριστό και την Παναγία. Είχε μεγάλο πόθο από μικρός να γίνει μοναχός. Ήταν θεόπνευστη, βαθιά μελετημένη και χαρισματική προσωπικότητα με προφητικές διαστάσεις και αφοσιωμένος στα κηρύγματα και τα θαύματα του Χριστού τα οποία συνεχώς διάβαζε. Ήταν μια ευλογημένη δεξαμενή γνώσεων και αστείρευτη πηγή θεϊκών προφητικών κηρυγμάτων.

Όταν τελείωνε την εργασία του κοντά στον πατέρα του κάθε μέρα εκτός από τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εκκλησία της ενορίας του πήγαινε στο δάσος όπου κρατώντας ένα ξύλινο σταυρό που είχε φτιάξει μόνος του συνεχώς προσευχόταν.

Όταν ο Γέρων Παΐσιος ήταν στο δημοτικό σχολείο στην Κόνιτσα εγώ πήγαινα στο Ημιγυμνάσιο το 1935 και 1936 διότι ήμουν της ίδιας ηλικίας περίπου. Είχα ακούσει τότε ότι ένα παιδί θαύμα της εκκλησίας βρίσκεται στην Κάτω Κόνιτσα πλην όμως δεν τον είχα γνωρίσει.

Το 1945 κατατάχτηκε στο στρατό όπου διακρίθηκε για το ήθος του και την άψογη συμπεριφορά του προς όλους. Μαζί του τότε συνυπηρετούσε και ήταν πολύ φίλος του ο Γιώργος Εξάρχου ο δικός μας Γούλας (φωτογράφος) ο οποίος εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για τον γέροντα Παΐσιο.

Μετά το τέλος της θητείας του έφυγε αμέσως για το Άγιο Όρος για να μονάσει ικανοποιώντας έτσι την άσβεστη επιθυμία του. Στο Άγιο Όρος έζησε αρχικά στη σκήτη του Άγιου Παντελεήμονα με το όνομα Αβέρκιος και μετά εμόνασε σε διάφορα μοναστήρια του Εσφιγμένου, του Φιλόθεου, του Σταυρονικήτα κλπ. Έγινε κανονικά μοναχός το 1956 όπου πήρε το κανονικό του όνομα, από τον πατέρα Συμεών της Ιεράς Μονής Φιλόθεου, Παΐσιος, προς τιμήν του Μητροπολίτη Παΐσιου του Β της Καισάρεως. Μετά εγκαταστάθηκε μονίμως πλέον

σε σκήτη της Ιεράς Μονής Κουσλουμουσίου μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν έγινε μοναχός έστειλε από κει στην μητέρα του την υπεραγαπούσε την φωτογραφία του και από πίσω έγραψε σχετική επιστολή. Θα αναφέρω, για να μη κουράσω τον αναγνώστη ολίγα τινά από την συγκλονιστική αυτή επιστολή που αποκαλύπτει την αγιότητα του Γέροντα Παΐσιου. Γράφει λοιπόν: "... Μανούλα μου σε χαιρετώ. Φεύγω από την μάταια ζωή για να μονάσω στην έρημο και να περάσω τα νιάτα μου για την αγάπη του Χριστού που όλα θα τα θυσίασω. Θα ακολουθήσω τον Ιησού με τον Σταυρό του στο Γολγοθά και εύχομαι να σε συναντήσω εκεί στην άνω Ιερουσαλήμ. Φεύγω από την μεγάλη σου στοργή μανούλα μου για να είμαι αιώνια κοντά στον Χριστό και την Παναγία που θα έχω στο εξής μητέρα. Ακριβώς τα ίδια λόγια για την Παναγία είπε ο απόστολος και ευαγγελίστης Ιωάννης την ώρα που ο Χριστός παρέδιδε στο σταυρό του μαρτυρίου την ψυχή του στον επουράνιο πατέρα. Μάνα μου, συνεχίζει, με κατάνυξη εδώ στην έρημο θα προσεύχομαι για σένα ..." Αυτά τα λίγα που γράφω σηματοδοτούν την αγιότητα του Γέροντα Παΐσιου ο οποίος με το πέρασμα των ετών κατέστη η μεγαλύτερη πνευματική και προφητική προσωπικότητα του Αγίου Όρους που υποκλίνονταν όλοι οι μοναχοί των 20 Μοναστηριών του Αγίου Όρους καθώς και όλοι οι πιστοί στης Ορθοδοξίας τον οποίο κατέταξαν μεταξύ των Αγίων. Το έτος 1959 ήρθαν στο Άγιο Όρος από την Ιερά Μονή των Γενεθλίων της Θεοτόκου που είναι στο Στόμιο της Κόνιτσας και τον παρακάλεσαν να πάει εκεί διότι το μοναστήρι είχε απόλυτη ανάγκη των υπηρεσιών του. Πράγματι πήγε και με αντίστοιχη συνθήκης επιτέλεσε θεάρεστο έργο υπακούοντας στον Θεό και την συνείδηση του. Από εκεί το έτος 1962 για πνευματικούς λόγους αναχώρησε σε Μοναστήρι για το Όρος Σινά της Ιερουσαλήμ όπου πρόσφερε μεγίστης σημασίας έργο κοντά στους Βεδουίνους της περιοχής. Το 1964 έφυγε από το Σινά και επέστρεψε στο Άγιο Όρος. Το κελί του στο Άγιο Όρος είχε μεταβληθεί σε τόπο λατρείας από χιλιάδες πονεμένους και δύστυχους ανθρώπους απ' όλη την Ελλάδα οι οποίοι έβρισκαν εκεί καταφύγη και παρηγορία διότι στη απελπισία τους αναζητούσαν από τον Γέροντα Παΐσιο τις δεήσεις και τις ευχές του. Όλες οι συναντήσεις που είχε με τους ανθρώπους ήταν προφητικές για την κάθε περίπτωση. Το βιβλίο που διάβασα, διότι εγράφησαν άλλα 3 βιβλία από τους μοναχούς του Αγίου Όρους, για την Άγια και χαρισματική προσωπικότητα, έχει πάνω από 200 σελίδες τέτοιων περιστατικών που συγκλονίζουν τον αναγνώστη. Τον Γέροντα Παΐσιο γνώρισα όταν κοιμήθηκα ένα βράδυ στη μονή Κουσλουμουσίου που σε κοντινή απόσταση ήταν η σκήτη του. Χαιρέτησα την Άγια μορφή του και ζήτησα την ευχή του που μου την έδωσε με την καρδιά του. Οι ταλαιπωρίες που υπέστη στα 45 χρόνια του μοναχικού βίου του είχαν σαν συνέπεια να κλονίσουν ανεπανόρθωτα την υγεία του. Οι πνεύμονες του παρουσίασαν βρογχιεκτασία και φυματίωση και για πολλούς μήνες νοσηλεύτηκε στα νοσοκομεία Παπανικολάου και Θεαγένειο με σοβαρές εγχειρήσεις από καθηγητές. Στην περιπέτεια του αυτή είχε μεγάλη συμπαράσταση από τις μοναχές του Μοναστηριού Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται στο χωριό Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Το θε-

ωρούσε Ησυχαστήριο όταν έβγαινε από τα νοσοκομεία. Το Μοναστήρι αυτό το βοήθησε πολύ για την ολοκλήρωση του. Μόλις γινόταν λίγο καλά παρά τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του, επέστρεψε στο κελί του Αγίου Όρους για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο της συμπαραστάσεως σε χιλιάδες ανθρώπους. Τελικά προσεβλήθη από καρκίνο στο πάγκρεας και το παχύ έντερο και την 12η Ιουλίου του 1994 ο Γέροντας Παΐσιος παρέδωσε την όσια ψυχή του ήρεμα και ταπεινά στον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε και υπηρέτησε με την ψυχή του από την νεαρή του ηλικία. Ο θάνατος του εβύθισε στο πένθος το Άγιο Όρος και τους πιστούς της ορθοδοξίας. Το θλιβερό γεγονός ανέφεραν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, οι δε Μονές του Αγίου Όρους επί τριήμερο εξέπεμπαν νεκρώσιμες δεήσεις για την ανάπτυση της ψυχής του.

Οι καμπάνες των μοναστηριών ηχούσαν πένθιμα επί τριήμερο και ο ήχος τους ακουγόταν μέχρι την Καβάλα. Κυριολεκτικά εσίτετο το Άγιο Όρος από τις εκδηλώσεις πένθους που γινόταν προς τιμήν του Γέροντα Παΐσιου. Αιωνία η μνήμη του κεκοιμημένου Γέροντα Παΐσιου, ο οποίος με την ενάρετη πορεία του ελάμπυνε το έργο του Χριστού μας.

Άλλη μια σεβάσμια και ενάρετη προσωπικότητα η οποία για δεκάδες χρόνια έζησε μαζί μας και αφιέρωσε την ζωή του σαν ποιμένας είναι του μακαριστού Σεβαστιανού κατά κόσμο Σωτήριος Οικονομίδης. Γεννήθηκε το 1922 στα Καλλογρανά Καρδίτσας από γονείς ευσεβείς. Μετά το δημοτικό και το γυμνάσιο που τελείωσε στην Καρδίτσα σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου πήρε το πτυχίο του το 1949. Εν συνεχεία εργάστηκε σαν λαϊκός Ιεροκύρυξ στην περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολεως Μεσσηνίας. Το 1956 εκάρη μοναχός και ονομάστηκε Σεβαστιανός. Το 1957 διορίστηκε Ιεροκύρυξ στην Μητρόπολη Ιωαννίνων όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Εδίδαξε συγχρόνως θεολογικά μαθήματα στο εκκλησιαστικό φραντιστήριο Βελλας και θρησκευολογία στην παιδαγωγική ακαδημία Ιωαννίνων. Τον Ιούνιο του 1967 εξελέγη Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως Πιωγωνιανής και Κονίτσης όπου υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του την 12-12-1994. Από την θέση αυτή ανέπτυξε πλούσιο εκκλησιαστικό, ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στον αγώνα για το

Αξέχαστες αναμνήσεις μου από το μακρινό παρελθόν

Του Χρήστου Γ. Εξάρχου

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Υστέρα από διώρη πεζοπορία, αφού περάσαμε το ρέμα που πηγάζει από το Σμόλικα με τα κρυστάλλινα και δροσερά νερά του, φτάσαμε στα κονάκια, όπου ο χαρούμενος πάντα Βασιλάκης με τα 3 λεβεντόπαιδά του, το Σιδέρη, το Μήτρο και το Ντώνα, μας καλοδέχτηκαν. Εμένα περισσότερο με αγκαλιάσματα και φιλιά, λέγοντας μου: "Πού είσαι βρε Χρηστά (στην αρβανιτοβλάχικη διαλεκτό τους τον "Χρήστο" τον έλεγαν "Χρηστά"). Και όλα αυτά γιατί είχαν 3 χρόνια να με δούνε, από το 1933, όταν με είχαν το καλοκαίρι ιδιωτικό δάσκαλο στα παιδιά τους στη θέση "Ντούπσιτα" της Λαγκάδας (Μπλίσιδιανη), γειτονικού χωριού μας. Οι μαθητές με αγκάλιασαν και αυτοί. Οι γυναίκες τους μας καλωσόρισαν κι αυτές και μας κέρασαν λουκούμι, ρακί (τσίπουρο) και καφέ και οι άντρες έσφαξαν 2 αρνάκια και τα έψωσαν. Τρώγοντας με όρεξη ήπιαμε και κρασί.

Μετά το φαγητό τους είπα ότι αύριο χαρά (χαραγή) προτού βγει ο ήλιος, θέλουμε να ανεβούμε στην κορυφή του Σμόλικα και θέλουμε να μας δώσετε έναν οδηγό, γιατί δεν ξέρουμε το μονοπάτι. Πρόθυμα μας έδωσαν τον Τσομπάνιο τους Βασίλη Κωτέλη. Προτού όμως ξεκινήσουμε τους ευχαριστήσαμε θερμά για την θερμότατη φιλοξενία τους και τους είπαμε: "Πόσο κοστίζουν τα αρνιά", για να τα πληρώσουμε. Τότε όλοι τους ομόφωνα μας απάντησαν: "Δεν θέλουμε ούτε δραχμή, γιατί έχετε στην παρέα σας τον Χρηστά το δάσκαλο, που έμαθε τα παιδιά μας γράμματα".

Αφού τους ευχαριστήσαμε και πάλι, ξεκινήσαμε με τον οδηγό μπροστά. Ευτυχώς ήταν καλοκαίρι και αστροφεγγιά, γιατί τότε σπάνιζαν οι φακοί καθώς και τα κλεψυδράφα. Άρχισε να γλυκοχαράζει όταν φθάσαμε στο δυτικό και ξέφωτο μέρος του Σμόλικα, όπου είναι και η μυθική λίμνη του, η Δρακόλιμνη. Ο οδηγός, αφού τον ευχαριστήσαμε, γύρισε στα κονάκια.

Εγώ και ο Κώστας Σουφλέρης βγήκαμε πρώτοι στη ράχη, λίγο πιο πάνω δεξιά από τη Δρακόλιμνη, για να αγνωτέψουμε το βουνό Γκαμήλα και τον Γυφτόκαμπο με τα χωριά του Ζαγορίου, αλλά δυστυχώς στο πίσω μέρος



Διακρίνονται από αριστερά καθιστοί: Βασίλης Κωτέλης -κτηνοτρόφος, οδηγός, Ερρίκος Μόκας -επιπλοποιός, Αδάμος Ταμπούρης, Γιώργος Παπακώστας - δάσκαλοι. Όρθιοι: Κώστας Σουφλέρης -φοιτητής ιατρικής Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Χρήστος Εξάρχου, Γιάννης Οικονομίδης, Κώστας Μόκας - δάσκαλοι, Χαρίλαος Μόκας - ελαιοχρωματιστής, ζωγράφος, Κώστας Οικονομίδης - Δάσκαλος, Απόστολος Βερτόδουλος (Γιαννιώτης) - Μηχανικός σχολικός Αρχιτέκτονας, Ευθύμιος Δ. Κρεμώτης - σπουδαστής Αθερωφίου γεωπονικής Σχολής Λάρισας, Ανδρέας Σιδέρης - καθηγητής Γυμναστικής.

Ζούμε μόνο δύο, εγώ ο γράφων, 95 χρονών και ο Ερρίκος Ν. Μόκας 83 ετών.

της ράχης ήταν ενέδρα καταδιωκτικού αποσπάσματος χωροφυλακής, όπου περίμενε λαθρέμπορους καπνού από την Αλβανία. Μόλις μας είδε πυροβόλησε στον αέρα χωρίς να εμφανιστούν. Εμείς τρομάζαμε και ο Κ. Σουφλέρης έβαλε το χέρι του στον τράχηλο (σβέρκο) και φώναξε: "Αχ, μάνα μου"

Συγκεντρωθήκαμε όλοι, περιεργαστήκαμε τη Δρακόλιμνη και ξεκινήσαμε για τον πετρωτό, γυμνό ανήφορο και φτάσαμε σε μια ώρα περίπου στο υψηλόματα και αρχίσαμε να γενναντεύουμε ανατολικά τον Όλυμπο (υψ. 2916 μ.), την Καστοριά με την λίμνη της και τα ιστορικά και διφονοστεφανωμένα βουνά του χωριού μας που είναι κατάφυτα από οξιές, πεύκα, έλατα και βελανιδιές. Το Ταμπούρι του Καραγιώργη Σερβίας (υψ. 1880μ.) ή Μεγάλο Ταμπούρι που το τραγούδησε η δημοτική μούσα:

"Ταμπούρι μας περήφανον, χιλιοτραγούδισμένον, πού να', νι να γίνη κι ου καπιτάν Καραγιώργης;..." που μαζί

του ήταν και ο φιλικός Δημήτριος Φουρκιώτης υπήρξε αγωνιστής του 1821 Ο Κακλάνος (ύψ. 1700μ.) με το δροσερό νερό του, όπου κατοίκησαν άποικοι της Καταλονία (Βόρεια Ισπανία), ο Καίσαρ (1600μ.), όπου στρατοπέδευσε ο Ιούλιος Καίσαρ, περνώντας

πρώτα από τον αυχένα "Βέργος" (1650μ.), όταν καταδίωξε τον δικτάτορα της Ρώμης Πομπήιο για λόγους φιλοπρωτίας, ο Προφήτης Ηλίας (1720μ.), όπου τραυματίστηκε ο συνταγματάρχης Κώστας Δαβάκης το '40, η Τσιούκα (1450μ.), όπου θυσιάστηκε ο υπολοχαγός Διάκος Αλέκος το '48 & και πολλά άλλα υψηλά μας. Στο βόρειο μέρος, στο βάθος, διακρίνεται το Γράμμο (2520μ.) και ανατολικά το Βόιο (1805 μ.) της γειτονικής μας Μακεδονίας. Καθίσαμε. Σε λίγη ώρα βγήκε ο ήλιος και μας ζέστανε, κι έτσι φάγαμε με όρεξη. Αφού περπατήσαμε στο αιώνιο χώρι του Σμόλικα, το δειλινό ξεκινήσαμε για το χωριό, ακολουθώντας όχι την ίδια διαδρομή, αλλά ανατολικά του Σμόλικα. Φτάσαμε στην Κρυόβρυση Ρωμίος ή Γκρέκος, φάγαμε κι εκεί καλά και σε μια ώρα φτάσαμε με χαρά και τραγούδια στο μαγεμένο χωριό μας, γεμάτοι χαρούμενες και αλησμόντες εντυπώσεις.

Υ.Γ. Για την ενέδρα του αποσπάσματος της χωροφυλακής μας εξήγησε αργότερα εμπιστευτικά ο σταθμάρχης του Σταθμού Χωροφυλακής του χωριού μας, που είχε έδρα από τον Μάιο ως και τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Παρακαλούμε όσοι από σας θυμάστε και έχετε βιώσει κάποιες "ιστορίες" από το χωριό μας, ευτράπελες ή μη, και θέλετε να δημοσιευτούν να μας τις γνωστοποιήσετε. Έτσι εμπλουτίζεται το υλικό της εφημερίδας και ταυτόχρονα η γραφή της γίνεται γραφή όλων μας.

Το Δ.Σ.



ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ο Σύλλογος σε μια προσπάθεια να ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους τις νύχτες του καλοκαιριού αποφάσισε να οργανώσει κάποιες βραδιές κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να προβάλλουμε κλασσικές ταινίες και όχι μόνο, του παγκόσμιου κινηματογράφου, μέσω ενός βιντεοπροβολέα και καταλήλων πηγητικών συστημάτων. Ελπίζουμε έτσι να σας προσφέρουμε κάποιες όμορφες βραδιές που εκτός από ψυχαγωγικό θα έχουμε και επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Το Δ.Σ.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ

Στους μικρούς μας συγχωριανούς ευχόμαστε καλά ξεκούραση, δημιουργικές και χαρούμενες διακοπές. Ας πλημμυρίσει το χωριό μας με τη φωνή σας και τα γέλια σας. Πάνω σας στηρίζουμε το μέλλον του χωριού μας αγαπητή μας παιδιά. Και εμείς με τη σειρά μας όπως είμαστε υποχρεωμένοι άλλωστε, σας εποιημένους κάποιες μικρές εκπλήξεις.



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΙΣΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πρώτο βραβείο σε δυο φοιτήτριες του Οικονομικού

ΤΟ ΠΡΩΤΟ Βραβείο με έπαθλο 1.000 ευρώ σε πανελλήνιο διαγωνισμό που προκήρυξε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος πήραν δύο φοιτήτριες στο Οικονομικό τμήμα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόκειται για τις Ευαγγελία Λώλα και Ελευθερία Παππά. Ο διαγωνισμός του ΣΕΒΕ' πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την ανάπτυξη των εξαγωγών και διαγωνίστηκαν σε αυτόν εργασίες φοιτητών των σχολών διοίκησης και οικονομίας των Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για τεκμηρωμένες προτάσεις, με στόχο την επίτευξη "Στρατηγικής συνέργιας ομάδων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (clusters)". Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε Τρίτη 14 Ιουνίου 2005 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο HYATT από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ & πρώην κοινοτικό επίτροπο κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Παρακαλούμε όσους ενισχύουν τη Φωνή μας μέσω επιπταγών στο εξής να τις στέλνουν σε διαταγή του προέδρου μας κ. Δημητρίου Ι. Γκριμότση κι όχι στη «Φωνή της Φούρκας».

Συνδρομές - προσφορές για τη «Φωνή» μας

Κίτση Ευδοξία (Φούρκα)	10 €
Λευκοβίτης - Σταγκίκα Ελένη (Ιωάννινα)	50 €
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος (Τσοτούλι)	50 €
Σταγκίκα Τέλης (Ιωάννινα)	15 €
Μουτσιούλης Κωνσταντίνος (Πάτρα)	10 €
Κουσκουβάρου - Γάκη Άννα (Αθήνα)	20 €
Γάκη Αθηνά (Αθήνα)	20 €
Γάκης Γεώργιος (Ασπροκλήσι Φιλιατών)	



Παραλειπόμενα του Χειμώνα

Τι χρειάζεται η ΔΕΗ; Μπορούμε μόνοι μας



ΦΩΤΟ: Κ. ΞΕΡΓΙΑΣ

Σιώμο Γιώργο, το βρίσκει εύκολα το σπίτι του
με τόσο χιόνι;



ΦΩΤΟ ΓΟΥΛΑΣ

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια
και στο χωριό μας η ανάγκη
έκανε κάποιους να ζεύνε σε
κυττάς τις καλύβες. Σήμερα
όμως οι ίδιες καλύβες αποτε-
λούν τουριστικό πόλο έλξης.
Μήπως πρέπει και εμείς να
κάνουμε κάτι;

Μόνο το άρωμα
από τα μάραντα
λείπει από τη
φωτογραφία. Τι
λέτε;



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σκοιτσάνα
ΣΧΟΛΕΙΟΝ Μητροχωρίου

Αριθ. 10

Σχολικόν έτος 1939 — 40

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ

ύποχρεωτικῆς εἰσφορᾶς ὑπὲρ μαθητικῶν συσσιτίων (Α. Ν. 1737) 1939

4003 - 16839-2600.000

εισέπραξα δραχμὰς δίμη ωντας (άριθ. 15)
δι' ὑπόχρεωτικὴν εἰσφορὰν τῶν μαθητῶν Μητροχωρίου Γ. Γιώργο
τῷ B1 γραμματος.

Ἐν Βούργαρος σ. 8/ηρίου 1939
Ο καταβαλὼν

Η Μένη Πάπαρη -
Γιώτα, μας γύρισε
65 χρόνια πίσω



Γάμος του Μιλτιάδη Μόκα και της
Αθηνάς (Ανδούλας Καράτζιου)

Πρώτη σειρά κάτω, αριστερά: Τάκης Τόντης,
Νίκος Μακρής, Γουσιας Ζιώγας, Γιαννάκης
του Νταντζή, Τάκης Σιδέρης, Κώστας του
Πλοργκού (Μόκας), Γιώργος Σουφλερής με
τη σεμπούμπληκα.

Δεύτερη σειρά από αριστερά: Η Βγένω της
Ανδούλας, Γιάνκινα του Φράγκου, Νίτσα του
Καράτζιου, Γιώργος Μακρής, Μιλτιάδης και
Ανδούλα Φίλιου του Πάπαρη, η Κούλα του
Καράτζιου και Κούλα Φλώρου, η μπάμπου
Κιασού Βασιλική Μόκα, Νικολάκης του Στύ-
λα, Κώστας Οικονόμου, Σάκης Μόκας, Δια-
μαντής του Ταμπούρη (Μούσιος).

Τρίτη σειρά από αριστερά: Σοφία Καράτζιου,
Αγώρου Τίτσα, Κούλη του Τόντη Πάπαρη, Πά-
της (Τάκης Κίτσης), Στέργιος Παπανίκος,
Ανδρέας Παπαϊάνης.

Τέταρτη σειρά: Αχιλλέας του Τούσιου, Ευρι-
πίδης του Μόκα, Κούλης του Καραγιάννη,
Γουσέλης, Κωτίτσας Ζιώζης, Τάκης Ζιώζης,
Κώτσιος του Λιόλιου, Τάκης Μπελέκης,
Ντόκος Αλέξης, Γραμμένος ο Τσιούμης.

ΦΩΤΟ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΟΚΚΑ





Άγιος Γεώργιος. Δεύτερη μέρα του Πάσχα



Τα πανέμορφα λειβάδια μαξ...



...με τις καταπράσινες οξιές...



...και με τα όμορφα μάραντα



Το πρώτο φως της ημέρας...



κι όλα αυτά στην πανέμορφη Φούρνα



Νέα απ' την Αμερική

ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ



Γράφουν ο Σπύρος Ρέππας, και
η Καλλιόπη Μιλιώνη - Ρέππα

Της φύσης τα φαινόμενα
Κτύπησαν με μανία
Ήταν τσουνάμι τρομερό^ρ
Που άφησε ιστορία

Πελώρια τα κύματα
Ορμισαν με μανία
Κίδια τα διαλύσανε
Αφήσαν δυστυχία

Η άγρια η θάλασσα
Μπήκε εις τα σαγόνια
Και οι βαρκούλες σύντουσαν
Σα ν'αντε μπαλόνια

Τα αμάξια τα παρέσυρε
Το άγριο το κύμα
Όλα σιντρίμια τα ' κανε
Είναι μεγάλο κρίμα

Βγήκαν τα ψάρια στη στεριά
και όλος ο κόσμος τρέχει
για να γλυτώσει από το κακό
που τελειώμό δεν έχει.

Χάθηκαν όλα τα καλά
πνίχτηκε τόσος κόσμος
άλλοι παρασυρθήκαν
βυθίστηκε ο τόπος

Τουριστικά ήταν τα νησιά
και η θάλασσα με τάξη
μα το τσουνάμι τάραξε
και τα' κανε όλα στάχτη.

Από τα πέραντα της γης
Ο κόσμος είχε πάει
Χριστούγεννα να κάνουνε
Μα η μοίρα που το πάει;

Επνίγηκαν πολλές ψυχές
πολλά μικρά παιδάκια
κλάψανε μανούλες για παιδιά
γιαγιές για τα εγγονάκια.

Μεγάλη η καταστροφή
άλλαξε ο πλανήτης
τίποτα δν εγλίτωσα
άνθρωπος ούτε σπίτι

Τα κύματα βουτίζανε
κι όλος ο κόσμος τρέχει
πρωί - πρωί για να κρυφτεί
γιατί ζωή δεν έχει.

Τα πτώματα αμέτρητα
μικροί μα και μεγάλοι
μέσα στις λάσπες τα κορμιά
και μέσα στο ταϊοβάλι.

Ήταν και λίγοι Έλληνες
Απ' την γλυκιά πατρίδα
Και αυτοί που εγλυτώσατε
Τα μάτια σας τι είδαν

Κλαίνε μανούλες για παιδιά
γυναίκες για τους άνδρες
κλαίει η ΑΣΙΑ σήμερα
για σπίτια και βεράντες

Ολος ο κόσμος προσπαθεί
κώπως να βοηθήσει
σε όσους απομείνανε
βοήθεια να χαρίσει

Κλαίει ο κόσμος και θρηνεί
δεν έχουν να φάν' να πινούνε
διψούνε και αρρώστησαν
και βοήθεια μας ζητούνε

Όσοι έχουμε καλή ψυχή
και κάτι περριστέψει
ας βοηθήσουμε όλοι μας
Ζωή τους δυσκολεύει

Να στείλουμε ότι έχουμε
τα χρήματα ή δώρα
να μην αργούμε φίλοι μας
στείλετε μας αυτή την ώρα.

Engagements

Katerina Patoucheas, daughter of John and Aliki (Todis) Patoucheas, is engaged to be married to Yianis Tzouganatos

Nick Giotas, son of John and Ifigenia Giotas, is engaged to be married to Nicole Comeau

Aris Nikolaou, son of John and Effie (Todis) Nikolaou, is engaged to be married to Evi Migos

Bill Skouteris, son of Lucie (Kitsis) Skouteris and the late George Skouteris, is engaged to be married to Julie Teer Bill proposed to Julie while vacationing in London, England.

We offer congratulations and best wishes to the happy couples!

Educational Fraternal Association
FOURKA

Manchester, New Hampshire
25 Απριλίου 2005

Προς:: Τον προεδρον της κοινότητας Φούρκας
Τον προεδρον του Συλλόγου Φουρκιωτών Ιωαννών
Τον προεδρον του Συλλόγου Φουρκιωτών Θεσ/κης

BOARD MEMBERS

George J. Kiisis.v
President
John E. Giotas VT.ce President
Tim A. Giotas Secretary
John G. Mokas
Treasurer
Aris D. Felis

Agathoklis E. Giotas George D. Kitsis John K. Kitsis Thomas Lekkas Athanasios J. Reppas

DAUGHTERS OF FOURKA BOARD MEMBERS

Athena A. Moutsioulis President
Juicie Skouteris Vice President
Angeliki A. Moutsioulis
Secretary
Nikki Moutsioulis Treasurer
Dorothea Fasekis Athena Hallinan Soultana Mokas Andrea L.

Moutsioulis Effie Nikolaou Alice Patoucheas Toula Todis Sandy Tsoutsas

Αγαπητέ Δημήτρη,

Δια της παρούσας επιστολής θέλομε να φέρουμε εις γνώσιν σας ότι η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα «Η ΦΟΥΡΚΑ» θα γιορτάσει την 100στή επέτειο από της ιδρύσεως της, εδώ στο Μάντσεστερ, N.H. το Σαββατοκύριακο 24-25 Σεπτεμβρίου 2005.

Θα χαρούμε πολύ εάν μερικοί από τους πατριώτες από την Ελλάδα αποφασίσουν να μας επισκεφθούν και να γιορτάσουν μαζί μας το ιστορικό αυτό γεγονός, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι.

Επίσης η Αδελφότητα μας έχει αποφασίσει να εκδώσει ένα ιστορικό Άλμπουμ. Σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα συγχρητήριο μήνυμά σας με την φωτογραφία σας, για να το συμπεριλάβουμε στην έκδοση του άλμπουμ των προσεχή Οκτώβριο.

Θα περιμένουμε την απάντησή σας μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2005.

Στείλτε το μήνυμα και την φωτογραφία σας (έγχρωμη) στον ταμία της Αδελφότητας μας:

John G. Mokas

78 McAllister Rd.

Bedford, N.H. 03110-U.S.A.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ μέρους της Αδελφότητας

Γεώργιος Ι. Κίτσης, πρόεδρος

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΣΤΕΣΤΕΡ, Ν.Η. NEWS FROM MANCHESTER, N.H.

Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 100στής επέτειος από της ιδρύσεως της αδελφότητας "Η ΦΟΥΡΚΑ" συνεχίζονται εντατικά. Έχουμε ταχυδρομήσει 150 επιστολές σε Φουρκιώτες και 60 σε φίλους, ζητώντας τη συμμετοχή τους τόσο στην έκδοση του άλμπουμ - Ιστορίας, όσον και στη χοροεπερίδα της 24ης Σεπτ.

1. Η Χοροεπερίδα : Θα γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 Σεπτ. στο ξενοδοχείο, Quality Inn, στο Bedford, N.H. Έχουμε κλείσει αρκετά δωματία για όσους θέλουν να κοιμηθούν το βράδυ, για μόνο \$109.

2. Την Κυριακή, 25 Σεπ. Θα γίνει το μηνόμουσο της μνήμης των τεθνεώτων ιδρυτών και μελών της Αδελφότητας και των θυγατέρων της Φούρκας, στον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Γεωργίου στο Manchester N.H. Μετά το μηνόμουσο θα ακολουθήσει η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ που θα δώσει η Αδελφότητα στο κέντρο της ενορίας.

3. Η συμμετοχή στην έκδοση του άλμπουμ - Ιστορίας θα είναι ως εξής : Ολόκληρη σελίδα \$150, μισή σελίδα \$40 και \$80, τέταρτη της σελίδας \$40 και το όνομα μόνον \$20. Μπορείτε να στείλετε συγχαρητήρια μηνύματα, προσωπική ή οικογενειακή φωτογραφία, ή επαγγελματική διαφήμιση μέχρι τις 20 Ιουλίου, 2005.

4. Όποιος επιθυμεί να παίξει Γκόλφ το Σάββατο το πρωί να επικοινωνήσει με τον Γιάννη Μόκα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εσωκλείω λίγες φωτογραφίες από το Μάντσεστερ και εύχομαι να σας αρέσουν. Καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο.

Γεώργιος Ι. Κίτσης
Πρόεδρος



9 Απριλίου 2005. (Από την παρέλαση στη Βοστώνη): Μάχη Μουτσιούλη, Γιώργος Ι. Κίτσης, Δωροθέα Γάκη (Κίτση), Ευθύμιος Α. Γιώτας, Γιάννης Γ. Μόκας και Χρίστος Γάκης



Ιούνιος 2005. Αγαθοκλής Γιώτας, Σάκης Μουτσιούλης, Π. Παναγιώτης Κυριάκος, Γιάννης Γ. Μόκας, Γιώργος Κ. Τόνας, Ευθύμιος Α. Γιώτας και Θωμάς Λέκκας

Class of 2005

George Samaras; son of James and Christine (Kitsis) Samaras, has graduated from Central High School Manchester, NH. George played varsity football all four years and was captain of the football team during his junior and senior years. He will continue his studies and football career at Emory College in Beverly, MA.

John Kitsis, son of George and Betty Kitsis, graduated from Memorial High School, Manchester, NH. John played soccer during high school and is also an accomplished guitar player. John will be attending Keene State College in Keene, NH in the fall.

Athena Moutsioulis, daughter of Arthur and Andrea (Lekkas) Moutsioulis, has received her Master of Science degree in nutritional sciences from the University of New Hampshire, Durham, NH. Athena graduated from the University of Vermont with a B.S. in biological sciences in 2000 and conducted cancer research at Massachusetts General Hospital for two years before returning to school for her graduate work. The focus of her graduate work was women's health and nutrition and the title of her master's thesis is "Dietary conjugated linoleic acid appearance in human breast milk".

We wish all the graduates continued success!

Hayley Tentas! Daughter of Gregory Tentas granddaughter of Aristides Tentas, graduated from Central High School, Manchester, N.H.

Nέα από την Αμερική

Ανδρομάχη
Μουτσιούλη

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Βοστώνη : Αρραβωνιάστηκε η Κατερίνη Πατουλέα, θυγατέρα του Γιάννη και της Αλίκης (Τόντη) με τον Γιάννη Τσονηγανάκη

Μάντσεστερ : Αρραβωνιάστηκε ο Νίκος Γιώτας γιος του Γιάννη και της Ιφιγένειας Γιώτα με την Nikol Comeau.

Βοστώνη : Αρραβωνιάστηκε ο Αριστοτέλης Νικολάου γιος του Γιάννη και Φωφός (Τόντη) Νικολάου με την Ευδοκία Μήγος.

Λονδίνο : Αρραβωνιάστηκε ο Βασίλειος Σκουτέρης γιος της Λουκίας (Κίτση) Σκούτερη και αειμνήστου Γιώργου Σκουτέρη με την Julie Teer

Ευχόμαστε σ' όλα τα ζευγαριά συγχαρητήρια και καλά στέφανα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Βοστώνη : Ο Μιχάλης και Ανδριάνα (Νικολάου) Παργια-

νός (Θυγατέρα του Γιάννη και Φώρος) (Τόντη) βάπτισαν το όμορφο αγοράκι τους στην εκκλησία Ipswich Βοστώνης και το ονόμασαν Θεόδωρο.

Έτος 2005

Γεώργιος Σαμαράς γιος του Δημήτρη και Χριστίνας (Κίτση) απεφοίτησε από το γυμνάσιο Central High School Μάντσεστερ, N.H. Ο Γεώργιος καλός μαθητής και αθλητής έπαιξε football για τέσσερα χρόνια στο γυμνάσιο και ήταν και αρχηγός της ομάδας για δυο χρόνια, θα συνεχίσει το football και της σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Emory College.

Ιωάννης Κίτσης, γιος τους Γιώργου και Ελίζαμπεθ Κίτση απεφοίτησε από το γυμνάσιο Memorial High School Μάντσεστερ W.H. ο Γιάννης έπαιξε ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο διάφοροι μουσικά όργανα θα συνεχίσει σπουδές στο Keen State Collage το φθινόπωρο.

Hayley Τέντα θυγατέρα του Γρηγορίου Τέντα και εγγονή του Αριστείδη Τέντα αποφοίτησε από το Central High School Μάντσεστερ N.H. ή Hayley θα συνεχίσει τις σπουδές της το φθινόπωρο.



Συγχαρητήρια

Αθηνά Μουτσιούλη, θυγατέρα του Σάκη και Ανδρομάχη (Λέκκα) Μουτσιούλη που αποφοίτησε αριστούχα με το δίπλωμα Masters of Science, από το Πανεπιστήμιο University of New Hampshire.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στους γονείς και συγγενείς να τους χαιρόνται.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ

Άνθρωπε στάσου δυο λεπτά και πρόσεξε και μένα θα σου μιλήσω συμβουλές που' ναι καλές για σένα. Με βλέπεις κόκκαλα γυμνό με δίχως φαντασία και λες δεν ήμουν τίποτα δεν δίνεις σημασία άνθρωπος ήμουνα και εγώ γενναίο παλικάρι. Έχω του Ηρακλή την δύναμη σαν ήμερο Λιοντάρι, είχα καρδιά του Λέοντος και μπράτσα σιδερένια, ακούραστα τα πόδια μου και στήθη μαρμαρένια γι' αυτό χαιρόμουνα πολύ πως ήμουν γης ο φάρος και με το νού μου λογάριαζα πως δεν υπάρχει χάρος. Μα πότε, δεν κατάλαβα περάσανε τα χρόνια και φύγανε τα νιάτα μου σαν του Μαρτιού τα χιόνια, το γλέντι και όλες οι χαρές περνούσαν στον αέρα κι όλη η ζωή μου φάνηκε σαν να ήταν μια ημέρα. Σαν ένιωσα γεράματα θυμάμαι τα παλιά μου. Μου φάνηκε παράξενο π' ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φως από τα μάτια μου (μακραίνει - λιγοστεύει) κι ο νους μου πως εγέρασα ακόμη δεν πιστεύει. Κατάλαβα το θάνατο σε λίγη ώρα τελειώνω και τότες βάζω μια φωνή με κλάματα και πόνο. Ποιος μάγος φέρνει τη ζωή και ποιο γιατρό να πάρω και ποιος μπορεί να δύναται που να νικά τον χάρο. Κανείς δεν μου αποκρίθηκε, κανείς δεν μου είπε ξέρει να μου γλυτώσει τη ζωή να μου την ξαναφέρει. Θα του χαρίσω κτήματα, παλάτια και λίρες όσες θέλει, αρκεί του χάρου το σπαθί να σπάσει και τα βέλη.

Ο χάρος είναι λαίμαργος δεν έχει προθεσμία δεν έχει φίλους στη ζωή εξαίρεση καμία, παίρνει τις μάνες των παιδιών λεβέντες που γλεντάνε από την κούνια τα μωρά κοπέλες που κεντάνε. Να σκέφτεσαι τον θάνατο μια φορά την ώρα υπήρχαν και άλλοι στη ζωή μα δεν υπάρχουν τώρα, όταν γεράσω να μην λες θα κάνω καλοσύνες τότε θα πάω στην εκκλησία θα κάνω ελεημοσύνες.

Λοιπόν μια μέρα του Απριλίου χωρίς να περιμένω κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μου με τρόπο αγριεμένο ο χάρος, μπήκε μέσα και μου πήρε την ψυχή μου και αρέσως που τα πλούτη μου μαζί με την στολή μου και τώρα τα χωμάφια που είναι και τα πλούτη. Τα ρόδινα τα μάγουλα, η γλώσσα και το στόμα όπως με βλέπεις άνθρωπε γι' αυτό στην πρόσκαιρη ζωή μην θες να καταντήσεις της μέρας μαρτήματα και πριν ο ήλιος δύσει με κάθε τρόπο του Θεού να τα 'χει όλα σβήσει.

Οι Φουρκιώτες και οι γαμπροί της Φούρκας δεν τους χρειάζεται η συμβουλή του γέρου γιατί είναι φιλότιμοι γλεντζέδες χορευταράδες, καλοσύνες κάνουν και ελεημοσύνες και στην εκκλησία πηγαίνουν. Η Φούρκα έχει πέντε εκκλησίες όλες συντηρούνται από τους πιστούς. Κάνουντε και τρία πανηγύρια κατά την θερινή περίοδο, το πρώτο είναι 20 Ιουλίου μαζί με την γιορτή γίνεται και η Γιορτή της Γυναίκας της Πίνδου, που είναι εθνική, γυρίζουν από τον Προφήτη Ηλία στην Πλατεία του χωριού και κάνουν το γλέντι και το κέφι τους μετατίθεται για τις 15 Αυγούστου και τότε πάλι γλεντούντες δύο με-

ρόνυχτα. Το 3ο είναι στο Μοναστήρι 8 Σεπτεμβρίου στα γενένθια της Θεοτόκου, εκεί γίνεται το καλύτερο πανηγύρι. Δύο μέρες και μία νύχτα μαζεύεται πολύς κόσμος όπου τρώει και πίνει δωρεάν. Οι Φουρκιώτες διαθέτουν το κρέας (10-12 αρνιά - πρόβατα) κ.ά.

Το Μοναστήρι έγινε κι αυτό διαφορετικό απ' ότι ήταν. Γίνενται πολλά δωμάτια και κοιμάται ο κόσμος, περιφράζανε την αυλή με τοίχο γύρω-γύρω και κοντά στην εκκλησία μπροστά στην πόρτα είναι ένα νεόκτιστο καμπαναριό κτισμένο με δαπάνη της οικογένειας Σεραφείμ Φράγγου. Δεν είχε ποτέ καμπαναριό στο Μοναστήρι. Έξω στην αυλή έχει τραπέζια να κάθεται ο κόσμος, έργο του Κώστα Τζιμοράγκα με δαπάνη του Κληροδοτήματος του θείου του, Ευθύμιου Τόντη.

Κώστα συγχαρητήρια, έκανες τρία καλά έργα στο Κινίσιο το Κιόσκι, στο Άγιο Αθανάσιο το κοιμητήριο, στο μοναστήρι του Μπάκου θα είναι μια ημέρα. Ποιά ημέρα θα είναι δεν ξέρω, αυτό μας λέει και το λαϊκό τραγούδι:

Το τελευταίο μου βράδυ είναι αυτό απόψε που περνάω και όσους επίκρανα στη ζωή συγγάμη τους ζητάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή σαν λουλούδι θα μας κόψει κάποιο χέρι μιαν αυγή. Δυο πόρτες έχει τη ζωή άνοιξα μια και μπήκα και ώσπου να 'θει το δίλινό από την άλλη βγήκα.

Αλίκη Μουτσιούλη - Αμερική



Ιούνιος. Η Τράπεζα Bank of America και το ξενοδοχείο "Holiday Inn" στο Manchester



Ιούνιος 2005. Πινακίδα 100στής επετείου από την ιδρύσεως της Αδελφότητας. Γιώργος Ι. Κίτσης - Σάκης Αλ. Μουτσιούλης



Ιούνιος 2005. Καφενείον "Μέγας Αλέξανδρος" στο Manchester. Κώστας Γιακούσης, Νίκος Κούστας Φάρτος Τσάντας και Αστέριος Ντόνακας



Ιούνιος 2005. Ο Κώστας Ν. Μουτσιούλης μπροστά στο ραφείο του

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Αρραβωνιάστηκε ο Νικόλαος Ραποτίκας στις 25-6-2005 την Πότη Ν. Δημάκη.



ΓΑΜΟΣ

“...και έσονται οι δυο εις σάρκαν μιαν”. Ένωσαν τις ζωές τους με τα δεσμά τους γάμου ο Κωνσταντίνος Αν. Μπέκος και η Μαρία Μαυροδή.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Το ζεύγος Θεόδωρος και Ουρανία Ράδου έφεραν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους (αγοράκι) στις 25/5/2005.

- Το ζεύγος Νικολάου και Ελένας Δημάκη απέκτησαν αγοράκι.

Να σας ζήσουν!!!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ο ταμίας του Συλλόγου μας Νίκος Δ. Εξάρχου και η σύζυγος του Γλυκερία βάπτισαν την κόρη τους στις 22 Μαΐου 2005. Οι νονοί της Μανώλης και Ελένη της χάρισαν το όνομα Γεωργία.



- Την ίδια ημέρα βάπτισαν την κόρη τους ο Κωνσταντίνος και η Ματίνα Ντούλια και το όνομα αυτής Παρασκευή.

- Στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στη Φούρκα βάπτισαν το γιο τους ο Δημήτριος Ν. Ράδος και η σύζυγός του Σοφία χαρίζοντας το όνομα Νικόλαος.

- Την ίδια μέρα και ώρα το ζεύγος Γεώργιος και Κούλα Ράδου βάπτισαν το γιο τους δίνοντας το όνομα Λάζαρος. Να σας ζήσουν!



ΘΑΝΑΤΟΙ

- Πέθανε και κηδεύτηκε στη Φούρκα η Ζωήτσα Ν. Φράγκου

- Πέθανε και κηδεύτηκε στην Καστοριά ο Σαρηγιανίδης Δημήτριος
- Πέθανε στα Ιωάννινα ο Νικόλαος Δ. Σταγκίκας
- Πέθανε στα Γιάννενα (16/6/2005) και κηδεύτηκε στην Καστάνιανη, ο Νίκος Μαργαρίτης.

MΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Τελέστηκε στα Γιάννενα το ετήσιο μνημόσυνο της Καίτης Ν. Τσιάστα.

- Τελέστηκε στη Φούρκα το ετήσιο μνημόσυνο του Αποστόλου Χαβά

- Τελέστηκε στη Φούρκα το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Ζωίτσας Ν. Φράγκου

- Τελέστηκε στην Καστοριά το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Δημητρίου Σαργιαννίδη

- Τελέστηκε στα Γιάννενα στις 26 Ιουνίου, το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Νίκου Σταγκίκα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ (ΕΤΟΣ 2005)

Κατόπιν αυτών σας παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά για το στεινόμενο πρόγραμμα, καταθέτοντας και τις δικές σας απόψεις την καλύτερη και σωστότερη σύνταξη του.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ύσθικαν οι απόψεις του προέδρου και των υπόλοιπων Συμβούλων και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

A ΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Κοινότητας για το έτος 2005 ως εξής:

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ

1. Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 2000 €
2. Συντήρηση Κοιν. Καταστήματος 1000 €
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛ/ΣΜΟΥ
Επέκταση εγκαταστάσεων Ηλεκ/τισμού 60006
2. Συντήρηση -επισκευή χωματερής 15006
7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧ/ΣΗΣ.
1. Διευθέτηση κοίτης ρέματος μπροστά από Ε. Παπ/ργιου 20.000

2. Επέκταση δικτύου ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων 6.925 €
3. Κατασκευή περίφραξης σε αποδέκτες στερεών και υγρών απότομων 2000 €
.Συντήρηση -βελτίωση δικτύων ύδρευσης- αποχ/σης 6925 €

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .

1. Βελτίωση βατότητας δρόμων ρέμα -Δημαρέλη-Αχερώνα Ζιώζη 6925 € Δ. Βελέκη-Κ. Τσούτσα.
2. Βελτίωση δρόμου Γάκη -Παπακώστα.
3. Σταθεροποίηση πρανών με κατασκευή τοίχων αντιστήρησης
4. Ανάπλαση δρόμων εντός οικισμού Θ. Φέλη -Βίσιανη Νασικά-Γ. Μάκρη και Καρά -Γ. Πατερά
5. Συντήρηση τοι/σεων
6. Συντήρηση -επισκευή λιθόστρωτων
7. Συντήρηση - επισκευή πλακόστρωτων 6925 € 6925 € 6900 € 6900 € 6900 € 6900 € 6900 € 6900 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Διαμόρφωση χώρου στέγασης ΚΕΠ προϋ/σμος 10100,006

B. ΥΓΙΗΡΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

1. Επέκταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης -ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων 13500 €

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση -συντήρηση δρόμων και πλατειών 500 €

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ολοκλήρωση αμμοχαλικόστρωσης δρόμου προς Προφ. Ηλιάς 15000 £

2. Κατασκευή ράμπας ζώων 6665 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

προϊ/σμος

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ 2000 €

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ

1. Υλικά συντήρησης και επισκευής χωματερής 1000 €

2. Προμήθεια ηλεκ/κου υλικού 1000 €

3. Προμήθεια κάδων και λοιπών ειδών καθ/τας 500 £

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧ/ΥΣΗΣ

1. Προμήθεια υλικών συντήρησης -βελτίωσης και επέκτασης δικτύων ύδρευσης -άρδευσης - αποχ/σης . 4000 €

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Προμήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής και σήμανσης δρόμων-πλατειών 4500 €

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Προμήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής χώρων πρασίνου παιδικής χαράς κ.τ.λ. 1000 €

2. Προμήθεια φυτών και δεντρυλίων 500 €

3. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς παιδότοπων κ.λ.π. 1000 €

4. Προμήθεια εξοπλισμού πάρκων , Μπάσκετ κ.λ.π. 3075 €

5. Προμήθεια μηχανήματος κλαδέματος κ.λ.π. 1000 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 3/2005

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο πρόεδρος Ταβέρνας Κώστας Μουτσιούλης

Τα Μέλη

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ο Γραμματέας

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

Έφυγαν από κοντά μας δύο εξαίρετοι και εξέχοντες συγχωριανοί μας. Ο Νικόλαος Σταγκίκας που επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου μας, αφήνοντας ως παρακαταθήκη στους επόμενους ένα πλουσιότατο έργο. Το γνωστό του ήθος και ο χαρακτήρας του ας αποτελέσουν φάρο για μας και παράδειγμα προς μίμηση. Και ο Νίκος Μαργαρίτης που με την πλούσια και ενδιαφέρουσα υλη, εμπλούτιζε την εφημερίδα μας. Η προσωπικότητά του αλλά και το ήθος της γραφής του θα λείψουν σε όλους μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

To Δ.Σ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

Κατόπιν απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου προτάθηκαν και προεντάχθηκαν τα παρακάτω έργα, για το έτος 2005 στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

1. Ανάπλαση - αποκατάσταση παραδοσιακής μορφής δρόμων εντός οικισμού, προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ.

2. Βελτίωση βατότητας δρόμου προς νεκροταφείο προϋπολογισμού 27.595,00 ευρώ.

3. Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στη θέση Τζάνα, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.

4. Κατασκευή δύο στεγανών ζώων, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.

"Κόμβος" σε υψόμετρο 1.500 μέτρων η Φούρκα, με την ολοκλήρωση τριών οδικών συνδέσεων

Ενας σημαντικότατος κόμβος μεταξύ Ήπειρου και Δυτικής Μακεδονίας, τείνει να αποτελέσει η κοινότητα Φούρκας, αν και σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, με την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων προς Αγία Παρασκευή, Σαμαρίνα και Μοναστήρι. Γι' αυτό και η προσπάθεια της κοινοτικής αρχής τα τελευταία χρόνια, όπως εξιμολογείται στα "Π.Ν" ο πρόεδρος κ. Κ. Μουτσιούλης επικεντρώνεται στην ενίσχυση σχεδόν μηδενικών ξενοδοχειακών και τουριστικών υποδομών. Με τον χειμερινό τουρισμό να αυξάνεται συνεχώς, ο κ. Μουτσιούλης διαβλέπει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η μονή ικανή να προσελκύσει κόσμο, σε μια περιοχή που οι μόνιμοι κάτοικοι βαίνουν προς οικική αφάνιση. Για ενδέκατη χρονιά στο τιμόνι της κοινότητας ο πρόεδρος έχει πλέον λύσει βασικά προβλήματα σε ύδρευση και αποχέτευση και προγραμματίζει σε ρεαλιστική βάση το μέλλον του χωριού του.

Ερώτηση: Ας ξεκινήσουμε με την συνέντευξη μας με τα απαραίτητα αναγνωριστικά στοιχεία για την κοινότητα Φούρκας: Θέση, έκταση, πληθυσμός κι ενασχολήσεις του.

Απάντηση: Προκαταβολικά να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να ακουστεί και η φωνή ενός μικρού και ορεινού χωριού, όπως είναι η Φούρκα. Η Φούρκα βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 1450 - 1500 μέτρων, στους πρόποδες του Σμόλικα, κι έχει μια έκταση περί το 32000 τ.μ. Βρίσκεται πάνω στα όρια τεσσάρων νομών και συγκεκριμένα των νομών Ιωαννίνων, Γρεβενών, Καστοριάς, ξεκινά και ο νομός Κοζάνης.

Είχαμε ανέκαθεν και έχουμε είναι αλήθεια, ιδιαίτερες σχέσεις, μεταξύ των άλλων οικονομικές και πολιτισμικές, με τη δυτική Μακεδονία με την οποία, γίνεται προσπάθεια τώρα να συνδεθούμε και οδικώς. Η Φούρκα είναι ένα ορεινό χωριό με ιδιαίτερο όμως, φυσικό κάλλος, του οποίου οι κάτοικοι δυστυχώς είναι ελάχιστοι, καθώς οι Φουρκιώτες μετανάστες έχουν διασπαρθεί σε όλη την υφήλιο και κυρίως, στην Αμερική.

Κατά τον χειμώνα, οι κάτοικοι περιορίζονται στο ελάχιστο, σε έναν αριθμό των 20 - 25 ατόμων, στη διάρκεια της άνοιξης και συγκεκριμένα, τον Μάιο, με τον ερχομό των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, ο πληθυσμός αυξάνεται

στα 150 - 200 άτομα, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο, διάστημα αιχμής, φθάνουμε και τα 500 - 600 άτομα. Η κύρια απασχόληση των μόνιμων κατοίκων είναι βέβαια, η κτηνοτροφία υπάρχουν γύρω στις 7000 γιδοπρόβατα και 300 βοειδή και η υλοτομία, ως ένα επιπλέον εισόδημα του πληθυσμού. Να σημειώσω τέλος, πως μετά την ενοποίηση του "Καποδιστρία" στο χωριό μας δεν προσαρτήθηκαν άλλοι οικισμοί.

Ερώτηση: Τι θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε από την παραγωγή σας σε έργο, από τις τρεις θητείας σας, ως πρόεδρος της κοινότητας Φούρκας, εν είδει απολογισμού.

Απάντηση: Είμαι για ενδέκατο χρόνο πρόεδρος της Φούρκας και είναι αλήθεια ότι όταν παρέλαβα το χωριό, όπως άλλωστε οι περισσότερες ορεινές κοινότητες, δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση από άποψη λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Έγιναν αρκετά έργα τα ένδεκα αυτά χρόνια, θα αναφερθώ κυρίως όμως, σε 3 - 4 έργα, με τα οποία δόθηκε μια άλλη μορφή στο χωριό και μια ώθηση σημαντική. Πρώτον, κατορθώσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της λειψυδρίας που ήταν εντονότατο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν διαθέτουμε φυσικές πηγές. Ρισκάραμε λοιπόν και κάναμε τρεις γεωτρήσεις, στις δύο εκ των οποίων βρήκαμε νερό. Όσος κι αν φάνεται περιέργο αυτό, στον 21ο αιώνα είναι γεγονός ότι έρχονται οι επερόδημότες το καλοκαίρι το χωριό και έφευγαν, εξαιτίας της έλλειψης νερού. Λύθηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα τα 2 - 3 τελευταία χρόνια όπως επίσης, αντιμετωπίστηκε και το ζήτημα της αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων του χωριού. Το τρίτο σημαντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η ασφαλτόστρωση του δρόμου Φούρκα - Αγία Παρασκευή, χωματόδρομος μέχρι πρότινος που σύντομα θα ολοκληρωθεί απομένει 1-1,5 χλμ. Πρόκειται αναμφίβολα για έργα που μπορούν να προσφέρουν μια προσποτική ανάπτυξης του χωριού. Από τα υπόλοιπα, μικτότερα σημασία έργα, μπορούμε να αναφέρουμε τον πλήρη εξοπλισμό του κοινοτικού έργου, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα και ότι άλλο χρειάζεται ένα σύγχρονο γραφείο, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται ήδη και το ΚΕΠ, στελεχωμένο με δύο υπαλλήλους, παρεμβάσεις στην εσωτερική οδοποιία, ταιμεντοστρώσεις δρόμων, καλντερίμια και τοιχία

που χαρίζουν μια άλλη εικόνα στο χωριό μας, ένα γήπεδο μπάσκετ και η συντήρηση του ιερού ναού του μοναστηρίου μας.

Ερώτηση: ποια έργα έχουν προγραμματιστεί για το υπόλοιπο της θητείας της παρούσας κοινοτικής αρχής;

Απάντηση: Με τη βοήθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πάντα, ολοκληρώνεται όπως επεσήμανα ήδη, η ασφαλτόστρωση του δρόμου Φούρκα Αγία Παρασκευή, συνολικού μήκους 12 χλμ. Έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα επίσης, ο δρόμος Φούρκα - Σαμαρίνα, σύνδεση που αν ολοκληρωθεί θα είναι ζωτικής σημασίας για το χωριό μας, διότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε μέρος από την ανάπτυξη που ήδη έχει πετύχει η Σαμαρίνα, ενώ, μειώνοντας την απόσταση, μεταξύ Φούρκας και χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, μέσω του δρόμου αυτού, στα 25 περίπου χλμ. κάτι θα έχουμε να διεκδικήσουμε κι εμείς από τον χειμερινό τουρισμό. Ένας τρίτος δρόμος που προχωρά σταδιακά, με κοινοτικά έξοδα και με τα διάφορα προγράμματα της Περιφέρειας και της Νομαρχίας, είναι ο δρόμος Φούρκας - Μοναστηριού, ο οποίος συνεχίζει και συνδέεται με την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης. Συνεπώς η Φούρκα, με την ολοκλήρωση των τριών αυτών δρόμων, μπορεί να γίνει αν και σε υψόμετρο 1500 μέτρων, ένας σημαντικός κόμβος.

Ερώτηση: Εξυπακούεται όμως, πως για να αποτελέσει η Φούρκα έναν κόμβο, όπως εσείς τον περιγράφατε, θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει πρώτα, τις τουριστικές σας υποδομές. Στον τομέα, αυτόν σε τι στάδιο βρίσκετε;

Απάντηση: Εδώ όντως υστερούμε σημαντικά και μόλις τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση, προς την κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης του τουρισμού. Υστερούμε σε δωμάτια, καθώς υπάρχει μόνο ένας μικρός κοινοτικός ξενώνας, τεσσάρων δωματίων, σε άριστη κατάσταση λόγω των πρόσφατων ανακαίνισής του, αλλά με ελάχιστη δυναμικότητα, όπως ανέφερα. Ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν, δεν υπάρχει και μόλις τα τελευταία διάστημα, μου γίνονται κάποιες προτάσεις από συγχωριανούς μου είτε για αγορά οικοπέδων είτε για παραχώρηση κοινοτικών εκτάσεων, με σκοπό τη ανέγερση ξενώνων.

Ερώτηση: Άλλα, μικρότερης σημασίας

έργα, έχουν προγραμματιστεί ή προταθεί για ένταξη σε προγράμματα, προς υλοποίηση για το εναπομείναν διάστημα;

Απάντηση: Για το διάστημα. Μέχρι τις επόμενες εκλογές, έχω προγραμματίσει περί τα 15 - 20 έργα που αφορούν το εσωτερικό οδικό δίκτυο, πλακοστρώσεις καλντερίμιων και χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων. Πέντε μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 3500000 ευρώ, έχουμε προτείνει για ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Κόνιτσας, ενώ δύο έργα, εγκρίθηκαν στο αρχικό πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".

Ερώτηση: Ποια θα iεραρχούσατε εσείς σήμερα, κύριε πρόεδρε, ως την πρώτη μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχετε θέσει για την κοινότητα Φούρκας;

Απάντηση: Πρώτη προτεραιότητα μας, αυτή τη σπιγμή, είναι για να λυθεί, έστω μερικώς η ξενοδοχειακή υποδομή. Δεύτερη είναι να ολοκληρωθεί η κατασκευή των οδικών συνδέσεων που ανέφερα προηγουμένως, όπως και να βελτιωθεί το αγροτικό, οδικό, δίκτυο, ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των επισκεπτών της περιοχής μας σε δάση και σε χώρους με φυσική ομορφιά και θέα.

Ερώτηση: Πώς κρίνετε την μέχρι σήμερα προείδηση της χρηματοδότησης της πολιτείας προς την κοινότητα;

Απάντηση: Καλή θα έλεγα, σε γενικές γραμμές, είναι η χρηματοδότηση που τυχαίνει η Φούρκα, αν και εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Δεδομένου ότι η Ήπειρος γενικότερα αλλά και ειδικότερα οι ορεινές περιοχές της περιφέρειας μας έχουν ήδη χασεί πάρα πολύ δρόμο, οι χρηματοδότησης προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαμε αλλά και θα έπειτα να είναι γενναιότερες. Μην ξεχάμε άλλωστε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο χειμερινός τουρισμός θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο συνεπώς οικονομική υποστήριξη, προς τις ορεινές περιοχές επιβαλλεται να είναι αποφασιστικότερη. Σε ότι έχει να κάνει με το "ΘΗΣΕΑΣ" ικαν