

ΕΛΤΑ
Hellenic Post

Ιούλιος 2015 - Β' περίοδος

Αρ. φύλλου 106

Ευεργετών 3, Ιωάννινα

45333

Τηλ.: 26510 22655

6977 568045

e-mail: kanastas1@hotmail.com

ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Και αυτό το καλοκαίρι...

Η ΦΟΥΡΚΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...

...όπως τότε...η μάνα στην αυλόπορτα του σπιτιού!

Αγαπητέ συγχωριανέ, όπου γης...

Το φετινό καλοκαίρι, ας επισκεφτούμε, έστω και για λίγες μέρες, το χωριό μας. Την όμορφη και ιστορική ΦΟΥΡΚΑ.

Εκεί, όπου βρίσκονται οι ρίζες μας. Το είναι μας. Η ψυχή μας.

Εκεί, όπου η καρδιά μας χτυπάει δυνατά στους χτύπους της αγάπης, της νοσταλγίας, της θύμησης.

Ας έρθουμε, έστω και για λίγο, να ανάψουμε ένα κεράκι στη χάρη της Παναγιάς μας της Κλαδόρμης.

Να προσκυνήσουμε ευλαβικά τους τάφους των δικών μας ανθρώπων, στον Αι Θανάση.

Ας έρθουμε στην Εκκλησιά μας. Στο Σχολειό μας. Γιατί αυτά μας γαλού-

χησαν.

Στο πατρικό μας σπίτι, που μας μεγάλωσε, μας ανέστησε. Σ' αυτό που η κάθε γωνιά του, η κάθε άκρη του αντιλαλεί το γέλιο το παιδικό μας. Άλλα και το δάκρυ.

Ας συναντήσουμε εκεί τις αναμνήσεις μας, κι ας αφουγκραστούμε τα κρυμμένα μυστικά μας, μέσα στο χρόνο.

Κι ας ξανανταμώσουμε ιστορίες, θύμησες και νοσταλγίες. Που μας κράτησαν δυνατούς, σε δύσκολες εποχές.

Εκεί που θα θυμηθούμε τόσες και τόσες θύμησες. Τόσους και τόσους αγαπημένους μας. Που έφυγαν για πάντα.

Ή που είναι μακριά μας.

Ας ξαναζήσουμε λοιπόν, έστω και για

λίγες μέρες, ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν, με γέφυρα τη σιωπή, το δάκρυ στα μάτια, το σφίξιμο στην καρδιά.

Κι ας δείξουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, πώς και από πού ξεκινήσαμε, για να φτάσουμε σήμερα, κι εμείς κι αυτά, να υπερηφανεύομαστε για την καταγωγή μας.

Ας έρθουμε έστω και για λίγο στην αγαπημένη μας Φούρκα, που μας περιμένει.

Όπως τότε...η μάνα στην αυλόπορτα του σπιτιού!!

Καλή αντάμωση.

K.A.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ

Δύο εξαίρετα νέα παιδιά, ο Γρηγόρης Μ. Χατζηεφραιμίδης και η Ευαγγελία Θ. Λώλα, έδωσαν, με μια τελετή που τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την Κυριακή 24 Μαΐου, στο ειδυλλιακό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στα Γιάννενα, όρκο αγάπης και αφοσίωσης, για μια ζωή ευτυχισμένη και χριστιανική.

Την ώρα που έλαμπαν από ομορφιά και ευτυχία τα νιόπαντρα, τόσο στην εκκλησία όσο και στο γεύμα που ακολούθησε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, και οι ευτυχισμένοι γονείς τους συγκινημένοι τους καμάρωναν, ο παππούς του Γρηγόρη, Θωμάς, και η γιαγιά της Ευαγγελίας, Ιφιγένεια, δεν έκρυβαν τη δική τους χαρά και ικανοποίηση.

Και κάπου εκεί, από ψηλά, τρισευτυχισμένος με τη χαρά και την ευτυχία των δικών του, χαμογελαστός ο παππούς Σεραφείμ, να κρατάει σφιχτά το χέρι της αγαπημένης του Ιφιγένειας και να μοιράζεται μαζί της, όπως τότε, όλη τη χαρά και την ευτυχία, και να προσπαθεί να της σκουπίσει τα δάκρυα της συγκίνησης που αυλάκωναν το πρόσωπό της.

Κάθε ευτυχία να σας συνοδεύει στη ζωή σας, Γρηγόρη και Ευαγγελία, και γρήγορα να χαρίσετε εγγονάκια στους ευτυχισμένους γονείς σας.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ήταν 10 Ιουλίου 2014.

Ήταν το νέο ξεκίνημα της Β' περιόδου της ΦΩΝΗΣ μας.

Ένα νέο βήμα. Μια νέα αρχή. Κι όπως κάθε αρχή και... δύσκολη. Η αρχή όμως ήταν το ήμισυ του παντός. Κι είχε μεγάλη αξία.

Όμως η διάρκεια και η συνέπεια έχουν πολλαπλή αξία.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, θέλουμε να πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Ευχαριστώ σε ΌΛΟΥΣ. Τους 700 περίπου συγχωριανούς και φίλους, στους οποίους φτάνει η ΦΩΝΗ μας. Αυτοί αποτελούν τη ΔΥΝΑΜΗ μας. Το ΣΤΗΡΙΓΜΑ μας.

Μαζί με πολλή δουλειά, αγάπη και μεράκι συνεχίζουμε.

Για ακόμα περισσότερα.

Για ακόμα καλύτερα, για το χωριό και το Σύλλογό μας.

Η Σύνταξη

K.A.

ΔΥΝΑΜΩΣΑΝ ΤΗ «ΦΩΝΗ» ΜΑΣ

Έστειλαν την συνδρομή τους και τους ευχαριστούμε:

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Ανδρέας Καραγιάννης 20 ευρώ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημήτριος Σκαλωμένος 10 ευρώ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γεώργιος Μποτίνης 20 ευρώ
Ανδρέας Παπιγκιώτης 20 ευρώ
Αθανάσιος Καραβίδας 20 ευρώ
Νικόλαος και Βασίλειος Κήττας 50 ευρώ

ΑΘΗΝΑ
Ζωή Σταγκίκα 20 ευρώ
Καλλιόπη Γάκη – Παπαναστασίου 50 ευρώ
Ρωξάνη Βλιώρα του Αποστόλου 30 ευρώ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ευαγγελία Εξάρχου – Κεχαγιά 30 ευρώ
Δημήτριος Κεχαγιάς 20 ευρώ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ουρανία Γ. Τσιούμη 50 ευρώ

ΑΜΕΡΙΚΗ
Mylly Δάσκαλος 100 δολ.
Σπύρος Ρέππας 40 ευρώ
Σπύρος Ρέππας 20 δολ.
Κων/νος Μουτσιούλης 10 δολ.
Γεώργιος Δ. Κίτσης 30 δολ.
Γεώργιος Ι. Κίτσης 30 δολ.
Ηλίας Γ. Μουτσιούλης 20 δολ.
Ιωάννης Ε. Γιώτας 20 δολ.
Αθανάσιος Αλ. Μουτσιούλης 20 δολ.
Λουκία Σκουτέρη 25 δολ.
Θωμάς Λέκκας 20 δολ.

ΦΟΥΡΚΑ
Χαρίσης Κάκκος 20 ευρώ
Ιωάννης Γκριμότσης 10 ευρώ

ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙ
Κών/νος
Σιάκος και Δέσποινα Καραγιάννη 20 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

|| Παντρεύτηκαν στις 24 Μαΐου στα Γιάννενα η Ευαγγελία Θ. Λώλα με τον Γρηγόρη Μ. Χατζηεφραιμίδη.
Κάθε ευτυχία!

|| Στις 27 Ιουνίου, παντρεύτηκε η Λαμπρινή Ελένης και Γεωργίου Σιούτα τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Κακαράντζα από το Κουτσελιό Ιωαννίνων.
Να ζήσετε ευτυχισμένοι!

|| Ο Παναγιώτης Ευθ. Τζιμοράγκας παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη την εκλεκτή της καρδιάς του.
Κάθε ευτυχία!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

|| Ο Λεωνίδας Δημάκης έγινε παππούς από την κόρη του, που γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να ζήσει ευτυχισμένο!

|| Το ζεύγος Αντώνης Ταμσής και η Κατερίνα Ι. Μακρή έφεραν στον κόσμο χαριτωμένο κοριτσάκι.
Να σας ζήσει!

|| Το ζεύγος Σάκης Χρ. Μπούσιος και η σύζυγός του Στέλλα, έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Να ζήσει με κάθε ευτυχία!

|| Το ζεύγος Κώστα Μοτζίλα και Ουρανία Γ. Βελέκη έφεραν στον κόσμο χαριτωμένο κοριτσάκι.
Να σας ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

|| Στο Μοναστήρι της Φούρκας στις 30 Μαΐου βαπτίστηκε το αγοράκι του Δημήτρη και της Ρωξάνης Γκριμότση. Και το όνομα αυτού Ιωάννης.
Να ζήσει ευτυχισμένο!

ΘΑΝΑΤΟΙ

|| Στις 14 Νοεμβρίου 2014 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο Γεώργιος Κων. Τσιούμης επίτιμος Εφέτης.
Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του.

|| Απεβίωσε στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, όπου και κηδεύτηκε, ο Σωκράτης Ρώσιος, γαμπρός του Νίκου Δ. Βλιώρα.
Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

|| Ετήσιο μνημόσυνο τελέστηκε της 22/03/2015 της Ασπασίας Κίτση στην Λάρισα. Παραβρέθηκαν τα παιδιά της, εγγόνια και δισέγγονα, συγγενείς και φίλοι.
“Να είναι γλυκιά μας μανούλα ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, εμείς ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε.”
Από Σουλτάνα Ναζίφη (Κίτση)

ΕΥΧΕΣ

Εύχομαι ολόψυχα στην αναδεχτή μου Λαμπρινή Γ. Σιούτα, που παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Κακαράντζα κάθε ευτυχία και χαρά και γρήγορα η οικογένεια τους να μεγαλώσει.

Ελένη Γ. Χαβά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά, και με ιδιαίτερη συγκίνηση, όλους εκείνους που με την παρουσία τους στη βάπτιση του γιου μου Ιωάννη, τόσο στο Μοναστήρι της Παναγίας στη Φούρκα την Κυριακή 31 Μαΐου, όσο και στο γεύμα που ακολούθησε στο καφενείο του χωριού, μοιράστηκαν τη χαρά και την ευτυχία όλης της οικογένειάς μου.
Ευχόμαστε ο Θεός να δίνει σε όλους σας πάντα χαρές.

Οικογένεια, Δημήτρη Ι. Γκριμότση

ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

Η Ελένη Κ. Τέντα σε μνήμη του αείμνηστου συζύγου της, συγχωριανού μας, δικηγόρου Κων/νου Ι. Τέντα, μας ενίσχυσε με το ποσό των 50 ευρώ.

Θερμές ευχαριστίες

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα αδέρφια Σεραφείμ και Ευαγγελία Λώλα ενίσχυσαν τη ΦΩΝΗ μας για την προβολή του γραφείου τους με το ποσό των 100 ευρώ.

Ευχαριστούμε πολύ!

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΦΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ και ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΘΕΛΟ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΠΟΥ ΔΙΕΘΕΣΕ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘ' ΌΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΗΡΑΚΛΗ. Όπως και τους πιγοστούς μόνιμους κατοίκους του χωριού μας που ότι χρειαζόμουν με βοήθησαν. Είτε μεταφέροντας τα προβλήματα είτε με προσωπική τους δουλειά.

ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (50.000.000 Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2014 ΕΠ 53000003 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΟΥΡΚΑ.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 10-3-2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΥΡΚΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

- 1.Δρόμος Μοναστηρίου
- 2.Μελέτη οδοποιίας
- 3.Μελέτη περιβαλλοντική και γεωλογική
- 4.Επέκταση οικισμού – πολεοδομία Κόνιτσας (οικόπεδα)
- 5.Δρόμος Μπέλης – Αγία Παρασκευή
- 6.Πλακοστρώσεις εντός οικισμού
- 7.Διαμόρφωση παιδικής χαράς και εμπλοουτισμός της
- 8.Πρόσβαση INTERNET
- 9.Αποκατάσταση βλάβης στη βρύση στην κάτω πλατεία
- 10.Συντήρηση δικτύου ύδρευσης.

Για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και καθαριότητας θα χρειαστεί να προμηθευτούμε τα εξής:

- A) 10 μεγάλους κάδους αποριμμάτων
- B) Πάστιχο 300 μ.
- Γ) βάνα καθαρισμού
- Δ) απλαγή καπάκια από φρεάτια

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δημήτριος Γκριμότσης



KATI KALO MAGIREYETAI

Κάτι καλό και ενισχυτικό της προσπάθειας να βγει ο Δήμος Κόνιτσας από την απομόνωση και να τονωθεί τουριστικά, σχεδιάζεται τελευταία από τη Δημοτική Αρχή.

Μάλιστα τέλος Μάρτη σε σύσκεψη στην Κόνιτσα συμμετείχε και ο "δικός μας" Λευτέρης Οικονόμου, που ήρθε "ΙΝΚΟΓΚΝΙΤΟ" από την Αθήνα για να συνεισφέρει με τις προτάσεις του. Λεπτομέρειες, δεν μάθαμε, αφού κι ο Δήμαρχος Ανδρέας Παπασπύρου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Ράμπολος... σφίγγει!!!

Πρόβλημα με το νερό;

Όλο και λιγοστεύει το νερό στη δεξαμενή του χωριού, αφού όπως φαίνεται, δεν επαρκούν ή λιγοστεύουν οι ποσότητες νερού που μπαίνουν μέσα. Ήδη, όπως μαθαίνουμε, είμαστε κοντά στα όρια του... συναγερμού.

Η Δημοτική Αρχή, ας το λάβει σοβαρά υπόψη της, είτε με μια νέα γεώτρηση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν είναι αργά και δημιουργηθούν ανεξέπεγκτες καταστάσεις.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ με το κάτω κατάστημα;

Άκαρπες απέβοσαν οι δύο δημοπρασίες που έγιναν από το Σύλλογό μας, για την ενοικίαση του κάτω καταστήματος στο χωριό, αφού δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.

Έτσι ο Σύλλογος εξετάζει τρόπους για να μπορέσει να πειτουργήσει το κάτω κατάστημα, έστω και για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βέβαια, οι εποχές είναι δύσκολες, αλλά θα πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το κάτω κατάστημα είναι απαραίτητο για το χωριό το καλοκαίρι ιδιαίτερα, που μαζεύονται και πολλοί νέοι στο χωριό.

ΠΑΣΧΑ ΜΕ THN KAMPANA NA XTYPAEI

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα της υγείας του, ο σεβαστός μας παπά Κώστας, ανέβηκε τις μέρες του Πάσχα στο χωριό, κι έτσι οι λιγοστοί χωριανοί μας και τη Μεγάλη βδομάδα αλλά και οι επισκέπτες τις μέρες του Πάσχα, ένιωσαν όλη την κατάνυξη των ημε-

ρών με ανοιχτή την εκκλησία.
Σ' ευχαριστούμε Παπά Κώστα
και σου ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός
να σου χαρίζει υγεία
και οικογενειακή ευτυχία.

ΓΕΡΟ ΣΚΑΡΙ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ξανά, περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο αγαπητός μας Αχιλλέας Σταγκίκας. Που τελευταία, όποι και ταπαιπωρείται.

Όμως είμαστε σίγουροι, ότι είναι "γερό σκαρί" και θα τα καταφέρει να ξαναγίνει ο δυνατός, αποφασιστικός και γεμάτος χιούμορ Αχιλλέας.
Και στο χωριό, το καλοκαίρι, θα τον ξαναδούμε ανανεωμένο.
Σε όλα του!!!

KOYIZ

Ποιος και γιατί ευχόταν
στο Θόδωρο Λώλα

ΑΞΙΟΣ - ΑΞΙΟΣ και μάλιστα με ιδιαίτερο σεβασμό και ευημάρεια;

ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ

Ο Γούλας, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου εθεάθησαν σε γνωστό ταβερνάκι της πόλης να της δίνουν και να καταλαβαίνει της... μπύρας.
Έτσι αποδείχθηκαν παράγοντες με πραγματική... "εμπυρία"!!!

ΔΩΡΑ ΜΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Την ίδια ώρα ο Γούλας δώριζε αναμνηστικούς αναπτήρες με... πλούσια αξιοθέατα στους δύο του Συλλόγου.
Με τους οποίους, ενθουσιάστηκαν.
Και το ερώτημα είναι, επειδή ο Γούλας, τα συνηθίζει αυτά τα δωράκια, πού τα βρίσκει;
Με τα κιβώτια τα προμηθεύεται;

KATI KINEITAI

Μέσα Mán κι άρχισαν να ανεβαίνουν μερικοί συνταξιούχοι στο χωριό. Ή... ανάβαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με τους κτηνοτρόφους στα τέλη του Mán, που και αυτοί όμως λιγόστεψαν.

Έτσι το χωριό απόκτησε κάποια κίνηση και ζωή. Η οποία θα κορυφωθεί μετά τον Απ Λιά και ιδιαίτερα τις μέρες της Παναγίας.

ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΕΣ ΤΑΚΗ - ΡΩΞΑΝΗ

Ζωντάνεψε το χωριό στις 31 του Μάν, την Κυριακή, με την ευκαιρία της βάπτισης του γιού του Τάκη Γκριμότση. Πάνω από 130 οι καλεσμένοι που κατέκλυσαν το Μοναστήρι και αργότερα το κέντρο του χωριού για να ευχηθούν στους ευτυχισμένους γονείς, στον παππού και τη γιαγιά κάθε ευτυχία.
Και η χαρά και το τραγούδι, που συ-

νόδευαν τις ευχές για υγεία και ευτυχία του νεοφώτιστου Γιάννη, κράτησε μέχρι αργά τις βραδινές ώρες.
Πάντα χαρές Τάκη και Ρωξάνη.

Κ. Δήμαρχο Κόνιτσας

Υπάρχουν κάποιες ελπείψεις και κακώς κείμενα στο χωριό, που δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε αδιαφορία.
Έχουμε ξανατονίσει το πρόβλημα, πίσω από το σχολείο που κατέρρευσε ο τοίχος, και εγκυμονεί κινδύνους ακόμα και για πιθανό ατύχημα, με περαστικούς και παιδιά που παίζουν στις μπασκέτες.

Και στην κεντρική πλατεία, πίσω από την εκκλησία, ο χώρος που πρωταντικίζει ο κάθε επισκέπτης, είναι ανεπίτρεπτο να έχει σπάσει σωλήνας ύδρευσης, εδώ και καιρό, να πλημμυρίζει νερά ο χώρος, αλλά και να υποσκάπτει τα θεμέλια της εκκλησίας.
Με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού μας Συμβουλίου, και ο Σύμβουλός μας στο Δήμο, σίγουρα θα πρέπει να σας έχουν επισημάνει αυτά τα προβλήματα.
Όμως απάντηση και ενέργειες δεν βλέπουμε.

Κι είναι θέματα, που ούτε μεγάλες δαπάνες χρειάζονται.
Θέληση και προτεραιότητα για εργασίες, αφού σταθεί ένα συνεργείο για εντοπισμό και λύση των προβλημάτων, χρειάζεται.
Ζητάμε πολλά;

Λόγια Ψυχής

Θα ήθελα, προσωπικά, να ευχαριστήσω θερμά τους δεκάδες συγχωριανούς, από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, που μου τηλεφώνησαν, με συγκινητικά λόγια, για τα όσα, στην προηγούμενη έκδοση έγραψα για τον αξέχαστο σε όλους μας Σεραφείμ Φράγκο.

Ήταν πραγματικά, όσα έγραψα, λόγια ψυχής, που εξέφρασαν και τα συναισθήματα όλων των συγχωριανών, όπου γης, για τον αείμνηστο Σεραφείμ.

Να 'σαι καλά εκεί που είσαι,
αλησμόντε Σεραφείμ!

ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ

Φίρε συγχωριανέ, επειδή μου γράφεις, ότι τα... όνειρα που κάνω για την αναβάθμιση και προκοπή του χωριού, είναι... όνειρα απατηλά και απραγματοποίητα, ένα έχω να σου πω.

Προτιμώ να κάνω όνειρα,
που με πρόδωσαν,
παρά να πάψω να ονειρεύομαι.

και άλλα σχόλια
από το Φουρκιώτη στη σελίδα 12

Φουρκιώτης Υπουργός τα έτη 1897 και 1903 στις Κυβερνήσεις Ζαΐμη και Θεοτόκη.

Προ ημερών έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο με τίτλο "Δύσβατα Μονοπάτια" του κ. Νίκου Χρ. Βέντζη.

Αρχικά το ξεφύλλισα αδιάφορα, αλλά στη συνέχεια, όσο το διάβαζα τόσο με εντυπωσίασε και φτάνοντας στη σελίδα 102, ξαφνιάστηκα πολύ ευχάριστα, γιατί αφορούσε έναν γενναίο στρατιωτικό του 19 αιώνα, του οποίου η καταγωγή ήταν από την όμορφη Φούρκα μας.

Επί κυβερνήσεως Ζαΐμη το 1897 χρημάτισε Υπουργός των Στρατιωτικών, καθώς επίσης και επί Κυβερνήσεως Θεοτόκη το 1903. Ειπικρινά το διάβασα δύο-τρεις φορές, μήπως κάνω πάθος αλλά όντως ήταν πραγματικότητα. Ένιωσα μέσα μου μια ατέλειωτη ικανοποίηση και υπερηφάνεια, την οποία θέλησα μέσω της αγαπημένης μας εφημερίδας να μοιραστούμε όποιι μαζί οι απανταχού Φουρκιώτες.

Γι' αυτό παραθέτω παρακάτω αυτούσιο το μέρος του βιβλίου, που αφορά τον Φουρκιώτη Υπουργό.

Ο συγγραφέας στη σελίδα 102 του βιβλίου του γράφει: (βρέπε δεξιά) Ευχή και επιθυμία του γράφοντος είναι να παραδειγματιστούν τα νέα παιδιά της πανέμορφης Φούρκας, αγωνιζόμενα στο στίβο της ζωής να φτάσουν ψηλά προς όφελος όλων και ιδιαίτερα του αγαπημένου μας χωριού.

Με βαθιά εκτίμηση
Ιωάννης Απ. Χαβάς, Ταμίας του Συλλόγου

σελίδα 102 από το βιβλίο του συγγραφέα



Ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης, γένος της ελληνοβλαχικής οικογένειας Δήμου, η οποία έλαβε τίτλο ευγενίας στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Η οικογένειά του καταγόταν από τη Φούρκα της Ηπείρου. Ο τίτλος ευγενίας έριξε ως νέο όνομα της οικογένειας το Σμολένσκη, καθώς δίλωνε με αυτό τον τρόπο τη φεουδαρχική κατοχή του όρους Σμόλικα της οροσειράς της Πίνδου, όπου ο Δήμους ήσαν δερβεντήδες και φοροεισπράκτορες. Στον πόλεμο του 1897, φέροντας το βαθμό του συνταγματάρχη, ανέλαβε διοικητής της 3ης ταξιαρχίας και αιμίνθηκε στα στενά του Ρεβενίου, υποχωρώντας στα Φάρσαλα, οπότε και στάλθηκε στο Βελεστίνο, προκειμένου να ανακόψει την προς Βόλο προέλαση του τουρκικού στρατού. Αφού κατέλαβε τα παρά το «Πλάφ τεπέ» υψώματα, απέκρουσε στις 17, 23 και 24 Απριλίου τουρκικές επιθέσεις. Άλλα όταν ο άλλος ελληνικός στρατός υποχώρησε από τα Φάρσαλα και υπήρχε κίνδυνος υπερκερασμού της 3ης ταξιαρχίας, διατάχθηκε να την οδηγήσει στην Λαμία. Με την αποτελεσματική του άμινα στο Βελεστίνο ο Σμολένσκης προάχθηκε σε υποστράτηγο, καθιστάμενος ίνδαλμα του ελληνικού λαού, ο οποίος και τον τίμπσε κατ' επανάληψη, εκλέγοντάς τον Βουλευτή Αττικοβοιωτίας.

Επί κυβερνήσεως Ζαΐμη (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1897) χρημάτισε Υπουργός των Στρατιωτικών, καθώς επίσης και επί Κυβερνήσεως Θεοτόκη το 1903. Τέλος, κατά την επανάσταση του 1909, δια νόμου της Βουλής προοίχθη σε αντιστράτηγο.

Η σύζυγός του ήταν θεία του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα Παύλου Μελά, ενώ είχε δύο κόρες π μία μάλιστα, π Ραλλού, αυτοκτόνησε 20 ετών για κληρονομικούς λόγους. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής έπασχε από μελαγχολία μετά τον θάνατο της μπτέρας της.

Γράμματα στη Σύνταξη

Αγαπητή Φωνή,

Κάνω έκκληση προς όλους τους Φουρκιώτες που ζούνε στο εξωτερικό μακριά από τη χώρα μας και ιδιαιτέρως από το χωριό Φούρκα.

Να συνδράμουμε όλοι μαζί, να δώσουμε κουράγιο στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φουρκιωτών Ιωαννίνων για την προσφορά τους και το ότι ξαναέβγαλαν την αγαπημένη μας εφημερίδα "Φωνή της Φούρκας".

Κώστα, τα αξέχαστα καλοκαίρια που περνούσαμε στο χωριό, στην Ταβέρνα του Ζήση, με τον Κούσιο και το καντάρι, δεν τα ξεχνώ.

Όπως δεν ξεχνώ τον αγαπητό μου Γούλα που στα 90 του και αυτός, πήρε την άδεια για το μηχανάκι.

Και εγώ σαν πλότος στα αεροπλάνα έδωσα εξετάσεις πήρα το πτυχίο αλλά με κόψανε σε ένα μάθημα.

Τον συναγωνιστή μου Γιώργο Οικονόμου τον θυμάμαι πάντα. Θα μας μείνουν αξέχαστα το Βίτση, Γράνου, Φλώρινα.

Θα ήθελα μέσω της εφημερίδας με τα ξαδέρφια μου που ζούνε στην Αμερική, να επικοινωνήσω μαζί τους, για αυτό στέλνω το τηλέφωνο μου που είναι 0397726116

Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Σωκράτης Τόντης, Αυστραλία

(Α ρε Σωκράτη, τι μου θύμησες και γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα.

Παλιά καλά χρόνια, με τον Κούσιο και τον αξέχαστο σ' όλους μας Θόδωρο Τζιμοράγκα. Να σαι καλά Σωκράτη.)

ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΟΥΡΚΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΦΟΥΡΚΑ.

Δημήτρης Γκριμότσης, πρόεδρος Τ.Κ. Φούρκας

Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι!

Milly Δάσκαλος Αμερική

Ευχόμαστε σε όλους τους χωριανούς Καλό Καλοκαίρι!

Πόπη - Γάκη Παπαναστασίου

ΕΠΡΟΣΩΠΟΙ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΟΥΡΝΙΑΣ - ΦΟΥΡΚΑΣ

ΠΡΟΣ

1ον. Περιφέρεια Ηπείρου.

2ον. Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας Ιωαννίνων.

3ον. Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου.

Κοινοποίηση: ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι την περιοχή μας έπληξαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημύρες, χιονοπτώσεις), με αποτέλεσμα ο δρόμος που οδηγεί στα χωρία μας να έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές – καθιζήσεις – καταπτώσεις μεγάλη καταστροφή ασφαλτοπάτητα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη αλλά και συγχρόνως επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων.

Η προσωρινή αποκατάσταση της βατότητας που έγινε από τα μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα.

Παρακαλούμε να στείλετε αρμόδιο κλιμάκιο να μελετήσει και να διαπιστώσει τις ζημιές και να διαθέσει την απαιτούμενη πίστωση για αποκατάσταση των ζημιών.

Γνωρίζουμε την οικονομική στενότητα και τις δυσκολίες που υπάρχουν, όμως πιστεύουμε ότι θέματα ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων των απομακρυσμένων χωριών πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε ότι είναι δυνατόν να ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημά μας.

Με τιμή οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής Γαλάνης Παντελής τηλ. 6976551251 Πουρνιάς Παπαγεωργίου Χρήστος τηλ. 6942402556 Φούρκας Γκριμότσης Δημήτριος τηλ. 6985169830

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015

1. ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

2. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ)

3. 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ)

4. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) (ετοιμάζεται)

Δημήτρης Γκριμότσης, πρόεδρος Τ.Κ. Φούρκας

Η ΦΩΝΗ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΕΙ!

Εσύ μήπως ξέχασες

να στείλεις τη συνδροφή σου;

Νέα από...ΑΜΕΡΙΚΗ

γράφει η Μάχη Μουτσιούλη

ANNIVERSARIES

► George D. Kitsis and his wife Zoitsa celebrated their 60th wedding anniversary on December 12, 2014.

Congratulations!

► Kostas and Nikki Moutsioulis celebrated their 42nd wedding anniversary on May 6, 2015. *Congratulations!*

► Athanasios A. Moutsioulis and his wife Andromahi will be celebrating their 40th wedding anniversary on July 20, 2015.

Congratulations!

► Demetrios and Christine Samaras celebrated their 36th wedding anniversary on May 27, 2015.

Congratulations!

GRADUATIONS

► Spiro Lekkas, son of Demetrios and Alexandra Lekkas, graduated from the University of New Hampshire with a degree in Accounting and Business. *Congratulations!*

► George Carter Bevan graduated from Northeastern University with a Masters Degree in Business Administration.

Congratulations!

► Stephanie Fogg, daughter of Kevin and Anna (Tsoumbanos) Fogg, granddaughter of Takis and Poppy (Todis) Tsoumbanos, graduated from Roger Williams University with a degree in Media Communications/Graphic Design and Marketing. Stephanie will be working at a company called SessionM in Boston as a UX designer.

► Georgiana Pagounis, daughter of Paul and Valerie (Todis) Pagounis, granddaughter of Mersina and the late George Todis, graduated from Brookline High School and will be attending Boston University in the fall.

► Georgio Papakonstantinou, son of John and Eleni (Todis) Papakonstantinou, grandson of Sotiri and Toula Todis, graduated from Canton High School and will be attending UNH in the fall.

► Angelika Kitsis, daughter of Deno Kitsis, granddaughter of George D. and Zoitsa Kitsis graduated from Pembroke Academy and will be attending NH Technical Institute in the fall.

WEDDINGS

► George D. Samaras, son of Demetrios and Christine Samaras, and Rachel Cornell were married in Troy, N.Y. on Saturday, May 9, 2015. *Congratulations!*

CELEBRATION

The Educational Fraternal Association Fourka will be celebrating its 110 Anniversary on October 3, 2015. The dinner dance committee hope all Fourkotes and friends in the MA, NH and surrounding areas will join them for a night filled with good food, good company and dancing! Live Greek music featuring the Christos Natsis Greek Orchestra. The dance will be at the Radisson Hotel, Nashua, NH.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ

► Ο Γιώργος Δ. Κίτσης και η σύζυγός του Ζωίτσα γιόρτασαν την 60ή τους επέτειο γάμου στις 12 Δεκεμβρίου 2014.

Συγχαρητήρια!

► Ο Κώστας και η Νίκη Μουτσιούλη γιόρτασαν την 42η τους επέτειο γάμου στις 6 Μαΐου 2015. *Συγχαρητήρια!*

► Ο Δημήτρης και η Χριστίνα Σαμαρά γιόρτασαν την 36η επέτειο γάμου στις 27 Μαΐου. *Συγχαρητήρια!*

► Ο Θανάσης Α. Μουτσιούλης και η σύζυγός του Ανδρομάχη θα γιορτάσουν τη 40η επέτειο του γάμου τους στις 20 Ιουλίου.

Συγχαρητήρια!

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ

► Ο Σπύρος Λέκκας, υιός του Δημήτρη και της Αλεξάνδρας Λέκκα, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του New Hampshire στην Λογιστική και τις Επιχειρήσεις.

► Ο George Carter Bevan αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Northeastern με Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

► Η Stephanie Fogg, κόρη του Kevin και της Άννας (Τσουμπανού) Fogg, εγγονή του Τάκη και της Πόπης (Τόντη) Τσουμπανού, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Roger Williams με πτυχίο στα MME/ Γραφιστικά και Μάρκετινγκ. Η Stephanie θα εργαστεί σε μία εταίρεια της Βοστώνης με την επωνυμία SessionM στην UX σχεδιάστρια.

► Η Georgiana Pagounis, κόρη του Παύλου και της Βαλέριας (Τόντη) Παγούνη, εγγονή της Μυρσίνης και του μεγαλύτερου Γιώργου Τόντη, αποφοίτησε από το Brookline High School και θα παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης από το Φθινόπωρο.

► Ο Georgio Papakonstantinou, υιός του Γιάννη και της Ελένης (Τόντη) Παπακωνσταντίνου, εγγονός του Σωτήρη και της Τούλας Τόντη, αποφοίτησε από το Canton High School και θα φοιτήσει στο UNH το φεντόπωρο.

► Η Αγγελική Κίτση, κόρη του Deno Kitsis, εγγονή του Γιώργου και της Ζωίτσας Κίτση αποφοίτησε από την Ακαδημία Pembroke και θα παρακολουθήσει το Τεχνικό Ινστιτούτο του NH το φεντόπωρο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία!!!

ΓΑΜΟΙ

► Ο Γιώργος Σαμαράς, υιός του Δημήτρη και της Χριστίνας Σαμαρά, παντρεύτηκε την Rachel Cornell στην Troy της Νέας Υόρκης στις 9 Μαΐου 2015.

Να ζήσετε και καλούς απογόνους!

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

Η Πολιτιστική Αδερφότητα Φουρκιωτών θα εορτάσει την 110η επέτειό της στις 3 Οκτωβρίου 2015. Η επιτροπή που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση του δείπνου-χορού ελπίζει όλοι οι συμπατριώτες από τις περιοχές του MA, NH αλλά και τις γειτονικές περιοχές να τους τιμήσουν με την παρουσία τους για μια βραδιά γεμάτη με καλό φαγητό, όμορφη παρέα και πολύ χορό! Θα υπάρχει στην εκδήλωση ζωντανή Ελληνική μουσική από την Ορχήστρα του Νίκου Νάτση! Ο χορός θα λάβει μέρος στο Ξενοδοχείο Radisson, Nashua, NH.

ΠΟΙΟΝ ΕΙΧΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟ π. Δημήτριος Μπόκος

Ο άγιος Πορφύριος (1906-1991) φανέρωσε στην έποχη μας με πολύ δυναμικό τρόπο τη γνήσια μορφή του άληθινου άνθρωπου. Δίδαξε με έργο και λόγο. Με τη διακριτική του συμπεριφορά, την ήρεμη διδασκαλία και τά άναριθμητα θαυμάτα του έγινε άδηγος πολύτιμος στά δύσκολα μονοπάτια της έποχης μας.

Συνέβη κάποτε νά ταξιδεύει από Θεσσαλονίκη για Άγιον Όρος. Έφτασε όμως στόν σταθμό λεωφορείων καθυστερημένα. Δέ βρήκε εισιτήριο και άναγκαστηκε νά ταξιδέψει όρθιος. Δίπλα του καθόντουσαν κάποιοι νεαροί που άστειζόντουσαν μεταξύ τους και γελούσαν. Ή συμπεριφορά τους έξοργισε έναν έπιβάτη, που δὲν κρατήθηκε και έπεπληξε τούς νεαρούς, έπειδη έβλεπαν όρθιο μπροστά τους ένα γέροντα ιερέα και ένα τούτοις συνέχιαν νά κάθονται άδιαφοροι. Παρά την έπιπληξη ουμώς οι νεαροί παρέμειναν άσυγκινητοί και κανένας δέν σηκώθηκε νά δώσει τη θέση του.

Τότε ο όργισμένος έπιβάτης σηκώθηκε και παραχώρησε τή δική του θέση στόν γέροντα Πορφύριο. Έκείνος τόν εύχαριστης, άλλα δέν δέχτηκε νά καθίσει. Ταξίδεψε όρθιος μέχρι την Ιερισόδ (δύο ώρες περίπου). Όταν κατέβηκαν, ο έπιβάτης τόν ρώτησε γιατί δέν δέχτηκε τή θέση που πά του πρόσφερε.

- Έκαμα μάθυσα γιά τά παιδιά, απάντησε ο γέροντας.

Ο άνθρωπος δέν κατάλαβε τά αινιγματικά του λόγια. Ο άγιος τότε του έξηγησε:

- Δέν έκανες καλά που μάλωσες τά παιδιά. Έκαμαν βέβαια μιά κακή πράξη: Άφησαν όρθιο έναν ήλικιωμένο και δέν του παραχώρησαν άπο μόνα τους τή θέση, όπως θά πρεπε. Άν λοιπόν σηκώνονταν σταν τά καταδάσιες και καθόμουν έγω στή θέση τους, ή άν δεχόμουν τή θέση που μού πρόσφερες έσου, τά παιδιά δέν θά καταλάβαιναν την κακή πράξη τους. Αντίθετα θά ένοιωθαν δικαιωμένα, άφου, είτε έτσι είτε άλλιως, θά είχε τακτοποιηθεί τό θέμα. Τώρα ουμώς που έμεινα θρίος και μέβλεπαν μπροστά τους τόσες ώρες, σηκώθηκε ή-δια ή συνείδησή τους άπο μέσα τους και σιωπηλά τά κατηγόρησε γιά τήν πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος νά σωθεί: Όταν διορθώνεται, έπειδη τόν κατηγορεί, οχι ο άλλος απ' έξω, άλλα ή συνείδησή του άπο μέσα.

Ο καλύτερος άδηγος δηλαδή είναι ή συνείδηση. Ένας δάσκαλος που τόν έβαλε στήν καρδιά του άνθρωπου ο Θεός.

Άς έλθουμε τώρα και σέ σένα...

Βρίσκεσαι πρό τών έξετάσεων. Διάβασες, καταρτίστηκες, έτοιμαστηκες. Άπο μικρό παιδι δέν κάνεις άλλη δουλειά, άπ' τό νά τρέχεις άπο δάσκαλο σό δάσκαλο γιά νά διδαχτείς. Πέρασες άπο πολλούς δάσκαλους. Πήρες μαθήματα πολλά.

Άναμεσα στούς τόσους δασκάλους που έπελεξες νά σέ μορφώσουν, συγκαταλέγαιας άραγε και ά δάσκαλος που έβαλε μέσα σου ο Θεός; Τί μαθήματα σου έδωσαν οι δάσκαλοι σου άπ' τό νηπιαγωγείο μέχρι τώρα; Σίγουρα πήρες γνώσεις πολλές. Έλαβες ουμώς και μαθήματα άνθρωπιας;

Καλές οι γνώσεις. Άπαραίτητες. Μά πιο άπαραίτητα είναι τά μαθήματα άνθρωπιας. Που σέ κάνουν ίντως άνθρωπο. Οι γνώσεις μόνο, χωρίς μαθήματα άνθρωπιας, μπορεί νά σέ κάνουν άκομα και άπανθρωπο. Μηχανή. Ρομπότ. Ολοθρευτή.

Γ' αύτό χρειάζεται και ά δάσκαλος που διορίζεται άπ' τόν Θεό στό σχολείο τής ψυχής σου. Ή συνείδηση. Γιά νά σέ διδάξει και καλά μαθήματα. Νά σου δώσει και μιά άλλη παιδεία. Νά σέ άδηγησει σταδιακά και στούς άλλους δασκάλους πουύ άφησε στό πόδι του ο Χριστός: «Τούς άσφαλεις και θεοφθόγγους κήρυκας», τούς σοφούς άπεσταλμένους τού Θεού κάθε έποχης, πουύ έμφορούμενοι άπο θεϊκό πνεύμα, άληθεια και άγαπη, μεταφέρουν μέχρι έσένα και μένα τά «γράμματα» και τά «πράγματα» τού Θεού, τόν τρόπο δηλαδή γιά νά γίνουμε οι άληθινοι άνθρωποι πουύ ίντερευόταν ο Θεός, σταν μάς έπλαθε. Σάν τόν άγιο Πορφύριο. Καί άφου ο Θεός διορίζει δασκάλους, δίριζει και έξετάσεις.

Κάποτε λοιπόν θά μάς έξετάσει και ο Θεός. Δέν θά θελεις νά περάσεις και τότε; Οι τωρινές σου έξετάσεις, μπροστά σ' έκεινες τού Θεού, είναι μιά λεπτομέρεια. Δέν άξιζει νά έπικεντρωνει μόνο σ' αύτες. Κινδυνεύεις γιά ένα δέντρο νά χάσεις τό δάσος. Δέν

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΣΜΑ ΓΙΑ ΖΩΗ

γράφει η Μαργαρίτα Κότσια - Βελέκη

Είναι νύχτα ακόμη αλλά οι σκέψεις έστησαν χορό στο κεφάλι μου. Σηκώνομαι και βάζω το μπρίκι στη φωτιά. Καφές και ζάχαρη. Η μυρωδιά του μαγικά απαλύνει την ανησυχία μου. Κόβω με το χέρι και μια μπουκιά ψωμί και με το φλιτζάνι στο χέρι κάθομαι μπροστά στο σκοτεινό τζάκι. Βούτηξα το ψωμί μου και έσκυψα το κεφάλι πάνω από τον καφέ, να αναπνεύσω μυρωδιές, γιατί με αυτές μεγαλώσαμε, με αυτές ζούμε, αυτές είναι σαν βάλσαμο στις πληγές μας και αυτές μας ζωντανεύουν τις αναμνήσεις και τη νοσταλγία. Κλείνω τα μάτια και βλέπω παράθυρα κλειστά και αυλές παγωμένες ακόμη από τον χιονιά. Λιβάδια που τολμούν να πρασινίσουν όπου έχει τραβηχτεί το χιόνι και βουνοκορφές περήφανες που ετοιμάζονται να δεχτούν τον ήλιο της άνοιξης.

Και δρόμοι, δρόμοι ανοιχτοί για όλους μας, αρκεί να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να τους περάσουμε, να τους περπατήσουμε και να προσπεράσουμε τις παγίδες και τα εμπόδια.

Περάσαμε και περνάμε δύσκολες μέρες, δεν λέω. Ζήσαμε και ζούμε ακόμη και τώρα με το "αν". Όλοι μας ψάχνουμε το πότε ο χρόνος θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Τελευταία νοιώθουμε εξουθενωμένοι από όλη αυτή την ταραχή, γιατί ποτέ η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν άκουσαν τόσα πολλά αρνητικά σχόλια, ώστε να ζούμε μία επίθεση γεμάτη από ανθητικότητα, τρελή αδικία και εξευτελισμό από την Ε.Ε..Η ζωή μας γίνεται πιο προκλητική πλέον και πρέπει να την οδηγήσουμε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να γίνουμε πιο τολμηροί και να επαναπροσδιορίσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας γιατί αξίζει να προσπαθούμε να αλλάξουμε για το καλύτερο αφήνοντας πίσω μας ότι δεν μας αφήνει να βελτιωθούμε και μας κρατά σε απόσταση από την

ευτυχία μας. Ίσως αν αποδεχόμασταν μικρές αλλαγές στη ζωή μας, με λίγη προσπάθεια, μπορούν να μας βγάλουν από μικρά έστω αδιέξοδα της καθημερινότητάς μας, ίσως λέω, να μας βοηθούσαν με μικρά βήματα να δούμε τον εαυτό μας πιο καθαρά και να προσπαθήσουμε να μπούμε σε ένα καινούργιο δρόμο δίχως παγίδες, που δεν θα είναι αδιέξοδο και θα κάνει τη ζωή μας πιο απλή και πιο όμορφη.

Γιατί με το να αντιστεκόμαστε συνέχεια με πείσμα και εγωϊσμό σε αυτά που μας βαλτώνουν χάνουμε το τραίνο της ζωής. Μην κολλάμε στο αν τους ψηφήσαμε ή καλά να πάθουν όσοι τους ψήφησαν. Εδώ έχουμε δεμένη την θηλιά στο λαιμό μας και πατάμε στις μύτες των ποδιών μας, ισορροπούμε μετά βίας για να μη πνιγούμε. Και πόσο μπορούμε να αντέξουμε σε αυτή τη στάση; Ας ενωθούμε επιτέλους. Είναι δύσκολο, αλλά όλες οι λύσεις όταν εξαρτάσαι από τους άλλους είναι δύσκολες. Ας αφουγκραστούμε χωρίς φόβο κάποιες αλλαγές. Πολλοί λόγω ανεργίας έχουν αλλάξει επάγγελμα, πολλοί έχουν γυρίσει στον τόπο καταγωγής τους, έχουν ψαχθεί για καινοτομίες, καλλιέργειες, τουρισμό, οικοτεχνίες κ.λ.π. Ξέρω ότι τα αισθήματα είναι αντιφατικά, ότι ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή και όλοι φοβόμαστε το καινούργιο. Ο νους του ανθρώπου όμως πρέπει να είναι ελεύθερος να δημιουργεί σκέψεις, να μας δίνει προτάσεις και εμείς να αναζητούμε το καλύτερο χωρίς φόβο. Άλλωστε ο άνθρωπος ήταν πάντα ταξιδευτής, ερευνητής, ανήσυχος. Διψούσε για να ανακαλύπτει πράγματα που θα καλυτέρευαν όχι μόνο την δική του ζωή αλλά και των άλλων. Το μυαλό μας τρέχει με τρελές ταχύτητες όταν αποζητούμε λύσεις σε κάθε τι. Εμείς πρέπει να κάνουμε μαζί του όλες τις διαδρομές,

μαζεύοντας στοιχεία θετικά και προσαρμόζοντάς τα στα δικά μας δεδομένα να προσπαθήσουμε για κάτι διαφορετικό, που όμως δεν θα απαξιώνει τα ιδανικά μας, τα πιστεύω μας και την προσωπική μας ταυτότητα, αλλά αντιθέτως θα μείνουμε ενταγμένοι στην ανθρώπινη κοινωνία μας υπερήφανοι, τολμηροί, αξιοπρεπείς και ανακουφισμένοι.

Όμως με αυτές τις σκέψεις ξημέρωσε. Αυτό το πρωϊνό θα είναι μία άλλη ημέρα. Εχθές φύσηξε δυνατός Βόρειος άνεμος, ο λεγόμενος βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη και διέλυσε την ομίχλη και την καπνιά που σκέπαζε όλη την πόλη, έδωσε φως παντού και ελάφρυνε και τις καρδιές μας. Τώρα αγναντεύοντας την θάλασσα την βλέπεις να ενώνεται ως πέρα στη στεριά, στην άλλη άκρη της πόλης. Οι γλάροι κάθονται παρατεταγμένοι στην αμμουδιά και ο νους ταξιδεύει, χάνεται, ξεχνιέται. Όλα θα περάσουν γιατί ο χρόνος δεν σταματά ποτέ και δεν μπορεί να τον φρενάρει κανείς και εμείς ταξιδεύουμε μαζί του και εύχομαι η διαδρομή από εδώ και στο εξής για όλους να είναι πιο ευχάριστη, λιγότερο βασανιστική, πιο δημιουργική και μην παραιτείστε από την ζωή για κανέναν.

**Το αγκωνάρι του σπιτιού στέκει
μόνο ξεριζωμένο**

**Εκεί στην άκρη της αυλής αποκαλύφθηκαν οι ρίζες
από τα γεράνια. Ξεθωριασμένα παραθυρόφυλλα
και τσίγκοι σκουριασμένοι.**

**Όλα εκεί, ξεφτισμένες θύμησες παλιάς, φτωχής,
γλυκιάς ζωής, που στέκει με το όνειρο ότι θα αναστηθεί.-**

Μαργαρίτα Κότσια - Βελέκη

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ



AV



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
“ΝΑΤΣΙΚΟΣ”

• ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

• ΣΕΒΑΣΜΟΣ

• ΣΥΝΕΠΕΙΑ

• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ: Λ. ΓΡΑΜΜΟΥ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 74020 - ΚΙΝ.: 6944 132 231

Δωρεές για τις εκκλησίες

- Ο Σύπλογος Φουρκιωτών Ιωαννίνων εις μνήμην Σεραφείμ Φράγκου, αντί στεφάνου, ενίσχυσε με χρηματικό ποσό το ταμείο της μονής Παναγία Κλαδόρου.
- Η οικογένεια Ιωάννη Χαρά εις μνήμην Ανδρομάχης Βαγενά, βοήθησε χρηματικά το ταμείο της Μονής Παναγία Κλαδόρου.
- Η οικογένεια Θεοδώρου Λώρη εις μνήμην Ιωάννη Βούρβου (μεγάλου χορηγού επί σειρά ετών των εκδηλώσεων της Μονής) αντί στεφάνου, κατέθεσε χρηματικό ποσό για τις εργασίες στο μοναστήρι.
- Η Ευαγγελία Εξάρχου - Κεχαγιά από τα Γιαννιτσά, ενίσχυσε τον Άγιο Νικόλαο Φουρκας με 50,00 ευρώ και τον Άγιο Αθανάσιο Φουρκας με 50,00 ευρώ

ΠΟΙΗΣΗ

**ΘΥΜΗΣΕΣ
ΑΠ' ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ**

Του Σπύρου Ρέππα, Αμερική

**Νοσταλγία**

Τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά
και βγάζει η γη χορτάρι
θέλω να πάω στην Ήπειρο
στο πεύκο, το θυμάρι.

Να πάω πάλι στο χωριό
να θυμηθώ τα νιάτα,
στο σπίτι μου το πατρικό
να φάω και κεράσια.

Να ιδώ τους φίλους τους παλιούς
να δώσουμε τα χέρια
να θυμηθούμε τα παλιά
να κάνουμε παρέα.

Η Φούρκα είναι πανέμορφη
με καθαρό αέρα
με γκαλντερίμια όμορφα
νεράκια κρυσταλλένια.

Και στην πλατεία του χωριού
έχει ένα ταβερνάκι
μοσχομυρίζει το ψητό
αρνί και κατσικάκι.

Να πιούμε τα ουζάκια μας
να φάμε κοκορέτσι
να μολογάμε τα παλιά
ως το πρωί, πριν φέξει.

Να βγω εις τα λιβάδια μας
εκεί στον Άγιο Γιώργη
να ιδώ εκεί ένα τσέλιγκα
το φίλο μου το Γιώργη.

Και να μαβλίσω τα σκυλιά
με τ' άλογο καβάλα,
να πάω και στον γαλατά
να παραδώσω γάλα.

Ν' ακούσω κοτσύφι στις οξιές
και πέρδικες να τρέχουν,
να τραγουδάω φουρκιώτικα
που οι άλλοι δεν τα έχουν.

Και να καλέσω όργανα
νταούλια και κλαρίνα
να παίξουν Ηπειρώτικα
παιδιά απ' τη Σαμαρίνα.

Και εγώ να σέρνω το χορό
και να κερνώ συνέχεια
για να χαρώ φουρκιώτικα
να φύγουν τα σεκλέτια.

Να ανταμώσω ένα παιδί
τον λένε Σπύρο Γιάννο,
από μικροί τα λέγαμε
στη Σούρλα παραπάνω.

Υπάρχει ελπίδα και θα 'ρθεί
για να με βοηθήσει
να πάω εκεί στη Φούρκα μας

στης Σούρλας μας τη Βρύση.

Να βρέξω τα λουκούμια μου
και κείνα να κρυώσουν
όπως εκάναμε παλιά
και άξιζε τον κόπο.

Να βάλω κάτω απ' το νερό
μεγάλο, ένα καρπούζι
να τρέχει επάνω του νερό
να γίνει σαν το σούζι.

Τώρα θυμάμαι όλα αυτά
με παίρνει το μεράκι
και τα θυμάμαι φίλοι μου
σαν να 'μαι πια παιδάκι.

Σπύρο μου κάνε υπομονή
και αδερφή Καλλιόπη
θα πάμε πάλι στο χωριό
αξίζουνε οι κόποι.

Η ξενιτιά και ο χωρισμός

Γεια σου ρε Κώστα λεβεντιά
Φουρκιώτη Παλικάρι
είσαι ένας άνθρωπος σωστός
της Φούρκας το καμάρι.

Γι' αυτό και γω σε χαιρετώ
με όλη την ψυχή μου
το έργο πάλι που άρχισες
είναι η χαρά η δική μου.

Βρισκόμαστε πολύ μακριά
πολλές χιλιάδες μίλια
εδώ στη μαύρη ξενιτιά
λαβαίνω εφημερίδα.

Τη λεν Φουρκιώτικη φωνή
που γράφει όλα ωραία
κι αφού την ξεφυλλίζουμε
μαθαίνουμε τα νέα.

Τα νέα που 'ναι από το χωριό
την πονεμένη Φούρκα
εκεί που γεννηθήκαμε
και ζούσαμε στη Σούρλα.

Η ξενιτιά κι ο χωρισμός
τα δύο συμφωνούνε
χαρίσουν μάνες και παιδιά
στην ξενιτιά εζούνε.

Μας κράτησε η ξενιτιά
πολύ καιρό εδώ πέρα
θα ξαναρθούμε στο χωριό
μια όμορφη ημέρα.

Όπως το 'γραψες Κώστα μου
να 'ρθουν ξενιτεμένοι,
η πόρτα είναι ανοιχτή
και μάς, μας περιμένει.

Τα λόγια σου βρε Κώστα μου

έχουνε σημασία
διαβάσαμε πως τα 'γραψες
σ' ευχαριστώ με μία.

Έχω και μια αδερφή
με τ' όνομα Καλλιόπη
κι οι δυο μας λέμε ευχαριστώ
χαλάλι παν οι κόποι.

Κι όταν θα 'ρθουμε στο χωριό
από μακριά, απ' τα ξένα
να δώσουμε τα χέρια μας
στους φίλους μας και σένα.

Γεια σου Κώστα με πατριωτική
αγάπη και εκτίμηση.

(Σημ: Σπύρο με ιδιαίτερη συγκίνηση,
σε ευχαριστώ
για τα καλά σου λόγια.)

**ΣΤΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟ**

Θα τραβήξω μια σούρα
να μου φύγει η καψούρα
και θα κάνω ένα μεθύσι
ο Θεός να με βοηθήσει.

Για να πάω στην Ελλάδα
που 'ναι όλο νοστιμάδα
εκεί πάνω στο χωριό μου
είναι αξέχαστο δικό μου.

Για να πιω και να γλεντήσω
να χορέψω πωγωνίσιο
να κερνώ τα κλαρίνα
και να τα περνάω φίνα.

Να ανταμώσω πατριώτες
φιλαράκια μου Φουρκιώτες
και να δώσουμε τα χέρια
να μας φύγουν τα κινέρια.

Αλησμόνητο μου είναι
το επιθύμησα το λέω
σκέφτομαι το πατρικό μου
που 'ναι όμορφο σπουδαίο.

Με τον γέρο τον πατέρα
την γιαγιά μου και μητέρα
με τα αδέρφια μου τα δύο
που πηγαίναμε σχολείο.

Και τις δύο αδερφές μου
που 'ναι και μεγαλύτερές μουν
εις τη Σούρλα στην αυλή μας
και χαιρότανε η ψυχή μας.

Ήταν όμορφα τα βράδια
εκεί πάνω στα λιβάδια
κάναμε όλοι παρέα
τα περνούσαμε ωραία.

Το βραδάκι στην πλατεία
κάτω από την εκκλησία
πίναμε κανα ουζάκι
τρώγαμε ψητό αρνάκι.

Θέλω να 'ρθω πάλι πίσω
για να τα αντιμετωπίσω

τα παλιά να θυμηθούμε
με τους φίλους να τα πούμε.

Γιατί είμαστε Φουρκιώτες
όλοι φίλοι πατρώτες
κι όλοι μας να ιδωθούμε
τις ιδέες μας να πούμε.

Να τσουγκρίσουμε ποτήρια
μην χαλάσουμε χατίρια
να 'μαστε αγαπημένοι
μην βλεπόμαστε σαν ξένοι.

Να μας φύγουν τα φαρμάκια
και να πιούμε και ουζάκια
μπύρες, κόκκινο κρασάκι
και ψητό από κατσικάκι.

**ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ
Η ΑΝΟΙΞΗ**

Η άνοιξη μας ήρθε πια
θα 'ρθει το καλοκαίρι
και ο κόσμος ετοιμάζεται
να πάει σε άλλα μέρη.

Το καραβάνι της βλαχιάς
θα κάνει πια κονάκια
και θα βγει πάνω στα βουνά
στα πράσινα λιβάδια.

Να ροβολάν τα πρόβατα
τα άσπρα και τα μαύρα
και τα κουδούνια να χτυπούν
όλα αράδα-αράδα.

Και να γαβγίζουν τα σκυλιά
στην άκρη στο κοπάδι
και οι φωτιές να ανάβουνε
στις στάνες κάθε βράδυ.

Φεύγουν από τα χειμαδιά
στη φούρκα μας να πάνε
στη Φλιάμα και στον Αι Λια
όμορφα να περνάνε.

Να παν και στα λιβάδια μας
που 'ναι όμορφα και ωραία
κι αυτά να βόσκουν όμορφα
και να τα βρουν ωραία.

Και το καταμεσήμερο
στους ίσκιους να καθίσουν
και οι τσελιγκάδες οι τρανοί
στην Φούρκα να γυρίσουν.

Να βγουν στο μεσοχώρι μας
να πιουν κανα ουζάκι
και να τα πουν από κοντά
με πατριωτικό μεράκι.

Ε ρε και να 'μουνα και εγώ
να κάλεγα κλαρίνα
κι όλοι να στήσουμε χορό
και να περνάμε φίνα.

Μετά να ψήσουμε το αρνί¹
κεμπάλ και κοκορέτσι
και αν θα 'ρθουν τα κέφια μας
θα μπούμε και στο κέφι.

Σπύρος Ρέππας, Αμερική

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και νοσταλγία ξαναδιάβασα τις κρύες νύχτες του χειμώνα, το βιβλίο του αγαπητού μου φίλου, στην Αμερική, Ηλία Γ. Μουτσιούλη.

"Αξέχαστα παιδικά μου χρόνια στο χωριό"

Κοντά σου έζησα και θυμήθηκα. Ιωάννινα 1995.

Το οδοιπορικό του στην επιστροφή στην πατρίδα, ύστερα από ζεντιά 23 χρόνων, στο χωριό που έζησε και μεγάλωσε, που γέλασε, έκλαιψε, ένιωσε χαρές και λύπες, το χωριό που σημάδεψε και όποι του τη ζωή, η αγαπημένη του Φούρκα, θυμίζει τον Οδυσσέα που ξαναγυρίζει στην Ιθάκη του, ύστερα από τόσες και τόσες εμπειρίες στη φιλόξενη νέα του πατρίδα.

Απ' αυτό το ξαναγύρισμα του Ηλία, το "Νόστιμο ήμαρ" κάθε φορά θα δημοσιεύουμε και κάποιο απόσπασμα, που σίγουρα αγγίζει ευαισθητες χορδές όπων εκείνων που ζουν μακριά από την πατρίδα.

**Να 'σαι καλά Ηλία για τη συγκίνηση
που μου ξαναπρόσφερες.**

K.A.

...Η ανυπομονησία μου, σαν το σαράκι της φθοράς, μου έτρωγε τα σωματικά μου λαίμαργα. Επιτέλους, σε λίγες ακόμη ώρες, θα βρισκόμουν και πάλι κοντά του. Η αγωνία συγκλόνιζε βροντερά όλο το σώμα μου. Η χαρά μου ήταν ασυγκράτητη. Οι προσδοκίες μου σε λίγο θα γινόταν πραγματικότητα. Η ημέρα πήρε την κυριαρχία της στο σύμπαν και ήταν χαρωπή και πολύ υποσχετική.

Αναχωρήσαμε τελικά από τα Γιάννενα, με ενθουσιασμό και κρυφή χαρά. Η ξαδέλφη μου η Ζωτσα και ο ξαδέλφος μου ο Κωστούλας, είχαν κανονίσει για τη συγκοινωνία μας.

'Όταν αφήσαμε πίσω μας το ωραίο και πάντα φιλόξενο χωριό της Αγίας Παρασκευής, που για τους αγαπητούς κατοίκους πάντα τρέφω μα ιδιαίτερη συμπάθεια κι εκτίμηση μέσα μου, το αυτοκίνητο του Κωστούλα ανηφόριζε τον δημόσιο δρόμο, κεφάτο και γρήγορα λες κι αισθανόταν κι αυτό τον αισθηματικό μου αναβρασμό. Όσο πιο πολύ ανηφορίζαμε, τόσο πιο πολύ η αγωνία μου μεγάλωνε κι ήταν σχεδόν ανάμεικτη μ' ένα γερό καρδιοχτύπι που μου προκαλούσε κάπου-κάπου ένα θαυμόφραγμα στην καρδιά μου, και έπρεπε να ανασάνω βαθειά για να ξανάβω τη χαμένη μου αναπνοή. Και συνέχεια στο νου μου στριφογύριζε η σκέψη. Υστερά από 23 χρόνια, θα βρεθώ και πάλι στη φωλιά που γεννήθηκα. Στο ζεστό της κόρφο και τη ζεστή της στοργική αγκαλιά. Τι ωραία που αισθανόμουν και τι ωραία που ήταν η φύση ολόγυρα, καταπράσινη και χαμογελαστή.

Το αυτοκίνητο γύρισε μια στροφή και μπροστά μου είδα τη διακλάδωση, που την αναγνώρισα αμέσως. Άνοιξα τα μάτια μου διάπλατα, και πήρα μια βαθειά αναπνοή. Επιτέλους, φτάσαμε, ψιθύρισα σιγανά στον εαυτό μου.

Ξάδελφε, μου είπε ο Κωστούλας, φτάσαμε, διαταράσσοντας τις παιδικές μου αναμνήσεις, που άρχισαν να χοροπηδούν στη θύμησή μου.

Κούνησα μόνον το κεφάλι μου, γιατί ήμουν έτοιμος να ξεσπάσω σ' ένα σπαραχτικό κλάμα αν του μίλαγα, και δάγκωσα τα χελή μου να κρατηθώ.

Άπλωσα το αριστερό μου χέρι και το ακούμπησα απαλά, στο γόντο του ξαδερφού μου, που καθόταν δίπλα μου και οδηγούσε. Αυτός γύρισε το κεφάλι του και παρατήρησε το ταραγμένο μου πρόσωπο.

Τι είναι ξαδερφε; με ρώτησε με ανήσυχο ενδιαφέρον.

Περίμενα λίγο να αποπνίξω τη συγκίνησή μου, που είχε καταντήσει τώρα αχαλήνωτη και με τρεμάμενα χελή και κάποιες ανόρθωτες κλαψάρικες λέξεις του είπα:

—Ξά...δερφε... να στα...ματήσουμε λίγο στη ...δια..κλάδωση;

—Ναι, ξάδερφε, ασφαλώς θα σταματήσουμε, μου αποκρίθηκε με προθυμία κι ένα πλατύ ευχάριστο, αγαθό χαμόγελο έλαμψε στο πρόσωπό του, καθώς σταμάτησε το αυτοκίνητό του στο μέρος που επιθύμησα.

Βγήκαμε έξω απ' τ' αυτοκίνητο και περπατήσαμε λιγάκι. Κοιτούσα ολόγυρα την πράσινη φύση, τις πράσινες ψηλές οξυές, τους μικρούς λοφίσκους, τις χαμηλές πλαγιές, και τα μικρά πουλάκια που κρύβονταν αθόρυβα στις φυλλωσιές, ανακαλώντας πάντα στο καθένα τους το τόσο μακρινό, και ποθητό μου νεανικό χαμένο μου παρελθόν που τόσο ζωντανά, μένει βαθειά χαραγμένο στη θύμησή μου.

Ήταν ένα ευχάριστο ηλιόλουστο δειλινό, στις 18 του Ιούλη του 1990, που σαν αυτό δεν θυμάμαι κανένα άλλο στη ζωή μου, όταν ξαναπάτησα για πρώτη μου φορά, το πατρικό χώμα, το συλογήμένο και αξέχαστο αυτό χώμα, της Φούρκας, ύστερα από 23 ολόκληρα χρόνια. Τα ρίγη σκαρφάλωναν στο σώμα μου, σα διψασμένη πολύχωρη τριανταφυλλιά, και με τζινούσαν συνέχεια. Τα πόδια μου χοροπηδούσαν από μεθυσμένη χαρά, και τα πετραδάκια κάτω απ' τα παπούτσια μου βροντοφώναζαν τρελά κι εκστατικά: Καλώς ήρθες... Καλώς ήρθες...

Θεέ μου! τι απεργραπτή ευδαψονία ήταν αυτή που αισθάνθηκα.

ΗΛΙΑ Γ. ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗ

ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

KONTA TΟΥ ΠΑΛΙ ΕΖΗΣΑ ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΗΚΑ...



ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1991

Τι απεργραπτη χαρά και συγκίνηση! Τι ευχάριστη έκπληξη! Το πατρικό μου χώμα δεν με ξέχασε, μα με θυμήθηκε μονομιάς. Θέλησα τότε να φωνάξω δυνατά, με μια κραυγή αγαλλίασης, που θα έφτανε ως τα μεσούρανα, που θα έφτανε ακόμη και στον Σμόλικα, να γυρίσει το γέρικο κεφάλι του και να αφουγκρασθεί από περιέργεια κι έκπληξη μαζί, μα κοψότανε κι δεν θέλησα να τον ξυπνήσω. Συγκράτησα τον εαυτό μου και κατάπια την κραυγή αυτή, που έφτασε στα χελή μου βιαστική και απροσκάλεστη.

Μισή ώρα περίπου αργότερα, κατηφορίζαμε για το χωριό. Η αναταραχή που με γράπωσε ξαφνικά, μερικές στιγμές προηγουμένως, καλμάρισε λιγάκι. Ήρεμησα λίγο κι εγώ, μα πολύ συχνά αναστέναζα ακόμη βαθειά. Η τρεμούλα που με συγκλόνιζε αλύπτητα, όλο το πρωινό της μέρας αυτής, οπισθοχωρούσε σιγά-σιγά. Μόνον ένα μικρό, ελαφρό χτυποκάρδι, δεν θέλησε ακόμη να ησυχάσει.

Ημουν όμως σίγουρος, πως γρήγορα θα καταλάβαινε κι αυτός πως φτάσαμε τελικά στον προορισμό μας και θα σταματούσε ν' αγωνία με τον ξεχωριστό του αυτό τρόπο. Οι προσδοκίες μου και τα όνειρά μου απλώνονταν ολοφάνερα μπροστά μου. Βρισκόμουν τελικά στη «Γη της Επαγγελλας». Μια ζεστή απογευματινή αύρα, μου δρόσιζε το πρόσωπο χαϊδευτικά και την ένιωσα την αύρα αυτή, σαν ουράνιο μακάριο φιλί. Όπου κοιτούσα γύρω μου, η φυσική ομορφιά ήταν εκθαμβωτική. Τα μάτια μου δεν χότραιναν να κοιτάνε ολόγυρα και να αναγνωρίζουν και τις πέτρες ακόμη, κάθε μικρή πλαγιά, κάθε μικρό δεντράκι, και κάθε μικρό κέδρο που περιτριγυρίζόταν συντροφικά από την πρασινάδα της γης. Και η ανάμνησή μου με γύριζε πίσω χρόνια πολλά, τότε που...

Από την άκρη του δρόμου ένας κορυδαλός, ύψωσε φτερουγιστά το μικρό του σώμα, κατακόρυφα τσιτσιρίζοντας με τη δική του λαλιά καλώς ήλθες. Αχ, μικρό μου πουλάκι, να ξερες μόνο πόσο πολύ μ' ευχαρίστησες, μ' αυτό που μου είπες. Με τη φαντασία μου γύρισα πίσω χρόνια πολλά. Τότε, που το πιο πολύτιμο πράγμα, που είχα στην ιδιοκτησία μου, ήταν μια παλιοσφενδόνα, που τα λάσπιχα της κόβονταν συχνά, και τα έδενα πάλι μαζί, με μια δυνατή κλωστή, τα τρελά, δμορφα, αλησμόνητα αυτά χρόνια, που η μόνη μας φροντίδα ήταν να κυνηγάμε και να σκοτώνουμε τα πουλιά. Ο κορυδαλός συνέχιζε να υψώνει το σώμα του πιο ψηλά τσιτσιρίζοντας πιο μελωδικά. Τον ακολούθησα με τα μάτια μου στκωτά, έως ότου χάθηκε στα ύψη τ' ουρανού. Ένα πελώριο μαύρο πέπλο με κάλυψε ξαφνικά και μια θλιβερή σκέψη, συνέτριψε την ύπαρξή μου. Αισθάνθηκα τρομερά ένοχος! Αυτό με καλωσόριζε χαρωπά, ενώ εγώ, χρόνια πολλά ήμουν ο φανατικός εχθρός του....

Αυτοί που φεύγουν Παντελής Τσούμπανος

Πριν λίγους μήνες έφυγε από κοντά μας για πάντα ο Παντελής Τσούμπανος.

Γέννημα θρέμμα της Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας (Κεράσοβο) μεγάλωσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μετά από περιπλάνηση σε διάφορες πόλεις και χώρες, αναζητώντας πάντα το καλύτερο για τη ζωή του, εγκαταστάθηκε μόνιμα στα Γιάννινα όπου έπαιξε και μεγάλο ρόλο στον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Ο Παντελής όμως ήταν πάνω απ' όλα ο οραματιστής για ένα καλύτερο μέλλον της περιοχής μας, Κερασόβου, Φουρκας, Πουρνιάς, Μόλιστας και γενικά της περιοχής Κόνιτσας, ήταν τοπικιστής με την καλή έννοια, ήταν το άτομο το οποίο γνώριζε τους κατοίκους, την ιστορία κάθε οικισμού, κάθε χωριού,

Μπορούσε ο κάθε ένας συντοπίτης να καθίσει στο καφενείο, να συζητήσει μαζί του για το χωριό του, για τα γύρω χωριά, να ακούσει ιστορίες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα

κάθε χωριού και να φεύγει με τις καλύτερες αναμνήσεις και με περισσότερες γνώσεις.

Ο Παντελής ήταν και κάτι άλλο. Ήταν ο έμπορος που με το χαμόγελο πάντα βοηθούσε τους πελάτες του μαγαζιού του, είχες δεν είχες χρήματα στην τσέπη, σου έλεγε πάντα πάρε τα πράγματα (τα υλικά) και όταν θα έχεις έλα να πιούμε καφέ.

Ειδικά στο χωριό μου τη Φουρκα, το οποίο θεωρούσε το δεύτερο χωριό του, μετά το Κεράσοβο, καθότι τους γνώριζε όλους τους χωριανούς καλύτερα και από πολλούς Φουρκιώτες, εξυπηρέτησε τους κατοίκους αλλά και δωρεές έκανε στο Σύλλογο στην Κοινότητα κ.λ.

**Παντελή καλό σου ταξίδι!
Θα σε θυμόμαστε πάντα.**

Ο φίλος σου Κώστας Α. Μουτσιούλης.



Καυβεντούζες

ΤΡΙΣΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ

Έλαμπαν από χαρά και ευτυχία οι παππούδες Γιάννης και Ευγενία Γκριμότση στη βάπτιση του εγγονού τους στο χωριό.

Μάλιστα την ώρα που ακούστηκε "Και το όνομα αυτού Ιωάννης", η τρισευτυχισμένη γιαγιά Ευγενία δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυα που κυπούσαν στο πρόσωπό της.

Κι ο Κούσιος... μούσκεψε από τη χαρά του. Ευτυχώς είχε προβλέψει με το babylino. Να σας ζήσει με κάθε ευτυχία και χαρά!

Επικοινωνία βάλσαμο

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση ακούω τακτικά από το τηλέφωνο και μαθαίνω τα νέα τους από τη μακρινή Αυστραλία από το Σωκράτη Τόντη, τη Γερμανία από το Λευτέρη Σιώμο και την Αμερική από τον Γιώργο Κίτση και Ηλία Μουτσιούλη και τα συνάγραμματα του Σπύρου Ρέππα.

Είναι ένα βάλσαμο για όλους μας, αυτή η συγχρήνη επικοινωνία και οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν εκεί που δεθήκαμε με τη ζωή αλλά και με τους ανθρώπους της.

Σας ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά αγαπημένοι μας της ξενιτιάς.

Ευτυχισμένα νιόπαντρα

Παντρεύτηκαν το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Γιάννενα ο Αλέξανδρος Κακαράτζας με την κόρη του Γιώργου Σιούτα, (εγγονή του Νίκου

Βλιώρα) Λαμπρινή.

Στο γάμο που τελέστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια ήταν καλεσμένοι πλήθος κόσμου από συγγενείς και φίλους ενώ τα νιόπαντρα εντυπωσίασαν με την παρουσία τους. Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε γλέντι σε γνωστό κέντρο της περιοχής όπου ο χορός το γλέντι και το τραγούδι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στα ευτυχισμένα νιόπαντρα αλλά και τους τρισευτυχισμένους γονείς και παππούδες ευχόμαστε κάθε ευτυχία και γρήγορα να έχουν στην αγκαλιά, τους καρπούς της ευτυχίας τους.

Σε ευχαριστούμε Πόπη Γάκη

Σε ευχαριστούμε πολύ Πόπη και εσένα αλλά και τον συζυγό σου αγαπητό μας Δημήτρη για τις ουσιαστικές και εποικοδομητικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις σας για θέματα του χωριού μας. Όπως σας ευχαριστούμε και για τη συνεργασία σας με τη φωνή μας, με τις φωτογραφίες που μας στείλατε. Η αγάπη σας για το χωριό που επισκέπτεστε συχνά και το ενδιαφέρον σας για αυτό, όπως και το ενδιαφέρον σας για το Σύλλογο μας, μας συγκινεί ιδιαίτερα!

Να είστε πάντα καλά!

ΟΤΑΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ, ΔΕΝ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΜΕ

Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Λάθη έγιναν και γίνονται πολλά. Και στο Σύλλογο. Και στην Κοινότητα. Και τώρα. Και... χθες. Και... προχθές. Εξάλλου λάθη δεν κάνουν όσοι βρίσκονται εις τας αιωνίους μονάς. Και τα λάθη και τα επισημάνουμε και τα διορθώνουμε, χωρίς όμως γκρίνιες. Γιατί τώρα είμαστε στον αγώνα. Τώρα... πολεμάμε για να σώσουμε το Σύλλογο και το χωριό. Κι όταν πολεμάμε, δεν γκρινιάζουμε.

Πάμε μπροστά. Μετά, όλα θα τα βρούμε. Τώρα πρωτεύει ο Σύλλογος και το χωριό.

K.A.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΩΛΑΣ Οικονομολόγος

Προετοιμασία μαθητών
Γ' Λυκείου στις:
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
Φ. Τζαβέλλα 3, Ιωάννινα
ΚΙΝ.: 6942916287
E-MAIL: serlol@hotmail.com

Κων/νος Μπακογιάννης, MD

Αγγειοχειρουργός | Αγγειολόγος
Εδικευμένος στην Ενδαγγειακή Χειρουργική
RPA Hospital, University of Sydney, Australia

Ιστρείο:
Λεωφ. Κηφισίας 39
115 23 Αθήνα
(παραπλέυρως Ξεν. President)

T: 211 40 19 800
F: 210 69 29 326
K: 694 59 00 087
bakogianni@yahoocom.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ. ΛΩΛΑ

Οικονομολόγος
Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φ. Τζαβέλλα 3Α, Ιωάννινα
ΤΗΛ.: 2651307991, ΚΙΝ.: 6942520060, E-MAIL: evlo@hotmail.gr

Alexios Hotel



Τηλέφωνο κρατήσεων: 26510 32070
Τηλ: 26510 24003 (10 γραμμές), Φαξ: 26510 32071
Καραϊσκάκη & Πουκεβή 14, ΤΚ 45444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
www.alexios.gr, e-mail: info@alexios.gr

Αναπολώντας το χθες...

Κιτρινισμένες φωτογραφίες, που τις πάλιωσε ο χρόνος. Αναμνήσεις τυπωμένες στο χαρτί, αλλά και στην καρδιά.

Φωτογραφίες, που μας υποχρεώνουν να κοιτάζουμε τους ανθρώπους μας, πριν γείρουν από το βάρος του χρόνου. Πριν μάθουν, ποιό θα είναι «το τέλος τους»!!!



Παλιά φωτογραφία με τις οικογένειες των αδερφών Αχιλλέα και Δημήτρη Γάκη.
(από το αρχείο της Πόπης Γάκη - Παπαναστασίου)



Φωτογραφία του Γούλα Εξάρχου όπου φαίνεται ο αγαπητός του φίλος Γιώργος Νασίκας με τον οποίο τριγυρνούσε όλα τα βουνά του χωριού.



Γεώργιος Μουτσιούλης



Ο Αχιλλέας Γάκης
Από το αρχείο της Margaret Masson Hardie Hasluck. (γεωγράφος)
φωτογραφίες 1920-1930 από την ζωή των Βλάχων



Ο Σωτήρης Γ. Κίτσης πηγαίνει το κοριτσάκι του στο σχολείο το 1968 με τα χιόνια.
(φωτό: Γούλας)



Ο Σπύρος Ρέππας μας θυμίζει παλιό Φουρκιώτικο γάμο.

Πριν και μετά.

Μέσα από τις φωτογραφίες κάνουμε έναν απολογισμό ζωής.
Τι άλλαξε μέσα στο χρόνο, τι έμεινε ίδιο και τι ξάθηκε για πάντα.



Από το γάμο της Αγορίτσας Γάκη όταν έρχεται νύφη από τη Σαμαρίνα στη Φούρκα.
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Ρωμιό.
(από το αρχείο της Πόπης Γάκη-Παπαναστασίου)



Αφροδίτη Κ.
Παπαγεωργίου



Γεώργιος και Νίτσα Φασέκη



Έτος 1935. Μαθητές σχολείου Φούρκας

Διακρίνονται μεταξύ των άλλων οι δάσκαλοι: Γ.Παπακώστας, Μάχη, Νίκος Τζιμφράγκας, Ουρανία και οι μαθητές Γούλας Εξάρχου, Μόρφω εξάρχου, Στέργιος Γκριμότσης, Αλκιβιάδης Μουτσιούλης Νίκη Μουτσιούλη, Ευγενία Νασίκα, Νίκος Αχ. Γιώτας, Γιάννης Γιώτας, Σωκράτης Τόντης, Βασίλης Πάπαρης, Γιώργος Κ. Κίτσης κ.α. που δεν αναγνωρίζουμε. (φωτό: Γούλας)



Στη σύνταξη ο παπά Κώστας

Τα χαρτιά του για σύνταξη, για λόγους υγείας, υπέβαλε ο σεβαστός μας παπά Κώστας.

Ο παπά Κώστας, που καθ' όλη την πορεία της ιεροσύνης του σημάδεψε και την πορεία του χωριού μας, που είχε την τύχη να έχει το δικό του παπά, θα πείψει σε όλους μας, αφού ήταν εκείνος, που και με τη φυσική αλλά και με την πνευματική του παρουσία, βοήθησε τα μέγιστα το χωριό μας.

Κράτησε, όλο αυτό τον καιρό, την εκκλησία μας ανοιχτή και την καμπάνα σε χαρές και λύπες να τονώνει τη ζωή του χωριού μας.

Ευχόμαστε, στο σεβαστό μας παπά Κώστα, ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη, να χαρεί τη σύνταξή του, και είμαστε βέβαιοι, ότι, όταν και όπου χρειάζεται, θα εξακολουθεί να κρατάει την εκκλησία μας ανοιχτή, έστω και συνταξιούχος.

"Βροχή" οι κατασχέσεις των κτηνοτρόφων μας

Χωρίς καμία προειδοποίηση, άρχισαν αρχές της Άνοιξης οι κατασχέσεις τραπεζικών πογαριασμών αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας.

Δάνεια, που έρχονται από το παρελθόν από την Αγροτική Τράπεζα, αλλά και από τις οφειλές των κτηνοτρόφων μας προς το Δημόσιο, λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης, έχουν ως αποτέλεσμα να αδειάζουν και να μποδενίζονται οι πενιχροί τους τραπεζικοί πογαριασμοί.

Και το χειρότερο είναι, όπως μαθαίνουμε, ότι γίνεται κατάσχεση ακόμα και στις επιδοτήσεις, όπως είναι η ενιαία ενίσχυση. Και αυτό παρότι οι επιδοτήσεις έχουν ακατάσχετο.

Κατ' ευθείαν για το γκρεμό οδηγούν και τους κτηνοτρόφους μας αλλά και την κτηνοτροφία.

ΤΑΜΙΑΣ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Κι έχουμε και τον Ταμία του Συλλόγου μας, να ψάχνει να βρει το λάθος του, μισό Ευρώ, για να μη ζημιώθει ο Σύλλογος. Και να τρέχει, να λύσει οικο-

νομικές εκκρεμότητες, όπως δεν θα τρέχει για το σπίτι του. Και σκέφτομαι πολλές φορές, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ποιος θα αντικαταστήσει το Γιάννη; (σε χρόνο-διάθεση-τυπικότητα-λεπτομέρεια).

Δεν πέω. Ουδείς αναντικατάστατος. Οι αναντικατάστατοι είναι στον Αι Θανάση. Όμως στη σημερινή εποχή, που δύσκολα τρέχει κάποιος για τα κοινά, και μάλιστα, όταν μπλέκεται "με παράδεις", θα πρέπει από τώρα, στο Σύλλογο να μας απασχολήσει η διάδοχη κατάσταση με νέα παιδιά με όρεξη και γνώση.

Και εδώ στα Γιάννενα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά.

(Σημ.: Οι παπιότεροι στο Σύλλογο θυμόμαστε τον Ηλία Κίτση, που σαν Ταμίας είχε αφήσει εποχή, με την εκνευριστική του τυπικότητα στη λεπτομέρεια εξόδων-εσόδων.)

ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ Η ΚΡΙΤΙΚΗ

Αμάν, με κείνους που τα πένε και τα βάζουν με όσους είχαν εξουσία. Τα πένε και τα βάζουν όμως,

όταν φύγουν απ' την εξουσία.

Ενώ, όσο καιρό κατείχαν αξιώματα, δεν μιλούσαν, και ήταν κότες... λυράτες.

Γιατί δεν άνοιγαν το στοματάκι τους, να τα πουν τότε, ώστε και να διορθωθούν κάποια πράγματα, και να προληφθούν δυσοισμίες;

Καλό είναι να τα λέτε κύριοι, αλλά στην ώρα τους.

ΤΗΝ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΗ ΦΩΤΟ

ΣΤΗ ΦΟΡΑ;

Καλά πήγες στο χωριό με το μπχανάκι Γούλα, για τη βάπτιση του μικρού Ιωάννη Γκριμότση, όμως στο γύρισμα την πλήρωσες για τα καλά με τη βροχή που σε καταμούσκεψε.

Κι ευτυχώς που είχες γύρισμα στην Κόνιτσα, στα ανίψια σου, όπου στέγνωσες για τα καλά.

Όμως με αυτό το κοντό παντελονάκι που φόρεσες και που σε στένευε, για να στεγνώσεις το παντελόνι και την αθλητική φανέλα μέχρι τον ομφαλό, για να στεγνώσεις το πουκάμισο, σαν τζόβενο αθλητής μου φάντηκες.

Τώρα την δημοσιεύεις τη φωτογραφία, που μου 'στειλαν τα σαϊνιά, ή όχι; Ιδού η απορία.

Να 'σαι πάντα καλά, Γούλα!

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

Ρε φίλε Ζήση,

με δύο οκάδες μουστάκια και ν' αλλάζεις babylino στο εγγονάκι σου, και μάλιστα με επιδεξιότητα και μαεστρία που πολλές μαμάδες θα ζήλευαν, ούτε που το περίμενε κανείς.

Κι όχι τίποτε άλλο, χαλάς και την πιάτσα.

ΟΛΗ Η ΖΩΗ μας κυλούσε ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΑ

Επιμένουμε. Είμαστε τυχεροί σα χωριό, που έχουμε το δικό μας παπά, το σεβαστό μας παπά Κώστα. Και που χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας μας κάθε μέρα.

Γι' αυτό και θεωρούμε, ευηνογύα για το χωριό μας, να συνεχίσει να έχει δικό μας παπά, και μετά τη συνταξιοδότηση του παπά Κώστα.

Ξέρετε τι ήταν η καμπάνα, ιδιαίτερα για τους παπιότερους; Όλη η ζωή τους, με την καμπάνα κυλούσε. Θες χαρά, θες γάμος, θες πανηγύρι, θηλίψη, πένθος, φωτιά, κίνδυνος, μάζωξη του χωριού στην πλατεία, όλα με την καμπάνα σημαίνονταν.

Γι' αυτό, ας βοηθήσει ο Θεός να μη σιγήσει και στο μέλλον η καμπάνα του χωριού.

ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΗΣΕΙ

Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και στον Πρ. Πρόεδρο του Συλλόγου μας, Γούλα. Που πρέπει να καταλαβαίνει πια ότι γέρασε. Αφού τα κεριά κοστίζουν περισσότερο από την τούρτα.

Αυτοί που μπορούν κάνουν.

Αυτοί που δεν μπορούν κρίνουν.

K.A.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Φουρκιωτών Ιωαννίνων.

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Μουτσιούλης

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

Συνδρομές-Συνεργασίες στη Διεύθυνση του Γραμματέα του Συλλόγου κ. Κώστα Αναστασίου

Ευεργετών 3, Ιωαννίνα 45333

Τηλ: 2651022655
6977568045

e-mail: kanastas1@hotmail.com

Επιμέλεια-Μονταζ-εκτύπωση
Π.Μπούρης - Π. Στράτος

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων τηλ.: 26515 53081 - 6948437943

Η Εστιμερίδα που υρατάσ εσα χέρια εσου Φουρκιώτη είναι και θα πρέπει να είναι το βήμα διων των απανταχού Φουρκιώτων.

Μέσα από αυτή θα ενημερωνόμαστε, θα διευδικαιώμεθε, θα προσελνουμε.

Η ΦΩΝΗ μας είναι δική εσου ΦΩΝΗ.