

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΟΥΚΟΣ

Η ζωη μου
στους
παιδικους σταθμους

(Αλβανια - Ρουμανια • 1947 - 1956)



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη 1983

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΟΥΚΟΣ



Η ζωη μου
στους

παιδικους σταθμους

(Αλβανια - Ρουμανια • 1947 - 1956)



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη 1983

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

Νοέμβριος 1983

· Επιμέλεια - Έξωφυλλο: Μαρία Ταλατά - Καμπαγιαννάκη
Φωτοστοιχειοθεσία: Σοφία Μελίτση
· Εκτύπωσι – Βιβλιοδεσία

"ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ", Αθ. Τσιαρτσιάνης και ΣΙΑ
Στρ. Μπραντούνα 3 – τηλ. 523.750 – Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ζωή τών παιδιών τής Έλλαδας, που έζησαν και μορφώθηκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες, είναι έλαχιστα γνωστή στόν Έλληνικό λαό. Γι' αύτό και καταπιάστηκα νά γράψω γιά τά χρόνια που πέρασα – μαζί με τ' άλλα Έλληνόπουλα – στούς διάφορους Παιδικούς Σταθμούς, στις Έπαγγελματικές Σχολές και τά Γυμνάσια στήν Αλβανία και Ρουμανία. Μέχρι σήμερα, αύτό είναι τό πρώτο βιβλίο που γράφηκε άπό κάποιον που πέρασε τά παιδικά του χρόνια μακριά άπό τήν Πατρίδα, σάν πολιτικός πρόσφυγας.

Η ζωή τών 28.000 παιδιών, που βρεθήκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες, δὲν ήταν ή ίδια άπό χώρα σέ χώρα, ούτε άπό Σταθμό σέ Σταθμό. Στή Ρουμανία φερ' είπειν, τήν εύθυνη γιά τή μόρφωσή μας τήν είχε ή Ε.ΒΟ.Π. (Έλληνική Βοήθεια Παιδιού), ένώ στις άλλες χώρες ύπεύθυνο ήταν τό Υπουργείο Παιδείας κάθε χώρας. Η Ε.ΒΟ.Π. έκει έπαζε δευτερεύοντα ρόλο. Στούς Παιδικούς Σταθμούς πάλι, ή διαβίωση έξαρτιόταν κατά πολύ άπό τά πρόσωπα που είχαν άναλάβει τά καθήκοντα τού παιδαγωγού.

Όλα τά πρόσωπα, τών όποιων ὁ ρόλος ήταν θετικός, τά άναφέρω μέ όλόκληρο τό όνοματεπώνυμό τους, ή μέ τό μικρό όνομα, όταν δὲν θυμάμαι τό έπώνυμο. Όλους έκείνους που είχαν άρνητική δράση, τούς γράφω μέ τό μικρό τους όνομα ή μέ τήν θέση που είχαν. Κι αύτό γιατί δὲν είναι μέσα στούς σκοπούς μου, ή άναμόχλευση παλιών άντιθέσεων. Άλλωστε, σέ τέτοιες περιπτώσεις, τά δευτερεύοντα πρόσωπα δὲν φέρουν άκέραια τήν εύθυνη, άφού είχαν προϊστάμενους, άρμόδιους γιά νά τά έλεγξουν. Ισως, άκόμη, και μέ τή πάροδο τόσων έτών, νά άλλαξαν κι άλλοιώς νά σκέφτονται σήμερα.

Τό όλο λάθος στήν έκπαιδευσή μας, ήταν – όπως γρά-

φω μέ λεπτομέρειες – ότι δέν ύπήρχε είδικευμένο προσωπικό. Και όταν, μέ μεγάλες δυσκολίες, έκπαιδεύτηκαν όρισμένοι γιά παιδαγωγοί στό Φροντιστήριο τής Σκόδρας, δέν πρόφθασαν καλά - καλά νά διδάξουν, γιατί τούς έπιστράτευσαν στό βουνό.

Στούς διαλόγους πού παραθέτω, μπορεί κάποια λέξη νά μήν έχει άποδοθεί μέ άκριβεια. Ή μνήμη μετά άπό 22 χρόνια περίπου, δέν βοηθά τόσο πολύ. Άλλα βεβαιώνω πώς τό ούσιαστικό τους περιεχόμενο, είναι πέρα γιά πέρα άληθινό.

Τά γεγονότα πού άναφέρονται συνέβησαν στά χρόνια 1947 ώς 1956. Τό πιό σημαντικό γιά τά παιδιά ήταν ότι όλόκληρη δεκαετία, έζησαν μακριά άπό τούς γονείς τους. Συνήθως, σέ μιά χώρα ήσαν τά παιδιά και σ' άλλη οι γονείς τους. Αυτή είναι και ή μεγάλη διαμαρτυρία μου – άς τήν πώ έτσι – γιά τό τρόπο πού μεταχειρίστηκε ή 'Οργάνωση σ' αύτό τό θέμα.

Συγχρόνως όμως είναι και ή εύκαιρια νά διατυπώσω ένα μεγάλο εύχαριστώ, στίς φιλόξενες χώρες πού μάς δέχτηκαν και σ' άσους άπό τούς Έλληνες έκπαιδευτικούς ένδιαφέρθηκαν γιά νά διδάξουν στά παιδιά τής Ελλάδας τήν γλώσσα, τήν ιστορία και γεωγραφία τού τόπου μας γιά νά γίνουν σήμερα χρήσιμοι άνθρωποι.

Εύχαριστώ έπίσης έκείνους πού μέ βοήθησαν στή συγγραφή αύτού τού βιβλίου.

Γιώργος Σδούκος
Όστραβα, 1 Αύγουστου 1970

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλές φορές σκέφτηκα νά γράψω γιά τήν παιδική μου ζωή. Σήμερα, πού βρίσκομαι άρρωστος στό νοσοκομείο τού Βιτκοβίτσε τής Όστραβας, παρακαλώ πότε νά τελειώσει ή καθημερινή έξέταση τού γιατρού, γιά νά συνεχίσω τό γράψιμό μου.

Δέν είμαι συγγραφέας, άλλα μέ τά λίγα έλληνικά πού ξέρω, άρχιζω και γράφω τή ζωή μου.

Είμαι ένα από τά τριάντα χιλιάδες έλληνόπουλα, πού βρεθήκαμε στίς σοσιαλιστικές χώρες. Αύτά πού γράφω, είναι όλα άλήθεια, από τό άλφα ώς τό ώμέγα. Νά μού κοπεί τό χέρι άν γράφω κανένα ψέμα. Νομίζω ότι είναι ύποχρέωσή μου νά γράψω τήν άλήθεια, όσο πικρή κι άν είναι αύτή.

Άφού μιά μέρα θά βγει στό φώς, γιατί νά μή βγει από σήμερα;

Γεννήθηκα στό χωριό Λυκόρραχη τής Κόνιτσας στήν Ήπειρο, από άγροτική και πολυάριθμη οίκογένεια. Η μητέρα μου άποχτησε έντεκα παιδιά. Ζούνε όκτω. Τέσσερα άγόρια και τέσσερα κορίτσια. Τό όνομά της Μαλαματή. από τό χωριό Λαγκαδά τής Ήπειρου. Έγώ είμαι τό έκτο στή σειρά. Γιώργο μέ βάπτισε ή νουνά μου. Στό σπίτι μας έγινε μεγάλη χαρά πού ήρθε στόν κόσμο ένα άγόρι. Οι άντρες στό σόϊ μας ρίχνανε ντουφεκιές απ' τή χαρά τους όλη μέρα. Έτσι ήτανε στόν τόπο μας. Όταν γενιότανε άγόρια, ύπήρχε μεγάλη χαρά. Όταν άποχτιούνταν κορίτσια, κλαίγανε οι μάνες, γιά τή ζωή πού τά περίμενε.

Ο πατέρας μου λεγόταν Χρίστος, παιδί τού Θανάση μέ τό κλέφτικό του Άνδρονικος. Όλοι έτσι τόν ξέρανε. Στά νειάτα του ήτανε σωστό παλληκάρι. Ήτανε περήφα-

νος, πού όλο τό γένος του, πάπου πρός πάπου, ήσαν πολεμιστές κατά τών Τούρκων. Τό γκρά δέν τό άφησε άπό τήν πλάτη του ποτές. Μιά φορά πού πήγε στά Γιάννινα, έκει πού τόν χαιρετούσανε οι γνωστοί, "τί κάνεις Ἀντρόνικε", πετάχτηκε ένας και λέει: "τί τόν λέτε Ἀνδρόνικο, άφού Θανάσης λέγεται", κι ένας άγας τού άπαντάει: "Θανάσηδες ύπαρχουν πολλοί στήν Ἑλλάδα, Ἀνδρόνικος είναι ένας και βρίσκεται στήν Λούπσκα (έτσι λεγότανε τό χωριό μας μέ τό παλιό). Αύτός έκανε τόν Κιανίμπ Μπέη νά τρέμει σάν ψάρι κάτω άπό τά πόδια του, ντροπιάζοντάς τον σ' όλη τήν ἀρβανιτιά".

Ο Κιανίμπ Μπέη, ήταν ό μεγαλύτερος τύρρανος στήν Βόρεια Ἕπειρο. Ήθελε νά μοιάσει τόν Ἀλή Πασά. Ἀλλά σέ μιά σύγκρουση, ό παπούς μου τού πήρε τό όπλο. Μεγάλη ντροπή γιά τήν ἀρβανιτιά. Μετά ἀπ' αύτό οι Ἀρβανίτες λέγανε, αύτό τό Λούπσκα βγάζει παληκάρια. Γιά νά γλυτώσει ό παπούς από τήν εκδίκηση τού Κιανίμπ Μπέη, έφυγε γιά δέκα χρόνια στήν Ἀμερική, γιά νάρθει νά πεθάνει στήν ἐλεύθερη πατρίδα του, τό 1945, άφού χαροπάλεψε γιά 41 μέρες.

Είχε δυό άγόρια. Τό Νικόλαο και τόν Χρίστο, και τέσσερα κορίτσια. Ο Νικόλαος πέθανε στήν Κατοχή από τήν πείνα. Ο Χρίστος, ό πατέρας μου, δούλεψε σκληρά μέ τούς μαστόρους γιά νά παντρέψει τίς άδελφές του.

Πριν από τόν πόλεμο ζούσαμε καλά. Λέγανε οι χωριανοί, "πώς νά μή ζή καλά ό Χρίστος, τέσσερα μουλάρια ξεφορτώνανε στό σπίτι του".

Ηρθε ό πόλεμος τού 1940, ή φτώχεια μπήκε από τίς πόρτες και από τά παράθυρα στό σπίτι μας. Τά μουλάρια έπιτάχτηκαν, τά ζώα ψοφούσανε τό ένα ύστερα από τό άλλο, ή οίκογένεια πολυάριθμη, μά πολλά μέλη της σέ μικρή ήλικια.

Ο πατέρας μου μπήκε στόν άγώνα κατά τού καταχτητή σέ μιά από τίς πολλές μάχες, πού έγιναν στήν περιοχή. Τήν 1η τού Νοέμβρη τού 1940, μιά Ιταλική φάλαγγα χωρίς καμμιά προφύλαξη κατευθυνόταν από τό χωριό μου

πρός τό Κάντσικο. Ὁ Ἰλαρχος Γεωργιάδης μέ τούς ἀνιχνευτές του ἀνάφερε στὸν ἀντισυνταγματάρχη Μεσίρη πού είχε τούς ἀνδρες του στὸν Αὔχένα Πριάσωπου. Αὐτός διέταξε ἐπίθεση. Οι Ἰταλοὶ αἰφνιδιάσθηκαν καὶ σὲ λίγες στιγμές ὄλοκληρη ἡ φάλαγγα ἐτρεχε πανικόβλητη μέ μεγάλες ἀπώλειες.

Οσοι γλύτωσαν κρύφτηκαν στὸν οἰκισμὸ τῆς Λυκοράχης, τό χωριό μου, ὅπου μετέτρεψαν τὰ σπίτια σὲ μικρὰ φρούρια. Τό ἐπιτελείο τῆς Ἰταλικής φάλαγγας ἔγκαταστάθηκε στὸ σπίτι τού Χρήστου Τρούλια καὶ ἀπὸ κεὶ ἐδινε τίς διαταγές του.

Ἐνώ ἡ μάχη συνεχιζόταν μέσα στούς δρόμους τού χωριού καὶ στίς αύλες τῶν σπιτιών — στήν δική μας αὐλή σκοτώθηκαν δυὸ Ἰταλοὶ, καὶ ὁ παπούς μέ πήρε ἀπό τό χέρι καὶ βγήκαμε ἐξω γιά νὰ δούμε ἀπὸ κοντά τή νίκη τῶν δικών μας — οἱ ἀξιωματικοὶ τού Μεσίρη ἀποφάσισαν νὰ στείλουν κάποιον πολίτη στό Ἰταλικό ἐπιτελείο γιά νὰ πείσει τούς Ἰταλούς νὰ παραδοθούν.

Αὐτή τήν ἀποστολή τήν ἀνέλαβε ὁ Χρήστος Ἀθανασίου Σδούκος — ὁ πατέρας μου — πού τράβηξε γιά τό ἐπιτελείο τού ἔχθρου, περνώντας ἀνάμεσα στίς ριπές τῶν πολυβόλων ἀσηφώντας τόν κίνδυνο.

Μπήκε στό σπίτι καὶ είπε στούς Ἰταλούς νὰ παραδοθούν γιατί είναι περικυκλωμένοι ἀπὸ παντού. Αύτοὶ ἀρνήθηκαν νὰ συζητήσουν τέτοιο πράγμα.

Τότε, ὥμως, ἀκούστηκαν οἱ φωνές τῶν Ἐλλήνων στρατιωτῶν πού φώναζαν στὸν πατέρα μου: "Χρήστο, μήν τούς παρακαλάς. Βγές ἐξω νὰ τούς ἀνατινάξουμε στόν ἀέρα. Ὁ πατέρας μου ἔκανε νὰ φύγει, ἀλλά τόν σταμάτησε ὁ Ἰταλός Μέραρχος. Τού ἐδωσε ἑνα ἀσπρόπανι, δεμένο σ' ἑνα ξύλο, καὶ τού ζήτησε νὰ τούς ὀδηγήσῃ στούς Ἐλληνες ἀξιωματικούς. Αὐτό τό τόνισε πολλές φορές: "στούς ἀξιωματικούς σας, ὥχι στούς στρατιώτες". Φαίνεται είχε φοβηθεί ἀπὸ τήν ἀπειλή τῶν στρατιωτῶν νὰ τινάξουν στόν ἀέρα τό σπίτι τού Τρούλια πού ἤταν τό Ἰταλικό ἐπιτελείο.

Έτσι, κατά τίς 5 τό απόγευμα, μπροστά ό πατέρας, και πίσω του τό ιταλικό έπιτελείο και 100 περίπου στρατιώτες, έφθασαν στίς Έλληνικές θέσεις. Ο διοικητής του 5ου Λόχου, Δημήτριος Λαμπράκης, παρέλαβε τούς αιχμαλώτους, μαζί μέ 180 ζώα και άφθονο πολεμικό ύλικό.

Οι άπωλειες τού έχθρού ήσαν μεγάλες. Από τούς δικούς μας είχαμε λίγους τραυματισμούς στρατιωτών και ένα νεκρό χωριανό μας, τόν Νούτσο.

Αύτή ήταν ή πρώτη μάχη πού έδωσε ό Στρατός μας μέ τούς Ίταλούς και ή νίκη γέμισε χαρά τούς χωριανούς πού βγήκαν χαρούμενοι στούς δρόμους. Φούντωσαν κι οι έλπιδες γιά τήν όλοκληρωτική νίκη τού Στρατού μας. Οι έφημεριδες τότε είχαν γράψει γιά τόν πατέρα μου.

Τήν δεύτερη φορά πού ξαναμπήκανε οι Ίταλοί στό χωριό, οι χωριανοί είδαν κι έπαθαν. Οι Καραμπινιέρηδες, μέ μεγάλη βαρβαρότητα, πιάνανε τούς άνδρες και τούς δένανε έναν - έναν - μέ τήν αιτιολογία ότι κρύβανε όπλα - τούς κρεμάγανε στό σχολειό και τούς χτυπούσανε άλυπητα. Τόν πατέρα μου τόν δώσανε τέτοιο ξύλο, πού δέν μπορούσε νά σηκωθεί άπό τό στρώμα τρείς μήνες. Μέ τό ξύλο και τούς σκοτωμούς, οι Ίταλοί θέλανε νά έκδικηθούν γιά τή νιτροπή πού πάθανε απ' τόν θρυλικό Έλληνικό στρατό στ' Αλβανικά βουνά, πού έδειξε στά μάτια όλου τού κόσμου, ότι ένας μικρός λαός μπορεί νά τσαλαπατήσει μιά αύτοκρατορία όλόκληρη, δίνοντας τό σύνθημα στούς ύποδουλωμένους λαούς τής Εύρωπης, νά ξεφύγουν άπό τή σκλαβιά.

Στήν Κατοχή δούλεψε ό πατέρας μου σάν μέλος τού ΚΚΕ, περιφερειακός τού ΕΑΜ και Πρόεδρος τής Κοινότητας τού χωριού. Μαζί μέ τόν Παναγιώτη όργανωσαν και καθοδήγησαν τήν άντισταση στό χωριό μας. Έδωσαν τρείς μάχες μέ τούς Γερμανούς οι Λυκορραχίτες, ένωμένοι κι άγαπημένοι. Τά δώσανε όλα γιά τήν τελική νίκη τού λαϊκού στρατού. Οι έπονίτες τού χωριού έμψυχώνανε τόν κόσμο μέ έκπολιτιστικές έκδηλωσεις, πού κάνανε κάθε τόσο στήν πλατεία τού χωριού.

· Ήταν μέρες όλόκληρες πού δέν βλέπαμε τόν πατέρα μας στό σπίτι. Πήγαινε σέ διάφορες άποστολές πού τόν έστελνε τό ΕΑΜ. · Ο πατέρας μου πίστευε ότι θά άλλάξει ή τύχη τής Έλλάδας άμα νικούσε ό λαϊκός στρατός, γι αύτό και πάλευε μέ όλες του τίς δυνάμεις. "Τώρα Ματούλου, έλεγε στή μητέρα μου, πού θά τελειώσει ό πόλεμος, θά ζήσουμε καλά, θά βάλουμε τή σειρά μας".

· Έτσι σκεφτότανε ό κάθε Έλληνας. Μετά τή συμφωνία όμως τής Βάρκιζας, όλα αύτά τά όνειρα γιά τόν πατέρα μου πήγαν χαμένα. Δέν γνώρισε άπό τότε σπίτι και μαλακό στρώμα. Κρυβότανε στά καραούλια. Τόν κατηγορούσαν ότι ήτανε κομμουνιστής, και οι κομμουνιστές πού σήκωσαν τόσο βάρος στήν κατοχή, άρχισαν νά κυνηγούνται μέ τήν φωτιά και τό σίδηρο, σάν έγκληματίες τού κράτους. Κάθε μέρα τού πηγαίναμε, μαζί μέ τή γιαγιά μου, τροφή στό λημέρι του.

· Υστερα άπό λίγο, έπικηρύχτηκε μέ 500 χιλιάδες. · Ή έντολή ήταν νά έκτελεστεί έπι τόπου, είτε παραδοθεί είτε όχι. · Εμφύλιος σπαραγμός κατατάραξε τήν Έλλάδα απ' άκρου σ' άκρη και πιό πολύ τήν περιοχή μας, πού έγινε και τό θέατρο τού πολέμου. Τά ψηλά βουνά τού χωριού μας τά είχανε οι καπετανέοι αντάρτες Γιανούλης, Ζιτράβος, Μπλιγούρας, Διαμαντής. Τήν ποταμιά τήν είχε ό έθνικός στρατός. Οι Λυκορραχίτες ήτανε κλεισμένοι στό χωριό τους και τραβούσανε τά δεινά τού πολέμου.

Τή μιά μέρα μπαίνανε οι άντάρτες στό χωριό και κυνηγούσανε τούς δεξιούς και τήν άλλη μπαίνανε οι μπουραντάδες κυνηγώντας τούς άριστερούς. Τό Μάρτη τού 1946 πιάσανε τήν άδερφή μου Διαμάντω, μέ άλλους τέσσερις, και τή στείλανε φυλακή στά Γιάνενα.

Κάθε τόσο τά άεροπλάνα γέμιζαν τά βουνά μέ προκηρύξεις, μέ προπαγανδιστικό ύλικό, καλώντας τούς άντάρτες νά παραδοθούν. "Παρασυρόμενα άδέλφια παραδοθείτε, γιατί θά σκοτωθείτε". · Από τήν άλλη μεριά οι άντάρτες άπαντούσαν "τά όπλα μας δέν τά παραδίνουμε, άν δέν δούμε τήν Έλλάδα έλευθερη".

Οι πιό πολλοί άντάρτες φορούσανε τσαρούχια, άλλοι είχανε στρατιωτικές χλαίνες άλλοι δέν είχανε, μερικοί κρεμούσαν τά όπλα τους στήν ράχη με σπάγγο. Κάθε τόσο πού κατεβαίνανε στό χωριό μας, οι χωριανοί τούς δίνανε άπό ένα καρβέλι ψωμί. Οι πιό πολλοί απ' τούς άντάρτες ήτανε άγωνιστές τής Έθνικής Αντίστασης, κυνηγημένοι ύστερα άπό τή συμφωνία τής Βάρκιζας, βρίσκοντας καταφύγιο στίς ψηλές κορφές τού Γράμμου, με τά θεώρατα πεύκα και τίς όξιές, και τά γάργαρα νερά του. Μέ τούς χορούς και τά τραγούδια τους στή πλατεία τού χωριού κάνανε τόν κόσμο και τούς συμπαθούσε πιό πολύ. Παρ' όλες τίς δυσκολίες πού είχε ό λαουτζίκος, συμπάθησε τό κινημα. Στήν περιοχή μας τίς πιό πολλές συμπάθειες τίς είχε ό καπετάν Γιαννούλης. Οι μάνες πού ξεπροβόδιζαν τά παιδιά τους στό άνταρτικο, τά συμβούλευαν νά μπούνε στά τμήματά του, γιατί ήτανε πιό προσεκτικός, πιό μετρημένος. Οι χωριανοί τραγουδούσανε: "Βγήκαν άντάρτες, κι άϊμαν – άϊμαν, βγήκαν άντάρτες στά Βουνά, βγήκανε νά βάλουν τάξη, ή ψευτιά - κλεψιά νά πάψει. Βγήκανε νά βάλουν τάξη κι ό Γιαννούλης νά διατάξει".

Ξέρανε ότι μέ τόν καπετάν Γιαννούλη δέν θά τούς πειραζε κανείς, γιατί αύτός έξεταζε τό ζήτημα προτού νά πάρει άπόφαση.

Κάποτε ό πατέρας μου έβαλε ζήτημα στόν καπετάν Γιαννούλη νά χτυπήσουν οι άντάρτες τόν Κούρκουλα. Ό Κούρκουλας, πού είχε τό τμήμα χωροφυλακής στήν Πυρσόγιανη, τρομοκρατούσε τούς άγωνιστές τής Αντίστασης. Ό Γιαννούλης τού άπάντησε ότι δέν ύπήρχε διαταγή. Άλλα ό πατέρας μου τού είπε, ότι θά τό έκανε ό ίδιος μέ τούς χωριανούς, άν πατούσε τό πόδι στό χωριό.

Στίς 15 Σεπτεμβρίου, ό Κούρκουλας μέ όλο τό τμήμα του έκανε έφοδο σ' όλα τά χωριά τής Κόνιτσας κι έπιανε τούς άγωνιστές τής Αντίστασης, άλλους στόν ύπνο τους κι άλλους στούς δρόμους τού χωριού. Έκείνη τή μέρα ό πατέρας μου πήγε στό σπίτι τού Νόντα Τσίου και τού είπε: "Νόντα, έσεις απ' τή μεριά τών δεξιών νά προστατεύε-

τε τούς άριστερούς τού χωριού και μείς ἀπ' τή μεριά τών
άριστερών νά προστατεύουμε τούς δεξιούς. Μπόρα είναι
και θά περάσει, ἐτσι δέν θά χαλάσει τό χωριό". Ὁ Νόντας
συμφώνησε μ' αύτά, σηκώθηκε κι ἀγκάλιασε τὸν πατέρα
μου, ἀλλά ἔκει πού τὸν ἀγκάλιαζε ἡ γυναῖκα του εἶδε
τὸν Κούρκουλα μὲ τὸ τμῆμα του νά ἐρχονται κατά τό σπίτι
σε ἀπόσταση 100 μέτρων. Εἰδοποίησε ἀμέσως τὸν πατέρα
μου φοβισμένη, ἀλλ' αὐτός δέν προλάβαινε νά φύγει. Τότε
τὸν κρύψανε στ' ἀμπάρι.

Ὁ Κούρκουλας μπαίνοντας στὸ σπίτι, είπε στὸ Νόντα:
"Εἰρθαμε νά πιάσουμε τὸν Χρήστο Σδούκο και τὸν Πανα-
γιώτη Σδούκο, πού είναι οἱ ἀρχι-συμμορίτες τού Γιαννούλη
γιά νά τελειώνουμε μιά γιά πάντα μ' αύτούς. Πές μας πού
μπορούμε νά τούς βρούμε". Ὁ Νόντας τού ἀπάντησε ὅτι
αύτοὶ οἱ ἀνθρωποι ἔχουν οἰκογένειες μὲ πολλὰ παιδιά και
ἀσχολούνται μόνο μὲ τή δουλειά τους κι ἀκόμα ὅτι δέν κά-
νουν κακό σε κανένα. Ὁ Κούρκουλας ὅμως ύποστήριξε ὅ-
τι ἀν κάνουν καλό ἡ κακό, ὁ ίδιος τό ήξερε καλύτερα ἀπ'
τὸν Νόντα, και τράβηξε νά τούς πιάσει. Ἐπιασε τὸν Πανα-
γιώτη στὸ σπίτι του και μετά ἥρθε στὸ δικό μας. Ρώτησε
τή μάνα μου πού είναι ὁ ἄντρας της, κι ἐπειδή τού ἀπάντη-
σε ὅτι δέν ήξερε, τίς ἐδωσε δυό χαστουκιές, λέγοντας της
"τήν ἀλλη φορά νά ξέρεις". "Δέν είναι παληκαριά νά χτυ-
πάς γυναίκες", τού ἀπάντησε ἡ μάνα, " ὁ ἄντρας μου είναι
ἔκει πάνω, στὰ ψηλά βουνά, ἀν είσαι ἄντρας πήγαινε νά
τὸν πιάσεις". Κι ὁ Κούρκουλας βεβαίωσε πώς θά τό κάνει.
Ο πατέρας στὸ μεταξύ, ὄλο αύτό τό διάστημα βρισκότανε
κλεισμένος στὸ ἀμπάρι τού Νόντα.

Ὁ Κούρκουλας τράβηξε τότε γιά τό χωριό Αἴτομηλί-
τσα. Ἐπιασε πολλούς Βλάχους και τούς πήγε στή Πυρσό-
γιαννη. Οι Βλάχοι αύτοὶ ύποκινησαν τὸν Καπετάν Γιαννού-
λη νά χτυπήσει τή Πυρσόγιαννη γιά νά ἀπελευθερώσουν
τούς κρατούμενους. Πραγματικά, πίσω ἀπό τὸν Κούρκου-
λα ἀκολουθούσαν οἱ ἄνταρτες, ἀλλά τούς είδαν ἀπό τὸν
ἀστυνομικό τμῆμα τού Κάντσικου και εἰδοποίησαν τὸν
Κούρκουλα και τήν Κόνιτσα.

‘Ο Κούρκουλας δέν ήθελε νά πιστέψει ότι θά τόν χτυπήσουν οι άνταρτες, γιαυτό κι άρνήθηκε βοήθεια άπό τή Κόνιτσα. Έτυχε όμως ένας άπ’ τούς χωροφύλακες νά πάει άργα τό βράδυ νά πάρει τό παλτό του πού τό ξέχασε σ’ ένα δέντρο. Έκει είδε πολλές σκιές, φεύγει γρήγορα γιά τό χωριό και ξεσηκώνει στά όπλα τούς χωροφύλακες. Έτσι έγινε αύτή ή μάχη στίς 16 τού Σεπτέμβρη τό 1946 στήν Πυρσόγιαννη. Σκοτώθηκε ο Κούρκουλας κι άπελευθερώθηκαν οι 20 κρατούμενοι.

Η Κυβέρνηση τής Αθήνας δέν έδωσε σημασία σ’ αύτή τή μάχη, άλλοιώς θά έπαιρνε τά κατάλληλα μέτρα. Κι όμως, ήταν μιά άπό τίς σημαντικότερες, πού έδωσαν οι άνταρτες στόν έμφύλιο. Είχαν όλο τό Γράμμο στά χέρια τους, κι αύτό σήμαινε πολλά γιά τό άνταρτικο. Είχαν μιά περιοχή δικιά τους, όπου τά μετόπισθεν ήταν άσφαλισμένα και μπορούσαν νά τροφοδοτούνται και νά όπλιζονται. Κανένας καπετάνιος τού Δημοκρατικού στρατού δέν είχε καταλάβει τόσο μεγάλο μέρος όσο ο καπετάν Γιαννούλης στό Γράμμο.

‘Ο Γιαννούλης ήταν άγαπητός σ’ όλους. Τό κίνημα μάλιστα πήρε χριστιανικό χαρακτήρα. Σέ μερικά τραγούδια πού τραγουδούσαν οι άνταρτες, δέν έλειπε ή λέξη “Παναγιά”. Πού νά ήξερε ο Γιαννούλης ότι σ’ αύτό τόν Γράμμο πού ο ίδιος έλευθερωσε, θά έγκαθιδρυόταν έκει ή Σταλινική καθοδήγηση τού βουνού, μέ άνθρωπους μικρούς και κακουργούς πού πήραν τό κίνημα στά χέρια τους γιά νά τό άδηγήσουνε στήν καταστροφή.

Πού νά ήξερε ο Γιαννούλης ότι σ’ αύτόν τόν έλευθερο Γράμμο μετά άπό 2 χρόνια αύτά τά μικρά άνθρωπάκια, οι Σταλινικοί, θά τόν στήνανε στά 6 μέτρα και θά τόν σκοτώνανε. Κι όχι μόνο αύτόν, άλλα κυνηγήσανε όλους τούς οπλαρχηγούς τής περιοχής και βάλανε φρούραρχους στά χωριά άνθρωπους άπό τήν Θράκη, πού δέν ξέρανε τόν κόσμο. Όταν ο Γιαννούλης ήταν στό βουνό, δεξιοί κι άριστεροί ζούσαν μονιασμένοι στά χωριά. Αύτός πείραζε μονάχα όσους πλούτιζαν άπό τήν ΟΥΝΡΑ.

· Ακούστηκε τότε ότι ὁ Γιαννούλης τούς ζήτησε νά μή τὸν "χαλάσουν", γιατί θά τὸν χρειαστεί τὸ κίνημα. Κι ἀκόμα, ότι κανένας ἀπό τὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα δέν τράβηξε γιὰ νά τὸν σκοτώσει, ώσπου βρέθηκε κάποιος ἀπό τοὺς παρευρισκόμενους, πήγε κοντά του καὶ τού τίναξε τά μυαλά στὸν ἄέρα.

· Η ἐκτέλεση τού Γιαννούλη συγκίνησε τὴν περιοχὴ καὶ πιὸ πολὺ τοὺς ἀντάρτες ποὺ οἱ μισοὶ ἦταν ἀπό κείνα τὰ χωριά. Μόνο χάσιμο εἶχε τὸ κίνημα ἀπ' αὐτό.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Το χωριό μας ήταν περικυκλωμένο από τους μπουραντάδες κι ήτανε δύσκολο νά κρυβόμαστε από σπίτι σε σπίτι κι από ράχη σε ράχη. Γι αύτό ό πατέρας, άφησε τή γιαγιά πίσω μέ τά μικρά Κώστα και Νίκο και τούς άλλους μάς έστειλε στό χωριό Πευκόφυτο μέ τά σφαχτά.

Ξυπόλητος και νηστικός περπατούσα μέσ' στά χιόνια κι έκλαιγα γιατί κρύωνα. Έπιανε κάθε τόσο τά πόδια μου ό μεγαλύτερος άδερφός, ό Μίχος, και τά χουχούλιαζε. Φθάσαμε στό Πευκόφυτο άργα τό βράδυ. Κοιμηθήκαμε στό σπίτι τού Γιάννη Μπαμπούλη. Τό πρωΐ ήρθε κι ό πατέρας. Μάς δώσανε ένα σπίτι πού ό νοικοκύρης του έλειπε στή Πόλη. Μείναμε ώς τόν Ηούλη τού 1947. Στό κατώϊ τού σπιτιού είχε ψώρα. κι ύπηρχε κίνδυνος νά χάσουμε όλα τά σφαχτά. Τ' άδερφια μου, ό Μίχος και ή Χρυσάνθη, γυρίσανε πίσω στή Λυκόρραχη. Η Χρυσάνθη στό δρόμο πάγωσε κι ό Μίχος τήν πήρε στή πλάτη του ώς τό χωριό. Ξεπάγωσε μετά από δυό μέρες. Τήν είχανε μέσ' στά μαλλιά απ' τά πρόβατα.

Ζούσαμε πολύ δύσκολα. Και μείς στό Πευκόφυτο κι οι άλλοι στό χωριό. Άν τρώγαμε μιά φορά τή μέρα, ήταν πολύ. Η ΟΥΝΡΑ δέν μάς έδινε τίποτα, μάς λέγανε "έσάς θά σάς δώσει ό Γιαννούλης". Τά βράδυα έρχότανε πολλοί χωρικοί στό σπίτι και μιλούσανε μέ τόν πατέρα γιά διάφορα ζητήματα. Γιά τή Σοβιετική Ένωση πού πήγε τούς Χιτλερικούς ώς τήν φωλιά τους, γιά τήν Αμερική, τήν Αγγλία και πιό πολύ γιά τήν κατάσταση στήν Πατρίδα.

Διηγότανε μέ ταλέντο τά παλιά κι οι έπισκεπτες τόν άκούγανε μ' άνοικτό τό στόμα. Άλλοι δίνανε τό φταιξιμο γιά τήν κατάσταση στήν Ελλάδα, στίς Μεγάλες Δυνάμεις, κι άλλοι στή συμφωνία τής Βάρκιζας. Όλοι αύτοί οι χωρι-

κοι μιλούσανε μέ σεβασμό κι άγάπη γιά τόν 'Αρη Βέλουχιώτη. 'Ο πατέρας τούς μίλησε ένα βράδυ γι αύτόν.

'Ο 'Αρης είχε έρθει στό χωριό μας το φθινόπωρο τού 1945, μαζί μέ 30 παλληκάρια του. Γυρνούσε στά χωριά τής περιοχής κι έβγαζε πύρινους λόγους γιά τή Συμφωνία τής Βάρκιζας και γιά τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε. 'Ετσι, ένα πρωΐ οι Λυκορραχίτες τόν είδανε νά κατεβαίνει άπό τή Στράμστα. 'Έβαλε σέ έξη μέρη σκοπιές και ήρθε στό σπίτι τού πατέρα μου πού ήταν Γραμματέας τού ΕΑΜ στό χωριό. 'Ο 'Αρης τού είπε:

"Σέ διατάζω νά μού φέρεις δυό μουλάρια μέχρι αύριο τό πρωΐ, γιά νά πάω πυρομαχικά και τρόφιμα στή Πυρσόγιαννη. Νά τά πάρεις άπό κανένα εύπορο, κι όχι άπό κανένα φτωχό. Νά μαζέψεις και τούς κουκουέδες στό σχολειό γιά νά τούς μιλήσω. Ξέρω ότι έχεις έπάνω σου χαρτί πού λέγει νά μή δώσεις ούτε νερό ούτε ψωμί στόν 'Αρη. 'Αλλά δέ σέ διατάζω έπειδή μέ λένε 'Αρη, άλλά έπειδή κρατώ άκόμα τό όπλο στήν πλάτη και πολεμώ γιά τήν Πατρίδα".

'Ο πατέρας πήγε μ' ένα παλληκάρι τού 'Αρη στόν άπανω μαχαλά, στό σπίτι τού Νικολάκη, γιά νά πάρει τά μουλάρια. 'Ο Νικολάκης μόλις τούς είδε άπό μακριά κατάλαβε κι έστειλε τά μουλάρια στόν βάλτο. 'Αρνήθηκε φυσικά νά τά δώσει, ώσπου θύμωσε τό παλληκάρι τού 'Αρη και τού είπε: "'Αρκετά πήγαμε μέ τό γάντι. 'Αν δέν φέρεις τά μουλάρια σέ μισή ώρα, θά κουβαλήσεις 4 τσουβάλια στήν πλάτη σου νά τά πάς στή Πυρσόγιαννη. Τότε ο Νικολάκης έγινε καπνός κι έφερε τά μουλάρια.

Οι κουκουέδες μαζεύτηκαν στό σχολειό, κι οι έπονιτες τραγουδούσαν άνταρτικα τραγούδια. Θυμάμαι δυό – τρία στιχάκια άπ' αύτά.

'Ο 'Αρης είναι τριαντάφυλλο
κι όπου πάει μυρίζει
κι ο Ράλλης είναι γάϊδαρος
όπου θά πάει γκαρίζει.

·Ο Ράλλης είναι γάϊδαρος
κι ό Γερμανός σαμάρι
ό Άρης καβαλίκεψε
νά πάει στό παζάρι.

·Αντάρτη μου τό δίκωκο
μήν τό πολύ στραβώνεις
γιατί άκουμπά στά φρύδια σου
τόν Ράλλη θανατώνει.

κι άλλα πολλά τραγούδια πού άντιβούϊζαν σ' όλο τό χωριό. Ό Άρης μέ μιά τσάντα μαύρη μπήκε στήν αίθουσα τού σχολείου συγκινημένος. Σήκωσε ψηλά τήν τσάντα, τήν έδειξε δεξιά κι άριστερά: "Έδώ μάσα, είπε, είναι γεμάτο λίρες. Άμα ήθελα θά πήγαινα στόν τόπο μου και θά ζούσα πλούσια τά ύπόλοιπα χρόνια μου. Άλλα έγώ έδωσα λόγο στό λαό, ότι δέν θά άφησω τό όπλο άν δέν έλευθερωθεί ή Πατρίδα. Άμα χρειασθεί θά γδάρω άνθρωπο κι άς είναι κι άπ' τό σόϊ μου, άλλα θά έπικρατήσω".

"Επρεπε νά κάναμε έκλογές, συνέχισε, νά βγούν οι δικοί μας. Ωστουναρθούν οι Έγγλεζοι άπ' τή Μέση Ανατολή θά τάχαμε όλα έτοιμα. Ή Συμφωνία τής Βάρκιζας δέν έπρεπε νά γίνει. Σάντοι, Παρτσαλίδηδες, Σβώλοι και Τσιριμώκοι θά δώσουν λόγο μιά μέρα στό λαό, γιά τήν προδοσία πού κάνανε. Κι άν δειλιασαν, κι ή δειλία είναι προδοσία".

Μετά άρχισε νά μιλάει γιά τόν ΕΛΑΣ, γιά τή μάχη τού Γοργοπόταμου και άλλα πολλά. "Κάθε τόσο κουνούσα τόν Ζέρβα, πρόσθεσε, όταν μιλούσε στό λαό νά πεί τίποτα γιά συμφιλίωση, αύτός τίποτα. Έλεγα στό Σαράφη, δέν πάει έσύ, στρατηγός τού ΕΛΑΣ νά σηκώνεσε πρώτος νά χαιρετάς τόν Έγγλεζο ταγματάρχη Κρίς. Έχω όργανωμένες 300 γιάφκες, άμα σφυρίξω μιά φορά θά γεμίσουν τά βουνά μ' άντάρτες. Τώρα πάμε σέ καθαρά στρατιωτικό άγώνα, χωρίς τούς πολιτικάντηδες. Κατεβαίνω τώρα στή

Νότια Έλλάδα νά βρώ τὸν Ζαχαριάδη, νά τού πώ τίς ἀπόψεις μου και ν' ἀκούσω τίς δικές του.

Ο πατέρας θέλησε νά τὸν πείσει νά μείνει λίγο καιρό στὰ μέρη μας ώσπου νά ξεκαθαρίσει ἡ κατάσταση, ἀλλὰ αὐτός δέν ἀκουσε. Τράβηξε πρός τὰ κάτω.

Ἐγὼ ἀπό μικρός ἀκουγα τίς ἀφηγήσεις τῶν μεγάλων. Ή πείνα κι ἡ δύσκολη ζωὴ δέν μάφησαν νά γνωρίσω παιχνίδια και μεγάλωνα μέ τίς στεναχώριες τῶν ἀλλων. Οἱ ἐπισκέπτες ἐλεγαν στὸν πατέρα "αὐτός θὰ γίνει ἔξυπνο παλληκάρι" και μ' ἐβαζαν νά τραγουδώ τὸ ἀντάρτικο "μέ τὸ ντουφέκι στὸν ὥμο", πού μούμαθε ὁ Μίχος.

Ο Μίχος εἰθελε νά γίνει ἀνταρτάκι. Ἀλλὰ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὁ Γιανούλης, δέν τὸν ἐπάτρενε μαζὶ του, ὅσο κι ἀν τὸν παρακαλούσε κλαίγοντας, γιατὶ ἦταν μόνο 15 χρονών. Ήταν ψημένο παιδί. Βόσκουσε τὰ πρόβατα και τὸ μεράκι του ἦταν νά τὰ κάνει πιό πολλά.

Στὸν ὄντα ἐρχότανε κάθε τόσο και κομότανε οἱ ἀντάρτες. Δείχνανε στὸν πατέρα τὰ ὄπλα πού παίρνανε ἀπό τοὺς μπουραντάδες στὶς μάχες. Μιὰ μέρα πέρασαν τὰ λεωφορεῖα μέ τοὺς τραυματίες ἀντάρτες, μέσα ἀπό τὸ χωριό. Ο κόσμος τοὺς πήγαινε ὅτι καλὸ είχε στὰ σπίτια τους. Ἐνας μέ κομένα πόδια τραγουδούσε ἀντάρτικα τραγούδια. Οἱ γυναίκες τοὺς βλέπανε και κλαίγανε.

Βγήκε ὁ χειμώνας, μπήκε ἡ ἀνοιξη, ἡρθε τὸ καλοκαίρι. Ο ἐμφύλιος πόλεμος συνεχιζότανε ἀκόμα πεισματώδης. Ή Έλλάδα ἔχανε τὰ παιδιά της στὰ πεδία τῶν μαχών. Ο Ελληνας σκότωνε τὸν Έλληνα, γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.

Από τὸ Πευκόφυτο φύγαμε γιὰ τὸ χωριό τὸν Ιούλη τού 1947. Από ἐδώ δόθηκε διαταγὴ σ' ὅλες τίς οἰκογένειες τῶν ἀνταρτῶν νά φύγουν γιὰ τὴν Αλβανία.

Ἀργά τὸ δειλινὸ ξεκινήσαμε μαζὶ μέ ἀλλες δώδεκα οἰκογένειες, μέ τὰ σφαχτά μας. Βιαζόμασταν, μήπως φανούν οἱ μπουραντάδες. Οἱ μεγαλύτεροι κάθε τόσο γυρνούσαν και κοιτούσαν τὸ χωριό, τὰ σπίτια τους· οἱ γυναίκες κλαίγανε. Ήμουνα μικρός, δέν καταλάβαινα τίποτα.

Όταν άνεβήκαμε στήν Αρίνα, ή γιαγιά μου κοιτώντας γιά τελευταία φορά τό χωριό έκανε τήν προσευχή της. Πολλές φορές άφήσαμε τά σπίτια μας και κρυβόμασταν άπ' τούς Ιταλούς, τούς Γερμανούς ή τούς μπουραντάδες. Έτούτος όμως ο φευγωμός έκρυψε μέσα του τόν πόνο και τά δάκρυα. Άπο τά χωριά πού περνούσαμε, δέν ύπήρχε ζωντανή ψυχή. Έτσι, λίγο - λίγο έρημωνε ή Ελλάδα. Όλοι ξεσπιτωθήκανε και τραβούσανε γιά τήν Αλβανία, νά βρούνε καταφύγιο. Τό βράδυ πολλές φορές μάς σταματούσανε οι άνταρτικες σκοπιές και μάς έλεγαν "γρήγορα - γρήγορα".

Φτάσαμε στά σύνορα τήν άλλη μέρα. Σέ μιά χαράδρα ήτανε πάνω άπό 6 χιλιάδες γυναικόπαιδα και γερόντοι. Όλοι τους ήτανε στενοχωρημένοι πού άφήνανταν τά σπίτια τους και φεύγαν σ' άλλη χώρα. Ο γείτονας ο Λάμπρος είπε στόν πατέρα μου, "άν μπούμε έδω μέσα, άλλο πιά Ελλάδα δέν θά δούμε".

Ένας ψηλός κι άδύνατος, με λίγα μαλλιά, ξεχώριζε άναμεσα στά γυναικόπαιδα, είπε στίς γυναίκες "τί κλαίτε και στενοχωριέστε; οι Αλβανοί έτοιμάζουνε τά καζάνια γιά μάς". Μιά νεαρή γυναικά πετάχτηκε και τού λέει "έσύ είσαι νέος, ή θέση σου είναι στό βουνό και όχι στά καζάνια τής Αλβανίας" κι αύτός θρασύτατα άπαντησε "έγώ θάρθω μαζί σας για νά προστατεύω έσάς τίς γυναίκες πού δέν έχετε τους άνδρες σας". Λίγο έλλειψε νά τόν δείρουν.

Μπήκαμε γρήγορα στήν Αλβανία, γιατί ήρθε διαταγή που έλεγε ότι έρχονται οι μπουραντάδες. Καθήσαμε σ' ένα έκκλησάκι, κι οι Αλβανοί έδωσαν σέ κάθε οίκογένεια ένα καρβέλι ψωμί. Άλλοι τραβήξανε μέ τ' αύτοκίνητο γιά τό στρατόπεδο Πρένες, έμεις μέ τά σφαχτά τραβήξαμε γιά τή Μπόγιαν.

Στό δρόμο πού πηγαίναμε βλέπαμε τά σημάδια πού άφησε ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Παντού γούρνες, φυσάκια και βλήματα. Έδώ, έλεγε ο πατέρας, πάλεψαν οι δυνάμεις τού καλού και τού κακού. Μόνο πού τότε χτυπιόμασταν μέ τούς Ιταλούς, ένώ τώρα Ελληνας μέ Ελληνα. Μ'

αύτά δάκρυζε. Ὁ Ἀνδρέας, ὁ συγχωριανός ἐλεγε ὅτι αὐτό ἡτανε προφητεία τοῦ Ἀγίου Κοσμά, νὰ γίνει αύτό στὸν τόπο μας.

Στὴ Μπόγιαν μείναμε στὸ σπίτι ἐνός Ἀλβανού. Ἡτανε καλός μαζί μας. Τού δίναμε ψωμί καὶ γάλα ἀπὸ τὰ πρόβατά μας κι αύτὸς λαχανικά. Οἱ Ἀλβανοὶ ὑπόφεραν πολλοὶ. Ὅπήρχε ξηρασία καὶ λέγανε τὸ ψωμί - ψωμάκι. Κόψανε τὸ ψωμί ἀπ' τὰ παιδιά τους καὶ τὸ δώσανε στοὺς Ἑλληνες φυγάδες. Ἡ Ἀλβανία, μικρή χώρα, σήκωσε όλο τὸ βάρος τού ἐλληνικού κινήματος.

Όταν φύγαμε μετά ἀπὸ δυό μῆνες, ὁ Ἀλβανός δάκρυσε λέγοντας ὅτι δὲν ξανάδε "τέτοιο καλὸ κόσμο σάν ἔσάς". Ἡ Διαμάντω μὲ τὸν Μίχο καὶ τὰ σφαχτά ἐφυγαν μὲ τὰ πόδια. Ἐμείς οἱ ἄλλοι, 50 ἀτομα περίπου, φύγαμε μὲ τὸ αὐτοκίνητο στὸ στρατόπεδο τοῦ Πρένες. Στὴν καμπίνα μαζὶ μὲ τὸν ὁδηγὸ καθόταν ἡ Πολυξένη, ἀπ' τὰ χωριά τῆς Καστοριάς. Ὁ ὁδηγός πρόσεχε αὐτὴν κι ὅχι τὸ τιμόνι, καὶ πολλές φορές κινδυνέψαμε νὰ σκοτωθούμε ἀπὸ τὴν ἀπροσεξία του. Ἡ δεσποινὶς ἥθελε νὰ παντρευτεί, νὰ ἀποκτήσει οἰκογένεια γιὰ νὰ μὴν τὴν ἐπιστρατέψουνε στὸ βουνό. Ἀγαπήθηκαν τρελλά μὲ τὸν ὁδηγὸ Ἀλβανό, ἡ ὄργανωση τοῦ Πρένες προσπάθησε μὲ κάθε τρόπο νὰ τοὺς διαλύσει, γιατὶ νομίζανε ὅτι ἔτσι θὰ χάνανε μιὰ ἀντάρτισα. Τελικά, ἡ ὄργανωση βάφτισε τὸν Ἀλβανὸ Χριστιανό, μὲ τοὺς παπάδες ποὺ είχε στὸ Πρένες, τοὺς παντρέψανε καὶ τοὺς ἐπιστράτεψαν καὶ τοὺς δυό. Μετά ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀκούσαμε ὅτι παραδόθηκαν στὸν ἐθνικὸ στρατό.

Τέλος πάντων, φτάσαμε καλά ώς τὸ Πρένες. Ἐδὼ μενανε πάνω ἀπὸ 6.000 γυναικόπαιδα, ἡτανε τὸ δεύτερο στρατόπεδο ποὺ φτιάξανε μετά τὸ Μπούλκες τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ὁ κόσμος ἐφτιανε προσωρινὰ καλυβάκια μὲ σανίδια, ξύλα καὶ πέτρες καὶ ἐμενε σ' αὐτά. Τέτοια ἀκριβώς πού είχανε οἱ κανίβαλοι τῆς Ἀφρικής. Ἡταν πραγματικά κόλαση, ἀληθινὴ ζούγκλα τὸ στρατόπεδο τοῦ Πρένες. Ἀποχωρητήρια δὲν ὑπήρχαν καὶ ὁ κόσμος πήγαινε ὅπου νὰ ναι. Διάφορες ἐπικίνδυνες ἀρρώστειες – ψώρα, τύφος –

μάς άπειλούσανε και πιό πολύ τά μικρά παιδιά. Νερό δέν ύπήρχε· μιά βρύση γιά όλο τό στρατόπεδο, ύπήρχε ψηλά στό βουνό, μισή ώρα άπόσταση. Τά τρόφιμα ήταν κάτω στό χωριό, μιά ώρα μέ τά πόδια. Δίνανε στόν καθένα λίγο ψωμί, άπό ένα κομματάκι ζάχαρη και ένα κουτάλι λάδι τή μέρα. Δέν έφθανε ούτε γιά κούφιο δόντι. Οι Άλβανοί δέν είχανε ούτε αύτά στά σπίτια τους.

Μάς δώσανε σανίδια, κι ό πατέρας μέ δυό χωριανούς, τόν Λάμπρο και τόν Άνδρέα, φτιάξανε τό καλυβάκι μας. Άπό τό βορρά κι άπό τό Νότο ήτανε άνοικτό. Δέν φτάσανε τά σανίδια. Άπό τήν άριστερή πλευρά μέναμε μείς: ό πατέρας, ή μάνα, ή γιαγιά, τ' άδερφια Διαμάντω, Σταυρούλα, Κυράτσω, Μίχος, Χρυσάνθη, Γιώργος, Κώστας, Νίκος και Θανάσης. Άπό τή δεξιά μεριά έμενε ή οικογένεια τού Άνδρέα μέ τά δυό παιδιά του τόν Δημήτρο και τόν Γιάννη. Πιό κάτω ό Λάμπρος, μέ τό παιδί του Αχιλλέα και τή νύφη του Μαρία. Στή μέση τής καλύβας άναβαμε τή φωτιά. Ή καλύβα είχε τέσσερα μέτρα μακρος και τρία πλάτος. Όταν έβρεχε μάς πλημμύριζαν τά νερά. Ένα βράδυ πού είχε μεγάλη θύελλα, ιάέρα και βροχή, τό καλυβάκι μας έπεσε κι οι μεγάλοι όλη νύχτα παιδευόντανε νά τό στήσουνε. Δέν ύπήρχε μέρα χωρίς άτυχήματα. Κάποιο καλύβι κάηκε, κάποιο παιδί έπεσε άπό τό αύτοκίνητο.

Ο πιό πολύς κόσμος ήτανε άπό τή Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Φέρανε στό στρατόπεδο σά γενικό ύπεύθυνο τόν Δημοσθένη άπό τό Μπούλκες, έναν χαμηλό, άδύνατο πού φορούσε ματογυάλια. Έπικρατούσε σ' όλο τό στρατόπεδο άναρχία. Άπ' τήν πείνα οι άνθρωποι γινότανε ζητιάνοι στά άλβανικά σπίτια, άλλοι πάλι κλέβανε ό, τι μπορούσανε. Ο ντόπιος πληθυσμός βρήκε τό μπελά του μέ τούς νηστικούς Έλληνες. Πολλοί άπό τό στρατόπεδο άγανακτούσανε και πηγαίνανε μπουλούκια - μπουλούκια τά βράδυα στό καλύβι τού Δημοσθένη. "Γουρούνι, φωνάζανε, θέλουμε νά πάμε πίσω στήν Ελλάδα". Πολλοί έφυγαν κρυφά πίσω μέ τό βιός τους. Άλλοι τά κατάφεραν, άλλους τούς γύριζαν πίσω οι Άλβανικές

·Αρχές, κι άλλοι πέφτανε άπό τά βόλια στά σύνορα.

Έκει πού καθόμασταν στό καλυβάκι, είπε κάποια στιγμή ό πατέρας στούς άλλους: "·Από τήν κόλαση πρέπει νά φύγουμε. Θά μάς πιάσει ό χειμώνας και δέν θά μείνει ούτε ένας ζωντανός. Οι κασάρμες (κτήρια) γίνονται πολύ σιγά, γιατί δέν ύπάρχουν ύλικά. Πώς θά ξεχειμάσουμε τό βιός τό χειμώνα; Δέν ύπάρχει τροφή κι έτσι δέν μάς μένει παρά νά φύγουμε πίσω στήν ·Ελλάδα. Θά ξεκινήσει πρώτα τό βιό κατά τό δειλινό μέ τόν Μιχάλη, τόν ·Αχιλλέα και τόν Γιάννη. ·Οπως βλέπετε έχω τό κορίτσι μου τή Σταυρούλα άρρωστη, θά τής κάνουμε φορείο και θά τή κουβαλάμε". Συμφώνησαν όλοι μέ ένα στόμα. "·Από τό στόμα σου και στού Θεού τ' αύτι Χριστο μου, άπάντησε ό Λάμπρος. Περιμέναμε νά μάς τό πείς πιό γρήγορα" κι έκανε τήν προσευχή του. ·Η Σταυρούλα ἔπασχε ἀπό φυματίωση. Τρείς μήνες ήταν σοβαρά, νομίζαμε ότι θά πεθάνει. ·Ο Κώστας γέμισε ψώρα ἀπό ένα μαντήλι πού βρήκε.

Τήν άλλη μέρα έγιναν όλα μέ τό σχέδιο τού πατέρα. Το φορείο ήτανε έτοιμο, τά αφαχτά ξεκίνησαν τό δειλινό, και τό βράδυ ἀργά ξεκινήσαμε και μείς. Μετά ἀπό δυό ώρες δρόμο, μέσα σέ ένα ἐπικίνδυνο δάσος, μάς πιάσανε οι ·Αλβανοί και μας γυρίσανε πίσω. Οι γυναίκες φωνάζανε "καλύτερα νά μάς σκοτώσετε". Ρίχνανε σφαίρες στόν άέρα γιά νά φοβηθούμε. Οι ·Αλβανοί ήτανε μαλακοί μέ τόν κόσμο. Φέρανε ἀπό τό Γράμμο ἀντάρτες γιά φρουρούς στό στρατόπεδο.

Τό βράδυ όλο τό στρατόπεδο μαζεύτηκε στό καλύβι τού Δημοσθένη και ταρακουνήθηκε ό τόπος ἀπό τίς φωνές: "Θάνατος τού Δημοστένη, Θάνατος τού Δημοστένη"! Ξύπνησε και τό καλύβι μας. Κατηγορούσανε τόν Δημοσθένη ότι παρέδωσε στίς ·Αλβανικές ·Αρχές ένα παπά ἀπό τό Νεστόριο και ἀκόμη έναν σύντροφό του, πού είχαν τίς οικογένειές τους στό βουνό. Μπουλούκια - μπουλούκια φτάσανε και στίς ·Αλβανικές ·Αρχές. ·Από τίς δυνατές φωνές οι ·Αλβανοί τάχασαν. Στό τέλος τούς ἀπελευθέρωσαν και

είπαν "δέν φταιμε έμεις, οι δικοί σας μάς τους παραδώσανε". Έτσι, άργότερα δυό άντάρτες δέσανε τό Δημοστένη χειροπόδαρα, τόν πέταξαν σ' ένα αύτοκίνητο και τόν έστειλαν στόν Γράμμο νά δικαστεί από δικαστήριο τής Κυβέρνησης τού Βουνού. Καταδικάστηκε δυό φορές σε θάνατο, μετά πήρε άμνηστία και γλύτωσε.

Κοντά στό καλύβι, έρχότανε κάθε βράδυ κάποιος κι έκανε τήν άνάγκη του. Ό Μίχος παραφύλαξε, και τόν έπιασε. Ήτανε έκείνος — τό προστάτευμα τών γυναικών — πού μάς έλεγε για τά "καζάνια τής Αλβανίας". Στήν έρωτηση γιατί τό έκανε αύτό, άπαντησε μέ θράσος "σάς μισώ θανάσιμα, όλους έσάς τούς Έλληνες", βρίζοντάς τον στά σλαβομακεδόνικα.

Νέος γενικός ύπεύθυνος στό Πρένες μπήκε ο Βασίλης. Ό πατέρας ήτανε ύπεύθυνος έργασίας. Οι παράγκες είχανε γίνει κι ό κόσμος άφησε τά καλύβια. Μιά μέρα γινότανε γιορτή για μιά μάχη πού δώσανε οι Αλβανοί παρτιζάνοι μέ τούς Γερμανούς. Ήρθε κι ο Εμβέρ Χότζα μέ τούς άλλους ήγέτες τής Αλβανίας. Οι Έλληνες φυγάδες πήγαν νά τόν προυπαντήσουν. Άφού μίλησε ό τοπικός Επίτροπος κι ό Χότζα, βγήκε στό βήμα νά χαιρετίσει τή συγκέντρωση ό Βασίλης από τή μεριά τών Έλλήνων. Μόλις βγήκε στό βήμα τά έχασε, έπαθε τράκ. Άρχισε νά λέγει "σύντροφοι και συντρόφισσες", "σύντροφοι και συντρόφισσες" και ξανά τά ίδια και τά ίδια. Ο Χότζα έκανε πώς δέν γινότανε τίποτα, άλλα ύστερα από 10 λεπτά κατέβηκε. Ό πατέρας νευρίασε τόσο πού άν δέν τόν κρατούσε ή μάνα από τό χέρι, θά πήγαινε νά πετάξει τό Βασίλη από τό βήμα. Οι Έλληνες έσκυψαν τό κεφάλι από τή ντροπή. "Κοίταξε χάλια, φώναζε ό πατέρας. Δέ ντρεπεσε καθόλου βρέ Βασίλη. Ξέρεις πώς μάς ντρόπιασες μπροστά στόν Αρχηγό;". Ό Βασίλης δικαιολογήθηκε ότι ήταν δύσκολο νά μιλήσει χωρίς χαρτί. "Και ποιός σ' έβαλε τό πιστόλι στ' αύτι, νά μιλήσεις;", τού είπε ό πατέρας. "Δέν ύπάρχουν άλλοι πιό έξυπνοι; Μόνο έσύ βρέθηκες;". Τέλειωσε η συγκέντρωση κι οι Έλληνες μέ σκυμένα κεφάλια έφυγαν στίς τσιμεντέ-

νιες παράγκες.

Ό κόσμος τού στρατοπέδου είχε άγανακτήσει γιά τήν κακή ζωή στό Πρένες και γιά τήν τρομοκρατία πού ήθελε νά έπιβάλλει ό Μπουλκιώτης Δημοσθένης. Αύτός ήθελε νά έπιβάλλει τήν ζωή τού Μπούλκες. Έστελνε δασκάλους στά παιδιά, στούς παιδικούς σταθμούς τής Σκόδρας, Αύλωνας, Έλμπασάν, χωρίς καλά - καλά νά έξετάζει ἀν ήταν κατάλληλοι αύτοί οι ἀνθρωποι νά διαπαιδαγωγήσουν τά παιδιά. Τό μόνο πού ήξερε νά κάνει ήταν νά βγαίνει στό βήμα και νά βγάζει λόγους, πού ούτε αύτός ό ίδιος τούς καταλάβαινε, και νά καταδίνει τόν ἐναν και τόν ἄλλο σύντροφο στίς Ἀλβανικές Ἀρχές.

Μόνο πού τό στρατόπεδο τού Πρένες δέν ήταν Μπούλκες, όπου οι ἀγωνιστές τού ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, πού πάλεψαν μέ Γερμανούς, Βουλγάρους, Ίταλούς και ντόπιους ταγματασφαλίτες, νά φοβούνται, νά κάθονται προσοχή και νά χειροκροτούν τούς δήμιους τών συντρόφων τους, τούς σταλινικούς ἐγκληματίες Πεχτασίδη και Καλοδίκη. Έκει, τούς ἐπέβαλαν μιά τρομοκρατία μέ τή φωτιά και τό σίδερο πού όμοιά της δέν γνώρισαν τά χρονικά. Τρέχανε οι ἀγωνιστές τής Ἀντίστασης νά γλιτώσουν τίς φυλακές και τά ξερονήσια στήν Ελλάδα, ζητόντας καταφύγιο στό Μπούλκες και ἐκαί τούς περίμενε τό σταλινικό μαχαίρι τού Πεχτασίδη και τού Καλοδίκη.

Αύτό τό μοντέλο ήθελε νά φέρει ό Δημοσθένης στό Πρένες, ἀλλά δέν πέρασε. Στό Μπούλκες οι δήμιοι ἐπαιρώντων ἐντολές ἀπό τήν κλίκα τού Ζαχαριάδη, ἐνώ στό Πρένες ού είχε κόσμο ἀπό τήν Δυτική Μακεδονία και τήν Ἡπειρο, ἐναν μόνο ἀρχηγό ήξεραν και τόν λάτρευαν, τόν Καπετάν Γιαννούλη, τό μόνο καπετάνιο τού Δημοκρατικού Στρατού πού συμπαθούσαν οι λαϊκές μάζες τής περιοχής. Ό Γιαννούλης μπήκε μέσα στή ψυχή τού Μακεδόνα και τού Ἡπειρώτη. Και τόν σκοτώσανε, όχι γιά στρατιωτικά λάθη, ούτε γιά τό σλαβο-μακεδονικό ζήτημα, ἀλλά ἀπό ζήλεια, γιά τήν ἀγάπη πού τούδειχνε ό κόσμος. Φοβόντουσαν τό καλό όνομα πού είχε στόν λαό.

Οκτωβρης 1947

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η Όργανωση άρχισε νά όργανώνει άποστολές τών παιδιών σε διάφορα μέρη τής Αλβανίας. Στήν πρώτη άποστολή, κάπου 60 παιδιά άνεβήκανε σε φορτηγό αύτοκινητο, έχοντας σάν δάσκαλο τόν "Υποστράτηγο", αύτόν που έκανε τήν άνάγκη του στό καλύβι μας!

Οι γονείς που ξεπροβόδιζαν τά παιδιά τους και που τόν ξέρανε καλύτερα,, φωνάζανε: "μή τόν στέλνετε αυτόν δάσκαλο, είναι φασίστας, δέν κάνει γιά τά παιδιά. Είναι σιχαμερό στοιχείο, στείλτε τον στό βουνό". Ο δάσκαλος καθόταν στό αύτοκινητο και κουνούσε τό κεφάλι του όλος όργη. Ο γέρος που διάβαζε τά όνοματα τής άποστολής, έλεγε στόν κόσμο "Τί είναι αύτά που λέτε, έμεις τούς δασκάλους τούς ψάχνουμε μέ το κερί και δέν τούς βρίσκουμε. Τόν ζητούσαμε στόν ουρανό, και τόν βρήκαμε στή γή, και σείς λέτε νά μή τόν στείλουμε; βρέστε έσεις καλύτερο. Τουλάχιστον αύτός έκανε ένα διάστημα δάσκαλος στό χωριό του και στήν Αϊτομηλίτσα".

Τό αύτοκινητο ξεκίνησε κι ό δάσκαλος χάρηκε που γλύτωσε. Η γιαγιά πήγε κοντά στό γέρο και τού θύμισε ότι ό δάσκαλος είπε ότι μισεί θανάσιμα τούς Έλληνες. Τί μόρφωση θά δώσει στά παιδιά τών Έλλήνων; "Και άλληθεια νά είναι αύτό που λές – τής άπάντησε – τό Κόμμα θά τόν διορθώσει μιά μέρα".

Γίνεται και δεύτερη άποστολή και στέλνουνε γιά δάσκαλο ένα τσομπάνο. Πάλι ξεσηκώθηκε τό στρατόπεδο, που στάλθηκε γιά δάσκαλο ό αγράμματος.

Περιμέναμε ώρα μέ τήν ώρα και τή δική μας άποστολή. Κάθε πρωΐ οι μεγάλοι διηγότανε τά όνειρα που βλέπανε. Οι σκέψεις τους φτερούγιζαν στά σπίτια τους, στά χωράφια, στά όπωρικά τους. Ένας Τούρκος γύριζε άπό καλύβι

σέ καλύβι και ρωτούσε ἀν είναι κανένας ἀπό τό Λούπσκο. Τόν φέρανε στό καλύβι μας. Εἰθελε νά μάθει ἀν ζει ὁ Ἀνδρόνικος, πού τόν γνώριζε. Τού είπε ὁ πατέρας μου ὅτι πέθανε τό 1945, κι ὅτι είναι γυιός του. Ὁ Τούρκος τόν γέμισε φιλιά.

Ἐφτασε κι ἡ δική μας ἀποστολή. Στόν κατάλογο ἀκούστηκε τό ὄνομά μου, τής ἀδερφής μου Κύρατσως, Χρυσάνθης και τών χωριανών μου Ἀλκιβιάδη και Τάκη. Ὁταν μάς ξεπροβόδιζαν οι γονεῖς μας μάς συμβούλευαν. "Προσέξτε παιδιά μου – ἐλεγε ὁ πατέρας – νά γίνετε καλοί ἀνθρωποι τής κοινωνίας, νά μαθαίνετε καλά, νά ἀκούτε τούς δασκάλους, νά είστε τό παράδειγμα". Ἡ γιαγιά γύρισε σέ μένα: "Πρόσεχε Γιώργο, νά τά μάθεις όλα, και τά 24 γράμματα. Μή σου ξεφύγει κανένα!". Ὁ δάσκαλος Γιάννης, ἀπό τήν Θεσσαλία, ἀκούγοντας τή συμβουλή τής γιαγιάς, χαμογέλασε.

Ὑστερα ἀπό πολλά κλάμματα και φιλιά, τραβήξαμε γιά τόν Παιδικό Σταθμό Σκόδρας. Περάσαμε ἀπό τό Ἐλμπασάν, τά Τίρανα και κατά τά χαράμματα βρισκόμασταν στήν Σκόδρα. Στό αύτοκίνητο, ἐγώ ἐκλαιγα συνέχεια. Ὁ δάσκαλος Γιάννης, ἐνας κοντός μέ καμπούρα, στρογγυλοπρόσωπος – είχε όλη του τήν οἰκογένεια στό βουνό – μού είπε: "Τί κλαίς; ἐμείς πάμε νά σέ κάνουμε ἀνθρωπο και έσύ κλαίς;", και κάθε τόσο ἐφτυνε.

Περήμεναμε κάπου τρείς ώρες στό αύτοκίνητο. Μετά μπήκαμε στήν γραμμή, και πήγαμε στήν τραπεζαρία τού Αλβανικού Ὁρφανοτροφείου. Ἔνα διάστημα τρώγαμε μαζί τους. Ἡ τροφή μας ἐδώ ἦταν ἀριστη. Τό κτήριο πού κοιμόμασταν ἦταν παλιό, μέ πολλά δωμάτια. Σέ ἐνα ἀπ' αύτά κοιμότανε ἀστυνόμοι. Ἡτανε μαζί μας πολύ καλοί, μάς μαθαίναμε ἀλβανικούς χορούς. Πιανότανε ἀπ' τά χέρια, ὅπως και μείς, και χορεύανε τραγουδόντας "Νούλε σόφο, νούλε ντιάλε, παρτιζάνε με γκερμάνι", και συνέχεια τό ίδιο.

Ὑστερα ἀπό μιά βδομάδα μάς σμίξανε μέ τήν πρώτη ἀποστολή. Μάς βάλανε όλους στή γραμμή. Ὁ δάσκαλος

τής πρώτης ἀποστολής, κρατώντας ἑνα μπλόκ και ἑνα μολύβι στὸ χέρι, ἀρχισε νὰ μάς μιλάει. "Ἄπο δὼ και πέρα, είστε ὄλοι στρατιώτες – μαθητές. Ο δάσκαλος κύριος Γιάννης είναι Στρατηγός, ἐγὼ Ὑποστράτηγος". Διάβασε μετά τοὺς ἀξιωματικούς, ἀπὸ ὁμαδάρχη ὡς ταξιαρχο κατὰ σειρά.

Μάς χωρίσανε σὲ ὁμάδες και λόχους. Ὁμαδάρχης δικός μου ἦταν ὁ Πάντος. Υστερότερα, πού ἐγὼ τέλειωσα τὸ γυμνάσιο, ὁ Πάντος ἦταν ἀκόμη 4η τάξη Δημοτικού. Όλα τὰ στελέχη ἦταν συγγενεῖς και κοντοχωριανοὶ τού Ὑποστράτηγου. Δέν ἐγινε Στρατηγός γιατὶ ἦταν δηλωσίας τού 1936. Μιὰ φορά γραφόταν Μακεδόνας και μιὰ φορά Ἐλληνας. Μάς ἐμαθε μερικά συνθήματα. Πρὶν τὸ φαγητό φωνάζαμε: "Γιὰ τὴ λευτεριά, μὲ τὸ Μάρκο ἐμπρός – φώναζε ὁ Ταξιαρχος, και ἐμείς ἀπαντούσαμε – ὄλοι ἐμπρός". Οταν διαλυόμασταν ἀπὸ τὴν ἀναφορά, φώναζε ὁ Ταξιαρχος: "Τούς ζυγούς λύσατε". Κι ἐμείς ὄλοι φωνάζαμε: "Μάρκος" και διαλυόμασταν. Παντού πηγαίναμε μὲ γραμμή, κατὰ λόχο, στὸ σχολειό, στὴν τραπεζαρία, στὸν κινηματογράφο, και στὴν ἔκδρομή. Κάθε πρωΐ δινότανε ἀναφορά, πόσοι ἀπόντες και παρόντες, δικαιολογημένοι και ἀδικαιολόγητοι. Χαιρετούσαμε στρατιωτικά, ἀπὸ τὸ στρατιώτη ὡς τὸ Στρατηγό. Τὸ πρωΐ μάς ξυπνούσε ἡ σᾶλπιγγα, πού τὴ φυσούσε ὁ Χονδρογιάννης, και μαζευόμασταν γιὰ γυμναστική. Μετά κάναμε συνελεύσεις μ' αὐτὸ τὸν τρόπο. Ο Ταξιαρχος πρότεινε τὸν πρόεδρο τῆς συνέλευσης, ὁ πρόεδρος κρατούσε ἑνα λεπτό σιγής, και ὄλοι τραγουδούσαμε τὸ ἐμβατήριο τῶν πεσόντων. Οταν τελειώναμε φώναζε "ἐκδίκηση" και μείς τὸ ἐπαναλαμβάναμε. Κατόπιν, μάς μιλούσαν γιὰ τὰ ζητήματά μας.

Κάθε βράδυ βάζανε σκοπούς ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα παιδιά, μὲ ξύλινο ὄπλο. Ετσι, ἡμασταν πραγματικοὶ στρατιώτες. Ο Ὑποστράτηγος πού τόσο μισούσε τὰ Ἐλληνόπουλα, πήγε νὰ βάλει τακτική μὲ ξυλοδαρμούς. Ένα βράδυ, κατὰ τὶς 8, πήγα νὰ κάνω τὸ νερό μου. Έψαχνα νὰ βρώ τὰ ἀρβυλά μου. Μ' ἀρπαξε ἡ ὁμαδάρχισσα ἀπ' τὸ γιακά και

μέ τράβηξε στό Στρατηγείο. Οι δυό Στρατηγοί κοιμότανε. Ἀνάβοντας ἡ ὁμαδάρχισσα τό φώς τούς είπε: "Αὐτός ἐδώ περπατούσε ξυπόλητος στό τσιμέντο". Ὁ Ὑποστράτηγος μέ ρώτησε πώς μέ λένε και ἀπό πού είμαι. Ἀφού τού ἀπάντησα, ὄρμησε ἐπάνω μου μέ γροθιές και κλωτσιές, ώσπου κουράστηκε, λέγοντας στήν ὁμαδάρχισσα νά μέ πάει στόν Ταξίαρχο, γιά νά πάρει τήν τελική ἀπόφαση. Μέ πήγε στό δωμάτιο τού Ταξίαρχου. Ἡταν ἐνας δεκαεξάχρονος μαθητής τής βης τάξης, ἐνας φαντασμένος, νόμισε ὅτι πατάει πάνω στή δόξα. Χάρηκε πού τού ἔδειξε ὁ Ὑποστράτηγος ἐμπιστοσύνη, νά κάνει ὅτι θέλει μαζί μου. Ὁταν μέ είδε, σηκώθηκε σά λύκος και μ' ἀρχισε στό ξύλο. Χτυπούσε συνέχεια, μετά μέ παρέδωσε στή σκοπιά, λέγοντάς τους νά μέχουν στό κουτσό ώς τό πρωΐ. Και ἀμα πατήσω κάτω, νά σπάσουν τά ὄπλα πάνω μου. Τό αἷμα ἀπό τίς μύτες ἐτρεχει σάν βρύση, τό ἐνα μου μάτι πρίστηκε και ἐκλαιγα συνέχεια. Κατά τά μεσάνυχτα κουράστηκα και ἐτρεμα ὀλόκληρος, ἐπεσσα σάν πέτρα στό πάτωμα. Ἐνα σκοπός, ἀπό την Ἀστομηλίτσα, είπε ὅτι ἔχασα πολύ αἷμα κι ἐπρεπε νά φωνάξουν τόν Ὑποστράτηγο. Ὁ ἄλλος τού ἀπάντησε ὅτι δέν ἀξίζει νά ξυπνήσουν τόν καμένο τόν Ὑποστράτηγο γιά μένα: "ἄς τόν νά πεθάνει", πρόσθεσε και μ' ἀβριζε σλαβομακεδόνικα.

Προσπαθουσανε νά μέ σηκώσουνε, ξαναέπεφτα και πάλι μέ χτυπούσανε μέ τό ὄπλο γιά νά σηκωθώ, φώναζα γιά βοήθεια τή γιαγιά μου και τόν Μίχο. Αύτοί μέ βοηθούσανε στό χωριό ὅταν μέ χτυπούσε κάποιος μεγαλύτερος. Άμα σηκωθεί ὁ κύριος Ὑποστράτηγος, μού λέγανε, θά σου δειξει γιά τή γιαγιά και τόν ἀδελφό σου". Ἡ νύχτα μού φάνηκε χρόνος. Πέρασα πολλά, και κρύωσα.

Τό πρωι κτύπησε ἡ σάλπιγγα, κι ὄλος ὁ σταθμός σηκώθηκε στό πόδι. Πέρασε ἀπό κοντά μου ὁ δάσκαλος Γιάννης, και μού είπε γελώντας: "Ἡ γιαγιά σου, σου εύχηθηκε νά μάθης τά 24 γράμματα τού ἀλφαβήτου. Τό ἀποψινό είναι τό Ἀλφα, ἔχεις ἀκόμη είκοσιτρία νά μάθεις". Πέρασε κι ὁ δάσκαλος Ὑποστράτηγος. Μόλις

μέ είδε νά είμαι άκόμη στό "κουτσό", γλάρωσε τά μάτια του κι έβγαλε άφρούς άπό τό στόμα του. Μ' άρχισε ξανά στίς κλωτσιές και τίς γροθιές, χειρότερα κι άπό τό βράδυ. Μετά μέ παρέδωσε στό Ταξίαρχο "πάρτον και σύ Ταξίαρχε και βάλε τού μυαλό, νά μάθει πώς πρέπει νά περπατάει".

'Ο Ταξίαρχος συνέχισε τό ξύλο, κι όταν πιά έπεσα κάτω άνήμπορος, διάταξε όλο τό σταθμό νάρθει νά μέ φτύσει. 'Άλλοι μέ φτύνανε στό πρόσωπο, άλλοι άνοιγαν τό στόμα μου κι έφτυναν μέσα. Είχα χάσει τίς αίσθησις μου. Οι άδερφές μου, Κυράτσω και Χρυσάνθη, μ' έβλεπαν και έκλαιγαν.

'Ο Υποστράτηγος στήν άναφορά παίνεψε τήν ομαδάρχισσα πού έπιασε κάποιον ξυπόλητο στό τσιμέντο και ζήτησε άπό τούς άλλους νά μιμηθούν τό παράδειγμα της.

'Όταν συνήλθα και άνοιξα τά μάτια μου, είδα τό χαμόγελο τής νοσοκόμας και τού γιατρού. Μέ ρωτούσανε στ' άλβανικά ποιός μέ χτύπησε, μόνο πού έγώ δέν καταλάβαινα τίποτα όπως ήμουν. 'Η τροφή στό νοσοκομείο τής Σκόδρας ήταν πολύ καλή. 'Υπήρχαν έκει κι άλλα 'Ελληνόπουλα μέ διάφορες άρρωστειες. Τό προσωπικό τού νοσοκομείου έδειχνε ίδιαίτερη προσοχή σ' έμάς.

Μόλις ένοιωσα καλύτερα, σχεδίαζα νά φύγω και νά πάω στούς γονείς μου στό Πρένες. 'Επαθα μεγάλο σόκ μ' όλα αύτά. 'Ενώ πρώτα αίσθανόμουνα τόν έαυτό μου ότι είναι κάποιος, τώρα φοβόμουνα πολύ. Μέ τή νυχτικιά τράβηξα νά φύγω άπό τή κεντρική πόρτα, άλλα μιά νοσοκόμα μέ είδε και μέ ξαναπήγε στό κρεβάτι.

Στό σταθμό μέ πήγε μιά καλόγρια. Μόλις μπήκα μέσα είδα τόν 'Υποστράτηγο νά χτυπάει τόν Χρήστο, ένα συμμαθητή μου 6 χρονών άπό τό 'Επταχώρι. Καθώς είδα τή σκηνή μ' έπιασε ρίγος. Τού έλεγε ότι θά τόν κάνει σάν και μένα, "θά σέ στείλω στό νοσοκομείο. Πές μου – τόν ρωτούσε – τά "καβάλλησες" τά κορίτσια;". "'Οχι" άπαντούσε ο Χρήστος. Τόν χτυπούσε συνέχεια και μετά τόν παρέδωσε στόν Ταξίαρχο πού συνέχισε τό ξύλο στό διπλα-

νό δωμάτιο. Άκούγαμε τίς φωνές και τά κλάματα τού Χρήστου και ζαρώναμε άπό τόν φόβο.

Ο Υποστράτηγος στήν άναφορά παίνεψε αύτόν, πού δήθεν έπιασε τόν Χρήστο νά "καβαλλάει" 6 κορίτσια!

Μέ ψευτιές και συκοφαντίες, ο Υποστράτηγος και ή παρέα του, βρίσκανε άφορμή νά χτυπούνε τά Έλληνόπουλα πού τόσο μισούσανε.

Τέτοια ήτανε ή τύχη μας. Νά μάς πάρουνε άπό τήν άγκαλιά τών γονιών μας και νά μάς παραδώσουνε στά νύχια τού Σλαβομακεδόνα Υποστράτηγου.

Τά χωριανά μου, Άλκιβιάδης, ο Τάκης μαζί με τόν Χαράλαμπο Κασάρα άπό τήν Άλατόπετρα, πήρανε τήν άπόφαση νά φύγουν γιά τό Πρένες, μή μπορώντας νά άντεξουνε τήν κατάσταση στό Σταθμό. Ο Υποστράτηγος και ο Γιάννης σήμαναν άμέσως συναγερμό, λέγοντας ότι λιποτάκτησαν τρείς στρατιώτες. Τά παιδιά έκαναν μόνο 11 χιλιόμετρα, όταν τά έπιασαν οι Άλβανικες Αρχές και τά έφεραν πίσω.

Μετά τό ξύλο πού έφαγαν άπό τόν Υποστράτηγο, περνούσαν όλοι άπό μπροστά τους και τά έφτυναν.

Ούτε ή άδελφή μου ή Κυράτσω γλύτωσε άπό τά νύχια τού Υποστράτηγου. Έπειδή στόν ύπνο της ροχάλιζε και ένοχλούσε τά κορίτσια, αύτός θεώρησε καλό νά τήν τσακίσει στό ξύλο, γιατί όπως είπε "αύτό τό κακό χούϊ, μόνο μέ ξύλο διορθώνεται". Τήν χτύπησε τόσο πολύ πού άναγκάστηκε νά τήν πάει ό ίδιος στό νοσοκομείο. Έμεινε έκει τρείς μήνες.

Όποιο Έλληνόπουλο πέρασε άπό τήν Πρώτη Ταξιαρχία και δέν έφαγε ξύλο, θά πεί ψέματα.

Ο Υποστράτηγος άποφάσισε νά φέρει άπό τό Πρένες γιά τά παιδιά "μάνες". Έφερε τή γυναικά του και άλλες πέντε, πού ήταν άπό τό χωριό του οι περισσότερες. Ούτε μιά Έλληνίδα. Στήν άναφορά μάς είπε "σάς έφερα τίς μανούλες σας. Θά σάς άγαπάνε καλύτερα άπό τίς δικές σας και θά τίς φωνάζετε "μάνα".

Ἐτσι, ὁ Ὅποστράτηγος ἦταν ὁ "πατέρας" μας, ἡ γυναίκα του "μάνα" μας και τὰ παιδιά του στήν ἐπαγρύπνηση.

Ο Χρήστος ὁ συμμαθητής μου φώναξε "γιατὶ δὲν φέρατε καμμιὰ ἀπὸ τὰ χωριὰ μας τῶν Γρεβενῶν" και πήρε τὴν ἀπάντηση "έφερα ὅποια ἥθελα: και μή ρωτάς ἄλλο γιατὶ θὰ σου ἀλλάξω τὰ φώτα". Ο Χρήστος πήρε μεγάλο φόβο.

Ο Ὅποστράτηγος εἶπε στοὺς γονεῖς μας στὸ Πρένες ὅτι τὰ παιδιά σας εἰναι πολὺ εὐχαριστημένα "τὰ ἀγαπάμε, ἀν τὰ δείτε, δὲν θὰ τὰ γνωρίσετε". Σ' αὐτὸ εἶχε δίκηο. Μὰς εἶχε κάνει "ἀγνώριστους". Ή γιαγιά βέβαια δὲν τὸ πίστεψε: "τέτοιο σκυλί, ποιός τὸ πιστεύει;".

Έχει τὴν ἔξήγησή του πού δὲν ἔφερε ὁ Ὅποστράτηγος δική μας "μάνα". Οι γυναίκες πού ἔφερε ἦταν όλες ἀγράμματες, ἀλλὰ τίς πλήρωναν σὰν εἰδικεύμενο προσωπικὸ τού σταθμού. Ή κλίκα ὅμως κρατοῦσε τὰ χρήματα και δὲν τίς ἔδινε οὔτε λέκ. Τὰ μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Χώρια πού τίς χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νὰ εύνοούν τὰ παιδιά τους.

Σὲ λίγο μὰς χώρισαν απὸ τοὺς Ἀλβανούς, και τρώγαμε σὲ ίδιαίτερη τραπεζαρία. Τὸ φαγητό ἐγινε χειρότερο. Τα καλὰ τρόφιμα τὰ ἔτρωγε ἡ κλίκα.

Κάποια μέρα βρήκα, μαζί μὲ τὴν Ἐλένη, στὸν κήπο ἑνα πουλάκι χτυπημένο. Τὸ χάϊδευα κι ἐλεγα "είμαστε και τὰ δυὸ μοναχά, δὲν ἔχουμε κανένα". Ο γυιός του Ὅποστράτηγος τὸ ἀρπάξε, τὸ ἐβαλε σὲ μιὰ πέτρα και μὲ μιὰ ἄλλη τὸ σκότωσε. "Ἐτσι θὰ σὲ κάνει και σένα και όλους τοὺς Ἐλληνες ὁ μπαμπάς", μού εἶπε. Ορμησα πάνω του. "Τι κάνεις βρέ χαμένε" τού εἶπα. Αύτὸ τὸ πλήρωσα ἀκριβά. Τὸ μεσημέρι στὴ γραμμὴ μ' ἐπιασε ὁ Ὅποστράτηγος. Δὲν χρειάζεται νὰ περιγράψω τὶ ἐγινε. Μόνο θὰ πὼ πὼς όταν κουράστηκε νὰ μὲ δέρνει μὲ παρέδωσε στὸν Ταξιαρχο γιὰ νὰ συνεχίσει. Μ' ἀφησαν και μιὰ μέρα νηστικό. Ή κατηγορία ἦταν ὅτι "καβάλλησα" τὴν Ἐλένη (ὸ ἀναγνώστης ἴσως νὰ ἀηδιάζει μ' αὐτὰ, ἀλλὰ ἀς ἀναλογιστεὶ τὸ τὶ νοιώθαμε ἐμεῖς. Κι ἐγὼ και ἡ Ἐλένη είμασταν μωρά. 6 χρονῶν ἡ Ἐ-

λένη, στήν πρώτη τάξη!).

Στήν άναφορά ό "Υποστράτηγος είπε πολλά. Μάς είπε νά σηκωνόμαστε και νά χειροκροτάμε όταν βλέπουμε τόν Στάλιν στίς ταινίες πού μάς έδειχναν. Έτσι θά δείχναμε τήν άγάπη μας στόν "μεγάλο άρχηγό τού παγκόσμιου προλεταριάτου". Μάς έμαθε και συνθήματα: "Ένα Έψιλο και δυό Κάππα, διώξανε τόν βασιλιά τόν μάπα". "Δυό Κάππα και ένα Ε, κάνανε τόν Κουκουέ". Ένας φώναζε τίνος είμαστε, κι έμεις όλοι άπαντούσαμε "τού Στάλιν". Μετά ρωτούσε τίνος είναι ό Στάλιν και μείς άπαντούσαμε: "Δικός μας".

Μετά ό "Υποστράτηγος είπε: "Τώρα, είπε, θά σάς πώ και άκομα ένα, πού ντρέπομαι γι' αύτό και σάς ζητώ συγγνώμη. Έχουμε άναμεταξύ μας και "γαμιάρηδες" κι άναφερε τόν Χρήστο και μένα. Όλος ό σταθμός φώναζε "ντροπή, ντροπή", μερικοί μάς φτύναμε. "Νά εύχαριστάτε τό γυιό μου, πρόσθεσε, πού έπαγρυπνεί". Από τότε σταμάτησαν νά μιλάνε τά άγόρια μέ τα κορίτσια, γιατί ύπήρχε κίνδυνος άπ' τίς πρεβοκάτσιες τού "Υποστράτηγου. Δέν μιλούσε ό άδερφός τήν άδερφή. Αύτό τό κακό κράτησε, ώσπου διαλύθηκε ό τελευταίος σταθμός τού Τούλκες στή Ρουμανία, τό 1957.

Ήρθε κι άλλη άποστολή άπό τό Πρένες, κι ήτανε τ' άδερφια Κώστας και Νίκος. Έτρεξα νά τούς άνταμώσω. Είδα τόν Κώστα νά κλαίει, τόν χτυπούσε ό "Υποστράτηγος γιατί στραβοπατούσε τά παπούτσια του. Μετά περίλαβε τόν Αχιλλέα, ώσπου τόν ζάλισε άπό τό ξύλο.

Τό είχε στό πρόγραμμα ό "Υποστράτηγος νά δέρνει 5 - 6 Έλληνόπουλα τή μέρα. Άλλοιώς δέν μπορούσε νά φάει. Έκδικιόταν έτσι τούς Έλληνες και τόν I. Μεταξά πού τού άπαγόρεψε – κι αύτόν και τούς όμοιούς του – νά μιλά Σλαβομακεδόνικα. Κάθε Έλληνα μικρό ή μεγάλο, τόν θεωρούσαν έχθρο τους. Και μάς έβαλαν τέτοιους άνθρωπους νά μάς "έκπαιδεύσουν"!

Ο Σταθμός μας έσμιξε μέ τό Σταθμό τής Αύλωνας, πού είχε δάσκαλο έναν κοντό τσομπάνο, άπό ένα χωριό

τής Καστοριάς, τόν αύτοαποκαλούμενο "Αρχιστράτηγο". Αύτός κι οι άλλοι άξιωματικοί τής Αύλωνας είχαν γαλόνια στούς ώμους τους. Ὁ Υποστράτηγος νευρίασε πού οι άξιωματικοί τού δικού μας Σταθμού δέν είχανε, και τό έκανε ζήτημα στούς Αλβανούς νά βάλουν κι αύτοί.

·Αν ό Υποστράτηγος ήταν μιά φορά κακός, ό τσομπάνος – δάσκαλος ήτανε πεντακόσιες φορές. Αύτός γιά τιμωρία χτύπαγε τό κεφάλι μας στόν τοίχο ώσπου νά βγει αίμα.

·Έγώ πήγαινα στήν πρώτη τάξη κι είχα δάσκαλο ένα Βορειοηπειρώτη, τόν Σπύρο, πού ήτανε πολύ καλός, μάς άγαπούσε σάν παιδιά του. Ὁ δάσκαλος κι ή τάξη μου στίς έκλογές μού έδωσαν τόν βαθμό τού Ταγματάρχη. Στή μεσημεριάτικη άναφορά, μόλις μέ είδε ό Υποστράτηγος μαζί μέ τούς άξιωματικούς, γούρλωσε τά μάτια του. "Έχεις έσύ μούτρα γιά ταγματάρχης," μου είπε. Ντροπιάστηκα τόσο, πού εύχόμουνα ν' άνοιξει η γή νά μέ καταπιεί. Φώναξε τόν δάσκαλο και τού έκανε παρατηρήσεις. "Δέν έχει κανείς δικαίωμα νά προβιβάζει σέ άξιωματικούς, παρά μόνο έγώ κι ό Στρατηγός", τού είπε. Και μέ διέταξε νά φύγω πίσω στήν όμάδα μου. Ὁ Βασίλης, ένας άλλος Βορειοηπειρώτης δάσκαλος, νευρίασε τόσο πολύ, πού μού λέγει "μή πάς πουθενά· κάθησε έδώ". Τότε ήτανε πού ό Υποστράτηγος άρχισε νά ούρλιάζει. "Έγώ διατάζω έδώ πέρα. Δέν θά κάνεις έσύ τσιφλίκι σου τό Σταθμό". Ὁ Βασίλης όμως δέν πήγε πίσω. "Έδώ διατάζει ό Αλβανικός λαός, τού άπαντησε. Κυνηγάς μέ μίσος τά Έλληνόπουλα, και προσέχεις μόνο τά δικά σου τά παιδιά". Ὁ Υποστράτηγος τόν άποκάλεσε "άντιδραστικό" και ό καυγάς άναψε: "Άντιδραστικός είσαι έσύ, είπε ό Βασίλης. Άντιδραστικός και γεννημένος παλιάνθρωπος. Έγώ δέ χώρισα τά παιδιά σέ Έλληνόπουλα και σλαβομακεδονόπουλα. Μισείς τόν Γιώργη και τά άδέρφια του, γιατί είναι έξυπνα παιδιά, όμορφα και καλύτερα άπό τά δικά σου. Ὁ Γιώργης, είπε για μένα, είναι ό καλύτερος μαθητής, είναι γυιός άγωνιστών". Λίγο άκομα και θά τού έσπαζε τά μούτρα.

Όλα αύτά γινόντουσαν μπροστά μας. Τὰ γράφω, γιατὶ δίνουν μιά εἰκόνα, τὶ εἶδους "έκπαιδευση" είχαμε.

Μετά τραβήξαμε γιά συνέλευση. Στίς σκάλες ὁ Βασίλης βρήκε μπροστά του τὸν Ταξιαρχὸν καὶ τὸν χτύπησε, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι ὁ Ταξιαρχὸς δὲν ἀκούει τοὺς δασκάλους καὶ χτυπάει τὰ ἄλλα παιδιά. Ὁ Ταξιαρχὸς ἐβαλε τὰ κλάματα καὶ πήγε στὸν Ὅποστράτηγο για βοήθεια. Αὐτὸς τὸν ἡσύχασε: "Θὰ πῶ στὸν Γιάννη, νὰ τὸν καταγγείλει στὸ Κόμμα. Θὰ δεῖς ὅτι γρήγορα θὰ πάρει δρόμο ἀπὸ δῶ".

Ο Γιάννης ἔκανε πῶς δὲν καταλάβαινε τὶ συνέβαινε στὸ Σταθμό. Ἦτανε ἀμόρφωτος καὶ βαρετός. Ἡξερε μόνο νὰ λέγει ὅτι ἐβγαλε ἐπτά παιδιά δασκάλους κι ὅλα είχανε βγει στὸ βουνό. Αὐτοὶ ἦτανε οἱ τίτλοι του γιά νὰ γίνει ύπεύθυνος τῆς ἐκπαιδευσής μας.

Ο Ὅποστράτηγος ἦταν πιὸ πονηρὸς καὶ τὸν ἐπαιζε στὰ δάχτυλά του. Αὐτὸς ἐκοβε, αὐτὸς ἐραβε. Ο Γιάννης ἐλεγε, ὅτι είναι γέρος, κι ὅτι ἐφαγε τὰ ψωμιά του. Δὲν τὸν είδα ὄμως νὰ χτυπά κανένα παιδί. Άλλὰ τού ἀρεζε ὁ τρόπος πού διοικοῦσε ὁ Ὅποστράτηγος, γιατὶ ἐτσι νόμιζε ὅτι θὰ μπει τὰξη στὸ Σταθμό. Αὐτὸς ἦτανε ὁ στόχος τους. Νὰ γίνουμε πειθαρχικοί. Άλλὰ μὲ τὸ ξύλο καὶ τὶς βρισιές δὲν μαθαίνετε ἡ πειθαρχία. Μόνο φωλιάζει ὁ φόβος.

Στὴ Συνέλευση πού ἐγινε μὲ τοὺς ἀξιωματικούς, πήρα καὶ γώ μέρος. Ο Ὅποστράτηγος μὰς είπε ὅτι στὴν Ἑλλὰδα οἱ ἐπιχειρηματίες ἐκμεταλλευότανε τοὺς ἐργάτες – ξέχασε ὅτι αὐτὸς ἐκμεταλλευότανε τὶς ἀμόρφωτες γυναίκες πού είχε φέρει γιά "μάνες" μας –, ὅτι στὴ μοναρχοφασιστικὴ Ἑλλὰδα οἱ δάσκαλοι χτυπάνε τὰ παιδιά ἐνώ στὶς λαϊκὲς δημοκρατίες τὸ ξύλο ἀπαγορεύεται. Εγώ τότε δὲν ἀντεξα καὶ τού είπα "Ἐσύ χτυπάς τόσο πολύ πού στέλνεις στὸ νοσοκομείο". Αὐτὸς μού είπε νὰ πάψω γιατὶ θὰ μού ἀλλάξει τὰ φώτα. Ἡξερα ὅτι μπορούσε νὰ τὸ κάνει, κανεὶς δὲν τὸν ἐμπόδιζε, γι αὐτὸ δὲν ξαναμίλησα.

Είπε μετά, νὰ προσέχουμε ὅταν βγαίνουμε φωτογρα-

φίες, νά σηκώνουμε τή γροφθιά ψηλά όπως οι άντάρτες. Νά μάς βλέπουν οι δικοί μας και νά χαιρονται. Έτσι κι έγινε. Πάρθηκε συνήθεια νά βγαίνουμε στούς Σταθμούς φωτογραφίες μέ τή γροφθιά ψηλά στό μέτωπο.

Έγώ πιά είχα μάθει νά γράφω γράμμα στούς γονείς μου. Τό έστελνα μέ τόν ταχυδρόμο Μπέλτσο και καμιά φορά έβαζα σέ σακκούλες κομμάτια ψωμί, καρύδια που μάς δίναμε, γιατί ήξερα ότι στό Πρένες δέν ζούνε καλά. Οι γονείς μου μού γράψανε ότι έπιστρατεύθηκαν και φύγανε στό βουνό ή Σταυρούλα, ο Μίχος και ή Διαμάντω. Κάθε τόσο γινότανε έπιστρατεύσεις στό Πρένες γιά τό βουνό.

Έδω πρέπει νά πώ, ότι όταν ήμουν στό χωριό μου τή Λυκορράχη, πήγα στό σχολείο μόνο 20 μερες. Κι αύτό γιατί ο δάσκαλος, ο Χαράλαμπος, μάς έβαζε νά πηγαίνουμε κάθε πρωΐ ένα ξύλο γιά τή φωτιά στό σχολείο. Μάς άπαγόρευε όμως νά βγάζουμε άπό τούς φράχτες. Έγώ τού πήγα ένα πρωΐ ξύλο άπό φράχτη, και κόντεψε νά τό σπάσει πάνω μου. Άπο τότε δέν πήγαινα σχολείο. Άν μέ πίεζαν πολύ οι δικοί μου, έφευγα άπό τό σπίτι, κρυβόμουν και τό μεσημέρι πού γύριζε ή άδερφή μου ή Χρυσάνθη άπό τό σχολείο, παρουσιαζόμουν και γώ μαζί της.

Έτσι τά πρώτα γράμματα τά έμαθα στό Σταθμό. Ή πρώτη λέξη πού έμαθα νά γράφω ήταν "Μάρκος". Στό Σταθμό τής Σκόδρας μάς φέρανε βιβλία άπό τό Μπούλκες. Κάθε τρία παιδιά είχαμε ένα βιβλίο και άπό ένα τετράδιο. Ο δάσκαλος Σπύρος μού έδειξε κάποια συμπάθεια, μιά κι αύτός ήταν Βορειοηπειρώτης κι έγώ Ήπειρωτάκι. Τό άγαπησα τό σχολείο τόσο πολύ ώστε έμαθα γρήγορα νά γράφω και νά διαβάζω. Τό βιβλίο τό είχα μαζί μέ τήν άδερφή μου τήν Κυράτσω και τό Ζήση. Ο δάσκαλος Σπύρος, κάνοντας βόλτες στήν τάξη, έρχόταν κοντά μου και μού χάϊδευε τά μαλλιά. "Γιώργη, Γιώργη – μού έλεγε – πότε θά μεγαλώσεις νά καταλάβεις τή σάπια κοινωνία". Τήν καταλαβαίνω, τού έλεγα έγώ. "Όχι παιδί μου, είσαι μικρός, τίποτα δέν καταλαβαίνεις τώρα. Μιά μέρα όμως

θά καταλάβεις τόν κόσμο".

Κοιμόμασταν σέ στρώματα πού ήταν ριγμένα καταγής. Οι Αλβανίδες μάς πέρνανε και μάς κάνανε μπάνιο. Η Ταξιαρχία μας βγήκε πρώτη ἀπ' όλα τά σχολεία τής πόλης στις γυμναστικές ἀσκήσεις. Ένω ή δεύτερη Ταξιαρχία στήν άμιλλα πού έγινε, βγήκε πρώτη στήν καθαριότητα και στήν πειθαρχία. Τήν όνομάζανε "Ταξιαρχία τού Γιώργη Σιάντου".

Τό γράφω και άλλού, τό λέω και δώ. Οι Αλβανοί όσο μπορούσανε μάς περιποιόντουσαν. Τό Πάσχα οι Χριστιανοί Αλβανοί τής πόλης πήραν ἀπό ένα Ελληνόπουλο ἀπό τόν Σταθμό νά τό φιλέψουν. Η νοικοκυρά μέ χάϊδευε και ἔκλαιγε. Κάτι μού ἐλεγε στά Αλβανικά, ἄλλα δὲν καταλάβαινα.

Μετά ἡρθε ὁ δάσκαλος Νούλης και μέ πήρε μαζί μέ τόν Γιάννη πού ήταν φιλοξενούμενος στό διπλανό σπίτι. Πήγαμε στό σταθμό, μπήκαμε στή γραμμή και μάς πήρε ἡ κάμερα. Και στό Πρένες ἐπίσης βάλανε τόν κόσμο νά ἀνεβαίνει τό βουνό, και τούς ἐπερνε ἡ κάμερα. Ήθελαν νά δείξουν ὅτι ήταν Ελληνικά τά βουνά και ἔφευγαν οι Ελληνες ἀπό τήν Ελλάδα. Στόν κινηματογράφο πού παζότανε τό ντοκυμανταίρ, είδα τήν γιαγιά μου πού ἀνεβαίνει τό βουνό του Πρένες, κι ὅχι κανένα Ελληνικό, γιατί στό Πρένες είχε μόνο ψυχάδι πού μ' αύτό ἐκαναν οι Ελληνες κομπολόγια και κουτάλια γιά νά τρώνε.

Στόν Σταθμό Σκόδρας, σάν Διευθυντής ἀπό τήν Αλβανική πλευρά ήταν ὁ Γκανίς, 23 χρονών. Έπαιζε μέ τά παιδιά, τά ἀγαπούσε. Προσπάθησε νά φύγει στήν Ιταλία, τόν ἐπιασαν και τόν χάσαμε. Ο θάνατός του μάς συγκίνησε.

Τό Κόμμα κι ἡ Κυβέρνησι τής Αλβανίας ἐνδιαφερότανε γιά τήν ἔξελιξη τών παιδιών τών Ελλήνων ἀγωνιστών. Στό Σταθμό ἡρθε νά μάς δεί ἡ γυναίκα τού Εμβέρ Χότζα.

Στίς ἀρχές τού 1948 γέμισε ἡ Αλβανία ἀπό Ελληνες. Συνέχεια ἐρχότανε καινούργιες ἀποστολές παιδιών ἀπό

τήν Έλλάδα. Στό Σταθμό δημιουργήθηκαν τρεις Ταξιαρχίες. Ή τρίτη είχε Σλαβομακεδονόπουλα από την Καστοριά, τά Τίρανα, τή Κορυτσά, τήν Αύλωνα και άλλες πόλεις τής Αλβανίας. Δημιουργήθηκαν νέοι Σταθμοί. Τό Αλβανικό Κράτος μάς έντυσε και μάς πόδισε. Είμασταν καλύτερα ντυμένοι από τά Αλβανόπουλα.

Υπήρχε έλλειψι από Έλληνες δασκάλους, για αύτό τό Κόμμα μάς έστελνε έκεινους που είχανε τελειώσει τουλάχιστο τήν 5η Δημοτικού και θέλανε νά δουλέψουνε στά παιδιά. Πήρανε κι από τήν Ταξιαρχία μας όσα είχανε τελεώσει τή 5η τάξη, τά πιό ψηλά, τά κάνανε τρεις μήνες φροντιστήριο και μετά τά στέλνανε γιά δασκάλους στούς διάφορους Σταθμούς.

Έδω γνώρισα δυό καλούς φίλους, Τό Γιάννη Νταλέτσο από τό Πρόσβορο Γρεβενών και τόν Φωτόπουλο Ζήση από τήν Χρυσή Καστοριάς. Μαζί τους έπαιζα κι έβγαινα έξω στήν πόλη. Μιά μέρα γυρνούσαμε μέ τόν Γιάννη από τήν πόλη. Μάς έπιασε ό "δάσκαλος" τής γ' τάξης και μάς ρώτησε κάτι στά Σλαβομακεδόνικα. Είδε που δέν καταλαβαίναμε, και μάς ρώτησε στά Έλληνικά: "Γιατί βγήκατε στήν πόλη;" κι άρχισε νά μάς χτυπάει μέ παταργιές. Τού έφυγα από τά χέρια και μέ κυνηγούσε σ' όλο τό Σταθμό. Αύτός, διάδοσε ό δάσκαλος, χτυπούσε τή μαθήτρια τής δεύτερης τάξης, τήν Βλάχου, μέ τό κεφάλι στόν τοίχο "για νά βγει μυαλό, όπως έλεγε, και νά διαβάζει καλύτερα τά μαθήματά της".

Αύτός ήταν ό παιδαγωγικός τρόπος τού δάσκαλου. Μέ τέτοια άντιπαιδαγωγικά στοιχεία, που δέν ξέρανε γράμματα, ούτε γιά τόν έαυτό τους, ήθελαν νά μάς κάνουν "καινούργιους άνθρωπους".

Κοντά στό Κάστρο, στήν Παλιά Σκόδρα, σιμά στή λίμνη, γέμισε γυναικόπαιδα από τήν Έλλάδα και από τό Πρένες. Ήρθανε και οι γονείς μας, γιά νά είμαστε πιό κοντά. Μαζευτήκαμε όλα τ' άδερφια και πήραμε άπόφαση νά μή πούμε τίποτα στούς γονείς γι' αύτά που παθαίναμε από τόν Υποστράτηγο και τήν κλίκα του,

γιατί νομίσαμε ότι θά τόν δείρει ὁ πατέρας και μετά ἐμείς θά τραβάγαμε τά πάθη τού Χριστού ἀπ' αὐτόν. Είμασταν μικρά, τόσο μάς ἐκοβε.

Ἡ σχολική χρονιά 1947 - 48 τέλειωσε, προβιβάστηκα στή δεύτερη τάξη μὲς ἀριστα. Στό τέλος δόθηκαν δώρα μόνο στὸν Ταξιαρχὸν καὶ τὰ παιδιά τού Ὑποστράτηγου. Ὁ δάσκαλος Σπύρος νευρίασε γιατί δὲν μ' ἔδωσαν δώρα, οὔτε σ' ἄλλα Ἐλληνόπουλα, "Αὐτά είναι χατηρικά, ἐλεγε, ντροπή στὸν Ὑποστράτηγο".

Στό Σταθμό είχαμε 5 - 6 τρελλούς. Οι Ἀλβανοί ἀπορούσανε πού φέρναν καὶ τρελλούς. Κι αύτούς τοὺς κυνηγούσανε οἱ μπουραντάδες; Κι αύτοὶ ἡτανε ἐπικίνδυνοι για τὸ Κράτος; Ὁ Στέλιος ἐβγαίνε στήν πόλη, ἔκανε χειραψία μὲ κάθε διαβάτη, κι ὑστερα ἐβγαζε ἀφρούς ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ κλωτσιόταν. Οι Ἀλβανοί γελούσαν. Τέτοιο πολιτισμένο ἀνθρωπο, λέγανε, δὲν είχανε ξαναδεῖ.

Ἀπ' τοὺς δικούς μας μάθαμε ότι οἱ ἀντάρτες πήρανε όλα τὰ παιδιά ἀπ' τὸ χωριό, τὰ φέρανε στήν Ἀλβανία καὶ μαζὶ τους όλο τὸ χωριό. Ἡρθε διαταγὴ νὰ σηκώσουνε τὸ Στρατόπεδο τῆς Σκόδρας, καὶ νὰ μάς πάνε στή Ρουμανία καὶ Ούγγαρια. Ὁ Ὑποστράτηγος καὶ ὁ Γιάννης, βάλανε παντού φρουρούς γιά νὰ μήν ἐρθουν οἱ γονεῖς καὶ πάρουν τὰ παιδιά τους. Γι αύτό ὁργανώθηκε νὰ γίνει ὁ ξεσηκωμός τῶν παιδιῶν στίς 12 τὰ μεσάνυχτα. Παρόλα αὐτὰ οἱ δικοὶ μου καὶ μερικοὶ ἄλλοι τὸ μυρίστηκαν καὶ κατέβηκαν στό Σταθμό. Οι φρουροί δὲν τούς ἀφήνανε νὰ μπούνε μέσα. Ὁ πατέρας νευρίασε καὶ λέγει στὸν Ταξιαρχὸν "Βρέ γενίτσαρε, δὲν ἔχουμε δικαιώμα νὰ δούμε τὰ παιδιά μας;". "Δὲν τὰ χόρτασες τόσο καιρό;", τού ἀπάντησε. Ἐμείς κλαίγαμε ἀπό μέσα καὶ οἱ γονεῖς μας ἀπ' ἔξω.

Οι τοίχοι ἡτανε πολύ ψηλοί γιά νὰ πηδήξουμε. Ὁ Ταξιαρχὸς κάθε τόσο φώναζε ότι είχε διαταγὴ ἀπὸ τὸν Ὑποστράτηγο καὶ τὸν Γιάννη νὰ μήν ἀφήσει κανένα νὰ μπει μέσα. Ἀπ' ἔξω ὁ κόσμος τούς φώναζε "φασίστες, γενίτσαροι, μάς κλέβετε τὰ παιδιά ἀπὸ τήν ἀγκαλιά μας. Δὲν μάς ἀφήνετε νὰ τὰ δούμε".

·Ο Γενίτσαρος Ταξιαρχος ήταν άτάραχος στίς φωνές, τὸν ἐνδιέφερε μόνο νὰ φανεὶ ἀξιος τῆς ἀποστολῆς ποὺ τού ἀνέθεσαν.

·Ἐκεὶ ποὺ κλαιίγαμε και φωνάζαμε, νὰ κι ἑνας δάσκαλος νὰ μάς τραβάει ἀπὸ τὰ μαλλιά, γιὰ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν πόρτα. ·Ο πατέρας δὲν ἀντεξε, ἐβαλε ὅλες τὶς δυνάμεις, τὸν βοηθήσανε κι οἱ ἄλλοι, σκαρφάλωσε στὸν τοίχο. Οι φρουροὶ φοβηθήκανε ὥπως τὸν εἶδαν ἀγριεμένο τρέχανε σὰ λαγοὶ. ·Ἐπιασε τὸ Ταξιαρχο ποὺ ἔγινε δάσκαλος στὸ τελευταῖο φροντιστήριο, και τὸν ἐδειρε. Ανοιξε ἡ πόρτα, μπήκανε κι οἱ ἄλλοι γονεῖς τῶν παιδιών μέσα. ·Ἐκανε ἑνα γύρο γιὰ νὰ βρεὶ τὸν ·Υποστράτηγο και τὸν Γιάννη, ἀλλὰ αὐτοὶ εἰχανε ἔξαφανιστεὶ. ·Ηθελε νὰ μάς κρατήσει μαζὶ του, ἀλλ' αὐτὸ ἡταν ἀδύνατο. Θὰ τὸν ἐκλείνε ἡ ·Οργάνωση φυλακή, ὥπως τὸν Καρανίκα ποὺ ἤρθε νὰ πάρει τὸ παιδὶ του Παναγιώτη. ·Η μάνα μου φώναζε "μὲ τέτοια τέρατα νὰ μὴ στείλουμε τὰ παιδιά μας". Μὲ πήρε τὸ παράπονο, ἡθελα νὰ πὼ στὸν πατέρα τὶ μάς ἔκανε ὁ ·Υποστράτηγος, ἀλλὰ φοβόμουνα. ·Ηταν και ἄργα, σὲ μιὰ ώρα φεύγαμε.

Πολλοὶ ἀξιωματικοὶ τού ·Υποστράτηγου παίρνανε πέτρες και ρίχνανε στὰ τζάμια. Μαζὶ και τὸ παιδὶ του. "Τὶ κάνετε, τούς εἴπα, αὐτὰ θὰ χρειαστούν στούς ·Αλβανούς. Μπορεὶ ἀπὸ δῶ νὰ περάσουνε κι ἀλλα ·Ελληνόπουλα". "Δέν θὰ μού πείς ἐσύ τὶ νὰ κάνω", είπε ὁ γυιός τού ·Υποστράτηγου, και συνέχιζε τὸ πετροβολητὸ. Τὸ εἴπα στὸν τσομπάνο - δάσκαλο, αὐτὸς γέλασε: "·Εδώ ὁ κόσμος χάνετε, ἡ γριά στολίζεται. Σπάσε και σύ κανένα και μὴ σὲ νοιάζει γιὰ τούς ἄλλους.

Τὸ σχέδιο τού ·Υποστράτηγου ήταν νὰ χωρίσει τὰ ·Ελληνόπουλα. Νὰ στείλει ἄλλού τὴν ἀδερφὴ αλλού τὸν ἀδερφό. Τὴν μιὰ στὴν Ούγγαρια, τὸν ἄλλο στὴ Ρουμανία. Πρώτα βέβαια φρόντισε και γιὰ τὰ πράγματα ποὺ ἐβαλε στὸ αὐτοκίνητο, ἐβαλε και τὰ πράγματά του ποὺ κουβαλούσε ἀπὸ τὸ χωριό – σεντούκι, γλάστρα, κουβέρτες, πολλὰ ρούχα κλεμένα ἀπὸ τὸν ίδρωτα τῶν γυναικῶν. ·Ηρθε μετά στὴ συγκέντρωση ποὺ είχαμε ὅλες οἱ Ταξιαρ-

χίες, και μάς είπε: "Θά περάσουμε άπό τή φασιστική Γιουγκοσλαβία. Προσέξτε νά μή κάνετε καμμιά συζήτηση μέ τούς Σέρβους, νά τούς δείξουμε ότι δέν συμφωνάμε μέ τό Τιτοϊκό καθεστώς". Ό Τίτο έγινε ξαφνικά "φασίστας". Ή Κομιφόρμ τόν είχε άποκηρύξει κι ο δάσκαλος Βαΐσλης όταν τό έμαθε μπήκε νευριασμένος στήν Τραπεζαρία, που ήταν κρεμασμένη μιά μεγάλη προσωπογραφία τού Τίτο, τήν άρπαξε και τήν έκανε χίλια κομμάτια. Εμείς οι πιτσιρίκοι κυττούσαμε μέ άπορία τή σκηνή. "Είναι προδότης" μάς έλεγε "και δέν είναι άναγκη νά τόν βλέπουμε στή φάτσα".

Από τότε δέν άκούστηκε τό όνομα τού Τίτο ούτε στόν Παιδικό Σταθμό, ούτε άπό τήν άλλη μεριά που ήταν τό Άλβανικό Όρφανοτροφείο — μάς χώριζε ένας μεγάλος τοίχος. Τά Άλβανόπουλα είχαν γιά συνθημα στήν Τραπεζαρία που τρώγανε και προτού άρχισουν τό μάθημα στό σχολείο, νά φωνάζουν σλα μαζί δυνατά τά τρία μεγάλα όνόματα ".Εμβέρ, Στάκι, Τίτο". Τό όνομα τού Τίτο δέν τό ξαναφώναξαν.

Στή συνέχεια, έβγαλε ένα τετράδιο και άρχισε νά φωνάζει όνόματα ".Εμάς τ' άδέρφια μάς χώρισε σέ διάφορα αύτοκινητά. Όταν άνεβαινα στό αύτοκινητό φώναξα, "θέλω νί με στείλεις μέ τ' άλλα άδέρφια μου". ".ανέβα πάνω ζαγάρι, γιατί θά σου σπάσω τά μούτρα", ήταν ή απαντηση. "Τί έπαναστάτη θά σέ κάνουμε άμα θέλεις νά είσαι κοντά στ' άδέρφια σου". Βέβαια, δέν φώναζα μόνο έγώ, φώναζαν και τ' άλλα παιδιά. Άνεβηκα στ' αύτοκινητό, συνέχεια έκλαιγα. Καλούσα τ' άδέρφια μου "Κώστα, Νίκο, Χρυσάνθη", κανένας δέν μ' άκουγε. Όλος ο Σταθμός ταραζόταν άπ' τίς φωνές τών παιδιών.

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Στίς 15 Νοεμβρίου τού 1948, στίς 12 τό βράδυ, 80 φορτηγά αυτοκίνητα γεμάτα παιδιά της Ελλάδος, ξεκίνησαν από τὸν Παιδικὸν Σταθμὸν Σκόδρας γιὰ τὰ Ἀλβανογιουγκοσλαβικὰ σύνορα καὶ ἀπό κεὶ γιὰ τὴ Ρουμανία.

Περνόντας ἀπό τὴ Λίμνη κοίταξα πρὸς τὸ Κάστρο, τὴν παλιὰ Σκόδρα, ἐκεὶ ποὺ ἦταν ἐγκαταστημένοι οἱ Ἑλληνες φυγάδες. Εἶδα τὸ σπίτι ποὺ μένανε οἱ γονεῖς μου, ἡ λάμπα ἦταν ἀκόμα ἀναμμένη.

Όλο τό βράδυ τού ταξιδιού κοιμόμουνα. Τό πρωΐ ποὺ ξύπνησα είδα μπροστά νά είναι γεμάτο αυτοκίνητα πού πηγαίνανε μὲ τὴ σειρά, κοίταξα πίσω, τὰ ίδια ἡ φάλαγγα ἦταν πολὺ μεγάλη. Ἀριστερά καὶ δεξιά τού δρόμου ὁ κόσμος παρακολουθούσε τὴν φάλαγγα. Πολλοὶ ἦταν οἱ γονεῖς τῶν παιδιών, πού ἥρθαν νά τὰ δούν. Όσοι τὰ γνώρισαν παρακαλούσαν τὸν ἀδηγὸν νά σταματήσει, ἀλλὰ τὰ αὐτοκίνητα δέν σταματούσαν, τραβούσαν στὸ προορισμὸν τους. Τότε ἀκούγεται κλάμματα κι ἀπό τίς δυό μεριές.

Στίς 6 τὸ απόγευμα μὰς κατέβασαν σ' ἑνα σιδηροδρομικὸν σταθμὸν κοντά στὸ Μοναστήρι. Όπου κοίταζε τὸ μάτι σου, μόνο παιδιά ἐβλεπε. Βούϊζε ὁ τόπος ἀπό τίς φωνές τους.

Τὸ Ἐπιτελείο τράβηξε γιὰ τὸ φυλάκιο, ὅπου πίνανε καὶ γλεντούσανε μὲ τοὺς Γιουγκοσλάβους φρουρούς, κι ἀφῆσαν τὰ παιδιά χωρίς καμμιὰ προστασία καὶ νηστικὰ ἑνα 12ωρο. Ἐγὼ γυρνούσα γιὰ νά βρώ τὸ ἀδέρφια μου ἡ κανένα φίλο. Συνάντησα τὸν Ζήση, μὲ αὐτὸν ἀνέβηκα στὸ βαγόνι. Ἐνας Σέρβος, περνούσε ἀπό βαγόνι σὲ βαγόνι καὶ ἔδινε σὲ κάθε παιδί ἀπό μισό καρβέλι ψωμί.

Τὸ ταξίδι κράτησε 4 μέρες. Στὸ Σταθμὸν Βελιγραδίου είχαμε μεγάλη καθυστέρηση, δέν ὑπήρχε νερό καὶ γλύφαμε τὰ παράθυρα. Μὲ τὸ μισό ψωμί περάσαμε όλο

τό διάστημα. Πεινούσαμε, άλλα ή δίψα ήταν χειρότερη. Ό Έρυθρός Σταυρός τής Γιουγκοσλαβίας έδωσε στό Έπιτελείο νά μάς μοιράσει νερό, ψωμί και σαλάμι, άλλα αύτοί τά τρώγανε άναμεταξύ τους και δέν τούς ένοιαζε καθόλου γιά τά παιδιά. Μιά κυρία τού Έρυθρού Σταυρού έδινε στό Νίκο ένα μήλο, αύτός όμως τής άρπαξε και τό ψωμί πού κρατούσε στό άλλο χέρι. Ή κυρία όταν είδε αύτό και κατάλαβε ότι τά παιδιά πεινάνε, πήγε στό Έπιτελείο και άρχισε νά φωνάζει: "Δέν ντρέπεστε; Σάς δώσαμε τρόφιμα γιά τά παιδιά και τά τρώτε άναμεταξύ σας. Σάς δώσαμε νερό και σείς τό πίνετε και πλένεστε. Αύτό τό παιδί – και έδειξε τό Νίκο – άπό τήν πείνα του μού άρπαξε τό ψωμί". Αύτοί κουνούσαν τούς ώμους τους, κάνοντας πώς δέν καταλάβαιναν σέρβικα. Ή γυναίκα έφυγε τότε δρυισμένη άπό τό βαγόνι. Ό Υποστράτηγος σηκώθηκε όρθιος, και άντι νά μάς μοιράσει ψωμί και νερό, πήγε κοντά στό Νίκο, τού έδωσε δυό παταριές και τού είπε "διακονιάρη, μάς ντρόπιασες μπροστά στούς Γιουγκοσλάβους".

Στό βαγόνι μας καθόταν ένας Σέρβος και τραγουδούσε συνέχεια στά Έλληνικά "άπάνω στά ψηλά βουνά, άντάρτες Έπονίτες".

Περάσαμε τή γέφυρα τού Δούναβι, μπήκαμε στό Τούργκου Σεβερίν τής Ρουμανίας. Τά βαγόνια χώρισαν, άλλα γιά τήν Ούγγαρια και άλλα γιά τούς Παιδικούς Σταθμούς Ρώμαν και Όρεστια τής Ρουμανίας. Έδω χώρισαν πολλά αδέρφια, άλλα πήγαν στήν Ούγγαρια, άλλα στή Ρουμανία. Εμάς μάς περίλαβε ό Έρυθρός Σταυρός τής Ρουμανίας. Μας έδωσαν άμέσως τρόφιμα και νερό νά πιούμε. Οι Ρουμάνες μάς έβλεπαν μέ άπορία πώς τρώγαμε, και κάθε τόσο μάς δίναμε ψωμί μέ βούτυρο και μαρμελάδα και συνέχεια νερό.

Μπήκε στό βαγόνι μας ό Υποστράτηγος – πού δέν τόν είδα άπό τό βράδυ πού φύγαμε άπ' τή Σκόδρα – και ρώτησε ποιός ξέρει βλάχικα. Σήκωσε ένας τό χέρι και είπε ότι ξέρει. "Πές στή Ρουμάνα, είπε ό Υποστράτηγος, άμα θέλουν νά τούς βοηθήσει τό Έλληνικό προσωπικό στό μοί-

ρασμα τών τροφίμων". Τό παιδί μέ δυσκολία συννενοήθηκε μέ τή Ρουμάνα, πού άπάντησε: "Δέν χρειάζεται. Έσεις είστε πολύ κουρασμένος. Γιά μάς είστε ένας Ήρωας πού γλυτώσατε αύτά τά παιδιά ἀπ' τά νύχια τού φασισμού". Πού νά φανταζόταν ἡ φουκαριάρα τούς σκοπούς τού Υποστράτηγου καὶ πού νά ήξερε γιά τά "καζάνια τής Αλβανίας".

Τό ταξίδι μας ώς τήν Όρεστια ήτανε εύχαριστο. Η Όρεστια είναι κωμόπολη τής Τρανσυλβανίας. Στό Σταθμό περίμεναν τα λεωφορεία, πού μάς πήγαν στόν Παιδικό Σταθμό, ένα κτήριο μέ 3 πατώματα, τό μεγαλύτερο τής πόλης. Πρίν ήταν Γυμνάσιο. Μάς βάλανε στή μεγάλη σάλα. Έκει είδα καὶ τ' ἀδέρφια μου, τόν Κώστα, τόν Νίκο καὶ τήν Χρυσάνθη πού κατά σύμπτωση βρεθήκαμε όλοι μαζί στήν Όρεστια. Τήν Κυρατσώ τήν κράτησαν οι γονείς μου όταν ήρθαν νά μάς δούν στή Σκόρδα. Από τή μεγάλη αιθουσα μάς πήγαν στό μπάνιο καὶ μάς έδωσαν καινούργια ρούχα. Τά παλιά τά μάζεψαν όλα στό γήπεδο, τά περιέχυσαν μέ βενζίνη καὶ τά κάψανε. Κάθε παιδί πού έπαιρνε καινούργια ρούχα, τού έβαζαν στό λαιμό του ένα άσημένιο μενταγιόν, πού από τή μιά πλευρά είχε τή μορφή τού Μάρκου κι από τήν άλλη ένα άριθμό. Έγώ είχα τόν άριθμό 600. Τό σύνθημα πού λέγαμε πρίν τό φαγητό ήταν "Γιά τή λευτεριά, μέ τό Μάρκο έμπρός" κι όλοι μαζί φωνάζαμε "Όλοι έμπρός".

Ο Ρουμάνος Διευθυντής ήθελε νά τό λέμε στά Ρουμανικά, γι αύτό κατέβηκε στήν Τραπεζαρία καὶ μάς έκανε πρόβες κάπου δέκα φορές. Καὶ από τότε τό λέγαμε στά ρουμανικά: "Pedru libertate cu Markos inainte toț inainte".

Όταν πήγα στήν αποθήκη νά πάρω ρούχα, ήταν κι ὁ Υποστράτηγος ἐκεί. Ο αποθηκάριος μού έδωσε παντελόνι, σακάκι, έσωρουχα καὶ άρβυλα. Τότε ὁ Υποστράτηγος ἀρπάξε τό μεγάλο παντελόνι από τά χέρια μου, καὶ μού έδωσε ένα κοντό. Ο αποθηκάριος τού είπε ότι θά κρυώσω μέ τό κοντό, ἀλλά ὁ Υποστράτηγος άπάντησε ότι αύτός ἀντιπροσωπεύει τά παιδιά καὶ ξέρει ποιός προσέχει τά ρού-

χα του. "Είναι κρίμα, είπε, νά πάρει τέτοιο παντελόνι τό παλιόπαιδο. Θά τό χαλάσει άμέσως". Ό Ρουμάνος έπεμενε ότι έπρεπε όλα τά παιδιά νά πάρουν τά ίδια. Ήταν χειμώνας, τό κρύο ήταν τσουχτερό και όταν βγαίναμε στήν γυμναστική κρύωνα πολύ. Τό πρόσεξε αύτό ό αποθηκάριος, και μου ἔδωσε μιά μέρα μεγάλο παντελόνι.

Ύπήρχε κι έδω ή ίδια τακτική πού ύπήρχε και στή Σκόδρα, μέ τούς στρατιωτικούς βαθμούς. Ό νέος Ταξιαρχος, τό μόνο πού ήξερε νά κάνει στά δήθεν άπειθαρχα παιδιά, ήταν νά άνοιγει τό στόμα τους και νά φτύνει μέσα.

Έγώ ήμουνα μαθητής τής δεύτερης τάξης. Δάσκαλο είχα τόν Βαγγέλη Βράγγα, πού στή Σκόδρα ήταν μαθητής τής πέμπτης και μετά φοίτησε στό φροντιστήριο δάσκαλων. Ήταν καλός μαζί μας, δεν χτυπούσε· δίδασκε άναγνωση, ίχνογραφία, άριθμητική, πατριδογνωσία, μάς μάθαινε πόσα πατώματα έχει τό κτήριο πού μέναμε, πόσους θαλάμους και πόσα παράθυρα. Κάθε πρωΐ μάς λέγανε τά νέα πού διαδραματίζονταν στήν Έλλαδα. Τ' άκούγανε άπ' τό ραδιοφωνικό σταθμό τής Έλευθερης Έλλάδας. Μάς φέρανε και ένα χάρτη τής Έλλάδας πού έδειχνε πού βρισκόταν οι άνταρτες και πού ό στρατός τής Αθήνας. Τό πολύ κόκκινο έδειχνε τίς άνταρτοκρατούμενες περιοχές, τό λίγο κόκκινο έκει πού πέρασαν οι άνταρτες και τό άσπρο τα μέρη πού κατείχε ό στρατός.

Μία μέρα, μάς μάζεψαν στή μεγάλη αίθουσα και κεί μίλησε ό Υποστράτηγος: "Άκούστε παιδιά, θά σάς πώ ένα λυπηρό νέο. Ό Μάρκος άρρωστησε βαρειά και στάλθηκε στό νοσοκομείο. Άπό σήμερα άρχηγός τού Δ.Σ. είναι ό Ζαχαριάδης, αύτός θά οδηγήσει τόν Δημοκρατικό Στρατό στή νίκη".

Όταν άκούσαμε ότι ό Μάρκος άρρωστησε, όλα τά παιδιά άρχισαν νά κλαίνε. Μέ τό όνομα τού Μάρκου κοιμόμασταν, και μ' αύτό ξυπνούσαμε. Μ' αύτό τρώγαμε και αύτό είχε κρεμασμένο κάθε παιδί στό λαιμό του. Και κάθε μέρα τό τραγουδούσαμε. Τό όνομα τού Ζαχαριάδη πρώτη φορά τό άκούγαμε. Έμεις ξέραμε μέχρι τότε τόν θρυλικό

Μάρκο, πού ήταν άκουστός στά πέρατα τού κόσμου. Μάς στενοχώρησε πολύ πού άρρωστησε.

Τό κλάμα δέν σταματούσε. Τότε ό γιαστράτηγος άνεβασε τήν φωνή του: "Μή κλαίτε γιά τό Μάρκο. Θά νικήσουμε, φτάνει νά στρίψει μιά φορά τά μουστάκια ό Μεγάλος Στάλιν". Ένα παιδί φώναξε "τί κάθεται και δέν τά στρίβει άκόμα;". "Ο Μεγάλος Στάλιν είναι σοφός και ξέρει πότε νά στρίψει τά μουστάκια του", άπαντησε.

Τόν Μάρκο πού είχαμε στό λαιμό, μετά άπό μερικές μέρες μάς είπε νά τόν πετάξουμε στά άποχωρητήρια. Τα τραγούδια και τά συνθήματα πού άναφέρονταν στό Μάρκο, τά τραγουδούσαμε τώρα μέ τό όνομα τού Ζαχαριάδη.

Τό 1949, όλα δείχνανε ότι ό Στρατός τής Κυβέρνησης θά νικήσει τούς άνταρτες. Οι ύποσχέσεις πού έδωσε ό Στάλιν στόν Ζαχαριάδη, γιά δήθεν μεγάλη βοήθεια μέ τάνκς και άεροπλάνα, ήταν μόνο κουβέντες.

Στό άνταρτικο, τό 50% ήταν γυναικες. Γυρνούσανε σάν τ' άγρια θηρία στά βουνά, χωρίς νά άντικρύζουν τόν κόσμο, γιατί τά χωριά είχαν έρημωθει. Άλλα άπ' τά χωριά τά άδειασαν οι άνταρτες κι έστειλαν τόν κόσμο στίς λαϊκές δημοκρατίες, και άλλα ό στρατός πού πήρε τόν κόσμο στίς πόλεις. Έτσι, είχαμε ένα κίνημα πού δέν βασιζόταν στήν ύποστήριξη τού λαού.

Έπισης δέν είχε έφεδρείες. Προσπαθούσαν οι άνταρτες νά έπιστρατεύσουν δυό άτομα στό βουνό, χάνανε τρείς στίς μάχες. Άντι ή καθοδήγηση τού Ζαχαριάδη νά σταματήσει τόν πόλεμο, τόν συνέχισε και έπαιξε και τήν τελευταία – τήν πιό μαύρη πράξη – στόν έμφύλιο πόλεμο.

Όπως ό πνιγμένος πάει νά πιαστεί άπό τά μαλλιά του, έτσι κι ό Ζαχαριάδης πήγε νά πιαστεί άπό τίς 28.000 Έλληνόπουλα πού όμως όπως ύποσχέθηκαν στούς γονείς τους, τά έστειλαν στίς λαϊκές δημοκρατίες γιά νά μάθουν γράμματα και νά γυρίσουν στίς άγκαλιές τους μορφωμένοι άνθρωποι.

Άλλα, τόν Γενάρη τού 1949, έστειλε ό Ζαχαριάδης

άντιπρόσωπό του νά έπιστρατέψει τά παιδιά από τούς παιδικούς Σταθμούς. Αύτός, άφού χτένισε όλους τούς Σταθμούς τής Ρουμανίας – Ὁρεστία, Ρόμμαν, Ὁράντια, Σινάγια και Τούλκες – πήγε μετά και έπιστράτεψε τά παιδιά που ήταν στούς Σταθμούς τής Τσεχοσλοβακίας.

Στήν Ὁρεστία ήρθε στά μέσα Φλεβάρη. Μάς κοιτούσε όλους από τά πόδια μέχρι τό κεφάλι παράξενα. Ἐκείνη τήν έποχή ήταν μειονέκτημα νά είσαι ψηλός και εύτυχια νά είσαι κοντός. Ὄλα τά ψηλά παιδιά τά μάζεψαν στή μεγάλη αιθουσα. Προτού μπεί ό άντιπρόσωπος νά μιλήσει, ό Ὑποστράτηγος έδινε θάρρος στά παιδιά. Ἀρχισαν νά τραγουδούνε "Ἐμπρός παιδιά και μήν ἀργετε / όλοι στού Νίκου τό Στρατό / είναι ό Στρατός που ἔγγυάται / νά διώξει κάθε μας ἔχθρο".

Όταν μπήκε στήν αιθουσα ό άντιπρόσωπος άρχισαν νά τόν χειροκροτάνε δυνατά, δέν μπορούσαν νά καταλάβουν ότι χειροκροτούσαν τόν χάρο, που ήρθε μέ σκοπό νά τά στείλει στόν άλλο κοσμό σε μικρή ήλικια.

Ο άντιπρόσωπος τούς είπε "Ηρθαμε στό Σταθμό νά κάνουμε στρατολογία γιά νά πυκνώσουνε οι τάξεις τού Δημοκρατικού Στρατού. Όλοι θά άκούσατε πιστεύω τό σάλπισμα τού ἀρχηγού μας συντρόφου Νίκου Ζαχαριάδη "όλοι στ' ἀρματα, όλα γιά τή νίκη". Μ' αύτή τήν εύκαιρια θά δείτε τούς γονείς και τ' ἀδέρφια σας που πολεμάνε στό Γράμμο και στό Βίτσι. Εσείς, που είστε μικρά παιδιά, θά τραγουδάτε και θά έμψυχώνετε τούς άνταρτες".

Τούς είπε πολλά κι άρχισαν νά γράφονται ένας ένας. Γράφτηκε πρώτα ό Ὑποστράτηγος, μετά ό Γιάννης και μετά όλοι οι άλλοι (αύτοί που γραφτήκανε πρώτοι γιά νά τραβήξουν και τούς άλλους, δέν πήγαν ποτέ στό βουνό).

Κάπου 20 παιδιά δέν θέλανε νά γραφτούνε. Άρχισε νά τούς φωνάζει ό Ὑποστράτηγος "δέν ντρέπεστε, οι άλλοι θά πολεμάνε και σείς θά κάθεστε μαντραχαλέοι στά Θρανία. Θά ντρέπεστε όταν βλέπετε τούς άλλους γεμάτους

παράσημα στούς κόρφους τους".

Όταν είδαν ότι δέν έπιαναν τά λόγια, τά έγραψαν μέ τό ζόρι.

Γράψανε και τόν χωριανό μου τόν Ἀλκιβιάδη 14 χρονών, πού σκοτώθηκε μαζί μέ πολλά ἀπ' αύτά τά παιδιά στήν πρώτη μάχη. Μού είχε πεί "γι αύτό Γιώργο μάς σηκώσανε 12 ἡ ώρα τά μεσάνυχτα στή Σκόδρα, γιά νά μάς στείλουνε στό βουνό. Ή μάνα μου ἡ φουκαριάρα μού είπε "πρόσεξε Ἀλκιβιάδη μή σέ στείλουν οι τρελλοί στό βουνό, νά μή τούς ἀκούσεις. Πές τους ότι έχεις έναν ἀδερφό πού σκοτώθηκε, κι ότι ἐσύ είσαι 14 χρονών, μικρός γιά τό βουνό".

Γράψανε ἀπό τό Σταθμό μας 80 παιδιά, πού ήταν κυρίως ἀπό τήν Ἡπειρο και τά Γρεβενά. Περιμένανε ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά τούς στείλουνε στό μακελειό τού Γράμμου.

Στήν Ὀρεστία είμασταν κάπου 800 παιδιά. Τρώγαμε μέ βάρδιες στήν Τραπεζαρία. Τά 400 ἀπό αύτά, μέ δάσκαλο τόν Ὑποστράτηγο, μάς στείλανε στόν Παιδικό Σταθμό τού Μπλάζ.

Όταν οι γονείς είδαν τά παιδιά τους στό βουνό, φωνάζανε ἀπελπισμένα "μέ τίς ὄρεξη θά πολεμήσουμε, όταν ἀντί νά μορφώσετε τά παιδιά πού μάς πήρατε ἀπό τήν ἀγκαλιά, τά δίνετε ὄπλα νά πολεμήσουν".

Επιστράτευση ὁμοια μ' αύτή τής Ρουμανίας, έγινε και στήν Τσεχοσλοβακία. Μάζεψαν τά παιδιά στή Μπρατισλάβα και περιμένανε νά τούς δώσουν οι Τσέχικες Αἱρχές τήν ἀδεια νά βγούν ἀπό τή χώρα τά 400 παιδιά.

Αύτά περίμεναν μέ λαχτάρα πότε θά πάνε στό Γράμμο, νά κάνουνε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και νά έμψυχώσουν τούς ἀντάρτες – ἀφού ἔτσι είπανε.

Οι Τσεχοσλοβάκοι όμως, πού δέν είναι Ρουμάνοι και δέν ἀκούν κανένα ξένο μέσα στή χώρα τους, ρώτησαν τούς δικούς μας πού θά τά πάνε τά παιδιά. Αύτοί τούς είπαν ότι θά πάνε στό Γράμμο γιά νά πολεμήσουν γιά τή Λευτεριά. "Αμα περιμένετε τή Λευτεριά, είπαν οι Τσεχοσλοβάκοι,

ἀπό αύτά τὰ παιδιά, λευτεριά δέν θά δείτε ἐσείς οἱ Ἑλληνες".

Οἱ δικοὶ μας ἐπέμεναν, ἀλλὰ οἱ Τσεχοσλοβάκοι τοὺς εἰπανε ὅτι τὰ παιδιά είναι μικρά καὶ σὲ καμμιά περίπτωση δέν θά τ' ἀφήσουν νὰ πάνε στὸ Γράμμο. "Θά σάς τὰ δώσουμε ὅταν μεγαλώσουν καὶ γίνουν χρήσιμοι ἀνθρωποι στὴν κοινωνία". Ἐτσι, σκόρπισαν πάλι τὰ παιδιά στοὺς Παιδικούς Σταθμούς καὶ τὰ γλυτώσανε ἀπ' τὸ χάρο ποὺ τούς περίμενε.

Ἄν γλύτωσαν ὄμως τὰ παιδιά τῆς Τσεχοσλοβακίας, δέν γλύτωσαν τὰ παιδιά τῆς Ρουμανίας. Τὰ περισσότερα σκοτωθήκανε στὶς πρώτες ἐπιχειρήσεις, κι ὅσα γλυτώσανε — μετρημένα στὰ δάχτυλα — ἡταν τραυματίες γιὰ νὰ θυμούνται τοὺς φίλους τους ποὺ σκοτωθήκανε ἀδικα.

Βίαιη ἐπιστράτευση ἐγινε καὶ στὸ Μπουλέρι τῆς Ἀλβανίας. Τὴν ἔκανε ὁ Στρατηγὸς Γούσας. Αφού ἀνέβασαν στὰ αὐτοκίνητα καμιὰ 50ριά, μιὰ κοπέλλα 17χρονη δέν ἦθελε μὲ κανένα τρόπο. Τὴν ἀρπάξε τότε ὁ Στρατηγὸς μὲ τὸ ἐνα χέρι ἀπὸ τὰ μαλιά καὶ μὲ τὸ ἀλλο ἀπὸ τὴ πλάτη καὶ τὴν ἐρριξε στ' αὐτοκίνητο.

Όλος ὁ κόσμος ποὺ εἶδε τὴ σκηνὴ ἀπόρησε. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Ζαχαριάδης κι ἡ παρέα του τὰ είχαν χαμένα. Κι εύτυχώς πού τέλειωσε τότε ὁ ἀνταρτοπόλεμος, γιατὶ ἀπὸ τὶς 28.000 Ἑλληνόπουλα, λίγα θά γλυτώναμε. Αύτὴ η πράξη τοῦ Ζαχαριάδη, ἡτανε ἀπὸ τὶς χειρότερες ποὺ διέπραξε στὸν ἐμφύλιο πόλεμο.

Ἡ Ρουμανία τὸ 1948 ἡτανε οἰκονομικὰ καταστραμμένη. Μόλις ἀρχιζε νὰ κλείνει λίγο λίγο τὶς πληγές ποὺ τὴς ἀφησε ὁ 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρόλες τὶς δυσκολίες ποὺ περνούσε αὐτὴ ἡ χώρα, βοήθησε ὅσο μπορούσε τὰ μικρά παιδιά καὶ τοὺς φυγάδες τῆς Ἑλλάδας, πού ἔρχονταν συνέχεια.

Γιὰ τὰ παιδιά ίδρυσε Ἑλληνικούς Παιδικούς Σταθμούς, στὴν Ὁρεστία, Μπλάζ, Τούλκες, Καλίμανεστ, Σινάγια καὶ Κλούζ. Στὴ Φλορίκα ἔχτισε σπίτια μὲ δυό πατώματα γιὰ τοὺς μεγάλους καὶ παιδικό σταθμό γιὰ τὰ μικρά

παιδιά. Τούς τραυματίες άντάρτες τούς γιάτρεβε στά καλύτερα νοσοκομεία. Οι Παιδικοί Σταθμοί φτιαχνότανε στά καλύτερα κτήρια τών πόλεων. Στή Σινάγια φτιάχτηκε στό παλάτι τού Βασιληά.

Οι Ρουμάνοι φανήκαν πολύ καλοί μέ τά παιδιά τής Έλλαδας, όπως κι οι Άλβανοί. Το Ρουμανικό προσωπικό ένδιαφερόταν γιά τήν καλή ζωή και τή μόρφωσή μας, στά μαθήματα πού κάναμε στή ρουμανική γλώσσα.

Τή δύναμη μέσα στούς Σταθμούς τήν είχανε τά Έλληνικά γραφεία πού είχαν τήν έδρα τους στό Βουκουρέστι. Ό κάθε Παιδικός Σταθμός είχε άπό ένα διευθυντή και ένα κομματικό έπίτροπο, πού πέρνανε έντολές άπο τα γραφεία και κάνανε άναφορές γιά τήν έξελιξη τών παιδιών. Οι διευθυντές άποφάσιζαν σέ ποιές σχολές θά στείλουν τά παιδιά, χωρίς βέβαια νά τά ρωτήσουν. Αύτό τό δικαιολογούσαν λέγοντας "γρήγορα ή Έλλαδα θά γίνει λαϊκή δημοκρατία" και θέλει τόσους ηλεκτρολόγους, τόσους χτίστες, τόσους άνθρακωρύχους κ.τ.λ. Και τό άστειο είναι ότι αύτό τό λέγανε και σταν πιά είχε σταματήσει ό έμφυλιος στήν Έλλάδα, μέχρι και τό 1956. Τό έπιπεδο αύτών τών στελεχών ήτανε χαμηλό. Τά παιδιά τά ύπολογιζανε πιό πολύ σάν στρατιώτες παρά σάν παιδιά και τά μιλούσανε όπως οι άξιωματικοί στούς στρατιώτες.

Πολλοί άπ' αύτούς νομίζανε ότι τό κάνουνε γιά καλό τών παιδιών, μόνο πού τά παιδιά τά πληγώνανε μ' αύτή τή τακτική πού χρησιμοποιούσανε.

Είναι άληθεια ότι αύτός ήτανε τότε ό κόσμος. Δέν ύπήρχε είδικευμένο προσωπικό, αύτά ξέρανε, αύτά κάνανε. Και δικαιολογείται κάπως ή τακτική τους, μέχρι τό τέλος τού έμφυλου πολέμου, γιατί είχανε τό νού τους στίς έπιχειρήσεις τού Γράμμου – Βίτσι. Μετά όμως πού χρησιμοποιήθηκε ή ίδια τακτική, δέν δικαιολογείται καθόλου.

Στίς 23 Μαρτίου τού 1949, κάπου 400 παιδιά άπό τήν Όρεστια – και μείς μαζί μέ δάσκαλο τόν Υποστράτηγο – άνεβήκαμε στό τραίνο και φτάσαμε κατά τό δειλινό στό

Μπλάζ. Όταν κατεβήκαμε στό σταθμό όλος ο κόσμος τής πόλης ήρθε νά δει τά βασανισμένα παιδιά τής Έλλάδας. Κατεβαίνοντας από τά βαγόνια άρχισαν νά μάς χειροκροτούν, πολλές γυναίκες κρατούσαν μαντήλια και σκούπιζαν τά δάκρυα από τά μάτια τους. Ποτέ μου δέν θά ξεχάσω αύτό τό τιμητικό καρτέρι πού μάς έκανε ο κόσμος αύτής τής μικρής πόλης.

Μάς βάλανε στίς κούρσες και μάς πήγανε στόν Παιδικό Σταθμό, ένα κτήριο μέ δυό πατώματα, παλιά Παιδαγωγική Σχολή. Είχε τρείς μεγάλες αύλες και μετά μάς παραχώρησαν κι ένα πάρκο. Μάς πήγαν πρώτα γιά μπάνιο, μετά στήν τραπεζαρία κι από κεί στά δωμάτια γιά ύπνο. Τό Μπλάζ είναι μικρή πόλη τής Τρανσυλβανίας, παλιά κι ιστορική. Άπο τήν πόλη περνάει τό ποτάμι Τραναβά Μίκα.

Στίς 15 Απριλίου ήρθε ένα αύτοκίνητο νά πάρει τά παιδιά πού γράφτηκαν γιά άντάρτες. Άνεβήκανε όλα τά παιδιά κι ό Υποστράτηγος, γιά νά πάνε γιά τό Βουκουρέστι, έκει όπου συγκεντρώναν όλους αύτούς πού στρατολογήσανε άπ' όλους τούς Παιδικούς Σταθμούς τής Ρουμανίας. Προτού ξεκινήσουν πολλά άπ' αύτά άρχισαν νά τραγουδάνε: "Φεύγουν τά άδερφια μας / από τά χωριά μας / σημαία ύψωνουμε κι άναχωρούν / θά φύγω μάνα μου / θά πάω στόν πόλεμο / θά πάω στά βουνά στά άντάρτικα / μπρός στήν εικόνα τής Παναγιάς / στεφάνια τάξαμε / νικητές έμεις. Όταν ό Υποστράτηγος άκουσε τό "μπρός στήν εικόνα τής Παναγιάς", νευρίασε κι άρχισε νά φωνάζει: "Όχι στήν εικόνα τής Παναγιάς. Μπρός στή σημαία τού Ζαχαριάδη νά τραγουδάτε, γιατί κάνουμε σοσιαλιστική έπανάσταση". Φύγανε γιά τό Βουκουρέστι. Ύστερα από δυό μέρες ό Υποστράτηγος γύρισε πίσω στό Σταθμό μας κάνοντας τόν στενοχωρημένο, λέγοντας "κρίμα πού δέν μέ πήραν κι έμένα, νά χτυπήσω τό φασισμό".

Κάπου 400 παιδιά μαζέψανε στό Βουκουρέστι, τά πήγανε στή Βουλγαρία, στά έμπεδα, γιά δυό μήνες, μετά τά δώσανε ένα σακκίδιο κι ένα όπλο στήν πλάτη, και τά ρίξανε στό μακελειό, όπου σκοτωθήκανε τά περισσότερα τίς

πρώτες μέρες. Λίγα ζήσανε, κι αύτά τραυματίες. 'Ενα άπ' αύτά τά παιδιά, ό φίλος μου ό Χαράλαμπος, μού είπε:

"Τρέχαμε σά λαγοί, δέν ξέραμε νά κρυφτούμε και μάς θέριζαν σάν πράσα τά άεροπλάνα και τά πολυβόλα".

'Ο Θανάσης μού είπε πώς όταν είδε τόν άδερφό του τόν Βαγγέλη – τόν δάσκαλό μου στή δεύτερη τάξη – τόν ρώτησε: "Τι γυρεύεις έσύ έδω;". "'Ηρθα νά έκδικηθώ γιά τόν άδερφό μας". "Κύτταξε νά γλυτώσεις τό κεφάλι σου και άστα αύτά". Είπε μετά στόν λοχαγό: "Τι σκοπεύουν συναγωνιστή λοχαγέ; όλους θέλουν νά μάς σκοτώσουν. Έχουνε καθόλου μυαλό;".

Μαζί μ' αύτά τά παιδιά πήρανε και όλους τούς στρατιώτες - δάσκαλους πού έβγαλε τό φροντιστήριο τής Σκόδρας. Αύτοι πού κάνανε τήν έπιστράτευση δέν θέλανε τά παιδιά νά μάθουν γράμματα, άλλά τά θέλανε γιά κρέας στά κανόνια. Μόνο έτσι δικαιολογείται πού άρπαξαν όλους τούς δασκάλους πού έβγαλε ή Σκόδρα και τούς έστειλαν στό μακελειό. Στή σχολική χρονιά '48 - '49 οι μαθητές τής μεγαλύτερης τάξης έκαναν τό δάσκαλο στούς μαθητές τής μικρότερης. Μόνο στην τελευταία τάξη είχαν δάσκαλο τόν διευθυντή του Σταθμού, πού δέν πήγε άνταρτης. Μπορείτε νά καταλάβετε τί γράμματα μαθαίναμε έμεις έκείνα τά χρόνια.

Τό 1949 έγινε ένα νέο φροντιστήριο δασκάλων στό Τούλκες τής Ρουμανίας. Όλοι οι Σταθμοί στείλανε άπό 5 ως 7 μαθητές τού πεμπτατάξιου, γιά νά φοιτήσουν σ' αύτό τό φροντιστήριο. Επίσης, πέρασε μιά έπιτροπή άπό τά γραφεία τού Βουκουρεστίου στά νοσοκομεία, όπου νοσηλευότανε τραυματίες άνταρτες, κι έστειλε πολλούς άπ' αύτούς στό φροντιστήριο δασκάλων στό Τούλκες, κι άπό κεί τούς έστελναν στούς άλλους σταθμούς πού δέν είχανε δασκάλους.

Αύτό ήτανε τό προσωπικό πού μάθαινε γράμματα στά παιδιά τής Έλλάδας. Επαγγελματίας δάσκαλος ή κάποιος πού νά τέλειωσε γυμνάσιο, δέν ύπήρχε κανένας. Όλοι ήτανε μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού ή τό πολύ πρώ-

της γυμνασίου. Άκόμα, πολλοί από τούς τραυματίες άνταρτες είχανε τραύματα, άλλοι στό κεφάλι, άλλοι ήτανε μένα πόδι ή ένα χέρι, πράγμα πού δυσκόλευε πολύ τή διδασκαλία.

Από τή δεύτερη στήν τρίτη τάξη μέ προβίβασε μιά μικρή δασκάλα 16 χρονών πού δέν ξέρω πώς γλύτωσε από τήν έπιστράτευση. Φοβότανε πολύ μήπως τήν έπιστρατεύσουν και τήν πάρουν στό βουνό, γι' αύτό γνώρισε ένα γέρο στό Τούλκες, τόν πήρε γιά άντρα. Ήταν άτυχη, γιατί ο πόλεμος τέλειωσε σέ λίγο. Πολλά μικρά κορίτσια παντρεύτηκαν άντρες μεγάλης ηλικίας γιά νά γλυτώσουν τήν έπιστράτευση.

Στό Μπλάζ, τό φαγητό ήτανε άριστο. Ο Διευθυντής Γκριγκορέσκο, ήτανε πολύ καλός· δέν τού ελειπε τό γέλοιο από τό πρόσωπο. Έπαιζε, χόρευε μάζι μας, μέχρι πού όταν έβλεπε σέ κάποιο μικρό παιδι τά κορδόνια τών παπουτσιών του νά είναι λυμμένα, έσκυβε και τά έδενε. Πολύ μάς άγαπούσε. Έφτιαζε ένα έργαστήριο γιά νά μάθουν τά παιδιά διάφορες τέχνες, έχτισε στάβλους, έφερε κάπου 30 γελάδες γιά νά πίνουν τά παιδιά γάλα. Έκανε άκόμα και χοιροστάσιο.

Μιά καλή μέρα, βλέπω δυό άστυνομικούς νά μπαίνουνε στό Σταθμό. Τού βάλανε χειροπέδες και τόν πήρανε μάζι τους. Δέν τόν ξανάδα από τότε. Λέγανε ότι έκανε μεγάλες καταχρήσεις, και κάθησε πολλά χρόνια φυλακή. Φέρανε στήν θέση του έναν άσχημομούρη γέρο, άμιλητο, πού χάλασε πολύ τό φαγητό.

Ο Υποστράτηγος πήρε έντολή νά στείλε κάπου 50 παιδιά – 12 και 13 χρονών – γιά έργάτες στή Φλωρίκα, νά οίκοδομήσουν τά κτήρια πού θά στεγαζόντουσαν οι Έλληνες φυγάδες. Θά μπορούσαν νά τό κάνουν οι Ρουμάνοι έργάτες αύτό, και νά κερδίσουν γιά τίς οίκογένειές τους κανένα λέϊ, πού ήταν περιζήτητο. Και νά άφησουν τά παιδιά νά μορφωθούν, άφού γι' αύτό μάς μάζεψαν στούς Σταθμούς.

Μιά φορά, μάς συγκέντρωσε όλους στό γήπεδο και εί-

πε, όσοι άκουγαν τό όνομά τους νά έβγαιναν 20 μέτρα μακριά. Φώναξε κάπου 30 παιδιά άπ' τήν Ήπειρο και τά Γρεβενά. Φώναξε τά άδέρφια μου, τούς χωριανούς μου και στό τέλος φώναξε και μένα, "Αύτοί έδω πέρα, είπε δειχνοντας έμάς, είναι ή όμαδα ντροπής. Έτσι θά τήν λέμε. Δέν θά έχουν τά ίδια δικαιώματα όπως έσεις, θά ύπάρχει ξέχωρο τραπέζι γι' αύτούς. Στό σχολείο θά κάθονται σέ ξέχωρο θρανίο. Καινούργια ρούχα δέν πρόκειται νά πάρουν. Νά μή παιζετε μαζί τους, νά μή τούς μιλάτε: Νά τούς φτύνετε. Όποιος τούς μιλήσει, θά τόν βάλω κι αύτόν στήν όμαδα ντροπής".

Μετά, είπε τούς λόγους γιά τούς όποιους μάς έβαλε σε τέτοια όμαδα. Γιά μένα είπε ότι λείπανε δυό κουμπιά άπό τό σακκάκι μου. Παρόμοια ήτανε και τά "παραπτώματα" τών άλλων!

Όπως τό είπε, έτσι κι έγινε. Δυό χρόνια έμεινε στό Μπλάζ αύτή ή όμαδα. Όπου πηγαίναμε, όπου βρισκόμασταν — στό σχόλειο, στήν τραπεζαρία, στό παιχνίδι — μάς φτύνανε, μάς ύποτιμούσαν και δέν δίνανε λόγο σε κανένα. Ο Υποστράτηγος έτριβε τά χέρια του άπό τήν χαρά, πού τυραννούσε μικρά Έλληνόπουλα.

Αύτό ήταν τό χειρότερο πού γνώρισα στά παιδικά μου χρόνια. Σάν νά μή είμασταν έμείς παιδιά πού γεννήθηκαν άπό μάννες. Αισθανόμουν τόν έαυτό μου τιποτένιο πλάσμα. Είναι όμορφο πράγμα νά είσαι παιδί, άλλα όταν αύτός ο τύραννος σέ βάζει σέ όμαδα ντροπής δυό χρόνια, τότε δέν έχει καμμιά άξια αύτή ή παιδική ζωή. Ντού άπό δώ, ντού άπό κεί. Κανένα παιδί δέν μάς έπαιζε. Κι αύτού τού ήλιθιου, δέν τού έκαιγε καρφί.

Λέγανε ότι θά γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι και καλοί έπαναστάτες. Άλλα μέ αύτούς τούς άντιπαιδαγωγικούς τρόπους γίνονται καινούργιοι άνθρωποι; Ό,τι έμαθα, τό έμαθα, διαβάζοντας βιβλία τό καλοκαίρι, κάτω άπό κάποιο δέντρο τού Σταθμού.

Η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση τού Βουνού έστειλε μιά άντιπροσωπεία, όπου θά πήγαινε σέ όλους

τού Παιδικού Σταθμούς νά δει τή ζωή τών παιδιών. Στό Σταθμό μας έφτασε μιά γυναίκα και δυό άντρες. Οι άντρες έρχότανε από τό Βίτσι, ντυμένοι χωριάτικα, μέ ρούχα τού άργαλιού. Ό ένας κρατούσε και μιά γκλίτσα.

Οι μεγαλύτερες τάξεις δώσανε καλλιτεχνική παράσταση. Πριν ό άρχισει, ό Ήλιας είπε: "Κάνουμε τούτη τή ψυχαγωγική βραδυά γιά νά ξεχάσουμε τίς στενοχώριες και τά βάσανα πού έχουμε". Άμέσως σηκώθηκε ή γυναίκα τής άντιπροσωπείας και τού λέγει: "Γιατί νά στενοχωριέστε και νά έχετε βάσανα; Έσεις τά μικρά παιδιά έχετε όλα τά καλά. Ό δάσκαλός σας και ή γυναίκα του σάς άγαπούν σάν παιδιά τους. Άλλη φορά, αύτές τίς λέξεις, βάσανα - στενοχώρια, νά μή τίς λέτε καθόλου, γιατί δέν ταιρτάσουν σέ σάς τά παιδιά".

Τήν άλλη μέρα πού έφευγε, είπε "Θά βγούμε νά βροντοφωνάξουμε σέ όλη τήν Ελλάδα, ότι τά παιδιά μας στις λαϊκές δημοκρατίες ζούνε σάν βαστλόπουλα".

Τά παιδιά τού Παιδικού Σταθμού Ρόμαν τά φέρανε στό Σταθμό μας και τόν δάσκαλο τσομπάνο πού είχανε τόν στείλανε στό έργοστάσιο γιατί έδερνε τά παιδιά. Τά παιδιά τού Παιδικού Σταθμού Όρεστιας στάλθηκαν μέ τόν δάσκαλο Γιάννη στον παιδικό Σταθμό Τούλκες. Και άρχισαν στή σχολική χρονιά 1949 - 1950 νά στέλνουν τά παιδιά τής τρίτης, τετάρτης και πέμπτης τάξης σέ έπαγγελματικές σχολές, χωρίς αύτά νά ξέρουνε καλά - καλά τά Ελληνικά γράμματα, όσο γιά τά ρουμάνικα ούτε μιά λέξη. Σ' αύτές τίς σχολές δυσκολεύτηκαν πολύ.

Μέχρι τό '56 τά στέλνανε χωρίς νά ρωτήσουνε ποιά τέχνη τούς άρέσει. Όπου νόμιζε ό Υποστράτηγος, έκει τά έστελνε. Πέρασαν πολλοί δάσκαλοι από τό φροντιστήριο τού Τούλκες, άλλοι καθότανε άλλοι φεύγανε μονάχοι τους. Βλέπανε ότι δέν μπορούσανε νά κάνουν τόν δάσκαλο.

Πήραμε γράμμα από τόν πατέρα, όπου μάς έγραφε ότι ό Μίχος σκοτώθηκε στόν Γράμμο. Μάς στενοχώρησε αύ-

τό πάρα πολύ, γιατί είχα πολλή άδυναμία στόν άδερφό μου Μίχο. Όταν βοσκούσε τά πρόβατα, έβανε τό ψωμί στόν κόρφο του και τό έφερνε σέ μάς τά μικρά άδερφια του νά φάμε νά μή πεινάμε. Τραγουδούσε καλά και λαλούσε καλύτερα τή φλογέρα.

Ό πατέρας στήν Αλβανία πούλησε τά γελάδια και έστειλε στούς άνταρτες τού Γράμμου 1.500 κουβέρτες και 3.000 πακέτα τσιγάρα. Αύτό τό έγραψε και ή έφημεριδα τής Προσωρινής Κυβέρνησης τού Βουνού.

Στά μέσα τού 1949 έφερε ή Όργανωση τού Βουκουρεστίου καινούργιο διευθυντή - κομματικό ύπεύθυνο, από τά χωριά τής Καστοριάς, Θύμιο άν θυμάμαι καλά τό όνομά του. Στό Πρένες γραφόταν κι αύτός νά πάει στό βουνό άνταρτης. Όταν έρχότανε τ' αύτοκίνητα νά τούς πάρουν αύτός τό μάθαινε άπό άνθρωπους του πού είχε στά γραφεία και τραβούσε στό βουνό και κρυβότανε. Όταν τά αύτοκίνητα μέ τούς στρατευμάνους φεύγανε, παρουσιαζόταν κι αύτός και έκανε τόν θλιμμένο πού δέν πρόφτασε νά πάει μαζί τους "νά φάει τούς φασίστες". Καλός ήθοποιός. Τό έκανε αύτό κάπου 4 φορές. Ήθελε κι αύτός σοσιαλισμό στήν Ελλάδα, άλλα ν' άγωνιστούν οι άλλοι για αύτήν τήν ύπόθεση.

Σάν καριερίστας πού ήταν γνωρίστηκε μέ άνωτερα στελέχη τού κόμματος. Αύτά τά στελέχη έβγαλαν τό συμπέρασμα ότι ο Θύμιος κάνει γιά διευθυντής και κομματικός ύπεύθυνος στά παιδιά και τού δώσανε φύλο πορείας γιά τό Σταθμό μας.

Τήν φωνή του δέν τήν άκουσα όλο αύτό τό διάστημα πού έμεινε στό Σταθμό. Βρήκε μιά μικρή δασκαλίτσα και παντρεύτηκε, άπό τότε δέν έβγαινε άπό τό γραφείο του.

Ήρθανε στό Σταθμό τρείς δάσκαλοι σλαβομακεδόνες και μπροστά του έγραψαν τά Ελληνόπουλα άπό τά χωριά τής Καστοριάς σάν σλαβομακεδονόπουλα. Τούς άλλάξανε και τά όνόματα, άπό Ελληνικά τά κάνανε σλαβομακεδόνικα. Φέρανε βιβλία άπό τά Σκόπια και άρχισαν νά πηγαίνουν στό σλαβομακεδόνικο σχολείο. Γράψανε κάπου 200

παιδιά μέ τό ζόρι, χωρίς τή συγκατάθεση τών γονιών τους.

Ο νέος διευθυντής δέν ένοχλήθηκε καθόλου πού τά παιδιά φωνάζανε ότι είναι Έλληνόπουλα και θέλουν νά πάνε πίσω στό Έλληνικό σχολείο. Και δέν τόν ένοιαζε γιατό αύτός ό φαλακρός άνθρωπακος δέν είχε Έλληνική έθνική συνείδηση. Ο Υποστράτηγος έγραψε κι αύτός τά παιδιά του στό σλαβομακεδονικό σχολείο.

Αύτοι οι νέοι δάσκαλοι ίδρυσαν στό σταθμό μας παράρτημα τής Όργάνωσης ΝΟΦ - ΝΟΜΣ. Ο,τι δέν πέτυχαν οι Κομιταζήδες μέ τή φωτιά και τό σίδερο νά κάνουν στή Μακεδονία τούς Έλληνες Σλάβους, τό πέτυχαν τώρα σέ μιά μέρα κάτι άνθρωποι πού γραφόταν "Έλληνες", χωρίς έθνική συνείδηση.

Μέ τό ζήτημα πού έβαλε ό Ζαχαριάδης στήν πέμπτη Όλομέλεια τό 1948, μέ τό διαχωρισμό τής Μακεδονίας, έκανε μεγάλη ζημιά στό Κίνημα και στούς Παιδικούς Σταθμούς τών Λαϊκών Δημοκρατιών.

Δέν έκανε τίποτα άλλο παρά νά φανατίσει τούς στρατιώτες τού έθνικού στρατού και νά πολεμούν πιά όρθιοι τούς άνταρτες, γιά τήν όμορφη Μακεδονία.

Οι Έλληνες δάσκαλοι πού είχαμε νόμιζαν ότι άφού ό Θύμιος είναι άντιπρόσωπος τού Κόμματος, αύτός τά ξέρει όλα και άνάλογα ένεργει. Οι ίδιοι είχανε χαμηλό μορφωτικό έπιπεδο. Όσο γιά τήν όμάδα ντροπής τήν χαρακτήρισε σάν καλή πράξη τού Υποστράτηγου. "Αύτός είναι ένας τρόπος νά διαπαιδαγωγούμε τά παιδιά", έλεγε.

Στήν άνοιχτή άχυρώνα, πού είχε χόρτο γιά τίς άγελάδες, πέντε Ρουμάνοι άπό τό προσωπικό τού Σταθμού, πήραν τήν άποθηκάρισσα και τή βιάσανε μέ τή σειρά. Όλα τά παιδιά μαζευτήκανε και κυττούσανε γιά πρώτη φορά πώς γίνεται τό σέξ, άλλα οι Ρουμάνοι άν και τά πρόσεξαν δέν σταμάτησαν, άλλα έδειξαν μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Είχαμε ταχτική άλληλογραφία μέ τούς γονείς πού βρισκόταν τότε στήν Αλβανία και τίς άδερφές μου πού πολεμούσαν στ' άνταρτικο. Τά γράμματα πού στέλναμε ήτανε

στενόμακρες κάρτες, πού τίς τυπώνανε στά Έλληνικά τυπογραφεία του Βουκουρεστίου. Στήν άριστερή πλευρά, στήν άρχη, γράφαμε "Θάνατος στό φασισμό", στή δεξιά "Λευτεριά στό Λαό", άνάμεσα γράφαμε "Ο έχθρός δέν θά περάσει στό Γράμμο - Βίτσι". Και μετά άρχιζαμε νά γράφουμε αύτά πού θέλουμε. "Θά τά διαβάζουν οι δικοί σας – μάς έλεγε ο Υποστράτηγος – και μέ μεγαλύτερη μανία θά χτυπούν τόν έχθρό. Τά γράμματα φτάνανε στόν προορισμό τους μέ Έλληνες ταχυδρόμους.

Πολλά παιδιά άπό τό Σταθμό μας είχανε τούς γονείς τους στή Φλωρίκα τής Ρουμανίας. Άν και ζητούσαν νά σμιχτούνε μ' αύτούς, κανένας δέν τά έδινε σημασία. "Κυττάτε νά μάθετε γράμματα – τά έλεγε ο Υποστράτηγος – και όσο γιά τούς γονείς σας, κάποια μέρα θά σμίξετε". Μόνο πού γράμματα δέν μαθαίναμε, αφού κι οι δάσκαλοι δέν ξέρανε ούτε γιά τόν έαυτό τους.

Μάς έπαιρνε ή δασκάλα Δημητρούλα, κάπου 14 χρονών κοριτσάκι, πού στάλθηκε άπό τήν πέμπτη τάξη στό φροντιστήριο, και μάς πήγαινε γιά μπάνιο. Μάς έβλεπε γυμνούς και σκέπαζε τό πρόσωπό της άπό τή ντροπή, κοκκινίζοντας όλόκληρη. Μιά γυναίκα μεγάλης ήλικιας τής έλεγε "μή ντρέπεσαι, αφού είσαι δασκάλα".

Στήν τρίτη τάξη είχα δάσκαλο τόν Κυριάκο Αγκοτάκη ένα νεολαίο είκοσι χρονώ μέ κομμένο τό άριστερό πόδι μέχρι τό γόνατο. Ήτανε καλός μέ τά παιδιά, άλλα άπό τά γραφεία μάς τόν πήραν και έστειλαν άλλον. Όταν έφευγε όλη ή τάξη έβαλε τά κλάμματα. Εύτυχώς μετά ένα μήνα ξαναήρθε στό Σταθμό. Αύτός μέ προβίβασε στήν τέταρτη τάξη. Τό καλοκαίρι μάς έκανε πολιτικό μάθημα, γιά τήν άπολογία τού Λαϊστρου Ραϊκ, πού ήταν Υπουργός Εξωτερικών τής Ούγγαριας και έκτελέστηκε σάν Τιτοϊκός πράχτορας άπό τό καθεστώς τού Μάτιος Ράκοζι.

Κάναμε πολλές έκδρομές τό καλοκαίρι σέ διάφορα μέρη τού Μπλάζ. Πηγαίναμε μέ γραμμή, τραγουδώντας άνταρτικα τραγούδια. Άπό πίσω έρχότανε τ' άλογα μέ τή τροφή. Σ' ένα δάσος πού πήγαμε, άπό τά πολλά κου-

νούπια πού μάς τσιμπούσαν, σηκωθήκαμε άπό τόν ύπνο πρισμένοι στό πρόσωπο και δὲν γνωρίζαμε ό èνας τόν άλλον. Τά τραγούδια πού τραγουδούσαμε ήταν όλα άνταρτικα. Όταν έρχόταν κανένας τραυματίας άνταρτης τόν παρακαλούσαμε νά μάς μάθει κανένα πού δὲν τό ξέραμε. Μάς τό μάθαινε, κι ή τάξη πού ήξερε καινούργιο τραγούδι περηφανευόταν πολύ, γιατί οι άλλες τάξεις δὲν τό ήξεραν.

Κάθε τάξη èδινε καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ μερικά τραγούδια και σκέτς, διασκεδάζοντας τίς άλλες. Όποια èδινε τό καλύτερο πρόγραμμα, καμάρωνε.

Κάθε μέρα, πρίν άπό τό μεσημεριανό φαγητό μάς διάβαζαν τά άνακοινωθέντα τού Γενικού Στρατηγείου του Δ.Σ.Ε., όπου μαθαίναμε γιά τίς μάχες πού γίνονταν στήν Έλλάδα άπό τούς άνταρτες και τόν Στρατό. Ήτοι όπως μάς τά λέγανε, νόμιζα ότι γρήγορα θά νικήσουν οι άνταρτες, γιατί λέγανε ότι μονάχα στρατιώτες σκοτώνονται. Άλλα ξαφνικά, τέλη τού 1949, μά μέρα άποκάλυψαν ότι ο Δ.Σ. ύποχώρησε προσωρινά και ότι τά όπλα τά èχουμε "παρά πόδα".

Ο Ζαχαριάδης, άντι νά κατέβει στό Κόμμα και νά πεί "έγώ φταιώ γιά τήν κατάσταση τού κινήματος, γι αύτό ζητώ νά βάλετε άλλον άρχηγό στή θέση μου", άρχισε νά ρίχνει τά δικά του σφάλματα στούς άλλους. Τούς βάπτισε "έξωτερικούς και έσωτερικούς έχθρούς", διαλέγοντας τόν ευκολο δρόμο. Έκμεταλλεύτηκε τό πνευματικό και ιδεολογικό èπίπεδο τών μελών τού κόμματος και τών άκομμάτιστων άγωνιστών, πού ήταν πολύ χαμηλό, και πιστεύανε ό,τι τούς έλεγε. Τήν εύθύνη τήν èριχνε στόν "Ιούδα" Τίτο, πού δήθεν μάς κτύπησε πισώπλατα. Άλλωστε έναντιον τού Τίτο ήταν èκτός άπό τόν Στάλιν και τά άλλα κομμουνιστικά κόμματα, γιατί έφυγε άπό τό στρατόπεδο τής Σοβιετικής Ένωσης και έφτιαχνε δικό του Σοσιαλισμό. Προδότη τόν άνεβάζανε, προδότη τόν κατεβάζανε. Έκτός άπό τόν Τίτο, λέγανε ότι φταιγανε κι οι έσωτερικοι έχθροι, ο Μάρκος, Καραγιώργης και άλλοι.

Οι δάσκαλοι, γιά παρηγοριά, λέγανε ότι και οι Ρώσοι

κάνανε δυό έπαναστάσεις κι άπέτυχαν. Στήν τρίτη όμως, τήν 'Οκτωβριανή 'Επανάσταση, νικήσανε. Έτσι κι εμείς, στίς δυό πού κάναμε δέν νικήσαμε, άλλα θά νικήσουμε στήν τρίτη.

'Ο ανταρτοπόλεμος 1946 - 1949 καταδικάστηκε στίς ψυχές τού λαού, σάν ένας άδικος πόλεμος. Και ποτέ μά ποτέ νά μήν έρθουν στόν τόπο μας αύτά τά χρόνια πού τόσα δεινά τράβηξε ό 'Ελληνικός λαός.

'Όταν τό 1949 οι άνταρτες νικήθηκαν στό Γράμμο Βίτσι, οι περισσότεροι ύποχώρησαν στήν 'Αλβανία, όπου οι 'Αλβανικές 'Αρχές τούς άφοπλισαν.

'Η καθοδήγηση τού Ζαχαριάδη άντι νά φερθεί άνθρωπινα σ' αύτούς τούς άγωνιστές πού πολέμησαν τόσα χρόνια στόν ΕΛΑΣ και στό Δημοκρατικό Στρατό, χύνοντας άφθονο αίμα γιά τή ΛΕΥΤΕΡΙΑ και τήν προκοπή στόν τόπο μας, άντι νά τούς πεί ένα μεγάλο εύχαριστώ, φάνηκε πολύ σκληρή. 'Οργανώνανε άποστολές και τούς στέλνανε μέ τά καράβια στίς λαϊκές δημοκρατίες και στή Σοβιετική 'Ενωση, χωρίς νά ταύς ρωτήσουνε οι άφιλότιμοι πού έχουνε τά παιδιά τους, τίς γυναικες τους. Χωρίσανε τίς οίκογένειες και τίς στείλανε σέ μέρη πού δέν είχανε κανένα.

Στήν Αλβανία ύπήρχαν και πολλοί κτηνοτρόφοι. 'Εστειλε σ' αύτούς ό Ζαχαριάδης τούς πολιτικούς έπιτρόπους που τούς λέγανε "δώστε τό βιός σας στό Δημοκρατικό Στρατό και θά σάς στείλουμε κοντά στά παιδιά σας", πού τά είχαν οι πιό πολλοί στή Ρουμανία. 'Οσοι δίνανε τά ζώα, πέρνανε μιά άπόδειξη πού έλεγε ότι τά πήρε ό Δ.Σ. γιά νά τά δώσει στή λαοκρατούμενη 'Ελλάδα. Και πότε θά γινότανε αύτό; 'Όταν πιά δέν ύπήρχε Δημοκρατικός Στρατός, όταν πιά άφοπλίστηκε κι ό τελευταίος άνταρτης άπό τόν 'Εμβέρ Χότζα. Κι άντι νά τούς στείλουνε στά παιδιά τους στή Ρουμανία, τούς στείλανε στήν Τσεχοσλοβακία και Πολωνία.

Αύτό τό δράμα, ό χωρισμός δηλαδή τών οίκογενειών, κράτησε πολλά χρόνια. Πολλές φορές, στήν ίδια χώρα εί-

χαν χωρισμένους τούς άντρες από τις γυναικες και τά παιδιά τους, και έκαναν δυό και τρία χρόνια νά συναντηθούν.

Ήταν τότε ή έποχή πού κυριαρχούσε ή άντιληψη: "πρώτα τό κόμμα και μετά ή γυναικα και τά παιδιά. Μιά βαλίτσα έχω, όπου μέ διατάξει τό κόμμα έκει θά πάω".

Έπικρατούσε άκόμα ή άποψη, ότι καλύτερα νά είναι τά παιδιά μακριά από τούς γονείς, γιατί οι μεγάλοι κουβαλούν έπάνω τους μικροαστικές άντιληψεις πού τούς άφησε ή σάπια καπιταλιστική κοινωνία και μπορούν νά κάνουν ζημιά στά ίδια τά παιδιά τους.

Ή καθοδήγηση τού Ζαχαριάδη κύτταξε νά άπαλλαγεί από τούς άντιπάλους της — τόν έσωτερικό έχθρό, όπως τόν έλεγε — δηλαδή άπ' αύτούς πού είχαν διαφορετική γνώμη άπ' τό Ζαχαριάδη, ό όποιος έγραφε στά παληά του παπούτσια τούς άγωνιστές, γιατί φώναζαν νά ένωθούν οι οίκογένειες και νά σταματήσει τό δράμα τόσων χρόνων. Έλεγαν στούς φυγάδες, γιά νά μην έχουν άπαιτήσεις, "μή ξεχνάτε ότι έχουμε τά όπλα παρά πόδας".

Αύτή ή τραγωδία κράτησε μέχρι τό 1954 και γιά άλλους μέχρι τό 1957. Και πάλι δημιούργησαν πρόβλημα, όταν άντι νά στείλουν τούς γονείς στά παιδιά, έστειλαν τά παιδιά στούς γονείς. Αύτό είχε σά συνέπεια, νά δυσκολευθούν τά παιδιά πού ύποχρεώθηκαν νά μάθουν κι άλλη γλώσσα, αύτή τού νέου κράτους στό όποιο τά έστειλαν. Χώρια τίς δυσκολίες από τή καινούργια προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες.

Πολλοί διαγράφτηκαν από τό κόμμα, όταν πάνω στόν πόνο τους δέν άντεξαν και φωνάξανε κατάμουτρα στούς έπιτρόπους τού Ζαχαριάδη "Λέτε ότι ό φασισμός διαλύει τήν οίκογένεια, άλλα έσεις είστε χειρότεροι από τούς φασίστες. Μάς διαλύσατε έντελώς".

Ένας πατέρας μού είπε στήν Τσεχοσλοβακία ότι τό παιδί του πού ήρθε από τή Ρουμανία τόν φώναζε "συναγνιστή" και τή μάνα του "συναγωνίστρια". Ής έκει έφτασε ή κατάσταση από τή καθοδήγηση τού Ζαχαριάδη.

· Άς ξαναγυρίσουμε στόν Παιδικό Σταθμό.

Τόν Θύμιο τόν Διευθυντή, τόν πήρε ή · Όργανωση άπό τό Σταθμό στά Κεντρικά Γραφεία, γιά νά προσφέρει τίς "ύπηρεσίες" του στούς πολικούς πρόσφυγες πού βρισκότανε στή Ρουμανία. Περίμενε τώρα έσύ, πού έγινες φυγάς και βρέθηκες στή Ρουμανία, νά σου λύσει τά προβλήματα ό Θύμιος! Αύτός ό άνθρωπος πού βαριόταν νά ζει και είχε σά στόχο νά πάρει τό μεγαλύτερο πόστο πού μπορούσε, άφού έκανε μιά τρύπα στό νερό στό Σταθμό μας, πήγε στό Βουκουρέστι γιά νά κάνει δυό τρύπες.

Στή θέση του στείλανε τόν Θανάση Μπακιρτζή, ένα νεολαίο 27 χρονώ, όμορφο μέ πολλά και καταφέρα μαλλιά. Τό ένα του πόδι τό είχε κομμένο ώς έπάνω. Αντάρτης τού ΕΛΑΣ και μετά τού Δ.Σ. και άφοσιωμένος κομμουνιστής. Ήρθε στό Σταθμό μας μέ όραξη νά δουλέψει γιά τό καλό τών παιδιών, όπως δούλεψε καλά στό Νοσοκομείο σάν ύπεύθυνος τών τραυματιών πού νοσηλευόταν στό Βουκουρέστι.

Όταν είδε τήν "όμάδα ντροπής", κάπου 30 παιδιά μέ σκυμμένα τά κεφάλια και ή γραμμή τους νά βρίσκεται μακριά άπό τίς αλλες, ρώτησε τόν · Υποστράτηγο. Αύτός τού απάντησε, ότι πρόκειται γιά "κακά παιδιά". Ο Θανάσης απόρησε: "Γιά ξαναπέστο αύτό πού είπες, γιατί δέν τό κατάλαβα". "Αύτή είναι ή ομάδα ντροπής", ξαναείπε ο · Υποστράτηγος. Ο Θανάσης νευρίασε τόσο πολύ, πού δέν περίμενε νά άκούσει άλλα. Πήγε κοντά στά παιδιά λέγοντας: "Νά πάει ό καθένας σας στήν τάξη πού άνήκει. Έκει θά τρώτε. Αύτό τό αισχος άπό σήμερα σταματάει". Και έτσι διαλύθηκε ή "όμάδα ντροπής". Ο · Υποστράτηγος, πού έπι δυό χρόνια ξεφτύλιζε μικρά · Ελληνόπουλα, γεμάτος όργη κάτι πήγε νά πει, άλλα ό Θανάσης τόν σταμάτησε. "Άκουσε · Υποστράτηγε, τού είπε, έγω έχω ένα πόδι χαμένο. Άμα πείς πιό πολλά, έσένα θά σου σπάσω και τά δυό. Άν είχαμε άκόμα άνταρτοπόλεμο στήν · Ελλάδα θά σέ έστελνα δεμένο στό Γράμμο, νά σέ περιλάβουνε οι γονείς αύτών τών παιδιών. Θά σέ ξέσκιζαν ζωντα-

νό. Δέν ντρέπεσε πού ξεφτύλιζες τά παιδιά τών άγωνιστών, έλεεινέ άνθρωπε;".

Ύστερα από αύτήν τήν άνθρωπινη και παιδαγωγική πράξη, ο Θανάσης, τό παλληκάρι τού Έβρου, ο καινούργιος Παύλος Μελάς, πού μαχόταν ένάντια σ' όσους ήθελαν νά μάς κάνουν σλαβομακεδόνες, μάζεψε στή γραμμή όλα τά Έλληνόπουλα, πού μέ τό ζόρι τά πηγαίνανε στό σλαβομακεδόνικο σχολείο, και τά λέγει, μπροστά στούς σλαβομακεδόνες δάσκαλους και τόν Υποστράτηγο: "Ακούστε έδώ παιδιά· όσων άπό σάς ό πατέρας κι ή μητέρα είναι Έλληνες, νά καθίσετε στήν θέση σας. Όσοι έχετε γονείς σλαβομακεδόνες νά βγείτε έδώ μπροστά". Άπό τά 200 τόσα παιδιά πού τά στέλνανε στό σλαβομακεδόνικο σχολείο χωρίς νά τά ρωτήσουνε, μόνο 2 παιδιά βγήκανε άπό τή γραμμή και ζητήσανε νά πάνε στό σλαβομακεδόνικο σχολείο. Οι σλαβομακεδόνες δάσκαλοι ήταν άνήσυχοι. Κυττούσαν τόν Θανάση με κακία. Αύτός τούς έπανέλαβε τά ίδια ξανά "όσοι θεωρείτε τόν έαυτό σας σλαβομακεδόνα, νά βγείτε μπροστά". Δέν βγήκε κανένα άλλο παιδί, έκτος άπό τά δύο πρώτα, πού στάλθηκαν άμέσως στόν Παιδικό Σταθμό Τούλκες, γιατί έκει έπήρχε σλαβομακεδόνικο σχολείο.

Ο Θανάσης ρώτησε τόν Υποστράτηγο: "τά παιδιά σου πού θά τά γράψεις;". "Έλληνες", άπάντησε αύτός. "Τότε γιατί τάγραψες σλαβομακεδόνες;", ξαναρώτησε ο Θανάσης. "Εφόσον έγραψα όλα τά παιδιά στό σλαβομακεδονικό σχολείο, έγραψα έκει και τά δικά μου", ήταν ή άπάντηση. "Κι έγώ Έλληνας είμαι", είπε ο Υποστράτηγος όταν ο Θανάσης τόν ρώτησε "έσύ τί είσαι". "Τότε γιατί έγραψες τά παιδιά στό σλαβομακεδόνικο σχολείο;" ξαναρώτησε. "Γιατί τέτοια διαταγή πήραμε", είπε ο Υποστράτηγος "άπό τά έλληνικά γραφεία τού Βουκουρεστίου. Ο Θύμιος πού ήταν Διευθυντής, τό έγκρινε. Γι' αύτό τά γράψαμε".

Ο Θανάσης κουνούσε τό κεφάλι του όλο όργή. Στό τέλος τού λέγει: "Νά πάρεις χαρτί και μελάνι, νά μού γρά-

ψεις μιά έκθεση, άπό πού κατάγεται ή σκούφια σου και πώς βρέθηκες έσύ μέ τά παιδιά στούς Παιδικούς Σταθμούς". Οι σλαβομακεδόνες δάσκαλοι τόν ρώτησαν "έμεις τώρα σέ ποιούς θά μάθουμε γράμματα;". Ό Θανάσης τούς έδωσε φύλλο πορείας και τούς έστειλε στά γραφεία στό Βουκουρέστι. Όταν τούς ξεπροβόδιζε, τούς είπε: "Τραβάτε νά μάθετε στά παιδιά σας τά σλαβομακεδόνικα. Και όχι στά Έλληνόπουλα πού θέλατε μέ τό ζόρι νά τά φτιάξετε σλαβομακεδονόπουλα". Φύγανε άπό τό Σταθμό του Μπλάζ στενοχωρημένοι, πού δέν πέτυχε ό σκοπός τους. Ό Υποστράτηγος έγραψε τήν έκθεσή του και τήν έδωσε στόν Θανάση. Αύτός άφού τή διάβασε τού είπε: "Συμφωνα μ' αύτά πού γράφεις και άπ' αύτά πού βλέπω, θά σέ τιμωρήσω γιά τήν όμάδα ντροπής πού έφτιασες και ξεφτείλισες τά παιδιά τών άγωνιστών, και γιά τά 200 παιδιά πού έγραψες μέ τό ζόρι στο σλαβομακεδόνικο σχολείο. Άφού δέν ύπάρχει Γράμμος νά σέ στείλω, θά πάς νά δουλέψεις σέ έργοστάσιο.

Τότε νά βλέπατε αύτόν τόν λεβέντη, πού χτυπούσε τά μικρά παιδιά στή Σκόδρα και τά έστελνε στά νοσοκομεία, αύτόν πού μαζί μέ τούς άλλους στείλανε τά έλληνόπουλα στόν Γράμμο γιά νά βρεθούν σχεδόν άμέσως στόν άλλο κόσμο. Αύτόν πού έστελνε τά παιδιά προτού τελειώσουν άκομα τό δημοτικό, νά δουλεύουν έργατες στήν Φλωρίκα και άλλού. Πού δημιούργησε στό Σταθμό τό μεγάλο αισχος, τήν "όμάδα ντροπής". Αύτόν πού δέν γνώριζε τήν έθνικότητά του, και έγραψε μέ τό ζόρι 200 έλληνόπουλα στό σλαβομακεδόνικο σχολείο.

Έπρεπε νά τόν βλέπατε νά πέφτει στά γόνατα και νά φυλά τό ξύλινο πόδι τού Θανάση. "Αμάν, τού έλεγε, μή μέ στέλνεις σέ έργοστάσιο. Στείλε με σέ άλλο παιδικό Σταθμό και θά είμαι προσεχτικός άπό τώρα και πέρα".

Ο Θανάσης τόν σήκωσε και τόν λυπήθηκε. Αύτός ο έπαναστάτης Διευθυντής τόν έστειλε μέσω τής Όργανωσης τού Βουκουρεστίου δάσκαλο στό Τούλκες. Ωσπου νά φύγει, καθόταν στό παράθυρο τού κτηρίου και κυττού-

σε τά παιδιά και όλο κουνούσε τό κεφάλι στενοχωρημένος πού δέν είχε πιά καμμιά δύναμη. Τή μέρα πού θά ἐφευγε μέ παρακάλεσε "Γιώργη, μάζεψε σέ παρακαλώ όλα τά παιδιά τού Σταθμού στή Λέσχη, θέλω κάτι νά τά πώ γιά τελευταία φορά".

Σέ ένα τέταρτο όλες οι τάξεις ήταν συγκεντρωμένες στή μεγάλη Λέσχη τού Σταθμού. Ὁ Υποστράτηγος μπήκε μέσα μέ ένα μαντήλι και άρχισε νά μάς μιλάει. "Ακούτε έδω, άγαπητά μου παιδιά, έγώ πού σάς είχα τέσσερα χρόνια, πού σάς άγαπούσα καλύτερα άπό τά παιδιά μου, φεύγω μέ μιά μεγάλη στενοχώρια, πού δέν θά σάς έχω πιά". Όταν είπε ότι "θά έδινε και τή ζωή του" γιά μάς, όλα τά κορίτσια έκλαιγαν. "Έκει πού θά πάω, συνέχισε, κάθε μέρα ό νούς και ή καρδιά μου θά είναι κοντά σας". Τότε άρχισαν νά κλαίνε και τά άγόρια δυνατά. "Δέν ξέρω πώς θά ζήσω χωρίς έσάς. Θά σάς γράφω κάθε μέρα και άπό ένα γράμμα". Μιλώντας, έρριχνε και μιά ματιά άν κλαίνε όλοι. Ὁ Θανάσης, πού άκουσε τά κλάμματα πετάχτηκε μέ τήν πατερίτσα του κι έρχόταν στήν αίθουσα. Ὁ Υποστράτηγος μόλις τόν είδε άπό τό παράθυρο σταμάτησε και τράβηξε πρός τήν πόρτα. Ὁ Θανάσης τόν πέτυχε έξω. "Τι έκανες πάλι, τού είπε, και κλαίνε τά παιδιά;". "Τούς είπα μερικά λόγια, πρίν φύγω". "Υποστράτηγε, νά πάρεις τήν οίκομανειά σου και νά γίνεις καπνός άπό τό Σταθμό. Έσύ ισως μόνο γιά νά βόσκεις γουρούνια κάνεις, όχι γιά παιδαγώγος παιδιών".

Ἐφυγε άπό τό Σταθμό, σάν νά πήγαινε σέ κρεμάλα. Πολλά τραβήξαμε άπό αύτόν έμείς τά μικρά παιδιά, και άν κατάφερε γιά λίγο νά μάς συγκινήσει μέ τόν τελευταίο λόγο του – πόση εύαισθησία δείχνει ή παιδική καρδούλα, και πόσο εύκολα τήν έκμεταλλεύονται οι έπιτήδειοι – άμφιβάλλω άν ξέχασε κανένα τά όσα ύποφέραμε έξαιτίας του. Βέβαια ήρθε και ή ώρα νά δώσει λόγο γιά όσα έκανε. Και όπως ἐλεγε ό γέρος στή γιαγιά μου "άν είναι τέτοιος όπως λές, τό Κόμμα θά τόν βάλει στήν θέση του". Τόν έβαλε, άλλα μετά άπό 4 χρόνια, κι άφού μάς δηλητηρίασε τή

ψυχή.

Ό Θανάσης έβαλε χέρι και στούς δασκάλους, γιατί είχαμε πιό πολλές γιορτές και άργιες, παρά μέρες πού πηγαίναμε στό σχολείο. Γιορτάζαμε τήν Πρωτοχρονιά. Τήν ίδρυση τής ΕΠΟΝ. Τήν ίδρυση τού Κόκκινου Στρατού. Τή μέρα τής γυναικας. Τή Πρωτομαγιά. Τά γενέθλια τού Ζαχαριάδη. Τή μέρα τού παιδιού. Τή μάχη τού Λιτόχωρου. Τήν ίδρυση τού Κ.Κ.Ε. Τήν Όχτωβριανή Έπανάσταση. Τήν ίδρυση τού Ε.Α.Μ. Τήν έγκαθιδρυση τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας. Και πολλές άλλες πού δέν τίς θυμάμαι. Τίς περισσότερες άπ' αύτές δέν τίς γιορτάζαμε άπό τότε πού ήρθε ο Θανάσης. Διάλυσε και τίς άφγανώσεις ΝΟΜΣ και ΝΟΦ, και άφησε μόνο τά άετόπουλα. Έφερε και καινούργιους δασκάλους, Ρουμάνους, και γινότανε πιό συστηματικά ή έκμαθηση τής ρουμανικής γλώσσας. Βλέποντας ότι οι Έλληνες δάσκαλοι δέν κατείχαν καλά τά μαθήματα – μαθηματικά, φυσικά – έβαλε τούς Ρουμάνους νά μάς τά μαθαίνουν. Άπο τούς Έλληνες δασκάλους μαθαίναμε μόνο τήν Έλληνική γλώσσα, τήν Γεωγραφία και τήν Ιστορία τής Ελλάδας.

Στήν τετάρτη τάξη είχα δάσκαλο τόν Θανάση Φωτόπουλο, πού ήρθε στό Σταθμό μας άπό τόν Παιδικό Σταθμό Ουράντιας. Ήταν ένας άπό τούς καλούς δάσκαλους πού γνώρισα και προσπαθούσε νά μάθει στά παιδιά τήν έλληνική γλώσσα.

Ο Θανάσης πιάστηκε άσχημα και μέ τό ρουμάνικο προσωπικό και προπαντός μέ τή Διευθύντρια πού είχαμε τότε. Αύτή τού είπε νά μήν άνακατέβετε στίς δουλειές της γιατί είναι ξένος. "Είμαι ξένος, τής άπαντησε, άλλα όχι διακονιάρης, μά έπαναστάτης. Και σού ζητώ νά καλυτερέψει ή τροφή τών παιδιών. Τό Λαϊκό Κράτος δίνει γιά κάθε Έλληνόπουλο πού ζει στόν Παιδικό Σταθμό 7 λέϊ τήν μέρα γιά τήν τροφή του. Τά παιδιά δέν τρώνε ούτε 2 λέϊ τήν μέρα. Πού πάνε αύτά τά λεφτά; Άλλωστε δέν τά δίνεις άπό τήν τσέπη σου, μάς τά δίνει τό Λαϊκό Κράτος. Πρέπει νά τρώνε καλύτερα τά παιδιά γιατί είναι πάνω στήν

άναπτυξή τους. Άμα δέν γίνει αύτό θά διαμαρτυρηθώ στό Έργατικό Κόμμα Ρουμανίας. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις", τής είπε στό τέλος. Πραγματικά, άπό άχρηστη πού ήταν ή τροφή μας, έγινε άριστη.

Στά παιχνίδια πού παιζαμε, ό Θανάσης καθόταν και μάς κύτταζε. Άμα άκουγε νά λέει κάποιο παιδί άσχημη κουβέντα τό φώναζε και τού έκανε παρατήρηση. Όταν είχαμε ψυχαγωγική βραδυά χόρευε κι αύτός μαζί μας τά "σαράντα παλληκάρια άπ' τή Λειβαδιά", όσο μπορούσε βέβαια μέ τό ξύλινο πόδι.

Κάθε τόσο προκηρύχνονταν εύγενική άμιλα άνάμεσα στίς τάξεις, πιά τάξη θά βγει πρώτη στή μόρφωση, στήν πειθαρχία και τήν καθαριότητα. Έγώ ήμουνα ύπευθυνος στήν Τέταρτη τάξη, και ή τάξη μας έβγαινε πάντα πρώτη και πέρναμε τή σημαία. Μέ τή σημαία πηγαίναμε στήν τραπεζαρία, μέ τή σημαία στό σχολείο. Οι άλλες τάξεις ζηλεύανε. Ή τάξη μας έπαιξε στό σταθμό τό έργο τού Δήμου Ρέντη "στή σκοπιά", πού είχε μεγάλη έπιτυχία έκεινο τόν καιρό.

Τέλη τού 1950 ύπήρχαν στή Ρουμανία Παιδικοί Σταθμοί μονάχα στό Μπλάζ, Όρεστια, Σίναγια, Τούλκες και Φλωρίκα. Οι άλλοι σταθμοί διαλύθηκαν, άλλα παιδιά πήγαν στό άγιταρτικο και σέ διάφορες έπαγγελματικές σχολές, και άλλα στούς σταθμούς πού μείνανε.

Πρός τιμή τής ίδρυσης τού Κ.Κ.Ε. (32 χρόνια) κηρύχτηκε άμιλλα εύγενική σέ όλους τούς παιδικούς σταθμούς. Ο Σταθμός τού Μπλάζ βγήκε πρώτος άπ' όλους τούς σταθμούς στήν πειθαρχία, καθαριότητα και στή μόρφωση. Και μάς παράδωσε ή Όργάνωση τού Βουκουρεστίου τήν Κόκκινη Σημαία.

Έρχόταν στό σταθμό μας καλλιτεχνικά συγκροτήματα και έδιναν παραστάσεις. Τό 1949 τό συγκρότημα τού Λάκη Χατζή μάς έπαιξε σκέτς και τραγούδια. Τό 1950 ήρθε άπό τήν Φλωρίκα ό θεατρικός θίασος τού Γιάννη Βεάκη και μάς έπαιξε τό έργο τού Βασίλη Ρώτα "Ρήγας Βελεστινλής". Έπαιζαν τόσο καλά πού όταν ό ήθοποιός πού έπαιζε τόν

Ρήγα έκανε πώς ξεψυχούσε, όλα τά παιδιά άρχισαν νά κλαινε γιά τόν μεγάλο μάρτυρα τού Έλληνικού Γένους. Στό τέλος ήθοποιοί και παιδιά τραγουδούσαμε δυνατά "ώς πότε παλληκάρια θά ζούμε στά βουνά".

Από τότε πού ήρθε στό Σταθμό ό Θανάσης Μπακιρτζής, ζούσα και γώ παιδική ζωή όπως όλα τά παιδιά. Μέτόν Θανάση, ήρθε τό Κόμμα στό Σταθμό. Και οι μεγάλοι κατάλαβαν πιά ότι αύτά τά μικρά παιδιά δέν βρίσκονται παραμερισμένα, άλλα κάποιος ένδιαφέρεται γι αύτά. Πώς δέν ήρθε γρηγορότερα αύτός ό καλός άνθρωπος στό Σταθμό. Θά γλύτωνε πολλά άπ' αύτά πού τά έστειλαν οι άνθρωποι τού Ζαχαριάδη στόν άλλο κόσμο. Και γώ μαζί μέ τά άλλα παιδιά δέν θά ζούσαμε καταφρονεμένα γιατί τό ήθελε ό Υποστράτηγος. Ό,τι καλύτερο συμβαίνει σ' έναν άνθρωπο μέχρι νά πεθάνει, είναι τά παιδικά του χρόνια. Κι αύτά τά χρόνια μας, μαυρίσανε.

Ο καινούργιος Διευθυντής μά βοήθησε πολύ. Πρώτα πρώτα μού έδωσε θάρρος που δέν τό είχα μέχρι τότε. Μού μίλησε γιά τό ΚΚΕ, που είναι "κόμμα ήρωϊκό και θέλει τό καλό όλων τών Έλλήνων, γι αύτό και παλεύει σέ βαθειά παρανομία στήν Ελλάδα". Μού είπε ότι τό ΚΚΕ άγαπά και θέλει τά παιδιά μορφωμένα, νά γυρίσουν μιά μέρα χρήσιμοι άνθρωποι τής αύριανής Ελλάδας. Και άκομη ότι μερικοί που βρίσκονται στό Κόμμα δέν είναι έντάξει, κάνουν ζημιά στήν ύπόθεση τού άγωνα, άλλα αύτούς δέν μπορείς νά τούς ταυτίσεις μέ τό Κόμμα. Μιά μέρα θά τούς διώξουν. "Αύτός είναι ό κόσμος Γιώργη, μ' αύτόν θά κάνουμε σοσιαλισμό, είτε είναι καλός είτε είναι κακός".

Ήταν φλογερός πατριώτης ό Θανάσης και μεγάλος Κουκουές. Ή οίκογένειά του ήταν εύπορη, θά μπορούσε νά ζήσει καλά στήν Ελλάδα, άλλα μαζί μέ τόν άδερφό του – που είχε κι αύτός κομμένο πόδι μέχρι έπάνω, άπό νάρκη – βγήκαν στό λαϊκό στρατό νά πολεμήσουν γιά τό καλό όλων μας.

Στά τέλη τού 1950 τόν πήραν άπό τόν Σταθμό μας και τόν στείλανε Διευθυντή στόν Παιδικό Σταθμό τής Φλωρί-

κας, πού δέν ύπήρχε καθόλου πειθαρχία. Έβαλε και κεί τάξη. Ύστερα άπό έναν χρόνο τόν πήραν άπό κεί και τόν στείλανε έργατη σε ένα μεταλλουργικό έργοστάσιο. Δέν σκεφτήκανε οι άφιλότιμοι ούτε ότι είχε ένα πόδι. Μετά πήγε γιά πάντα στήν Ούγγαρια, στόν άδερφό του. Ο Θανάσης Μπακιρτζής ήταν ο μόνος άνθρωπος, κατάλληλος γιά παιδαγωγός. Κανείς μεγαλύτερος μου δέν μού έκανε τόση έντυπωση στά παιδικά μου χρόνια, όσο ο Θανάσης. Θά τόν θυμάμαι πάντα, γιατί εύτυχώς πού βρέθηκε κι αύτός νά μού δείξει τόν τρόπο πού πρέπει νά ζήσω. Όταν έφευγε άπό τό Σταθμό είπε στά παιδιά: "Έγώ φεύγω, θέλω νά μάθετε γράμματα και νά άκούω καλά λόγια γιά σάς. Είμαι άπλός στρατιώτης τού Κόμματος και όπου θά μέστείλει τό κόμμα έκει θά πάω. Έχω μιά άπλη βαλίτσα και τίποτε άλλο. Τήν κλείνω και φεύγω. Άντε γειά σας". Και έφευγε.

Στήν θέση του έμεινε ο Φωτόπουλος, πού ήτανε δάσκαλός μας. Πολλές φορές έλευτε και έβαζε έμένα νά κάνω τό μάθημα. Καθόμουνα στήν καθέδρα και ένας ένας συμμαθητής διάβαζε τό μάθημα μέ τή σειρά.

Έπειδή μείναμε λίγα παιδιά στό Σταθμό, δόθηκε έντολή άπό τόν Ερυθρό Σταυρό νά μάς πάνε στόν Παιδικό Σταθμό τού Τούλκες, στίς 15 Γενάρη τού 1951. Μπήκε όλος ο Σταθμός στή Γραμμή, παιδιά και έλληνικό προσωπικό, μαζί μας έρχόταν ο γιατρός κι ή νοσοκόμα, πού ήταν Ρουμάνοι. Τό ρουμάνικο προσωπικό πού έργαζόταν στό Σταθμό, μάς χαιρετούσε. Ήταν στενοχωρημένοι πού φεύγαμε γιατί χάνανε τή δουλειά τους.

Διασχίσαμε τήν πόλη, βαδίζοντας μέ γραμμή, μέχρι τό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Οι πολίτες ψιθύριζαν άναμεταξύ τους, βλέποντας πώς φεύγαμε. Νομίζανε πώς πηγαίνουμε στήν Πατρίδα. Μόνο πού έμεις πηγαίναμε σέ άλλο Σταθμό γιά νά γνωρίσουμε κι άλλο κόσμο.

Τό ταξίδι ήτανε κουραστικό. Κράτησε κάπου 12 ώρες. Φύγαμε άπό τήν Τρανσυλβανία και πήγαμε στήν Καρπαθία τής Μόλδοβας. Φτάσαμε στό Γκεοργκέν, όπου άνεβήκαμε

σέ φορτηγά αύτοκίνητα. Άφού μάς δώσανε κουβέρτες νά σκεπαστούμε, γιατί έκανε πολύ κρύο. Τρέμαμε όλοι άπό τά πολλά χιόνια, ήταν σκεπασμένα τά βουνά. Σέ τρείς ώρες είμασταν στό Τούλκες. Είναι ένα χωριό τής Μολδαβίας βυθισμένο στά ψηλά βουνά τών Καρπαθίων, στήν περιφέρεια Τσαχλάου, νομός Μπακάο. Έδω κάνει λίγο καλοκαίρι και μακρύ και βαρύ χειμώνα. Τό χωριό είναι πολύ μακρύ, οι κάτοικοι πολλοί ούγγαρέζοι, λίγοι ρουμάνοι. Ό τόπος είναι φτωχικός, ό κόσμος άσχολείτε στά δασαρχεία. Τά δάση είναι πυκνοφυτεμένα μέ πεύκα, έλατα και όξιές. Στό βουνό άπέναντι ύπάρχει ή κόκκινη πέτρα. Αν άνεβεις σ' αύτήν βλέπεις όλο τό χωριό και καλύτερα άπ' όλα τόν Παιδικό Σταθμό, πού είχε 60 κτήρια, μέ δυό πατώματα. Όλα αύτά ήταν στρατώνες τού ουγγρικού στρατού. Ό Σταθμός σχημάτιζε ένα παραλληλόγραμμο 800 μέτρα μάκρος και 400 πλάτος. Μέσα στό τετράγωνο πού σχημάτιζαν τά κτήρια και ό δρόμος, βρισκόταν ή τραπεζαρία, πού χωρούσε 2.000 άτομα. Στά βορεινά τού Σταθμού κατέβαινε μιά πλαγιά, όπου τόν χειμώνα γλυστρούσαμε μέ τά έλκυθρα. Είχε μερικές μηλιές και γκορτσιές, και μείς τρώγαμε τά φρούτα τους πρίν προφθάσουν νά ωριμάσουν. Ό Σταθμός είχε δικό του φούρνο, άποθήκες και δικά του αύτοκίνητα. Ήμπαινε στόν περίβολο και σιδηροδραμική γραμμή πού φτιάχτηκε τό 1949 έθελοντικά άπό τούς δασκάλους πού φοιτούσαν στό φροντιστήριο. Τό χωριό δέν είχε ήλεκτρισμό, είχε μόνο στό Σταθμό και στό λαϊκό συμβούλιο τού χωριού. Πέρα άπό τό λάκο πού βρισκόταν ή τουρμπίνα γιά τό φώς τού Σταθμού, ήταν και οι σταύλοι μέ τίς άγελάδες και τό χοιροστάσιο.

Είχε πολύ προσωπικό. Έλληνες, Ρουμάνοι, Σλαβομακεδόνες, και κάπου 2.000 παιδιά. Διευθυντής άπό τή μεριά τού Έλληνικού προσωπικού ήταν ο Γιάννης και γιά τό έλληνικό σχολείο ο Υποστράτηγος. Από τή μεριά τών Ρουμάνων Γενικός γιά όλους ο Αγκελέσκου. Υπεύθυνος γιά τό σχολείο ήταν ο Ποστέλνικος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, πού άγαπούσε τά παιδιά. Κι ο Μιχάλης, ύπεύθυ-

νος γιά τούς σλαβομακεδόνες – μέ ένα τραύμα στό κεφάλι και άλλο στό πόδι – ήτανε κι αύτός άγαπητός, δέν ξεχώριζε τά παιδιά. Άν και τραυματίας εύρισκε καιρό νά παιξει μαζί μας.

Τά αύτοκίνητα μάς κατέβασαν στό τέταρτο κτήριο. Άντικρυσα τόν Γιάννη και τόν Υποστράτηγο μέ τά μακριά τους παλτά κι αισθάνθηκα ότι ξαναβρέθηκα στή Σκόδρα. Φάγαμε και κοιμηθήκαμε. Τήν άλλη μέρα μού είπε ό δάσκαλος Θανάσης νά συντάξω τά παιδιά πού ήρθαν άπό τήν Μπλάζ και νά πάμε στήν Τραπεζαρία. "Πρόσεξε Γιώργη, νά δείξουμε ότι είμαστε άνωτεροι", τόνισε. Τά παιδιά συντάχθηκαν σέ τρείς γραμμές. Βαδίσαμε κάπου 400 μέτρα, και συναντήσαμε έξω άπό τήν τραπεζαρία κάπου 2.000 παιδιά συνταγμένα κατά τάξεις. Ο διευθυντής Προστέλνικος έβγαλε 5 μαθητές μπροστά και τούς μάλωνε, γιατί κλέβανε άπ' τούς νοικοκυραίους τού χωριού, κόττες, πάπιες και χήνες, και τίς πηγαίνανε στό δάσος όπου τίς ψήνανε και τίς τρώγανε. "Ντροπή, ντροπή, έλεγε. Πάρτε γιά παράδειγμα τά παιδιά τού Μπλάζ, πού δέν κάνουν τέτοια πράγματα".

Έκείνη ή μέρα ήταν μιά άπό τίς πιό εύτυχισμένες τής ζωής μου, γιατί κάναμε καλή έντύπωση. Ιδιαίτερα κατά τή διαδρομή πρός τήν τραπεζαρία, όπου πήγα τά παιδιά σέ τριάδες τραγουδώντας "και βογκόντας ό άερας άνεμιζει τή σημαία, τή βαμμένη μές τό αίμα τού λαού, μέ κατακόκκινη τή νίκη μας άγγελει στόν κόσμο, μέ ένα ζήτω γύρω γύρω άπό παντού". Όλα τά μάτια ήταν στραμμένα πάνω μας, άφού κι ό διευθυντής σταμάτησε νά μιλάει. Τραγουδούσαμε δυνατά και όμορφα.

Είδα τόν γιατρό και τή νοσοκόμα πού μάς κυττούσαν στενοχωρημένοι. Τούς παρακάλεσε ή διεύθυνση τού Τούλκες νά μείνουν, άλλα ό γιατρός τούς είπε ότι τό μέρος δέν είναι καλό γιά σταθμό, τό κλίμα ήταν άκατάλληλο. Και έφυγαν πίσω στό Μπλάζ.

Μάς σμίξανε μέ τίς τάξεις τού Τούλκες. Ο Υποστράτηγος έγραψε όλα τά παιδιά πού θά έστελνε στίς έπαγγελ-

ματικές σχολές. Ήμουνα και γώ ἀπ' αύτούς.

Ο δάσκαλός μας είχε ἐγκεφαλικό τραύμα και ἦταν ἐντελώς ἀγράμματος — τὸ παραδεχόταν και ὁ ἴδιος μπροστά στά παιδιά κι ἀναρωτιότανε γιατί τὸν ἔβαλαν δάσκαλο. Μάς ἔβαζε νὰ διαβάζουμε τὸ μάθημα, περνούσε ἀπὸ κάθε θρανίο και ἔβαζε βαθμούς στὴν Ἀντιγραφή. Παρέδινε τὸ καινούργιο μάθημα γιά τὴν ἄλλη μέρα, κι ὅλα αὐτά μέσα σὲ ἑνα καθότανε στὴν ἐδρα, δίπλων τὰ χέρια και κοιμότανε λέγοντας "Θέλω ἀπόλυτη ἡσυχία". Ἀν κανένας τὸν ξυπνούσε σηκωνότανε νευριασμένος και φώναζε. Μάς ἔβαζε νὰ τραγουδάμε τὸ "τραγούδι τού σαμποτέρ", μάς ἐδινε τὸν τόνο κι ἀρχίζαμε:

"Στὴν ἀκρη, στὴν ἀκρη γιά νὰ περάσουμε
φασίστες, προδότες, νὰ μὴ σάς κάψουμε.

Στὴν ἀκρη κάντε, πιὸ παραπέρα
μὴ σάς τινάξουμε ὀλους στὸν ἀέρα.

περνά ὁ λόχος δυναμιτιστῶν

περνούν τὰ μπορρόδτα, τὰ δυναμίτια

ποὺ ἀνατινάξουν γερμανοπαουτζίδων σπίτια,

ἀνατινάξουν δρόμους, γέφυρες,

μαζί και φάλαγγες γερμανικές".

Αὕτο συνεχίζοτανε κάθε μέρα. Τέτοια γράμματα ἐμαθαστὴν τετάρτη τάξη. Πάλι καλά ποὺ ἐρχότανε οἱ Ρουμάνοι δάσκαλοι και μάς μαθαίνανε λίγα, γιατί ἄλλιώς θά είμασταν ἐντελώς ἀγράμματοι. Στὸ τέλος τῆς χρονιάς ποὺ προβιβαστήκαμε στὴν πέμπτη τάξη, ὁ δάσκαλός μας ἔβαλε τοὺς καλύτερους βαθμούς στὸν χειρότερο μαθητή — ποὺ πήρε και δώρα ἀπὸ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό. Τὰ παιδιά διαμαρτυρήθηκαν και ὁ δάσκαλος ἀπάντησε ὅτι ὁ μαθητής αὐτὸς ἔχει τὸν πατέρα του στὴ Γιούρα. Ο δάσκαλός μας ἦταν καλός ἐπαναστάτης, ἀλλὰ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἐπρεπε νὰ τὸν βάλλουν δάσκαλο γιά τὰ παιδιά.

Στὶς ἀρχές τού '51 ὁ Ζαχαριάδης ἀφού τέλειωσε μὲ τοὺς ἐσωτερικοὺς ἔχθρούς τού κόμματος — ὥπως τοὺς

έλεγε – έγραψε ένα γράμμα στὸν Παιδικὸ Σταθμὸ "Παπαρήγα" Ούγγαριας καὶ στοὺς μαθητευόμενους τῆς Τάτρα" Τσεχοσλοβακίας.

Είναι ἀλήθεια ὅτι δὲν ἔχω καλὴ γνώμη γιὰ τὸν Ζαχαριάδη, καὶ πολλές φορὲς στὶς προηγούμενες σελίδες, έγραψα ἀσχῆμα γι αὐτὸν. Αὐτὸ ὄφειλεται στὸ ὅτι μὲ τὴ λανθασμένη ταχτικὴ του νικήθηκε στὴν Ἐλλάδα τὸ ἀντάρτικο. Είμαι όμως ύποχρεωμένος νὰ παραδεχτῶ ὅτι μετά τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, τὸ γράμμα ποὺ ἔστειλε στὰ παιδιά ποὺ ζούσαν στὶς λαϊκὲς δημοκρατίες είναι ἡ καλύτερη πράξη ποὺ ἔκανε. Μ' αὐτὸ τὸ γράμμα ὁ Ζαχαριάδης ἐδειξε ὅτι ἡταν ἑνας καλλιεργημένος ἀνθρωπος, ύψηλού ἐπιπέδου καὶ βοήθησε πάρα πολύ στὴν κομμουνιστικὴ διαπαιδαγωγοση τῶν παιδιών τῶν Σταθμῶν. Ὁ Ζαχαριάδης μάς ἔμαθε νὰ ἀγαπάμε τὴν Πατρίδα μας Ἐλλάδα. Μὲ τὸ γράμμα του βοήθησε πολύ στὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν παιδιών. Χωρὶς αὐτὸ τὸ γράμμα — ποὺ στὴν πραγματικότητα ἡταν ἡ "γραμμή" τού κόμματος — τὰ παιδιά θὰ ἀπορφούνταν ἀπὸ τὸ ξένο στοιχεῖο. Καὶ ὁ Ζαχαριάδης καὶ τὰ κομματικὰ γραφεία τού Βουκουρεστίου, φάνηκαν σάν πατέρες μας. Ἐδωσαν διαταγὴ, ὅσοι ἀπὸ τούς νέους ἀντάρτες δὲν είχαν τελειώσει τὸ δημοτικό, νὰ γραφτούν στὰ ἐργατικὰ Πανεπιστήμια ποὺ διαρκούσαν δυὸ χρόνια. Καὶ ἀπὸ κεὶ μπορούσαν νὰ δώσουν ἔξετάσεις στὸ Πανεπιστήμιο. Πολλοὶ νέοι γράφτηκαν στὰ ἐργατικὰ Πανεπιστήμια τῆς χώρας, ὅπου πέρνανε κρατικὴ περιθαλψη 700 λέϊ ὁ καθένας, ἀρκετά λεφτά γιὰ νὰ ζήσουν ἀνθρώπινα.

Ύστερα ἀπὸ τὸ γράμμα τού Ζαχαριάδη, γίνανε πολλές ἀλλαγές στοὺς Παιδικούς Σταθμούς. Οἱ ἀμόρφωτοι δάσκαλοι στάλθηκαν στὰ ἐργοστάσια καὶ μείνανε οἱ καλύτεροι ἀπ' τούς δασκάλους. Τὸ ξύλο ἀπαγορεύτηκε. Ὁποιον δάσκαλο ἐπιαναν νὰ δέρνει κάποιο παιδί, τὸν ἔστελναν στὸ ἐργοστάσιο ἀμέσως σάν ἀντιδιαπαιδαγωγικό στοιχεῖο. Ὁλοι πιά ἀρχισαν νὰ καταλαβαίνουν ὅτι γι' αὐτὰ τὰ παιδιά κάποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἔξελιξή τους. Καὶ τὸ ζήτημα τὸ πήραν πιὸ σοβαρά καὶ ριχνόταν μὲ τὰ μούτρα στὴ

δουλειά γιά τό καλό τών παιδιών. Τώρα, μπορώ νά πώ, ότι τό ΚΚΕ άποφάσισε νά δώσει προσοχή στούς Παιδικούς Σταθμούς. Έβαλε μορφωμένους άνθρωπους νά παρακολουθούν τά παιδιά.

Ώς και ό Γεώργιος Αθανασιάδης, αύτός ό άξεχαστος παιδαγωγός – πού δίδασκε τά παιδιά τών Έλλήνων στό Κάιρο – ήρθε νά βοηθήσει τά Έλληνόπουλα στούς Παιδικούς Σταθμούς τής Ρουμανίας. Έγραψε πολλά άναγνώσματα και γυρνούσε στούς Σταθμούς σάν Έπιθεωρητής τής ΕΒΟΠ. Όταν έρχόταν στό Τούλκες περνούσε άπό κάθε τάξη, άπό κάθε θάλαμο και μιλούσε στά παιδιά σάν ένας καλός φίλος.

Άξεχαστος θά μείνει σ' όλα τά παιδιά πού τόν γνώρισαν και ό Γιάννης Βόγιας, Γραμματέας τής ΕΠΟΝ Ρουμανίας, ένας καλός άγωνιστής άπό τήν Θεσσαλία. Ήταν καλός ρήτορας και όταν μιλούσε τόν άκουγαν μέ κομμένη άναπνοή. Τά παιδιά τά θεωρούσε σάν δικά του και ήθελε πραγματικά όλα νά μορφωθούν και νά γίνουν χρήσιμα στόν έαυτό τους και στήν κοινωνία.

Είναι όμως άκατανόητο, παρ' όλο τό ένδιαφέρον και τήν άγάπη πού έδειχνε τώρα τό κόμμα, ότι έπετρεψαν στόν τιμωρημένο Υποστράτηγο άπό τό Μπλάζ, νά άποφασίζει μόνος του χωρίς νά ρωτάει τά παιδιά, σέ ποιά σχολή θά φοιτήσουν. Και τό χειρότερο, έστελνε τά περισσότερα χωρίς νά τελειώσουν τό δημοτικό. Σίγουρα δέν ήθελε νά σπουδάσουν τά Έλληνόπουλα.

Έξωτερικά έδειχνε διαφορετικός άπό ότι στή Σκόδρα και τό Μπλάζ, γιατί τόν έβαλε λίγο μυαλό ό Μπακιρτζής. Και μέ τό γράμμα τού Ζαχαριάδη έβαλε πιό πολύ μυαλό. Είχαν άλλάξει οι συνθήκες, και έφθασε άκόμα νά βγάζει και τό καπέλλο του γιά νά μέ χαιρετάει όταν μ' έβλεπε άπό μακριά. Φαινόταν ό πιό πολιτισμένος άπό τούς πολιτισμένους.

Άλλα στήν πραγματικότητα δέν ήθελε τό καλό μας, άφού ό Γιάννης Βόγιας τόν προειδοποίησε νά μή μέ στείλη σέ καμμιά έπαγγελματική Σχολή προτού τελειώσω τό δη-

μοτικό – ήμουν άκόμη 12 χρονών – και ένω τού τό ύποσχέθηκε, μέ εστειλε στήν Σχολή ήλεκτρολόγων τού Σατσέλη. Δήθεν, έκανε λάθος στά όνόματα.

Πέρα από κάτι τέτοια όμως, ή άλλαγή ήταν φανερή, μετά από τό γράμμα τού Ζαχαριάδη. Παρά τό ότι ο Σταθμός τού Τούλκες είχε 2.000 παιδιά, είμασταν πραγματικά μιά οίκογένεια. Ἐπικρατούσε όμόνοια κι άγάπη μεταξύ τών μεγάλων και τών μικρών. Κάθε κτήριο είχε μιά "μάνα" – όχι σάν και κείνες τής Σκόδρας – πραγματικές άγωνιστριες, πού κρατήσαν όπλα στά χέρια τους και πολέμησαν στό Λαϊκό Στρατό. Καθάριζαν και περιποιούνταν τά παιδιά. Και οι παιδαγωγοί τά φρόντιζαν σάν καλοί πατέρες. Βέβαια, συνέβαιναν και πράγματα πού δέν ξέρω πού νά τά αποδώσω. Ἐβλεπες δηλαδή τόν Γιάννη, τόν διευθυντή τού Ἐλληνικού προσωπικού, νά πηγαίνει από κτήριο σέ κτήριο νά έπιβλέπει τήν καθαριότητα, και ρωτούσες "πού είναι έκείνος ο άπαθής ο Γιάννης τής Σκόδρας;". Στό Τούλκες έγινε από τούς πιό ένεργητικούς.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τό Κόμμα ήξερε νά παιδαγωγεί καλούς και έντιμους άνθρωπους.

Σέ όλα τά κτήρια υπήρχαν συνθήματα "ένα λεϊ στόν έρανο – ένα βόλι στόν έχθρο". Μ' αύτό τό σύνθημα άρχισε ο μεγάλος έρανος πού κράτησε ένα χρόνο. Ὁ Ἐλληνας έπαναστάτης πού ύπηρέτησε στό Λαϊκό Στρατό, άψηφόντας τή ζωή του γιά τό καλό όλων μας, ότι έβγαζε από τή δουλειά του τό 1951, έδινε ώς και τά μισά ή άκόμα και τά τρία τέταρτα, γιά τούς δεσμώτες συντρόφους του. Κρατούσε λίγα λεϊ γιά νά ζήσει. Δέν γίνονται σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Ισως στό μέλλον βρεθεί μιά δυνατή πέννα, πού δέν βρέθηκε μέχρι σήμερα, και θά γράψει τό μεγαλείο αύτής τής γεννιάς, τού 1940 - 1949.

Θά τό πώ χωρίς νά τό πολυσκεφτώ· άν οι έπαναστάτες, πού τούς γνώρισα από κοντά έκείνα τά χρόνια, είχαν άρχηγό τόν Ἀρη άντι τού Σιάντου στή πρώτη φάση τού άγώνα, σίγουρα θά νικούσαν. Άν ήταν άλλος κι όχι ο Ζαχαριάδης, θά συγκρατιόταν και δέν θά ξεκινούσε τόν ένο-

πλο άγώνα σέ καμμιά περίπτωση. Θά έπαιρνε άλλες μορφές ό άγώνας στήν Έλλάδα, μέ καλά άποτελέσματα γιά τό έαμικό κίνημα καὶ δὲν θά γνώριζε ἡ Έλλάδα τά δεινά πού γνώρισε στή δεύτερη φάση.

Κάθε μήνα οἱ δάσκαλοι, οἱ παιδαγωγοί, οἱ μάνες καὶ τό άλλο προσωπικό πού δούλευε σέ άλλες δουλειές, πηγαίνανε στήν έπιτροπή "Ἐράνου" καὶ δίνανε τά λέῃ πού προοριζόνταν γιά τούς φυλακισμένους άγωνιστές. Κηρύχτηκε άμιλα εύγενική σέ όλες τίς παροικίες τών πολιτικών προσφύγων, πιά τοπική έπιτροπή θά μαζέψει τά περισσότερα λέῃ γιά τόν έρανο. Τό ίδιο καὶ ἀνάμεσα στίς όργανώσεις τών πολιτικών προσφύγων, όλων τών λαϊκών δημοκρατιών, πιά όργάνωση θά στείλει τά περισσότερα χρήματα. Αύτό πού είδα είναι ότι ὁ καθένας προσπαθούσε νά δώσει όσο μπορούσε περισσότερα ἀπ' τόν άλλον. Κι αύτοί πού παίρνανε μικρό μέσθιο στενοχωριούνταν πού δίνανε λίγα στόν έρανο.

Τέτοιοι ήσαν οἱ πρόσφυγες. Τίμιοι, φιλότιμοι ἀπλοί. Όσοι ήταν μέλη τού κόμματος ήταν παράδειγμα γιά τούς έξωκομματικούς. Ο τίτλος τού μέλους τού κόμματος γι' αύτούς ήταν τό πιό ιερό πού είχαν στή ζωή τους, γι' αύτό καὶ πολλοί έξωκομματικοί παίρνοντας παράδειγμα ἀπ' αύτούς, γραφόντουσαν στό κόμμα, κι έδειχναν μεγάλη χαρά κι άφοσίωση.

Στόν Σταθμό τού Τούλκες, στό κτήριο 4, στό έπάνω πάτωμα, ύπήρχε μιά μεγάλη βιβλιοθήκη μέ διάφορα έξωσχολικά βιβλία. Τόν έλευθερο χρόνο πηγαίναν τά παιδιά καὶ οἱ μεγάλοι καὶ αύτομορφώνονταν. Ήδω έδιναν οἱ καλύτεροι δάσκαλοι διάφορες διαλέξεις μέ πολιτικό περιεχόμενο.

Όλη οἱ προσοχή τών δασκάλων ήταν νά κάνουν τά παιδιά νά άγαπούνε τήν Έλλάδα. Γι' αύτό ἀκουγες κάθε μέρα ἀπό τό στόμα τους αύτές τίς δυό λέξεις: "Πατρίδα – Έλλάδα". Αύτή ήτανε καὶ ἡ ἐντολή τού Ζαχαριάδη στούς δασκάλους. Νά παιδαγωγούν τά παιδιά πάνω σ' αύτό τό

πνεύμα. Κάθε τάξη, είχε και ένα μεγάλο χάρτη τής Έλλαδας.

Η ζωή στούς Παιδικούς Σταθμούς είχε μεγάλη διαφορά άπό τή ζωή στίς έπαγγελματικές σχολές, όπου πήγαιναν κυρίως τά ρουμανόπουλα. Στούς Παιδικούς Σταθμούς σε κάθε παιδί άναλογούσαν 7 λεϊ τή μέρα γιά φαγητό, ένώ στίς έπαγγελματικές σχολές μόνο 2 λεϊ.

Μέσα στό 1951 μάς μάζεψαν στό κτήριο πού γινόνταν οι συγκεντρώσεις και χοροεσπερίδες. Βγήκε στό βήμα ένας σλαβομακεδόνας δάσκαλος και άρχισε νά μιλάει: "Άκούτε παιδιά, μαζευτήκαμε έδώ πέρα γιά νά σάς διαβάσω ένα καινούργιο γράμμα πού έστειλε ο Ζαχαριάδης στούς 16 έπονίτες λιποτάχτες άπό τήν έπαγγελματική σχολή τής Τερκοβίστας".

Οι 16 νέοι έπονίτες είχαν έρθει άπό τήν Βουλγαρία στούς γονείς τους στή Βράΐλα. Καταγόνταν άπό τόν Έβρο. Χωρίς νά ξέρουν λέξη ρουμανική τούς έστειλε ή Όργάνωση μέ τό έτσι θέλω στήν έπαγγελματική σχολή τής Τερκοβίστας χωρίς νά ρωτήσουν τά παιδιά άν τούς άρέσει ή όχι αύτή ή τέχνη. Τά παιδιά διαμαρτυρήθηκαν. Δέν ήθελαν νά πάνε. Τά έστιειλαν όμως αύτοί άπό τά γραφεία, πού δέν μπορούσαν νά προσαρμοσθούν στήν καινούργια κατάσταση. Άφού έκαναν τήν έπιστράτευση μέ τήν βία, πίστευαν ότι όλα μέ τήν βία πρέπει νά γίνονται.

Έτσι τά παιδιά, χωρίς τήν θέλησή τους και χωρίς νά γνωρίζουν ρουμανικά, πήγαν στή σχολή, όπου 2.000 μαθητές πεινούσαν τόσο πού δέν γράφεται. Ό Διευθυντής Φουρτούνας και ο μάγειρας κλέβανε τά τρόφιμα άπό τήν άποθήκη και γλεντοκοπούσαν μέ τούς φίλους τους. Τά Έλληνόπουλα πεινούσαν πιό πολύ, άφού δέν είχαν τούς γονείς τους. Πηγαίνανε στούς νοικοκυραίους και δέν άφηναν κήπο γιά κήπο.

Κάποτε άνεβηκαν πολλά Έλληνόπουλα σέ μιά μουριά γιά νά ξεγελάσουν μέ τά μούρα τήν πείνα τους. Τά είδε ο νοικούρης, πήδησαν τά παιδιά άπό τό δέντρο γιά νά ξε-

φύγουν, άλλα ό μαθητευόμενος Μαυρίδης, δέν ξανασηκώθηκε. Σκοτώθηκε κάτω από τή μουριά, για λίγα μούρα.

Τό Υπουργείο Βαρειάς Βιομηχανίας και η Κυβέρνηση τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, βλέποντας τήν όχι καλή κατάσταση αύτής τής σχολής και μετά από πολλές διαμαρτυρίες πού έπαιρνε από τούς μαθητευόμενους, έξετασαν τό ζήτημα και πήγε στή σχολή προσωπικά ό πρωθυπουργός Κιβου Στόϊκα και ό Υπουργός Βαρειάς Βιομηχανίας και συγκέντρωσαν τούς 2.000 μαθητευόμενους στήν αύλη. Βγάλανε τόν Διευθυντή και τόν μάγειρα μπροστά στό σχολείο και τούς είπαν ότι αύτοί είναι οι δύο κλέφτες, και γι' αύτό τά παιδιά δέν τρώνε καλά. Τούς κλείσανε φυλακή και στήν θέση τού Διευθυντή Φουρτούνα βάλανε τόν Μπούγκορ Γκεόργκε από τό Σατσέλη.

Η δογματική καθοδήγηση τού έργατικού κόμματος τής Ρουμανίας μέ επικεφαλής τόν Γκεόργκε Γκεοργκίου Ντέζ, βλέποντας ότι ή Σοβιετική Ένωση τού Στάλιν άνοιγε τό μεγάλο κανάλι Βόλγα – Ντόν, ήθελαν και αύτοί νά κάνουν τό ίδιο και άρχισαν νά άνοιγουν τό κανάλι τού Δούναβι – Μαύρης Θάλασσας. Ριξανε έκει όλα τους τά χρήματα, γι αύτό και είχαν οίκονομικές δυσκολίες. Και φυσικά ό λαός στίς πόλεις και στά χωριά πεινούσε μέ όλη τή σημασία τής λέξης. Υπάρχουν άσφαλώς κι άλλοι λόγοι, αλλά αύτός ήταν ό κυριότερος. Έτσι έγινε και ύπηρχε πείνα και στίς έπαγγελματικές σχολές.

Νά ποιά ήταν τά άποτελέσματα τού δογματισμού έκεινης τής έποχής. Ο Μάο - Τσέ - Τούγκ έκανε μιά ήρωική πορεία μέ ένα έκατομμύριο παρτιζάνους από τό Νότο στό Βορρά και έσπειρε τό σπόρο τής λευτεριάς από όπου περνούσε. Και ό δογματιστής Ζαχαριάδης ήθελε νά μή πέσει ούτε μιά τρίχα κάτω από τόν Μάο στόν έμφύλιο πόλεμο ("ήρωική πορεία"). Διάταξε τόν Γούσια νά μπεί έπικεφαλής αύτής τής ήρωικής πορείας, 1.200 άπλων μαχητών από τή Ρούμελη στό Γράμμο, όπου κράτησε 42 μέρες, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Άπ' αύτούς 300 σκοτώθηκαν σέ μάχες μέ τόν άντιπαλο και 82 κάτω

άπό ύποπτες και "άνεξερεύνητες" συνθήκες.

Η στενοκεφαλιά τους φάνηκε κυρίως μέ τούς 16 έποντες. Στίς διακοπές τού Πάσχα πήγαν στούς δικούς τους στή Βράιλα και δέ γύρισαν στή σχολή. Οι Όργανώσεις τής Βράιλας και Βουκουρεστίου χρησιμοποίησαν όλα τά μέσα γιά νά τούς ύποχρεώσουν νά έπιστρέψουν, άλλά αύτοί άρνήθηκαν. Άντι νά πάει ή Όργανωση τού Βουκουρεστίου στό Έργατικό Κόμμα τής Ρουμανίας ή τόν Έρυθρό Σταυρό και νά συζητήσει τρόπους καλυτέρευσης τής ζωής τών μαθητευόμενων, πήγε στόν Ζαχαριάδη – στόν άνθρωπο πού ποτέ δέν βγήκε άπό τό γραφείο του στό Βουκουρέστι νά πάει νά δεί έστω και μιά σχολή, ένα Παιδικό Σταθμό, νά πάει σέ μιά παροικία νά δεί πώς ζούνε αύτοί οι άνθρωποι. Ούτε κανένας άπό τήν παρέα του δέν έπισκεψήθηκε τούς Έλληνες. Ο Ζαχαριάδης φαίνεται έβλαπε τόν Στάλιν πού δέν έβγαινε άπό τό Κρεμλίνο και θά έλεγε άπό μέσα του "άφού αύτός ὁ σοφός καθοδηγητής δέν βγαίνει άπό τό γραφείο του, κάτι θά ξέρει. Γιατί νά βγώ έγώ;". Και άφηνε αύτές τίς δουλειές στούς έμπιστους του. Όταν ρωτούσαμε στό Σταθμό γιατί δέν έρχεται καμμιά φορά νά μάς δεί ὁ Ζαχαριάδης, μας έλεγαν: "χαζοί είστε; ὁ έχθρός παραμονεύει παντού. Θά τόν σκοτώσουν και μετά δέν θά έχουμε άρχηγό. Γι' αύτό πρέπει νά είναι κλεισμένος στό γραφείο του νά τόν φυλάγει ή φρουρά. Άλλά και άπό τό γραφείο του ὁ Νίκος παρακολουθεί άγρυπνα τήν έξελιξη τών παιδιών".

Η πολιτική τότε τού Ζαχαριάδη και τής παρέας του ήταν τά "όπλα παραπόδα". Μ' αύτό έννοούσαν ότι τά 28 χιλιάδες παιδιά πού ζούσαν στίς λαϊκές δημοκρατίες θά ήσαν οι νέοι άντάρτες πού θά έκαναν τόν Τρίτο Γύρο κάτω άπό τή σημαία του.

Ο Ζαχαριάδης, λοιπόν, άκουσε άπό τούς έμπιστούς του ότι 16 έποντες "λιποτάχτησαν" άπό τήν έπαγγελματική μεταλλουργική σχολή τής Τερκοβίστας. Λογικά, έπρεπε νά έξετάσει καλά τό ζήτημα, χωρίς βιασύνη, και μέ τό κύρος πού είχε τότε νά πάει στόν Γκεόργκιου Ντέζ νά

τόν ένημερώσει γιά τή ζωή τών μαθητευόμενων. Πιστεύω πώς όλα θά άλλαζαν πρός τό καλύτερο, γιατί οι Ρουμάνοι είναι άνθρωποι μέ τούς όποιους μπορείς νά συννενοηθείς. Αύτος όμως σκέφθηκε τό άλλο. Ὁτι άμα άρχισουν έτσι νά φεύγουν και δέν άκούν τό κόμμα, θά τούς μιμηθούν κι άλλοι. Και βέβαια όταν θά τούς καλούσε γιά τόν Τρίτο Γύρο, θά ήταν πολλοί πού θά λιποταχτούσαν. Τζάμπα δηλαδή θά τρώνε τό ψωμί και θά μορφώνονται; Ἀποφάσισε νά "Ξεριζώσει τό κακό άπό τή ρίζα του".

Κάθησε και έγραψε ένα μεγάλο γράμμα στούς 16 έποντες, πού στήν ούσια ήταν γράμμα γιά τά 28.000 Ἑλληνόπουλα, όλων τών λαϊκών δημοκρατιών.

Τούς χαρακτήριζε λιποτάχτες, πού τό έσκασαν άπό τό καινούργιο χαράκωμα. Είστε, ἐλεγε, όλοι στρατιώτες τού Κόμματος. Και όπου σάς διατάξουν δέν θά πείτε όχι. Ἐκανε κριτική και στόν Ἑλληνα πατδαγωγό πού δέν διδασκε τά παιδιά στήν γραμμή τσύ κόμματος — γι αύτό και τόν διώξανε άπό τή Σχολή.

Ὅταν ό δάσκαλος μάς διάβασε τό γράμμα, είπε ότι όπου μάς στέλνουν είναι σά νά μάς στέλνει ό Ζαχαριάδης και δέν θά λέμε όχι. Τό γράμμα αύτό, τόνισε, πρέπει νά τό βάλουμε καλά στό μυαλό μας.

Μ' αυτό τό γράμμα ό Ζαχαριάδης έπεσε σέ μιά παγίδα πού τού έστησε τό γραφείο Βουκουρεστίου. Γιατί είχανε υραπτή τή διαταγή στά χέρια τους και στό όνομά του, συμπεριφερόταν όπως θέλανε, και στά παιδιά και στούς πολιτικούς πρόσφυγες. Ὁλες οι πράξεις γινόταν στό όνομα τού Ζαχαριάδη. Ἐτσι άγανακτούσαν τόν κόσμο και χρεωκοπούσαν τόν Ζαχαριάδη.

Ὄλοι μας, μικροί - μεγάλοι, ήμασταν στρατιώτες και γιά τήν τύχη μας άποφάσιζαν οι καριερίστες στό όνομα τού Ζαχαριάδη. Ἐλεγε ό Ὅποστράτηγος στά παιδιά τού Τούλκες "όταν σάς μιλά ό γραμματέας τών άετόπουλων, είναι σά νά σάς μιλά ό μικρός Ζαχαριάδης. Ὁταν σάς μιλά ό Διευθυντής, σάς μιλάς ό ίδιος ό Ζαχαριάδης".

Τό 15αύγουστο μαζέψανε στό κτήριο 10, όλα τά παι-

διά πού θά φεύγαμε στίς έπαγγελματικές σχολές. Είμασταν μαθητές τής Τρίτης, Τέταρτης και Πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Δέν ξέραμε άκόμα καλά νά διαβάζουμε 'Ελληνικά, όσο γιά τά ρουμανικά είμασταν πολύ πίσω. 'Αφού μάς είπαν πού θά πάει ό καθένας, στό τέλος ό 'Υποστράτηγος μάς βεβαίωσε πώς έκει πού πάμε, πάμε γιατί είναι διαταγή του κόμματος και του Ζαχαριάδη. 'Εμένα μέστειλανε στήν έπαγγελματική Σχολή ήλεκτρολόγων "Σατσέλη".

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ό Έρυθρός Σταυρός μάς έδωσε γιά τελευταία φορά άπό ένα κουστούμι, παλτό, πουκάμισο και παπούτσια. Στις 17 Αύγουστου τού 1951 άφού χαιρέτησα τὰ ἀδέρφια μου και τούς φίλους, ἀνεβήκαμε στὰ αὐτοκίνητα, γιά νὰ πάμε ὁ καθένας ἐκεὶ πού μάς ἔστελναν. Ό δρόμος ἦταν χαλασμένος, μάς τάραξε τὸ αὐτοκίνητο τόσο δυνατά ποὺ πολλές φορές φοβόμασταν νὰ μὴν πέσουμε. Όταν κατεβήκαμε στὸ σταθμό τού Γκεόργκεν δὲν γνωρίζαμε ὁ ἐνας τὸν ἄλλον ἀπό τὴν πολλή σκόνη πού είχαμε ἐπάνω μας.

Περιμέναμε ώρες τὸ τραίνο. Ἀνεβήκαμε ἀργά το βράδυ και σὲ 4 ώρες ἡμασταν στὴ πόλη Στάλιν - πού λεγόταν παληότερα Μπράσοβ και μετά τὸν θάνατο τού Στάλιν ξαναπήρε τὸ παληό της όνομα. Ήδω χωρίσαμε μὲ τούς ἄλλους πού θὰ πηγαίναν στὴν Κραγιόβα. Μὲ στενοχώρησε πολὺ πού χώρισα μὲ τὸν φίλο μου τὸν Ζήση, πού είμασταν μαζὶ ἀπό τὴν πρώτη τάξη τού δημοτικού στὴ Σκόδρα.

Η πόλη Μπρασόβ είναι ἡ πιό βιομηχανικὴ πόλη τῆς Ρουμανίας. Ήδω ἔρχόταν ἡ φτωχολογιά ἀπ' ὅλη τὴν χώρα και ἐβρίσκε δουλειά. Ήχει μεγάλη κίνηση. Στὸ κέντρο βρισκόταν ἑνα μεγάλο ἀγαλμα τού Στάλιν. Μάς πήγαν σ' ἑνα οἰκοτροφείο κοντά στὸ σταθμό, ὅπου θὰ μέναμε μέχρι τὸ Σεπτέμβριο. Βρήκαμε και ἄλλα παιδιά ἐδώ, πού ἤρθαν ἀπό τὴν Φλωρίκα, τὴ Βραΐλα και Σινάγια. Ήρχόμενοι στὸ Μπρασόβ, φαινότανε πώς μέχρι τότε ἦταν σὰ νὰ ζούσαμε σὲ κανένα ἀχούρι, γιατὶ στούς Παιδικούς Σταθμούς είμασταν κλεισμένοι και δὲν ξέραμε καθόλου τὸν ἔξω κόσμο. Ήμένα δυό φορές θὰ μὲ πατούσε αὐτοκίνητο.

Γνώρισα ἐδώ και τὸν ξάδερφό μου ἀπό τὴ Λαγκάδα. Τυχαία συζητούσαμε. Μού είπε ὅτι στὴ Λυκορράχη ἔχει θεῖα τὴ Μαλαματή, τού είπα ὅτι είναι μητέρα μου, ἔτσι γνωριστήκαμε μὲ τὸν Θωμά.

Είμασταν πάνω από 100 άγόρια και κορίτσια από την Θράκη, τή Μακεδονία και Ήπειρο. Κάναμε συνέλευση και βγάλαμε τους ύπεύθυνους, τό Σωκράτη από τα άγόρια και τή Δήμητρα από τα κορίτσια.

Ήτροφή ήταν τόσο λίγη, και πεινούσαμε πολύ. Όλη τή μέρα στήν πόλη χαζεύαμε τίς βιτρίνες και τά έστιατόρια που τά φαγητά τους μοσχοβολούσαν. Ήταν κι αύτό μιά παρηγοριά, άφού τό φαγητό και τό ψωμί που μάς δινανε δέν έφτανε ούτε γιά παιδί ένός χρονώ, όχι νά φτάσει γιά μάς. Σ' αύτόν τόν κόσμο όλα ύποφέρονται, άλλα ή πείνα είναι τό χειρότερο πράγμα. Γιατί κοντά στ' άλλα σέ όδηγει και στήν κλεψιά. Ο Τρύφωνας, που ήρθαμε μαζί από τό Τούλκες, έξελιχθηκε σέ κανονικό κλέφτη. Εκλεβε από τους συμμαθητές του ότι έβρισκε. Ρούχα, παπούτσια και τά πούλαγε γιά ένα κομμάτι ψωμί. Εκλεψε και τό παντελόνι τού Ζήση που ήρθε από τή Βραΐλα. Αύτός διαμαρτυρήθηκε στή Διεύθυνση και ό ύπεύθυνος διάταξε νά έξεταστούν οι βαλίτσες. Τότε ο Τρύφωνας άρχισε νά φωνάζει ότι τού έκλεψαν ένα πουκάμισο. Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα νά ανοιχτούν όλες οι βαλίτσες έκτος τού Ζήση και τού Τρύφωνα, που ήσαν οι παθόντες! Έτσι γλύτωσε ο Τρύφωνας τόν έλεγχο. Φώναζε μάλιστα πώς άμα βρεί τόν κλέφτη θά τόν σφάξει. Υστερα από δυό μέρες πάλι τά ίδια. Εκλεψε ένα παλτό. Πήγε και τό πούλησε γιά μιά φέτα ψωμί στό κέντρο τής πόλης. Κάνανε έλεγχο στίς βαλίτσες τών παιδιών που έμειναν μέσα έκεινη τή μέρα. Ήμουνα και γώ σ' αύτούς, και μέ πήρε τό παράπονο που μάς ύποψιαζόντουσαν γιά κλέφτες. Ο Τρύφωνας μάλιστα μέ ύπερασπισει! Είπε στόν ύπεύθυνο πώς δέν πιστεύει ότι ήμουν έγώ ό κλέφτης.

Αύτό συνεχίζόταν γιά καιρό. Όταν δέν μπορούσε νά κλέψει πουλούσε τά δικά του ρούχα. Μιά μέρα τόν βρήκα στήν πόλη νά τρώγει άσπρο χωμί Τόν ρώτησα που τό βρήκε και μού άπαντησε "άμα έσεις δέν ξέρετε νά ζήτε θά πεθάνετε τής πείνας". Και βέβαια, άρνήθηκε νά δώσει και σέ μένα ένα κομματάκι.

Κατά τά τέλη Αύγούστου μάς πήρανε και μάς πήγαν στήν πόλη Σατσέλη πού ήταν ή σχολή μας. Ή πόλη αύτή άποτελείται από 7 χωριά. Σέ ενα από αυτά, τό Σατουλούγκ, μέναμε. Ήταν και ένα χωριό πού τό κατοικούσαν μόνο τσιγγάνοι. Άπο εδώ ο κόσμος πήγαινε και δούλευε στήν πόλη Στάλιν.

Τό ρουμανικό κράτος γέμισε τίς πόλεις και τά χωριά μέ επαγγελματικές σχολές γιά νά μάθει ή νεολαία τέχνη και γράμματα. Έπειδή όμως μόλις πήρε τήν έξουσία τό Έργατικό Κόμμα τής Ρουμανίας, δέν ύπήρχε τό κατάλληλο προσωπικό και σχολικά κτήρια. Ή σχολή μας δέν έδειχνε καθόλου γιά σχολή. Τό σπίτι πού μέναμε είχε 4 δωμάτια. Ή βρύση και τά άποχωρητήρια ήταν έξω. Μέναμε στό ίδιο σπίτι μέ τά ρουμανόπουλα. Κάθε βράδυ ο καθένας έκανε σκοπιά δυό ώρες ώς τό πρωϊ. Ακούγαμε πολλές ιστορίες γιά κλοπές, γι αύτό παίρναμε τά κατάλληλα μέτρα, άφού μάλιστα ή σχολή δέν είχε ούτε θυρωρό.

Τά σεντόνια ήταν κατάμαυρα. Τά άλλαζαν μιά φορά τό μήνα. Στήν τραπεζαρία πηγαίναμε μέ γραμμή και μέ τό τραγούδι στό στόμα. Έμείς, τά Έλληνόπουλα, τραγουδούσαμε: "Χαιρετούνε οι κορφές, τά βουνά οι κάμποι, οι ρεματιές / Ο λαός πού τ' άρματα στά χέρια του κρατά". Τά ρουμανόπουλα τραγουδούσαν κι αύτά στήν γλώσσα τους τό τραγούδι "Άντε στή δουλειά όλοι νά τραβήξουμε / τήν χώρα μας νά χτίσουμε / νά μάς ζήσουν οι άρχηγοι Άνα Λουκά και Γκεοργκίου Ντέζ".

Ή τραπεζαρία ήτανε πολύ μικρή και γι αύτό τρώγαμε σέ τρείς βάρδιες. Οι τάξεις πού περίμεναν νά έρθε ή σειρά τους, κάνανε κύκλους, χορεύανε και τραγουδούσαν. Τό φαγητό πού τρώγαμε ήταν τόσο λίγο και άδύνατο πού δέν μπορώ νά τό περιγράψω. Μιά φέτα ψωμί, πού τέλειωνε μέ δυό - τρείς μπουκιές. Τό πρωί μαρμελάδα χωρίς τσάι ή τσάι μέ μιά φέτα ψωμί. Τό μεσημέρι τό ίδιο ψωμί μέ λίγη σούπα, λίγα μακαρόνια ή λίγες πατάτες. Τό βράδυ ή ίδια άνυπόφορη κατάσταση. Νηστικοί πηγαίναμε στήν τραπεζαρία και νηστικοί γυρνούσαμε.

Μαθήματα κάναμε στό δημοτικό σχολείο τού Σατουλούγκ, σέ δυό βάρδιες, γιατί δέν ύπήρχανε αιθουσες. Έγώ ήμουνα μαθητής τού πρώτου χρόνου. Οι συμμαθητές μου ήτανε μαθητές τρίτης και τέταρτης τάξης. Αύτοί που ήρθανε άπό τήν Φλωρίκα και τή Βραΐλα δέν γνώριζαν λέξη ρουμανικά και έτσι καθότανε σάν θεατές στήν τάξη.

Ο Βαγγέλης, ένας άπό τούς δήθεν 16 λιποτάκτες τής Τερκόβιστας, έλεγε ότι δέν πιστεύει πώς ο Ζαχαριάδης τούς έγραψε γράμμα "δέν είχε πιό σοβαρές δουλειές νά κάνει;". Νόμιζε πώς ήταν φτιαχτό άπό τήν Όργάνωση τού Βουκουρεστίου. Κάθε τόσο μάς φώναζαν στά γραφεία και μάς έδειχναν τό γράμμα τού άρχηγού.

Όταν έμπαινε ο δάσκαλος στήν τάξη σηκωνώμασταν όλοι όρθιοι και ο ύπεύθυνος τής τάξης φώναζε "Ζήτω τό Έργατικό Κόμμα Ρουμανίας" και μείς φωνάζαμε τρείς φορές: "Ζήτω, Ζήτω, Ζήτω". Τήν πρακτική τήν κάναμε σέ ένα έργαστήριο κοντά στό Σταθμό.

Η σχολή μάς έντυσε όλους μέ μπλέ στολές πού ήτανε πολύ ζεστές. Σάν δάσκαλο στείλανε στά Έλληνόπουλα τόν Χρυσόστομο Μπάκα. Μάς μάθαινε Έλληνικά, Γεωγραφία και Ιστορία, ήτανε 24 χρονών και ένδιαφερόταν γιά τά παιδιά. Μιλούσε σάν έπαναστάτης.

Όταν ήρθε μάς κάλεσε σέ συνέλευση. Ο Νικόλας κριτικαρε τόν Τρύφωνα πού τού έκλεψε τά λεφτά πού τού στείλανε οι γονείς του. Τόν έπιασε στό άποχωρητήριο νά τρώγει άσπρο ψωμί. Κι οι συμμαθητές είχανε κάτι νά πούν κι αύτοί έναντίον του. Ο Τρύφωνας τά παραδέχθηκε όλα. Σάν τιμωρία άποφασίστηκε νά μήν τού μιλάμε γιά μιά βδομάδα.

Ο Έρυθρός Σταυρός κάθε δυό μήνες μάς έστελνε ένα δεματάκι μέ λίγες καραμέλλες και μπισκότα. Ο, τι παραπανήσια ρούχα είχαμε, τά δίναμε στόν έρανο γιά τούς δεσμώτες άγωνιστές. Έρχότανε ένας άντιπρόσωπος άπό τό Βουκουρέστι και τά έπαιρνε. Μιά μέρα πού τόν συνάντησα τού είπα "συναγωνιστή, έδώ πεινούμε πολύ. Κάντε κάτι γιά μάς". Ένοχλήθηκε και μού είπε "γιά ξαναπέστο αύτό".

Πεινάμε, τού είπα. "Δέν ντρέπεσε, μού άπάντησε. Οι άντάρτες κράτησαν στόν Γράμμο έβδομήντα μέρες ξυπόλητοι και νηστικοί. Σ' αύτά τά χρόνια πού είσαι τώρα, θά είχες όπλο άν συνεχιζόταν ό αγώνας". "Συναγωνιστή, τού είπα, έδω είμαστε σέ λαϊκή δημοκρατία, όχι στό Γράμμο. Πρέπει νά τρώμε όσο πρέπει". Αύτός συνέχισε νά μού λέγει ότι είμαι στό νέο χαράκωμα, στρατιώτης τού Ζαχαριάδη και πρέπει νά ζώ σά στρατιώτης και όχι σά βασιληάς. Μού είπε άκομη ότι στήν Έλλάδα τά παιδιά τρώνε τά μισά άπ' ότι τρώγαμε έμεις στή Ρουμανία.

'Αφού είδα ότι δέν βγαίνει τίποτα άπό τή συζήτηση, τράβηξα στόν θάλαμό μου. Νά τί μυαλά είχανε αύτοί οι άνθρωποι τότε. Πείνα μέ πείνα έχει διαφορά. Άν πεινάς τή μιά μέρα και φάς τήν άλλη, έχει καλώς. Άλλα έδω πεινούσαμε συνέχεια. Ή πείνα δέν σταματούσε καμμιά φορά. Τό καλύτερο φαγητό ήταν πατάτα, κρεμμύδι μέ λάδι. Αύτό μάς φούσκωνε. Τόν έλευθερό καιρό πήγαινα μέ τούς φίλους μου στά κηπώματα τών νοικοκυραίων και ροκανίζαμε παγωμένα κοτσάνια άπό λάχανο πού είχανε μείνει στή γή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πηγαίναμε μέ τή σχολή – στή γραμμή – 13 χιλιόμετρα πεζοπορία στά δάση και μαζεύαμε καρπό τής οξιάς γιά νά τό φτιάξουν λάδι. Ήτσι βοηθούσαμε στήν σίκοδόμηση τής Ρουμανίας. Αύτό τό φτιάχνανε όλες οι σχολές στή Ρουμανία. Υπήρχε άμιλλα άνάμεσα στίς σχολές πιά θά μαζέψει περισσότερο σπόρο. Άπ' αύτό τόν σπόρο τρώγαμε πολύ και μάς πονούσε τό στομάχι. Κάποτε πού μάζευα άποκόπηκα άπό τούς άλλους. Ξεχάστηκα και έμεινα μοναχός, ένώ οι άλλοι μπήκαν στή γραμμή και τράβηξαν γιά τή σχολή. Κυττώ δεξιά - άριστερά, φωνάζω τούς φίλους μου, τίποτα. Κατάλαβα ότι φύγανε και ξεκίνησα γιά τήν έπιστροφή. Άνάμεσα στό δάσος και στό Σατσέλι ήταν τό χωριό τών τσιγγάνων. Γιά καλό και γιά κακό πήρα μαζί μου ένα ξύλο δυό μέτρα. Όταν κόντευα, μέ είδαν οι τσιγγάνοι άπό τά καλύβια τους. Δυό άπ' αύτούς πιάσανε τό δρόμο και περίμεναν. Φτάνω στά δέκα πέντε μέτρα και μού λέει ό ένας "νά βγάλεις τό παλτό και τά παπού-

τσια, άλλοιώς δέν σ' άφήνουμε". Οι άλλοι τσιγγάνοι βγήκανε στίς αύλες και μάς κυττούσανε. "Κάντε, τούς είπα, δρόμο γιά νά περάσω, γιατί αύτό τό ξύλο σ' όποιον πέσει θά τού σπάσει τό κεφάλι". Σήκωσα τό ξύλο και πήρα φόρα, άλλα αύτοί κάνανε πέρα. Προχώρησα καμμιά δεκαπενταριά μέτρα και τότε γύρισα νά δώ πίσω. Καθότανε και μέ κυττούσανε. Έφτασα στή σχολή. Οι συμμαθητές μου άπορούσανε πού δέν μέ σκοτώσανε οί γύφτοι.

Ξαπλωμένος στό κρεββάτι μου σκεπτόμουνα ότι πρέπει νά προσέχω πολύ γιατί ό κόσμος πού ζούμε, έχει τά καλά του, έχει και τ' άχαμνά.

Τά Έλληνόπουλα και τά Ρουμανόπουλα μαλώνανε κάθε τόσο, όταν συζητούσανε γιά τόν Θεό. Τά Ρουμανόπουλα πίστευαν φανατικά. Τά Έλληνόπουλα όχι. Ο δάσκαλος μάς μάζευε και μάς έκανε παρατηρήσεις, νά άφήσουμε τά παιδιά ήσυχα και μέ τόν καιρό θά καταλάβουν ἀν ύπάρχει ή όχι Θεός.

Όταν έρχόταν τό αύτοκίνητο τού Έρυθρού Σταυρού μέ τά δέματα, τρέχαμε σάν κοτόπουλα και τό περικυκλώναμε. Μόλις άνοιγαμε τά δέματα, τρώγαμε άμέσως ότι τρόφιμα είχε μέσα.

Γιά τά 33 χρόνια τού ΚΚΕ κηρύχθηκε άμιλλα άνάμεσα στά Έλληνόπουλα ποιό θά βγεί πρώτο στή μόρφωση και στήν πειθαρχία. Έγινε συγκέντρωση τών παιδιών, όπου μίλησε ό δάσκαλος Μπάκας γιά τό μεγάλο έργο και τή δράση τού ΚΚΕ. Μάς διάβασε τά άποτελέσματα τής άμιλλας. Μέσα στούς 5 καλύτερους μαθητές ήμουν και γώ. Μίλησε γιά μάς, είπε ότι είμαστε τό παράδειγμα στήν τέχνη, τή μόρφωση και τήν πειθαρχία. Μάς χειροκρότησαν όλοι οι συμμαθητές και ό δάσκαλος μάς παρέδωσε άπό ένα βιβλίο. Σέ μένα έδωσε τό βιβλίο "Έξη μήνες μελλοθάντοι". Ό Ρουμάνος δάσκαλος μέ είχε γιά παράδειγμα στήν τάξη.

Κάποια μέρα μαζευτήκαμε όλα τά Έλληνόπουλα σέ συνέλευση και ό έπιθεωρητής άπό τήν ΕΒΟΠ μάς είπε: "έχουμε διαταγή άπό πάνω, όσοι είναι μέλη τής ΕΠΟΝ

θά περάσουν στήν U.T.M. Όσοι είναι μέλη τού ΚΚΕ θά περάσουν στό Έργατικό Κόμμα Ρουμανίας. Έδώ στή λαϊκή δημοκρατία πού ζούμε σάν πολιτικοί πρόσφυγες, δέν μπορούμε νά κάνουμε κράτος μέσα σέ άλλο κράτος. Γι' αύτό όλοι σάς θά γραφτείτε στήν U.T.M.”.

Κάναμε όλοι μιά σειρά έξω άπό τό γραφείο τής ρουμάνικης νεολαίας, όπου τρία άνωτερα στελέχη τού νομού μάς έξέταζαν. Ο καθένας περίμενε τή σειρά του. Όταν ήρθε ή δική μου σειρά, μπήκα μέσα και μού είπαν νά καθήσω σέ μιά καρέκλα. Κάποιος άπ' αύτούς μέ ρώτησε: ”Αμα σε ζητήσει ό σ. Ζαχαριάδης να πάς στην Έλλαδα νά χτυπήσεις τόν φασισμό, τί θά κάνεις;”. Τού άπάντησα: ”Αμα ή Έλλαδα κατακτηθεί άπό άλλα κράτη δέν είναι ανάγκη νά μού τό ζητήσει κανένας: θά πάω μόνος μου. Όταν κινδυνεύει ή Πατρίδα, δίνω και τή ζωή μου”. Δέν ίκανοποιήθηκε, και παρατήρησε μέ αύστηρότητα: ”Δέν έννοω αύτό, άλλά άν σέ ζητήσει ό άρχηγος σ. Ζαχαριάδης γιά τήν σοσιαλιστική έπανάσταση. Νά φτιάξετε τέτοια ζωή, όπως έχουμε έμεις έδώ στή Ρουμανία”. ”Οπωσδήποτε θά πάω”, είπα. Μού σφίξανε τό χέρι και μού είπανε ότι θά γίνω άξιο μέλος τής U.T.M.

Πηγαίνοντας στό δωμάτιο σκεφτόμουνα αύτά πού είχα άκούσει. Ο αγώνας δηλαδή γινόταν γιά νά φτιάξουμε ένα καθεστώς σάν τής Ρουμανίας; Μά, άν κάναμε τέτοια ζωή, όπως οι Ρουμάνοι, ο Έλληνικός λαός θά μάς κυνηγούσε ως τήν θάλασσα. Γιατί οι Έλληνες είμαστε ύπερήφανοι και κανένας δέν άνέχεται νά τού βάζουν τά δυό πόδια σέ ένα παπούτσι και νά φωνάζει νηστικός ”Ζήτω ο Στάλιν”.

Είχα γίνει μέλος τής U.T.M., τότε πού τό κεντρικό γραφείο τής U.T.M. Ρουμανίας είχε πάρει άπόφαση νά πετάξει άπό τίς γραμμές του όλα τά κουλάκικα στοιχεία. Ήταν παιδιά πλούσιων χωρικών. Κάθε τόσο – πού μάς καλούσανε στίς συνελεύσεις τής νεολαίας – ένας - ένας διαγραφότανε. Αύτές οι διαγραφές γινότανε μέ αύστηρό τρόπο. Βγάζανε μπροστά τό νεολαίο πού θά διαγραφότανε. Ο γραμματέας έλεγε ότι τά παιδιά τών κουλάκων δέν

έχουν θέση στίς γραμμές μας, γιατί έμποδίζουν τήν άναπτυξη τού σοσιαλισμού στή Ρουμανία. Πρέπει νά προσέχουμε, μάς έλεγε. Νάχουμε τά μάτια τέσσερα, δεκατέσσερα, έκατόν τέσσερα, γιατί όπως είπε ο Μεγάλος Στάλιν, όσο πηγαίνουμε πρός τόν σοσιαλισμό, ό αγώνας τών τάξεων όξύνεται. Τά κουλάκικα στοιχεία, κατέληγε, μπήκανε παντού στό κόμμα, στή νεολαία, στά συνδικάτα. Έμποδίζουν τό τραίνο τού σοσιαλισμού πού τραβάει μπροστά, και περιμένουν τή στιγμή πού θά μάς πάρουν τήν έξουσία.

Αύτά όλα, τά άκουγαν στενοχωρημένα τά παιδιά τών κουλάκων, κι άνυπομονούσαν νά δούνε τί θά γίνει. Ο γραμματέας άφού διάβαζε τή βιογραφία τού καθενός τού έλεγε αύστηρά "άπό σήμερα δέν είσαι μέλος τής Ο.Τ.Μ., νά μάς παραδώσεις τό βιβλιάριο τής Όργάνωσης". Ο νεολαίος τό παράδινε και έφευγε έξω μέ σκυμμένο τό κεφάλι.

Συνελεύσεις μέ τέτοιο περιεχόμενο, γινότανε συχνά. Αύτά τά "κουλάκικα στοιχεία", δέν ήτανε τίποτε άλλο παρά συμμαθητές μας στό σχολείο, πού πεινούσανε όσο και μείς. Ήτανε νά τά λυπάσαι πραγματικά αύτά τά παιδιά. Γιατί όμως τέτοια μεταχείριση; Μήπως δέν ήτανε παιδιά τού ρουμάνικου λαού; Η θεωρία τού Στάλιν ήτανε ότι όσο πηγαίνουμε στό σοσιαλισμό, τόσο ό αγώνας τών τάξεων όξύνεται. Άλλα αύτή ή θεωρία έφερνε μόνο ζημιά στήν ύπόθεση τού σοσιαλισμού. Οι δογματιστές βλέπανε παντού εκθρούς. Ακόμα και στόν ύπνο τους.

Η Όργάνωση τού Βουκουρεστίου έβγαζε τότε τήν έφημερίδα "Νέα Ζωή", όργανο τών Πολιτικών Προσφύγων Ρουμανίας. Οι συνάκτες τής έφημερίδας, χωρίς κοκκινάδι ντροπής, τραβούσανε μιά χοντρή γραμμή και άπό άριστερά, γράφανε: "Παράδεισος", πού σημαίνει τήν εύημερία τού ρουμάνικου λαού και τών λαϊκών δημοκρατιών, και δεξιά: "Κόλαση", γιά τήν άσχημη ζωή πού ζούνε τά καπιταλιστικά κράτη και προπαντός ο Ελληνικός λαός.

Έφόσον δέν μπορούσανε νά δώσουνε ψωμί νά χορτάσουν τόν κόσμο, τόν χορταίνανε μέ προπαγάνδα. Έμεις

ζαλιζόμασταν άπό τήν πείνα και αύτοί μάς ἐλεγαν ότι ζούμε στὸν παράδεισο. Φαίνεται πώς οἱ λέξεις είχανε χάσει τὸ νόημά τους. Δέν είναι περίεργο ἀλλωστε, ότι πολλά ἀπό τὰ γεγονότα ποὺ θυμάμαι πολύ καλά, είναι αὐτά ποὺ ἔχουν σχέση μὲ φαγητό. Ὁπως τότε ποὺ ἡ ἀδελφή μου ἡ Σταυρούλα – νοσηλευόταν μὲ πνευμονικό τραύμα στὸ Πρέντιαλ και γυρνούσε τέσσερα χρόνια ἀπὸ νοσοκομεῖο σὲ νοσοκομεῖο – ἤρθε νά μέ δεὶ στή σχολή. Μέ πήγε σὲ ἑνα ἐστιατόριο· συνέχεια ἐτρωγα και δὲν χόρταινα.

Ἡ σχολή μάς ἐδινε ἀπὸ 10 λέῃ τὸ μήνα γιά ἀλληλογραφία μὲ τοὺς δικούς μας. Στή συνέλευση πήραμε ἀπόφαση νά μαζέψουμε αὐτά τὰ λεφτά γιά νά ἀγοράσουμε ἑνα ράδιο και νά τὸ στείλουμε δώρο γιά τὰ 71 χρόνια τού σύντροφου Στάλιν.

Είχα ψηλώσει και ἀπό τήν πείνα ἔγινα πετσί και κόκκαλο. Στὸ σχολείο και στὸ ἐργαστήριο μοὺ ἐρχότανε συχνά ζαλάδες, όπου δὲν ἐβλεπα μπροστά μου. Ὁσο ἐμπαινε ὁ χειμώνας, τόσο και χειρότερα. Πολλές φορές ἐτρεχα μὲ τούς φίλους μου στὸ μαγειρεῖο γιά νά παρακαλέσουμε τὸν μάγειρα νά μάς ἀφήσει νά κάνουμε διάφορες δουλειές – νά κόψουμε ξύλα, νά καθαρίσουμε πατάτες ἡ νά πλένουμε τὰ πλατικά – γιά νά μάς δώσει νά φάμε λίγο παραπάνω ἀπὸ τούς ἄλλους. Ἀλλά ὅσες φορές πήγα, ποτὲ δὲν τὰ κατάφερα, ἀφού οἱ μεγαλύτεροί μου μὲ ἐσπρωχναν πέρα.

Στήν ώρα τῆς ρουμάνικης γλώσσας μοὺ ἤρθε μιά ζαλάδα και ἐπεσα στὸ πάτωμα σὰ σανίδα. Δυὸ συμμαθητές μου μὲ πήγανε στὸ κρεββάτι. Ὁ δάσκαλος, ύστερα ἀπὸ τρείς μέρες, μοὺ ἐδωσε ἑνα χαρτί νά μέ ἔξετάσει ὁ γιατρός στήν πόλη Στάλιν. Ὁ γιατρός μόλις μὲ εἰδε μού είπε ότι είμαι σὲ ἀσχημη κατάσταση κι ότι χρειάζομαι τροφή γιά νά δυναμώσω. Μάλιστα μιλώντας μὲ τή νοσοκόμα τῆς είπε "είναι σωστό λείψανο. Μαζεύουν τὰ παιδιά στίς σχολές και τὰ ἀφήνουν νηστικά". Μέ ρώτησε ποὺ ἔχω τούς γονείς μου. Τού είπα ότι είμαι Ἐλληνόπουλο και τούς ἔχω στήν Τσεχοσλοβακία. Ἐδώ είμαστε κάτω ἀπὸ τήν προστασία

τού Ἐρυθρού Σταυρού. Ξαναγύρισε πρός τή νοσοκόμα και τής λέγει: "Τά μάζεψαν ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιά νά πεινάνε στήν χώρα μας". Ἐβριζε συνέχεια. "Τά δικά μας παιδιά ἔχουνε τούς γονείς τους, ἐλεγε. Αύτά δέν ἔχουν κανένα". Μού ἔδωσε ἑνα χαρτί γιά νά τό δώσω στόν διευθυντή τού σχολείου, μέ τήν ἐλπίδα ότι θά ἐνδιαφερόταν γιά μένα ὡς Ἐρυθρός Σταυρός. Ἐδωσα τό χαρτί στόν διευθυντή, τόν Μπούκορ Γιώργκη, ἑνα κοντό και φαλακρό πού μύριζε ἀπό μακριά ἀρωμα. Παίρνοντας τό χαρτί τηλεφώνησε στό Βουκουρέστι, στόν Ἐρυθρό Σταυρό, ὅπου τού είπανε, ότι τώρα μέ τίς Χριστουγεννιάτικες διακοπές νά μέ στείλουν πίσω στόν Παιδικό Σταθμό τού Τούλκες και νά μείνω ἔκει, νά μή ξαναγυρίσω.

Όταν βρήκα τόν διευθυντή, μού είπε γελαστός: "ἐσύ θά πάς στό Τούλκες και γώ στήν Τερκόβιστα, σάν διευθυντής τής Ἐπαγγελματικής μεταλλουργικής σχολής. Μάς χόρτασε ἐμάς ψωμί στό Σατσέλι τώρα πήγαινε νά χορτάσει ἔκείνους στή Τερκόβιστα.

Χάρηκα πολύ πού θά ἐφευγά πίσω στό Τούλκες και θά χόρταινα ψωμί. Οι συμμαθητές κι οι φίλοι μου ζηλέψανε πού θά ἐφευγά γιά πάντα ἀπό τήν κόλαση τού Σατσέλι, ἐνώ αύτοί θά ἐμεναν.

Στίς 21^ο Δεκέμβρη τού 1951 μαζευτήκαμε όλοι στήν αιθουσα γιά νά γιορτάσουμε τά γενέθλια τού Στάλιν. Όταν ἀκούγαμε τό όνομά του, όλα τά παιδιά σηκωνώμασταν και χειροκροτούσαμε. Ό όμιλητής προσπαθούσε σέ κάθε φράση νά λέγει και μιά φορά τό όνομά του. Και κάθε φορά βέβαια ἐμείς σηκωνώμασταν γιά χειροκρότημα.

Μιά μέρα ἐπιασα τόν ἐπιθεωρητή τής ΕΒΟΠ και τόν ρώτησα πότε θά μάς ἐνώσουν μέ τούς γονείς μας. Αύτός ρώτησε πώς μέ λένε, και ἐβγαλε ἑνα στυλό γιά νά γράψει τό όνομά μου νά τό δώσει στούς καταλόγους τού Ἐρυθρού Σταυρού. Ήγραψε πάνω στό πακέττο μέ τά τσιγάρα του – δέν πειράζει, μού είπε, όταν μέ είδε ἐκπληκτο, θά το θυμηθώ – και όταν ἐφευγε, πέταξε τό πακέττο στό

φράχτη. Τώρα, περίμενε έσύ μικρό Έλληνόπουλο, νά ένωθείς μέ τούς γονείς σου. Δέν ένδιαφερόταν καθόλου ή Όργάνωση τού Βουκουρεστίου γιά τά Έλληνόπουλα πού μάθαιναν τέχνες στίς σχολές, ούτε γιά τήν καλυτέρευση τής ζωής μας, ούτε γιά νά μάς ένώσουν μέ τούς γονείς μας. Δέν ξέρανε τίποτα άλλο νά λένε, παρά νά "γίνετε καλά παιδιά τού Ζαχαριάδη". Κι όταν τούς λέγαμε ότι πεινάμε, μάς έλεγαν ότι οι άντάρτες κράτησαν νηστικοί 70 μέρες στό Γράμμο.

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΤΟΥΔΚΕΣ

Στίς διακοπές τών Χριστουγέννων μάς χώρισαν σέ δυό ομάδες. Μιά πού θά πήγαινε στήν πόλη Στάλιν και ή άλλη στό Τούλκες.

Χωρίστηκα άπό τούς φίλους μου, πού μού έλεγαν "νά μάς θυμάσαι όταν τρώς". Περίμενα πολύ γιά τό τραίνο στή πόλη Στάλιν. Τά τραίνα ήταν γεμάτα έπιβάτες. Είχαν άκόμα και στή σκεπή τους άνεβασμένους. Ήτανε Χριστούγεννα, Νέο Έτος, όλοι βιαζότανε νά πάνε στά σπίτια τους. Θαύμασα, πώς κρατιότανε αύτός ο κόσμος στή σκεπή και δέν πάγωνε άπό τό κρύο. Βέβαια οι πιό πολλοί άνεβαίνανε γιά νά μή πληρώσουνε είσιτήριο.

Περιμέναμε ώς τό βράδυ χωρίς άποτέλεσμα. Άνεβήκαμε όλοι σέ ένα φορτηγό τραίνο. Οι πόρτες τού βαγονιού δέ κλείνανε, και μέσα είχε τσιμέντο. Τρέμαμε άπό τό κρύο. Κατά τά μεσάνυχτα σταματήσαμε κάπου, ήρθανε δυό σιδηροδρομικοί στό βαγόνι κι άρχισαν νά μάς βρίζουν. Είστε κλέφτες, μάς λέγανε, θέλατε νά κλέψετε τό τσιμέντο: κι άλλες τέτοιες σαχλαμάρες. Ένας τούς είπε ότι είμαστε Έλληνόπουλα και πάμε διακοπές. Δέν βρήκαμε έπιβατικό τραίνο γι αύτό πάμε μέ τό φορτηγό. "Δέν πά νά είστε και Αμερικανοί", μάς είπαν. Άνεβηκαν στό βαγόνι και μάς πέταξαν σάν τά σκουπίδια κάτω. Άφού περιμέναμε κάμποση ώρα, άνεβήκαμε σέ ένα έπιβατικό και ζεσταθήκαμε. Κατά τίς 5 τό πρωΐ φθάσαμε στό Γκεοργκέν. Στο σταθμό μάς πε-

ρίμεναν τά αύτοκίνητα και ξεκινήσαμε γιά τό Τούλκες.

Τά άγόρια άπό όλες τίς σχολές κοιμόντουσαν στό κτήριο 30. Τά κορίτσια μένανε στό 31. Τά κρεββάτια τους ήταν τριώροφα, έφταναν στό ταβάνι. Έκανε πολύ κρύο, ή φωτιά πού άναβανε οι καθαρίστριες δέν βοηθούσε καθόλου. Ήρθανε τ' άδερφια μου και μέ είδανε. Τούς είπα ότι τώρα θά μείνω κι έγώ μαζί σας στό Τούλκες. Πήγαμε στήν τραπεζαρία κι ό παιδαγωγός ο Χρήστος μού έδωσε δυό μεριδες. Κι άλλη νά μού έδινε, κι αύτήν θά τήν έτρωγα. Ο Χρήστος καταγόταν άπό τά Χάσια, παληός άντάρτης τού ΕΛΑΣ. Ήταν καλός σάν παιδαγωγός. Στίς χοροεσπερίδες αύτός έπαιζε τό άκκορντεόν.

Βγήκα έξω άπό τήν τραπεζαρία και κοιτούσα τό σταθμό. Ήταν άκριβώς έτσι όπως τόν βρήκα όταν ήρθα άπό τή Μπλάζ. Θυμάμαι, μιά φορά στό σταθμό τού Γκεοργκέν πήγα σ' ένα μαγαζί νά άγοράσω κάτι μπισκοτάκια γιά τό δρόμο. Η γυναίκα πού είχε τό μαγαζί μού φώναξε στά ούγγαρέζικα "Νέμτοντό ρουμανό", πού θά πει "δέν ξέρω ρουμανικά". Τής είπα ότι είμαι Έλληνας πού ζει στή Ρουμανία, και ξέρω μόνο ρουμανικα. Τότε μού έδωσε τά μπισκότα και μού είπε στά ρουμάνικα ότι ἀν ήμουνα Ρουμάνος δέν θά μού έδινε, γιατί δίνει μόνο σ' όσους τής μιλούν ούγγαρέζικα. Τής άπαντησα ότι σκέπτεται σωβινιστικά και μού έξηγρασε ότι στήν περιοχή ζούν πολλοί Ούγγροι, γι αύτό άπαιτούν νά τούς μιλούν ούγγρικά.

Λένε πώς ο Γκεόργκιου Ντέζ όταν πήρε πολλές διαμαρτυρίες άπό τούς Ρουμάνους τής περιοχής ότι οι Ούγγροι δέν τούς πωλούν τίποτα ἀν δέν τούς μιλήσουν στά ούγγαρέζικα. Έτσι, ντύθηκε σάν χωρικός, πήγε σ' ένα άπό αύτά τά μαγαζιά και όταν δέν τού πούλησαν έπειδή μίλησε ρουμάνικα, τότε ο Ντέζ έδειξε τά χαρτιά του και είπε: "άπο αύριο φεύγεις άπό τή δουλειά σου, γιατί ζείς στή Ρουμανία και πρέπεις νά ξέρεις τά ρουμάνικα γιά νά συνεννοείσαι μέ τόν κόσμο". Πάντως σ' αύτή τήν περιοχή οι Ούγγροι ήσαν πολύ σωβινιστές και μισούσαν τούς Ρουμάνους.

Στό σταθμό τού Τούλκες, πού ήταν σκεπασμένος μέ

χιόνια σάν άσπρο σεντόνι, έκαναν βόλτες ό Γιάννης και ό 'Υποστράτηγος, μέ τά μεγάλα τους παλτά και τά μακριά παντελόνια τους πού σκέπαζαν τά παπούτσια τους. 'Όταν μέ είδαν, μέ φώναξαν κι ό Γιάννης μού είπε ότι θά έμενα κοντά τους, δὲν θά ξανάφευγα, γιατί είχαν έντολή από τόν 'Ερυθρό Σταυρό.

Τίς διακοπές τίς περνούσαμε από τό σπίτι στήν τραπεζαρία, κι από τήν τραπεζαρία στό σπίτι, γιατί είχε πολλά χιόνια και έκανε πολύ κρύο. Κάνανε και δυό χοροεσπερίδες. Τελειώνοντας τίς διακοπές πήγανε όλοι στίς άσχολίες τους. 'Όταν τό πρωϊνό, τά παιδιά μέ είδαν μέ τή στολή τής Σχολής απόρησαν. Νομίζανε ότι άποκοιμήθηκα και δὲν έφευγα μέ τούς άλλους.

Στήν πέμπτη τάξη είχα δάσκαλο τό Γιώργη από τό Πωγώνι τής 'Ηπείρου, πού είχε έρθει από τήν Τσεχοσλοβακία στή γυναικα και τά παιδιά του. Γυρνούσε μέ τά τσέχικα ρούχα κι όλοι τόν θαύμαζαν πού ήταν έτσι ώραια ντυμένος. Σέ κάθε συζήτηση θυμόταν τήν Τσεχοσλοβακία και ήταν πολύ μετανοιωμένος πού είχε φύγει. 'Εγώ ήμουν ένας από τούς καλύτερους μαθητές. Μετά από μιά βδομάδα μέ φώναξε στό δωμάτιό του και μού είπε: "άκουσε παιδί μου, Τέλαπα κάθεσαι στή πέμπτη, θά συνεννοηθώ νά πάς στήν έκτη". Τήν άλλη μέρα πήγα σάν μαθητής τής έκτης. 'Ο καθηγητής τών μαθηματικών Ματιέ έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά μένα, άσχολιόταν μαζί μου, μέ προετοίμαζε συστηματικά. Κάθε τόσο έκανα ασκήσεις από τήν άριθμητική τής πέμπτης τάξης. Μετά από έναμισυ μήνα έδωσα έξετάσεις και πέτυχα μέ άριστα. 'Επίσης, έδωσα έξετάσεις και στά ρουμάνικα και πέτυχα και κεί. 'Ετσι έγινα μαθητής τής έκτης τάξης.

'Ο Ρουμάνος δάσκαλος όταν έβλεπε ότι δέν ήξερε κανείς τό μάθημα, έλεγε "ντροπή, ντροπή. Πάρτε παράδειγμα απ' αύτόν – κι έδειχνε έμένα – πού μόλις ήρθε από τή πέμπτη και τό ξέρει καλύτερα από σάς".

Στόν Παιδικό Σταθμό μάς έρχότανε συνέχεια καινούργιοι δάσκαλοι, καλύτεροι απ' αύτούς πού διώχνανε. 'Απ'

τή Γαλλία ήρθε ὁ Κώστας μὲ τή σύζυγό του Εἰρήνη καὶ ἡ δεσποινίς Τσιρκίτσι. Αύτή ἦταν πιὸ μορφωμένη ἀπ' τοὺς ἄλλους, γιατὶ ἐρχότανε ἀπ' τὸ πολιτισμένο Παρίσι καὶ ἦταν τελοιόφοιτη γυμνασίου, ἐνώ οἱ ἄλλοι ἦτανε ἀπὸ τὰ χωριά τού Γράμμου καὶ τού Βίτσι, ποὺ τὸ Δημοτικό δὲν τὸ εἶχαν τελειωμένο. Θαυμάζανε αὐτοὶ ὅταν βλέπανε τὸν Κώστα μὲ τή γυναικα του ἀγκαζέ. Ἐπίσης ἀπορούσανε μὲ τή δεσποινίδα Τσιρκίτσι, ποὺ δὲν τής ἐφευγε ποτὲ τὸ χαμόγελο ἀπὸ τὸ πρόσωπο. "Αὔτή δὲν ἔχει καθόλου στενοχώριες. Ὁλο χαρές ἔχει", εἶπε μιὰ παιδαγωγός.

Μιὰ μέρα μὲ βρήκε ὁ δάσκαλος ὁ Κώστας καὶ μοὺ εἶπε ὅτι ὁ ἀδερφός μου ὁ Νίκος δυσκολεύεται στὰ γράμματα καὶ ὅτι πρέπει νὰ τὸν βοηθήσουμε. "Καλά θά κάνεις νὰ τὸν πάρεις καὶ νὰ ρθείτε στὸ σπίτι μου". Τὴν ἄλλη μέρα μαζὶ μὲ τὸ Νίκο πήγαμε στὸ σπίτι του. Εἶχε δυό χαριτωμένα ἀγοράκια. Ἡ γυναικα του μάς φίλεψε γλυκό κι ὁ δάσκαλος ἀρχισε νὰ τού μιλάει σάν πατέρας. Τού εἶπε ὅτι πρέπει νὰ ἀκούει ὅ,τι τού λένε οἱ δάσκαλοι, νὰ μὴν κάνει παρέα μὲ τὰ ἀτακτα παιδιά, γιὰ νὰ γίνει καλὸ παιδί καὶ νὰ τὸν ἀγαπάνε όλοι. Ἡ γυναικα Εἰρήνη πήγε κοντά στὸ Νίκο καὶ τού χάϊδεψε τὸ κεφάλι: "φαίνεται ὅτι θά γίνει καλὸ παιδί". Ὁ Νίκος όλο αύτὸ τὸ διάστημα εἶχε κρεμασμένο τὸ κεφάλι ντροπιασμένος. Εἶπε στὸν δάσκαλο: "συναγνιστή θάσκαλε, θέλω νὰ μὲ συγχωρέσετε. Ἀπό δῶ καὶ πέρα θὰ γίνω καλός μαθητής". Ὁ δάσκαλος χάρηκε καὶ ἀπὸ τότε ἀκουγα καλὰ λόγια γιὰ τὸ Νίκο.

Ἡ ἐκτέλεση τού Νίκου Μπελογιάννη καὶ τῶν συντρόφων του στίς 30 Μαρτίου 1952, ἦταν ἑνα λυπηρὸ νέο πού ἐπεσε σάν κεραυνός στὸ Σταθμό καὶ μάς συντάραξε — μικρούς καὶ μεγάλους. Στὸ κτήριο 10 ἐγινε μεγάλη συγκέντρωση. Τραγουδήθηκε πρώτα τὸ ἐμβατήριο "Πέσατ' ἀδέρφια σὲ μάχη σκληρή" καὶ μετά ἑνας - ἑνας, δάσκαλοι - παιδαγωγοί - μάνες - παιδιά, ἐπαιρναν τὸ λόγο καὶ μιλούσαν μὲ ὄργῃ για τὸ ἐγκλημα ποὺ διαπράχτηκε ἐκείνο τὸ πρωΐ στήν Ἀθήνα. Οἱ προοδευτικοὶ ἀνθρωποι όλου τού

κόσμου συγκλονίστηκαν.

Δάσκαλο στήν Ἑλληνική γλώσσα και τήν Ἰστορία είχα τόν Ὑποστράτηγο, πού τελικά ἀπέκτησε πείρα και παράδιδε καλά τό μάθημα. Ἀλλὰ παρ' όλο πού ἡμουν ἀπό τούς καλύτερους μαθητές, μ' ἐβαζε πάντοτε μικρούς βαθμούς (5 - 6). Μέσα του αύτος ὁ ἀνθρωπος δέν ἦθελε νά μάθω γράμματα.

Οι περισσότεροι μαθητές τῆς ἑκτης τάξης ἤτανε ἀπό τήν Καστοριά, 2 - 3 ἀπό τά Γρεβενά και μόνο ἐγώ μουν ἀπό τήν Ἡπειρο. Πρέπει νά πώ ότι κανένας ισημαθητής μου, ἀπό όσους ξεκίνησα μαζί στήν πρώτη τάξη τῆς Σκόδρας δέν τέλειωσε τό ἐφτατάξιο στό Τούλκες και Σινάγια. Κανένα Ἡπειρωτόπουλο, πού ἤταν και τά πιό πολλά στήν πρώτη Ταξιαρχία τῆς Σκόδρας, δέν τέλειωσε τό ἐφτατάξιο στό Τούλκες. Ἀλλα στάλθηκαν στό βουνό νά πολεμήσουν, ἀλλα ἔργατες στήν Φλωρίκα και τά περισσότερα στάλθηκαν σέ διαφορες ἐπαγγελματικές σχολές ἀπό τή δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δημοτικού.

Ο Ὑποστράτηγος ἔνα σκοπό ἐβαλε στή ζωή του. Νά μείνουν τά Ἑλληνόπουλα ἀγράμματα – και βέβαια ἡ εύθυνη δέν είναι μόνο δικιά του, γιατί είχε και προϊστάμενους πού τόν ἐλεγχαν και τού ἐδιναν ἐντολές. Τό ἐφτατάξιο το τέλειωσαν μόνο τά παιδιά ἀπό τό σοῦ τού Ὑποστράτηγου, μερικά ἀπό τό νομό Καστοριάς, πού γνώριζε τούς γονείς τους, μετρημένα στά δάχτυλα ἀπό τά Γρεβενά και μόνο ἐγώ ἀπό τήν Ἡπειρο.

Μερικά ἀπό τά παιδιά πού στείλανε στίς ἐπαγγελματικές σχολές, φοίτησαν μέ πολλές δυσκολίες τίς μέσες σχολές και μετά στό Πανεπιστήμιο, ἀλλά ἥσαν πολύ λίγα. Γι αύτό και ὁ Ὑποστράτηγος, πού δήλωσε Σλαβομακεδόνας μέχρι τήν Μπλάζ και τώρα γράφτηκε Ἑλληνας χωρίς νάχει και Ἑλληνική συνείδηση, μέ ἐβλεπε μέ ἀπορία πού ἐγώ ἐφτασα μέχρι τήν ἑκτη τάξη. Γνώρισα πολλούς διαβολεμένους ἀνθρώπους στή ζωή μου, ἀλλά τέτοιο σατανά ὄχι.

· Η σχολική χρονιά τέλειωσε και έγώ προβιβάστηκα στήν έβδομη τάξη. · Ο ·Υποστράτηγος έγραψε τά παιδιά που θεώρησε ότι πρέπει νά πάνε σε έπαγγελματικές σχολές. Μέσα στόν κατάλογο έβαλε και τό δικό μου όνομα. · Όταν τό είδε ό Γιάννης τού είπε "σβήσε τόν Γιώργη, γιατί ό Βογιάς θέλει νά τελειώσει τό Δημοτικό". Και έτσι γλύτωσα. Τά άλλα παιδιά όμως κλαίγανε γιατί τά έστειλε μέ τό ζόρι ό ·Υποστράτηγος χωρίς νά τά ρωτήσει πιά τέχνη έπιθυμούν. · ·Αμα σάς στέλνω έγώ, έλεγε, σάς στέλνει ό Ζαχαριάδης". Και τά παιδιά στό όνομα τού άρχηγού σώπαιναν. · Έτσι ή τύχη τών παιδιών κρινόταν άπό τόν ·Υποστράτηγο.

Τό Μάη τού 1952, 500 άετόπουλα περάσανε στήν Πιονέρικη ·Οργάνωση. ·Ο γενικός ίνστρούχτορας τών πιονέρηδων έδεσε τήν κόκκινη γραββάτα στό λαιμό κάθε άετόπουλου και ένα σήμα τού πιονέρου στό σακκάκι. ·Από έκείνη τή στιγμή κάθε παιδί γινόταν Πιονέρος.

Χωριστήκανε σέ πολλά τμήματα. Στό τέταρτο τμήμα μέ έβαλε ή ·Οργάνωση τής Ο.Τ.Μ. ίνστρούχτορα. Μέ τά παιδιά αύτά έκανα έκδρομές όλο τό καλοκαίρι. Παιζαμε διάφορα παιχνίδια. Μά φορά τό μήνα κάναμε συνέλευση. Κάθε πρωΐ οι πιονέρηδες, πρίν άπό τό φαγητό, μαζί μέ τά άλλα παιδιά που δέν ήταν στήν οργάνωση, άνεβάζανε τήν κόκκινη σημαία. Πρίν άπό τό άνεβασμα ό γενικός ίνστρούχτορας έλεγε: "·Όλοι έμπρός γιά τόν Λένιν και τόν Στάλιν". Μέ μιά φωνή οι πιονέρηδες φώναζαν "·Όλοι έμπρός". ·Ένας πιονέρος άνεβαζε σιγά - σιγά τή σημαία. Οι άλλοι στεκότανε προσοχή, χαιρετώντας και τραγουδώντας τόν ύμνο τών πιονέρηδων στά ρουμάνικα. Πολλές φορές τραγουδούσαμε στήν έλληνική γλώσσα, τό τραγούδι τών σοβιετικών πιονέρηδων:

Γιά μιά εύτυχία παλέψαν οι πατέρες
νά φέρουν σέ μάς τήν χαρά
έμπρός πιονέρε, έσύ είσαι ή έλπιδα
έσύ είσαι ή ύπερηφάνεια τού λαού.

Μορφώσου καὶ ζήσε
γιὰ σένα φροντίζει ἡ σκέψη τρανού ὄδηγού.
'Ο Λένιν κι ὁ Στάλιν γιὰ μάς δημιουργήσαν
πατρίδα μεγάλη, τρανή
θὰ γίνουμε αύριο καὶ μείς κομσομόλοι
μ' ἀγάπη θὰ μάς βλέπουν οἱ λαοί.

Τό βράδυ ξανά, πρὶν τὸ φαγητό, κατέβαζαν τὴ σημαία.
Τὰ ίδια – τραγούδι καὶ σύνθημα. Ἐπικρατούσε ἡ ίδέα ὅτι
ὅτι τὸ κόμμα, ἡ νεολαία καὶ οἱ πιονέρηδες, όλοι τραβάμε
λίγο πρὸς τὸν κομμουνισμό. Γι αὐτό καὶ οἱ ἐφημερίδες
είχαν τὸ ίδιο ὄνομα "σπίθα" τού κόμματος, "σπίθα τῆς
νεολαίας", "σπίθα τού πιονέρου".

Μπροστά στὸ κτήριο 10 ἡταν οἱ προσωπογραφίες ὅ-
λων τῶν μελών τού πολιτικού γραφείου τῆς Κ.Ε. τού Ἐρ-
γατικού Κόμματος τῆς Ρουμανίας. Μέσα στὴν τραπεζαρία
ἡταν οἱ προσωπογραφίες τῶν μελών τού Π.Γ. τῆς Κ.Ε.
τού Κ.Κ. τῆς Σοβ. Ἐνωσης. Στή δεξιά μεριά μιὰ μεγάλη
προσωπογραφία τού I.B. Στάλιν, όλόσωμη. Αύτήν τὴν είχε
κάθε τάξη. Στά μέσα τού 1952 τὰ ἀντάρτικα τραγούδια
πού τραγουδούσαμε σταμάτησαν, ἐκτός ἀπό ἑνα. Τό τρα-
γούδι τού Ζαχαριάδη, πού ἀκουγόταν πρωΐ - μεσημέρι -
βράδυ:

Ζαχαριάδης είναι ὁ ἀρχηγός
στὸ πρώτο κόμμα μας ἐμπρός
μπουρζουαζία πρέπει νὰ χαθεὶ¹
γιὰ νὰ ζεὶ ὁ φτωχός λαός ζωὴ.
Τὰ νιάτα πρέπει νὰ δουλέψουνε
Τὸν φασισμὸ νὰ καταστρέψουνε
νὰ φέρουν τὸν κομμουνισμὸ²
στὸν σκλαβωμένο μας λαό.

Στίς ἑλληνικές γιορτές, ἐκτός ἀπό τίς 25 Μαρτίου καὶ
28 Ὁκτωβρίου, τραγουδιότανε ὁ ὑμνος τού Ζαχαριάδη.
Σηκωνόμασταν όλοι καὶ τραγουδούσαμε "τὸ μπουντρούμι
δέν τὸν λυγά / καὶ ἡ σκέψη του τρέχει γοργά".

Κάθε φορά που στίς γιορτές άκούγαμε τό όνομα τού Ζαχαριάδη σηκωνόμασταν και χειροκροτούσαμε. Τόσο πολλές φορές. Άπο τό πρωΐ μέχρι τό βράδυ τά ίδια και τά ίδια άκούγαμε. Ότι ό Ζαχαριάδης είναι ό πρώτος Έλληνας που έφερε στήν Έλλαδα τόν Μαρξισμό. Άν είχαμε τόν Ζαχαριάδη στόν πρώτο ένοπλο άγώνα, θά νικούσε ή έπανάσταση στήν Έλλαδα. Στόν δεύτερο ένοπλο άγώνα, είχε τό κόμμα καλή πολιτική, γιατί είχε τόν Ζαχαριάδη άρχηγό. Όλα τά ξέρει ό Νίκος μας. Πάντα φτερουγίζει τό μυαλό του. Ο Στάλιν άγαπάει τόν Ζαχαριάδη περισσότερο άπό όλους τούς άρχηγούς τών κομμουνιστικών κομμάτων. Μερικοί δάσκαλοι διηγόντουσαν στά παιδιά φανταστικές ιστορίες γιά τόν Ζαχαριάδη. Παραδείγματος χάρη, ένας μάς έλεγε ότι στό βουνό ήτανε σύνδεσμος τού άρχηγειου και κατάλαβε ότι ό Μάρκος δέν ήτανε έντάξει γι' αύτό χαιρετούσε μόνο τόν Ζαχαριάδη. Άλλος έλεγε ότι ό Ζαχαριάδης έπισκεπτόταν και τό τελευταίο χαράκωμα, ένώ ό Μάρκος ποτέ δέν τό έκανε.

Μ' όλες αύτές τίς ψεύτικες ιστορίες καλλιεργούσαν τή λατρεία στό πρόσωπο τού Ζαχαριάδη. Στήν ιστορία τής πέμπτης και τής έκτης, μαθαίναμε μερικές στραβές θέσεις, που ήθελε νά προβάλει ό Ζαχαριάδης. Π.χ. ότι ό Μακρυγιάννης κι δε Κολοκοτρώνης ήσαν οι κουκουέδες τού '21. Δέν μάς εξηγούσαν ότι αύτοι οι ήρωες τού 1821 πάλευαν γιά τήν Πατρίδα και τήν Θρησκεία, ένώ οι κουκουέδες παλεύουν γιά νά έγκαθιδρύσουν τή δικτατορία τού προλεταριάτου. Τό ένα δέν έχει καμμιά σχέση μέ τό άλλο.

Άλλο: Μαθαίναμε ότι έμεις οι σημερινοί Έλληνες δέν καταγόμαστε άπό τούς Αρχαιούς Έλληνες, άλλα είμαστε μίγματα λαών που πέρασαν άπό τήν Έλλαδα. Γιά τόν πόλεμο τού 1940 μαθαίναμε μόνο τό γράμμα που έστειλε ό Ζαχαριάδης άπό τίς φυλακές τής Κέρκυρας στό λαό, σάν νά έκανε αύτός τό ήρωϊκό έπος!

Ό παιδαγωγός Βαδάσης έδωσε ένα μπάτσο σ' ένα παιδί που ήταν άπρόσεκτο. Ο Υποστράτηγος μόλις τό έμαθε

τό κατέκρινε και έδιωξε άπό τό Σταθμό τόν δάσκαλο, που τήν άλλη μέρα έφυγε γιά τό Μποντοστάνι.

Κι ό δάσκαλος Θανάσης έδωσε δυό μπάτσες μιά μέρα τόν Κώστα. Ό Κώστας παραπονέθηκε στόν πατέρα, μέ γράμμα πού έστειλε στήν Τσεχοσλοβακία. Ό πατέρας στενοχωρημένος έστειλε γραπτή διαμαρτυρία στήν Όργαννωση τού Βουκουρεστίου, όπου άνάμεσα στά άλλα έγραφε: "Τόν Θανάση έγώ τόν κατέβασα άπό τόν γάϊδαρο και τόν έστειλα νά σπουδάσει δάσκαλος στό Σταθμό τής Σκόδρας". Όταν έφτασε ή διαμαρτυρία στό Τούλκες, ο Ύποστράτηγος έτριβε τά χέρια του άπό χαρά. "Ηρθε σέ μένα και μού είπε: "γιατί άφησες τόν άδελφό σου νά γράψει στόν πατέρα σας και δέν ήρθατε σέ μένα νά τό πείτε; Θά τόν έδιωχνα άμεσως αύτόν τόν τσομπάνο".

Τότε κατάλαβα, πώς πέρασε άπό τήν λογοκρισία τό γράμμα τού Κώστα, και γιατί ο Ύποστράτηγος φάνηκε τόσο "καλός" όταν έδιωξε τόν Βαδόση. Γι αύτό τού είπα: "'Αν ό Θανάσης έδωσε δυό μπάτσες στόν Κώστα, έσύ έμένα μ' έσπασες στό ξύλο". "Δέν ήτανε ξύλο αύτό πού σούδωσα στή Σκόδρα, μαύ άπαντησε, άλλα χάδι. Ξύλο ήταν αύτό πού έφαγε δ. Κώστας άπό τόν Θανάση".; "Μά έγώ πήγα στό νοσοκομείο, τότε", τού είπα. "Στό νοσοκομείο πήγες γιατί κρύωσες" ύποστήριξε ο Ύποστράτηγος. Φαινόταν καθαρά ότι ήθελε νά διώξει τούς δασκάλους πού δέν συμπαθούσε. Τού ζήτησα όμως νά άφησει ήσυχο τόν Θανάση. Και πράγματι ο Θανάσης έμεινε στόν Σταθμό.

Στά μέσα τού καλοκαιριού τού 1952 άρχισαν άνακαταγραφές τών μελών τού κόμματος στή λέσχη τού κτηρίου 4. Στίς άνακαταγραφές τών συντρόφων έπαιρναν μέρος και οι έξωκομματικοί και έμεις τά μεγαλύτερα παιδιά. Ήρθε άπό τό Βουκουρέστι τριμελής έπιτροπή γιά νά παρακολουθήσει τίς άνακαταγραφές. Προτού άρχισουν σηκωνόμασταν πάλι γιά νά πούμε τόν ύμνο τού Ζαχαριάδη.

Ή ανακαταγραφή κρατούσε άπό τίς 7 τό βράδυ ώς τίς 1.30 ή και 3 τό πρωΐ. Ο σύντροφος πού περνούσε άπό

τήν άνακαταγραφή, έκτός από τήν ζωή και τή δράση του πού θά έλεγε, έπρεπε στό τέλος νά άναγνωρίσει και τά λάθη του. Ὄταν τέλειωνε, ὁ πρόεδρος έδινε τὸν λόγο στό κοινό, πού τού έβαζε διάφορες έρωτήσεις, και λέγανε τή γνώμη τους γιά τὸν άνακαταγραφόμενο. Μετά περνούσανε στίς πολιτικές έρωτήσεις νά δούνε ἀν ήτανε άνεβασμένο τό μορφωτικό και ίδεολογικό του ἐπίπεδο. Αύτές οί διαδικασίες ήτανε ἔνα σχολείο γιά τά μέλη τού κόμματος.

Όλοι αύτοί πού πέρασαν ἀπό τήν άνακαταγραφή, λέγανε ότι χωρίς τό κόμμα δὲν μπορούνε νά ζήσουνε, κι ότι έχουν μιά βαλίτσα πού θά τήν πάρουν νά πάνε ἐκεί πού θά τούς πεί τό κόμμα. Ὁ τίτλος τού κόμματος ήτανε *ΕΔΕΣ*. Αύτούς κάτι ιερό.

Γιά μερικούς όμως ήτανε σά νά περνούσανε ἀπό δικαστήριο. Ἐτρεμαν ἀπό τὸν φόβο τους μή τυχὸν πούνε κάτι παραπάνω και τούς διαγράψουν. Κλαίγανε σά μωρά παιδιά όταν τούς διαγράφανε.

Ἐνας δάσκαλος στήν αὐτοκριτική του είπε πώς ἀγάπησε πολὺ τά κορίτσια! Κάποιος τού ζήτησε νά τό διευκρινήσει καλύτερα αύτό. "Νά, είπε ὁ δάσκαλος, ἀρραβωνιάστηκα δυό φορές". "Και δὲν ντρέπεσαι πού τό λές; Προτείνω νά διαγράφει. Πού ἀκούστηκε, μέλος τού κόμματος νά ἀρραβωνιάστει δυό φορές", συνέχισε ἀπό κάτω νά ξαναλέγει αύτός πού είχε ἀπορίες.

Αύτό τό περιστατικό δίδαξε κάποιον ἀλλο πού είπε: "Ἐγὼ παντρεύτηκα δυό φορές. Τήν πρώτη τήν χώρισα γιατί ήτανε φασίστρια και φοβούμουνα μήπως προδώσει μυστικά τού κόμματος". Μ' αύτή τή δικαιολογία τή γλύτωσε. Θυμάμαι και κάποιον πού ἀρχισε τήν αὐτοκριτική του λέγοντας: "Ἐκανα μιά μέρα στόν **ΕΔΕΣ**". Τότε τόν περίλαβε τό κοινό πού ἀρχισε νά φωνάζει "δὲν ντρέπεσαι; δὲν σού πάει ό τίτλος τού μέλους τού κόμματος", και πολλά ἀλλα. "Μά στό χωριό μου, δικαιολογήθηκε αύτός, πέρασε πρώτα τό **ΕΔΕΣ** και γράφτηκα. Μετά πού πέρασε ό **ΕΛΑΣ**, γράφτηκα στόν **ΕΛΑΣ**". "Ἐπρεπε νά περιμένεις τόν **ΕΛΑΣ**, τού έλεγαν, κι όχι τό **ΕΔΕΣ**. Ἐτσι κάνουν οι

πραγματικοί κομμουνιστές". "Έγώ τότε δὲν ήμουνα μέλος τού κόμματος, ξαναείπε. Στό κόμμα γράφτηκα τό 1944". Αύτό όμως δὲν τόν έσωσε, και τού διέγραψαν όλη τήν προηγούμενη κομματική ζωή, και τόν έγραψαν μέλος ἀπό ἐκείνη τή στιγμή πού ἀνακαταγράφηκε.

Οι πολιτικές ἐρωτήσεις πού ἔβαζε τό κοινό ήτανε δύσκολες. Μερικοί ἔκαναν δύσκολες ἐρωτήσεις γιά νά φέρνουνε τούς συντρόφους σέ δύσκολη θέση. Ρωτούσανε π.χ. ποιός ήτανε ὁ Κάουτσκυ, τί είναι ὁ ἴμπεριαλισμός, γιατί νίκησε ὁ Μπελογιάννης στό δικαστήριο, πότε ἐγινε ἡ κομμούνα τού Παρισιού, γιατί ὁ ἄγωνας τών τάξεων ὀξύνεται ὅσο πάμε στόν σοσιαλισμό. Και ἀκόμα, ποιός ἐφέρε τόν Μαρξισμό - Λενινισμό στήν Ἑλλάδα, γιατί νικηθήκαμε στήν πρώτη ἐπανάσταση κι ἀλλα πολλά.

Ἡ Ἐπιτροπή ήταν πολύ σκληρή σά σους δὲν πήρανε μέρος στόν Δ.Σ.Ε. Μιά ἡλικιωμένη γυναίκα, πού ήταν ἡ μόνη γυναίκα ἀντάρτισα τού ΕΛΑΣ και τού Δ.Σ., ἀπό πολιτική δὲν γνώριζε καθόλου. Τής δείχνανε τήν εἰκόνα τού Μάρξ και ἐλεγε ὅτι είναι ὁ Στάλιν. Τόν Στάλιν τόν μπέρδευε μέ τόν Λένιν. Τό κοινό πρότεινε νά τήν διαγράψουν ἀφού δὲν ἡξερε τίποτε. Ἐνας ἀπό τήν Ἐπιτροπή σηκώθηκε και τήν γλύτωσε, λέγοντας πώς είναι ἡ μόνη γυναίκα πού πολέμησε και στίς δυό φάσεις τού ἄγωνα και τήν τιμάει ὁ τίτλος τού μέλους τού κόμματος.

Οι ἀπειθαρχοι μαθητές χαρακτηριζόντανε ἀπό τούς παιδαγωγούς και δασκάλους μέ τά χειρότερα ἐπίθετα. Π.χ. προδότες, κουλάκοι, Τιτάκια, τσαρλατάνοι. Αύτό ήταν τό παιδαγωγικό λεξιλόγιο τών δασκάλων. Ἐπειδή ήταν πολλά παιδιά και δὲν μπορούσανε νά βάλουνε τάξη θεώρησαν καλό νά ἐπαναφέρουν τό ξύλο. ᩢ Διεύθυνση ἔδωσε ἐντολή στούς παληούς ἀντάρτες και τωρινούς δασκάλους, νά δέρνουν τούς ἀπειθαρχους, γιατί αύτοί ὅι ἀνθρωποι πού γλύτωσαν τά παιδιά ἀπό τόν φασισμό, τά ἀγαπούσαν περισσότερο ἀπό τούς ἀλλους! Ἐπίσης, είχανε βοηθούς γιά τό ξύλο και μιά ὄμαδα ἀπό μεγάλα παιδιά.

Ὁ Σωτήρης, πού ἐπειδή ἀργησε νά πάει στό φαγητό

έτρωγε ξύλο όλη τή νύχτα, τό πρωΐ άπό τόν φόβο του έφυγε στό δάσος, όπου τόν έψαχνε όλος ο Σταθμός και τόν βρήκανε ύστερα άπό 10 μέρες. Τόν πήρανε στό γραφείο και έφαγε τόσο ξύλο πού δέν μπορούσε νά περπατήσει.

Στό γραφείο τών πιονέρηδων γινόντανε όργια, μέ όλη τή σημασία τής λέξεως. Ένα μέλος τής Ο.Τ.Μ., δάσκαλος μέ ξύλινο πόδι, έδερνε άλυπητα μέ τήν πατερίτσα του όλους όσους τού κουβαλούσαν έκει πέρα. Τόν Κώστα, τόν Τάκη, τόν Σταύρο και τό Νικόλα, έβγαλε τό ξύλινο πόδι του και τούς χτύπησε μ' αύτό. Ύστερα άπό 4 χρόνια ο Κώστας τόν συνάντησε και όρμησε έπάνω γιά νά τόν χτύπησε. Είδα κι έπαθα νά τόν γλυτώσω άπό τά χέρια του.

Ο παιδαγωγός τού 8ου κτηρίου, έπειδη τά παιδιά δέν είχαν καλό βηματισμό στή γραμμή, τά τιμώρησε νά μή πάρουν πρωϊνό, τά έβαλε νά τρέξουν 5 φορές γύρω - γύρω άπό τό Σταθμό και μετά τά έκλεισε στήν αίθουσα. Μέ ένα ρόπαλο χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Γέμισε τό πάτωμα μέ αίματα.

Αύτοί πού χτυπούσαν ήταν λίγοι. Γιά νά δικαιολογηθούν έλεγαν ότι ανακάλυψαν πολλές όμάδες παιδιών, πού ήταν πράκτορες τής Κυβέρνησης τών Αθηνών, και είχαν σκοπό νά βλάψουν τόν Σταθμό!

Ανακάλυψαν δήθεν τήν παράνομη όμάδα "Μπότσαρη", την όμάδα "Καραϊσκάκη", και τήν "Φιλική Έταιρία". Αύτά όλα ήταν κατασκευάσματα τής φαντασίας τους, μέ σκοπό νά δικαιολογήσουν τήν άνικανότητά τους νά διαπαιδαγωγήσουν σωστά τά παιδιά. Βλέπανε τρία - τέσσερα παιδιά μαζί πού παίζανε και κάνανε παρέα, κι άν ένα άπό τά παιδιά δέν τό συμπαθούσαν, άποκαλούσαν τήν παρέα "όμάδα παράνομη". Ποιό πολύ τήν πλήρωσε ό συμμαθητής μου Γιάννης, πού τόν θεωρούσαν ίδρυτή τής όμάδας "Μπότσαρη". Όποτε είχανε όρεξη νά τόν χτυπήσουν τόν βγάζανε μπροστά, τόν παίρνανε στό γραφείο τών πιονέρηδων και τόν δέρνανε, χωρίς νά σκεφτούνε καθόλου πώς ήτανε δυνατό ένα παιδί 11 χρονών νά κάνει παράνομη όμάδα. Αύτά

πού πέρασε ὁ Γιάννης, οὔτε λέγονται, οὔτε γράφονται. Οι δάσκαλοι πού κάνανε αύτά, ήταν κατάλληλοι για δραγάτηδες κι όχι για παιδαγωγοί.

Οι περισσότεροι δάσκαλοι αύτά τὰ κατακρίνανε. Ἀλλά τούς ἀπαντούσαν ότι σίγουρα ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἀθήνας ἔχει κάποιον πράκτορα στὸ Σταθμό, πού ὁ σκοπός του είναι νὰ χαλάσει τὰ παιδιά!

Στίς διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα καὶ Καλοκαίρι) πολλά παιδιά τῶν τεχνικῶν σχολῶν ἐρχότανε στὸ Σταθμό μας. Κάθε Σαββατόβραδο γινόταν χορεσπερίδα στὴ σάλα τού κτηρίου 10, ὅπου χορεύαμε δημοτικούς καὶ εύρωπαῖκούς χορούς. Σ' αὐτή τῇ σάλα βλέπαμε μιὰ φορά τὸ μήνα κινηματογραφικές ταινίες, πρὸ πάντων σοβιετικές, ὅπου δείχνανε πιὸ πολὺ τὸν μεγάλο Πατριωτικὸ Πόλεμο πού ἔκανε ὁ σοβιετικός λαός ἐνάντια στὸν χιτλερικὸ στρατό, πού ὅπου πατούσε ἐφερνε πτίνα καὶ δυστυχία στοὺς λαούς.

Κάθε τόσο ἐρχότανε ἀπὸ τὴν Φλωρίκα τὸ θεατρικὸ συγκρότημα τού Γ. Βεάκη καὶ ἔδινε παραστάσεις, μὲ ἐλληνικά καὶ σοβιετικά ἔργα. Περιμέναμε μὲ ἀνυπομονησίᾳ νὰ ἐρθεῖ, γιατὶ παίζανε πολὺ ὡραία. Αύτός ὁ θίασος ἐπαιξε μεγάλο ρόλο στὴ διαπαιδάγωγησή μας, ἀφού μὲ τὰ ἔργα του μάς κράτησε δεμένους μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἄγιους τού Ἑλληνικού λαού.

Στίς ἀρχές τού 1952 ἐστειλε ἡ Ὀργάνωση Βουκουρεστίου σὰν Γραμματέα τού Κόμματος τὸν Κώστα, ἐναν φλογερὸ ἐπαναστάτη, μὲ μεγάλη δράση στὸ Λαϊκό Στρατό. Ὁ ἀνθρωπὸς αὐτὸς ἤτανε πολὺ ἐνεργητικός, δὲν ἀγαπούσε τὴν ἀδικία.

Τὰ βράδυα, ὅταν ὄλοι ἐπεφταν νὰ κοιμηθούν, ἐβλεπε παράξενες κινήσεις ἀπὸ τρεῖς - τέσσερις ὑπεύθυνους τού Σταθμού. Ἐνώ τὴ μέρα μιλούσαν ἐναντίον τῆς ἀδικίας καὶ τῆς κλεψιάς, τὰ βράδυα κατάκλεβαν τὰ τρόφιμα — πρὸ πάντων τὸ κρέας πού ἤταν για τὰ παιδιά. Είχανε συνηθίσει νὰ κλέβουνε ἀπὸ τὴ Σκόδρα, τὸ Μπλάζ καὶ συνεχίσα-

νε και στό Τούλκες. Ὁ Δημήτρης πού ἐργαζότανε στήν ἀποθήκη, μούσκεμα στὸν ἰδρώτα κουβαλούσε γι' αὐτοὺς τά καλά τρόφιμα.

Ὁ Γραμματέας τού Κόμματος πήρε αύστηρά μέτρα. Ἡθελε νὰ τούς χωρίσει, ἀλλά ὁ Ρουμάνος Διευθυντής πήρε τήν θέση τους. "Μόλις ἡρθες, τού είπε, και δὲν ἀφήνεις ἥσυχο τὸν κόσμο νὰ δουλέψει".

Στό τέλος τούς χώρισε σὲ διάφορα κτήρια. Τὸν Ὅποστράτηγο ἀπό τό κτήριο 31 τὸν πήγε στό κτήριο 9. Αύτοὶ ἦταν οἱ ἀνθρωποι τού Γραφείου τού Σταθμού. Τό πρωΐ μεγάλοι Κουκούδες, τό βράδι μεγάλοι κλέφτες.

Πήρα γράμμα ἀπό τὸν πατέρα πού ἐγραφε ὅτι χάσαμε τήν γιαγιά μας. Λυπήθηκα, γιατί τήν ἀγαπούσα πολὺ. Ἦταν ἀγράμματη, ἀλλά πιὸ ἔξυπνη ἀπ' όλους. Μού μάθαινε δημοτικά τραγούδια, μού ἐλεγε παραμύθια. Θὰ τήν θυμάμαι πάντα.

Στὶς 1 τού Σεπτέμβρη τοῦ 1952 ἀρχισε ἡ νέα σχολικὴ χρονιά. Ὁ Διευθυντής τού σχολείου Ποστέλνικ Ἰών, ἀπό νωρὶς ἐνδιαφέρθηκε γὰρ φέρει νέους δασκάλους καὶ καθηγητές γιὰ τὴν 1η Φυμνασίου ἡ τήν ἐβδομη τάξη ὅπως τήν λένε οἱ Ρουμάνοι καὶ πού δημιουργήθηκε γιὰ πρώτη φορά στὸν Σταθμὸ τού Τούλκες.

Στὴν ἀρχὴ οἱ δάσκαλοι κάθε τόσο ἀλλάζανε. Ἐνας ἐρχόταν, ἀλλος ἐφευγε. Ἡ ἐβδομη τάξη χωρίστηκε σὲ δυὸ τμῆματα, τό Α καὶ Β. Ἐγὼ πήγαινα στὸ Β'. Ἀν καὶ ὁ καθηγητής Ζαχαρίας ἦταν ὁ χειρότερος τού σχολείου μας, τὸν καλύτερο βαθμὸ στὴν Ρουμανικὴ ἱστορία τὸν είχα ἐγώ. Οταν ἐμπαινε στὴν τάξη ἀνοιγε τὴν πόρτα μὲ δύναμη καὶ τὴν ἐκλεινε νευρικὰ. Μὲ φωνές καὶ εἰρωνείς ἔξεταζε τούς μαθητές. Μιὰ μέρα πού ἀνοιξε μὲ δύναμη τὴν πόρτα χτύπησε τὴν δασκάλα Ἐλένη. Τὴν στρίμωξε ἀνάμεσα στὴν πόρτα καὶ τὸν τοίχο καὶ τὴς μαύρισε τὸ πόδι. Αύτῃ κλαίγοντας παραπονέθηκε στὴ Διεύθυνση πού τὸν προειδοποίησε ὅτι ἀν τό ἐπαναλάβει θὰ τὸν στείλει θυρωρό στὴν πόρτα. Ἡ-

ταν ό μόνος καθηγητής πού είχε τό σχολείο μας και ή περιφέρεια Τσαχλάου και γι' αύτό έκανε αύτές τίς παράλογες πράξεις πού τόν ύποβάθμιζαν.

Στή σάλα τού Σταθμού έγινε μεγάλη συγκέντρωση τού προσωπικού και τών μεγάλων παιδιών. Όλοι ήτανε στενοχωρημένοι πού μάθανε ότι άρρωστησε ό Μεγάλος Στάλιν. Οι όμιλητές δέν έκρυβαν τήν θλίψη τους, και παρακαλούσαν τόν Θεό νά κόβει χρόνια ἀπ' αύτούς και νά τά δίνει στόν Στάλιν. Στίς 5 τού Μάρτη τού 1953 πέθανε ό Ιωσήφ Στάλιν. Ο Σταθμός μας πενθούσε μιά βδομάδα. Οι περισσότεροι δάσκαλοι και παιδαγωγοί κλαίγανε. Κάθησα όυό ώρες φρουρός στήν προσωπογραφία του.

Στό δεύτερο τρίμηνο μιά συμμαθήτρια μέκατηγόρησε στόν δάσκαλο τής Ρωσικής γλώσσας ότι κατέκρινα τήν βαθμολογία. Ο δάσκαλος τότε, με βαθμολόγησε μέ μονάδα, χωρίς νά έλεγξει ἀν ή κατηγορία ήταν ἀληθινή, και χωρίς νά μέ έξετάσει. Από τότε τό πήρα πεισματικά και ἀντιπάθησα και τή ρωσική γλώσσα και τόν δάσκαλο, και δέν ξανάπιασα τό βιβλίο τής ρωσικής γλώσσας.

Μέχρι τότε στήν έκτη τάξη ή βαθμολογία ήταν ἀπό τό 1 ώς τό 10. Μετά χρησιμοποιούσαν τή σοβιετική βαθμολογία, ἀπό τό 1 ώς τό 5. Περνούσες τή τάξη μέ βαθμό 5, 4 ή 3. Τόν Τούνη τέλειωσε ή χρονιά και γώ ἐμεινα μεταξεταστέος στά ρωσικά. Έδωσα έξετάσεις τόν Αύγουστο και προβιβάστηκα στήν όγδοη τάξη.

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ

Ό Έρυθρός Σταυρός τού Βουκουρεστίου έστειλε στούς τελειόφοιτους τής έβδομης τάξης τά χαρτιά, για νά πάει ό καθένας μας στίς διάφορες σχολές τής Ρουμανίας. Χωριστήκαμε σέ δυό ομάδες, ή μιά θά πήγαινε στό Λύκειο τού Μπακάο και ή άλλη στή Μέση Σχολή άνθρακωρύχων στό Κουμπουλούγκ Μουσκέλ. Έμένα μέ έστελναν στό Λύκειο τού Μπακάο, άλλά ό Υποστράτηγος – πού ήθελε πάντα τό κακό μου – έστειλε στήν θέση μου τόν συμμαθητή μου Θωμά, πού είχε συγγενή στό γραφείο τού Τούλκες. Θέλησε νά μέ πείσει ότι δέν έφταιγε αύτός, άλλά τόν βεβαίωσα πώς ήξερα ότι ήταν δική του βρωμοδουλειά.

Προτού φύγουμε μάς έκαναν τραπέζι όλους μαζί. Ήτανε ό Διευθυντής τού Σχολείου Προστέλνικ και ό Υποστράτηγος άντικρυ μου. Ο Διευθυντής είπε ότι όπου και νά πάει ό καθένας μας νά αιμαστε καλά παιδιά και νά μή ντροπιάσουμε τόν παιδικό Σταθμό τού Τούλκες. Ο Υποστράτηγος μού είπε ότι πιστεύει πώς θά θυμάμαι πάντα πού έτρωγα μαζί του στό ίδιο τραπέζι. Μού έκανε μεγάλη τιμή!

Ανεβήκαμε στά αύτοκινητα γιά νά πάμε στή Σχολή τών άνθρακωρύχων. Οι δάσκαλοι κι οί παιδαγωγοί μάς άποχαιρετούσαν. Τόν Υποστράτηγο κανένα παιδί δέν ήθελε νά τού δώσει τό χέρι.

Φεύγοντας γιά πάντα άπό τόν παιδικό Σταθμό τού Τούλκες, πρέπει νά τονίσω ότι ή ζωή στούς Παιδικούς Σταθμούς τής Ρουμανίας ήταν γενικά καλή. Ό Έρυθρός Σταυρός τής χώρας βοηθούσε όσο μπορούσε γιά τή σίτιση, τόν ρουχισμό, τήν ύγεια και τή μόρφωσή μας. Τά Ελληνόπουλα είχανε καλύτερη φροντίδα άπό τά Ρουμανόπουλα. Ή συμπεριφορά τών Ρουμάνων δασκάλων πρός έμάς ήταν πολύ καλή. Άλλωστε οί Ρουμάνοι σάν λαός είναι καλοί άνθρωποι. Γνώρισα πολλούς, άπό πολλές έθνοτητες, άλλά μόνο στούς Ρουμάνους γνώρισα τήν άληθινή φιλία και ζε-

στασιά.

· Ύστερα άπό τό γράμμα πού έστειλε ο Ζαχαριάδης στό παιδικό Σταθμό Παπαρήγα Ούγγαριας και Τάτρα, στούς μαθητευόμενους τής Τσεχοσλοβακίας, τό ΚΚΕ έδειξε ένα ένδιαφέρον γιά τά παιδιά τών παιδικών Σταθμών. · Ενδιαφέρθηκε νά έχουμε έλληνικά άναγνωστικά, γραμματική, Ιστορία και γεωγραφία. · Επίσης έκδόθηκαν πολλά έλληνικά έξωσχολικά βιβλία γιά νά πλουτίσουμε τίς γνώσεις μας. Τό ΚΚΕ έβαλε σάν πρώτο καθήκον νά διαπαιδαγωγηθούμε έτσι ώστε νά θυμούμαστε και νά άγαπούμε τήν Πατρίδα. Παρ' όλα τά άρνητικά σημεία στήν παιδεία που ύπήρχαν έξ αιτίας τού έλληνικού έκπαιδευτικού προσωπικού, αύτός ό στόχος πέτυχε σέ μεγάλο βαθμό.

Κατεβήκαμε άπό τά αύτοκίνητα στό Γκεοργκέν. · Από δώ πήραμε τό τραίνο γιά τήν πόλη Μπρασώφ. · Άλλάξαμε τραίνο στό Βουκουρέστι και ξεκινήσαμε γιά τό Κουμπουλούγκ. Περάσαμε άπό τήν Φλωρίκα, οπου ζούσανε οι Έλληνες φυγάδες. · Οταν φτάσαμε στόν προορισμό μας, πήγαμε μέ τά πόδια στήν Σχολή ανθρακωρύχων. · Ο Διευθυντής Στοϊκα · Ιών μάς έδειξε τούς θαλάμους και τήν τραπέζαρια. · Ύστερα άπό μερικές μέρες δώσαμε έξετάσεις γιά νά μάς πάρουνε στήν Σχολή. Στήν θέση τή δική μου φωνάξανε τόν Θωμά. · Οταν τούς είπα ότι έμένα στείλανε στήν θέση του, ο Διευθυντής παρατήρησε ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα. Στό τέλος μέ γράψανε. Μιά · Έλληνιδα ήρθε και πήρε τό παιδί της, γιατί τό έστειλαν στή Σχολή μέ τό ζόρι. · Η · Οργάνωση δέν σκεφτόταν ἀν έχεις κλίση γιά έκει πού σέ στέλνανε, ούτε τόν πόθο τών παιδιών νά πάνε κάπου άλλού. · Εστελνε τά παιδιά όπου ήθελε. Γιά νά μάς πάρουν στή Σχολή δώσαμε έξετάσεις στά Μαθηματικά και στά Ρουμανικά.

· Η άδερφή μου ή Σταυρούλα ήρθε και μέ έπισκέφθηκε στή Σχολή και μέ πήρε γιά λίγες μέρες στήν Φλωρίκα. Κάθε οίκογένεια είχε άπό ένα δωμάτιο και σέ μερικά ζούσανε μαζί 5 - 6 άτομα. · Εδώ ξαναείδα τόν Θανάση Μπακιρτζή, τόν Διευθυντή τού παιδικού Σταθμού τού Μπλάζ

και πολλούς φίλους, μικρούς και μεγάλους. Ο κόσμος ζούσε πολύ όύσκολα. Στήν Φλωρίκα βρισκότανε έκείνο τόν καιρό πολλές γριούλες από τὰ χωριά τῆς Κόνιτσας. Άπορούσα, γιατί ὁ Ζαχαριάδης κουβάλησε στή Ρουμανία αύτές τίς γριούλες, πού είχαν 60 και 70 χρόνια στήν πλάτη τους, Άν τίς φέρανε γιά άνθρωπιστικούς λόγους, θά έπρεπε νά τίς δώσουν μιά σύνταξη γιά νά ζήσουν άνθρωπινα. Άλλα τίς έδιναν σύνταξη πείνας (120 λέϊ τό μήνα). Πάντως αύτές οι γριούλες τό μόνο πού σκεφτόταν ήταν πώς νά έπαναπατρισθούν. Στίς άρχες τού '50, κάπου 50 γριούλες και γέροι, ξεκίνησαν από τήν Φλωρίκα (τού Νομού Πιτέστη) νά πάνε μέ τὰ πόδια στήν Έλλάδα. Ρώτησαν κατα που πέφτει και ξεκινησαν. Άλλα οταν έφτασαν μεχρι τόν Δούναβη, τούς έπιασε ἡ ρουμανική αστυνομία και τούς γύρισε πίσω στήν Φλωρίκα. Η κομματική Όργανωση έβγαλε μπροστά τούς άντρες και τούς έκανε σκουπίδια. Τούς άποκάλεσε προδότες. Πίσσανε και μερικά γράμματα πού γράφανε ότι ζούνε άσχημα στή Λ.Δ. τής Ρουμανίας, πράγμα πού γιά τήν κομματική όργάνωση ήταν προσβολή γιά τό λαϊκό καθεστώς. Ο κόσμος, μέ χαμηλό τό πνευματικό έπιπεδο, αρχισε νά τούς φτύνει, νά τούς κλωτσάει και νά τους βρίζει. Μετά τούς παραδώσανε στά όργανα τού Κράτους.

Οι γριούλες αύτές, πού τά παιδιά τους όλο αύτό τόν καιρό ήτανε στήν Έλλάδα, δέν είχανε κανένα λόγο νά βρίσκονται στή Ρουμανία, μακριά από τούς δικούς τους. Η Όργάνωση κάθε τόσο τίς φοβέριζε, ότι ἀν φύγουν γιά τήν Έλλάδα θά τίς σφάξουν οι φασίστες. "Μά πώς δέν ντρέπονται μ' αύτά πού λένε, μού ἐλεγε ἡ γιαγιά Βασίλαινα ἀπό τήν Πυρσόγιαννη. "Σά νά λένε ότι θά πάμε στά χωριά μας και θά μάς σφάξουν τά παιδιά μας. Τι άλλο θά άκουσουμε ἀπ' αύτούς".

Στήν Φλωρίκα ύπήρχαν και δυό παπάδες, πού στήν άρχη δούλευαν στά κηπώματα. Μέ άπορία έβλεπαν οι Ρουμάνοι τούς παπάδες νά σκάβουν μέ τό τσαπί. Οι παπάδες διαμαρτυρήθηκαν στήν Όργάνωση. "Είναι ντροπή πού

δουλεύουμε στά κηπώματα, άντι νά λειτουργούμε στήν έκκλησία. Γελάνε οι ντόπιοι μαζί μας". Και άρχισαν νά λειτουργούν στήν Ὁρθόδοξη έκκλησία τής Φλωρίκας.

Ἡ Φλωρίκα είχε πολλά και μεγάλα άμπελια, καθώς και ένα μεγάλο κήπο. Οι Ἑλληνες φυγάδες δουλεύανε στά κηπώματα, άγροφύλακες στά άμπελια, άλλοι στά ζώα, και οι πιό νέοι στά έργοστάσια τού νομού Πιτέστι. Τά παιδιά τους μάθαιναν γράμματα στόν παιδικό Σταθμό. Ὁ κόσμος αύτός ζούσε πρώτα όμαδικά στίς ξύλινες παράγκες, ώσπου χτιστήκανε κτήρια και έδωσαν σέ κάθε οίκογένεια άπό ένα δωμάτιο.

Ἡ Ὁργάνωση τού Βουκουρεστίου, ἐβλεπε ὅτι ἡ συγκέντρωση πολλών φυγάδων στήν Φλωρίκα δημιουργεῖ προβλήματα. Σύμφωνα μὲ τήν ἀποψητού Σαχαριάδη και τής παρέας του, τό καζάνι τών διαμαρτυριών ἐβραζε κάθε μέρα και περισσότερο, γι αύτό και διάταξε τόν Ἐρυθρό Σταυρό νά διασκορπίσει τούς φυγάδες. Πράγμα πού ἐγινε τό 1954, και σκορπίσθηκαν οι Ἑλληνες φυγάδες σ' όλες τίς πόλεις τής Ρουμανίας.

Πρίν ἀπό τήν ἔγκαθιδρυση τού λαϊκού καθεστώτος στή Ρουμανία, όλα αύτά τά κτήματα και τ' άμπελια τής Φλωρίκας τά είχε ένας τσιφλικάς, ὁ Μπρατιάνος. Είχε μιά κόρη μικρή πού τή λέγανε Φλωρίκα. Μιά μέρα ὁ φύλακας τήν είδε νά κάνει έρωτα μέ τό σκυλάκι και τό είπε στόν πατέρα της. Αύτός ἀπείλησε ὅτι ἀν είναι ἀλήθεια θά σκοτώσει τήν κόρη του, ἀν όμως είναι ψέμματα θά σκότωνται τόν φύλακα. Ὁταν ὁ φύλακας ξανάδε τήν μικρή μέ τόν σκύλο, φώναξε ἀμέσως τόν πατέρα της, κι αύτός χωρίς δισταγμό ἐβγαλε τό πιστόλι του και φύτεψε μιά σφαίρα στήν καρδιά της. Ἀπό τότε τό μέρος ἐκείνο πήρε τό όνομα τής Φλωρίκας. Αύτά όλα, είναι διηγήσεις τών κατοίκων τής περιοχής.

Ἐφτασε γρήγορα ὁ Σεπτέμβρης κι ἐπρεπε νά γυρίσω στό Κουμπουλούγκ. Πρίν φύγω παρέλαβα ἀπό τήν Ὁργάνωση δυό μεγάλα χάρτινα κουτιά μέ ἔξωσχολικά βιβλία, για νά διαβάζουμε και νά μή ξεχάσουμε την Ἑλληνική

γλώσσα.

Τό Κουμπουλούγκ είναι μιά όμορφη όρεινή πόλη, χιλιοτραγουδισμένη άπό τους κατοίκους της. Τά βράδυα γεμίζε κόσμο, που κάνει βόλτες γύρω άπό τό Κέντρο. Οι άνθρωποι έκει είναι πολύ φιλόξενοι. Υπήρχαν πολλά σχολεία, όπου σπουδάζουν οι νέοι.

Η Σχολή μας είχε πάνω από 1000 μαθητές. Δώσανε στόν καθένα μας άπό μιά στολή τού άνθρακωρύχου που έπρεπε νά τήν φοράμε παντού. Άλλοιμονο άν μας έπιανε κανένας καθηγητής στήν πόλη, χωρίς νά φοράμε τή στολή. Στή Σχολή φοιτούσαν άγόρια και κορίτσια, που μέναμε σέ τρια κτήρια. Σ' ένα άπ' αύτά ήταν η τραπέζαρια, όπου τρώγαμε μέ βάρδιες, γιατί διέθετε τρία μικρά δωμάτια, κάτω στό ύπόγειο. Τό φαγητό μας ήταν καλύτερο άπό τό Σατσέλι, άλλα δέν χορταίναμε. Τό γάλα, τό κρέας, τά αύγα, τό βούτυρο, δέν τά βλέπαμε.

Γιά νά πάμε στό σχολείο μπαίναμε όλοι στή γραμμή και μέ τό τραγούδι μας διασκεδάζαμε τήν πόλη. Οι κάτοικοι έβγαιναν στά παράθυρα και παρακολουθούσαν. Άκούγανε μέ εύχαριστηση τό τραγούδι μας που άντηχούσε σ' όλη τήν πόλη.

Οι μαθητές τού πρώτου χρόνου κοιμότανε σέ δωμάτια μέ τριώρροφα κρεββάτια. Κάπου 200 παιδιά σέ ένα θάλαμο. Όταν έμπαινες μέσα κρατούσες τή μύτη άπό τή μπόχα.

Στή Σχολή έκτός άπό μάς τά Έλληνόπουλα σπούδαζαν και Κορεατόπουλα. Ό Διευθυντής, ένας άδύνατος 45 χρονών, παλιός άνθρακωρύχος, είχε τελειώσει τό Δημοτικό Σχολείο. Σάν παληό μέλος τού κόμματος τόν κάνανε Διευθυντή. Μαθητές και καθηγητές καθόταν μπροστά του σούζα. Ήταν πολύ νευρικός. Γιά νά βγάλει μιά κουβέντα έπρεπε νά πάρει πρώτα μιά βαθειά άναπνοή. Επινε και πολύ. Παρ' όλα αύτά, όταν τόν έβρισκες στά νερά του, ήταν πολύ καλός.

Πριν άρχισει ή σχολική χρονιά έγινε μεγάλη συγκέντρωση τής Σχολής. Ό Διευθυντής Στόϊκα άφού είπε πολλά, άνάφερε και γιά μάς. "Αύτή τήν χρονιά, είπε, έκτός

ἀπό τὰ Κορεατόπουλα γράφτηκαν στή Σχολή και Ἐλληνόπουλα, πού οι γονείς τους πολεμούν σήμερα στὸν Γράμμο κάτω ἀπό τὶς διαταγές τού Στρατηγού Μάρκου, γιά μιά Ἐλλάδα ἐλεύθερη και ἀνεξάρτητη. Ἐτσι, μὲ λίγα λόγια, ἡ Σχολή είναι διεθνιστική".

Όταν οἱ μαθητές ἀκουσαν γιά τὸν Μάρκο, σηκώθηκαν και χειροκρότησαν. Πού νὰ ἥξερε ὁ Μάρκος, ἀπομονωμένος τότε στή Σοβιετική Ἐνωση, ὅτι ὑπήρχαν ἀκόμη ἀνθρωποι, τὸ ἔτος 1953, νὰ πιστεύουν ἀκόμη ὅτι πολεμάει και νὰ τὸν χειροκροτοῦν! Είναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Ρουμάνοι είχαν μεσάνυχτα γιά τὴν λήξη τού ἐμφύλιου στὴν Ἐλλάδα. Δέν γράψανε οἱ ἐφημερίδες γιά τὴν νίκη τού Στρατού τῆς Ἀθήνας, και τὰ ραδιόφωνα ἐκείνη τὴν ἐποχὴν πολὺ λίγα. Ζήτημα είναι ἀν τὸ ξέρανε και τὰ ἀνώτερα στελέχη. Στή Σχολή ἐρχόταν ἀπό τὸ Ὑπουργεῖο ἐνας Ἐπιθεωρητής. Ἐκεὶ πού περνούσα ἀπό μπροστὰ του, τού λέει ὁ Διευθυντής "αὐτὸ τὸ παιδί είναι τού Μάρκου". Ὁ Ἐπιθεωρητής ἤρθε κοντά και μὲ ρωτήσε: "Δέ μού λές, στὴν Ἐλλάδα ἔχετε Λαϊκη Δημοκρατία;". Ἐγω τὸν κυτταξα παραξένα, γιατὶ σκέφτηκα μπροστὰς ἤθελε νὰ μὲ δοκιμάσει. "Οχι τού ἀπάντησα, ἡ Ἐλλάδα είναι καπιταλιστική χώρα". Και κατάλαβα ὅτι προγνατικὰ ὡ ἀνθρωπος δέν ἥξερε τὰ γεγονότα.

Από τότε πού ἡμουν στὸ Σταθμὸ τού Τούλκες και στὸ Σατσέλι, κρατούσα ἡμερολόγιο, πού τὸ συνέχισα στὸ Κουμπουλούγκ, περισσότερο ἀπό ἑνα χρόνο. Ὁπως ἦταν ἀνοιχτή ἡ ντουλάπα μου, τὸ βρήκε κάποιος συμμαθητής μου, τὸ διάβασε και πήγεστήν Διευθύντρια τῆς Τάξης μου νὰ τῆς πεί ὅτι ἔγραφα στὸ ἡμερολόγιο κατηγορίες γιά τὴν καθηγήτρια τῶν Μαθηματικῶν. Είχα κάνει λάθος και ἀντὶ νὰ γράψω "ἰμπρικ", ἔγραψα "μίμπρικ". Αύτή μού κατέβασε τὴ διαγωγὴ ἀπό "πολὺ καλὰ" σὲ "καλὰ". Χτυπήθηκα μ' αὐτὸν πού μού πήρε τὸ ἡμερολόγιο και τούς φίλους του, ἀλλά δέν τὸ ξαναπήρα πίσω γιατὶ μού τὸ κάψανε. Μὲ στενοχώρησε πολὺ, πού δέν τὸ ἔχω τώρα νὰ μὲ βοηθήσει στὸ

γράψιμο αύτού του βιβλίου. Τό γεγονός αύτό μ' ἔκανε ν' ἀγανακτήσω και νὰ φύγω ἀργότερα ἀπ' τὸ Κουμπουλούγκ στὸ Βουκουρέστι.

Ἐνα βράδυ μέσα στὸν χειμώνα, ὁ Διευθυντής, μεθυσμένος, σήκωσε χωρὶς λόγο τοὺς μαθητές ἀπὸ τὸν ὑπνο και τοὺς ἐβγαλε μὲ τὰ νυχτικά ἔξω στὰ χιόνια. Ἀρχισε νὰ φωνάζει "γαϊδούρια, κηφήνες, τρώτε τὸ ψωμὶ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τζάμπα", και ἄλλα. Πάνω ἀπὸ μιὰ ὥρα είχε ἔξω τὰ παιδιά, ξυπόλητα μὲ τὶς νυχτικές. 200 παιδιά τρέμανε ἀπὸ τὸ κρύο. Μπορούσε νὰ τὰ κρατήσει ὡσο ἡθελε. Ἡ Ρουμάνικη Διεύθυνση μὲ μάς τοὺς ξένους ἡτανε καλή. Μὲ τοὺς δικούς τους ἡτανε σκληρή.

Τὸν ἐλεύθερο χρόνο, πρὸ παντὸς τὰ Σαββατόβραδα, πήγαινα στὸ λογοτεχνικὸ σύλλογο Ἀλεξάνδρου Σαχία, ποὺ τὸν διεύθυνε ὁ καθηγητής Ραντουκό. Ἐδὼ μαζεύονταν ὄλοι οἱ φίλοι τῆς λογοτεχνίας ἀπ' ὅλη τὴν περιφέρεια, ποὺ γράφανε ποιήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα. Ὁ, τι γράφανε τὸ διαβάζανε μπροστὰ στοὺς ἀκροατές. Μετά γινόντανε ἐρωτήσεις, παρατηρήσεις.

Θυμάμαι τὸν φίλο μου, τὸν Ἰών Βόντβα Ποϊνάρου. Ὁταν διάβαζε τὰ ποιήματά του και τού ἔκανε κάποιος παρατήρηση, ἐκοβε τὰ χαρτιά και ἐφευγε χτυπόντας μὲ δύναμη τὴν πόρτα.

Είχα νὰ κάνω μὲ κόσμο ἀνώτερου ἐπιπέδου. Όλοι αὐτοὶ οἱ φίλοι τῆς λογοτεχνίας και πρὸ παντὸς οἱ ποιητές, στὰ τετράδιά τους ἐβλεπες κείμενα ἀφιερωμένα στὴν Ἑλλάδα, στὸ Νίκο Μπελογιάννη, τὸ Μανώλη Γλέζο κ.ἄ. Ἐνας είχε ψευδώνυμο "Γκρέκο". Οι Ρουμάνοι συζητούν πολὺ γιά τὴν Ἑλλάδα.

Ἐχουν μιὰ λαϊκὴ ἐκφραση, ποὺ τὴν χρησιμοποιούν ὅταν μιλούν δυό - τρεῖς μαζί ". Ας τὸ πούμε ἐτσι ὅπως τὸ λένε, οἱ Ἑλληνες κάνουν ἐμπόριο στὴν θάλασσα". Ἀκούς νὰ λέει ἀκόμα ὡ ἐνας στὸν ἄλλον "μή κάνεις και σὺ σάν τοὺς δυό Ἑλληνες". Λέγανε ὡτι ἡτανε δυό Ἑλληνες, ἐνας φτωχός και ἐνας πλούσιος. Ὁ φτωχός πάντοτε παραχωρούσε

τήν θέση του στὸν πλούσιο. Κάποτε τούς ἐπιασαν καὶ τοὺς καταδίκασαν σὲ θάνατο. Ἐκεὶ πού τούς πήγαιναν γιὰ ἐκτέλεση, εἰπε ὁ φτωχός στὸν πλούσιο "παρακαλῶ ἀφέντη, τράβα ἐσύ μπροστά".

Στὴν Ρουμάνικη ἱστορία μαθαίναμε ὅτι οἱ Φαναριώτες πού κυβέρνησαν τὴ Μολδοβλαχία, φέρανε σ' αὐτὴ τὴν χώρα τὸν πολιτισμό.

Ἡ σχολικὴ χρονιὰ τέλειωσε καὶ πήγαμε γιὰ πρακτικὴ ἔξασκηση στὸ Λουπέν, κοντά στὸ Πετροσάν. Σ' αὐτὴ τὴν περιοχὴ εἶναι τὰ περισσότερα ἀνθρακωρυχία. Κοιμόμασταν καὶ κάναμε πρακτικὴ ἔξασκηση στὴ σχολὴ ἀνθρακωρυχῶν.

Τὸν Ἰούνιο ἤρθανε στὴν Σχολὴ τρεῖς κούρσες, ποὺ ἐφεραν δυό μέλη τῆς Κ.Ε. τού ΚΚΕ καὶ τῆς κομματικῆς Ὀργάνωσης τού Βουκουρεστίου. Ἄφοψ πέρασαν ἀπὸ όλες τίς παροικίες τῶν πολιτικῶν προσφύγων, πήγαν στὴν Χουνιντουάρα καὶ μετά ἤρθαν σε μᾶς. Μαζευτήκαμε στὸ γραφεῖο τῶν δασκάλων καὶ ἀρχισαν νὰ ρωτούν ἐναν - ἐναν, ποιός θὰ πάει στὴν Ἑλλάδα. Τὰ παιδιά ἀπαντούσαν "δὲν θέλουμε νὰ πάμε στὴν Ἑλλάδα". Δὲν καταλα- βαίναμε τί γινόταν.

"Ἐνας ἀπ' αὐτοὺς ἀρχισε νὰ μιλάει. Ἐλεγε ὅτι οἱ ἀντάρτες μᾶς πήρανε μικρὰ παιδιά, ἀμόρφωτα, ἀγράμματα, ξυπόλητα, νηστικά. "Σὰς φέρανε στὴ Λαϊκὴ Δημο- κρατία τῆς Ρουμανίας νὰ σάς μορφώσουνε καὶ νὰ γίνετε χρήσιμοι ἀνθρωποι τῆς αύριανής Ἑλλάδας. Νὰ πάμε στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ κεφάλι ψηλά. Ὁποιος φεύγει σήμερα γιὰ τὴ Μοναρχοφασιστικὴ Ἑλλάδα, εἶναι προδότης".

Παντού ὅπου πηγαίνανε, βγάζανε λόγους μὲ τέτοιο περιεχόμενο. Ὁ Ζαχαριάδης κι ἡ παρέα προσπαθούσαν ἐ- κείνο τὸν καιρὸ μὲ κάθε τρόπο, νὰ μὴ φύγει κανένας πολι- τικὸς πρόσφυγας στὴν Ἑλλάδα. Καὶ τὴν γριούλα τῶν 70 χρονών, κι αὐτὴν τὴν θεωρούσαν προδότρια. Ὡς ἐκεὶ ἐ- φτανε ἡ κατάντια τῆς καθοδήγησης. Δὲν μπορούσανε νὰ καταλάβουνε αὐτοὶ ὅτι οἱ Ἑλληνες χωρίς τὴν Ἑλλάδα δὲν μπορούν νὰ ζήσουν. Ὁτι οἱ πολιτικοὶ πρόσφυγες δὲν ἥτανε εύχαριστημένοι μὲ τὴ ζωὴ ποὺ κάνανε στὴ

Λ.Δ. τής Ρουμανίας. Νόμιζε ότι άμα φέρει τίς γριούλες και τίς γυναίκες, πού είχανε τά παιδιά τους και τούς άντρες τους στόν Έθνικό Στρατό, θά τίς κάνει κομμουνίστριες. Δέν κατάλαβε ή Ζαχαριαδική καθοδήγηση ότι οι Έλληνίδες είναι τίμιες γυναίκες και θέλουνε νά ζήσουνε μέ τούς άνδρες τους μαζί. Γι αύτό και έχουμε ίσχυρή οίκογένεια έμεις οι Έλληνες, γι αύτό και έχουμε κράτος μέ ίστορία.

Οι γυναίκες αύτές είχανε δυό δρόμους νά άκολουθήσουν. Ή νά μένανε στίς λαϊκές δημοκρατίες και νά γινόταν όπαδοι τού Ζαχαριάδη, άποκηρύχνοντας τούς άνδρες τους, ή νά πηγαίνανε στούς άντρες τους στήν Ελλάδα, ξεκόβοντας άπ' τόν Ζαχαριάδη. Αύτές διάλεξαν τόν έπαναπατρισμό, κάτι πού τίς τιμούσε.

Ο Ζαχαριάδης βλέποντας αύτή τήν κατάσταση, και φοβούμενος ότι κοντά σ' αύτές θά έφευγαν κι άλλοι, έστελνε τούς άνθρωπους του νά πείσουν τόν κόσμο νά μή πάει κανείς στήν Ελλάδα. Στην Ούγγαρια, πού ύπήρχαν πολλές Ήπειρώτισες, από τή Μπουργκάνα, έκει πού τό καζάνι έβραζε άπρ το 1950, τώρα, τό 1954, δέν τίς σταματούσε κανένας. Εστειλε τή γυναικά του Ρούλα νά μιλήσει σ' αύτές τίς γυναίκες. Πίστευε ότι μιά συζήτηση μεταξύ γυναικών θά έφερνε καλύτερο άποτέλεσμα. Άλλά ήταν δύσκολο νά πεισθούν οι Ήπειρώτισες ότι μπορούν νά ζούν καλύτερα μακριά άπό τούς άντρες τους.

Αύτό ήταν τό πρώτο χτύπημα πού δέχτηκε ο Ζαχαριάδης άπό τούς πολιτικούς πρόσφυγες, και τό δέχτηκε τή στιγμή πού ο Παπάγος άνοιξε ένα παράθυρο γιά νά δεχθεί ή Ελλάδα όλους όσους πήραν χωρίς τήν θέλησή τους και έμεναν στίς Λαϊκές Δημοκρατίες.

Η Σχολή μας είχε πολλά τμήματα. Έγώ ήμουνα στό τμήμα Γεωλογίας και όλο τό διάστημα στό Λουπέν μαζεύαμε διάφορα πετραδάκια. Τά Ρουμανόπουλα μέ παρακαλούσαν νά τούς μάθω έλληνικά τραγούδια. Τούς έμαθα δύο κι όταν φεύγαμε γιά τό Κουμπουλούγκ, άκουγα νά

τραγουδούν τό "ξεκινά μιά ψαροπούλα", πού τούς έμαθα, στά βαγόνια πού ήταν μαθητές τής Σχολής μας, και συνέχεια τό ίδιο, και ξανά τό ίδιο.

Μόλις πήγαμε στή Σχολή δώσαμε έξετάσεις στήν πρακτική.

Τις καλοκαιρινές διακοπές τίς πέρασα στή Φλωρίκα, έκει πού έμενε ή Σταυρούλα. Τόν Ιούλιο, ο Έρυθρός Σταυρός μάζεψε όλους αύτούς πού ήταν γραμμένοι στούς καταλόγους του. Όσοι θά έπαναπατρίζονταν, τούς έβαλαν στόν Παιδικό Σταθμό, όπου τόν φύλαγαν φύλακες μέ κόκκινα περιβραχιόνια. Στό Σταθμό αύτό είχα πολλούς φίλους πού είμασταν μαζί στό Μπλάζ. Όσες φορές πήγαινα στήν άδερφή μου, πήγαινα και σ' αύτούς. Μόλις έφθασα στή Πύλη, ένα φύλακας μέ ρώτησε "Τί γυρεύεις έσύ έδώ μ' αύτούς τούς φασίστες, πού πάνε στήν Ελλάδα;". "Δέν μιλάς σωστά σύντροφε, τού είπα. Δέν είμαι άπ' αύτούς πού πάνε στήν Ελλάδα, άλλά κι αύτοί, πάνε στήν Πατρίδα γιατί έχουνε έκει τίς οίκογένειες τους. Αύτό δέν σημαίνει ότι είναι φασίστες".

"Έμεις ρέ δέν έχουμε Πατρίδα, δέν τήν θέλουμε έμεις τήν Πατρίδα", άπαντησε.

"Κι έμεις μιά μέρα, τού είπα, θά πάμε στήν Ελλάδα".

"Ναι, θα πάμε, άλλά μέ τό κεφάλι ψηλά", ήταν τά λόγια του. Μετά μού ζήτησε συγγνώμη γιατί νόμισε ότι ήμουνα άπ' αύτούς πού ήθελαν νά φύγουνε, και είχε έντολή νά τούς διώχνει. "Κρίμα, συνέχισε, τί θά κάνουν οι νέοι στήν Ελλάδα; Θά γίνουν προδότες και θά πούνε έκει κάτω όλα τά μυστικά μας. Θά μάς συκοφαντήσουν".

Ένας ήλικιωμένος είχε συγκεντρώσει στό προαύλιο τούς Έλληνες πού ήταν έτοιμοι νά έπιστρέψουν και τούς έλεγε πολλά. "Άμα πάτε στήν Ελλάδα, νά μή κατηγοράτε τό καθεστώς τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας πού μάς φιλοξένησε, και γιάτρεψε τίς πληγές μας. Νά μή κατηγοράτε τό κόμμα πού μάς γλύτωσε άπό τίς βόμβες τού Τρούμαν". "Έμεις συναγωνιστή, τού είπε μιά γυναίκα, δέν πάμε στήν Ελλάδα νά κάνουμε πολιτική. Πάμε στά

σπίτια μας, στούς δικούς μας. Νά τους δούμε και νά μάς δούνε και νά πεθάνουμε στόν τόπο μας".

Ο Έρυθρός Σταυρός τους έδωσε για τό δρόμο ρούχα και τρόφιμα. Τό βράδυ πρίν φύγουν έστησαν χορό. Οι όργανοπαιχτες, γύφτοι, πού θάφευγαν κι αύτοί, σέ όλα τά τραγούδια έβαζαν και τή λέξη Έλλαδα μέσα. "Έλα νά πάμε πέρα / και τί νά κάνουμε; / νά δούμε τήν Έλλαδα / και άς πεθάνουμε". Ή "Στή στεριά δέ ζει τό ψάρι / ούτε άητός στήν αμμουδιά / και οι Έλληνες δέν ζούνε / δίχως τήν έλευθεριά". Όλοι αύτοί, νέοι, γέροι, χορεύανε μέ μάτια βουρκωμένα, πού θά ξανάβλεπαν τήν Πατρίδα, ένώ οι φύλακες κουνούσανε μέ περιφρόνηση τό κεφάλι τους και μουρμούριζαν "Κύτταξε, κύτταξε τους φασίστες"

Ο λαουτζίκος πού τόρριξε στόν χορό έκεινο τό βράδυ, πριόνιζε τά πόδια τού Ζαχαριάδη. Αύτος τους πότισε πίκρες και φαρμάκια, όταν τους σήκωσε άπό τά σπίτια και τους πήρε χωρίς τή θέλησή τους. Οι άνθρωποι αύτοί, άγροτες και κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι, δείξανε στους άλλους πολιτικούς πρόσφυγες πώς ο δρόμος όλονών έπρεπε νά ήταν ο δρόμος τής έπιστροφής στήν Έλλαδα. Τό σάπιο καθεστώς τού Ζαχαριάδη πού βασιζόταν στήν τρομοκρατία, άρχισε νά καταρρέει άπό τό καλοκαίρι τού 1954.

Τήν άλλη μέρα, αύτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, φύγανε για τήν Έλλαδα. Μαζί τους φύγανε και πολλοί φίλοι μου, κυρίως Ήπειρωτάκια, πού ο Υποστράτηγος τά άφησε άμόρφωτα. Τά έστειλε άπό τή Δεύτερη και Τρίτη τάξη τού δημοτικού στίς διάφορες έπαγγελματικές Σχολές και δουλεύανε γιά ένα μεροκάματο πείνας. Όλα αύτά τά παιδιά φεύγοντας τόν βρίζανε μέ τά χειρότερα λόγια. Και είχανε όλο τό δίκαιο μέ τό μέρος τους.

Μια γυναικα άπό τήν Καστοριά πού ζούσε στήν Ούγγαρια, ήρθε στή Ρουμανία – στόν Παιδικό Σταθμό τού Τούλκες – νά πάρει τό παιδί της, πού είχε νά τό δει άπό τό '48, γιά νά τό πάρει μαζί της στήν Έλλαδα. Πέρασε άπ' τά γραφεία τού συλλόγου στό Βουκουρέστι, γιά νά τήν βοηθή-

σουνε. Ή 'Οργάνωση τού Βουκουρεστίου άντι νά βοηθήσει τήν κακομοίρα, είδοποίησε τηλεφωνικώς τόν Παιδικό Σταθμό τού Τούλκες και είπε νά μή δώσουν τό παιδί στή "φασίστρια" που πηγαίνει νά τό πάρει. Οι φύλακες δέν τήν άφησαν νά περάσει άπό τήν πόρτα. Πιάστηκε άπό τά κάγκελλα και φώναζε τό παιδί της τόν Βαγγέλη. Δυό μέρες κάθησε έξω άπό τό φράκτη και τελικά έφυγε χωρίς ούτε νά άγκαλιάσει τό παιδί.

'Όταν ή 'Οργάνωση δέν μπορούσε νά πείσει τούς νέους νά μή πάνε στήν 'Ελλάδα, έβαζε τούς συμμαθητές τους νά τούς χτυπάνε. Στή Μεταλλουργική Σχολή τής Τερκόβιστας, έφαγε πολύ ξύλο ένα 'Ελληνόπουλο — άπό τά άλλα 'Ελληνόπουλα — έπειδή ήθελε νά φύγει στήν 'Ελλάδα. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς σκεφτόταν οι άνθρωποι τού Ζαχαριάδη. 'Όλα τά έβλεπαν άναποδα.

'Όταν γύρισα στή Σχολή ή Διεύθυνση όργάνωσε ένα ταξίδι μιάς έβδομάδας στή Τιμοσοάρα και στό Μπάϊλε Χερκολάν, γιά τά 'Ελληνόπουλα και τά Κορεατόπουλα, μέ τόν καθηγητή τής Ιχνογραφίας. Στήν Τιμοσοάρα κοιμόμασταν σέ μιά γεωργική σχολή. Τρείς μέρες στή σειρά πηγαίναμε στό κεντρικό Θέατρο και παρακολουθούσαμε τά φολκλορικά συγκροτήματα τής περιοχής. Στή Ρουμανία όπου και νά πάς χορεύουν και τραγουδούν τά δικά τους δημοτικά τραγούδια. Ή Ρουμανική φολκλορική μουσική είναι μία άπό τίς πλουσιότερες τών Βαλκανίων και τής Εύρωπης. Άμα κανένας ξένος μάθει τή ρουμάνικη γλώσσα έρωτεύεται αύτό τό φολκλόρ.

Μέ τό τραίνο πήγαμε στό Μπάϊλε χερ κολάν. Από τό παράθυρο βλέπαμε τό Δούναβι πού χωρίζει τή Ρουμανία άπό τή Γιουγκοσλαβία. Απ' τή μεριά τής Γιουγκοσλαβίας έβλεπες τόν κόσμο νά κάνει μπάνιο στό Δούναβι, άπό τή μεριά τής Ρουμανίας όλη ή όχθη ήταν φραγμένη μέ σύρμα 4 μέτρα ύψος. Απορούσα πού οι Ρουμάνοι φοβούνται τή Γιουγκοσλαβία, ένώ οι Γιουγκοσλάβοι κάνανε ήσυχοι τό μπάνιο τους στόν ποταμό.

Μόλις κατεβήκαμε στό σταθμό, πολλοί συνοριακοί

φρουροί όπλισμένοι μέχρι τά δόντια, μάς έξέταζαν. Κάποιος πού ήρθε από τά βόρεια τής Ρουμανίας νά κάνει τά μπάνια του στό Χερκολάν, δέν είχε τά χαρτιά του έντάξει. Οι φρουροί του έλεγαν νά γυρίσει πίσω γιατί "συνορεύουμε μέ καπιταλιστική χώρα" και πρέπει τά χαρτιά νά είναι έντάξει. Και βέβαια τόν γύρισαν πίσω.

Άντικρυ στό βουνό, είχε μιά πινακίδα πού έγραφε: "Προσοχή, φαρμακερά φίδια". Μού είπε ό καθηγητής στό αύτι ότι ήταν ψέματα. Φοβόντουσαν μή φύγει ό κόσμος γιά τή Γιουγκοσλαβία. Καθήσαμε μερικές μέρες και γυρίσαμε στή σχολή.

Ό καλύτερος φίλος μου ήταν ό Μιχάλης από τό Ποϊνάρου. Μαζί του έπαιζα, μελετούσα. Πολλές φορές ή μάνα του μέ φίλεψε στό σπίτι της. Άξεχαστες θά μού μείνουν και οι γυναίκες τής σχολής που με πρόσεχαν και μέ περιποιόντουσαν. Μέ πήρε πολλές φορές και στό σπίτι του ό Αριστοτέλης, ένας παλπός Έλληνας από τή Μ. Ασία, πού ζούσε στό Κουμπουλούγκ.

Η Ρουμανική Κυβέρνηση έδωσε διαταγή νά κλείσουν οι μέσες τεχνικές σχολές και νά μετατραπούν σέ έπαγγελματικές σχολές. Μέχρι τότε ή σχολή έβγαζε τεχνήτες γιά τά άνθρακωρυχία. Τώρα θά έβγαζε είδικευμένους άνθρακωρύχους.

Δέν είχα καμιά όρεξη νά συνεχίσω τέτοια σχολή, γιά τό δέν διάβαζα κανένα μάθημα στή νέα σχολική χρονιά 1954 - 55. Σκοπός μου ήταν νά γραφτώ σέ λύκειο στό Βουκουρέστι και από κεί μέσω του Έρυθρού Σταυρού νά κάνω τά χαρτιά μου και νά φύγω μαζί μέ τ' άδερφια μου στήν Τσεχοσλοβακία όπου ζούσανε οι γονείς μας. Πόσο ποθούσα νά τούς συναντήσω, κι όμως κανένας δέν είχε ένδιαφερθεί νά μάς ένωσει.

Ο Διευθυντής Στόϊκα ήταν καλός μαζί μου. Μού έλεγε νά κάνω ύπομονή. Έγώ τού ζητούσα νά μέ στείλει στόν Έρυθρό Σταυρό στό Βουκουρέστι, και κεί νά άποφασίσουν πού θά μέ στείλουν. Έτσι και έγινε, τό Μάρτη τού

1955. Ο ύπεύθυνος τού Έρ. Σταυρού μού έξήγησε ότι θά δουλέψω πρώτα σε έργοστάσιο και τό φθινόπωρο θά γραφόμουνα σε Σχολή. Μ' έβαλε σε μιά κούρσα, μούδωσε και ένα πακέτο σοκολάτες και μέ πήγε στό έργοστάσιο (Industria Bubacolui B.).



ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόντσα

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ή επιχείρηση πού δούλευα ήταν έργοστάσιο ύφαντουργίας στήν περιφέρεια "23 Αύγούστου" τού Βουκουρεστίου.

Μιά ύφαντουργίνα είχε 8 άργαλειούς. Έγώ δούλευα βοηθός μέ μισθό 50 λέϊ τό μήνα, πού δέν φθάνανε νά ζήσω ούτε γιά μιά έβδομάδα.

Οι Ρουμάνες ήτανε φιλότιμες και μού δίνανε νά φάω. Τό σπίτι πού έμενα άνήκε σέ μιά Βουλγάρα. Τής πήρε τό κράτος τά δύο δωμάτια κατ' τής άφησε τό ένα. Όλο κυττούσε μέ στενοχώρια τά δωμάτια πού μέναμε έμεις. Οι έργατες, συγκάτοικοι μου, νηστικοί κοιμότανε, νηστικοί πηγαίνανε στή δουλειά.

Διευθυντής τού έργοστασίου ήταν ένας έβραϊκής καταγωγής. Έμπαινε στήν επιχείρηση, σάν νά ήταν κάποιος πρίγκηπας. Πολλές φορές ξεχνούσα νά χτυπώ κάρτα και μέ ζήτησε μιά φορά στό γραφείο του. Κύτταζε τό δάπεδο κι άρχισε νά φωνάζει: "Τίθα γίνει μαζί σου, τζάμπα θά σέ τρέφω. Γιατί δέν χτυπάς κάρτα;". Τού είπα νά ρωτήσει τό μάστορά μου, γιά νά δει ότι δέν έλειψα ούτε μιά μέρα. "Άν όμως νομίζετε, συνέχισα, ότι μέ τρέφετε μέ 50 λέϊ τό μήνα, τότε διώξτε με". Θύμωσε πού έκανα παράπονα άφού "οι έργατες πού δουλεύουν έδω, δέν κάνουν παράπονα". Δέν μπορούσα νά μείνω άλλο σ' αύτό τό έργοστάσιο, γιατί πεινούσα. Βρήκα δουλειά σέ κεραμίδικο στή Στίγκα, 5 χιλιόμετρα έξω άπό τό Πατίλιμον. Κάθησα έδω πιό πολύ γιατί μάς δίνανε φαγητό πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ. Δούλευαν κάπου 50 έργατες, γυναικες και άντρες. Μένανε σέ ένα θάλαμο οι γυναικες, σ' άλλο οι άνδρες σέ διπλά κρεββάτια.

Ή δικιά μου δουλειά ήτανε νά σπρώχνω τό βαγονάκι μέ τά κεραμίδια πού πήγαινα νά τό ξεφορτώσω. Όταν τελειώναμε κι είχε τό ράδιο δημοτικά ρουμανικά τραγούδια, χορεύαμε όλοι στό προαύλιο τής έπιχείρησης.

Όταν πηγαίναμε νά πληρωθούμε, ό ταμιας μάς κρατούσε τά έξοδα τού φαγητού, και δέν παίρναμε ούτε λέϊ στό χέρι. Δουλεύαμε γιά νά τρώμε. Και τό φαγητό ήταν πολύ άδύνατο. Τά βράδυα πηγαίναμε όλοι μαζί και ρημάζαμε τά περιβόλια τού κόσμου. Δέν άφήναμε φρούτο γιά φρούτο. Κλέβαμε άκόμα και τά καλαμπόκια· τά βράζαμε και τά τρώγαμε. Τά καλοκαιρινά βράδυα πέρναμε τίς φιλενάδες μας και πηγαίναμε νά κοιμηθούμε στά χωράφια.

Ένα βράδυ πού βράζαμε καλαμπόκια, ένας τσιγγάνος μ' έσπρωξε γιά άστεία πάνω σέ ένα ήλεκτρικό σύρμα. Όταν τόμαθε ό ύπεύθυνος ό Γκεόργκε, τού έδωσε τέτοιο ξύλο, πού θά τούμεινε άξεχαστο.

Μιά φορά, πού άκούσαμε πάλι άπό τόν ταμιά τά συνηθισμένα, ότι δηλαδή χρωστάμε γιά τό φαγητό κι έτσι δέν θά πάρουμε στό χέρι λεφτά, μεθύσαμε τό βράδυ και τήν άλλη μέρα όλοι οι έργατες άρπαξαμε φτυάρια, κασμάδες, ξύλα και τραβήξαμε γιά τά γραφεία τής έπιχειρησης στό Βουκουρέστι. Όταν μάς είδε ό Διευθυντής, φοβήθηκε και διάταξε νά μάς δώσουν άπό 50 λέϊ στόν καθένα. Αύτά ήταν τά μόνα λεφτά πού πήρα, άπό τότε πού πήγα έκει πέρα.

Ο άποθηκάριος έκλεβε τά τρόφιμα άπό τήν άποθήκη γιαυτό ή τροφή χειροτέρευε συνέχεια. Μιά μέρα πού ήρθε ό Διευθυντής άπό τό Βουκουρέστι έπισκεψη, όλοι οι έργατες τού φώναζαν νά βάλει έμένα άποθηκάριο, μιά και λογαριαζόμουν γιά μορφωμένος. Πήγαμε στήν άποθήθη μέ τόν Διευθυντή νά παραλάβω, άλλα ή άποθήκη ήταν άδεια. Ο φίλος μου ό Πετρέσκο έπέμενε νά μήν άναλάβω, γιατί θά έκλεβαν άλλοι τά τρόφιμα, και γώ θά εύρισκα τό μπελά μου. Έτσι και έγινε. Έξήγησα στόν Διευθυντή ότι οι έργατες μπορεί νά μέ θέλανε, άλλα δέν ήθελα έγώ. Άσχημη ζωή ζούσαμε, άλλα τά ξεχνούσαμε όλα.

Πήγα και γράφτηκα στό Έλληνικό Γυμνάσιο (σημερινό Λύκειο). Ή διεύθυνση μ' έστειλε νά πάρω μιά Βεβαίωση άπό τή Μέση Τεχνική Σχολή τού Κουμπουλούγκ ότι φοίτησα ένα χρόνο σ' αύτή. Πηγαίνοντας, είχα γιά πα-

ρέα στό βαγόνι μιά δεσποινίδα, που μόλις είδε νά διαβάζω τήν έφημερίδα "Νέα Ζωή" μέ ρώτησε ἀν είμαι Ἑλληνας. Τής ἀπάντησα ότι είμαι, κι αύτή συνέχισε λέγοντας ότι είναι Ἑλληνίδα καὶ ζει στή Ρουμανία πολλά χρόνια. Κι ἀμέσως ἀρχισε νά μιλά στά ρουμάνικα καὶ νά φωνάζει "Τι γυρεύατε ἐσείς καὶ βγήκατε στά βουνά, σκοτώνοντας ὁ ἀδερφός τόν ἀδερφό; Γιά νά κάνετε τέτοια ζωή σ' αύτήν που ζούμε ἐδώ". Τής ἀπάντησα ότι πρέπει ὁ καπιταλισμός στήν Ἑλλάδα νά συντριβεί, καὶ νά νικήσει ὁ σοσιαλισμός γιά νάχει ψωμί όλος ὁ κόσμος. Ἀκόμα είναι ἀρχή, παραδέχθηκα, νά μή τά θέλουμε όλα δικά μας". Στό βαγόνι ἡταν μαζί μας καὶ τρείς παπάδες, που ἐδειχναν ἰκανοποιημένοι ἀπ' όσα ἐλεγε ἡ δεσποινίδα. Ἐνας ἐπιβάτης - που μού είπε ἀργότερα ότι ἡταν παληός στρατηγός - είπε στόν διπλανό του "κυττάτε δυό Ἑλλάδες. Ἡ παληά κι ἡ καινούργια. Παλεύουν. Ποιά θά νικήσει ἀραγε;".

Ο κόσμος μάς ἀκουγε μέ ἐνδιαφέρον. Ἡ δεσποινίδα φώναζε περισσότερο τώρα. "Ζωή είναι αύτή που κάνουμε ἐδώ; Μπορεί νά ζήσει μιά οτιογένεια μ' αύτά τά λεφτά που παίρνουμε;". Κάποιος τής είπε νά σταματήσει νά μιλάει γιατί θά τήν κατέβαζε στό πρώτο σταθμό. Κι ἔτσι ἐγινε ἡσυχία. Ο στρατηγός μόνο ἀκούστηκε νά λέγει σιγά "Ἐλλάδα καὶ πάλι Ἑλλάδα. Δέν είναι αύτοί σάν κι ἐμάς που φοβόμαστε".

Η δεσποινίδα ἀρχισε πάλι στά Ἑλληνικά νά μού λέγει για τά στραβά τού καθεστώτος. Ὁταν ἀποχαιρετιόμασταν μέ προειδοποίησε: "Πρόσεξε μή παντρευτείς καμιά ντόπια, γιατί δέν θά δείς Ἑλλάδα".

Ἡ πικρή ἀλήθεια είναι ότι όσα είπε ἡ δεσποινίδα ἐφτασαν κατευθείαν στήν καρδιά αύτών που μάς ἀκουγαν. Τό βιοτικό ἐπίπεδο ἡταν πράγματι χαμηλό.

Ο Διευθυντής μού ἐδωσε τήν Βεβαίωση που ἥθελα. Μού ἐπέτρεψε νά κοιμηθώ σ' ὅποιο θάλαμο ἥθελα καὶ νά ἐπισκέπτομαι τήν τραπεζαρία. Ὅστερα ἀπό τρείς μέρες γύρισα στό Βουκουρέστι.

Οι συμμαθητές μου ἡταν οἱ πιό πολλοί Ρουμανόπουλα,

πού δέν ξέρανε καθόλου Ἑλληνικά. Όλες οι τάξεις μαθαίνανε Ἑλληνικά, άπό τό αναγνωστικό τής ἐβδομης τάξης. Οι σπουδές στό Γυμνάσιο ήταν τριετείς. Τόν δέκατο χρόνο τέλειωνες. Ἐγώ γράφτηκα στήν ἐνατη τάξη. Μάς έδινε ὁ Ἐρυθρός Σταυρός ἀπό 20 λέι τό μήνα, τετράδια, μολύβια και βιβλία.

Τό φαγητό πού τρώγαμε ήταν καλύτερο ἀπό τίς ἄλλες σχολές πού πέρασα. Πρώτη φορά ἐβλεπα νὰ μάς δινουν τό ψωμί φέτες - φέτες.

Διευθύντρια τού Γυμνασίου ήταν μιά ἡλικιωμένη γυναίκα. Ὅποδειυθυντής ὁ πολιτικός πρόσφυγας Καλοδίκης Περικλής.

Όταν δούλευα ἀκόμα στό ὑφαντουργείο, πήρα γράμμα ἀπό τόν ἀδερφό μου τόν Κώστα πού μου ἔγραφε ότι ὁ Ὅποστράτηγος ἥθελε νὰ τόν στείλει στήν σχολή ἀνθρακωρύχων, μαζί μὲ ἄλλα 50 παιδιά. Εγράψα στή Διεύθυνση τού Τούλκες και ζήτησα νὰ ἀφήσουν τόν ἀδερφό μου νὰ τελειώσει πρώτα τό δημοτικό. Ἄλλα στού κουφού τήν πόρτα, όσο θέλεις βρόντα.

Τώρα, πήρα καινούργιο γράμμα τού Κώστα ἀπ' ὅπου ἔμαθα ότι είναι στό Μπακάο στή σχολή ἀνθρακωρύχων, ὅπου δέν χορταίνουνε ψωμί. Μ' αύτό τό γράμμα στενοχωρήθηκα περισσότερο, σκεπτόμενος πόσο εύκολο είναι νὰ παιζει κανείς μὲ τήν τύχη τών παιδιών και νὰ μὴ δίνει λόγο σὲ κανένα, ὅπως ἔκανε ὁ Ὅποστράτηγος. Ἄν και διαμαρτυρήθηκα στό σύλλογο τών πολιτικών προσφύγων δέν ἔκαναν τίποτα, και μέσα μου κατάλαβα ότι οι ἀνθρωποι τής Ὁργάνωσης δέν ἔνδιαφέρονταν γιά τίποτα. Σκεφθηκα νὰ γράψω γράμμα στόν Ζαχαριάδη, πού ήταν ὁ μόνος ἀνθρωπός πού θά μπορούσε νὰ διορθώσει τήν κατάσταση. Εγράψα τελικά τό 1955 στόν Ζαχαριάδη, ὅπου τού κατάγγειλα τόν Ὅποστράτηγο, γιά ότι ἔκανε και κάνει στά παιδιά.

Δηλαδή ἔγραφα μὲ λίγα λόγια τί τράβηξα ἐγώ και οι συμμαθητές μου στούς παιδικούς Σταθμούς πού πήγα. Ξανατονίζω, πώς είδικά γιά τόν Ὅποστράτηγο, πιστεύω

ότι δέν ήθελε νά μορφωθούν τά Ἐλληνόπουλα. Τά έγραψα αύτά στόν Ζαχαριάδη, καθώς έπισης και γιά τά παιδιά πού έπιστρατεύθηκαν άπό τούς Παιδικούς Σταθμούς και στάλθηκαν νά σκοτωθούν και πολλά άλλα.

Τόν παρακαλούσα νά έξεταστεί τό γράμμα μου και νά παρθούν μέτρα. Ἐβαλα τό γράμμα σέ ένα φάκελλο – δυστυχώς δέν κράτησα άντιγραφο – έγραψα στή μιά πλευρά "προσωπικά γιά τόν σύντροφο Ζαχαριάδη" και στήν άλλη τήν σύστασή μου. Πήγα στό σύλλογο κι όταν είδαν ότι σκοπεύω νά στείλω στό Ζαχαριάδη, μέ πήρε στό γραφείο ό γραμματέας τού συλλόγου και μέ ρώτησε τί παράπονα γράφω στό σύντροφο Ζαχαριάδη. Τού άπαντησα στή γράφω πού δέν μπορώ νά συναντηθώ μέ τούς δικούς μου." Ἀν είναι έτσι, θά στό στείλουμε", είπε. "Αν είναι τίποτε άλλο, έμεις είμαστε έδω γιά νά λύνουμε τά ζητήματα. Ὁ σύντροφος Ζαχαριάδης έχει τόση πολλή δουλειά, πού δέν θά ζητάμε νά λύσει τά δικά μας προβλήματα". Πήρε ό γραμματέας τό γράμμα και τό έρριξε σέ ένα ξύλινο γραμματοκιβώτιο γιά νά δώ και γώ ότι πράγματι στέλνει τό γράμμα.

Ἀν δέ έλεγα ψέμματα σχετικά μέ τό περιεχόμενο τού γράμματος δέν θά έφθανε στόν προορισμό του. Αύτό πού θέλω νά πώ είναι ότι τό γραφείο τού συλλόγου φοβόταν τόν Ζαχαριάδη, γι αύτό προσπαθούσε νά κρύψει τήν άλήθεια άναφορικά μέ τή ζωή και τά προβλήματα τού κόσμου.

Παρ' όλο πού δέν έχω καλή γνώμη γιά τόν Ζαχαριάδη, πρέπει νά πώ ότι σημαντικό μερίδιο εύθύνης γιά τόν τρόπο ζωής τών πολιτικών προσφύγων, έχει ό σύλλογος Βουκουρεστίου. Γιατί έκρυβε τήν άλήθεια άπό τόν άρχηγό.

Ύστερα άπό 15 μέρες ήρθε μιά γυναίκα και μού έδωσε ένα συστημένο γράμμα. Υπόγραψα πού τό πήρα και τό άνοιξα. Μέσα στό φάκελλο είχε ένα μικρό χαρτάκι πού έγραψε: "Ὁ σύντροφος Νίκος Ζαχαριάδης πήρε τό γράμμα σου. Ἐκανες καλά πού τού έγραψες. Θά έξεταστούνε οι καταγγελίες σου και τά στοιχεία πού δίνεις".

Μέ διαταγή τού άρχηγού στάλθηκε ένας κομματικός ύπεύθυνος στό Σταθμό τού Τούλκες. Ὁ ύπεύθυνος ζή-

τησε άπό τὸν Γιάννη καὶ τὸ κομματικὸ γραφεῖο τού Τούλκες νὰ κατεβούνε σὲ ἀνοιχτὴ κομματικὴ συνέλευση γιὰ νὰ ἔξεταστεὶ τὸ ζήτημα. Ἡ κομματικὴ ὄργάνωση τού Τούλκες ἐπεισε τὸν ὑπεύθυνο νὰ μὴ κάνει αὐτὴ τὴν τρέλλα. Αύτὸς ἀρκέστηκε τελικὰ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Γιάννη καὶ τὸν Ὑποστράτηγο νὰ τοὺ κάνουν ἀπὸ μιὰ ἐκθεση ὡς καθένας, πάνω σ' αὐτὸ τὸ γράμμα.

Οταν τὸ καλοκαίρι βρήκα τὸν Γιάννη μού είπε, ὅτι ἔκανα καλὰ ποὺ κατάγγειλα τὸν Ὑποστράτηγο, ἀλλὰ μού παραπονέθηκε γιατὶ ἀνάφερα κι αὐτὸν. Τού ἔξηγησα ὅτι αὐτὸς ἦταν τὸ κόμμα, ἐνώ ὁ Ὑποστράτηγος ἦταν ἐξωκομματικός. Μού ἀποκάλυψε ἀκόμα ὅτι ὁ Ὑποστράτηγος στὴν ἐκθεσή του δικαιολογήθηκε ὅτι όλα όσα ἔκανε τὰ ἔκανε γιὰ τὸ καλὸ μας.

Ἐτσι ὁ Ὑποστράτηγος ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὴ Διεύθυνση γιὰ ἐνα διάστημα καὶ ἀπὸ τότε τὰ παιδιὰ ὅταν τέλειωναν τὸ δημοτικό, διάλεγαν εἰλεύθερα τὸ ἐπάγγελμά τους. Όσα είχαν σταλεὶ στὴ σχολὴ ἀνθρακωρύχων στὸ Μπακάο, πήγανε πίσω νὰ μορφωθούν καὶ νὰ τελειώσουν τὸ δημοτικό. Ἐνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν κι ὁ Κώστας.

Ἡ διευθύντρια στὸ Ἐλληνικὸ Γυμνάσιο μὲ πήρε μὲ καλὸ μάτι, ἀλλὰ ὥχι καὶ ὁ ὑποδιευθυντὴς ὁ Καλοδίκης. Μού είπε κάποτε, χωρὶς καμιὰ ἀφορμὴ "κακῶς ἔκανα ποὺ σὲ πήρα στὸ σχολεῖο". Ὁ Καλοδίκης στὸ Μπούλκες τυραννούσε τοὺς ἀγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης. Ὁ Ζαχαριάδης γιὰ τιμωρία τὸν ἐστείλε στοὺς παιδικούς σταθμούς κι ύστερα στὸ Ἐλληνικὸ Γυμνάσιο. Κανονικὰ ἐπρεπε νὰ τὸν στείλει στὴν φυλακή.

Θυρωρός στὸ Γυμνάσιο ἦταν ὁ Μήτσος, ἐνας καλὸς γεροντάκος ἀπὸ τὰ Ζαγόρια. Κάθε τόσο μὰλωνε μὲ τὴν Διεύθυνση γιατὶ μετατράπηκε τὸ Ἐλληνικὸ Γυμνάσιο σὲ Ρουμανικό. Διαμαρτυρόταν γιατὶ δὲν ὑπήρχε μιὰ προσωπογραφία τού Ρήγα Φεραίου στὸν τοίχο, δίπλα στὰ πορτραϊτα τῶν Ρουμάνων. Ἀγαπούσε τὰ Ἐλληνόπουλα καὶ ἐνδιαφερόταν γι αὐτὰ. Στενοχωριόταν πολὺ πού τὸ κράτος

πήρε τήν μεγάλη αίθουσα τής σχολής και μέρος ἀπό τήν αύλη. "Ἐτσι όπως πάμε, ἐλεγε, θὰ μάς πάρουν όλο τὸ Γυμνάσιο, ποὺ μὲ τόσους κόπους καὶ θυσίες τὸ κάναμε". Τὸ Γυμνάσιο χρωστάει πολλά σ' αὐτὸν τὸν καλὸν πατριώτη, πού μάς ἐνέπνεε τὸν πατριωτισμό. Ὁ Καλοδίκης βέβαια τὸν θεωρούσε ἔθνικιστή.

Πέθανε ὁ Γερο Μήτσος, καὶ πήρε τὸ κράτος όλο τὸ κτήριο. Τὸ Γυμνάσιο στεγάσθηκε ἀλλού μαζὶ μὲ τὰ ρουμανόπουλα. Μέχρι πού ἡταν οἱ παληοὶ Ἑλληνες αὐτὸν τὸ σχολεῖο κρατήθηκε Ἑλληνικό. Ἀπό τότε πού μπήκε ὁ Καλοδίκης ἐγινε ρουμανικό, πήραν καὶ τὸ κτήριο. Είναι μεγάλο πράγμα νὰ είσαι πατριώτης.

Κάθε τόσο πήγαινα στὸ σύλλογο καὶ στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ καὶ τοὺς θύμιζα ὅτι ἐπρεπε νὰ μάς ἐνώσουν μὲ τοὺς γονεῖς μας. Μὲ κοροϊδεύανε. Ὁ σύλλογος μὲ ἐστελνεῖ στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ, κι ἀπὸ κεῖ μου ἐλεγαν "νὰ πάς στὸ σύλλογο". Δέν σκεφτότανε ὅτι χρειαζόμασταν τοὺς γονεῖς μας. Είχαν περάσει 7 χρόνια πού δέν τοὺς είδαμε. Λές καὶ μείς δέν είχαμε ψυχή, ούτε τὸ δικαίωμα νὰ νοιώσουμε τὴ στοργὴ τῆς μάνας καὶ τού πατέρα.

Κι ὁ πατέρας ἐπίσης πήγαινε στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ καὶ στὰ κομματικὰ γραφεία στὴν Τσεχοσλοβακία, γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα. Οἱ Τσέχοι τού ἐλεγαν "πήγαινε νὰ τὰ πεῖς στοὺς δικοὺς σας", κι οἱ δικοὶ μας τὸν ἐστελναν στοὺς Τσέχους. Ολοι παίζανε τὸν "παπά", ώσπου μιὰ μέρα ἡ μάνα πήγε στὰ κομματικὰ γραφεία καὶ τοὺς καταριότανε. Τὸ μόνο πού κέρδισε ἡτανε νὰ τὴν χαρακτηρίσουν "φασίστρια".

Στὴ Λέσχη τού συλλόγου δίναμε παραστάσεις μὲ καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ἐγὼ ἀπήγγειλα τὸ ποίημα τού Δήμου Ρέντη "Τούτη τὴ γή τὴν λένε Ἑλλάδα".

Σὲ μιὰ συνέλευση τού συλλόγου Βουκουρεστίου, πού πήγα, λίγο ἐλειψε νὰ πιαστούμε μὲ τοὺς Ρουμάνους. Στὸ βήμα ἀνέβηκαν μερικοὶ φοιτητές καὶ βγάλανε λόγους στὸ κοινό γιὰ νὰ δείξουν τὴ ρητορικὴ τους ἰκανότητα,

χωρίς νά σκέφτονται τι λένε. 'Ένας ἀπ' αύτούς, ἀφού είπε πολλές ἀρλούμπες, κατάληξε: "Έμείς οι Ἑλληνες λέμε τούς Ρουμάνους κλέφτες. Δέν είναι σωστό αύτό. Γιατί ἐμείς μάθαμε τούς Ρουμάνους νά κλέβουν". Τό κοινό ἀρχισε νά κτυπάει τὰ πόδια του και νά διαμαρτύρεται, ζητώντας ἔξηγήσεις. Ὁ Ρουμάνος ἐκπρόσωπος τού κόμματος πού παρακαλουθούσε τή συνέλευση — γραμματέας τού κόμματος στήν περιφέρεια "23 Αύγούστου" — σκώθηκε στὸ βῆμα νά τὸ διευκρινήσει. "Ἡ Ρουμάνικη μπουρζουαζία, είπε, ἐμαθε τούς Ρουμάνους νά κλέβουν. Ἡ Ἑλληνική μπουρζουαζία ἐμαθε τούς Ἑλληνες. Οὔτε οι Ἑλληνες ἐμαθαν τούς Ρουμάνους, ούτε οι Ρουμάνοι τούς Ἑλληνες". Τό κοινό χειροκρότησε μὲ τή λύση πού δόθηκε.

Στό μάθημα τής Γεωγραφίας το κάθε Κράτος τὸ διδασκόμασταν γιά μιὰ ὥρα. Πιά τήν Γιουγκοσλαβία ὡμως ὁ δάσκαλος διάθεσε μιὰ ὥρα μαζί μὲ τήν Ἀλβανία. Τὸν ρώτησα γιατί δέν μαθαίνουμε περισσότερα γιά τή Γιουγκοσλαβία, ἀφού είναι μεγάλο κράτος και μὲ κύτταξε ἀπορημένος, δηλώνοντας ότι αύτὸ πού ρώτησα τὸν ἐβαζε σὲ σκέψεις. Στό διάλειμμα πήγε εύθύς στὸν Καλοδίκη. Αύτος μὲ κάλεσε σὲ ἀνάκριση (Ἡ Διευθύντρια ἡτανε μιὰ φιγούρα. Ὁ Καλοδίκης ἐκοβε και ἐραβε). Μὲ ύποδεχθηκε μὲ ἀγριο ὑφος. "Ποιόν ἔχεις στήν Γιουγκοσλαβία" ζήτησε νά μάθει. "Κανέναν". "Πού είναι οι γονείς σου". "Τι βιβλία διαβάζεις". "Γιατί θέλεις νά μάθεις πιὸ πολλὰ γιά τήν Γιουγκοσλαβία;", ήτανε οι ερωτήσεις του. Τού ἔξηγησα ότι ἡ Γιουγκοσλαβία ἡτανε γειτονικό κράτος γι αύτὸ ἐπρεπε νά τή γνωρίζουμε καλύτερα. "Ξέρεις ότι ὁ Τίτο χτύπησε πισώπλατα τή λαοκρατούμενη Ἑλλάδα;". Αύτὸ δέν τὸ ἡξερα, τὸν βεβαιώσα, γιατί δέν ἡμουνα ἀντάρτης. Μού δήλωσε κι αύτός ότι ἡ ἐρώτησή μου τὸν ἐβαζε σὲ σκέψεις κι ότι θά ύπήρχαν ἐπιπτώσεις στή διαγωγή μου. Δέν τού ἐφτανε αύτὸ, ἀλλὰ ἐνημέρωσε τὰ γραφεία τού συλλόγου ότι στό σχολείο "μορφώνουνε

ένα Τιτάκι". Τά iδια είπε και στόν Ἐρυθρό Σταυρό και περίμενε νάβρει τήν εύκαιρια νά μέ διώξει ἀπό τό Γυμνάσιο.

Σέ λίγες μέρες βρήκε ἀφορμή νά μέ τιμωρήσει, όταν οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν στή δασκάλα τής Χημείας γιατί ήτανε νευριασμένη και βαθμολόγησε ἀδικα. Αύτή ἀρπάξε τόν κατάλογο και τράβηξε στή Διεύθυνση νά ἀναφέρει τά γεγονότα. Ὁ Καλοδίκης, ἀπ' ὅλη τήν τάξη, φώναξε ἐμένα στό γραφείο. Πήγα ἐπάνω. Ἡ καθηγήτρια τού είπε ὅτι δέν ήμουνα μονάχα ἐγώ ἀλλά και ἄλλοι. Ὁ Καλοδίκης ἀπάντησε "ἀσε τούς ἀλλους, ἐγώ αὐτὸν θέλω". Μέ τιμώρησε μέ τριήμερη ἀποχή ἀπό τά μαθήματα. Νά είμαι κλεισμένος στό θάλαμο πού κοιμόμασταν και νά βγαίνω γιά νά πάω στήν τραπεζαρία και στήν τουαλέττα. "Αν σέ δούμε στό διάδρομο θά σέ διώξουμε", είπε. Χωρίς νά χάσω τό θάρρος μου τού ἀπάντησα ὅτι τά μέτρα αυτά είναι ἀντιπαιδαγωγικά κι ὅτι ὁ μεγάλος Σοβιετικός Μακαρένκο δέν συνιστά τέτοιες τιμωρίες. Ὁ Καλοδίκης κουνούσε τό κεφάλι του ὄλο ὄργη, χωρίς νά ἀλλάξει γνώμη. Ἐτσι κλείστηκα στό θάλαμο.

Αύτό πού ἐγινε τό είδα σάν τήν ἀφορμή πού περίμενε γιά νά μέ διώξει. Γιαύτο πήρα χαρτί και κοντυλοφόρο – ὁ μεγάλος μου πόθος ήτανε νά ἀποκτήσω και γώ ἐνα στυλό και νά γλυτώσω τίς μελάνες. Μέ τήν εύκαιρια γράφω ὅτι είχα κι ἀλλο ὄνειρο: νά ἔχω μιά τσάντα γιά νά μή κουβαλάω τά βιβλία μου σκόρπια – ἐγραψα, λοιπόν, μιά διαμαρτυρία στόν ἐπιθεωρητή τών σχολείων τής "23 Αύγουστου". Μή μπορώντας νά βγώ ἀπό τήν πόρτα, ρίχτηκα ἀπό τό παράθυρο και πήγα προσωπικά στόν ἐπιθεωρητή και τού ἔδωσα τήν γραπτή διαμαρτυρία, λέγοντάς του και προσωπικά ὅτι ἔχουν σκοπό νά μέ διώξουν ἀπό τό σχολείο. "Αύτοι θέλουν νά βγάλουν ἀπό τά σχολεία προσκυνημένους ἀνθρώπους, πρόσθεσα, κι ὥχι νάχουν δικιά τους γνώμη". Τά είπα λεπτομερώς. Ὁ ἐπιθεωρητής ἀκουγε μέ προσοχή κι ὅταν τέλειωσα μ' ἐστειλε στό σχολείο. Ἀνέβηκα ἀπό τό παράθυρο και μπήκα στό θάλαμό μου. Σέ λιγο ἡρθε ὁ Καλοδίκης και μού είπε νά πάω στήν τάξη μου.

Έκείνη τή μέρα κάνανε παιδαγωγικό συμβούλιο, εξετάζοντας τήν γραπτή διαμαρτυρία πού έδωσα στόν έπιθεωρητή, και πήρανε άπόφαση νά μού βάλουνε διαγώγή 3. Ή καθηγήτρια τής Χημείας ήταν άγανακτισμένη γιατί ήταν γραμμένο τό όνομά της στή διαμαρτυρία. Στό δεύτερο τρίμηνο χωρίς νά μ' έξετάσει μέ βαθμολόγισε μέ 2. Διαμαρτυρήθηκα στόν Καλοδίκη πού μέ βαθμολόγησε χωρίς έξέταση και μού άπαντησε "καλά σου κάνει".

Κατάλαβα γιά μιά άκομη φορά έκείνη τή μέρα ότι άν δέν "σκύβεις" τό κεφάλι λέγοντας "μάλιστα κύριε" ή "μάλιστα σύντροφε", θά είσαι παραμερισμένος. Χρειάζεται νά έχεις τόλμη γιά νά σηκώσεις τό άνάστημά σου στούς άνωτερους, είτε αύτοί είναι καθηγητές, είτε προϊστάμενοι στή δουλειά. Κι άν αύτό είναι φυσικό γεγονός στόν καπιταλισμό, μού ήταν άδύνατο νά πιστέψω ότι ή ίδια κατάσταση θά ύπήρχε και στίς λαϊκές δημοκρατίες. Ή έπιθυμία μου, πού ήταν διαμορφωμένη έπειτα απ' όσα διδάχτηκα γιά τόν καπιταλισμό και τόν σοσιαλισμό, ήταν νά ζήσω σέ ένα σοσιαλιστικό καθεστώς μέ άνθρωπινο πρόσωπο, πού νά ικανοποιεί τίς άμεσες και βασικές άνάγκες τού λαού. Γι' αύτό και δέν μπορούσα νά χωνέψω, πώς γίνεται νά μού συμπεριφέρονται έτσι.

Αν και πολλοί μαθητές μείνανε στά μαθήματα, έπειδή σίχανε τούς γονείς τους δέν χάσανε τό κρατικό έπίδομα. Σ' έμένα είπανε ότι δέν τό δικαιούμαι, και έπειδή δέν είχα κανέναν έπρεπε ν' άφήσω τό γυμνάσιο. Σάν άκουσε ο Γερο Μήτσος ότι μέ διώχνουνε από τό γυμνάσιο, πήγε στά γραφεία κι έβαλε τίς φωνές. "Ποιόν διώχνεις Καλοδίκη; Τόν Γιώργη πού δέν έχει τούς γονείς του στή Ρουμανία; Μά άν τό λέμε άκόμα Έλληνικό Γυμνάσιο, είναι γιατί έχουμε τόν Γιώργη και μερικά Έλληνόπουλα από τήν Τσεχοσλοβακία και τήν Ούγγαρια. Αύτά μιλάνε Έλληνικά έδω. Τ' άλλα δέν ξέρουνε ούτε τήν "καλημέρα". Τότε, νά διώξουμε όλα τά Έλληνόπουλα και νά πούμε στούς Ρουμάνους, έλάτε πάρτε τό Γυμνάσιο, είναι δικό σας".

·Ο Καλοδίκης προσπάθησε νά δικαιολογηθεί λέγοντας ότι είχα σηκώσει παντιέρα στή Διεύθυνση. ·Ετρεξε νά μέ βοηθήσει κι ό δάσκαλός μου από τό Μπλάζ, ό Κυριάκος ·Αγκοτάκης, πού ήτανε τότε φοιτητής τής Νομικής. ·Ο Καλοδίκης δέν άλλαζε γνώμη. "Ξέρω έγώ τι κάνω", έλεγε. Σέ καμιά περίπτωση δέν θά μ' άφηνε νά μορφωθώ.

Στίς 20 τού Μάη τού 1955 μέ ειδοποίησε νά φύγω σέ δυό μέρες από τό Γυμνάσιο. Τού είπα ότι δέν έχω κανέναν έξω. "Πού νά πάω, σύντροφε; Πώς θά ζήσω; Μάς πήρανε μικρά παιδιά από τούς γονείς μας, και τώρα μέ πετάτε στούς δρόμους;". "Σέ πήραμε νά σέ κάνουμε άγθρωπο, άλλα έσύ έγινες ένα Τιτάκι. Γι' αύτό σέ διώχνουμε, νά βάλεις μυαλό", μού απάντησε.

Γιά μιά άπλή έρώτηση στό μάθημα τής Γεωγραφίας είχα γίνει Τιτάκι. ·Ημουν έχθρός, παρ' όλο πού οι σχέσεις Σοβιετικής ·Ενωσης και Γιουγκοσλαβίας, πρίν από λίγο καλυτέρεψαν, όταν ό Χρουτσώφ και ό Μπουλγκανιν έπισκεφτηκαν τό Βελιγράδι.

Είδα ότι τά λόγια μου πήγαιναν χαμένα. Τό ίδιο συνέβη και όταν έπισκεφτηκα τά γραφεία τού συλλόγου τού Βουκουρεστίου. Μόλις είπαν ότι μέ καταλαβαίνουνε άλλα δέν μπορούν νά κάνουν τίποτα. Πήγα στό τέλος και στόν ·Ερυθρό Σταύρο. Στό γραφείο βρήκα την ύπεύθυνη, την Μαρθα, και τή Νικολάου πού ένδιαφερόταν πραγματικά γιά τά ·Βλληνόπουλα. Μόλις είπα τό πρόβλημά μου, ή Μάρθα άρχισε νά φωνάζει. Μού είπε ότι ήμουν Τιτοϊκός και δέν θά μέ ταιζουν και θά μορφώνουνε τζάμπα. ".Από σήμερα διώχνεσαι από τό Γυμνάσιο, κατάληξε, και δέν έχεις τό δικαιωμα νά γραφείς σ' άλλο σχολείο τής Ρουμανίας. ·Άν τό κάνεις, θά σέ ξεγράψουμε".

Πρώτη φορά άκουγα Ρουμάνους νά μού μιλάνε μέ τέτοιο τρόπο. Δέν έφταιγε αύτή. ·Ο Καλοδίκης τήν παρακίνησε νά μού φερθεί έτσι. ·Η Νικολάου μέ κυττούσε στενοχωρημένη.

"Και πώς θά ζήσω έγώ τώρα;", διαμαρτυρήθηκα. "Τι

μ' ἐνδιαφέρει ἐμένα πώς θὰ ζήσεις; οἱ δικοὶ σου σὲ κατηγοράνε καὶ μείς είμαστε ύποχρεωμένοι νὰ τούς ἀκούσουμε". Ἐνα πρωΐνό πού πήγα νὰ φάω μού είπε ὁ ύπεύθυνος τῶν τροφίμων ὅτι ἔχει διαταγή ἀπὸ τὸν Καλοδίκη νὰ μὴ μού σερβίρει. Ἐπρεπε νὰ πάρω τὰ πράγματά μου καὶ νὰ ἀφήσω τὸ οἰκοτροφεῖο.

Χαιρέτησα τοὺς φίλους, ἀνέβηκα στὸ δωμάτιο καὶ φόρεσα τὸ παλτό μου, πήρα τὴ ξύλινη βαλίτσα, πού είχα ἀπὸ τὸ Τούλκες καὶ κατέβαινα ἀπὸ τίς σκάλες. Μόλις μὲ είδε ὁ ἑβδομηντάχρονος Μπάρμπα Μήτσος νὰ φεύγω δακρυσμένος, ἀρχισε νὰ φωνάζει δυνατά "Ντροπή Καλοδίκη, αἰσχος. Θ' ἀπλώσω τὴ μαχαίρα μου καὶ ἀξ πάρει ὅποιον νὰναι". Τὸν χαιρέτησα καὶ βγήκα ἀπὸ τὸ οἰκοτροφεῖο. Ὁ Μπαρμπά Μήτσος συνέχιζε γά φωνάζει δυνατότερα. Ἀκουγότανε ἀκόμα κι ὅταν ἐκλεισα τὴ μεγάλη πόρτα.

Ἐξω ἔκανε πολύ κρύο, βρισκόμασταν στὴ καρδιά τού χειμώνα. Βάδισα κάπου 50 βήματα καὶ γύρισα νὰ κυττάξω γιά τελευταία φορά τὸ Γυμνάσιο. Ἀπὸ τὸ παράθυρο μὲ κυττούσε γελόντας ὁ Καλοδίκης, δέν ἀντεξα καὶ βάδισα πρὸς τὸ παράθυρο. "Δέ μού λές, τού είπα, γελούσες καὶ ὅταν τυραννούσες τοὺς 'Εαμίτες στὸ Μπούλκες;". "Καὶ πού ξέρεις ἐσύ ὅτι ήμουνα στὸ Μπούλκες;", μού ἀπάντησε. "Ο κόσμος τόχει τούμπανο κι ἐσύ κρυφό καμάρι", τὸν ἐνημέρωσα, καὶ ὅταν γελόντας είπε "νὰ δούμε πού θὰ βγάλεις τὸν χειμώνα", τὸν διαβεβαίωσα ὅτι είναι μαθημένα τὰ βουνά ἀπὸ τὰ χιόνια.

Τράβηξα τὸν δρόμο μου, ὅπου μὲ βγάλει. Ὁ Ἑλληνας φυγάδας ἀν δέν είχε τὴν προστασία τού Ἐρυθρού Σταυρού, δέν μπορούσε σὲ καμιά περίπτωση νὰ ζήσει στὴ Ρουμανία ἐκείνο τὸν καιρό. Δουλειές δέν ύπήρχαν καὶ ὅσοι δουλεύανε, δέν ἐφθανε τὸ μεροκάματο γιά τὴ συντήρησή τους.

Ἐμαθα ὅτι ἡ καθηγήτρια τῆς Ρουμανικῆς γλώσσας, προτού ἀρχίσει τὸ μάθημά της, είπε τὰ καλύτερα λόγια γιά μένα. Ὁτι ήμουνα ἀπὸ τοὺς καλύτερους μαθητές, κι ὅτι στὰ 20 χρόνια πού δίδασκε πρώτη φορά είδε κάποιον νά

σηκώνει τό ανάστημά του και νά άμφισβητεί τό παιδαγωγικό σύστημα. Και έκφρασε τή λύπη της γιά τό πώς θά βγάλω τόν χειμώνα.

Μέ τή ξύλινη βαλίτσα στό χέρι, τράβηξα γιά τό Σιδηροδρομικό Σταθμό τού Βουκουρεστίου, άφού δέν είχα πού άλλού νά μείνω. Ήταν ή μεγαλύτερη δοκιμασία πού πέρασα στή ζωή μου. Ήμεινα στό Σταθμό 5 μέρες. Τή μέρα, κουβαλώντας και τή βαλίτσα μου, πήγαινα ἀπό έργοστάσιο σέ έργοστάσιο, γιά νά βρώ δουλειά. Παντού ἀκουγα τά ίδια. Ότι δηλαδή, όχι μόνο δέν ύπήρχε κενή θέση, ἀλλά είχαν διώξει κιόλας έργατες.

Δέν ύπάρχει χειρότερο πράγμα ἀπό τό νά πεινάς και νά βρίσκεσαι σέ ξένη χώρα χωρίς καμιά προστασία. Αύτά σκεφτόμουνα, χωρίς νά βρίσκω λύση στήν τραχωδία μου.

΄Ανέβηκα σέ ένα ἀπό τά φορτηγά τραίνα, πού πηγαίνανε γιά τό Πιτέστι. Ξενυχτούσα στό σιδηροδρομικό σταθμό και τή μέρα ἐψαχνα γιά δουλειά. Άλλα και ἔδω τά ίδια, όπως και στό Βουκουρέστι. Πήγα και στήν Φλωρίκα, πού είναι ἀντίκρυ ἀπό τό Πιτέστι (χωρίζονται ἀπό τόν ποταμό Άργκες) μήπως βρώ κανένα πολιτικό πρόσφυγα. Τούς είχαν όμως μετακινήσει ἀπό κεί πρίν ἀπό ένα χρόνο.

Σ' ένα κτήριο, κοντά στό άγαλμα τού Μπελογιάννη, μένανε τρία Έλληνόπουλα, πού μόλις τέλειωσαν τήν έπαγγελματική σχολή. Γίναμε φίλοι μέ τόν Νικόλα, και κοιμόμασταν μαζί σ' ένα κρεββάτι κάπου μιά βδομάδα.

Οι νέοι μου φίλοι δουλεύανε σ' ένα μεταλλουργικό έργοστάσιο κι ἐρχότανε σπίτι κουρασμένοι και λερωμένοι. Τρώγανε ένα ξερό ψωμί. Στόν έναν ήρθαν τά χαρτιά του νά φύγει γιά τήν Πολωνία πού ήταν οί γονείς του, και δέν ἐκρυβε τήν χαρά του. Ήγώ γυρνούσα όλη τή μέρα γιά νά βρώ δουλειά, ἀλλά πουθενά δέν μέ πέρνανε. 2 φορές σκέφτηκα νά πέσω ἀπό τό γεφύρι τού Άργκες, νά γλυτώσω ἀπό τά βάσανά μου. Ήνα μήνα κράτησε αύτό μαρτύριο, ἔως ότου ἀποφάσισα νά φύγω γιά νά μή γίνομαι ἀλλο βάρος στούς φίλους μου.

Ξαναπήγα στόν σιδηροδρομικό σταθμό. Κάποια μέρα,

καθώς περνούσα από τό κέντρο τής πόλης είδα άντικρυ από τόν κινηματογράφο δυό μεγάλες πόρτες. Νόμισα ότι μέσα ήταν έστιατόριο, όπως παλιά, πού είχε έστιατόριο στό ίσόγειο και στόν πάνω όροφο μένανε πόρνες. Πλησίασα και διαπίστωσα ότι είχε μετατραπεί σέ ύφαντουργική σχολή. Μπήκα μέσα και είδα νά παιζουν ποδόσφαιρο μερικά παιδιά. Μιά γυναίκα μέ πλησίασε και μού είπε ότι άν θέλω τόν διευθυντή πρέπει νά πάω σέ έκείνο τό γραφείο. Δέν είχα τίποτε νά χάσω, και πήγα. Μέσα στό γραφείο ήταν ό διευθυντής Ινγκινέρ Κοστάντ Πέτρε, ό ύποδιευθυντής Ραντουλέσκου και κάνα δυό δάσκαλοι. Μέ παρακίνησαν νά τούς άνοιξα τήν καρδιά μου.

Τούς τά είπα όλα. Όταν τέλειωσα, ό διευθυντής μέρωτησε ποιοί μέ διώξανε, "οι δικοί μας ή οι δικοί σας;". Τού είπα ότι μέ διώξανε οι δικοί μας. Πέταξε τό μολύβι πού κρατούσε. "Σά δέν ντρέπονται" είπε, "αύτά πού τράβηξες έσύ σ' ένα μήνα, τά τράβηξα και γώ στήν Μπουκοβίνα, στή Ρωσία, κι έτσι σά καταλαβαίνω. Δέν θά σ' άφήσω νά πεθάνεις από τήν πείνα και τό κρύο σάν σκυλί".

Ρώτησε τούς άλλους, και όλοι συμφώνησαν νά μέ πάρουν στή σχολή. Ό διευθυντής είπε ότι κάνουνε μιά χριστιανική πράξη. Κάλεσε τήν παιδαγωγό και τής είπε νά μαζέψει όλα τά παιδιά στό προαύλιο. Μέ πήρε μαζί του, και ένημέρωσε τά παιδιά ότι άπό κείνη τή στιγμή θά είναι μαζί τους "κι ένα Έλληνόπουλο, πού πρέπει νά τό άγαπάτε σάν άδερφό σας". Πήγαμε στούς θαλάμους, νά μού δείξει τό μέρος πού θά έμενα, και μετά στό μαγειρείο.

Μερικά κορίτσια γιά νά μέ κάνουν νά χαρώ, άρχισαν νά τραγουδούν τό "Ξεκινάει μιά ψαροπούλα". Τό είχαν μάθει άπό μιά κοπέλλα πού ζούσε στό Κουμπουλούγκ. Μιλήσαμε γιά τήν Έλλαδα. Είπα οσα ήξερα. Στή συνέχεια πήγα στό κρεββάτι μου πολύ συγκινημένος γιά όλα όσα μού έτυχαν έκείνη τή μέρα. Σκεφτόμουνα ότι είναι λάθος νά χωρίζουμε τούς άνθρωπους άναλογα μέ τίς πολιτικές και τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Θάπρεπε νά τούς χωρίζουμε σέ δυό κατηγορίες: τούς "καλούς" και τούς "κα-

κούς". Τὰ ἄλλα είναι προπαγάνδες γιά νά ξεγελούνε τὸν κόσμο καὶ νά τὸν τραβά κάθε κόμμα στὸ μέρος του. Πι-στεύω ότι όσο μορφώνεται ὁ κόσμος, τόσο λιγότερο θά τὸν ἐπηρεάζουν οἱ διάφορες προπαγάνδες. Θά ἀντιμετωπί-ζονται τὰ πράγματα ρεαλιστικά. Γι αύτό πρέπει νά μορφω-θούν οἱ ἀνθρωποι.

Αύτά πού σκεφτόμουνα τότε δὲν διαφέρουν καὶ πολὺ ἀπ' αύτά πού σκέφτομαι τώρα. Θεωρώ π.χ. ότι είναι με-γάλο λάθος νά διαβάζει κανεὶς μόνο τὴν ἐφημερίδα πού ἔκδιδει τὸ κόμμα του. Ἔτσι γίνονται οἱ φανατικοί, πού φο-ρούν παρωπίδες καὶ βλέπουν τὰ πράγματα μονόπλευρα. Ὁ καθένας μας νομίζει ότι τὸ κόμμα του ἔχει τὸ ἀπολύτο δίκαιο, κι ότι όλοι οἱ ἄλλοι είναι ἔχθροι.

Ο διευθυντής σκέφτηκε ότι ἐπειδὴ η σχολή θά ἐκλεινε τὸ καλοκαίρι, καὶ θά ἔμενα πάλι χωρὶς κατοικία, ἐπρεπε νά γραφτώ στὸ Λύκειο. Μ' ἐστειλε στὸν διευθυντή, πού μέ ἐ-γραψε στὴν ἑνατη τάξη. Κοιμόμουνα καὶ ἐτρωγα στὴν ὑ-φαντουργική σχολή καὶ μορφωνόμουνα στὸ Λύκειο. Δὲν είχα ρούχα, γι' αὐτό ὁ διευθυντής μού ἐδωσε λεφτά γιά τὸ τραίνο καὶ πῆγα στὸ Βουκουρέστι στὸν Ἐρυθρό Σταυ-ρό. Είπα στὴν Μάρθα, ότι θέλω νά μού δώσουν ρούχα, ἀλλά αὐτή υποστήριξε ότι μαζί μου ξεμπέρδεψε καὶ δὲν μπορεῖ νά μού δώσει τίποτα. Τὴν ἀπείλησα ότι ἀν δὲν μού δώσουν ρούχα θά τὴν καταγγείλω στὸ Ἐργατικό Κόμμα τής Ρουμανίας. "Τότε θά δείτε, τής είπα, ποιὸν διώχνετε χειμῶνα καιρὸ χωρὶς προστασία. Γιατί μέ δεχτήκατε στὴν χώρα σας; γιά νά περπατάω νηστικός, χωρὶς ρούχα, στοὺς δρόμους;". Τότε ἡ Νικολάου, πού ἦταν ἀντίκρυ της, είπε "κρίμα είναι, νά δώσουμε ρούχα στὸ παιδί". Συμφώνησε ἡ Μάρθα τελικά, ἀλλά δήλωσε ότι είναι τὰ τελευταία πού μού δίνουνε. Πήγα μετά στὶς γενικές ἀποθήκες τού Ἐρυ-θρού Σταυρού καὶ πήρα ἑνα κουστούμι, παλτό, πουκάμισο, φανέλα καὶ ἑνα ζευγάρι παπούτσια.

Πέρασα ἀπό τὸν δάσκαλό μου τὸν Χρυσόστομο Μπάκα

καὶ ἐμαθα ὅτι διώξανε τὸν σ. Ζαχαριάδη ἀπό τὴν καθοδήγηση τού κόμματος, ἀλλὰ τὸ κρατούσαν ἀκόμα μυστικό, γιὰ νὰ μὴ ξεσηκωθούνε οἱ ὄπαδοι του. Ξαναπήγα καὶ στὸν Ἐρυθρὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ δῶ τί γίνεται μὲ τὸ πρόβλημά μου, νὰ πάω δηλαδὴ στοὺς γονεῖς μου. Μού ὑποσχέθηκαν ὅτι μέχρι τέλος τού χρόνου αὐτὸ θὰ γινόταν.

Μέσα στὸ τραίνο ποὺ μὲ πήγαινε στὸ Πιτέστι, τραγουδούσα μὲ κάτι φίλους μου ποὺ βρήκα. Στὴ σχολὴ μόλις μὲ εἰδαν ντυμένο μὲ τὰ καινούργια ρούχα, ξαφνιάστηκαν. Ὁ διευθυντής μού είπε ὅτι πρέπει νὰ παλεύω συνέχεια, νὰ μη τοὺς ἀφήνω ἡσυχους, γιὰ νὰ κερδίζω αὐτὸ πού θέλω.

Στὸ κρεββάτι μου βρήκα ἑνα γράμμα ἀπό τὸν πατέρα, πού είχε μάθει κι αύτὸς ὅτι ἔκεινη τὴν χρονιὰ θὰ συναντιόμασταν. "Τώρα πληρώνει ὁ Ζαχαριάδης γιὰ ὅλες τὶς ἀδικίες πού ἔκανε στοὺς πρόσφυγες. Ὁχτὼ χρόνια μάς ἔχουν χωρισμένους". Πήγα στὸν διευθυντὴ τού Ρουμάνικου σχολείου καὶ τὸν παρακάλεσα, ἐπειδὴ ἔκείνο τὸν χρόνο θὰ ἐφευγα, νὰ μ' ἀφηνε νὰ δῶσω ἔξετάσεις – ὅπως ἔκαναν καὶ στὰ Κορεατόπουλα – στὴν ἐννάτη καὶ δεκάτη τάξη, καὶ στὶς κρατικές. Δὲν είχε ἀντίρρηση. Καὶ ἐγραψε ἀμέσως στὴν Ἐπιθεώρηση καὶ στὸ Υπουργεῖο, νὰ μού δῶσουν τὴν ἐγκριση. Πήρα τὸ ἐγγραφό καὶ τὸ πήγα ὁ ἴδιος στὸν Επιθεωρητὴ. Ἀστειεύτηκε, ὅτι ἀν δὲν κατάφερνα νὰ παρω τὸ κρατικὸ πτυχίο, ἐπειδὴ ἡμουνα 17 χρονών, θὰ ἐπρεπε νὰ ξεγραφτώ ἀπό Ἑλληνας, γιὰ νὰ συνεχίσω. Αύτὸ μού τόχε ξαναπει. Καὶ τέλειωσε μὲ τὰ λόγια "Γιὰ νὰ δῶ θὰ τὰ καταφέρεις; Οι Ἑλληνες ἀμα πούνε κάτι, τὸ κάνουνε". Μού ὑπόγραψε τὸ χαρτὶ καὶ ἐφυγα.

Ὁ διευθυντής τού Λυκείου μὲ πήγε πράγματι στὴν δεκατη τάξη. Ὄλα αύτὰ ἐγίναν γρήγορα. Είχα ἐλλείψεις στὰ μαθηματικὰ καὶ στὰ ρωσικὰ. Μιὰ μέρα πού πήγα στὸν γραμματέα τού κόμματος τῆς περιοχῆς καὶ τού είπα τὸν πόνο μου, αύτὸς φάνηκε καλός ἀνθρωπος κι ἐβαλε ἑνα καθηγητὴ πού μού ἔκανε 4 φορές τὴ βδομάδα μαθηματικὰ. Ὁσο γιὰ τὰ ρωσικὰ μὲ βοηθούσε μιὰ καθηγήτρια τῆς ὑφαντουργικής σχολής. Δὲν μπορώ νὰ ξεχάσω τὴ μεγάλη

άνθρωπιά πού δείξανε γιά μένα αύτοί οι άνθρωποι.

Διαβάζαμε μέ τόν φίλο μου τόν Γκρέκο, πού μού έδινε και κανένα λέι νά γυρνώ στήν πόλη. Είχα πολύ κουραστεί γιά νά τά βγάλω πέρα μέ τίς έξετάσεις.

Στίς γιορτές τού Πάσχα, κάθε παιδί τής ύφαντουργικής σχολής ήθελε νά μέ πάρει στό σπίτι του γιά νά μέ φιλέψει. Έγώ πήγα στής μαγειρισας τό σπίτι. Μετά τίς γιορτές, τά παιδιά πού έπεστρεψαν, γέμισαν τό κρεββάτι μου μέ κόκκινα αύγα. Πώς νά μή συγκινούμαι όταν περιγράφω τή φιλοξενία πού μού έκαναν οι Ρουμάνοι;

Τά Σαββατοκύριακα, πήγαινα πολλές φορές στό Κουμπουλούγκ νά ξεσκάσω λίγο. Ο διευθυντής ο Στόικος ελεγε στό μάγειρα νά μού δώσει καμιά μεγάλη μαρίδα και μού έπετρεπε νά κοιμάμαι στόν ίδιο θάλαμο πού ήμουν κάποτε. Ήταν φιλότιμοι άνθρωποι. Δέν μπορώ όμως νά πώ τό ίδιο και γιά τούς δικούς μας.

Όταν τόν Αύγουστο τού 1956 έπισκεφτηκα τά άδερφια μου στόν παιδικό Σταθμό τού Τούλκες, ο διευθυντής Γιάννης ήρθε κοντά μου γελώντας και μού εύχήθηκε νά μή περάσω άλλα βάσανα. Μιλήσαμε γιά πολλά και γιά τό γράμμα πού είχα στείλει στόν Ζαχαριάδη. Τό βράδυ μού είπε νά κοιμηθώ στό 9 κτήριο, άλλα τήν άλλη μέρα έπρεπε νά φύγω. Δέν μπορούσα νά φύγω όμως, γιατί δέν είχε συγκοινωνία. Μόλις μέ είδε τό πρωΐ, άρχισε νά φωνάζει πού κάθομαι και τρώγω δωρεάν τό ψωμί τού λαϊκού καθεστώτος. Τού έξήγησα ότι οι ίδιοι οι Ρουμάνοι δέν φέρονται έτσι, κι έψαξα νά βρώ όνα αύτοκίνητο νά φύγω, γιά νά μή κατηγορούν ότι τρώγω τζάμπα τό ψωμί τού λαϊκού κράτους.

Αύτό πού θέλω νά τονίσω είναι ότι οι Έλληνες πού είχαν ύπεύθυνες θέσεις, έξηγούσαν όλα τά ζητήματα μέ ένα δικό τους τρόπο, λανθασμένο. Δέν έδειχναν τήν άγάπη και τήν κατανόηση πού έδειχναν οι Ρουμάνοι στά παιδιά τής Έλλάδας.

Η διαφορά έγκειται στό ότι οι Ρουμάνοι μάς έβλεπαν σάν παιδιά πού έχουμε άνάγκη άπό άγάπη και στοργή, ένώ

οι δικοί μας μάς θεωρούσανε στρατιώτες. Μόλις άκούγανε κάποιο παιδί νά ρωτάει κάτι πού σύμφωνα μ' αύτούς δέν έπρεπε, τόθεωρούσανε ύποπτο. Άντι νά προσαρμοσθούνε, ζούσανε μακριά άπό τή πραγματικότητα.

Από τίς 20 τού Μάη τού 1956 άρχισα τίς έξετάσεις. Στά ρουμανικά τής έννατης τάξης, έπρεπε νά άπαγγείλω ένα ποίημα τού Έμινέσκου (τό τρίτο γράμμα). Απάγγειλα ένα μέρος και έξήγησα τό νόημα. Ο καθηγητής ένθουσιάστηκε και έλεγε στά ρουμανόπουλα πώς ένας Έλληνας ήξερε καλύτερα άπ' αύτά τή λογοτεχνία τους. Τελειώνοντας τίς έξετάσεις τής έννατης και δέκατης τάξης, εδώσα έξετάσεις γιά τό κρατικό πτυχίο. Στίς 8 Αύγουστου τού 1956 πήρα και τό Κρατικό Δίπλωμα. "Δίπλωμα ντέ Ματουριτάτε".

Στό τέλος τής χρονιάς ή διεύθυνση τού σχολείου έκανε μιά γιορτή γιά τούς τελειόφοιτους. Τό ίδιο και ή ύφαντουργική σχολή. Ο διευθυντής Κωστάκι Πέτρη, άναφερε και μένα στό λόγο του. Μού εύχήθηκε καλή σταδιοδρομία. Ο θυρωρός φώναξε νά μή ξεχάσω νά τούς στείλω πορτοκάλια, όταν πάω στήν Έλλάδα.

Οι μαθητές ζητησαν νά τούς άπαγγείλω ένα ποίημα στά Έλληνικά. Είναι άλήθεια ότι είχα μάθει πολλά ποιήματα, άπό τόν Θούριο τού Ρήγα ώς τόν Οδηγητή τού Βάρναλη. Προτίμησα νά τούς πώ τό τελευταίο τραγούδι τού Κώστα Γιαννόπουλου.

Όμολογώ ότι μετά άπό τούς γονείς μου, δέν άγαπησα κανέναν άλλον πιό πολύ έκτός τόν Κωστάκι Πέτρη, τόν διευθυντή τής σχολής. Αύτός μέ γλύτωσε έκείνο τόν βαρύ χειμώνα τού '55 - '56. Δύσκολα βρίσκεις τέτοιους άνθρωπους.

Τήν άλλη μέρα χαιρέτησα τό προσωπικό τής σχολής. Ο διευθυντής μέ άγκαλιασε και μέ φίλησε. Πήρα ένα καρβέλι ψωμί, τή ξύλινη βαλίτσα μου και έφυγα.

Πήγα στό Στεφανέστ και δούλεψα άγροφύλακας στά κηπώματα. Μέ πληρώνανε 210 λέϊ τό μήνα. Και πρωΐ, με-

σημέρι, βράδυ, φαγητό στήν τραπεζαρία.

Όταν μού έμειναν μερικά χρήματα πήγα στό Βουκουρέστι νά δώ τί γίνεται μέ τά χαρτιά μου γιά τήν Τσεχοσλοβακία. Μού ξανάπαν ότι τέλος τού χρόνου θά φύγω. Ή Νικολάου δάκρυσε όταν τής έδειξα τό κρατικό δίπλωμα. Μού είπε νά τό δείξω στή Μάρθα. Δέν τό βρήκα άναγκαιο και έφυγα. Στά Έλληνικά γραφεία μέ βρήκε ο Γιώργος Αθανασιάδης και ο Καρακώστας, ο γραμματέας τού συλλόγου, οι όποιοι μέ συγχάρηκαν πού έβγαλα τό Γυμνάσιο. Υπήρχαν δάσκαλοι και καθηγητές πού ύποστηριζαν ότι άδικα μέ διώξανε άπό τήν Σχολή. Υπήρχαν κι άλλοι πού πίστευαν ότι έπρεπε νά μέ διώξουν γιά νά "βάλω μυαλό". Γύρισα πίσω στό Στεφανέστ τ και περίμενα κάθε τόσο νά μέ είδοποιήσουνε πότε θά φύγω γιά Τσεχοσλοβακία, μαζί μέ τ' άδερφια μου τόν Κώστα και τό Νίκο πού ήταν στό Τούλκες. Ή άδερφή μου ή Χρυσάνθη έκανε πρακτική στό Μπακάου, ή άδερφή μου Σταυρούλα ήταν στό Σανατόριο Σινάϊα. Είχα τακτική αλληλογραφία και όλους τούς έκαιγε τό ζήτημα τής ένωσής μας μέ τούς γονείς μας.

Ο πατέρας ήταν αιδιόδοξος και έλεγε ότι τούτο τόν χρόνο θά τελειώσουν τά βάσανά μας. Δέν ήταν ούτε ένα, ούτε δύο, άλλα ΟΚΤΩ χρόνια πού μάς είχαν χωρισμένους.

Τό 1956 έγινε στή Ρουμανία ή Έκτη πλατιά Όλομέλεια τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ, όπου διώχθηκε ή παλιά καθοδήγηση τού Ζαχαριάδη κι έκλεχτηκε νέα μέ τόν Κολιγιάννη, Παρτσαλίδη, Ζωγράφο κ.ά. Έγινε μεγάλη κριτική στήν παλιά τακτική. Οι καινούργιοι κατέβηκαν γιά πρώτη φορά άπό τότε πού ήρθαμε στή Ρουμανία, στίς παροικίες τών πολιτικών προσφύγων και στούς Παιδικούς Σταθμούς γιά νά δούνε τά προβλήματα και νά άκούσουνε τόν πόνο τών Έλλήνων.

Στίς 10 Δεκεμβρίου τού 1956 κάπου 50 παιδιά, μαζί και γώ μέ τά άδερφια μου, μάς συγκέντρωσε ο Έρυθρός Σταυρός τού Βουκουρεστίου γιά νά φύγουμε άεροπορικώς νά πάμε στούς γονείς μας στήν Τσεχοσλοβακία. Τά παιδιά χόρευαν άπό τήν χαρά τους.

Στό ξενοδοχείο κοντά στό μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό τού Βουκουρεστίου πού μάς συγκέντρωσαν ήρθε νά μάς ξεπροβοδίσει ἐκ μέρους τού συλλόγου ὁ Γιώργης Ἀθανασιάδης και ὁ Καρακώστας. Μάς είπανε νά προσέχουμε ἐκεί πού θὰ πάμε νά μή κατηγορούμε τή ζωή μας στή Ρουμανία και τήν όργάνωσή μας. Είπα στόν Ἀθανασιάδη πώς ἀμα ζούσαμε καλά στή Ρουμανία, δὲν θὰ μάς ἐλεγαν νά μή τήν κατηγοράμε.

Μετά ἀπό 8 χρόνια χωρισμό, ἀνεβήκαμε στό ἀεροπλάνο πού τράβηξε γιά τήν Πράγα, ὅπου μάς περιμένανε ὁ γονείς μας μέ άνυπομονησία.

1 Αύγουστου 1970
Οστράβα



ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντσ