

ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

‘Η ἄλλη φωτογραφία

ΡΟΠΤΡΟΝ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας



ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Τοῦ ἕδιου

7 Ποιητές (συμμετοχή), «Καστανιώτης» 1975

‘Ο καπνοπόλεμος, 1977

Τό σοφό σαλιγκάρι, «Συμεῖον» 1980

Σημειώσεις ἐνός τηλεγραφητῆ, «Σπηλιώτης» 1986

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

© Έκδόσεις ΡΟΠΤΡΟΝ

Π.Χ. Δαλακούρτη και ΣΙΑ Ε.Ε.

Κιάφας 3 ☎ 86.12.685

και

Πάνος Κυπαρίσσης

ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΘΗΝΑΣ

55885

5/9/2014

Ἡ ἄλλη φωτογραφία

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



ΡΟΠΤΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ 1990

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

"Οπως καί διότιος δικόσμος, έτσι καί ή ιστορία τῆς ἀνθρωπότητας δέν εἶναι μόνο ἓνα ἀντιφατικό ἀσυνεχές ἀλλά κι ἓνα συνεχές. Πράγματα ἀρχαῖα, φαινομενικά λησμονημένα ἀπό καιρό, διατηροῦνται μέσα μας, ἐξακολουθοῦν νά ἐπιδροῦν πάνω μας –συχνά χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε– καί ὑστερα, ξαφνικά, βγαίνουν στήν ἐπιφάνεια καί μᾶς μιλοῦντε σάν τίς σκιές τοῦ "Αδη πού δι' Οδυσσέας τίς ἔθρεφε μέ τό αἷμα του.

ΕΡΝΣΤ ΦΙΣΕΡ

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς τέχνης

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

Τά πάθη

“Ολα καμένα
κι έσύ σχηματίζεσαι πάν’ ἀπ’ τίς στάχτες
χωρίς ἐνοχές

Διάφανη

Κυματίζεις πάνω ἀπό τόσους θανάτους·
καῖς, μέ μιά κλωστή σάλιο
νά λάμπει ἀπό τά χείλη στά δόντια σου

‘Υψώνομαι δέντρο τῆς κόλασης
καί τυλίγομαι γύρω σου
ξέροντας γιά τήν Κίρκη



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Φάκελος ἀθωότητας

Πλάγιασα δίπλα σου
καὶ δέν τυφλώθηκα·
ἄς φοβόμουν τούς μύθους

‘Ο ραδδοσκόπος μου ἐπιμένει
πῶς πρέπει νά φυλάγομαι

‘Η γῆ σου εἶναι λεπτόφλοια
Καὶ τῶν ἄλλων τοῦ ἀπαντῶ.
Ἐκεῖνος γελάει

Πιάνει καιρός καὶ θάνατος
Πανιά καὶ κατάρτια ὑψηλάνα

Τά φυτά τραβοῦν κατά τό φῶς
Οἱ ἄνθρωποι,

Καὶ τό πετάμι φουσκώνει
Παίρνει τούς αἰῶνες
καὶ τούς τάφους πού μέσα κοιμᾶσαι

Τί περιμένεις
Ντύνεις καὶ ἔαναντύνεις τήν ἐλπίδα

Πάρε μαχαίρι
καὶ λόγο γλυκό·
ν' ἀνοίξεις τίς πόρτες
νά διγοῦν τά παιδιά

Νά ταξιδέψουν ἐπιτέλους τά δνειρά

Τοῦ ἐρασιτέχνη ἴσορροπιστῆ

Θέλω νά ζήσω
τούς νεκρούς πού μέσα μου κοιμοῦνται

Κρατήθηκα σέ τοῦτον τόν κόσμο
γλιστρώντας ως τό μικρό του δαχτυλάκι

Ποιόν ρωτοῦν ἐδῶ ἐπιτέλους;

Ἐρχονται οἱ φίλοι μου ἀργά
ἀπό δρόμους παλιούς

Ἄπο χαλάσματα

Ἄπο καπνούς κι ἀπό γάζες
μέ τά σακάκια στούς ώμους
καί τίς σημαῖες τοῦ νόσου

Δέν φτάνουν ποτέ

Ολα τά παράθυρα
ἀνοίγουν σέ κείνη τή μνήμη
Στό σκυλί πού γατγίζει στίς φλέβες μου

Στέκονται οἱ πλαγιές μακριά
καί τό πράσινο πού ἀγαπήσαμε

Τ' ἀγρίμι

Θά κολυμπήσω πάλι
στό γαλάζιο πού μᾶς χωρίζει

Δίχως φόρο

Λογαριάζω νά σηκώσω
τό σεντόνι τῆς θάλασσας
νά δῶ ώς ποῦ φτάνει

Κάποτε μέ βύθιζε τό κύμα
κι ἔκει στό βυθό στοχαζόμουν

Κλειδωμένα κι ἄγνωστα ὅλα

Ξέρω δ φονιᾶς δέν αφήνει σημάδια
Ξέρω ἐπίσης τό θέραμα

Λοιπόν δ λύκος πού ζοῦσε μέσα μου
πέθανε
Φτερουγίζει ἔνα ἐλαφάκι στό στῆθος μου
στό φῶς καί στό πράσινο

Εἶναι εὐκολότερα τώρα ὅλα γιά τά σκυλιά σας

‘Ο ἀνθρακωρύχος πού ἐπιμένει

Κατασκηνώνω στή μνήμη μου
βαθαίνοντας ὡς τῶν χεριῶν τ' ἀποτύπωμα

Γλιστράει ἡ σαρκοφάγος τοῦ χρόνου
μέ τίς φωτογραφίες
καὶ τούς συντηρητές νά ξεπηδοῦν ἀπό παντοῦ

Κυνηγός λοιπόν μέ ροῦχα ἡ χωρίς
“Απληστος”
Γεμάτος ὄνειρα
ἀνάμεσα σέ σένα π' ἀγάπησα καὶ στό θάνατο

Διάφανος ὡς τόν κρυφό μου βυθό

Κοίταξε
δίχως φτερά καὶ πετῶ
Δίχως κλειδιά καὶ σέ σκάβω

Στέκεις μέ τό κορμί σου χειρό
μέ τή γύρη στά κρυφά σου τά μέλη
Μέ τά μάτια τ' ὀποχαιρετισμοῦ
ξέροντας πώς τά τσίνορά σου
σφαλίζουν τή φυλακή μου

Τελετή

Στόλισαν τό κλωνάρι κορδέλες
Χόρεψαν
Ἐπεσαν κι οἱ δυό τους στό χῶμα

Ἐνας θόρυβος ἀπό φτερά
τούς σηκώνει μέσα σέ χρώματα καί σέ ξέφτια

Στά χέρια τους λίγο γαλάζιο
κι ἔνα κομμάτι φεγγάρι

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Στά ὅνειρα μικραίνουν οἱ ἀποστάσεις

·Υψώνεσαι δέντρο γυμνό[·]
λυγίζοντας πάν' ἀπ' τούς φράχτες
Μέ τίς ἐφημερίδες στίς τσέπες
καὶ τά χέρια σου περασμένα πίσω
λίγο κάτω ἀπ' τήν πλάτη.

Νήπιος

Ξενητεύεσαι
·Ανοίγεις μιά πόρτα
καὶ βγαίνεις στά σύννεφα

Φοβᾶσαι ψηλά·
βουδαίνεσαι
Ξετυλίγεις ἔνα κουβάρι
καὶ κατεβαίνεις

Στή φωνή σου ἀνοίγουν ἀργά
τυφλά παράθυρα
καὶ πόρτες σ' ἀκατατητά σπίτια

Βουλιάζουν ὅλα στό φῶς
καὶ ξυπνᾶς

Τό δίλημμα ως μάθημα ψυχιατρικής

Εὐλόγως
έξερχεται δι μῆς φωλεᾶς του
Ίδού μία φράσις

· Η δέ γαλῆ ἀπουσιάζει, μία δευτέρα
· Ο μῆς κινεῖται ως εἰς κατάστασιν
παρούσης τῆς γαλῆς

· Επαναλήψεις τοῦ πειράματος
ἀποδεικνύουν τὴν αὐτήν τοῦ μνός συμπεριφοράν

Τί θά προτείνατε ως ἐκ τούτου;

Λάβατε ὑπ' ὄψιν τὰς αἰτιάσεις τοῦ μνός
· Εχετε ἐπίσης κατά νοῦν ὅτι
ἡ γαστήρ ή γεννήσασα τὴν γαλῆν
εἶναι εἰσέτι γόνιμος

Τό αἷμα τοῦ κόσμου

Φιλοξενεῖσαι καί τό ξέρεις
"Ομως κάποτε ὅλα τελειώνουν

· Ονειρεύεσαι ώστόσο, ἐπιμένεις

Μέ ποιά κλειδιά ἀνοίγεις τίς πόρτες
καί ποῦ;

Τά θέλω ὅλα

Νά ταξιδέψω
στούς βυθούς μέ τά φύκια
στίς κοιλάδες τίς σκοτεινές
Στόν αέρα τόν σαλιωμένο πού μέ τυλίγει

Γιατί ξέρω
χῶμα θά γίνω καί φῶς
Δωρεά στόν κόσμο πού μέναι



‘Η ἔννοια τοῦ εἴδους

Φεύγουν οἱ νεκροί
γιά νύχτες καλύτερες

Τόποι ἄδειοι
δίχως νά σέ ξομολογοῦν
Μόνο ποτάμια πού δέ ρωτοῦν
κυλώντας ἀργά κατά τή θάλασσα

Ρίξτε με σέ τοῦτο τό χῶμα·
στό ἀλώνι τοῦ καλοκαιριοῦ γυμνό
Στοῦ νεροῦ τό τραγούδι μέ τήν παλίρροια

Γιατί εἶναι θλιβερή ἡ ζωή μας
γιά νά ’ναι ψεύτικη
κι ὅμορφη πολύ
γιά νά ’ναι ἀληθινή

‘Η ζωή πού μᾶς διαφθείρει
και τή θέλουμε

Τῶν κυπαρισσιῶν

Τίς νύχτες
μαζεύονται σεπτά κυπαρίσσια
μπαίνουν στήν ἐκκλησιά

Μέ τό πρῶτο φῶς
ύψωνονται χλωρά κεριά στόν οὐρανό

Καὶ γύρω δὲ τόπος μανουάλι
μέ χορτάρια καὶ σκάμματα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Ἄναμεσα σέ δύο καλοκαίρια

Τοῦ γνεψε μέ τά δάχτυλα
καὶ κατέβασε τό χέρι του δύσκολα
Φύτρωσε σιωπή

Πλησίασε, ἔσκυψε ὡς τά χείλη του

Συχώρεσέ με τοῦ εἶπε
Θ' ἀργήσεις, δέ θά μέ ξαναδρεῖς
Λιγοστεύει ἡ μνήμη μου καὶ φοβᾶμαι

Φιληθήκανε

Τόν κοίταξε πάλι
φύγαμε

Ἐνας λιγνός ἀργός ἵσκιος
κατέβαινε τα σπαρτά
μέ τό ραβδί του στό χέρι
Χάστηκε τό καπέλο του πίσω ἀπ' τό λόφο

Τό καλοκαίρι γυρίσαμε
Βρήκαμε τό ραβδί του μές στά χορτάρια

Μνήμης και λήθης σημαντικά

Βουλιάζει ή μνήμη μέ τά χρόνια

"Ομως ή φωνή πού ἀγάπησες
πού σχεδόν δέν τήν ἀκοῦς
σέ ταξιδεύει

Πονοῦν οἱ ρίζες μου
τρέχουν αἷμα καὶ γάλα

Πίνει δὲ χρόνος, χορταίνει

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

"Ανευ ὅρων

"Εστησε τήν πόλη
καί σέ μιά ἄκρη τό σπίτι του
"Ησυχα ὅλα, νεκρικά

Γεμίζουν οἱ τσέπες
οἱ σκοτεινές τοῦ κορμιοῦ του
Βγάζει τά ρουχά του
γυρίζει μέ δύναμη πάνω στά τζάμια

Δέν μπόρεσα εἶπε στούς γιατρούς.
Σήκωσε τά μάτια του
εἶδε 'να σύννεφο στό παραθύρι
Τίς ἀκακίες πού λυγοῦσαν στά γόνατα
μέ τόν ἄνεμο

Λίγο λίγο γίνονταν ὅλα γνώριμα πάλι

Μικρή ἀσήμαντη διαδρομή

Θροῖζουν τῶν φύλλων τ' ἀγάλματα
ῶσπου πέφτουν
μέ τήν πρώτην βροχήν
Περνοῦν τήν αὐλήν
καί στρίβονται κίτρινα μέσα στά ρεῖθρα
σέρνοντας τό ξόδι τοῦ καλοκαιριοῦ
Χάνονται στίς σβάρνες τῶν ὑπονόμων
ταξιδεύοντας ὡς τή θάλασσα

Χειμωνιάζει

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Οι ρίζες βαθαίνουν ἀλλοῦ

‘Ο πατέρας δούλευε χρόνια τά ξύλα
’Αδυνάτιζε
”Εγινε φωνή

”Ηταν πολλά τά θραύσματα
καί δέ φυλάχτηκα
Δέν μπόρεσα μοῦ ’λεγε

Πιστεύαμε τότε
Τρέχαμε μέ τόν ἄνεμο·
ωσπου μάθαμε
πώς τίς πύλες τῶν ἀρχόντων χτυπούν οἱ λαοί
καί τίς ἐσώθυρες οἱ μεταπούτες

Nά ξέρεις
καβάλα στό σύννεφο νικιέσαι εύκολότερα
’Αντέχει
ὅποιος αντέχει γυμνός
καί πατάει στό χῶμα

Τόν ἄκουγα πολύ
καί γιά τά ξύλα ἔμαθα λίγα

Μετασχηματισμοί

Περνάει ἀργά τό νησί
σου χαράζει τά μάτια

Σέ κοιμίζει ὁ πόνος
μ' ἔνα μαῦρο πανί¹
πού ἀπλώνουν μικρά φτερωτά

"Υστερα φύκια χορεύοντας
καί θεοί θαλασσινοί

Γυμνές παραλίες
καί τά κορμιά ὅσων ἀγαπήσαμε

Τούς πλένουμε, τούς ντύνουμε στά λευκά
Τούς σηκώνουμε
νά κάνουν πανιά μέ τόν ἄνεμο

Τρέχει τό φῶς
στά χορτάρια τά νοτισμένα

Ἡ νύχτα

Ἐμεῖς πεθαίνουμε
πρὸν μᾶς ἀγγίζει τό μαῦρο φτερό του·
στίς πολιτεῖες τῆς ὁμίχλης
μέ τίς παλιές προφητεῖες
γιά παραδείσους

Τώρα γιορτάζουν τά ἐπινίκια
τά χτεσινά φυλλοβόλα

Χρυσομανεῖς
δειλοί καὶ χτενισμένοι
Ραγισμένοι
καθώς ἡ ἄμμος
πού τήν ὑπονομεύει τό νερό

Τό μηδέν καὶ τό θαῦμα

Περούσι ὁ καιρός
καὶ τὰ κορμιά μας λυγίζουν ἐρωτηματικά

Θροῖζουν

Σχήματα πού παίρνει τό κορμί σου

Πέτρες και θάλασσα
και τό φῶς σαβανώνοντας

Τ' ἀποτυπώματα τῶν μηρῶν σου
μέσι στό γαλάζιο
κι οἱ σκάλες βουλιαγμένες στό χρόνο

Ἄντικρου τό καράβι μέ τά κυπαρίσσια
ταξιδεύοντας τούς αἰῶνες
στόν ἴδιο γιαλό

Σ' ἀκολουθῷ
μέσα ἀπό διαδρόμους
και αἴθουσες ἄδειες

Σέ τόσο εὔκολους κήπους
και χάνεσαι

"Εωθεν



Περνοῦν καράβια πρωινά
Σκούνες τρικάταρτες στή θάλασσα
και στό μετάξι τῆς αὔγης

Χαράζει ό κόσμος στά πόδια σου

Βγαίνεις και ποτίζεις μέ κεῖνο τό τσίτι
ἀκούγοντας τό νερό στά χορτάρια

"Υστερα περνοῦν οἱ γριές
λιτανεύοντας τά μαῦρα τους
μέ δυό στάχυα στά χέρια
και τούς αἰώνες φορτωμένους στήν πλάτη

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Νυχτώνει

Λάμπουν οἱ μάνες στό φῶς
καμαρώνοντας·
καὶ τά παιδιά
κρατώντας μύλους στά χέρια καὶ ζαχαρωτά
Μικρά χρωματιστά νησιά
προσπαθώντας χαρές αὐτοσχέδιες

Περνάει ὁ νυχτερινός ἀναβάτης
μέ τά φανάρια του σβηστά·
ῶσπου χάνονται πίσω του οἱ μορφές
μές στό σκοτάδι

Μιά ἄσπρη κορδέλα ἐπιμένει
γράφοντας κύκλους
καὶ σχήματα φωτὸς

Χάνοντας τά κλειδιά

Φεύγεις πάλι γιά τά λιμάνια σου
μέ ένθυμια εύκολα ἀπό μέρες λαμπρές

Κεῖνο τό γυμνό κορμί
νά βγαίνει πίσω ἀπό τά δέντρα
νά λυγάει σάν τόξο
νά χύνεται στή θάλασσα
χωρίς χαλινάρι
Νά σέ τυλίγουν γαλάζιες φόδρες νερό
νά πέφτει ἀρμύρα στά μάτια σου
και ἥλιοι πολλοί

Κρεμάει δ καιρός ἔνα γκρίζο
και σύ ἀσβεστώνεις τόν τόπο πού διάλεξες
οὐρλιάζοντας δίχως ν' ἀκούγεσαι

Φοβᾶσαι τό φόβο

"Ομως ἔρχονται ἀκόμη νύχτας γλυκιές
μέ λουλούδια βεγγαλιάδα
στά σκοῦρα λινά ^{τους} φορέματα
κουβαλώντας πυρά και βάλσαμο

Σέ βοηθεύν νά χαράξεις τό μνήμα σου
Ο ἀέρας στήνει τήν ἄρπα του
τή χορταρένια

Συλλαβίζοντας μέ τόν ἄνεμο

"Ολα μέ ταξιδεύουν

Δέν ψάχνω γιά λέξεις
Αύτό τό διάφανο τίποτα κοιτάζω
και τόν ἥλιο μές στά μαλλιά σου
Τ' ἄλλα πού ἥθελα νά σου γράψω
τά πήρε τό κύμα
σ' ἔνα σημείωμα λευκό
Τό τελευταῖο στά χέρια μου

Τόσο πολύ τοῦ βυθοῦ
χάνομαι κάθε πού βγαίνω φτέρα

Στέκομαι ἄδειος, σάν κάτι πού φύτρωσε
και μόνον ὁ ἄνεμος τό παρηγορεῖ

Τῶν ὄνείρων

Γυρνᾶς στό δωμάτιο σκοτεινή
Χωρίς περιγράμματα

Μιά χαραμάδα σέ τραβάει στό φῶς·
σέ κόβει στά δυό

Ἐρχομαι πίσω σου
Σ' ἀγγίζω
Γυρίζεις πάνινη κούκλα
μέ τά σωθικά σου χυμένα

Σακιά καί κουρέλια
μετάξια παλιά
καί νήματα κόκκινα

Ράβω τά πέπλα σου
σέ τυλίγω

Ανοίγει τό πάτωμα
καί βουλιάζεις στή λίμνη ἀργά
Βαθαίνεις ως τοῦ θυθοῦ τά φεγγάρια

Γελᾶς καί ξυπνῶ

Τό καλοκαίρι πέρασε

Ντύθηκες τόσους χωρισμούς
ώσπου ἀπόχτησες φλοιό·
κρύβεσαι

Ποιά θάλασσα σέ ταξιδεύει
ποιά σιωπή
Τίνος τραγουδᾶς ώσπου νυστάζεις

Κατεβαίνουν τούς τοίχους τά δνειρά σου
τυλίγονται γύρω μου
και μέ πνίγουν

Ψάχνοντας μιάν ἰδέα νά ντυθώ

Δέν ἔχω τίποτα νά σ' ἀφήσω
Μιά λάμψη μόνο
νά φτερουγίζει μές στίς παλάμες σου

Κοιμοῦνται στό χῶμα τά κόκκαλα
κλέβοντας τό φῶς πού σέ σμιλεύει τά καλοκαίρια

Μοῦ φτάνει
νά γυρίζω νά φιλῶ τό μικρό σου δαχτυλάκι
και να φεύγω
καθώς τραβιέται τό νερό
πάν' ἀπ' τό βράχο
κι ἔρχεται πάλι
κι ὅλο φοβᾶσαι τήν ἐπιστροφή

"Ἐχω μιά θάλασσα μέσα μου πού φοβάμαι
και λέξεις
Μελίσσι πού τραγουδάει και πού φοβάμαι
καθώς τό πελώριο λάμδα τῆς λησμονιᾶς
ἀνοίγει στόν οὐρανό ταξιδεύοντας

Τό πανηγύρι

Κάθε σου κίνηση
γέννα και θάνατος

Μέ τόν κυνηγό τόν ἄγνωστο πλάι σου

“Ωσπου κάποτε πέφτει τό σῶμα σου βαρύ
μ’ ὅλο τό φῶς πού ἀλεισε μέσα του

‘Η κοίτη σου με χορτάρια και πέτρες
και τῶν πνιγμένων τούς μύθους

Τόση στίξη
τόσα πυκνώματα φόβου
ξετυλίγονται ὅλα

Νοστεῖς
μ’ ἔνα χαμόγελο πένθους
ξέροντας τώρα πώς τό θάρρος
αἴναι τό πιό ἀσήμαντο προσόν τοῦ θηριοδαμαστῆ

‘Ο νάρκισσος*

Μέ τό δάχτυλό του
ἀγγίζει τό δάχτυλό του
στόν καθρέφτη

* *Νάρκισσοι εἶναι
χαρισματικά ύδροδια
πού πνίγονται στό βυθό τοῦ καθρέφτη*

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Στοιχεῖα ἐλαστικότητας

Πρός τά ποῦ δείχνουν οἱ δεῖχτες;

"Ολα στά ζάρια
καὶ σύ ἀπό κλαδί σέ κλαδί

Εὔκολη ἡ σάρκα
καὶ οἱ κυνηγοί μέ ροῦχα ζεστά
καὶ ντουφέκια γεμάτα

Σ' ἀκολουθοῦν σκέψεις πού σκότωσες

Χάνεσαι σέ φλέβες σκοτεινές
μέ τόν ὑδραυλικό
νά ρυθμίζει ἐπαναλήψεις
τύψεις καὶ συναλλαγές

"Ωσπου θύρμαζει ὁ λύκος μέσα σου
Οἱ κυνηγοί
ἴσως ἥταν ἡ λύση

Κατάδυση

Τό σπίτι·
οί πρώτες σου λέξεις

Δέν τό κατοικῶ πιά

Μέ κατοικοῦν γαλάζια νερά
πού μέ σκάβουν

Αρκεῖ ἔνας καθρέφτης
νά σέ γεράσει μέ μιᾶς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Λάμψη

Περνᾶς
καί ξυπνάει ἡ βαθειά μου πληγή·
ξεπηδοῦν μέταλλα ματωμένα

Μέ τυλίγεις στόν ίστό σου, νωχελικά
Μέ σαλιώνεις
Μέ νοσηλεύεις μέ τή φωνή σου χαμηλή

Τά λείψανα σπαρμένα
πάνω στά σκάμματα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Κάτω ἀπό τόν ἥλιο

Σέ σκιάζουν οἱ λέξεις
πού ώριμάζουν σύννεφα μέσα σου μαῦρα
Παντοῦ καὶ πουθενά
Σ' ἔξοντώνουν τά μυστικά
Σκάλες, καθρέφτες, βυθοί

"Ολα σέ διεκδικοῦν

Φυσάει ὁ ἀέρας
καὶ σέρνει παράξενα μύρα

'Ανοίγεις τίς πόρτες
καὶ γλιστροῦν οἱ αἰῶνες
μέσα ἀπό ἀλέες ἀρμονικές
καὶ τόν ἥλιο πού σχεδιάζει

Στάζει τό φῶς

Πλημμυρίζουν τ' ἀσήμακτα
κι ὅ,τι φύλαγα στίς ταύπες μου
χάνεται

Χωρίς τά κουπιά τῶν καιρῶν

Κρατᾶς μιά πέτρα
καί χαράζεις τήν ἄμμο
'Ονόματα ξεφτισμένα

Μετρᾶς

Θά τά κρατήσω ὅλα φωνάζεις
'Αρμύρα καί θαλασσόχορτο
καί πέτρες μεγάλες στό στῆθος μου

Νά ξέρεις
καβάλα στή μνήμη
βαραίνει τ' ἄλογο

"Υστερα δέν ἔχεις
παρά νά τό σκοτώσεις

Γιατί

Πόσο βελοῦδο χρειάστηκες
νά τυλίξεις τή θλίψη σου
Τόσα μαῦρα λουλούδια
πού φύτρωσαν μέσα σου

Ανοίγεις τά φτερά σου
νά μοιραστεῖς σέ τοῦτα τά χαλάσματα
Στούς δρόμους τούς ἄδειους
καί στά μάτια τοῦ ζητιάνου

Λάμπεις θαῦμα μικρό·
χῶμα καί δάκρυα

Ποῦ νά σκάψω τόν ἄνεμο νά σέ κρύψω;

Νά μάθεις στό φόβο, στόν πόνο
Νά μάθεις·
ὅπως ὁ μύλος μαζεύει σοφά
τό νερό καί τόν ἄνεμο

Νά γίνεις κορίτσι
νά βγεῖς

Στό βυθό

Τήν ξέρω τή μοίρα μου εἶπε
Σκεπάστηκε ως τό λαιμό

Δέν μπορῶ τά πόδια μου γυμνά·
μέ βασανίζουν ἀπό παιδί

Μπήκε γαλάζια ἡ θάλασσα, ἀθόρυβη

Λευκές φυσαλίδες ἡ ἀνάσα του
χάθηκε ἀνεβαίνοντας
Πάλευε ἔνα του ὄνειρο
ἀλλάζοντας χρώματα καὶ χρώματα
μές στό νερό

"Ωσπου γέμισε τό ουρανό μέ φύκια
καὶ νήματα κόρκινα

‘Η κοίτη

Ξυπνῶ
καὶ γεμίζει χώματα
τό δωμάτιο

Τό δωμάτιο

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

Tó χιόνι

Ξέρω τίνος εἶν' αὐτά
Σπαράγματα
καὶ τῶν καιρῶν ἄγνωστοι ἐπιβάτες
Μόλις ἔξεχουν
ἀπό τά σάβανα τά καθημερινά

Σκάβει ὁ ἄνεμος
καὶ ἀρθρώνονται ὅλα
Τά χταπόδια τῶν δρόμων
καὶ τό φεγγάρι τοῦ χειμώνα
Ξεμακραίνουν πίσω μου
μέ σημάδια

"Οπως καὶ νά γυρίσω τίς νύχτες
κρυώνω

Μέ τή γύρη στά μέλη

Σπάρθηκα μέσα σου
και δέ βλάστησες
Δέν λέω τίποτα γι' αυτό

Περνοῦν τά χρόνια
κι άπλώνεσαι λίμνη
Μέ σκάβεις
Χαράζεις ρωγμές·
πληγές σδηστές πάνω στά χείλη μου

Τό πῆρες τό στοίχημα

Μ' ἔμαθες καί φοβᾶμαι
Σάν τόν κλέφτη
πού θυμάται τή ζεστασιά τοῦ κορμιοῦ
πού κάποτε ἔκλεψε
κι ἀκόμη φοβᾶται

Μ' ἔνα καλάμι

Σέ μιά καρέκλα
γράφοντας σχήματα σκόνης στά μπράτσα της

Προσδοκώντας τό θαῦμα
συγγενεύουν τά μάτια τοῦ κόσμου
Γαλάζιες καί μαυρες λίμνες σιωπῆς

Βρέχει
ώσπου σκουριάζουν ὅλα μονομιᾶς

“Ἐνα χαμηλό φῶς βαθαίνει
γράφοντας τά μέλη σου στό δεντόνι

Λουφάζει ἡ νύχτα ἀδιάστατη

‘Ο ἄγγελος στις φυλλωσιές
χωρίς περιγράμματα

Το φεγγάρι ἄσπρο φτερό στόν ὕμιο του

Θάλασσα ἴδιωτική

Στά νερά καί στά φύλλα·
ώς τήν ἄκρη

Τό κατάρτι τῆς νιότης μας βούλιαξε

Τί ἔγιναν κεῖνα τά ὅνειρα
καί τά λάθαρα πού σηκώσαμε
Τά δάση πού κάηκαν
λιτανεύουν τίς στάχτες τους μέ τόν ἄνεμο

Πλαγιάζει τώρα ἥσυχα ἡ βροχή

Κι ὅμως περνάει ὁ κόσμος πάν' ἀπ' τή θάλασσα
Γέλια καί χρώματα
καί πανιά ύψωμένα

Ἄνατολικά πάλι
σέ μιά θάλασσα πού δέν ἀλλάζει
πού δέν ἐλπίζεις
κι ὅμως ἐπιμένεις

΄Αναπόφευκτα

΄Ο, τι θελήσεις

Τά στίλβοντα χρόνια
πάνω σέ ράγιες χρυσοῦ
Τόν αἰώνα πού φτάνει
μέ τίς φλέβες τοῦ κεραυνοῦ
στά μαῦρα γυαλιά του

Τόσες νύχτες:
τόση μέθη νά ύψωθοῦν δάση
ήλεκτροφόρα

Μαθημένος νά πατῶ στέ χερτάρι
θά ζητήσω ἔνα δρομάκι, ἀπλά νά γυρίζω
δίχως νά ἐνοχλῶ
΄Ενα τραπέσι χαπού στήν παραλία

Μέ τρεμάζουν ὅλα τοῦτα
κι ὕστερα δέν τά καταλαβαίνω
΄Άλλωστε ὅσοι δέν εἶναι μέ τίς μηχανές
δέν ἔχουν σίγουρα δίκιο

Τί θά κάνεις τώρα μέ τή σιωπή

Ξεγελιέσαι
καί μέ τά χρόνια
τό γκρίζο καταπίνει τό πράσινο·
ἀναπόφευκτα

·Ας θριαμβεύει τό κορμί σου ζεστό

Χάνεις τόν καιρό σου κλείνοντας πόρτες
καί φῶτα

·Η θάλασσα ἀκούγεται ως ἐδῶ

Δέξου ἐπιτέλους τό ἀπροσδόκητο
Δέν είναι δύσκολο νά χάσεις τό τρένο
ἀπό λεπτομέρειες

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Κάποτε θ' ἀκούσεις καλύτερα

Αἰῶνες τρόμου

’Από σχῆμα σέ σχῆμα
ἀπό χρῶμα σέ χρῶμα
ῶσπου χάνονται ὅλα

”Αγλωσσες ἐποχές

Τό δέντρο τοῦ παραδείσου
σκεπάζει τοῦτο τό χῶμα
μέ σιωπή καί κίτρινα φύλλα

’Εμεῖς ἀκόμη ἀντίγνωμοι

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Ο κηπουρός και ή μικρή μηλιά

Πώς νά ξεριζώσω τό δέντρο
πού θέριεψε μέσα μου

Ποιός θά σθήσει τούς ίσκιους;
Μαύρα πανιά
πού κυλοῦν ἀργά μέσα στίς φλέβες μου

Κι δλο γυρνᾶς
κι δλο μεθᾶς
κι δλοένα σωπαίνεις

Τό πρώτο ἀστέρι
ἀδειάζει δλη τή νύχτα
ἐπάνω μου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Τραγουδάει ὁ χρόνος στά μάρμαρα καὶ τά φθείρει

Μέ γύμνωσες
σάν τά σπίτια τά ἄδεια
μέ τά σημάδια στούς τοίχους
καὶ κεῖνον τόν ἵσκιο
πού πάει κι ἔρχεται στά δωμάτια

Γυρίζω πίσω στά χαλάσματα
μέ τοῦ κρασιοῦ τ' ἀντικλείδια
καὶ τήν τέχνη τοῦ διαρρήκτη
Ἄσήμαντος, μιλώντας γιά θώρακες
καὶ μηχανισμούς ἀντοχῆς

Πόσο εὔκολα περνάει τώρα ὁ θάνατος
Ἄπο τίς γρατζουνιές

Φανός θυέλλης

Γυμνή
μέ τά δειλινά φτερά σου
ώς τά σύννεφα
Μέ τό ἀπόσταγμα τοῦ κενοῦ
γύρω στά δόντια

Πλησιάζεις μέ κεῖνες
τίς ἀρχαῖες κινήσεις·
μέ τό σάλιο στά χείλη

Γονατίζεις
Σηκώνεις τή φλούδα τῆς θάλασσας
μετρᾶς

Πόσα ναυάγια;

Κλειδώνεις τήν ἐπιφάνεια
μέ τό γαλάζιο
καὶ πετᾶς τά κλειδιά

Σκάβει ἡ βροχή
μέ τό φανάρι τῆς τό νοτισμένο

Τό παιχνίδι τῶν μικρῶν κυνηγῶν

Θυμᾶμαι τό τραπέζι στήν πλατεία
κι ἐκείνους π' ἀνέβαιναν πάνω
Ταξιδεύει ἀκόμη ἡ φωνή τους

Ποιός θά σδήσει τούτη τή μνήμη;

Ποιός θά μιλήσει γιά κεῖνο τό αἷμα
Γιά τά σφαγεῖα πού στήνονταν μέ τό χάραμα
γιά τά παιδιά πού κουβαλοῦσαν παιδιά νά τά θάψουν

Οὗτ' ἔνας θαρραλέος Ἰούδας

"Ερχονται ἀκόμη αὐτοί
καὶ παίζουν κρυφτό μες στόν ὑπνο
Οὕριοι πάντα
με τά σκυλιά τους γαυγίζοντας

Σ' ἔπιασα Πέτρο, σ' ἔπιασα Γιάννη, σ' ἔπιασα Νίκη

‘Η ἄλλη φωτογραφία

Μεγαλώνουν ὅλα στή σιωπή
ὅπως τά πράγματα τοῦ βυθοῦ πλησιάζοντας

Ἐσύ καί γύρω κομμάτια

Σώματα καί πρόσωπα μισά
ὢμοι γυμνοί
χέρια πού δένονται γύρω σου,
χαμόγελα λίγο πρίν σθήσουν
Τί τ' ἀκολουθεῖ τά χαμόγελα;

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Τό φεγγάρι τοῦ χειμώνα

Βγαίνει τίς νύχτες
καί φέγγει
μ' ἔνα φανάρι νοτισμένο

Λιτανεύει
στίς παροικίες τῶν ξεχασμένων



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόντσας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσάς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά πάθη	9
Φάκελος ἀθωότητας	10
Τοῦ ἐρασιτέχνη ἴσορροπιστῆ	11
Τ' ἀγρίμι	12
Ο ἀνθρακωρύχος πού ἐπιμένει	13
Τελετή	14
Στά ὄνειρα μικραίνουν οἱ ἀποστάσεις	15
Τό δίλημμα ώς μάθημα ψυχιατρικῆς	16
Τό αἷμα τοῦ κόσμου	17
Ἡ ἔννοια τοῦ εἴδους	18
Τῶν κυπαρισσιῶν	19
Ἀνάμεσα σέ δύο καλοκαίρια	20
Μνήμης καὶ λήθης σημαντικά	21
Ἄνευ ὅρων	22
Μικρή ἀσήμαντη διαδρομή	23
Οἱ φίξεις βαθαίνουν ἄλλον	24
Μετασχηματισμοί	25
Ἡ νύχτα	26
Σχήματα πού παίρνει τό κορμί του	27
Ωστόσο ἡ ἄνοιξη ἐξακολουθεῖ	28
Ἐωθεν	29
Νυχτώνει	30
Χάνοντας τά κλειδιά	31
Συλλαβίζοντας με τόν ἄνεμο	32
Τῶν ὄνειρων	33
Τό καλοκαίρι πέρασε	34
Χάνοντας μιάν ἵδεα νά ντυθῶ	35
Τό πανηγύρι	36
Ο νάρκισσος	37
Στοιχεῖα ἐλαστικότητας	38
Κατάδυση	39
Λάμψη	40

Κάτω ἀπό τὸν ἥλιο	41
Χωρίς τὰ κουπιά τῶν καιρῶν	42
Γιατί	43
Στό βυθό	44
Ἡ κοίτη	45
Τό χιόνι	46
Μέ τή γύρη στά μέλη	47
Μ' ἔνα καλάμι	48
Θάλασσα ἴδιωτική	49
Ἀναπόφευκτα	50
Τί θά κάνεις τώρα μέ τή σιωπή	51
Κάποτε θ' ἀκούσεις καλύτερα	52
Ο κηπουρός καὶ ἡ μικρή μηλιά	53
Τραγουδάει δὲ χρόνος στά μάρμαρα καὶ τά φθειρει	54
Φανός θυέλλης	55
Τό παιχνίδι τῶν μικρῶν κυνηγῶν	56
Ἡ ἄλλη φωτογραφία	57
Τό φεγγάρι τοῦ χειμώνα	58

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

‘Η ποιητική συλλογή
του Πάνου Κυπαρίσση
«‘Η Ἀλλη Φωτογραφία»
στοιχειοθετήθηκε ἀπό τὸν Ντίμη Καρρᾶ
τυπώθηκε ἀπό τὸν Π. Χριστοδούλου
σὲ χαρτὶ Chamois 100 γρ. καὶ βιβλιοδετήθηκε
ἀπό τὸν Ν. Λινάρδο, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1990
γιά λογαριασμὸ τῶν ἐκδόσεων
ΡΟΠΤΡΟΝ

Ἐπιμέλεια ἐκδοσῆς - Τυπογραφικές διορθώσεις
Ἡλίας Καφάογλου

Καλλιτεχνική Ἐπιμέλεια
Νίκος Ἀμπλιανίτης

