

ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

(Άγια Παρασκευή)

Ιωαννίνων

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΘΙΜΑ
του χωριού και της Επαρχίας



ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ»

ΑΘΗΝΑ 1985

ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

(Αγία Παρασκευή)

Ιωαννίνων

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΘΙΜΑ
του χωριού και της Επαρχίας



ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ»

ΑΘΗΝΑ 1985



ΚΕΙΜΕΝΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ –

ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΩΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: Αφοί ΚΑΙΤΑΤΖΗ, ΚΑΛΛΕΡΓΗ 23 Τηλ..
5248.197 – 5224.333

Дүнгөсің Кеңтүркің Віржинійкің Көнітбас
— АІЗАМІНДА
— АІЗАМІНДА
— АІЗАМІНДА
— АІЗАМІНДА
— АІЗАМІНДА

Арт ес нұралады жетаттайды жағынан аударылған
бейнес — 2015-2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ	7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	9
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ	11
ΕΘΙΜΑ	20
Η Πρωτοχρονιά	20
5 Γενάρη μέρα του Σταυρού	24
Τα Φώτα	25
Απόκριες	26
25 Μαρτίου	27
Σάββατο του Λαζάρου	29
Το Πάσχα	32
Τα Ρουσάλια	37
Η Πιρπιρούνα	38
Αϊριγογιάννης	41
26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής	44
Τα Χριστούγεννα	47
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ	51
Διάφορα	51
Χορευτικά	82
Επιτραπέζιο	106
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ	145
(Τα παιδιά χρόνια από τη γέννησή τους ως το θάνατο)	
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	149
Τα Σκλαβάκια	149
Η Καμπάνα	150
Η Γουρούνα	151
Τα Κιόσια	152
Ψηλή Γκαμήλα	153
Χαμηλή Γκαμήλα	154
Η Μηλιά	155
Τα Πεντάκια	155
Ο Φούτσιος	156
ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ	161
Τραγούδια του Γάμου	168
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ	196
Μοιρολόγια	199
ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΞΙΖΕΤΑΙ	202

Đến

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το εγχειρίδιο τούτο που κρατάμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, είναι ένα λαογραφικό ντοκουμέντο, που αποτελεί τιμή για το χωριό μας, το Κεράσοβο της Κόνιτσας και μεγάλο έπαινο, γι' αυτούς που προσπάθησαν για την έκδοσή του και την προσφορά του στην Αδελφότητα.

Δεν θα σταθούμε στο αν είναι άρτιο, ή αν έχει ελλείψεις και παραλείψεις. Θα σταθούμε στο ότι μέσα σ' αυτό το βιβλίο περιέχονται σπάνια τραγούδια του χωριού μας, που χάρη στους ανθρώπους που τα συγκέντρωσαν και μας τα παρουσιάζουν θα ζήσει η λαογραφική μας παράδοση.

Είναι μια χειρονομία άξια συγχαρητηρίων, γιατί είναι μια προσφορά στους νέους Κερασοβίτες, που αξίζει να μάθουν τη Ζωή των προγόνων τους, βγαλμένη μέσα απ' τα τραγούδια μας.

Μέσα απ' αυτά τα τραγούδια, διαφαίνεται η ψυχή του χωριού μας. Πόθοι, λύπες, χαρές, αγάπες, πόλεμοι κι όλα τα στάδια της Ζωής των πατεράδων μας.

Διαβάζοντάς τα κανείς, θαυμάζει, χαίρεται, τη λαϊκή Κερασοβίτικη ποίηση και νιώθει περήφανος για τον τόπο του.

Τώρα πούγινε το πρώτο βήμα, θάταν ευχής έργο, να ανδιαφερθούν κι άλλοι άνθρωποι, πιο αρμόδιοι, ώστε να συλλεγεί κι άλλο λαογραφικό υλικό, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που με τόση αγάπη άρχισαν οι εκδότες του και που τους αξίζει κάθε έπαινος. Ζωντανεύοντας το παρελθόν, βάζουμε ένα μεγάλο λιθάρι στο ικτίσιμο του μέλλοντος του χωριού μας. Ευχή μας να βρεθούν μιμητές για το καλό του ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

Εγκόντια Αύριο να την προσφέρουμε στην απόλυτη ποιότητα της για την παραγωγή της.

Κεντρική γενέσης των ομάδων που πλούτισαν την απόσταση από την πόλη με την παραπλήσια πόλη της Αθηναϊκής περιοχής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το χωριό μας, το Κεράσοβο, ένα από τα μεγαλύτερα τα παλιά χρόνια και το μεγαλύτερο σήμερα χωριό της επαρχίας της Κόνιτσας, καθώς βρίσκεται στη ρίζα του Σμόλικα μέσα στη χαράδρια του Βουρκοπόταμου. Ζούσε τη δική του αυτόνομη ζωή. Επειδή περιβάλλονταν από τους φηλούς όγκους των βουνών η επικοινωνία με τα γειτονικά χωριά ήταν δύσκολη. Μάλιστα με τις συγκοινωνιακές συνθήκες της παλιάς εποχής, χωριά που πολλά απ' αυτά ήταν βλαχόφωνα ανάπτυσαν σχέσεις μόνο μεταξύ τους.

Έτσι το Κεράσοβο κλεισμένο στον εαυτό του και στη δική του επάρκεια την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτιστική, ανάπτυξε και τα έθιμά του και τα τραγούδια του που όσο κι αν έχουν και στοιχεία του ευρύτερου χώρου πάντα εκφράζουν το δικό του το Κερασοβίτικο πνεύμα.

Όμως, τα τραγούδια και τα έθιμα του χωριού μας που μιλούν στην ψυχή μας και στην ψυχή των γεροντότερων, παύουν σιγά - σιγά να συγκινούν τη νεολαία μας που ζει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και που δεν τα ξέρει εξ άλλου γιατί δεν φροντίσαμε να της τα μεταδώσουμε εμείς.

Τι θα γίνει λοιπόν; Ένας πολιτισμός που χτίστηκε πέτρα στην πέτρα από τους παπούδες μας και τους προσπαπούδες θα χαθεί; Θα τον αφήσουμε να σθήσει; Γιατί οι γερόντοι, οι τελευταίοι θεματοφύλακες των παραδόσεων αυτών, σιγά - σιγά φεύγουν ένας - ένας.

Η σκέψη να γραφεί το παρόν βιβλίο βγήκε απ' την αγάπη και μόνο για το χωριό μας. Όλα αυτά τα έθιμα και τα τραγούδια κάποιος έπρεπε να τα κρατήσει καταγράφοντάς τα σε ένα βιβλίο να υπάρχουν και να θυμούνται οι νεώτεροι πως ζούσανε οι πρόγονοί τους.

Ο κλήρος έπιεσε σε μένα παρόλο ότι οι γραμματικές μου γνώσεις δεν μου το επιτρέπανε. Αλλά έπρεπε να γίνει. Πώς; Κάποιος έπρεπε να με βοηθήσει. Και δεν δυσκολεύτικα να βρω τον άνθρωπο που ο πόνος για το χωριό και ο Ζήλος ήταν εφάμιλλος με το δικό μου. Η Μαριάνθη Κώστα Βάιλα, πρόθυμη, από γρηγά σε γρηγά, από γέρο σε γέρο περιμάζεψε όλα τα τραγούδια που αύριο ίσως να μην υπήρχαν ούτε σιν αινάμνηση.

Περιορίστηκα όπως θα δείτε στην περιγραφή των εθίμων και των τραγουδιών και δεν ανέφερα καθόλου την ιστορία του χωριού μας. Και όταν λέω ιστορία εννοώ από ιδρύσεως μέχρι το 1912. Αυτό το βαρύ φορτίο το αφήνω σε ανθρώπους που οι ικανοτητές τους το επιτρέπουν να το σηκώσουν ώστε να υπάρχει και αυτό το βιβλίο το ιστορικό στη βιβλιοθήκη της Αδελφότητας της Κοινότητας αλλά και σε όλα τα Κερασοβίτικα σπίτια.

Η χαρά μας θα είναι μεγάλη αν βρεθεί ο ανθρωπος που θα ανασκαλίσει όλα τα αρχεία της Κέρκυρας, των Ιωαννίνων και πολλών μοναστηριών να μαζέψει όλο το υλικό που υπάρχει και να μας το δώσει να γνωρίσουμε τη βαθειά ρίζα μας από τότε που χρονολογείται.

Αυτό σας το ανέφερα για να δικαιολογήσω την ικανότητά μου που δεν φτάνει τόσο ψηλά ώστε το παρόν βιβλίο να φέρει στο φως και ιστορικές βιογραφίες του χωριού μας.

Αυτό ας θεωρηθεί πρόκληση στους ανθρώπους που
έχουν τις δυνάμεις του πνεύματος και ας κάνουν κάτι για
το καλό του χωριού μας. Εγώ αυτό μπορούσα να κάνω
και αυτό έκανα.

Και τον πνευματικό μας κόπο που κάναμε για την ολοκλήρωση του έργου με τη βοήθεια και της Μαριάνθης ΚΒάτη τον χαρίζουμε στην Αδελφότητα, που τώρα τελευταία με τα μεγάλα της έργα, είναι ικανή να μεγαλουργήσει σε όλους τους τομείς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ



Το 1953 του άλλαξαν το ιστορικό όνομα και το ανόμασαν «Αγία Παρασκευή». Έτσι στα χαρτιά όλων των δημόσιων υπηρεσιών είναι περασμένο σαν «Αγία Παρασκευή». Όμως η αυθαίρετη αυτή μετονομασία αποδοκιμάστηκε έμπρακτα από το σύνολο των χωριανών μας και των κατοίκων της επαρχίας μας, γιατί στη συγεύδηση όλου του κόσμου και στηγι καθημερινή προφορική κουβέντα του το χωριό μας είναι και παραμένει το «Κεράσοβο». Το ιστορικό και ξακουστό Κεράσοβο με τους αγώνες του εγάντια στους Τούρκους μέχρι τὸ 1912, με τη μεγάλη του προσφορά στον Πόλεμο του 1940 για την οποία το Γεν. Επιτελείο Στρατού απέγειμε στο Κεράσοβο την τιμόνιο διπλωμα ανδρείας.

Πώς να ξεγραφτούν οι τιμητικοί αυτοί τίτλοι που ανήκουν στο Κεράσοβο; στο χωριό μας; στο χωριό των προγόνων μας;

Το Κοινοτικό μας Συμβούλιο, η Αδελφότητά μας της Αθήνας, οι Κερασοβίτες, όλοι γενικά, συντονίζουν τώρα τις ενέργειές τους και ελπίζουμε γρήγορα το χωριό μας να πάρει πάλι και επίσημα και τυπικά το όνομά του, Κεράσοβο

Γι' αυτό κι εμείς στο βιβλίο μας ετούτο μόνο για Κεράσοβο θα μιλάμε.

Το Κεράσοβο είναι χωριό της επαρχίας Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων. Απέχει από τα Γιάννεια 95 χιλιόμετρα και από την Κόνιτσα 28 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στους πρόποδες του Σμόλικα και σε υψόμετρο 1.050 μ. Έχει μεγάλες εκτάσεις δασικές και βοσκήσιμες 63.760 στρέμματα. Μόνιμους κατοίκους σήμερα 630 πε-

ρίπου. Γραμμένοι στα εκλογικά διδύλια της Κοινότητας σήμερα 1.234 άτομα.

Σήμερα το Κεράσοβο είναι το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Κόνιτσας.

Η ιστορία του χωριού μας βυθίζεται πολλούς αιώνες πίσω από τη σημερινή μας χρονολογία.

Όμως γι' αυτό δὲν έχουμε στοιχεία.

Μια αιμοδρή ιδέα για τη ζωή και για τους αγώνες των προγόνων μας στους Περασμένους αιώνες μπορούμε να δηγάλουμε μόνο από τα τραγούδια μας, γιατί σ' αυτά είναι αποτυπωμένα και οι πόθοι τους και τα κατορθώματά τους.

Είμαστε περήφανοι για τους ηρωϊκούς αγώνες των Κερασούτων το 1912 ενάντια στους Τούρκους και για το κάψιμο του χωριού απ' αυτούς, και για την αντίσταση στο Μπέη επί πολλά χρόνια.

Επίσης και για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ενάντια στον εισβολέα Ιταλογερμανικό φασισμό το 1940.

Το Κεράσοβο το διακρίνει η μεγάλη θλάστηση των οπωροφόρων δέντρων μέσα στο χωριό, διπλές και τα κρύα νερά που έρχονται παγωμένα απ' τις τηγγές του Σμόλικα.

Αγαπολικά το Κεράσοβο συγορεύει με τα γνωστά σ' όλη την Ελλάδα χωριά Σαμαρίνα και Φούρκα που βρίσκονται πίσω απ' τα υψώματα Ρωμέ ή Γκρέκο και Βέργου - Κάστρο.

Και με τα δυό χωριά συνδέεται με αμαξωτό δρόμο. Βορεινά συγορεύει με τα άλλα επίσης γνωστά χωριά Δροσοπηγή. (Κάντσικο), Καστάνιανη και Λαγγάδα (Μπλίστιανη) που είναι πίσω απ' τα υψώματα Ταμπούρι και Γύφτισσα.

Δυτικά με την Πουργιά (Σταρίτσανη) και Μόλιστα. Και Νοτίως με τα χωριά Πάδες - Διόστρατο - Παλιοσέλι που είναι πίσω απ' το Σμόλικα.

Και εδώ ας κάνουμε μια περιγραφή του Σμόλικα με τη Δρακολίμνη του.

Ο Σμόλικας έχει υψόμετρο 2.636 μ.

Ο μύθος για τη Δρακολίμνη λέει πως ο δράκος της δι-

κιάς μας λίμνης μάλωνε με τον δράκο της λίμνης που βρίσκεται στα απέγαντι υψώματα της Γκαμήλας και πετούσαν πέτρες ο ένας στον άλλο.

Γι' αυτό και στη λίμνη του Σμόλικα που τα πετρώματα είναι μαύρα, υπάρχουν γύρω της άσπρες πέτρες σκόρπιες, που λέγε πως τις πέταγε ο απέγαντι δράκος. Και στη λίμνη της Γκαμήλας που τα πετρώματά της είναι άσπρα υπάρχουν σκόρπιες πέτρες μαύρες, που τις πέταγε ο δικός μας δράκος του Σμόλικα.

Λέει επίσης ένας άλλος μύθος ότι η λίμνη του Σμόλικα είχε σπάσει και θα έπνιγε το Κεράσοβο, αλλά οι Βλάχοι που βοσκούσαν τα πρόβατά τους το αυτιλήφθηκαν και δουλωσαν το άγοιγμα



Η δρακολίμνη με φόντο την κορυφή του Σμόλικα

με τα μαλλιά των προβάτων τους (τα πουκάρια) και έτσι γλύτωσε το χωριό.

Ο Σμόλικας επίσης έχει πολλές άλλες ομορφιές.

Με τα μεγάλα οροπέδιά του τα καταπράσινα το καλοκαίρι, με τα χρύα νερά, τα παγύψηλα ρομπόλια* και έλατα και τις

(*) Είδος πεύκου

οξιές στα χαμηλά, συνθέτει ένα μαγευτικό τοπίο.

Οι πιεγάλες χαράδρες του φιλοξενούν όλα τα άγρια ζώα: Αρκούδες, λύκους, ζαρνάδια, αγριόγιδα και πολλά άγρια πτηνά, μέχρι αετούς.

Έχει πολλές κτηνοτροφικές εκτάσεις που το καλοκαίρι γεμίζουν πρόβατα, γιδια και αγελάδια.

Το Κεράσοβο είναι όπως είπαμε ένα χωριό μεγάλο, ζωντανό και άραστήριο. Με πολλές υπηρεσίες οι οποίες είναι:

Αστυνομικός Σταθμός, Αγροτικό Ιατρείο, Ταχυδρομείο, ΟΤΕ και Ταπητουργείο.

Έχει Δημοτικό Σχολείο με 25—30 μαθητές περίπου.

Έχει και Συνεταιρισμό Κοινής Χορτονομής, όπως λέγεται. Σκοπός του Συνεταιρισμού αυτού είναι να διαχειρίζεται τα κτήματα του χωριού, δηλαδή να νοικιάζει τα κτήματα σε κτηνοτρόφους το καλοκαίρι και τα έσοδα να τα διαθέτει για κοινοφελή έργα στο χωριό.

Υπάρχουν επίσης και δύο Σύλλογοι. Ένας στην Αθήνα και ένας στην Αμερική με τίτλο: «Αδελφότης Αγίας Παρασκευής το Κεράσοβο».

Και οι δύο αυτοί Σύλλογοι έχουν τον ίδιο σκοπό.

Δηλαδή την αυσφίξη και συσπείρωση των Κερασοβιτών για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων του χωριού. Αλληλέγγυοι με τον Συνεταιρισμό που εδρεύει στο χωριό, εκτελούν πολλά έργα στο Κεράσοβο.

Υπάρχει και ένας Σύλλογος νέων στο Κεράσοβο με έδρα την Αθήνα. Τίτλος του Συλλόγου είναι (Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέων «Ο Σμόλικας»).

Σκοπός του Συλλόγου αυτού είναι η πολιτιστική επιμορφωτική άνοδος των νέων του χωριού. Του έχει παραχωρηθεί απ' τη Σχολική Εφορία μια αίθουσα του τεράστιου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου στο χωριό και δημιουργήσε Πγευματικό Κέντρο για την ψυχαγωγία των νέων που βρίσκονται εκεί.

Θα σταθούμε λίγο στις δραστηριότητες των Αδελφοτήτων Αθηγών — Αμερικής.

Η Αδελφότητα Αθηγών ιδρύθηκε το 1959 στην Αθήνα. Σκοπός της Αδελφότητας η συσπείρωση των εν Αθήναις Κερασοβιτών, η αλληλεγγύη και αλληλοδοήθεια μεταξύ τους ως και η βοήθεια δειγοπαθούντων απόρων Κερασοβιτών που ζουν στο χωριό. Πράγματι, με την αγάπη τους οι Κερασοβίτες για το χωριό και για τον τόπο τους αναπτύχθηκαν σε όλους τους τομείς ώστε σήμερα να βρίσκεται σε ζηλευτή θέση ο Σύλλογος με τα έργα που έγιναν. Και αναφέρω πιο κάτω τα έργα, όχι μόνο να τα γνωρίζετε εσείς, αλλά για να μάθουν και όλες οι κρατικές αρχές ότι η Αδελφότητα αγωνίζεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάπτυξη του χωριού μας και γενικότερα της ορεινής περιοχής Κόγιτσας και ότι σε κοινωνικούς τομείς πρώτη δίνει το παρόν όπως θα δείτε παρακάτω. Και απαιτεί η Αδελφότητά μας απ' το κράτος να δώσει την δέουσα προσοχή και τη βοήθεια όταν τη χρειαστεί για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών της στόχων.

Δεγ θα αγαφερθώ στην βοήθεια των δειγοπαθούντων συγχωριανών μας εκ μέρους της Αδελφότητας διότι αυτό είναι Πρώτο μέλημα του καταστατικού. Επομένως απαράβατο. Θα αναφέρω τα αξιόλογα έργα που είναι δεξιά επαίγουν και βράβευσης. Και παίρνω το πρώτο έργο της Αδελφότητας το μεγάλο κτίριο που φιγουράρει στο κέντρο του χωριού σαν κόσμημα, με το ξενοδοχείο στον δεύτερο όροφο έτοιμο να προσφέρει την ξεκουραση στους αγθρώπους που θέλουν να περάσουν λίγες μέρες αξέχαστες στο Κεράσοβο. Εγκεκριμένα δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα με το μπάνιο τους το καθένα υπερπολυτελούς κατασκευής με το θερμοσίφωνα και θερμοσυσωρευτή για τη θέρμανση το χειμώνα, υπόσχονται την πλήρη και άνετη διαμονή. Στον πρώτο όροφο, δυό μεγάλα καταστήματα με τέλεια αρχιτεκτονική πατασκευή συμπληρώνουν τη βάση του ξενοδοχείου, και το υσόγειο με τα γραφεία, καταστήματα και αποθήκες ολοκληρώνει το όλο κτίριο που η κατασκευή του φτάνει τα είκοσι εκατομμύρια κόστος.

Αυτό και μόνο το κτίριο για την Αδελφότητα ήταν ένας άθλος. Ήταν ένα κτίριο που με τις οικονομικές μας δυνάμεις

ήτανδύσκολο να τελειώσει σε χρόνο μηδὲν έων μας βοηθούσαν.
Το Υπουργ. Γεωργίας με πέντε εκατομμύρια. δάνειο, ο Συνεταιρισμός
Κοινής Χορτονομής του χωριού και η Αδελφότητα Αμερικής που
και αυτοί με τις στερήσεις τους συγέβαλαν στην ανέγερση του
κτιρίου. Και ο σκοπός πέτυχε. Οι στόχοι της Αδελφότητας
τας παράλληλα με το κτίριο ήταν πολλοί. Ήδρυσε τράπεζα αίμα-
τος και πρωτοστάτησε σε ένα κοινωνικό έργο. Το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας για το έργο αυτό μας δράθευσε για την
ιδέα και την αθρόα προσέλευση των Κερασοβιτών στις μαζικές
αιμοδοσίες. Στην τράπεζα αίματος που φέργει τον κωδικό αριθ-
μό 20 συμμετέχουν και δυό παραρτήματα Κερασοβιτών για τον
ιδιο σκοπό. Είναι, ένα στο Κιάτο και ένα στα Γιάννενα. Δεν χρειά-
ζεται να πω για την ανακούφιση ορισμένων Κερασοβιτών και ξένων
που χρειάστηκαν λίγο αίμα για να γίνουν καλά. Αυτό είναι.. ευ-
κολονόητο και δεν χρειάζεται εξήγηση. Η Αδελφότητα προ-
χώρησε και περαπέρα. Εκδίδει περιοδικό για ενημέρωση των
απανταχού Κερασοβιτών και φίλων του χωριού μας και γενικά
της ορεινής μας περιοχής και συμβάλει ενεργά στο οικοδόμημα
της ανάπτυξης της Ελληνικής Επαρχίας.

Είναι ένα φύλλο που ήταν Κερασοβίτες και οι φίλοι του χωριού
μας το περιβάλλουν με αγάπη και το αγέδαιομά του σε κυκλοφο-
ρία είναι αλματώδες. Και τούτο οφείλεται στη σωστή θέση που
στένει το περιοδικό και στο γέλιο σμα του αενού στην πληροφόρη-
ση που υπήρχε έως τώρα στην περιοχή μας. (Και η Αδελφό-
τητα προχώρησε και περαπέρα στους πολιτιστικούς και διαφημι-
στικούς στόχους, κυκλοφόρησε στυλό με σλόγκαν: «Αδελφότητα
Αγίας Παρασκευής. Το παρόν γράφει το μέλλον» όπως και ανα-
πτήρες με: «Έχει τη φλόγα της αγάπης»). Βραβεύει τα Κερασο-
βιτόπουλα που μπαίνουν σε Παγεπιστήμια και ανώτερες Σχολές.
Κάνει εκδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και στο χωριό.

Με τις 10 παραδοσιακές στολές, ανδρικές, που απέκτησε η
Αδελφότητα (γυναικείες υπήρχαν), δημιουργεί εκδηλώσεις το
Πάσχα και το Πανηγύρι στο χωριό με σκοπό την αναβίωση πα-
λαιών εθίμων και η επιτυχία τους είναι μεγάλη.

Και οι στόχοι της Αδελφότητας πολλοί και ποικίλοι. Όλοι

αποθλέπουν στο ανέβασμα του Συλλόγου και ανάπτυξης του χωριού μας.

Τώρα για τι παράγει το Κεράσοβο δεν είπωμε τίποτε. Αλλά δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Διότι παραγωγή σε κάτι που να κάνει και εξαγωγή, δεν έχει.

Έχει ξυλεία αλλά τώρα σταμάτησε την υλοτόμηση. Τα υπόλοιπα προϊόντα είναι προς συντήρηση των κατοίκων.

Έχει όμως πολύ εργατοεχνικό δυναμικό.



Ο ήρωο του χωριού μας σε μνήμη των πεσόντων Κερασοβιτών σε όλους τους αγώνες για τη λευτεριά

Σε όλη την Ελλάδα είναι σκόρπιοι οι Κερασοβίτες και είναι οι καλύτεροι πετράδες και χτιστάδες. Οι πιο πολλοί βρίσκονται στην Αθήνα.

Από παλιά οι Κερασοβίτες γίτανε ταξιδευόμενοι τόσο στου εσωτερικό όσο και στου εξωτερικό χώρο.

Εδώ στην Ελλάδα φεύγανε απ' το χωριό παρέες - παρέες,

μπουλούκια δηλαδή και φτάνανε με τα ζώα τους μέχρι Λαμία, Αγρίνιο, Ναύπακτο κλπ.

Φεύγανε τον Οκτώβριο και γυρίζανε τον Ιούλιο. Μένανε ίσα - ίσα για θερίσουν τα χωράφια που είχανε σπείρει οι γυναίκες να τα αλωγίσουν, για αμπαριάσουν για το χειμώνα και πάλι φεύγανε.

Στα ίλια χωριά όπως η Πυρσόγιανη, οι μαστόροι φεύγανε την άγοιξη και γυρίζανε το φθιγόπωρο.

Άλλοι κάτοικοι του χωριού πάλι μεταναστεύανε στην Αμερική, Περσία, Ρουμανία που τη λέγανε Βλαχιά και νεώτερα στη Γερμανία — Αυστραλία κλπ.

Έτσι άγονο που ήταν το χωριό δεν μπορούσε να κρατήσει τους άντρες να ζήσουν μαζί με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους και να μοιράζονται χαρές και λύπες, γι' αυτό πηγαδίανε μακριά ταξίδια. Μακριά από την οικογενειακή θαλπαρή. Μακριά από μάνα, πατέρα, γυναίκα και παιδιά.

Γι' αυτό και τα τραγούδια που ακροαθούν τα πιο πολλά αναφέρονται στη «ρημάδα» την ξενητειά.

Και τώρα ακόμα που ζεύγει μακριά από το χωριό μας, Αθήνα, Ηελοπόνυγησο, Γιάννενα και αλλού τα τραγούδια αυτά τα τραγουδάμε γιατί τα αισθανόμαστε και γιατί τα αγαπάμε.

Είναι τραγούδια των παπούδων και των πατεράδων μας και δικά μας και θα τα αφήσουμε και στα παιδιά μας, τραγουδώντας τα για θυμούνται τις ρίζες τους, την καταγωγή τους.

Οι Κερσοβίτες όπως και δλοι οι Ηπειρώτες πέργανε τον πόγο τους και τον κάνανε τραγούδι. Τον πόγο του χωρισμού, της ξενητειάς, του θανάτου.

Λίγες χαρές είχανε, λίγες απολαύσεις, λίγες καλές στιγμές. Γιαυτό και τραγούδια χαράς λίγα υπάρχουν.

Τί χαρά μπορούσε γάχει ένας ταξιδευόμενος χρόνια ολόκληρα μακριά από την πατρίδα του;

Μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα; Καμά. Τί μπορούσε να κάνει ένας Ηπειρώτης στην Αμερική όταν μάθαινε ότι η μάνα του πέθανε; Σαράντα μέρες θάκανε για φτάσει στο χωριό

του, δεν θα προλάβαινε τίποτα πιά. Γι' αυτό έστελνε τον πόνο του σε ένα φάκελλο και η Λαϊκή Μουσα του έκανε τραγούδι.

Θα διαβάσετε τραγούδια που αναφέρονται σε κάθε περίπτωση και το κάθε τραγούδι θα διηγείται την ιστορία του. Μέσα σ' αυτούς τους λίγους στίχους κρύβεται ένας πόνος, ένα παράπονο



Ε Θ Ι Μ Α

Εδώ τώρα θα σας δώσουμε τα κύρια έθιμα του Κεράσοβου και ύστερα τα τραγούδια. Και ας αρχίσουμε την αλυσίδα των εθίμων που είγαι κάθε εποχής και κάθε εκδήλωσης. Και για να υπάρχει κάποια σειρά αρχίζουμε απ' την πρώτη του χρόνου.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Γιορτάζεται και στο Κεράσοβο όπως σ' όλη την Ελλάδα. Άλλα ειμείς είχαμε και κάτι πρόσθετα έθιμα την πρώτη γιορτή του χρόνου.

Βέβαια η πρώτη ημέρα του χρόνου αναγγέλονται με τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς απ' τους μικρούς τραγουδιστές, που η μισή τους ήταν ένα ιαυγό ή λίγα ζαχαρωτά, λίγα μπιρμπίλια. Εποι τα λέγαμε τότε τα κουφέτα.

Οι γυναίκες την ημέρα αυτή είχανε να ετοιμάσουν εκτός από τα κύρια φαγητά και την Βασιλόπιττα. Αυτή γινόταν με φύλλα που τα ανοίγανε μόνες τους οι γυναίκες και μέσα βάζανε 6 και 7 σημάδια. Τον σταυρό στη μέση της πίττας που συμβόλιζε το Χριστό μέσα στο σπίτι.

Ακολουθούσαντε τα υπόλοιπα σημάδια γύρω - γύρω και κάτω από ένα φύλλο.

Αυτά είτανε: Η δραχιμή, το κλύμα, το στάχυ, η στρούγγα, ο τσάρκος, η φούρκα — 'Όλα αυτά θα τυχαίνανε σε κάθε άτομο του σπιτιού και από ένα ώστε η χρονιά νάγαι συγδεδεμένη με το άτομο, ανάλογα με τι σημάδι τούτυχε.

Παράδειγμα, αυτός που θάβρισκε τη σακκούλα (δραχμή) πόσο τυχερός ήταν. Θα πάει η χρονιά καλά άραγε;

Τώρα τη Βασιλόπιττα την έκοβε πάντα ο μεγαλύτερος άντρας του σπιτιού, δηλαδή ο Αφέντης.

Πρώτα έκανε στρογγυλό κομμάτι στη μέση που ήταν ο σταυρός του οποίο μετά το φαγητό του βάζανε μαζί με τη δραχμή στο εικόνισμα του σπιτιού. Μετά έκοβε την πίττα σε τέσσερα κομμάτια δύσα ήταν τα άτομα του σπιτιού.

Τ' αυτέρα έφαχνε να βρει κάθε άτομο το σύμβολό που θα έδεινε η τύχη του για ένα χρόνο. Ακολουθούσε αγωνία για την αγεύρεση των αντικειμένων. Για φανταστείτε για πέσει η δραχμή σε ένα νήπιο; 'Η η φούρνα σε έναν γέρο 90 χρονών και για του λέγε «φέτος εσύ θα φέρνεις τα ξύλα για το χειμώνα». Βεβαίως είχε και πολλή πρόληψη εδώ.

Εάν τα οικονομικά του σπιτιού δεν πηγαίναχε καλά, λέγανε άτυχος ο Φάνης που βρήκε τη δραχμή.

Μέ βάση τη βοήθεια του Θεού και της τύχης ζούσε ο κόσμος τότε, τα χρόνια αυτά τα δύστυχα.

Το τραπέζι άμως τις γηρέρες εκείνες ήταν πλούσιο σε φαγητά και ένα σωρό λυχουδιές.

Το τζάκι έκαιγε όλη τη γύχτα από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έως την άλλη μέρα, δηλαδή έως στις δύο του Γενάρη. Έτσι το ξετάζει τότε και τώρα ακόμα αυτό επικρατεί.

Μετά το δραδυνό φαγητό ακολουθούσε πάλι ένα έθιμο με τα σπυράσταρα, τα σπυριά από το σιτάρι.

Καθαρίζανε ένα μέρος του τζακιού, το σκουπίζανε καλά και εκεί επάνω βάζανε ένα σπυρί στάρι για κάθε μέλος της οικογένειας.

Και τώρα θα δούγε τι θα κάνει κάθε άτομο το νέο χρόνο.

Ανάλογα με το πού θα πάει, προς ποιά κατεύθυνση και πόσο μακριά, το σπυρί το στάρι όταν ζεσταθεί.

Αυτά όλα θα τα βλέπανε με την αντίδραση του σπυρόσταρου.

Και αρχίζανε από τον αφέντη του σπιτιού.

Βάζει ένα σπυρί στην εστία που έκαιγε και περιμένανε.

Το στάρι: ζεσταιγότανε, φούσκωνε και μετά πεταζότανε μακριά και δεξιά. Τότε λέγανε θα κάνει μακρινό ταξίδι και προς τα δεξιά του χωριού. Εάν το σπυρί έκανε μια μικρή συσφούλα και καθότανε στη θέση του λέγανε ότι αυτός δεν θα πάει πουθενά φέτος θα μείνει στο σπίτι.



Ένα όμορφο δείγμα της τέχνης των πετράδων του Κερασόβου. Το καμπαναριό στην κεντρική Εκκλησία

Αυτά λεγόντουσαν για τους άντρες.

Λγ :των κοπέλλας ανύπαντρη και το στάρι πετάγονταν δεξιά γι αριστερά γι όπου αλλού, λέγανε ότι αυτή έβαλε στο μυαλό της κάποιο παλληγκάρι που μένει προς αυτή την κατεύθυνση του

χωριού. Εάν έμειγε στον τόπο του οσπόρος; Λέγανε «κάτσε στ' αυγά σου φέτος δεν πας πουθενά ούτε και πρόκειται να παντρευτείς».

Αυτό ίσχυε και για τα αγόρια.

Για τα μη ταξιδευόμενα μέλη και τα μη έτοιμα για γάμο τα εξηγούσαν για δουλειές μέσα στα όρια του χωριού, που δεν ήταν και λίγες.

Τα χωράφια, η μεταφορά καυσόξυλων, τα χορτάρια. Και ένα σωρό άλλες δουλειές.

Ήταν ένα έθιμο με πολύ γούστο, και όπως είπαμε με πολλή πρόληψη. Γιατί σε όλα τα άτομα κάθε ηλικίας και φύλου διγότανε η κατάλληλη προληπτική εξήγηση.

Σ' αυτά τα έθιμα, τον παλιό καιρό, οι κάτοικοι του χωριού δίγανε μεγάλη σημασία.

Γιατί κάθε έθιμο είχε τη σημασία του και την εξήγησή του για κάθε μέρα, για κάθε εποχή.

Εάν η ημέρα της Πρωτοχρονιάς ήταν λιακάδα, κατά τις 3 η ώρα το απόγευμα γινόταν μεγάλος χορός στην πλατεία του χωριού.

Πρώτοι στο χορό οι πρεσβύτεροι και ακολουθούσαν κατά ηλικία οι μικρότεροι.

Του παλιό καιρό φορούσαν τις τοπικές ενδυμασίες που ήταν πάρα πολύ πλούσιες. Όπως οι αντρικές με το τσιπούνι, την πουκαμίσα, χάλτσες, τσαρούχια, φούντες κ.ά. Εποικιακές με φλοκάτες, τσιπούνια, φλουριά (τσίντσιλα) κρεμασμένα στο στήθος και πολυκεντημένα μαντήλια και ποδιές, δείχνανε στο χορό ένα φανταστικό σύνολο. Στον απέξω χορό οι άντρες και στο μέσα οι γυναικες. Χόρευαν τα Κερασοβίτικα τραγούδια που είναι σιγανά, μακρόσυρτα και μελωδικά.

Και έβλεπες 50 ή 100 άτομα με ένα βήμα απ' τον πρώτο ως τον τελευταίο.

Με τις ενδυμασίες τους ήταν να κάθεσαι για τους βλέπεις και να μην χορταίνει το μάτι σου από λεβεντιά και καράρι. Οι Κερασοβίτες ήταν χορευταράδες και γλεντζέδες. Και σήμερα πιο πολύ από παλιά. Και έχουμε τη χαρά να το οιμολογήσουμε ότι

το Κεράσοβο έχει το καλύτερο συγκρότημα λαϊκών οργάνων, δηλαδή, κλαρίνα και βιολιά και δεν περγάει γιορτή που να μην ακουστούν και να σκορπίσουν τη χαρά και το κέφι στην πλατεία του χωριού.

ΠΕΝΤΕ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στις πέντε του Γενάρη, τη μέρα του Σταυρού, παραμονή των Φώτων. Αυτή τη μέρα όλα τα σπίτια πάτε όπως τώρα ακόμα φτιάχνουν λαγγίτες στην πλάκα, δηλαδή διάπλες. Και εξηγούμε τι είναι αυτό.

Η πλάκα είναι από ειδική πετρά που σηκώνει πολλή φωτιά και δεν σκάει.

Την πλάκα αυτή την έβαζομε στην πυροστιά επάνω και από κάτω ξύλα αναψιλένο.

Προηγουμένως η γοικοκυρά είχε φτιάξει σε μια κατσαρόλα το προζύμι αχαλογά πόσες λαγγίτες γήθελε να φτιάξει.

Και όφού είχε καεί η πλάκα έριχνε μια κουταλιά προζύμι επάνω και με τον πλάστη που γήταν δρεγμένος με νερό, το άπλωνε μέχρι να γίνει το φύλλο λεπτό και ψημένο.

Αυτά τα φύλλα, τις λαγγίτες, τις δρέχαμε σε καυτό νερό με λάδι ή βούτυρο, ή με καρύδια και τα τρώγαμε αυτή τη μέρα.

Το έθιμο αυτό γίνεται την γιορτή του Σταυρού και την παραμονή των Χριστουγέννων και τα φύλλα, ή λαγγίτες συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού που γήταν μωρό.

Αυτή την εξίγγηση μας έδωσαν οι γέροι του χωριού για το έθιμο αυτό το τόσο ωραίο που πραγματοποιείται και σήμερα ακόμα στο χωριό.

ΤΑ ΦΩΤΑ

Τα Φώτα είχαμε ένα έθυμο με τις εικόνες. Εμείς θα το περιγράψουμε για το θυμούνται οι γεώτεροι μια και τώρα δεν υπάρχει. Άλλωστε αυτὸν τον σκοπό έχει το βιβλίο αυτό, για περισσώς εις διέτη μπορει και αν είναι δυνατόν να περισυλλεξει τα παλιά που τείγουν να εξαφανιστούν.

Την πρέρα των Φώτων μας την αναγγέλλουν πάλι οι μικροί με τα τραγούδια τους.

Τα σπίτια ανοιχτά τη μέρα αυτή και οι γυναίκες δέχονται



· Αποψη του χωριού

τους μικροίς. Ενώ παράλληλα ετοιμάζουν τα εικονίσματα του σπιτιού. Για πλέονταν, τα καθαρίζουν με ξυνόμηλα για να τα πάνε στην εκκλησία να λειτουργηθούν.

Στο χωριό, λόγω του ότι λείπει η θάλασσα να ρίξουμε το Σταυρό, τον ρίχνουμε μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι που έχει η εκκλησία και αγιάζουμε το γερό, και απ' αυτό ως συγήθιως παίρνουμε και για το σπίτι λίγο.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ως είπαμε όλοι κρατούσαν τις εικόνες που φέρανε από τα σπίτια τους.

Στη μέση Περίπου, η λειτουργία διακόπτονται και άρχιζε μια δημοπρασία, ας την πούμε έτσι, των εικόνων της εκκλησίας με αντικείμενο προσφοράς, λόδι για το άνχυτια των καντηλιών.

Τότε όπως ξέρετε όλα τα καντήλια της εκκλησίας και γανε λάδι και ήταν αυτό ένας τρόπος η εκκλησία να εξασφαλίσει το λάδι της χρονιάς, γιατό γινόταν ο διαγωνισμός των Αγίων Εικόνων.

Έλεγε για παράδειγμα ο εκφωνητής του διαγωνισμού.: Ο Άγιος Βασίλειος πέντε οκάδες λάδι. Βρισκότανε άλλος που έλεγε έξι οκάδες. Άλλος επτά οκάδες μέχρι που έπαιρνε την εικόνα ο πλειοδότης. Την κράταγε στα χέρια του μαζί με τις δικές του και μόλις τέλειωνε ο διαγωνισμός έσηγανε έξω και τις έφερε γύρω - γύρω στην εκκλησία τρεις φορές, ψάλλοντας συνεχώς «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον».

Την άλλη μέρα έπρεπε να πάνε το λάδι όλοι όσοι λάθανε μέρος στη δημοπρασία. Έτσι η εκκλησία έχει εξασφαλίσει το λάδι της χρονιάς για όλα τα καντήλια. Το έθιμο αυτό έχει κοπεί τώρα, διότι καντήλια και πολυέλαιοι καίνε με ηλεκτρικό ρεύμα.

ΑΠΟΚΡΗΣ

Οι αποκρηγές γιορτάζονται με περισσότερη έμφαση. Έχουμε και εδώ τα έθιμα μας.

Με τα καθιερωμένα καργαβάλια την πρώτη Κυριακή όπως και τη δεύτερη της Τυρινής γίνονται μεγάλοι χοροί στο Μεσσοχώρι* Και το βράδυ μόλις γυχτώσει ανάδουνε τη μεγάλη φωτιά με κέδρα στην πλατεία του χωριού.

Οι νέοι του χωριού έχουν από μέρες την φροντίδα της μετα-

(*) Κέντρο του χωριού.

φοράς των κέδρων από τα δουνά και τη συσσώρευση σε μικρά άκρη της πλατείας για το βράδυ αυτό.

Αφους η φωτιά ανάψει αρχίζει ο χορός με τα κλαρίνα και τα διολιά και συνεχίζει γύρω - γύρω από τη φωτιά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το έθιμο αυτό λέγει ότι το κάνουν για να φύγουν τα κακά πνεύματα από το χωριό. Να κυλήσει η σαρακοστή ήσυχα και χωρίς τον δαίμονα που με τις ζαβολιές του σε κάνει να φας κρέας, τυρί, γάλα, δηλαδή ν' αρτηθείς τη σαρακοστή.

Η Σαρακοστή πρέπει να περάσει καθαρή. Γιαυτό άλλωστε η πρώτη μέρα της σαρακοστής λέγεται Καθαροδευτέρα. Τρώμε νηστίσιμα και λέμε να ξαρτίσουμε τα αγγιά* με αλυσίδα. Στο δραδιγό φαγητό της οικογένειας κάνουμε το «χάσκα». Η κυρά του σπιτιού παίρνει μια ρόκα, δένει ένα σπάγγο στην κορυφή, περίπου ένα μέτρο μάκρος και στην άκρη του δένει ένα δρασμένο αυγό. Κρατάει τη ρόκα ψηλά και κουνάει το σχοινί λίγο, έτσι ώστε να παίρνει φόρα για κάποιο ανοιχτό στόμα.

Το στέλνει τρεις φορές σε κάθε στόμα. Αν κάποιος καταφέρει και το αρπάξει το αυγό αυτός θα το φάει κιόλας. Αμοιβή για τα μεγάλα στόματα έγα αυγό. Το έθιμο αυτό είναι ωραίο και έχει πάρα πολύ γέλιο.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στις 25 του Μάρτη τα παιδιά κρεμούσαν στο λαιμό τους μεγάλα κινδύνια και κυπριά. Γυρίζανε τα σπίτια και λέγανε το ακόλουθο τραγούδι:

«Ηρθε η Βαγγελίστρα τί χαρά μεγάλη
κόψε το κεφάλι ρίξτο στο ποτάμι
Να το φαγ τα τσιρουπούλια κι τα μαύρα χιλιούρια».

Βγάζουμε συμπέρασμα δικό μας μια και την εξήγηση αυτού του έθιμου δεν μας την έδωσε κανείς:

(*) Πιατικά.

Θα πρέπει να εννοεί τον ερχομό της Αγοιξής που με τα κουδούνια αρχίζουν και βγαίνουν τα πρόβατα στα βουνά. Και είναι πράγματα: ο ερχομός της Αγοιξής, διότι τα μαύρα χελιδόνια που λέει το τραγούδι κάνουν την πρώτη



Τα Μαντάνια και η νεροτρόφη «ντριστέλα»

εμφάνισή τους τη μέρα αυτή. Αυτό είγαι το δικό μας συμπέρασμα. Εάν έχει άλλο νόημα το έθιμο αυτό με τα κουδούνια θα

χαρούμενα να το μάθουμε, διότι: Θα πάρει τη σωστή και ορθή του έν-
γοια. 'Αλλως τε η προσπάθειά μας είναι να κρατήσουμε τα έθι-
μα όπως μας τα διηγήθηκαν οι παλιοί και όπως τα βρήκαμε
και εμείς. Μια: αν κανένα έθιμο δεν έχει τη σωστή ερμηνεία, να
κεντρίσουμε το ενδιαφέρον σε κάποιον ειδικό, για τις δυνατές νο-
τοποθετήσουμε το κάθετι στη σωστή θάση και ερμηνεία του.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Για την ημέρα του Λαζάρου όλα τα παιδάκια -τουμάζανε τα
χελιδόνια από μέρες.



«Τα χελιδόνια» έθιμο την ημέρα του Λαζάρου

Τι είναι το χελιδόνι;

'Ηταν ένα ξύλο επίμηκες στρογγυλό που το κόβωμε σε 2—3
και 4 κομμάτια και

θάζαμε στα ενδιάμεσα μια πρόκα χωρίς κεφάλι και ένα ξυλαράκι μακρόστενο πλωκέ κάθετο με την πρόκα στη μέση, ώστε αυτό να γυρίζει γύρω - γύρω.

Στις άκρες του μικρού ξύλου κολάγαμε 2 φύλλα από χαρτόνι, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Όταν κουγούσαμε αυτό το ξύλο πάνω κάτω, τα ξυλαράκια με τα φύλλα γύριζαν σαν έλικες, και όπως ήταν τα φύλλα πολύχρωμα, έδειχναν ένα σύνολο αριστουργηματικό.

Με τα χελιδόνια αυτά τα παιδιά γυρίζανε σ' όλα τα σπίτια του χωριού και λέγανε τραγούδια ειδικά για την ημέρα αυτή.

Πηγαίνανε μπουλούκια - μπουλούκια από 5—6 και περισσότερα μαζί και λέγανε τα τραγούδια του Λαζάρου. Ένα παιδί κράταγε ένα μεγάλο Σταυρό στολισμένο με πολλά και διάφορα λουλούδια. Ένα άλλο παιδί κράταγε ένα καλάθι για τα αυγά, γιατί η αμοιβή τους ήτανε ένα αυγό από κάθε σπίτι.

Τα άλλα παιδιά κουγούσαν τα χελιδόνια και όλα μαζί τραγουδούσαν τα παρακάτω τραγούδια:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Σήμερα έρχεται ο Χριστός ο επουράνιος Θεός
και στην ~~πόλη~~ Βηθανία με κλαδών και με όαις.

Βγήτε σας παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε
κια και μάθετε τι εγίνει σήμερα στην Παλαιστίνη.

Μάρθα κλαίει κι η Μαρία έξω από τη Βηθανία

Λάζαρογ του αδερφό της και γλυκύ του καρδιακό της
Τρεις ημέρες τον θρηγούσαν και τον εμοιρολογούσαν
την ημέρα την τετάρτη κίνησ ο Χριστός για γάρθει

Και εθγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία

και εμπρός του γονατίζει και τους πόδας του φίλει

Αγ εδώ ήσουν Χριστέ μου, Κύριέ μου και Θεέ μου

δε θα πέθαιν ο αδερφός μου και ο φίλος ο δικός σου

Μα τώρα κι εγώ πιστεύω και καλώς τα ηξεύρω

Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον 'Αδη φοβερίζει

Αδη τάρταρε και χάρε και το Λάζαρο θα πάρω

Δεύτερος* έξω Λάζαρέ μου φίλε και αγαπητέ μου

Τότε ο Λάζαρος σηκώθει ζωγτανός σαβανομένος

Ζωγτανός σαβανομένος και με τα χεριά ζωσμένος

Πέρας μας Λάζαρε τι είδες εις τον 'Αδη όπου πήγες;

Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους.

Δώστε μου λίγο νεράκι για ξεπλύνω το φαρμάκι

της καρδούλας των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον.

Το παρακάτω δύστιχο το λέγανε σε γρήγορο ρυθμό, ήταν το
αποχαιρετιστήριο κομμάτι:

«Του χρόνου πάλιν έρχομαι με υγεία για σας βρούμε
στα σπίτια σας χαρούμενοι δλοι για τραγουδούμε».

Και τα παρακάτω τραγούδια τα τραγουδούμενα ήταν το σπί-
τι είχε μικρό παιδί, αγόρι: ή κορίτσι ανάλογα.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ

Ένα μικρό μικρούτσικο μικρό και χαϊδειμένο

Η μάγα του το προσέδει στο δάσκαλο για πάει

Κι ο δάσκαλος το χαρτερεί μένα μουσχοκλωνάρι

Κλωκάρι μουσχοκλώναρο και μουσχομυρισμένο

Παιδί μου πουν τα γράμματα παιδί μου που είν' ο γούς σου

Τα γράμματα είναι στο χαρτί κι ο γούς μου πέρα ως πέρα

Πέρα - πέρα κι αυτίπερα πέρα στις μαυρομάτες.

ΦΡΑΓΓΙΤΣΑ

Φραγγίτσα δω Φραγγίτσα κει Φραγγίτσα πάει στη βρύση.

Με το γκιορτάνι στο λαυρό με τη λιανή τη μέση

Και με το ογκοζούναρο* χαμπλά - χαμπλά* ζωσιένη

(*) Βγες.

(*) Ασημένια Ζώνη.

(*) Χαμηλά.

Πόχει το μάτι σαν ελιά, το φρύδι σαν γαϊτάνι
Το πάνω ματοτσίγορο σα Ελληνικό δοξάρι*.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Το Πάσχα είναι η πιό μεγάλη, η πιό λαμπρή γιορτή της Χριστιανοτύπης.

Την Κυριακή των Βαΐων πηγαίνουν όλοι στην εκκλησιά. Μετά τη λειτουργία ο παπάς τους μοιράζει από λίγα φύλλα δά-



Παραδοσιακό Πάσχα στο Μεσοχώρι

φυης. Τη δάφνη στο χωριό μας τη λέγαιε και βάγια. Τα φύλλα αυτά που παίρνουν από τον παπά τα βάζουν στο εικονοστάσι στο σπίτι. Έτσι είναι το έθιμο.

Τη μεγάλη Δευτέρα, την Τρίτη και όλες τις μέρες της

(*) Τόξο.

Μεγάλης Εβδομάδας έχουμε τις αγρυπνίες. Τις βραδυνές λειτουργίες στην εκκλησία δηλαδή.

Την Μεγάλη Πέμπτη οι γυναικες ζυμώνουν τις ροφτένες (δηλαδή ριζυθένιες) αυγοκουλούρες, (επτάζυμα) τούνε φωμιά της Πασχαλιάς με αυγό στη μέση.

Επίσης τη μεγάλη Πέμπτη βάφουνε τα κόκκινα αυγά, που τα πσουγκρίζουμε μετά την Αγάσταση και ευχόμαστε Χριστός Ανέστη, Αληθώς Αγέστη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι κοπέλλες του χωριού στολίζουν τον Επιτάφιο στην εκκλησία με πολύχρωμα λουλούδια και δλη μέρα μέχρι το βράδυ τραγουδάν ετα τραγούδια ων Παθών, όπως θα τα δούμε παρακάτω.

Η Αγάσταση στο χωριό μας γίνεται ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα. Στις τέσσερις η ώρα το πρωί αρχίζει η λειτουργία και τελειώνει αφού ξημερώσει καλά. Έτσι γινότανε επί τουρκοκρατίας και το κρατάμε μέχρι τώρα. Γιατί γινότανε τέτοια ώρα η Αγάσταση; Υπάρχουν δυό εκδοχές. Η μια να μην ενοχλούνται οι Τούρκοι, οι Μπέηδες. Και μια άλλη εκδοχή που φαίνεται πιο σωστή, είναι να μπορούν να προσέρχονται στην εκκλησία και οι καπεταναίοι να κάνουν Αγάσταση με τους δικούς τους. Με τις οικογένειες τους και με τα παιδιά τους. Διότι οι Τούρκοι τέτοιαν ώρα καιρύζοντουσαν και δεν θα τους έβλεπαν.

Η λειτουργία της Αγάστασης τελειώνει κατά τις επτά η ώρα το πρωί. Συρίζοντας ο κόσμος στα σπίτια τους τρώγε τον καβρούμανή αλλιώς τη μαγειρίτσα και τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά.

Στις 10 η ώρα γίνεται η Δεύτερη Αγάσταση και δίνεται τα φιλί της Αγάπης.

Το απόγευμα γίνεται στο μεσοχώρι μεγάλος δημοτικός χορός. Και τραγουδιώνται πασχαλινά τραγούδια. Ο χορός στην πλατεία του χωριού το Πάσχα κρατάει δυό και τρεις μέρες.

Την υπόλοιπη εβδομάδα η λειτουργία γίνεται σ' όλα τα εξωκλήσια του χωριού.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

(Πένθιμο τραγούδι)

Μεγάλο τραγούδι και συγκινητικό. Τραγουδιέται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Άλλα και όλη τη Σαρακοστή. Το τραγουδάνε οι γυναίκες στις δουλειές τους.

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι κοπέλλες το τραγουδάνε όλη μέρα στον Επιτάφιο μέσα στην Εκκλησία.

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα
Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουγά λυπούνται
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι
Οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι
Για να σταυρώσουν το Χριστό των πάντων Βασιλέα
Κι ο Κύριος εθέλησε να μπει στο περιβόλι
Να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι
Κι Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της
Τας προσευχάς της έκανε για το μονογεννή της
Φωνή της ήρθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα
Πάψε Κυρά τις προσευχές, πάψε και τις μετάνοιες
Το γέρο σου του επιάσανε και στο χαλκιά του πάγε.
Μεσ' του Πιλάτου τα σουβλιά εκεί του τυρανάνε.
Χαλκιά χαλκιά φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρίχ πιρόγια*
Κι αυτός ο παλιοφαραός βαρεί και φτιάγει πέντε.
Συ φαραέ* που τάφτιαξες πρέπει να μας διδάξεις
Τώρα που με ρωτήσατε εγώ θα σας διδάξω.
Βάλτε τα δυό στα πόδια του τα δυό στα λυτρωπόδια*
Το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδούλα
Να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η ψυχούλα.
Η Παναγιά σαν τ' άκουσε έπεισε και λιγώθει.*

(*) Πρόκες.

(*) Βρισιά, ισπό το Φαρώ.

(*) Χέρια.

(*) Λυποθύμησε.

Στάρμνες γερό της έριχναν τρια κανάτια μούστο
Και τρία μυροδόσταρμα ώσπου να έρθει ο γούς της
Κι αφού της ήρθ' ο λογισμός κι αφού της ήρθ' ο γούς της
Ζητεί μαχαίρι να σφαγεί ζητεί γκρεμό να πέσει
Ζητεί φωτιά για να καεί για τον Μονογεννή της
Μάνα μ' αν' γκρεμιστείς εσύ γκρεμιούνται οι μάνες όλες
Μάνα μου αν' γκρεμιστείς εσύ γκρεμιούνται οι μάνες όλες
Μάνα μου αν καείς εσύ καίγονται οι μάνες όλες.
Η Μάρθα κι η Μαγδαληνή κι η μάνα του Λαζάρου
Κι η αδερφή του Ιακώβος οι τέσσερις αντάρια
Κίνησαν το στρατί - στρατί, στρατί το μονοπάτι
Το μονοπάτι τσέβηγαλε μεσ' του ληστού τηγν πόρτα
Αγοίξτε πόρτες του ληστού και πόρτες του Πιλάτου
Κι οι πόρτες απ' το φόρτο τους αγοίξαν μοναχές τους.
Τιράει* δεξιάδι τιράει ζερδά κανέναν δεν γκυζίζει.
Τιράει και δεξιότερα βλέπει τον Αγιο Γιάννη.
Αϊ Γιάννη μου και Πρόδρομε και θρησκευτή του Γιού μου
Μην είδες τον υγιόκα μου και το διδάσκαλό σου;
Δεν έχω στόμα να σου πω, χλώσσα να σου μιλήσω
Δεν έχω χέρι πάλαιμα για να σου τον εδείξω
Μόν τίρα κείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο
όπου φοράει πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθιγο στεφάνι
Δε μου μιλάς παιδάκι μου δεν μου μιλάς παιδί μου
Τι γα σου πω Μαγούλα μου τι διάφορο δεν έχεις
Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσονύχτι
όταν λαλήσει ο πετειγός σημάνουν οι καμπάνες
Σημαίνει ο Θεός σημαίνει η γη σημαίνουν τα επουράνια
Σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά το μέγα Μοναστήρι
όποιος το λέγει σώζεται κι όποιος τ' ακούει αγιάζει
Κι όποιος το καλοαφκράζεται παράδεισο θα λάβει
Παράδεισο κι Αἰλιβανο από τον Αγιο Τάφο.

(*) Κοιτάζει.

ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Και το παρακάτω τραγούδι τραγουδιέται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και στον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά αυτό το τραγούδι το λέγαμε και καμιά φορά την ημέρα του Λαζάρου με τα χελιδόνια.

«Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον Τάφο
εκεί δέντρος δεν ήτανε, δέντρος εφανερώθει
Ο δέντρος ήταν ο Χριστός κι η ρίζα η Πανατά¹
Κι αυτά τα μοσχοκλώναρα ήταν οι μαθητές του
Κι αυτά τα φύλλα πόπεφταν ήταν οι μάρτυρές του
Που μαρτυρούσαν κι έλεγαν για του Χριστού τα πάθη
Χριστέ μου ποιός σε σταύρωσε οι άγομοι Εβραίοι
Οι άγομοι και τα σκυλιά και οι τρισκαταραμένοι».

Το παρακάτω τραγούδι το τραγουδούσαν οι κοπέλλες όταν
έβγαινε το φεγγάρι της Πασχαλιάς.

Κρατούσαν στα χέρια τους ένα αντικείμενο χρυσό ή ασημένιο και περιμένανε κάθε βράδυ, πότε θα σκάσει στον ορίζοντα το λαμπρό φεγγάρι. Και μόλις έσκαγε άρχιζαν το χορό. Χόρευαν και ρίχνονταν τραγουδώντας το μικρό και ωραίο με μαγάλη σημασία τραγουδάκι.

«Νιό φεγγάρι νιό Παλληκάρι νιο σπυρέ μαργαριτάρι
Τα τσιαμπάδια* ως το ζνάρι κι σακκούλα του γιομάτη
λίρες λίρες λίρες Νομ και μένα λίρες
λίρες, λίρες, λίρες».

(*) Μαλλιά

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΣΠΩ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Το παρακάτω τραγούδι χορεύεται το Πάσχα μετά την Δεύτερη Αγάσταση. Μόλις τελειώσει η λειτουργία της Εκκλησίας πιάνουν οι γυναίκες το χορό έξω στη μεγάλη πλατεία του χωριού και λέγε αυτό το τραγούδι χορεύοντας χωρίς κλαρίνα και βιολιά αλλά τραγουδώντας με το στόμα. Είναι τραγούδι της Πασχαλιάς δεμένο με τη μέρα αυτή.

«Όρε σήμερα Δέσπω Πσχαλιά

κι αύριο είναι πανηγύρι ματο Χριστός Ανέστη

Κι αύριο είναι πανηγύρι μα το αληθώς Ανέστη

Όρε γ' δλες οι νύφες στο χορό

κι δλες οι μαυρομάτες μα το Χριστός Ανέστη

κι δλες οι μαυρομάτες μα το αληθώς Ανέστη

Όρέ και συ Δεσπώ μ' δε φαίνεσαι
μεσ' το χορό να σέργεις μα το Χριστός Ανέστη
μέσ' το χορό να σέργεις μα το αληθώς Ανέστη

Όρέ μανά μου κλαίει το παιδί
μανά μου δεν μ' αφήνει μα το Χριστός Ανέστη
μανά μου δεν μ' αφήνει μα τ' αληθώς Ανέστη

Όρέ Δεσπώ μ' δωσ' του ένα αυγό
να παιξει να ξεχάσει μα τ' αληθώς Ανέστη».
να παιξει να ξεχάσει μα τ' Αληθώς Ανέστη».

ΤΑ ΡΟΥΣΑΛΙΑ

(ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Πενήντα μέρες μετά τὸ Πάσχα είναι η Γιορτὴ τα Ρουσάλια. Αυτή τη μέρα όλο το χωριό πηγαίνει στην εκκλησία πίπτες.

Είναι ένα παλιό έθιμο και λέγε ότι αυτές τις πενήντα μέρες οι γενροί περιφέρονται στη γη επάνω σαν πνεύματα.

Και την Πεντηκοστή μέρα, δηλαδή τα Ρουσάλια οι ψυχές ξαναγυρίζουν στον ουρανό. Και γιαυτό όλος ο κόσμος πηγαίγει πίττες στην εκκλησία για τα πνεύματα. Να φάγε οι δικοί τους για τελευταία μέρα.

Το έθιμο αυτό πραγματοποιείται και σε άλλα χωριά της επαρχίας μας. Και ο κόσμος τρώει πίττες διαφόρων ειδών. Είναι έθιμο που εμείς το κρατάμε ακόμα. Και καλά είναι να μην κοπεί καθόλου αυτό το διμορφό έθιμο.

Η ΠΙΡΠΙΡΟΥΝΑ

Η Πιρπιρούνα είναι ένα παλιό έθιμο και κανείς δεν ξέρει πώς ήρθε και από πού ήρθε. Οι παλιοί το κράτησαν μέχρι που το βρήκαμε εμείς στην εφαρμογή του. Άλλα τώρα έσθησε μαζί με τόσα άλλα. Το έθιμο αυτό δεν έχει τακτική ημερομηνία, αλλά πάντα στους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο γίνονται.

Εάν τους δυό αυτούς μήνες δεν έβρεχε και ο τόπος χρειαζότανε όπως δήποτε νερό οι γυναίκες του χωριού (και εδώ δουλειά των γυναικών) μαζεύανε πολλά φύλλα παρπαντίλας που βρίσκονται κοντά στα ρέματα (είναι σαν μεγάλα κολοκυθόφυλλα) και ντίνανε μεσα οφαγή από πατέρα κοπέλλα και την κάνανε πιρπιρούνα.

Εκτινούσαν το γτύσιμο της κόρης από κάτω προς τα πάνω και γύρω-γύρω τοποθετώντας τα φύλλα σα λέπια ψαριού. Έτσι ώστε να φεύγει το νερό που θα ρίχνανε επάνω της. Τη σκεπάζανε μέχρι και το κεφάλι της, μόνο δυό τρύπες στα μάτια αφήνανε για να διέπει να περπατάει. Και αφού τέλειωνε το γτύσιμο ξεκινούσε η πομπή των γυναικών με την πιρπιρούνα τραγουδώντας και γυρίζανε όλα τα σπίτια του χωριού.

Η κάθε γοικοκυρά έβγαινε μ' ένα τσουκάλι νερό και το έρριχνε επάνω στην πιρπιρούνα με την ευχή να βρέξει, γιατί αυτό το έθιμο γίνεται μόνο για να βρέξει, όπως και τα τραγούδια

που λέγανε είναι για τη βροχή. Να βρέξει λέγε για τα σπαρτά και για τα χορτάρια που ο τόπος είχε ξεραθεί από την αναβροχιά. Με το τσουκάλι το νερό που έριχγε κάθε νοικοκυρά στην πιρπιρούγια έδιγε και κάτι από τα υπάρχοντά της για την ορφανή κοπέλλα. Αυτό ήταν η αμοιβή της για το μεγάλο φορτιό που κουβαλούσε δλη μέρα στην πλάτη της. Ότι μαζεύανε από το χωριό τα έπαιρνε όλα η κοπέλλα η ορφανή.

Σκοπός της τελετής ήταν με τα τραγούδια και με τη δημιουργία της πιρπιρούγιας να κάνουν το Θεό να κοιτάξει την ξερή γη. Και να βρέξει λίγο. Και τα αποτελέσματα ήταν πάντα θετικά. Διότι μέσα σε λίγες μέρες έβρεχε.

Είτε γιατί άκουσε ο Θεός τις προσευχές του χωριού είτε γιατί ήρθε η ώρα για βρέξει. Πάντως έβρεχε και αυτό ήταν ευχάριστο για τους κατοίκους του χωριού γιατί δεν θα πήγανε ο κόπος τους χαμένος.

Τώρα αυτό το έθιμο, όπως είπαμε, δεν γίνεται ποτέ, γιατί ο κόσμος σταμάτησε να σπέρνει όλα τα βουγά όπως πρώτα και δεν χρειάζεται να παρακαλέσει το Θεό να βρέξει.

Εμείς το γράφουμε για το ξέρουν και οι νεώτεροι.

Να και το τραγούδι που τραγουδούσαν οι κοπέλλες με την πιρπιρούγια για να βρέξει.

Η ΠΙΡΠΙΡΟΥΝΑ

Πιρπιρούγια περπατούσε
το Θεό παρακαλούσε
Κύργιεμι βρέξε μια δροσούλα
για τα στάρια τα κριθάρια
Για τα στάρια τα κριθάρια
για τις διμορφίες τις βρίζες.

Και εδώ αλλάζει ο σκοπός του τραγουδιού.

Τι γαι κείγο πόρχιται

σύνγεφο με τη βροχή
σύνγεφο με τη βροχή
Μπάρες* μπάρες το νερό¹
Μπάρες μπάρες το νερό
Λίμνες λίμνες το χρασί.



(*) Λιμνούλες

Ο ΑΓΡΙΓΟΓΙΑΝΗΣ

Στις 24 του μηνός Ιουνίου είναι η γιορτή του Αγριγογιάνη. Οι γυναίκες του χωριού την παραμονή του Αγριγογιάνη μαζεύονται στην πλατεία με τις τριχιές στη μέση ζωσμένες και το στήνουν στο χορό.

Χορεύουν με τραγούδι που είναι για τη μέρα αυτή, αλλά και άλλα πολλά χορευτικά της Άγοιξης. Χορεύουν μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί.



Κερασοβίτσες ντυμένες με όμορφες παραδοσιακές φορεσιές

Μετά όλες μαζί και τραγουδώντας ξεκινούν και πηγαίνουν 3 ώρες μακριά σε ένα βουνό που έχει πολλή ρίγανη. Εκεί μαζεύουν το φορτίο τους, το ζαλίκι που λέγανε και τραγουδώντας γυρίζουν πάλι στο χωριό. Ήταν μια ομαδική έξοδος των

γυναικών απ' το χωριό προς το ριγανούσουνό και με τα τραγούδια τους ήταν κάτι ξεχωριστό τη μέρα αυτή.

Είχαν συγδυάσει τη δουλειά με την διασκέδαση, το χορό με το περπάτημα έξη ωρών και γυρίζανε ξεκούραστες. ΙΓατί ήταν πραγματικά διασκέδαση. Μετά η ρίγανη απλωνότανε να στεγνώσει. Άμα στέγνωνε τριβόταν και έμπαινε στα σακκουλάκια ώστε όλο το χρόνο να μην υπάρχει έλλειψη από ρίγανη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΑΝΑΣ

'Αγιο - Γιάννη μο η μώρε 'Αγιο Γιάννη μο
Σταυρούσσανε η μώρε σταυρούσσανε
Ποιός σε φύτεψε η μώρε ποιός σε φύτεψε
Και τρυφίλλιασε η μώρε και τρυφίλλιασες
Γιάνν'ς μὲ φύτεψε η μώρε Γιάνν'ς με φύτεψε
Και μαράγκιασα η μώρε και μαράγκιασα.
Γέρος μ' έκοψε η μώρε Γέρος μ' έκοψε
και μαράγκιασα η μώρε και μαράγκιασα.

Και άλλο ένα μικρό τραγουδάκι λέγεται την ημέρα αυτή.

ΔΡΟΣΟΥΛΑ

Δροσούλα μ' τριτοκάγκελη
δός πιας νερό για τ' Αϊγιαννιού
να πίνω και να γίνοιμαι
κι αν έρθει η Λυθούλα για νερό

νερό να μην της δώσετε
πολύ να την ξετάσετε.

Λυθούλα ποιόν όντρα θα πάρει
τον πρώτο Δήμο Μάστορα.

Το επόμενο τραγούδι μας μεταφέρει πολλά χρόνια πίσω. Στα χρόνια που οι γυναίκες, πολλές μαζί, πηγαίνανε και δγάζανε χώμα ειδικό για την κατασκευή πηλήγων αντικειμένων. Ήταν ειδικό χώμα σαν πηλός.

Με αυτό το χώμα φτιάχνανε πιάτα, ταβάδες και το μεγαλύτερο από όλα γίταν η μπόντζα. Η μπόντζα ήταν ένα πήλινο τάψι. Και χρησίμευε στο ψήσυμο ψωμιού ή πίττας. Για να γίνουν αυτά τα αντικείμενα χρειαζότανε πάρα πολλή δουλειά.

Ρίχνανε λίγο τραγόμαλλο μέσα στη λάσπη και το ζυμώνανε πολλές ώρες. Και μετά χωρίς κανένα εργαλείο, παρά μόνο με τα χέρια τα φτιάχνανε στο μέγεθος που θέλανε και τα αφήνανε στον ήλιο να στεγνώσουν.

Και αφού στέγνωναν καλά μετά τα φήγανε στο φούρνο τάσσο όσο χρειαζότανε να γίνουν τέλεια.

Αυτή η δουλειά γινότανε πάντα το καλοκαίρι που ο ήλιος καίει και βοηθάει στο στέγνωμα.

Τώρα όσο για τη γοστιμιά της πίττας που ψήθηκε στη μπόντζα; ρωτήστε κανέναν μετρίας ψηλούς να σας πει. Άλλα πριν σας απαντήσει είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει: Αχ να είχα λίγο τώρα. Γιατί με τη γάστρα από πάνω και τη μπόντζα από κάτω δεν και να έψηγες γινόταν πολύ νόστιμο.

ΜΑΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

«Μάρω από τα Γιάννενα χήρα πο το Ντέλβινο
πάησαν για σημόχωμα σημόχωμα κι ασπρόχωμα
Το σκεπάρι ξέχασε με τα νύχια τόβγαλε
Κι πέσε τ' ασημόχωμα πλάκωσε τη Μαρουδιά
Ψηλή φωγίτσα έβγαλε τις συντρόφισσες φώναξε
Ν' ακούστε σεις συντρόφισσες και πα να πείτε το μάνας μου
Ν' ανάψει μια τραγή φωτιά γα κάψει τα δωρίσματα».

(Τα δωρίσματα είταν τα δώρα που θα δώριζε η Μάρω σα θα γίνονταν γυφούλα).

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

(ΠΑΝΗΓΥΡΙ)

Το Κεράσοβο πανηγυρίζει της Αγίας Παρασκευής, και θα διηγηθούμε τον μύθο, που από πάπον προς πάπον έφθασε μέχρι τις γημέρες μας.

Η παράδοση λέει πως την γημέρα της Αγίας Παρασκευής που γιόρταζε για μεγαλομάρτυρες ερχότανε ένα ελάφι κάθε χρόνο



Πανηγύρι στην Πολιούχο του χωριού Αγία Παρασκευή

πρωί - πρωί και θυσιαζότανε για την Αγία. Η θυσία γινότανε στο ίδιο εκκλησάκι της Αγίας που βρίσκεται λίγο έξω απ' το χωριό.

Οι Κερασοβίτες λοιπόν το σφάζανε, το φήγανε και το τρώγανε στο ίδιο εκκλησάκι μετά τη λειτουργία.

Το Ελάφι ερχότανε πρωί για νάχει το χρόνο να ξεκουραστεί

αλλά και για προλάβουν οι χωριανοί για το ψήσουν ώστε τελειώνοντας η λειτουργία για είναι έτοιμο κιόλας.

Μια χρονιά, λέει ο μύθος, και η τελευταία για τη θυσία του, το ελάφι άργησε για έρθει. Κάτι του έτυχε φαίνεται στο δρόμο. Οι Κερασοβίτες ανησύχησαν. Γιατί άργησε άραγε; Οι ώρες περνούσαν και αυτό ακόμα για φανεί.

Αλλά για, τέρμα η αγωνία τους. Το ελάφι ήρθε και φέτος, αλλά πολύ καθυστερημένο. Και πότε θα προλάβουν για τα κάνουν όλα; οι ώρες ήταν λίγες.

Πότε για το σφάξουν, πότε για το ψήσουν.

Δεν περισσεύει ούτε λεπτό για την ξεκούρση του ελαφιού. Και ειδικά αυτή τη φορά που ήρθε τόσο κουρασμένο γιατί έτρεχε για προλάβει. Χρειαζότανε περισσότερο χρόνο για ξεκουράστεί. Αλλά οι Κερασοβίτες δεν το σκέφτηκαν αυτό. Απ' τη βιασύνη τους δεν το άφησαν όχι μόνο για ξεϋδρώσει αλλά ούτε ανάσα για πάρει το καημένο. Και προχώρησαν γρήγορα - γρήγορα στο σφάξιμο και στο ψήσιμο. Όμως η Αγία Παρασκευή θύμωσε γιαυτό.

Έτσι απ' το θυμό της η Αγία έφυγε απ' το Κεράσοβο και πήγε στο Παλιοσέλι. Σε ένα άλλο χωριό που βρίσκεται πίσω απ' το Σμόλικα και που πανηγυρίζει και αυτό το χωριό της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου από τότε. Πήγανε οι Κερασοβίτες (λέει γη παράδοση) και βρήκαν την εικόνα της Αγίας πάνω σ' ένα δέντρο κοντά στο Παλιοσέλι.

Την πήρανε και τη φέρανε στο Κεράσοβο και τη βάλανε στη θέση της στην εκκλησία.

Αλλά η Αγία είχε πάρει την απόφασή της για φύγει. Και ξανά έφυγε. Πήγε στο άλλο χωριό. Και μείναμε εμείς χωρίς εικόνα της Αγίας Παρασκευής και χωρίς ελάφι πλέον. Το Παλιοσέλι βλέποντας ότι η Αγία θέλει να καθήσει εκεί στο δέντρο, πιάσανε και χτίσανε μια εκκλησία ακριβώς εκεί που ήτανε η εικόνα. Και από τότε καθιέρωσαν το πανηγύρι στη μνήμη της Αγίας.

Το Κεράσοβο βέβαια συνεχίζει να πανηγυρίζει τη μέρα της γιορτής της.

Γίνεται λειτουργία στο μικρό εκκλησάκι και κάθε χρόνο θυσιάζουν ένα μοσχαράκι αυτοί που έχουν πολλά ή ένα πρόβατο

όσοι δεν έχουν μοσχάρια. Το ψήνουν, το καμπατιάζουν και το μοιράζουν στους χωριανούς μετά τη λειτουργία.

Βεβαίως και με μπόλικο κρασί.

Έτσι, μ' αυτόν τον τρόπο επικαλούνται τη συγγνώμη της Αγίας για το λάθος που κάνανε οι πρόγονοί τους. Μετά το τέλος της λειτουργίας γίνεται και χορός στο προαύλιο της εκκλησούλας.

Πρώτα αρχίζουν τα κλαρίγα με τα γνωστά επιτραπέζια τργούδια. Για κάθε εκδήλωση οι Κερασοβίτες αρχίζουν με τα γλυκά νουμπέτια. Μετά χορεύουν ως το μεσημέρι.

Το απόγευμα γίνεται ο μεγάλος χορός στην πλατεία του χωριού στο Μεσοχώρι.

Το πανηγύρι κρατάει 2 μέρες. Τις μέρες αυτές έρχονται και άλλα όργανα από άλλα χωριά για να μπορέσουν να γλεντήσουν όλοι.

Γιατί εκτός απ' τους Κερασοβίτες που είναι πολύς κόσμος έρχονται και απ' τα γύρω χωριά να γλεντήσουν με μας το πανηγύρι!

Μετά το πανηγύρι τα παλιά χρόνια άρχιζε ο θέρος. Κυλούσε το καλοκαίρι θερίζοντας τα χωράφια και με την μεγάλη ετοιμασία για το χειμώνα.

Κουράιλούσαν τα ξύλα τους, τα κλαδιά και τα γόρτα για τα ζώα τους και άλλο ήταν απαραίτητο για το μεγάλο χειμώνα.

Όχι το καλοκαίρι λοιπόν οι Κερασοβίτες τραγουδώντας τραγούδια που είναι φτιαγμένα για το βουνό ξεχνούσαν την κουρασή, τη φτώχεια και κάθε στενοχώρια.

Αυτό κρατούσε ως το φθινόπωρο. Και αφού τακτοποιούσαν τα πάντα στο σπίτι για το χειμώνα ετοιμαζόταν πάλι για ταξίδι οι άντρες. Όπως είπαμε οι Κερασοβίτες ταξιδεύανε το φθινόπωρο και γυρίζανε τον Ιούλιο μήνα στο χωριό. Τα χωράφια τα έσπεργαν μόνες τους οι γυναίκες, οι άντρες βοηθούσαν μόνο στο θέρισμα και αλώγισμα.

Βλέπετε ότι τα παλιά χρόνια η γυναικα δούλευε ίσα με του άντρα. Με λίγα λόγια ήταν εξισωμένο το γυναικείο φύλο τότε με τον άντρα. (Τώρα γιατί φωνάζουν οι γυναίκες για εξισωση με τον άντρα; δεν το καταλαβαίνουμε. Άλλα αυτό είναι άλλο

θέμα, όχι δικό μας για εδώ). Και ας μεταφερθούμε πάλι στα δουνά του Κερασόβου, όπου αχούσαν τα πλάϊα και οι ρεματιές απ' τις τραγούδια και τη φλογέρα δλη μέρα κι δλη νύχτα και όλο το καλοκαίρι. Ακόμα και το Φθινόπωρο, με το κουβάλημα καυσόξυλων, το όργωμα και τη σπορά, ως το βαθύ χειμώνα, παρατηρούνταν οργασμός στο χωριό. 'Ωσπου πλησίαζαν τα Χριστύγεννα.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τα Χριστούγεννα έχουν και αυτά τα Κάλαντά τους, ή Κόλιγτα όπως τα λέμε εμείς.

Τα Κόλιντα τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Κάπως άγρια μπορούμε να πούμε στην αρχή, αλλά η αγριάδα και η ζημιά που γινόταν κάποιο σκοπό θα είχαν.

'Όλα τα παιδιά παραμογές των Χριστουγέννων είχαν προμηθευτεί από μια τζουμάκα απ' το δουνό. Τζουμάκα λέμε ένα ξύλο από κραυγά που στον πάτο του ήταν σαν γροθιά. Να βαράει φράχτες, πόρτες και παράθυρα και αυτή να μην σπάει.

'Ετσι, λοιπόν, την παραμογή των Χριστουγέννων πριν ακόμα ξημερώσει τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους και χτυπούσαν με τις τζουμάκες ό,τι ξύλινο βρίσκανε μπροστά τους τραγουδώντας.

Τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίναγε οι φράχτες και σε μικρότερη μοίρα ερχόνταν οι πόρτες και τα παράθυρα. Άλλα ό,τι ζημιά και αν γινότανε, λόγω του εθίμου και της εορτής ακόμα, δεν διαμαρτύρονταν κανένας. Απλώς ξαναφτιάχναγε τις ζημιές που προκαλούσαν τα παιδιά με το ίδιο κέφι όπως πρώτα. Αγόγκιχτα και χωρίς προβλήματα εφύσου το απαιτούσε το έθιμο. Ξημέρωνε ημέρα χαράς, ημέρα αγάπης και ο θυμός και η δυσφορία για ό,τι είχε γίνει δεν είχαν καμιά θέση. 'Όλα καλώς καμωμένα .



Κάλαντα στο Κεράσοβο. Οι «τζουμάκες» εν δράσει

Και να το προχωρού δόπως το λέγαμε τότε που είμασταν
παιδιά και ξυπνησώμε του χόσμο με τις τζουμάκες.

Κόλυτα μέλιντα, τώρα και του χρόνου
οι Χριστός Γηγνιέτη Γηγνιέτη κι βαφτίζετη
στα σεύραντα* σιαπάνου κι οι αγγέλοι χαιρούντη
κι τα δημόνια σκάζουν
σκάζουν κι πλαντάζουν τα σιδηρα δαγκάνουν
Νόμου μπάμπου κλούρα να μη σ' τσακίσουν τ' θύρα
κι την παραθύρα
Εύδι στου βαένι ραχί στου κουλουκύθι
Δυσό χιλιάδες πρόβατα κι τρεις χιλιάδες γίδια
που βόσκουν τα καστίκια στου μέγα του χουράφι.

(*) Ουράνια.

Τα Χριστούγεννα μεγάλη μέρα της χριστιανοσύνης σκορπού-
σε η χαρά σε όλο το χωριό, σε όλα τα σπίτια.

Απ' το πρωί άνοιγαν οι πόρτες των σπιτιών για περάσουν
τα παιδάκια με τα σακκουλάκια τους για πούνε το Χριστουγεννιά-
τικό τραγούδι και για πάρουν και μια κλουρίτσα. Λέγανε το τρα-
γούδι το Χριστουγεννιάτικο που λέμε και σήμερα.

Απ' τις παραμονές των Χριστουγέννων οι γοικοκυρές ζυμώ-



Παραμονή Χριστούγεννα. «Λαγγίτες» στην πλάκα

γιανε 200 με 300 μικρές κλουρίτσες, δηλαδή μικρά φωμάκια με
μια τριπίτσα στη μέση. Τα φήγανε και τα είχαν έτοιμα για να
τα δώσουν στα παιδιά τη μέρα των Χριστουγέννων.

Όλα τα παιδάκια για τη μέρα αυτή είχανε προμηθευτεί από ένα πολύχρωμο σακκουλάκι υφαντό στον αργαλειό με πολλές χρωματιστές φουντίτσες και κρόσια για να βάζουν τις κλουρίτσες που θα πέργανε απ' τα σπίτια.

Έτσι όλο το χωριό αυτή τη μέρα ήταν στο πόδι. Παιδάκια να τραγουδάνε. Τιγάνια να τιγανίζουν χοιριό, να γεμίζουν τα τραπέζια. Κανάτες γεμάτες κρασί να αδειάζουν, ποτήρια να τσουγκρίζουν, χαμόγελα ζωγραφισμένα σε όλα τα πρόσωπα ήταν το γνώρισμα της ημέρας. Ήταν η αγάπη, η χαρά, το κέφι απλωμένα σ' όλο το χωριό.

Σε όλο το χωριό που ζούσε σα μια μεγάλη οικογένεια αριθμικά. Όλοι μαζί για μεγάλες χαρές. Όλοι μαζί και για λοπές. Και τα Χριστούγεννα ήταν ημέρα μεγάλης χαράς γι' αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται χωριό.

Το απόγευμα η αποκορύφωση του κεφιού τικόταν στην πλατεία του χωριού, στο μεσοχώρι που λέμε, με τα κλαρίνα και τα διολιά. Πιασμένοι όλοι στο χορό και κατά ηλικία. Πάντα οι μεγαλύτεροι μπροστά και οι μικρότεροι πίσω, έτσι έφτανε ο χορός να δείχνει και τις ηλικίες με τη σειρά τους. Και οι χοροί τότε φτάνανε να χορεύουν μπροστά και τέσσερις και να ακολουθούν άλλα διακόσια τραχόσια άτομα πίσω. Αυτοί οι χοροί στο μεσοχώρι κρατούσαν και τα Χριστούγεννα δυό και τρεις μέρες, όπως το Πάσχα και το Πανηγύρι. Ημέρες ξέγνοιαστες γεμάτες χαρά. Ημέρες γεμάτες αδελφοσύνη και αγάπη. Ημέρες που για μας είναι μια καλή ανάμνηση και για τα παιδιά μας μια παράδοση.

Εδώ με την περιγραφή των Χριστουγέννων κλείνει και ο κύκλος των εθίμων.



ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ

Τραγουδιόνταν από γυναικες και άντρες καλύφωνται και μή μα μερακλήδες στα τραγούδια του βουνού. Και τέτοια τραγουδιστάδες τα παλιά χρόνια ήτανε πολλοί. Πολλοί παίζανε και φλοιογέρα. Μπορούμε να πούμε ότι παίζανε όλοι φλοιογέρα. Ήταν το όργανο του βουνού. Η μελωδία του έφευγε απ' τη μια άκρη του βουνού και πήγαινε στην άλλη πιο γλυκειά, πιο μελωδική. Αυτά τα τραγούδια θα σας δώσουμε πιο κάτω. Όλα τα παρακάτω τραγούδια είναι παλιά, δύσκολα στην εκτέλεση, μακρόσυρτα, για φωνές μεγάλες. Αυτά τα τραγούδια τραγουδούσαν οι πατεράδες μας με αυτά ξεχνούσαν τις μιζέριες, με αυτά διασκεδάζανε και με αυτά ζούσανε.

Και αρχίζουμε με ένα μικρό τραγουδάκι.

ΘΕΛΩ Ν° ΑΝΕΒΩ ΣΕ ΒΟΥΝΟ

«Θέλω ν° αγέθω σε βουνό¹
να πελεκίσω μάρμαρο.
Να βγάλω βρυσικό γερό.
για να το πάω στον κήπο μου
Για να ποτίσω τις Μηλιές
και τις αγριοτριαγανταφυλλιές».

Τραγουδιέται στο βουνό, και ο σκοπός του σαν της «Δροσούλας Τριτοκάγγελης» περίπου.

ΡΟΜΠΟΛΙΑ ΠΟ ΤΟ ΣΜΟΛΙΚΑ

Όρε ρομπόλια πο το Σμόλικα
ορέ κι οξιά π' την Βασιλίτσα
φέτος να μην αγθίσετε ΕΕΕχοχο
Όρε φέτος να μην αγθίσετε
ορέ και δηγάλετε κλωνάρια
γιατί ρθε η 'Αγοιξη πικρή ΕΕΕχοχο
Όρε γιατί ρθε η 'Αγοιξη πικρή
ορέ το καλοκαίρι μαύρο.
Φέτος θα γίνει μώρε πόλεμος ΕΕΕχοχο
Όρε φέτος θα γίνει πόλεμος
ορέ φέτος θα γίνει μάχη
θα κλάψουν μάγες μώρε για παιδιά ΕΕΕχοχο
Όρε θα κλάψουν μάγες για παιδιά
ορέ γυναικες για τους άντρες
θα κλάψουν κορίτσια μώρε ανύπαντρα ΕΕΕχοχο
Όρε θα κλάψουν κορίτσια ανύπαντρα
ορέ και τ' αρραβωνικασμένα
θα κλάψουν και μωρέ μικρά παιδιά ΕΕΕχοχο
Όρε θα κλάψουν και μικρά παιδιά
ορέ και για τους πατεράδες
φέτος π' θα γίνει μωρέ ο πόλεμος ΕΕΕχοχο

Τραγούδι του βουγού και ο σκοπός σαν το «Κυργιέ μου
βρέξε».

ΣΗΚΩΘΗΚΑ ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Όρε σηκώθηκα πολύ πρωΐ
μαύρη κι από τον ύπνο
παίρνω νερό μωρέ και γύροιμαι ΕΕΕχοχος

Νερό να ξαγρυπνήσω	
κι αγοίγω τα μωρέ ματάκια μου	ΕΕΕχοχος
Και λόγιασα μπροστάμου	
βρίσκω τους κόρφους μώρε ανοιχτούς	ΕΕΕχοχος
Τα χείλη φιλημένα	
και την χρυσή μωρέ την ποδιά	ΕΕΕχοχος
Ψηλά ήταν σκουμπωμένη	
ψηλή φωνίτσα μώρε έβγαλα	ΕΕΕχοχος
Όσο κι αν ημπορούσα	
γ' ακούστε σεις μωρέ λυγερές	ΕΕΕχοχος
Και σεις μώρε μαυρομάτες	
το Μάη κρασί μωρέ μην πίνετε	ΕΕΕχοχος
Έξω μην κοιμηθείτε	
ποιός έχ ² άντρα μωρέ στην ξενητειά	ΕΕΕχοχος
Να μην τον περιμένει	
Τι αγριεψαν μώρε γ' οι άγιουροι	ΕΕΕχοχος
Και περπατούν τη νύχτα	
παίρνουν ψωμί μώρε για τα σκυλιά	ΕΕΕχοχος
Κρέας για τα λιοντάρια	
παίρνουν και ύπνο μώρε βότανο	ΕΕΕχοχος
Για να καιμούν τις γέες	
γ' ακούστε σεις μώρε λυγερές	ΕΕΕχοχος

ΛΟΥΛΟΥΔΩ

Όρε τώρα Λουλούδω μ' νύχτωσε	
στο μύλο μην πηγαίνεις	
γιατί είναι τούρκος μώρε μυλωνάς	ΕΕΕχοχος
Όρε γιατί είναι τούρκος μυλωνάς	
κι αράπης αξαίτης*	
παίρνει αξάι μώρε φίλημα	ΕΕΕχοχος
Όρε παίρνει αξάι φίλημα	
αξάι φιλημένο	

(*) Νεαροί.

(*) Αυτός που παίρνει τ' αξάι δηλ. την αμοιβή για τ' ύλεσμα.

κι η κόρη δεν μωρέ φουγκράστηκε	ΕΕΕγοχος
Όρε κι κόρη δεν φουγκράστηκε της μάνας της τα λόγια	
παίργει φορτώγει μώρε τ' άλογο	ΕΕΕχοχος
Όρε παίργει φορτώγει τ' άλογο στο μύλο το παέγει	
καλησπέρα σου μώρε μυλωγά	ΕΕΕχοχος
Όρε καλησπέρα σου μυλωγά καλώς τ' Λουλούδω πούρθε	
ρίξε Λουλούδω μώρε τ' άλεσμα	ΕΕΕχοχος
Όρε ρίξε Λουλούδω τ' άλεσμα κι άγντε να βραδυαστούμε	
τι λες, τι λες μωρέ παλιότουρκε	ΕΕΕχοχος
Όρε τι λες, τι λες παλιότουρκε και συ παλιαρβανίτη	
εγώ έχω μάνα μώρε παπαδιά	ΕΕΕχοχος

Τ' ΑΣΤΡΙΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Τ' αστρι και το φεγγάρι
 τ' αστρι και το φεγγάρι
 Τι με μα τι με μάρανε
 Ετι με μά τι με μάρανε.
 Που δεν μου φέγγει να πάνω (δις)
 στην αγά στην αγάπη μου (δις)
 Παένω και τη βρίσκω (δις)
 που κοιμό που κοιμόταγε (δις)
 Γυρίζω τροϊρίζω
 πώς να της πω να της το ειπώ (δις)
 Για σήκω απάνω κόρη (δις)
 μήλο κό μήλο κόκκινο (δις)
 Κυδώνι μαραμένο (δις)
 μούσχο στα μουσχοστάφυλλο

Θέλω γα σε ρωτήσω (δις)
ποιός σε φί ποιός σε φίλησε (δις)

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Ήλιος κι ο Γιαννάκης συνορίζονται*
αϊ συνορίζονται
Το ποιός θα βασιλέψει γρηγορότερα
αϊ γρηγορότερα
Γιαννάκης λέει στου Ήλιο και παιγνεύεται
αϊ και παιγνεύεται
Εγώ θα βασιλέψω γρηγορότερα
αϊ γρηγορότερα.
Ο Ήλιος βασιλεύει ράχες και βουγά
αϊ ράχες και βουγά
Κι ο Γιάννης μας απόμικε στα λακώματα*
αϊ στα λακώματα.
Δε σούλεγα γω Γιάννη μην παιγνεύεσαι
αϊ μην παιγνεύεσαι
Εγώ θα βασιλέψω ράχες και βουγά
αϊ ράχες και βουγά
Και συ Γιαννάκη θα μείνεις στα λακώματα
αϊ στα λακώματα.

H MANA BAZEI TA KOKKINA

Εχάραξε η Ανατολή και ἐφεξε στη Δύση
Και φάνηκαν εγγιά χωριά και δεκαπέντε κάστρα
Στολίζονται τρεις χριστιανοί στην εκκλησιά για πάνε
Η Μάγα θάζει τα κόκκινα κι η θυγατέρα τ' ἀσπρα

(*) Πρόσθιαν. συναγωνίζονται.

(*) Peuotitc.

Κι ο γιός τα καταγάλανα και πα γα μεταλάδουν
 Τσήδαν οι Ἀγιοι κι ἀρπαξαν και τα καντήλια σῆγσαν
 Κι οι παναγίες ἔκριναν κι οι παναγίες κρένουν
 Πού πας πού πας κριμάτιστη κι εσύ κριμάτισμένες*
 Γυρίζει η μάνα και του λέει γυρίζει του κουβεντιάζει
 Γιόκαμι τί κρίμα ἔκανες κι είσαι κριμάτισμένος;
 'Οταν μαγούλαι κούρσεβα στων ἀπιστών του τόπο
 Ζγουρά μαλλιά εφίλησα και μάτια σφαλισμένα.

ΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΑΦΟ

- 'Ορε κάτω στο μακρυχώραφο
 και στο μακρύ χωράφι
 θερίζει η Μάρω μώρε μοναχιά ΕΕΕχοχος
 'Ορε θερίζει η Μάρω μοναχιά
 και μοναχιά το δένει
 σκύδει να πάρει μώρε διπλασκό* ΕΕΕχοχες
 'Ορε σκύδει να πάρει διπλασκό¹
 τη γη δακρυό γειμίζει
 ξενηγτεμένος διαβαίνε ΕΕΕχοχος
 'Ορε ξενηγτεμένος διάδαινε
 και στην καλησπερίζει
 καλησηπερά σου μώρε κόρη μου ΕΕΕχοχες
 'Ορε καλησπερά σου κόρη μου
 καλώς τον ξένον απούρθε
 κόρη μ' το πούναι μώρε ο πεθερός ΕΕΕχοχος
 'Ορε κορή μ' το πούνει ο πεθερός
 το πούνον κι γη πεθερά σου
 ο πεθερός μου μώρε πέθανε ΕΕΕχχος
 'Ορε γ' ο πεθερός μου πέθανε
 κι πεθερά μου πάει
 κόρη μ' το πούναι μώρα ο άντρας σου ΕΕΕχοχος

(*) Πούχεις το κρίμα — αμαρτωλέ.

(*) Καλαμιές συνήθως από βρίζα, όπου δένονται τα δεμάτια.

- 'Ορέ κορή μ' το πούναι ο άντρας σου
 το πούναι κι ο καλός σου
 Ο άντρας μ' είναι μώρ' στηγ ξενητειά ΕΕΕχοχος
- Ορέ γ' ο άντρας μου είν' στηγ ξενητειά
 Σε μακρυνό ταξίδι
 δώδεκα χρόνια μώρε καρτερώ ΕΕΕχοχος
- 'Ορε δώδεκα χρόνια καρτερώ
 και δυό τον παντεχαίνω
 κι αν δε φαγεί μωρέ κι αν δεν κουστεί ΕΕΕχοχος
- 'Ορε κι αν δε φαγεί κι αν δεν κουστεί
 Καλόγρια θα γένω
 Αυτόν να τρώει μώρε η ξενητειά ΕΕΕχοχος
- 'Ορέ γ' αυτόν να τρώει η ξενητειά
 και εμέ τα μαύρα ράσα
 κορή μ' ο άντρας μώρε πέθανε ΕΕΕχοχος
- Ορέ κορή μ' γ' ο άντρας πέθανε
 κορή μ' γ' ο άντρας χάθει
 τα χέρια μου μώρε του κρατήσαν ΕΕΕχοχος
- 'Ορε τα χέρια μου τον κρατήσαν
 τα χέρια μου τον θαψαν
 ψωμί κερί μωρε τον δάνεισα ΕΕΕχοχος
- Ορέ ψωμί κερί τον δάνεισα
 μούπε να μ' το δώσεις
 ξένε μου κι αν μωρέ του δάνεισες ΕΕΕχοχος
- Ορέ ξενέ μου κι αν τον δάνεισες
 εγώ να σου το δώσω
 Τον δάνεισα μωρέ κι ένα φιλί ΕΕΕχοχος
- Ορέ τον δάνεισα κι ένα φιλί
 και μούπε γα μ' το δώσεις
 ξένε μου κι αν μωρέ τον δάνεισες ΕΕΕχοχος
- Ορέ ξενέ μου κι αν του δάνεισες
 τρέχα και γύρευε το
 κορή μου γ' εγώ μωρέ εύκ' ο άντρας σου ΕΕΕχοχος

- Ορέ κορή μ' ν' εγώ είμ' ο άντρας σου
 Εγώ είμαι κι ο καλός σου
 ξενέ μ' αν είσαι μώρε ο άντρας μου ΕΕΕχοχος
- Ορέ ξενέ μ' ν' αν είσαι ο άντρας μου
 αν είσαι κι ο καλός μου
 δείξε μ' σημάδι μώρε του σπιτιού ΕΕΕχοχος
- Ορέ δείξε μ' σημάδι του σπιτιού
 και τότε να πιστέψω
 μηλιά έχεις στην πόρτα σου ΕΕΕχοχος
- Ορέ μηλιά ν' έχεις στην πόρτα σου
 και κλίμα στην αυλή σου
 κάνει σταφύλια μώρε ραζακιά ΕΕΕχοχος
- Ορέ κάνει σταφύλια ραζακιά
 και το κρασί μοσχάτο
 κι όποιος το πιεί μωρέ δροσίζεται ΕΕΕχοχος
- Ορέ κι όποιος το πιεί δροσίζεται
 και πάλι το ζητάει
 διαβάτης ήσουν μώρε πέρασες ΕΕΕχοχος
- Ορέ διαβάτης ήσουν πέρασες
 τα είδες και τα ξέρεις
 δείξε μ' σημάδια μωρέ του κορμιού ΕΕΕχοχος
- Ορέ δείξε μ' σημάδια του κορμιού
 σημάδια της αγάπης
 ανάμεσά μωρέ στα στήθη σου
- Ορέ ν' ανάμεσα στα στήθη σου
 ελιά έχεις φυτρωμένη
 ξενέ μ' ν' εσύ είσαι μωρέ ο άντρας μου ΕΕΕχοχος

Το παραπάνω τραγούδι είναι βουγίσιο, ο σκοπός του μακρόσυρτος και το ακούμε το καλοκαίρι από γυναικες καληφωνες σαν πηγαίνουν για ξύλα ή για οξιά. Τα παλιά χρόνια το ακούγαμε στο θέρος δύο το καλοκαίρι.

ΤΟΥ ΜΑΗ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Του Μάη του λουλούδια α
α μου κλαίγαν τον καημό ο
ο μου κλαίγαν τον καημό ο.

Τον πόνο της αγάπη ης
δεν τον αλησμονώ ω
ω δεν τον αλησμονώ ω.

Κλεφτές πηγάν και μ' πήραν
αν που μέσα απ' του χουριό ο
που μέσα απ' του χουριό ο

Δε φώναξες Λενίτσαμ' α
να σε γλιτώσω εγώ ω
να σε γλιτώσω εγώ ω.

Τι να φωνάξω η μαύρη η
τ. να απολογηθώ ω
ιο τι να απολογηθώ ω.

Στον άλυσσο δεμένη η
η την μπάλα στο λαιμό ο
ο την μπάλα στο λαιμό ο.

ΚΥΡΓΕ ΜΟΥ ΒΡΕΞΕ ΧΙΟΝΙΖΕ

Ορέ κυργιέ μου βρέξε χιόνιζε
κάνε βαρύ χειμώνα
να πέσουν χιόνια μώρε στα βουγά

ΕΕΕχοχε

Ορέ να πέσουν χιόνια στα βουγά
να παχγιστούν οι κάμποι
για να σαπίσουν μώρε τα λουριά

- Ορέ για να σαπίσουν τα λουριά
να πέσουν τα κουδούνια
να χάσει ο γιός μωρέ τα πρόβατα ΕΕΕχοχος
- Ορέ να χάσει ο γιός τα πρόβατα
κι ο μπιστικός τα γίδια
να πάει ο γιός μωρέ στο σπίτι του ΕΕΕχοχος
- Ορέ να πάει ο γιός στο σπίτι του
να πάει στην καλή του
κυργιέ μου βρέξε μώρε χιόνιζε ΕΕΕχοχος

ΚΑΤΗΒΑΙΝ* ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ

Κατηβαίν τα πα να λικάρια μωρ
κατηβαίν τα πα να λικάρια μωρ
τον κατήφορο η μώρε του κατήφορο

Κατηβαίν κι ένα η ας ληβέντης μωρ
κατηβαίν κι ένα η ας ληβέντης μωρ
τον κατήφορο γημώρε του κατήφορο.

Λιαγοστρίθει το νο μουστάκι μωρ
λιαγοστρίθει το νο μουστάκι μωρ
και τραγούδαγε η μώρε και τραγούδαγε

Κι καλόγρια σα η αν τον είδε μωρ
κι καλόγρια σα η αν τον είδε μωρ
εξουρλάθηκε η μώρε εξουρλάθηκε

Γύρνα μπέημ γυήρνα Σιούμπεη μωρ
γύρνα μπέημ γύηρνα Σιούμπεη μωρ
γύρνα κι από δω η μώρε γύρνα κι από δω.

Σούχω πέρδικα η α φημένη μωρ
σούχω πέρδικα η α φημένη μωρ
και γλυκό κρασί η μώρε και γλυκό κρασί.

(*) Κατεβαίνουν

ΚΑΡΑΒΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

΄ Αυτε μωρ καράβι κινδυνεύει:

μωρ ράϊσε να πνιγεί

αχ ράϊσε να πνιγεί.

΄ Αυτες μωρ κι ο γιός απούνταν μέσα

μωρ το φραγκόπουλο

αχ το φραγκόπουλο

΄ Αυτε μωρ δεν κλαίει τη ζωή του

μωρ και τα γειάτα του

αχ και τα γειάτα του

΄ Αυτε μόνο κλαίει την καλή του

μωρ την καλούδα του

αχ την καλούδα του.

΄ Αυτε μωρ καλή μου καλουδιά μου

μωρ φράγκικο όνομα

αχ φράγκικο όνομα.

΄ Αυτε μωρ με ποιόν θα μείνεις βράδυ

μωρ τα μεσάνυχτα

αχ τα μεσάνυχτα.

΄ Αυτε μωρ με γιόν θα μείνω βράδυ

μωρ τα μεσάνυχτα τα παράωρα.

Τραγουδιέται στο βουγό στο σκοπό του τραγουδιού «Για ση-
κώτε για σηκώτε».

ΠΟΙΑ ΜΑΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΓΙΟ

Ποιά μάνα έχει έναν υγιό

δεν πρέπει να γελάσει

Τον ζήλευε η γειτονιά
 τον ζήλευε κι η χώρα
 Τον ζήλευε κι η μάγδα του
 άντρα για να τον κάνει
 Σήκω γιόκαιμ' να πέσουμε
 να κουψηθούμε αντάμα
 Σώπα μαγά μου μην το λες
 και μην το κουβεντιάζεις
 Μη μας ακούσει ο Θεός
 τρεις χρόνους δε θα βρέξει
 Μη μας ακούσει η μαύρη γης
 τρεις χρόνους δεν καρπίσει

ΗΛΙΕ ΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΣ

- 'Ορε 'Ηλιε μ' άταν βασίλευες
 όντα έκατσες στην ράχη
 μην άγδεις μη μωρέ ν' αλόγιάσες EEEχοχο
- Ορέ μην είδες μην αλόγιασες
 του άντρα του δικό μου
 σε τι ταβέρνα βρίσκεται EEEχοχο
- Ορέ σε τι ταβέρνα βρίσκεται
 σε τι σουμπέτι πίνει
 τίγος χεράκια μώρε του κεργούν EEEχοχο
- Ορέ τίγος χεράκια του κεργούν
 και τα δικά μου στέκουν
 Τίγος ματάκια μώρε του κοιτούν EEEχοχο
- Ορέ τίγος ματάκια του κοιτούν
 και τα δικά μου κλαίνε
 τίγος χειλάκια μώρε του φιλούν EEEχοχο

Ορέ τινός χειλάκια τον φιλούν
και τα δικά μου σκάζουν
δεν έχω τίγος μώρε να το ειπώ

ΕΕΕχοχο

ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΠΕΘΕΡΑ

Να σε ρωτήσω πεθερά
και σένα δόλια μάνα

Το τίγος είν' τα πρόβατα
που βόσκουν στα λιβάδια.

Δικά σου είναι γύφη μου
δικά σου μαυρομάτα.

Να σε ρωτήσω πεθερά
και σένα δόλια μάνα.

Το τίγος είναι τ' άλογα
που βόσκουν στα λιβάδια.

Δικά σου είναι γύφη μου
δικά σου μαυρομάτα.

Να σε ρωτήσω πεθερά
και σένα δόλια μάνα.

Το τίγος είν' το κούτσουρο
που κάθεται στην κόχη.

Δικό σου είναι γύφη μου
δικό σου μαυρομάτα.

Λύκος γα φάει τα πρόβατα
κι αρκούδα τα φοράδια

Κι αυτόν τον μαύρο κόρακα
χολέρα γα τον μάσει.
χολέρα γα τον μάσει*.

(*) Να τον μαζέψει.

ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΕΜΑΛΩΝΑΝ

Μάνα και γιός εμάλωναν
μάγα και γιός μαλώνουν
Μανά μου να την πάρουμε
την αρδανιτοπούλα
Μας τάξουν χίλια πρόβατα
και πεντακόσια γύδια
Μας τάξουν και το κάλεσμα
με το λαμπρό κουδούνι
Μας τάξουν κι ένα άλογο
να περπατώ καβάλα
'Εξω σκυλί απ' το σπίτι μου
έξω απ' το πατρικό σου
Διωξέ με μάνα διώξε με
με ξύλα με λιθάρια.
Ν' άρθει μια μέρα τ' Αι - Γεωργίος
μια επίσημη ημέρα.
Θα βλέπεις γιούς θα βλέπεις γιές
θα βλέπεις παλαιηράρια.
Και συ μανά μι θα θλίβεσαι
μαύρα δάκρυα θα χύγεις.
Θα βλεπεις και το στασίδι μου
θα σκουζεις θα φωνάζεις.

ΜΕ ΒΑΡΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΑ

Με βαρούν τα ξένα α και τα μακριγά
α και τα μακρινά.
Με βαρούν της κόρης ης τα μηγύματα
α τα μηγύματα α.
Ν' αυτού που γ' είσαι ξέγε ε γρήγορα να ρθεις
η γρήγορα να ρθεις

Ν' εμένα με παντρεύουν και με προξενούν
αει και με προξενούν.

Κοντόν ἀντρά μου δίγουν εἴν' και γέροντας
ἀει εἴν' κι γέροντας.

Το βράδυ με μαλώνουν για τα στρώματα
ἀει για τα στρώματα.

Και το πρωί με δέρνουν για γιώμα καλό
ἀει για γιώμα καλό.

Κοντά το μεσημέρι για κρύο νερό
ωχ για κρυό νερό.

Τρανή μπούκλα μου δίγουν κι ἀλυσον κοντό
ωχ κι ἀλυσον κοντό.

Και κόβω τις κοτσίδες βάνω ἀλυσο
ωχ βάνω ἀλυσο.

ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

Πέφτουν τα φύλλα απ' τις οξιές
κι οι πάχνες στα χορτάρια

Το που θα σεχειμάσουμε
το φετειγό χειμώνα.

Στης Μακρυνιάς τα χωριά
Εκεί θα πάμε φέτο.

Χαιρέται ο πεύκος χαιρεταί
τα χιόνια και τους πάγους.

Χαιρέται κι ένας έλατος
τον έλαφο από κάτω

Χαιρέται ο κλέφτης τ' ἀλογο
κι ο γιός χαίρει την κόρη

Στα γόνατά του την κρατεί
γλυκά την κουβεντιάζει.

Κορή μ' γιατί είσαι κίτρινη

γιατί είσαι αραχνιασμένη.
 Μηνά ο ίσκιος σε πατεί
 μήνα κι ο ήλιος σ' είδε;
 Νουδέ ο ίσκιος με πατεί
 τιγδέ κι ο ήλιος μ' είδε;
 Μον με πατάει να παλληκάρι
 τη γύχτα με φεγγάρι.

ΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Ορέ τι να την κάνω την καρδιά	
την παραπονεμένη	EEEχοχο
φορές με κάνει μώρε και γελώ	
Φορές με κάνει και κλαίγω	EEEχοχο
δεν έχω τίνος μώρε γα το ευτώ	
Τον πόνο μου να κλάψω	EEEχοχο
γα τον ειπώ μωρέ στην μάνα μου	
Εγώ μάνα δὲν έχω	EEEχοχο
γα τον ειπώ μωρέ στον αδερφό	
Είναι μωριά στα ξένα	EEEχοχο
να τον ειπώ μωρέ στην αδερφή	
Εγώ αδερφή δεν έχω	EEEχοχο
βουλιέμαι* γα μωρέ ξενητευτώ	
Βουλιέμαι να πηγαίνω	EEEχοχοε
γα πάνω σ' άλλο μώρε σύγορο	
Και σ' άλλο βιλαέτι	EEEχοχο
κάνω τις ξένες μώρε αδερφές	
Τις ξένες παραμάνες	EEEχοχο
κάνω και μια μωρέ παράδερφη	
Παράδερφη να γένει	EEEχοχο
για να μου πλένει μώρε τα σκουτιά	

(*) Σκέπτομαι.

- Τα έρημά μου ρούχα
τα πλένει μιο μωρέ τα πλένει δυό EEEχοχο
- Τα πλένει τρεις και πέντε
κι από τις πέντε μώρε κι ύστερα EEEχοχο
- Τα ρίχνει στο σοκάκι
πάρε ξεγέ μ' μωρέ τα ρούχα σου EEEχοχο
- Πάρε και τα σκουτιά σου
σύρε ξεγέ μ' μωρέ στον τόπο σου EEEχοχο

Μ' ΕΚΑΨΕ Ο ΗΛΙΟΣ

- Όρε μ'έκαψε ο ήλιος μ'έκαψε
μ'έκαψε και το κάμα
πως μ'έκαψε μώρ'η αγάπη μου EEEχοχο
- Όρε πως μ'έκαψε η αγάπη μου
η αρραβωνιασμένη
πούχει αρραβώνεξ μώρε δώδεκα EEEχοχο
- Όρε πόχει αρραβώνες δώδεκα
αρραβώνες δέκα πέντε
και στο μικρό μωρέ το δάκτυλο EEEχοχο
- Όρε και στο μικρό το δάχτυλο
κρατάει τη δική μου
για να γυρνώ μωρέ απ' τα μακρινά EEEχοχο

ΜΕ ΓΕΛΑΣΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

- Όρε με γελάσαν τα πουλιά
της άνοιξης τ' αιδόνια
με γέλασαν μωρέ και μου είπαγε EEEχοχο

- Ορέ με γελασάν και μου είπανε
πως δεν με παίρνει ο χάρος
Βάγω κια φτιάχνω μώρε το σπίτι μου EEEχοχο
- Ορέ βάγω φτιαχνώ το σπίτι μου
ψηλό και τιμημένο
βάγω τις πόρτες μώρε αργυρές EEEχοχο
- Ορέ βαγώ τις πόρτες αργυρές
και τα κλειδιά ασημένια
στο παραθύρι μώρε κάθομαι EEEχοχο
- Ορέ στο παραθύρι κάθομαι
τις στράτες αγγαντεύω
βλέπω το Χάρο μώρε πούρχεται EEEχοχο
- Ορέ βλέπω το Χάρο πούρχεται
στο μαύρο του καβάλα
στην πόρτα μου μώρε ξεπέζεψε EEEχοχος
- Ορέ στην πόρτα μου ξεπέζεψε
και με καλημερίζει
καλημερά σου μώρε ξένεμου EEEχοχο
- Ορέ καλημερά σου ξένε μου
καλώς τον τόν διαβάτη
ούτε διαβάτης μώρε είμαι εγώ EEFχοχο
- Ορέ ούτε διαβάτης είμαι εγώ
ούτε και ταχυδρόμος
μον είμαι ο χάρος μώρε ο πικρός EEEχοχο
- Ορέ μον είμαι ο Χάρος ο πικρός
Χάρος φαρμακωμένος
για να σου πάρω μώρε την ψυχή EEEχοχο

ΑΡΕΤΗ

- Ορέ διψούγ οι κάμποι για βροχή
και τα βουνά για χιόνια
διψάει κι η μαύρη μώρε Αρετή EEEχοχο

Ορέ ψηλά σε πετροβούνι τρεις μέρες κάνει μώρε γηστικιά	ΕΕΕχοχό
Ορέ πέντε διψασμένη κι η Μάγα της μορέ της έλεγε	ΕΕΕχοχό
Κι η μάγα της τής λέει Αρετούλα μ' δεν μωρέ παντρεύεσαι	ΕΕΕχοχό
Τούρκον άντρα να πάρεις κάλιο να δω μωρέ το αίμα μου	ΕΕΕχοχό
τη γη να κοκκινίσει παρά να δω μωρέ τα μάτια μου	ΕΕΕχοχό
Τούρκος να τα φιλήσει νεγώ μανά μ' μωρέ δεν έρχομαι	ΕΕΕχοχό

ΛΑΛΗΣΣΕ ΚΟΥΚΕ

Ορέ λάλησε κούκε λάλησε
λάλα το πως λαλούσει καημένε
λάλα του πως λαλούσει
μόρε Νικουλό τζιομπάνε.

Ορέ τι να λαλήσω τα κα ειπώ καημένε
και τι να μολογήσω

μώρε Νικουλό τζιομπάνε

Ορέ γέριμη Φούρκα χάλασε καημένε
και γίγκει παλιουχώρι

μόρε Νικουλό τζιομπάνε.

Ορέ κι η Σαμαρίνα φλάμπουρο καημένε

κι Φούρκα κηπαρίσσι

μορέ Νικουλό τζιομπάνε.



ΜΑΥΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

Δεν κλαίτε μαύρα δέντρα
και σεις μαύρα κλαδιά

Και συ δρε Χατζιοχρήστο
δεν τόπραξες καλά
Απόλσεις τσ' αρβανίτες
λιμούρια στα χωριά
Μας πήραν δυό κορίτσια
γ' απ' το Κεράσοβο
Το γα το λέγαν Λέγη
τ' άλλο Κωνσταντινιά
Στα Γιάννενα τα πάγει
μεσ' στου Αλή Πασιά
Χαλάλι γα σου γίνουν
που μούστηλες αυτά.

ΠΑΣΙΑΔΕΣ

Πασιάδες με τα κόκκινα
Κατής με τα γαλάζια
Και με τα κατακόκκινα
Πασιάς καμαρωμένος
Σηκώσετε τα κόκκινα
τα φλάμπουρα σισπάνω
Να εισάγετε που κοιμάτ' ο νιός
Το που κοιμάτ' η κόρη
Κοιμάτε στα τριαντάφυλλα
κοιμάται στα λουλούδια.

Τ' ΑΣΤΡΟ

'Ορε γ' είειχο τ' άσπρο το λαμπρό
ορέ που πάει κοντά στην πουλιά
γ' εκείνο φέγγει Δέσποιν' κι έρχομαι ΕΕΕχοχο

Ορέ γ' εκείνο φέγγει κι έρχομαι κι έρχομαι από τα ξένα βρίσκω τις πόρτες Δέσπω κλειδωτές	ΕΕΕχοχο
Ορέ βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές και τα σκυλιά δεμένα σκιφτώ φιλώ Δεσπω μ' τις κλειδωγιές	ΕΕΕχοχο
Ορέ σκυφτώ φιλώ τις κλειδωγιές και δάκρυα τις γεμίζω άγοιξε Δέσπω μόρε άγοιξε	ΕΕΕχοχο
Ορέ γ' άγοιξε Δέσπω άγοιξε άγοιξε μωρό καλή μου κι αν έχεις κι άλλον μώρε ν' άγουρο	ΕΕΕχοχο
Ορέ κι αν έχεις κι άλλον άγουρο μεγιά σου με χαρά σου ν' εγώ θα πάω στην ξενητειά	ΕΕΕχοχο

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

Τράβα αεράκι τράβα Νότη μωρ
τράβα βρε βοριά, τράβα βρε βοριά
Να γκρεμίσεις τις αντάρες μωρ
και τα σύνγεφα και τα σύγγεφα
Να αρμενήσουν τα καράβια μωρ
τ' Αλεξαντρινά, τ' Αλεξαντρινά.
Ο όλα τα καράβια πάισαν μωρ
πάισαν γύρισαν, πάισαν γύρισαν
Μόνο του Γιάννη το καράβι μωρ
πάει δε γύρισε, πάει δε γύρισε
Μόγ' έστειλε το φιλιτζιάνι μωρ
το χιλιόδροσο, το χιλιόδροσο.
Να α το γτίσω γα κατεύω μωρ
κάτω στο γιαλό, κάτω στο γιαλό.
Να αρωτήσω γα ξετάσω μωρ
για το Γιάνναρο, για το Γιάνναρο.

ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ

Ορέ δυό αδέρφια γίταν γκαρδιακά	
στον κόσμο ξακουσμένα	
τους ζήλευε μωρέ η γειτονιά	EEEχοχο
Τους ζήλευε η χώρα	
κι ο διάδοιλος μωρέ δουλήθηκε	EEEχοχο
Για να τους ξεχωρίσει	
ο πιό μικρός μωρέ αγάπησε	EEEχοχο
Του πρώτου τη γυναικα	
μια μέρα μωρ αυταρμώθηκαν	EEEχοχο
Σ' ένα στενό σοκάκι	
εγώ γυφή μου μώρε σ' αγαπώ	EEEχοχο
Γυναικα να σε πάρω	
σαν μ' αγαπάς μωρέ αντράδερφε	EEEχοχο
Γυναικα να με πάρεις	
Τον αδερφό σου μώρε σκότωσε	EEEχοχο
Γυναικα να με πάρεις	
Νυφή μου πώς μωρέ να δρω αφορμή	EEEχοχο
Για να τόγε σκοτώσω	
εσάς ο Θεός μωρέ σας έδωσε	EEEχοχο
Αμπέλια και χωράφια	
πέστου να τα μωρέ χωρίσετε	EEEχοχο
Τ' αμπελοχώραφά σας	
Όσα είγα: γούρνες* μώρε και καρπούν	EEEχοχο
Βάλτα κατά τ' μεριά σου	
κι διο είναι πλάτια μώρε κι άκαρπα	EEEχοχο
Βάλτα κατά τ' μεριά του	
Κι αι: έτσι: θε γ' άδρεις μώρε αφορμή	EEEχοχο
Για να τόγε σκοτώσεις	
τον μαύρο του μωρέ καβάλισε	EEEχοχο
και στα χωράφια πάει	
Καλήμερά σου μώρε αδερφέ	EEEχοχο

(*) Σιάδια

Καλώς τογ αδερφό μου	
άϊντ αδερφέ μώρ' να χωρίσουμε	ΕΕΕχοχο
Τ' αμπελοχώραφά μας	
όσα είναι γούρνες μώρε και καρπούν	ΕΕΕχοχο
Βάλτα κατά τ' μεριά μου	
κι άσα είναι πλάϊα μώρε κι άκαρπα	ΕΕΕχοχο
Βάλτα κατά τ' μεριά σου	
Γιατί να μη μωρέ μοιράσουμε	ΕΕΕχοχο
όπως μοιράζουν όλοι	
Εγώ αδερφέ μώρ' αποφάσισα	ΕΕΕχοχο
Θέλω να σε σκοτώσω	
Πάρε αδερφέ μωρέ τα κτήματα	ΕΕΕχοχο
Παρά να σκοτωθούμε	
Τογ μαύρο του μωρέ καβάλησε	ΕΕΕχοχο
Στο σπίτι του γυρίζει	
απ' τα μαλλιά μωρέ τηγ άρπαξε	ΕΕΕχοχο
Λιανά λιανά τηγ κάνει	
και στο σακκί μωρέ τηγ έβαλε	ΕΕΕχοχο
στο μύλο τηγ πηγαίνει	
Αλεσε μύλε μώρε αλεσε	ΕΕΕγοχο
Της κούρβας το κουφάρι	
φκιάσε τ' αλεύρι μώρε κόκκινο	ΕΕΕχοχο

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ

Τα τεσσερά τα πέντε	(δις)
τα εννιά τα εννιά αδερφιά	(δις)
Τα δώδεκα ξαδέρφια	
τα λιγό τα λιγόημερά, τα κοψό τα κοψόημερα	
Όπ' άκουγαν πολέμους	(δις)
ετρεχάν, έτρεχαν γα δουν	(δις)
Τους ήρθε ένα φιρμάγι	(δις)
Ν' απ' το βα ν' απ' το βασιλιά	

Να πα να πολεμίσουν	(δις)
χρόνους δω, χρόνους δώδεκα	(δις)
Τρέμουν τα τρέμουν τα βουνά	(δις)
τροχούν και τα σπαθιά τους	(δις)
λάμπει η θα, λάμπει η θάλασσα	(δις)

ΜΑΝΑ ΜΕ ΚΑΚΟΠΑΝΤΡΕΨΕΣ

'Ορε μάνα με κακοπάντρεψες	
και μ' ἐδωσες στους κάμπους	EEEχοχο
εγώ στους κάμπους μάναιμ' δε βαστώ	EEEχοχο
Νερό ζεστό δεν πίνω	
γ' εδώ τρυγώνα μάνα μ' δε λαλεί	EEEχοχο
Κι ο κούκος δεν το λέει	
το λέει μια αγραφιώτισσα	EEEχοχο
Από το παραθύρι	
διαβάτες που μωρέ διαβαίνετε	EEEχοχο
Περνιότες που περνάτε	
μηγ είδατε μωρέ του άντρα μου	EEEχοχο
Του άντρα το δικό μου	
σε τι ταβέρνα μώρε βρίσκετε	EEEχοχο
Σε τι σουμπέτι πίγει	
τιγός χεράκια μώρε του κεργούν	EEEχοχο
Και τα δικά μου στέκουν	
τιγός χειλάκια μώρε του φιλούν	EEEχοχο
και τα δικά μου σκάζουν	
τίγος ματάκια μωρέ του κοιτούν	EEEχοχο
και τα δικά μου κλαίνε	
τίγος κορμή μωρέ τον χαίρεται	EEEχοχο
Και γω του περιμένω	
Μάνα με κάκο μώρε πάντρεψες	EEEχοχο

ΤΡΑΒΑ ΑΕΡΑ ΔΡΟΣΕΡΕ

- Ορέ τράβα αέρα δροσερε
 τράβα καημένε γότη
 για γα δροσίσεις μώρε τα παιδιά ΕΕΕχοχο
- Ορέ για γα δροσίσεις τα παιδιά
 τον Γκιόλτα του καημένο
 ώς πολεμάει μώρε κατακαμπής ΕΕΕχοχο
- Ορέ πως πολεμάει κατακαμπής
 κατακαμπής στους κάλπους
 δίχως νερό μωρέ διχώς φωμί ΕΕΕχοχο
- Ορέ δίχως νερό δίχως φωμί
 δίχως κανά μηντάτι
 άειστε παιδιά μωρέ να φύγουμε ΕΕΕχοχο
- Ορέ άειστε παιδιά να φύγουμε
 να πάμε στο καλό μας
 γιατί νερό μωρέ δεν έχουμε ΕΕΕχοχο
- Ορέ γιατί νερό δεν έχουμε
 γιατί μηντάτ' δεν ηρθε
 νάϊστε παιδιά μωρέ να φύγουμε ΕΕΕχοχο

ΛΑΦΙΝΑ

- Όρε σαν παίργω δίπλα τα βουγά
 δίπλα τα κορφοδούνια
 δρίσκω τα λάφια μώρε γα βοσκούν ΕΕΕχοχο
- Όπου δροσολογούνται
 και μια λαφίνα μώρε ταπεινή
 Δεν πάει κουτά στις άλλες
 γ' όλο τα απόσκια μώρε περπατεί ΕΕΕχοχο
- Τα απόσκια αγναγτεύει
 κι όπου έβρει γάργαρο μώρε γερό ΕΕΕχοχο

Θολώγει και το πίγει	
και ο ήλιος τη μωρέ γ' ερώτησε	EEEχοχο
και ο ήλιος τη ρωτάει	
Γιατί λαφίνα μώρε δε βοσκάς	EEEχοχο
Δεν πας κοντά στις άλλες	
μόνο τ' απόσκια μώρε περπατάς	EEEχοχο
Τ' απόσκια γ' αγγαντεύεις	
κι όπ' έδρεις γάργαρο μωρέ νερό	EEEχοχο
Θολώγεις και το πίγεις	
ηλιέ μου σαν μωρέ με ρώτησες	EEEχοχο
Θα σου το μολογήσω	
δώδεκα χρόνους μώρε έκαγα	EEEχοχο
Στείρα χωρίς ελάφι	
κι από τα δώδεκα μωρέ και μπρος	EEEχοχο
Εγέννησα λαφάκι	
και κει που βγήκε μώρε ο θασιλιάς	EEEχοχο
να λαφοκυνηγήσει	
τόθρε που βόσκει μώρε μοναχο	EEEχοχο
ρίχνει και το σκοτώγει	
κι οι λαγκαδιές μωρέ κι οι ρεματιές	EEEχοχο
Ορέ γ' οι λαγκαδιές κι οι ρεματιές	
βαρειά γ' ακαστενάζουν	
κι ο ήλιος μωρέ γ' εδάκρυσε.	EEEχοχο

ΤΙ ΟΜΟΡΦΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ορέ τι όμορφος τόπος που γ' εδώ	
και κλεφτουριά δεν έχει	
το λόγο δεν μωρέ απόσωσε	EEEχοχο
Το λόγο δεν ποσώνει	
κι γι κλεφτουριά μωρέ του πέτρωσε	EEEχοχο
Σα φιλλο σα χορτάρια	
τρεις πέντε κόδουν μώρε τις τριχιές	EEEχοχο

Και δέκα ξεφορτώγουν	ΕΕΕχοχο
για μην τα ξέ μωρέ φορτώγετε	
Τα έρημα μουλάρια	ΕΕΕχοχο
σαπίσαν τα μωρέ στηθάκια μου	
φορτώγητα ξεφορτώγητας	ΕΕΕχοχο
κι ένας του πιάνει μώρε απ' τα μαλλιά	
Κι άλλος από τα χέρια	ΕΕΕχοχο
κι ο τρίτος ο μωρέ μικρότερος	
Μια μαχαιριά του δίνει	ΕΕΕχοχο
πρώτα βαρεί μωρέ τη μαχαιριά	
Και δεύτερα ρωτάει	ΕΕΕχοχο
Το πούθε κι ο πατέρας σου	
το πούθε είγαι μωρέ η μάνα σου	ΕΕΕχοχο
Απέκια κι ο πατέρας	ΕΕΕχοχο
ευγιά δερφάκια μώρε είμασταν	
Τα οχτώ πραματευτάδες	ΕΕΕχοχο
κι ο Κώστας ο μωρέ μικρότερος	
Παέγε με τους κλέφτες	ΕΕΕχοχο
εσύ σε Γιώτη μώρε γ' αδερφά	
Εσύ δρε Παναγιώτη	ΕΕΕχοχο
γ' από το χέρι μώρε του άρπαξε	
Ορέ γ' από το χέρι του άρπαξε	ΕΕΕχοχο
και στο γιατρό του πάγει	
γιατρέ που γιατρεψεις μωρέ πολλούς	ΕΕΕχοχο
Πολλούς που θα γιατρέψεις	ΕΕΕχοχο
να μου γιατρέψ μωρέ του αδερφό	
Αυτόν τον Παναγιώτη	ΕΕΕχοχο
αγ' είγ' από μωρέ τη συγτροφιά	
Εγώ θα τον γιατρέψω	ΕΕΕχοχο
κι αγ' είγ' αδέρφο - μωρέ μαχαιριά	
Ποτέ γιατριά δεν έχει	ΕΕΕχοχο
το μαχαιράκι μώρε έβγαλε	
Και στην καρδιά το μπήχνει	ΕΕΕχοχο
τα δυό μαζί μωρέ ξεψύχησαν	

Ο σκοπός του βουγίσιος σαν το ρομπόλια του Σμόλικα.

ΝΑ ΉΤΑΝ Ο ΜΑΗΣ ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΣ

- Να ήταν μωρέ γα ήταν ο Μάης χεινόπωρος (δις)
κι ο θεριστής χειμώνας (δις)
Να πε μωρέ γα πεέσουν χιόνια στα βουγά (δις)
γα παχνιστούν οι κάρποι (δις)
Να κρου μωρέ γα κρουσταλιάσει η θάλασσα (δις)
γα πάφουν τα καράβια (δις)
Να μη μωρέ γα μη ηγ περάσει η κλεφτουριά (δις)
κι ο καπετάν Αγδρέας (δις)
Κι αυτοί μωρέ κι αυτοί οι ν' απούθε πέρασαν (δις)
και πήραν πέντε σκλάδους (δις)
Πήραν μωρέ πηράν την τσιούπρα του παπά (δις)
την αρραβωνιασμένη (δις)
Την πή μωρέ την πη ήραγ και την πήγαγε (δις)
ψηλά στα κορφοδιούνια (δις)
Για φα μωρέ για φα άει για πιές μώρ' κόρη μου (δις)
και πίσω μηγ θυμάσαι (δις)
Θυμού μωρέ θυμούμαι την μαγούλα μου (δις)
και τρέμω σαν το φαρί (δις)
Το φα μωρέ το φα δρι τρέμει στο γερό (δις)
κι εγώ στα ξένα χέρια (δις)
Θυμού μωρέ θυμού ούμαι του πατέρα μου (δις)
και λιώνω σαν τ' αλάτι (δις)
Τ' αλά μωρέ τ' αλά άτι λιώνει στο γερό (δις)
κι εγώ στα ξένα χέρια (δις)

ΤΟ ΜΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

- Το Μάη Γιαννής το μάη Γιαννής γεννήθηκε (δις)
Το Μάη Γιαννής παντρεύκει (δις)
Το Μάη του ρθε το Μάη του ρθε το μήγυμα (δις)
γα πάει γα πολεμήσει (δις)

Κι αφήσε τη κι αφήσε τη γυναικα του
 τριών μερών γυφούλα (δις)
 Ριχνεί τις σκε ριχνεί τις σκέπες πό μεριά
 και τα στολίδια σ' άκρη (δις)
 Της δίγουν πε της δίγουν πέντε πρόβατα
 και δυό μαύρα κουτάβια (δις)
 Κι αυτά τα βλο κι αυτά τα βλόγισε ο Χριστός (δις)
 και γίναν τρεις χιλιάδες (δις)
 Βγάζει τα σκου βγάζει τα σκουλαρίκια της
 και τα κρεμάει κουδούνια (δις)
 Στους κάμπους τα στους κάμπους τα κατέβασε (δις)
 για να τα κουλκουρίσει (δις)

ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΕΙΛΙ

Βαμμένο χείλι φίλησα (δις)
 κι βάψει το δικό μου Μηχάλινα
 κι βάψει το δικό μου τριανταφυλλιά.

Με το Μαυτήλι το σφούγγισα (δις)
 κι βάψει το μαντήλι Μηχάλινα
 κι βάψει το μαντήλι τριανταφυλλιά.

Σ' εννιά ποτάμια τ' όπλινα (δι»)
 κι βάψαν τα ποτάμια Μηχάλινα
 κι βάψαν τα ποτάμια τριανταφυλλιά.

Κι ου βασιλιάς που πέρωσε (δις)
 κι βάψει τ' αλογό του Μηχάλινα
 κι βάψειν τ' αλογό του τριανταφυλλιά.

Και στα τσαΐρια πο βοσκε (δις)
 κι βάψαν τα τσαΐρια Μηχάλινα

κι βάψαν τα τσατρια τριανταφυλλιά.

Τα πρόβατα γα πόδοσκαν
κι βάψαν τα μαλλιά τους Μηχάλινα
κι βάψαν τα μαλλιά τους τριανταφυλλιά. (δις)

Κι ου κουρευτής που κούρευε
κι βάψαν τα ψαλίδια Μηχάλινα
κι βάψαν τα ψαλίδια τριανταφυλλιά. (δις)

ΓΙΑ ΑΚΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΙ

Γι' άκου το πουλί μπεήγαμ;
γι' άκου το πουλί πως μορφολαλεί

Πως μορφολαλεί μπεήγαμ;
πως μορφολαλεί σαν την 'Ανοιξη.

Σαν την 'Ανοιξη μπεήγαμ;
σαν την 'Ανοιξη το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο μπεήγαμ;
το φθινόπρωρο τούρκοι διάβαιναν.

Τούρκοι διάβαιναν μπεήγαμ;
Τούρκοι διαβαίνουν και κασκάντιζαν*.

Και κασκάντιζαν μπεήγαμ;
και κασκάντιζαν έξω απ' το χορό.

'Εξω απ' το χορό μπεήγαμ;
έξω απ' το χορό τον καγκελιστό.

Τον καγκελιστό μπεήγαμ;
τον καγκελιστό, για μια καλογρηά.

(*) Μπέτσα.

(*) 'Εκαναν γούστο.

Για μια καλογρηά μπεήγαμ'
για μια μαλογρηά πουχ' έναν παπά.

ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ

Μωρός κάτω στα τρία αλώνια
και στα κάγκελα μωρός και στα κάγκελα
Μώρος εκεί είν' ο Γιάννης Μάρωμ'
ο Πλανόγιαννος μώρος ν' ο Πλανόγιαννος
Που πλανεύει τα κοράσια
και τις έμορφες μώρος και τις έμορφες
Μόν γ' τη Μάρω δεν πλανεύει
γ' έχει απλάνευτη μωρός γ' έχει απλάνευτη
Μόν στηγ' αδερφή του πάνει
πάνει κλαίγοντας μώρος πάνει κλαίγοντας
Να με ορμηγέψεις Τίτσαμ'
Τίτσαμ' κι αδερφή μώρος Τίτσαμ' κι αδερφή.
Δεν σε ορμηγεύω Γιάννη
κριματίζομαι ρωρ κριματίζομαι.
Να με ορμηγέψεις Τίτσαμ'
κι ας κριματιστείς μώρος κι ας κριματιστείς
Ντύσου γυναικείσια ρούχα
κόκκινη ποδιά μώρος κόκκινη ποδιά.
Μώρος κι πέργα πο την πόρτα
Μάρω φώγαξε μώρος Μάρω φώγαξε.
'Αϊντε Μάρω στο πηγάδι
άϊντε για νερό μώρο άϊντε για νερό.
Μώρος στο δρόμο που πηγαίνουν
πάγουν παιζοντας μώρος πάγουν παιζοντας.
Μάρωμ' αν ήταν ο Γιάννης
τι θα έκανες μώρος τι θα έκανες
Σφάζομαν λιαγίζομαν
δεν του ήθελα μώρος δεν του ήθελα.

ΜΗΛΙΤΣΑ

Μηλίτσαι πούσαι στο νο γκρεμό^{την έργα του και την αγάπη του για την οικογένεια}
με μη μωρέ με μήλα φορτωμένη.

Αϊ τα μήλα σου άϊ μηλίτσα μου
τα μήλα σου άϊ λυμπεύουμε.

Τα μήλα σου λυμπέ γαι βουμε
και το μωρέ και το γκρεμό σ' φοβούμας.

Αϊ σαν τον φουθά άϊ μηλίτσα μου
σαν τον φουθά άσι το γκρεμό.

Σαν τον φουθάσι το νο γκρεμό
έλα μωρέ γελά το μονοπάτι.

Αϊ το μονοπά άϊ μηλίτσα μου
το μονοπά άτι μ' έβγαζε

Το μονοπάτι με έβγαζε
σ' ένα μωρέ σ' ένα παλιοκλησιά.

Αϊ γε κει ήταν τρι αϊ μηλίτσα μου
ν' εκεί ήταν τριά μυήματα.

Εκεί ήταν τρια μυήματα
τα τρι μωρέ τα τρία αράδα αράδα.

Αϊ του ένα η αϋ μηλίτσα μου
του έναη ήταν ξέχουρο.

Του ένα ήταν ξε ένέχουρο
ξεχώ μωρέ ξεχωριστό που τ' άλλα.

Αϊ δεν τουείδα κι αϊ μηλίτσα μου
δεν τουειδα και η το πάτησα.

Δεν τουείδα κι το πά νάτησα
του πα μωρέ του πάτσα στο κιφάλι.

ΑΓΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑ ΠΕΛΕΚΑ

Αγουρος πεε βρε πέτρα πελεκάει
άγουρος πέτρα πελεκάει

- μέ τόγα του το χέρι (δις)
 'Αγουρε πουού βρε πουν το χέρι σου
 άγουρε πουν το χέρι σου
 και πελεκάς με τόγα (δις)
 Ξανθό κορα ἀ κοράσιο φίλισα
 ξανθό κοράσιο φίλισα
 και μούκοψαν το χέρι (δις)
 Ας το φιλουού φιλούσα κι ἀλλη φορά
 ας το φιλούσα κι ἀλλη φορά
 κι ας μούκοδαν και τ' ἀλλο (δις)

Χορός στ' αλώγια σαν η μάνα κάνει το χορίτσι κι ο ξένος τ'
 αγκαλιάζει.

ΤΩΡΑ Τ' ΑΡΓΑ

- Τωρά μωρέ τωρά τ' αργά τ' αργούσικα (δις)
 τωρά το βράδυ - βράδυ (δις)
 Τωρά μωρέ - τωρά περγάει η αγάπη μου (δις)
 κι αἱ δε γ καλησπεράει (δις)
 Πού πας μωρέ - πού πας αγγελικό κοριτί (δις)
 βεργοκαμαρωμένο (δις)
 Πανώ μωρέ πανώ για αθάνατο νερό (δις)
 να πιώ γα μην πεθάνω (δις)
 Πανώ μωρέ πανώ και για τη μάνα μου (δις)
 γα πιεί γα μην πεθάνει (δις)
 Να δω μωρέ γα δώσω και σε σέναγε (δις)
 γα πιείς γα μην πεθάνεις (δις)

Χορός στ' αλώγια σαν το «Ν^ο γίταν ο Μάης χεινόπωρος».

ΜΑΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΑΣ

Μάνα μωρέ μαναάμι στο περιβόλι μας (δις)
και στην αμυγδαλιά μας (δις)
Ν' εκεί μωρέ ν' εκεί καθόταν τρεις αετοί (δις)
και τρεις καλοί λεβέντες (δις)
Ν' ένας μωρέ ν' ένας με μήλο με βαρεί (δις)
κι άλλος με δαχτυλίδι (δις)
Κι ο τρι μωρέ κι ο τρίτος ο μικρότερος (δις)
μ' ένα χρυσό γαϊτάνι (δις)
Ν' εγώ μωρέ ν' εγώ το μήλομ τόφαγα (δις)
το δαχτυλίδι τόχω (δις)
Κι αυτό μωρέ κι αυτό το χρυσογάϊτανο (δις)
το πλέκω στα μαλλιά μου (δις)

(Χορός στα αλώνια)

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Στην πόρτα κι ως τ' αλώνια μου (δις)
Διπλός χουρός που γένηται (δις)
Πήγα κι γω κι πιάστηκα (δις)
Στου παλληκάρι του καλό (δις)
Παλληκαράκι μ' έμορφο (δις)
Μη σφίγγεις το χεράκι μου (δις)
Μιλάγιασαν τα δάχτυλα (δις)
Κι πέσαν τα δάχτυλίδια μου (δις)
Κι τα μαζόν οι έμορφες (δις)
τα φτιάχγουν σημαράγκουρες (δις)

(Χορός στα αλώνια)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Όλες οι γες παντρεύονται Γιαννούλα - Γιαννούλα (δις)
αϊ κι παι αϊ κι παίργουν παλληκάρια
Γιαννού αϊ Γιαννούλα παιχνιδιάρα
Γιαυτό παντρεύτικα και γω Γιαννούλα - Γιαννούλα (δις)
αϊ κι πη αϊ κι πήρα χλιμπουνιάρη
Γιαννού αϊ Γιαννούλα παιχνιδιάρα
Του στρώγου πέντε στρώματα Γιαννούλα - Γιαννούλα (δις)
αϊ πέντε αϊ πέντε προσκεφαλάρια
Γιαννού αϊ Γιαννούλα παιχνιδιάρα
Σηκού μοιράζει πλάγιασε Γιαννούλα - Γιαννούλα (δις)
αϊ σηκού αϊ σηκού γκρεμίσου πέσε
Γιαννού αϊ Γιαννούλα παιχνιδιάρα.
Κι απλώσε το ξερόχερο Γιαννούλα - Γιαννούλα (δις)
αϊ στους α αϊ στους αργυρούς μου κόρφους
Γιαννού αϊ Γιαννούλα παιχνιδιάρα.

(Χορός στ' αλώνια)

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥΛΑ

Κορή με τα κορή με τα ξανθά μαλλιά
και με τα μαύρα μάτια Ζαγόριανούλα μου
και με τα μαύρα μάτια Παπαδοπούλα μου
Την πέρα ρου την πέρα ρούγα μη διαβείς
ουδ' απ' την πορτοπούλα Ζαγόριανούλα μου
ουδ' απ' την πορτοπούλα Παπαδοπούλα μου
Μη λάχει ο Γυιο μη λάχει ο γυιός μ' από κρασί¹
μη λάχει μεθυσιμένος Ζαγόριανούλα μου
μη λάχει μεθυσιμένος Παπαδοπούλα μου
Σου κόψει τα σου κόψει τα χρυσά κουμπιά
φιλήσ' τα μαύρα μάτια Ζαγόριανούλα μου

φιλήσ' τα μαύρα μάτια Παπαδοπούλα μου
Κουμπιά γε κι ας κουμπιά γε και ας τα κόψουνε
χείλη κι ας φιληθούνε Ζαγοριανούλα μου
χείλη κι ας φιληθούνε Παπαδοπούλα μου.

ΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Πέρα στην Ανατολή μωρέ λεβέντη μου
και στην Αυτραγόη πόλη για σ' ματάκια μι έμορφα
Έκει πουλούν γλυκό χρωσί μωρέ λεβέντη μου
Όλο Τούρκοι τόπαιρναν για σ' ματάκια μι έμορφα
Όλο τούρκοι τόπαιρναν μωρέ λεβέντη μου
τόπαιρναν δεν πλήρωναν για σ' ματάκια μι έμορφα
Κι ένας παλιοκόνιαρος μωρέ λεβέντη μου
τόπαιρνε το πλήρωγε για σ' ματάκια μι έμορφα
Δώς μας τούρκε τ' άσπρα μας μωρέ λεβέντη μου
δώσε μας και τα φλουριά μας για σ' ματάκια μι έμορφα

(Χορός πηδούχεδος στα δυό)

ΠΟΥ ΉΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΥΛΑ ΜΟΥ

Που ήσαν μωρέ που ήσαν Περιστερούλα μου	(δισ)
τοσδν καιρό χαμένη	(δισ)
Πηγά μωρέ πηγά να μάσω κάστανα	(δισ)
με τάλλα τα κορίτσια	(δισ)
Κι αλε μωρέ κι αλέεφτες μας αγγάντευαν	(δισ)
από ψηλή ραχούλα	(δισ)
Κορί μωρέ κορίτσια μαυρομάτικα	(δισ)
ελάτε παραπάγω	(δισ)

Εχώ μωρέ εχω ω δυό λόγια γα σας πω
 και δυό γα σας ρωτήσω. (δις)
 Μηγάν μωρέ μηναάν οι τούρκοι στο χωριό
 μηγάν ντερβεναγάδες (δις)
 Και μεις μωρέ και μεις καλά δεν ξέρουμε
 για τούρκοι για ρωμαίοι. (δις)

(Χορός σαν «γ' άταν ο Μάης χεινώπορος»)

ΓΙΑ ΣΗΚΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΕ

Για ση μωρέ για σηήκω καπετάνιε μου
 γα πας γα πολεμήσεις (δις)
 Με τι μωρέ με τι ποδάρια γα σκοθώ
 χέρια για ν' ακουμπίσω (δις)
 Να πα μωρέ γα πάαρω το γτουφέκι μου
 γα πα γα πολεμήσω (δις)
 Μ' όχουν μωρέ μ' όχουουν του πλάτη τρύματα
 το γόνα τσακισμένο (δις)
 Για πα μωρέ για πα χρεμε και σύρτεμε
 πέρα σε κείνη τη ράχη (δις)
 Να χω μωρέ ν' αχώ ω τα δέντρα συντροφιά
 και τα κλαδιά γειτόνοι (δις)
 Να χώ μωρέ γαχώω και τα κλεφτόπουλα
 καθημερινό λημέρι (δις)

(Χορός σα «Νάταν ο Μάης...»)

ΚΑΤΣΕ ΗΛΙΕ

Κάτσε ήλιε κάτσε κάτσε κομματάκι
 γα θγω γα σεργιανίσω στο περιβολάκι

Όλες με τα μάτια μ' έκαναν κομμάτια
όλες με τα φρύδια μ' έκαναν κοφίδια
Όλες με τη μύτη μούπαν αϊ στο σπίτι.
Όλες με το στόμα κόπιασε στο στρώμα.

(Πηδηχτός χορός)

ΒΙΡΓΙΝΑΔΑ

Δέντρο ει χαι χαι μωρ Βιργινάδα
δέντρο ει μωρ είχα στην αυλή μου
για παρή για παρηγοριά δική μου.

Έχει πρα χαι χαι μωρ Βιργινάδα
έχει πρα μωρ πράσινα τα φύλλα
κι ασημένια κι ασημένια τα κλωνάρια.

Κόρη κα χαι χαι μωρ Βιργινάδα
κόρη κα μωρ καθοντάν στον ίσκιο
κι έπλεκε κι έπλεκε χρυσό γαϊτάνι.

Πλέξτο κο χαι χαι μωρ Βιργινάδα
πλέξτο κο μωρ κόρη το γαϊτάνι
κι άλλου νιού κι άλλου νιού να μη το δώσεις.

Μον εμέ χαι χαι μωρ Βιργινάδα
μον εμέ μον εμένα το λεβέντη
να το βα να το βάλω στο σουγιά μου.

Να τοβα χαι χαι μωρ Βιργινάδα
να το βα να το βάλω στο σουγιά μου
και στ' ασή και στ' ασημοιμάχαιρά μου

(Χορός συγκαθηστός σε δυό σκοπούς)

BAMBAKIA

Μωρ άσπρη ξάσπρη βαμβακιά
κι χιόνια μου γραμμένη

(δις)

Μαρούλι είχα στον αήπο μου
Ντραγάτη θα σε βάλω

(δις)

Κι αν λείπει μαρουλόφυλλο
και στον Κατή σε πάνω^(Καλαματιαγός)

(δις)

ΕΒΑΛΑ ΓΡ-ΓΡ-ΓΡ

Έβαλα γρ-γρ-γρ έβαλα μια κλουσαριά

Με σαρά γρ-γρ-γρ με σαρανταπέντε αυγά.

Κι έβγαλε γρ-γρ-γρ κι έβγαλε κι αυτή δυό πλιά
τόγα ει γρ-γρ-γρ τόγα είναι πέτσιοτας

Τ' άλλο ει γρ-γρ-γρ τ' άλλο είναι κόκοτας.

(Χορός πηδηγχτός)

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΣΙΑΔΙΑ

Εδώ μωρέ ν' εδωώ είναι σιάδια για χουρό
εδώ είναι σιάδια για χουρό
λιθάδια για τραγούδια

(δις)

Μπατέ μωρέ μπατέε ν' αγόρια στο χορό
μπατέ ν' αγόρια στο χορό
κορίτσια στα τραγούδια

(δις)

Να δει μωρέ να δειείτε και να μάθετε
να δείτε και να μάθετε
πώς πιάνεται η αγάπη

(δις)

Από μωρέ ν' από τα μάτια πιάνεται
ν' από τα μάτια πιάνεται
στα χείλη κατεβαίνει (δις)

Κι από μωρέ κι από τα χείλη στην καρδιά
κι από τα χείλη στην καρδιά
ριζώνει και δε βγαίνει (δις)

(Ο σκοπός σαν «νάταν ο Μάης»)

ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Κάλογρια εχ' ο καλόγρια εχ' όμορφον υγιό
βαΐ βαΐ πουλί μου κι όμορφο παλληκάρι.

Τον ζήλευε τον ζήλευε η γειτονιά
βαΐ βαΐ πουλί μου τον ζήλευε κι χώρα.

Τον ζήλεψε τον ζήλεψε κι η καλογριά
βαΐ βαΐ πουλί μου άντρα για τον κάνει
Έλα γιοχάμ, έλα γιοχάμ να πέσουμε
βαΐ βαΐ πουλί μου να κοιμηθούμ' αντάρια.

Σώπα καλό σωπά καλόγρια μην το λες
βαΐ βαΐ πουλί μου και μην το κουβεντιάζεις.

Μη μας ακου μην μας ακούσει ο Θεός
βαΐ βαΐ πουλί μου τρεις χρόνους δε θα βρέξει.

Μη μας ακου μη μας ακούσει η μαύρη γη
βαΐ βαΐ πουλί μου τρεις χρόνους δεν καρπίσει.

(Χορός στ' αλώνια)

ΤΟΝ ΨΗΛΟ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ

Μην τον αγαπάτε τον ψηλό τον άντρα
πόσπεργε το χρόνο τρια στάχια σπόρο

Κι έκλαιψε βρυχιόταν ποιός θα τα θερίσει
ποιός θα τα θερίσει να τα βοταγίσει.

Κι η έριμη η γυναικα του παρηγορούσε
Σώπα - σώπα άντρα δίνουμε καμπόσα.

Δίνουμε καμπόσα να τα βοταγίσουν
Να τα βοταγίσουν να μας τα θερίσουν.

(Χορός στ' αλώνια όπως το «Μπράϊ πο την Πόλη»)

ΜΠΡΑΪ

Μπράϊ που την πόλη κι ως τη Σαλονίκη
Γαϊτάνι πλέκει κι αϊ δεν αδιάζει

Κι αϊ δεν αδιάζει να κυνηγήσει.

Να κυνηγήσει λαγόν περδίκα

Μον κυνηγούσε τα μαύρα μάτια

Μαύρα μου μάτια κι αϊ πλούτιπισμένα.

Κλαίγουν τα μάτια μ' όκο για σένα.

(Πηδητικός χορός στ' αλώνια)

ΤΩΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Τω μωρέ τώρα το βράδυ βραδάκι: (δις)

τ' άστρο και το φεγγυαράκι

Πω μωρέ παίρνω ένα στενό σοκάκι: (δις)

Σταύρωσα ένα κοριτσάκι.

Κα μώρε καθομάν και το ρωτούσα: (δις)

κοριτσάκι μ' πού κοιμάσαι;

Στα μώρε στα κρεβάτια μου κοιτούμαι: (δις)

κι από κάναν δε φοβούμαι.
Ε μώρε έχω Πέτρο έχω Παύλο
έχω δώδεκα Αποστόλους (δις)
Του μώρε του Θεού το ποδαράκι
τόχω γω προσκεφαλάκι
Κι ο μώρε κι όποιος θ' άρθει να με σκιάξει
ο Θεός θα του πετάξει
έξω απ' το παραθυράκι..

(Χορός πηδηχτός)

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

Αγοιξαν τα δέντρα δλα βαΐ μώρε βαΐ
και πρασίνισαν κύρα Αναγνώστηνα (δις)
Αγοιξε κι γω ο μπαχτσές μου δλαί μώρε βαΐ
και πρασίνισε κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Ψεις βγήκα να σεργιαγδω βαΐ μώρε βαΐ
μες το γκουλμπαχτσέ κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Βρύσκω κόρη που κοιμάται βαΐ μώρε βαΐ
στα τριαντάφυλλα κυρά Αγαγνώστηνα (δις)
Κι εσκυψα να τη φιλήσω βαΐ μώρε βαΐ
δε μ' αδέχεται κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Σήρκωσε τα μαύρα μάτια βαΐ μώρε βαΐ
και με λόγιασε κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Με τα κόκκινά της χείλια βαΐ μώρε βαΐ
με κουβέντιασε κυρά Αγαγνώστηνα (δις)
Πούς τσουν ξένειμ το χειμώνα βαΐ μώρε βαΐ
όντας κρύωνα κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Αϊ κι ρθεις το καλοκαίρι βαΐ μώρε βαΐ
που θεριμαίνομαι κυρά Αναγνώστηνα (δις)
Αϊ σαν ήρθεις καλωσήρθεις βαΐ μώρε βαΐ
αϊ τι μούφερες κυρά Αναγνώστηνα (δις)

Σούφερα γυαλί κι χτένι δαΐ μόδωρε δαΐ
να γυαλίζεσαι κυρά Αναγνώστηνα
κι να χτεγιάζεσαι κυρά Αναγνώστηνα.

ΤΡΙΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΙΑ

- Τρία καρφιοφύλαι τζιάνουμ (δις)
σ' ένα κλουνάρι.
Σ' ένα κλουνάρι τζιάνουμ (δις)
κόφτου το ένα
Κόφτου το ένα τζιάνουμ (δις)
για να του μυρίσου.
Γιά να του μυρίσου τζιάνουμ (δις)
και να του ρουτίσου
Και να του ρουτίσω τζιάνουμ (δις)
που είν' ου καλός μου
Πού είν' ου καλός μου τζιάνουμ (δις)
κι αγαπητικός μου
Ναι ψες τουν είδα τζιάνουμ (δις)
μήλα πουλούσαι
Μήλα πουλούσαι τζιάνουμ (δις)
ρριδά κρατούσαι
Ρριδά κρατούσαι τζιάνουμ (δις)
για την καλή του.
Γιά την καλή του τζιάνουμ (δις)
γ' αγαπητική του.

ΔΥΟ - ΔΥΟ

Δυό - δυό κι άλλα δυό
μπατέ κορίτσια στο χορό.
Μπατέ κορίτσια στο χορό

τώρα που έχετε καιρό
 Γιατ' αύριο παντρεύεστε
 σπιτονοικοκυρεύεστε
 Δε σας αφήγω οι άντρες σας
 να πάτε στις μαγάδες σας.
 Δε σας αφήγω ο πεθερός
 να πάτε εκεί πουν^ρ ο χορός
 Δε σας αφήγω^η η πεθερά
 να πάτε εκεί πουν^ρ η χαρά
 Δε σας αφήγουν τα παιδιά
 να πάτε σ' άλλη γειτονιά.
 Τους άντρες τους μεθύζουμε
 και τους αποκοιμίζουμε
 Και τον κακό του πεθερό
 τον δένουμε απ^ρ τὸν αργαλειό
 Και την κακιά την πεθερά
 την δένουμε απ^ρ την πυροστιά
 Και τα παιδιά τα δέρνουμε
 κοντά μας δεν τα παίρνουμε.

ΜΙΑ ΚΟΝΤΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ

Μια κοντή μελαχροινή
 πόχει την χάρη (δις)
 Πόχει την χάρη στα μαλλιά
 μπροστά στα φρύδια (δις)
 Τούρκος την αγαπάει
 κι αυτή δεν ξέρει (δις)
 Όντας κι όντας πίκασε*
 τα μαύρα βάνει, τα μαύρα βάνει
 Καλόγρια γίγομαι στα ράσα μπαίγω
 τούρκο δεν παίρνω

(*) Αντιλήφτηκε.

Εσύ καλογριά τζιάνουμ κι εγώ στα ράσα
 κόρημ δὲ σ' αφήγω.
 Πέρδικα γίνουμαι τα πλάϊα παιρνω
 τούρκο δεν παιρνω
 Εσύ ιπερδίκα τζιάνουμ δὲ σ' αφήγη
 κόρημ δε σ' αφήγω
 Λουλούδι γίνουμαι στους κάμπους βγαίνω
 τούρκο δεν παιρνω.
 Εσύ λουλούδι τζιάνουμ δὲ σ' μελίσσα
 κόρημ δε σ' αφήγω.
 Σταφύλι γίνουμαι στο κλύμα μπαίνω
 τούρκον δεν παιρνω.
 Εσύ σταφύλι τζιάνουμ δὲ σ' ντραγάτης
 κόρημ δε σ' αφήγω.
 Κρασάκι γίνουμαι στον κάδιο μπαίνω
 ττούρκο δεν παιρνω.
 Εσύ κρασάκι τζιάνουμ δὲ σε πίνω
 σ' άλλον δε σ' αφήγω.

ΑΓΟΥΡΟΣ

Αγουρος μήη Өρε μήλο μούστειλε	(δις)
κι ένα χρυσό γαϊτάνι	(δις)
Εγώ το μήη το μήλο τόφαγα	(δις)
και το γαϊτάνιμ τόχω	(δις)
Και στα μαλλιά α μαλλιά μου τόπλεξα	(δις)
σε χώρα κατεβαίνω	(δις)
Βοΐσκω χορό ο χορό που χόρευαν	(δις)
και μπήκα να χορέψω.	(δις)
Μούπετε το ο Өρε το μαντίλι μου	(δις)
και φάγκει το γαϊτάνι	(δις)
Μου τόδε η σκύ υ Өρε η σκύλα η πεθερά	(δις)
κι η Εύα η αντραδέρφη	(δις)

Νύφη από πού ου δρε τόχεις το γαϊ τάνι (δις)
και το χρυσό γκιορτάνι (δις)
Μου τόστειλε ε έστειλε ο αφέντης μου (δις)
κι ο γιός της πεθεράς μου. (δις)

(Χορεύεται σαν το «'Αγουρος πέτρα πελεκά».

ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ

'Ενα Σαββάτο βράδυ μώρ μάνα
μια Κυριακή πρωί μώρ μάνα (δις)
Πήγαινα στο μπαριμπέρη μώρ μάνα
για να μπαριμπεριστώ μώρ μάνα (δις)
Βρέσκω μια Εβραιοπούλα, μώρ μάνα
ντυμένη στα χρυσά μώρ μάνα (δις)
Γυρίζω και της λέω μώρ μάνα
να γίνεις Χριστιανή μώρ μάνα (δις)
Να λουζεσαι Σάββατο μώρ Κόρη
ν' αλλάξεις Κυριακή μώρ κόρη (δις)
Και να μεταλαβαίνεις μώρ κόρη
Χρυσό και την Λαμπρή μώρ κόρη (δις)
Να πάω να πω της μάνας μ' Λεβέντη
να δω τί θα μου πει Λεβέντη (δις)
Κάλιο να δω το αίμα σ' μώρ κόρη
η γης για να το πιεί μώρ κόρη (δις)
Παρά να δω τα μάτια σ' μωρ κόρη
ρωμηός να τα φιλεί μώρ κόρη (δις)

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΡΟΒΟΛΑΣ

Λεβέντης εροβόλας από ψηλή ραχούλα
Έχει το φέσι του στραβά και το γειαμπά κλωσμένη

Και στρίβει το μουστάκι του και ψηλοτραγουδάει
Κι ο Χάρος του αγνάντευε από ψηλή ραχούλα
Καρτέρι πάεισεγ και έστησε σ' ένα στεγό σοκάκι
Γιά σου χαρά σου χάροντα καλώς του το λεβέντη
Λεβέντη μ' έστειλε ο Θεός γα πάρω την ψυχή σου
Δίχως ανάγκη κι αρωστειά ψυχή δεν παραδίνω
Μου ένγα γα παλέψουμε σε μαρμαρένιο αλώνι
Κι αν με γικήσεις χάρε μου μου παίρνεις την ψυχή μου
Κι αν σε γικήσω πάλι εγώ πηγαίνεις στο καλό σου
Κι εβγήρκαν και παλέψαγε απ' το πουργό ως το γιόμα
Κι εκεί στο λιοβασίλεμα που τρειρ να βασιλέψει
Ακούω το γιό που γόγγυξε βαρειά κι αναστεγάζει
· Ασε με χάρε μ' ἀσεμε παρακαλώ γα ζήσω
· Εχω τα πρόβατα ἀκουρα και το τυρί στο ζύγι
· Εχω γυναίκα παρανιά και χήρα δεν της πρέπει
· Εχω παιδιά πολύ μικρά κι ορφάνια δεν τους πάει.

(Αργός συρτός χορός)

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Σειέται κι Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλα
σειούγται και τα κλαδιά.

Σειέται κι Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλα
με τα ξανθά μαλλιά.

Τ' έχεις μώρ Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλα
μέρα και γύχτα κλαις
και μένα της μανούλας Ζαχαρούλα
γιατί δεν μου το λέσ;

Τί γα σου πω μωρ μάνα μώρη μάνα
Τί γα σου διηγηθώ.

Τον άντρα πούχεις δώσει μώρη μάνα
Θα του εχωριστώ.

Τι λες μώρ Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλα
γιατί μ' αντρόπισες
Εσύ σαι γκαστρωμένη Ζαχαρούλα
θα κάνεις το παιδί
Ας είμαι γκαστρωμένη μώρη μάνα
κι ας βζαίνει το παιδί.
Θα πάρω μια βυζάχτρα μώρη μάνα
να β' ζαίνει το παιδί.

(Πηδηχτός χορός στα δυό)

ΑΧ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ

Αχ η μάνα μου η κυρά μάνα μου
Μικρή με πάντρεψε και με βασάνισε
Μ' έδωσε μακριά στην πάγω γειτονιά
Ήβρα πεθερά σαν τηγ τριανταφυλλιά
Ήβρα πεθερό σακ του αυγεριγό
Ήβρα κι αντραδέρφια δυό αχ που να μην τα χαρώ
Νύχτα με σήρωωνταν τα μεσάνυχτα
Σήκω νύφη μας και κυρά νύφη μας
Σήρω να φτιάσεις τονυ καφέ για να πιεί ο πεθερός
Για να πιεί η πεθερά να πιούν τα αντραδέρφια δυό
Αχ που να μην τα χαρώ.

(Πηδηχτός χορός στα δυό)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΉΛΙΟ

Ποιδς είδε ήλιο από βραδύς Γιανγέ μου ΙΓΑΝΓΕ μου
Νάει μωρέ Γιάνγη κι άστρι το μεσημέρι
Ποιές είδε κόρη αγύπαντρη Γιανγέ μου Γιανγέ μου
Νάει μώρε Γιάνγη να πάει με τους κλέφτες

Ποιός είδε κόρη αγίπαυτρη γιαννέ μου Γιαννέ μου
Νάι μώρε Γιάννη να ρίχνει το λιθάρι
Το ρίχνει ο κλέφτης μιο φαρά Γιαννέ μου Γιαννέ μου
Ναΐ μωρέ Γιάννη το ρίχνει τρις και πέντε
Το ρίχνει η κόρη μια φορά Γιαννέ μου Γιαννέ μου
Νάι μώρε Γιάννη και φάνηκε ο κόρφος
Άλλοι το λένε μάλαμα Γιαννέ μου Γιαννέ μου
Νάι μώρε Γιάννη κι άλλοι το λεν ασήμι
Κένα μικρό κλεφτόπουλο Γιαννέ μου Γιαννέμου
Νάι μώρε Γιάννη το λέει μαργαριτάρι.

(Πηδηχός χορός στα τρία)

ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΑ

Κατώ στην ασπροποταμιά Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ στον ε αϊ στον έμορφο τον τόπο
μικρή αϊ μικρή βοργαροπούλα.

Εγάς πασιάς εδιάβαυνε Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ κι άλλος αϊ ως αλλός κοντά μας ήρθε
μικρή αϊ μικρή αϊ μικρή βοργαροπούλα.

Τον άρεσε η ποταμιά Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ τον α αϊ τον άρεσε κι ο τόπος
μικρή αϊ μικρή Βουργαροπούλα.

Φκιαγεί ζευγάρια εξήντα δυό Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ ζευγά αϊ ζευγάρια εξήντα πέντε
μικρή αϊ μικρή βουργαροπούλα.

Φκιαγεί τ' αλέτρι από μηλιά Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ και το αϊ και το ζυγό πο δάφνη
μικρή αϊ μικρή βουργαροπούλα.

Φκιαγεί και το δικέντρι του Βουργάρα - Βουργάρα

αϊ κορφή αϊ κορφή πο κυπαρίσσι
μικρή αϊ μικρή βουργαροπούλα.

(Αργός συρτός τρία μπρος ένα πίσω)

ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΓΙΟΣ

Της χήρας γιός αρρώστησε
βαριά για να πεθάνει (δις)
Μον μπαινοβγαίνουν οι γιατροί^{με γιατρικά στα χέρια} (δις)
Μον μπαινοβγαίν κι η μάνα του
με χέρια σταυρωμένα (δις)
Νεσύ παιδί μ' αρρώστησες
βαριά για να πεθάνεις (δις)
Την κόρη απ' αρραβώνιασες
τί θα την κάνεις τώρα (δις)
Μάνα μ' ζουρλή μανά μ' τρελή^{μανά μ' ξεμυαλισμένη} (δις)
Νη κόρ μανά μ' θα παντρευτεί^{αλλόν άντρα θα πάρει} (δις)
Κι εγώ μανά μ' στη μαύρη γη
στ' αραχνιασμένο χώμα (δις)
Και συ μανάμ' θα θλίβεσαι
μαύρα δάκρυα θα χύνεις (δις)
(Χορός συρτός σαν το «λεβέντης εροβόλας»)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Χρυστόδουλος αγάπησε μια κόρη εβραϊοπούλα
Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
Χριστόδουλε αν μ' αγαπάς γυναίκα να με πάρεις
Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
Για κίνα κι έλα μια βραδυά ένα Σαββάτο βράδυ
Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
Πώχουν οι Εδραίοι τη γιορτή Τούρκοι το ρωμαζάνι
Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε

Χριστόδουλος παράκουσε και πάει την πέμπτη δράδυ
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Κι Εβραίοι τον απήκασαν κα πα γα τον κρεμάσουν
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Χίλιοι τον παν από μπροστά και δυό χιλιάδες πίσω
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Παεί κι η κόρη από κοντά παεί παρακαλιόντας
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Χριστόδουλε μη σκινάζεσαι και μη πολύ φοβάσαι
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Έχω τα γρόσια στην ποδιά και τα φλουριά στη τσέπη
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Κι αν δε μου φτάσουνε κι αυτά πουλώ το δαχτυλίδι
 Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε
 Εηγτά φλουριά έχει η πέτρα του και πεντακόσια γρόσια
 ..Χριστόδουλε αϊ Χριστόδουλε.

(Χορός Τσάμικος)

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΩ

Έχω καιρό π' ιδεν πήγα	(δις)
κι αϊ δὲν απέρασα	(δις)
Π' μέσα πο την Κόγτσα	(δις)
κι απ' το Κεράσοβο	(δις)
Για να ιδώ τα κορίτσια	(δις)
με τα ξανθά μαλλιά.	(δις)
Για να ιδώ και τις γύφες	(δις)
αράδες τα φλουριά.	(δις)
Να ιδώ την παπαγιάννω	(δις)
με φουντωτά μαλλιά	(δις)
Που σιέται και λιγιέται	(δις)
και καμαρώνεται	(δις)
Μην καμαρώνεις τόσο	(δις)

μωρ Παπαγιάννεγα.	(δις)
Δεν είσαι από τις πρώτες	(δις)
κι ούδε απ' τις δεύτερες	(δις)
Μον είσαι από τις τρίτες	(δις)
τις παρακατιανές.	(δις)

(Αργός συρτός χορός σαν «το άστρο και το φεγγάρι»).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ

Μωρ κάτω στα τρία αλώνια
και στα κάγκελα μωρ και στα κάγκελα
Μωρ παιζουν παλληκαρδια
παιζουν ρίχνουνται μωρ παιζουν ρίχνουνται
Μωρ και ρίχνουν το λιθάρι
τον αγήφορο μωρ τον αγήφορο
Μωρ κι σκοτωτάν το Γιάννη
ταυριματωλό μωρ τον αρματωλό
Μωρ Γιαννήμ αν' είχες μάνα
ν' άχεις κι αδερφή μωρ ν' άχεις κι αδερφή
Ν' άχεις και καλή γυναίκα
ν' άρθει να σε δει μωρ ν' άρθει να σε δει.
Να η μάνα πόρχεται μωρ
να κι η αδερφή μωρ να κι η αδερφή.
Να και η καλήτ' γυναίκα
Πουρθε να τον δει μωρ πουρθε να τον δει.
Με τα δυό παιδιά στα χέρια
τρίτο στην κοιλιά μωρ τρίτο στην κοιλιά.

(Κι αυτό αργός συρτός).

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΕΦΤΕΣ

Σαράντα κλέφτες είμασταν γιτέτι παλληκάρια μου

Σαρανταδυό γουμάτοι κοντούλα χαμαιδούλα.

Όλ' έγαν όρκο κάνωμε γιτέτι παλληκάρια μου

στα δώδεκα Βαγγέλια κοντούλα χαμαιδούλα.

Το ποιός ρωστήσει από τεμάς γιτέτι παλληκάρια μου

για τον τραβούν οι άλλοι κοντούλα χαμαιδούλα.

Ηρθέ καιρός κι αρρώστησε γιτέτι παλληκάρια μου

το πρώτο παλληκάρι κοντούλα χαμαιδούλα.

Και στους συντρόφους έλεγε γιτέτι παλληκάρια μου

και στους συντρόφους λέει κοντούλα χαμαιδούλα.

Εδώ γα μη μ' αφήσετε γιτέτι παλληκάρια μου

στον έρημο τον τόπο κοντούλα χαμαιδούλα.

Για πάρτε με και σύρτεμε γιτέτι παλληκάρια μου

πέρα σε κείνη τη ράχη κοντούλα χαμαιδούλα.

Ν' άχω τα δέντρα συντροφιά γιτέτι παλληκάρια μου

και τα κλαδιά γειτόνοι κοντούλα χαμαιδούλα.

(Αργός συρτός δύο μπρος ένα πίσω) .

ΑΓΙΝΤΕ ΗΡΘΕ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΟΥ

Αϊγτε μωρ άϊγτε ήρθ' ο άντρας σου

αϊ κι αν' ήρθε μώρ κι αν' τι

κι ου χουρός καλά κρατεί.

Αϊγτε μωρ άϊγτε γότι πείνασε

αϊ κι αν πείνασε και αϊ τι

κι ου χουρός καλά κρατεί

το ψωμί είναι στο μεσάλι*

δώστε τον γα φάει τη ζάλη.

Αϊγτε μωρ αϊγτέ γότι θέλ' φαť

— — — —

(*) Μαντήλι - πανί.

το φαῖ είναι στη μισούρα^{*}
δώστε του να φάî του ζούρα.

΄Αϊγτε μωρ ἀïντε νότι πέθανε
αἴ κι αν πέθανε κι αἴ τι
κιου χουρός καλά κρατεί.

Βάλτετον βαθειά - βαθειά
να μην θγει καμια δραδυά
κι μας σκιάξει τα παιδιά
τα παιδιά στη γειτονιά.

(Πηδηχτός χορός στ' αλώνια)

ΑΣΠΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

΄Ασπρο τριαντάφυλλο κρατώ
μήλο μου μήλο μου
άσπρο και μυρισμένο
μήλο μου μυρισμένο.

΄Άλλοι μου λεν να δο κρατώ
μήλο μου μήλο μου
και άλλοι να το βάψω
μήλο μου μυρισμένο.

Κι αν το πετύχω στη μπογιά
μήλο μου μήλο μου
πολλές καρδιές θα κάψω
μήλο μου μυρισμένο.

Θα κάνω αγούρους να σφαγούν
μήλο μου μήλο μου
κοράσια να πλαντάξουν
μήλο μου μυρισμένο.

Θα κάνω τον Κοντζάμπαση
μήλο μου μήλο μου
να χασ' τα λογαριά του

(*) Βαθύ πιάτο.

μήλο μυρισμένο.

Να κάνω και το δάσκαλο

μήλο μου μήλο μου

να χασ' τα γράμματά του

μήλο μου μυρισμένο.

(Χορός αργός σαν «τη ροδιά μου» περίπου).

Η ΣΟΥΣΑ

Η Σουσα ήταν όμορφη κι αρχόντισα μεγάλη

κι αγάπαγε τον Σελ - μπεη το τούρκο παλληκάρι (δις)

Μια Κυριακή πρωί - πρωί η Σουσα χτενιζόταν

και με το χρυσομάντηλο στα δάκρυα σκουπιζόταν (δις)

Κι η μάνα της τής έλεγε κι η μάνα της τής λέει

Τι έχει το Σουσάκι μου και κάθεται και κλαίει (δις)

Μάνα εψές στον ύπνο μου εψές και στο ονειρό μου

είδα το αδερφάκι μου στο ωάριο βουτηγμένο (δις)

Όνειρο ήταν κόρη μου κι ο άντρος θα περάσει

και σένα τ' αδερφάκι σου στα ξένα θα γεράσει (δις)

Το λόγο δεν αποσώσε κι ο αδερφός εφάνη

κρύο νερό το γέμισε γα πιει γα ξεδιψάσει (δις)

Το κανακάκι άρπαξε στη βρύση πάει γα πάρει

κρύο νερό το γέμισε γα πιει γα ξεδιψάσει (δις)

Σουσάκι εγώ δε διψασα δεν οθίμω διψασμένος

μονάχα με τον Σέλμπεη είμαι βαλαντωμένος (δις)

Απ' τα μαλλιά την άρπαξε στη σκάλα την καθίζει

βγάζει το χρυσομάχαιρο και την καρδιά της σκίζει (δις)

Τώρα πέστε στον Σέλμπεη αν είναι παλληκάρι

γα ρθει γα κάνει τον τάφο της δύο μαργαριτάρι (δις)

Κι απάνω από τον τάφο της μια κρυσταλένια βρύση

ποιός έχει πόνο στην καρδιά γα πιει για γα τον σθύσει (δις)

(Χορός σε καλαιματιανό σκοπό)

Και συνεχίζουμε με επιτραπέζια τραγούδια:

ΔΙΨΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΟΙ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

Διψάν οι κάμποι για νερό^(δις)
και τα βουνά για χιόνια
Και το σαΐνι για φωλιά^(δις)
κι εγώ Λενήμ^ρ για σένα
Τα μάτια σου τα παρδαλά^(δις)
τα φρύδια σ' τα γραμμένα
Μήνα παπάδες τάγραψαν^(δις)
μηνά μητροπολίτες
Ούδε παπάδες τάγραψαν^(δις)
ούδε μητροπολίτες
Μον τάγραψε η μάνα μου^(δις)
μαζί με τον πατέρα
Η μάναμ^ρ ήταν πέρδικα^(δις)
πατέρας μ^ρ περιστέρι
Και μούγραψαν τα μάτια μου^(δις)
τα φρύδια μ^ρ τα γραμμένα

(Τραγουδιέται σαν «θυμήθηκα την ξενητειά»).

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Ο θάνατος η ξενητιά η πίκρα κι η αγάπη^(δις)
τα τέσσερα ζυγίστηκαν σ' ένα βαρύ καντάρι^(δις)
Βαρύτερ^ρ είναι η ξενητειά ν^ρ απόλυτα τα γκιντέρια*^(δις)
Του ξένου δώστου την υγειά κι αρρώστεια μη του δίνεις^(δις)
Η αρρώστια θέλει στρώματα θέλει προσκεφαλάρια^(δις)
θέλει γυναίκα στο πλευρό μανούλα στο κεφάλι^(δις)
θέλει και τα παιδάκια του να κάθονται κοντά του^(δις)
θέλει και μήλο απ^ρ τη μηλιά να φάει να ξεδιψάει^(δις)

(*) Βάσανα.

ΚΡΑΣΙ ΣΕ ΠΙΝΩ

Κρασί σε πίνω για καλό και συ με πας στον τοίχο (δις)
τον τίχο - τοίχο πήγαινα την πόρτα σου θε βρίσκω (δις)
Δυό φύλλα έχει η πόρτα σου δεν ξέρω πιό να ανοίξω (δις)
Ρίξε γερό στην πόρτα σου να μπω να ξαγλιστρήσω (δις)
Να βρω φορμή στη μάγα σου και σένα να φιλήσω (δις)

ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Πολλά τραγούδια είπαιμε κανά κρασί δεν γητιαμε
Για πλώστε τα χεράκια σας πάρτε τα ποτηράκια σας
Τσίγκιρ - Τσίγκιρ το ποτήρι στην υγειά σου γοικοκύρη
Δώστου μια να πάει κάτω για να βρει η κορφή του πάτο.

Ο ΜΑΡΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΚΟΣΑΡΙΣΕ

Ορέ ο Μάρτης δεν κοσάρισε Θανάσ' Γιαννιώτη μου
κι Απρίλης δεν εμπήκε κλαράκι δεν είδα Νασιού πουθενά
Ορέ κλαράκι δεν είδα πουθενά Θανάσ' Γιαννιώτη μου
δέντρο να κοκκιγήσει παίργω και ζώνω τ' άρματα
Ορέ παίργω και ζώνω τ' άρματα Θανάσ' Γιαννιώτη μου
κρεμώ και το ντουφέκι και παίργω δίπλα Νάσιοι τα βουνά
Ορέ και παίργω δίπλα τα βουνά Θανάσ' Γιαννιώτη μου
δίπλα τα κορφοβούγια βρέσκω λημέρια Νάσιοι κλέφτικα
Ορέ βρέσκω λημέρια κλέφτικα Θανάσ' Γιαννιώτη μου
κι δλα χορταριασμένα βρέσκω βρυσούλες Νάσιοι με γερό.
Ορέ βρέσκω βρυσούλες με γερό Θανάσ' Γιαννιώτη μου
κι χυτές μουσκλαδιασμένες με πήρε το Νασιόι παράπονο

Ορέ μιε πήρε το παράπονο Θανάσ' Γιαννιώτη μου
 κι αρχίγησα να κλαίω ψηλή φωνήσα Νάσιοι εέδγαλα
 Ορέ ψηλή φωνήτσα εέδγαλα Θανάσ' Γιαννιώτη μου
 όση κι αν γηπορούσα δεν είδες κλέφτες Νάσιοι να μπροστά
 Ορέ δεν είδες κλέφτες γ' αμπροστά Θανάσ' Γιαννιώτη μου
 δικούς μου τους συντρόφους. Εψές προψές Ναζιόι περάσανε
 Ορέ γ' εψές προψές περάσανε Θανάσ' Γιαννιώτη μου
 απ' τη δική μου στάγη μου πήραν πέντε Νάσιοι πρόβατα
 Ορέ μου πήραν πέντε πρόβατα Θανάσ' Γιαννιώτη μου
 πέντε παχιά κριάρια μας πήραν και Νάσιοι το Κάλεσιο.

(Ο σκοπός του σαν «το πήρε ο Μάρτης δώδεκα»).

ΓΕΡΟ ΛΙΓΓΟ

- 'Ενας μοίραρχος μωρ ένας μοίραρχος
 κι ένας συνταγματάρχης
 διγήκαν στα δουκά γέρο - Λίγγο (δις)
- Τους διλάχους ρώταγαν τους διλάχους ρώταγαν
 κι όλες τις διλαχοπούλες
 μηντον είδατε γέρο - Λίγγο (δις)
- Μην τον είδατε τον απαντήσατε
 το Λίγγο το λεβέντη
 τον αρχηληστή γέρο - Λίγγο (δις)
- Χθες τον είδαμε τον απαντήσαμε
 σε διλάχικα κουάκια
 πότρωε κι έπιγε γέρο - Λίγγο (δις)
- Πότρωε κι έπιγε μωρ πότρωε κι έπιγε
 αργάκια γουρουνάκια
 και γλυκό κρασί γέρο - Λίγγο (δις)
- Τον κερνούσαμε μωρ τον κερνούσαμε
 πεντέξη διλαχοπούλες
 τον τραγουδούσανε γέρο - Λίγγο (δις)

Μια μικρότερη η ομορφώτερη στ' αυτί τον κουδεντιάζει
δεν παντρεύεσαι γέρο - Λίγγο (δις)
Δεν παντρεύεσαι δεν προξενεύεσαι δεν παίρνεις βλαχοπούλα
σαν ειμένανε γέρο - Λίγγο (δις)
Τ' έχω ένταλμα μωρ τ' έχω ένταλμα πο μέσα απ' την Αθήνα
κι απ' το βασιλιά γέρο - Λίγγο (δις)
Θα με πιάσουνε θα με κρεμάσουνε στη μέση την πλατεία
και στην εκκλησιά γέρο - Λίγγο (δις)

ΛΕΝΙΤΣΑ

Πού πας Λενίτσα μοναχή μωρέ
τωρά το βράδυ - βράδυ
Δεν σκιάζεσ' από κλεέφτες.
δεν σκιάζεσ' από κλεέφτες.
Δεν σκιάζωμ' απ' αρματωλούς
δεν σκιάζωμ' από κλεέφτες.
Έχω τ' αδέρφια μ' στο κλαρί μωρέ
πατέρα καπετάνιο
Λενίτσα μου τον άντρα σου μωρέ
πάσουν γα τον κρεμάσουν
Τε θα μου τάξει Λενίτσα μου μωρέ
εγώ να στον γλυτώσω
Γιωργάκι μου τον άντρα μου μωρέ
εσύ αγ τον γλυτώσεις
Το Μάη π' θα πας για πέρδικες μωρέ
ν' αρθώ και γω κοντά σου.
Να σέργω το γτουφέκι σου μωρέ
και το λαμπρό σπαθί σου.
Λεγίτσαι σαν πειγάσουμε μωρέ
το τι ψωμί θα φάμε.
Το σάλιο σου το σάλιο μου μωρέ
γλυκό ψωμί θα φάμε.

Λεγίτσαιμ' σαν διψάσουμε μωρέ
το τι γερό θα πιούμε;
Το δάκρυ σου το δάκρυ μου μωρέ
γερό χρύσο θα πιούμε.

ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Ορέ ποιός θελ' γ' ακούσει κλάματα μωρ Αργυράκη μου
δάκρυα και μοιρολόγια
διαβήτε από τον Αργύρη του Κασαμπά.

Ορέ βιαθήτε από τον Κασαμπά μωρ Αργυράκη μου
κι αγγάντια στη Μπουλιάνα
ν' ακούστε έναν Αργύρημ' γέροντα.

Ορέ γ' ακούστε ένα γέροντα μωρ Αργυράκη μου
πατέρα του Αργύρη
Αργύρη κάτσε γιέ μου φρόνημα.

Ορέ γ' Αργύρη κάτσε φρόνημα μωρ Αργυράκη μου
κάτσε ταπειγωμένα
τι λες μωρέ πατέρα μου.

Ορέ τι λες τι λες πατέρα μου μωρ Αργυράκη μου
και συ ξερό κεφάλι
εγώ ραγιάς μωρέ δεν γίνομαι.

Ορέ εγώ ραγιάς δε γίνομαι μωρ Αργυράκη μου
χαράτσι δεν πληρώνω
μου ακρτερώ μωρέ την 'Αγοιξη.

'Ορε μον καρτερώ την 'Αγοιξη μωρ Αργυράκη μου
το Μάη το καλοκαίρι
γ' ανοίξει ο Γράδιος κι η οξιά.

'Ορέ να ανοίξει ο Γράδιος κι η οξιά μωρ Αργυράκη μου
να σκώσουν τα λημέρια
να βγουν οι βλάχοι μώρε στα βουνά.

'Ορε να βγουν οι βλάχοι στα βουνά μωρ Αργυράκη μου
να βγουν κι οι βλαχοπούλες

να θγει κι ο στείρο μώρε Καλεσιός.

Όρε να θγει κιο στείρο Καλεσιός μωρ Αργυράκη μου
με το λαμπρό κουδούνι
πό χει τρεις φούντες μώρε στο λαιμό.

KINHΣΑΝ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

Κίνησαν τα καράβια
τα ζαγοριανά μώρε γιέ μου τα ζαγοριανά.

Κίνησε κι ο καλός μου
πάει στην ξενητειά μώρε γιέ μου πάει στην ξενητειά.

Δώδεκα χρόνους κάνει
δίχως αντιλογιά μώρε γιέ μου δίχως αντιλογιά.

Κι από τους δώδεκα γα και μπρος
μου στέλνει αντιλογιά μώρε χιερού μου στέλνει αντιλογιά

Μου στέλνει ένα μαντί νέα
με δώδεκα φλουδά μώρε γιέ μου με δώδεκα φλουριά

Στην άκρ' απ' τα ρεκόνελι
μόχει αντιλογιά μώρε γιέ μου μόχει αντιλογιά

Θέλεις καρύπη παντρέψου
θέλεις καλογρηά μώρε γιέ μου θέλεις καλογρηά

Εκύ εδώ που είνιμαι
εδώ στα μακριγά μώρε γιέ μου εδώ στα μακριγά

Εδώ είναι μια ματστρα

η πρώτη μάγισσα μώρε γιέ μου η πρώτη μάγισσα

Μαγεύει τα καράβια

κι αϊ δεν έρχονται μώρε γιέ μου κι αϊ δεν έρχονται

Με μάγεψε και μέναγε

κι αϊ δεν έρχομαι μώρε γιέ μου κι αϊ δεν έρχομαι.

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ

Ένα παλληκαράνικο
ρούσσο κι έμορφο Βαγγελίτσα μ'
ρούσσο κι όμορφο.

Καθάλα περπατούγούσε
και σε λόγιαζε Βαγγελίτσαρι
και σε λόγιαζε.

Και με το γού του λενέγει
να είχε προβατά Βαγγελίτσαρι
γάχε πρόβατα.

Νάχε και χίλια γινίδια
νάταν τσέλιγκος Βαγγελίτσαρι
νάταν τσέλιγκος

Νάχε κ' ένα αμπελάκι
μες τη Νάουσά Βαγγελίτσαρι
μες τη Νάουσα.

Να κάνει ασπρό σταφύγιλι
και γλυκό χραστί Βαγγελίτσαρι
και γλυκό χραστί.

Νάχε και τ' Βαγγελίτσα
να περπατούν μαζί Βαγγελίτσαρι
να περπατούν μαζί.

(Τραγουδιέται σαν «το Κίνησαν τα καράβια»).

ΤΗΣ ΧΑΝΤΖΙΝΑΣ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

Της Χαντζίνας το κορίτσι
απ' το Κεράσοβο

Κάθε Κυριακήτσα αλλάζει
και στολίζεται.

Και στη σκάλα κατεβαίνει
και γυαλίζεται
Κι ο Μεχμέτ Αγάς διαβαίνει
και την λόιαζε
Ρίχνει μήλο και την χρούει
δεν το δέχεται
Ρίχνει μάλαμα κι ασήμι
χαμογέλασε
Πέντε παλληκάρια στέλνει
στην Κυρίτσινα
Κι άλλα πέντε στον Κυρίτση
για τα προξενιά
Να μας δώσεις το κορίτσι
στο Μεχμέτ Αγά.
Δεν το δίνω το κορίτσι
στον Μεχμέτ Αγά.
Είναι Τούρκος δεν το δίνω
είναι άπιστος.
Το κορίτσ' αυτιλογήθ' ^{καὶ}
πο του αργαλιό.
Σώπα σώπα κυρά μάνα
μην γτροπιάζεσαι
Εγώ αυτόν έχω αφαιτήσει
θα τον παντρευτώ.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΑ

- Τα τρια μωραιτόπουλα
κι ο Μπέης απ^τ τη Μάνη (δις)
Πατήσαν το Ξηρόμερο
και τη μεγάλη χώρα (δις)
Πήραν άσπρα πήραν φλουριά
πήραν μαργαριτάρια (δις)

Μας πήραν και μια γιόγυφη
 τριών μερών γυφούλα (δις)
 Μηροστά την βαγ* δεν περπατά
 και πίσω κουτοστέκει (δις)
 Γυρίζει ο Μπέης και της λέει
 γυρίζει την κουβεντιάζει (δις)
 Γιατί γύφημ δεν περπατάς
 δεν πας κοντά μη τσ' άλλες (δις)
 Μήνα τα τέλια σε βαρούν
 μήνα και τα φλουριά σου (δις)
 Ούδε τα τέλια με βαρούν
 ουδέ και τα φλουριά μου (δις)
 Μου με βαρούν τα γτέρτια μου
 και τα παραπονά μου (δις)
 Ο Βελιγγέκας το σκυλί¹
 ο άπιστος ο σκύλος (δις)
 Μου σκότωσε τον άντρα μου
 μεσ' το προσκέφαλό μου (δις)

(Επιτραπέζιο σαν το «τριομερούτσικος γαμπρός»).

ΤΡΙΟΜΕΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΑΜΠΡΟΣ

Τριομερούτσικος γαμπρός
 δώδεκα χρόνους σκλάβος (δις)
 Σαν κάνει κ' αναστέγαξε
 και στάθκει το καράβι (δις)
 Καραβοκύρης χούϊάξει
 Καραβοκύρ's χουϊάξει (δις)
 Ποιός είν' απ' αναστέναξε
 και στάθκει το καράβι; (δις)

(*) Βάζουν.

- Αγ είναι από τους δούλους μου
φλουριά γα τον κεράσουν (δις)
Κι αν είν' από τους σκλάβους μου
γα τον ελευθερώσουν (δις)
Εγώ είμ' απαναστέναξα
και στάθκει το καράβι (δις)
Εψές είδα στον ύπνο μου
είδα και στο όνειρό μου (δις)
Πέρδικα είχα στα χέρια μου
κι άλλος αετός την πέργει (δις)
Από το χερ' τον άρπαξε
και στο βαλμά* τον πάει (δις)
Ποιά μούλα είναι αξιότερη
άξια και παλληκάρι (δις)
Εννιά μέρες περπάτημα
τρεις ώρες γα το κάνει (δις)
'Οσες μούλες κι αν τάκουσαν
δλες τ' απίπτα πέσαν (δις)
Κι ένας γρίβας παλιόγριβας
αυτός διπολοήθηκε. (δις)
Εγώ είμ' αξιος και αξιότερος
άξιος και παλληκάρι (δις)
Εννιά μέρες περπάτημα
τρεις ώρες γα το κάνω (δις)
Να μ' αυγατήσεις την ταή
σαράντα πέντε χούφτες (δις)
Να μ' αυγατήσεις το κρασί¹
σαράντα πέντε λίτρες (δις)
Βάλε μου ήγγλες δώδεκα
κουσκούνια δέκα πέντε (δις)
Και δέσε το κεφάλι μου
μ' εννιά οργιές μαντήλι (δις)
Μη λάχει ράχες και διαβώ
κάρμπους και θα πετάξω (δις)

(*) Σταύλος.

- Βαράει βιτσιά στο γρίβα του
στο σπίτι του να πάει (δις)
Στο δρόμο που επήγαινε
στο δρόμο που πηγαίνει (δις)
Παρακαλούσε και έλεγε
παρακλεί και λέγει (δις)
Θεέ γα δρω τον πατέρα μου
στ' αμπέλι να κλαδεύει (δις)
Να δρω και τη μαγούλα μου
στη δρύση για να πλένει (δις)
'Οπως παρακαλούσε και έλεγε
επήγε και τους δρήκε (δις)
Και δρίσκει τον πατέρα του
στ' αμπέλι να κλαδεύει (δις)
Καλημερά σου γέρουτα
καλώς τον ξένο πούρθε (δις)
Το τίνος γάμος γίνεται
και τίνος γύφη παίρνουν (δις)
Δικός μου εχθρός παντρεύεται
δική μου νύφη παίρνει (δις)
Στο δρόμο που επήγαινε
στο δρόμο που πηγαίνει (δις)
Βρίσκει και τη μαγούλα του
στη δρύση για να πλένει (δις)
Καλημεράσου μωρό γριά
καλός τον ξένο πούρθε (δις)
Το τίνος γάμος γίνεται
και τίνος γύφη παίρνουν (δις)
Δικός μ' εχθρός παντρεύεται
δική μου γύφη παίρνει (δις)
Βιτσιά βαρεί στο γρίβα του
στο γάμο κατεβαίνει (δις)
Καλημερά συμπεθεροί να ζήσουν να προκόψουν
Βγάλτε την γύφη να τη δω
φλοουριά να την κεράσω (δις)

- Τον ξένο σαν αυτίκρυσε
τον άντρα της γνωρίζει (δις)
 Ὁρα καλή συμπέθεροι
προσωρινέ μου άντρα (δις)
 Εμένα ήρθ' ο άντρας μου
το πρώτο μου στεφάνι (δις)
 Από το χέρ' την άρπαξε
τη βάνει στα καπούλια (δις)
 Βαρεί βιτσιά το γρίβα του
στο σπίτι του την πάγει (δις)

(Ο σκοπός του σαν το «Βασιλικός μου μύρισε»).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

- Ηηη με την ευχή σου μάνα μου
βουργάρα θέλ να πάρω (δις)
 Ηηη με την κατάρα γιόκα μου
βουργάρα γα μην πάρεις (δις)
 Ηηη συμπέθεροι μαζεύονται
κα πα να παργ' τη γύφη (δις)
 Ηηη κι η πεθερά κι ο πεθερός
τα δέντρα ξεριζώνουν (δις)
 Ηηη να βρουν φίδια να βρουν οχιές
οχιές με δυσ κεφάλια (δις)
 Ηηη στο μαερτζή τα πήγαιναν
για να τα μαγειρέψει (δις)
 Ηηη μαεριτζή μαγείρεψε
τα τρυφερά μας φάρια (δις)
 Ηηη κατσέ νυφήμ' να φας να πιεις
να καλογιοματίσεις (δις)
 Ηηη γ' εγώ έφαγα στην μάνα μου
είμαι και χορταμένη (δις)

- Ηηη εμείς αγτέτι* τ' όχουμε
η νύφη να γιοματίζει (δις)
- Ηηη και με την πρώτη πιρουγιά
καρδιά της φαρμακώθκει (δις)
- Ηηη γεσύ μωρ μάγα πεθερά
νερό τι φαρμακώθκα (δις)
- Ηηη γεσύ νερό δεν έφερες
και τι νερό γυρεύεις (δις)
- Ηηη και συ αφέντη πεθερέ
νερό για την υγιά μου (δις)
- Ηηη γεσύ νερό δεν έφερες
και τι νερό γυρεύεις (δις)
- Ηηη και συ αϊτέριψ' γρήγορο
νερό για την υγειά μου (δις)
- Ηηη το μαστραπά κι αν άρπαξε
στην βρύση να πάει να πάρει (δεις)
- Ηηη κι ώσπου γα πάει και να ρθει
την βρίσκει πεθαμένη (δις)
- Ηηη το μαχαιράκιτ' έβγαλε
και στην καρδιάτ' το βάζει (δις)
- (Τραγουδιέται όπως και το «ο βασιλιάς παντρεύει γιό»).

ΜΩΡΗ ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

- Μωρή κοντούλα Λεμονιά αυτού στον άμμο πούσαι (δις)
που χόντρυνες και πλάτυνες κι απόληρκες κλωνάρια (δις)
'Ολον τον κόσμο σκέπασες κι όλα τα παλληκάρια (δις)
Κι εμένα δεν εσκέπασες εφένα τον λεβέντη (δις)
Δεν τόξερα λεβέντη μου πως ήταν η αφεντιά σου (δις)

(Τραγουδιέται σαν το «Βασιλικός»).

(*) Συνήθειο.

ΝΤΕΡΒΕΝΑΓΙΩΤΙΣΣΑ

Μιωρή ντερβεναγιώτισσα μιωρή ξεπατωμένη (δις)
Δεν αγαπάς τον άντρα σου τον ξένο τι τον θέλεις (δις)
Ο άντρας μ' είναι μάρμαρο κι ο ξένος χυπαρίσι (δις)
Το χυπαρίσι γίνεται μέσα στο αγιονέρι (δις)
Σκύψτω πατώ το μάρμαρο φιλώ το χυπαρίσι (δις)

ΧΙΛΙΟΚΑΛΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ

Χιλιοκαλόν τον ήβραμε αϊ τουτόν τον νοικοκύρη
με τα καλά του τα φαγιά (δις)
Με τα καλά του τα φαγιά αϊ με τα χλυκά κρασιά του
για φάτε πιέτε ορέ παιδιά (δις)
Για φάτε πιέτε ορέ παιδιά αϊ χαρεύτε να χαρούμε
τουτόν το χρόνο των καλών (δις)
Τούτον τον χρόνο τον καλό αϊ τον άλλο ποιός το ξέρει
για ζούμε για πεθαίνουμε (δις)
Για ζούμε για πεθαίνουμε αϊ για σ' άλλον τόπο πάμε
για μια φηλή για μια λιγνή (δις)
Για μια καγγελοφρύδα
πόχει το μάτι σαν ελιά.

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ

Φάτε πιείτε παναλληκάρια τζιάνουμ
τραγουδίστε φυλιτζιάνου τραγουδίνήστε
Μήνα τα φαΐά να μας τζιάνουμ μώρε

δεν σας άρεσαν φυλιτζιάνουμ δε σας α - σας άρεσαν
Έχουμε καλούνγους γειτόνους τζιάνουμ
και τ' αλλάζουμε φυλιτζιάνουμ και τ' αλλά - τ' αλλάζουμε
Μήγα τα κρασιά να μας τζιάνουμ μώρε

δε σας άρεσαν φυλιτζιάνουμ δε σας α - σας άρεσαν
Έχουμε καλούνγους γειτόνους τζιάνουμ
και τ' αλλάζουμε φυλιτζιάνουμ και τ' αλλά - τ' αλλάζουμε.

(Τραγουδιέται σαν το «Κάτω στα δωσιά πλατάνια»).

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ορέ ο Κιούλε Αγάς (δις) εκίνησε
πο μέσα πο την Πόλη Μεσολόγγι
πο μέσα πο την Πόλη μαύρ' Αντιλικό
Ορέ σερνεί χιλιάδες (δις) ξηνταδυό
χιλιάδες ξηνταπέντε Μεσολόγγι
χιλιάδες ξηνταπέντε μαύρ' Αντιλικό.

Ορέ σαν τα μυριή (δις) γκια περπατούν
σαν τα μελίσσια βάζουν* Μεσολόγγι
σαν τα μελίσσια βάζουν μαύρ' Αντιλικό.

Ορέ σαν του κουρά (δις) κου τα φτερά
είναι η φορεσιά τους Μεσολόγγι
είναι η φορεσιά τους μαύρ' Αντιλικό.

Ορέ στηρνούν τσαντή (δις) ρια στα δουνά
κι αντίσκηγα στους κάμπους Μεσολόγγι
κι αντίσκηγα στους κάμπους μαύρ' Αντιλικό.

(Τραγουδιέται όπως η «Τριγωνίτσα»).

— — — —
(*) Βουζουν.

ΛΑΜΠΑΔΑ

Τι σούπα και μου κάκιωσες λαμπάδα μου γραμμένη (δις)
Κι εγώ πάω στην ξενητειά με την καρδιά καμένη (δις)
Αυτού που πας λεβέντη μου ν' αρθώ και γω μαζί σου (δις)
Να σ' φκιάνω δεύπο γα δειπνάς γιομά γα γιαματίζεις (δις)
Εδώ είναι τούρκοι αγύπαντροι ρωμηοί δέχως γυναικες (δις)
Εσένα παίργουν κόρη μου κι εμένα με σκοτώγουν (δις)

(Ο σκοπός του σαν το «Βασιλικός μου μύρισε»).

ΦΟΝΙΣΣΑ ΜΑΝΑ

1. Τρίτη μωρέ Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή.
Τρίτη Τετάρτης θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη.
Πέφτη φαρμακωμένη.
2. Παρά μωρέ Παρα-ασκευή ξημέρωσε.
Παρασκευή ξημέρωσε να μή 'χε ξημερώσει.
Να μή 'χε ξημερώσει.
3. Σηκώ μωρέ σηκώ-ώθηκη ο Κώστας το πρωί
Σηκώθηκη ο Κώστας το πρωί στο δάσκαλο να πάει.
Στο δάσκαλο να πάει.
4. Καποιό μωρέ καποιό ο δεφτέρι ξέχασε.
Καποιό δεφτέρι ξέχασε, γυρίζει να το πάρει.
Γυρίζει γα το πάρει.
5. Βρισκεί μωρέ βρισκεί ει τη μάνατ' πόπαιζε.
Βρισκεί τη μάνατ' πόπαιζε με ξένο παλληκάρι.
Με ξένο παλληκάρι.
6. Βραδύ μωρέ βραδύ υ σαν έρθει αφέντης μου.
Βραδύ σαν έρθει αφέντης μου αμ θα το μαρτυρήσω.
Αμ' θα το μαρτυρήσω.

7. Με ζα μωρέ ζαάχαρη τον ξεγέλωσε.
 Με ζάχαρη τον ξεγέλωσε, και στο κατώι τον βάζει
 Και στο κατώι τον βάζει.
8. Βγάζει μωρέ δγαζεί το σουγιαδάκι της.
 Βγάζει το σουγιαδάκι της και σαν αργί το σφάζει.
 Και σαν αργί το σφάζει.

(Τραγουδιέται όπως ο σκοπός: «Για σήκω Καπετάνιε μου»)

ΓΙΑΚΟΥΠΗΣ

- Ορέ Γιακούπης εξεκίνησε μωρή Μαρία μου
 στην Μάρω για να πάει
 καλημερά σου μώρε Μάρω μου.
- Ορέ καλημεράσου Μάρω μου μωρή Μαρία μου
 καλώς τον τόν Γιακούπη
 Μαρώ μου πούνε μώρο ο άντρας σου.
- Ορέ Μαρώ μου πουν* ο άντρας σου μωρή Μαρία μου
 το πούν* κι ο Παναγιώτης
 πήγε για ντέρι* μώρε στου βουνά.
- Ορέ πήγε για ντέρι στα βουνά μωρή Μαρία μου
 ντέρι στα κορφοβούνια
 για σύρε Μάρω μώρε στον οντά.
- Ορέ για σύρε Μάρω στον ουτά μωρή Μαρία μου
 απάνω στις κρεβάτες
 και βάλε πράσινες μωρέ φωτιές.
- Ορέ και βάλε πράσινες φωτιές μωρή Μαρία μου
 και κίτρινες λαμπάδες
 κι ο Παναγιώτης μώρο αγνάντευε.
- Ορέ κι ο Παναγιώτης αγνάντευε μωρή Μαρία μου
 από φηλή ραχούλα
 μηνά το σπίτι μώρε καίγεται.

 (*) Σεργιάνι.

Ορέ μηνά το σπίτι και γεται μωρή Μαρία μου
μηνά και οι κρεβάτες
δαρεί βιτσιά μωρέ το γρίβα του.

Ορέ δαρεί βιτσιά το γρίβα του μωρή Μαρία μου
στο σπίτι του πηγαίνει
στη σκάλα που μωρέ ανέβαινε.

Ορέ στη σκάλα που ανέβαινε μωρή Μαρία μου
στη σκάλα π' ανεβαίνει
ν' ακούσε γέλια μώρε και χαρές.

Ορέ ν' άκουσε γέλια και χαρές μωρή Μαρία μου
και γδυτιμες κουθέντες
Μαρώ ποιός μώρε είν' καλύτερος.

Ορέ Μαρώ ποιός είν' καλύτερος μωρή Μαρία μου
εγώ ή ο Πνααγιώτης
στα γιάτα και μωρέ τη λεβεντιά.

Ορέ στα γιάτα και τη λεβεντιά μωρή Μαρία μου
καλά είν' ο Παναγιώτης
στο σφίξιμο μωρέ στ' αγκάλιασμα.

Ορέ στο σφίξιμο στ' αγκάλιασμα μωρή Μαρία μου
Είναι η αφεντιά σου
παινάμε κούρβανώρε παίναμε.

Ορέ παίναμε κούρβανώρε παίναμε μωρή Μαρία μου
ώσπου να σουρθω μέσα
και απ' τα μαλλιά μωρέ την άρπαξε.

Ορέ απ' τα μαλλιά την άρπαξε μωρή Μαρία μου
λιανά - λιανά την κάνει
και στο σακί μωρέ την έβαλε.

Ορέ και στο σακκί την έβαλε μωρή Μαρία μου
στο μύλο την πηγαίνει
άλεσε μύλε άλεσε της κούρβας το κεφάλι.

(Ο σκοπός του σαν την «Κερασιέντα»).

ΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Στα μάρμαρα στα μάρμαρα βγήκα να σεργιανίσω (δ:ς)
Βγήκα να δω τις έμορφες και πίσω να γυρίσω (δ:ς)
Θιαμαίνομαι* λογίζομαι το πως να τις λαλήσω (δ:ς)
Θιαμαίνομαι τον ουρανό που στέκει δίχως στέγο (δ:ς)
Θιαμαίνομαι τις έμορφες πως δε με κάνουν φίλο (δ:ς)

(Ο σκοπός του σαν το «Θυμήθηκα την ξενητειά») λ

ΦΛΕΒΑΡΗ

Ορέ Φλεβάρη φοογόντας έφτασες Φλεβάρη φόντας μπήκες
Ορέ όλο αυτά άρες και βροχές και καπικνές μεγάλες
Ορέ μου λερωωσενές το φέσι μου και τη χρυσή τη φούντα
Ορέ σκουριάσαν τα ανά τσαπράζια μου τα φλουροκαπνισμένα
Ορέ η γλώσσαι^ρ α αρδονοκαλεί και πικροκαταράει
Ορέ ανάθεμά ανά τα χέρια μου ν' όπου κρατούν γτουφέκι
Ορέ και ρίξε και ναι με λάβιωσε ν' εμένα το λεβέντη.

(Τραγουδιέται σαν το «Πανάθεμά σας γέροντες»).

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΙΛΑΕΤΙΑ

Θέλω να τα καταρωστώ τα τρία βιλαέτια (δ:ς)
Την Πόλη και τη Μπουγνταγιά και τη Βλαχιά τα τρία (δ:ς)
Της Πόλης τα κρασοπουλιά φωτιά να τ' άχει κάψει (δ:ς)
Της Μπουγνταγιάς τα πρόβατα λυκός να τάχει φάει (δ:ς)
Και της Βλαχιάς τις έμορφες πανούκλα να τις μάσει (δ:ς)

(*) Θαυμάζω.

Πάνουν παιδιά αγύπαντρα κι έρχονται πεντρεμένα

(δις)

Πάει και μένα ο άντρας μου και δεν γίρθε ακόμα

(δις)

(Τραγουδιέται στο σκηνό του «Θυμήθηκα την ξενητειά»).

ΜΗΤΡΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΕ

Ορ παναθεμά την αρρωστιά Μητροβλαχόπουλε
και την πανούκλα αυτάμα
που μόλυναν Μήτρομ^τ τρια παιδιά.

Ορέ που μόλυναν τρια παιδιά Μητροβλαχόπουλε
τρία παλληκαράκια
τα δυό έχουν μάνα Μήτρομ και τα κλαίν.

Ορέ τα δυό έχουν μάνα και τα κλαίν Μητροβλαχόπουλο
Μήτρος μάνα δεν έχει
κι η αδερφήτ Μήτρομ σαν τ^τ άκουσε

Ορέ κι η αδερφήτ σαν τ^τ άκουσε Μητροβλαχόπουλε
πολύ της κακοφάνει
παίρνει σελώνα Μήτρομ τ^τ άλογο.

Ορέ παίρνει σελώνει τ^τ άλογο Μητροβλαχόπουλε
παίρνει το καλιγώνει
βάζει τα πέταλα Μήτρο αργυρά.

Ορέ βάζει τα πέταλα αργυρά Μητροβλαχόπουλε
και τα καρφιά σημένια
και παίρνει δίπλα Μήτρομ τα βουγά

Ορέ και παίρνει δίπλα τα βουγά Μητροβλαχόπουλε
δίπλα τα κορφοβούνια
βρήσκει το Μήτρο Μήτρομ άρρωστο.

Ορέ βρίσκει το Μήτρο άρρωστο Μητροβλαχόπουλε
βαρειά και θεριμασμένο
για σήκω Μήτρομ^τ απ^τ αυτού.

Ορέ για σήκω Μήτρομ^τ απ^τ αυτού Μητροβλαχόπουλε
και μη βαρειά κοιμάσαι

σαπίσαν τα Μήτροι² γιλέκα σου.

Ορέ σαπίσαν τα γιλέκα σου Μητροβλαχόπουλε
και πέσαγ τακουμπιά σου
σήκω απάνω μώρε Μήτρο μου

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟ

Αχ ένα μικρό ένα μικρό τουρκόπουλο
ένα μικρό τουρκόπουλο
του βασιλιά κοπέλι ν³ αμάν.

Αχ μια ρωμιοπού μια ρωμιοπούλα αγάπησε
μια ρωμιοπούλα αγάπησε
γυναίκα να την πάρει ν³ αμάν.

Αχ κι η κόρη από κι η κόρη από το φόδο της
κι η κόρη από το φόδο της
κι από την αγτροπή της ν³ αμάν.

Αχ σαν παίρνει δι⁴ σαν παίρνει δίπλα τα βουνά
σαν παίρνει στίπλα τα βουνά
δίπλα τα κορφοβούνια ν³ αμάν.

Αχ μεσ⁵ τον Αϊγιώ μεσ⁵ τον Αϊγιώργη έβγαινε
μέσ⁵ τον Αϊγιώργη έβγαινε
μεσ⁵ τον Αϊγιώργη βγαίνει ν³ αμάν.

Αχ βοηθάσμ⁶ Αϊγιώ βοηθασμ⁶ Αϊγιώργη βόηθασμ⁶
βοηθάσμ⁶ Αϊγιώργη βόηθασμ⁶
τούρκος να μη με πάρει ν³ αμάν.

Αχι σου τάζω λί σου τάζω λίτρες το κερί⁷
σου τάζω λίτρες το κερί⁷
πέντε λίτρες το λάδι ν³ αμάν.

Αχι κι ο 'Αγιο Γιώ κι ο 'Αγιο Γιώργης άνοιξε⁸
κι ο 'Αγιο Γιώργης άνοιξε⁸
και μπήκε η κόρη μέσα ν³ αμάν.

Αχ το να κι ο του το να κι ο τούρκος έφτασε⁹
το να κι ο τούρκος έφτασε⁹

στον μαύρο του καθάλα ν' αιμάν.

Αχ άγοιξε Αϊ-Γιώ άγοιξε ΑϊΓιώργη άγοιξε
άγοιξε ΑϊΓιώργη άγοιξε
ρωμιά θέλω να πάρω ν' αιμάν.

Αχ σου τάζω λι σου τάζω λίτρες μάλαρα
σου τάζω λίτρες μάλαρα
πέντε λίτρες ασήμι ν' αιμάν.

Αχ κι ενγιά βουβά κι ενγιά βουβαλοτόμαρα
κι ενγιά βουβαλοτόμαρα
κι αυτά γιομάτα λάδι ν' αιμάν.

Αῇ κι ο 'Αγιο-Γιώ κι ο 'Αγιο Γιώργης άγοιξε
κι ο 'Αγιο Γιώργης άγοιξε
και μπήκε ο τούρκος μέσα ν' αιμάν.

Αχ κι απ' τα μαλλιά κι απ' τα μαλλιά την άρπαξε
κι απ' τα μαλλιά την άρπαξε
στη γη τη γονατίζει ν' αιμάν.

Αχ ασέμε του ασέμε τούρκε απ' τα μαλλιά
άσεμε τούρκε απ' τα μαλλιά
και πιάσεμ' απ το χέρι ν' αιμάν.

Αχ φηλή φωνή φηλή φωνήσα έβγαλε
φηλή φωνήσα έβγαλε
δση και αν ημπορούσε ν' αιμάν.

Αχ ν' ακούστε σεις ν' ακούστε σεις μωρ λιγερές
ακούστε σεις μωρ λυγερές.
και σεις μωρ μαυρομάτες ν' αιμάν.

Αχ του 'Αγιο Γιώ του 'Αγιο Γιώργη πούχετε
του 'Αγιο Γιώργη πούχετε
ποτέ μη τον γιορτάστε ν' αιμάν.

Αχ τ' έχει το μα τ' εχεί το μάτι λαίμαργο
τ' έχει το μάτι λαίμαργο
και την ψυχή χαμένη ν' αιμάν.

ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΞΕΝΕ

Δε στόπα ξένειμ μια φορά
δε στόπα τρεις και πέγτε
ξένε λεβέντη μου.

Τα ξένα θέλουν φρόνημα
θέλουν ταπειγωσήγη
ξένε λεβέντη μου.

Θέλουν τα μάτια χαμηλά
κι αν θέλεις κι αν δε θέλεις
ξένε λεβέντη μου.

Όταν διαβαίνεις με πολλούς,
κάνε πως δε με βλέπεις
ξένε λεβέντη μου.

Κι όταν διαβαίνεις μοναχός
γύργα κουβέντιασέμε
ξένε λεβέντη μου.

Πώς είσαι κόρημ πώς περνάς
το πώς καλά διαβαίνεις
ξένε λεβέντη μου.

Καιρούς - καιρούς καλά περγώ
καιρούς καλά διαβαίνω
ξένε λεβέντη μου.

Ηρθε καιρός κι αρρώστησα
βαρειά για να πεθάνω
ξένε λεβέντη μου.

Σαν περδικούλα θλίβομαι
σαν περιστέρ' μαδιέμαι
ξένε λεβέντη μου.

(Τραγουδιέται σαν «Βασιλικός μου μύρισε»).

MENA MOY LEN OI FILOI MOY

Μένα μου λέν⁹ οι φίλοι μου
μου λέν⁹ να τραγουδίσω
και γω τους λεγέγω δε μπορώ
πάλι δεν μπορώ.

Και γω τους λέγω δεν μπορώ
τους λέγω δεν αδειάζω
θέλω γ⁹ αγένω σε βουγό
πάλι σε βουγό.

Θέλω γ⁹ αγένω σε βουγό
ψηλά σε κορφούνι
να πελεκιγήσω μάρμαρο
πάλι μάρμαρο.

Να πελεκήσω μάρμαρο
«ένα μαρμαρολήθι»
να φκιάσω σταυροκάθισμα
άλι κάθισμα
να φκιάσω σταυροκάθισμα»
να σταυρωθώ γα κάτσω
να φυγκραστώ νο την πέρδικα
πάλι πέρδικα.

Να φυγκραστώ την πέρδικα
την πυκροκαταρούσα
πως καταργιέτε τον αϊτό
πάλι τον αϊτό.

Πώς καταργιέτε τον αϊτό
και το κακό σαΐνι
γιαυτό θ⁹ αγέ έβω σε βουγό
πάλι σε βουγό.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ

Θέλω να πάω στο Νιόκαστρο
που γίνονται πολέμοι (δις)
Κάναν δεν έχω να με κλάψει
κανάν να με χολιάσει (δις)
Ξένεμ σε κλαυ οι φίλοι σου
οι φιλομπρατιμοί σου (δις)
Σε κλαίω και γω από κρυφά
από μάνα πο πατέρα (δις)
Τρεις χρόνους κάνει ξέπλεγη
και μαυροφορεμένη (δις)
Κι η μάνα της τής έλεγε
κι η μάνα της τής έλεγε (δις)
Κόρημ γιατί σαι ξέπλεγη
γιατί σαι λερωμένη (δις)
Το τι καλό έχω η έρημη
το τι καλό η μαύρη (δις)
Πούγαι παιδιά στον πόλεμο
και στο βαρύ σεφέρι.
(Ο σκοπός του σαι «Βασιλικός μου μύρισε»).

Ο ΚΥΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο κυρ Δημήτρης κίνησε να πάει στη Δημινίτσα (δις)
Πάησεν ο μαύρος στη χαρά πάησεν για να ριγτέψει (δις)
Στο δρόμο όπου πήγαινε στο δρόμο που πηγαίνει (δις)
Τρεις τούρκους εδιασταύρωσε και τρία βρομοσκύλια (δις)
Τρία ντουφέκια τούριξαν τα τρία αράδα αράδα (δις)
Τόνα του παίρνει ξόπετσα και τ' άλλο στο κεφάλι (δις)
Το τρίτο το φαρμακερό ανάμεσα στα στήθια (δις)
Το σώμα αίμα γέμισε τα χείλη του φαρμάκι (δις)
(Σαν το «Θυμήθηκα την ξενητειά»).

(*) Τρέξει.

ΓΕΡΟ ΣΜΟΛΙΚΑΣ

Όρε δεν το θαρούσα Σμόλικα

βρε γέρο Σμόλικα

του Μάη να συγνεφιάσεις.

το Μάη να ρίξεις γέροιμ τις βροχές.

Όρε το Μάη να ρίξεις τις βροχές

βρε γέρο Σμόλικα

το θεριτή τα χιόνια

να βρέξει ο Γιώργης γέροιμ τ' άρματα.

Όρε να βρέξει ο Γιώργης τ' άρματα

βρε γέρο Σμόλικα

τα φλουροκαπνισμένα

κι η παγανιά γέροιμ το πλάκωσε.

Όρε κι η παγανιά το πλάκωσε

βρε γέρο Σμόλικα

σαν φύλλα σαν χορτάρια

τι να σας κάνω γέροιμ παγανιά.

Όρε τι να σας κάνω παγανιά

βρε γέρο Σμόλικα

και τεις βρε πιπερτζίδες

δεν έχω πόδια γέροιμ να σκωθώ.

Όρε δεν έχω πόδια να σκωθώ

βρε γέρο Σμόλικα

χέρια για ν' ακουμπίσω

να πάρω το γέροιμ γτουφέκι μου.

Όρε να πάρω το γτουφέκι μου

βρε γέρο Σμόλικα

για να σας κυνηγήσω

δεν το θαρούσα γέρο Σμόλικα.

(Ο σκοπός του σαν τον «Παπαγιώργη»).

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΩ

Ο Γιάννης ξέρει γράμματα κι η Μάρω τραγουδάει (δις)
 Τα δυότα αγαπηθήκανε και κάνας δεν τα ξέρει (δις)
 Μια μέρα μια πισιμόμερα* μια πίσημη ημέρα (δις)
 Ο Γιάννος ξεμπιστεύτηκε της μάνας του το λέει (δις)
 Μάνα τη Μάρω αγαπώ γυναίκα να την κάνω (δις)
 Τι λες θρε κοψοκέφαλε θρε φιδοδαγκωμένε (δις)
 Η Μάρω είναι ξαδέρφη σου πρώτη ξαδέρφησά σου (δις)
 Κάλιο για να πεθάνετε παρά να παντρευτείτε (δις)
 Παρασκευή τα λέγανε το Σάββατο πεθάναν (δις)
 Τα δυό μαζί τα κλάψανε τα δυό μαζί τα θάψαν (δις)
 Στο να φυτρώνει κάλαμος και στ' άλλο κυπαρίσσι (δις)
 Βεργολιγάει ο κάλαμος φιλεί το κυπαρίσσι (δις)
 Κι η μάνα του τ' αγνάντευε από το παραθύρο (δις)
 Για δες τα τὰ κοψοήμερα τα λιγοζωησμένα (δις)
 Δεν φιληθήκαν ζωντανά φιλιούται πεθαμένα (δις)

(Ο σκοπός του σαν το «Νύσταξαν τα ματάκια μου»).

Η ΟΡΦΑΝΗ

Δεν τόξερα η ορφανή δεν τόξερα η μαύρη (δις)
 Να τούχα δώσει φίλημα τα δυό μου μαύρα μάτια (δις)
 Παρά που τον ξεγήτεψα και πάει μακριά στα ξένα (δις)
 Καράβι πάει το γυαλό κι αυτή το περιγιάλι (δις)
 Με τα μαλλιά τα ξέπλεγα στις πλάτες γυρισμένα (δις)
 Καραβούρη φώναξε, καραβούρ' φωνάζει (δις)
 Αυτόν τον γιό που σούδωσα αυτό το παλληκάρι (δις)
 Πέστου για γάρθει γρήγορα και χρόνους να μη κάνει (δις)

(Ο σκοπός του σαν το «Βασιλικός»).

(*) Επίσημη μέρα.

ΜΙΚΡΟΣ ΟΡΦΑΝΕΨΑ

- Παρά μικρός ορφάνεψα (δις)
 Και πήγα και ρογιάστηκα
 σε μια χήρα βουργάρα - α (δις)
- Δώδεκα χρόνους έκανα
 στα μάτια δεν την είδα - α (δις)
- Τ' ύστερα από τους δώδεκα
 την είδα στο παζάρι - ε (δις)
- Δος μου κυράμι τη ρόγα μου
 δός μου την δούλεψή μου - ου (δις)
- Μου μήγυνσαν τ' αδέλφια μου
 να πάω γα με παντρέψουν - ουν (δις)
- Πανδί μ' σαν θέλεις παντρειά
 εγώ θα σε παντρέψω - ω (δις)
- Τρια κορίτσια έχω εγώ
 κι αποιά σ' αρέσει πάρε - ε (δεις)
- Θέλεις την ρούσα πάρε την
 θέλεις την μαυρομάτα - α (δις)
- Θέλεις την καταγάλανη
 που ναι φλουριά γεμάτη - η (δις)
- Ούτε την ρούσα θέλω εγώ
 ούτε την μαυρομάτα - α (δις)
- Ούτε την καταγάλανη
 που νται φλουριά γεμάτη - η (δις)
- Χήρα πήρ' ο πατέρας μου
 κι εγώ χήρα θα πάρω - ω (δις)

(Και αυτό σαν το «Νύσταξαν τα ματάκια μου»).

ΔΕΣΠΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ

Θελούγ ν' αιθίσουν τα κλαδιά
Δέσπω βλαχου - βλαχούλα μου
κι ο πάγος δεν τ' αφήνει
Θέλω κι εγώ Δεσπώμι γα σ' α-γά σ' αργηθώ.

Θέλω κι εγώ γα σ' αργηθώ
Δέσπω βλαχού - βλαχούλα μου
κι ο πόγος δε μ' αφήνει
χαμήλωσε Δεσπώμι το φε - το φέσι σου

Χαμήλωσε το φέσι σου
Δεσπώ Βλαχού - βλαχούλα μου
γα μη φανεί το φρύδι
γα μην φανεί Δεσπώμι το φί - το φίλημα.

Να μη φανεί το φίλημα
Δεσπώ βλαχού - βλαχούλα μου
που σ' έχω φιλημένη
και σ' απωάσουν* Δέσπωμι τα βρε τα πουλιά.

Και σ' απωάσουν τα πουλιά
Δέσπω βλαχού - βλαχούλα μου
της άνοιξης τ' αηδόνια
και θα το πουν Δέσπωμι της μα - της μάνας σου.

Και θα το πουν της μάνας σου
Δεσπώ βλαχού - βλαχούλα μου
και θα με καταριέται
θε γα την κάνω Δέσπωμι πε- βρε πεθερά.

(Ο σκοπός σαν σε «Τούτην τάβλα»).

(*) Καταλάβουν.

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Όλα τα δέντρα της αυγής
δροσιά είναι γεμισμένα (δις)
Και μένα τα ματάκια μου
δάκρυα είναι γεμισμένα (δις)
Πού ήσουν τριανταφυλένια μου
τοσόν καιρό χαμένη (δις)
Και μ' έκανες κι αρρώστησα
σαράντα μία μέρες (δις)
Μ' έκανες και κιτρίνισα
σαν τα ποδήματά σου (δις)
Βάστα βαστά λεβέντη μου
κόμια πεντέξη μέρες (δις)
Νόσο γα στείλω στους γιατρούς
ν' αρθούν τα γιατρικά σου (δις)
Εγώ πίσω δεν κάθομαι
και πίσω δεν γυρίζω (δις)
Φόντας θα με σηκώσουμε
τέσσερα παλληκάρια (δις)
Φόντας θα με ζυκώσουμε
στης εκκλησιάς την πόρτα (δις)
Τότε να θυμάλεις μια φωνή
να ξεραθούν τα χόρτα (δις)

(Σαν το «Βασιλικός») .

ΑΠΟΨΕ ΔΕΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΑ

Απόψε δεν κοιμήθηκα
και σήμερα γυστάζω (δις)
Γιατί κουβέντιασα πολύ¹
με μια γει τουπούλα (δις)

Να την φιλήσω γντέπομαι
 γα της το ειπώ νπιρισόύμαι (δις)
 Να την αφήσω αφίλητη
 ταχειά γελάει με μένα (δις)
 Πεζεύω δένω τ' ἀλογο
 σε νεραντζιάς τη ρίζα (δις)
 Κρεμώ και τον τουφέκι μου
 στης νεραντζιάς κλωνάρι (δις)
 Φιλώ την κόρη μια φορά
 φιλώ την κόρη δύο (δις)
 Κι απάν στο τρίτο φίλημα
 μου φεύγει τ' ἀλογό μου (δις)
 Σύρε κορήμ' για τ' ἀλογο
 κι εγώ για τ' ἀρματά μου (δις)
 Λύκος να φάει τ' ἀλογο
 φωτιά και τ' ἀρματά σου (δις)

(Τραγουδιέται σαν το ο «Γιώργος Μήτσος»).

ΛΕΜΟΝΙΕΣ

Σαρωτα πέντε λεμονιές
 στον άμμο φυτρωμένες (δις)
 Νερό τρέχει στις ρίζες τις
 κι αυτές μαραγκιασμένες (δις)
 Κουμάτ' αστρί κουμάτ' αυγή
 κουμάται νιο φεγάρι (δις)
 Κουμάται το τριαντάφυλλο
 σιμά στο χλιμπουνιάρη (δις)
 Κι ο χλιμπουνιάρης βόγγιξε
 κι η κόρη αναστεγάζει (δις)
 Τ' έχεις κορήμ' και θλίβεσαι
 βαρειά κι αναστεγάζεις (δις)

Εγώ ἀσπρα σου ἔδωσα
 φλουριά γα καμαρώσεις (δ:ς)
 Φωτιά γα κάψει τ' ἀσπρα σου
 φλοιγά και τα φλουριά σου (δ:ς)
 Μπροστά στον ἄντρα τον καλό
 τ' ὁξεί το παλληκάρι (δ:ς)

ΝΥΣΤΑΞΑΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΥ

Νύσταξαν τα ματάκια μου
 κοιμάται κι αρδιά μου (δ:ς)
 Το πως κοιμούνται μοναχά
 και συντροφιά δεν έχουν (δ:ς)
 Σιεύκτε* ματιάρι γα πέσουμε
 αρδιάμι* γα κοιμηθούμε (δ:ς)
 Όσπου γα δώσει οαυγερινός
 και τ' ἀστρο της γηρέας (δ:ς)
 Να παν οι ἀσπρες για νερό¹
 γι έμορφες και πλύνουν (δ:ς)
 Να πλύνουν τα ποδάρια τους
 τον ἀσπρο το λαιμό τους (δ:ς)
 Τα χέρια τους τα παχουλά²
 γιομάτα μπιλιγτζίκια* (δ:ς)
 Να τ' ἀχα γω προσκέφαλο
 τρεις μέρες και τρεις νύχτες (δ:ς)
 Να τα χορτάσω φίλημα
 να τα χορτάσω αγκάλη (δ:ς)

(*) Σηκωθείτε.

(*) Βραχ όλια.

ΘΥΜΗΘΗΚΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Θυμήθηκα την ξενητειά
θυμούμαι και λυπούμαι (δ:ς)
Σύρε κορή μου στον ουτά
και στρώσε γα κοιμθούμε (δ:ς)
Και θάλε τα προσκέφαλα
όσο για δυό νομάτοι (δ:ς)
Και συ μαγά μου ζύμωσε
του γιού σου παξιμάδι (δ:ς)
Με δάκρυα θάζει το νερό
με κλάματα ζυμώγει
Και με τ' αναστεγάγματα
θάζει φωτιά στο φούρνο (δ:ς)
Φούργει μ' αργήσεις γα καείς
γα ψήεις το παξιμάδι (δ:ς)



Κερασοβίτισα καθιαμένη στον αργαλειό, υφαίνει τη «Βελέντζα»

Για να περάσ' ο κερατζής
 να μείνει ο γιός μου πέσω (δις)
 Το λόγο δεν απόσωσε
 το λόγο δεν ποσώγει (δις)
 Κι ο Κυρατζής εχούγιαξε
 πο μέσα πο τη χώρα (δις)
 Ποιός εύναιγι ατην ξενητειά
 να γίνεται χαζίρι (δις)
 Κι κόρη όταν τάκουσε
 πολύ της κακοφάγκει (δις)
 Να τούχει σκάσει τ' άλογο
 παρά το λόγο πούπε (δις)

ΑΓΛΑΤΑ

'Ολα τα κορίτσια παιζουν Αγλατά
 παιζουν και γελούν
 Και συ μωρ Αγλατά Αγλατά
 δεν παιζεις δεν γελάς
 Και μένα της μανούλας Αγλατά
 γιατί δευτρού το λες
 Δεν ξέρεις από σεβητιάδες μώρη μάνα
 κι από διπλό καημό
 Εγώ θέλω να πάρω μώρη μάνα
 της χήρας του υγιό.
 Κάλιο για να πεθάνεις Αγλατά
 γεκρή για να σε δω
 Παρά να πας να πάρεις Αγλατά
 της χήρας του υγιό.
 Παρασκευή τα λέγαν Αγλατά
 Σαββάτο πέθανε
 'Οταν την κατεβάζουν Αγλατά
 από την σκάλα της

 (*) Να ετοιμαστεί γρήγορα.

Μικροί μεγάλοι κλαίγαν Αγλαΐα
 την εμορφάδα της
 'Οταν την επερνούσαν Αγλαΐα
 απ' τα κρασόπουλα
 Ραΐσκαν τα ποτήρια Αγλαΐα
 χύθηκαν τα κρασιά
 Στην εκκλησιά την πάνε Αγλαΐα
 για να την φάλουνε
 Ραΐσκαν τα καντήλια Αγλαΐα
 και σβήσαν τα κεριά

ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Φιλοί μι καλώς ορίσατε, αϊ φιλοί μι κι ογκωπημένοι
 Νεσείς τρώτε και πίνετε αϊ γεσείς τρώτε και πίνετε
 Εσείς τρώτε και πίνετε αϊ και για να τραγουδήσω
 να τραγουδήσω αγαλιανά αϊ να τραγουδήσω αγαλιανά
 Να τραγουδήσω αγαλιανά αϊ για να ακουστώ μεγάλος
 ν' ἀκούσουν τα περίχωρα αϊ να κούσουν τα περίχωρα
 Ν' ακούσουν τα περίχωρα αϊ κι όλα τα βιλαέτια
 ποιός είδε ψάρι σε βουγό αϊ ποιός είδε ψάρι σε βουγό
 Ποιός είδε ψάρι σε βουγό αϊ κι αλάφι σε λιψάγι
 ποιός είδε κ' άσπρο σταυραετό αϊ ποιός είδε κ' άσπρο σταυραετό
 Ποιός είδε κ' άσπρο σταυραετό αϊ μηλιά να τροιξίζει
 μηλίτσαι στα κλωνάρια αϊ μηλίτσαι στα κλωνάρια σου
 Μηλίτσαι στα κλωνάρια σου αϊ φωλιά θέλω να στήσω
 για πίσω - πίσω σταυραετέ αϊ για πίσω πίσω σταυραετέ
 Για πίσω - πίσω σταυραετέ αϊ πίσω καλόμι σαίνι
 μη μου γκρεμίσεις τ' ἀνθη μου αϊ μη μου γκρεμίσεις τ' ἀνθη
 (μου)

Μη μου γκρεμίσεις τ' ἀνθη μου αϊ μου ρίξεις τον καρπό μου
 για πίσω - πίσω σταυραετέ αϊ για πίσω - πίσω σταυραετέ.

(Τραγουδιέται στο τραπέζι του γάμου).

ΠΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΙΝΟΥΜΕ

Αίγυτε πίγετε να πίνουμε μωρέ παιδιά - α
πίγετε να πίνουμε - ε
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

Αίγυτε και μην παραπίγετε μωρέ παιδιά - α
και μην παραπίγετε - ε
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου
Αίντε κι αύριο στράτα έχουμε μωρέ παιδιά - α
κι αύριο στράτα έχουμε - ε
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

Αίγυτε για να πάμε στα νησιά μωρέ παιδιά - α
για να πάμε στα νησιά - α
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

Αίγυτε πούνγαι τα γλυκά κρασιά μωρέ παιδιά - α
πούνε τα γλυκά κρασιά - α
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

Αίγυτε που δανείζουν φίλημα μωρέ παιδιά - α
που δανείζουν φίλημα - α
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

Αίντε φίλημα κι αγκάλιασμα μωρέ παιδιά - α
φίλημα κι αγκάλιασμα - α
υτουλμπέρια μου μπο - μπο ξιφτέρια μου.

ΚΕΡΑΣΕΝΙΑ

Ορέ πανάθεμά να την μάνα σου μωρ Κερασένια μου
που σ' έστειλε στο γάμο
και σ' είδαν τα κορήματάκια μου.

Ορέ και σ' είδαν τα γα ματάκια μου μωρ Κερασένια μου
και θέλω να σε πάρω

γα πας γα πεις κορήμ της μάνας σου.
 Ορέ γα πας γα πεις εις τη μάνα σου μωρ Κερασένια μου
 γαμπρό για να με κάνει
 κι αν δε με θέλει κόρημ για γαμπρό.
 Ορέ αν δε με θελείνει για γαμπρό μωρ Κερασένια μου
 τσοπάνο γα με κάνει
 να της βοσκώ κορήμ τα πρόβατα.
 Ορέ γα της βοσκώ νο τα πρόβατα μωρ Κερασένια μου
 γα της βοσκώ τα γίδια
 κι αν σε ρωτήσει κόρημ για μυσθό.
 Ορέ κι αν ισερωτή γείσει για μυσθό μωρ Κερασένια μου
 μυσθό εγώ δεν θέλω
 μον θέλω εσένα κόρημ ν' άρχεσαι.
 Ορέ μον θέλω εσένα ν ν' άρχεσαι μωρ Κερασένια μου
 πρωΐ και μεσημέρι
 να σου φιλώ κορήμ τα μάτια σου.
 (Τραγουδιέται στο τραπέζι του κάθισμου).

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΟΥ ΜΥΡΙΣΕ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| Βασιλικός μου μύρισε | |
| για ειδέστε ποιός διαβαίνει | (δις) |
| Ο Γιώργος Μήτσος διάβαινε | |
| στα Γιάννενα πηγαίνει | (δις) |
| Στα Γιάννενα και στον πασιά | |
| και στο βεζίρι αφέντη | (δις) |
| Καλημερά σου μπέη μου | |
| καλώς το Γιώργο πούρθε | (δις) |
| Γιώργημ γιατί μας άργησες | |
| ν' αρθείς να προσκυνήσεις | (δις) |
| Δε μ' αφηγαν τα ψλά ηδουνά | |
| κι αυτές οι κρύες βρύσες | (δις) |

Τον καφετζή εφώναξε
 καφέ του Γιώργη φτιάξε (δ:ς)
 Και το τζηλιάτη φώναξε
 και τούρκικα του λέει (δ:ς)
 Τζηλιάτη τρούχα το σπαθί¹
 για το λαυρό του Γιώργη (δ:ς)
 Κι ο Γιώργο Μήτσος το σκυλί²
 τα τούρκικα τα ξέρει (δ:ς)
 Απ' την κρεβάτα πήδηξε
 στο άλογο καβάλα (δ:ς)
 Γειά σου χαρά σου μπέη μου
 και συ βεζίρι αφέντη.

ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒ

Ορέ σ' όλον τον τόπο ξανεριά Νάσιοι περήφανε
 σ' όλον τον τόπο γήιος
 στο έργο το Νασιόμι Κεράσοδο
 Ορέ στο αρρέ το Κεράσοδο Νάσιοι³ Περήφανε
 καπονδός δγαίνει κι αντάρα
 σερήμπης μας Νασιόμι μας χάλασε
 Ορέ Σερήμπεης μας χάλασε Νασιόμι Περήφανε
 είναι εξήγνταέξη
 μας χάλασε Νασιόμι τις στάνες μας
 Ορέ μας χάλασε τις στάνες μας Νασιόμι Περήφανε
 μας χάλασε τις στρούγγες
 μαζεύ⁴ Νάσιοι τα γιδοπρόβατα
 Ορέ μαζεύ⁵ τα γιδοπρόβατα Νασιόμι Περήφανε
 στα Γιάννενα ταπτήγε
 μας πήρε και τους άντρες μας Νασιόμι Περήφανε
 στη φυλακή στη Μπράγκα
 για γα του θώσγ⁶ Νάσιοι υπογραφή

Ορέ για να του δώσῃ υπογραφή Νασιόμι Περήφανε
για να το καν^τ τσιφλίκι:
κι υπογραφή Νασιόμι δεν έδωσαν
Ορέ κι υπογραφή δεν έδωσαν Νασιόμι Περήφανε
για να το καν^τ τσιφλίκι
τους δέσανέ Νασιόμι στα κούτσουρα.
(Τραγουδιέται σαν το «Μπιρμπιλολιάκο μου»).



Κερασοβίτες σε προπολεμική αναμνηστική φωτογραφία

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Τα παλιά χρόνια οι γυναίκες δεν γεννούσαν με μαμές γιατρούς και Νοσοκομεία. Πού τέτοια πολυτέλεια! Όσων ερχότανε η ώρα να γεννήσουν φωνάζανε μερικές γυναίκες που ήταν πρακτικές μαμές και βοηθούσαν με διάφορα πρακτικά μέσα ώστε η γέγνα να είναι όσο το δυνατόν πιο αυώνυμη.

Αυτές οι πρακτικές μαμές είχαν αποκτήσει κάποια πείρα και πραγματικά είχαν καλά αποτελέσματα, είτε γιατί ήτανε ο ίσχιος της είτε γιατί γιώθωντας η ετοιμόγεννη δτι υπάρχει κάποια που θα την ξεγεννήσει, έπαιργε θάρρος και το παιδί ερχότανε στον κόσμο γρήγορα και αρτιμελές.

Όταν ήρθε η ετοιμόγεννη γυναίκα ένοιωθε δτι ήρθε η ώρα να γεννήσει, όπως είπαμε φωνάζανε τη μαμή να έρθει και να αρχίσει η δουλειά της.

Και πρώτα - πρώτα βάζανε ένα κακάδι νερό στη φωτιά να δράσει. Και άμα έβραζε καλά, το βάζανε κάπου που να μπορεί η ετοιμόγεννη να σταθεί δρθια επάνω απ' το κακάδι ώστε ο ατμός να συμβάλλει στη διαστολή για να διευκολυνθεί η έξοδος του παιδιού. Και πράγματι, ο ατμός έκανε σωστή δουλειά στην περίπτωση αυτή.

Η γυναίκα χαλάρωνε με τη ζέστη, και το παιδί δέρχιζε να βγαίνει. Μόλις έβγαινε το μισό παιδί οι μαμές το πιάνανε, το τραβούσανε και σιγά - σιγά έβγαινε δλο. Το τοποθετούσαν διπλα στη λεχώνα σε καθαρά σπάργανα. Έτσι λέγανε

τα κολόπιανα. Μετά του κόβανε τον αφαλό και το κομποδένανε στην γραμμή την ώσπρη για να γίνει ο αφαλός ωραίος και χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Πέργανε το παιδί το πλέγανε, το φασκιώγανε στη σαρμανίτσα και μετά ετοιμάζανε τη λεχώνα. Να δημιουργεί το ύστερο, να την πλύνουν και να την βάλουν στο κρεβάτι πλέον να ησυχάσει.

Όλες αυτές οι εργασίες γίνονται σ' αυτές τις γυναικες που γεννούσαν στο σπίτι.

Εκείνα όμως τα χρόνια πολλές γεννούσαν και στο χωράφι. Το τι τραβούσαν αυτές και το παιδί ώσπου να έρθουν στο χωριό, δεν χρειάζεται να το πούμε, το καταλαβαίνετε και μόνοι αυτοί. Η λεχώνα εκείνα τα χρόνια είχε και κάποια διαίτερη περιποίηση στο φαγητό και στον ύπνο.

Τις πρώτες μέρες έπρεπε να φάει σταφίδες, λαγγίτες, δηλαδή τηγανίτες, στο τηγάνι και πρασί μαυροδάφνη. Αυτά ήταν τα πρώτα φαγητά που είχαν διπλό σκοπό. Ένα για τη συστολή του σώματος κι ένα για να κατεβάσει γάλα.

Το παιδί έπρεπε να το θηλασσει απ' τις πρώτες μέρες μέχρι ένα χρόνο ήσως και παραπάνω. Λέγει δτι δύο η μάνα θήλαζε το παιδί δεν ξικινούσε έπωμος. Γιαυτό ο θηλασμός μας τραβούσε πολλές φορές μέχρι και επτά χρόνια. Και η γυναίκα δεν ξεκινούσε έγκυος. Ετσι λένε. Ξένο γάλα το παιδί θάτρωγε μόνο εάν η μάνα του κια κάποιο λόγο δεν είχε να του δώσει δικό της. Και λέμε ξένο όχι από πρόβατο ή αγελάδα, αλλά από άλλη μικρομάνικη που είχε λίγο περίσσευμα γάλα για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης.

Ο ύπνος της λεχώνας έπρεπε να είναι ήσυχος, χωρίς φασαρίες και θορύβους.

Σαράντα μέρες δεν έπρεπε να δημιουργείται από το σπίτι καθόλου. Μόλις γύχτωνε οι πόρτες δλες κλείνανε και δεν άνοιγε καμια και για κανέναν λόγο, για να μην μπαίνουν μέσα τα ισκιώματα* και οι μώρες* και τους πλακώσουν την λεχώνα και το παιδί.

(*) Φαντάσματα

(*) Μώρα: Με το βάρος της πλάκωνε τη λεχύνα και πάθαινε ασφυξία

Και πέραν από τη δύση του ήλιου απ' το σπίτι δεν έβγαινε ούτε καρφίτσα.

Αυτά τα αυστηρά μέτρα ήταν για σαράντα μέρες ώσπου να πάει η λεχώνα με το παιδί στην εκκλησία να διαβαστεί. Να σαραντίσει που λέμε. Μετά τις σαράντα μέρες όλα τα αυστηρά μέτρα αποσύρονταν και η γυναίκα ήταν ελεύθερη να φορτωθεί τη σαρμάντζα με το παιδί και να πάει και στο χωράφι.

Αυτά όλα σε μια φυσιολογική γέννα με ένα παιδί γερό και υγιέστατο.

Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που ένα παιδί έβγαινε στον κόσμο λίγο φιλάσθευο και πολλές φορές ετοιμοθάνατο.

Αυτό το παιδί αφού διέπανε οι γονείς διε θα ζήσει πολύ, το βαφτίζανε στον καπνό του τζακιού, ώστε αν πεθάνει, να πεθάνει χριστιανός. Το έπαιργε κάποιος της οικογένειας στα χέρια του το έχωνε τρεις φορές στον καπνό του Τζακιού λέγοντας και το όνομα που διάλεξαν για το παιδί. Έτσι το παιδί πλέον δισο ζούσε θα είχε και το όνομά του. Εάν το παιδί ήταν γερό τότε η θάψισή του θα γινότανε κανονικά στην εκκλησία όταν οι γονείς το αποφασίζανε.

Τα βαφτίσια τότε δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο για να το αναφέρουμε ε. Όπως γίνονται τώρα έτσι γινότανε και παλαιά. Στην εκκλησία χαρτίστηκε ο νουνός το όνομα, σε βουτάει τρεις φορές στην Κολυμπήθρα ο παπάς και αυτό είναι όλο, παίρνεις το όνομά σου και το καιμαρώνεις δισο θα ζήσεις.

Και μεγάλωνε το παιδί μέσα στη σαρμάντζα δειμένο με τις φασκές ανάσκελα με το μουτράκι του μόνο έξω για αναπνέει. Δειμένο στην ίδια θέση, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πάντα ανάπτελα και για πολλά χρόνια. Γιαυτό και τα κεφάλια μερικών από πίσω είναι πλάκα.

Βεβαίως αυτό το δέσιμο στην σαρμάντζα δεν ήταν μόνο να ακινητοποιήσουμε το παιδί και να μην κάνει ζημιές ή μας πέσει πουθενά.

Το δέσιμο είχε και τον άλλο λόγο που ήταν και πιό σπουδαίος. Να κάνουμε πόδια και σώμα ίσια. Και υπήρχε και ένας άλλος λόγος, που δειμένο το παιδί στην κούνια και με την κατασκευή που είχε, το κουνούσαν με το πόδι για να μην κλαίει

ή να κοιμηθεί, ενώ με τα χέρια ή θα γγέθαγε ή θα πλέκανε, ή θα κευτούσαν. Όπως λέει και το τραγούδι: «Με τόνα πόδι σ' κούναμε και με τα χέριασ' γνέσει».

Δειμένο λοιπόν το παιδί στην σαριμάντζα ελευθερώγονταν η μάνα για να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Στο χωράφι αφήγανε τη σαριμάντζα με το παιδί κάτω απ' την τσαπουριά, οργώνανε ή θερίζανε και κάπου - κάπου ρίχνανε καμιά ματιά στο παιδί τι κάνει. Αγ κοιμάται ή το τρώγε οι μύγες. Αγ έκανε τις ανάγκες του. Το βράδυ που θα γυρίζανε απ' το χωράφι θα το αλλάζανε, θάτρωγε και λίγο γάλα απ' τη μάνα του που ήταν και αυτή κουρασμένη και μετά ίσως τόπιανε κοιλόπονος, και όλη τη γύχτα ξεγύχτι πάλι. Κακιά ζωή.

Τέλος πάντων το παιδί μεγάλωνε, πήγαινε στο σχολείο και άρχιζε να νοιώθει τον εαυτό του. Μάθαινε γράμματα, γνωρίζε φίλους, και μπαίνανε στην ηλικία που δύσκολα μπαίνονταν στο σπίτι. Σχολείο και παιχνίδια, παιχνίδια και σχολείο. Τα παιχνίδια που παιζανε τότε τα παιδιά στο προσάλιο του σχολείου, στους δρόμους, στις πλατείες και στα χωράφια, θα τα καταγράψουμε στη συνέχεια. Είναι ανάγκη να τα δέσουμε όλα τα παλαιά παιχνίδια σ' αυτό το κεφάλαιο του παιδιού. Τα παιχνίδια της παλαιάς εποχής των αγοριών και των κοριτσιών είχαν ένα σκοπό. Την διασκέδαση και την αθληση. Τώρα όλα τα παιχνίδια ίσως δεν πρέπει να λέγονται παιχνίδια κάπως αλλιώς πρέπει να λέγονται.

Διότι όλα τα σημερινά παιχνίδια γίνονται για κάποια εκμετάλλευση, για κάποιο άλλο σκοπό. Διότι όλα τα σημερινά παιχνίδια των νέων γίνονται στην καρέκλα. Ηλεκτρονικά. Εγώ τα παλαιά παιχνίδια γίνονταν στην ύπαιθρο, που συγκέντρωναν όλα τα χαρίσματα. Υγεία, δισκέδαση, σώμα γερό. Όλα ομαδικά και πλούσια.



ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΑ ΣΚΛΑΒΑΚΙΑ

Έχουμε 2 ομάδες από 5 άτομα και τοποθετούνται αυτικρυστά χωρισμένοι από μια γραμμή, την οποία δεν πρέπει να περάσεις διότι δρισκόμενος στο αντίθετο στρατόπεδο μπορεί να σε



Το Δημοτικό σχολείο του χωριού μας κτισμένο απ' τους παλιούς Κερασοβίτες. Κάποτε στέγαζε 270 παιδιά

πιάσουν. Βγάζουμε 2 παιχτες — ένα από κάθε ομάδα — 3 βόμβατα μπροστά τους φύλακες. Η κάθε ομάδα προσπαθεί να πιάσει

του αντίπαλο φύλακα και να τον αιχμαλωτίσει, μια φορά ο ένας και μια ο άλλος με την σειρά.

Ο εισβολέας πηγαίνει στο αυτίθετο στρατόπεδο τριγυρίζοντας τον φύλακα για να τον αρπάξει, αλλά αν στην προσπάθειά του τον πιάσει η ομάδα η αυτίπαλη του κάνει σκλάδο.

Έτσι συνεχίζεται για όλη την ομάδα, μέχρι κάποια απ' τις 2 να χάσει όλους τους παιχτες της.

Αυτό ήταν το παιχνίδι που προϋποθέτει εξυπνάδα, πονηριά και γρηγορία.

Η ΚΑΜΠΑΝΑ

Το παρακάτω παιχνίδι η καμπάνα, η κατσάλι μαντζάλι διπώς το λέγανε, είναι και αυτό ένα απ' τα ομαδικά παιχνίδια. Όσο πιο πολλά ζευγάρια το παίζουν τόσο γίνεται πιο ωραίο και πιο διασκεδαστικό. Στόχος του παιχνιδιού είναι ποιός θα καθήσει πιο πολύ καβάλλα στον αντίπαλο. Ας κάνουμε την αρχή. Χωρίζομαστε σε δύο ομάδες. Ρίχνουμε σκορτίτσα (λαχνό) ποιός θα καθήσει κάτω και ποιός καβάλλα.

Βάζουμε μια μεγάλη πλάκα κάτω στο χώμα και μια μικρή από επάνω. Αυτή είναι η Καμπάνα. Κάνουμε κύκλο γύρω - γύρω απ' την πλάκα και το παιχνίδι αρχίζει με τους τυχερούς απ' το λαχνό καβάλλα. Κάνει την αρχή ένας απ' την ομάδα που είναι καβάλλα.

Κλείνει τα μάτια του από κάτω του και λέει: Κατσάλι, μαντζάλι τι έχεις θεοτώ.

Πουργιά, λέει ο αποκάτω. Συνεχίζει ο καβαλλάρης. Κατέβα πουλί πουλάκι μου και χτύπα την καμπάνα και αν σε νοιώσει κανενείς να επιστρέψετε όλοι πάσω. Την ώρα που ο καβαλλάρης λέει τα παραπάνω κάποιος απ' την ομάδα κατεβαίνει κρυφά - κρυφά βαράει την καμπάνα (τις πλάκες δηλαδή) και γρήγορα - γρή-

γορα ανεβαίνει πάλι καβάλα στον σύντροφό του. Και αφού ταχτοποιηθεί τότε αυτός που απήγγειλε το ποίημα ανοίγει τα μάτια του συντρόφου του για να βρει ποιός απ' τους καβαλλάρηδες κατέβηκε και χτύπησε την καμπάνα. Εάν τον πετύχει τον παιχτη, τότε ανεβαίνουν καβάλλα οι παιχτες που ήταν από κάτω και αυτοί επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια και τις ίδιες κινήσεις, όπως και οι προηγούμενοι, εάν δεν τον πετύχει, η ομάδα κάθεται όπως είναι καβάλλα, αλλά τα λόγια τ λέει το επόμενο ζευγάρι, όπως έρχεται ο κύκλος.

Τώρ τα λόγια τι σημαίνουν ούτε και εγώ ξέρω να σας πληροφορήσω τι πάει να πει, το κατσάλι, το μαντζάλι, η πουρνιά και λοιπά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και αυτό το παιχνίδι όπως όλα τα παλιά παιχνίδια, είναι ωραίο, αθλητικό και με πολύ γέλιο. Άλλωστε όλα έτσι ήταν, αθλητικά, αλλά χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις. Γήπεδα είχαμε, όπως όλοι θυμώσαστε τα χωράφια. Αθλητικά δργανα, ξύλα, πατσιαβούρες και λοιπά, αλλά ήταν ωραία.

Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ

Η Γουρούνα είναι παιχνίδι ομαδικό και παίζεται σαν το χέκι. Ας το παίξουμε λοιπόν να το ξαναθυμηθούμε.

Είμαστε 6—7 παιδιά που κρατάμε δύο από μια τζουμάκα (μπαστούνι που στην άκρη έχει μια γροθιά). Κάνουμε έναν μεγάλο κύκλο και ανοίγουμε ο καθένας μας από μια τρύπα στο έδαφος.

Ένα παιδί θα κάνσει στο κέντρο του κύκλου, αφού πρώτα ανοίξουμε μια μεγάλη τρύπα εκεί.

Η γουρούνα είναι ένα μπαλάκι βαρύ, που τον καιρό εκείνο δεν το είχαμε κι αυτί αυτού, χρησιμοποιούσαμε κονσερβοκούτι.

Ο μεσαίος παιχτης, ο γουρουνάς (αυτός κράταγε το μπαλάκι έξω από την τρύπα, και αυτός ήταν που θα ξεκινούσε το

παιχνίδι) έπρεπε να στείλει το μπαλάκι σε κάποια άλλη τρύπα.

Τα παιδιά του κύκλου προσπαθούσαν να διώξουν τη γουρούνα προς την μεγάλη κεντρική τρύπα.

Εάν η γουρούνα έμπαινε σε κάποιου παιχτη την τρύπα γάταν υποχρεωμένος να κάτσει αυτός στην μέση. Εάν η γουρούνα έμπαινε στην μεσαία τρύπα, τότε τρέχανε όλοι να πιάσουν μια τρύπα κι αυτός που περίσσευε καθόταν στη μέση και γινόταν γουρουνάς.

Βεβαίως το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι και τρώγαμε και μερικές τζουμάκες στα πόδια.

Είμαστε σίγουροι πως οι μεγάλοι θα κριφογελούν και θα θυμούνται τα σημάδια που τους άφησε η γουρούνη από κονσερβούσαν και η τζουμάκα από κρανιά.

Η ΑΡΜΥΡΑ

Τώρα θα παίξουμε την αρμύρα που και αυτό το παιχνίδι παίζεται με ξύλα όπως η γουρούνα, αλλά επούτο πιο καλά σε ένα χωράφι, διότι εδώ σκάδουμε. Έχουμε ο κάθε παιχτης ένα σκόπιο* με μύτη στο τέλος για να σκάβει το χώμα. Έχουμε και ένα ξυλάκι 20-30 εκατοστά, πιάγουμε ένα μεγάλο κύκλο και σε απόσταση 2-3 μέτρα ο ένας απ' τον άλλο φτιάχνουμε μια τρύπα στο χώμα μπροστά μας, όλοι οι παιχτες και ακουμπάμε όρθιο το ξύλο που κρατάμε. Κάποιος που κρατάει το ξυλάκι και για να αρχίζει το παιχνίδι το πετάει στον απέγαντή του αυτός το βαράει με το δικό του ξυλάκι να πάει μακριά. Τρέχει αυτός που τόριξε να το φέρει και να το βάλει σε κάποια τρύπα των άλλων παιχτών, που οι άλλοι παιχτες μέχρι να πάει αυτός να φέρει το ξυλάκι σκάδουνε γύρω - γύρω απ' τη μικρή τρύπα που είχε αρχικά. Αυτός ερχόμενος κάπου θάβρισκε να έβαζε το ξυλάκι και η σει-

(*) Μαγγούρα

ρά ήταν σε άλλον που θα το στείλει μακριά να δώσει τη δυνατότητα στην αμάδα να σκάψουν τον τόπο του.

Αυτό δεν είχε καμιά τιμωρία για τον παίχτη που θάχε μεγάλο σκάμα απ' το να δείχνει την ανικανότητα ως προς το τρέξιμο για την επαναφορά του ξύλου. Χαμένος ήταν δηλαδή αυτός που είχε μεγαλύτερο σκάμα και γιατί ήταν αυτός που είχε μικρότερο σκάμα στην τρύπα του.

ΤΑ ΚΙΟΣΙΑ

Θα αποδώσουμε αυτό το καλό και ευθιαφέρον παιγνίδι όπως το θυμούνται μερικοί με γερή μνήμη. Τα κιόσια είναι 4 ξυλάκια στρογγυλά σχισμένα στη μέση. Είχαν μάκρος 15 εκατοστά. Τα δυό απ' αυτά έχουν απ' την στρογγυλή πλευρά χαραγμένες έξη χαρακιές και το άλλο 12. Τα άλλα δύο είναι αχαράκια. Είμαστε 2 ή 3 παικτες και αρχίζαμε να παίζουμε με την σειρά. Πιάνουμε 2 στο ένα χέρι και 2 στο άλλο και τα κτυπάμε στον αέρα να πέσουν κάτω και λίγες κιόσι ένα — όταν πέσουν κάτω — για να ξεσιλστείς (η λέξη εννοεί να αρχίσεις να μετράς). Πρέπει το ένα κιόσι να έχει την κοιλιά επάνω και τα άλλα από κάτω. Εάν έρθουν 2 επάνω και 2 κάτω, τότε τα ρίχνεις ο άλλος παίχτης μέχρι να πέσουν με τον τρόπο που είπαμε.

Εάν έρθουν σωστά, τότε ο παίκτης αρχίζει να γράφει πόντους μέχρι το 101.

Με ένα κιόσι έχεις ένα πόντο, αν έρθουν όλα τα κιόσια με την κοιλιά επάνω γράφεις 4 πόντους. Αν έρθουν 2 επάνω και 2 κάτω γράφεις 2, αν έρθουν 3 επάνω γράφεις 3. Αν έρθουν όλα με την καμπούρα επάνω δεν γράφεις τίποτα. Αν έρθει το κιόσι που είναι χαρακωμένο με 6 χαρακιές γράφεις 6 πόντους, αν έρθει με την κοιλιά επάνω και πίσω είναι χαρακωμένο με τις 12 χαρακιές τότε γράφεις 12 πόντους. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συμπληρώσουν τους 101 πόντους, βγαίνοντας ο πρώτος, ο δεύτερος κλπ.

Όλοι οι παικτες παιζουν από μια φορά ο καθένας, σημειώνοντας τους πόντους. Δυό φορές ρίχνει αυτός που δταν ξεκίνησε έφερε το κιόσι ένα και του έδωσε το δικαίωμα να γράψει πόντους. Μετά από αυτό ρίχνει από μια φορά.

Αυτά είναι τα κιόσια και όπως είπαμε είναι παιγνίδι ωραιο και τυχερό. Παίξτε το.

ΨΗΛΗ ΚΑΜΠΥΛΑ

Η ψηλή καμπύλα παιζεται και αυτό το παιχνίδι με δυό ομάδες. Ρίχνουν σκουρτίτσα (λαχνός) ποιά ομάδα θα καθήσει κάτω.

Μια απ' αυτές κάθεται κάτω, σκυρέλει ώρο και πιασμένοι απ' τους ώμους και τα κεφάλια όλα μαζί στη μέση. Ένας απ' την ομάδα είναι ελεύθερος γα τη φυλάξει να μην πηδήξει κανένας απ' την άλλη ομάδα επάνω. Έχει ένα σκοινί τέσσερα πέντε μέτρα που τη μια άκρη κρατάει η ομάδα και την άλλη άκρη ο φύλακας, που έρχεται γύρω - γύρω απ' την ομάδα του.

Η άλλη ομάδα με τρόπο που να μην τους αγγίζει ο φύλακας προσπαθούν να πηδήξουν καβάλλα στους σκυρέλενους. Εάν κατά τη διάρκεια που προσπαθούν να καβαλήσουν χτυπήσει κάποιον ο φύλακας τότε κάθεται κάτω η άλλη ομάδα. Εάν πάλι δεν χτυπήσει κανέναν και ανέβουν όλοι επάνω τότε διαλέγει κάποιον που να είναι έτοιμος να πέσει, κάθεται και περιμένει πότε θα πέσει πιστό πολύ την καβάλλα. Αυτό είναι ψηλή καμπύλα.

Αυτό επαγαλαμβάνεται συνέχεια πότε με τη μια ομάδα κάτω και πότε με την άλλη.

Η ομάδα που έχει παίχτες έξυπνους και σθέλτους θα κερδίσουν πιστό πολύ την καβάλλα τους, αυτό είναι ψηλή καμπύλα.

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΜΠΥΛΑ

Η χαμηλή καμπύλα είναι και αυτό το παιχνίδι της καβάλλας. Άλλα αυτό παιζεται με διφορετικό τρόπο. 'Οχι με σχοινάκι και δρθιοι που παιζεται η φηλή καμπύλα. Εδώ κάθεται μια ομάδα κάτω και ένας πίσω απ' τον άλλο, ο πρώτος ακουμπάει τους αγκώνες του κάπου σταθερά και σκυμένος όπως είναι έρχεται ο άλλος τον πιάγει απ' τη μέση και βάζει το κεφάλι του κάτω απ' τα χέρια του για να μην τον χτυπήσουν. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι στη συνέχεια ένας πίσω απ' τον άλλο. Η άλλη ομάδα ένας - ένας πηδάγε επάνω στα σκυμένα παιδιά. Εάν πέσει ένα παιδί κάτω τότε χάνει η ομάδα και είναι υποχρεωμένη να καθύσει κάτω. Γιαυτό τα πρώτα παιδιά πρέπει να πηδήσουν πολύ μπροστά για να μείνει χώρος και για τα άλλα παραπίσω. Εάν τα πρώτα παιδιά πηδήξουν αδύνατα και σταθούνε πίσω τα υπόλοιπα πρέπει να πηδήξουν επάνω και απ' τούς συντρόφους τους για να μπορέσουν να σταθούνε κάπου. Και εδώ στην περίπτωση αυτή δυσκολεύουν τα πράγματα και οι πιθανότητες να χάσουν αυξάνονται γιαυτό θέλει προσοχή στα πρώτα παιδιά που θα πηδήξουν να είναι ελαφρά και σδέλτα για να πάνε πολύ μπροστά, ώστε να χωρέσει και τους άλλους να καθησουν λίγο καβάλλα.

Η ΜΗΛΙΑ

Και ετούτο εδώ το παιχνίδι είναι πάλι με καβάλλες. Πάλι με λαχνό ποιά ομάδα ξεκινάει πρώτη. Και πρώτη ομάδα είναι αυτή που μπαίνει καβάλλα. Κάνει κύκλο η πρώτη ομάδα και από πίσω πάει η ομάδα που θα μπει καβάλλα. Δίνει το αύγυστημα κάποιος και τα παιδιά ρίχγονται στην πλάτη των από κάτω. Και όπως είναι ο κύκλος έτσι πάει και το ερωτηματολόγιο με τη σειρά. Και αρχίζει το παιχνίδι ας πούμε από κάποιο νούμερο ένα.

Συκώνει το χέρι επάνω απ' το κεφάλι με ανοιχτά δυό δάχτυλα ή τρία ή όλα και λέει:

Πλάι - πλάι στη μηλιά πόσα μήλα έχω; Ο από κάτω πρέπει να λαγκέψει πάσα δάχτυλα δείχνει ο παιχτης. Εάν είχε δυό δάχτυλα συρκωμένα και αυτός έλεγε τρία έχανε και η καθάλλα συνεχίζονταν και τηγ ερώτηση θα τηγ έκανε ο επόμενος, δηλαδή το νούμερο δύο. Εάν και αυτός δεν πετύχαινε τα μήλα θα ρωτούσε ο άλλος και ο άλλος μέχρι που κάποιος θα το πετύχαινε και έτσι η ομάδα θα άλλαζε στάσεις για να ξεκουραστούν λιγάκι και οι αποκάτω. Είναι παιχνίδι που βασίζεται ποιό πολύ στην τύχη, εφόσον δεν διέπεις από πάσω πόσα δάχτυλα δείχνει ο παιχτης.

ΤΑ ΠΕΝΤΑΚΙΑ

Τα πεντάκια είναι απλώς τα πεντοβολα. Πέντε δόλους, το λέει και το δυομά του. Εμείς εγκρίμε πέντε στρογγυλές ποταμίσιες πέτρες, δότσαλα. Αυτό το παιχνίδι τοπ αιζανε πιό πολύ τα κορίτσια. Είχανε μεγαλύτερη δεξιοτεχνία και δεν χάνανε εύκολα παρόλο ότι είχανε μερά χειράκια. Διότι τα πεντάκια το μεγάλο χέρι, το ανδρικό πούμε, αν γίξερε να τα πωλεί καλά τα μαζεύει πιο εύκολα. Άλλα τα κορίτσια σ' αυτό το παιχνίδι γίταν απιαστα. Ής το παιξουμε.

Πέργουμε στο δεξί μας χέρι και τα πέντε πεντάκια. Πετάμε το ένα λίγο ψηλά, και ώσπου να κατέβει αυτό τα τέσσερα τα σκορπάμε γυρίζοντας το χέρι ανάποδα για πέσουν οριαλά στο έδαφος γυρίζουμε αιμέσως και πιάνουμε στον αέρα αυτό που κατεβαίνει μετά το ξαναπετάμε και πέργουμε ένα το βάζουμε στο άλλο χέρι, το ξαναπετάμε πέργουμε το άλλο, αυτό γίνεται τέσσερες φορές, όσα τα πεντάκια. 'Οταν τα μαζέψουμε ένα - ένα από κάτω δεν πρέπει να αγγίξει κανένα άλλο γιατί τότε χάνουμε. Στη συνέχεια πετάμε πάλι το ένα επάνω και ρίχνουμε τα άλλα κάτω. Τώρα θα τα πάρουμε από δυό - δυό. Με τηγ ίδια κίνηση μετά θα πάρουμε το ένα και τα τρία μαζί, μετά το ίδιο και θα τα πάρουμε και τα τέσ-

σερα μαζί. Στη συνέχεια πετάμε ένα επάνω, τα άλλα τα σκορπάμε κάτω και το ένα από αυτά είναι κούκος. Τα μαζεύουμε και αυτά ένα - ένα στο αριστερό χέρι και φτάνουμε στην τελευταία φάση στη γέφυρα. Με τον ίδιο τρόπο τα ρίχγουμε κάτω και ένα-ένα μετά τα περγάμια από κάτω απ' τα δυό δάχτυλα του άλλου χεριού που έχουν σχηματίσει γέφυρα. Εάν και εδώ τα περάσουμε όλα τότε κερδίσαμε.

Ο ΦΟΥΤΣΙΟΣ

Ο Φούτσιος είναι και αυτό ένα καλό παιχνίδι. Έχει και αυτό λίγο καβάλα, και παίζεται με δυό παιχτες. Φούτσιος λέγεται μια μικρή στρογγυλή πέτρα αυτός είναι και ο ρυθμιστής του παιχνιδιού. Έχουμε και από μια σημάδα (επίπεδη πέτρα) ο κάθε παιχτης και πριν αρχίσει το παιχνίδι σαλιώγουμε το φούτσιο από μια μεριά και λέμε, τι θέλει, Ήλιο ή βροχή; Βροχή εγγοούμε το σαλιομένο μέρος, αν πάντες βροχή και ο φούτσιος αφού τον πετάξουμε ψηλά, πέφτοντας κάτω με το σαλιομένο μέρος από κάτω, τότε ο παιχτης αυτός που είχε τη βροχή θα στήσει το φούτσιο.

Το παιχνίδι όπως είπαμε παίζεται με δυό παιχτες, διαλέγουμε ένα ίσιο μέρος και βάζουμε δυο γραμμές απόσταση περίπου τρεις μέτρα η μια απ' την άλλη. Στη μια γραμμή βάζουμε το φούτσιο και στην άλλη γραμμή κάθεται ο παιχτης που θαρίχνει τη σημάδα (δηλ. αμάδα).

Κάθεται λοιπόν ο πρώτος παιχτης και βάζει το φούτσιο κάτω και τη σημάδα από πάνω και πλαγιαστά προς τον παιχτη, ρίχνει ο άλλος τη δικιά του σημάδα με σκοπό να απομακρίνει τη σημάδα απ' το φούτσιο, αν τα καταφέρει ξακουστήγεται ο φούτσιος, με τη σημάδα αυτή τη φορά αντίθετα που ο φούτσιος να φαίγεται απ' τον παιχτη. Ξαναρίχνει ο παιχτης τη σημάδα που είγαι επάνω στο φούτσιο, και αν τα καταφέρει ο φούτσιος πλέον θα τοποθετηθεί επάνω στη σημάδα αυτή τη φορά. Ξαναρίχνει ο

παιχτης τη σημάδα του με σκοπό να διώξει το φούτσιο που είναι επάνω στη σημάδα όσο μπορεί πιο μακριά. Και αφού το καταφέρει αρχίζει να περπατάει με την όπισθεν μακριά απ' τη γραμμή που έριχνε τη σημάδα ο άλλας τρέχει γρήγορα - γρήγορα να πάει να μαζέψει το φούτσιο να τον βάλει επάνω στη σημάδα του όπως ήταν πρώτα και στη συγέχεια τρέχει να προλάβει τον άλλο που με την όπισθεν απομακρύνονταν όλο και πιο πολύ. Εκεί που τον έφτανε τον έπερνε καθάλλα και τον γύριζε στη γραμμή που έριχνε τη σημάδα.



Το παλιό Σχιολείο μας, που κτίσθηκε μετά την απελευθέρωση. Θεμελιώμενο εκεί που ήταν η «κούλα» του Μπέη, η οποία κατεδαφίστηκε, για να μην υπάρχει ίχνος από Τουρκιά στο χωριό

Την σειρά τώρα είχε ο άλλος να στήσει το φούτσιο εάν κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του παιχνιδιού δεν πετύχαινε το σκοπό του έπαιρνε ο άλλος σειρά. Το παιχνίδι αυτό το λέγαμε και φούκατα καθάλλα.

Αυτά είναι παιχνίδια που παίζαμε έξω απ' το σχολείο, όπως

και πολλά άλλα που θα σας τα αναφέρω και που ήταν μέσα στα χρόνια της γεύτητας των Κερασοβιτών. Ήταν ο Γκαβός, οι Κλέφτες, το Βαλιμά - Βαλιμά, το Που πατάς, τα Τσιολιγκάρια, τα Σκαριγάκια, το Τόπι της Πλάκας, η Μέλισσα, το Δαχτυλίδι, το Κότσι, το Πουλάκι, το Σκαριγάκι, η Σαγίδα στο στρίντζιλο και άλλα τόσα πολλά.

Και το παιδί μεγάλωνε μέσα στα παιχνίδια του και στα γράμματά του. Και πολλές φορές στα ξένα να κουβαλάει πέτρες με τα μουλάρια και λάσπη. Μεγάλωνε το παιδί και οι γονείς θέλανε να το αρραβωνιάσουν.

Τι αρραβώνα; Λόγο θα δίνανε.

Ένας πατέρας ενός αγοριού ήθελε να πάρει γύφη στο κόριτσο τηγ κόρη του τάδε; Ξεκινούσε και πήγαινε στο σπίτι αυτού του τάδε και το κουβεντιάζανε. Εάν οι δυό πατεράδες συμφωνούσανε, τότε τηγ άλλη Κυριακή θα γινότανε οι αρραβώνες. Δηλαδή θα δίνονταν ο λόγος.

Θα πήγαινε ο πατέρας, η βάνα, ο γαμπρός, στο σπίτι της νύφης θα πίνανε το ρακάκι τους, θα λέγανε τα καλορίζικα και αυτό ήταν όλο. Από εδώ και πέρα τα παιδιά θαήταν αρραβωνιασμένα και θα βλεπόντουσαν κάθε Πάσχα και Πανηγύρι στο μεσοχώρι, και εκεί στα κλέφτικα μην τους πάρουν χαμπάρι οι γονείς ή ο αδεσμός δει κοιτάζονται, ντροπής πράμα το λότασμα, πόσο μάλλον το αγκάλιασμα. Έτσι ήταν τότε.

Για φιλέ; Θεός φυλάξοι, ντροπή ακόμα και να το προφέρουν δχ, και να φιληθούνε.

Τα δυό παιδιά θα γνωρίζονταν καλά όταν οι πατεράδες αποφασίζανε να τα παντρέψουν. Τότε, μετά το γάμο θα άκουγε τη φωνή ο ένας του άλλου. Όλα μετά το γάμο.

Και πολλές φορές και πιο πέρα απ' το γάμο μερικά πράγματα γνωριμίας.

Ναι μην σας φαίνεται πολύ παράξενο. Έτσι ήταν τότε. Η γυναίκα τον άντρο δεν τον φώναζε με το όνομα γιατί ήταν και αυτό ντροπή. Τι γα φωνάξει Νίκο; άπα - πα. Όταν ήθελε να τον φωνάξει; Το όνομά του ήταν (Ορέ συ) ούτε Κώστα ούτε Γιάννη (Ορέ συ).

Βεβαίως όλα αυτά μετά το γάμο. Και αφού είχαν γνωριστεί και λιγάκι.

Αυτές ήταν οι αρραβώνες τον παλαιό καιρό για να έρθουμε και στο θέμα μας.

Αρραβώνες χωρίς παπάδες, δαχτυλίδια και σταυρούς χροσούς. Με ένα λόγο, αλλά λόγο συμβόλαιο.

Πολύ σπάνιες περιπτώσεις να χαλούσαν τέτοιοι αρραβώνες εκείνο τον καιρό. Έδωγε το λόγο ο πατέρας για το γιο ή την κόρη και δεν τον γύριζε με τίποτα. Πολλές φορές αυτός ο λόγος δίνονταν και όταν τα παιδιά ήταν στη σαριμάντζα μωράκια αφού οι πατεράδες είχαν κάποια φιλία και τα παιδιά μεγάλωναν αρραβωνιασμένα χωρίς να το ξέρουν.

Το μαθαίνανε όταν έρχονταν σε κάποια ηλικία που να καταλαβαίνουν τι εστί αρραβώνας. Τι εστί κατευθυγόμενη ζωή απ' τον πατέρα και τη μάνα μέχρι τα βαθειά γεράματα ή τέλος πάντων όσο θα ζούσαν. Αυτός ήταν ο αρραβώνας και προχωρούμε στο γάμο που είντε τον θέλανε είτε δεν τον θέλανε θα παντρευότανε.

Με τον καιρό θα συγήθιζε ο ένας τον άλλο.



ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ

Ο γάμος γιγότανε πάντα την Κυριακή.

Ο χωριάτικος γάμος έχει πολλά και ποικίλα έθημα. Πολλά τραγούδια και κάνει μέρες να τελειώσει. Αρχίζει απ' την Τετάρτη.

Ο μπροστινός, ή βλάμης, είναι ο αδελφικός φίλος του γαμπρού που τους ενώνει ο παπάς, κόβοντας λίγο τις απαλάμες των χεριών τις ενώνει ιστηγή κορδά ώστε να ενωθούν τα αίματα και συγχρόγως τους ευλογάται, γιαυτό και λέγονται σταυραδερφοί.

Και οι γονείς τους τούς φωνάζαν Σταυρογιούς.

Ο βλάμης λοιπόν την Τετάρτη εποίμαζε τα μουλάρια και έφερνε τα ξύλα απ' το δουνό για να ψήσουν το φωμί του γάμου.

Την Τετάρτη επίσης ερχότανε και οι δερφοπτές. Αυτές ήταν δύο κοπέλλες αγύπαντρες με γονείς και συγγενείς του γαμπρού.

Δερφοπτές, δηλ. αδελφοποιητές, είχε και η γύφη απ' το διδικό της σόϊ.

Οι δερφοπτές ερχότανε και εποιμάζανε το σπίτι.

Την Πέμπτη πιάνανε τα προζύμια του φωμιού στο σπίτι του γαμπρού με χορό και τραγούδια. Πέργανε και λίγο αλεύρι στα χέρια τους και πηγαίνανε στο σπίτι της νύφης και αλευρώνανε το σόϊ της που ήταν εκεί μαζεμένο.

Το ίδιο κάνανε και απ' της νύφης την πλευρά την άλλη μέρα που πιάνανε τα δικά της τα προζύμια, αλευρώνανε το σόϊ του γαμπρού.

Το Σάββατο βράδυ πηγαίνανε στη δρύση του χωριού να πάρουν γερό με το κανάτι.

Το κανάτι γίταν στολισμένο με λουλούδια. Παιρνανε νερό να ζυμώσουν τηγανιές κλούρα. Το κανάτι που λένε και το οποίο θάσπαγε ο γαμπρός δύο φορές στο κεφάλι του την άλλη μέρα και θα τρώγανε τα γιόγκαμπρα πρώτα και μετά όλοι οι καλεσμένοι.

Το ζύμωμα γινόταν με βιολιά και τραγούδια. Και αφού τελειώνει το ζύμωμα το ασημώνανε και τα νομίσματα τα παιρνανε οι δερφοπτέρες.

Το κάλεσμα των συγγενών για το γάμο, του γαμπρού γι-



Παραδοσιακός γάμος στο χωριό μας

γότανε την Παρασκευή ενώ της γύφης το Σάββατο. Το σόϊ τους το καλούσαν οι δυό δερφοπτέρες με μια κόφα στολισμένη με λουλούδια και γειάτη κρασί.

Σε κάθε σπίτι που πηγαίνανε τους δίνανε γα πιούγε λίγο απ' την κόφα σαν πράξη αποδοχής του καλέσματος. Εάν καμιά φορά δεν βρίσκανε κανέναν στό σπίτι τότες οι κοπέλλες καρφώνανε ένα λουλούδι απ' την κόφα στην πόρτα και αυτό έδειχνε ότι καλέστηκαν στο γάμο.

Την Κυριακή πρωί - πρωί μια παρέα με τον γαμπρό αστόλιστο ακόμα μαζί με κλαρίνα και βιολιά και με ένα μπαϊράκι στολισμένο με λουλούδια και τρία μήλα στην κορφή του σταυρού που το πανί του ήτανε κατάλευκο και μεγάλο και με την κόφα στολισμένη και αυτή με λουλούδια και γεμάτη κρασί, πηγαίναν για καλέσουν το μπράτμο.

Με τον ίδιο τρόπο καλούσαν μετά το νονό, (κουμπάρο), που θα στεφάγωνε τα παιδιά

Ο νονός είχε ετοιμάσει φητά, λαγγίτες, κρασί και τους περίμενε. Αφού ήρθαν θα φάνε θα πιούνε και όλοι μαζί θα γυρίσουν στο σπίτι του γαμπρού. Μεταφέρανε και ένα σωρό φαγητά πάνω στο κεφάλι τους σκεπασμένα με καλοκεντημένα μικρά τραπέζιομάντηλα.

Ένας κράταγε το μπαϊράκι του νονού που το θύμαζαν και αυτό ήτανε άσπρο.

Αφού γυρίζανε στο σπίτι του γαμπρού έφευγαν πάλι με την κόφα και τα όργανα και πήγαιναν για καλέσουν τη νύφη. Ένα δείγμα ότι όλα ήταν έτοιμα και ότι οι λίγοι θα επανέλθουν για την πάρουν οριστικά. Η νύφη στολιζόταν στο άλλο δωμάτιο, στο κελάρι που λέμε και δεν έπρεπε για τη δούνε.

Γυρίζανε μετά στο σπίτι του γαμπρού και άρχιζαν να τον στολίζουν. Τον βάζανε για καθήσει σε μια πέτρα να τον λουσουν και για τον ξυρίσουν. Το λουσιμό γινόταν με βασιλικό και κρασί και με τραγούδια.

Και αφού όλα ήταν έτοιμα ξεκινούσαν με πομπή για το σπίτι της νύφης.

Είχαν και δυό ή τρία άλογα στολισμένα με λουλούδια στο κεφάλι και πολύχρωμες βελέντζες στο σαμάρι για το φόρτωμα της προίκας που έπαιργε η νύφη.

Στο πρώτο άλογο ήταν καβάλα ο αδερφός του γαμπρού ή θείος που τον λέγανε Σκαργιάτη. Εμπαινε πρώτος στο σπίτι της νύφης με την κόφα στα χέρια και κέργαγε με αυτή τους γονείς και συγγενείς της νύφης.

Άφηγε τη δικιά του κόφα και έπαιργε την άλλη της νύφης

και γύριζε έξω και κέργαγε τους συγγενείς του γαμπρού που είχαν σταματήσει λίγο πιό έξω.

Σαν έμπαιναν στην αυλή της γύφης ο γαμπρός θα πετάξει το μήλο επάνω απ' το σπίτι. Αυτό θα το κάνει και η γύφη στο σπίτι του γαμπρού σαν φτάσει.

Μετά όλοι μαζί μπαίνανε στο σπίτι της γύφης, τραβούσαν τον γαμπρό στο δωμάτιο που θα γινόταν οι αρραβώνες και οι άλλοι τραγουδούσαν: «Έδγα γύφη απ' το κελάρι να σε δει το παλληκάρι».

Ο μπράτμος εδώ πρέπει να ποδέσει τη γύφη. Να της φορέσει τα γυφικά παπούτσια που αγόρασε ο γαμπρός.

Ακολουθούσε χαιρετισμός απ' όλο το σότι της γύφης και μετά έμπαιναν μέσα στο δωμάτιο για τους αρραβώνες. Έξω οι άλλοι είχαν καταπιαστεί με το φόρτωμα της προίκας.

Όταν όλα ήταν έτοιμα ξεκινούσαν για την εκκλησία.

Μπροστά πήγαινε ο γαμπρός με το σότι του και πίσω η γύφη που την κρατούσαν οι ίδιοι της και ακολουθούσε όλο της το σότι μέχρι να την παραδώσουν στο γαμπρό έξω απ' την Εκκλησία, στο προαύλιο που τους περίμεναν οι γονείς του γαμπρού, οι οποίοι χορεύανε το τραγύδι «Παρώνι μου, Παγωνάκι μου».

Μαζί τους είχαν και ένα αγοράκι συγγενικό για να το περάσει η γύφη τρεις φορές απ' τους ώμους της για να κάνει όλο αγόρια.

Αφού φτάνανε ακολουθούσε χαιρετισμός στη γύφη απ' τους γονείς του γαμπρού. Η γύφη προσκινούσε τρεις φορές στον καθένα με τα μάτια κατεβασμένα πάντα και χωρίς καμιά φορά να τα σηκώσει. Τη χαιρετούσαν όλοι οι συγγενείς, πέργαγε και το αγοράκι επάνω απ' τους ώμους της και μετά μπαίνανε πλέον μέσα στην εκκλησία για τα στέφανα.

Η μάνα του γαμπρού δεν καθόταν στα στέφανε, παρά έφευγε με λίγες γυναικες συγγενείς και πήγαιναν στο σπίτι να περιμένουν τα νιόγαμπρα. Όταν τελείωνε το μιστήριο τραβούσαν για το σπίτι του γαμπρού.

Απ' της γύφης το σότι πήγαιναν λίγα άτομα μαζί με τα νιόγαμπρα ή ευγέα ή έγτεκα, που τα λέγανε Μπογτζιάδες.

Οι δε υπόλοιποι γύριζαν στο σπίτι που ήταν στρωμένα τα τραπέζια με φαγητά και κρασιά για να φάνε. Η πομπή έφταγε στο σπίτι του γαμπρού και η γύφη πέταγε το μήλο.

Το μήλο το πέρναγε απ' το μπαϊράκι του γαμπρού και ήταν γεμάτο με νομίσματα. Μετά στην πόρτα του σπιτιού που την περιβλέπει η πεθερά της θα αλούψει το πανωκάσι της πόρτας τρεις φορές με βούτυρο.

Η πεθερά θα βάλει στα νιόγαμπρα στο κεφάλι τους μια κουλούρα ψωμί που επάνω έχει μια σούμα ώσπρο μαλλί.

Να ζήσουν, να γεράσουν και να ασπρίσουν σαν το άσπρο μαλλί της σούμας.

Περνώντας το κατώφλι της πόρτας η γύφη θα μπει με το δεξί πόδι μπροστά και θα περάσει επάνω από χρυσά κοινήματα που είχαν ρίξει οι γονείς του γαμπρού.

Γιατέρα τα νιόγαμπρα τραβούσαν στο γυψόκε δωμάτιο που εκεί θα τους δώσει ο γονός μια μπουκιά ψωμί απ' τη δική του κουλούρα και μέλι για να φάνε.

Και τέλος θα καθήσουν στο τραπέζι που είναι έτοιμο να φάνε όλοι μαζί.

Μετά το φαγητό θα πάνε τα όργανα με τον μπράτμο και μερικούς άλλους να πάρουν τους γονείς της γύφης για το χορό.

Πρώτα θα πούγε τα επιτραπέζια τραγούδια του γαμπρού και της γύφης και γενικά του γάμου και μετά αρχίζει ο χορός.

Πρώτα χορεύει ο γονός με το μπαϊράκι του και μετά οι γονείς των νεογύμφων.

Μετά τα νιόγαμπρα χορεύουν τον γαμπριάτικο χορό και τα γυψιάτικα τραγούδια που είναι διασκευασμένα για το χορό των νεογύμφων. Μετά το ζευγάρι έχουν σειρά να χορέψουν οι Μπογτζιάδες όσοι και αν είναι και όλοι οι καλεσμένοι.

Και αφού ο χορός συνεχίζεται, το απόγευμα καταφθάνουν όλοι οι συγγενείς με τα καγκούλα τα κρασιά και τα φαγητά.

Στρώνεται το βραδυνό τραπέζι με μια μεγάλη ποικιλία φαγητών και κρασιών.

Οι οργανοπαίχτες κάνουν και αυτοί μια στάση για να φάνε, να πιούνε και να πάρουν μια ανάσα, που λέει ο λόγος.

Μετά το φαγητό ο χορός ξαναρχίζει με πιό πολύ κέφι και ζωντάνια γιατί ήπιανε και λίγο κρασί παραπάνω.

Και το λίγο κρασί παραπάνω μπορεί να κρατήσει το χορό μέχρι τη δευτέρα το μεσημέρι ή και το βράδυ ακόμα, αυτό θα εξαρτηθεί αν είναι πολλοί απ' το συγγενολόγο.

Πάντως τα παλιά χρόνια ο γάμος πράταγε μέχρι τη δευτέρα το απόγευμα.

Και τα νιόγαμπρα ξενυχτούσαν και αυτά με τους καλεσμένους. Άλλωστε όλος αυτός ο σαματάς γι' αυτούς γινόταν να μην ξενυχτήσουν κι άλας;

Αφού χορέψουνε όλοι και ο γάμος πάει να τελειώσει αρχίζει το ξεπροβόδισμα των καλεσμένων όπως τους μαζέψει.

Πρώτα ξεπροβοδίζουν τους συγγενείς της νύφης με τα όργανα ως τη μέση της διαδρομής για το σπίτι τους. Μετά γυρίζουν και έχει σειρά ο γονός. Τον βγάζουν και αυτόν με τα όργανα ως το μεσοχώρι χορεύοντας και τραγουδώντας και πίνοντας κρασί. Λέγοντας και το τραγούδι «Κάτσε ναύνε κόμια πόψε».

Φεύγει λοιπόν και ο γονός και γυρίζουν στο σπίτι του γχρού όλοι οι συγγενείς. Φεύγουν και τα όργανα και η νύφη εδώ θα δωρίσει τους συγγενείς του γαμπρού.

Θα τους βάλει από ένα ζευγάρι καλοφτιαγμένες με τα ίδια της τα χέρια καλτσες (πασουράπια) στον ώμο τους.

Στον πεθερό μπορεί να του ρίξει στον ώμο ένα καλό πουκάμισο, στην πεθερά ένα μεγάλο μπουρπουλομάντηλο με ρέσια μεγάλα. Και άμα πάρουν τα δώρα τους όλοι πάίρνει τέλος ο πολυμερος γάμος.

Εάν ο γάμος τελειώσει δευτέρα βράδυ τα νιόγαμπρα δεν θα κοιμηθούνε μαζί γιατί ξηλιερώνει Τρίτη και δεν κάνει.

Η νύφη θα κοιμηθεί με τις δερφοπτές και το πρωί μόλις καλοξηλιερώσει θα πάνε μαζί στη βρύση για νερό. Θα πάνε να της δελέξουν τη βρύση που είναι για να πηγαίνει να φέρνει κρύο νερό στα πεθερικά της.

Στη βρύση τότε πηγαίνει για νερό με τις μπούκλες και τα γκιούμια.

Αφού γυρίζει στο σπίτι ο δερφοπτές με τη νύφη έπρεπε

γα καταπιαστούν με το καθάρισμα του σπιτιού. Να πάνε τα τραπέζια και τους καγαπέδες στους κατόχους τους και ό,τι άλλο είχανε δανειστεί για το γάμο.

Την Τρίτη το βράδυ θα κουμηθούν τα γιόπαντρα μαζί. Τους στρώνουν το κρεβάτι οι δερφοπτές με κάτασπρα κεντημένα σεντόνια. Την Τετάρτη το πρωί παίρνουν οι δερφοπτές τα σεντόνια για τα πλύγουν στο ποτάμι.

Έτσι τελειώνει ο πολυήμερος, πολυδάπανος και πολυχαρούμενος συγχρόνως γάμος.

Αλλά ήταν γάμος. 'Ηταν κουραστικός, αλλά την κούραση την σκέπαζε η χαρά, το κέρι, το γλέντι.

Λέγανε μια παροιμία οι παλιοί στα χωριά μας. 'Οποιος δεν έχτισε σπίτι και δεν πάντρεψε, δεν ξέρει τίποτα απ' τη ζωή'. Πολύ σοφή παροιμία πραγματικά.

Και τώρα ακολουθούν στη συνέχεια όλα τα τραγούδια του γάμου.



Το γραφικό εξωκικλήσι του 'Αη Λια στο Κεράσοβο



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΡΟΙΔΟΥΛΑ

Κοπιάστε φίλοι μ' στον ουτά ροδγιά μου ροδγιά μου
αϊ ναπά αϊ ναπάνω στις κρεβάτες Μάης αϊ Μάης με τα λουλούδια.
Έχουμε αργιά να ψήγνονται ροδιά μου ροδιά μου
αϊ κριά αϊ κριάρια σουβλισμένα Μάης αϊ Μάης με τα λουλούδια.
Δεν ήρθαμε για φάει για πιει ροδγιά μου ροδγιά μου
αϊ να φα αϊ να φάμε και να πιούμε Μάης αϊ Μάης με τα λουλούδια.
Μον ήρθαμε για την καλή ροδγιά μου ροδγιά μου
αϊ γιαυτήν αϊ γιαυτήν την μαυροιάτα Μάης αϊ Μάης με τα
(λουλούδια.)
(Τραγουδάεται όταν πηγαίνουν οι συμπεθέροι από το γαμπρό στης
γύρη το σπίτι).

ΑΦΕΝΤΗ

Αφέντη μ' αφεντάκι μου πέντε φορές αφέντη (δις)
Πέντε κρατούν τη μούλα σου και δυό την καλιγώνουν (δις)
Βάζουν τα πέταλα αργυρά και τα καρφιά ασημένια (δις)

(Ο σκοπός του σαν το «Κυρά Χρυσή»).

ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΗ

Κυρά Χρυσή κυρά αργυρή κυρά μαλαματένια (δις)
Κυρά φοντάς στολίζεσαι στην Ευκλησιά να πάνεις (δις)
Βάνεις του ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος (δις)
Βάνεις και τον αυγερινό καθάριο δαχτυλίδι.. (δις)

(Τραγουδιέται στο σκοπό «Μάναι την δυχατέρα σου», το λέγανε στην πεθερά του γαμπρού όταν πηγαίνανε στο σπίτι της να πάρουν τη γύφη).

ΝΟΥΝΕ

Εσύ νουνέ κυριέ νουνέ μεσ' την πόλη έστειλες (δις)
Να φέρεις χρυσοστέφανο γα στεφανώ 'εις αντρόγυνο (δις)

(Ο σκοπός των σων το «Κυρά Χρυσή». Το τραγουδούσαν στο Νουνό, και τουριχνών τα μήλα).

ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

Του μπράτμου το μαντήλι νυφάδεις το κεντούσαν.
Νυφάδεις το κεντούσαν και το τραγουδούσαν.
Κορίτσια το στολίζουν και το τραγουδούσαν.

(Αυτό τραγουδιέται στο σκοπό του «Νιόγαμπρου η Μάγα». Το λέγε όταν στολίζουν το μπαϊράκι του Βλάμη).

ΕΣΥ ΓΑΜΠΡΕ

Εσύ γαμπρέ κυριέ γαμπρέ γαμπρέ καμαρωμένε (δις)
Την αρραβώνα πόστειλες της νύφης δεν της άρεσε (δις)

(Αυτό το μικρό το λένε στο γαμπρό κορούδευτικά όταν ετοιμάζονται στο σπίτι για το γάμο. Στο σκοπό και αυτό του «Κυρά Χρυσή»).

ΒΕΡΓΟΥΛΑ

Βεργούλα δω βεργούλα κει βεργούλα πάει στη θρύση (δις)
Με το γκιορντάνι στο λαιμό με τη λιανή τη μέση (δις)
Και με το σιμοζούναρο χαμπλά χαμπλά ζωσμένη (δις)

(Και αυτό στο σκοπό του «Κυρά Χρυσή» το λένε για τις δερφοπτέρες όταν ετοιμάζουν το σπίτι για το γάμο).

ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ

ΖΩΜΠΑΡΗ

Ψηλό λυχνό είν' τ' αλεύρι ψηλό το κοσκινίζουν (δις)
Κοράσιο το ζυμώνει με μάνα με πατέρα (δις)
Με αδέρφια με ξαδέρφια με θειάκες με λαλάδες (δις)
Με το πολύ το σόϋ με την πολύ σειρά. (δις)

(Τραγουδιέται στη νύφη και το γαμπρό όταν πιάνουν το προζύμι.. Τετάρτη στο γαμπρό Πέμπτη στη νύφη).

ΖΥΜΩΣΕ ΜΑΪΚΟ

Ζύμωσε μάϊκοι ζύμωσε του γιού σου παξιμάδι
Με γέλια βάζει το νερό με γέλια το ζυμώνει.
Και με τα χαρχαλίσματα βάζει φωτιά στο φουρνο.
('Όταν ζυμώνουν το ψωμί').

ΚΕΡΝΑ ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ

Κέργα αφέντημ' κέρνα κέργα το προζύμι
Κέργα μάγαμ' κέργα κέργα το προζύμι
Κέργα γούνεμ' κέργα κέρνα το προζύμι
Κέρνα μπράτμεμ' κέρνα κέρνα το προζύμι
Κέργα σόϋμ' κέργα κέργα το προζύμι.

(Εδώ κεργάνε όλοι οι παραπάνω το προζύμι και τραγουδιέται στο σκοπό του «Αργυρό μου χτένι»).

ΤΗΝ ΚΟΦΑ

Κοπιάσωμε μαγίσσα μου την κόφα γ' αρματώσω
Με μάγα με πατέρα μ' αδέρφια με ξαδέρφια.
Με θειάκες με μπαριμπάδες με το πολύ το σόϊ.

(Το τραγουδάνε όταν στολίζουν την κόφα Παρασκευή στο γαμπρό Σαββάτο στη γύφη.

Ο ΓΡΙΒΑΣ

Με την ευχή σου μάνα μου το γρίβα γ' αριατώσω.

(Είναι η εισαγωγή του τραγουδιού όταν αρχίζουν να στολίζουν το Μουλάρι που θα φορτώσουν την πρίνα και στολίζοντας τραγουδάνε το παρακάτω:) .

Το γρίβα γ' αριατώσω με μάνα με πατέρα.

Με μάνα με πατέρα με αδέρφια με ξαδέρφια

Με θειάκες με μπαριμπάδες με το πολύ το σότι.

(Στο σκοπό της «Κόφας»).

ΑΚΟΥΣ ΜΩΡ ΜΑΝΑ

Ακούς μωρ μάνα τ' όργανα το πιο βαρούν δραχνά.

Φέργουν τον κάμπο ποκόρι.

Ακούς πατέρα τ' όργανα το πιο βαρούν δραχνά.

Φέργουν τον κάμπο πράσινο.

(Τραγουδιέται όλη την εθδομάδα σαν το «Πέρδικα απ' το γυαλό»)

ΕΨΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Εψές με το φεγγάρι σύγιερα στο πυργάδι.

Είδα μια μαυρομάτα και θέλω να την πάρω

Δε σούλεγα γω γιέ μου δε σε παραγγελούσα

Γιέ μου πάρε γυναίκα γιέμου να γυναίκισεις

Τώρα 'δρα τώρα πήρα τώρα 'δγα μάκηαι' δέσμε

Πως την κρατώ π' το χέρι σαν άγριο περιστέρι..

(Το τραγουδάνε χορεύοντας όλη την εθδομάδα στο σπίτι του γαιπρού στο σκοπό σαν το «Κυριέι τον πιός τον κάνει»).

ΚΥΡΓΕΜ

Κυργέμ' το ποιός του κάνει του νιόγαμπρου το γάμο
Αφέντης του του κάνει με μόσχο με σταφύλι.

Με μόσχο με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη

Κυργέμ' το ποιός του κάνει του νιόγαμπρου το γάμο

Η μάνα του του κάνει με μόσχο με σταφύλι

με μόσχο με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη

(Και συνέχεια τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, οι θειάκες, το σόϊ
κλπ. Τραγουδιέται στο σκοπό του «Εφές με το φεγγάρι», όλη τη
θδομάδα).

ΤΟ ΚΑΝΑΤΙ

Κέρνα αφέντημ' κέρνα κέρνα το κανάτι

Κέρνα γούνεμ' κέρνα κέρνα το κανάτι

Κέρνα μπράτμε κέρνα κέρνα όλο το σόϊ.

(Το λένε όταν στολίζουν το κανάτι το Σάββατο βράδυ στο
σκοπό του «Κέρνα το προζύμι»).

ΜΑΪΚΟ

Δείπνα μαϊκόμ' δείπνα κόμα απόψε αντάμα

Κι αύριο ως το γιόμα κι ως το μεσημέρι.

Κι αϊ χωριζομέστει γ' από τον πατέρα

Κι από τη μαγίτσαμι κι από τα αδερφάκιαμ'.

(Το τραγουδούσαν το Σάββατο βράδυ στη γύφη στο σκο-
πό του «Αργυρό μου χτένι»).

ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ

Να κυρά συμπεθέρα την αιμάχη ποπιασάμε.

Έστειλες τον αϊτό σου και μας πήρε την περδίκα.

(Το λένε όταν ρίχνουν τα μήλα σαν το «Κέργα αφέντη»).

ΠΕΡΔΙΚΑ

Μωρή περί περδίκα π' το γυαλό
με ποιόν εμάα εμάλωνες εψές.

Με τον αφεέ αφέντη μάλωνα
γιατί μ' έδωω με έδωσε μακριά

Απ' εδώ κιώνα θρε κι ως τα Πτάνηνα
εννιά ποτάκα ποτάμια πέρασα
και άλλα εννιά εννιά έχω απέραστα.

(Το τραγουδάνε στη γύφη).

ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ

Αϊστε συντρόφισσες να πάμε για γερό

Σύρτε δεν έρχομαι νότι μ' αρραβώνιασαν

Ν' επροχθές την Κυριακή και την άλλ' τη σημερινή

Δαχτυλίδι μούριξαν βεργωτό καμαρωτό

Στην κορφή έχει το σταυρό και στη ρίζα το γερό.

(Το τραγουδάνε στη γύφη δλη τη θδομάδα).

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Η ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Του γιόγαμπρου η μάνα ψηλά είναι σκουμπωμένη
Ψηλά είναι σκουμπωμένη τον ήλιο παραγγέλνει:
Ψήσεν ηλιάκεμ³ ψήσε τούτην την εβδομάδα
Χαρά θέλω να κάνω γαμπρό να προσθιδίσω
Γαμπρό να προσθιδίσω γύφη να καρτερέσω.
Μ' αδέρφια με ξαδέρφια με θειάκες με μπαρμπάδες.
Με θειάκες με μπαρμπάδες με το πολύ το σόϊ.

(Και αυτό τραγουδιέται δλη τη βδομάδα στο γαμπρό και στη γύφη).

ΚΟΡΗ ΑΝΕΒΑΙΝΕ

Κόρη ανέβαινε η μώρε κόρη ανέβαινε
Τον ανήφορο η μώρε τον ανήφορο.
Και κουβέντιαζε η μώρε και κουβέντιαζε
Με τον άνεμο η μώρε με τον άνεμο.
Για τα κάλη της η μώρα για τα κάλη της
Κάλημ³ έμορφα η μώρε κάλημ³ έμορφα.
Ποιός θα σας χαρεί η μώρε ποιός θα σας χαρεί
Τα μεσάνυχτα η μώρε τα παράγουρα.
Νιός σαν τ'³ άκουσε η μώρε σαν τ'³ άκουσε
Αυτός αντιλουγίθκε μώρα αυτός αντιλουγίθκε.
Εγώ θα σας χαρώ η μωρέ εγώ θα σας χαρώ
Και θα σας κερδί η μωρέ και θα σας κερδίσω
Τα μεσάνυχτα η μώρε τα παράγουρα.

(Τραγουδιέται στη γύφη).

ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΣ

Ηη κορή μου τι τον αγαπάς	(δις)
τον ξένο τον διαβάτη	(δις)
Ηη γουδέ ν' εγώ τον αγαπώ	(δις)
γουδέ κι εγώ τον θέλω	(δις)
Ηη τον αγαπάει ο πατέρας μου	(δις)
γαμπρό για να τον κάνει	(δις)
Ηη τον αγαπάει η μάνα μου	(δις)
γαμπρό για να τον κάνει	(δις)

(Το τραγουδάνε στη γύφη το πρωί την Κυριακή στο σκοπό «Μανάμ' την διχατέρα σου»).

ΟΣΑ ΒΟΥΝΑ

Οσά βουνά α βουνά κι αν πέρασα	(δις)
Κανά βουνό α βουνό δεν μ' άρεσε	(δις)
Μον' ένας και α βρε κάμπος μ' άρεσε	(δις)
Πάχει όχυλού σου λουλούδια πράσινα	(δις)
Πράσινα και ε βρε και βασιλικό	(δις)
Παεισε κι η κι οκι η κόρη κι έκατσε	(δις)
Στη μέση από ο βρε π' πο βασιλικό	(δις)
Κι ο νέος τη η βρε την αγγάντευε	(δις)
Φεύγα μωρ κο ο μωρ κόρη από κει	(δις)
Μην κόθεις το ο βρε το βασιλικό	(δις)
Θέλ' γα αρματώ ω αρματώσω τ' άλογο	(δις)
Να πάω στην πο ο στην πόλη και να ρθω	(δις)
Να φέρω ασή η ασημοδάχτυλο	(δις)

(Τραγουδιέται στο δρόμο όταν πάνε στη γύφη, στο σκοπό του που «Πας βρε γιέ λιου μοναχός»).

ΤΡΙΓΩΝΙΤΣΑ

Ορέ Αγάς γήρθε (δις) και αι κόνιψε
και κόνιψε στη χώρα Τριγωνίτσα μου
και κόνιψε στη χώρα μάτια μ' παρδαλά.

Ορέ και την τριγώ ω τριγώνα γύρευε
και την τριγώνα θέλει Τριγωνίτσα μου
και την τριγώνα θέλει μάτια όμορφα.

Ορέ κι αυτή λουλού ου λουλούδια μάζευε.

πεσχέσ' στο Μπέη να πάει Τριγωνίτσα μου
πεσχέσ' στο Μπέη να πάει μάτια μ' παρδαλά.

Ορέ έλα τριγώ ω τριγώνα μ' στον ουτά
έλα σε θέλει ο Μπέης Τριγωνίτσα μου
έλα σε θέλει ο Μπέης μάτια μ' παρδαλά.

(Τραγουδιέται όταν φτάνουν στη νύφη).

ΣΤΟ ΣΕΦΕΡΙ

Στο σεφέρι πάει ο γιός και γύρισε
Γύρισε δεργύρισε στον Τούργαδο
Κι έσκυψε να πιεί νερό κρυό νερό
Κατου πέσει το μαντήλι η αρραβώνα του.

(Τραγουδιέται στο δρόμο όταν πάνε στη νύφη).

ΞΥΠΝΑ ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΑ

Ξύπνα περδικομάτα μου μωρέ κι γήρθα στο μαχαλά σου (δις)

Σαν γήρθες καλοσώρισες μωρέ τη μουφερες ειμένα (δις)

Χρυσές πλεξούδες σουφερα μωρέ να πλέξεις τα μαλλιά σου (δις)

Δεν τ' οἶσερα λεθέντη μου μωρέ πως είναι η αφεντιά σου (δις)
 Να πεταχτώ σαν πέρδικα μωρέ ν' αρθώ στην αγκαλιά σου (δις)
 Να γίνω γης να με πατείς μωρέ γεφύρι να περάσεις (δις)
 Να γίνω κι ασημόκουπα μωρέ να πίνεις το κρασί σου (δις)
 Εσύ να πίνεις το κρασί μωρέ και γω να λάμπω μέσα (δις)

(Το τραγουδάνε μόλις φτάνουν στο σπίτι της γύφης) .

ΠΟΥ ΠΑΣ ΒΡΕ ΓΙΕ

Πού πας βρε γιέ ε βρε γιέ μου μοναχός	(δις)
Δεν πάω μωρ μά α μωρ μάνα μοναχός	(δις)
Έχω του νού ου του γούγοι' ν' αιμπροστά	(δις)
Με τ' ἀλογό ἀλογό του παιζοντας	(δις)
Με το γτουφέ ε γτουφέκιτ' ρίχνοντας	(δις)
Πού πας βρε γιέ ε βρε γιέ μου μοναχός	(δις)
Δεν πάω μωρ μά α μωρ μάνα μοναχός	(δις)
Έχω του μπρα α του μπράτμιο ν' αιμπροστά	(δις)
Με τ' ἀλογό ἀλογό του παιζοντας	(δις)
Με το γτουφέ ε γτουφέκι ρίχνοντας	(δις)

(Το τραγουδάγε στο δρόμο πηγαίνοντας στη γύψη).

NEPATZOYLA

Νεραντζούλα φουγτωμένη (δις) πούγε τ' ἄγθη σου
(Νεραντζούλα (δις))
Πούγε τ' ἄγθη πούχες πρώτα (δις) πουγ³ τα κάλη σου
(Νεραντζούλα (δις))
Φύσηξε βορριάς κι αέρας (δις) και τα γκρέμισε
(Νεραντζούλα (δις))

Σε παρακαλώ βορριά μου (δις) τράβα σιγαλά Νεραντζούλα (δις)
Ν' αρμενίσουν τα καράβια (δις) τα ζαγοριανά Νεραντζούλα (δις)
Ν' αρμενίσει κι ο καλός μου (δις) απ' την ξενητειά
(Νεραντζούλα (δις)

(Και αυτό τραγουδιέται στο δρόμο πηγαίνοντας στη νύφη).

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Γιάνν' παντρεύεται η μώρε Γιάνν' παντρεύεται
μωρ καλή γυναίκα παίργει πο τον 'Ισθορο
'Ολοι πέρασαν μώρε όλοι πέρασαν
μωρ πέρα πο το ποτάμι.

Γιάνν' δεν πέρασε η μώρε Γιάνν' δεν πέρασε
πίσω γύρισε μωρ πίσω γύρισε
Πίσω γύρισε η μώρε στο σπίτι του πηγαίνει.
Στρώσε μάνα μου. η μώρε στρώσε μάνα μου
μωρ ώσπου γα φέρ' ν τη νύφη πο τον 'Ισθορο.
Βάστα Γιάννη μου η μώρε βάστα Γιάννη μου

(Το λέγε εξω στην αυλή σαν το «'Αγιο Γιάννη»).

Τ' ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ

Λουζέται τ' αρχοντόπουλο σ' ένα χρυσό λιένι (δις)
Ηη πάπια φέργει το νερό κι η χήνα το σαπούνι (δις)
Ηη κι αδερφήτ' αγρήγορη φέργει χρυσό το χτένι (δις)

(Το τραγουδάγε όταν λουζούν το γαμπρό την Κυριακή το
πρωί στο σκοπό του «Ο Βασιλιάς παντρεύει γιό»).

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ

- Ηη ν' ο βασιλιάς παντρεύει γιο και ο ρήγας δυχατέρα (δις)
Ηη ν' ακάλεσε προσκάλεσε το Νούγο και του Μπράτμο (δις)
Ηη ν' ακάλεσε τα Γιάννενα και τη μισή την Άρτα (δις)
Ηη το Γιάννη δεν ακάλεσε πούγε κακός στη χώρα (δις)
Ηη ν' όλοι πηγαίν' αρνιά ψητά κριάρια σουβλισμένα (δις)
Ηη ν' ο Γιάννης πούγαι ακάλεστος ελάφι σουβλισμένο (δις)
Ηη το που πηγαίν' οι ακάλεστοι το που οι καλεσμένοι (δις)
Ηη ν' έξω πηγαίν' οι ακάλεστοι και μέσα οι καλεσμένοι. (δις)

(Το τραγουδάνε στο σπίτι του γαμπρού στο σκοπό του «Με την ευχή σου μάνα μου»).

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ

Σταθείτε παλληκάρια α σταματήσετε ε σταματήσετε
Πολύ κρασί μην πιείτε ε και μεθύσετε ε και μεθύσετε
Κι πέσετε στο στρώμα α στα προσκέφαλα α στα προσκέφαλα.
Όντα γήμουν παλληκάρι ι δώδεκα χρονών δώδεκα χρονών
Είχα και τ' άλογό μου ου πενταήτικο ο πενταήτικο.
Στους κάμπους περπατούσα α και κουρνιάχτιζα και κουρνιάχτιζα.
Στην πέτρα που πατούσα έβγαζε νερό ο έβγαζε νερό.

(Αυτό το τραγουδάνε όταν ξεπροβαδούν τους συμπεθέρους).

ΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Κίνησα το δρόμο δρόμο το στενό το μονοπάτι.
Βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο με τα μήλα φορτωμένη.
Με τα μήλα φορτωμένη και με τ' άνθη στολισμένη.
Κι έσκυψα να κόψω ένα κι η μηλιά μ' αντιλογήθκε

Μην το κόδεις μη τον παίρνεις τ' ἀχει αφέντης μετρημένα.

Τ' ἀχει αφέντης μετρημένα και κυρά λογαριασμένα.

(Τραγουδιέται στο δρόμο σαν πηγαίνουν για τη γύφη).

ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ

Στην πέτρα κα α βρε κάθεται ο γαμπρός (δις)

Κι η πέτρα πο ο βρε πόλυκε* γερό (δις)

Για να ξυρίξουν το γαμπρό (δις)

(Το τραγουδάνε όταν ξυρίζουν το γαμπρό μετά το λουσίμα στον κοπό του «Που πας βρε γιέμ»).

ΤΟ ΞΥΡΑΦΙ

Αργυρό ξυράφι η και μαλακιάνιο (δις)

Σεργ' αγάλι-αγάλι μη ραγίσεις τρίχα τρίχα πο τα γένια (δις)

Και την πάρει ο Εένος και την κάνει μάγια (δις)

Μάγια του σπιτιού μας και της γειτονιάς μας.

(Το τραγουδάνε όταν ξυρίζουν το γαμπρό στο σκοπό του «Αργυρό μου χτένι»).

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Δέστε αυτό το δέντρο πώς το κρούει αέρας

και το κομματιάζει (δις)

Κίγα* δέντρεμ* κύνα κύνα Κυπαρίσσι (δις)

(*) Αμόλισσε

(*) Ξεκκίνα

Πα να πάρεις τη νύφη νύφη του σπιτιού μας
και της γειτονιάς μας

(δις)

(Το τραγουδάνε μόλις ξεκινά ο γαμπρός για τη νύφη στο σκοπό του «Πόδισέ με μπράτμε»).

ΝΥΦΗ

Πέζα* νύφη μ' πέζα πέζα δεν πεζεύω
Αε θέλω τάμα να πεζέψω τάμα μου γυρεύω.
Τάμα πο τον πεθερό. Τάμα πο την πεθερά.

(Το τραγουδάνε στην πλατεία όταν φτάνει η νύφη καθάλλα στο άλογο στο κοπό «Κέρνα αφέντη»).

Τ' ΑΚΟΥΣ ΓΑΜΠΡΕ

Τ' ακούς τ' ακούς τ' ακους καριέ γαμπρέ
Το τι σου λε ε σου λέει η μάγα σου
Μη φας μη πιεις μη πιεις πολύ κρασί^{*}
Και πέσεις και μωρ κι αποκοιμηθείς
Και χάσεις ν' α μωρ ν' αρραβώνα σου
Και σε γελά α γελάσει ο πεθερός
και σε γελά α γελάσει η πεθερά.

Αυτού στην πο ο στην πόρτα που θα μπεις
'Ηλιος φεγγά α φεγγάρι να φανείς
Για να σε δει ει σε δει ο πεθερός
να σε κερά α κεράσει το φλουρί
Για να σε δει ει σε δει η πεθερά
να σε κερά α κεράσει το φλουρί.

(Το λένε στο γαμπρό στο σκοπό «Της πέρδικας απ' το γυαλό»).

(*) Ξεπέζεψε

Πού θα μας πας δρε Σύρο μου Σύρο και καπετάνιε

Στη Μακρυγίτσα δρε παιδιά εεεχοχό

Μες στου παπά το σπίτι, παπάμ' ψωμί μωρέ παπάμ' τυρί εεεχοχό

Ραχί μεταβρασμένο παπάμ' θελώ μωρέ την κόρη σου εεχοχό

Την αρραβωνιασμένη. Εγώ παιδιάμ' μωρέ την Πάντρεψα εεεχοχό

Την έχω παντρειμένη. Την πήρε ο γέρο μώρε Γιάνναρος εεεχοχό

(Τραγουδιέται και αυτό στο δρόμο όταν πηγαίνουν να πάρουν τη γύφη και στα προζύμια στο σκοπό του «Βουγού»).

ΠΑΓΩΝΙ

Ορέ τρεις χρόνους έχει ο Κωνσταντής
απ' αραδιάζει για γύφη παχωνιψ' παγωνάκι μου.

Ορέ γα δρει φηλή γα δρει λιχνή
γα δρει καγκελοφρίδα παγώνιμ' παγωνάκι μου

Ορέ δρήκε φηλή δρήκε λιχνή
δρήκε καγκελοφρίδα παγώνιμ' παγωνάκι μου.

Ορέ γα ξέρει ρόκακι αργαλειό
γα ξέρει γα υφαίνει παγώνιμ' παγωνάκι μου.

(Το τραγουδάγε έξω απ' την Εκκλησία σαν περιμένουν να έρθουν από τη γύφη, στο σκοπό του «Σήμερα Δέσπω Πασχαλιά»).



ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ

Ορέ στης Αλεξάνδρας το βουνό (δις) αμάξι κατεβαίνει (δις)
Ορέ αμάξι σιδεράμαξο (δις) στ' ασήμι φορτωμένο (δις)
Ορέ στ' ασήμι και στο μάλαμα (δις) και στο μαργαριτάρι (δις)
Ορέ τρεις αλαφίνες το τραβούν (δις) δώδεκα παλληκάρια (δις)
Ορέ να πα να ξεφορτώσουμε (δις) στα πράσινα λιθάδια (δις)
Ορέ να φαν οι μουλες μας ταή (δις) κι τ' άλογα κριθάρι (δις)
Ορέ κι εμείς να γιοματίσουμε (δις) να φάμε και να πιούμε (δις)

(Τραγουδιέται μετά το «Παγώνι» και στον ίδιο σκοπό)

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ

Συμπέθεροι ν' αργήσατε μας άργησαν κι αργήσαμε.

Τσερα γήταν στον αργαλειό τα σκουλαρίκια στο Χριστό.

(Τραγουδιέται και αυτό μαζί με το «Παγώνι» σαν «Δροσούλα»).

ΡΟΔΙ

Νάχα ένα ρόδι ν' άριχνα να ξεδιπλώσω το χορό.

Να διάβει η νύφη κι ο γαμπρός να διάβουν κι οι συμπεθέροι.

(Αυτό το λέγε όταν τελειώνουν τα τραγούδια όλα στην πλατεία της Εκκλησίας με το «Παγώνι»).

Ο ΝΟΥΝΟΣ

Σε παρακλώ χωρ γούνε να μας βγάλεις τα στεφάνια.

Να μας βγάλεις τα στεφάνια να μας λύσεις και τα χέρια.

(Το λέγε όταν μπαίνουν στο σπίτι τα νιόγαμπρα και ο γουνός τους δίνει το μέλι).

ΣΠΕΙΡΕ ΝΟΥΝΑ

Σπείρε νουνά το κριθάρι κι ο νουνός μαργαριτάρι
Να φυτρώσει φούντες - φούντες
σαν του γιόγαμπρου η τσιαμπάδα (δις)
σαν της νύφης τα στολίδια.

(Το τραγουδάνε όταν βγαίνουν από την Εκκλησία και ώσπου να φτάσουν στο σπίτι του γαμπρού η νουνά σπέρνει το κριθάρι. Τραγουδιέται στο σκοπό του «Κίνησα το δρόμο»).

ΑΚΟΥΣ ΝΥΦΗ

Ακούς ακούς κυράτσα νύφη τι σου λένε τα Βαγγέλια
Να τιμάς τον πεθερό σου να τιμάς την πεθερά σου.
Ακούς ακούς κυράτσα νύφη τι σου λένε τα Βαγγέλια.
Να τιμάς την αντραδέρφη τα τιμάς και τ' αντραδέρφια.

(Το τραγουδάνε όταν βγαίνουν απ' την Εκκλησία στο σκοπό «Πάει μόνος κι ήρθε ζευγάρι»).

ΤΟΥ ΝΙΟΓΑΜΠΡΟΥ Η ΜΑΝΑ

Του γιόγαμπρου η μάνα τις στράτες γασκερνάει*
Τις στράτες γασκερνάει να διάβει ο νιός κι η κόρη
Να διάβει ο νιός κι κόρη να διάβει η Συρμοπούλα
Να διάβει η Συρμοπούλα να διάβει το σόϊ όλο.

(Το λένε όταν γυρίζουν απ' την Εκκλησία για το σπίτι του γαμπρού).

(*) Καθαρίζει

ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΝΥΦΗ ΚΙ Ο ΓΑΜΠΡΟΣ

Περνάει η νύφη κι ο γαμπρός βάι κι ακούγουν τα βουγά.

Περνάει με του πεθερό βάι κι ακούγουν του βουγά.

Περνάει με τα αντραδέρφια* της βάι κι ακούγουν τα βουγά.

Περνάει με τα ξαδέρφια της βάι κι ακούγουν τα βουγά.

(Το τραγουδάνε πηγαίνοντας στο σπίτι τα γιόπαντρα στο σκοπό του «Μήλο κόκκινο»).

Η ΝΥΦΗ ΖΥΩΝ

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ

Το πούναι η μάνα α η μάνα του γαμπρού	(δις)
να βγει ψηλά α ψηλά στα κάρηκελα	(δις)
Να δει το γιό ο το ίκό π' αρμάτωσε	(δις)
Το πως του πρε ε του πρέπουν τ' άρματα	(δις)
Το πως του πα του πάει ο γρίβας του	(δις)
Το πουν' η μάνα α η μάνα του γαμπρού	(δις)
Να βγει ψηλά α ψηλά στα κάρηκελα	(δις)
Να δει τη νυ ν τη νύφη απόρχεται	(δις)
Το πως την ε την έχει η μάνα της	(δις)
Το πως την ε την έχει ο αφέντης της	(δις)
Με τα ματά α ματάκια χαμηλά	(δις)
με τα χερά α χεράκια σταυρωταά.	(δις)

(Το λέγε έξω απ' το σπίτι του γαμπρού στο σκοπό του «Που πας βρε γιέ»).

(*) Κουνιάδια

ΜΗΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Μηλό μου κόκκινο άσπρο και ρόδινο
Μην το μαραίνεσαι το πως παντρεύεσαι
Δεν το μαραίνομαι το πως παντρεύομαι
Μου το μαραίνουμαι το πως χωρίζουμαι:
Το πως χωρίζουμαι γ' απ' τον πατέρα μου
Κι απ' την μανίτσα μου κι απ' τα αδερφάκια μου.

(Και αυτό το λένε όσο ετοιμάζουν τη γύψη στο σκοπό του «Αἴστε συντρόφισσες»).

Η ΓΗ

Η γη που κάνει τα κλαδιά
κι αέρας τα συγάζει (δις)
Η μάνα κάνει το κορίτσο
κι ο ξένος τ' αγκαλιάζει (δις)

(Το τραγουδάνε διγαίνοντας στ' αλώνι να χορέψουν.)

ΜΠΟΓΤΖΙΑΔΕΣ

'Εχετε για συμπέθεροι η μαυρομάτα.
'Ωρα καλή μπογτζιάδες μοϊ μαυρομάτα.
Μικρό πουλί σας δώσαμε η μαυρομάτα.
Να μην μας το μαλώσετε η μαυρομάτα.
Κι άλλο πουλί δεν έχουμε μοϊ μαυρομάτα.

(Το λένε όταν ξεπροβαδούν τους συμπεθέρους).

ΚΑΤΣΕ ΝΟΥΝΕ

Κάτσε νούνε κόρμα πόψε σουχω πέντ' αργιά ψημένα
 Σουχω πέντε αργιά ψημένα κι άλλα πέντε σουβλισμένα.
 Κάτσε νούνε κόρμα πόψε σουχω πέρδικα ψημένη.
 Σουχω πέρδικα ψημένη και λαγό τσιγαρισμένο.

(Αυτό το λένε όταν ξεπροσοδούν τον νουγό στο σκοπό «Πάει μόνος»).

Τραγουδια της γύφης τώρα:

ΜΩΡ ΚΟΡΗ ΤΑΠΕΙΝΗ

Μώρη κόρη ταπεινή και αγρίγορη
 Σι φουνάζει η μάνα σου τι με θέλει η μάνα μου.
 Τι με θέλει η μάνα μου τα χουσμέτιαμ'* τάκανα.
 Το νερό μου τόφερα το ψωμάμ' το ζύμωσα.

(Το λένε όσο ετοιμάζουν τη γύφη στο σκοπό «Μήλο μου κόκκινο»).

ΠΑΕΙ ΜΟΝΟΣ

Πάει μονός κι ήρθε ζευγάρι με την πέρδικα στο χέρι.
 Με την πέρδικα στο χέρι με την αγριογερακίνα.

(Και αυτό το μικρό τραγουδάκι το λένε μόλις φτάσουν τα νιόπαντρα στο σπίτι του γαμπρού στο σκοπό «Κίνησαν το δρόμο δρόμο»).

 (*) Δουλειές

ΑΡΓΥΡΟ ΜΟΥ ΧΤΕΝΙ

Αργυρό μου χτένι και μαλαματένιο
Σέρνε αγάλι - αγάλι μη ραΐσεις τρίχα
Μη ραΐσεις τρίχο και την κάνει κεφάλι
Και την πάρει ο ξένος και την κάνει μάγια
Μάγια του σπιτιού μας και της γειτονιάς μας.

(Το τραγουδάνε όταν χτενίζουν τη νύφη στο σκοπό του «Πόδεσέμε μπράτιμε»).

ΣΤΟΛΙΣΤΡΕΣ

Στολίστρες μου ου καλές στολίστρες
να στολίσετε καλά τη γύφη.
Κι αυτή βουνά θέλ' να διαθεί
της παίρνουν τα κλαδιά τις σκέπες*.

(Το λέγε Κυριακή πρωί στη γύφη).

ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Ένα πουλί θαλασσινό κι άλλο πουλί βουγίσιο
Τα δυό πουλιά ν' εμάλωγαν τα δυό πουλιά μαλώνουν
Γυρίζει το θαλασσινό και λέγει στο βουγίσιο.
Μη με μαλώνεις βρε πουλί και μη μὲ παραπέργεις
Εγώ πολύτιμ' δεν κάθομαι στον τόπο σας να ζήσω
Αγ' κάτσω Μάη και Θερτή κι όλον τον Αλωνάρη
Κι κυ κάτσω κι ως Χινόπωρο που θα τριγούν τ' αμπέλια.

(Το τραγουδάνε όταν στολίζουν τη γύφη).

(*) Πέπλα

ΤΗΣ ΝΥΦΙΤΣΑΣ

Της νυφίτσας τ' αδερφάκια κι αἱ τι στέκουν μαραμένα
Τώρα η γύφη είναι δική μας τώρα την αγορασάμε
Χίλια γρόσια τα παπούτσια κι άλλα χίλια η αρραβώγα
Δώστα πίσω μάναψ' κι ξαγόρασέμε
Μη με πουλάς αφέντη δυό ζευγές κορδέλια.*
Δυό ζευγές κορδέλια κι ένα δαχτυλίδι
Δώστα πάλι αφέντη και ξαγόρασέ με
Πίσω κι αἱ τα δώσω δε σε ξαγοράζω.

(Αυτό το λέγε όταν ἔρχονται απὸ το γαμπρό και βάζουν τα σημάδια, δηλαδή τα δώρα στη γύφη και τραγουδιέται στο σκοπό του «Πόδησέμε μπράτμε»).

ΠΟΔΗΣΕ ΜΕ ΜΠΡΑΤΜΕ

Κόκκινα κορδέλια (δις)

(Το λέγε όταν ο βλάμης βάζει τα παπούτσια στη γύφη, στο σκοπό του «Αργυρό μου χτένι»).

ΝΥΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΙΑ

Νύφη γύφη με τα τέλια κι ο καμπρός με τα κορδέλια
Έδγα γύφη απὸ το κελάρι γα σε δει το παλληκάρι.
Να σε δει το παλληκάρι γα τ' αρέσεις γα σε πάρει.

(Το τραγουδάγε όταν βγαίνει η γύφη απὸ το δωμάτιο).

(*) Παπούτσια

ολπά (*)

ΜΑΝΑ Μ' ΤΗ ΔΥΧΑΤΕΡΑ ΣΟΥ

Ηη μανάμ' τη δυχατέρα σου μανάμ' την μοναχιά σου
Ηη την έλουζες τη χτένιζες στα σύγγεφα την κρύβεις
Ηη είδε ο γήλιος κι έλαιψε και το φεγγάρι χάθει
Ηη την είδε κι ο πραματευτής κι έπεσε γα πεθάνει.
Σγκώ - σγκώ πραματευτή γαμπρό για να σε κάνω
Γαμπρό στην δυχατέρα μου γαμπρό στη μοναχιά μου
Κι αν δεν σε κάνω για γαμπρό νουνό να στεφανώσεις.

(Το λέγε και αυτό όταν στολίζουν τη γύφη στο σκοπό του
«Ο βασιλιάς παντρεύει γιό»).

ΚΟΝΤΟΚΑΡΤΕΡΕΣΤΕ

Κουτοκαρτερέστε γ' αποχαιρετήσω τον καλόμ' πατέρα
Κουτοκαρτερέστε γ' αποχαιρετήσω την καλή μου μάνα
Κουτοκαρτερέστε γ' αποχαιρετήσω το καλό μου σόε
Κουτοκαρτερέστε γ' αποχαιρετήσω τους καλούς γειτόνους.

(Το λέγε έξω στην αυλή της γύφης σαν «Αργυρό μου χτένι»)

ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

Χρυσή περδίκα λάλησε και τα φτερά της βάρεσε
Στη μέση πο τον οθορό πούσαι πατέραμ' έλα δω.
Πούσαι πατέραμ' έλα δω να μη μ' αδράξει ο σταυραϊτός.
Χρυσή περδίκα λάλησε και τα φτερά της βάρεσε.
Στη μέση πο τον οθορό και τη μανίτσα φώναξε.
Πούσαι μανίτσαμ' έλα δω να μη μ' αδράξει ο σταυραϊτός.

(Το τραγουδάνε και αυτό όταν η γύφη είναι ακόμα στην αυλή του σπιτιού σαν «Δροσούλα»).

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ

Συμπεθεροί μας γέρθανε σαν γέρθαν καλώς γέρθανε
Στρώσ' τους μανάμ' κι ας κάθονται.

(Το λένε όταν φτάνουν οι συμπεθέροι από το γαμπρό και το
τραγουδάνε οι συγγενείς της νύφης).

ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Τ' όνομα μανίτσαμ' να μη η το λησμονήσεις (δις)
Στην πόρτα να το γράψεις να μην το λησμονήσεις (δις)
Φόντας περγάς την πόρτα ειμένα να θυμάσαι.

Τ' όνομα μανίτσαμ' να μη το λησμονήσεις (δις)
Στον κήπο να το φτέψεις τριανταφυλλιά να γένει.
Φοντάς θα πάν' στον κήπο στον ίσκιο να καθέσαι
Στον ίσκιο να καθέσαι τριανταφυλλα να κόβεις.

(Το τραγουδάνε φεύγοντας η νύφη απ' το σπίτι της στο σκοπό «Της μέρουφης η μάνα»).

ΓΑΜΠΡΕ

Γαμπρέ σαν θέλεις γάρχεσαι στης πεθεράς το σπίτι
Έλα τροτρώ στην αυλή να βρεις μηλιάς κλωνάρι.
Να βρεις την κόρη π' αγαπάς και να τηνέ φιλήσεις.

(Τραγουδιέται στο σκοπό του «Λούζεται τ' αρχοντόπουλο»).

ΓΙΑ ΣΗΚΩΤΕ

Αυτε για σηκώτε μωρ για σηκώτε μωρ να πααινομε
Ε μωρ να πααινομε.

Αυτε να πααινομε ως την Πόλη μωρ κι ως τα Γιάννενα
αϊ κι ως τα Γιάννενα.

Αυτε βρίσκω κόρη που κοιμάται μωρ στα τριαντάφυλλα
α μωρ στα τριαντάφυλλα.

Κι έσκυψα να τη φιλήσω μωρ δε μ' αδέχεται
αϊ δε μ' αδέχεται.

Σήκωσε τα δυό της μάτια μωρ και μελόγισε.*
αϊ και με λόγιασε.

Με τον κόκκινό της της χείλο μώρ με κουβέντισε
αϊ με κουβέντισε.

Πού ήσουν ξένειμ' το χειμώνα μωρ φόντας χρύωνα
αϊ φόντας χρύωνα.

Αϊ κι ήρθες το καλοκαίρι μωρ που θερμαίνομαι
αϊ που θερμαίνομαι.

Αϊ σαν ήρθες καλώς ήρθες μωρ κι αϊ τι μούφερες
αϊ τι μούφερες;

Σούφερα γυαλί και χτένι μωρ να γυαλίζεσαι
αϊ να χτενίζεσαι.

(Αυτό το τραγούδι το λέμε όταν θέλουμε να φύγουμε απ' το
χωρό ή από τραπέζια, χαράς και πανηγυριού. Είναι το τραγούδι
που δίνει τέλος σε κάθε κρασοκατάνυξη).

(*) Κοίταξε



ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ

Φτάνουμε στο τέλος του κύκλου της ζωής μου παλιού Κερασούτη. Στα γεράματα και στο θάνατο. Ταυτή τη μακάδρια φάση δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Ή σημειώσουμε αυτά που γινότανε παλιά και αυτά που συνεχίζονται και σήμερα πέρα από μια κηδεία στην πόλη.

Στο χωριό μας του πεθαμένο αφού τον αλλάξουν και του δάλουν τα καλά του ρουχα μαζεύονται οι γυναίκες και τον μυριόλογούν. Όλη νύχτα κάθονται στο νεκρό μερικές γυναίκες και τον ξημερώνουν. Έτσι άλλη μέρα απ' το πρωί αρχίζει ο κόσμος πάλι για πηγαδιά στο σπίτι του νεκρού με λουλούδια και διάφορα δώρα για τους πεθαμένους τους.

Όλες οι γυναίκες κάποιον θάχουν χάσει απ' το σπίτι τους και μια και φεύγει κάποιος τώρα για τους ουρανούς ευκαιρία να στείλουν στους δικούς τους λίγα δωράκια όπως λίγα μήλα, καρύδια, φουντούκια, δακτυλίδια, σταυρούς και καμιά φορά και κανένα γραμματάκι για τον άνθρωπό τους να μάθει όλα τα γέα της οικογένειας που ζει εδώ κάτω στο χωριό, στον κόσμο.

Τα μοιρολόγια που λέγανε και που λέγε και τώρα ακόμια, δεν έχουν κάποια ορισμένη σύνθεση για να την καταγράψουμε. Είναι όλα τα τραγούδια αυτοσχέδια και δειμένα με την ηλικία του πεθαμένου. Παράδειγμα Εάν είναι νέος ο νεκρός του λένε στα τραγούδια αυτά που δεν πρόλαβε να χαρεί στη ζωή.

Εάν είναι πλικιωμένος του λέγε τα τραγούδια αυτά, που τώρα θα ξεκουραζόταν λιγάκι γιατί πάντρεψε τα παιδιά του, πήρε τη σύγταξή του και τα λοιπά. Του λέγε να πάει να πει στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει ότι στο χωριό είναι δλοι καλά ότι ο τάδε πάντρεψε το παιδί του. 'Οτι ο δείνα έφυγε για την Αμερική και γενικά για τη ζωή του χωριού. 'Όλα αυτά τραγουδιστά σε σκοπό μοιρολογιού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάποια γυναίκα θα πηγαίνει μπροστά τα λόγια και θα συνεχίζουνε πιο πίσω δλες μαζί προκαλώντας συγκίνηση. Είναι αδύνατον να μην ραύσει και η σκληρότερη καρδιά στο άκουσμα ενός μοιρολογιού.

Είναι αδύνατον να μην υγρανθούν τα μάτια όποιου δήποτε ανθρώπου όταν βρεθεί στο σπίτι ενός πεθαμένου την στιγμή που μοιρολογούν οι γυναίκες, δύο σκληρόσσεις και γάναι.

Είναι ο σκοπός του τραγουδιού τέτοιος και τα λόγια συγκινητικά που δημιουργούν αυτό το συναίσθημα που αρμόζει στην περίπτωση. 'Οταν έρθει η ώρα της ταφής, ξεκινάει απ' το σπίτι του πεθαμένου με τρία παιδιά μπροστά κρατώντας τα εξαπτέρυγα και πίσω ο παπάς ακολουθούμενος από τον γεκρό και δλον τον κόσμο του χωριού για την εκκλησία του χωριού. Αφού γίνει επικήδεια λειτουργία ξεκινούν πάλι όπως ήρθαν για το γεκροταφείο. Εκεί διαβάζοντας ο παπάς την τελευταία ευχή βάζουν τον πεθαμένο στην πενταετή με ενοτικό κατοικία του. Τη λέγε πενταετή γιατί μετά από 5 χρόνια θα βγάλουν τα οστά του και θα πάει πλέον στα Κοιμητήρια (οστεοφυλάκειο) για τον αιώνιο ύπνο του. 'Οταν όλα τελειώσουν ο κόσμος θα συλλυπηθεί τους συγγενείς του πεθαμένου, θα πάρει λίγο στάρι για συγχώρεση και θα περιμένουν τον παπά να φύγει πρώτο απ' το γεκροταφείο για να φύγουν δλοι στη συνέχεια. Εάν δεν φύγει ο παπάς πρώτος δεν φεύγει κανείς.

Στην πόρτα του γεκροταφείου υπάρχει μια βρύση με τρεχούμενο νερό.

Περγώντας από κει δλοι θα πλύνουν τα χέρια τους.

Στη συνέχεια δλοι οι συγγενείς θα πάνε στο σπίτι του πεθαμένου και θα φάνε τη φασολάδα που με επιμέλεια μαγείρεψαν ειδικοί άνθρωποι. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος.

Στις τρεις ημέρες μετά το θάνατο βράζουν στάρι και το πη-

γαίνουν στην εκκλησία για διάβασμα και συγχώρεση. Η τρίτη φάση είναι στις εννιά ημέρες.

Η τέταρτη φάση είναι στις σαράντα ημέρες με στάρι στην εκκλησία αλλά και με μεγάλο τρωπέζι στο σπίτι καλώντας όλους τους συγγενείς. Και τώρα τα φαγητά είναι όχι φασόλια, αλλά κρέας, κρασί κλπ.

Το σπουδαιότερο γεγονός, γινόταν τα παλιά χρόνια, τώρα δεν γίνεται. Όταν πέθαινε κάποιος, οι χωριανοί όλοι έπρεπε να πάγε το κανίσκι της παρηγοριάς. Εποιητικός.

Το κανίσκι παρηγοριάς ήταν μια κουλούρα ψωμί, ένας τέτταρης κρέας φαγητό και ένα τσουκάλι κρασί. Απ' την πρώτη μέρα του θανάτου μέχρι τις εννιά μέρες πήγαιναν με τα παραπάνω φαγητά στο σπίτι του πεθαμένου, μεσημέρι - βράδιο να παρηγορήσουν τους δικούς του, να φάγε τα φαγητά όλοι μαζί και γα πιούνε και το κρασί, για να τους φύγει λίγο γεράστενοχώρια. Όσοι δεν προλαβαίνανε να πάνε το κανίσκι μέχρι την ενάτη μέρα, το πήγαιναν στην τεσσαρακοστή μέρα που δίνανε τα σαράντα, και είχε κάνει και η αικογένεια την επομένα με φαγητά, τρώγανε όλοι μαζί πινακά και το κρασί για να συχωρεθεί ο πεθαμένες και να ξέρουν οι υπόλοιποι να του θυμούνται. Αυτό γινόταν για τους παρασκάτω λόγους.

Πρώτου για να δείξουν τη συμπόνια στους ανθρώπους που χάσανε τον ανθρωπό τους και να τους παρηγορήσουν, για τους κάνουν παρέα για να περάσουν οι πρώτες μέρες κάπως ανώδυνες.

Δεύτερος λόγος τα φαγητά έρχονταν να καλύψουν την ανημπόρια των συγγενών να μαγειρέψουν έπειτα απ' το χτύπημα της μοίρας που τους βρήκε. Είναι γεγονός ότι αυτές τις ώρες κανείς δεν έχει το κουράγιο να σκεφτεί για φαγητό και τέτοια. Αυτές τις ώρες ούτε να μαγειρέψεις μπορείς ούτε και να φας. Γι' αυτό οι Κερασοβίτες με τον μεγάλο ανθρωπισμό τους, με την αγάπη για τους συγχωριαγό τους έσπευδαν να συμπαρασταθούν και να μοιράστούν τον πόνο με την υπόλοιπη οικογένεια. Ήταν ένα δείγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αδελφοσύγης μεταξύ τους.

Μοιρασμένες οι χαρές, μοιρασμένες και οι λύπες.

Όταν για να συγκεντρώσουμε αυτά τα λίγα δείγματα του Κερασοβίτικου μοιρολογιού ζητήσαμε τη βοήθεια ωρισμένων Κερασοβιτισσών, η προθυμία τους μας σκλάβωσε και τις ευχαριστούμε θερμά.

Ακούστε όμως τι γράφει χαρακτηριστικά η Γλύκω στο χαρτί πούχε γραμμένα τα μοιρολόγια: «'Όταν το μοιρολόϊ το λες στη θέση που πρέπει να το πεις, το λες όπως και το τραγούδι. Κι όταν μια γυναίκα έχει πληγωμένη απ' το χάρο καρδιά, όσα τραγούδια υπάρχουν, μπορεί να τα κάνει μοιρολόγια».

Ας δούμε μερικά απ' αυτά τα μοιρολόγια που για να νοιώσεις τον πόνο και την, ας την πούμε ομορφιά τους, πρέπει να τ' ακούς ηχητικά απ' τις χαροκαμένες γυναίκες:

«Μανούλα — ή πατέρα ή παιδί ή όνομα
τι αρματώθηκες, που κίνησες να πάνεις
μήνα σε γάμο κίνησες μήνα σε πανηγύρι;
Ούτε σε γάμο κίνησα ούτε σε πανηγύρι.

Ο χάροντας με κάλεσε παντρεύει τον υγιό του
Και θέλω νούνα για να μπω νούνα να στεφανώσω».

«'Ησεγκ η ώρα κι ο καιρός παιδιά μ' να χωριστούμε
Κλάψτε ν' εσείς κλαίγω κι εγώ το πώς να χωριστούμε
Εμάς δε μας ξεχώριζαν Τούρκοι με τα μαχαίρια
Και τώρα μας ξεχώρισε ο έρημος ο Χάρος».

«Που πας πού πας μανούλα μου και πίσω δε γυρίζεις.
Εγώ θα πάω παιδάκι μου που παν τα χελιδόνια.
Τα χελιδόνια θα γυρνούν, μα γάρ σιακεί θα πάνω».

«Καλή μερά σου μάνα μου
αυτού στον κάτω κόσμο

Τι καλημέρα θέλω γω μωρέ καλά παιδιά μου.
Την καλημέρα τ' νέχ' τε σεις που βλέπετε τον Ἡλιο.
Εδώ ήλιος δε φαίνεται που κρούει* που βασιλεύει
Εδώ δυό - δυό δεν περπατούν και τρεις δεν κουβεντιάζουν.
Εδώ είν' απόνας μοναχός κι αυτός αριχνιασμένος».

«Σεντούκι κλειδωμένο*
άνοιξε για νάμπω μέσα
να σε δω το πώς κοψάσαι
σε καινούριο περιβόλι
χάνει τα σταφύλια μαύρα
το κρασί πικρό φαρμάκι
να το πίνουν τα παιδιά μου*
και εμένα να θυμούνται».

«Ανάθεμα πιος τόλογε τ' αδέρφια δεν πονιούνται.
Τ' αδέρφια σχίζουν τα βουνά κι οι αδερφές τους κάμπους.
Μάνα μαλώνει τη θάλασσα και την πετροβολάει,
θάλασσα πικροθάλασσα και πολυκυματούσα
για πάψε αυτά τα κύματα πάψε και το θυμό σου
για να περάσω αντίπερα, για νάθρω τα παιδιά μου.
Σαν πήγε και τ' αντάμωσε σ' ένα χρυσό τραπέζι.
Να κλάψουνε τα ντέρτια τους και τα παράπονά τους.
Ποιός έχει τα περσόττερα για να τα μοιραστούνε.
Η μάνα έχει τα πλιότερα και τα φαρμακωμένα».

«Τι κάθεστε αρχόντισες και δε μοιρολογάτε,
'Ολες καημόν απόχετε κι όλες καρδιά καμένη.
Ποιός έχασε τ' ες γονύδες του χάνει το γυρισμά του.

* Προφανώς εννοεί το φέρετρο.

* Ἡ οἱ δικοὶ μου.

(*) Ανατέλλει

Ποιά έχασε τον άντρα της χάνει και την τψή της.
Ποιός έχασε τον αδελφό χάνει ψηλό καμάρι.
Ποιός έχασε την αδελφή χάνει γλυκειά κουβέντα.
Ποιός έχασε μικρά παιδιά έχει πικρά φαρμάκια
Ποιός έχασε τρανά παιδιά τρανά και πεντρεμένα
αυτός είναι τρανός καημός, πικρός φαρμακωμένος».

«Γιατί 'ναι μαύρα τα βουνά τι στέκουν βουρκωμένα !
μήνα χαλάζι τα βαρεί μήνα βροχή τα δέρνει;
Ούτε χαλάζι τα βαρεί ούτε βροχή τα δέρνει.
Μον τα πατάει ο χάροντας με τους απεθαμένους.
'Έχει τους νιούς από μπροστά τους γέροντες πιο πίσω.
Και τα μικρά παιδόϋπουλα στη σέλλα αρματιασμένα,
γυρνάν οι μάνες και του λεν γυρνάν τον κουβεντιάζουν.
Χάρε δεν πας από χωριό δεν πας π' πο κρύο βρύση.
Να πιούν οι γέροι κρύο νερό κι οι νέοι να λιθαρίσουν !
και τα μικρά παιδόϋπουλα λογκούδια να μαζέψουν;
Εγώ δεν πάνω από χωριό, θύτε 'πο κρύες βρύσες.
Γνωρίζ'ν οι μάνες τα παιδιά και τα παιδιά τις μάνες
γνωρίζονται τ' αντρόγυνα και χωρισμὸ δεν έχουν».

Πέμπτη φάση είναι στο χρόνο. Και εδώ γίνεται μεγάλο τραπέζωμα με κρέας και ένα σωρό φαγητά σε όλους τους συγγενείς για τη συγχώρεση και αγάπαιση της ψυχής του ανθρώπου μας. Και κλείνει όλο αυτό το κύκλωμα στα πέντε χρόνια που θα διγάλουμε τα οστά του ανθρώπου μας και θα τα βάλουμε σε ένα κουτί που θα γράφει απ' έξω το όνομα και πότε πέθανε. Θα τοποθετηθεί στο κοιμητήριο για τον αιώνιο ύπνο. Το τραπέζι και εδώ είναι γεμάτο με φαγητά και κρασί για να ευχηθούν να ζήσουν οι υπόλοιποι να θυμούνται τον ανθρωπό τους.

ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΞΙΖΕΤΑΙ

Κα η ζωή συνεχίζεται. Τους ανθρώπους που χάνουμε τους θυμόμαστε και προσπαθούμε για τους μοιάσουμε στηγ αγάπη, στη γοικοκυρωτινή, και στηγ πρόσδο.

Είναι φανερό ότι οι Κερασοθίτες και αυτοί που έφυγαν από τη ζωή και αυτοί που μένουν, τους διακρίνει η αγάπη για το συνάνθρωπό τους και γενικότερα για το χωριό τους. Μοναδικός σκοπός όλων μας είναι να δούμε το χωριό μας να ξεναγείσει κόσμο όπως ήταν παλιότερα και η ζωή στο χωριό να γίνει κάπως ανθρώπινη.

Γιαντέ κάνουμε έκκληση σε όλες τις Νομαρχίες και Κρατικές υπηρεσίες για σταθούν στο πλευρό μας ενεργητικά, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της κοινότητας και όλων των άλλων φορέων που αγωνίζονται. Τότε μπορούμε να πούμε ότι τα ήθη και τα έθιμα που εξιστορήσαμε δεν θαγιαί κάτι το ξεπερασμένο. Άλλα θα γίνονται τα καθημερανά μας γλέντια σε ένα καθαρό ορίζοντα χωρίς καυσαέρια, θορύβους και άγγη. Στις μεγάλες γιορτές να γεμίζουμε την πλατεία κόσμο σε ένα τετράδιπλο χορό με τους εκλεκτούς μας λαζανούς, καλλιτέχνες. Και τα Σαββατοκύριακα να ξαναστήνουμε το χορό στα αλώνια τραγουδώντας τα ευχάριστα δημοτικά μας τραγούδια, όπως εκείνον του παλιό καιρό.

Να κάνουμε και τους γάμους τους παλιούς, να ξαναζωντανέψουν τα παλιά έθιμα.

Ο γεροπλάτανος ορθώνεται επιβλητικά στο κέντρο της πλατείας του χωριού μας και ρίχνει τα κλωνάρια του όλο και πιο μακριά σα να είναι χέρια και τα απλώνει να μας πει. Ελάτε. Εδώ είναι η ρίζα σας, εδώ είναι η ζωή σας. Η διασκέδασή σας και η ξεκούρασή σας. Μεγαλώνει ο γεροπλάτανος όλο και πιο πολύ ώστε σαν γυρίζουμε για μας κρατήσει όλους κάτω από τη σκιά του. Και καρτερεί, καρτερεί με υπομονή 25 χρόνια περίπου από τότε

που φύγαμε σαν κυνηγημένοι, κάποτε να γυρίσουμε ξανά στο χωριό να μας χαρίσει και την ανεκτίμητη δροσιά του. Και ποιος δεν σε σκέπτεται βάλσαμο του καημού μας γεροπλάτανε, ποιός δεν σε σκέπτεται βάλσαμο του καημού μας γεροπλάτανε, ποιός δεν γασταλγεί τον ίσκιο σου και τη δροσιά σου; Και αν ζούμε στην Εεγητειά, μια είναι η σκέψη μας, πότε θάρθει αυτή η πολυπόθητη ώρα που θα μας φέρει όλους πάλι κοντά σου.

Ένας σκοπός, ένα όγειρο, που κοντεύει να γίνει εφιάλτης, είναι η επιστροφή στο χωριό μας. Στον τόπο που είδαμε το πρώτο φως της ημέρας. Στον όποιο που είμεις οι μεγαλύτεροι κάτιοι του ποτίσαμε με ιδρώτα και δάκρυ, πιθανή προς πιθανή. Να γυρίσουμε στο χωριό που οι πατεράδες μας και οι μαγάδες μας έχουσαν το αίμα τους για να ζούμε ελεύθεροι..

Γι' αυτό αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, Κοινότητα, Συνεταιρισμός και Αδελφότητες. Γι' αυτό ζυτώμε και τη συνδρομή του Κράτους να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις επιστροφής όλων μας στη ρίζα μας. Για το καλό του χωριού μας, για το καλό της περιοχής και ολοκλήρου του Κράτους. Με λαχτάρα καρτερούμε αυτό το όγειρο να γίνει πραγματικότητα. Το ευχόμαστε απ' τα βάθη της ψυχής μας.

B. ΚΙΤΣΑΚΗΣ

Λεοντίου 22 - Άγω Κυψέλη

ΤΗΛ. 86.59.198



