

Βασίλης Νιτσιάκος

PEMATA



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

Οδυσσέας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντοσάς

Εξώφυλλο:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ



Κωδ. Εγχ. 6947

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

PEMATA

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

Επικόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

ΡΕΜΑΤΑ

υηκόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντοσ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ



©
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΙΔΗΣ

ISBN 978-960-210-528-3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΩΡΑΪΤΗ 3 – 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36.24.326, 210 36.25.575 – FAX 210 36.48.030
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5 – ΑΘΗΝΑ 105 64 – ΤΗΛ. 210 32.12.111
<http://www.odisseas.gr> – e-mail: info@odisseas.gr

*Pίχνω τις λέξεις μου σωρό
Ματώνουν τα λιθάρια*

Επηκόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόντσας

Επικόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

ΜΥΡΟΛΟΙ

I

Μαντάτα νέα,
αρχαίες ντροπές,
έδειχναν την έξοδο.

Μυρμήγκιαζαν μνήμες,
ξέφωτα κύτταρα
απόσκια χρόνια.

Χαμήλωναν πεύκα,
άφηναν βελόνες,
ιδρωμένες πετρες.

Σκιαγράμμενες κάργες
αχνιζαν καπνούς
ιχνη πυρκαγιάς
από αλλού.

Δέντρα καρυδιάς
φυλλοβολούσαν σιωπή,
έμεναν με το μαύρο,

καρύδια πουθενά,

όι λέλε μ'
όι λέλε μ'.

II

Κίναγε η μέρα
αρχαία σύννεφα
δρόμοι της ανατολής,
αποσταγμένο βλέμμα.

Όρνια της νύχτας
ψυχές
μάζευαν τα σκοτάδια τους.

Άντρες
σφραγισμένα μάτια
ψαχρούλευαν το φως.

Παια με την ώρα
κάργες μιλιούνια
σκέπαζαν τον ουρανό,

θυμίζοντας:
το μαύρο
δεν τελειώνει με τη νύχτα,

όι λέλε μ'
όι λέλε μ'.

III

Το χιόνι που περίμεναν
δεν ήρθε,
μόνο φωτιές
από τον κάτω κόσμο,

χτισμένες μες στο μαύρο
φωτιές κατράμι,

κορμιά καμένα
στάχτη.

Το άσπρο που περίμεναν
δεν ήρθε,
έστειλε μαύρη αντιλογιά:

« Η μέρα αργεί
βολευτείτε στη νύχτα σας»,

όι λέλε μ'
όι λέλε μ'.

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

I

Δεν μας αφήνουν
τα εικονίσματα
να φύγουμε από δω.

Αλλά και πού να πάμε;

II

Μέτρησα τους ανθρώπους,
ήταν λιγότεροι
απ' τα σκιάχτρα στις αυλές.

Ήταν παραμονή των Φώτων.
Κοίταξε, είπα, έρχονται ακόμα
οι καλικάντζαροι εδώ.

Πέρασα πάλι τ' Άι Γιαννιού,
πέρασα και την άνοιξη,
ήταν ακόμα εκεί.

III

Τις γιορτές
ορίσατε στα μέτρα σας,
τις κάματε όλες Σαββατοκύριακα.

Οι Ἅγιοι όμως
ξέρουν πότε γιορτάζουν.

Γι' αυτό κι ὅταν ζυγώνετε
χρύβονται στ' Ἅγιο Βῆμα.

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

MANIATIKO

«Το φίδι που σ' εδάγκασε
εδάγκασε κι εμένα
κι όσο φαρμάκι σ' έχιουσε
το χιουσε και σ' εμένα».

Και τον εγέννησε ξανά
παιδί της να τον κάμει.*

*Ο Γιάννακας [ο φονιάς] συντετριμμένος και συνοδευόμενος από τους συγγενείς του μετέβη εις την οικίαν του φονευθέντος δια να προσκυνήσῃ την θύραν αυτού. Ενώ επλησίαζον εις την θύραν, εις εκ των συγγενών της χήρας είπε: στρώσε νύφη τη βελέντζα και εκείνη ηρώτησεν: αμποίο μεγάλονε θα δεχτού; Ο Γιάννακας με πάλλουσαν καρδίαν εγονάτισε και ησπάσθη το χέρι της χήρας. Όταν δε εκείνη τον ενηγκαλίσθη, τον εφίλησε και τον εσκέπασεν με εν φόρεμα -σημείον ότι γίνεται μέλος της οικογενείας και λαμβάνει την θέσιν του φονευθέντος- αυτός της λέγει το περίφημον δίστιχον... Έκτοτε έγιναν ψυχαδερφοί, η δε ψυχαδερφοσύνη μεταξύ των δύο οικογενειών διατηρείται και εκτιμάται παρ' αυτών μέχρι σήμερον...

APBANITIKO

Σαν τελευταία πεθυμιά,
σαν τελευταία χάρη,

να χορεύεις,
να δίνεις παράτα στη ζωή,
Οσμαντάκα.*

* Ο Οσμαντάκας, αρβανίτης ρέμπελος, είχε καταδικαστεί από τους Τούρκους σε θάνατο. Πριν τον εκτελέσουν, του είπαν ότι μπορεί να ζητήσει μια τελευταία χάρη. Εκείνος ζήτησε να χορέψει. Έφεραν τα βιολιά. Άρχισε να χορεύει ο Οσμαντάκας. Χόρευε τόσο όμορφα, που τα βιολιά δεν σταμάτούσαν να παίζουν. Παρέτεινε έτσι τη ζωή...

ΒΛΑΧΙΚΟ

Αδελφικός ο πόνος
κι η κατάρα
s' nu ari sora s' lu planga.

Μα εσύ ακόμα κλαίς:
Fratili a li sori futzi
Shi nu s' tuarna.*

* «Να μην έχει αδερφή να τον κλάψει». Είναι μια από τις πιο δυνατές κατάρες των Βλάχων. Άκουσα κάποτε μια αδερφή να μοιρολογά τον πρόωρα χαμένο αδερφό της. Η επωδή σε κάθε φράση της ήταν: «Ο αδερφός της αδερφής φεύγει και δεν γυρίζει».

KRHTIKO

Μπαίνω, σαν μπεις στην εκκλησιά, σε δίλημμα μεγάλο,
σαν προσκυνήσεις το Χριστό, ποιος προσκυνά τον άλλον.*

Σημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

* Μαντινάδα που χυχλοφόρησε στην Κρήτη το φθινόπωρο του 2003 μέσω
κινητών τηλεφώνων.

MAKEΔONIKO

Πόζαρτσκο I

Παράδοση πουλάνε στο πέρα πλάι,
στο δώθε πνίγουνε τους τάφους
οι τσουχνίδες,

σπασμένοι πέτρινοι σταυροί,
κομμένα ονόματα
επώνυμα δύστροπα.

Πέτκος, Ντότσες, Νέρτσης...

Δισύλλαβος πόνος
όλο σύμφωνα σκληρά

όλο γράμματα που θάφτηκαν,
για να μη γίνουν φωνές.

Πόζαρτσκο II

Εδώ δεν ήρθαν οι Έλληνες ποτέ,
μόνο τουρίστες.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ

I

«Το πανηγύρι ήταν πολύ¹
κι ο τόπος ήταν λίγος».

Υψώναμε σημάδια,
κορμιά
σταυρούς

διψούσαμε δίψα πηγαδιού,
μέρα του Άι Γιώργη.

«Αμόλει, δράχε μ', το νερό
να πιει το πανηγύρι».

Χύναμε δάκρυα,
ανασταίνονταν παλικάρια
κονταριές.

Όπου ανάβρυζε
χτίζαμε
την άλλη μέρα,

τον άλλο τον καιρό.

II

Μπαϊρακτάρη πού ξεχάστηκες;
Απόστασε ο χορός
άσιαχτες οι κύκλες.

Μπαϊρακτάρη και ήλιε
πώς να σε ιδούν
να σ' αγαπήσουνε

χουρνιαχτό και πρωτοιχνιστή
τα λαμπροκύριακα
μαυρομάτες;

Τρεις,
η μια χεντάει την άνοιξη
πετροχελίδονα,
η άλλη έναν πετρίτη,

η τρίτη πέτρα
βλάστησε
κι όλες οι μέρες ήταν.

ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

I

Λιώνει σαν χιόνι ο καιρός,
λιώνει στον κάμπο ο Μάης,
ποτάμι πάει στη θάλασσα
και πνίγει τα παράπονα.

Την άμμο άμμο μια φωνή
χαλεύει την αιτία.

Σημάδι δίνει η ξενιτιά
φίδι με δυο κεφάλια,
γι' αντιλογιά τη λησμονιά
γυρίζει με το χύμα.

Την άμμο άμμο μια φωνή
χαλεύει την αιτία.

II

Σε πέτρινο κατώφλι να σφαχτώ,
σε τρίστρατο να γκρεμιστώ
ποτάμι αίμα μαύρο.

Στον ἀστατο καιρό σου να χυθώ,
στην ώρα σου να χρεμαστώ
κουρμπάνι για θυσία.

Να σου μιλήσει ο Θεός,
τ' ἀστρα να βάλει μάρτυρες
και τα πουλιά να χλωτεύε.

Κρίμα χορμί να φλέγεται
κι ακόρια να μην καίγεται.

III

Χτένισε η ώρα την αυγή,
λούστηκε η πόλη την ομίχλη,
σφάλισα τα παράθυρα,
είπα θα μείνω μέσα μου.

Το λόγο δεν απόσωσα
σκίρτησα σαν κατώφλι,
πέζεψαν λόγια και φωνές,
πεζεύει ένα τραγούδι:

Το νυφικό το φέραμε
η νύφη θέλει τάμα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

ΝΟΥΜΠΕΤΙ

Χρόνια τραγούδια
που χασα
τα ψάχνω στη φωνή μου,
τα ψάχνω από την αρχή
φτιάχνω και νούργια λόγια.

Φτιάχνω και νούργια πράγματα
και πλάθομαι μαζί τους.

Χρόνια τραγούδια
που χασα
τα βρίσκω με τις λέξεις,
τα βρίσκω στα φωνήεντα
που μου χρων απομείνει.

Ζυμώνω το αλφάβητο,
ζυμώνω και τον κόσμο.

Χρόνια τραγούδια
άπειρα,
Άπειρος η πατρίδα,
τη χάνω στάλα από λαλιά,
τη βρίσκω ζύμη του ήχου.

Ψάχνω και πλάθω τον ηχό,
ίσο κρατάει ο πόνος.

ΠΙΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ Η ΞΕΝΙΤΙΑ

Βγήκαν οι διώχνες
στα βουνά, αφέντη μου.

Δεν άργησε ο φούρνος
να καεί
και το ψωμί¹
να γένει

και πέρασε ο χυρατζής
Βλαχιά και Βουκουρέστι...
Διάβηκες αντόμο,
φαρμάκια ρέματα
και ποταμιές βαμμένες.

Πίσω στοιχειώνει η ξενιτιά
στα κλαψοχώραφα,
στ' Αγνάντια,
στο Ντέρτι και στ' Ανάθεμα
πίσω πικρά κεράσια.

«Τι να σου στείλω, ξένε μου,
αυτού στα ξένα που σαι;»

MANTILI

Μαντίλι λευκό,
το ίδιο,
αυτό που κάηκε
απ' το δάκρυ
που στειλε η μάνα
χαιρετίσματα.

Άσπρο μαντίλι,
το ίδιο,
αυτό που έδεσε
η αγάπη
χόμπο στα ξεχωρίσματα.

Αυτό το μαντίλι
λερωμένο,
μαντίλι λερωμένο.

ΜΥΡΙΑ ΛΟΓΙΑ

Μύρια λόγια, μοιρολόγια,
μαύρη γης και μαύρο χώμα,
πριν την ώρα.

Πριν ανθίσεις σαν μηλίτσα,
πριν νυφούλα σε στολίσουν,

ψυχή, χαρδούλα μου.

Μύρια λόγια, μοιρολόγια,
λόγια περατίκια
και παινέματα,
σαν σε νύφη:
«Ντύσου, στολίσου, λυγερή,
ντύσου, στολίσου, κόρη».

«Σήκω, Μαριόλα, από τη γη
κι από το μαύρο χώμα».

ΧΑΛΑΣΜΟΣ

Ο χαλασμός της Μονοβύζας,
του Πατροκοσμά οι ορμήνιες,
ο γιος της θάλασσας
και αδερφός της Μπίστριτσας
στοίχειωσαν στη λαλιά μας.

Παιδομαζώματα και ξενιτιές
ορέ στα τραγούδια μας.

Ρίζα, Δρόπολη, Χειμάρα,
Δέλβινο και Τσαμουριά,
να χαμε να δίναμε παιδιά.

ΣΤΡΑΤΑ

Κυρατζής,
Βασιλική η στράτα,
χαραβάνια οι μισεμοί,
τα χάνια κορεσμένα.

Πέταλα χρυσά σ' αρχαία καλντερίμια,
γιοφύρια πέτρινα,
χαρφιά μαλαματένια.

Κυρατζής,
οι τόποι γραμμένοι,
τα εικονοστάσια απαντοχή,
αργόσυρτα τραγουδί ο δρόμος.

Ο Ρόβας εξεκίνησε,
χεια σου Ρόβα μου.

ΦΟΒΟΣ

Το φόβο, την αγάπη,
τ' όνειρο,
τα τρία τα εζύγισαν
κι έγιναν ένα.

Ανθός γινάτι
εγίναν.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Τραγούδι της αγάπης
φεγγάρι στο πλατύσκαλο,
ο έρωτας κατώφλι.

Στα σκαλοπάτια ξενυχτώ
και τ' αστρο της αυγής
να κλαίει.

Μόνο δυο λόγια να σου πω,
όχι να γιάνω,
να καώ.

Τραγούδι της αγάπης,
ήλιος να σώνεται,
να φεύγει η μέρα, να ρθει ο πόνος.

Στο παραθύρι να σε ιδώ,
όχι να γιάνω,
να καώ.

ΓΑΛΑΖΙΟ

Άσπρο λουλούδι
και γαλάζιο,
το χρώμα της αγάπης
μήνυμα.

Άσπρο τη μια,
γαλάζιο την άλλη,
τριαντάφυλλο.

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΑ

I

Τα βρεγμένα μου φτερά
ψάχνω σε τρύπιες τσέπες.

Αλλού κοιτάζει ο μήνας
κι ας έρχεται εδώ.

Αρματωμένος ο πόνος κι η λύπη πανσέληνη
βελάζουν τη μέρα.

II

Βροχή θαλασσινή με φέρνει,
με φέρνουν όλα τα νερά.

Με φέρνει η θάλασσα, με παίρνει πάλι
πέρα στις πέρα λύπες.

III

Μέσα μου φώλιασε το φως
με μάτια κλειστά -αχρείαστα- περιμένω.

Μαγιά παραμυθιού, άκριντη στάλα,
δεν ήρθε.

Ένα τριαντάφυλλο πήρε τη θέση της
με τον πρώτο ήλιο.

IV

Γενάρης ήταν, με είδα με τα τέσσερα
να περπατώ στα χιόνια.

Γενάρης ήταν, με άκουσα μεσάνυχτα
το χρόνο να βελάζω.

V

Όσο μου ρίχνω κόκκινο,
τόσο ματώνω.

VI

Ν' απλώνουν οι άλλοι ρούχα
κι εγώ παράπονα.

VII

Είδα το μάτι μου
να σπάει,

να τρέχει ύστερα γυαλί
στο μάγουλό μου.

ΝΥΧΤΑ, ΘΕΙΑΦΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ

Μήτε λαγός, μήτε ψάρι,
νερά και λέξεις όλο μάτια.

Μήτε λαγός, μήτε ψάρι,
λέξεις νοτισμένες,
κομμένα δάχτυλα, ρίγανη.

Ρωτάς, χοιτάς,
μαύρο τραγί στον ύπνο σου,
αλάτι.

Πιάνεις, πιάνεις το στέρνο σου,
άσπρο, ασπρό βαθύ το θειάφι.

Γυρνάς, γερνάς κάθε πρωί
μα η νύχτα βουβή σε βόσκει.

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΦΟΛΙΑ

Χιονίζει χρόνια στα στήθια μου,
πέτρινες νύχτες.

Νύχτες πηχτές
φέρνουν στα μαύρα τον Φορφόλια.

Μάτια στο χρώμα του νερού,
τριγύρω πρώτο χιόνι.

«Δεν με βαρεί ο θάνατος,
η μπαμπεσιά με σφάζει»,

γυρίζει το τραγούδι σιγανά,
καβαλικεύει αργά τη θλίψη του,
χάνεται στον ασβέστη.

ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Πόνος στον πόνο
κι άλλος πόνος,

σπασμένα χέρια,
όπλα αδειανά,

μπεκάτσες χρύες,
προδομένες του χιονιού,

Κοτσύφια αμήχανα
ρωτάν θερμά ρυάκια,

ρωτάνε μια, ρωτάνε δυο,
κατέγονται μες στο θειάφι.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Γυμνοί
γεμάτοι μώλωπες
άγνωστοι πρόγονοι
παρελαύνουν στις νύχτες μου.

Γνωρίζω τις πληγές
στα μπράτσα.

Μου γνέφουν ξενιτιές
σε ράχες γερασμένων μουλαριών

η Γκέσα, και ο Μέρτζιος.

Κατόπι χάνονται
στα μαύρα δάση
των χρόνων μου.

Ταξιδεύουν ποτάμια
σε χώματα λευκά

στ' ασπρόια,
στο Καράντερε.

ΧΛΩΡΟ ΠΡΩΙ

Αποβραδίς
ένα δέντρο φυτρώνει
στο σώμα μου.

Με περπατά
όλη νύχτα

και το πρωί
μ' αφήνει μόνο μου
στη χλωροφύλλη.

ΡΕΜΑΤΑ

Πόσοι Κωσταντίνοι,
πόσα «πήματα»,
χτισμένα βλέμματα,

πόσα υφαντά,
αδέρφια και ξαδέρφια,
φυλές κοτσύφια,
ρέματα.

Αδέρφια μου
Γιάννη και Γιώτα,
ο ένας απ' το Πόποβο,
η άλλη από τη Μάνη,

κεντρικές ιδέες
και φαρμακεία πατρίδες

απ' τον Τσαμαντά του Μιχάλη
ως το Συρράκο του Κρυστάλλη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΥΡΟΛΟΙ.....	9
I 9 — II 10 — III 11	
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ	12
I 12 — II 13 — III 14	
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ	15
Μανιάτικο 15 — Αρβανίτικο 16 — Βλάχικο 17 — Κρητικό 18 — Μαχεδονικό 19	
ΠΑΝΗΓΥΡΙ	20
I 20 — II 21	
ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.....	22
I 22 — II 23 — III 24	
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ	25
Νουμπέτι 25 — Πίσω στοιχειώνει η ξενιτιά 26 — Μαντίλι 27 — Μύρια λόγια 28 — Χαλασμός 29 — Στράτα 30 — Φόβος 31 — Δυο λόγια 32 — Γαλάζιο 33	
ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙΑ.....	34
I 34 — II 35 — III 36 — IV 37 — V 38 — VI 39 — VII 40	
ΝΥΧΤΑ, ΘΕΙΑΦΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ.....	41
ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΦΟΛΙΑ	42
ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ	43
ΠΑΡΕΛΑΣΗ	44
ΧΛΩΡΟ ΠΡΩΙ.....	45
ΡΕΜΑΤΑ	46

Ενημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας

ISBN 978-960-210-528-3



9789602105283



51674



KON