



ισμαήλ κανταρέ

# Τό κάστρο

μυθιστόρημα

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

έκδόσεις πορεία

ΕΘΠ

12

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

ISMAIL KADARE: THE CASTLE

ISMAIL KADARE: THE CASTLE

ΠΟΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ, Σόφια, 1988, 148 σελ.

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ:

ISMAIL KADARE: THE CASTLE

Μετάφραση: ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑ·Ι·ΣΚΑΚΗ

Λογοτεχνική απόδοση - Έπιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΒΑΣ

Έξώφυλλο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ

---

---

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ, Σόλωνος 77, Άθήνα 143, τηλ. 3631622



ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 55973
ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 10/9/2014
ΤΑΞΗ. ΑΡΙΘΡ.

ΙΣΜΑΗΛ ΚΑΝΤΑΡΕ

# ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

E.Θ.Π.

Π Ο Ρ Ε Ι Α

ΑΘΗΝΑ 1979



## Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ὁ Ἰσμαήλ Κανταρέ γεννήθηκε στὸ Ἀργυρόκαστρο τὸ 1934. Σπούδασε φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Τιράνων κι ἀποπεράτωσε τὶς σπουδές του στὸ Ἰνστιτούτο «Γκόρκι» τῆς Μόσχας. Τὴν πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ «Νεανικὲς Ἐμπνεύσεις» τὴ δημοσίευσε εἴκοσι μόλις χρονῶ. Ἀκολούθησαν τὰ «Ὀνειροπολήματα», ἢ «Πριγκήπισσα Ἀργυρῶ» καὶ ἄλλα. Μὲ τὸ μυθιστόρημά του ὁ «Στρατηγὸς τῆς στρατιᾶς τῶν νεκρῶν» καθιερώθηκε στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο ὄχι μόνο σὰν μυθιστοριογράφος ἀλλὰ καὶ σὰν χρονικογράφος. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ στὸ νέο του μυθιστόρημα «Τὸ Κάστρο» τῆς Κρούγιας. Τὰ ἱστορικὰ ντοκουμέντα του εἶναι πλήρη. Τὸ ὕφος του αὐθεντικὸ. Μῦθος καὶ ἱστορία συμβαδίζουν.

Ὁ Ἰσμαήλ Κανταρέ εἶναι ἴσως ὁ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸς ἀντιστασιακὸς συγγραφέας τῆς νέας λογοτεχνικῆς γενιᾶς τῆς Ἀλβανίας. Μὰ προπαντὸς εἶναι ἓνας πατριδολάτρης. Πατὴρ στέρα τὸ χῶμα τῆς πατρίδας του κι ἀτενίζει περήφανος τὸ μέλλον. Μὰ τὸ ξαίρει πὼς πρέπει πρῶτα νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ παρελθόν. Πρέπει ὁ λαὸς νὰ μάθει τὴν ἱστορία του. Ἀπὸ κεῖ θὰ πάρουν τὰ διδάγματα γιὰ νὰ προχωρήσουν μπροστά. Μ' ἓνα περήφανο ξέσπασμα καὶ πάθος μᾶς μιλάει γιὰ τοῦτα τὰ συμβάντα τῆς φυλῆς του. Ἕνα πάθος ποὺ εἶναι σύμφυτο μὲ τὴν πατριδολατρεία του. Τὸν καίει ἡ ἱερὴ φλόγα γιὰ τὴ γῆ - Ἀλβανία του, γιὰ τὴ μάνα - Ἀλβανία του (πόσο παραστατικὰ μᾶς δίνει τὴ φιγούρα τῆς στὸ στεγνὸ πρόσωπο μιᾶς γριᾶς χωριάτισσας!) καὶ τὶς σελίδες του περιρρέει ἓνας ποταμὸς μὲ κοίτη χαλικόβραχη ποὺ ὁ ἀχὸς του μοιάζει ἄλλοτε σὰν ἠχηρὸ τύμπανο χαρᾶς ἄλλοτε σὰ μοιρολόγι καὶ κάποτε σὰν λυτρωτικὸ ἀναστάσιμο κάλεσμα. Αἶνος, θρῆνος, δοξαστικὸ, χορὸς, ἔρωτας, κλάμα, πόλεμος, ψαλμὸς εἶναι τοῦτο τὸ κάλεσμα. Ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ θυσία. Ναί. Μὰ ποτὲ δὲ θὰ γίνῃ προσκλητήριο ὑποταγῆς. Μέσα στὶς ἀτέλειωτες χιλιετηρίδες τῆς ἱστορίας τῆς, κάτω ἀπ' τὸ πέλμα τῶν λογιῶν κατακτητῶν τῆς, τούτη ἡ Μάνα Πατρίδα, περιμένει στωϊκὰ τὸ νικητήριον ὡσαννὰ τῆς ἐλευθερίας. Τότε θὰ χτυπήσουν τὰ τύμπανα τῆς μεγάλης γιορτῆς.

Μὲ τοῦτο τὸ βιβλίο του, **ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ**, ὁ Ἰσμαήλ Κανταρέ μᾶς μιλάει γιὰ τὸν πιὸ φοβερὸ κίνδυνον ποὺ διέτρεξε ἡ πατρίδα του, ὄντας τὸν 15ο αἰῶνα ἢ πλημμυρίδα τῶν Κονιάρων Τούρκων σάρωνε στὸ διάβα τῆς λαοὺς καὶ ἔθνη. Τότε ἐνάντια σ' αὐτὸ τὸν πανίσχυρον ἐχθρὸ ὄρθωσε σχεδὸν μόνος τὸ ἀνάστημά του ὁ περή-

φανος Γιώργης Καστριώτης, ὁ Σκεντέρμπεης. Ἐκεῖ στὸ Κάστρο

του, στὸ Κάστρο τῆς Κρούγιας, κάτω ἀπ' τὰ τείχη της, ἄρχισε ἕνας πολύχρονος αἱματηρὸς πόλεμος. Ἕνας πόλεμος ζωῆς καὶ θανάτου. Ὁ Καστριώτης τόξαιρε πολεμοῦσαν πλέον γιὰ τὴν αὐθυπαρξία τους. Ἡ ὑποταγὴ θάφερνε τὸ χαμὸ τῆς πατρίδας του καὶ σὰν λαοῦ καὶ σὰν ἔθνους.

Τὸ ΚΑΣΤΡΟ εἶναι ἕνα ἀνεπανάληπτο ἱστορικὸ χρονικὸ, δοσμένο μὲ ζωντάνια, δύναμη, παραστατικότητα καὶ λογοτεχνικὴ περηφάνια. Προπαντός.

Στὸ ΚΑΣΤΡΟ, ὁ συγγραφέας μᾶς περιγράφει τὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ σκληροῦ πόλεμου, καὶ πιὸ ἀκριβέστερα, μιὰ ἀπ' τὶς πρῶτες ἐκστρατεῖες τῶν Τούρκων ἐνάντια στὴν Ἀλβανία μιὰ ἀπ' τὶς εἰκοσιτέσσερες ἐκεῖνες συνολικὰ ἐκστρατεῖες. Εἶναι ἕνας πόλεμος σύγχρονος, πὺ οἱ ἐξελίξεις του κι οἱ προφητικὲς διαστάσεις του στὴν ἀνέλιξή του, φέρνουν μπρὸς στὰ μάτια μας τὴ σημερινὴ εἰκόνα τοῦ πόλεμου! Ἀκόμη, πρέπει νὰ τονίσουμε πὺς ὁ Ἰσμαήλ Κανταρὲ εἶναι βαθειὰ ἀνθρώπινος, ἀντιπολεμιστὴς κι ἀντιμιλιταριστὴς. Κι ὅτι ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐχθροὺς τοὺς βλέπει χωρὶς μῖσος. Μὲ λύπηση, ἴσως, θὰ ταίριαζε νὰ ποῦμε. Γιατὶ ξαίρει, πὺς δὲν θὰ μπορέσουν, ποτέ μὰ ποτέ νὰ τοὺς ἀφανίσουν. Ἡ φυλὴ του δὲν θὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὴ γῆ τους, ἀπὸ τὶς πεδιάδες καὶ τὰ βουνά της. Ὅποιος ἐχθρὸς τύραννος κι ἂν εἶναι τοῦτος.

Προλογικά, τὰ γεγονότα πὺ προηγήθηκαν ἀπ' τὴν πολιορκία τοῦ κάστρου τῆς Κρούγιας ἔχουνε ὡς ἐξῆς:

Στὶς 4 τοῦ Νοέμβρη τοῦ 1443, κατὰ τὸ σούρουπο, κι ἐνῶ στὴν πεδιάδα τῆς Νίσσας τῆς Σερβίας συγκρούονταν ὁ Ὀθωμανικὸς στρατὸς καὶ οἱ ἐνωμένες δυνάμεις τῶν Χριστιανικῶν κεντροευρωπαϊκῶν κρατῶν σὲ μιὰ ἀπ' τὶς πιὸ αἱματηρὲς μάχες τῆς ἱστορίας, ὁ στρατηγὸς Σκεντέρμπεης μὲ τοὺς σωματοφύλακές του, βάζοντας σ' ἐφαρμογὴ ἕνα προμελετημένο σχέδιο ἐγκατέλειψε τὸ πεδίο τῆς μάχης τὴν πιὸ κρίσιμη στιγμή. Ἀρπάζοντας ἕνα ψεύτικο φιορμάνι—στὸ ὄνομα τάχα τοῦ Σουλτάνου— τόσκασε τὴ νύχτα μὲ κατεύθυνση τ' Ἀλβανικὰ σύνορα. Κι ἔτσι τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, στερημένα ἀπ' τὸν ἰκανότερο στρατηγὸ τους, γνώρισαν μιὰ μεγάλη ἥττα.

Ὁ Σκεντέρμπεης εἶτανε γιὸς τοῦ Ἀλβανοῦ πρίγκηπα Γιάννη Καστριώτη, πὺ εἶχε ἐξαναγκαστεῖ ἀπ' τοὺς Τούρκους νὰ παραδώσει τοὺς γιούς του στὸ Σουλτάνο. Τὸ μικρὸ ἐννιάχρονο Γιώργη μαζὶ μὲ τ' ἀδελφία του. Τ' ἀγόρια στάλθηκαν σὰν ὄμηροι στὸ Σουλτάνο νὰ ἐκπαιδευτοῦν στὴν ὀθωμανικὴ αὐλή. Τ' ἀδελφία του θὰ ἐξαφανίζονταν ἀργότερα κάτω ἀπὸ μυστηριώδεις συνθῆκες.



Ἀντίθετα, στὸ Γιώργη δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ κάνει μιὰ λαμπρὴ καριέρα καὶ νὰ φάσει στὸ βαθμὸ τοῦ στρατηγοῦ ἀπ' τὰ εἰκοσιδύο κιόλας χρόνια του. (Σκεντέρ-μπέης εἶτανε τὸ ἐξισλαμισμένο ὄνομά του).

Κεῖνες τὶς τελευταῖες μέρες τοῦ 1443, ὁ Γ. Καστριώτης μαζί μὲ τοὺς δικούς του, κάλπασε ὀρμητικὰ γιὰ νὰ φτάσει στὴν πατρίδα του ποὺ ἡ μνήμη της (παρόλη τὴ μακριὰ ἀπουσία του, τὴν ἐκπαίδευση ποὺ πῆρε καὶ τὴ γνωριμιὰ τῆς λαμπρότητας τῆς ὀθωμανικῆς αὐλῆς) εἶχε διατηρηθεῖ ζωντανὴ στὴν καρδιὰ καὶ τὴ σκέψη του.

Ἔστερα ἀπὸ τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες καλπάζοντας μανιασμένα δίχως μιὰ στιγμὴ ἀνάπαυσης, ὁ Σκεντέρμπεης ἔφτασε τελικὰ στοὺς προμαχῶνες τοῦ φρούριου τῆς Κρούγιας, τῆς πρωτεύουσας τῆς ὑποδουλωμένης Ἀλβανίας.

Δείχνοντας τὸ ψεύτικο φιορμάνι του μπῆκε μέσα στὸ φρούριο. Μόλις βγῆκε ἔξω ἡ τουρκικὴ φρουρά, κατέβασε τὴ μισητὴ σημαία μὲ τὸ μισοφέγγαρο καὶ τ' ἄστρα ἀπ' τοὺς πύργους τῆς Κρούγιας καὶ ὑψωσε τὴν παλιὰ κόκκινη ἀλβανικὴ σημαία μὲ τὸ μαῦρο δικέφαλο ἀετό. Εἶταν ἡ 28 Νοέμβρη τοῦ 1443. Ἐκείνη τὴν ἴδια μέρα πρόφερε τὰ λόγια ποὺ μείνανε ἱστορικά: «Λέν σὰς ἔφερα ἐγὼ τὴν ἐλευθερία, εἶπε, τὴ βροῆκα μέσ' στὶς κροδίες σας».

Αὐτὴ ἡ πράξη εἶτανε μιὰ ἀνοιχτὴ ἐξέγερση ἐνάντια στὸ Σουλτάνο. Ἡ πρόκληση εἶταν στ' ἀληθεία τρομαχτικὴ. Καὶ τοῦ ἄξιζε μιὰ ὑποδειγματικὴ τιμωρία. Ἔτσι ἄρχισε μιὰ ἀπ' τὶς πιὸ ἀγριες, τὶς πιὸ ἰδιόμορφες καὶ πιὸ δραματικὲς συγκρούσεις τοῦ αἰῶνα, ἕνας ἀγῶνας ἀνάμεσα στὴν Ὀθωμανικὴ ὑπερδύναμη καὶ τὴ μικρὴ Ἀλβανία. Ὁ ἀγῶνας θὰ παρατεινόταν γιὰ εἰκοσιπέντε χρόνια, κλονίζοντας συθέμελα τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.

Ὁ Σουλτάνος Μουράτ παραδέχτηκε γρήγορα τὴ σοβαρότητα τῆς ἐξέγερσης. Στὴν ἀρχὴ προσπάθησε νὰ δώσει μιὰ λύση στὴ διαμάχη μὲ φιλικὸ τόπο. Στὸ γράμμα ποὺ ἔστειλε στὸ Σκεντέρμπεη ἄρχιζε μὲ τὴν προσφώνηση «Γιέ μου», σὰ νὰ ἔτρεφε εὐλικρινὴ στοργὴ γιὰ τὸ νεαρὸ στρατηγό. Ἔστερα ἀπ' τὰ εὐγενικὰ γράμματα ἀκολούθησαν ἀπειλὲς καὶ τελικὰ, ὅπως θὰ περιμένε ὁ καθένας, ἦρθε ὁ πόλεμος.

Ἐνάντια στὴ μικρὴ Ἀλβανία στάλθηκαν οἱ τρομερὲς Τουρκικὲς στρατιὲς κάτω ἀπ' τὴν καθοδήγηση τῶν καλύτερων στρατηγῶν. Ὅλοι τους ὁμως κατατροπώθηκαν. Ἔστερα ἀπὸ κάθε ἦττα, οἱ Τοῦρκοι σερασκέρηδες ἀντικαθιστοῦνταν καὶ τιμωροῦνταν. Κι εὐθὺς ἀμέσως στέλνονταν καινούργιες καὶ πιὸ ἰσχυρὲς στρατιὲς γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν Ἀλβανία. Μὰ τὸ ἀποτέλεσμα εἶταν πάντα

τὸ ἴδιο: οἱ ἥττες ἀκολουθοῦνταν ἀπὸ ἥττες. Στὸ τέλος ἀποφάσισε ὁ Σουλτάνος Μουράτ νὰ μπεῖ ὁ ἴδιος ἀρχηγὸς τῆς τιμωρητικῆς ἐκστρατείας ἐνάντια στὸν «ἄσωτο γιό». Αὐτὸ συνέβηκε τὸ 1448. Γι' ἀτέλειωτους μῆνες πολιορκήσε τὸ κάστρο τῆς Κρούγιας καὶ ἡ μιὰ ἐπίθεση διαδέχονταν τὴν ἄλλη. Μὰ τὸ ἀποτέλεσμα εἶτανε ν' ἀφήσει κάτω ἀπ' τὰ τεῖχη τῆς δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Ἀπ' τὴν ἀπελπίσια τοῦ πού δὲν μπορούσε νὰ φτάσει στὸ σκοπὸ τοῦ ἀρρώστησε καὶ πέθανε μακριὰ ἀπ' τὴν πρωτεύουσά του.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνοδό του στὸν ὀθωμανικὸ θρόνο, ὁ γιὸς του σουλτάνος Μωάμεθ Β', ὁ κατακτητὴς τῆς Κωνσταντινούπολης κι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἱκανοὺς ἀρχηγοὺς τῆς τέχνης τοῦ πολέμου ὄλων τῶν ἐποχῶν, θέλησε κι αὐτὸς νὰ δοκιμάσει τὴν τύχη του. Τὸ 1450 μπῆκε στὴν Ἀλβανία ἐπικεφαλῆς ἑνὸς τεράστιου στρατοῦ, τοῦ πιὸ ἰσχυροῦ καὶ πιὸ σύγχρονου στρατοῦ τῆς ἐποχῆς. Μὰ κι αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του εἶχε τὴν ἴδια μοῖρα μὲ τοὺς προκατόχους του καὶ γύρισε νικημένος καὶ ταπεινωμένος στὴν Κωνσταντινούπολη.

Τὸ γεγονὸς ὅτι δυὸ ἀπ' τοὺς πιὸ φημισμένους σουλτάνους ὁδήγησαν προσωπικὰ ἐκεῖνες τὶς ἐκστρατεῖες δείχνει καθαρὰ τὴ σημασία πού ἔδιναν οἱ Τούρκοι σ' ἐκεῖνο τὸν πόλεμο. Κάθε ἀνοιξη τὰ τουρκικὰ στρατεύματα θὰ πορεύονταν πρὸς τὴν Ἀλβανία καὶ κάθε φθινόπωρο θ' ἀναγκάζονταν, ἐξαιτίας τῶν μεγάλων ἀπωλειῶν τους, νὰ σημάνουν ὑποχώρηση. Κι αὐτὸ συνεχίστηκε γιὰ ἕνα τέταρτο τοῦ αἰῶνα. Οἱ Ἀλβανοὶ κεῖνα τὰ χρόνια στάθηκαν οἱ ἥρωες ἑνὸς τρομεροῦ καὶ μεγαλειώδικοι δράματος. Ἡ γῆ τους κάηκε καὶ λεηλατήθηκε, ὁ πληθυσμὸς τους ἀποδεκατίστηκε, ἡ οἰκονομία τους καταστράφηκε, οἱ πόλεις τους ἐρειπώθηκαν. Μὰ παρόλ' αὐτὰ συνέχισαν τὸν ἀδυσώπητο πόλεμο πού τοὺς ἐπέβαλαν. Ἀλλὰ μιὰ μέρα, στὶς 17 Γενάρη τοῦ 1467 συνέβηκε τ' ἀναπόφευκτο: πέθανε ὁ Σκεντέρμπεης στὸ ἀπώγειο τῆς δόξας του. Ἀκούγοντας τὴν εἶδηση τοῦ θανάτου τοῦ ὁ Μωάμεθ Β' εἶπε: «Τούτη ἡ χώρα δὲ θὰ ξαναδεῖ νὰ γεννιέται ἕνα παρόμοιο λιοντάρι». Καὶ διέταξε ἀμέσως νὰ ξαναρχίσουν οἱ ἐπιχειρήσεις. Γι' ἄλλα ἔντεκα χρόνια οἱ Ἀλβανοί, ὕστερα ἀπ' τὸν θάνατο τοῦ Σκεντέρμπεη, ἀντιστάθηκαν ἐπίμονα στὸν κατακτητὴ. Ὑστερα, τὸ ἕνα μετὰ τ' ἄλλο τὰ κάστρα τῆς ἔπεσαν. Ἡ Ἀλβανία καταλήφθηκε ὀριστικά. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ σαρανταπεντάχρονος ἀγώνας τους δὲν πῆγε χαμένος. Ἐγινε τὸ οὐσιωδέστερο στοιχεῖο τοῦ χαρακτήρα τῶν Ἀλβανῶν. Ἀπ' τὰ βάθη τῆς μνήμης τοῦ ἔθνους ἡ φιγούρα τοῦ Σκεντέρμπεη δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ φωτίζεται μ' ὀλοένα καὶ καινουργιότερη λάμψη.

**ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΒΑΣ**



Πρὸς τὸ τέλος τοῦ χειμῶνα, διὰν ἔφυγαν οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ σουλιάνου, καταλάβαμε πὼς ὁ πόλεμος εἶτανε πιά ἀναπόφρευκτος. "Ὅλες οἱ πιέσεις πού ἄσκησαν πάνω μας σιάθηκαν ἀνίκανες νά μᾶς κάνουν ν' ἀποδεχτοῦμε τὴν ὑποτέλεια. Στὴν ἀρχὴ μᾶς γέμισαν μὲ κολακεῖες κι ὑποσχέσεις, ἔπειτα μᾶς κατηγόρησαν γι' ἀποσιτίες κι ἀχάριστους — παναπεῖ πουλημένους σιὺς «φράγκους» καὶ σιὴν Εὐρώπη. Τελικά μᾶς ἀπείλησαν ἀνοιχιά διὰ θά μᾶς τσακίσουν μὲ τὰ ὄπλα τους. «Ἐχετε μεγάλη ἐμπιστοσύνη σιὰ τείχη τῶν κάστρων σας, μᾶς εἶπαν. Μά κι ἂν ἀκόμα εἶναι πραγματικά ἀπόρθητα αὐτὰ τὰ τείχη, ἐμεῖς θά τὰ σφίξουμε μέσα σιὸ σιδερένιο κλοιό τῆς πολιτορκίας. Καὶ θά σᾶς ἀναγκάσουμε νά παραδοθεῖτε ἀπ' τὴν πείνα. Σὲ κάθε συγκομιδὴ κι ἀλώνισμα θά νομίζετε τὸν οὐρανὸ χωράφι σπαρμένο μὲ σιᾶρι καὶ τὸ φεγγάρι δρεπάνι».

Ἐπειτα ἔφυγαν. Δυὸ βδομάδες ἀργότερα ἤρθε ἓνας ὑποτελής τοῦ σουλιάνου, ὑποκρίθηκε πὼς εἶταν φίλος μας καὶ προσπάθησε νά μεσολάβῃσει γιὰ συμφιλίωση. Μά ἀπόπυχε κι αὐτὸς σιὴν προσπάθειά του. Τότε, πρὶν κλείσει καλά - καλά ἓνας μῆνας, μόλις πῆραν τὰ γράμματα μὲ τίς ἐντολὲς τοῦ σουλιάνου, ἔκοπαν ὅλοι μὲ τὴ σειρά οἱ ὑποτελεῖς του τίς σχέσεις τους μαζί μας.

Τώρα ξέραμε πὼς ἀργά ἢ γρήγορα θ' ἄρχονταν. Ξέραμε πὼς δὲ θ' ἄσπελναν πιά μιὰ μικρὴ ἀποσιολὴ γιὰ νά μᾶς τιμωρήσει, σὰν ἐκεῖνη πὺν νίκησε σιὸ Τορβιόλ<sup>1</sup> ὁ Γκιέργκι μας, ἀλλὰ τίς ἀτέλειωτες δυνάμεις τοῦ πιὸ μεγάλου σιραιτοῦ σιὸν κόσμο. Τὸ κάστρο μας ἦταν τὸ πρῶτο πὺν θ' ἄπρεπε ν' ἀντιμετωπίσει τὸ τρομερό τους χτύπημα. Σύγκρουση. Ὅλο τὸ καλοκαῖρι δυναμώναμε τὰ τείχη, διορθώναμε τοὺς χαλασμένους πύργους, μεγαλώναμε τ' ἀπόθεμα τῶν ὄπλων καὶ τῶν τροφίμων κι ἐκπαιδεύαμε νύχτα μέρα τοὺς νέους σιὸν πόλεμο. Κάποτε, ἔφτασε ἡ εἶδηση πὼς οἱ ἐχθροὶ ξεκίνησαν.

1. Τορβιόλ: τοποθεσία στὴ Νότια Ἀλβανία, μεταξὺ Πόγραδετς καὶ Ἐλμπασάν ὅπου ὁ Σκεντέρμπεης σύντριψε γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς Τούρκους σὲ μιὰ ἀξιωματικὴ μάχη.

Προχωροῦσαν ἀργά. Στά μέσα τοῦ Ἰούνη πέρασαν τὰ σύνορα. Μιά μέρα ἀργότερα ἔφτασε ὁ Γκιέργκι μας γιὰ νά κάνει ἐπιθεώρηση σιὸ κάστρο. Σύμφωνα μὲ τὴ συνηθισμένη τακτικὴ του, θ' ἄπρεπε νά μείνει ἔξω ἀπ' τὰ τεῖχη γιὰ νά πολεμήσει. Ἀφοῦ τὰ ἔλεγξε ὅλα κι ἔδωσε τίς προέπουσες διαταγές γιὰ τὸ κάθε τί, τ' ἀπόγευμα σίς 11 τοῦ Ἰούνη, βγῆκε μὲ τὴ συνοδεία του ἀπὸ τὸ κάστρο, παίροντας μαζί του τοὺς γέροντες, μερικὲς ἀπὸ τίς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά μας, πού ὅσο καιρὸ θά κρατοῦσε ὁ πόλεμος θ' ἄμεναν πάνω σιὰ θουνά. Ἐμεῖς τοὺς συνοδέψαμε κάμποσο διάστημα σ' ἀπόλυτη σιωπὴ. Ἐπειτα, ἀφοῦ τοὺς ἀφήσαμε καὶ γυρίσαμε σιὸ κάστρο, ἀνεβήκαμε σιὰ τεῖχη καὶ τοὺς πύργους καὶ γιὰ πολὺ ὥρα μείναμε κεῖ πάνω ν' ἀκολουθᾶμε μὲ τὸ βλέμμα τὴ γραμμὴ πού συνεχῶς ξεμάκραινε. Τοὺς εἶδαμε νά θγαίνουν σιὸ ὄροπέδιο πού ἔβοσκαν τὰ πρόβατα, ἔπειτα σιτὴν ἀπότομη ἀνηφοριὰ καὶ τελικά, κοντὰ σιὸ Πέρασμα τ' Ἀνέμου. Μετὰ δὲν τοὺς ξεχωρίζαμε πιά. Τώρα χωρὶς τίς φωνές τῶν παιδιῶν μας, τὸ κάστρο μᾶς φάνηκε θουδό. Κλείσαμε τίς κασιρόποριτες καὶ περιμέναμε τὸν ἐχθρὸ νά φανεῖ.

Τὸ πρωὶ σίς 12 τοῦ Ἰούνη, πρὶν ἀκόμα καλοξημερώσει, ἓνας ἀπ' τοὺς φρουροὺς ἀνάγγειλε πὼς πέρα μακρυνά μιὰ κίτρινη οὐμίχλη φάνηκε νά ξεχωρίζει. Ἦταν ἡ σκόνη πού σήκωναν σιὸ διάβα τους ἐρχόμενοι οἱ Τοῦρκοι.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

**Σ**ΤΙΣ 18 τοῦ Ἰούνη, τὰ τούρκικα στρατεύματα ἔφτασαν κάτω ἀπ' τὰ τείχη τοῦ κάστρου. Ὅλη τὴ μέρα ταχτοποιοῦνταν γύρω του. Βράδυαζε κι ὁ στρατὸς δὲν εἶχε φτάσει ἀκόμα ὀλόκληρος. Κι ἄλλα «ταμπόρ»\* συνέχιζαν νὰ φτάνουν τὸνα ὕστερα ἀπ' τὸ ἄλλο σὲ μιὰ ἀτέλιωτη γραμμὴ. Μιὰ παχιὰ σκόνη σκέπαζε τοὺς στρατιῶτες, τὶς σημαῖες, τ' ἄλογα μὲ τὶς μάλλινες κουβέρτες ριγμένες στὴ ράχη, τ' ἀμάξια, τ' ἄρματα, τὶς καμῆλες ποὺ μεταφέρναν τὰ μπρούτζινα φορτία, τὶς ἀσπίδες, τὰ τύμπανα καὶ ὅλα τ' ἄλλα χρειαζόμενα ἐφόδια. Μόλις ἔφταναν στὴ πεδιάδα μπροστὰ στὸ κάστρο, μιὰ ὀμάδα ἀπὸ ἀξιωματικούς εἰδικούς στὴ στρατοπέδευση, ὑπόδειχνε στοὺς στρατιῶτες τὸ κατάλληλο μέρος, κι αὐτοί, στὴ στιγμή, κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τῶν διοικητῶν τους, ἄρχιζαν νὰ στήνουν τὶς σκηνές, βάζοντας τὰ δυνατὰ τους νὰ τελειώσουν γρήγορα, γιὰ νὰ ξαπλώσουν ἔπειτα μέσα μισοπεθαμένοι καθὼς εἶτανε ἀπ' τὴν κούραση, τὴν πορεία καὶ τὸν κάματο.

Ὁ ἀρχιστράτηγος Οὐγκουρλού Τουρσοῦν πασᾶς, στεκόταν μόνος, ὄρθιος μπροστὰ στὴ μεγάλη ροδόχρωμη σκηνή του καὶ κοίταζε τὰ τελευταῖα «ταμπόρ», ποὺ μόλις εἶχαν φτάσει νὰ στήνουν τὶς σκηνές πάνω στὸ ἀνώμαλο ἔδαφος ποὺ φωτίζονταν ἀπὸ τὸ στεργνὸ λυκόφως. Τώρα τὸ ἀπέραντο στρατόπεδο ποὺ ἀντηχοῦσε ἀπὸ φωνές, διαταγές, χλιμιντρίσματα, προσευχές, χτυπήματα ἀπὸ ἀλογοπέταλα κι ἄλλους διάφορους θόρυβους, ἔμοιαζε μὲ μιὰ γιγάντια σαρανταποδαρούσα ποὺ ἀπλώνοντας τὸνα τῆς πόδι πρὸς τὴ μιὰ μεριά καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὴν ἄλλη, ἔζωνε ἀργὰ τὸ κάστρο. Οἱ πιὸ κοντινὲς σκηνές βρισκόνταν λιγότερο ἀπὸ ἑκατὸ βήματα ἀπ' τὰ τείχη, ἐνῶ τὶς μακρυνότερες δὲν τὶς ἔπιανε τὸ μάτι. Οἱ βοηθοὶ τοῦ πασᾶ ἐπιμέναν νὰ στήσουν τὴ σκηνή του στὰ ὀκτακόσια βήματα ἀπ' τὰ τείχη, ἀλλ' αὐτὸς δὲ δέχτηκε νὰ τὴν στήσουν μακρύτερα ἀπ' τὰ ἑξακόσια. Τὸν παλιὸ καιρὸ, τότε ποὺ ἦταν νέος, στὴν ἀρχὴ τῆς στρατιωτικῆς καριέρας του, κοιμόταν σχεδὸν κάτω ἀπ' τὰ τείχη τῶν κάστρων, σ' ἀπόσταση πενήντα βήματα περίπου ἀπ' αὐτά. Ἀλλ' ἀργότερα, ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς πολέμους καὶ πολιορκίες καὶ καθὼς ἀνέβαινε συνε-

\* Ταμπόρ: τάγμα

χῶς στήν ἱεραρχία, μαζί μὲ τὸ χρῶμα τῆς σκηνῆς του ἄλλαξε καὶ τὴν ἀπόσταση ἀπ' τὰ τείχη ποὺ πολεμοῦσε.

Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς ἄφησε νὰ τοῦ ξεφύγει ἓνας ἀναστεναγμός. Πάντα, ὅταν πρωταντίκριζε τὰ κάστρα ποὺ ἔπρεπε νὰ πολιορκήσῃ καὶ νὰ κυριέψῃ, αἰσθανόταν φόβο κι ἀνησυχία γιὰ τὸ ἄγνωστο ποὺ ἐνάντια του θὰ πολεμοῦσε.

Τὸ κάστρο ποὺ τούτῃ τῇ φορᾷ ὑψώνονταν μπροστά του, εἶταν μεγαγχολικό. Ὑπῆρχε κάτι ἀφύσικο, σχεδὸν θλιβερὸ στὸ σχῆμα τῆς κατασκευῆς του καὶ τὴν τοποθέτηση τῶν πύργων του. Αὐτὴ τὴν αἰσθησὴ τοῦ ἀφύσικου τὴν πρωτόχε δυὸ μῆνες πρίν, ὅταν εἰδικοί στήν προετοιμασία τῆς ἐκστρατείας τοῦ παρουσιάσαν γιὰ πρώτη φορᾷ τὸ σχέδιο τοῦ κάστρου. Τοῦτο τὸ σχέδιο τὸ ἄπλωσε μύριες φορές πάνω στὰ γόνατά του, ἀργὰ τῇ νύχτα, ἐκεῖ κάτω στήν Προύσσα, στὸ μεγάλο σπίτι του, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι κοιμώντουσαν. Ἦξερε σχεδὸν ἀπ' ἔξω κάθε του λεπτομέρεια καὶ μὴ μόνον αὐτά, τώρα ποὺ μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια ἔβλεπε τὸ κάστρο, ἐνιωθε μιὰ βαθιὰ θλίψη στήν ψυχή.

Ἀναρωτήθηκε ποιὸς ἀρχιτέκτονας νὰ τόχε σχεδιάσει καὶ πῶς εἶτανε δυνατό νὰ νᾶναι ὅλα τόσα ἀπαίσια: Ἀπὸ τῆ θέσῃ ποὺ ὑψωνόταν ὡς μὲ τὴ σημαία του στὸν πρῶτο πύργο, τὴν τρομερὴ κόκκινη σημαία μὲ τὸ μαῦρο δικέφαλο πουλὶ στὴ μέση.

Ἀπόσυρε ἀργὰ τὸ βλέμμα ἀπ' τὸ κάστρο καὶ κοίταξε πάλι τὸ στρατό του ποὺ στρατοπέδευε. Καθὼς ἡ πεδιάδα τυλιγόταν στὸ σκοτάδι, ἐκεῖνο τὸ ἀτελείωτο πλῆθος ἀπὸ ἄσπρες σκηνές φαινόταν νὰ αἰωρεῖται πάνω τῆς σὰν ἓνα πέπλο ὀμίχλης. Νὰ ποῦ στρατοπέδευσαν λοιπὸν κάποτε σύμφωνα μὲ τὸ προκαθορισμένο σχέδιο ὅλα μὲ τὴ σειρά τ' ἀποσπασμάτα τοῦ στρατοῦ του. Ἀπὸ δῶ φαίνονταν οἱ ἄσπρες σὰν χιόνι σημαῖες τῶν γενίτσαρων καὶ τὰ κασσιτερωμένα χάλκινα καζάνια τους ποὺ κρέμονταν στὰ ψηλὰ δέντρα. Οἱ ἀκεντζίνοι πῆγαιναν στὸ ποτάμι νὰ ποτίσουν τ' ἄλογα. Μακρῶς, σὰν μιὰ ἀτελείωτη μυρμηγκιά, ἄσπριζαν οἱ σκηνές τῶν ἄζάπων. Πίσω τους ἀκολουθοῦσε τ' ἀπειρο πλῆθος ἀπ' τὶς σκηνές τῶν ἐσκυντζίνων καὶ ἔπειτα ἐκεῖνες τῶν δαλκελέτσων (ξίφομάχων), τῶν σερντενγκι-εστλέρων (τῶν στρατιωτῶν τοῦ θανάτου), τῶν μουσουλμάνων στρατιωτῶν, οἱ πολυτελεῖς σκηνές τῶν σπαχήδων, τὰ «ταμπόρ». τῶν Κούρδων, τῶν Περσῶν, τῶν Τατάρων, τῶν Καυκασίων, τῶν Καλμούχων, καὶ ἀκόμη πιὸ μακρῶς, ἐκεῖ ποὺ δὲν μποροῦσε πιά νὰ δεῖ τίποτα τὸ μάτι τοῦ ἀρχιστράτηγου, ἔπρεπε νὰ βρῖσκεται τὸ παρδαλὸ τσοῦρμιο τῶν ἄτακτων ἐθελοντικῶν στρατευμάτων, ποὺ τὸ σωστὸ ἀριθμὸ τους κανένας δὲν τὸν ἤξερε. Ὅλα ταχτοποιοῦνταν μὲ ἀργὸ ρυθμὸ καὶ ἓνα μεγάλο μέρος τοῦ στρατοῦ κοιμότανε κιόλας. Ἀκούγονταν μόνο οἱ θόρυβοι ἀπ' τοὺς στρατιῶτες τῶν ἀποσπασμάτων ἀνε-

φοδιασμοῦ πού ξεφόρτωναν ἀπ' τὶς καιμῆλες κιβώτια γεμάτα μπροῦτσο, καζάνια γιὰ τὸ μαγεῖρεμα, ἀμέτρητους σάκκους μὲ τρόφιμα, ἄσκιὰ μὲ λάδι καὶ μέλι, δέματα κάθε εἶδους, ὑλικὸ γιὰ τὶς κατασκευές, πολιορκητικὲς μηχανές, διάφορα ἐργαλεῖα, σκηνές.

Οἱ καιμῆλες, λευτερωμένες ἀπ' τὸ φορτίο τους, ξεκουράζονταν ξαπλωμένες στὴ γῆ ἐδῶ κι ἐκεῖ. Τώρα πού εἶχε πέσει ὀλότελα τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας, οἱ σιλουέτες τους φαίνονταν σὰν μικρὰ εἰρηνικὰ βουναλάκια. Ὁ Τουρσοῦν πασαῦς βλέποντάς τες αἰσθάνθηκε μιὰ βαθιὰ νοσταλγία γιὰ τὴν Ἀνατολή του. Στὸ ταξίδι τοῦ ἔρχονταν συνεχῶς στὸ νοῦ οἱ κάμποι τῆς πού εἶταν ἤσυχοι καὶ κοιμισμένοι τὸ βράδυ. Μὰ πιὸ πολὺ τοὺς θυμήθηκε μόλις μπῆκε ὁ στρατός του στὴ χώρα τῶν Ἀλβανῶν καὶ πρωταντίκρυσε τοῦτα δῶ τὰ βουνά τους πού σὲ γέμιζαν ἀθέλητο φόβο. Εἶτανε νωρὶς κάποιον πρωί. Λαγοκοιμόταν πάνω στ' ἄλογό του ὅταν ἀκούστηκαν ἀπ' ὅλες τὶς μεριές οἱ λέξεις «νταγκλάρ, νταγκλάρ» μ' ἓνα περίεργο τρόπο, ἔτσι πού τὶς ξεστόμιζαν μὲ τρόμο. Κι εἶδε τοὺς ἀξιωματικούς του νὰ τεμπώνουν τὸ κεφάλι μιὰ δεξιά, μιὰ ἀριστερὰ γιὰ νὰ δοῦν καλύτερα. Σήκωσε κι αὐτὸς τὸ κεφάλι καὶ κοίταξε τὰ βουνά γιὰ πολλή ὥρα. Ποτὲ δὲν ξαναῆχε δεῖ παρόμοια βουνά. Ἐμοιαζαν μὲ τρομερὸ τυραννικὸ ἐφιάλτη, μ' ἓνα ἐφιάλτη χωρὶς τέλος. Ἡ γῆ καὶ οἱ πέτρες εἶχαν ριχτεῖ μὲ τέτια λύσσα πρὸς τὸν οὐρανὸ, σὰν νάχαν ἀνατραπεῖ ὅλοι οἱ νόμοι τῆς φύσης. «Ὁ Ἀλλάχ θᾶταν σίγουρα πολὺ νευρικός ὅταν ἔφτιαξε αὐτὸν τὸν τόπο» σκέφτηκε καὶ γιὰ ἑκατοστὴ φορά ἀπὸ τότε πού ἄρχισε αὐτὴ ἡ πορεία ἀναρωτήθηκε μὲ πόνον ἂν ὁ διορισμὸς του σὰν ἀρχιστράτηγου αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας εἶτανε ἔργο φίλων ἢ ἐχθρῶν του.

Στὴ διάρκεια τῆς πορείας πρόσεξε πὼς ἡ θεὰ τῶν βουνῶν ἔκανε νευρικούς καὶ τοὺς ἀξιωματικούς του. Στὶς κουβέντες τους, πετοῦσαν κάθε τόσο περισσότερα μισόλογα γιὰ τὴν πεδιάδα πού θὰ ἐμφανιζόταν ξάφνου μπροστά τους σὰν πηγάδι μέσα στὴν ἔρημο. Ὁ στρατός πού προχωροῦσε ἀργὰ ἔσερνε τώρα μαζί μὲ τὰ ὅπλα καὶ τὰ πολεμοφόδια καὶ τὴ βαριά σκιά τῶν βουνῶν. Τῶνοιωθε κι' ὁ ἴδιος.

Φώναξε τὸν χρονικογράφο τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ ζήτησε νὰ περιγράψει αὐτὰ τὰ βουνά στὸ χρονικό του. Ὁ χρονικογράφος τρέμοντας ὀλόκληρος ἀπ' τὴν ταραχὴ, σκαρφίστηκε πολλὲς μακρυὲς καὶ τρομερὲς φράσεις ποῦδιναν τὴν εἰκόνα τῶν βουνῶν, μὰ καμιὰ ἀπὸ τὶς περιγραφὲς αὐτὲς δὲν ἄρεσε στὸν πασαῦ. Τὸν διάταξε νὰ τὸ ξανασκεφεῖ καὶ νὰ παρουσιαστεῖ μπροστά του τὴν ἐπόμενη μέρα.

Τὸ ἄλλο πρωτὶ ὁ χρονικογράφος μὲ τὰ μάτια κόκκινα ἀπὸ τὴν

ἀϋπνία, τοῦ διάβασε τή νέα περιγραφή. Ἐγγραφε πώς ἦταν τόσο ψηλά κ' ἀπόκρημνα αὐτά τά βουνά πού μήτε τά κοράκια δέν μπορούσαν νά πετάξουν. Μόνο ὁ δαίμονας ἴσως θά μπορούσε ν' ἀνεβεῖ στηριγμένος σ' ἓνα μπαστούνι, πέφτοντας κι' αὐτός σέ κάθε βῆμα καί τσακίζοντας τά κόκκαλά του. Σ' αὐτά τά βουνά θά σκίζονταν σίγουρα καί τά παπούτσια τοῦ ἀρχιδιάβολου ἀκόμα κι' οἱ κότες ἂν δέν πεταλώνονταν δέν θά μπορούσαν νά περπατήσουν.

Αὐτή ἡ περιγραφή ἄρесе στόν Τουρσούν πασᾶ. Τώρα πού ἡ πορεία εἶχε τελειώσει κι ἔπεφτε ἡ νύχτα, θέλησε πάλι νά θυμηθεῖ τά λόγια τοῦ χρονικογράφου, ἀλλά ἦταν κουρασμένος καί τό μυαλό του προσπαθοῦσε νά βρεῖ τήν ἡρεμία καί τή γαλήνη γιά νά ξεκουραστεῖ. Αὐτή εἶταν ἡ πιό μακρῶν κι ἐξαντλητική πορεία πού ἔκανε ποτέ στή στρατιωτική του ζωή. Ὁ παλιός δρόμος ποῦχε τό περίεργο ὄνομα Ἐγνατία καί σώθηκε ἀπό τή ρωμαϊκή ἐποχή χαλασμένος ἐδῶ κι ἐκεῖ καί ἐπιδιορθωμένος μέ τρομερή βία ἀπό τά σκαπανικά του πού ἀκολουθοῦσαν ὕστερα ἀπ' τήν ἐμπροσθοφυλακή, φαίνονταν πώς δέν θά τέλειωνε ποτέ. Μάλιστα μερικῆς φορές στά πιό στενά σημεῖα του, ἀποκλείστηκαν ὀλόκληρα τμήματα γιά πολύ καιρό ὥσπου νά μπορέσουν ν' ἀνοίξουν οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ κάποιο βοηθητικό μονοπάτι καί νά διευκολύνουν τήν ἀδιάκοπη προέλαση. Ὅταν ὁ δρόμος λευτερωνόταν ὁ στρατός κινιῶνταν ἀργά μέσα στή σκόνη. Τώρα πού ὄλα εἶχαν τελειώσει, τοῦ φαινόταν πώς αὐτή ἡ παχιά ἐνοχλητική σκόνη συνέχιζε νά πέφτει πάνω στή σκέψη του.

Πίσω του χλιμίντρισε ἓνα ἀπό τ' ἄλογα τοῦ κλειστοῦ ἀμαξιοῦ πού στεκόταν ἀκόμη μπροστά στήν πασχαλιά σκηνή ποῦχε στηθεῖ δίπλα στή δικιά του. Τοῦτο δῶ ἦταν τ' ἀμάξι πού κουβαλοῦσε τά πράγματά του καί τέσσερα ἀπ' τά κορίτσια τοῦ χαρεμιοῦ του.

Ὡς ἐτοιμαζόταν ν' ἀναχωρήσει γιά τήν Ἀλβανία, πολλές φορές ἀναρωτήθηκε ἂν θάπρεπε νά πάρει μαζί του μερικῆς ἀπό τίς γυναῖκες τοῦ χαρεμιοῦ του. Μερικοὶ φίλοι τόν συμβούλεψαν νά μὴν τίς πάρει, γιατί ἡ γυναῖκα στόν πόλεμο φέρνει ἀναποδιά. Ἄλλοι πάλι τόν συμβούλεψαν γιά τ' ἀντίθετο. Τοῦπαν πώς θάπρεπε νά πάρει μερικῆς γυναῖκες ἂν δέν ἤθελε νά καταντήσει νευρικός κι ἂν ἤθελε νά χει γαλήνια ὄνειρα ὅσο γαλήνια μπορούν νά ναι τά ὄνειρα στόν πόλεμο. Οἱ πασάδες δέν ἔπαιρναν συνήθως γυναῖκες στους πόλεμους ἢ τίς πορεῖες. Ἄλλ' αὐτή ἡ ἐκστρατεία θά γίνονταν σέ μιά πολύ μακρυνή χώρα. Ἀκόμη, προβλεπόταν πώς θάταν πολύμηγη ἢ πολιορκία. Δέν εἶταν ὁμοίως αὐτοὶ λόγοι γιά νά πάρουν μαζί τους γυναῖκες, γιατί τῶξεραν πώς σέ ὁποιοδήποτε πό-



λεμο, όσο μακροχρόνιος κι αν εΐτανε κι όσο μακρυνά κι αν γίνονταν, υπήρχαν πάντα αιχμάλωτες. Κι ήξεραν ακόμη πως οί αιχμάλωτες εΐταν πάντα πολύ πιο ευχάριστες απ' οποιαδήποτε γυναίκα του χαρεμιού κι ακόμα περισσότερο για τους στρατιώτες που τις κατακτούσαν με αίμα. "Όμως οί πιο στενοί του φίλοι, αυτοί που τον συμβούλευσαν να πάρει μαζί του τά κορίτσια, τουχανε πει στον τόπο που πήγαιναν, εΐταν δύσκολο να πιάσουν αιχμάλωτες. Έκει κάτω υπάρχουν ώραϊα κορίτσια, τουχανε πει. Ουρί. Σύμφωνα με την περιγραφή κάποιου ποιητή που ακολουθούσε κι' αυτός την στρατιωτική αποστολή, εΐτανε άσπρες σαν τά πρωινά όνειρα. Άλλά δυστυχώς σαν κι αυτά άπιαστες. Συχνά, όταν οί στρατιώτες του έχθρου πλησίαζαν για να τις πιάσουν, αυτές ρίχνονταν απ' τά βράχια και συντρίβονταν κάτω στα βάραθρα. Αυτά φυσικά, του τάπανε εμπιστευτικά οί στενοί του φίλοι και μετά απ' αυτό εΐταν π' άποφάσισε να πάρει τέσσερις όλες κι όλες από τις δεκαοχτώ γυναίκες του χαρεμιού του, προσέχοντας να ναι οί πιο γερές και πιο νέες. "Όταν έφτασε ή μεγάλη στιγμή της αναχώρησης, ή μεγάλος βεζύρης που βρέθηκε εκεί για ν' αποχαιρετήσει τά στρατεύματα, πρόσεξε τό μικρό άμάξι με τά κλειστά παραθυράκια και ρώτησε τον Τουρσουν πασα γιατί έπαιρνε μαζί του γυναίκες σ' ένα τόπο φημισμένο για την όμορφιά των κοριτσιών. "Ο πασας άποφεύγοντας τό μοχθηρό του βλέμμα άποκρίθηκε πως δεν ήθελε να πάρει μερίδιο από τις αιχμάλωτες που οί στρατιώτες του με τόσο κόπο κι αίμα θάπιαναν.

Σ' όλη την πορεία μήτε που θυμήθηκε καμιά φορά τά κορίτσια. Τώρα σίγουρα θά κοιμόντουσαν κουρασμένες κι εξαντλημένες απ' τό ταξίδι μέσα στην πασχαλιά σκηνή τους.

"Άρχισε να ψιχαλίζει. Τότε, σχεδόν άμέσως με τις πρώτες σταγόνες, κάπου απ' τό κέντρο του στρατόπεδου, άρχισαν να χτυπάνε τά τύμπανα που ανάγγελναν την βροχή. Άκούγοντας έκστατικός τον ήχο τους και βλέποντας με την φαντασία του τους στρατιώτες να θγάζουν έξω τά βαριά αδιάβροχα και να σκεπάζουν τά έφόδια, ή Τουρσουν πασας αναρωτήθηκε ποιός νατανε ή στρατιωτικός που έβαλε για πρώτη φορά στην όργάνωση του στρατού αυτό τό ειδικό άπόσπασμα. "Ένα άπόσπασμα που ν' αναγγέλλει με τά τύμπανα την βροχή που έρχόταν.

Γύρισε πίσω και με άργά βήματα μπήκε στην σκηνή του χωρίς να καταδεχτεί να ρίξει έστω και μιά ματιά στους δυό φρουρούς που στέκονταν στην είσοδο άκίνητοι με τά κοντάρια στα χέρια.

Οί ίπποκόμοι του είχαν στρώσει τά χαλιά κι είχαν στήσει τό

κρεβάτι και τούς χαμηλούς καναπέδες γύρω-γύρω στη σκηνή και τούς σκέπαζαν με μαλακές προβιές. Σε μία γωνία υπήρχε μία στάμνα κι ένα χάλκινο λεκανάκι. Στον πλαγιαστό τοίχο είταν κρεμασμένο ένα κοιμάτι πανι από μαύρο μετάξι, πού είταν γραμμένο στ' άραβικά ένα στιχάκι απ' τό κοράνι. Για όσο καιρό θά κρατούσε ό πόλεμος δέν του άρεζε καμιά επίδειξη κι ή σκηνή του είτανε συνήθως γυμνή και θλιβερή, όμοια με σκηνή άσκητή.

Κάθησε σκεπτικός στο σοφά και για πολλή ώρα δέν κουνήθηκε. "Επειτα ένας από τούς βοηθούς τουφερε τήν αναφορά του άρχηγού του στρατόπεδου, πού έλεγε πώς τά στρατεύματα είχαν φτάσει όλα κι είχανε ταχτοποιηθεί όπως προβλεπόταν και πώς είχαν τοποθετηθεί παντού σκοποί σύμφωνα με τον κανονισμό. Κι' ακόμα, πώς στάλθηκαν σ' όλη τήν περιοχή περίπολοι αναγνώρισης. "Όλα δηλαδή είτανε σε τάξη.

Ο πασάς άκουγε άμίλητος. "Επειτα σήκωσε τά μάτια στο βοηθό πού περίμενε όρθιος.

— Είδοποίησε τούς στρατηγούς όλων των στρατευμάτων και τούς ειδικούς νάρθουν αύριο τό πρωί για συνέλευση στη σκηνή μου. Και τώρα, δέν θέλω νά μ' ένοχλήσει κανένας.

Ο βοηθός έσκυψε τό κεφάλι και όγγήκε πισοπατώντας.

Ο Τουρσούν πασάς κοίταξε για λίγο τά λεπτά του χέρια με τά μακρυά δάχτυλα. Σ' ένα δάχτυλο φορούσε ένα μεγάλο δαχτυλίδι μ' ένα κόκκινο ρουμπίνι. "Εριξε ένα βλέμα γύρω-γύρω στη σκηνή, κοίταξε σαν άπορημένος τή χάλκινη στάμνα κι έφερε πάλι στο νοϋ του τό μεγάλο πολυτελέστατο σπίτι του εκεί κάτω στη Προύσσα.

Σκέφτηκε πώς έφτασε ίσως ό καιρός για πιο ήσυχες μέρες. "Όχι πώς γέρασε. Είταν ακόμα νέος και δυνατός, αλλά νά, τον τελευταίο καιρό μία μαύρη μελαγχολία του πλάκωνε τήν ψυχή. Αυτός, πού όλη τή ζωή του τήν πέρασε σ' αποστολές και πολέμους, τώρα θάτανε ευτυχισμένος αν μπορούσε ν' αποσυρθεί στην ήσυχη "Ανατολή. "Ηθελε ν' αποσυρθεί πριν πέσει. Μά τ'όξερε πώς κάτι τέτοιο δέν μπορούσε νά γίνει. Βρίσκονταν στο πιο κρίσιμο σημείο τής καριέρας του: ή έπρεπε ν' ανέβει ακόμα πιο ψηλά ή έπρεπε νά γκρεμιστεί μία για πάντα. Τ'όξερε πώς αν έπεφτε δέν θά ξανασηκωνόταν. Κάθε μέρα ή αυτοκρατορία γίνονταν μεγαλύτερη. Παντού ξεσπούσαν πόλεμοι. Έκατοντάδες νέοι καιροσκόποι πού λαχταρούσαν νά σταδιοδρομήσουν πάσχιζαν νά πιάσουν τ' άρχηγικά πόστα. Χυμούσαν σαν τίγρεις πάνω στά πλούτη και τις τιμές. Αυτός τό κατάλαβε πώς τον τελευταίο καιρό ή θέση του κλονίστη-

κε. Τοῦτος ὁ κλονισμὸς δὲν εἶχε κανένα φανερό αἷτιο, ἀλλ' αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ κλονισμοὶ εἶναι οἱ πιὸ φριχτοί. Εἶναι σάν ἐκεῖνες τίς ἀρρώστιες πού δὲν εἶναι γνωστή ἢ προέλευσή τους. Δὲν μπορεῖ νά ξέρει κανένας τί φάρμακο νά πάρει. Συχνά βασάνιζε τό μυαλό του νάβρει σὲ ποιὲς ἄγνωστες σφαῖρες μαζεύονταν τὰ σύννεφα τῆς σκευωρίας πού εἶσανε ἔτοιμα νά ρίξουν πάνω στὴν ὑπαρξή του τὴ θλιβερὴ βροχή. Μάταια ὅμως, γιατί δὲν κατάφερε νά καταλάβει τίποτα. Ἐὸν πού τὸν τελευταῖο καιρὸ οἱ φίλοι του ἄρχισαν νά τὸν κοιτάζουν μὲ θλίψη καὶ συμπόνια. Πιότερο, ὕστερα ἀπ' τό τελευταῖο δῶρο πού τοῦστελε ὁ σουλτάνος. Τό δῶρο πού τοῦκανε εἶταν μιά συλλογὴ ἀπὸ ὄπλα, κι ὄλοι τῶξεραν πῶς τοῦτο εἶτανε κακό σημάδι. Τώρα σίγουρα τὸν περίμενε τό πέσιμο.

Ἢταν ξαφνικά μαθεύτηκε πῶς θάτανε ἀρχηγὸς τῆς μεγάλης στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης στὴν Ἀλβανία, ὄλοι κατάλαβαν πῶς εἶχε ἀκόμη φίλους ἰσχυροὺς, μὸλο πού εἶταν πιὸ ἰσχυροὶ οἱ ἐχθροὶ του. Σ' ὄλους ἀκόμα ἦταν ξεκάθαρο πῶς στέλνοντάς τον ἐγάντια στὸν Σκεντέρμπεη ὁ σουλτάνος ἔριχνε στὸν Τουρσοῦν πασαῖ τό τελευταῖο χαρτί του.

Κι ἄλλη φορά εἶχε ἐνεργήσει μ' αὐτό τὸν τρόπο ὁ σουλτάνος. Ἢστελγε στοὺς πιὸ αἱματηροὺς πόλεμους αὐτοὺς πού ἔπαιζαν τὸν τελευταῖο γῦρο, γιατί τῶξερε καλὰ πῶς ἡ ἐπίθεση τοῦ ἀπελπισμένου εἶναι ἡ πιὸ τρομαχτικὴ.

Ἢ Τουρσοῦν πασαῖ σηκώθηκε ὄρθιος καὶ βάλθηκε γιὰ λίγο νά μετράει μὲ μεγάλα δῆματα τὸ μᾶκρος καὶ τὸ πλάτος τῆς σκηνῆς, πατώντας μὲ δύναμη πάνω στὸ χοντρό χαλί. Ἢπειτα ξανακάθησε στὸ σοφὰ κι ἔβγαλε ἀπὸ ἡνὰ μεγάλο δερμάτινο σακούλι ἕνα μάτσο ἀπὸ γράμματα καὶ χαρτόνια. Ἀνάμεσα σ' αὐτὰ βρισκόταν καὶ τὸ σχέδιο τοῦ κάστρου πού ἔδειχνε τὴν ἐξωτερικὴ του πλευρά. Ἢ Ἢβι τᾶχε σχεδιάσει ὄλα: τὸ ὕψος πού εἶχαν τὰ τεῖχη καὶ οἱ πύργοι, τὴν κλίση τοῦ ἐδάφους στίς τέσσερις πλευρές, τὴ μεγάλη πόρτα κι ἐκεῖνη τὴ μικρὴ ἀπὸ τὴ βορειοδυτικὴ πλευρά, τὴ γῆ πού εἶτανε ἄλλοῦ γεμάτη βράχια κι ἄλλοῦ ἀπὸ χῶμα, τὴν τάφρο μπροστά ἀπ' τὴ μεγάλη πόρτα, τὴν κατηφοριὰ στὴ δυτικὴ πλευρά, τὸν ποταμό.

Ἢνας ἀπ' τοὺς τσαούσηδες τοῦ ἀνάγγειλε πῶς τὸ δεῖπνο ἦταν ἔτοιμο, ἀλλὰ ὁ πασαῖ ἀποκρίθηκε πῶς δὲν εἶχε διάθεση νά φάει. Ἢπαιξε γιὰ πολὺ ὦρα τό κομπολόι του κι ἀναστέναξε βαθιά. Πάνω στὴ σκηνὴ ἢ βροχὴ πέφτοντας ἔκανε ἕνα ἔλαφρό θόρυβο. Ἢαφνικά αἰσθάνθηκε ἀπελπιστικὰ μόνος.

Χτύπησε τὰ χέρια. Στὴν εἴσοδο ἐμφανίστηκε ὁ εὐνοῦχος τοῦ

χαρμιού του.

— Φέρε μου τήν Έτζέρ, είπε χωρίς νά τόν κοιτάζει.

‘Ο εϋνοῦχος ὑποκλίθηκε ὡς τή γῆ μά δέν κουνήθηκε καθόλου. Φαινόταν νάθελε κάτι νά τοῦ πει μά δέν τολμοῦσε.

— Τί ἔχεις; τοῦ λέει ὁ πασᾶς σάν εἶδε πώς δέν κουνιότανε.

‘Ο εϋνοῦχος κούνησε τὰ χεῖλια, μά τίποτα δέν ἀκούστηκε.

— Μήπως εἶναι ἄρρωστη; ρώτησε ὁ πασᾶς.

— “Οχι πασᾶ μου, μά ἐσύ τὸ ξέρεις πώς τὸ χαμάμ δέν εἶναι ἀκόμη ἔτοιμο κι ἴσως αὐτή...

‘Ο πασᾶς τοῦκανε νόημα νά σταματήσει. Κοίταξε τὸ κομπολόι.

‘Η ἀποψινὴ νύχτα θᾶτανε μακρὰ σάν χειμωνιάτικη.

— Φέρτην μου, εἶπε, δέν πειράζει.

‘Ο εϋνοῦχος ὑποκλίθηκε κι ἐξαφανίστηκε σάν φάντασμα. Λίγο ἀργότερα ξαναμπῆκε κρατώντας τὸ κορίτσι ἀπ’ τὸ χέρι. ‘Η Έτζέρ μόλο πού εἶχε χτενίσει τὰ μαλλιά μὲ πολὺ βιασύνη, φαινόταν πώς μόλις τότε εἶχε ξυπνήσει. Εἶτανε ἡ πιό νέα ἀπ’ τίς γυναῖκες τοῦ χαρμιού του. Κανένας, οὔτε αὐτή ἢ ἴδια δέν ἤξερε πόσο χρονῶ ἦταν. Δέν πρέπει ὅμως νάτανε πάνω ἀπὸ δεκάξη χρονῶ.

‘Ο Τουρσούν πασᾶς τῆς ἔγνεψε κι αὐτὴ κάθησε στὸ κρεβάτι. Μόλο πού δέν εἶχε καμιὰ ἐπιθυμία ξάπλωσε κι αὐτὸς μαζί της. Τὸ κορίτσι τοῦ ζήτησε νά τή συγχωρέσει πού γιὰ λόγους πού δέν ἔξαρτιότανε ἀπ’ αὐτὴ δέν εἶχε κάνει μπάνιο κεῖνο τὸ βράδυ. Φαίνεται πώς ὁ εϋνοῦχος τήν εἶχε δασκαλέψει. ‘Ο πασᾶς δέν ἀποκρίθηκε. Ἐνῶ τὸ κορίτσι μιλοῦσε, αὐτὸς σκέφτηκε πώς ὅσο καιρὸ θά κρατοῦσε ἡ πολιορκία τοῦ κάστρου, θᾶτανε ἀναγκασμένος νά ξεχάσει πολλὰ πράγματα, κι ἀνάμεσά τους τὰ ὑπέροχα χαμάμ του μὲ τοὺς μαρμαρόστρωτους τοίχους καὶ τὰ δάπεδα ἀπὸ μωσαϊκὸ ἐκεῖ κάτω στὴ μακρινὴ Προύσσα. Καθὼς μύριζε τὸ γνωστὸ ἄρωμα τοῦ κοριτσιού, μπερδεμένο γιὰ πρώτη φορά μὲ τὴ μυρουδιά τῆς σκόνης, σκέφτηκε πώς θᾶταν ἴσως καλύτερα νά μὴν ἀγγίξει γυναῖκα ὥσπου ν’ ἀρχίσει ἡ μάχη, ἀλλ’ αὐτὴ ἢ σκέψη ἔφυγε τεμπέλικα ἀπ’ τὸ μυαλό του ἀκριβῶς ὅπως εἶχε ἔρθει.

Τὸ κορίτσι κατάλαβε πώς θά κοιμόταν μαζί της χωρίς νά αἰσθάνεται μεγάλη ἐπιθυμία καὶ πιστεύοντας πώς αἰτία γι’ αὐτὸ εἶταν τὸ μπάνιο πού δέν ἔκανε, τοῦ ζήτησε πάλι νά τή συγχωρέσει. Αὐτὸς δέν ἀποκρίθηκε. Ἀνασηκώθηκε λίγο στοὺς ἀγκῶνες, στηρίχθηκε στὰ μαξιλάρια καὶ βάλθηκε νά παίξει τὸ κομπολόι του. Τὸ κορίτσι, μὲ τὰ μάγουλα κατακόκκινα, ἀκουμπισμένο στὸ μαξιλάρι, κοίταξε ἀπὸ πάνω ὡς κάτω τὸ σκληρὸ ἰσχνὸ πρόσωπό του. Κοίταξε σχεδὸν μὲ ἐκπληξὴ τόν ἄντρα καὶ κύριό της, σά νά τόν ἔβλεπε γιὰ

πρώτη φορά.

Αὐτός τήν ξέχασε ὁλότελα. Ἐπλῶσε τό χέρι του στό σωρό μέ τά χαρτόνια καί πῆρε πάλι τό σχέδιο τοῦ κάστρου. Μ' ἓνα μολύδι ἔκανε πάνω του δυό σημάδια. Ἐπειτα ἔκανε ἄλλο ἓνα. Τό κορίτσι ἀνασηκώθηκε στόν ἓναν ἀγκῶνα καί μέ τά ὠραῖα καί γεμάτα περιέργεια μάτια του κοίταξε τό κομμάτι ἀπό χαρτόνι μ' ὄλα κείνα τά περίεργα σημάδια. Μόλο πού προσπάθησε νά κουνηθεῖ μέ πολύ προσοχή γιά νά μήν τόν ἐνοχλήσει καθώς ἄλλαζε θέση στόν ἀγκῶνα της πού εἶχε ἀρχίσει νά μουδιάζει, αἰσθάνθηκε νά γλυστράει ἀπότομα κι ἡ μεγάλη πλεξούδα της ἔπεσε πάνω στό σχέδιο. Κράτησε τήν ἀναπνοή της, μ' αὐτός οὔτε πού τό ἀντιλήφθηκε. Εἶχε ἀπορροφηθεῖ ὁλότελα σέ κείνο τό κομμάτι ἀπό χαρτόνι.

Τό κορίτσι κοίταζε μιά τό πρόσωπό του, μιά τά σημάδια πού ἔφτιαχνε πάνω στό σχέδιο τοῦ κάστρου καί στό τέλος πῆρε θάρρος καί ρώτησε:

— Αὐτός εἶναι ὁ πόλεμος;

Ἄσπασε τήν σήκωσε τό βλέμμα του ἀπ' τό σχέδιο καί τό κάρφωσε γιά πολύ πάνω στό κορίτσι, σάν νά τόν ξάφνιαζε ἡ παρουσία της. Ἐπειτα γύρισε τό κεφάλι καί βύθισε τή ματιά του στό σχέδιο. Συνέχισε νά σημαδεύει τό χαρτόνι γι' ἀρκετή ὥρα κι ὅταν στράφηκε πάλι στό κορίτσι τή βρῆκε ἀποκοιμισμένη. Ἀνάπνεε βαθιά, μέ μισόκλειστα χεῖλη. Τώρα φαίνονταν ἀκόμα μικρότερη.

Πάνω στή σκηνή συνέχισε νά πέφτει μέ θόρυβο ἡ βροχή.

«Ἄλλάχ», ἔκανε αὐτός κοιτώντας τά φρύδια καί τόν ἄσπρο λαιμό τοῦ κοριτσιοῦ. Σκέφτηκε πώς ἂν τό κορίτσι μείνει ἔγκυος ἐκείνη τή νύχτα, θά τοῦδιγε ὕστερα ἀπό ἔννια μῆνες ἓνα γιό. «Θά τό φανταστεῖ ἄραγε ποτέ, ὅταν θά μεγαλώσει, ὅτι ἡ σύλληψή του ἔγινε σέ μιά πολεμική σκηνή, κάτω ἀπ' τή βροχή, κοντά σ' ἓνα ἀπαίσιο κάστρο, μακρυά, πίσω ἀπ' τόν ἥλιο; σκέφτηκε ὁ Τουρσούν πασᾶς χωρίς νά σηκώσει τό βλέμμα ἀπ' τό κορίτσι. Ἴσως νά σταδιοδρομήσει στό στρατό πολεμώντας στά τείχη τῶν κάστρων καί νά πάρει βαθμούς καί δόξα πιότερη ἀπ' τή δική μου. Ἴσως...» Ὁ Τουρσούν πασᾶς ἀναστέναξε βαθιά.

«Ἄλλάχ! Πῶς μᾶς ἔπλασες ἔτσι!» εἶπε μέσα του καί προσπάθησε ν' ἀποκοιμηθεῖ.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Οί άσπρες σκηνές τους έξωσαν από παντιού σαν κορώνα τὸ κάστρο μας. "Όταν έφεξε τὸ πρωὶ τὴν ἄλλη μέρα, εἶτανε σαν νᾶπεσε παντιού ἄφθονο χιόνι. Οὔτε ἡ γῆ φαίνοταν, οὔτε τὸ πράσινο, οὔτε οἱ πέτρες. Βγήκαμε σις ἐπάλξεις καὶ μείναμε νὰ κοιτάζουμε ἐκεῖνο τὸν μεγαλοπρεπὴ χειμῶνα. Μόνο τότε καταλάβαμε ἐντελῶς πόσο ἐπικίνδυνος εἶταν ὁ πόλεμος πὸν ἐπιχείρησε ὁ Γκιέργκι μας ἐνάντια σιὸν Μουράι Χάν, τὸν πιὸ ἰσχυρὸ βασιλιᾶ τῆς ἐποχῆς μας.

Τὸ στρατόπεδό τους ἀπλωνότανε ἀέρανιο. Ἐνάμεσα σ' αὐτὸ τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος ἀπὸ ἄσπρες σκηνές, ὑψώνονταν οἱ κίτρινες, πράσινες, ἄσπρες καὶ ροδόχρωμες σημαίες τῶν διάφορων ἀποσπασμάτων. Στὴ μέση τοῦ στρατόπεδου οἱ καβαλάρηδες πηγαινοέρχονταν ἀσιαμάτεια μεταφέροντας διαταγές. Στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ στρατόπεδου ἐφτιαχναν κάτι πὸν ἔμοιαζε μ' ἐργαστήρι ἢ μὲ χυτήριο κανονιῶν. Εἶχαν φαίνεται σκοπὸ νὰ φτιάξουν κανόνια πιὸ μεγάλα ἀπὸ κεῖνα πὸν μεταφέρονται συνήθως μὲ τὶς καμηῆλες.

Τὴν ἐκστρατεία ὀδηγοῦσε ὁ Τουρσοῦν Τουνιζασλάν πασᾶς. Ἡ ροδόχρωμη σκηνὴ του φαίνοταν ἀπὸ κεῖ πάνω. Ἦταν ἰκανὸς μὰ σκληρὸς κι ἄσπλαχνος στρατιώτης. Δίγες μέρες πρὶν εἶχε στείλει τοὺς ἀνθρώπους τους νὰ μᾶς προτείνουν γιὰ σιερνὴ φορὰ τὴν παράδοση τοῦ κάστρου. Μᾶς εἶπαν καὶ τοὺς τελικοὺς τοὺς ὅρους: Δὲν θὰ πείραζαν κανένα, εἴτε ἄντρας εἶτανε εἴτε γυναίκα. Θᾶδιναν τὸ δικαίωμα σιὸν καθένα ἀπ' τοὺς κατοίκους τοῦ κάστρου νᾶχει δικὴ του γῆ καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ σ' ὅποιο μέρος τῆς κοιλάδας ἤθελε. "Όλοι θᾶτανε ἐλεύθεροι νᾶχουν τὸ θρήσκευμα πὸν ἤθελαν. Ἡ μοναδικὴ ἀπαίτησή τους, εἶπαν, εἶτανε νὰ τοὺς δόσουμε τὰ κλειδιὰ τοῦ κάστρου γιὰ νὰ βγάλουν ἀπ' τὸν πύργο τὴ σημαία μὲ τὸ μαῦρο πουλὶ (εἶτοι λέγανε αὐτοὶ τὸν ἀετὸ μας), πὸν κατὰ τὴ γνώμη τους πρόσβαλε τὸν οὐρανό. Καὶ νὰ ὑψωναν, ὅπως εἶχε διατάξει ὁ Ἄλλάχ, τὴ σημαία μὲ τὸ μισοφέγγαρο τοῦ Ἰσλάμ.

"Εἶτοι συνήθιζαν νὰ ἐνεργοῦν πάντοτε καὶ τώρα, πὸν ξέραμε, ἔκρυβαν τὸν πραγματικὸ σκοπὸ τους ὥστε νὰ καταλάβουν τὴ χώρα μας. "Όταν ἤρθε ἡ στιγμή ν' ἀκούσουν τοὺς

δικούς μας ὄρους, ἐμεῖς τοὺς εἶπαμε μόνο αὐτό: Νὰ μαζέψουν ἀμέσως τὶς σκηνές τους καὶ νὰ φύγουν γιὰ κεῖ ἀπ' ὅπου ἦρθαν, γιὰτὶ ἡ γῆ μας δὲν μποροῦσε ν' ἀνιέξει τὸ βάρος τους.

Ἐφυγαν ἀγαναχτισμένοι, περπατώντας ἀνάμεσα ἀπ' τὰ δρομάκια τοῦ κάστρου ἔτσι πὺν νὰ βλέπει ὁ λαὸς τὸ πλούσιον τύσιμό τους.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

**Ο** χρονικογράφος Μεβλά Τσελεμπή σταμάτησε καμιά πενήντα-ταριά βήματα μακριά από τή σκηνή του Τουρσούν πασᾶ καί βάλθηκε νά κοιτάζει με περιέργεια τούς τιτλούχους του πολεμικού συμβουλίου πού ἔμπαιναν ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο στή μεγάλη σκηνή. Κι' ὅπου ἀντίκρα της πάνω σ' ἕνα μεταλλικό κοντάρι, ἦταν στερεωμένο ἕνα χάλκινο μισοφέγγαρο: τό ἔμβλημα τῆς αυτοκρατορίας. Εἶταν ἡ δεύτερη συνέλευση τοῦ συμβουλίου ἀπό τότε πού στρατοπέδευσαν σ' αὐτό τόν τόπο.

Ἐνῶ ἀκολουθοῦσε με τό βλέμμα τούς ἀνώτερους ἀξιωματικούς, πάσχιζε νά βρεῖ γιά τό χρονικό του ἐπίθετα πού θά ταίριαζαν καλύτερα στά ὀνόματά τους, ἄν τελικά ὅλοι αὐτοί ἀποδείχνονταν ἄξιοι γιά ἐγκώμια. Ἀλλά τά ἐπίθετα εἶταν λίγα καί φτωχά καί τά περισσότερα τά εἶχαν χρησιμοποιήσει παλαιότεροι χρονικογράφοι. Ἐπιπλέον, ἄν ἔβγαζε τά κύρια ἐπίθετα, πού φυσικά ἔπρεπε ν' ἀποδοθῶν μόνο στόν ἀρχιστράτηγο, τότε ἔμεναν ἀκόμη λιγότερα καί θᾶπρεπε νά σκεφτεῖ καλύτερα πρὶν χρησιμοποιήσει ἕνα ἀπό κεῖνα. Εἶταν σάμπως σάν μιά χούφτα ἀπό πολύτιμα πετράδια πού θᾶπρεπε νά ρίξει με σοφία πάνω σ' ὅλο ἐκεῖνο τόν ἀτέλειωτο στρατό.

Ὁ Κουρτνιστζί, ὁ ἀρχηγός τῶν «ἀκεντζίνων», μόλις εἶχε ξεπεζέψει. Τό μεγάλο κατακόκκινο κεφάλι του φαινόταν νυσταγμένο. Πίσω του ἔφτασε ὁ ἀρχηγός τῶν γενίτσαρων, ὁ τρομερός Ταβτζά Τομκακάν, με τά κοντά του μέλη πού φαινόταν σάν νᾶχαν κοιμιαστέϊ κάποτε κι ἔπειτα νᾶχαν ξανακολληθεῖ μ' ἀφροντισιά... Ὁ Καρα Μουκμπίλ, ὁ ἀρχηγός τῶν «ἄζάπων» μαζί με τόν μουφτή τοῦ στρατοῦ καί δυό «σαντζακιμπεγλερέ»<sup>1</sup> μπῆκαν στή σκηνή με πολὺ βιασύνη. Ἐπειτα ἔφτασαν ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, με τή σειρά, ὁ Ἀσλανχάν, ὁ Τελίς Μπουρτζουμπά, ὁ Μποστκουρτογκλί Μπεκμπέ, ὁ Ὀλτσά Καραντουμάν, ὁ Χατάι, ὁ Οὔλου Κουρτντογκιμούτς, ὁ Γιελντρέμι, ὁ Οὔτς Τούντζ Κούρτ, ὁ Μπακερχαμπέ, ὁ τραυλός Ταχανκά κι ὁ ἀλαιμπές<sup>2</sup> τοῦ στρατοῦ. Ὁ χρονικογράφος σκεφτόταν με ποιά σειρά ἔπρεπε νά βάλει στό χρονικό του ὅλους αὐτούς τούς φη-

1. Θεματάρχες, τιτλοῦχοι.

2. Ἐκπρόσωπος τοῦ Σουλτάνου.

μισμένους αρχηγούς, πού τά ὀνόματά τους εἶχαν κάτι κοινό μέ τό μέταλλο, τήν ἀστραπή, τή μαύρη σκόνη ἀπ' τίς πορείες τους, τ' ἄγρια ζῶα τῶν ἐρήμων, τή βία καί τήν ἐπιθετικότητα κι ἄλλα ἄγρια καί σκληρά πράγματα. Ἐκείνη τή στιγμή ἄκουσε κάποιον νά τοῦ φωνάζει:

— Πῶς εἶσαι, Μεβλά Τσελεμπή;

Ἐκεῖνος ὁ χρονικογράφος γύρισε τό κεφάλι κι ἔκανε μέ μεγάλο σεβασμό μιά βαθιά ὑπόκλιση. Αὐτός πού τόν φώναξε ἦταν ὁ γενικός ἔφορος τοῦ στρατοῦ. Πήγαινε γιά τή σκηνή τοῦ πασᾶ μαζί μέ τόν φημισμένο χύτη τῶν κανονιῶν, τόν ἀρχιμηχανικό Σαρουτζά πού τό πρόσωπό του εἶταν κατάχλωμο καί τά μάτια του κόκκινα ἀπ' τήν ἀϋπνία. Ὁ Σαρουτζά εἶτανε ὁ μόνος ἀπό τά μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου πού φοροῦσε μιά κοντή μαύρη χλαίνη, πού ταίριαζε τέλεια μέ τήν ἀτμόσφαιρα τῆς δουλειᾶς του.

— Τί κάνεις ἐδῶ; τόν ρώτησε ὁ γενικός ἔφορος μιλώντας πλησίον.

— Κοιτάζω τή συνάντηση τοῦ δοξασιάνου συμβουλίου, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

Ἐκεῖνος ὁ γενικός ἔφορος τοῦ χαμογέλασε καί μαζί μέ τόν Σαρουτζά κατευθύνθηκε πρὸς τήν εἴσοδο τῆς σκηνῆς ὅπου στέκονταν ἀκίνητοι δύο φρουροί μέ κοντάρια στά χέρια. Ὁ γενικός ἔφορος ἦταν καλλιεργημένος κι ἔξυπνος ἄνθρωπος. Συχνά τοῦ ἄρεσε νά συζητάει σοβαρά μέ τόν χρονικογράφο πάνω σέ ἱστορικά καί φιλοσοφικά θέματα, πράγματα πού θά εὐχαριστοῦσε πολὺ τόν Τσελεμπή ἀν ἡ χαρά του αὐτή δε συνοδευόταν σχεδόν πάντοτε ἀπ' τόν ἀδιάκοπο φόβο μήπως γίνει κουραστικός στό φίλο του.

Ἐκεῖνος ὁ τελευταῖος πού ἔφτασε ἦταν ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί. Κανένας δέν ἤξερε τήν καταγωγή αὐτουνοῦ τοῦ ἀνθρώπου πού ἤξερε δλα τά μυστικά τῆς κατασκευῆς τῶν κάστρων. Εἶχε ἓνα ἀνέκφραστο πρόσωπο καί μιλοῦσε τόσο περίεργα τά τούρκικα πού τά καταλάβαιναν μόνο ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἐξοικειωθεῖ στήν ὀμιλία του.

Μετά τόν ἀρχιτέκτονα Καουρί, κανένας ἄλλος δέν μπῆκε στή σκηνή. Ἐξῶ ἔμειναν οἱ ἵπποκόμοι τους πού ἄρχισαν νά παίζουν ζάρια γιά νά περάσει ἡ ὥρα τους.

Ἐκεῖνος ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἦταν περίεργος νά μάθει τό θέμα τῆς συζήτησης τῶν μελῶν τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου. Θά μπορούσε νά τό μάθει ἀν πέρα ἀπ' τή δουλειά τοῦ χρονικογράφου ἔκανε καί τόν γραμματικό τοῦ συμβουλίου. Αὐτές οἱ δύο δουλειές ἀναθέτονταν τίς περισσότερες φορές σ' ἓνα μόνο πρόσωπο. Ὁ Μεβλά ἀνάλογα μέ τήν ψυχολογική του κατάσταση ἔδινε ἄλλοτε θετικές κι ἄλλοτε

ἀρνητικὲς ἐξηγήσεις στό γεγονὸς ὅτι εἵτανε μόνο χρονικογράφος αὐτῆς τῆς στρατιωτικῆς ἐκστρατείας. Μερικὲς φορές εἶχε τὴν ἐντύπωση πὼς εἵτανε μεγάλη τιμὴ γι' αὐτὸν νὰ μὴν τὸν φορτώνουν μὲ πολὺ δουλειά, ἔτσι πού νάχει χρόνο νὰ γράφει ὅσο πιό θαυμαστά μποροῦσε τ' ἀθάνατο χρονικό του. Ἀλλά εἵτανε καὶ στιγμές, ὅπως τούτη δῶ ἔξω ἀπ' τὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου, πού ἔδινε στό γεγονός αὐτό μιὰ ἀρνητικὴ ἐξήγηση καὶ τότε κάτι σὰ ζήλεια τοῦ-τρῶγε τὴν ψυχὴ καὶ τὸν βασάνιζε βαθιά.

Ὁ Τσελεμπή εἵταν ἕτοιμος νὰ φύγει, ὅταν εἶδε νὰ βγαίνουν ἀπ' τὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσούν πασα μερικά ἀπ' τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου. Ἀνάμεσα σ' αὐτούς ἦταν κι ὁ γενικὸς ἔφορος.

— Ἐλα νὰ περπατήσουμε καὶ νὰ συζητήσουμε λίγο, εἶπε αὐτὸς στὸν Τσελεμπή. Οἱ ἄλλοι θὰ μείνουν γιὰ νὰ κουβεντιάσουν τίς λεπτομέρειες τῆς ἐπίθεσης καὶ γι' αὐτό μᾶς ἄφησαν νὰ φύγουμε μιὰ πού δὲν ἔχουμε καμιὰ σχέση ἐμεῖς μ' αὐτό τό ζήτημα.

— Πότε θ' ἀρχίσει ἡ ἐπίθεση; ρώτησε μὲ κάποιον φόβο ὁ Τσελεμπή.

— Πιστεύω σὲ μιὰ ἑβδομάδα. Μόλις θάναί ἔτοιμα τὰ δύο μεγάλα κανόνια.

Περπάτησαν μὲ ἀργὰ βήματα. Ἡ ὀρντινάτζα τοῦ γενικοῦ ἔφορου τοὺς ἀκολουθοῦσε πίσω τους σὰ σκιά.

— Πᾶμε στὴ σκηνὴ μου νὰ πιούμε κάτι καὶ νὰ ξεκουραστοῦμε λίγο ἀπ' ὄλη αὐτὴ τὴ φάσαρία, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος κάνοντας μὲ τὸ μπράτσο του μιὰ πλατειά κίνηση γιὰ νὰ δείξει τὸ στρατόπεδο γύρω τους.

Ὁ Τσελεμπή ἔφερε τὸ χέρι στό στήθος κι ἔκανε μιὰ ἐλαφριά ὑπόκλιση.

— Μεγάλη μου τιμὴ.

Τὸ κεφάλι μου πάει νὰ σπάσει, συνέχισε ὁ ἄλλος. Θέλω νὰ ξεκουραστῶ λίγο. Ἐχω πολλὰ προβλήματα νὰ λύσω.

Ὁ χρονικογράφος ἄκουγε μὲ σεβασμό.

— Ἐσεῖς οἱ χρονικογράφοι, συνήθως χαρίζετε ὄλη τὴ δόξα τῆς νίκης στοὺς ἀρχιστράτηγους, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος, ἀλλ' αὐτό πού σοῦ λέω τώρα Μεβλά Τσελεμπή, βάλτο καλά στό μυαλό σου: μετὰ τὸν ἀρχιστράτηγο, τοῦτο δῶ τὸ κεφάλι εἶναι πού ἔχει τίς μεγαλύτερες σκοτοῦρες. Καὶ χτύπησε μὲ τὸ δάχτυλο τὸ μέτωπό του.

Ὁ Τσελεμπή χαμήλωσε μὲ σεβασμὸ τὸ κεφάλι του.

— Ὁ ἐπισιτισμὸς, αὐτό εἶναι τὸ πιό σοβαρὸ ἔργο τοῦ πολέμου, συνέχισε ὁ ἔφορος μὲ θυμὸ σχεδόν. Σοβαρὸ δὲν εἶναι αὐτό ἢ δὲν ξέρω γώ τί ἄλλο, νὰ κουνᾶς π.χ. τὸ σπαθί σὲ κάθε βῆμα, ἀλλά νὰ

σπᾶς ὅλη μέρα τὸ κεφάλι σου μὲ τὴ σκέψη πῶς θὰ θρέψεις ἑβδομήντα χιλιάδες ἄντρες σὲ μιά ξένη χώρα, ἔρημη κι ἐγκαταλειμμένη ὅπως τούτη δῶ. Αὐτό εἶναι πού σὲ κάνει νά τρελαίνεσαι.

— Ἔτσι εἶναι, ἀποκρίθηκε ὁ χρονικογράφος.

— Θέλεις νά σοῦ πῶ ἓνα μυστικό; γύρισε ξάφνου ὁ γενικός ἔφορος. Τὸ ξέρεις πῶς ὅλος αὐτός ὁ στρατός ἐδῶ γύρω ἔχει ἀπόθεμα τροφίμων γιὰ δύο μόνο βδομάδες;

Ἦ Τσελεμπή ἔκανε μιά κίνηση γεμάτη ἔκπληξη.

— Κάπου ὅπως προγραμματίστηκε, θὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἐν-τρηνέ<sup>1</sup> μερικὰ καραβάνια. Αὐτὸ τὸ ξέρω, συνέχισε ὁ γενικός ἔφορος, ἀλλὰ ποιός μπορεῖ νάχει ἐμπιστοσύνη τί γίνεται σὲ μιά τέτοια μακρὰ διαδρομὴ; Ὅλα μποροῦν νά συμβοῦν. Ὁ Σκεντέρμπεης πού γυρνᾶ σάν φάντασμα σ' αὐτὰ τὰ βουνά, μπορεῖ νά ἐπιτεθεῖ στό καραβάνι καί νά τὸ διαλύσει. Γι' αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά πάρουμε κι ἄλλα μέτρα.

Ἦ χρονικογράφος ἄκουγε μὲ ζωηρό ἐνδιαφέρον.

— Ὅλες οἱ εὐθύνες πάνω σ' αὐτὸ τὸ κεφάλι πέφτουν, ξανάπε ὁ γενικός ἔφορος καὶ χτύπησε πάλι μὲ τὸ δάχτυλο τὸ μέτωπό του. Ἦν ἓνα ὠραῖο πρωὶ μᾶς ποῦν οἱ μάγειροι πῶς δὲν ἔχουν τίποτα νά βάλουν μέσ' τὸ καζάνι, ποιόν θὰ φωνάξει ὁ Τουρσοῦν πασᾶς μέσ' τὴν καρδιά τῆς νύχτας; Τὸν Κουρντιστζί μήπως, ἢ τὸ γέρο Ταβτζά, ἢ τοὺς ἄλλους ἀρχηγούς; Ὁχι! Ἦμένα θὰ καλέσει.

Ἦ Μεβλά Τσελεμπή βλέποντας τὴν ἔξαψη τοῦ φίλου του, πρόσθεσε τώρα καὶ τὴν ἀνησυχία στό σεβασμὸ καὶ τὴν προσοχὴ πού τὸν χαρακτήριζε, πράγμα πού δὲν τοῦ εἶτανε δύσκολο μιά καὶ τὸ πρόσωπό του ἀκόμη καὶ στή συνηθισμένη του ἔκφραση ἦταν σκαμένο ἀπὸ βαθιὰς ρυτίδες.

Ἦ σκηνὴ τοῦ γενικοῦ ἔφορα εἶταν στὴν ἄκρη τοῦ στρατόπεδου· ἔτσι προχώρησαν μέσ' τὴν ἀνακατωσιὰ πού δημιουργοῦσε τὸ ἀσταμάτητο πηγαινέλα τῶν στρατιωτῶν.

— Καὶ οἱ ἀκεντζῖνοι; ρώτησε ὁ χρονικογράφος. Δὲ θὰ πᾶνε οἱ ἀκεντζῖνοι νά λεηλατήσουν τὰ περίχωρα;

— Βέβαια, εἶπε ὁ ἄλλος. Ἦλλά τὰ λάφυρα τῶν ἀκεντζῖνων δὲν καλύπτουν ποτὲ περισσότερο ἀπ' τὸ ἓνα πέμπτο τῶν ἐξόδων τοῦ στρατοῦ. Κι αὐτὸ ἀκόμη, μόνο τὴν πρώτη περίοδο.

— Περίεργο! εἶπε ὁ χρονικογράφος.

— Μόνο μιά λύση ὑπάρχει, συνέχισε ὁ γενικός ἔφορος. Ἦ Βενετία!

1. Ἦνδριανούπολη.

Ὁ Τσελεμπή ἄκουγε ἔκπληκτος.

— Ὁ σουλτάνος ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴ Βενετία νὰ πουλήσουν οἱ ἔμποροὶ τοὺς στό στρατό μας τρόφιμα κι ἄλλα ἀπαραίτητα πολεμοφόδια.

Ὁ χρονικογράφος κούνησε ἀπορημένος τὸ κεφάλι.

— Ἔχεις δίκιο νὰ σαστίζεις, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος. Λὲς μέσα σου πὼς ἀπ' τὴ μιά μεριά κατηγοροῦμε τὸν Σκεντέρμπεη ὅτι πουλήθηκε στοὺς Φράγκους, ἐνῶ ἀπ' τὴν ἄλλη, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κλείνουμε συμφωνίες μὲ τοὺς Φράγκους σὲ βάρος του. Κι ἐγὼ ἂν ἦμουν στὴ θέση σου τὸ ἴδιο θ' ἀποροῦσα.

Ὁ γενικὸς ἔφορος ἄνοιξε τὸ στόμα του σ' ἓνα ἀπ' τὰ συνηθισμένα του χαμόγελα, τὰ μάτια του ὅμως ἔμειναν ψυχρά. «Τί νὰ κάνομε Μεβλά Τσελεμπή, ἔτσι εἶναι ἡ πολιτικὴ».

Ὁ χρονικογράφος χαμήλωσε τὸ κεφάλι. Πάντα ἔτσι ἔκαγε κάθε φορά πού ἡ συζήτησή τους ἄγγιζε θέματα πού ἔκαιγαν.

Ἐνα μεγάλο ἀπόσπασμα ἀπὸ «ἄζάπες» πού μετὰφεραν δειμάτια μὲ βούρλα πέρασε ἀπὸ μπροστά τους.

Ὁ γενικὸς ἔφορος τοὺς ἀκολούθησε γι' ἀρκετὴ ὥρα μὲ τὸ βλέμμα.

— Μοῦ φαίνεται πὼς μ' αὐτὰ τὰ βούρλα φτιάχνουν ἀσπίδες γιὰ νὰ μὴν καίγονται οἱ στρατιῶτες ὅταν πολεμοῦν, εἶπε.

— Δὲν τὰ ξανάδα ποτέ, εἶπε ὁ Τσελεμπή.

— Ἀλήθεια; Μερικὲς φορές τὰ πλέκουν σὲ σχῆμα καβουκιῦ χελώνας καὶ τὰ λένε «χελωνοτά».

— Τί λέξη! εἶπε ὁ χρονικογράφος.

— Δὲν ξανάτυχες σὲ πολιορκία κάστρου;

— Ὁχι.

— ὦ! εἶναι πράγματι κάτι θαυμάσιο!

— Σίγουρα. Τὸ βλέπω τώρα.

Ἄκου, τοῦ λέει ὁ γενικὸς ἔφορος μ' ἓνα πιό φιλικό τόνο. Ἐγὼ πῆρα μέρος σὲ πολλὲς πολιορκίες, ἀλλὰ αὐτὴ ἐδῶ — κι ἔδειξε μὲ τὸ χέρι τὸ κάστρο — ἔχει κάτι τὸ ξεχωριστό.

— Ἔχει κάτι θλιβερό! εἶπε ὁ χρονικογράφος. Αὐτό θέλετε νὰ πῆτε;

— Δὲν ἤθελα νὰ ξεστομίσω αὐτὴ τὴ λέξη, ἀλλὰ ἔτσι εἶναι. Καὶ συνέχισε. Εἶσαι τυχερὸς πὺ παίρνεις μέρος σὲ μιὰ τέτοια ἐκστρατεία. Ἐδῶ — ἔδειξε μὲ τὸ χέρι τὰ τείχη — θὰ γίνεῖ ἓνας ἀπὸ τοὺς τραμερότερους πόλεμους τῆς ἐποχῆς μας καὶ σύ θὰ μπορέσεις νὰ γράφεις ἐν' ἀθάνατο χρονικό γι' αὐτόν.

— Θὰ κάνω ὅ,τι μπορῶ.

— Ένα πραγματικό πολεμικό χρονικό πού θά μυρίζει πίσσα κι αίμα κι ὄχι δημιουργήματα τῆς φαντασίας σάν αὐτά πού γράφονται στό σπίτι ἀπό ἄνθρωπους πού δέν πῆγαν ποτέ στόν πόλεμο.

— Σέ μερικές μέρες, ἂν θά θέλατε, θά μπορῶ νά σᾶς διαβάσω μερικά κομμάτια ἀπ' τὸ χρονικό μου, εἶπε ὁ Τσελεμπή.

— ὦ, θά χαρῶ πολύ. Ξέρεις δά πῶς λατρεύω τήν ἱστορία.

Μιά ομάδα ἀπό γενίτσарους πέρασαν μέ θόρυβο ἀπό κοντά τους.

— Εἶναι χαρούμενοι, εἶπε ὁ γενικός ἔφορος. Πληρώθηκαν σήμερα.

Λίγο πιό κεῖ, μιά ομάδα ἀπό στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἔφτιαχνε ἕνα δρόμο πού εἶχε ἀνοιχτεῖ πρόχειρα.

Ένα πλῆθος ἀπό «ἀζάπες» πέρασαν πάλι, μεταφέροντας αὐτή τή φορά σκοινιά, μικρά κομμάτια ξύλο καί μακρὰ δοχάρια.

— Κοίτα κεῖ κάτω τίς γριές ἀπ' τή Ρουμेलία<sup>1</sup>, τοῦδειξε ὁ γενικός ἔφορος.

Ὁ χρονικογράφος γύρισε τό κεφάλι ἀριστερά καί εἶδε ἕνα μεγάλο περιφραγμένο χῶρο μέ πολλά καζάνια πάνω στή φωτιά. Γύρω τους δεκάδες γριές πῆγαιναν πέρα δῶθε. Ἄλλες ἐτοίμαζαν κάτι σέ διάφορα μικρά δοχεῖα ἢ κοπάνιζαν, ποῖός ξέρει τί, μέσα σέ γουδιά.

— Τί κάνουν; ρώτησε ὁ Τσελεμπή.

— Καταπλάσματα, γιά τίς πληγές. Τά περισσότερα γιά τά καψίματα, ἀπάντησε ὁ γενικός ἔφορος. Ὁ χρονικογράφος ἔριξε μιά ματιά στά μελαχροινά, ἀδιάφορα πρόσωπα τῶν γριῶν.

— Πολλές καί τρομερές πληγές θ' ἀνοίξουν στίς πλάτες καί τίς κλειδώσεις τῶν μαχητῶν, σάν ἀρχίσει ὁ πόλεμος, εἶπε μέ θλίψη ὁ γενικός ἔφορος.

Ὁ χρονικογράφος ἀναστέναξε.

Δυό χοτζάδες μέ τό κοράνι στό χέρι πέρασαν ἀπό μπροστά τους.

— Νά, ἐδῶ εἶναι ἡ σκηνή μου. Ὅριστε Μεβλά Τσελεμπή. Κόπιασε.

Ὁ χρονικογράφος μπήκε καί κάθησε πάνω σ' ἕνα ἀπό τούς ἄνετους σοφάδες.

— Τί προτιμᾶς, σερμπέτι ἀπό ρόδια ἢ ἀπό ροδοπέταλα; ρώτησε ὁ γενικός ἔφορος.

— Ὅτι νᾶναι, ἀπάντησε ὁ χρονικογράφος.

1. Δυτική Ἑλλάδα.

— Μ' αὐτὴ τὴ ζέστη τὸ σεριμπέτι ἀπὸ ρόδι εἶναι πιὸ ἔρσι-  
στικό.

Ἐπισημειώθηκε ὁ γενικός ἔφορος εἶπε στὸν ἱπποκόμο του νὰ ἐτοιμάσει ἓνα σεριμπέτι μὲ χυμὸ ροδιοῦ. Τράθηξε ἔπειτα ὁ ἴδιος ἓνα μπουκάλι κάτω ἀπ' τὸν καναπέ.

— ὦ! ἔκανε ἄθελά του ὁ χρονικογράφος.

Ἐπισημειώθηκε ὁ ἄλλος χαμογέλασε.

— Σάν τό σπίτι σου Μεβλά Τσελεμπή.

Ἐπισημειώθηκε ὁ γενικός ἔφορος γέμισε δύο μικρά ποτήρια μὲ κρασί.

— Μιὰ τόσο λεπτή συζήτηση μ' ἓνα φίλο πάνω σὲ βαθιά, πνευματικά θέματα σὲ μιὰ δάρβαρα ἐποχὴ σάν αὐτὴ, εἶναι σάν μιὰ βιο-  
λέτα ἀνάμεσα στ' ἀγκάθια. Μήπως δὲν εἶναι ἀλήθεια Μεβλά Τσε-  
λεμπή;

Ἐπισημειώθηκε ἔτσι εἶναι, εἶπε ὁ Τσελεμπή. Αἰσθάνομαι βαθιὰ εὐτυχισμένος πού μὲ θεωρεῖται φίλο σας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι παρὰ ἓνας φτωχὸς χρο-  
νικογράφος.

— Ὁχι, τὸν διέκοψε ὁ γενικός ἔφορος. Ἐσὺ ἀσκεῖς τὸ εὐγε-  
νικό ἐπάγγελμα τοῦ ἱστορικοῦ. Μόνο οἱ ἀμαθεῖς δὲν ξέρουν νὰ ἐκτιμοῦν αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα.

Ἐπισημειώθηκε Ἄν ὁ Μεβλά Τσελεμπή εἶχε ἀνθηρὴ ὑγεία, τὰ μάγουλά του θάχανε γίνει κατακόκκινα ἀπ' τὴν εὐχαρίστηση. Γέμισαν κι ἄλλα ποτήρια κι ἡ κουβέντα τους ἔγινε πιὸ ἐγκάρδια. Ἐπισημειώθηκε ὁ Τσελεμπή τοῦ εἶπε πῶς σκόπευε ν' ἀρχίσει τὸ χρονικὸ αὐτῆς τῆς στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης. Ἐπισημειώθηκε Ἡ ἀρχὴ θάτανε περίπου αὐτὴ. «Μόλις ἀνακοινώ-  
θηκε ἡ διαταγὴ τοῦ ἄρχοντα τοῦ κόσμου, τοῦ δοξασμένου «Πατι-  
σάχ», πού ἄνθρωποι καὶ διάβολοι ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν, πολλὰ χαρέμια ἐρήμωσαν ὄντας τὰ λιοντάρια πού τὰ διαφέντευαν ἔφυγαν γιὰ τὸν πόλεμο στὴ χώρα τῶν Ἀλβανῶν». Ἐπισημειώθηκε ὁ γενικός ἔφορος τοῦ εἶπε πῶς ἡ ἀρχὴ ἦταν ὡραία ἀπ' τὴν ποιητικὴ σκοπιὰ, ἀλλὰ θὰ τοῦ ἄρεσε περισσότερο ἂν ἡ ἰδέα τῆς ἐρήμωσης συνδεόταν μὲ κάτι ἐπισημειώθηκε ἐπισημειώθηκε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ πιὸ σημαντικό γιὰ τὴν οἰκονομία. Ἐπισημειώθηκε Νὰ ποῦμε μὲ τὸ ἄροτρο, παράδειγμα λέει, ἢ τ' ἀμπέλια. Ἐπισημειώθηκε Βάλλθηκαν νὰ συζητᾶνε πάνω σ' αὐτὸ ὅταν μπῆκε ὁ γραμματέας τοῦ γενικοῦ ἔφορου καὶ τοῦ εἶπε πῶς εἶχε ἔρθει ὁ ἔφορος τῶν γενίτσαρων. Ἐπισημειώθηκε ὁ γενικός ἔφορος τοῦ ἀποκρίθηκε πῶς εἶτανε ἀπασχολημένος, ἀλλὰ ὁ γραμματέας τοῦ ψιθύρισε κάτι στ' αὐτί, μόνο ἓνα «ὁ γερο Ταβτζά» μπόρεσε ν' ἀκούσει ὁ χρονικο-  
γράφος, καὶ τότε τοῦ ἐπέτρεψε νὰ περάσει. Ἐπισημειώθηκε ὁ ἔφορος τῶν γενί-  
τσαρων ἔκανε μὲ τὸν ἀνώτερό του μιὰ συζήτηση γεμάτη ἀριθμοὺς καὶ πολὺπλοκούς ὄρους, πού τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς δὲν μπό-

ρεσε να καταλάβει ο Τσελεμπή. Μόλις βγήκε αυτός, ξαναμπήκε ο γραμματέας και είπε πώς ο αναπληρωτής του γενικού έφορα περίμενε να τους δεχτεί.

—Δε σ' αφήνουν ούτε μια στιγμή σε ήσυχία, είπε καταγαναχτισμένος ο γενικός έφορος. Στο είπα Μεβλά Τσελεμπή, πάει να μου σπάσει το κεφάλι απ' την πολλή δουλειά. Τα πράγματα είναι πολύ μπλεγμένα. Και δω που τα λέμε δεν είναι λίγες οι καταχρήσεις που γίνονται και για 'δλ' αυτά θα πρέπει να φροντίζω εγώ.

Συζήτησε για πολύ με τον αναπληρωτή του για κάτι που ο χρονογράφος δεν μπόρεσε να καταλάβει το νόημά του.

—Καλύτερα να μιλήσουμε περπατώντας στον καθαρό αέρα, είπε ο γενικός έφορας μόλις έφυγε ο αναπληρωτής, αλλιώς τ' αγκάθια απ' τα καθημερινά θάσανα θα πνίξουν τη βιολέτα της συζήτησής μας.

Βγήκαν.

Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει. Το απέραντο στρατόπεδο ξεχείλιζε από θόρυβους και φωνές. Οι «άκεντζήνοι» χτυπούσαν τ' άλλογιά τους απ' όλες τις μεριές για να τα κάνουν να τρέξουν προς το μικρό ρυάκι. Μερικά αμάξια πέρασαν το να ύστερ' απ' τ' άλλο, φορτωμένα με ξύλινα καδρόνια και δοχάρια.

—Μου φαίνεται πώς απόψε θα χτίσουν έναν ξύλινο πύργο για να ελέγχουν τη γύρω περιοχή, είπε ο γενικός έφορος μόλις ξεμάκρυνε ο θόρυβος από τις ρόδες των αμαξιτών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς σ' αυτό τον πόλεμο ο Σκεντέρμπεης χρησιμοποιεί μια καινούρια ταχτική: βγήκε από τα τείχη του κάστρου και γυρίζει έδω γύρω.

—Μπορεί να μάς έπιτεθει; ρώτησε ο χρονογράφος.

—Φυσικά, είπε ο άλλος. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει αιφνιδιαστικά τη νύχτα, γιατί ο στρατός του είναι πολύ μικρότερος απ' το δικό μας.

Πίσω τους, πλησίαζε μια ομάδα από γενίτσαρους. Μιλούσαν δυνατά.

—Πώς είπες Τουρ Όκσάν; υπήρχαν λές πολλά όμορφα κορίτσια; ρωτούσε ένας απ' αυτούς.

—Έτσι είπαν, απάντησε ο σύντροφός του. Τα κορίτσια είχαν άσπρα πρόσωπα και στέκονταν στα κατώφλια των σπιτιών' μάλιστα χαμογελοῦσαν παράξενα στους άγγελιαφόρους μας.

—Πές μου, καμιά τους δεν φορούσε φερετζέ;

—Καμιά. Ποτέ δεν κρύβουν το πρόσωπό τους.

—Ω! τί περίεργες γυναίκες!



—Βλέπουν τούς άντρες κατὰ πρόσωπο. Συζητοῦν κιόλας καὶ κάνουν ἀστεῖα μαζί τους.

—Μὰ τὸ ἅγιο κοράνι, δὲν πιστεύω πῶς ὑπάρχουν τέτοιες γυναῖκες στὸν κόσμο.

—Μόλις οἱ γενίτσαροι ξεμάκρυναν, ὁ χρονικογράφος μίλησε στὸν γενικὸ ἔφορα γιὰ τὸ κάστρο. Εἶχε πάει ἐκεῖ γιὰ τρεῖς μέρες μὲ τὴν ἀντιπροσωπεῖα τοῦ Κουρντιστζί.

—Ἀλήθεια, γιὰ πὲς μου, πῶς ἦταν πραγματικὰ οἱ κοπέλες κι οἱ γυναῖκες κειπάνω; ρώτησε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἐσὺ τίς εἶδες.

—Ὅμορφες κι ἄσπρες, ἀπάντησε ὁ χρονικογράφος. Καὶ οἱ άντρες κι οἱ γυναῖκες εἶχαν ξανθὰ μαλλιά.

—Εἶναι ὠραία φυλὴ;

—Ἐτσι μοῦ φάνηκε.

—Εἶναι ἀλήθεια πῶς χαμογελοῦσαν στοὺς ἀνθρώπους μας. Μοῦ φαίνεται σχεδὸν ἀπίστευτο.

—Ὅχι, εἶπε ὁ χρονικογράφος, δὲν τοὺς χαμογελοῦσαν. Στέκονταν στὰ κατώφλια τῶν σπιτιῶν, μὰ δὲν χαμογελοῦσαν. Εἶχαν ἴσως σαστίσει ἀπ' τὸν τρόπο πὸν ντύνονται οἱ νέοι μας. Ὅπως καὶ νᾶναι εἶναι γυναῖκες καὶ σὰν γυναῖκες εἶναι περίεργες νὰ δοῦν πῶς ντύνονται οἱ νέοι τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας.

Στὴ μέση τοῦ στρατόπεδου συνάντησαν τὸν ἀρχιμηχανικὸ Σαρουτζά. Περπατοῦσε σὰν ζαλισμένος.

—Τέλειωσε ἡ συνέλευση; τὸν ρώτησε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Μόλις τώρα. Πεθαίνω στὴ νύστα, εἶπε ὁ Σαρουτζά τρίβοντας τὰ κόκκινα μάτια του.

—Τὸ βλέπω, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος. Εἶσαι χλωμὸς. Σέ συμβουλεύω νὰ φροντίσεις λίγο τὸν ἑαυτό σου.

—Πᾶνε τρεῖς νύχτες πὸν δὲν κλείνουμε μάτι. Σήμερα στὴ συνέλευση ὁ πασαῖς διάταξε νᾶναι ἔτοιμα τὰ κανόνια γιὰ τὴν ἐπόμενη βδομάδα...

—«Τὴν ἐπόμενη βδομάδα θέλω νὰ τὰ ἀκούσω νὰ βροντοῦν», εἶπε.

—Δὲν θὰ προφτάσετε;

—Δὲν ξέρω. Μπορεῖ καὶ νὰ τᾶχουμε ἔτοιμα. Ἀλλὰ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη δουλειὰ εἶναι. Ἐπειτα, πρόκειται γιὰ ἓνα καινούριο ὄπλο πὸν ἑτοιμάζουμε, κάτι πὸν φτιάχνεται γιὰ πρώτη φορά, κι εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ἐπιβλέπω συνέχεια τοὺς τεχνικούς.

—Ἐχεις δίκιο, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Θέλετε νὰ δεῖτε τὸ ἐργαστήριο; ρώτησε ὁ Σαρουτζά.

—Εὐχαρίστως, ἀποκρίθηκε ὁ γενικὸς ἔφορος.

Ἡ καρδιά τοῦ Μεβλά Τσελεμπή χτύπησε δυνατὰ ἀπὸ χαρὰ. Ἐδῶ καὶ πολλὲς μέρες ὄνειρευόταν νὰ δεῖ τὸ χυτήριο τῶν κανονιῶν. Ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ἡ πορεία εἶχε ἀκούσει πολλὰς φορές νὰ μιᾶνε γιὰ τὸ καινούριο ὄπλο, αὐτὸ ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦσαν ἐνάντια στὸ κάστρο. Ὁ κόσμος μιλοῦσε γι' αὐτὸ μὲ θαυμασμὸ καὶ φόβο. Ἦταν ἓνα φοβερὸ μυστικὸ ὄπλο. Ἐλεγαν πὼς ἡ βροντὴ τοῦ ἔσπαζε τὰ τύμπανα τῶν αὐτιῶν κι ἡ ὄρμη τ' ἀέρα ἔριχνε στὴ γῆ ἀκόμη καὶ καμήλα.

Δυὸ φορές στὴ διάρκεια τῆς πορείας τοῦ ἔτυχε νὰ δεῖ τὶς καμήλες ποὺ κουβαλοῦσαν τὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ λειώσιμο τῶν κανονιῶν. Τυλιγμένες σ' ἀδιάδροχα φαίνονταν τρομαχτικὲς μὲ κεῖνο τὸ ἀργό, μονότονο βᾶδισμά τους. Οἱ στρατιῶτες ποὺ περπατοῦσαν δίπλα τους κοίταζαν σιωπηλὰ τὰ πελώρια μουσκεμένα ἀπ' τὴ βροχὴ ἀδιάδροχα, μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν τυλιγμένο τὸ μεγάλο μυστικὸ τοῦ θαλάτου.

Τὸ μεγάλο ἐργαστήρι βρισκόταν σ' ἓνα ἀπομονωμένο μέρος. Περιτριγυριζόταν ἀπ' ὅλες τὶς μεριὲς ἀπὸ φράχτη κι ἀμέτρητους φρουρούς. Σ' ἓνα δέντρο, καμιὰ εἰκοσαριά θήματα πέρα ἀπ' τὴν εἴσοδο, ἦταν κρεμασμένη μιὰ ταμπέλα μὲ τὴν ἐπιγραφή: «Ἀπαγορευμένη ζώνη».

—Τὸ φρουροῦν αὐστηρὰ νύχτα μέρα, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός. Ὁ ἐχθρὸς μπορεῖ νὰ στείλει πράκτορές του νὰ μάθουν τὸ μυστικὸ τῆς κατασκευῆς. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ χουμμε τὸ νοῦ μας.

Μόλις πέρασαν τὸ κατώφλι, οἱ φρουροὶ ὕψωσαν τὰ κοντάρια σὲ χαιρετισμὸ.

Ὁ ἀρχιμηχανικός τοὺς ὁδήγησε στὴ μεγάλη παράγκα δίνοντάς τους κάπου κάπου διάφορες ἐξηγήσεις. Μέσα, εἶχε πολὺ ζέστη ἀπ' τὶς φωτιὲς τῶν σιδηρουργείων καὶ τῶν φούρνων ποὺ μόλις εἶχαν ἀνάψει. Μαυρισμένοι, μισόγυμνοι ἄντρες δούλευαν μούσκεμα στὸν ἰδρώτα. Παντοῦ εἶταν πεταμένα ἐδῶ καὶ κεῖ κομμάτια ἀπὸ σίδηρο, μπροῦτζο καθὼς καὶ γιγάντια καλούπια ἀπὸ ἄργιλλο.

Ὁ ἀρχιμηχανικός τοὺς ἔδειξε τὰ σχέδια τῶν θεόρατων κανονιῶν.

Αὐτοὶ κοίταζαν κατάπληκτοι κεῖνες τὶς ἀτέλειωτες γραμμὲς, τὶς καμπύλες, τοὺς κύκλους ποὺ εἶταν σχεδιασμένοι μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια πάνω σὲ χαρτόνια.

—Τοῦτο δῶ εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο, εἶπε ὁ Σαρουτζά, ξεχωρίζοντας ἓνα σχέδιο ἀπ' τὸ σωρὸ. Οἱ πυροβολητὲς τοῦδωσαν ἀπὸ τώρα τ' ὄνομα «Μπαλγιεμεστόπ».

—Παναπεῖ τὸ κανόνι «δὲν τρώει μέλι»; Καὶ γιὰτὶ τέτιο ὄνομα;

ρώτησε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Θέλει νὰ πεῖ πῶς τρώει μόνο ἀνθρώπινα κεφάλια, εἶπε ὁ Σαρουτζά.

—Καὶ τώρα δέστε τὸ μέρος ὅπου θὰ λειώσει, πρόσθεσε προχωρώντας. Αὐτὸς ἐδῶ εἶναι ὁ λάκκος ποὺ θὰ μποῦν τὰ καλούπια ἀπὸ ἄργιλλο, ἐνῶ κειπέρα εἶναι οἱ ἕξι φούρνοι ποὺ θὰ λειώσει τὸ μέταλλο. Γιὰ νὰ λειώσει ἓνα κοινὸ κανόνι φτάνει ἓνας μόνο φούρνος, ὅμως γιὰ τὸ «μπαλγιεμεστόπ» μόλις ποὺ καλοφτάνουν οἱ ἕξι φούρνοι. Καὶ δῶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ μεγάλο μυστικό: Πρέπει καὶ οἱ ἕξι φούρνοι νὰ δίνουν μέταλλο τῆς ἴδιας ποιότητος. Κι ἓνα μικρὸ μόνο κενὸ νὰ δημιουργηθεῖ στὸ μέταλλο ὅταν λειώνει, τὸ κανόνι θὰ ἐκραγεῖ μὲ τὴν πρώτη κιόλας βολή.

Αὐτοὶ ἄκουγαν μὲ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ σκεφτόταν πῶς εἶχαν δίκιο ἐκεῖνοι ποῦλεγαν πῶς τὸ λειώσιμο τῶν μετάλλων εἶναι ἐπάγγελμα ποὺ κλείνει μέσα του κάτι κρυφὸ, ἓναν ἄγνωστο τρόμο, ἀκριβῶς σὰν ἐκεῖνο ποὺ κλείνουν μέσα τους τὰ ἠφαίστεια. Καὶ κεῖνα λειτουργοῦν ὅπως ὁ Σαρουτζά, μὲ μονάχη διαφορὰ ὅτι αὐτὰ βγάζουν τὸ μέταλλο ἀπὸ πολὺ μεγάλα βάθη καὶ σὲ τεράστιες ποσότητες. Νὰ ὅμως ποὺ τὸ κανόνι τοῦ Σαρουτζά, θάταν πιὸ τρομερὸ κι ἀπ' τὰ ἠφαίστεια.

Ἐνῶ ὁ ἀρχιμηχανικὸς συνέχισε νὰ ἐξηγεῖ πῶς θὰ γινόταν τὸ λειώσιμο, ἄρχισε νὰ παίρνει σιγὰ σιγὰ μπροστὰ στὰ μάτια τους τὴ μορφὴ ἑνὸς μάγου ποὺ τυλιγμένος στὴν κοντὴ μαύρη χλαίνη του, ἦταν ἔτοιμος ν' ἀρχίσει μιὰ ἀρχαία καὶ μυστηριώδη τελετουργία.

—Εἶναι πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῶν ἀνθρώπινων πολέμων ποὺ χρησιμοποιοῦνται τέτια κανόνια, εἶπε τελικὰ ὁ Σαρουτζά, μὲ κάποια περηφάνεια. Τὰ τραντάγματα τῶν σεισμῶν θὰ μᾶς φαίνονται σὰν εὐχάριστα κουνήματα μπροστὰ στὴ βροντὴ αὐτῶν τῶν κανονιῶν.

Τὸν κοίταξαν μὲ σεβασμό.

—Ἐδῶ θὰ γίνεῖ ὁ πιὸ σύγχρονος πόλεμος στὸν κόσμο, συνέχισε ὁ μηχανικὸς κοιτάζοντας ἐπίμονα τὸν χρονικογράφο.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή εἶταν ὀλότελα ἀναστατωμένος.

—Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει τώρα τὸν Πατισάχ εἶναι νὰ καταστρέψει τοὺς Ἀλθανούς, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος. Εἶναι καθαρὸ καὶ ξάστερο πῶς σ' αὐτὸ τὸν πόλεμο δὲν ἔχει τίποτα νὰ τσιγγουνευτεῖ. Ἔτσι διάταξε.

—Νὰ ὁ πρῶτος βοηθός μου, εἶπε ὁ Σαρουτζά, γυρνώντας σ' ἓναν ψηλὸ νέο μὲ λεπτὸ καὶ χλωμὸ πρόσωπο ποὺ τοὺς πλησίαζε. Ὁ βοηθὸς κοίταξε τοὺς παρεβρισκόμενους μ' ἀδιαφορία καὶ μὲ μιὰ χειρονομία ποὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σὰν χαιρετισμός, κάτι

είπε στον αρχιμηχανικό.

—Σας φαίνεται περίεργο πού είναι βοηθός μου; είπε ο Σαρουτζά μόλις εκείνος έφυγε. Αυτό συμβαίνει μ' όλους. Η όψη του δέν πείθει, αλλά ή ικανότητά του είναι εκπληκτική.

Έκεινοι δέν απάντησαν.

—Νά, σέ κείνη τήν παράγκα κεικάτω, θα λειώσουμε άλλα τέσσερα όπλα, πιό μικρά, μιά όχι λιγότερο τρομερά, συνέχισε ο αρχιμηχανικός.

—Αυτά τα τελευταία λέγονται όλμοι και ρίχνουν τα βλήματα σε καμπύλη τροχιά. Ένώ τα κανόνια έχουν ευθεία βολή, τούτα δώ βομβαρδίζουν τα κάστρα ρίχνοντας το βλήμα από πάνω, σαν μιά συμφορά πού ρχεται απ' τον ούρανό.

Κι οί δυό τους τον άκουγαν μαγεμένοι.

—Δέν καταλάβατε, έτσι δέν είναι; Θα σας τα εξηγήσω καλύτερα. Πήρε από κάτω ένα κομμάτι κάρβουνο κι ένα πεταμένο χαρτόνι.

—'Ας υποθέσουμε πως αυτός είναι ο τοίχος του κάστρου. Έδώ βάζουμε το κανόνι. Το βλήμα του κανονιού κάνει τούτη δώ τή διαδρομή σ' ευθεία γραμμή —σχεδίασε μιά γραμμή— ώσπου νά πέσει στον τοίχο. Αντίθετα, το βλήμα του όλμου κάνει τή διαδρομή σε τροχιά καμπύλης —ζωγράφισε μιά καμπύλη—. Στην αρχή ανεβαίνει ψηλά κι έπειτα κατεβαίνει κάθετα. Και κάνει ένα θόρυβο πού μοιάζει με το σφύριγμα τής θάλασσας στην καταιγίδα.

—'Αλλάχ! έκανε ο χρονικογράφος.

—Που έμαθες το επάγγελμα του χύτη των κανονιων; ρώτησε ο γενικός έφορος.

Ο αρχιμηχανικός τον κοίταξε στα μάτια σαν όνειροπαρμένος.

—'Από τ' αφεντικό μου, τον Σαρουνχανλί. Είμωνα ο πρώτος βοηθός του.

—Είναι τώρα στη φυλακή, έτσι δέν είναι; ρώτησε ο γενικός έφορος.

—Ναί, είπε ο Σαρουτζά, βρίσκεται φυλακισμένος στο κάστρο του Μπογκατζέσεν γιατί έτσι διάταξε ο σουλτάνος.

—Κανένας δέν ξέρει το λόγο τής φυλάκισής του, μπήκε στη συζήτηση ο Μεβλά Τσελεμπή με κάποιο φόβο.

—Τον ξέρω εγώ, είπε ο αρχιμηχανικός κοφτά.

Ο γενικός έφορος σήκωσε τα μάτια με περιέργεια.

—Τον τελευταίο καιρό είχε αρχίσει ο γέρος νά κάνει λάθη, είπε ο αρχιμηχανικός. Δέν ήθελε νά φαρδύνει περισσότερο τή μπούκα των κανονιων. Έλεγε σ' όλους πως είταν αδύνατο νά γίνει, ενώ σε

μένα που είμουν ὁ πιὸ στενὸς φίλος του, εἶπε τὴν ἀλήθεια: πὼς δη-  
λαδὴ μπορούσε μιὰ χαρὰ νὰ τὸ κάνει, μὰ δὲν ἤθελε. Ἔλεγε πὼς  
ἂν φάρδαινε κι ἄλλο τὴ μπούκα, τὸ κανόνι θὰ γινόταν ἓνα ὄπλο  
τρομερὸ που θὰ φερνε πολλές συμφορὲς στὸν κόσμο. Τὸ τέρας ἔλεγε,  
γεννήθηκε ἀπ' τὸ κανόνι. Ἐμεῖς δὲν μπορούμε νὰ τὸ σκοτώσουμε,  
μὰ ἂς κρατήσουμε τουλάχιστον τὴ μπούκα του ὅπως εἶναι, γιατί  
ἂν τὴ φαρδύνουμε θὰ καταπιεῖ ὅλο τὸν κόσμο. Ὁ γέρος σταμά-  
τησε νὰ ἐρευνᾷ καὶ τότε ὁ σουλτάνος τὸν συνέλαβε.

Ὁ ἀρχιμηχανικὸς πήρε ἓνα κομμάτι ἀπὸ ἄργιλλο καὶ τὸκανε  
θρύψαλα μέσ' τὴ χούφτα του.

—Αὐτὴ εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία του, εἶπε.

Οἱ ἄλλοι δυὸ κούνησαν τὸ κεφάλι.

—Ἀντίθετα, ἐγὼ τὸ βλέπω ἀλλιῶς, συνέχισε ὁ ἀρχιμηχανικὸς.  
Νομίζω πὼς ἡ ἐπιστήμη θὰ μείνει ἐκεῖ που βρίσκεται, ἂν ἀρχί-  
σουμε νὰ κλαψουρίζουμε. Μὲ πόλεμο ἢ χωρὶς πόλεμο, ἡ ἐπιστήμη  
πρέπει νὰ προχωράει. Γιὰ μένα δὲν ἔχει σημασία ποῖος χρησιμο-  
ποιεῖ αὐτὸ τὸ κανόνι κι ἐνάντια σὲ ποιόν. Αὐτὸ που μ' ἐνδιαφέρει  
εἶναι νὰ φεύγει τὸ βλήμα σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμούς μου. Γιὰ  
τὰ ὑπόλοιπα φροντίστε σεῖς, εἶπε μὲ θυμὸ σχεδόν.

—Ἀπ' ὅσο ξέρω, τὰ λεφτὰ γιὰ τὴν κατασκευὴ αὐτοῦ τοῦ κα-  
νονιοῦ τὰ ἔδωσε μιὰ ἀπὸ τίς μητριές τοῦ σουλτάνου γιὰ τὴ σωτη-  
ρία τῆς ψυχῆς της, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς της; ρώτησε ὁ Τσελεμπὴ βρι-  
σκοντάς το ὁμορφο νὰ τ' ἀναφέρει στὸ χρονικό του.

—Νά, δηλαδή ὅτι τοῦτο τὸ κανόνι βομβαρδίζοντας τοὺς ἄπι-  
στους, θὰ βοηθήσει τὴν ψυχὴ της νὰ μπεῖ στὸν παράδεισο, εἶπε ὁ  
γενικὸς ἔφορος.

—Κόστισε πολὺ αὐτὸ τὸ κανόνι;

—Αὐτὸ τὸ ξέρει ὁ φίλος σας εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικὸς δείχνοντας  
μὲ τὸ δάχτυλο τὸν γενικὸ ἔφορα. Μὴ μὲ ρωτᾷς τέτια πράγματα.  
Ξέρετε πόσο μακριὰ ρίχνει τὸ βλήμα καὶ ποιά εἶναι ἡ δύναμη τῆς  
βολῆς του; Αὐτὸ μπορῶ νὰ σᾶς τὸ πῶ.

Ὁ χρονικογράφος χαμογέλασε.

—Κοστίζει πολὺ τὸ κανόνι, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος. Προπαντὸς  
τώρα που εἴμαστε σὲ περίοδο πολέμου κι ἡ τιμὴ τοῦ μπρούντζου  
ἀνέβηκε ἀρκετά, θὰ φτάσει στὰ μεσοῦρανα ἢ κατασκευὴ του.

Ἐκλείσε τὰ μάτια κι ἔκανε μὲ τὸ μυαλό του γρήγορα τὸν ὑπο-  
λογισμό.

—Μερικὰ ἑκατομμύρια «ἀκτσέ», εἶπε.

Ὁ χρονικογράφος ἔμεινε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτό. Ὁ ἀρχιμηχα-

νικὸς ἀντίθετα, δὲν ἔδειξε νὰ ἐντυπωσιάστηκε.

—Τόσα χρήματα γιὰ τὴ σωτηρία μιᾶς ψυχῆς; ἔκανε ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

ἽΟ γενικὸς ἔφορος χαμογέλασε μὲ ἑλαφριά εἰρωνία.

—Ἐνὰ μετὰ ἀπὸ μέρες τὸ κανόνι γκρεμίσει τὰ τεῖχη τοῦ κάστρου, τότε τὸ θάρος του θὰ γίνεῖ σκέτο χρυσάφι, εἶπε.

Τὸν κοίταξαν ἔκπληκτοι.

—Στὴν πολιορκία τῆς Τρεμπεσίνας, ὅταν τὸ κανόνι ποῦ ἦταν πολὺ πιὸ μικρὸ ἀπ' αὐτὸ ἔριξε τὴν πρώτη βολή, σὲ πολλοὺς ποῦ βρίσκονταν κεικάτω φάνηκε πὼς τὴ στιγμή ποῦ ρίχτηκε τὸ βλήμα, ἀκούστηκε ἀπ' τὴ μπούκα του ἡ λέξη «Ἀλλάχ!». Ἐγὼ εἶμουν ἐκεῖ, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Καὶ ξέρετε τί ἐντύπωση μοῦ ἔκανε ἡ βροντὴ του; Μοῦδωσε τὴν ἐντύπωση πὼς τὸ κανόνι φώναξε «φόρος!»

ἽΟ χρονικογράφος ἔμεινε πάλι μὲ τὸ στόμα του ἀνοιχτό. ἽΟ ἀρχιμηχανικὸς χαμογέλασε.

—Ἐέρετε τί σημαίνει ἡ λέξη «φόρος» καὶ πόσα πράγματα γίνονται σ' αὐτὸ τὸν κόσμον σήμερα γιὰ χάρι του, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἐκόμα κι ἡ πολιορκία αὐτοῦ τοῦ κάστρου αὐτὸ ἔχει γιὰ αἰτία. Τὸ χαράτσι.

—Ἐγὼ νομίζω πὼς ὅταν βροντᾷ τὸ κανόνι δὲν λέει οὔτε «Ἀλλάχ» οὔτε «φόρος», ἀλλὰ μόνον ἕνα τρομερὸ θόρυβον ποῦ ὁ ἦχος του κι ἡ δύναμή του ἐξαρτιῶνται ἀπὸ τὴ γέμιση ποῦ μπαίνει στὸ βλήμα καὶ ἀπὸ τὸ φάρδος τῆς μπούκας του. Κι ἀκόμα, ἀπὸ τὸ μέταλλο ποῦ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὸ λειώσιμο τοῦ κανονιοῦ, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικὸς.

ἽΟ γενικὸς ἔφορας χαμογέλασε. Δὲ θυμῶνε ποτὲ μὲ τὸν ἀρχιμηχανικὸ. ἽΟ Μεβλά Τσελεμπή ἀντίθετα, σκεφτόταν πὼς γνῶρισε καλλιεργημένους καὶ ἰσχυροὺς ἀνθρώπους, ποῦ τὸν ἔκαναν νὰ ἀμφισβᾷν ἂν εἶταν σὲ θέση νὰ λαβαίνει μέρος σὲ κείνες τίς συζητήσεις ποῦ τὸν ὕψωναν σὲ ὑπέροχες κι ἄγνωστες σφαῖρες.

—Ἐς ἔγωγε στὸν καθαρὸ ἀέρα, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικὸς.

ἽΟ Σαρουτζὰ τοὺς συνόδεψε ὡς τὴν ἔξοδο. Οἱ μουσουλμάνοι στρατιῶτες ποῦ φρόντιζαν τὰ κανόνια, κοίταξαν μὲ περιέργεια τοὺς ἐπισκέπτες.

—Ἐένε πὼς αὐτὰ τὰ καινούρια ὄπλα θ' ἀλλάξουν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὴ φύση τοῦ πολέμου καὶ θὰ κάνουν ἄχρηστα τὰ φρούρια, εἶπε σὲ μιὰ στιγμή ὁ χρονικογράφος.

ἽΟ ἀρχιμηχανικὸς χαμογέλασε.

—Ἐτσι λένε ὄλοι, ἀποκρίθηκε καὶ μάλιστα λένε πὼς αὐτὰ τὰ κανόνια θ' ἀχρηστέψουν τ' ἄλλα ὄπλα.

—Γιατί λές «λέγε»; τόν κόβει ὁ γενικός ἔφορος. Μήπως δὲν πιστεύεις ὅτι αὐτὰ τὰ κανόνια θὰ καταστρέψουν τοῦτο τὸ κάστρο;

—Θάθελα νᾶναι ἔτσι, εἶπε χαμογελώντας πάντα ὁ Σαρουτζά, γιατί αὐτὰ τὰ κανόνια εἶναι δημιουργήματά μου. Ἄλλὰ κι ἂν βοηθήσουν γιὰ νὰ καταστραφεῖ, θάναι οἱ στρατιῶτες τοῦ μεγάλου Πατισάχ μας πὺ θὰ τὸ κυριέψουν. Σ' αὐτοὺς θ' ἀνήκει ἡ δόξα.

—Κατάλαβα, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας.

—Τὰ κανόνια θὰ κάνουν κάτι ἄλλο, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Θὰ τρομάξουν μὲ τὴ βροντὴ τους καὶ θὰ φοβίσουν τοὺς ὑπερασπιστὲς του. Δὲν εἶναι κι αὐτὸ λίγο, ἔ;

—Εἶναι μεγάλο πράγμα, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας σκεπτικά. Τοὺς ἔχουν μυθοποιήσει αὐτοὺς τοὺς περίεργους ἐχθρούς.

—Θὰ σᾶς συνόδευα γιὰ λίγο, μὰ ἔχω μύριες σκοτοῦρες γι' ἀπόψε, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Τὰ μεσάνυχτα θ' ἀρχίσουμε τὸ λειψίμο.

—Δὲν πειράζει, δὲν πειράζει, εὐχαριστοῦμε, εἶπαν σχεδὸν μ' ἓνα στόμα οἱ δυὸ φίλοι.

Εἶχε βραδυάσει πιά καὶ μέσ' τὴ νύχτα εἶχαν ἀνάψει φωτιὲς ἐδῶ κι ἐκεῖ.

Δίπλα τους κάπου στὸ σκοτάδι, κάποιος τραγουδοῦσε μὲ συρτὴ φωνὴ ἓνα μελαγχολικὸ ἄμανέ. Πιὸ κεῖ, δυὸ δερβίσηδες ντυμένοι σὲ κουρέλια, ἔκαναν προσευχὲς.

Περπατοῦσαν σιωπηλὰ κι ὁ χρονικογράφος σκεπτόταν πόσο περίεργο εἶτανε πὺ ἄνθρωποι ἐντελῶς διαφορετικοὶ μεταξύ τους, ἐξυπηρετοῦσαν τὸν Πατισάχ στὶς τέσσερις γωνιὲς τοῦ κόσμου καὶ πὺς ὁ πόλεμος εἶτανε αὐτὸς πὺ τοὺς συγκέντρωνε σ' ἓνα σημεῖο, ἐδῶ, στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου.

Ἄπο μακριὰ ἔφτανε κάπου κάπου ἡ φωνὴ ἐκείνου πὺ τραγουδοῦσε:

—Ἐχ! κόσμε, κόσμε! . . .

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Τίποτα δὲ χαλάει τὴν ἡρεμία πὺν βασιλεύει σιὸ στρα-  
τόπεδό τους. Ὅπως φαίνεται ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὶς προ-  
ετοιμασίες τῆς ἐπίθεσης. Ἐτοιμάζουν σκάλες, σκοινιά κι  
ὅλες τὶς μηχανὲς καὶ τὰ ἐργαλεῖα — ὅλα δηλαδὴ ὅσα εἶναι  
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιχείρηση. Μπροστὰ σιὸ βορεινὸ ὄχυ-  
ρὸ χιίζουν ἕναν ψηλὸ ξύλινο πύργο γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὴ  
γύρω περιοχὴ. Ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο τῶν κανονιῶν βγαίνει  
νύχτα μέρα ἕνας μαῦρος καπνός. Ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα πού-  
φτιασαν διαδόθηκε πὺς πρόκειται νὰ φτιάξουν ἕνα καινού-  
ριο ὄπλο, ἕνα ὄπλο πὺν δὲν χρησιμοποιήθηκε σὲ πόλεμο ποτε  
ὡς τώρα. Λένε πὺς ἡ βρογιή του κάνει τὴ γῆ νὰ τρέμει  
σάμπως ἀπὸ σεισμό, ὅτι ἡ φλόγα του τυφλώνει τὰ μάτια κι ἡ  
ὄρμη ἀπ' τὸν ἀέρα πὺν δημιουργεῖ ἡ βρογιή του ξεριζῶνει  
σπίτια ἀπ' τὴ γῆ ὡσπου ν' ἀνοιγοκλείσεις τὰ μάτια σου.

Τάχασαν μερικοὶ ἀπ' τοὺς δικούς μας σὰν τ' ἄκουσαν.  
Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴ συμβουλή πὺν ἔδωσε  
ὁ Γκιέργκι μας, ἐρευνήσαμε ἀμέσως καὶ μάθαμε ὅλα τὰ  
καθέκασια γι' αὐτὸ τὸ καινούριο κανόνι. Εἶπαμε σιὸ λαὸ  
πὺς εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐτοιμάζονται νὰ χρησι-  
μοποιήσουν ἐναντιὰ μας ἕνα μεγάλο κανόνι, ἕνα κανόνι  
πὺν δὲν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτε ὡς τώρα, ἀλλὰ ἡ κα-  
ταστροφικὴ του δύναμη δὲν εἶναι καὶ τόσο τρομερὴ ὅσο  
θέλησαν νὰ τὴν παρουσιάσουν. Ἐρευνήσαμε καὶ μέσα σιὸ  
κάστρο καὶ βγάλαμε τὸ συμπέρασμα πὺς ὅλοι ἐκεῖνοι πὺν  
μεγαλοποιοῦν τὴ δύναμη αὐτουνοῦ τοῦ ὄπλου, εἶναι οἱ ἴδιοι  
πὺν ἔλεγαν πὺς δὲν μπορούμε ν' ἀντισταθοῦμε σιὸ σουλιάνο  
γιατὶ εἶναι κολοσσός καὶ πὺς πρέπει νὰ τοῦ ἀνοίξουμε τὸ  
δρόμο. Φωνάξαμε λοιπὸν αὐτοὺς πὺν ἔσπερναν τὸν πανικὸ  
καὶ τοὺς προειδοποιήσαμε γιὰ τελευταία φορά. Ἐπειτα,  
ἀφοῦ συμπληρώσαμε τὶς πληροφορίες γιὰ τὸ καινούριο  
ὄπλο κι ἀφοῦ βγάλαμε ἕναν εἰδικὸ φρουρὸ γιὰ νὰ καλέσει  
ἀμέσως σὲ συναγερμὸ πρὶν στραφεῖ ἡ μπούκα τοῦ κα-  
νονιοῦ ἐναντιὰ σιὸ κάστρο, ἐξηγήσαμε μὲ κάθε λεπτομέ-  
ρεια σιὸ λαὸ τί ἔπρεπε νὰ κάνει γιὰ νὰ προσιατευτεῖ ἀπὸ  
τὰ χινητήματα αὐτοῦ τοῦ ὄπλου ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ κατα-  
φύγει σιὶς βαθιὲς σιοὲς πὺν χιτὲς ἀρχίσαμε ν' ἀνοίγουμε.

Τώρα πιά ἔχουμε ἐτοιμασιεῖ γιὰ τὸν πόλεμο. Κάθε καινούρια μέρα μπορεῖ νάναί ἡ μέρα τῆς ἐπίθεσης. Κάπου κάπου κουραζόμαστε νὰ κοιτᾶμε τὸ τούρκικο στρατόπεδο καὶ σηκώνουμε τὰ μάτια μας στὰ βουνά, κεῖ ποῦφυγαν οἱ γέροι καὶ τὰ παιδιὰ μας. Κάπου ἐκεῖ, ἀνάμεσα στὰ βράχια τοὺς γυρνᾷ οἱ Γκιέργκι μας. Περιμένει τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ξαφνικὰ στοὺς Τούρκους. Μὰ θὰ τὸ κάνει μόνο ὅταν πρόπει. "Ὡς τούτη τὴ στιγμή φαίνονται ὅλα ἡσυχά. Σὰν νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ μᾶς ὁ μεγάλος αἰετὸς στρατὸς κι οἱ σκηνές, μὰ σὰν τυχαῖα ν' ἀπαντήθηκαν σ' αὐτὴ τὴν κοιλάδα τὸ κάστρο μας καὶ τὸ στρατόπεδο τῶν ὀθωμανῶν. "Ὁμως τὸ ξέρουμε πὼς ἦρθαν γιὰ μᾶς. Εἶναι ψεύτικη τούτη ἡ ἡρεμία. Ὁ πόλεμος στέκεται σὶδὸ κατώφλι μας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

**Τ**ὸ πολεμικὸ συμβούλιον συγκεντρώθηκε τὴν Κυριακὴν τ' ἀπογευμα. Ὄταν ὁ Τουρσοὺν πασαῖς μπῆκε εἰς τὴν σκηνὴν ὅπου γίνονταν ἡ συνέλευσις, τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου κάθονταν ὅλα γύρω γύρω εἰς τὰ μαξιλάρια τοῦ μεγάλου σοφᾶ. Αὐτὸς κάθησε εἰς τὴν θέσιν τοῦ χωρὶς νὰ κοιτάζει κανένα. Τὸ πρόσωπόν του ἦταν σκοτεινόν.

Ὁ γραμματεὺς τοῦ συμβουλίου βούτηξε τὴν πέννα εἰς τὸ μελάνιν καὶ τὴν κράτησε πάνω ἀπ' τὰ χαρτιά που εἶχε μπροστά του. Καθὼς κούνησε τὸ γόνατό του γιὰ νὰ βουλευτεῖ καλύτερα, μιὰ τρεμουλίαν διαπέρασε τὸν ἀγκῶνα του καὶ μιὰ μαύρη στάλα ἔπεσε ἀπὸ τὴν πέννα του πάνω εἰς τὰ γραφτά. Σκούπισε γρήγορα μὲ τὸ μανίκι του τὸν λεκέ γιὰ νὰ μὴν τὸ δεῖ κανένας, μιὰ κι ὁ μαῦρος λεκές ἦταν κακὸ σημάδι — καὶ κράτησε πάλιν τὴν πέννα πάνω ἀπ' τὰ χαρτιά.

—Θέλω νὰ ξέρω τὴν τελικὴν σὰς γνώμην γιὰ τὴν μέραν τῆς ἐπιθέσεως, εἶπε ὁ Τουρσοὺν πασαῖς. Μιλήστε.

Δὲν τοῦ ἄρεσαν οἱ μακρὺς συζητήσεις κι ἔδειχνε καθαρὰ τὴν περιφρόνησίν του γι' αὐτές. Σταύρωσε τὰ χέρια εἰς τὸ στήθος καὶ περίμενε. Μέσα εἰς τὴν βαθιὰ σιωπὴν ποὺ ἀπλώθηκε, ὅλοι ἀκούσαν τὸ ἀσταμάτητον τρίξιμον τῆς πέννας τοῦ γραμματεῖα ποὺ ἀποτύπωνε εἰς τὸ χαρτὶ τὴν φράσιν τοῦ πασαῖ.

Ὁ πρῶτος ποὺ πῆρε τὸν λόγον ἦταν ὁ ἀρχιμηχανικὸς Σαρουτζά. Ὅπως πάντα, χωρὶς ν' ἀρχίσῃ τὴν ὁμιλίαν του μ' αὐτὰ ποὺ ἐπέβαλε ἡ εὐγένεια (ἰδιοτροπία ποὺ τὴν εἶχαν πιά συνηθίσῃ καὶ δὲν ἔδιναν σημασίαν), εἶπε:

—Τὰ κανόνια μου θάναν ἔτοιμα αὔριον, ἀλλὰ οἱ βομπάρδες θάναν ἔτοιμες τὴν Τρίτην. Τὴν Τρίτην θάμαι ἔτοιμος γιὰ τὸ βομβαρδισμόν. Μιάμισυ μέραν θὰ πρέπει νὰ βομβαρδίσω γιὰ ν' ἀνοίξω μερικὰ ρήγματα εἰς τὰ τείχη τοῦ κάστρου.

—Πόσες βομπάρδες ἔχεις ἔτοιμες; ρώτησε ὁ πασαῖς.

—Δύο.

—Ἄλλος, εἶπε ὁ Τουρσοὺν πασαῖς.

Ὁ μουφτῆς ἦταν ὁ δεύτερος ποὺ πῆρε τὸν λόγον.

—Ἐνδοξε Τουρσοὺν πασαῖ! — εἶπε χαμηλώνοντας τὸ κεφάλιν σ' ἐνδειξὴν σεβασμοῦ. Ἀφοῦ συμβουλευτήκα καὶ τὸν ἀστρολόγον

για τή θέση τῶν ἄστρον —καί μέ τὸ κεφάλι ἔδειξε τὸν ἀστρολόγο ποῦχε μαζευτεῖ τρομαγμένος σὲ μιὰ γωνιά— σκέφτομαι πὼς ἡ ἐπίθεση πρέπει ν' ἀρχίσει αὔριο.

—Τί ἠλίθιος, μουρμούρισε ὁ ἀρχιμηχανικός.

Ἐο γενικός ἔφορος πού καθόταν δίπλα του τὸν τράβηξε ἀπ' τὸ μανίκι.

Ἡ θέση τῶν ἄστρον σὲ σχέση μέ τὸ φεγγάρι εἶναι εὐνοϊκὴ γιὰ αὔριο, συνέχισε ὁ μουφτῆς, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ Τρίτη θάναί ἀτυχη μέρα. Ἐπιπλέον χτές βράδυ, μοῦστειλε ὁ Ἀλλάχ ἓνα ὄνειρο. Νά τί εἶδα: Κάτω ἀπ' τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ἓνας κροκόδειλος ἐπετέθηκε σ' ἓνα μαῦρο βουβάλι καὶ τοῦσχιζε τὴν καρδιά. Τὸ μαῦρο βουβάλι καθὼς τὸ ξηγῶ εἶναι τὸ κάστρο. Ἀλλωστε ξέρουμε πὼς αὔριο εἶναι πανσέληνος καὶ θάναί εὐνοϊκὰ ὅλα γιὰ μᾶς.

—Τί γαιδούρι! μουρμούρισε ξανά ὁ Σαρουτζᾶ καὶ ὁ γενικός ἔφορος τὸν τράβηξε πάλι ἀπ' τὸ μανίκι.

—Ἄλλος, εἶπε ὁ πασᾶς.

—Δὲν καταλαβαίνω, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός χωρὶς νὰ στραφεῖ σὲ κανένα. Τί σκέφτεται ὁ μουφτῆς; Πρέπει νὰ βομβαρδίσουμε τὸ κάστρο πρὶν ἢ ὕστερα ἀπ' τὴν ἐπίθεση;

Ἐο γενικός ἔφορος λίγο ἀκόμη καὶ θᾶσχιζε τὸ μανίκι ἀπ' τὴν ζακέτα τοῦ Σαρουτζᾶ.

Ἐο μουφτῆς δὲν καταδέχτηκε ν' ἀπαντήσῃ στὸν ἀρχιμηχανικό. Μὰ οἱ ματιές τους συγκατήθησαν γεμάτες κακία. Τὸ σοβαρὸ βλέμμα τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ δὲν σταμάτησε οὔτε στὸν ἓνα οὔτε στὸν ἄλλο. Καρφώθηκε πάνω στὸν «ἀλλαϊμπέ». Ἦθελε νὰ ξέρει τὴ γνώμη του πάνω σ' αὐτὸ τὸ θέμα. Ἐο ἀλλαϊμπές δὲν εἶχε δικαίωμα ψήφου στὸ συμβούλιο καὶ ὅσο γιὰ τὴ θέση του, εἶτανε πολὺ κατώτερη ἀπὸ πολλῶν ἄλλων μελῶν τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου. Ὅμως εἶταν ὁ ἄριστος ἀντιπρόσωπος τοῦ σουλτάνου καὶ γιὰ τοῦτο ὅλοι τὸν φοβόντουσαν. Αὐτὸς κατάλαβε πὼς ὁ Τουρσοῦν πασᾶς ἤθελε νὰ ἡρεμήσῃ τὰ πνεύματα καὶ μίλησε μέ σύνεση.

—Γιὰ τὸν βομβαρδισμό ἔχω τὴ γνώμη πὼς δὲν πρέπει νὰ κρατήσῃ πάνω ἀπὸ μιὰ μέρα, εἶπε. Ἐν ἀρχίσει γωρὶς τὸ πρωῒ, τὸ ἀπόγευμα θὰ πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἔφοδος, ἔτσι πού νὰ μὴ δώσουμε καιρὸ στοὺς ἐχθροὺς νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴ ζαλάδα καὶ τὴν ταραχὴ πού θὰ τοὺς προκαλέσουν τὰ μεγάλα κανόνια μας.

Ἐο ἀλλαϊμπές μίλησε διπλωματικά. Δὲν ἤθελε νὰ ὑποστηρίξῃ οὔτε τὸν ἓνα οὔτε τὸν ἄλλο, γι' αὐτὸ μετατόπισε λίγο τὸ ζήτημα. Ἡ σκέψη του φάνηκε λογικὴ στὸν Τουρσοῦν πασᾶ, ἀλλὰ τὸν ἐνδιέφερε πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε τί νὰ καθορίσῃ τὴ μέρα τῆς ἐπίθεσης.

— Άλλος, εἶπε.

— Οἱ γενίτσαροί μου ἄρχισαν νὰ τεμπελιάζουν, εἶπε ὁ γερο-Ταβτζά, συμφωνῶ νὰ γίνει ἡ ἐπίθεση αὔριο.

— Αὔριο, εἶπε κι ὁ Κουρντιστζὶ μὲ θυμὸ σχεδόν. Εἶταν δυσαρεστημένος πού ὁ Τουρσοὺν πασᾶς δὲν εἶχε ἐπιτρέψει ἀκόμη στοὺς ἀκεντζίνους του νὰ λεηλατήσουν τὴν περιοχὴ. Ὁ ἀρχιστράτηγος εἶχε τοὺς λόγους γι' αὐτό. Τῶξερε πῶς ἂν τοὺς ἄφηνε νὰ λεηλατήσουν τὴν περιοχὴ μερικὲς μέρες πρὶν ἀπ' τὴ γενικὴ ἐπίθεση, θὰ ρίχνονταν πάνω στὴ λεία τους κι αὐτὸ θὰ ἐξασθένιζε τὸ μαχητικὸ πνεῦμα τους. Ὁ πασᾶς ἤθελε νὰ νῆαι τὸ κάστρο ὁ πρωταρχικὸς στόχος τῶν στρατιωτῶν, ἀκόμη καὶ γιὰ λεηλασία.

Ὁ γενικὸς ἔφορος ζήτησε νὰ πάρει τὸ λόγο.

— Φωτισμένε μου πασᾶ, ἄρχισε νὰ λέει κάνοντας μιὰ βαθιὰ, γεμάτη σεβασμὸ ὑπόκλιση. Μίλησε μὲ φράσεις προσεκτικὰ διαλεγμένες καὶ ταιριαστὲς μεταξύ τους, ἐγκωμιάζοντας ὅλους αὐτοὺς πού μίλησαν μπροστῆτερα ἀπ' αὐτὸν κι ἀπορρίπτοντας συγχρόνως ὅλες τὶς προτάσεις, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ ἀρχιμηχανικοῦ καὶ τοῦ ἀλλαϊμπέ. Εἶπε πῶς λυπόταν πολὺ πού οἱ ἄνθρωποι ὀρισμένες φορές εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ μὴν ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ τὰ σημάδια πού στέλνει ὁ Ἄλλάχ, κι αὐτὸ ὄχι γιὰτὶ δὲν θέλουν, μὰ γιὰτὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν διαφορετικὰ, μιὰ κι ἡ κακιὰ μοῖρα κρέμεται αἰώνια πάνω ἀπ' τ' ἀνθρώπινο γένος.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς παρακολουθοῦσε προσεχτικὰ τὰ γεμάτα μῖσος βλέμματα πού ἔριχνε κάπου κάπου στὸν ὀμιλητὴ ὁ μουφτῆς. Ὁ Κουρντιστζὶ κι ὁ γερο Ταβτζά κοίταζαν περιφρονητικὰ σὰν νὰ θέλαν νὰ ποῦνε, ἄχ, ἔσεῖς οἱ μορφωμένοι!

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ἤξερε πῶς στὸ συμβούλιό του εἶχαν σχηματιστεῖ δύο ἀντίπαλες ὀμάδες. Αὐτὲς ἐκδήλωναν φανερὸ μῖσος, περιφρόνηση ἢ εἰρωνία ἢ μιὰ γιὰ τὴν ἄλλη. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς κατάλαθε πῶς ὁ ἀρχιμηχανικὸς κι ὁ γενικὸς ἔφορος εἶχανε δίκιο, ἀλλὰ παρόλ' αὐτά, ἀκόμη κι ἂν εἶχε ἐμπιστοσύνη στὴν ἐξυπνάδα τους, δὲν ἐμπιστευόταν τὴν καρδιά τους. Ὅσο γιὰ τοὺς στρατηγούς, συνέβαινε τὸ ἀντίθετο: πίστευε πιὸ πολὺ στὴν καρδιά τους παρά στὴν ἐξυπνάδα τους. Ὅπως καὶ νάταν, μὸλο πού εἶχε πεισθεῖ πῶς οἱ τεχνικοὶ του εἶχαν δίκιο, δὲν θ' ἀποφάσιζε εὐκολὰ νὰ ταχθεῖ μὲ τὴ μεριά τους καὶ νὰ ρθεῖ σ' ἀντίθεση μὲ τὴ γνώμη τοῦ μουφτῆ καὶ τῶν στρατηγῶν πού ἐπηρέαζε. Τώρα περίμενε ν' ἀκούσει τί θὰ λεγε ὁ τρίτος στρατηγός, ὁ Καρὰ Μουκμπὶλ κι ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί. Δὲν εἶταν δύσκολο νὰ προβλέψει πῶς θὰ συμπεριφέρονταν αὐτοὶ οἱ δύο. Ὁ Καρὰ Μουκμπὶλ θὰ ἐνώνονταν μὲ τοὺς ἄλλους

στρατηγούς κι ὁ ἀρχιτέκτονας μὲ τοὺς συναδέλφους του. Ἡ κατάσταση θάμενε ἢ ἴδια καὶ σ' αὐτὸν θ' ἀπόμενε ν' ἀποφασίσει γιατί τὴ γνώμη τῶν ἄλλων «σαντζάκιμπεϊλερέ»<sup>1</sup> συνήθως δὲν τὴν πολυλογάριαζε, ὅπως δὲν πολυλογάριαζε καὶ τὴ γνώμη τοῦ στρατηγοῦ τῶν ἐσκυντζίνων, τοῦ βουβοῦ Ταχανκὰ πού τ' ἄγρια μάτια του φώναζαν συνέχεια «ἐπίθεση», ἂν καὶ γιὰ ὅλους ἦταν ξάστερο πῶς ἡ ἐπίθεση θὰ τέλειωνε μὲ ἦττα. Τώρα πού ὁ ἀλλαϊμπές εἶχε ἀποτραβηχτεῖ μαστόρικα ἀπ' τὴ λογομαχία, ὁ Τουρσοῦν πασᾶς κατάλαβε πῶς ἔπρεπε ὁ ἴδιος ν' ἀποφασίσει.

Τότε ζήτησε τὸ λόγο ὁ στρατηγὸς τῶν «ἄζάπων». Μὲ μεγάλη ἐκπληξή τοῦ πασᾶ, ὁ Καρὰ Μουκμπιλ τάχθηκε μὲ τὴ μεριά τοῦ ἀρχιμηχανικοῦ. Μίλησε σύντομα. Ἡ γνώμη του εἶτανε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐπιτεθοῦν στὸ κάστρο ὕστερα ἀπὸ μακρὸ βομβαρδισμό μὲ θλατὰ κανόνια καὶ τίς μπομπάρδες. Ἔτσι, εἶπε, θὰ γλύτωναν πολλές ζωὲς στρατιωτῶν. Στὸ τέλος ἐπανάλαβε γι' ἀκόμη μιὰ φορά τὴ γνώμη του ὅτι ἡ ἐπίθεση θάπρεπε ν' ἀρχίσει μόνο ὅταν τὰ κανόνια θὰ εἶχαν ἀνοίξει μεγάλα ρήγματα στὰ τείχη. Ὅσο πιὸ μεγάλη θάναι ἢ καταστροφή τους, συμπέρανε, τόσο λιγότερες θάναι οἱ ἀπώλειες τῶν στρατιωτῶν.

—Εἶναι ντροπὴ Καρὰ Μουκμπιλ νὰ ξεστομίζεις τέτιες λέξεις, εἶπε ὁ γερο Ταβτζὰ μὲ βαθιὰ δραχνή φωνή. Ντροπὴ σου!

Ὁ Καρὰ Μουκμπιλ κατακοκκίνησε. Μόλο πού ἦταν ὁ πιὸ νέος ἀπ' τοὺς στρατηγούς, ἡ ἐπέμβαση τοῦ γερο Ταβτζὰ τὸν ἔκανε ν' ἀγανακτήσει βαθιά.

—Καὶ γιατί νὰ ντραπῶ; φώναξε. Ἐσὺ τὰ λὲς αὐτὰ γιατί ξέρεις καλὰ πῶς οἱ πρῶτοι πού θὰ ριχτοῦν στὴ μάχη θάναι οἱ ἄζάπες μου. Θὰ σκοτωθοῦν σὰν τὰ μυρμήγκια καὶ πάνω ἀπ' τὰ κορμιὰ τους θὰ περάσουν ὅταν ἐπιτεθοῦνε οἱ γενίτσαροί σου.

Ὁ γερο Ταβτζὰ ἔκανε μιὰ νευρική κίνηση μὲ τὸ κοντό του χέρι.

—Θὰ μιλοῦσες ἀλλιῶτικα ἂν συνέβαινε τ' ἀντίθετο, συνέχισε μ' ἔξαψη ὁ Καρὰ Μουκμπιλ. Ἄν οἱ γενίτσαροί σου εἶταν οἱ πρῶτοι ποῦπρεπε νὰ ριχτοῦν στὴ μάχη, θάσουν ἐσὺ ἐκεῖνος πού θάλεγε αὐτὰ πού εἶπα γὼ καὶ δὲ θὰ φώναζες «εἶναι ντροπὴ» καὶ «ντροπὴ σου».

—Εἶναι ὁ μέγας Πατισάχ πού ὄρισε τοὺς κανόνες τοῦ πολέμου, εἶπε ψυχρὰ ὁ Ταβτζὰ καὶ δὲν εἶναι δουλειά μας νὰ τοὺς κρίνουμε.

1. Περιφερειακοὶ διοικητές.

Ὁ Καρὰ Μουκμιπίλ δὲν ἀπάντησε.

Ἄν παρουσίαζε κι ὁ ἀρχιτέχτονας μιὰ καλὴ δικαιολογία γιὰ ν' ἀναβληθεῖ γι' ἀργότερα ἢ ἐπίθεση, ὁ Τουρσοὺν πασαῶς θάχε δεχτεῖ τὴ πρόταση τῶν τεχνικῶν.

—Νὰ μιλήσει ὁ ἀρχιτέχτονας εἶπε.

Ὅταν ἄνοιξε ὁ ἀρχιτέχτονας Καουρί τὸ στόμα του γιὰ νὰ μιλήσει, τὸ ἄψυχο πρόσωπό του ἔμεινε ἀνέκφραστο. Ὅποιος ἄκουγε γιὰ πρώτη φορά τὸ ἀρχιτέχτονα νὰ μιλάει ἔμεινε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ ἀπ' τὴν κατάπληξη. Πρόφερε τίς λέξεις στὴ σειρά τόσο μονότονα κι ἄψυχα, χωρὶς νὰ ὑψώνει οὔτε νὰ χαμηλώνει τὸν τόνο τῆς φωνῆς του σὲ καμιὰ ἀπ' αὐτές, μὲ τὸν ἴδιο ρυθμὸ πάντα, ἔτσι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ νόημα καὶ τὴ λογικὴ συνέχεια τῶν φράσεων. Φαινόνταν σὰν νὰ μὴν εἶταν ζωντανὸς ὀργανισμὸς αὐτὸς ποὺ μιλοῦσε, μὰ μηχανή.

—Χτυπήματα κανονιοῦ πρέπει νὰ πέσουν σημεῖο ἐγγὺς κύριο τοῖχο δεύτερου πύργου, ὅπως καὶ τοῖχο κύριας δεξιᾶς πόρτας καὶ ἀριστερῆ πλευρᾶ τοῖχο πρώτου πύργου.

Ἐδειχνε τὰ ἀδύνατα σημεῖα τῆς κατασκευῆς τοῦ κάστρου, ποὺ ἀποκαλύφθηκαν μὲ τὴ μελέτη ποῦκανε ὁ ἴδιος. Ἡέρα ἀπὸ τὸν ἰδιόμορφο ἦχο, ἔκοβε ἀπὸ τίς λέξεις τίς καταλήξεις, τίς προθέσεις, τοὺς συνδέσμους, προφέροντας μόνο τὸ θέμα τους, ἔτσι ποὺ οἱ λέξεις ἔμοιαζαν μὲ κορμιὰ χωρὶς μέλη. Ὑπῆρχε κάτι παγερὸ κι ἀπαίσιο στὴν ὁμιλία του κι ὁ Τουρσοὺν πασαῶς αἰσθάνθηκε ἕνα ρίγος νὰ τοῦ διαπερνᾷ τὴ ράχη.

Ὁ ἀρχιτέχτονας τελικὰ σταμάτησε νὰ μιλάει. Τὴ σκέψη του κανένας δὲν τὴν κατάλαβε.

Ἐπειτα μίλησαν ὅλοι μὲ τὴ σειρά οἱ «σαντζάκιμπεϊλερέ». Αὐτοὶ ὑποστήριζαν πάντα τὴ γνώμη τῶν «πιὸ ἰσχυρῶν», γιὰτὶ τῷξεραν πῶς ὑποστηρίζοντάς τους δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ κάνουν κάποιο μεγάλο λάθος.

Ἀφοῦ μίλησαν ὅλοι, ὁ Τουρσοὺν πασαῶς ἔμεινε γιὰ πολὺ ὥρα σιωπηλός. Ὅλοι πρόσμεναν τὴν ἀπόφασή του. Κι ὅπως πάντα τὴν ἀπόφαση τὴν πῆρε γρήγορα.

—Αὔριο πρὶν ἀνατεῖλει ὁ ἥλιος, εἶπε, πρέπει ν' ἀρχίσει ὁ βομβαρδισμὸς. Ἡ ἐπίθεση θὰ γίνεῖ τ' ἀπόγευμα ὅταν λιγοστέψει ἡ ζέστη. Ἀπὸ σήμερα πρέπει νὰ εἰδοποιηθοῦν ὅλα τὰ στρατεύματα. Τὰ τύμπανα νὰ χτυπᾶνε σ' ὅλο τὸ στρατόπεδο, οἱ «σεχλερέ» (σεῖχηδες) νὰ βγάζουν λόγους καὶ νὰ δυναμώνουν μὲ τοὺς γνωστοὺς τρόπους τὸ μαχητικὸ πνεῦμα τῶν στρατιωτῶν. Ὅλ' αὐτὰ ὡς τὰ μεσάνυχτα. Ἀπὸ κεῖ κι ἔπειτα τὰ στρατεύματα πρέπει νὰ ξεκουρα-

στούν. Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς σώπασε γιὰ λίγο. Τέλειωσα, εἶπε ἔπειτα.

Ὅλοι σηκώθηκαν κι ἀφοῦ χαιρέτησαν μέ τή σειρά τόν ἀρχιστράτηγο, βγήκαν. Ὁ ἀστρολόγος πού αἰσθανόταν σάν ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τόν καθγά πού πρὶν λίγο θὰ ξεσποῦσε, ἀποσύρθηκε κι ἐξαφανίστηκε πρῶτος ἀπ' τὸ μπουλούκι πού ἔβγαине. Τῶξερε πὼς οἱ ἰσχυροὶ κι ὅταν ἀκόμα νικιοῦνται γιὰ μιὰ στιγμή, μένουν πάντα ἰσχυροὶ μπροστά στοὺς κατώτεροὺς τους, γι' αὐτὸ προτίμησε νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ μάτια ὄλων παρὰ νὰ γυρίζει ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς πού τόν ὑπερασπίστηκαν, περήφανος πού ἡ ἀπόφαση πάρθηκε σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις του.

Εἶχε πέσει πιά ἡ νύχτα.

Ὁ ἀστρολόγος τριγύρισε πολλή ὥρα στὸ στρατόπεδο χωρὶς νὰ δεῖ κανένα γνώριμο πρόσωπο. Τὸ στρατόπεδο εἶτανε τόσο μεγάλο πού εἶτανε πολὺ δύσκολο νὰ συναντήσῃ κανεὶς γνωστούς. Ἐπιπλέον, οἱ δρόμοι καὶ τὰ δρομάκια ποῦχαν ἀνοίξει πρόχειρα οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἀνάμεσα στ' ἀτέλειωτο ἐκεῖνο πλῆθος ἀπὸ σκηνές, εἶτανε τόσο πολλὰ καὶ τόσο ὅμοια μεταξὺ τους, πού ἦταν ἀδύνατο νὰ βρεῖς τὴ σκηνή κάποιου φίλου, κι ἄς εἶχες ξαναπάει ἐκεῖ. Ὁ ἀστρολόγος λαχταροῦσε πολὺ νὰ βρεῖ ἓνα φίλο, γιὰτὶ ἤθελε νὰ διηγηθεῖ ὅλ' αὐτὰ πού ἐγέναν στὴ συνέλευση τοῦ συμβουλίου. Ἦθελε ἀκόμη νὰ βρῇ ὁ πρῶτος πού θάλεγε τὸ εὐχάριστο νέο, ὅτι δηλαδὴ τὴν ἐπόμενη θάρχιζε ὁ πόλεμος. Ὅμως σάν νὰ τοῦ τῶκαναν ἐπίτηδες δὲν ἔδρισκε κανένα. Περνοῦσε μπροστά ἀπὸ τίς πόρτες τῶν σκηνῶν καὶ κάθε τόσο τέντωνε τὸ λαιμό του μέσα, μήπως διακρίνῃ στὸ φῶς τῆς δάδας ποῦκαιγε στὸ ἐσωτερικό τους κάποιο γνώστὸ πρόσωπο. Οἱ σκηνές εἶταν ὅλες ἀπελπιστικὰ ὁμοιες. Μόνο σὲ κεῖνες τῶν ἀξιωματικῶν εἶταν ραμμένα πάνω στὴν εἴσοδο μικρὰ διακριτικὰ ποῦδειχναν τὸ βαθμὸ τους. Μέσα σὲ τοῦτες τίς σκηνές τέντωνε πιότερο τὸ λαιμό του ὁ ἀστρολόγος, γιὰτὶ γενικὰ οἱ γνωστοὶ του ἦταν ἀξιωματικοί.

Κάποιος φώναξε ξάφνου τ' ὄνομά του. Πρὸς τὸ μέρος του ἐρχόταν ὁ ποιητὴς Σαντεντίν. Ὁ ἀστρολόγος εὐχαριστήθηκε.

—Ποῦ πηγαίνεις; ρώτησε ὁ Σαντεντίν.

—Περπατοῦσα ἔτσι στὰ κουτουροῦ μήπως συναντήσω κάποιο γνώστὸ. Μὰ ποῦ στὸ διάβολο χαθήκατε ὅλοι σας;

Μόλις ὁ ποιητὴς ἀνοίξε τὸ στόμα του γιὰ νὰ μιλήσῃ, μιὰ μπόχα ἀπὸ ρακὴ χτύπησε τόν ἀστρολόγο.

—Ἀκουσες; εἶπε ὁ Σαντεντίν. Αὔριο ἀρχίζει ὁ πόλεμος. Ἐπὶ τέλους, ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁ οὐρανός! Ὁ ἀστρολόγος ἔμεινε κατὰπληκτος.



—Καὶ πῶς τὸ ξέρεις; ρώτησε.

—Τὸ ξέρει ὄλο τὸ στρατόπεδο.

Ἦ ἄστρολόγος κούνησε τὸ κεφάλι του.

—Ἔχω ἐδῶ ἓνα μπουκάλι, εἶπε ὁ Σαντεντίν φέρνοντας τὸ χέρι στὸ στήθος του.

—Τῶξερα πῶς κάτι τέτοιο κουβαλοῦσες.

—Ἔλα, πιές μιὰ γουλιὰ.

—Φοβᾶμαι μὴ μᾶς δοῦν.

—Δὲν πειράζει, ἀπόψε εἶναι νύχτα κεφιοῦ.

Ἦ ἄστρολόγος πῆρε τὸ μπουκάλι ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Σαντεντίν καὶ γυρνώντας τὴν πλάτη πρὸς τὸ δρόμο γιὰ νὰ μὴν τὸν δεῖ κανένας, ἤπια μερικές γουλιές.

—Καλὸ αὐτὸ τὸ ρακὴ, ποῦ τὸ βρῆκες;

—Μοῦ τῶδωσε ἓνας φίλος.

Κάπου μακριὰ στὸ στρατόπεδο ἀκούστηκε ἓνα τύμπανο. Ἐπειτα ἓνα ἄλλο.

—Χτυπᾶνε τὰ τύμπανα. Παντοῦ διαδόθηκε ἡ εἰδοση, εἶπε ὁ ἄστρολόγος.

—Σοῦ τῶπα ἐγώ!

Ἦ χτύπος τῶν τυμπάνων ἄρχισε νὰ φτάνει ἀπ' ὅλες τὶς μεριές. Ἀπ' τὶς σκηνές ἄρχισαν νὰ βγαίνουν μπουλούκια ἀπὸ στρατιῶτες. Μεγάλες φωτιές ἀνάφανε παντοῦ. Μιὰ ἀσυνήθιστη ζωντάνια ἀπλώθηκε σ' ὄλο τὸ στρατόπεδο.

—Ἔ! τί γλέντι θὰ γίγει ἀπόψε! εἶπε ὁ ποιητής.

Περπάτησαν γιὰ λίγο στὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου, ἔπειτα ἔστριψαν δεξιά, ἐκεῖ ποὺ ἄρχιζαν οἱ σκηνές τῶν γενίτσαρων. Πάνω σ' ἓνα δέντρο κρεμόταν τὸ συμβολικὸ χάλκινο καζάνι τους. Μπροστά τους πηγαινοέρχονταν ἀσταμάτητα οἱ γενίτσαροι. Ἐνας ἀπ' αὐτοὺς σταμάτησε κι ἀφοῦ τοὺς ἀκολούθησε γιὰ λίγο, ἄρπαξε τὸν ποιητὴ ἀπ' τὸ μανίκι.

Ἦ ποιητὴς γύρισε νομίζοντας πῶς εἶναι κάποιος γνωστός του.

—Ἀδελφέ, τοῦ εἶπε ὁ γενίτσαρος, ἂν ἔχεις, δόσμου μιὰ γουλιὰ νὰ πιῶ.

Ἦ ποιητὴς γούρλωσε τὰ μάτια.

—Πῶς τὸ ξέρεις πῶς ἔχω ρακὴ;

—Πῶς ἔχεις ρακὴ δὲν εἶμαι σίγουρος, μὰ πῶς ἤπιες, φαίνεται καθαρά, εἶπε ὁ γενίτσαρος.

—Παράξενος γενίτσαρος εἶσαι, εἶπε ὁ ποιητὴς κι ἔβαλε τὸ χέρι στὸ στήθος του.

—Περίμενε, λέει ὁ γενίτσαρος, μὴ τὸ βγάζεις. Περίμενε νὰ

πᾶμε στή σκιά.

— Πῶς σέ λένε; ρώτησε ὁ ποιητής.

— Τούτς Ὀκτσάν.

— Ὠραῖο ὄνομα! Ὅ,τι πρέπει γιὰ στρατιώτη!

Μόλις βρέθηκε ὁ Σαντεντίν στή σκιά, πρόσφερε τὸ μπουκάλι στὸν καινούριο γνώριμο. Ὁ γενίτσαρος ἔριξε πρῶτα μιὰ ματιὰ γύρω κι ἔπειτα ἀφοῦ γύρισε τὴν πλάτη του στὸ δρόμο, κόλλησε τὰ χεῖλια στὸ στόμιο τῆς μπουκάλας.

Ἦπие κι ὁ Σαντεντίν κι ἀφοῦ τὴν ἔδωσε στὸν ἀστρολόγο, τὴν ἔκρυψε πάλι στὸ στήθος καὶ συνέχισαν καὶ οἱ τρεῖς τους τὸ δρόμο μέσα στὴν ἀντάρα τοῦ στρατόπεδου ποὺ ὄλο μεγάλωνε.

Τὰ τύμπανα χτυποῦσαν χωρὶς σταματημό.

Ἀπ' τὸ ἀνοιγμα κάποιων βουνῶν ξεπρόβαλε τὸ φεγγάρι ὅμοιο μὲ κεφάλι κίτρινου ἀγρμιοῦ ποὺ θγῆκε νὰ ἐποπτεύσει τὴν κοιλάδα. Τὸ φῶς του ἄρχισε νὰ χτυπάει ἀδύναμα πάνω στὶς μυριάδες ἄσπρες σκηνές. Ὁ ἦχος τῶν ταμπούρλων ὄλο μεγάλωνε.

— Μεβλά Τσελεμπή! φώναξε ξαφνικὰ ὁ ποιητής. Εἶχε δεῖ τὸν χρονικογράφο νὰ στέκεται κοντὰ σὲ μιὰ ομάδα ἀπὸ γενίτσαρους ποὺ ἀναθάν μιὰ φωτιά.

— Βόλτα κάνετε; ρώτησε ὁ χρονικογράφος.

— Κάνουμε ἓνα γύρο, εἶπε ὁ Σαντεντίν. Νὰ σοῦ συστήσω τὸν γενναῖο γενίτσαρο Τούτς Ὀκτσάν, ἓνα καινούριο σύντροφό μας. Ἀπὸ δῶ ὁ Μεβλά Τσελεμπή, εἶπε γυρνώντας στὸν γενίτσαρο, σοφὸς ἄντρας, ἱστορικός.

Ὁ γενίτσαρος ἔσχυψε τὸ κεφάλι μὲ σεβασμό.

— Ἐγὼ εἶμαι ὁ ποιητής Σαντεντίν κι αὐτὸς ἐδῶ ὁ «μουνατζίμι» τοῦ στρατοῦ μας, εἶπε ὁ ποιητής δείχνοντας τὸν ἀστρολόγο.

Ὁ γενίτσαρος ἔμεινε μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ ἀπ' τὴν ἐκπληξή, πράγμα ποὺ σήμαινε πῶς ἴσαμε κείνη τὴ στιγμή δὲν τοῦχε περάσει ἀπ' τὸ μυαλὸ πῶς περπατοῦσε μὲ τόσο σημαντικὰ πρόσωπα.

— Ποῦ βρῆκες τὸ ρακή; ρώτησε ὁ Τσελεμπή.

— Νά, ἐδῶ τῶχω. Ὁ Σαντεντίν ἔφερε τὸ χέρι στὸ στήθος. Πιὲς λίγο.

— Πρόσεχε, εἶπε ὁ χρονικογράφος, πρόσεχε ὥσπου νὰ πᾶμε σὲ καμιὰ σκοτεινὴ γωνιά.

— Ἐγὼ προτιμῶ νὰ πίνω περπατώντας, εἶπε ὁ Σαντεντίν.

— Δὲν ἔχουν ἄδικο ὅταν λένε ὅτι ἐσεῖς οἱ ποιητὲς εἰστε θερμοκέφαλοι, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

— Πές μου κάτι, ἦσουν καὶ σὺ στὴ συνέλευση τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου; ρώτησε ὁ Μεβλά γυρνώντας στὸν ἀστρολόγο.

Ὁ ἀστρολόγος πού περίμενε ἀνυπόμονα τήν εὐκαιρία νά διηγηθεῖ ὄλ' αὐτά πού ἔγιναν στή συνέλευση, βάλθηκε νά μιλάει μέ χαμηλή φωνή στόν Τσελεμπή. Ὁ ποιητής κι ὁ γενίτσαρος περπατοῦσαν μερικά βήματα μπροστά.

Τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ἔπεφτε τώρα παντοῦ. Σχεδὸν ὅλοι οἱ στρατιῶτες εἶχαν βγεῖ ἀπ' τὶς σκηνές τους καὶ μαζεύονταν γύρω ἀπ' τὶς φωτιές. Ἑκατοντάδες χοτζάδες τριγύριζαν παντοῦ κρατώντας στὸ χέρι τὸ κοράνι. Οἱ δερβίσηδες ἐτοιμάζονταν γιὰ τοὺς ξέφρενους χορούς τους. Τὰ τύμπανα χτυποῦσαν χωρὶς σταματημό.

—Δὲν τελειώσατε ἀκόμη τὰ μυστικά σας; εἶπε ὁ ποιητής γυρνώντας στοὺς ἄλλους δύο πού ἔρχονταν πιὸ πίσω. Ἐλάτε δῶ, ἄς πιοῦμε ἀκόμη λίγο.

—Πρόσεχε Σαντεντίν, πρόσεχε νά μποῦμε στή σκιά.

Σταμάτησαν λίγο πιὸ κάτω, γύρισαν πάλι τὴ ράχη πρὸς τὸ δρόμο καὶ τὸ μπουκάλι πέρασε ἀπὸ χέρι σὲ χέρι. Ἡ ρακὴ τοὺς ἔκανε εὐθυμούς καὶ χαρούμενες τὶς φωνές τους. Ὁ ποιητής Σαντεντίν μάλιστα, ἀγκάλιασε τὸν γενίτσαρο καὶ βάλθηκε νά τὸν ἀποκαλεῖ «ἀδελφέ μου στρατιώτη». Οἱ τέσσερις ἄντρες περπατοῦσαν μέσα στὸ πλῆθος, ἔτσι, χωρὶς σκοπό.

Κοντὰ στὶς φωτιές οἱ χοτζάδες ἀπάγγελναν στοὺς στρατιῶτες στιχάκια ἀπ' τὸ κοράνι. Οἱ στρατιῶτες, καθισμένοι στή γῆ γύρω ἄκουγαν σιωπηλά. Οἱ βετεράνοι τοῦ πολέμου καὶ οἱ σείχηδες εἶχαν ἀρχίσει λίγο πιὸ κεῖ νά βγάζουν παθιασμένους λόγους.

Οἱ βροντερές φωνές τους ἔπνιγαν μερικές φορές τὸν ἤχο τῶν ταμπούρων.

—Κοιτάξτε τὴ μεγάλη σημαία τους στόν κεντρικὸ πύργο! φώναξε ἓνας σείχης δείχνοντας μέ τὸ χέρι πρὸς τὸ κάστρο. Κοιτάξτε τη, φαίνεται νά τρέμει ἀπ' τὸ φόβο!

Οἱ στρατιῶτες γύρισαν τὸ κεφάλι πρὸς τὴ μεριά τοῦ κάστρου. Μάλο πού ἡ σημαία, πού στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ φαινόταν γκριζα, ἦταν πολὺ μακρῶς, στοὺς στρατιῶτες φάνηκε πῶς διάκριναν τὸ τρέμουλό της. Εἶχαν δεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ τόσες πολλές σημεῖες ν' ἀνεμίζουν στόν ἀέρα, πού συχνὰ τὶς ἔβλεπαν καὶ στόν ὕπνο τους.

—Κι οἱ δικές μας σημαῖες τρέμουν, εἶπε μιὰ σκιά ἀπ' τὸ μισοσκόταδο.

Ὁ σείχης γύρισε τὸ βλέμμα πρὸς τὴ μεριά ἀπ' ὅπου εἶχε ἔρθει ἡ φωνή.

—Οἱ σημαῖες μας τρέμουν, εἶπε αὐτὸς μέ βροντερὴ φωνή, γιατί ἀνυπομονοῦν νά ξεχυθοῦν στή μάχη, ὅπως ἀκριβῶς τρέμει ἡ κιτρινοκόκκινη χαίτη τοῦ λιονταριοῦ πρὶν ἀπ' τὴν πάλη.

—“Α! τὸν ρουφιάνο! μουρμούρισε μέσα στὰ δόντια του ὁ Σαντεντίν. Οἱ φίλοι του δὲν καταλάβανε γιατί ξεστόμισε αὐτὲς τὶς λέξεις. Προχώρησαν μπροστὰ κι ὁ ποιητὴς συνέχισε τὸ παραμιλητό του. “Ἐφτιαχνε φαίνεται κάποιο ποίημα. Ὁ γενίτσαρος Τοῦτς Ὁκτσάν τὸν κοίταξε μ’ ἓνα θαυμασμὸ γεμάτο σεβασμὸ. Οἱ ἄλλοι δυὸ ξανάρχισαν νὰ μιλᾶνε γιὰ τὴ συνέλευση τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου.

—Εἶδες ποτέ σου Ἀλβανίδες; ρώτησε ὁ Σαντεντίν τὸν γενίτσαρο.

—“Ὁχι, ἀπάντησε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν, ὅμως μοῦ μίλησαν γι’ αὐτὲς.

—“Ἀχ, πῶς εἶναι! εἶπε ὁ Σαντεντίν καὶ χτύπησε τὸ μέτωπό του. Ρώτα μένα πού τὶς εἶδα!

—Πῶς εἶναι; ρώτησε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν.

—Φτωχέ! Σὺ εἶσαι γενίτσαρος! Σὲ σᾶς ὁ σουλτάνος, ὁ κύριος τοῦ κόσμου ἔδωσε πολλὰ προνόμια, ἀλλὰ τί τὰ θέλεις; τὴ γυναίκα δὲν μπορεῖτε ἐσεῖς νὰ τὴ χαρεῖτε!

—“Ἔτσι εἶναι! ἀναστέναξε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν.

—“Ὁμως πάλι καμιὰ φορά ἐσεῖς πρῶτοι θὰ ἐπωφεληθεῖτε, ἔτσι δὲν εἶναι;

—Καμιὰ φορά, μὰ ἂν τὸ ἀνακαλύψουν, εἶπε ὁ γενίτσαρος, μπορεῖ νὰ μᾶς κοστίσει πολὺ ἀκριβᾶ.

—Φτωχέ ἀδελφέ μου, εἶπε ὁ ποιητὴς.

—Πῶς εἶναι τὰ καρίτσια τῆς Ἀλβανίας; ρώτησε ξανά ὁ γενίτσαρος.

“Ὁ θόρυβος στὸ στρατόπεδο ὅλο καὶ μεγάλωνε καὶ τώρα ἔπρεπε νὰ φωνάζουν γιὰ γ’ ἀκούσουν ὁ ἓνας τὰ λόγια τοῦ ἄλλου.

—“ὦ! ἔχανε ὁ Σαντεντίν. Αὐτὲς εἶναι... εἶναι... Ἀδελφέ Τοῦτς Ὁκτσάν δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὶς περιγράψω. Εἶναι σὰν μιὰ ὀμίχλη πού τρέχει καὶ σὺ ἀπλώνεις τὸ χέρι γιὰ νὰ τὶς πιάσεις, μὰ μέσ’ τὸ χέρι σου δὲ μένει τίποτα. Ἀκόμα καὶ τὰ ροῦχα τους ἔχουν τὸ χρῶμα τῆς ὀμίχλης. Ἀσπρα, ἄσπρα, μὲ μερικὲς κόκκινες καὶ μαῦρες ρίγες.

—Θ’ ἀγοράσεις καμιὰ ἀπ’ αὐτὲς ὅταν καταλάβουμε τὸ κάστρο; ρώτησε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν.

—Βέβαια θ’ ἀγοράσω, ὅσο ἀκριβὰ κι ἂν μοῦ κοστίσει. Ἐδῶ τάχω τὰ λεφτὰ —ἔβαλε τὸ χέρι στὸ στήθος— εἶναι πληρωμὴ γιὰ τὰ ποιήματά μου.

—Τυχερέ! εἶπε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν.

“Ὁ ποιητὴς ἔβγαλε τὸ μπουκάλι καὶ ἤπιε.

—Μὴν πίνεις ἄλλο, τοῦ λέει ὁ ἀστρολόγος. Δὲν μπορεῖς πιά νὰ σταθεῖς στὰ πόδια σου.

Ὁ Σαντεντίν ἔκρυψε τὸ μπουκάλι στὸ στήθος.

—Ποιὸς ξέρει τί θὰ γίνεῖ ἐκείνη τὴ νύχτα ποὺ θὰ καταλάβουμε τὸ κάστρο! εἶπε στὸ γενίτσαρο. Τί ἀναταραχὴ! Τί ὄργια! Οἱ στρατιῶτες ἀφοῦ κοιμηθοῦν μὲ τὰ κορίτσια, θ' ἀρχίσουν νὰ τὶς πουλᾶνε. Αὐτοὶ ποὺ θὰ τὶς ἀγοράζουν θὰ τὶς ξαναπουλᾶνε μετὰ μιὰ ὥρα γιὰ νὰ πάρουν ἄλλες. Γιὰ χάρη τους θὰ γίνουν τσακωμοί. Μπορεῖ νὰ γίνουν καὶ σκοτωμοί. Μᾶλλον, θὰ γίνουν σίγουρα σκοτωμοί.

Ὁ γενίτσαρος ἄκουγε θλιμμένος.

Περπάτησαν γιὰ λίγο σ' ἓνα δρομάκο ποὺ εἶχαν ξαπλώσει πολλοὶ ἀζάπες μέσ' τὸ μισοσκόταδο τῆς σκιᾶς ποὺ 'πεφτε ἀπ' τὶς σκηνές.

—Τί βαρετοὶ ποὺ εἶναι οἱ ἀζάπες! εἶπε ὁ Σαντεντίν. Ξέρω καλὰ τί συζητᾶνε αὐτὴ τὴν ὥρα.

—Ξέρεις πραγματικά; εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Ἐγὼ ἀντίθετα νομίζω πὼς κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει τί ἔχει μέσ' τὸ κεφάλι τοῦ ἓνα ἀζάπης.

—Ἐγὼ ὅμως τὸ ξέρω, εἶπε ὁ Σαντεντίν. Ὀνειρεύονται νὰ πάρουν κάποιο χωραφάκι ἢ κάποιο ἀμπελάκι ἀπ' τὴν καταχτημένη γῆ κι ἔπειτα νὰ σκύψουν τὶς πλάτες πάνω στ' ἄροτρο γιὰ ὅλη τους τὴ ζωὴ.

—Ὁ καθένας σ' αὐτὸν τὸν κόσμο ἔχει τὰ ὄνειρά του, εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

Στὴν ἀρχὴ ὁ ποιητὴς θέλησε νὰ ἀπαντήσῃ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ἦρθε εὐκολότερο νὰ ρίξει λίγο ρακὴ στὸ στόμα του παρὰ νὰ μιλήσῃ. Συνέχισε νὰ μουρμουρίζει μόνος του τὸ ποίημα ποὺ ἔφτιαχνε.

Τὰ μπουλούκια τῶν στρατιωτῶν ὄλο καὶ πλήθαιναν. Παντοῦ ἀντηχοῦσαν τὰ τύμπανα. Οἱ φωνές τῶν σεῖχηδων ποὺ ἔβγαζαν λόγους, μόλις ποὺ ἀκούγονταν μέσ' τὴ βοή τους. Οἱ δερβίσηδες, πέφτοντας μπρούμητα στὴ γῆ, προσεύχονταν καὶ φώναζαν ἀδιάκοπα.

«Θὰ διδάξουμε ἐμεῖς σ' αὐτοὺς τοὺς καταραμένους ἀντάρτες τὸ ἱερὸ κοράνι, φώναζε ἓνας σεῖχης μὲ τὴ βροντερὴ φωνή του. Στὴν καμπούρικη γῆ τους ποὺ εἶναι σὰ τοῦ διαβόλου τὴ ράχη θὰ χτίσουμε τοὺς εὐλογημένους μιναρέδες τοῦ Ἀλλάχ. Τὸ ἡλιοβασίλεμα, φηλὰ ἀπ' τοὺς μιναρέδες, ἢ φωνὴ τῶν «μουεζίνη» θὰ πέφτει πάνω στὰ ξεροκεφάλιά τους σὰν τὸ «χασίσι» ποὺ μαλακώνει τὸ πνέμα. Θὰ κάνουμε αὐτοὺς τοὺς καταραμένους νὰ πέφτουν μπρούμητα, στραμμένοι πρὸς τὴ Μέκκα, πέντε φορές τὴ μέρα. Τ' ἀρρωστημένα κι ἀντάρτικα κεφάλια τους ἐμεῖς θὰ τὰ τυλίξουμε μὲ τὰ σαρίκια τοῦ Ἰσλάμ γιὰ νὰ τὰ μερέψουμε».

—Τί ὠραῖα ποὺ μιλάει αὐτὸς ὁ σεῖχης, εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

—Κι ἐγὼ θέλω ν' ἀπαγγείλω ἓνα ποίημα μπροστά στους στρατιῶτες, εἶπε μὲ ἔξαψη ὁ Σαντεντίν. Τῶχω ἔτοιμο μέσ' τὸ μυαλό μου.

Βάλθηκε νὰ ψελλίζει μὲ δυνατὴ φωνὴ λέξεις ποὺ ἦταν ἀκατανόητες. Τώρα προχωροῦσαν μὲ κόπο ἀνάμεσα στὰ μεγάλα μπουλούκια τῶν στρατιωτῶν. Διακρίνονταν ποῦ καὶ ποῦ δερβίσηδες ἀπὸ διάφορες αἰρέσεις μὲ θρώμικα καὶ ξεσχισμένα ροῦχα. Οἱ δερβίσηδες «ρουφαί» εἶχαν ἀρχίσει τὸν ξέφρενο χορό τους. Οἱ στρατιῶτες σπρώχονταν γύρω τους νὰ δοῦν ὅσο καλύτερα γινόταν τ' ἀσταμάτητα πηδήματά τους ποὺ πήγαιναν σύμφωνα μὲ τὸ ρυθμὸ τῶν τυμπάνων. Ἦταν ἓνας τραμαχτικὸς, μονότονος χορὸς. Ὑψωναν καὶ χαμηλώναν ἀδιάκοπα τὰ γόνατά τους, οὐρλιάζοντας «οὔ», «οὔ»! Τὰ πρόσωπά τους εἶταν κατάχλωμα καὶ τὰ μάτια τους μισόκλειστα ἀπ' τὴν ἔκσταση.

—Αὐτὸς ὁ χορὸς, εἶπε ὁ Σαντεντίν στὸ γενίτσαρο, βγήκε τώρα τελευταῖα. Ἄρχισε νὰ διαδίδεται παντοῦ. Σ' ἀρέσει;

—Ναί, λέει ὁ γενίτσαρος, σοῦ ἀνάβει στὸ αἶμα φωτιά.

Ὁ ποιητὴς ἤπια πάλι μερικὲς γουλιὲς ρακὴ καὶ ἄρχισε νὰ σιγομουρμουρίζει.

Πιὸ πέρα ἀντάμωσαν μερικὲς παρέες ἀπὸ συλλέχτες. Στέκονταν ὀρθιοὶ καὶ συζητοῦσαν ζωηρὰ τὶς ὑποθέσεις τους. Τὰ τελευταῖα χρόνια εἶχαν ἐμφανιστεῖ πολλοὶ καὶ διάφοροι συλλέχτες. Ὑπῆρχαν συλλέχτες δοντιῶν, συλλέχτες δαχτύλων, πλεξίδων, αὐτιῶν, νυχιῶν, φρυδιῶν. Μετὰ τὴ μάχη οἱ συλλέχτες ρίχνονταν πάνω στους σκοτωμένους ἐχθροὺς καὶ γέμιζαν τὰ σακούλια τους. Πουλοῦσαν ἔπειτα τὶς συλλογὲς τους στους πλούσιους ἀρχόντους τῶν μεγαλουπόλεων. Οἱ συλλογὲς αὐτιῶν εἶχαν τὴν πιὸ ψηλὴ τιμὴ.

Πάντα, πρὶν ἀπ' τὴ μάχη, συζητοῦσαν ὅλη τὴ νύχτα γιὰ τὰ δικά τους. Ἔκαναν λογαριασμούς, ἔδιναν συμβουλὲς ὁ ἓνας στὸν ἄλλο, ἔκαναν προβλέψεις γιὰ τὶς ἀλλαγὲς τῶν τιμῶν καὶ τῶν γούστων τῶν πλούσιων ἀγοραστῶν. Ἐλειπαν γιὰ πολὺ καιρὸ ἀπὸ τὶς μεγάλες πολιτεῖες καὶ πολλὲς φορές δὲν ἤξεραν καλὰ ποιὲς συλλογὲς εἶτανε στὴ μόδα καὶ ποιὲς ὄχι.

—Θέλεις νὰ πιεῖς μιὰ γουλιὰ; ρώτησε ὁ Σαντεντίν.

Ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν πῆρε τὸ μπουκάλι χωρὶς νὰ πεῖ λέξη καὶ ἤπια. Γύρω τους ἡ φασαρία εἶτανε μεγάλη μὰ κανένας δὲν τοὺς ἔδινε σημασία.

—Τί μισθὸ σοῦ δίνουν; ρώτησε ὁ Σαντεντίν.

—Ἐνάμισυ «ἀκτσέ» τὴ μέρα.

—Λίγα.

—Τόσα παίρνουμε ἐμεῖς οἱ νεοσύλλεκτοι. Οἱ παλιοὶ παίρνουν

ἔξι «ἀκτσέ».

—Πόσο; ρώτησε ὁ Σαντεντίν, βάζοντας τὸ χέρι στ' αὐτὶ γιὰ ν' ἀκούσει καλύτερα.

—Ἐξι «ἀκτσέ».

—Ποῦ πηγαίνουμε; ρώτησε ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

—Ἐδῶ γύρω, εἶπε ὁ ποιητής, ὅπου μᾶς βγάλει ἡ ἄκρη.

—Δῶσ' μας τὸ μπουκάλι.

Ἅ ὁ ποιητής ἔβγαλε τὸ μπουκάλι ποὺ κόντευε νὰ τελειώσει.

—Ἐχεις ὠραῖο ὄνομα, λέει στὸ γενίτσαρο, πλησιάζοντας τὸ στόμα του στ' αὐτὶ τοῦ ἄλλου. Τὸ ζηλεύω Τοῦτς Ὀκτσάν! Τὸ δικό μου τὸ βαρέθηκα. Ὅλοι μὲ φωνάζουν Σαντεντίν Μπιλμπιλί, ἐνῶ ἐγώ...

Ἅ ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν ἀκουγε ἔκπληκτος.

—Ὅταν θὰ τελειώσει αὐτὸς ὁ πόλεμος θ' ἀλλάξω ὄνομα, εἶπε ὁ ποιητής. Καὶ ξέρεις πῶς θὰ ὀνομαστῶ; Σαπερκάν Τὸκ - Κελλέτς Ὀλγκουνσσί. Σ' ἀρέσει;

—«Σαπερκάν ὁ πικροαίματος», εἶπε ὁ γενίτσαρος. Μ' ἀρέσει πολὺ αὐτὸ τὸ ὄνομα.

Κάπου ἀριστερά τους ἄρχισε νὰ μαζεύεται κόσμος.

—Καβγάς, εἶπε ὁ ἀστρολόγος, πᾶμε νὰ δοῦμε.

Πλησίασαν στὸ πλῆθος.

—Τί συμβαίνει; ρώτησε ὁ Σαντεντίν ἕνα γενίτσαρο. Ὁ γενίτσαρος σήκωσε τοὺς ὤμους. Χώθηκαν μέσα στὸ πλῆθος ἀπὸ στρατιῶτες ποὺ ἄνοιγαν δρόμο βλέποντας τὰ ἀσυνήθιστα ροῦχα τοῦ ἀστρολόγου καὶ τοῦ χρονικογράφου. Δυὸ «σερντενγκιεστλέροι» εἶχαν λογομαχήσει ἄγρια μὲ μιὰ μικρὴ ὀμάδα «ἀκεντζίνων».

—«Σερντενγκιεστλέροι»; ἔκανε ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν ἔκπληκτος. Ποῦ εἶναι;

—Νά, ἐκεῖνοι ἐκεῖ κάτω, εἶπε ἕνας ἀζάπης. Λίγο ἔλειψε νὰ μαχαιρωθοῦν.

Στὸ σχολεῖο τῶν γενιτσάρων ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν εἶχε ἀκούσει συχνὰ νὰ μιᾶνε γιὰ τοὺς φημισμένους μαχητὲς «σερντενγκιεστλέρους», ποὺ ὅταν ρίχνονταν στὴν ἔφοδο, δὲν εἶχαν δικαίωμα νὰ γυρίσουν πίσω ζωντανοὶ χωρὶς τὴ νίκη. Ἦταν πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν ἔβλεπε δυὸ «σερντενγκιεστλέρους».

—Τί δοξασμένοι ἦρωες! εἶπε μὲ θαυμασμὸ ὁ Σαντεντίν. Πιὸ δοξασμένοι κι ἀπὸ τοὺς «δαλκελέτσους».

—Εἶναι αὐθάδεις! εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

—Ἡ αὐθάδεια εἶναι γι' αὐτοὺς δίκαιο προνόμιο μιὰ κι εἶναι οἱ στρατιῶτες τοῦ θανάτου, εἶπε ὁ Σαντεντίν.

—Μπορεί νά ξεσπάσει πάλι κανένας νέος καθγάς, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Καλύτερα νά φύγουμε ἀπὸ δῶ.

Ἐὐ χρονικογράφος εἶχε ἀκούσει πῶς κάτι τέτοιες μικρὲς λογομαχίες μπορούσαν νά καταλήξουν σὲ αἱματηρὲς σφαγές, προπαντὸς μιὰ νύχτα σὰν κι αὐτή, παραμονὴ ἐπίθεσης.

Μιὰ φωνὴ ἀκούστηκε μέσα ἀπ' τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν: «Ἔρχεται ὁ Τσαουσιμάς, ἔρχεται ὁ Τσαουσιμάς». Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ στρατοπέδου ἐρχόταν καλπάζοντας. Πίσω του ἀκολουθοῦσε μιὰ ὀμάδα ἀπὸ ἀστυνόμους.

—Τώρα θὰ τοὺς συλλάβουν, εἶπε ἓνας στρατιώτης τοῦ μηχανικοῦ.

Ἐὐ Σαντεντὶν γύρισε ἀπότομα.

—Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἀσχημομούρης πού εἶπε ὅτι μπορεῖ νά συλληφθεῖ ἓνας «σερντενγκιεστλέρος»;

—Ἐγώ, εἶπε ὁ στρατιώτης τοῦ μηχανικοῦ.

—Ἄ! σκατοκαθαριστή!

Ἐὐ Μεβλά Τσελεμπή τράβηξε τὸν ποιητὴ ἀπ' τὸ μανίκι.

Ἐλα νά φύγουμε Σαντεντὶν. Μὰ τί σ' ἐπίασε καὶ καρφώθηκες σ' αὐτὸ τὸ μέρος;

—Πᾶμε, εἶπε κι ὁ ἀστρολόγος.

Ἐπομακρύνθηκαν χωρὶς νά γυρίσουν οὔτε μιὰ φορὰ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω.

Ἐπανσέληνος εἶταν κιόλας φηλά στὸν οὐρανό. Τὸ φῶς της ἔκανε τὶς μεγάλες φωτιές νά χλωμιάζουν. Τὸ στρατόπεδο ἔβραζε ἀπ' ἀνθρώπους κι ἀντηχοῦσε ἀπὸ φωνές. Οἱ στρατιῶτες σπρώχγονταν πρὸς ὅλες τὶς μεριές. Ἐκεῖνοι ποῦχανε βαρεθεῖ ν' ἀκούνε τὶς προσευχὲς τῶν χοτζάδων, πήγαιναν νά δοῦν πῶς χόρευαν οἱ δερβίσηδες καὶ κείνοι ποῦχανε βαρεθεῖ νά βλέπουν τοὺς δερβίσηδες πηγαιναὶ ν' ἀκούσουνε τοὺς λόγους τῶν σείχηδων. Μπροστὰ σὲ μιὰ μεγάλη ὀμάδα στρατιωτῶν ὁ Σαντεντὶν μὲ πολὺ δυνατὴ φωνή, σχεδὸν οὐρλιάζοντας, ἀπάγγειλε τὸ ποίημά του. Ἐνῶ φώναζε, τὰ μάτια του ἔκαιγαν σὰν ἀναμμένα κάρβουνα καὶ τὰ χέρια του ἔτρεμαν.

—Σᾶς ἀρέσει; ρώτησε τοὺς συντρόφους του ὅταν τέλειωσε.

—Πολύ! φώναξε ὁ γενίτσαρος. Σοῦ ἀνάβει στὸ αἷμα φωτιά!

—Γι' αὐτὸ γράφω. Γιὰ νά φλογίζω τοὺς στρατιῶτες, φώναξε ὁ Σαντεντὶν κι ἄδειασε ὀλότελα τὸ μπουκάλι. Κι ὅμως ὑπάρχουν καμπόσοι δακρύδρεχτοι ποιητὲς στὶς πολιτεῖες πού διασκεδάζουν νά μουρμουρίζουν ὀλημέρα γιὰ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν παράδεισο. Ἐγὼ θέλω νά ὑπηρετήσω τὸν μεγάλο Πατισάχ. Ἐκόλαση τοῦ πολέμου, νά ὁ παράδεισός μου!



Ὅσοι εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ τόσο πού δὲν καταλάβαιναν ποῦ βρίσκονταν. Τὸ ἀπόσπασμα πού ἀντάμωσαν εἶτανε μεγάλο κι οἱ στρατιῶτες του μιλοῦσαν μιὰ ἀκατανόητη γλῶσσα.

—Εἶναι Καυκάσιοι, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

—Τί εἶπες; Μίλα πιὸ δυνατά, φώναξε ὁ Σαντεντίν.

—Γύρισε πίσω, φώναξε ὁ ἀστρολόγος, ἀπομακρυνθήκαμε πολύ.

Γύρισαν πίσω προχωρώντας μὲ κόπο μέσα στὸ πλῆθος. Βετεράνοι καθισμένοι γύρω ἀπ' τὶς φωτιές, διηγοῦνταν στοὺς νεοσύλλεκτους πολεμικά κι ἡρωϊκά ἐπεισόδια. Οἱ νεοσύλλεκτοι ἄκουγαν προσεχτικὰ καὶ τὰ μάτια τους ἔκαιγαν ἀπὸ πυρετὸ καὶ πάθος.

Μερικοὶ στρατιῶτες ἦταν ξαπλωμένοι στὴ γῆ, στὸ μισοσκόταδο μιᾶς μεγάλης σκηνῆς, μακριὰ ἀπ' ὅλη ἐκεῖνη τὴ φασαρία. Στέκονταν μὲ τὸ κεφάλι ἀκουμπισμένο στὰ κοντὰ τσεκούρια τους, τραγουδώντας ἓνα μελαγχολικό, μονότονο ἀμανέ. Ἦταν ἡ δεύτερη φορὰ πού ὁ χρονικογράφος ἄκουγε αὐτὸ τὸ τραγούδι. Ἀπ' ὅ,τι φαίνεται εἶτανε ἓνας καινούριος ἀμανές, πού ἔγινε τώρα τελευταία τῆς μόδας. Γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κεῖ ἀπ' ὅπου ἐρχόταν ἡ φωνή, μὰ τὰ πρόσωπα τῶν στρατιωτῶν ἦταν βουτηγμένα στὸ σκοτάδι. Ὁ χτύπος ἀπ' τὰ τύμπανα καὶ οἱ ἄλλοι θόρυβοι ἔσβηναν τὶς λέξεις τοῦ τραγουδιοῦ. Καθὼς ξεμάκραινε, τ' αὐτιά του μπόρεσαν νὰ πιάσουν μόνο ἓνα ἀποκομμένο στίχο:

—«Κόσμε, κόσμε, καταραμένε κόσμε!...»

Γι' ἀρκετὴ ὥρα περπάτησαν ἄσκοπα μέσα σ' ὅλη ἐκεῖνη τὴ φασαρία. Τώρα πολὺ σπάνια ἀντάλλαζαν κάποια κουβέντα, γιατί κάθε προσπάθειά τους νὰ καταλάβει ὁ ἓνας τὸν ἄλλο μέσα σὲ κείνη τὴν ἀντάρα τοὺς κούραζε πολὺ.

—Κάποιος μιλάει γιὰ γυναῖκες, εἶπε ὁ γενίτσαρος Τοῦτς Ὁκτσάν, ἀρπάζοντας ἀπ' τὸ μανίκι τὸν ποιητὴ. Σταμάτησαν. Πράγματι, κάποιος μιλοῦσε γιὰ γυναῖκες μὲ βροντερὴ φωνή. Ἦταν ἐκεῖνος ὁ ἴδιος σείχης πού εἶχανε ξανακούσει ὅταν πέρασαν γιὰ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ κεῖ. Ἡ δυνατὴ φωνή του εἶχε βραχνιάσει, ὅμως αὐτὸς συνέχιζε νὰ μιλάει χωρὶς σταματημό.

—Θὰ γδύσουμε τὶς γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια ἀπὸ τ' ἄσπρα ντροπιαστικά ροῦχα πού φορᾶνε τώρα καὶ θὰ τὶς ντύσουμε μὲ τὰ σκοῦρα εὐγενικὰ εὐλογημένα ροῦχα τῆς πίστες μας, ἔλεγε. Θὰ σκεπάσουμε μὲ μαῦρο πέπλο τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πονηρά τους μάτια πού ἴσαμε τώρα ἔριχναν λέφτερα ματιές στοὺς ἄντρες. Θὰ τὶς κάνουμε νὰ ξεχάσουν τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἔρωτα καὶ θὰ τὶς παντρέψουμε μὲ τοὺς ἀρσενικούς, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς νόμους τοῦ «σεριότ». Θὰ τὶς κάνουμε νὰ σκύψουν τ' ἀτίθασα κεφάλια τους κάτω ἀπὸ τὴν

ἐξουσία τοῦ ἄντρα, ἔτσι ὅπως διατάζει τὸ ἅγιο κοράνι. Κι ἔτσι θὰ τὶς ἀπομακρύνουμε ἀπ' τὶς βάρβαρες συνήθειές τους καὶ θὰ τοὺς χαρίσουμε γενναιόδωρα τὴν ἠθικὴ καὶ τὰ θαυμάσια ἔθιμά μας. Θὰ τὶς κάνουμε τίμιες καὶ ἐνάρετες καὶ θὰ σώσουμε τὶς ψυχές τους ποὺ τώρα εἶναι κυριευμένες ἀπὸ τὸ δαίμονα. Θὰ χύσουμε τὸ αἷμα μας γιὰ νὰ μπεῖ τὸ φῶς τοῦ Ἰσλάμ σὲ τοῦτες τὶς λυκοφωλιές.

—Περίεργο! ἔκανε κατάπληκτος ὁ γενίτσαρος, ἐνῶ ἄκουγαν. Θὰ κάνουμε κάτι τέτοιο;

—Αὐτὸ σίγουρα θὰ γίνεῖ, εἶπε ὁ Σαντεντίν, πλησιάζοντας τὴν καυτὴ ἀνάσα του στ' αὐτὶ τοῦ ἄλλου. Σιγὰ σιγὰ, χρόνο μὲ χρόνο, ἔτσι ὅπως πέφτουν τὰ φύλλα τῶν λουλουδιῶν τῆς μηλιάς, θὰ πέσουν καὶ τὰ παλιὰ ροῦχα, οἱ συνήθειες καὶ τὰ ἔθιμά τους. Θὰ συνηθίσουν στὶς καινούριες συνήθειες, τὶς δικιές μας· θὰ συνηθίσουνε τόσο πολὺ ποὺ ἂν συμβεῖ —ἄς μὴ τὸ ἐπιτρέψει αὐτὸ ποτὲ ὁ οὐρανὸς νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴ γῆ ἐτούτη— οἱ κάτοικοί της μὲ βαθιὰ λύπη θ' ἀποχωριστοῦν τὰ ἔθιμά μας.

Ὁ ποιητὴς συνέχιζε νὰ μουρμουρίζει γιὰ πολὺ ὥρα ἀκόμη. Εἶχε μιὰ ἠχηρὴ ὠραία φωνή, ἀλλὰ ὁ Τούτς Ὁκτσάν δὲν μπορούσε νὰ τὸν ἀκούσει. Οἱ θόρυβοι κι ὁ χτύπος τῶν τυμπάνων τὸν εἶχαν ξεκουφάνει. Τὰ πρόσωπα τῶν δερβίσηδων ποὺ χόρευαν χωρὶς σταματημό, φαίνονταν τώρα στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ἄλλοτε ἄσπρα, ἄλλοτε σκοῦρα. Πηδοῦσαν ἔλο καὶ πιὸ μανιασμένα. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς ρίχνονταν στὴ γῆ μέσα σὲ ἔκσταση, μὰ κανεὶς δὲν τοὺς πρόσεχε. Οἱ στρατιῶτες γύρω τους γοητευμένοι ἀπ' τὸ χορὸ, χτυποῦσαν τὰ χέρια στὸ ρυθμὸ τοῦ ταμπούρλου καὶ μὲ τὰ οὐρλιαχτά τους «οὔ» «οὔ» συνόδευαν τὰ ξεφωνητὰ τῶν δερβίσηδων.

—Τὴν ὑπέροχη νύχτα! εἶπε σὰν μαγεμένος ὁ Σαντεντίν κι ἀφοῦ κόλλησε γιὰ τελευταία φορὰ τὰ χεῖλια του στὸ στόμιο τῆς μπουκάλας, τὴν πέταξε πέρα, μέσα στὰ πόδια τοῦ πλήθους.

Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς εἰρήνης.

Τῇ Δευτέρᾳ τὸ βράδυ μόλις βγῆκε ἡ πανσέληνος, τὸ στρατόπεδο ζωνιάνεψε ξαφνικά. Στὴν ἀρχὴ ὅταν ἀκούσαμε τὸν ἤχο τῶν πρώτων ταμπούρων, πιστέψαμε πὼς αὐτοί, ἀντίθετα ἀπ' ὅλους τοὺς κανόνες τῶν πολέμων τῆς Ἀνατολῆς, θὰ ἐπιίθονταν τὴ νύχτα. Μὰ δὲν ἔγινε ἔτσι. Ἐκάναν κάτι ἄλλο. Ἀφοῦ τέλειωσαν μὲ τὶς στρατιωτικὰς προετοιμασίαις μιὰ νύχτα πρὶν ἀπ' τὴν ἐπίθεση, προετοιμάζαν τώρα τοὺς στρατιῶτες πνευματικά. Μιὰ ὥρα μετὰ ἀπὸ τότε πὺν ἀκούσθηκε τὸ πρῶτο ταμποῦρο, τὸ μεγάλο στρατόπεδόν τους ἀντηχοῦσε κιόλας ἀπὸ κραυγὰς καὶ θορύβους. Βγήκαμε ὅλοι σὺς ἐπάλλξεις τοῦ κάστρου καὶ κοιτάσαμε κάτω κατὰπληκτοί. Ἡ σκηνὴ πὺν ἀνοιγόταν μπροστὰ μας εἶταν τρομαχτικὴ. Ἐνα ἀτέλειωτο πλῆθος ἀπὸ στρατιῶτες σπρώχονταν πρὸς ὅλες τὶς μεριές, σὰν θαλάσσιο κῦμα. Προσευχὰς χοιζάδων πὺν ἔπεφταν μπροσῆμα σὶ τὴ γῆ, λόγοι βειτεράνων, φωνὰς δερβίσηδων πὺν χόρευαν ἀσιαμάτεια ἕνα καινούριο χορὸ, οὔρλιαχτὰ κάθε εἶδους, κραυγὰς «ἀλλάχ», «παισιάχ», ποιήματα, στιχάκια ἀπ' τὸ κοράνι, μπερδεύονταν μὲ τὴν ἀσιαματικὴν ἠχὼ τῶν ταμποῦρων. Στρατιῶτες συνόδευαν τοὺς δερβίσηδες σὶ τὸ χορὸ τους, ἄλλοι ἔδιναν πάλι μιὰ θεατιόδικη θεατρικὴ παράσταση πὺν ὅπως μάθαμε παραύστερα κομμένα κεφάλια πρόφεραν ἀκατανόητες λέξεις. Ἄλλοι πάλι, ἀφοῦ χόρευαν πολὺ καὶ οὔρλιαζαν ἄλλο τόσο, ρίχνονταν σὶ τὴ γῆ ἀναίσθητοι σὰ ν᾿παθάν κρίση ἐπιληψίας. Μιὰ τρομαχτικὴ βουή, γεμάτη ἀπ' ὅλες ἐκεῖνες τὶς κραυγὰς καὶ τοὺς ἤχους, ὑψωνόταν ἀπ' τὴ γῆ σὰν μολυσμένος ἀτμός. Κάτω μπροστὰ μας, ἦταν ἡ Ἀσία μ' ὄλο τὸ μουσικισμό καὶ τὴ βαρβαρότητά της. Κοιτάζαμε κείνη τὴ σκοτεινὴ θάλασσα καὶ σκεφτόμασταν πὼς τοῦτος ἦταν ὁ κόσμος τους, ὁ τρόπος ζωῆς τους, πὺν μαζὶ μὲ τὶς ἀλυσίδες τῆς σκλαβιάς ἤθελαν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν. Ἐπειτα ἀπομακρύναμε τὰ κορίτσια ἀπὸ τὶς ἐπάλλξεις τοῦ κάστρου, γιὰ τὴ κείνη ἢ σκηνὴ εἶταν πολὺ φριχτὴ γιὰ τὰ μάτια τους. Ἡ ὑστερία τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ κράτησε ὥσπερ τὰ μεσά-

νυχια. Τὰ μεσάνυχια τὰ ταμποῦρα ἔπαψαν ξαφνικὰ νὰ χιτυποῦν κι ἔπεσε γύρω μιὰ νεκρική σιωπή.

Δὲν εἶχε καλοξημερώσει ἀκόμη διὰν δόθηκε ἀπὸ τὸν βορινὸ πύργο τοῦ κάστρου τὸ σῆμα συναγερομοῦ. Ὁ κόσμος βγήκε ἀμέσως ἔξω κι ἔτρεξε σιὰ καταφύγια. Μιὰ τρομαχικὴ βρογιτὴ ἀκούστηκε ξάφνου κι ἡ γῆ σειοιτηκε. Μετὰ ἓνας θόρυβος πὺν εἶταν σὰ νὰ βγαίνει ἀπ' τὴν κόλαση, ἔκαμε τὰ καταφύγια μας νὰ τρέμουν συνδέμελα. «Τὸ καινούριο ὄπλο», φώναξε κάποιος σκίζοντας τὴ σιωπὴ τοῦ ἀκολούθησε τὴ βρογιτὴ: "Ἐξω ἀκούστηκε ἓνα οὐρλιαχτό. Τὰ θήματα κάποιου ἀκούστηκαν δυνατὰ σιὸ λιθόστρωτο.

Ὁ πόλεμος εἶχε ἀρχίσει.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κονίτσας

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

**Ο** ἀρχιτέκτονας Καουρί κρατοῦσε στῶνα χέρι τὸν μεγάλο τοπογραφικὸ χάρτη τοῦ κάστρου καὶ μὲ τ' ἄλλο ἔδειχνε συνέχεια κάποιο σημεῖο πάνω του.

— Πρέπει νὰ χτυπήσουμε ἀκόμη τοῖχο ἀριστερῆ πλευρὰ κεντρικὴ πόρτα ἐλπίδα μεγάλο ρήγμα ἐκεῖνη πλευρὰ.

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς ἔκανε στὸ βοηθό του ἓνα νεῦμα γεμάτο ἐκνευρισμό. Δὲν μπορούσε ν' ἀκούσει τίς ἐξηγήσεις τοῦ ἀρχιτέκτονα χωρὶς νὰ τὸν πιάσει πονοκέφαλος. Τὰ λόγια του τὸν ἐκνεύριζαν, προπαντὸς σήμερα ποὺ ὅλα γύρω του σειῶνταν ἀπ' τὶς βροντὲς τῶν δυὸ κανονιῶν καὶ τῶν τριῶν μπομπάρδων. Ἡ τέταρτη μπομπάρδα ποὺ ἔλειωσε νωρὶς τὸ πρωί, δὲν εἶχε καλοκρυώσει ἀκόμη.

— Λέει πὼς πρέπει νὰ χτυπήσουμε κι ἄλλο τὸν ἀριστερὸ τοῖχο τῆς κεντρικῆς πόρτας, εἶπε ὁ βοηθὸς του μὲ χαμηλὴ φωνή. Λέει πὼς μετὰ ἀπὸ μερικὰ πετυχημένα χτυπήματα, ἐλπίζει ὅτι θ' ἀνοίξει ἓνα μεγάλο ρήγμα ἐκεῖ.

— Φωνάξτε πάλι τὸν ἀρχιμηχανικό, διάταξε ὁ πασᾶς.

Ἐνας ἀπὸ τοὺς τατάρηδες ἔφυγε καλπάζοντας.

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς κοίταξε σκυθρωπὸς τὰ τεῖχη τοῦ κάστρου. Σὲ πολλὰ σημεῖα εἶχαν γκρεμιστεῖ οἱ ἐπάλξεις. Ἀκόμα καὶ πάνω στὰ τεῖχη φαίνονταν μεγάλα ρήγματα. Παρόλ' αὐτά, δὲν ἦταν ἱκανοποιημένος. Πῆρε γιὰ δέκατη φορὰ ἀπ' τὰ χέρια τοῦ ἀρχιτέκτονα τὸ σχέδιο τοῦ κάστρου καὶ κοίταξε τὰ σημεῖα ποῦχαν σηματοθευτεῖ μὲ κόκκινο. Τὰ κανόνια γιὰ νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, εἶχαν χτυπήσει τὸ στόχο τους μὲ πολὺ ἀκρίβεια. Ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἦταν ἱκανοποιητικό. Μήπως ἔκανε λάθος στοὺς ὑπολογισμούς του ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί; Ὁ βομβαρδισμὸς συνεχιζόταν ἀπὸ πολὺ ὥρα κιόλας καὶ παρόλ' αὐτά κανένα ἀπ' τὰ ρήγματα ποὺ ἀνοίχτηκαν στὰ τεῖχη δὲν ἱκανοποιούσε τὸ μάτι τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ. Ἄν ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί εἶχε κάνει λάθος, ἴσως δὲν ἔφταιγε αὐτός. Ἦταν ἀπαίσιο τοῦτο τὸ κάστρο. Σίγουρα ἀπὸ τὸ διάβολο φτιάχτηκε. Ὅλα του εἶτανε ἀντίθετα ἀπ' τοὺς γνωστοὺς κανόνες κατασκευῆς. Μετὰ ἀπὸ κάθε βροντερὴ κανονιά, σήκωνε τὰ μάτια

του πάνω στον χτυπημένο τοίχο κι έφαχνε για τὸ μεγάλο ρήγμα, μ' αὐτὸ δὲν ἔλεγε νὰ ἐμφανιστεῖ. Τὸ μεσημέρι εἶχε κιόλας περάσει. Ἐπειτα ἀπὸ λίγες ὥρες θ' ἄρχιζε ἡ ἐπίθεση.

Μερικοὶ ἀπ' τὸ συμβούλιο στέκονταν βουβοί, πίσω ἀπ' τὸν πασᾶ καὶ τὸν ἀρχιτέκτονα. Δὲν θγάζανε λέξη, μόνο κοίταζαν πρὸς τὴ μεριά τοῦ κάστρου.

Κεῖνη τὴ στιγμή φάνηκε ν'ἀρχεται ὁ ἀρχιμηχανικὸς μαζί με τὸν βοηθό του μουρμουρίζοντας μέσα στὰ δόντια του βλαστήμιες καὶ κατάρες. Ὄταν ὁ Σαρουτζᾶ πλησίασε, ὅλοι πρόσεξαν πὼς τὰ μαλλιά του εἶτανε καψαλισμένα μπροστὰ στὸ μέτωπο. Τὰ μάτια τοῦ βοηθοῦ του εἶτανε κόκκινα ἀπὸ τὴν ἀϋπνία.

— Ἀρχιμηχανικὲ Σαρουτζᾶ, εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς χωρὶς νὰ γυρίσει τὸ κεφάλι, ποῦ εἶναι τὰ ρήγματα ποῦ μιὰ ὀλόκληρη μέρα περιμένουμε νὰ δοῦμε;

— Ἐκεῖ, εἶπε ὁ Σαρουτζᾶ δείχνοντας με τὸ χέρι του πρὸς τὸ κάστρο.

Ὁ γενικὸς ἔφορας, ποῦ στεκότανε πίσω τους μαζί με τοὺς «σαντζάκμπεϊλερέ», δάγκωσε τὰ χεῖλια. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς γύρισε ξαφνικὰ τὸ κοκαλιάρικο πρόσωπό του.

— Δὲν τὰ βλέπω, φώναξε.

Ὁ Σαρουτζᾶ σκούπισε τὸ μέτωπο.

— Ἐγὼ χτύπησα σύμφωνα με τὶς ὁδηγίες ποῦ πῆρα, εἶπε με τραχιὰ φωνή. Τὰ κανόνια μου χτύπησαν με ἀκρίβεια. Πᾶνε τέσσερις μέρες ποῦ δὲν κλείσαμε μάτι. Δὲν καταλαβαίνω τί θέλετε ἀπὸ μένα, πασᾶ.

Τὰ μάτια τοῦ πασᾶ καρφώθηκαν πάνω στὰ πρόσωπα τοῦ ἀρχιμηχανικοῦ καὶ τοῦ βοηθοῦ του. Εἶδε τὰ καψαλισμένα μαλλιά στὸ μέτωπο τοῦ Σαρουτζᾶ.

— Θέλω τ' ἀνοίγματα στὰ τεῖχη, εἶπε με μαλακωμένη φωνή.

— Μὴ τὰ ζητᾶτε μόνο ἀπὸ μένα πασᾶ, εἶπε ὁ Σαρουτζᾶ. Ζητεῖστε τα κι ἀπ' αὐτὸν ἐκεῖ — κι ἔδειξε με τὸ χέρι τὸν ἀρχιτέκτονα. Ὁ ἀρχιτέκτονας κοίταξε ἐντελῶς ἀδιάφορος, σὰν νὰ μὴ μίλησαν γι' αὐτόν.

— Πρέπει χτυπήσουμε ἀκόμη τοῖχο ἀριστερὴ πλευρά..., ἄρχισε νὰ λέει με τὴ μονότονη φωνή του.

— Φτάνει! εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς. Συνενοηθεῖτε μεταξύ σας. Ἐγὼ θέλω τὰ ρήγματα.

Ὁ γενικὸς ἔφορας ἔκανε ἓνα βῆμα μπροστὰ.

— Πασᾶ μου, εἶπε γλυκά, παρακολουθώντας με τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ του τὸ ἑλαφρὸ τρέμουλο τοῦ σχεδίου μέσα στὰ χέρια τοῦ

ἀρχιστράτηγου. Μὴν ξεχνᾶτε πῶς τοῦτα τὰ κανόνια τὰ πιὸ βαθιὰ ρήγματα τ' ἀνοιξαν σήμερα μέσ' τὶς καρδιές αὐτῶν τῶν ἀνταρτῶν.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ἀνάπνευσε βαθιά. Μὲ τὸ κουρασμένο βλέμμα του ἀγκάλιασε γιὰ ἑκατοστὴ φορά τὴν ἀπέραντη πεδιάδα ποὺ τ' ἀναρίθμητα στρατεύματά του ἐτοιμάζονταν γιὰ τὴν ἐπίθεση. Οἱ ἀγγελιοφόροι ἔτρεχαν γρήγορα πάνω στ' ἄλογά τους πρὸς ὅλες τὶς μεριές. Ἐδῶ καὶ κεῖ, ξεχώριζαν ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες σκοινιά, σκάλες, γιγάντιες σφῆνες, ἀσπίδες σὲ σχῆμα χελώνας, τεράστια πλεχτὰ ἀπὸ βουρλα, σιδερένιες πολιορκητικὲς μηχανές. Ἐφτασε μὲ τ' ἄλογο ὁ Καρὰ Μουκιμπὶλ κι εἶπε κάτι στὸν πασᾶ. Ἐπειτα ξανάφυγε μὲ τὴν ἴδια ταχύτητα. Ὁ Σαρουτζᾶ ἀφοῦ μίλησε κάμποσο μὲ τὸν ἀρχιτέκτονα, ἔφυγε μαζί μὲ τὸν βοηθό του.

—Γιατί σταμάτησε τὸ δεῦτερο κανόνι; ρώτησε ὁ Τουρσοὺν πασᾶς χωρὶς νὰ στρέφει τὸ κεφάλι. Οἱ ἄλλοι σήκωσαν τοὺς ὄμους. Ἐνας ἀπ' τοὺς τατάρηδες ποὺ στεκόταν ἔτοιμος πάνω στ' ἄλογο, ἔτρεξε πρὸς τὰ κανόνια γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ.

Σύννεφα σκόνης τύλιξαν τὰ τείχη τοῦ κάστρου. Οἱ ἐπάλξεις φαίνονταν ἔρημες. Σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις κάποιου ἀπ' τοὺς γιατροὺς του, ποὺ ἦταν εἰδικὸς σὲ περίεργες ἀρρώστειες τῶν νεύρων, οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου θάπρεπε νὰ πάθουν ἕνα μεγάλο νευρικὸ κλονισμὸ ἔπειτα ἀπ' αὐτὸ τὸν τρομερὸ βομβαρδισμὸ. Κάθε τόσο, ἔπειτα ἀπὸ κάθε κανονιά, ἔφαγγε μ' ἐλπίδα νὰ δεῖ νὰ ὑψώνεται ἡ ἄσπρη σημαία τῆς παράδοσης.

Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἦταν πολὺ μικρὴ, μὰ δὲν ἤθελε νὰ τὴν ἐγκαταλήψει.

Ὁ καβαλάρης ποὺ εἶχε τρέξει νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὸ κανόνι γύρισε.

—Τὸ δεῦτερο κανόνι ἔχασε τρεῖς φορές τὸν στόχο. Οἱ μηχανικοὶ προσπαθοῦν νὰ βροῦν τὴν αἰτία, ἀνάφερε χωρὶς νὰ κατέβει ἀπ' τ' ἄλογο.

—Κακὰ πνεύματα μπῆκαν στὸ κανόνι, εἶπε ὁ μουφτῆς πλησιάζοντας τὸ κεφάλι του στὸν ὄμο τοῦ πασᾶ. Αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν παλιὰ στρατιωτικὴ παράδοση, σήμαινε πῶς τὸ κανόνι ἔπρεπε νὰ μαστιγωθεῖ. Μόλο ποὺ στὸν Τουρσοὺν πασᾶ δὲν ἄρεζε νὰ μαστιγώνει τὰ ὄπλα, ἔδωσε διαταγὴ γιὰ τὸ μαστίγωμα.

Ὁ τάταρης ἔτρεξε νὰ δώσει τὴ διαταγὴ.

Λίγη ὥρα ἀπόμεινε γιὰ τὴν ἐπίθεση. Χωρὶς νὰ χαιρετήσῃ κανένα ὁ Τουρσοὺν πασᾶς, μπῆκε στὴ σκηνή του γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ.

Ὁ γενικὸς ἔφορος ἐπωφελήθηκε ἀπὸ τὴν εὐκαιρία κι ἀπομα-

κρύνθηκε από τούς «σαντζάκμπεϊλερέ». Μὲ γρήγορα βήματα κατευθύνθηκε πρὸς τὰ κανόνια. Καθὼς πήγαινε εἶδε τὸν χρονικογράφο νὰ στέκεται ὅπως πάντα κοντὰ στὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου, γιὰ νὰ μάθει τίποτα λεπτομέρειες γιὰ τὸ χρονικό του.

— Πᾶμε στὰ κανόνια Μεβλά Τσελεμπή! τοῦ λέει ὁ γενικὸς ἔφορος.

Ἐκεῖνος ὁ χρονικογράφος κατευχαριστημένος τὸν ἀκολούθησε ἀμίλητος.

Ἐκεῖνος ὁ γενικὸς ἔφορος ἀνησυχοῦσε γιὰ τὸν φίλο του τὸν Σαρουτζά.

Ἦξερε πῶς ὁ ἀρχιμηχανικὸς θ' ἀγανακτοῦσε μὲ τὴ διαταγὴ τοῦ πασᾶ γιὰ τὸ μαστίγιωμα τοῦ κανονιοῦ, γι' αὐτὸ διαζότανε νὰ φτάσει γρήγορα γιὰ νὰ τὸν ἡρεμήσει.

— Γιὰ μένα σήμερα εἶναι μέρα ξεκούρασης. Θέλω νὰ παρακολουθήσω τὴ μάχη εἶπε σὲ μιὰ στιγμή στὸ Μεβλά.

— Ποῦ εἴσουν χθὲς θράδυ; ρώτησε ὁ χρονικογράφος.

— Στὴ σκηνὴ μου. Εἶχα πονοκέφαλο. Τὸ ξέρεις πῶς δὲν μπορῶ ν' ἀντέξω τὴ μεγάλη φασαρία. Καὶ σὺ ποῦ εἴσουν;

Ἐκεῖνος ὁ χρονικογράφος δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ τοῦ πεῖ πῶς μαζί μὲ τὸν ἀστρολόγο, τὸν ποιητὴ Σαντεντίν κι ἕνα γενίτσαρο, γύριζε ὡς τὰ μεσάνυχτα μέσα σ' ὅλη ἐκεῖνη τὴ φασαρία, πίνοντας κάθε τόσο ρακὴ.

— Ἐγραφα κάτι.

Ἐκεῖνος ὁ χρονικογράφος ὅταν ἔφτασαν στὸ περιφρουρημένο ξέφωτο εἶχαν κιόλας ἀρχίσει νὰ μαστιγώνουν τὸ κανόνι. Δυὸ ρωμαλέοι νέγροι γυμνοὶ ὡς τὴ μέση χτυποῦσαν μὲ τὸ μαστίγιό τὸν γιγάντιο σωλήνα τοῦ ποῦ κάπνιζε ἀκόμη. Κάτω ἀπ' τὸν κορμὸ τοῦ κανονιοῦ ἦταν ξαπλωμένοι οἱ πυροβολητὲς μ' ἐνα σφυρὶ καὶ χτυποῦσαν κάτι προσπαθώντας νὰ τὸ κἀνουν νὰ γυρίσει. Οἱ μουσουλμάνοι στρατιῶτες πηγαινοέρχονταν ἐδῶ κι ἐκεῖ ἄτακτα. Ἐκεῖνος ὁ ἀρχιμηχανικὸς στεκόταν ὀρθὸς λίγο πρὸς τὸ κανόνι καὶ κάτι μουρμούριζε. Σίγουρα βλαστημοῦσε. Ἐκεῖνος ὁ χρονικογράφος ὅταν κάποιος ἀπὸ τούς φρουροὺς τοῦ εἶπε πῶς ἦρθαν οἱ φίλοι του, πῆγε σιμὰ τους μὲ βαριὰ βήματα.

— Βλέπετε τί γίνεται; φώναξε δείχνοντας μὲ τὸ χέρι του τὸ κανόνι. Εἶναι γιὰ δέσιμο! Γράφτην στὸ χρονικό σου αὐτὴ τὴν πρωτοφανὴ ἀμάθεια, εἶπε γυρνώντας στὸν Τσελεμπή.

— Ἦρέμησε, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος, εἶναι πράγματα ποῦ συμβαίνουν.

Ἐκεῖνος ὁ Σαρουτζά γέλασε νευρικά.

— Θὰ μὲ τρελάνουν κάποια μέρα αὐτοὶ οἱ ἄσχετοι! εἶπε φέρνοντας τὸ χέρι στὸ μέτωπό του. Ποῦ κατάληξα! μουρμούρισε στὸν



ἑαυτό του.

—Ἡρέμησε, ξανάπε ὁ γενικός ἔφορος.

—Πᾶμε πὶο κεῖ, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Εἶναι ἐπικίνδυνα ἐδῶ.

Ἀπομακρύνθηκαν ἀρκετὰ ἀπ' τὶς μπομπάρδες καὶ τὰ κανόνια.

Ἐξω, πέρα ἀπ' τὸ φράχτη τῆς ἀπαγορευμένης ζώνης, ὁ χρονικογράφος πρόσεξε δυὸ νεαροὺς στρατιῶτες τῶν ἐθελοντικῶν στρατευμάτων νὰ ξαπλώνουν στὰ χόρτα. Κοίταζαν συνέχεια τὰ γιγάντια κανόνια κι ἔλεγαν κάτι μεταξύ τους κάνοντας κάπου κάπου σχήματα στὸ χῶμα μὲ μιὰ μυτερὴ πέτρα. Ὁ ἓνας εἶταν κοκκινομάλλης.

—Παράξενοι στρατιῶτες, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός ὅταν εἶδε πῶς τράβηξαν καὶ τὴν προσοχὴ τοῦ γενικοῦ ἔφορα. Ἔρχονται κάθε μέρα καὶ κοιτᾶνε τὰ κανόνια πίσω ἀπ' τὸ φράχτη. Ὀνειρεύονται φαίνεται νὰ γίνουν χῦτες κανονιῶν.

—Πότε κάηκαν τὰ μαλλιά σου; ρώτησε ὁ γενικός ἔφορος.

—Στὴν πρώτη βολή, εἶπε Σαρουτζά ἀγγίζοντας ἄθελά του τὸ μαυρισμένο του μέτωπο.

—Πρέπει νὰ προσέχεις τὸν ἑαυτό σου.

Κεῖνη τῇ στιγμῇ βρόντησε τὸ μεγάλο κανόνι. Σείστηκε ἡ γῆ σὰν σὲ σεισμό. Ὁ γενικός ἔφορος κι ὁ χρονικογράφος βούλωσαν τ' αὐτιά μὲ τὰ χέρια. Τὰ μάτια τοῦ Σαρουτζά ἐλαμψαν μὲ περηφάνεια.

—Βροντάει ἡ γῆ κι ὁ οὐρανὸς μαζί! εἶπε.

—Ναί, βροντάει, ἀπάντησε ὁ γενικός ἔφορος. Ἐσὺ Σαρουτζά ἔδωσες ἓνα πολὺ μεγάλο ἔργο! Τὸ ὄνομά σου δὲν θὰ ξεχαστεῖ εὐκολα.

—Ἔργο καλὸ ἢ κακό; ρώτησε ὁ ἀρχιμηχανικός μισοαστεῖα μισοσοβαρά.

Ὁ γενικός ἔφορος χαμογέλασε.

—Τί σημασία ἔχει; εἶπε. Τίποτα σ' αὐτὸ τὸν κόσμον δὲν εἶναι γιὰ ὄλους καλὸ ἢ κακό.

Ἀπὸ μακριὰ φάνηκαν ν'ἀρχονται ὁ βοηθὸς τοῦ Σαρουτζά κι ὁ ἀρχιπυροβολητής.

—Ρίξτε τώρα! πρόσταξε ὁ Σαρουτζά.

Ὁ βοηθὸς γύρισε πίσω κι ἀπομακρύνθηκε μὲ τὰ μακριὰ ἀδύνατα πόδια του.

—Αὐτὸς ἐκεῖ, ὁ βοηθός μου, ἔχει μιὰ τρομερὴ ἐξυπνάδα! εἶπε ὁ Σαρουτζά μὲ κουρασμένη φωνή. Μερικὰ πράγματα τὰ κάνει καλύτερα κι ἀπὸ μένα. Εἶμαι σίγουρος πῶς θὰ γίνῃ μεγάλος ἐφευρέτης.

—Ἔχεις χρυσὴ καρδιά Σαρουτζά, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας. Σοῦ

είναι ξένο τὸ φαρμάκι τῆς ζήλειας. Τέλος πάντων, αὐτὰ τὰ κανόνια πού σήμερα θαρεῖς πῶς ξεσχίζουν γῆ κι οὐρανό, εἶναι δικό σου ἔργο!

Τὸ κανόνι ξαναβρόντησε. Ἐκεῖνοι ἔκλεισαν πάλι τ' αὐτιά με τὰ χέρια τους. Ὁ ἀρχιμηχανικός ἀκολούθησε με τὸ βλέμμα τὴν τροχιά τοῦ βλήματος πού χτύπησε με δύναμη τὸν ἀριστερὸ τοῖχο τῆς κεντρικῆς πόρτας, ἐκσφενδονίζοντας παντοῦ πέτρες καὶ σκόνη.

— Πῶς θὰ περιγράψεις στὸ χρονικό σου τὴ βροντὴ αὐτοῦ τοῦ κανονιοῦ; ρώτησε.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰσθάνθηκε ἀναστατωμένος.

— Μ' αὐτὸ σπάω τὸ κεφάλι μου ὅλη μέρα, εἶπε ὁ χρονικογράφος. Θέλω νὰ τὸ περιγράψω ὅσο καλύτερα γίνεται. Ἀλλὰ τί δύναμη μπορεῖ νὰ χουν οἱ λέξεις μπροστὰ σ' αὐτὴ τὴν τρομερὴ βροντὴ;

Ὁ ἀρχιμηχανικός χαμογέλασε.

— Βέβαια, εἶπε. Αὐτὲς εἶναι κανονιές, δὲν εἶναι ποιήματα!

Κεῖνη τὴ στιγμή ἀκούστηκε ξαφνικὰ τὸ μεγάλο ταμποῦρλο.

— Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς ἐπίθεσης.

— Ἐμεῖς φεύγουμε, εἶπε ὁ γενικός ἔφορος. Ἐσὺ σίγουρα θὰ χεις πολλές δουλειές καὶ δὲ θέλουμε νὰ σοῦ γίνωμ' ἐμπόδιο.

— Ἡ πιὸ δύσκολη δουλειὰ θ' ἀρχίσει τώρα, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός. Τώρα θὰ ρίχνουν μόνο σὲ μπουμπάρδες. Αὐτὲς πρέπει νὰ χτυπᾶνε ἀκριβῶς πάνω στὶς ἐπάλξεις. Ἐνα μικρὸ μόνο λάθος νὰ γίνει καὶ τὸ βλήμα θὰ πέσει πάνω στὰ δικά μας στρατεύματα.

— Ἀντίο Σαρουτζά.

— Ἀντίο.

Ἀπαμακρύνθηκαν με διαστικὸ βῆμα.

— Πᾶμε νὰ δοῦμε τὴ μάχη ἀπὸ τὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου, εἶπε ὁ γενικός ἔφορος.

— Φοβᾶμαι νὰ πλησιάσω ἐκεῖ.

— Στάσου κοντά μου καὶ κανεὶς δὲ θὰ σοῦ πεῖ τίποτα.

Τὸ μεγάλο ταμποῦρλο συνέχισε νὰ χτυπάει ἀδιάκοπα.

Τώρα πού τὰ κανόνια σιωποῦσαν, ὁ μοναχικός του χτύπος ἀκούγονταν βαρὺς κι ἐπιβλητικός. Ὄταν ἔφτασαν στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ, πρόσεξαν τ' ἄσπρο του ἄλογο καὶ τοὺς σείζηδες πού κρατοῦσαν τὰ ὄπλα του. Πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τοῦ πασᾶ στέκονταν ὄρθιοι ἐκεῖνοι ἀπ' τὸ πολεμικὸ συμβούλιο πού δὲν θὰ ἔπερναν μέρος στὴν ἐπίθεση. Ἀνάμεσά τους ἦταν ὁ ἀλλαϊμπές κι ὁ Κουρντιστζί. Πιὸ πέρα ἀνεβασμένοι στ' ἄλογα, περίμεναν διαταγὲς οἱ πολυάριθμοι βοηθοὶ κι ἀγγελιαφόροι του. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς εἶχε καρφώσει τὸ βλέμμα στὶς ἐπάλξεις τοῦ κάστρου: Ἦταν ἔρημες. Ἐπειτα

κοίταξε τὸν ἥλιο πού πήγαινε πρὸς τὴ δύση.

—Πασᾶ! ἀκούστηκε πίσω ἀπὸ τὴ ράχη του μιὰ μαλακιά φωνή.  
Ἔρθε ἡ ὥρα!

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς σήκωσε τὸ δεξί του χέρι. Ἀπ' τὴν ομάδα τῶν ἀνθρώπων πού ἴστεκαν πίσω του βγήκε ὁ μουφτῆς κι ἔκανε λίγα βήματα μπροστά. Κρατοῦσε στὸ χέρι ἓνα χρυσοντυμένο κοράνι.

—Μπισμιλάχ, μουρμούρισε ὁ μουφτῆς κι ἀνοίξε τὸ κοράνι. Κράτησε γιὰ λίγο τὸ κεφάλι σκυμμένο πάνω ἀπ' τὸ ἱερὸ βιβλίο. Ὅταν τὸ ξανασήκωσε, ὅλοι πρόσεξαν πὼς τὰ μάτια του χαμογελοῦσαν.

—Καλὰ νέα! εἶπε. Στὴ σελίδα πού ἀνοίξα ἦταν γραμμένο, ἡ νίκη εἶναι μὲ τοὺς στρατιῶτες τοῦ Ἰσλάμ.

—Διαδῶστε τὴν καλὴ εἶδηση, εἶπε ψυχρὰ ὁ ἀρχιστράτηγος.

Οἱ τατάρηδες ὄρμησαν καλπάζοντας πρὸς ὅλες τὶς μεριές.

Τὸ μεγάλο ταμποῦρλο σῶπασε. Ἐπесе μιὰ βαθιὰ σιγὴ σὰν νὰ κοιμήθηκε ἀπότομα ὁ κόσμος ὅλος.

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς σήκωσε πάλι τὸ χέρι. Τὸ κόκκινο ρουμπίνι στὸ μεσαῖο του δάχτυλο ἄστραψε γιὰ μιὰ στιγμή στὶς ἀχτίδες τοῦ ἥλιου. Κάποιος πίσω ἀπὸ τὴ ράχη του εἶπε κάτι. Ἀκούστηκε τὸ θρόισμα ἀπ' τὸ μετάξι τῆς σημαίας καὶ ξαφνικὰ ὁ ἀέρας γέμισε ἀπὸ βροντὲς καὶ τυμπανοκρουσίες ἑκατοντάδων τυμπάνων, τάμ-τάμ, ἤχους ἀπὸ γκαίντες, σάλπιγγες, τρομπέτες, κραυγὲς «Ἄλλάχ», «Πατισάχ», προσταγὲς καὶ διαταγὲς. Πρῶτα ξεκίνησαν τ' ἄτακτα ἐθελοντικὰ στρατεύματα μὲ σημαίες ν' ἀνεμίζουν κι ὑψωμένα κοντάρια. Πίσω τους ρίχτηκαν οἱ τοξότες πού θὰ χτυποῦσαν τοὺς ὑπερασπιστὲς τῶν ἐπάλξεων ὅσο θὰ κρατοῦσε ἡ ἐπίθεση. Ἐπειτα, σὲ μιὰ ἀτέλειωτη σειρά, μὲ τὰ τσεκούρια καὶ τὶς ἀσπίδες ν' ἀστράφτουν στὸν ἥλιο, ξεκίνησαν οἱ ἀναρίθμητες φάλαγγες τῶν «ἀζάπων». Τὰ σκοινιά, οἱ ἀξίνες, οἱ σκάλες, τὰ τεράστια πλεχτὰ ἀπὸ βουρλα, οἱ ἀσπίδες σὲ σχῆμα χελώνας, οἱ σφήνες, οἱ σιδερένιες πολιορκητικὲς μηχανές, τὰ ξύλινα δοκάρια, τὰ σφυριά, κάθε εἶδους ἐργαλεῖο κι ὄπλα, ἔπλεαν σὰν κομμάτια ἀπὸ ναυάγιο πάνω στὴ θάλασσα τῶν στρατιωτῶν. Τὰ τάγματα τῶν ἐσκυντζίνων προχώρησαν ἀργὰ κι ἀφοῦ κάλυψαν τὸ μέρος πού ἄφησαν κενὸ οἱ ἀζάπες, σταμάτησαν προσμένοντας τὴ σειρά τους γιὰ τὴν ἔφοδο. Ἀντίθετα, οἱ βαριές κι ἐπιβλητικὲς γραμμὲς τῶν γενίτσαρων δὲν ἔφυγαν ἀπ' τὴ θέση τους. Ὅταν τὰ ἐθελοντικὰ στρατεύματα ἄρχισαν νὰ πλησιάζουν τὴν τάφρο μπροστά ἀπ' τὴν κεντρικὴ πόρτα, ὁ Τουρσοῦν πασᾶς κάρφωσε τὰ μάτια του στὶς ἐπάλξεις πού εἴταν ἀκόμα ἔρημες. Ἡ ἐλπίδα ὅτι οἱ ὑπερασπιστὲς δὲν θάβγαιναν στὶς ἐπάλξεις δὲν τὸν ἐγκατέλειπε,

μόλο πού τῶξερε κι ὁ ἴδιος πὼς εἶταν τρελή ἐλπίδα. Νὰ τώρα τὰ ἄτακτα στρατεύματα ἔφτασαν στήν ἄκρη τῆς τάφρου. Οἱ πρῶτοι ρίχτηκαν μέσα κι ἔτρεξαν πρὸς τὴν ἄλλη πλευρά. Σὲ λίγο ἓνας καταρράχτης ἀπὸ κορμιὰ χύθηκε στήν τάφρο κι ἡ ζωντανὴ μάζα ἀπλώθηκε μ' ἀγωνία μέσα της. Ἦταν σὰν ἐφιάλτης. Ξαφνικὰ ὁ Τουρσοὺν πασαῖς νόμισε πὼς ὄλα ἄρχισαν νὰ κουνιῶνται πολὺ ἀργὰ κι ὄλα τὰ πλάκωσε ἡ ἀπόλυτη σιωπή. Θᾶπρεπε νᾶχανε σκαρφαλώσει κιόλας στήν ἄλλη πλευρὰ τῆς τάφρου. Οἱ ἄτιμοι πήγαιναν πολὺ ἀργὰ. Δὲν εἶχαν φτάσει ἀκόμα. Μὰ φάνηκε ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος. Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς ἄκουσε ξαφνικὰ κάτι σὰν δροσερὴ αὔρα νὰ φυσάει μακρὰ. Ἄ ναι, εἶταν οἱ τοξότες του ποῦριχναν τὸ πρῶτο σύγνεφο ἀπὸ βέλη στὶς ἐπάλξεις! Εἶχαν δεῖ πρὶν ἀπ' αὐτὸν τοὺς ὑπερασπιστὲς νὰ βγαίνουν. Τελικὰ βγήκαν! Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς ἔκλεισε τὰ μάτια. Ἐμεινε ἔτσι γιὰ πολὺ ὥρα. Τὸ αἷμα σφυροκοποῦσε στοὺς κροτάφους του. Ὅταν ἄνοιξε τὰ μάτια εἶδε τοὺς ἐθελοντὲς νὰ χύνονται ἀκόμη σὰν ὀρμητικὸς χεῖμαρος μέσα στήν τάφρο, νὰ τὴ διαβαίνουν καὶ νὰ τρέχουν πρὸς τὰ τεῖχη. Κεῖνη τὴ στιγμὴ βρόντησαν μὲ τὴ σειρά καὶ οἱ τέσσερις μπομπάρδες. Τὰ βλήματα ἔπεσαν κάπου πάνω στὰ τεῖχη. Ἀκούστηκαν μυριάδες φωνές «Ἵρυσςς!», «Ἵρυσςς!» καὶ οἱ ἀτέλειωτες φάλαγγες τῶν ἀζάπων ὀρμησαν πρὸς τὰ μπρὸς τρέχοντας. Γιὰ λίγες στιγμὲς ἡ τάφρος ἐξαφανίστηκε κάτω ἀπ' τὰ ἀνθρώπινα κορμιὰ καὶ τὰ ὄπλα. Οἱ ἀζάπες τὴ διάβηκαν κι ὑψώνοντας τὶς ἀσπίδες πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια, ρίχτηκαν ἄλλοι πάνω στήν κεντρικὴ πύρτα κι ἄλλοι στὰ μεγάλ' ἀνοίγματα τοῦ ἀριστεροῦ της τοῖχου. Βρόντησαν πάλι οἱ μπομπάρδες. Τὰ ταμποῦρλα, τὰ τὰμ-τὰμ κι οἱ σάλπιγγες ξεκούφαιναν τ' αὐτιά. Ἐκεῖ πού ἔπρεπε νᾶναι ἡ τάφρος σκάλες κι ἄλλα πολλὰ ἐργαλεῖα κυμάτιζαν πάνω στὶς πλάτες τῶν στρατιωτῶν. Νὰ ἡ πρώτη σκάλα, στηρίχθηκε στὸν τοῖχο. Ἦταν χαμηλὴ. Πίσω της ἀκολουθοῦσε μιὰ ἄλλη γιγάντια σκάλα. Αὐτὴ σηκώθηκε ἀργὰ πάνω ἀπ' τ' ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν σὰν νᾶταν μαγεμένη, ἔμεινε νὰ αἰωρεῖται γιὰ ἓνα λεπτὸ στὸν ἀέρα κι ἔπειτα στηρίχθηκε πάνω στὸν τοῖχο. Ἀπὸ κάτω οἱ ἀζάπες, προσπαθώντας ν' ἀκουμπήσουν τὴν κορυφὴ της ὅσο καλύτερα γινόταν πάνω στὸν τοῖχο, τὴν ἔκαναν νὰ χάσει ὀλότελα τὴν ἰσοροπία της καὶ γλυστρώντας στὸ πλάι νὰ πέσει πάνω στὸ πλῆθος πού ἔβραζε. Τὴν ἴδια στιγμὴ πολλές ἄλλες σκάλες στηρίχθηκαν στ' ἀνοίγματα τοῦ τοῖχου ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ἡ γιγάντια σκάλα σηκώθηκε πάλι σὰν τὸν ψηλόλιγνο λαιμὸ κάποιου τέρατος καὶ στηρίχθηκε στὸν τοῖχο. Ἐκατοντάδες τοξότες ἔριχναν ἀσταμάτητα τὰ βέλη τους ἐκεῖ πού εἶχε στερεωθεῖ ἡ κορυφὴ τῆς σκάλας. Οἱ ἀζά-

πες ἄρχισαν νὰ σκαρφαλώνουν πάνω της κατὰ δεκάδες. Πλησίαζαν τώρα στὰ τείχη τὰ γιγάντια πλεχτὰ ἀπὸ βουρλα, ποὺ κάτω τους μπορούσαν νὰ προστατευθοῦν δεκάδες στρατιῶτες. Ἐπὶ τῆ μεγάλης σκάλα ἔπεσαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναβάτες, μὰ οἱ ἄλλοι συνέχισαν ν' ἀνεβαίνουν. Μιὰ ἄλλη τεράστια σκάλα στηρίχθηκε λίγο πρὸ κεῖ. Πίσω ἔφταναν ἄλλες δύο. Οἱ πρῶτοι ἀναβάτες σίμωναν τώρα στὴν κορυφή. Μυριάδες θέλη πετοῦσαν πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους, προστατεύοντάς τους ἀπὸ τοὺς πολιορκούμενους. Ὁ πρῶτος στρατιώτης ἔβαλε τὰ χέρια στὴ βάση τῆς ἔπαλξης κι ἔκανε ν' ἀνεβῆ μὰ δὲν ξανακουνήθηκε. Γιά λίγες στιγμὲς ἔμεινε ἀκουμπισμένος στὴν πέτρα, σὰν ν' ἀποκοιμήθηκε ξαφνικά.

—Τοῦκοφαν τὰ χέρια, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος μὲ χαμηλὴ φωνή.

Ὁ δεῦτερος δὲν πρόλαβε ν' ἀπλώσει τὰ χέρια. Ἐπεσε ἀκόμη γωρίτερα. Ἄλλοι δύο ἀνέβηκαν γρήγορα. Ρίχτηκαν στὸν τοῖχο. Ὁ ἓνας ἔξαφανίστηκε ἀνάμεσα στὶς ἐπάλξεις. Ὁ ἄλλος γκρεμίστηκε παρασύροντας μαζί του ἓνα ἀπ' τοὺς πολιορκούμενους. Οἱ τοξότες σταμάτησαν νὰ ρίχνουν ἀπὸ φόβο μήπως χτυπήσουν τοὺς δικούς τους. Καὶ τότε, ἐπωφελούμενοι ἀπ' αὐτὸ οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ἐμφανίστηκαν ξαφνικά κατὰ ἑκατοντάδες ἀνάμεσα στὶς ἐπάλξεις του, φτιάχνοντας ἓνα τοῖχο ἀπὸ κοντάρια.

Κεῖνη τῆ στιγμὴ οἱ ἔσκυτζίνοι μ' ἀρχηγὸ τὸν Ταχανκά, δρμησαν στὰ τείχη τοῦ δεξιοῦ πύργου. Αὐτὸ θάπρεπε νὰ εἶναι τὸ λιγότερο καλὰ φυλαγμένο μέρος τοῦ κάστρου γιὰτὶ ὑψώνονταν σχεδὸν πάνω ἀπ' τὸ βάραθρο. Μὲ μιὰ ἀπίστευτη γρηγοράδα οἱ ἔσκυτζίνοι στήριξαν τὶς σκάλες στὴν ἄκρη ἀκριβῶς τοῦ γκρεμοῦ κι ἄρχισαν νὰ ἀνεβαίνουν. Ὅταν φάνηκαν πολιορκούμενοι κοντὰ στὶς ἐπάλξεις, οἱ ἔσκυτζίνοι εἶχαν κιόλας ἀνέβει ὡς τὰ μισὰ τῆς σκάλας.

Γύρω στὰ τείχη εἶχαν στερεωθεῖ δεκάδες σκάλες. Ἀρκετὲς ἀπ' αὐτὲς ἦταν γεμάτες στρατιῶτες ποὺ ἀνέβαιναν ἀσταμάτητα. Οἱ ἄλλες εἶχαν γεμίσει ὡς τὰ μισὰ. Πάνω στὶς σκάλες οἱ σκοτωμένοι ἔπαιρναν τὶς πρὸς περιέργες στάσεις.

—Δές τους πῶς κρέμονται! εἶπε γενικὸς ἔφορος στὸ χρονικογράφο. Οἱ μαραγκοὶ ἔκαναν διαστικὲς δουλειές. Ἐφησαν ἓνα σωρὸ ξύλα καὶ καρφιά.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἀκουγε ἀφηρημένα. Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν εἶχαν καμιά σχέση μὲ τὸ χρονικὸ του.

Στὸν δεξιὸ πύργο οἱ ἔσκυτζίνοι ἐπιτίθονταν ἄγρια. Μιὰ σκάλα τους γεμάτη στρατιῶτες, γλύστρισε καὶ γκρεμίστηκε στὸ βάραθρο, μ' αὐτοὶ στήριξαν μιὰν ἄλλη στὸ ἴδιο μέρος.

—Οἱ ἔσκυτζίνοι σκαρφαλώνουν στὸν δεξιὸ πύργο! εἶπε ὁ γε-

νικὸς ἔφορος.

Ὁ χρονικογράφος κοίταξε πρὸς τὰ κεῖ.

—Αὐτοὶ ποὺ ἄκουσαν τὸν Ταχανκὰ νὰ οὐρλιάζει στὴ μάχη, λένε πὼς δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ τρομερὸ ἀπ' αὐτὸ στὸν κόσμον! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Ἄχ! οἱ δαίμονες! φώναξε κάποιος ἀπ' τὴ σιωπηλὴ ομάδα πίσω ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ Τουρσὺν πασᾶ. Κεῖνη τὴ στιγμὴ ἄρχισαν

—Διάβολοι «πισσορίχτες»! μουρμούρισε κάποιος.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή σκέφτηκε πὼς αὐτὴ ἡ λέξη εἶταν πολὺ κατάλληλη γιὰ τὸ χρονικὸ του. «Διάβολοι πισσορίχτες», μουρμούρισε στὸν ἑαυτὸ του. Δὲν ἔπρεπε νὰ ξεχάσει αὐτὴ τὴ λέξη.

Κάθε φορὰ ποὺ ἔπεφταν οἱ κομηῆτες ἀπ' τὶς ἐπάλξεις, ἡ θάλασσα τῶν στρατιωτῶν στὰ ριζὰ τοῦ τοίχου πάλλωνταν μ' ἀγῶνα.

—Εἶναι μπάλλες βουτηγμένες σ' ἓνα μίγμα ἀπὸ ρητίνη, θειάφι, κερὶ καὶ λάδι, ἐξήγησε ὁ γενικὸς ἔφορος στὸν χρονικογράφο. Τὰ σημάδια ἀπ' τὶς πληγὲς τους μένουν γιὰ ὅλη τὴ ζωὴ. Ὑγρὸν πῦρ τὸλεγαν οἱ Βυζαντινοί!

Ὁ χρονικογράφος τῷξερε αὐτό, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα ποὺ πολλὲς φορὲς ὑποκρινόταν πὼς ἀγνοοῦσε. Κι αὐτό, γιὰ νὰ μὴ στερήσει ἀπ' τὸ σπουδαῖο φίλο του τὴν εὐχαρίστηση πὼς τὸν πληροφορεῖ γι' ἀγνωστα πράγματα.

—Γιὰ ὅλη τὴ ζωὴ! εἶπε ζαρώνοντας τὸ μέτωπο.

Ὁ γενικὸς ἔφορος σήκωσε τὸ φαρδὺ μανίκι του κι ἔδειξε στὸν χρονικογράφο τὸ δεξιὸ του μπράτσο. Ὁ χρονικογράφος μὲ κόπο κατάφερε νὰ συγκρατήσει ἓνα μορφασμὸ φρίκης. Αὐτὸ ποὺ ἤθελε εἶτανε νὰ σκεπάζει ὁ γενικὸς ἔφορος ὅσο πιὸ γρήγορα γινόταν τὸ σημαδεμένο του χέρι.

Μερικὲς σκάλες ἔμειναν γιὰ λίγο ἄδειες. Σὲ ἄλλες, ἀφοῦ οἱ στρατιῶτες σκέπασαν τὸ κεφάλι τους μὲ τὶς ἀσπίδες ποῦχαν τὸ σχῆμα τῆς χελώνας, ἀνέβαιναν προσεχτικὰ. Κάτω στὰ πόδια τους, οἱ ἄλλοι στρατιῶτες ἔτρεχαν νὰ προφυλαχτοῦν κάτω ἀπὸ τὰ γιγάντια πλεχτὰ ἀπὸ βοῦρλα, περιμένοντας τὴ σειρά τους ν' ἀνέβουν. Ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀνάμεσα στὶς ἐπάλξεις ὁ ἀγῶνας συνεχιζόταν. Μιὰ ομάδα ἐσκυντζίνων κατάφερε ν' ἀνέβει στὰ τεῖχη καὶ μιὰ τρομερὴ σκληρὴ μάχη ἄρχισε πάνω στὶς ἐπάλξεις. Δυὸ ἀπὸ τὶς γιγάντιες σκάλες εἶχαν πιάσει φωτιά σὲ δυὸ τρία σημεία. Μιὰ ἄλλη ἔσπασε στὴ μέση. Παρόλ' αὐτά, οἱ σκάλες ποὺ ἀκουμποῦσαν στὰ τεῖχη ὄλο καὶ πλήθαιναν.

Ἐνας ἀγγελιαφόρος φάνηκε ν'ἀρχεται πάνω στὸ ἄλογο.

—Σκοτώθηκε ὁ Μπουρτζουμπά, φώναξε πρὶν καλοφτάσει ἀκό-

μη και γύρισε πάλι με τ' ἄλογο πρὸς τὸ πεδίο τῆς μάχης.

Κανείς δὲ μίλησε.

Οἱ μπομπάρδες συνέχισαν νὰ βροντᾶνε πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ κάστρου. Στὴν ἀρχὴ τὰ βλήματα ἔπεφταν στὸ ἐσωτερικό του. Ἐπειτα, σιγὰ σιγὰ, ἄρχισαν νὰ πέφτουν ὄλο και πιὸ κοντὰ στὰ τεῖχη.

— Ἄν ὁ Σαρουτζὰ χτυπήσει ἀκριβῶς πάνω στὶς ἐπάλξεις, θάβαι μεγαλοφυῖα, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Τὰ βλήματα ἔπεφταν ὄλοένα πιὸ σιμὰ στὶς ἐπάλξεις.

— Εἶναι πολὺ προσεχτικὸς, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας, κι ἔχει δίκιο. Ἄν τὸ βλήμα πέσει ἔστω κι ἓνα μέτρο λάθος, θὰ γίνεῖ ἐκεῖ μιὰ ἐκατόμβη γιὰ τὰ στρατεύματά μας.

Ἐνα βλήμα ἔπεσε πάνω στὶς ἐπάλξεις. Τίποτα δὲν ἔμεινε ἀπ' τὴν ομάδα τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ κάστρου ποὺ ἐτοιμαζόταν ν' ἀντιμετωπίσει ἓνα καινούριο ὀρμητικὸ μπουλούκι ἀπὸ στρατιῶτες. Κοιμάτια ἀπὸ ἀκρωτηριασμένα σώματα καὶ μεγάλες πέτρες σκορπίστηκαν γύρω.

— Μπράβο! φώναξε κάποιος πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τοῦ πασᾶ.

Οἱ μισοκατεστραμμένες ἀπ' τὸ βλήμα ἐπάλξεις ἔμειναν γιὰ λίγο ἄδειες. Οἱ ἀζάπες ρίχτηκαν γρήγορα ἀνάμεσα στὶς πέτρες κι ἔτρεξαν πάνω στὰ τεῖχη. Ἐνας ἀπ' αὐτοὺς κούνησε μερικὲς φορές μιὰ σημαία καὶ ἡ ἀνθρωποθάλασσα ἀπὸ κάτω βρυχήθηκε μ' ἐνθουσιασμό. Ἡ σημαία κυμάτισε γιὰ λίγο μὰ ἔπειτα ἔγινε κάτι περίεργο: τὰ μακριὰ μαῦρα κοντάρια ἐφανίστηκαν πάλι, ἔγινε κάποιον μπερδεμα κι ἡ σημαία ἐξαφανίστηκε σὰν νὰ τὴν κατάπιε ρουφήχτρα.

Στὸ μεταξύ, στὸ μεγάλο ρῆγμα τοῦ τοίχου στ' ἀριστερὰ τῆς κεντρικῆς πόρτας, μεγάλα κύματα ἀπὸ στρατιῶτες πάλλονταν ἀσταμάτητα. Ἄλλοι σκαρφάλωναν στὶς φαρδιὲς σκάλες, ἄλλοι τραβοῦσαν τὰ μεγάλα πλεχτὰ ἀπὸ βουρλα ἐκεῖ ὅπου ἔπεφτε ἡ πίσσα κι οἱ φλεγόμενες μπάλλες. Πολλοὶ ἀζάπες ποὺ τὰ ροῦχα τους εἶχαν πιάσει φωτιά, ἔτρεχαν σὰν τεράστιες δάδες μὲ τὰ χέρια τεντωμένα ψηλά. Μερικοὶ ἔπεφταν στὴ γῆ γιὰ νὰ σβύσουν τὶς φλόγες. Ἄλλοι ἔτρεχαν σὰν τρελλοὶ μέσα στὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, ποὺ ρίχνονταν τρομαγμένοι ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀνοίγοντας δρόμο, ὥσπου νὰ πέσουν νεκροὶ στὴ γῆ.

Ὁ Μεβλὰ Τσελεμπή ἔβλεπε τοὺς στρατιῶτες ποὺ καίγονταν καὶ προσπαθοῦσε ἀπὸ πολλὴ ὥρα νὰ βρεῖ μιὰ λέξη γιὰ νὰ τοὺς παρομοιάσει. Σκεφτόταν νὰ τοὺς παρουσιάσει στὸ χρονικό του μὲ τὶς μικρὲς πεταλοῦδες ποὺ γυρνᾶνε τὸ βράδυ γύρω ἀπὸ τὴ φωτιά, ὅμως ἡ λέξη «πεταλούδα» δὲν τοῦ ἄρεσε γι' αὐτὴ τὴν περίπτωσιν.

γιατί δὲν ἔδινε τὸ νόημα ποὺ ἤθελε γι' αὐτὸ τὸν ἥρωϊσμό τῶν μαχητῶν. Μὰ δὲν μπορούσε νὰ βρεῖ μιὰ ἄλλη κι ἐπιπλέον, ἂν παρομοίαζε τὴ φωτιά τοῦ ἱεροῦ πολέμου μὲ λαμπάδα τοῦ Ἰσλάμ — ἔτσι ὅπως τ' ὄχε διαβάσει σὲ παλιότερα χρονικά — τότε ἡ λέξη «πεταλούδα» θὰ μπορούσε νὰ εἶναι κατάλληλη. Θὰ μπορούσε νὰ ὀνομάζει τοὺς στρατιῶτες «πεταλοῦδες τῆς λαμπάδας τοῦ Ἰσλάμ» κι αὐτὸ θ' ἄρεσε σίγουρα στὸν ἀρχιστράτηγο.

Ξαφνικὰ τὸ ἔδαφος σείστηκε ἀπὸ μιὰ τρομαχτικὴ βροντή, ποὺ ἔκοψε τὴ σειρὰ τῶν σκέψεων τοῦ χρονικογράφου. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς κι ὅλοι οἱ ἄλλοι γύρισαν τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κεῖ ποὺ ἀκούστηκε ἡ βροντή. Κάτι θάγινε στὰ κανόνια, γιατί ἀπὸ κεῖ ἀκριβῶς εἶταν ποὺ σηκώθηκε ἓνας πυκνὸς μαῦρος καπνός. Ἐνας ἀπὸ τοὺς καβαλάρηδες ἔφυγε καλπάζοντας.

— Τί μπορεῖ νάγινε; ρωτοῦσαν μὲ μισή φωνή αὐτοὶ ποὺ στέκονταν πίσω ἀπ' τὴ ράχη τοῦ πασᾶ.

Ὁ καβαλάρης γύρισε γρήγορα.

— Ἔσκασε μιὰ ἀπ' τὶς μπομπάρδες, ἀνάφερε στὸν Τουρσοὺν πασᾶ. Σκοτώθηκαν μερικοὶ μηχανικοὶ καὶ πυροβολητές. Πολλοὶ ἄλλοι τραυματίστηκαν.

— Ὁ ἀρχιμηχανικός; ρώτησε ὁ Τουρσοὺν πασᾶς.

— Ὁ ἀρχιμηχανικός δὲν ἔπαθε τίποτα.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς γύρισε πάλι πρὸς τὸ κάστρο καὶ κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ μιλήσει. Ὁ πόλεμος θὰ συνεχίζονταν.

Ὁ πασᾶς διάταξε νὰ ἐπιτεθοῦν καινούργια στρατεύματα. Ἐνῶ ἀκολουθοῦσε μὲ τὸ δῆμμα τὰ τάγματα τῶν Περσῶν καὶ τῶν Καυκάσιων ποὺ τρέχαν πρὸς τὰ τεῖχη γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς ἀζάπες καὶ τοὺς ἐσκυτζίνους τῆς πρώτης γραμμῆς (τοὺς ἐθελοντὲς συγχρόως δὲν τοὺς ἀντικαταστοῦσαν), ὁ ἀρχιστράτηγος σκέφτηκε μὴπως εἶταν νωρὶς ἀκόμη γιὰ τὰ ἐπίλεκτα τάγματα τῶν δαλκελέτσων. Αὐτοὶ ξεκινοῦσαν πάντοτε ἔπειτα ἀπ' τοὺς γενίτσαρους.

Τώρα ἡ ἐπίθεση εἶχε ἀπλωθεῖ σ' ὄλο τὸ μᾶκρος τοῦ μπροστινοῦ τοίχου. Οἱ μικρὲς κι οἱ μεγάλες σχάλες, στηριγμένες στὶς ἐπάλξεις ἢ τὰ ρήγματα εἶταν τώρα ἑκατοντάδες. Ἀπ' τὸ ἀπέραντο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν ποὺ στροβιλίζονταν κι ἔβραζε στὰ πόδια τους, ἓνα μέρος ξεχύνονταν πάνω τους μισοκαμμένο καὶ καταματωμένο. Οἱ στρατιῶτες μόλις ἀνέβαιναν στὶς ἐπάλξεις χώνονταν μέσα στὰ μεγάλα ἀνοίγματα, πετοῦσαν μακριὰ τὶς ἀσπίδες ποὺ ἔσταζαν πίσσα καὶ κερὶ καὶ σήκωναν τὰ σπαθιά καὶ τὰ τσεκούρια. Καὶ οἱ ἀσπίδες συχνὰ ἔπεφταν ἀπὸ ψηλὰ πάνω στὰ κεφάλια τοῦ πλήθους ποὺ μετατοπιζόταν ἀμέσως οὐρλιάζοντας.



—Σκαρφαλώνουν συνέχεια, είπε ο γενικός έφορας σκεφτικός. 'Απ' τόν τρόπο πού ξεστόμισε αυτές τις λέξεις φάνηκε σά νάθελε νά πει «σκαρφαλώνουν συνέχεια, μά δλα είναι μάταια». Καί πράγματι οί στρατιῶτες μόλις έφταναν στις επάλξεις ή εμπαιναν στα ανοίγματα, εξαφανίζονταν άμέσως σάν νά τούς κατάπινε τό άγνωστο.

Οί έσκυτζίνοι συνέχιζαν τήν πεισματική επίθεσή τους στην πλευρά του γκρεμού. Πολλοί έπεφταν στο γκρεμό μαζί με τις σκάλες, όμως αυτό δέν κιόττει αυτούς πού ακολουθοῦσαν. Τά κόκκινα σαρίκια τους από μακριά φαίνονταν νά ματώνουν πρόωρα.

Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν στρατιωτῶν συνέχιζε τήν επίθεση ενάντια στην κεντρική πύλη. 'Η άναταραχή εκεί εΐτανε μεγαλύτερη άπ' όπουδήποτε άλλου. Έτσι δέν εΐδανε πώς κι από ποιόν φτιάχτηκε μιá σκεπή από ξύλα πού ξαφνικά ύψώθηκε πάνω άπ' τό πλήθος. Οί άζάπες έριξαν πάνω της προβιές από κριάρια για νά τήν προστατέψουν άπ' τή φωτιά. Κάτω από κείνη τή σκεπή κατάφυγαν οί στρατιῶτες πού χτυποῦσαν τήν κεντρική πύλη με μιá μεγάλη σιδερένια πολιορκητική μηχανή κι οί στρατιῶτες του μηχανικού, μαζί τους τρέξαν νά χωθοῦν κι οί στρατιῶτες πού προσπαθοῦσαν νά καταστρέψουν τις άκραϊες πλευρές της με μεγάλες βαριές σφηνες.

Ένας άγγελιαφόρος έφτασε πάλι καλπάζοντας άπ' τό πεδίο τής μάχης. Εΐταν κατάμαυρος άπ' τή σκόνη.

—Σκοτώθηκε ο Μπαζκουροτγκλου Μπεκιπέ, άνάφερε.

Κανείς δέ μίλησε.

Οί τρεις μορπαρδες βομβάρδιζαν άδιάκοπα τό έσωτερικό του κάστρου, όμως τώρα τά ούρλιαχτά τῶν πληγωμένων και τῶν καιμένων πού ξεφυχοῦσαν, εΐτανε τόσο δυνατά, πού μαζί με τά ταμποῦρα και τά τάμ-τάμ σκέπαζαν τις βροντές τῶν όπλων. 'Ο ήλιος εΐχε αρχίσει νά πέφτει. 'Ο Τουρσούν πασάς δέν έπαιρνε τό βλέμα από τήν άμορφη και γιγάντια μάζα του στρατου του πού πάλλονταν γύρω από τό κάστρο σάν ένας ματωμένος ζωντανός οργανισμός. 'Η μυρουδιά από καιμένο κρέας έφτανε κάπου κάπου ως εκεί.

Ξεχώρισε κάποιον άντρα πού έτρεχε με τό άλογο προς τό μέρος του. Στα εκατό μέτρα τον άναγνώρισε. Ήταν ο Καρά Μουκιπίλ. Με τόνα χέρι κρατοῦσε τά γκέμια του άλόγου και με τ' άλλο τό πληγωμένο καταματωμένο του μάγουλο.

—Οί άζάπες μου έξολοθρεύονται, φώναξε ο Καρά Μουκιπίλ χωρίς νά κατέβει άπ' τ' άλογο. Που είναι οί γενίτσαροι; 'Η φωνή του εΐταν βραχνή κι άγρια. 'Ο Τουρσούν πασάς τον κοίταξε ψυχρά

καὶ τέντωσε τὸ χέρι πρὸς τὴ μεριά τοῦ κάστρου.

Ἡ θέση σου εἶναι ἐκεῖ κάτω Καρὰ Μουκμπίλ! στρίγγλισε.

Ὁ Καρὰ Μουκμπίλ ἔκανε νὰ πεῖ κάτι. Τράβηξε τὰ γκέμια, ἔβαλε πάλι τὸ χέρι στὸ πληγωμένο του μάγουλο, κι ἀπότομα, γυρνώντας μὲ μανία τ' ἄλογο, ἔφυγε ἀκολουθούμενος ἀπ' τὴν ὀρντινάτσα του.

Ὁ Τουρσούν πασαῦς ἔκανε ἓνα νεῦμα μὲ τὸ χέρι. Ἔνας ἀπ' τοὺς βοηθοὺς του τὸν πλησίασε.

—Οἱ γενίτσαροι, εἶπε χωρὶς νὰ γυρίσει τὸ κεφάλι.

Ὁ βοηθὸς ἔτρεξε μὲ τ' ἄλογο. Δὲν πέρασαν παρὰ λίγες στιγμὲς κι οἱ γενίτσαροι ἄρχισαν νὰ κινουῦνται πρὸς τὰ τεῖχη, στὴν ἀρχὴ ἀργά, ἔπειτα ὀλοένα πιὸ γρήγορα. Ὅσο προχωροῦσαν τόσο πιὸ δυνατὲς γίνονταν οἱ κραυγὲς τους κι ὅταν ἔφτασαν κοντὰ στὴν τάφρο, ρίχτηκαν μπροστά, κρατώντας στὰ χέρια τὰ κοντάρια καὶ τὰ σιδερένια ρόπαλα.

Τ' ἀσταμάτητο χτύπημα τῶν ταμπούρλων καὶ τῶν τὰμ-τὰμ τώρα ξεκούφαινε τ' αὐτιά. Οἱ γενίτσαροι διάβηκαν γρήγορα τὴν τάφρο, πού ἦταν κιόλας γεμάτη καβαλάρηδες ἄζαπες κι ἐθελοντὲς καὶ ρίχτηκαν πρὸς τὸ κάστρο, σ' ὄλο τὸ μᾶκρος τῶν τειχῶν. Οἱ κραυγὲς τους «Ἄλλάχ», «Πατισάχ», σκέπασαν γιὰ λίγο κάθε ἄλλο θόρυβο. Χωρὶς νὰ σταματήσουν οὔτε λεπτὸ κάτω ἀπ' τὰ τεῖχη, πέρασαν μέσα ἀπ' τὸ πλῆθος τῶν ἄζάπων καὶ βάλθηκαν νὰ σκαρφαλώνουν μὲ σβελτάδα στὶς μισοάδειες καὶ μαυρισμένες ἀπ' τὴν καπνιά τῆς πίσσας σκάλες, χωρὶς νὰ νοιάζονται γιὰ τὰ θέλη καὶ τὶς φλεγόμενες μπάλλες ἀπὸ ρητίνη πού ἔπεφταν ἀπὸ ψηλὰ ὀλοένα καὶ πιὸ πυκνά. Ὅλοι αὐτοὶ πού παρακολουθοῦσαν τὴ μάχη πίσω ἀπ' τὴ ράχη τοῦ πασαῦ περιμέναν νὰ δοῦν τί θὰ συνέβαινε μόλις οἱ γενίτσαροι θ' ἀνέβαιναν στὰ τεῖχη. Ἀνάμεσα στὶς ἐπάλξεις πολλαπλασιάστηκαν μὲ μιᾶς οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου κι ὅταν οἱ γενίτσαροι πήδησαν πάνω σ' ὄλο τὸ μᾶκρος τοῦ τοίχου σὰν ἀγριόγατοι, ἄρχισε μιὰ αἱματηρὴ πάλη σῶμα μὲ σῶμα. Οἱ σκάλες εἶταν τώρα γεμάτες ἀπὸ γενίτσαρους. Μερικὲς εἶχαν πιάσει φωτιά. Οἱ ἐπιδρομεῖς βιάζονταν νὰ πηδήσουν τὰ ξύλα πού καίγονταν καὶ νὰ φτάσουν ψηλὰ στὸν τοῖχο, πρὶν σπάσουν. Στὸ μεταξὺ οἱ ἄζαπες ἄλλαζαν διαστικὰ τὶς καμμένες σκάλες μὲ ἄλλες καινούριες, πού γέμιζαν ἀμέσως ἀπὸ γενίτσαρους. Ἄλλοι ἔσερναν μακρὰ τ' ἀναμμένα κορμιὰ πού κάθε τόσο ἔπεφταν ἀπὸ ψηλὰ πάνω στὴν ξύλινη σκεπὴ, μπροστὰ στὴν πόρτα. Ἡ σκεπὴ μόλο πού εἶταν σκεπασμένη μὲ βρεμμένα δέρματα, εἶχε πιάσει μερικὲς φορές φωτιά, ἀλλὰ οἱ ἄζαπες κατάφερναν νὰ τὴ σβήσουν. Μπροστὰ στὴν καστρόπορτα

οί γενίτσαροι συνέχιζαν ν' ανεβαίνουν σάν όρμητικὸς χείμαρος. Ἐκεῖ εἶταν πὺ ἀκούγονταν οἱ πιὸ δυνατὲς κραυγές. Βρασιμένη ρητινή καὶ φωτιά ἔσταζε ἀπὸ πάνω. Ξαφνικά, ἀκούστηκε ἕνας τρομαχτικὸς θόρυβος. Ἡ καστρόπορτα ἄρχισε φαίνεται νὰ σπάζει. Ὁ θόρυβος γινόταν τρομερότερος. Ἡ μεγάλη σιδερένια πύλη εἶχε καταστραφεῖ σὲ δυὸ μεριές. Οἱ κραυγές δυνάμωσαν τόσο πὺ ἔμοιαζαν μὲ οὐρλιαχτὰ κολασμένων. Ἡ πόρτα ταλαντεύτηκε, ἔπειτα ἔπεσε ἕνα κομμάτι της καὶ οἱ πρῶτοι γενίτσαροι σπρωγμένοι ἀπὸ τὴν παλλόμενη μάζα πὺ ἔρχονταν πίσω τους ρίχτηκαν μέσα μὲ ὕψωμένα τὰ σιδερένια τους ρόπαλα. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ὄρμη ἀπ' τὸ χείμαρο τῶν γενίτσαρων, πὺ ἔπειτα ἀπὸ λίγο ἡ μεγάλη καστρόπορτα ἔγειρε στὸ πλάι, σάν ἕνα φύλλο ἀπὸ τενεκέ.

Αὐτοὶ πὺ βρίσκονταν πίσω ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ πασαῖ βάλθηκαν νὰ μουρμουρίζουν προσευχές. Θᾶθελαν νὰ φωνάξουν μὲ πολὺ ἐγθουσιασμό γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν στρατιωτῶν τους στὸ κάστρο, ἀλλὰ ἡ ἀκίνητη ράχη τοῦ ἀρχιστράτηγου δὲν τοὺς ἄφηγε νὰ ὕψωσουν φωνή. Μόνο ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρὶ φώναξε ἀπελπισμένα:

—Δὲν ἔπρεπε περάσουν πόρτα ἐκεῖ μεγάλη παγίδα δὲν ἔπρεπε περάσουν πόρτα γυρίσουν πίσω γρήγορα.

—Τί κρώζει αὐτὴ ἡ κουρούνα; εἶπε κάποιος τιτλοῦχος.

Ὁ Τουρσοὺν πασαῖ κατάλαβε ἀμέσως τὴ σκέψη τοῦ ἀρχιτέκτονα. Τῶξερε πὺς πίσω ἀπ' τὴν κεντρικὴ πύλη ὑπῆρχε μιὰ στενὴ ἐσωτερικὴ αὐλὴ σὲ τριγωνικὸ σχῆμα πὺ ὀδηγοῦσε σὲ μιὰ δεύτερη πύλη, λίγο πιὸ μικρὴ, ἀλλὰ σίγουρα τόσο στέρεα ὅσο καὶ ἡ μεγάλη. Ἦξερε ἀκόμα πὺς θᾶτανε πολὺ δύσκολο γιὰ τοὺς στρατιῶτες του νὰ πολεμήσουν ἐκεῖ μέσα, γιὰτὶ ἡ αὐλὴ εἶταν περιτριγυρισμένη ἀπὸ ψηλὰ τείχη. Θᾶτανε κλεισμένοι σάν τὰ ποντίκια στὸν πάτο ἑνὸς τεράστιου καζανιοῦ. Μόλο πὺ Ἦξερε πὺς ἐκεῖ μέσα θὰ γίνονταν μεγάλη σφαγή, ὅταν εἶδε τὸν χείμαρο τῶν γενίτσαρων νὰ ρίχνεται μὲ ἀσυγκράτητη ὄρμη πάνω στὴν πύλη, ἀρπάχτηκε ἀπ' τὴν ἐλπίδα ὅτι ἐκεῖνο τὸ τρομερὸ κῦμα θᾶκανε κάποιον θαῦμα. Ἐκατοντάδες γενίτσαροι σπρώχνονταν τώρα μπροστὰ στὴν καστρόπορτα. Κανεὶς δὲν πρόβλεπε τί θὰ γίνονταν. Μόνο ἡ πνιγμένη ἠχὼ ἀπ' τὶς κραυγές τους ἀκούγονταν ἀδύναμα. Αὐτὴ εἶχε ἕναν περίεργο ἦχο — ἴσως ἀπὸ τὸν τοῖχο πὺ ἔζωνε τὴν αὐλὴ κι ἀντιγύριζε πνιχτὰ τὸν ἀντίλαλο.

Ὁ ἀγγελιαφόρος φάνηκε μέσ' ἀπ' τὴ σκόνη νὰ πλησιάζει καλπάζοντας.

—Σκοτώθηκε ὁ Χάτα.

Μὲ τὶς λέξεις αὐτές, γύρισε ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὶς ἄλλες φορές

τ' ἄλογο κι ἐξαφανίστηκε μέσα στὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν.

Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς κατάλαβε πὼς εἶχε φτάσει ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ ἐπίθεση. Τώρα θάπρεπε νὰ μεγαλώσει ἡ ὄρμη της σ' ὄλο τὸ μᾶκρος τῶν τειχῶν γιὰ νὰ ἐλαφρύνει τοὺς γενίτσαρους ποὺ πολεμοῦσαν μὲ τέτοιες δύσκολες συνθήκες στὴν ἐσωτερικὴ αὐλή.

Μόλις ἔδωσε τὶς διαταγές, καινούρια τάγματα γενίτσαρων κι ἐσκυτζίνων, καθὼς καὶ τάγματα ξένων, Κούρδων, Τάταρων καὶ Καλμούχων ὄρμησαν πρὸς τὰ τεῖχη. Πίσω τους ρίχτηκαν μ' ἀχαλίνωτη ὄρμη κι οἱ δαλκελέτσοι. Κάποια στιγμὴ νόμισε πὼς τὰ καινούρια στρατεύματα ἐξαφανίστηκαν μέσα στ' ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν ποὺ πάλλονταν δίπλα στὰ τεῖχη, ὅπως δταν οἱ χεῖμαροι χύνονται στὴ θάλασσα. Δὲν πέρασε ὅμως πολὺ ὥρα καὶ φάνηκαν πάνω στὶς ἑκατοντάδες σκάλες οἱ σημαῖες τοὺς ποὺ ἀνέβαιναν γοργά.

Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς σήκωσε τὸ χέρι.

—Οἱ «σερντενγκιεστλέροι», εἶπε μὲ πνιγμένη φωνή κι ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ βοηθὸς πήδησε στ' ἄλογο γιὰ νὰ μεταφέρει τὴ διαταγή, ὁ πασαῖς σηκώνοντας τρία δάχτυλα, πρόσθεσε: τρία τάγματα.

Ἐπειτα ἀπὸ λίγο, οἱ στρατιῶτες τοῦ θανάτου τρέχοντας κάτω ἀπὸ τὴ σκουρογάλαζη σημαία τους, ἔφτασαν κοντὰ στὰ τεῖχη. Ὁ χαρακτηριστικὸς ἦχος τῶν ταμπούρλων τους πνίγηκε μέσα στὸ γενικὸ θόρυβο τῆς μάχης. Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς τοὺς ἀκολούθησε μὲ τὸ βλέμμα ὥσπου χάθηκαν ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους. Ἐπειτα, ἐνῶ φανταζόταν τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν κουρασμένων στρατιωτῶν νὰ τοὺς ἀνοίγει μὲ σεβασμὸ τὸ δρόμο, προσπάθησε νὰ ὑπολογίσει τὸ χρόνο ποὺ θάκαναν γιὰ νὰ περάσουν ἀνάμεσά τους. Οἱ σκουρογάλαζες σημαῖες τοὺς φάνηκαν δίπλα στὰ τεῖχη τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ δαλκελέτσοι χώνονταν μέσ' τὶς ἐπάλλξεις, πίσω ἀπὸ τοὺς Καλμούχους.

Οἱ πρῶτοι «σερντενγκιεστλέροι» ἔφτασαν τώρα στὴν κορυφὴ καὶ πήδησαν πάνω στὰ τεῖχη. Κοντὰ στὶς ἐπάλλξεις οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου πολλαπλασιάζονταν μ' ἓνα περίεργο ρυθμὸ. Οἱ στρατιῶτες τοῦ θανάτου ὄλο κι ἀνέβαιναν. Σὲ λίγο ἡ μάχη ἀπλώθηκε σ' ὄλο τὸ μᾶκρος τῶν τειχῶν. Ὁ ἥλιος βασίλευε. Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς εἶδε πὼς ἡ ἐπίθεση ἔφτανε στὸ σκοπὸ της, παρασύροντας σὲ κεῖνο τὸ μέρος τοὺς περισσότερους ὑπερασπιστὲς. Τώρα ἡ μάχη θάταν πιὸ εὐκολὴ γιὰ τοὺς γενίτσαρους ποὺ μάχονταν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλή. Γύρισε τὸ βλέμμα στὴν κεντρικὴ πύλη. Τὸ σπρώξιμο συνεχιζόταν. Μαζὶ μὲ τὸ ἀνθρώπινο πλῆθος ἔμπαιναν μέσα

σκάλες, σκοινιά, σιδερένιες πολιορκητικές μηχανές και τεράστια πλεχτά από βούρλα. Δὲ νοιάστηκε κανένας γιὰ τὴ ξύλινη σκεπὴ πὺ ἐπιασε πάλι φωτιὰ καὶ τώρα καιγόταν.

Μὲ τεντωμένα νεῦρα ὁ Τουρσοῦν πασαῖς περίμενε ν' ἀκούσει τὸ φοβερὸ οὐρλιαχτὸ πὺ θὰ ἀνάγγελλε τὸ σπάσιμο τῆς δεύτερης πόρτας. Ἀλλὰ ὁ θόρυβος πὺ ἔφτανε ἀπὸ μέσα εἶταν ἀπελπιστικὰ μονότονος, σὰν ἓνα ἀσταμάτητο μπουμπουνητό. Τώρα τῶξερε καλὰ πὺς κάθε στιγμή τοῦ κόστιζε ἑκατοντάδες ζωὲς στρατιωτῶν. Τῶξερε πὺς τώρα θὰ εἶχαν ἀρχίσει σίγουρα νὰ πατᾶνε πάνω στὰ πτώματα τῶν συντρόφων τους. Τῶξερε πὺς θᾶχε στρωθεῖ στὸ λιθόστρωτο τὸ πρῶτο χαλὶ ἀπὸ σάρκα καὶ αἷμα. Ὅμως ἡ ἐλπίδα ὅτι κάποια στιγμή θᾶκουγε τὴν κραυγὴ τῆς νίκης δὲν τὸν ἐγκατέλειπε. Ὅλος ἐκεῖνος ὁ χεῖμαρος θᾶπρεπε κάτι νὰ κάνει. Κἀτι θᾶκανε, σίγουρα.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῖς κοίταξε πάλι τὰ τείχη. Ὁ ἥλιος εἶχε τώρα δύσει καὶ κείνοι πὺ μάχονταν ἀκόμη στὴν κορυφὴ τῶν τειχῶν ἄρχισαν νὰ μοιάζουν πιότερο μὲ σκιὲς παρά μ' ἀνθρώπινα σώματα. Γιὰ πολὺ ὥρα δὲν πῆρε τὰ μάτια του ἀπὸ κείνο τὸ παράξενο παιχνίδισμα τῶν σκιῶν πὺ ἀπὸ μακρὰ φαινόταν χωρὶς νόημα. Ἐπειτα γύρισε τὸ βλέμμα κάτω, στὴν πύλη.

Τώρα εἶχε σχεδὸν σκοτεινιάσει κι ἡ πύλη ἔμοιαζε μὲ στόμα φούρνου. Οἱ κόκκινες ἀναλαμπὲς ἀπ' τὶς φωτιὲς πὺ ἔπεφταν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ κι ἀπ' τὰ φλεγόμενα κορμιὰ κάτω, εἶταν ἄλλοτε ζωηρὲς κι ἄλλοτε ἀδύναμες.

—Θᾶναι κόλαση τώρα ἐκεῖ κάτω! μурμουρίσε ὁ γενικὸς ἔφορας στὸν χρονικογράφο.

Ὁ Μεβλὰ Τσελεμπή ἔμοιαζε σὰ ναρκωμένος. Κάπου κάπου ἔφτανε ἡ μυρουδιά ἀπὸ καμμένο κρέας στὰ ρουθούνια του πὺ τρέμιζαν ἀπὸ ἀηδία.

—Γιὰ πολλὲς μέρες ὅλοι αὐτοὶ οἱ στρατιῶτες δὲν θὰ βάλουνε κρέας στὸ στόμα τους συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας.

—Γιατί;

—Θὰ αἰσθάνονται ναυτία. Ἔτσι γίνεται πάντα γιὰ μερικὲς μέρες ἔπειτα ἀπὸ τέτιες ἐπιθέσεις.

—Ἀλλάχ! ἀναστέναξε ὁ χρονικογράφος.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῖς δὲν ἔπερνε τὰ μάτια του ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πύλη. Στὸ κόκκινο φῶς τῆς φωτιᾶς, οἱ στρατιῶτες φαίνονταν νὰ πηδοῦν καὶ νὰ αἰωροῦνται σὰν τρομαχτικὰ φαντάσματα. Χωρὶς νὰ κοιτάξει καθόλου τὰ τείχη αἰσθάνθηκε πὺς ἡ μανία τῆς ἐπίθεσης σ' ὅλα τ' ἄλλα σημεῖα εἶχε ἐξασθενήσει. Ἦξερε πὺς εἶχε φτάσει

ή μελαγχολική ώρα τῆς μάχης, ή ώρα πού οί καμμένες ἄδειες ἀπό στρατιῶτες σκάλες κομματιάζονται καί πέφτουν ἐδῶ κι ἐκεῖ, σάν νά τούς ἔκοβε κανεῖς τά πόδια. Δέν γύρισε πιά τὸ βλέμμα του στὰ τείχη. Τώρα πάνω στό κάστρο, ὅλη ή μάχη εἶχε συγκεντρωθεῖ σέ κεῖνο τὸ μοιραῖο τετράγωνο, πού ἄλλοτε πιὸ δυνατὰ κι ἄλλοτε πιὸ ἀδύναμα λαμποκοποῦσε ἀπ' τῆ φωτιά. Ἀπὸ κεῖ, ἀπ' τὴν ἐσωτερική αὐλὴ ἔφτανε ἀσταμάτητα ἕνας ὑπόκωφος ἦχος σὰ νᾶβραζε μιὰ γιγάντια χύτρα. Τώρα ὄχι μόνο τὸ κάστρο μὲ τὰ τείχη καί τούς πύργους του, ἀλλὰ ὅλο τὸ πλῆθος μαζεύτηκε γρήγορα σέ κείνη τὴ φωτισμένη, γεμάτη ἀναλαμπές πόρτα, πού ή μοίρα της, σταματημένη λές στό κατώφλι της, ἄλλοτε τυλιγόταν σ' ἕνα ματωμένο φῶς κι ἄλλοτε σέ μιὰ πένθιμη σκιά.

Αὐτὸ κράτησε ἀρκετὴ ώρα.

Ὅταν στό τέλος ὁ Τουρσοῦν πασαῖς ἔχασε κάθε ἐλπίδα, διάταξε τὴν ὑποχώρηση. Καθὼς ἀνέβαινε στ' ἄλογο αἰσθάνθηκε τὰ τεντωμένα νεῦρα του νά χαλαρώνουν ἀπότομα σάν νά νεκρώθηκαν. Χωρὶς νά στρέψει τὸ κεφάλι κίνησε γιὰ τὴ σκηνή του.

—Καταραμένο κάστρο! φώναξε μὲ βραχνή παθιασμένη φωνή ἕνας ἀπ' τούς «σαντζάκιμπεϊλερέ».

Αὐτὴ εἶτανε ἡ πρώτη τους ἐπίθεση. Μιὰ μακρὰ σειρὰ ἀπὸ μάχες ἔδωσε τέλος σὴν ἡσυχία πὺν εἶχαμε.

“Υστερα ἀπὸ ἓναν ἄγριο βομβαρδισμό, πελώρια κύματα ἀπὸ χιλιάδες σιραιῶτες ὄρμησαν τόνα ὑστερα ἀπ’ τ’ ἄλλο πάνω σὶὰ τεῖχη μας ὅπως μιὰ ταραγμένη θάλασσα ἀπὸ σεισμό. Σκαρφάλωναν πάνω τους μὲ κραυγὲς ἐνθουσιασμοῦ κι οὐρλιαχτιά, κουνώντας τὰ γιαταγάνια, τὶς σημαῖες, τὰ σιδερένια ρόπαλα, τὰ κονιάρια, τὰ ἐμβλήματα, ἔτοιμοι νὰ πραγματοποιήσουν ὅλες τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς προειδοποιήσεις τους μὲ τὶς ὁποῖες μῆνες ὀλόκληρους εἶχαν προσπαθήσει νὰ μᾶς τρομάξουν. Ἐδειχναν νάχουν ἐμπιστοσύνη σὶὰ ὅπλα τους καὶ σίγουρα πίστευαν πὺς σὶὰ τέλος τῆς μέρας θάχαμε ζαλιστεῖ ἢ τρελαθεῖ ἀπ’ τὸν τρομερὸ θόρυβο τῶν γιγάντιων κανονιῶν τους. “Ὁμως τεῖτοι εἶναι οἱ καιροὶ πὺν ζοῦμε, πὺν πρέπει σ’ ὅλα νὰ σνηθίζουμε. Ἐμεῖς ἀπὸ καιρὸ τῶρα περιμέναμε τοῦτη τὴν ἐπίθεση. Ἀπὸ τότε πὺν στείλαμε πίσω τὶς ἀντιπροσωπεῖες καὶ τὰ γράμματά τους, εἶχαμε διαλέξει τὸ δρόμο τοῦ πόλεμου. Δὲν περιμέναμε τίποτα καλύτερο κι εἴμασταν ἔτοιμοι νὰ δεχτοῦμε ὁποιαδήποτε ἔκπληξη. Αὐτὴ δῶ εἶναι ἡ γῆ μας. Δὲν ἔχουμε τίποτ’ ἄλλο ἔξω ἀπὸ δαύτη. Ἡ αὐτοκρατορία τους ἀντίθετα κατέχει ὀλόκληρη τὴν Ἀνατολή. Ἐμεῖς ἢ θὰ ζήσομε ἔδῶ, πᾶγω σ’ αὐτὴ τὴ γῆ μας, ἢ ἔδῶ θὰ πεθάνουμε.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σιραιῶτες καὶ τοὺς ἀξιωματικούς μας ἔπεσαν σὶς μάχες ποῦγιναν σὶς ἐπάλξεις. Περάσαμε πράγματι δύσκολες στιγμές. Τὰ τάγματα τοῦ πιὸ μεγάλου σιραιῶ τῆς οἰκουμένης ξεχύθηκαν μὲ ἀχαλίνωτη μανία σ’ ὅλο τὸ μᾶκρος τῶν τειχῶν. Τ’ ἀποσπάσματά μας βρέθηκαν πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τοὺς σιραιῶτες τους. Ἐναντία σὶὰ ὀθωμανικὰ σπαθιά ὑψώσαμε τὰ σιήθια μας. Στὸ σίδερο ἀπαντήσαμε μὲ σίδερο, σὶν ἄγριότητα μὲ ἄγριότητα, σὶν θάνατο μὲ θάνατο. Οἱ ἐπάλξεις τοῦ κάστρου ἔγιναν τὸ μνημια τους καὶ ἡ ἐσωτερικὴ αὐλὴ ὅπου ξεχύθηκαν μετὰ τὸ σπάσιμο τῆς πόρτας, ὁ κοινὸς τους τάφος. Ἡ αὐλὴ ἔβραζε κι ἀντηχοῦσε σὰν τὸν πάτο τῆς κόλασης. Τὰ μάτια

μας δὲν εἶχαν ξαναδεῖ τρομαχτικότερο θέαμα. Οἱ φωνές, οἱ θροῆνοι, τὰ οὐρλιαχιά, ἡ μυρουδιά τοῦ καμμένου αἵματος καὶ τῆς ψημένης σάρκας ἀνέβαινε ἀπὸ κεῖ σὰν καταραμένος ἀιμός.

Τώρα εἶναι νύχτα κι οἱ δικοί μας, κουρασμένοι κι ἐξαντλημένοι ἀπὸ τὴ μάχη, κοιμοῦνται. Αὐριο θὰ θάψουμε τοὺς σκοτωμένους σιραισιῶτες μας σὲ μιὰ μεγαλοπρεπὴ τελειή. Τὸ ἐχθρικό σιραισιόπεδο βυθίστηκε σιτὴ σιωπὴ καὶ τὸ σκοτάδι. Μόνο ὁ ἤχος τῶν ἀμαξιῶν ἀκούγεται, πὺ ἔρχονται κάτω ἀπ' τὰ τείχη μας γιὰ νὰ μαζέψουν τὰ πτώματα τῶν σιραισιῶτων τους. Μερικὰ ἀμάξια μπαίνουν καὶ σιτὴν ἐσωτερικὴ αὐλή. Ἐμεῖς δὲν τοὺς χιτυπᾶμε. Θέλουμε νὰ μαζέψουν τὰ πτώματα ἀλλιῶς ἢ βρώμα τους θὰ μᾶς πνίξει. Αὐτοὶ τὸ ξέρουν καὶ δὲν παίρνουν κανένα ἀμυντικὸ μέτρο. Τὸ τρίξιμο ἀπ' τὶς ρόδες τῶν ἀμαξιῶν μοιάζει μὲ θροῆνο. Κάθε τόσο μακρόσυρτα βογγητὰ μᾶς φέρνουν ἀνατριχίλα. Ἐπειτα πέφτει πάλι ἡ σιωπὴ πὺ σπάζει κάπου κάπου ἀπ' τὸν ξερὸ κρότο κάποιας ἐγκαταλειμμένης σκάλας σιτὰ τείχη, πὺ κομματιάζεται σιτὰ καμμένα σημεῖα τῆς καὶ πέφτει κάτω σιτὴ γῆ.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

**Η** ομάδα τῶν σαντζάκμπεϊλερέ ὅση ὥρα κράτησε ἡ ἐπίθεση εἶχε μείνει πίσω ἀπὸ τὴν ράχη τοῦ ἀρχιστράτηγου. Μόλις ἔφυγε ὁ πασᾶς, σκόρπισαν ἀμέσως. Ὁ γενικὸς ἔφορας κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἔμειναν γιὰ λίγο μόνοι. Γύρω, εἶχε πέσει πιά τὸ σκοτάδι. Τὸ κάστρο ἀχνοφαίνονταν σὰν σκιά. Μόλις ἡ σάλπιγγα σήμανε τὴν ὑποχώρηση καὶ σταμάτησαν ἀπὸ πάνω νὰ πέφτουν ἡ νάφθα κι ἡ πίσσα, λές καὶ κρύφτηκε σὰν διὰ μαγείας στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας. Οἱ κραυγές κι οἱ κρότοι τῆς μάχης ἀντικαταστάθηκαν τώρα ἀπὸ ἕναν κούφιο χαμηλὸ ἤχο σὰν μουρμούρισμα γιγάντων. Εἶταν σὰν ἕνα γιγάντιο τέρας νᾶξινε τὶς μυριάδες πλοκάμια τοῦ ἀργὰ καὶ χωρὶς σταματημὸ πάνω στὸ γῶμα. Ὁ στρατὸς ἀποσύρονταν.

Ὁ γενικὸς ἔφορας ἀναστέναξε βαθιά.

— Πᾶμε Μεβλά Τσελεμπή, εἶπε.

Ὁ χρονικογράφος τὸν ἀκολούθησε χωρὶς νὰ θγάλει λέξη. Περπάτησαν στὸ κεντρικὸ μονοπάτι ἀνάμεσα στὶς σκηγές. Πίσω, σὰν σκιά, ἔρχονταν ἡ ὀρντινάτζα τοῦ γενικοῦ ἔφορα. Στὸ στρατόπεδο βασίλευε τὸ σκοτάδι κι ἡ σιωπή. Οἱ περισσότερες σκηγές εἶταν ἀκόμα ἄδειες. Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ γέμιζαν, ὅμως τώρα φαίνονταν μελαγχολικὲς ἔτσι σιωπηλές ὅπως εἶταν. Ἀπὸ μακριὰ ἐκεῖνος ὁ ὑπόκωφος θόρυβος πλησίαζε.

Περπάτησαν γιὰ πολὺ ὥρα, ἄσκοπα, μέσ' τὸ στρατόπεδο. Τ' αὐτὸ τοῦ χρονικογράφου ἔπιανε ἐδῶ κι ἐκεῖ διάφορους ἤχους. Κάποιος ἔδινε διαταγές. Στρατιῶτες φάνηκαν νὰ πηγαίνουν ποιὸς ξέρει ποῦ. Δυὸ ἀγγελιαφόροι πέρασαν καλπάζοντας ἀπὸ μπροστά τους. Μακριὰ ἀκούστηκε τὸ τρίξιμο ἀπὸ ρόδες πολλῶν ἀμαξιῶν καὶ πιὸ κεῖ ὁ θόρυβος ἑκατοντάδων βημάτων.

— Τί συμβαίνει; εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Ποιὸς εἶν' αὐτὸς ποὺ δίνει τοῦτες τὶς διαταγές; Δὲν τέλειωσαν λοιπὸν ὅλα;

Ἕνα ἄλογο μ' ἕνα ἀγγελιαφόρο στὴ ράχη, πέρασε σὰν ἄνεμος ἀπὸ δίπλα τους. Μακριὰ ἀκούγονταν πάλι ὀπλές ἀλόγων ποῦ ἔτρεχαν γρήγορα καὶ φωνές ποῦ ἔδιναν μὲ ἔξαψη διαταγές. Μαζί

μέ τὸ κενὸ καὶ τὴν ἀπελπισία ποῦχαν γεμίσει τὴν ψυχὴ του, ὁ χρονικογράφος αἰστάνθηκε κι ἓνα περίεργο συναίσθημα. Εἶταν κάτι ἀνάμεσα σὲ λύπη καὶ θαυμασμὸ γιὰ τὴ δύναμη τῆς χώρας του. Αὐτὲς οἱ διαταγὲς καὶ κείνη ἢ κίνηση μέσ' τὴν καρδιά τῆς νύχτας ἔδειχναν πῶς ἀκόμα καὶ τούτη τὴν ὥρα τῆς συμφορᾶς ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ἰσχυροὶ ποὺ ἔδιναν διαταγὲς καὶ διοικοῦσαν.

Ὁ θόρυβος τῶν ἀμαξιῶν ἀκούστηκε τώρα πολὺ κοντά. Καθένα ἀπ' αὐτὰ εἶχε πίσω του μιὰ μικρὴ δάδα. Ἑκατοντάδες ἀμάξια πέρασαν ἀπὸ μπροστά τους σὲ μιὰ μοναδικὴ γραμμὴ.

Πίσω ἀπ' τ' ἀμάξια ἀκολουθοῦσε ἓνα ἀπόσπασμα. Ὅταν τὸ ἀπόσπασμα ἔφτασε δίπλα τους, ὁ Μεβλά Τσελεμπή πρόσεξε κατὰ πληκτος ὅτι οἱ στρατιῶτες δὲν κρατοῦσαν κοντάρια στὰ χέρια ἀλλὰ τσάπες καὶ φτυάρια.

—Εἶναι οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ, ἐξήγησε ὁ γενικὸς ἔφορας. Πᾶνε ν' ἀνοίξουν μεγάλους λάκκους γιὰ νὰ θάψουν τοὺς σκοτωμένους.

—Ἀπόψε θὰ γίνεῖ ἡ ταφὴ;

—Τέτια διαταγὴ πῆραν. Σὲ τέτιες περιπτώσεις ἡ ταφὴ γίνε-  
ται ἀμέσως τὴν ἴδια νύχτα.

Μετὰ ἀπὸ λίγο πέρασε ἓνα νέο ἀπόσπασμα ἀπὸ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ.

—Πόσοι νᾶναι οἱ σκοτωμένοι; ρώτησε ὁ χρονικογράφος μὲ τρόπο.

Ὁ γενικὸς ἔφορος ποὺ τὸ μυαλό του ἔτρεχε μακριὰ δὲν ἀπάντησε ἀμέσως. Σκεφτόταν πῶς ἐκεῖνες τὶς δυὸ τρεῖς μέρες θὰ γίνονταν πολλὲς καταχρήσεις κι ἄλλα μπερδέματα στοὺς λογαριασμούς. Κάθε μέρα, μὲ τὸ θάνατο χιλιάδων τραυματισμένων, ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατιωτῶν θὰ σκαμπανέβαζε μ' ἀπρόσμενο τρόπο. Μέσα σ' ἄλλη ἐκείνη τὴ θλίψη καὶ τὴν ἀναταραχὴ κανένας δὲν θὰ μπορούσε παραῦστερα νὰ ξέρει τὴ σωστὴ μέρα τῶν θανάτων. Κι ὅλες αὐτὲς τὶς μέρες οἱ στρατηγοὶ μαζί μὲ τοὺς ἔφορους τῶν ἀποσπασμάτων, ἔκαναν ἓνα τέτιο μπερδέμα στὰ τιμολόγια τῶν πληρωμῶν, ποὺ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἄλῃ Ἰπμν Σινὰ δὲν θὰ μπορούσε νὰ βρεῖ τὴν ἄκρη. Αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὁ γενικὸς ἔφορος, δὲν εἶχε μπλεχτεῖ ποτὲ σὲ παρόμοιες ἀθλιότητες. Τοῦ φαίνονταν γελοῖα τὰ χρηματικὰ ποσὰ ποὺ γι' αὐτὰ οἱ ἀξιωματικοὶ διακινδύνευαν πολλὲς φορές τὴν καριέρα τους καὶ μερικὲς φορές ἀκόμα καὶ τὴ ζωὴ τους. Αὐτὸς εἶχε νὰ κάνει μὲ τεράστια ποσὰ, εἰδικὰ ὅταν ὑπόγραφε συμβόλαια ἀνεφοδιασμοῦ μὲ τὴ Δημοκρατία τῆς Βενετίας ἢ μὲ τοὺς ὑποτελεῖς τῆς αὐτοκρατορίας. Ἦταν ἀλάθητος στὶς ὑποθέσεις του. Πονηρὸς στὰ

παζαρέματα, προσεκτικός στους ατέλειωτους λογαριασμούς με τους αντιπροσώπους της Βενετίας, είχε καταφέρει να γλυτώσει για το κράτος του εκατομμύρια «άκτσέ». Και φυσικά, σκεφτόταν πώς εΐτανε νόμιμο να κρατήσει για τον έαυτό του ένα μέρος απ' αυτά τὰ εκατομμύρια. Μ' αυτούς αντίθετα που ἔκλεβαν από τους μισθούς τῶν στρατιωτῶν, δείχνονταν αὐστηρός. Σχεδόν κάθε μέρα καταδικάζονταν αξιωματικοὶ καὶ ἔφοροι πού πιάνονταν ἐπ' αὐτοφόρω. Ὅμως τῶξερε καλά πῶς τους πιὸ πολλοὺς δὲν τους εΐχε ἀνακαλύψει ἀκόμη. Καθὼς περπατοῦσε τώρα μέσ' τὸ στρατόπεδο, σκεφτόταν πῶς θάπρεπε νὰ συγκαλέσει τὴν ἐπόμενη μιὰ γενικὴ συνέλευση με ὅλους τους ἔφορους τῶν ταγμάτων, γιὰ νὰ τους φοβερήσει.

—Τί εΐπες Μεβλά Τσελεμπή; ρώτησε τὸ φίλο του.

—Σὲ ρώτησα πόσοι νὰ σκοτώθηκαν ἄραγε;

Ὁ γενικὸς ἔφορας ἄρχισε νὰ σκέφτεται.

—Μὲ τὴ μανία καὶ τὴ διάρκεια ποῦχε ἡ ἐπίθεση, πιστεύω πῶς αὐτὴ ἡ ἐπιχείρηση δὲν πρέπει νὰ κόστισε λιγότερο ἀπὸ δέκα χιλιάδες, ἀπάντησε μ' ἀδιαφορία σὰ νὰ μιλοῦσε γιὰ ἕνα οἰκτιρῶδες χρηματικὸ ποσό.

Πέρασε πάλι ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ μηχανικοῦ.

—Αὔριο θάχουμε μιὰ ἀναφορὰ με τὸ σωστὸ ἀριθμὸ τῶν σκοτωμένων, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Γι' ἀπόψε αὐτὸ πού εἶναι βέβαιο, πρόσθεσε ἔπειτα ἀπὸ λίγο, εἶναι πῶς εΐχαμε μιὰ τρομαχτικὴ ἦττα.

Ὁ στρατὸς εΐχε φτάσει πιά στὸ στρατόπεδο. Ἡ βαριὰ καὶ κουρασμένη ἀνάσα του, ὁ θλιβερὸς θόρυβος χιλιάδων βημάτων, τ' ἀναρίθμητα βογγητά, γέμισαν σιγὰ σιγὰ τους δρόμους καὶ τὰ στενά, τὶς σκηνὲς κι ὅλα τ' ἄλλα. Σταμάτησαν κι οἱ δυὸ στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου καὶ κοίταζαν τὶς χιλιάδες σκιὲς πού κινοῦνταν ἀργά, μέσ' τὸ σκοτάδι. Κεῖνη τὴ στιγμή ἔβγαινε τὸ φεγγάρι. Τὸ κίτρινο φῶς του χύθηκε στὴν ἀρχὴ πάνω στους πύργους τοῦ κάστρου, ὕστερα κατέβηκε στὰ ψηλὰ τείχη, κι ἔπειτα, σὰν ἕνα φαρδὺ πέπλο ἀπὸ ἀτμὸ ἀγκάλιασε τὰ πάντα: τὴν πεδιάδα, τὸ στρατόπεδο, τὶς σκηνὲς.

Στρατιῶτες περνοῦσαν ἀσταμάτητα. Ἀρκετοὶ ἀπ' αυτούς κρατοῦσαν ἀπ' τὸ μπράτσο τους συντρόφους τους. Πολλοὶ ἄλλοι τους κουβαλοῦσαν στὴν πλάτη τους. Οἱ περισσότεροὶ βογγοῦσαν ἀδύναμα, μὰ κάπου κάπου κάποιος ἔβγαζε ξαφνικὰ μιὰ δυνατὴ κραυγή. Δύσκολα μπορούσες νὰ ξεχωρίσεις τὰ αἵματα ἀπ' τὶς πύσσες, ὅπως εΐτανε δύσκολο νὰ ξεχωρίσεις στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ τὰ κόκκινα σαρίκια τῶν ἐσκυντζίνων ἀπὸ τ' ἄσπρα τῶν γενίτσαρων. Ὅλα μπερδεύονταν πάνω σὲ κεῖνα τὰ ματωμένα κεφάλια, σ' ἐκεῖνες τὶς

κουρασμένες κι εξαντλημένες πλάτες. Ἐνῶ περνοῦσαν δίπλα τους σ' ἀτέλειωτες σειρές, ἄφηναν μιὰ μυρουδιά ἀπὸ νάφθα καὶ καμμένο κρέας. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς μόλις ἔφταναν στὶς σκηνές τους ἔπεφταν μπρούμητα σὰν πεθαμένοι. Ἄλλοι, ποὺ εἶταν βαριὰ τραυματισμένοι, μεταφέρονταν στὶς σκηνές τοῦ ὑγειονομικοῦ, ὅπου ἑκατοντάδες γιατροὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν γριῶν τῆς Ρούμελης, ἔβαζαν διαστικὰ καταπλάσματα στὰ καψίματα ἢ ἔραβαν τὶς πληγές.

Ὁ γενικὸς ἔφορος σταμάτησε. Τὰ τάγματα περνοῦσαν ἀδιάκοπα. Δὲν ἔπαιρνε τὸ βλέμμα ἀπὸ πάνω τους κι ὁ χρονικογράφος σκέφτηκε πὼς θᾶκανε μὲ τὸ μυαλό του ὑπολογισμούς. Εἶδε στὰ μάτια του ἐκείνη τὴν κακιά, σκοῦρα λάμψη, ποὺ κάθε τόσο φαινόταν στὸ βλέμμα του.

—Μερικὰ ἀπ' τὰ τάγματα πρέπει νᾶχασαν περίπου τὸ ἕνα τρίτο ἀπ' τὶς δυνάμεις τους, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος.

Ὁ χρονικογράφος δὲν ἤξερε τί νὰ πεῖ.

—Ἄλλὰ φαίνονται νᾶχασαν τὴ μισή τους δύναμη, συνέχισε ὁ ἄλλος χωρὶς νὰ πάρει τὸ βλέμμα του ἀπ' τὴ μακρὰ γραμμὴ. Ὁ Τσελεμπὴ νόμισε πὼς περνοῦσαν οἱ δαλκελέτσοι. Ποτὲ ὡς τώρα δὲν εἶχε ξαναδεῖ τὶς γραμμὲς τῶν στρατευμάτων μετὰ ἀπὸ κάποια ἡττα, γι' αὐτὸ τοῦ εἶτανε δύσκολο νὰ τοὺς ἀναγνωρίσει, ἔπειτα ἀπὸ μιὰ τέτια ἀλλαγὴ.

—Οἱ «σερντενγκιεστλέρο», εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος μ' ἕναν περὶεργο τόνο στὴ φωνή του. Ὁ χρονικογράφος αἰστάνθηκε ν' ἀνατριχιάζει σὰν νὰ τοῦ μίλησε γιὰ φαντάσματα. «Πῶς εἶναι δυνατό;» σκέφτηκε. «Σ' αὐτοὺς ἀπαγορεύεται νὰ γυρῖσουν πίσω. Τώρα σίγουρα θὰ τοὺς ἐκτελέσουν».

—Πῶς; ρώτησε μὲ σβυσμένη φωνή.

Ὁ γενικὸς ἔφορος εἶχε κιόλας τεντώσει τὸ χέρι μπροστά. Τὸ χέρι του ἔδειχνε ἕν' ἀμάξι. Ὁ χρονικογράφος γούρλωσε τὰ μάτια. Τὸ ἀμάξι εἶτανε φορτωμένο μὲ πολλὲς σημαῖες μ' ἕνα γρῶμα ξεθωριασμένο, θᾶλεγες μπλέ. Πίσω του δὲν ἀκολουθοῦσε κανένας.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπὴ κατάλαβε. Ὅταν τ' ἀμάξι πέρασε ἀπὸ μπροστά τους εἶδε πὼς οἱ σημαῖες ἦταν σὲ μερικὰ σημεῖα καμμένες καὶ ματωμένες. Αἰστάνθηκε ἕνα κόμπο στὸ λαιμὸ καὶ μὲ κόπο συγκράτησε ἕνα λυγμό.

Ἐμειναν ἔτσι ἀρκετὴ ὥρα νὰ κοιτάζουν τὰ τάγματα χωρὶς νὰ μιλάνε. Ἐπειτα ὁ Μεβλά Τσελεμπὴ διάκρινε ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες τὸν ἀστρολόγο, ποὺ περπατοῦσε σκεφτικός. Θέλησε νὰ τὸν φωνάξει, μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ διάβασε στὰ μάτια τοῦ γενικοῦ ἔφορα ποῦχε κι αὐτὸς ἀναγνωρίσει τὸν ἀστρολόγο, μιὰ βαθιὰ περιφρό-

νηση. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή χαμήλωσε τὸ κεφάλι γιὰ νὰ μὴ τὸν χαιρετήσῃ ὁ ἀστρολόγος. Ἦξερε πὼς ὁ γενικὸς ἔφορας περιφρονοῦσε τὸν ἀστρολόγο καὶ δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ μάθαινε ὁ σπουδαῖος φίλος του, ὅτι αὐτός, ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἔκανε παρέα μὲ τὸν ἀστρολόγο.

Ἐνα ἄλογο σταμάτησε πίσω τους.

—Ἐφέντη! ἄκουσαν μιὰ φωνή καὶ γύρισαν τὸ κεφάλι. Εἶταν ἕνας ἀπ' τοὺς ἀγγελιαφόρους τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ.

—Τί εἶναι; ἔκανε ὁ γενικὸς ἔφορας.

—Στὴ σκηνὴ τοῦ πασᾶ τούτῃ τῇ στιγμῇ θὰ γίνῃ ἡ συνέλευση τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου. Ὁ πασᾶς διατάζει νὰ πᾶτε κι ἐσεῖς.

Ὁ ἀγγελιαφόρος ὑποκλίθηκε μὲ σεβασμὸ κι ἀνέβηκε πάλι στ' ἄλογο.

—Ἐγὼ φεύγω Μεβλά Τσελεμπή, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἐσὺ τί θὰ κάνεις;

—Θὰ γυρίσω ἀκόμα λίγο στὸ στρατόπεδο. Κι ἔπειτα θὰ προσπαθήσω νὰ κοιμηθῶ.

—Ἀντίο, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Ἐφυγε ἀκολουθούμενος ἀπ' τὸν ἵπποκόμο του. Μόλις ἀπομακρύνθηκαν λίγο, ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἔτρεξε ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες πρὸς τὴ μεριά πού εἶχε πάει ὁ ἀστρολόγος. Αἰσθανόταν εὐτυχισμένος νὰ ἔχει λαμπροὺς καὶ ἰσχυροὺς φίλους ὅπως ὁ γενικὸς ἔφορας, ἀλλὰ ἀπ' τὴν ἄλλη πλευρὰ ἤξερε καλὰ πὼς στὴ ζωὴ χρειάζονται κι ἄλλοι φίλοι πού βέβαια εἶναι λιγότερο λαμπροὶ καὶ ἰσχυροὶ, μὰ συναντιέσαι πρὸ συχνὰ μαζί τους καὶ μπορεῖς λέφτερα νὰ τοὺς ἐμπιστευτεῖς. Οἱ ἐνδοξοὶ φίλοι συχνὰ πηγαίνουν σὲ μακρὲς συνελεύσεις καὶ σ' ἀφήνουν μόνο, ἐνῶ μὲ τοὺς φίλους πού εἶναι ἴσοι μὲ σένα, μπορεῖς ὅταν δὲ σὲ πιάνει ὕπνος νὰ περπατᾶς μαζί τους ὅλη τὴ νύχτα. Κι ἀκόμα τὰ πρόσωπα τῶν ἰσχυρῶν φίλων, μερικὲς φορές γίνονται ξαφνικὰ τόσο ψυχρὰ καὶ γεμάτα μυστήριο ὅσο καὶ οἱ ἐπιγραφές τῶν ἀρχαίων τάφων, πράγμα πού δὲν συμβαίνει συχνὰ μὲ τοὺς ἀπλοὺς φίλους. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή τελικὰ ξαναβρῆκε τὸν ἀστρολόγο.

—Πῶς εἶσαι; τοῦ εἶπε. Τί κάνεις;

Ὁ ἀστρολόγος τὸν κοίταξε σὰν ὄνειροπαρμένος.

—Σὲ εἶδα πρὶν λίγο ἀλλὰ δὲ σέ φώναξα γιὰτὶ ἤσουνα παρέα μὲ τὸν γενικὸ ἔφορα, εἶπε. Καταλαβαίνω πὼς δὲ μὲ βλέπει μὲ καλὸ μάτι.

Ὁ χρονικογράφος σήκωσε τοὺς ὠμους σὰν νὰθελε νὰ πεῖ: «Τί νὰ κάνεις!»

Περπάτησαν για πολύ ώρα άσκοπα.

—Τί ώραία που ήταν χτές βράδυ, είπε ο αστρολόγος. Ἄπόψε όλα είναι μαύρα.

—Ο Ἄλλάχ δὲ θέλησε νὰ μᾶς δώσει τὴ νίκη.

—Ἄς μὴ μᾶς ἔδινε τουλάχιστο μιὰ τόσο τρομαχτικὴ ἥττα!

—Ποιὸς φανταζόταν ὅτι αὐτὸ τὸ κάστρο θ' ἀντιστεκόταν στὸν ἔνδοξο στρατό μας!

—Καταραμένο κάστρο!

—Πὲς καλύτερα: καταραμένοι οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου!

—Ἐσὺ τοὺς εἶδες στὶς συνομιλίες Μεβλά Τσελεμπή. Τί ιδιαίτερο, τί ἀσυνήθιστο ἔχουν;

—Τίποτα! εἶπε ὁ χρονικογράφος.

Κοίταζαν θλιμένοι τὴ γραμμὴ τῶν στρατιωτῶν ποὺ φαινόταν πὼς δὲ θὰ τέλειωνε ποτέ. Αὐτοὶ ἔδῳ θᾶτανε οἱ πιὸ κουρασμένοι, οἱ πιὸ ἐξαντλημένοι ἀπ' ὄλους. Θᾶταν αὐτοὶ ποὺ κουβάλησαν στὴ ράχη τους τὶς σκάλες καὶ κείνοι ποὺ ἔσπασαν μὲ τὶς σιδερένιες μηχανὲς τὴν κεντρικὴ πόρτα.

—Ο γενίτσαρος Τούτς Ὀκτσάν, φώναξε ξάφνου ὁ αστρολόγος. Ὁ γενίτσαρος σήκωσε τὸ κεφάλι. Δὲν εἶχε οὔτε πληγὲς οὔτε στίγματα ἀπὸ πίσσεσ. Μόνο μιὰ γρατζουνιὰ στὸ μέτωπο. Κρατοῦσε κάποιον ἀπ' τὸ μπράτσο.

—Ἄς εἶναι δοξασιμένοι ὁ οὐρανὸς ποὺ γλύττωσες! εἶπε ὁ χρονικογράφος. Κι αὐτὸς ὁ δυστυχὸς; ρώτησε δείχνοντας τὸν ἄντρα ποὺ κρατοῦσε ὁ γενίτσαρος. Εἶχε δεμένα τὰ μάτια μὲ μιὰ λουρίδα σχισμένη ἀπὸ σαρίκι. Τὸ πρόσωπό του εἶταν μαῦρο ἀπ' τὴν πίσσα. Τὰ μαλλιὰ του εἶταν κατακαυμένα, καρβουνιασμένα.

—Ἄλλάχ! μὰ αὐτὸς μοῦ φαίνεται σὰν τὸν Σαντεντίν! εἶπε ὁ χρονικογράφος μὲ σπασμένη φωνή.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν κούνησε τὸ κεφάλι.

—Τυφλώθηκε, εἶπε. Τὰ μάτια του κάηκαν ἀπ' τὴν πίσσα καὶ τὴ φωτιά.

Ὁ χρονικογράφος κι ὁ αστρολόγος δάγκασαν τὰ χεῖλια. Ὁ γενίτσαρος μιλοῦσε σάμπως ὁ Σαντεντίν νὰ μὴν ξαναγύριζε ποτέ πιά ἀνάμεσά τους.

—Τὸν εἶδα τυχαῖα μέσα σ' ὄλη ἐκείνη τὴ φασαρία, τὴ στιγμὴ ποὺ ριχνόταν μέσα ἔπειτα ἀπ' τὸ σπάσιμο τῆς πόρτας, εἶπε ὁ γενίτσαρος. Εἶταν ἓνας ἀπ' τοὺς πρώτους ποὺ μπῆκε μέσα στὴν ἐσωτερικὴ αὐλή.

Αὐτοὶ δὲν σήκωσαν τὸ βλέμμα ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποῦχε τὰ μάτια δεμένα μ' ἓνα κουρέλι ἀπὸ σαρίκι.

—“Επειτα τὸν εἶδα πάλι νὰ γυρνᾷει μέσα στὴν αὐλὴ σ’ ὄλη ἐκείνη τὴν τρομερὴ ἀναταραχὴ. Εἶχε συνέχεια τὸ χέρι στὸ μέτωπο.

Ἡ φωνὴ τοῦ Τούτς Ὀκτσάν εἶταν κουρασμένη, λίγο βραχνή. Φαινόταν πὼς εἶχε φωνάξει πολὺ στὴ μάχη.

—“Ὅταν τὸν ξανάδα κρατοῦσε ἀκόμα τὸ χέρι στὸ μέτωπό του. Τὸν ἔσπρωχναν ἀπ’ ὄλες τὶς μεριές.

Ὁ χρονικογράφος κι ὁ ἀστρολόγος δὲν ἔπαιρναν τὰ μάτια ἀπ’ τὸ πρόσωπο τοῦ τυφλωμένου.

—Τότε τὸ ὑποπεύθηκα, καὶ μὲ κόπο ἄνοιξα δρόμο μέσα ἀπ’ ὄλο ἐκεῖνο τὸ πλῆθος καὶ τὸν πλησίασα, ἐξήγησε ὁ γενίτσαρος μ’ ἀδιαφορία. “Ὅταν βρέθηκα κοντά του, εἶδα πὼς ἀπ’ τὰ μάγουλά του ἔσταζε ὑγρὴ πίσσα.

—“Αλλάχ! Τὸν δύστυχο Σαντεντίν! Τί τοῦμελλε!

—Τότε τὸν ἄρπαξα ἀπ’ τὸ χέρι καὶ μὲ χίλιους κόπους τὸν ἔσυρα ἔξω ἀπὸ κείνη τὴν κόλαση.

Ὁ Σαντεντίν ἔμεινε σὰν ἀπολιθωμένος. “Αν δὲν στεκόταν ὄρθιος θὰ πίστευαν πὼς εἶτανε νεκρός.

—Τὸν πηγαίνω στοὺς γιατρούς, εἶπε ὁ γενίτσαρος. Γιὰ τὰ μάτια δὲν ὑπάρχει πιά καμιὰ ἐλπίδα, ἀλλὰ ν’ ἀνακουφιστεῖ τουλάχιστο λίγο ἀπ’ τὸν πόνο.

—Ἐρχόμαστε καὶ μεῖς.

Προχώρησαν σιωπηλὰ καὶ οἱ τέσσαρις πρὸς τὶς σκηνὲς τοῦ ὑγειονομικοῦ. Οἱ σκηνὲς ποὺ εἶχαν στηθεῖ τὴν περασμένη μέρα ἔμοιαζαν τώρα μὲ σφαγεῖα. Οἱ γιατροὶ μὲ βοηθοὺς τὶς γριές τῆς Ρούμελης ἔκαναν ἐγχειρήσεις κι ἔδεναν γρήγορα τὶς πιὸ περίεργες πληγές καὶ καψίματα. Ἐκεῖ περίμεναν πολλὴ ὥρα ὥσπου νὰ φτάσει ἡ σειρά τοῦ Σαντεντίν. Ἡ νοσηλεία δὲν κράτησε πολὺ. Ὁ ποιητῆς οὔτε φώναξε οὔτε θρήνησε. Μόνο ὅταν τέλειωσε τὸ δέσιμο τῶν ματιῶν καὶ τὸν ἔπιασαν ἀπ’ τὸ μπράτσο γιὰ νὰ τὸν πᾶνε στὴ σκηνή του, πρόσεξαν πὼς εἶταν κατάχλωμος. Μόλις τὸν ἔβαλαν μέσα στὴ σκηνή, ἔπεσε σ’ ἓνα βαθὺ ὕπνο.

Βγῆκαν πάλι. Γύρισαν γιὰ πολὺ ὥρα ἀνάμεσα στὶς ἀναρίθμητες σκιές τῶν στρατιωτῶν, χωρὶς νὰ λένε λέξη.

—Ἐσὺ θρискόσουν ἐκεῖ κάτω, εἶπε ὁ χρονικογράφος ἀπλώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὴ μεριά ὅπου ἔπρεπε νὰ θρискεται τὸ κάστρο. Διηγῆσου μας τί ἔγινε.

Ὁ γενίτσαρος τὸν νοίταξε ξαφνιασμένος. Περίμεναν πολλὴ ὥρα ν’ ἀκούσουν τί θᾶλεγε, ἀλλ’ ὁ γενίτσαρος δὲν εἶπε τίποτα. Μόνο ἀφοῦ περπάτησαν ἀμίλητοι γιὰ πολλὴ ὥρα, μουρμούρισε σὰν νὰ παραμιλοῦσε.

—Τί τρομερή σκηνή!

—Ποῦ;

—Ἐκεῖ κάτω! εἶπε αὐτὸς ἀπλώνοντας τὸ χέρι, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε κάνει πρὶν λίγες στιγμὲς ὁ χρονικογράφος. Περπάτησαν πάλι χωρὶς νὰ μιλάνε.

—Ποῦ πάμε; ρώτησε ὁ γενίτσαρος μὰ δὲν τ' ἀποκρίθηκε κανένας.

—Τί ὠραῖα ποὺ εἶταν χθὲς βράδυ! εἶπε σὲ μιὰ στιγμή ὁ ἀστρολόγος.

Σκιῆς στρατιωτῶν πηγαινοέρχονταν. Κανένας δὲ μιλοῦσε δυνατά. Ὅλοι φιθύριζαν, παραμέριζαν, γλυστροῦσαν στὸ πλάι.

—Δὲν μοῦ φεύγουν ἀπ' τὸ μυαλὸ τὰ μάτια του, εἶπε ξαφνικὰ ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν. Πῶς ἔλαμπαν χθὲς ὅταν μιλοῦσε!

—Ἦθελε νὰ γράψει ἓνα μεγάλο ποίημα γι' αὐτὸ τὸν πόλεμο, εἶπε ὁ χρονικογράφος καὶ σκέφτηκε τὸ χρονικό του.

—Καὶ γι' αὐτὸ τὸ λόγο φαίνεται ρίχτηκε πρῶτος νὰ δεῖ μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια πῶς θὰ ριχνόταν κάτω ἢ καστρόπορτα, εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

—Κρίμα, ἔκανε ὁ Τσελεμπή. Καὶ ταλέντο εἶχε καὶ θάρρος.

—Πῶς ἔλαμπαν τὰ μάτια του χθὲς! στέναξε ὁ γενίτσαρος μὲ χαμηλὴ φωνή.

—Ἐλαμπαν, ἐπανάλαβε ὁ Μεδλά Τσελεμπή γεμάτος θλίψη, σὰ νὰ προαισθάνονταν πῶς θὰ ἔβλεπαν γιὰ τελευταία φορὰ τὸν κόσμο!

—Ψεύτη ντουνιά! εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

—Ἡ πίσσα τοῦ σκέπασε γιὰ πάντα ἐκεῖνο τὸ φῶς σὰν μαῦρο πέπλο.

«Ποῦς μιλοῦσε χθὲς γιὰ μαῦρο πέπλο;» Ὁ χρονικογράφος εἶτανε κουρασμένος κι ὅλα στὸ μυαλό του ἄρχισαν νὰ μπερδεύονται.

Ὁ ἀστρολόγος κοίταξε τὸν οὐρανό.

—Τί μᾶς προλέγουν τ' ἄστρα; ρώτησε ὁ γενίτσαρος. Τώρα ποὺ εἶχε πολεμήσει δὲν αἰσθανόταν καμιὰ ντροπὴ μπροστὰ τους. Μιλοῦσε λέφτερα σὰ νᾶτανε παλιοὶ του φίλοι.

—Ἄτυχία, εἶπε ὁ ἀστρολόγος. Φαίνεται σὰ νὰ τὰ ταρακουνάει συνέχεια ἓνας τρελὸς ἀέρας.

Στὴν πραγματικότητα τοῦ πονοῦσε τὸ κεφάλι κι εἶχε λίγο πυρετὸ κι ἔτσι τοῦ φάνηκε νὰ προχωροῦσαν πραγματικὰ τ' ἀστέρια. «Μὴν πέφτεις, ἄστρο μου!» Αὐτὲς τὶς λέξεις κάπου τὶς εἶχε διαβάσει. Στροβιλίζονταν συνεχῶς μέσ' τὸ μυαλό του κάπου ἐκεῖ πίσω ἀπ' τὸ μέτωπό του ποὺ ἔκαιγε. Τὶς πρωτοαἰσθάνθηκε νὰ στροβιλί-



ζονται με μανία τή στιγμή που ἄρχισε ἡ ἐπίθεση. «Κρατήσου γερά, ἀστέρι μου!» Σ' αὐτή τήν ἐκστρατεία εἶχε στηρίξει ὅλες του τίς ἐλπίδες. Ἐάν εἶχε ἐπιτυχία ἐδῶ, τότε, μετὰ τήν ἐπιστροφή θὰ μπορούσε νὰ διοριστεῖ σέ μιὰ πιὸ ψηλὴ θέση. Μάλιστα πολλὴ πιὸ ψηλὴ. Μπορεῖ νὰ διορίζονταν ἀστρολόγος τοῦ παλατιοῦ τοῦ σουλτάνου. Γιατί ὄχι; Αὐτὴ εἶταν ἡ πιὸ σημαντικὴ ἐκστρατεία στὰ τελευταῖα χρόνια. Τὰ μάτια ὅλης τῆς αὐτοκρατορίας εἶτανε στραμμένα σ' αὐτὰ τὰ γεμάτα δμίχλη θουνά. Εἶχε βαρεθεῖ τὴν ἐπαρχιώτικη ζωὴ. Τοῦ ἄρεσε ἡ γεμάτη θόρυβο ζωὴ τῆς πρωτεύουσας, τὸ πλῆθος ποὺ γέμιζε τοὺς δρόμους, οἱ μέρες ποὺ εἶταν γεμάτες συμβάντα καὶ πυρετό, ἡ μόδα, οἱ γυναῖκες. Ὁ οὐρανὸς μπορούσε νὰ τοῦ δώσει ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα. Μὰ μπορούσε καὶ νὰ τοῦ τὰ πάρει. «Κρατήσου γερά, ἀστέρι μου». Ὅταν οἱ σκάλες εἶχαν ἀρχίσει νὰ πέφτουν ἀπ' τὸν τοῖχο μισοκαμένες, ἦταν γι' αὐτὸν σὰν ν'ἀπεφτε ἡ μοίρα τοῦ ἄτυχου! Αὐτὴ ἡ λέξη τοῦχε καρφωθεῖ σὰν καρφὶ στὸ μυαλὸ ὅλο τ' ἀπόγεμα.

—Χθὲς εἴμασταν τέσσερις, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή σκεφτικὸς. Τώρα μείνουμε τρεῖς.

—Τρεῖς;

Μακρὰ ἀκούστηκε τὸ τρίξιμο ἀπ' τίς ρόδες τῶν ἀμαξιῶν. Ἀντίθετα ἀπ' τὸν θόρυβο ποὺ ἔκαναν πρὶν ἀπὸ λίγο, ὅταν ξεκίνησαν γιὰ τὰ τεῖχη, τώρα ὁ ἦχος τους εἶταν βαρὺς καὶ ὑπόκωφος. Καταλάβαινες πὼς τ' ἀμάξια εἶτανε φορτωμένα.

—Πᾶμε νὰ δοῦμε τὴν ταφὴ τῶν σκοτωμένων, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

Χωρὶς ν' ἀνταλλάξουν λέξη προχώρησαν πρὸς τὸ μέρος ποὺ ἀκούγονταν τ' ἀμάξια. Περπάτησαν κάμποσο ὥσπου νὰ τὰ φτάσουν. Αὐτὰ κινουῦνταν ἄργα σέ μιὰ ἀτέλειωτη γραμμὴ. Περπάτησαν κι οἱ τρεῖς δίπλα τους, χωρὶς νὰ μιλοῦν. Στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ τὰ πτώματα φαίνονταν σωριασμένα τόνα πάνω στ' ἄλλο. Ἄλλα ἀμάξια εἶταν περισσότερο φορτωμένα κι ἄλλα λιγότερο. Ἀπὸ ἓν ἀμάξι ἐπέσε ἓνα πτώμα χωρὶς νὰ κάνει κανένα θόρυβο. Τὸ ἄλλο ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ πίσω σταμάτησε καὶ κάποιος μάζεψε τὸ σῶμα ριχνοντάς το πάλι στ' ἀμάξι.

Ἀπ' τὴν ἀντίθετη πλευρὰ ἔρχονταν τ' ἄδεια ἀμάξια. Εἶχαν ξεφορτώσει καὶ τώρα πήγαιναν νὰ γεμίσουν πάλι. Τὰ σανίδια τους εἶταν κόκκινα σκοῦρα ἀπ' τὸ αἷμα. Τότε μόνο πρόσεξαν πὼς ὅλος ὁ δρόμος εἶταν ραντισμένος στὸ αἷμα.

—Ἐσὺ ἴσαι κίτρινος σὰν τὸ λεμόνι! λέει σέ μιὰ στιγμή ὁ ἀστρολόγος στὸν Μεβλά Τσελεμπή. Νὰ γυρίσουμε πίσω;

—“Οχι, πρέπει νὰ δῶ ὅπωςδὴποτε τὴν ταφὴ τῶν στρατιωτῶν γιὰ νὰ τὴν περιγράψω στὸ χρονικὸ μου.

Αὐτὲς μόνο τὶς λέξεις ἀντάλλαξαν σ’ ὄλο τὸ δρόμο. Ἀπὸ μακρὰ ἄρχισαν ν’ ἀκούγονται οἱ φωνὲς τῶν χοτζάδων ποὺ ἔλεγαν προσευχές. Εἶταν συρτὲς καὶ θλιμμένες. Ὅσο πλησίαζαν οἱ φωνὲς ἀκούγονταν ὄλο καὶ δυνατότερα, σκεπάζοντας τὸ θόρυβο ἀπ’ τὶς ἀξίνες καὶ τὰ φτυάρια.

Ὅταν ἔφτασαν ἐκεῖ, οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ εἶχαν κιόλας ἀνοίξει τρεῖς μεγάλους τετράγωνους λάκκους. Τώρα ἔσκαβαν ἄλλους τέσσερις. Τ’ ἀμάξια σταματοῦσαν δίπλα στοὺς λάκκους. Μιὰ ομάδα γιατρῶν ἔλεγχαν πρόχειρα καὶ διαστικὰ τὰ σώματα τῶν σκοτωμένων. Ἐπειτα τᾶριχναν μέσα. Ὁ πρῶτος λάκκος εἶταν κιόλας γεμάτος καὶ οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ εἶχαν ἀρχίσει νὰ τὸν σκεπάζουν μὲ χῶμα. Οἱ χοτζάδες ἔπεφταν συνέχεια μπρούμητα κι ἔριχναν χουφτες ἀπὸ λάσπη πάνω στὸ μεγάλο λάκκο ποὺ σκεπαζόταν. Ὁ δεύτερος λάκκος γέμισε ἀργά. Μισόγειμοι δερβίσηδες μὲ τὰ χέρια ματωμένα ὡς τὸν ἀγκώνα, ἔρπαζαν μὲ γρηγοράδα τὰ πτώματα ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ τᾶριχναν στὸ λάκκο. Τ’ ἀμάξια ξεφόρτωναν κι ἔφευγαν. Τρομαγμένα ἀπ’ τὴ μυρουδιά τοῦ αἵματος τ’ ἄλογα ἀφήνιαζαν καὶ μὲ δυσκολία μπορούσαν νὰ τὰ συγκρατήσουν. Οἱ χοτζάδες συνέχιζαν νὰ προσεύχονται. Οἱ γιατροὶ ξεχώριζαν κάθε τόσο ἀπ’ τὸ σωρὸ μερικὰ σώματα καὶ τᾶβαζαν στὴν ἄκρη. Εἶταν στρατιῶτες τραυματισμένοι μὰ ζωντανοὶ ποὺ κατὰ λάθος τοὺς εἶχαν ρίξει στ’ ἀμάξι, περνώντας τους γιὰ πεθαμένους.

Ὁ χρονικογράφος, ὁ γενίτσαρος Τοῦτς Ὀκτσάν κι ὁ ἀστρολόγος ἔμειναν ἐκεῖ ὥσπου ἄρχισε νὰ σκεπάζεται κι ὁ πέμπτος λάκκος. Πιὸ κεῖ οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἀνοίγαν ἄλλους. Ξαναγύρισαν στὸ στρατόπεδο. Σ’ ὄλο τὸ δρόμο, ἀπ’ τὴν ἀντίθετη μεριά, ἔρχονταν ἀμάξια γεμάτα πτώματα.

Ὅλο τὸ στρατόπεδο εἶταν θυθισμένο στὸ σκοτάδι. Νόμισαν πὼς ὄλοι κοιμόταν. Ὅμως δὲν εἶταν ἔτσι. Στὰ δρομάκια, ἀνάμεσα στὶς σκηγές, κοντὰ στὶς θέσεις τῶν φρουρῶν, ὑπῆρχε κίνηση. Μέσα στὴ νύχτα ἀκούγονταν κάθε τόσο διαταγὲς καὶ χτυπήματα ἀπὸ ὀπλὲς ἀλόγων.

—Τί σημαίνει ὄλη αὐτὴ ἡ κίνηση; εἶπε ὁ ἀστρολόγος. Ἡ μήπως κάνουν λάθος τ’ αὐτιά μου;

—Ἐπάρχει κίνηση πράγματι, εἶπε ὁ γενίτσαρος. Βλέπω πὼς διπλασιάστηκαν οἱ φρουροί.

Ὅσο πιὸ βαθιὰ ἔμπαιναν μέσα στὸ στρατόπεδο τόσο καὶ πιὸ

μεγάλη εΐταν ἡ φασαρία.

—Περιμένουν ὅπως φαίνεται ἐπίθεση ἀπὸ τὸν Σκεντέρμπεη, εἶπε ὁ γενίτσαρος Τούτς Ὁκτσάν. «Ἐπίθεση ἀπὸ τὸν Σκεντέρμπεη»;

—Ναί, ἄκουσα δυὸ ἀξιωματικούς νὰ μιλάνε γι' αὐτὸ πρὶν ἀπὸ λίγο.

—Ἴσως, εἶπε ὁ ἀστρολόγος. Ἴσως γι' αὐτὸ νὰ διπλασιάστηκαν οἱ σκοπιές.

Τέντωσαν τ' αὐτιά τους. Κάποιος πέρασε γρήγορα πάνω στ' ἄλογο.

—Ἄν αὐτὸς ὁ Σκεντέρμπεης ἐπιτεθεῖ, θάναι οἱ ἀκεντζίνοι πὺ θά τὸν ἀντιμετωπίσουν, εἶπε ὁ Τούτς Ὁκτσάν. Αὐτοὶ δὲν πολέμησαν ἀκόμη.

—Κι ἄλλες διπλές φρουρές, εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

Ὁ χρονικογράφος σκέφτηκε πάλι, ὅτι, ὅπως καὶ νᾶταν, ἡ αὐτοκρατορία ἔδειχνε τὴ δύναμή της ἀκόμα καὶ σὲ μιὰ μαύρη νύχτα ἤττας σὰν καὶ τούτη. Ἰπάρχουν πανέξυπνοι καὶ ἰσχυροὶ ἄντρες πὺ δὲν τοὺς πιάνει ὕπνος, εἶπε στὸν ἑαυτό του. Αὐτοὺς ἔδῳ, καγένας δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς αἰφνιδιάσει. Σ' αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς θάναι ἄγρυπνοι καὶ θά φρουροῦν. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰστάνθηκε αὐτὴ τὴ φορὰ τὸν θαυμασμό του νὰ μετατρέπεται σ' ἓνα εὐχάριστο θάρος πὺ τοῦ πῆζε τὸ στήθος.

—Λένε πὺς ὁ Σκεντέρμπεης εἶναι τρομερὸς στὶς νυχτερινὲς ἐπιθέσεις! εἶπε ὁ ἀστρολόγος.

—Πολλὰ λένε γι' αὐτόν, πρόσθεσε ὁ Τούτς Ὁκτσάν.

Ὁ Τουρσοὺν Τουντζασλάν πασαῶς δὲν εἶναι λιγότερο τρομερὸς! εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

—Σίγουρα.

Ἰπῆρχε φῶς στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοὺν πασαῶ.

—Συνεχίζεται ἀκόμα ἡ συνέλευση; ρώτησε ὁ ἀστρολόγος ἓναν ἀγγελιαφόρο πὺ πέραγε. Ὁ ἀγγελιαφόρος στὴν ἀρχὴ δὲ θέλησε νὰ ἀπαντήσῃ, ἀλλὰ μόλις πρόσεξε στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ τὰ ρούχα του, εἶπε ψυχρά:

—Ἀκόμα.

Ὁ ἀστρολόγος εἶταν ἀνήσυχος.

Στὸ μεταξὺ, μέσα στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοὺν πασαῶ συνεχιζόταν ἡ ἀσυνήθιστη ἐκείνη συνέλευση τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου. Οἱ στρατηγοὶ κάθονταν πάνω στὰ δέρματα πὺ εἶταν ἀπλωμένα στὸν καναπέ, οἱ περισσότεροι πληγωμένοι, μὲ τὶς κλειδώσεις δεμένες. Τρία ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου εἶχαν σκοτωθεῖ στὴ

μάχη και τώρα ο αρχιτέκτονας Καουρί, αποσυρμένος στην πιο μακρινή γωνιά έκανε τα σχέδια του τύμβου που σύμφωνα με την παράδοση έπρεπε να κατασκευαστεί πάνω απ' τον τάφο τους. Αυτό είταν για κείνον μια δουλειά πολύ εύκολη και την έκανε με πολύ εύχαρίστηση, συνήθως την ώρα των συνελεύσεων.

Κείνη τή στιγμή μιλούσε ο γενικός έφορος. Ζητούσε ν' απαλλαχτεί ο αστρολόγος απ' την ύπηρεσία του και να καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα. Άλλα για όλους είτανε φανερό ότι η βίαιη επίθεσή του, μολονότι την σκέπασε με μετρημένες και χαριτωμένες λέξεις, στρέφονταν κύρια ενάντια στο μουφτή. Ο Σαρουτζά, που κάπου κάπου στη διάρκεια της συνέλευσης έπαιρνε κανέναν ύπνάκο, άκουγε τώρα με γουρλωμένα μάτια. Διέκοψε την όμιλία του γενικού έφορα για να ζητήσει καταδίκη σε θάνατο για τον αστρολόγο. Ο γενικός έφορος επέμενε στο αίτημά του. Μερικοί από τους σαντζάκμπεϊλερέ, κείνοι που είτανε κάτω από την έπιροή του μουφτή, προσπάθησαν να δικαιολογήσουν το λάθος του αστρολόγου. Οί άλλοι ζήτησαν ν' απαλλαχτεί απ' την ύπηρεσία του. Άκόμα κι ο Καρά Μουκμπιλ ζήτησε να καταδικαστεί σε θάνατο ο αστρολόγος. Ο μουφτής, ο γερο Ταρτζά κι ο Κουρντιστζι δέν πήρανε μέρος στη συζήτηση που άφορούσε τον αστρολόγο. Ο άλλαϊμπές ζήτησε την απόλυσή του, ενώ για την καταδίκη του δέν έκφρασε καμιά γνώμη. Ο Τουρσούν πασάς άκουγε με τή μεγαλύτερη άδιαφορία όλ' αυτά που λέγονταν για τον αστρολόγο. "Αν καταδικαζότανε ή όχι ο αστρολόγος γι' αυτόν δέν είχε καμιά απόλυτως σημασία. Γιατί, το να σπάει το κεφάλι του με την υπόθεση αυτή, είταν σαν να παιδευόταν να μάθει αν ή φτέρνα του είχε πατήσει καθώς περπάταγε ένα μυρμήγκι. Αυτός τ'όξερε πως το σφυρι χτυπούσε πάνω σ' άλλο καρφί, αλλά σήμερα άκόμα κι ή σιωπηλή μάχη ανάμεσα στις δυο ομάδες ποϋχαν δημιουργηθεί μέσ' την καρδιά του έπιτελείου του, πράγμα που σε άλλη περίπτωση θα τον στενοχωρούσε πολύ, τώρα του φαινόταν χωρίς κανένα νόημα και σημασία. Μόνο μια σκέψη που σκέπαζε όλες τις άλλες είχε καρφωθεί στο μυαλό του: τί θαπρεπε να κάνει τώρα;

Έβαλε τέρμα στη συζήτηση γύρω απ' τον αστρολόγο κι άμέσως πήρε την άπόφαση γι' αυτόν: ο αστρολόγος θ' άπολυόταν και θα δούλευε από κεί κι έπειτα σκάβοντας αύλάκια και τάφρους. Ένώ ο γραμματέας έγγραφε την άπόφαση, ο Κουρντιστζι πήρε το λόγο. Ζήτησε την άδεια, σύμφωνα με την παράδοση, να κάνουν τ' άποσπάσματά του μια πρώτη έφοδο σαν αντίποινα κι έκδίκηση σ' όλη τή γύρω περιοχή για να τρομοκρατήσουν και να λεηλατή-

σουν τὰ ὄρεινά χωριά. Πρόσθεσε πῶς αὐτὸ εἶταν ἀπαραίτητο νὰ γίνει τώρα ἀμέσως γιὰ νὰ σβήσει τὴν ἐμπιστοσύνη πού μπορεῖ αὐτὴ ἢ μάχη ν' ἀναφε στὶς ψυχὲς τῶν ἀνταρτῶν, καὶ γιὰ νὰ προκαλέσει γενικὸ πανικὸ.

—Θὰ ἐκδικηθῶ τὸ αἷμα πὸ χύθηκε σήμερα, εἶπε ὁ Κουρντιστζί. Θὰ ρίξω παντοῦ φωτιά καὶ σίδηρο. Δὲ θ' ἀφήσω πέτρα πάνω σὲ πέτρα. Θὰ κάνω αὐτὴ τὴ χώρα μιὰ νεκρική ἔρημο.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῦς κοίταξε γιὰ πολλή ὥρα τὸ φλογισμένο του κεφάλι καὶ εἶχε τὴ βεβαιότητα πῶς θ' ἄκανε πραγματικὰ ἐκεῖνο πὸ ἔλεγε.

—Φύγε! εἶπε ὁ πασαῦς κι ἔκανε νόημα στὸν γραμματέα νὰ γράψει τὴν ἀπόφαση πὸ πῆρε χωρὶς νὰ συμβουλευτεῖ τοὺς ἄλλους, πράγμα πὸ σπάνια ἔκανε. Μετὰ ἀπ' αὐτὸ πέρασε ἀμέσως στὸ κύριο θέμα: πῶς θὰ συνεχιζόταν ὁ πόλεμος καὶ ποιὰ μέσα καὶ τρόπους πρότειναν αὐτοὶ γιὰ νὰ κυριέψουν τὸ κάστρο;

Οἱ ὀμιλίες εἶταν μακρὺς, γεμάτες φωνὲς καὶ παρεμβάσεις. Ὁ γερο Ταβτζά, ὁ Ταχανκά, ὁ μουφτής καὶ μερικοὶ ἄλλοι εἶχαν τὴ γνώμη πῶς πρὶν ἀπὸ ὀτιδήποτε ἄλλο, ἔπρεπε νὰ ἐπιχειρήσουν μιὰ δεύτερη ἐπίθεση. Εἶπαν πῶς ὁ ἐνδοξὸς στρατὸς τῶν Ὀσμανλί, πὸ εἶχε κυριέψει δεκάδες ἀπόρθητα κάστρα, δὲν μποροῦσε μὲ κανένα τρόπο ν' ἀντέξει τὴ ντροπὴ νάναὶ κατηλωμένος γιὰ πολὺ μπροστά στὰ τείχη αὐτοῦ τοῦ ὄχυροῦ. Ὅλος ὁ κόσμος, εἶπαν, περιμένει τὴν εἶδηση τῆς πτώσης του. Πρέπει νὰ ριχτοῦμε στὴν ἐπίθεση. Ἀλλὰ οἱ περισσότεροι εἶταν ἐναντία στὴν ἐπίθεση, εἰδικὰ τώρα. Αὐτοὶ εἶπαν πῶς μιὰ δεύτερη ἐπίθεση σὰν καὶ τούτη ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ λιγοστεύει στὸ μισὸ τὸν ἀριθμὸ τοῦ στρατοῦ καὶ νὰ ρίξει ὀλότελα τὸ ἠθικὸ του. Εἶπαν ἀκόμη πῶς ναί, εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια, ὅτι μπροστά στὴν ἀχαλίνωτη ὀρμὴ τοῦ ἐνδοξοῦ στρατοῦ τῶν ὀθωμανῶν δὲν ὑπῆρχε φρούριο πὸ ν' ἀντιστεκόταν, κι αὐτὸ ἀποδείχτηκε δεκάδες φορές. Ἀλλὰ, ἀπ' τὴν ἄλλη πλευρά, ἔπρεπε νὰ πάρουν ὑπόψη τους τὸ γεγονὸς ὅτι τοῦτο τὸ κάστρο πὸ στεκόταν μπροστά τους, εἶταν ὅπως φαίνεται ἓνα ἐντελῶς ἰδιόμορφο κάστρο, ἀφοῦ μιὰ τόσο τρομαχτικὴ ἐπίθεση σὰν καὶ τὴ σημερινὴ πὸ θὰ σάρωνε καὶ θὰ ἐξαφάνιζε ἀπ' τὴ γῆ ὀποιοδήποτε ἄλλο ἀπόρθητο κάστρο, δὲν ἔδωσε τὴ νίκη. Γι' αὐτὸ, αὐτοὶ εἶχαν τὴ γνώμη πῶς ἔπρεπε νὰ προσπαθήσουν νὰ βροῦν ἄλλους τρόπους γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ πὸ δὲν ἦταν μπορετὸ μὲ τὴ μάχη. Εἶπαν πῶς ἡ κορώνα τῆς δόξας ἐνὸς στρατοῦ στολίζεται ἀπὸ τὰ πετράδια τῶν νικῶν του, ἀνεξάρτητα ἀπ' τὰ μέσα πὸ χρησιμοποιοῦνται γι' αὐτές.

Τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου συζήτησαν ὡς ἀργὰ τὰ με-

σάνυχτα ὄλ' αὐτὰ πού τοὺς εἶχε μάθει ἢ μακρὰ στρατιωτικὴ ζωὴ τοὺς ἢ αὐτὰ ποῦχαν ἀκούσει γύρω ἀπ' τὰ μέσα πού χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν κατάληψη ἑνὸς κάστρου. Συζητήθηκαν δεκάδες ἐκδοχές, μερικές φορές ἀρχίζοντας ἀπ' τὴν ἀρχὴ καὶ ἀναλύοντας καὶ τὶς πιὸ παραμικρὲς λεπτομέρειες, τὶς καλὲς καὶ τὶς κακὲς πλευρὲς τοὺς. Ἐνα μέλος τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου λιποθύμησε γιὰτὶ εἶταν πληγωμένο κι ὁ γιατρός πού κάλεσαν ἐπειγόντως τὸν πῆγε στὴ σκηνὴ του. Στὸ τέλος φάνηκε καθαρὰ πῶς ἡ πλειοψηφία εἶταν ὑπὲρ τῆς ὑπόγειας στοᾶς, πού ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί πρότεινε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὁ Τουρσοὺν πασαῦς ἔκανε νόημα στὸν ἀρχιτέκτονα. Ὁ ἀρχιτέκτονας ἔβγαλε ἔξω ἀπ' τὸ μεγάλο σακούλι ἕνα σωρὸ ἀπὸ χαρτόνια μὲ σχέδια, ἄφησε τὴ γωνιά του καὶ πλησίασε στὴ σύναξη. Ἄπλωσε πάνω στὸ χαλί τὰ σχέδια κι ἄρχισε νὰ ἐξηγεῖ. Τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου δὲν μποροῦσαν νὰ συγκεντρωθοῦν πάνω σ' αὐτὸ πού ἔλεγε, γιὰτὶ κι ἂν ἀκόμη τὸν παρακολουθοῦσαν προσεχτικὰ, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βγάλουν νόημα. Ἀκολουθοῦσαν μὲ τὸ βλέμμα τὸ χέρι πού κινοῦνταν πάνω στὰ περίεργα σχέδια, μένοντας ὅπως συνήθως μαγεμένοι, γιὰτὶ δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν πῶς γινόταν ἕνα ἀληθινὸ πράγμα, χειροπιαστὸ καὶ πελώριο ὅπως τὸ κάστρο, μποροῦσε ν' ἀναπαρασταθεῖ μὲ μερικές λεπτὲς καὶ φτωχικὲς γραμμὲς πού ἔδειχναν ὄχι μόνο τὰ ὀρατὰ μέρη, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀόρατα. Ἀρχίζοντας ἀπ' τὶς σκάλες καὶ τοὺς πύργους καὶ φτάνοντας μέχρι κάτω στὰ θεμέλια, πού ἀνθρώπινο μάτι δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ δεῖ. Ἡ ἅγια θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, γιὰ νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, κάπου τὸλεγε πῶς στὰ σχέδια καὶ στὶς ζωγραφιὲς ὑπάρχει πάντα κάτι διαβολικό, ἀλλὰ εἶταν ἀναγκασμένοι νὰ τὰ δεχτοῦνε ἐλπίζοντας στὸ αἰνιγματὸς, ἔτσι ὅπως εἶχαν ἐλπίσει προηγούμενα στὰ πολὺπλοκα σχέδια τοῦ Σαρουτζά ἀπ' ὅπου γεννήθηκαν ἔπειτα τὰ μεγάλα σὰν τέρατα κανόνια. Τὸ χέρι τοῦ ἀρχιτέκτονα κινοῦνταν συνεχῶς πάνω σὲ κείνες τὶς γραμμὲς. Ἐδειχνε τὰ πιὸ μαλακὰ καὶ τὰ πιὸ σκληρὰ στρώματα τοῦ ἐδάφους γύρω ἀπ' τὸ κάστρο, ἐξηγώντας ὅτι στὸ σκάψιμο τῆς στοᾶς, πλεονεκτεῖ τὸ μαλακὸ ἔδαφος γιὰτὶ σκάβεται γρήγορα κι εὐκόλα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀνθεκτικό, ἐνῶ τὸ σκληρὸ ἔδαφος σκάβεται μὲ δυσκολία, ἀλλὰ ἀφοῦ σκαφτεῖ δὲν ἔχει κανένα κίνδυνο νὰ βουλιάξει. Ἐξηγοῦσε πόσο θάθος ἔπρεπε νὰ ἔχει ἡ στοὰ στὴν ἀρχὴ της, ὥστε πού ἔπρεπε νὰ φτάσει τὸ θάθος κάτω ἀπ' τὰ θεμέλια τοῦ κάστρου καὶ πῶς, ὕστερ' ἀπ' τὰ θεμέλια θὰ ἔπρεπε νὰ διακλαδίζεται, ἔτσι, πού ἂν ἔκλεινε ἢ ἔξοδος ἀπ' τὴ μιὰ μεριά, ν' ἀπόμεινε ἢ ἄλλη. Ἐξήγησε ἔπειτα πόσος καιρὸς θὰ χρειαζόταν γιὰ ν' ἀνοιχτεῖ ἐκείνη ἢ στοὰ καὶ πόσοι στρατιῶτες θὰ μποροῦσαν

νά περάσουν μέσα απ' αυτήν σ' ένα όρισμένο χρόνο.

Τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου πολλά απ' αὐτὰ πού ἔλεγε δὲν τὰ καταλάβαιναν καὶ δὲν ἔκαναν καμιά προσπάθεια νὰ τὰ καταλάβουν, γιατί ἤξεραν πὼς κανένας δὲν εἶταν σὲ θέση νὰ διορθώσει κάτι στὸ σχέδιο τῆς στοᾶς. Εἶχαν καρφώσει τὰ μάτια τους πάνω σ' ἓνα σημείο μόνο, στὸ κόκκινο βέλος πού ξεκινούσε ἔξω απ' τὸ κάστρο, ἀπλωνόταν κάτω απ' τὰ θεμέλια σὰν τὸν ἄνθρωπο πού ξαπλώνει μὲ τὴν κοιλιὰ στὴ γῆ γιὰ νὰ περάσει κάτω ἀπὸ μιὰ πόρτα, κι ἔπειτα ἔδβαινε μέσα στὸ ἐσωτερικὸ τῶν σκοτεινῶν σπηλιῶν τοῦ κάστρου. Στὰ μάτια ὄλων ὑπῆρχε ἡ ἐρώτηση: Ἐκεῖνο τὸ μυτερὸ βέλος θὰ κατάφερνε ποτὲ νὰ τρυπήσει τὴν κοιλιὰ τοῦ κάστρου;

Ἐνῶ ὁ ἀρχιτέκτονας μιλοῦσε, ὁ μουφτῆς φανέρωνε ἀνοιχτὰ τὴν ἀγανάκτησή του γιὰ τὰ σχέδια, χωρὶς νὰ στρέφει κὰν τὸ κεφάλι του στὸ χαλὶ πού εἶταν ἀπλωμένα. Ὁ γερο Ταβτζὰ κοίταζε τὰ σχέδια μὲ μάτια θαμπωμένα καὶ σκεφτόταν μὲ θλίψη πὼς τώρα, καθὼς κάθε μέρα ἔμπαιναν μέσα στὴν τέχνη τοῦ πολέμου αὐτὰ τὰ σχέδια κι αὐτὰ τὰ γραφτά, ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ χάσει σιγὰ σιγὰ ὁ πόλεμος τὸ ἱερὸ καὶ φλογερὸ του πνεῦμα κι ἔτσι νὰ μετατραπῆ σ' ἀτέλειωτα τεχνάσματα πονηρῶν κι αἰκιστικῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτὸς ὁ καταραμένος ἀρχιτέκτονας πού δὲν καταλάβαινε κανεὶς τί ἔλεγε. Αἰσθανόταν ἀμυδρὰ πὼς ἂν ἡ αὐτοκρατορία ἔδινε πολὺ πίστη σ' αὐτὰ τὰ γραφτά καὶ σ' αὐτὰ τὰ σχέδια, θὰ ξεραίνονταν σιγὰ σιγὰ γιατί οἱ ρίζες τῆς δὲν θὰ τρέφονταν πιά μὲ τὸ ἱερὸ καὶ μαχητικὸ πνεῦμα ἀνθρώπων σὰν κι αὐτόν, ἀλλὰ μὲ τὰ πολυπλοκα σχήματα πού ἀποξηραίνουν τὰ πάντα. Ὁ γερο Ταβτζὰ κρατοῦσε μισόκλειστα τὰ μάτια του. Νύσταζε κι ἡ πληγὴ πλάι στὸ μάτι του τὸν πονούσε. Ἐνῶ αὐτὲς οἱ σκέψεις στροβιλιζόνταν μὲς τὸ κουρασμένο κεφάλι του, ὁ γενικὸς ἔφορας, πού μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ του κοίταζε μιὰ τὸν μουφτῆ καὶ μιὰ τὸν ἀρχιτέκτονα, σκεφτόταν ὅτι ἡ αὐτοκρατορία, ἂν ἤθελε νὰ ἐπιζήσει, εἶταν ἀπαραίτητο νὰ συμβαδίζει μὲ τὴν ἐποχὴ τῆς καὶ νὰ βγάλει σιγὰ σιγὰ ἀπὸ τίς διοικητικὲς θέσεις ἀνθρώπους σὰν τὸν γερο Ταβτζὰ, τὸν μουφτῆ ἢ τὸν Κουρντιστζί. Ἄλλ' ἴσως, σκεφτόταν πάλι ἀντιλέγοντας στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, αὐτοὶ εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνοι πού κρατοῦν ζωντανὸ τὸ μαχητικὸ πνεῦμα κι ἐμεῖς μόλη τὴ γνώση μας δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ κάνουμε τίποτα χωρὶς τὴν ἄγνοιά τους. Ἴσως ὁ σοφὸς κι ὁ ἀμαθής, ὅταν ὑπηρετοῦν τὸν ἴδιο σκοπὸ, νὰ φτιάχνουν μιὰ συμπαχία πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ ἀπὸ κείνη ἀνάμεσα σὲ δυὸ σοφοὺς ἢ σὲ δυὸ ἀμαθεῖς. Ἐτσι ὅπως εἶναι πιὸ ἰσχυρὸς ὁ μπροῦτζος ἀπ' τὸν χαλκὸ καὶ τὸν κασσίτερο πού μόνο σὰν ἐνωθοῦν γίνονται ἓνα παντοδύναμο

μίγμα.

Ἡ συνέλευση τέλειωσε μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Κλείνοντας τὴ συνέλευση ὁ Τουρσοὺν πασαῶς προειδοποίησε ὅλους αὐτοὺς ποὺ παρεβρίσκονταν νὰ κρατήσουν μυστικὸ ὅτι εἰπώθηκε. Εἶπε πὼς γι' αὐτὸ ὁ καθένας θὰ πλήρωνε μὲ τὴ ζωὴ του, ἀνεξάρτητα μὲ τὸ βαθμὸ καὶ τὴ θέση ποὺ θᾶχε. Κι εἶταν ὁ πρῶτος ποὺ σηκώθηκε γιὰ νὰ πάει νὰ ξεκουραστεῖ.

—Δὲν μπορέσαμε νὰ κυριέψουμε αὐτὸ τὸ κάστρο ὅταν πέσαμε πάνω του σὰν γεράκια, εἶπε μὲ ἤρεμη φωνή. Τώρα θὰ μποῦμε μέσα του ἀπὸ κάτω, θὰ συρθοῦμε σὰν ἔρπετὰ καὶ θὰ τὸ δαγκώσουμε στὸν ὕπνο.

Ὁ γενικὸς ἔφορας αἰσθάνθηκε μιὰ ἀνατριχίλα νὰ περνάει τὸ κορμί του.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



Μια απόλυτη ήρεμία απλώνεται στο σιραιτόπεδό τους. "Όλη τή μέρα οί σιραιτιῶτες τριγυρίζουν ἄσκοπα ἐδῶ κι ἐκεῖ ἢ ἀσχολοῦνται μ' ἀγγαρεῖες στο σιραιτόπεδο. Αὐτή ἡ ήρεμία μᾶς φαίνεται πολὺ περίεργη. Σίγουρα κάτι ἔχουν στο μυαλό τους. Πρὶν δυὸ μέρες θέλησαν νὰ στείλουν δυὸ ἀντιπροσώπους τους νὰ μᾶς ζητήσουν ἀνακωχή. Δεχτήκαμε τοὺς ἀντιπροσώπους τους μ' ἀρνηθήκαμε νὰ συζητήσουμε τοὺς ὅρους τους. Σίγουρα θέλουν νὰ κερδίσουν χρόνο. Ἄλλὰ γιατί; "Ὡς μὲ τούτη τή στιγμή δὲν μπορέσαμε ἀκόμη νὰ τὸ καταλάβουμε.

Τώρα σίγουρα θὰ διαδόθηκε ὁλοῦθε, σ' ἀνατολὴν καὶ δύση τὸ ματιάτο τῆς ἀποτυχημένης πρώτης ἐπίθεσῆς τους. Αὐτὸ τοὺς τρέμαξε φαίνεται περισσότερο ἀπ' ὁποιαδήποτε ἀναποδιά. Τὸ γόητρο τῆς αὐτοκρατορίας τους θ' ἄχει κλονιστεῖ. Τοὺς πιάνει τρέμουλο μὲ τὴ σκέψη πῶς ἡ δική μας ἀντίσταση θ' ἄδινε ἓνα παράδειγμα καὶ στους ἄλλους. "Εἶτι μόνο μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ πρώτη τους ἐπίθεση πὺ εἶταν τόσο μανιασμένη κι ἀπελπισμένη. Μ' ἓνα μόνο χτύπημα ἤθελαν νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν ἀπ' τὸ πρόσωπο τῆς γῆς. Τώρα φοβοῦνται μήπως οἱ ὑποτελεῖς τους ἀρχίσουν νὰ σηκώνουν κεφάλι. Κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο. Ἄλλὰ γιατί;

Ὁ Γκιέρογκι μας δὲν τοὺς αἰφνιδίασε ἀκόμη. Προσπαθεῖ ἀπ' ὅτι φαίνεται νὰ τραβήξει ἓνα μέρος τους σὲ κάποιον ἀπ' τὰ περάσματα τῶν βουνῶν. Κι αὐτὸ θὰ γίνεῖ μᾶλλον γρήγορα. Οἱ ἀκεντζίνοι τους ἐτοιμάζονται γιὰ τὴν ἐπιστρατεία ἀντιποίνων. Θὰ φύγουν χωρὶς ἀμφιβολία τοῦτες τὶς μέρες καὶ κατὰ πῶς συνηθίζουν, θὰ τρομοκρατήσουν τὴ γύρω περιοχὴ. Θὰ σκοτώσουν, θὰ λεηλατήσουν, θὰ κάνουν τὰ ἀδύνατα δυνατὰ νὰ αἰχμαλωτίσουν τὰ κορίτσια μας, θὰ καταστρέψουν τὴ συγκομιδὴ μας.

Πλησιάζει ἡ ἐποχὴ γιὰ τ' ἀλώνισμα. Τώρα τὸ σιᾶρι πρέπει νὰ ὠρίμασε. Τὸ εἶδαμε γιὰ τελευταία φορὰ τὸ πρωὶ τῆς 12ης Ἰούνη. Εἶταν ἀκόμη πράσινο. Γρήγορα τὸ σιᾶρι ὄλων τῶν χωραφιῶν θὰ ποδοπαιηθεῖ κάτω ἀπ' τὶς ὀπλὲς τῶν ἀλόγων καὶ τῶν καμήλων τους, κάτω ἀπ' τὰ

πόδια τῶν σιραισιῶν τους. "Οταν θὰ ξημερώσει ἡ ἄλλη μέρα, ὄλη ἡ γύρω γῆ θ'ἄχει λεηλατηθεῖ καὶ γυμνωθεῖ. Θά- ναι σὰν νὰ τὴν ἔσπειραν μὲ γιγάντια μανιάρια. Πανιοῦ μα- νιάρια. Μῆτε ἓνα χωραφάκι σιαριοῦ. Μῆτε ἓνα πράσινο μπαλωματάκι.

Ξέρουμε πῶς ιοῦτο τὸ θέαμα θὰ κάνει τὴν καρδιά μας κομμάτια. Τώρα πὺ πλησιάζει ἡ ἐποχὴ γιὰ τ' ἀλώνισμα, πολλὲς φορὲς βλέπουμε τὸ σιῶρι σιὸν ὕπνο μας, ὅπως καὶ τὰ παιδιὰ μας πὺ βρίσκονται σιὰ βουνά.

Μόλ' αὐτιά, κάσι ἔχουν σιὸ μυαλό τους. Τί; αὐτὴ δὲν εἶ- ναι ἡρεμία, ὄχι. Μυρίζει θάνατο.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

**Ο**ί άκεντζίνοι είταν πανέτοιμοι για την άναχώρηση. Ή έμπροστοφυλακή τους είχε μόλις ξεκινήσει. Τώρα τα άποσπάσματα έφευγαν τώνα ύστερ' άπ' τ' άλλο, κάτω άπ' τόν άσταμάτητο χτύπο τών ταμπούρλων. Μυριάδες στρατιώτες είχαν βγει άπ' τις σκήνες τους για να δοϋν την άναχώρηση τών άκεντζίνων. Πολλοί άπ' αυτούς είχαν βγει να συνοδέψουν τούς φίλους και γνωστούς τους.

Ή Μεβλά Τσελεμπή, κι αυτός, όπως κι οί άκεντζίνοι, πάγωσ' ένα μικρό άλογο τυλιγμένο με μια μάλλινη κουβέρτα, κοιτάζε γύρω του ζαλισμένος. "Έφευγε μαζί τους στην έκστρατεία.

Είταν κατάχλωμος. "Ός τή στιγμή πού πήρε τή διαταγή άπ' τόν άλλαϊμπέ να συνοδέψει την έκστρατεία είχε κοιμηθει έλάχιστα. Στην αρχή δέν πίστεψε στα αυτιά του. Αυτός, ό Μεβλά Τσελεμπή, σε κείνη τή ηλικία, ν' ακολουθήσει τούς άκεντζίνους στην έκστρατεία τους;! Αυτό είταν σαν να του ζητούσαν να κάνει τις πιο δύσκολες ακροβατικές άσκήσεις! Είταν γνωστό πως στις εκστρατείες τους οί άκεντζίνοι έτρεχαν σαν τόν άνεμο μ' ένα κοπάδι άσέλωτα άλογα πίσω τους κι όταν κουράζονταν τα δικά τους, πηδοϋσαν, ένω έτρεχαν, πάνω στη ράχη τών άλλων. Πως θα μπορούσε ό Μεβλά Τσελεμπή να συναγωνιστεί τούς γυμνασμένους άκεντζίνους; "Όταν ό άλλαϊμπές πρόσεξε τόν κρύο ιδρώτα πού έσταζε άπ' τó μέτωπο του χρονικογράφου και τόν ρώτησε τί σκεφτόταν, ό Μεβλά Τσελεμπή του το είπε. Τότε ό άλλαϊμπές του εξήγησε πως οί άκεντζίνοι τούτη τή φορά θάχαν να κάνουν με μια δύσκολη όρεινή γή, πράγμα πού θα δυσκόλευε πολύ τήν ταχύτητα τών επιδρομών τους. "Επιπλέον, σε μια όλότελα άγνωστη γή, θάπρεπε να εφαρμόσουν μια καινούργια πολεμική ταχτική. Κι αυτό θα επιβράδυνε ακόμα περισσότερο τή δράση τους. "Αν προσθέσουμε σ' όλ' αυτά και τόν κίνδυνο μιας ξαφνικής άντεπίθεσης άπ' τή μεριά του Σκεντέρμπεη —νάχουμε κι εκεί τó νοϋ μας— τότε, συμπέρανε ό άλλαϊμπές, καταλαβαίνει κανείς εύκολα πως αυτό δε θάταν τρέξιμο σαν άστραπή, μα κοπιαστικό σκαρφάλωμα. Αυτό κάθε άλλο παρά παρηγόρησε τó χρονικογράφο, πού θα προτιμοϋσε να ξεθεωθεί τρέχοντας σαν

τὸ δαίμονα παρὰ νὰ περιδιαβεῖ ἐκεῖνα τὰ ἄγρια βουγὰ μὲ τὴ ζωὴ πάντα σὲ κίνδυνο. Ὅμως αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ πεί, γι' αὐτὸ εὐχαρίστησε τὸν ἀλλαῖμπὲ πού τοῦδινε τὴν εὐκαιρία νὰ δεῖ τὸν πόλεμο τῶν φημισμένων ἀκεντζίνων μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια κι ἀπομακρύνθηκε δλότελα ζαλισμένος.

Τώρα ἀνεβασμένος στ' ἄλογο, περιμένοντας νὰ ρθει ἡ ὥρα πού θὰ φευγε τὸ ἀπόσπασμά του, ἔπιανε μὲ τὸ θολὸ μυαλό του φράσεις ἀπ' τὶς συζητήσεις πού γίνονταν γύρω του.

— Ἄραγε πόσες αἰχμάλωτες θὰ φέρουμε;

— Οὐλὸύ, μὴν ξεχάσεις τὴν παραγγελία μου.

— Ποιὸς ξέρει πόσα ὄμορφα κορίτσια θὰ φέρουν, ἔ;

— Κανεὶς δὲν ξέρει!

— Γιατί λὲς κανεὶς δὲν ξέρει, δὲν τὸ πιστεύεις;

— Δὲν εἶπα πὼς δὲν τὸ πιστεύω, εἶπα μόνο πὼς «κανεὶς δὲν ξέρει».

— Οὐλὸύ, ἀδελφέ, ἐγὼ θὰ τὴν πληρώσω ὅσο και νὰ κοστίζει, μόνο νὰ ναι ψηλὴ καὶ ξανθιά.

— Ἀκόμη κι ἂν κόστιζε ἑξακόσια «ἀκτσέ»;

— Ἀκόμη κι ἑξακόσια «ἀκτσέ».

— Καὶ ποῦ θὰ τὰ βρεῖς τόσα λεφτά;

— Τί σ' ἐνδιαφέρει; Θὰ τὰ βρῶ!

— Ἀπ' ὅ,τι ξέρω, καθέννας σας παίρνει μισθὸ ἐνάμισυ ἀκτσέ τὴ μέρα. Ποῦ θὰ τὰ βρεῖς ἐσὺ τόσα λεφτά;

— Θὰ τὰ βρῶ.

— Τέλος πάντων, μὲ κανεὶς ν' ἀπορῶ!

Κινήθηκε τότε ἡ περιέργεια τοῦ Μεβλά Τσελεμπή καὶ γύρισε ἀργὰ τὸ κεφάλι. Ἡ συζήτηση ποῦχε ἀκούσει, γινόταν ἀνάμεσα σ' ἓνα ἀκεντζίνο μὲ μακρὰ μουστάκια, ἀνεβασμένο πάνω στ' ἄλογο, κι ἓνα στρατιώτη τοῦ μηχανικοῦ. Ὁ στρατιώτης εἶταν πολὺ ὄμορφος. Στεκόταν ὀρθίος στηρίζοντας τὸνα του χέρι πάνω στὰ κάπούλια τοῦ ἀλόγου τοῦ ἀκεντζίνου.

— Ἐξακόσια ἀκτσέ εἶναι μεγάλο ποσὸ γιὰ τὸ μισθὸ πού παίρνεις, ξανᾶπε ἀργὰ ὁ ἀκεντζίνος καὶ κάρφωσε τὰ μαῦρα γεμάτα ὑποψία μάτια του πάνω στὸ στρατιώτη. Ἴσως ἐσύ...

Ἁ ἄλλος κατακοκίνησε.

Ἁ ἀκεντζίνος μὲ κόπο συγκράτησε μιὰ περιφρονητικὴ κίνηση.

— Ἄ, χά! Νὰ λοιπὸν γιὰ τί πρόκειται! Δὲν τὴν περίμενα ἀπὸ σένα τόση διαφθορά!

Ἁ ἄλλος δὲν μίλησε.

— Θᾶτανε καλύτερα νὰ τὰ κλεβες αὐτὰ τὰ λεφτά, παρὰ νὰ...

—Τί μπορῶ νὰ κάνω, Ούλού! Πεθαίνω ἀπὸ ἐπιθυμία ν' ἀγοράσω μιὰ γυναίκα...

—Ἐπειτα ἀπ' αὐτό, οὔτε τὴ γυναίκα θὰ μπορεῖς νὰ χαρεῖς ποτέ...!

Κεῖνη τὴ στιγμή χτύπησε τὸ μεγάλο ταμποῦρλο κι οἱ στρατιῆς ξεκίνησαν ἢ μιὰ ὕστερ' ἀπ' τὴν ἄλλη. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἀκριβῶς τὴν τελευταία στιγμή διάκρινε τὸν Τοῦτς Ὁκτσάν, πού ἔλεγε κάτι σ' ἓνα ἀκεντζίνο. Ὁ ἀκεντζίνος κουνούσε τὸ κεφάλι καταφατικά. Ἡ στρατιὰ μπροστά του κινήθηκε. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή, χωρὶς νὰ ξέρει κι ὁ ἴδιος γιατί, γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὸ κάστρο καὶ κοίταξε τοὺς μεγάλους λεκέδες ἀπὸ πίσσα πάνω στὰ τείχη του. Ἐμοιαζαν σὰν πένθιμα πέπλα.

—Καλὸ ταξίδι Μεβλά Τσελεμπή! ἄκουσε πίσω ἀπ' τὴ ράχη του τὴ φωνὴ τοῦ γενίτσαρου Τοῦτς Ὁκτσάν, πού φάχνοντας εἶχε δεῖ τὸν χρονικογράφο. Ὁ Τσελεμπή σήκωσε τὸ χέρι χωρὶς νὰ γυρίσει τὸ κεφάλι. Σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν θὰ προσδαλόταν ἀπὸ μιὰ παρόμοια συμπεριφορὰ, μὰ κεῖνη τὴ φάρα ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἔφευγε γιὰ ἓνα δύσκολο ταξίδι κι ὅλα θὰ μποροῦσαν νὰ τοῦ συγχωρεθοῦν.

Ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν κοίταξε γιὰ πολὺ ὥρα τὴ σκόνη πού σήκωναν οἱ ὀπλές τῶν ἀλόγων τῶν ἀκεντζίνων. Ὄταν ξεμάκρυνε καὶ τὸ τελευταῖο ἀπόσπασμα κίνησε γιὰ τὸ στρατόπεδο. Περπατώντας ἀνάμεσα στὰ μπουλούκια τῶν στρατιωτῶν, ἄκουγε νὰ μιλοῦν γιὰ τοὺς ἀκεντζίνους, πού μόλις εἶχαν συνοδέψει. Συζητοῦσαν πάλι τὶς παραγγελίες τους. Οἱ περισσότεροι πίστευαν πὼς οἱ ἀκεντζίνοι θὰ τοὺς ἔφερναν κεῖνα πού λαχταροῦσαν· οἱ ἄλλοι πάλι κουνούσαν τὸ κεφάλι μὲ ἀμφιβολία. Τότε οἱ πρῶτοι τοὺς ρωτοῦσαν γιὰ ποιὸ λόγο ἀμφέβαλαν καὶ κεῖνοι ἀπαντοῦσαν πὼς ποτὲ κανένας δὲν ξέρει τὰ μελλούμενα ὅταν βαδίζει πρὸς τὸ ἄγνωστο. Ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν ἤξερε καλὰ πὼς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν στρατιωτῶν εἶχε ζητήσῃ αἰχμαλώτους. Εἶχε ἀκούσει τοὺς βετεράνους νὰ λένε ὅτι συνήθως, μετὰ τὴν ἐπιστροφή τῶν ἀκεντζίνων ἀπὸ τὶς «τιμωρητικὲς» ἐκστρατεῖες, τὸ στρατόπεδο γινόταν γιὰ λίγες μέρες μιὰ τεράστια ἀγορὰ αἰχμαλώτων, ἀνδρῶν καὶ ἰδιαίτερα γυναικῶν. Οἱ στρατιῶτες ἔτρεχαν ν' ἀγοράσουν τὰ πιὸ ὀμορφα γυναικεῖα λουλουδιαστὰ ροῦχα γιὰ νὰ ντύσουν μ' αὐτὰ τὶς αἰχμαλώτες καὶ νὰ τὶς κάνουν νὰ φαίνονται πιὸ ὀμορφες, ἔτσι πού νὰ μπορέσουν ἀφοῦ τὶς χαροῦν νὰ τὶς πουλήσουν σὲ συμφέρουσα τιμὴ κι ἔπειτα νὰ τρέξουν νὰ ξαναγοράσουν καινούργιες. Οἱ ὀργανωτὲς τῶν μεγάλων στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, πού πολὺ καιρὸ πρὶν ἀσχολοῦνταν μὲ τὶς προετοιμασίες τῆς ἀναχώ-

ρησης, δὲν ξεχνοῦσαν ποτὲ νὰ ἐφοδιάσουν τὸ στρατὸ πέρα ἀπὸ κανόνια, κουβέρτες καὶ καμῆλες καὶ μὲ μερικές χιλιάδες γυναικεῖα λουλουδιαστὰ ροῦχα γιὰ τὶς αἰχμάλωτες.

Ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν εἶχε ἀκούσει ὅτι ἡ ἀγορὰ τῶν αἰχμάλωτων εἶτανε πολὺ ἐλκυστικὴ μὰ συνάμα καὶ δύσκολη γιὰ ἓνα στρατιώτη πὺ δὲν εἶταν συνηθισμένος σὲ τέτιες δουλειές. Οἱ τιμές δὲν εἶταν ποτὲ σταθερές. Ἄλλαζαν ἀπὸ ὦρα σ' ὦρα. Αὐτὸ πὺ τὶς καθόριζε εἶταν ὁ ἀριθμὸς τῶν αἰχμαλώτων πὺ ἔφερναν οἱ ἀκεντζίνοι, ἀλλὰ ὑπῆρχαν κι ἄλλοι παράγοντες πὺ ἐπηρέαζαν τὴν ἀλλαγὴ τους. Ἡ ὄψη καὶ ἡ ἡλικία τοῦ κοριτσιοῦ ἔριχναν ἢ ἀνέβαζαν κατὰ πολὺ τὴν τιμὴ της. Μὰ κι αὐτὸ δὲν εἶταν ὀλότελα καθορισμένο. Οἱ στρατιῶτες ἔρχονταν ἀπὸ τὶς τέσσερις γωνιές τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὰ γοῦστα τους διαφέρανε. Αὐτὸ ἀκριβῶς μπερδεύε τὴν ἀγορὰ. Μόλ' αὐτὰ ὀρισμένα χαρακτηριστικὰ ἔκαναν γιὰ ὄλα τὰ γοῦστα. Οἱ ξανθιές, γιὰ παράδειγμα, εἶταν αὐτές πὺ εἶχαν συνηθέστερα τὶς πιὸ ψηλές τιμές, κι αὐτὸ ὄλοι τὸ ἀποδέχονταν. Μερικές φορές ἡ τιμὴ τους εἶταν τόσο ψηλὴ πὺ μόνο οἱ ἀνώτεροι ἀξιωματικοὶ μπορούσαν νὰ τὶς ἀγοράσουν ἢ τὸ πολὺ πολὺ οἱ σερντενγκιεστλέροι, πὺ ἔπαιρναν τὸν πιὸ μεγάλο μισθὸ ἀπ' ὄλα τὰ στρατεύματα.

Ἄλλὰ ἡ ὄψη κι ἡ ἡλικία δὲν εἶτανε τὰ μοναδικὰ κριτήρια πὺ καθόριζαν τὴν τιμὴ. Οἱ τιμές ἄλλαζαν ξαφνικὰ τὴν ἴδια κιόλας μέρα. Συνέβαινε τὸ βράδου ὅταν ἐπέστρεφαν οἱ ἀκεντζίνοι οἱ τιμές νᾶναι πολὺ ψηλές, ἀλλὰ ξαφνικὰ τὸ πρωὶ νὰ πέφτουν μὲ τρόπο ἀπροσδόκητο. Ἀφοῦ κρατοῦσαν τὰ κορίτσια ὄλη τὴ νύχτα στὶς σκηνές τους οἱ στρατιῶτες, μετανιωμένοι πὺ εἶχαν ξοδέψει τόσα λεφτὰ γιὰ νὰ τὶς ἀγοράσουν, τὸ πρωὶ ἔβγαιναν γιὰ νὰ τὶς ξαναπουλήσουν. Κουρασμένοι καὶ νευρικοὶ, εἶταν ἔτοιμοι νὰ τὶς μεταπουλήσουν στὸ μισὸ τῆς τιμῆς. Τότε κείνοι, πὺ εἶταν πονηροὶ κι ἔμπειροι σὲ παρόμοιες δουλειές, ἐπωφελοῦνταν ἀπὸ τὶς πρωινές ὥρες κι ἀγόραζαν σὲ μεγάλες ποσότητες τὰ κορίτσια πὺ οἱ νυσταγμένοι στρατιῶτες ἔβγαζαν μπροστὰ στὶς σκηνές τους. Οἱ πανοῦργοι ἀγοραστές ἤξεραν πὺς ὅταν θᾶπεφτε πάλι ἡ σκοτεινὴ, ζεστὴ νύχτα, θ' ἀνέβαιναν πάλι κι οἱ τιμές.

Οἱ τιμές ποίχιζαν κατὰ τρόπο ἀπρόβλεπτο ἀκόμα κι ὅταν εἶχε σβῆσει κάπως ἡ πρώτη ἐρωτικὴ λαχτάρρα. Μερικές φορές μάλιστα ἀνέβαιναν περισσότερο. Αὐτὸ γινόταν γιὰ τὶς κορίτσια κουρασμένα καὶ ταλαιπωρημένα, πέθαιναν μαζικὰ μέσ' τὶς σκηνές τῶν στρατιωτῶν. Ἐνα μεγάλο μέρος τους τρελαινόταν. Ἐτσι ὁ ἀριθμὸς τους ὄλο καὶ λιγότευε.

Πλησιάζοντας στὸ στρατόπεδο ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν αἰστάνθηκε

ἔβλεπε πόνον στήν καρδιά καθώς θυμήθηκε πώς αὐτός δὲ θὰ μπορούσε νάβῃ ἕνας ἀπ' τοὺς ἀγοραστές σ' αὐτὴ τὴν ἐλκυστικὴ ἀγορὰ τῶν αἰχμαλώτων. Αὐτὸ ἀπαγορευόταν στοὺς γενίτσαρους. Προσπάθησε νὰ παρηγορηθεῖ μὲ τὴ σκέψη πὼς ἀκόμα κι ἂν δὲν εἶταν ἀπαγορευμένο, αὐτὸς πάλι δὲ θὰ κατάφερνε ν' ἀγοράσει ἕνα κορίτσι μὲ τὸν ἄθλιο μισθὸ τοῦ νεοσύλλεκτου. "Ὅμως, ὅπως καὶ νάβῃ, ἀντίλεγε μέσα του, θὰ μπορούσε ν' ἀγοράσει ἕνα κορίτσι μαζί μ' ἕνα ἢ ἀκόμα καὶ μὲ δυὸ συντρόφους του. "Ἀκουγε πὼς τέτλια γίνονταν συχνά. Καὶ θὰ μπορούσε πολὺ καλὰ νὰ τὸ κάνει, ἀλλὰ ὄχι μ' ἕνα γενίτσαρο. Θὰ μπορούσε νὰ συνεταιριστεῖ μ' ἕνα τοῦ μηχανικοῦ ἢ ἕνα προμηθευτὴ ἢ τουλάχιστο ἕνα πυροβολητὴ, μόλο πὺ τοῦτοι οἱ τελευταῖοι εἶταν λίγο ψωροπερήφανοι. Αὐτὸς ὅμως εἶταν ἕτοιμος νὰ συνεταιριστεῖ καὶ μὲ ἄζάπη, φτάνει αὐτὸ νὰ μὴ μαθευόταν. "Ἔτσι θάχε μ' ἕνα σμπάρο δυὸ τρυγόνια: καὶ στὰ λεφτὰ θάκανε οἰκονομία κι οἱ ἀνώτεροί του δὲ θὰ μάθαιναν πὼς πήγαινε μὲ γυναῖκες. Τὸ κορίτσι θὰ μπορούσε νὰ μένει λέφτερα μέσα στὴ σκηνὴ τοῦ συνέταιρου καὶ κείνος θὰ πήγαινε κρυφὰ κάπου κάπου.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν βιάδιζε τώρα μέσ' τὸ στρατόπεδο. Δίπλα του περνοῦσαν γενίτσαροι χαρούμενοι κι εὐτυχισμένοι. Εἶταν μέρα πληρωμῆς. Καθὼς πήγαινε γιὰ τὴ σκηνὴ τοῦ ἑφοροῦ τοῦ τάγματός του, λογάριαζε μὲ τὸ μυαλό του πόσες φορές θάπρεπε νὰ βάλει στήν ἄκρη τὰ μισὰ ἀπ' τὸ μισθὸ τοῦ δεκαπενθήμερου, ἀπ' τὰ εἰκοσιδυὸ δηλαδή ἄκτσέ, γιὰ νὰ συμπληρώσει τὰ διακόσια ἄκτσέ πὺ εἶταν συνήθως τὸ μισὸ τῆς τιμῆς μιᾶς μέτριας αἰχμάλωτης καὶ τὸ ἕνα τρίτο μιᾶς ξανθούλας.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν γιὰ δεύτερη φορὰ τούτη τὴ βδομάδα πρόσεξε τὸν καινούριο φούρνο πὺχε χτιστεῖ σιμὰ στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου. Περνώντας ἀπὸ κοντὰ του, κοίταξε κατάπληκτος πόσο καλὰ φρουροῦνταν. Ποτὲ δὲν εἶχε ἀκούσει ὅτι ἕνας φούρνος γιὰ ψωμὶ θὰ μπορούσε νὰ χτιστεῖ τόσο κοντὰ στὰ τεῖχη ἑνὸς κάστρου καὶ νὰ φυλάγεται ἀπὸ τόσο πολλοὺς φρουροὺς. Σὲ δυὸ τρία σημεῖα ὑπῆρχαν ταμπέλες πὺ ἔγραφαν: «Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος στὸ φούρνο», «Μὴ στέκεστε κοντὰ στὸ φούρνο». Πρὶν μερικὲς μέρες εἶχε διαδοθεῖ ἡ φήμη πὼς ἕνας κατάσκοπος σταλμένος ἀπ' τὸν ἐχθρὸ, εἶχε προσπαθήσει νὰ δηλητηριάσει τὸ ζυμάρει τοῦ ψωμοῦ τῶν στρατιωτῶν. Αὐτὸς φαίνεται θάτανε ὁ λόγος πὺ ἐπιβλεπόταν τόσο αὐστηρὰ ὁ φούρνος. Ἴσως πάλι νάτανε φούρνος γιὰ τοὺς ἀνώτερους ἀξιωματικούς. Σωστὰ λοιπὸν ἔπρεπε νὰ φυλάγεται αὐτὸς ὁ φούρνος καλύτερα ἀπ' τοὺς ἄλλους.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν ἔκανε ν' ἀπομακρυνθεῖ ὅταν ἄκουσε πίσω του

Ένα θόρυβο από όπλές αλόγων. Γύρισε τὸ κεφάλι κι εἶδε μὲ κατά-  
πληξη ἕναν ἀνώτερο ἀξιωματικὸ νὰ πλησιάζει, μαζί μὲ δυὸ τρεῖς  
ἄλλους στὸ φούρνο. Μερικοὶ στρατιῶτες σταμάτησαν σὰν κι αὐτὸν  
καὶ γύρισαν τὸ κεφάλι νὰ δοῦν. Κι ἄλλοι στρατιῶτες ἐνώθηκαν  
σιγὰ σιγὰ μαζί τους.

—Ὁ πασᾶς! εἶπε κάποιος. Ὁ ἀρχιστράτηγος!

Ὁ Τουρσὺν Ὀκτσάν γούρλωσε τὰ μάτια. Δὲν τὸν εἶχε δεῖ ποτὲ  
τὸν ἀρχιστράτηγο. Ὁ γενίτσαρος σηκώθηκε στὶς μύτες τῶν ποδιῶν  
γιὰ νὰ δεῖ καλύτερα. Γύρω του οἱ στρατιῶτες σιγοψιθύριζαν.

—Τί σκυθρωπὸς ποὺ εἶναι!

—Ναί, πραγματικὰ εἶναι πολὺ σκυθρωπός.

—Κι αὐτὸς δεξιά ποιὸς εἶναι;

—Δὲν ξέρω. Ὁ ἄλλος ἀριστερὰ εἶναι ὁ ἀλλαϊμπές, τὸν ἄλλο  
δὲν τὸν ξέρω.

—Ἐκεῖνος ἐκεῖ εἶναι ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί.

—Ἀλήθεια;

—Τί παράξενο πρόσωπο ποὺ ἔχει!

—Λένε πὼς εἶναι ἐπιληπτικός.

—Ἀλλάχ!

—Καὶ γιατί πηγαίνουν στὸ φούρνο;

—Κανεὶς δὲν ξέρει. Αὐτὰ φίλε μου εἶναι ὑποθέσεις ποὺ ἀφο-  
ροῦν τὴν κυβέρνηση.

—Λένε πὼς ἔριξαν πάλι φαρμάκι στὴ ζύμη.

—Πῶς; Πῶς; Φαρμάκι;

Ἕνας ἀπ' τοὺς φρουροὺς πλησίασε στὸ μπουλούκι τῶν στρα-  
τιωτῶν.

—Φύγετε τώρα, εἶπε. Αὐτὸ τὸ μέρος δὲν εἶναι γιὰ δημόσιες  
συγκεντρώσεις.

Οἱ στρατιῶτες ἀπομακρύνθηκαν σιγὰ σιγὰ.

Στὸ μεταξὺ ὁ Τουρσὺν πασᾶς, ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί κι ὁ  
ἀλλαϊμπές μπῆκαν στὸ κτίριο τοῦ φούρνου. Ὁ βοηθὸς τοῦ πασᾶ,  
μπῆκε πίσω τους, μαζί μ' ἕναν σκοπὸ. Οἱ ἄλλοι δυὸ σκοποὶ ἔμειναν  
ἀπ' ἔξω.

Ὁ Τουρσὺν πασᾶς κατέβηκε πρῶτος τὰ στενὰ σκαλοπάτια ποὺ  
φώτιζε μὲ μιὰ δάδα ἕνας στρατιώτης τοῦ μηχανικοῦ μπροστά του.  
Ἡ μικρὴ ομάδα πίσω του τὸν ἀκολούθησε στὴν ἀποθήκη τοῦ φούρ-  
νου, στὸ ὑπόγειο. Ἐκεῖ δὲν ὑπῆρχαν οὔτε σακκούλια μ' ἀλεύρι,  
οὔτε ψωμιά. Ἀπλούστατα ἐκεῖ εἶταν ἡ μυστικὴ εἴσοδος τῆς στοᾶς.  
Ὁ φούρνος πάνω ἀπ' τὴν ἀποθήκη εἶχε γιὰ σκοπὸ νὰ καμουφλάρει  
τὴν εἴσοδο τῆς στοᾶς. Ἀπ' τὴν καμινάδα του νύχτα μέρα ἔδγαине



καπνός, μὰ οὐτ' ἓνα ψωμί δὲν φηνόταν κεῖ μέσα. Μπροστά στοῦ τζάκι ἓνας στρατιώτης κρατοῦσε ἀναμένη τὴ φωτιά νύχτα μέρα. Ἀπ' τὴν ἐξωτερικὴν πόρτα τοῦ φούρνου ἔμπαιναν συνέχεια ἀμάξια σκεπασμένα μ' ἀδιάβροχα. Ὅλοι πίστευαν πὼς τ' ἀμάξια εἶταν γεμάτα μὲ σακκούλια ἀλεύρι. Μόνο ἓνα καλὰ ἐξασκημένο μάτι θὰ μπορούσε νὰ καταλάβει πὼς τ' ἀμάξια ἔμπαιναν μέσα ἄδεια, χωρὶς φορτίο. Ὅταν ἔβγαιναν ἀπ' τὴν αὐλὴ τοῦ φούρνου, εἶταν γεμάτα. Καὶ τὸ φορτίο ἐκεῖνο εἶταν πολὺ πιὸ βαρὺ ἀπ' ὅ,τι μπορεῖ νὰ γίνει τὸ ψωμί. Λάσπη ἀπ' τὴ στοὰ εἶταν τὸ περιεχόμενο τῶν ἀτέλειωτων σακκουλιῶν ποὺ τ' ἀμάξια ξεφόρτωναν πολὺ μακριά, πίσω ἀπὸνα δάσος.

Ἡ μικρὴ ομάδα προχωροῦσε μέσ' τὴ στοὰ. Τὰ στενὰ κατακόρυφα ἀνοίγματα στὴν ὀροφή, ποὺ χρησίμευαν γιὰ ἀερισμὸ καὶ καλύπτονταν πάνω στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους μὲ καλὰ φρουρημένες σκηνές, εἶταν σπάνια καὶ μέσα στὴ στοὰ ὁ ἀέρας εἶτανε βαρὺς. Ὅσο πιὸ βαθιὰ ἔμπαιναν τόσο πιὸ πολὺ κοβόταν ἢ ἀναπνοὴ τοῦ πασαῦ, ἀλλὰ παρόλ' αὐτὰ προχωροῦσε. Ἐδῶ κι ἐκεῖ, μερικὰ δοχεῖα γεμάτα στάχτη ποτισμένη μὲ νάφθα, φώτιζαν τὴ στοὰ. Ποῦ καὶ ποῦ περνοῦσαν ἀπὸ μπροστά τους ἄνθρωποι σπρώχνοντας καρτσάκια γεμάτα χῶμα. Σὲ κεῖνο τὸ μισοσκόταδο μόλις διακρίνονταν τὰ πρόσωπά τους.

— Ὡς ἐδῶ ἐνισχυμένο, παραπέρα ὄχι, εἶπε ὁ ἀρχιτέκτονας.

— Λέει πὼς δὲν πρέπει νὰ πάμε πιὸ πέρα γιὰτὶ ἡ ὀροφή τῆς στοᾶς δὲν εἶναι ἐνισχυμένη μὲ δοκάρια, ἐπανάλαβε ὁ βοηθός.

Αὐτοὶ σταμάτησαν.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῦ σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶδε πάνω τὰ μεγάλα βρεμμένα δοκάρια. Ὁ θόρυβος ἀπ' τὶς ἀξίνες καὶ τοὺς κασμάδες ποὺ ἔσκαβαν κεῖ κάτω στοῦ μισοσκόταδο ἔφτανε ὡς ἐκεῖ. Ὁ ἀρχιτέκτονας ἔβγαλε ἔξω ἓνα τοπογραφικὸ χάρτη. Ὁ φρουρὸς πλησίασε τὴ δάδα κι ὁ ἀρχιτέκτονας ἄρχισε νὰ δίνει ἐξηγήσεις.

— Λέει πὼς τὸ σημεῖο ποὺ βρισκόμαστε εἶναι εἰκοσιπέντε βήματα μακριὰ ἀπ' τὰ τεῖχη τοῦ κάστρου, εἶπε ὁ βοηθός. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ σκάθουν βρίσκονται μόλις ἑπτὰ βήματα μακριὰ. Ἀπόψε θὰ περάσουν ξυστὰ κάτω ἀπ' τὰ τεῖχη.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῦ κοιτάξε τὸ σημεῖο ποὺ ἔδειχνε ὁ ἀρχιτέκτονας πάνω στοῦ σχέδιο. Τὸ σημεῖο εἶταν σχεδὸν δίπλα στὸν τοῖχο.

— Λέει πὼς τώρα ἡ στοὰ θὰ πάρει ἀπότομα μιὰ μεγάλη κλίση, ἔτσι ποὺ τὸ μεγαλύτερο κομμάτι ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς νὰ περνάει κάτω ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ κάστρου. Ἔτσι δὲ θὰ χρειαστεῖ νὰ σκάθουν παρὰ μόνο ἓνα πήχη ἀπὸ τὰ θεμέλια.

—Τί είναι αυτό που βρωμάει; ρώτησε ξαφνικά ο πασάς κάνοντας ένα μορφασμό αηδίας.

Κάπου κάπου έφτανε από το βάθος μια δυνατή μυρουδιά.

‘Ο αρχιτέκτονας εξήγησε.

—Λέει πώς είναι ή άλμη. Μ’ αυτή ραντίζουν τὰ τείχη για να μπορούν να σκαφτούν ευκολότερα.

‘Ο αρχιτέκτονας έδειξε πάλι κάτι στον τοπογραφικό χάρτη.

—Μ’ αυτό τον τρόπο, λέει, πώς σκάβοντας όσο πιο βαθιά γίνεται, μικραίνει ή πιθανότητα ν’ ακούσουν οί υπερασπιστές του κάστρου τον θόρυβο τής άξινας.

‘Ο αρχιτέκτονας έδειξε πάλι κάτι στον τοπογραφικό χάρτη, που ο πασάς δέν μπόρεσε να δει καλά γιατί τὰ μάτια του έτσουζαν άπ’ τόν καπνό. Έκανε ένα νόημα με τὸ χέρι κι ο άνθρωπος που κρατούσε τή δάδα τήν απομάκρυνε.

—Λέει πώς άφου περάσουμε τὰ θεμέλια, ή στοά θ’ ανέβει πάλι στο πρωτινό της επίπεδο, σαν εκείνο που είχε πριν άπ’ τὰ θεμέλια, έτσι που όταν τελειώσει να βρίσκει κοντά στην επιφάνεια του έδάφους.

—Και τί θα γίνει τότε με τόν θόρυβο τής άξινας; ρώτησε ο άλλαϊμπές.

‘Ο αρχιτέκτονας άπάντησε χωρίς καθόλου να σταματήσει.

—Λέει πώς άπ’ τὰ θεμέλια και πέρα, θα σκάβουμε τὸ έδαφος χωρίς ξινάρια, ξύνοντάς το, εξήγησε ο βοηθός.

—Αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, είπε ο πασάς.

—Λέει πώς είναι ο μοναδικός τρόπος για να μην ακούγεται ο θόρυβος.

—Πόσες μέρες; ρώτησε απότομα ο πασάς.

—Δώδεκα, είπε ο αρχιτέκτονας.

‘Ο αρχιτέκτονας έδωσε κι άλλες εξηγήσεις. Έδειξε ακόμη σε ποιο υπόγειο του κάστρου θάπρεπε να βγει ή στοά και πώς θα μπορούσαν να βγούν γρήγορα άπ’ αυτή μερικές δεκάδες στρατιώτες. Αυτοί οί στρατιώτες θάπρεπε να ναι σε θέση να υπερασπιστούν τήν είσοδο τής στοάς ώσπου να βγούν μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, ακόμη κι αν τήν τελευταία στιγμή οί υπερασπιστές του κάστρου ανακάλυπταν τή σήραγγα και σήμαιναν συναγερμό.

‘Ο Τουρσούν πασάς γύρισε να βγει. ‘Η συνοδεία τόν άκολούθησε. Όταν βγήκαν έξω κόντευε να βραδιάσει. ‘Ο πασάς χωρίς να κοιτάζει πουθενά, πέρασε μέσ’ άπ’ τὸ στρατόπεδο για να πάει στη σκηνή του. Παντού οί άξιωματικοί κι οί στρατιώτες σταματούσαν και κοίταζαν περίεργοι τόν αρχιστράτηγο. Αυτός έβγαине

πολύ σπάνια στο στρατόπεδο και οι περισσότεροι στρατιώτες, ακόμα κι αξιωματικοί δεν τον είχανε δεῖ ποτέ.

Ἀφοῦ κάθησε στὸν καναπέ, ἔριξε μιὰ γρήγορη ματιὰ στὶς ἀναφορὲς τῆς μέρας. Εἶταν ἀναφορὲς μὲ διάφορα περιεχόμενα, ἀρχίζοντας ἀπὸ κείνες τῶν ἀποσπασμάτων ἐπιθεώρησης καὶ φτάνοντας ὡς τὴν ἀναφορὰ γιὰ ἓνα καθγὰ πὺ εἶχε γίνει τὴν περασμένη μέρα ἀνάμεσα σὲ δυὸ σαντζὰκ μπεϊλερέ. Ὑπῆρχαν καὶ πράγματα λιγότερο σημαντικά, ὅπως τὸ αἶτημα νὰ καταδικαστοῦν σὲ θάνατο δυὸ ἔφοροι πούχαν καταχραστεῖ τοὺς μισθοὺς τῶν σκοτωμένων (δὲν εἶχε τὴν ὑπομονὴ νὰ διαβάσει τὸ κείμενο ὡς τὸ τέλος, μόνο ἀρκέστηκε νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ κάτω, στὴν ὑπογραφή τοῦ γενικοῦ ἔφορου). Ἐπίσης, τέσσερις καταδίκες γι' ἀνυπακοή στοὺς αξιωματικούς, καθὼς κι ἄλλες μὲ πιὸ ἑλαφριὲς τιμωρίες γιὰ στρατιώτες κι αξιωματικούς διαφορῶν ὄπλων, γιὰ χίλια ἄσχετα αἷτια, συγγήθως γιὰ καθγάδες καὶ σκάνδαλα μέσ' τὸ στρατόπεδο. Ὑπόγραψε γρήγορα γρήγορα τὶς καταδίκες κι ἔκανε κάποια μικρὰ σχόλια στὶς ἄλλες ἀναφορὲς. Δυὸ ἀναφορὲς, τὶς πιὸ μεγάλες, τὶς ἔβαλε στὴν ἄκρη γιὰ νὰ τὶς ξαναδιαβάσει ἔπειτα προσεχτικότερα. Ἡ πρώτη εἶταν μιὰ ἀναφορὰ τοῦ γενικοῦ ἔφορου πὺ ἀφοροῦσε τ' ἀποθέματα τροφίμων καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση. Ἡ δεύτερη εἶχε συνταχθεῖ ἀπ' τὸν ἀλλαϊμπέ. Μιλοῦσε γιὰ τὸ ἠθικὸ τῶν στρατευμάτων. Εἶταν μιὰ λεπτομερέστατη ἀναφορὰ, ὅπου ὁ ἀλλαϊμπές χρησιμοποιοῦσε κατὰ κόρο τὶς πληροφορίες τῶν πολυάριθμων κατασκόπων του. Μαζὶ μὲ τὶς κρίσεις καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ ἀλλαϊμπέ, ἡ ἀναφορὰ εἶταν γεμάτη μὲ διηγήσεις μικρῶν καθημερινῶν συμβάντων, ὅπως καὶ μὲ κομμάτια ἀπὸ συζητήσεις στρατιωτῶν, πὺ ἐνίσχυαν τὶς θέσεις τοῦ ἀλλαϊμπέ. Σ' ἓνα ξεχωριστὸ φύλλο μάλιστα, εἶταν γραμμένοι οἱ στίχοι ἑνὸς τραγουδιοῦ πὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ τραγουδιότανε πολὺ μέσ' τὸ στρατόπεδο. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς ἀφοῦ ἔριξε μιὰ γρήγορη ματιὰ στὴν ἀναφορὰ, κατάλαβε πὺ σ' ὄλο ἐκείνο τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος ἀπὸ περιγραφὲς γεγονότων καὶ συζητήσεων τῶν στρατιωτῶν, ὑπῆρχε κάτι ψυχρὸ κι ἀπαίσιο πὺ δὲν εἶχε καμιὰ σχέση μὲ τὴν τέλεια παράταξη τῶν πολεμιστῶν, μὲ τοὺς κανονισμοὺς καὶ τὶς σημαῖες, τὰ λάβαρα, τὶς σάλπιγγες κι ὄλ' αὐτὰ τέλος πάντων πὺ φτιάχνουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ πολέμου. Ἐκεῖνα κεί εἶταν σὰν μιὰ ἐνοχλητικὴ ὑγρασία πὺ εἰσχωροῦσε στὸ μεδούλι τοῦ μεγάλου κορμιοῦ τοῦ στρατοῦ του. Μόλο πὺ ὁ ἀλλαϊμπές τᾶλεγε ὄλα ἐκεῖνα μὲ καλυμμένο τρόπο καὶ ἐξαιρετικὴ μαεστρία, αὐτὸς τὸ ἀντιλήφτηκε ἀμέσως. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς χάρη στὴ μεγάλη του πείρα σὰν ἀνώτερος αξιωματικὸς, ἤξερε καλὰ πὺς μιὰ τέτλια ψυχι-

κή κατάσταση δημιουργείται στις πολιορκίες, όταν τὸ στράτευμα ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ἡττα, πέφτει σὲ μιὰ πλήρη ἀδράνεια. Μέσ' τὴν καρδιά τοῦ μεγάλου στρατόπεδου βρισκόταν τὸ κάστρο· κάθε μέρα κοιμόταν καὶ ξυπνοῦσε μαζί τους. Ἦξερε πὼς τούτη ἡ στάσιμη κατάσταση πίεζε τὴν ψυχὴ τῶν στρατιωτῶν μ' ὀλοένα μεγαλύτερο βάρος. Ἦξερε ἀκόμα πὼς ἀντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις· Για νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ πνευματικὴ ὀκνηρία δημιουργοῦνται συνήθως ἀνύπαρκτα προβλήματα, γίνονται δίκες καὶ θορυβώδεις ἐκτελέσεις, ἢ προκαλοῦνται καθγάδες ἀνάμεσα σὲ πανίσχυρους στρατηγούς διάφορων ὄπλων. Ὅλ' αὐτὰ τραβᾶνε ἓνα πλῆθος τόσο ἀπὸ στρατιῶτες ὅσο κι ἀπὸ ἀξιωματικούς. Θὰ μπορούσε νὰ κάνει ὅλα τούτα τὰ πράγματα καὶ σίγουρα θὰ τάχε κάνει, ἂν βαθιὰ μέσ' τὴ γῆ δὲ μέγαλωνε μέρα μὲ τὴ μέρα σὰν φίδι, κείνη ἡ στοὰ πὸ πάνω τῆς τῶρα εἶχε στηρίξει ὅλες του τὶς ἐλπίδες. Μιὰ ξαφνικὴ νίκη μέσ' τὴ νύχτα, ἤρεμη ἀναίμακτη καὶ χωρὶς κόπο, θᾶκανε διπλὴ αἴσθησι σὲ μιὰ τέτια κατάσταση ἀδράνειας, τῶρα πὸ πάνω ἀπ' τὴν ἀτέλειωτη μάζα τῶν στρατιωτῶν εἶχε ἀρχίσει νὰ αἰωρεῖται αὐτὸ πὸ λέγεται «ἀνία τοῦ πολέμου».

Ξεφύλλισε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἀλλαϊμπέ καὶ ξαναδιάβασε ὅλα τὰ κομμάτια μὲ τὶς συζητήσεις τῶν στρατιωτῶν. Αὐτὸς ὁ μακρινὸς θόρυβος πὸ ἔφτανε ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες σκηνές σὰν μυκηθμὸς τῆς θάλασσας, ἔμεινε γιὰ πολὺ ὥρα στ' αὐτιά του. Αὐτὸς ὁ ἴδιος δὲ μιλοῦσε ποτὲ μὲ τοὺς στρατιῶτες. Βλέποντας τὰ στρατεύματά του τελειὰ εὐθυγραμμισμένα σὲ πλῆθος στρατιές, σ' ἀτέλειωτους λόχους καὶ τάγματα, τὰ θεωροῦσε πάντα σὰν μιὰ κουφή ὑπάκουη καὶ δουδὴ μάζα. Ἔτσι τοῦ εἶχανε φανεῖ στὴ διάρκεια τῆς μακρινῆς πορείας, τότε ποῦταν σκεπασμένα μὲ τὴ σκόνη τῶν δυὸ ἡπείρων κι ἔτσι τοῦχανε φανεῖ ὅταν ρίχνονταν κατὰ κύματα ἐνάγνια στὸ κάστρο, τότε πὸ ἀπ' τὶς πλάτες τους ἔτρεχε αἷμα καὶ στάχτη. Καὶ νὰ πὸ τῶρα ἄκουγε τὸ μουρμουρητό τους. Εἶταν ἓνα πνιγμένο καὶ θλιβερό μουρμουρητό πὸ βύθιζε τὴν ψυχὴ του σὲ μιὰ μαύρη μελαγχολία.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς εἶταν ἔτοιμος νὰ ξεφυλίσει τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἀλλαϊμπέ γιὰ τρίτη φορὰ, ὅταν μπῆκε στὴ σκηνὴ μιὰ ἀπ' τὶς ὀρντινάτσες καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ὁ γιατρὸς Σιρὶ Σελίμ ἤθελε νὰ τοῦ μιλήσει γιὰ μιὰ κατεπείγουσα ὑπόθεσι.

Ὁ πασᾶς ἀπόρησε πὸ ὁ γιατρὸς εἶχε ἔρθει τόσο ἀργά. Ἄφησε τὴν ἀναφορὰ πάνω στὸν καναπέ καὶ περίμενε.

Ὁ γιατρὸς Σιρὶ Σελίμ, εἰδικὸς στὶς ἐπιδημίες, χαμήλωσε σὲ μιὰ ὑπόκλιση τὸ ἀσυνήθιστα ψηλόλιγνο κορμί του.

—Συγχωρέστε με πασᾶ μου, πού σᾶς ἔνοχλῶ τέτια ὥρα, εἶπε. Ἡ φωνή του ἀκούστηκε ἐκπληκτικὰ χοντρή σέ σχέση με τὸ σῶμα του.

—Εἶναι πράγματι ἀργά, εἶπε ὁ πασᾶς. Τί θέλετε;

Ἦρθα γιὰ μιὰ ἐπείγουσα ὑπόθεση, ἀποκρίθηκε ὁ γιατρός. Τὸ βλέμμα του συνάντησε τὸ ἐρωτηματικὸ βλέμμα τοῦ πασᾶ. Ὁ Σιρὶ Σελίμ σήκωσε τὸνα χέρι πρὸς τὴν ἐξοδο τῆς σκηνῆς, τέντωσε τὸν δείχτη κι ἀφοῦ περίμενε λίγα λεφτά, εἶπε:

—Τ' ἀκοῦτε;

Ὁ πασᾶς σούφρωσε τὰ χεῖλια του.

—Τί πράγμα;

—Αὐτὰ τὰ γαυγίσματα τῶν σκυλιῶν.

Ὁ πασᾶς ἔκανε «γαι» μετὰ τὸ κεφάλι.

—Γι' αὐτὰ ἦρθα, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

Ὁ πασᾶς ζάρωσε τὰ φρύδια σὰν νᾶθελε νὰ πεῖ: «τί ἀστεῖα εἶν' αὐτά, τέτια ὥρα;»

—Αὐτὰ τὰ σκυλιὰ πού τὰ γαυγίσματα καὶ τὰ οὐρλιαχτά τους ἀκούγονται μέχρι ἐδῶ, προχτὲς τὸ βράδυ ἄνοιξαν ἕναν ἀπ' τοὺς μεγάλους λάκκους μετὰ τὰ πτώματα τῶν στρατιωτῶν, βιάστηκε νὰ ἐξηγήσει ὁ γιατρός βλέποντας πὼς ἡ ὑπομονὴ τοῦ πασᾶ, ὅπως κι ἡ ὑπομονὴ ὁποιοῦδήποτε ἀνώτερου διοικητῆ, εἶχε μικρὴ διάρκεια.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ἔκανε ἕνα μὀρφασμὸ ἀηδίας.

—Τράβηξαν ἔξω πολλὰ πτώματα καὶ τὰ κομμάτιασαν. Ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πέσει λοιμὸς στὸ στρατόπεδο, συνέχισε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Μιὰ σκιά τρόμου πέρασε πάνω ἀπ' τὸ πρόσωπο τοῦ πασᾶ μόλις ὁ γιατρός πρόφερε τὴ λέξη «λοιμὸς». Οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἔκαναν βιαστικὴ δουλειά, φωτισμένε μου πασᾶ, συνέχισε ὁ γιατρός. Ἐθαψάν πρόχειρα τοὺς πεθαμένους κι ἔπειτα ἀπὸ μιὰ ἐπιθεώρηση πού ἔκανα ἀπόψε διαπίστωσα ὅτι σέ πολλές μεριές τὸ στρώμα τοῦ χώματος πού σκεπάζει τοὺς πεθαμένους δὲν ξεπερνάει τίς δύο πιθαμές.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς μάσησε μιὰ κατάρρα. Χτύπησε τὰ χέρια του. Στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς φάνηκε ἡ ὀρντινάτζα του.

—Φέρε μου ἐδῶ ἀμέσως τὸν Οὐλοῦγκ μπέη! εἶπε ὁ πασᾶς.

Ἡ ὀρντινάτζα ἔξαφανίστηκε.

Γιὰ πολὺ ὥρα ἔμεινε σιωπηλός. Ὁ γιατρός στεκόταν ὀρθιος σὰν ἀπολιθωμένος. Ἀπὸ κάπου ἀριστερὰ ἔφτανε τὸ μακρινὸ γαύγισμα τῶν σκυλιῶν, ἄλλοτε πιὸ καθαρά κι ἄλλοτε πιὸ πνιγμένα.

—Καὶ χθὲς βράδυ γαύγιζαν ὅλη νύχτα, εἶπε ὁ Τουρσοὺν πασᾶς.

—Ναί πασᾶ μου, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τῶξερε αὐτό. Ἕνας βοηθός

μου τὸ ἀνάγγειλε σήμερα. Τὸ ἄκουσε τὸ ἀπόγεμα ἀπὸ ἓνα ἀμαξᾶ.  
Ἐπεσε πάλι σιωπὴ καὶ τὸ γαύγισμα τῶν σκυλιῶν φάνηκε τώ-  
ρα καὶ στοὺς δυὸ πιὸ κοντινὸ. Ἐξω ἀκούστηκαν διαστικὰ βήματα.  
Ὁ Οὐλοῦγκ μπέης, ὁ στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ, μπῆκε στὴ σκηνὴ  
λαχανιασμένος.

—Τ' ἀκοῦς; φώναξε ἀπότομα ὁ πασᾶς, μόλις αὐτὸς ἔκανε τὴ  
συνηθισμένη ὑπόκλιση. Τ' ἀκοῦς τὰ σκυλιὰ κατεργάρη;

Κανένας ἤχος δὲν βγήκε ἀπ' τὸ στόμα τοῦ Οὐλοῦγκ μπέη.

—Αὐτὰ τὰ σκυλιὰ ἀνοίγουν τοὺς τάφους τῶν στρατιωτῶν! συνέ-  
χισε ὁ πασᾶς μὲ ἄγρια φωνή.

Ὁ Οὐλοῦγκ μπέης πάνιασε. Τὰ κατάλαβε ὄλα.

Οἱ ἥρωες δίνουν τὴ ζωὴ τους γιὰ τὴ δόξα τῶν Ὁσμανλὶ καὶ σὺ  
δὲν μπαίνεις στὸν κόπο νὰ ρίξεις μιὰ χούφτα χῶμα πάνω στὰ σώ-  
ματά τους! Ἡ φωνὴ τοῦ πασᾶ σκλήριζε. Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ γίνον-  
ταν οὐρλιαχτό.

Ὁ Οὐλοῦγκ μπέης δὲν ἔβγαζε λέξη. Τὸ γαύγισμα τῶν σκυλιῶν  
εἶταν τρομαχτικό.

—Ἄν ὡς τὸ πρῶτ δὲν ὑπάρχει πάνω στοὺς τάφους τῶν στρα-  
τιωτῶν τρεῖς πήχεις χῶμα, θὰ σὲ θάψω ζωντανό! Τέλειωσα!

Ὁ Οὐλοῦγκ μπέης ὑποκλίθηκε καὶ βγήκε. Μέσ' τὸ σκοτάδι ἀ-  
κούστηκαν τὰ βήματά του, στὴν ἀρχὴ διαστικὰ, ἔπειτα νὰ τρέχουν.

—Σιρὶ Σελίμ, εἶπε ὁ πασᾶς ὅταν ξεμάκρυναν τὰ βήματα τοῦ  
Οὐλοῦγκ μπέη, ὑπάρχει κίνδυνος γιὰ λοιμό;

—Ὁχι ἀκόμα, φωτισμένε μου πασᾶ, εἶπε ὁ γιατρὸς μὲ ἤρεμη  
φωνή.

Τὰ μάτια του συνάντησαν τὸ περιφρονητικὸ βλέμμα τοῦ πασᾶ.  
Τοῦ φάνηκε σάμπως μέσα στὰ μάτια τοῦ πασᾶ νὰ διάβασε ξαφνικὰ  
τὴν ὑπόψιν μήπως ὁ συναγερμὸς ποὺ ὁ ἴδιος σήμανε, εἶταν ὑπερβο-  
λικός.

—Ὁχι ἀκόμα, μουρμούρισε ὁ γιατρὸς. Ἀπόψε εἶναι ἀκόμα  
νωρίς, μὰ αὔριο, ἴσως, θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.

Ὁ πασᾶς χαμήλωσε τὸ βλέμμα. Ὁ Σιρὶ Σελίμ ἀφοῦ ζήτησε  
τὴν ἄδεια νὰ φύγει, ὑποκλίθηκε καὶ βγήκε.

Ὁ πασᾶς ἔμεινε γιὰ πολλή ὥρα ἔχοντας σφιχτοπλεγμένα τὰ  
δάχτυλα τῶν χεριῶν του. Τὸ μακρινὸ γαύγισμα τῶν σκυλιῶν ἔφτα-  
νε πάντα ἀπ' τὴν ἴδια περίπου μεριά. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς δὲ σή-  
κωνε τὸ βλέμμα ἀπὸ ἓνα σημεῖο στὸ χαλί. Μόνο ὅταν ἐκεῖνο τὸ  
γαύγισμα σταμάτησε ἀπότομα, πράγμα ποὺ ἔδειχνε ὅτι ὁ Οὐλοῦγκ  
μπέης εἶχε κιόλας φτάσει μαζὶ μὲ τοὺς στρατιῶτες του στοὺς τά-  
φους, ἀνάσανε βαθιὰ ξαλαφρωμένος. Ἀκούμπησε σ' ἓνα μαξιλάρι

καὶ μισόκλεισε τὰ μάτια. Ἡ κουρασμένη του σκέψη σύρθηκε ἀργὰ πάνω ἀπ' τ' ἀπέραντο στρατόπεδο· χωρὶς νὰ σταματήσει στὶς ἀναρίθμητες σκηνές, πῆγε πίσω ἀπ' τοὺς ἀκεντζίνους ποὺ βιάδιζαν μέσ' τ' ἄγρια βουνά, γύρισε πάλι στοὺς φρουροὺς τοῦ στρατοπέδου, περπάτησε πάνω στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου, ἔπειτα κοντὰ στὴν πασχαλιὰ σκηγή, στοὺς σκύλους, στοὺς λάκκους τῶν στρατιωτῶν καὶ ξαφνικὰ τὰ ἐγκατέλειψε ὄλ' αὐτὰ καὶ σύρθηκε κρυφὰ κάτω ἀπ' τὴ γῆ καὶ κρύφτηκε στὴ σκοτεινὴ καὶ ὑγρὴ στοά. Κι ἔτσι, ὁ πασᾶς ἀποκοιμήθηκε. Μιὰ ἀπ' τὶς ὀρντινάτζές του, ἀφοῦ τὸν πλησίασε στὰ νύχια τῶν ποδιῶν, σκέπασε τὴν πλάτη του μὲ μιὰ μαλακιὰ κουβέρτα, κοιτάζοντας ἀπὸ κοντὰ μὲ τρόμο καὶ θαυμασμὸ τὸ μαρμαμένο καὶ κουρασμένο του πρόσωπο.



Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



Πάνε δυὸ νύχτιες τῶρα πού μέσο' ἀπ' τὰ περάσματα τῶν βουνῶν φαίνονται οἱ φωτιές τῶν χωριῶν πού καίγονται. Οἱ ἀκενιζῖνοι σπέρνουν τὸν τρόπο λεηλατιώνας πανιοῦ.

“Ὅμως μιὰ μεγάλη ἡρεμία ἔξακολουθεῖ ν' ἀπλώνεται πάνω σιὸ στρατόπεδό τους. Ἀλλὰ ἐμεῖς τῶρα ξέρονμε πολὺ καλά τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τούτη τὴν ἡρεμία. Τὴν πρώτη μας ὑποψία τὴ γέννησε ἕνας φοῦρνος πού αὐτοί, πράγμα περίεργο, ἔχτισαν σιμὰ σιὰ τείχη μας. Βαλθήκαμε νὰ παρακολουθοῦμε νύχτια μέρα αὐτὸν τὸν φοῦρνο. Ἐμπαιναν συνέχεια μέσα ἀμάξια γεμάτα σακκούλια ἀλεύρι κι ἔπειτα ἔβγαιναν γεμάτα ψωμιά. Μὰ ἕνα ἔμπειρο αὐτὸν μποροῦσε ν' ἀκούσει τὸ θόρυβο ἀπ' τ' ἀμάξια πού ἔμπαιναν σιτὴν αὐτὴ τοῦ φούρνου καὶ νὰ καταλάβει ὅτι αὐτὰ δὲν μετέφεραν ἕνα φορτίο τόσο βαρὺ ὅσο θ' ἄθελαν νὰ φέρνεται κι ἄς πηγαιναν πολὺ ἀργά. Μετὰ ἀπ' αὐτὴ τὴν πρώτη ὑποψία ἀρχίσαμε νὰ παρακολουθοῦμε προσεχικὰ τὸν καπνὸ πού ἔβγαινε ἀπ' τὴν καμινάδα τοῦ φούρνου. Συγκρίνοντας μὲ προσοχὴ τὸ διάστημα πού ὁ καπνὸς ἔβγαινε πρὸ πυκνός, δηλαδή ὅσο ἄναβε ὁ φοῦρνος, μὲ τὸ χρόνο πού δὲν ἔβγαινε καπνός, δηλαδή ὅσο ψήνονταν τὸ ψωμί, οἱ πρὸ ἔμπειροι φουρνάρηδες μας σχημάτισαν ὅλοι τὴν ἴδια γνώμη ὅτι κανένας φοῦρνος σιτὸν κόσμο δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ψήνει ψωμὶ μὲ τέτιο τρόπο.

Σὲ ὅλους μας τελικὰ ἦταν ξεκάθαρο ὅτι τ' ἀμάξια πού ἔμπαιναν σιτὴν αὐτὴ τοῦ φούρνου δὲν ἔφεραν ἀλεύρι κι ὅτι ἀπὸ ἕνα φοῦρνο, πού δὲ μπαίνει ἀλεύρι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βγεῖ ψωμί. Μὲ τί λοιπὸν φορτιώνονταν τ' ἀμάξια πού ἔβγαιναν ἀδιάκοπα κι ἔξαφανίζονταν μέσο' σιὸ στρατόπεδο; Εἶταν φανερὸ πὼς φορτιώνονταν μὲ λάσπη.

Οἱ Τοῦρκοι σκάθουν μιὰ στοὰ κάτω ἀπ' τὴ γῆ. Τούτη εἶναι μιὰ γνωστὴ μέθοδος τους γιὰ τὴν κατάληψη ἑνὸς κάσιρου. Ἐτσι σ' ὅλες τὶς βαθιές σπηλιές τοῦ κάσιρου βάλαμε κι ἐμεῖς φρουρούς, πού νύχτια μέρα ξαπλωμένοι, ἀγρυπνοῦσαν μὲ τ' αὐτὸ κολημένο σιτὴ γῆ. Πολλοὶ ἀπ' τοὺς ἄντρες μας ἀρρώστησαν. Τότε κι ἐμεῖς βάλαμε πανιοῦ φαρδιά χάλκινα τσουκάλια, πού ἔχουν τὴν ιδιότητα ν' ἀναπαράγουν τοὺς ὑπόγειους ἤχους. Ἀρκετὲς νύχτιες περιμέ-

ναμε ἔτσι. Οἱ φρουροί μας κάπου-κάπου εἶχαν τὴν ἐντύ-  
πωση πὼς ἄκουγαν χτυπήματα. Ἄλλ' αὐτὸ συνέβαινε γιατί  
ἡ προσοχή τους ἦταν ἀδιάκοπα συγκεντρωμένη σ' αὐτὸ τὸ  
σημεῖο. Στὸ τέλος τοὺς ἀνακαλύψαμε. Εἶχαν κιόλας χωθεῖ  
μερικὰ μέτρα κάτω ἀπ' τὸ κάσιρο. Ἔσκαθαν οἰγά, μὲ προ-  
φυλάξεις. Ἦταν οὖν ἓνα πελώριο ἐρπειὸ πὺν ἔξυνε τὰ  
πλευρά του οἰγά, νύχτια καὶ μέρα, βαθιὰ κάτω στὴ γῆ.

Τώρα ξαπλωμένοι στὶς ὑγρὲς σπηλιὲς μὲ τ' αὐτιά κολη-  
μένα στὸ χῶμα, οἱ ἄντρες μας παρακολουθοῦν θῆμα μὲ  
θῆμα τὸ ὑπόγειο σοῦροίμο τους. Αὐτοὶ σκάθουν μ' ὀλοένα καὶ  
μεγαλύτερη προφύλαξη. Τώρα χώρισαν τὴ σιοὰ σιὰ δυό,  
οὖν ἓνα δικέφαλο ἐρπειό. Αὐτὸ σέρνεται ἀδιάκοπα ἀπὸ  
κάτω μας. Καὶ μεῖς, μὲ θάρδιες, ἀγρυπνοῦμε κατὰ δεξιὰς  
νύχτια καὶ μέρα. Τ' αὐτιά μας ἀκοῦν ἀσιταμάτιστα πυροὺς  
θόρονδους.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κονίτσας

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Οί άκεντζίνοι γύριζαν. Τά ταμπούρλα τους άκούστηκαν πρίν ακόμα φανεί στήν κοιλάδα ή έμπροσθοφυλακή τους. Τό στρατόπεδο ζωντάνεψε ξαφνικά. Άπό κάθε μεριά, άντρες έτρεχαν νά δοϋν αύτούς πού γύριζαν. "Όταν ή έμπροσθοφυλακή φάνηκε μέσα στο πέραςμα του βουνοϋ, στήν πλατεία μπροστά στο στρατόπεδο, είχε μαζευτεί ένα άτέλειωτο πλήθος από στρατιώτες. "Άλλοι έτρεχαν έξω, φωνάζοντας δυνατά τούς συντρόφους τους πού κοιμόντουσαν ή ξάπλωναν ραχάτικα στις σκηνές τους. Σάν άγγελος ξεχύθηκαν εκείνοι πού είχαν παραγγείλει στους άκεντζίνους γυναίκες ή άλλα πράγματα. Μερικοί στρατιώτες μάλιστα, κρατούσαν από τώρα στα χέρια γυναικεία λουλουδιαστά ρούχα. Ρούχα πούχανε πάρει άπ' τήν αγορά του στρατοϋ και σκόπευαν νά ντύσουν μ' αυτά τις αϊχμάλωτες πού θ' άγόραζαν. "Ο γενίτσαρος Τούτς "Οκτσάν πού τριγύριζε ανάμεσα στο πλήθος, είχε μετανιώσει πού δέν άγόρασε κι αύτός κάποιον ρούχο μ' όμορφα ζωγραφισμένα λουλούδια πάνω του. Άπ' τή μέρα πού έφυγαν οί άκεντζίνοι έβλεπε καθημερινά τούς στρατιώτες πού άγόραζαν τέτια ρούχα μιά τουΐχε φανεί πολϋ νωρίς ν' άγόραζε κι αύτός. Τώρα είταν άπελπισμένος πού δέν τ'όκανε και φοβότανε μήπως τελειωναν τά ρούχα, αν δηλαδή δέν είχαν τελειώσει άπό καιρό. Ένω κοίταζε τις πρώτες φάλαγγες νά πλησιάζουν, σκέφτηκε δυό τρεις φορές νά τρέξει στήν αγορά, αλλά μετά άλλαζε γνώμη άπ' τό φόβο μήπως άργήσει και στο μεταξύ, ό άκεντζίνος πού ήξερε, πουλούσε σ' άλλον τήν αϊχμάλωτη πού προοριζόταν γι' αύτόν.

Δύρω, τό πλήθος θορυβούσε. Οί στρατιώτες γελοΰσαν κι άστιούσαν, έλεγαν χυδαίες κι αϊσchrές λέξεις. Άπό κει κοντά πέρασε ό Χασάν, ό νέγρος εϋνοϋχος με δυό άδειες στάμνες στα χέρια. Οί στρατιώτες έσπρωξαν με τούς άγκωνες τους ό ένας τόν άλλο δείχνοντας τόν εϋνοϋχο.

— Πάει νά πάρει νερό γι' αυτές.

— Γι' αυτές; Ποιές;

— Δέ βλέπεις τά σταμνιά;

— Άχά! Γιατί τις χανούμισες. Θα θέλουν νά δροσιστοϋν κι αυτές.

Ζεσταίνονται.

—”Αχ!

—Σσσ! Μπορεί νὰ μᾶς ἀκούσει.

Ὁ εὐνοῦχος πέρασε ἀνάμεσα ἀπ’ τοὺς στρατιῶτες μὲ τὴν περιφρόνηση ζωγραφισμένη στὸ πρόσωπό του. Αὐτοὶ ἀκολούθησαν μὲ τὶς φλογερὲς ματιές τους τὸν ἄντρα ἐκεῖνο, ποὺ καὶ μόνο ἡ ὄψη του τοὺς θύμιζε τὴν κρυφὴ κι ὑπέροχη εὐχαρίστηση ποὺ δίνει ἡ γυναίκα.

Τὰ ταμποῦρλα ἀκούστηκαν ἔπειτα πιὸ κοντὰ κι οἱ στρατιῶτες ξέχασαν τὸν εὐνοῦχο.

Οἱ φάλαγγες τῶν ἀκεντζίνων ἔμπαιναν στὸ στρατόπεδο. Τὸ κεφάλι τοῦ Κουρντιστζί, μεγάλο, κατακόκκινο καὶ σὰν ναρκωμένο, σάλευε ἀργὰ μὲ τὸ κάλπασμα τ’ ἀλόγου. Ὁ Κουρντιστζί, περισταχισμένος ἀπ’ τοὺς φρουροὺς του, πέρασε μπροστὰ ἀπ’ τὸ μπουλούκι τῶν στρατιωτῶν, ποὺ μόλις τὸν εἶδε ἄρχισε νὰ φωνάζει μ’ ἐνθουσιασμό, ἀλλ’ αὐτὸς κράτησε τὰ μάτια μισόκλειστα καὶ χωρὶς νὰ σταματήσει ἢ νὰ χαιρετήσει κανένα, πῆγε καλπάζοντας πρὸς τὴ σκητὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου. Μπροστὰ στὴ σκητὴ, κατέβηκε ἀπ’ τ’ ἄλογο καὶ μπῆκε.

Ἐνῶ οἱ μακριές κατασκονισμένες φάλαγγες τῶν ἀκεντζίνων γλυστροῦσαν ἀργὰ, σὰν κουρασμένος χεῖμαρος μέσ’ τὸ μπουλούκι τῶν ἀζάπων, τῶν γενίτσαρων καὶ τῶν στρατιωτῶν τῶν διάφορων ἀποσπασμάτων, ὁ Τουρσοὺν πασᾶς στὴ σκητὴ του, τραβώντας νευρικὰ τὰ μακριὰ του δάχτυλα, ἄκουγε μὲ μιὰ ἐλαφριά περιφρόνηση τὴ σύντομη ἀναφορὰ τοῦ Κουρντιστζί.

—Αὐτὰ εἶναι ὄλα; εἶπε ὅταν ὁ Κουρντιστζί τελείωσε.

—Αὐτά.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ἀνάσανε βαθιὰ καὶ ἔφτυσε στὴ γῆ, κάνοντας μιὰ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια νὰ μὴ τὸν φτύσει στὰ μούτρα, ἀκριβῶς στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῶν χειλιῶν, πάνω στὸ σημάδι ἀπ’ τὴν πληγὴ ποὺ δὲν εἶχε καλοκλείσει ἀκόμη. Ὁ Κουρντιστζί, σὰ νᾶχε προαισθανθεῖ ποῦ ἤθελε νὰ φτύσει ὁ πασᾶς, σήκωσε τὸ χέρι καὶ σκούπισε τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῶν χειλιῶν του.

—Κατεργάρη! Σκύλε, σκύλας γιέ! Γκιαούρη!

Ὁ Κουρντιστζί δὲν ἀνάσαινε. Ἦξερε καλὰ πῶς ὁ ἀρχιστράτηγος μὲ μεγάλη εὐχαρίστηση θὰ τοῦπερνε τὸ κεφάλι ἂν μπορούσε. Μὰ ἤξερε πῶς ὁ Τουρσοὺν πασᾶς δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ βάλει χέρι πάνω του, ὅπως δὲν μπορούσε νὰ βάλει χέρι καὶ στὸν γερο Ταβτζά, τὸ μουφτὴ, καὶ τὸν ἀλλαϊμπέ. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Κουρντιστζί ἤξερε ἀκόμα ὅτι ἂν ἤθελε ὁ ἀρχιστράτηγος, θὰ μπορούσε νὰ ζη-

τήσει τὴν καταδίκη του σὲ θάνατο ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του, πράγμα πὸ θάτανε θέβαια μοιραῖο γι' αὐτόν.

Στὸ μεταξύ, στὴν πλατεία τοῦ στρατόπεδου, οἱ ἀκεντζίνοι κουρασμένοι, μὲ σκονισμένα καὶ σχισμένα σαρίκια (πολλὰ ἀπ' αὐτὰ εἶχαν σχιστεῖ σὲ λουρίδες γιὰ νὰ δεθοῦνε πληγές), κατέβαιναν ἀπ' τ' ἄλογα γιὰ νὰ συναντηθοῦν μὲ τοὺς συντρόφους τους ἢ χωρὶς ν' ἀνοίξουν τὸ στόμα, συνέχιζαν νὰ προχωροῦν πρὸς τὶς σκηνές τους. Ὁ γενίτσαρος Τοῦτς Ὀκτσάν κοίταζε μὲ μισάνοιχτο στόμα τ' ἀποσπάσματα πὸ ἔφταναν τῶνα ὕστερ' ἀπ' τ' ἄλλο, ψάχνοντας μὲ τὰ μάτια τὸν ἀκεντζίνο πὸ τοῦχε ὑποσχεθεῖ τὴν αἰχμάλωτη. Πρόσεξε πὼς πολλοὶ ἄλλοι στρατιῶτες κοίταζαν μὲ τὴν ἴδια ὄνειροπαρμένη ἔκφραση τὶς στρατιές πὸ γύριζαν.

—Ποῦ εἶναι οἱ αἰχμάλωτες; ρώτησε κάποιος πίσω ἀπ' τὴν πλάτη τοῦ Τοῦτς Ὀκτσάν.

—Σίγουρα εἶναι πίσω καὶ τὶς φέρνουν.

—Σὰν πολὺ ν' ἀργοῦν νὰ τὶς φέρουν.

—Ναί, πράγματι.

Ἐαφνικὰ ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν διάκρινε τὸν Τσελεμπή.

—Μεβλά Τσελεμπή, Μεβλά Τσελεμπή! φώναξε καταχαρούμενος.

Ὁ χρονικογράφος προσπάθησε νὰ τοῦ χαμογελάσει. Τὸ πρόσωπό του εἶταν κατάχλωμο καὶ τρομερὰ κουρασμένο. Φαινόταν σὰν ἄρρωστος.

—Ἄρρωστήσατε; τὸν ρώτησε.

—Ὁχι. Κουράστηκα πολὺ.

—Τὸ βλέπω.

Πίσω τους, κάποιος ρωτοῦσε ἀνήσυχος γιὰ κάποιον Οὐλού. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἀναγνώρισε τὸν ὄμορφο στρατιώτη μὲ τὸ διακριτικὸ τοῦ μηχανικοῦ. Εἶδε ἕναν ἀκεντζίνο νὰ δίνει στὸ στρατιώτη τὴ θλιθερὴ εἶδηση μισοκλείνοντας ἑλαφρὰ τὰ μάτια. Ὁ στρατιώτης τοῦ μηχανικοῦ ἔβαλε τὸ κεφάλι ἀνάμεσα στὰ χέρια.

—Εἶναι πολλοὶ οἱ σκοτωμένοι; ρώτησε ὁ γενίτσαρος.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή τὸν κοίταξε κατάματα πρὶν τοῦ ἀπαντήσει. Τὰ μάτια τοῦ χρονικογράφου εἶταν λυπημένα.

—Περισσότεροι ἀπὸ μισοί! εἶπε μὲ χαμηλὴ φωνή.

—Μανούλα μου!

Φάνηκε πὼς τὴν ἴδια ἐρώτηση πρέπει νὰ κάναν πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς πὸ περίμεναν, γιὰτὶ ἀργά, στὴ μεγάλη πλατεία, ἡ χαρούμενη βουὴ ἀπ' τὶς φωνές ἄρχισε νὰ δίνει τὴ θέση της σ' ἕνα σιγανὸ καὶ θλιθερὸ μουρμουρητό.

—Συγκρουστήκατε με τὸν Σκεντέρμπεη; ρώτησε ὁ γενίτσαρος.

—Ἴσως. Ποῦ νὰ ξέρω;

—Πῶς ἴσως; Δὲν ξέρεις; Καλὸ κι αὐτό.

—Μᾶς ἐπιτίθονταν συνέχεια. Προπαντὸς τῆ νύχτα.

—Ὁ Σκεντέρμπεης εἶταν;

—Δὲν ξέρουμε ποιός. Ἴσως εἶταν ὁ Σκεντέρμπεης.

—Περίεργο. Γιὰ πέσιμου. Φέρατε αἰχμάλωτες;

Ὁ χρονικογράφος χαμογέλασε πικρά.

—Ἐφτά ἢ ὀχτώ.

—Τόσες λίγες;

—Σὲ μένα φαίνονται πολλές.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν σκέφτηκε πὼς εἶχε κάνει καλὰ ποῦ δὲ δικάστηκε ν' ἀγοράσει ἓνα γυναικεῖο λουλουδιαστὸ φόρεμα. Τώρα εἶδε πε δεκάδες σκυθρωποὺς στρατιῶτες νὰ στέκονται ὀρθιοί, γυρνώντας ἀμήχανα μέσα στὰ χέρια τους τὰ ρούχα ποῦ δὲν ἤξεραν τί νὰ τὰ κάνουν.

Οἱ αἰχμάλωτες! φώναξε μιὰ φωνή. Τίς φέρνουν!

Τὸ πλῆθος πύκνωσε γύρω ἀπὸ μιὰ φάλαγγα στρατιωτῶν ποῦ ἔφερνε τίς αἰχμάλωτες. Στὴν τεράστια πλατεῖα ἔγινε ξαφνικὰ μιὰ μεγάλη σιωπή. Ἐκατοντάδες στρατιῶτες σηκώνονταν στὰ νύχια τῶν ποδιῶν γιὰ νὰ δοῦν. Εἶταν ἑπτὰ κορίτσια, δεκαπέντε ἢ δεκάξι χρονῶ, ὅλες δεμένες με ταινία. Στ' ἄσπρα τους πρόσωπα εἶταν ζωγραφισμένη ἡ σαστιέρα. Τὰ κατατρομαγμένα τους μάτια κοίταζαν τοὺς χιλιάδες μορσικεμένους στὸν ἰδρῶτα στρατιῶτες με τὰ σαρίκια στὸ κεφάλι καὶ τὰ κατάμαυρα ἀπ' τὸν ἥλιο πρόσωπα, με κάθε εἶδος πληγῆς στὸ σῶμα, νὰ τίς τρῶνε με μάτια ποῦ ἔλαιμπαν ἀπὸ ἐπιθυμία.

—Νὰ κι οἱ αἰχμάλωτες ποῦ περίμενες! εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή με χαμηλὴ φωνή.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν χωρὶς νὰ ξέρει κι αὐτὸς γιατί, ἀνάσανε βαθιά.

—Εἶναι σὰν μιὰ σταγόνα νερὸ πάνω σ' αὐτὴ τῆ διψασμένη ἀπὸ ἐρωτικὴ ἐπιθυμία ἔρημο, εἶπε ὁ χρονικογράφος, ποῦ ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται νὰ μεγαλώνει σιγὰ σιγὰ καὶ νὰ πλημμυρίζει ὅλη του τὴν ὕπαρξη ἢ χαρὰ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σώθηκε.

—Τῆ νύχτα θὰ πεθάνουν, δὲν θὰ προλάβουν νὰ δοῦν τὸν ἥλιο.

Αὐτὲς οἱ λέξεις ἐγῆκαν ἀπ' τὸ στόμα κάποιου ποῦ τίς ψιθύριζε στὸ φίλο του, πίσω ἀπ' τίς πλάτες τους.

Ὁ Τούτς Ὀκτσάν γύρισε καὶ χωρὶς νὰ σκεφτεῖ καλὰ, ρώτησε.

—Γιατί;

—Πώς γιατί; τοῦ ἀποκρίθηκε ἕνας ἡλικιωμένος ἀζάπης. "Ἐτσι γίνεται πάντα ὅταν εἶναι λίγες. Δὲν μποροῦν ν' ἀντέξουν παρὰ ὥσπου νὰ πέσει ἡ νύχτα. Τὸ πολὺ ὡς τὰ μεσάνυχτα.

—Τί λές; Περνάνε ἀπὸ χέρι σὲ χέρι; ρώτησε ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν.

—Φυσικά, εἶπε ὁ ἀζάπης. "Ἐτσι γίνεται πάντα.

Ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν εἶδε σχεδὸν κολημένο δίπλα του τὸν εὐνοῦχο Χασάν πὺ καθὼς γύρναγε ἀπ' τὸ ποτάμι σταμάτησε νὰ δεῖ τοὺς ἀκεντζίνους. Εἶχε ἀφήσει κάτω στὸ χῶμα τὶς στάμνες καὶ παρακολουθοῦσε μὲ τρομαγμένα μάτια τὶς αἰχμάλωτες.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰσθάνθηκε πίσω στὴν πλάτη του κάποιον νὰ τὸν ἀγγίζει ἐλαφρά.

—Ἐφέντη! τὸν φώναξε κάποιος μὲ χαμηλὴ φωνή. Αὐτὸς γύρισε καὶ εἶδε τὴν ὀρντινάτζα τοῦ γενικοῦ ἔφορα. Ἡ ὀρντινάτζα τοῦπε κάτι στ' αὐτί.

—Συγχώρα με, εἶπε ὁ χρονικογράφος στὸν Τοῦτς Ὁκτσάν. Ἐνας φίλος μου μ' ἀνώτερο βαθμὸ μὲ φωνάζει στὴ σκηνὴ του.

—Ἄντιο! εἶπε ὁ γενίτσαρος. Θὰ συναντηθοῦμε πάλι καὶ θὰ μοῦ τὰ διηγηθεῖτε ὅλα.

—Σίγουρα, Τοῦτς Ὁκτσάν!

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή περπατοῦσε διαστρικά στὸ στενὸ πὺ ὀδηγοῦσε πρὸς τὴ σκηνὴ τοῦ γενικοῦ ἔφορα. Ὁ λαμπρὸς του φίλος τὸν εἶχε προσκαλέσει νὰ πιοῦν μαζί σερμπέτι καὶ νὰ συζητήσουν. Αἰσθάνθηκε νὰ τὸν νοσταλγεῖ. Γρήγορα θάταν καθισμένοι στὰ μαλακὰ μαξιλάρια τοῦ καναπέ, μιλοῦντας γιὰ ὁμορφα ξένα πράγματα, μακριὰ ἀπὸ κίνδυνους φόβο καὶ κτηνωδίες. Μὲ μιᾶς ὁ κόσμος φάνηκε στὸν χρονικογράφου ὁμορφότερος ὅσο ποτέ, ἀπ' τὸ φιλὸ χορταράκι πὺ πατιόταν στὶς ἄκρες τοῦ δρόμου μέχρι τὸ θόρυβο ἑνὸς ἀμαξιοῦ πὺ ἐρχόταν μακριὰ πίσω του.

—Πὺς ἀδυνατίσατε Μεβλά Τσελεμπή! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος μὲ δυνατὴ φωνή, ὅταν ὁ χρονικογράφου μπῆκε στὴ σκηνὴ του. Μὲτ' ἄλλο στὸ βλέμμα τοῦ φίλου του ὁ χρονικογράφου διάβασε τὴ στοργὴ καὶ αὐτὸ τοῦ γέμισε τὴν καρδιά ἀπὸ χαρά. Καθεῖστε, ἀγαπητέ μου φίλε!

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή κάθησε.

—Φαίνεστε πολὺ κουρασμένος, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Θέλετε νὰ κάνετε ἕνα μπάνιο;

—Ἄργότερα.

—Συγχωρέστε με ἂν σὰς φώναξα ἔτσι χωρὶς νὰ σὰς ἀφήσω νὰ ξεκουραστεῖτε λίγο στὴ σκηνὴ σας, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορος.

—Δέν πειράζει, δέν πειράζει!

—Τόκανα γιατί ἤθελα νά σᾶς δῶ ὅσο γίνονταν γρηγορότερα γιά νά μάθω τὰ νέα ἀπό σᾶς. Ἐπειτα, ἀνησυχούσα γιά σᾶς τόν ἴδιο.

Ἐπιπλέον, ὁ χρονικογράφος αἰσθανόταν σχεδόν εὐτυχημένος.

—Ἡ φιλία σας εἶναι γιά μένα σάν ἓνα πολύτιμο πετράδι πού μέ τή λάμψη του φωτίζει τή ζωή μου, ἀποκρίθηκε.

Ἐπιπλέον, ὁ γενικός ἔφορας χαμογέλασε μέ κείνο τὸ ἰδιαίτερο χαμόγελο πού φαινόταν στό πρόσωπό του κάθε φορά πού μιλοῦσε γιά λεπτὰ ἢ πολύτιμα πετράδια.

Ἡ ὀρντινάτσα ἔφερε ἓνα μικρὸ χαμηλὸ τραπεζάκι, ἔβαλε πάνω τὸ μπρίκι μέ τὸ σεριπέτι, τὰ ποτήρια καὶ ἓνα δίσκο γεμάτο χαλδᾶ.

—Πῶς περάσατε ἐκεῖ στά βουνά; ρώτησε κάποτε ὁ γενικός ἔφορος.

Πρὶν νά τοῦ ἀπαντήσῃ ὁ χρονικογράφος, σήκωσε τὰ μάτια καὶ δύθισε γιά λίγο τή ματιά του μέσ' τὸ γαλήνιο βλέμμα τοῦ φίλου του.

—Σὲ μένα μπορείς νά πεῖς τήν ἀλήθεια, εἶπε ὁ γενικός ἔφορος. Τὰ χρονικά εἶναι γιά τίς ἐπόμενες γενιές, ἢ γιά τίς χανούμισες καὶ τίς ὁμορφες κυράδες τῆς Ἐντρενέ<sup>1</sup>. Στάματησε γιά λίγο χωρὶς νά πάρῃ τὸ βλέμμα ἀπ' τὸ Μεβλά καὶ ἔπειτα ρώτησε: Πῶς εἶταν λοιπόν;

—Φρίκη! ἀποκρίθηκε ὁ Μεβλά Τσελεμπή μονολεκτικά.

Ἐπιπλέον, ὁ γενικός ἔφορας ρούφαγε σιγά σιγά τὸ σεριπέτι του.

—Τὸ φανταζόμουν, εἶπε, δέν μποροῦσε νά ναι διαφορετικά.

—Μιά πραγματικὴ κόλαση, συνέχισε ὁ χρονικογράφος λίγο ἑλαφρωμένος.

—Πόσες ἀπώλειες ἔχουμε;

—Χάσαμε περισσότερους ἀπ' τοὺς μισούς!

Ἐπιπλέον, ὁ γενικός ἔφορας σκυθρώπιασε.

—Τόσοι πολλοί;

Ἐπιπλέον, ὁ χρονικογράφος κούνησε τὸ κεφάλι λυπημένα. Ἐπειτα ὁ γενικός ἔφορας τὸν ρώτησε γιά τὰ βουνά καὶ ὁ Τσελεμπή ἐπανέλαβε τὰ λόγια τοῦ χρονικοῦ του. Μὰ τώρα ἡ σκέψη τοῦ γενικοῦ ἔφορα φαινόταν σὰ νάτανε μακρῶς.

—Ἄλθανοὺς εἶδες; ρώτησε ξάφνου.

—Ναί.

—Πῶς εἶταν;

Ἐὰν ὁ Μεβλά Τσελεμπή σήκωσε τὰ μάτια πρὶν ἀπαντήσῃ.

Ἐπιπλέον, ὁ γενικός ἔφορας τούτῃ τῇ φορά εἶχε χαμηλώσει τὰ

1. Ἄνδριανούπολη: Αὐτὴ εἶταν τότε ἡ πρωτεύουσα.



δικά του.

—Στό παρουσιαστικό τους είναι λίγο πιό ψηλοί και πιό λιγνοί από μᾶς. Τὰ μαλλιά τους είναι σάν νᾶχουν ξεθωριάσει ἀπ' τὸν ἥλιο. Ἐνῶ τὰ παιδιά τους, ἀντίθετα ἀπ' τὰ δικά μας, είναι σχεδὸν ὅλα κατάξανθα.

—Ἄλλο; τὴν ὄψη τους λίγο πολὺ τὴν ξέρω.

—Πῶς νὰ τὸ πῶ..., κι ὁ χρονικογράφος μάσησε τὰ λόγια του. Εἶναι πολὺ νευρικοὶ καὶ βίαιοι. Εἶναι ἀπίστευτο πῶς κάτω ἀπὸ κεῖνα τὰ ξεπλυμένα μαλλιά φωλιάζει τέτιο πείσμα! Ὅπως ἀκόμα εἶναι ἀπίστευτο νὰ βλέπεις στὶς καλύδες τους νᾶχουν ἀντὶ γιὰ μαξιλάρια κούτσουρα γιὰ προσκεφάλι.

—Γενναῖοι;

—Στό χρονικό μου σκέφτομαι νὰ γράψω πῶς αὐτοί, δηλαδή οἱ Ἀλβανοί, δὲν μποροῦν γιὰ πολὺ καιρὸ ν' ἀντέξουν κάποιον πᾶνω ἀπ' τὸ κεφάλι τους. Μοιάζουν σάν τίγρεις μὲ γερὰ νύχια. Κι εἶναι ἔτοιμοι ν' ἀρπάξουν ἀκόμα καὶ τὰ σύννεφα ποὺ περνᾶνε πᾶνω ἀπ' τὸ κεφάλι τους.

—Ὁμορφη φράση! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἄλλὰ ἐγὼ σὲ ρώτησα ἂν εἶναι γενναῖοι.

—Ἐτσι μοῦ φάνηκαν. Ἄλλ' ἴσως δὲν πρέπει νὰ κάνω μιὰ τέτια ἐκτίμηση γιὰ τὸν ἐχθρό, βιάστηκε νὰ προσθέσει ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

—Δὲν εἶναι κακό. Εἶναι γνωστὸ πῶς ὅσο πιό γενναῖος εἶναι ὁ ἐχθρὸς ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τόσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ δική μας δόξα.

—Οἱ στρατιῶτες μας πολέμησαν σάν λιοντάρια, εἶπε ὁ χρονικογράφος, ἀλλὰ κείνοι οἱ δαίμονες μᾶς ἔκαναν πολλές ζημιές.

—Συγκρουστήκατε μὲ τὸν Σκεντέρμπεη;

—Δὲν τὸ ξέρουμε, ἴσως νὰ συγκρουστήκαμε.

Ἄλλ' ὁ γενικὸς ἔφορας ἄλλαξε συζήτηση.

—Φάτε λίγο χαλβά, τοῦ πρόσφερε.

Ἄλλ' ὁ Μεβλά Τσελεμπή βάλθηκε νὰ διηγιέται μὲ κάθε λεπτομέρεια ὅσα συνέβηκαν στὴν ἐκστρατεία. Μίλησε γιὰ τὶς συνεχεῖς ἐπιθέσεις καὶ ἀντεπιθέσεις, γιὰ τὸ τρομερὸ κρῦο τῶν βουνῶν, γιὰ τὸν διάχυτο τρόμο καὶ τὶς σφαγές. Ὁ γενικὸς ἔφορας ἄκουγε μὲ μεγάλη προσοχή, χωρὶς ποτὲ νὰ διακόπτει τὴ διήγηση τοῦ χρονικογράφου. Μόλις φάνηκε πῶς ὁ Μεβλά Τσελεμπή τᾶχε διηγηθεῖ σχεδὸν ὅλα, ὁ γενικὸς ἔφορας τοῦπε πάλι νὰ πάρει χαλβά. Ὁ χρονικογράφος πεινοῦσε φοβερά, ὅμως προσπαθοῦσε νὰ μὴν κάνει τὸ λάθος νὰ τρώει χωρὶς νὰ τὸν πιέζει ὁ φίλος του κάπου κάπου. Ἀκόμα πε-

ρισσότερο πού ὁ ἴδιος ὁ γενικός ἔφορας δὲν ἔβαζε σχεδὸν τίποτα στὸ στόμα του. Τὰ μπλὲ ψυχρά του μάτια εἴταν στραμμένα πάνω στὴν κόκκινη ἀνταύγεια τοῦ χυμοῦ ἀπὸ ρόδι.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή κατάλαβε πὼς ἴσως εἶχε μιλήσει λίγο περισσότερο ἀπ' ὅσο ἔπρεπε γιὰ ἄγρια καὶ σκληρὰ πράγματα. Σκέφτηκε πὼς ἴσως ὁ φίλος του νᾶθελε νὰ ἀκούσει ἀπ' αὐτὸν κάτι πιὸ ὁμορφο καὶ φιλοσοφικό, γι' αὐτὸ ὁδήγησε τὴ συζήτηση στὴ γλώσσα τῶν Ἀλβανῶν, πού συχνὰ τὴν ἄκουγε σ' ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐκδικητικῆς τους ἐκστρατείας.

—Μιλοῦν πολὺ περίεργα, ἐξήγησε. Φαίνεται πὼς ὁ Ἀλλάχ ἔριξε στὴ γλώσσα τους κάτι σὰν ὁμίχλη κι αὐτὴ δὲν ἀφήνει νὰ διακρίνεις τὰ ὅρια ἀνάμεσα στὶς λέξεις πού εἶναι τόσο καθαρὲς καὶ ξεστερες στὴ δική μας γλώσσα.

Ἐνῶ μιλοῦσε γιὰ τὴν προφορὰ τῆς γλώσσας, ὁ χρονικογράφος πρόσεξε πὼς ὁ φίλος του εἶχε ἄλλοῦ τὸ νοῦ του. Συνέχισε νὰ κοιτάζει ἀφηρημένα τὸν κόκκινο χυμὸ τοῦ ροδιοῦ πού γέμιζε τὰ ποτήρια.

—Μ' αὐτὸ τὸ λαὸ θᾶχουμε δυσκολίες, εἶπε τελικά.

—Θὰ τοὺς χτυπήσουμε καὶ θὰ τοὺς διαλύσουμε τελείως! ἀποκρίθηκε ὁ χρονικογράφος.

—Τὸ ξέρω, εἶπε ὁ ἄλλος. Ἀλλὰ τὸ θέμα θρίσκεται σ' αὐτὸ ἀκρυβῶς τὸ χτύπημα. Πῶς πρέπει νὰ χτυπήσεις καὶ ποῦ πρέπει νὰ χτυπήσεις.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή τοῦ ἔριξε ἓνα ἐρωτηματικὸ βλέμμα.

—Τὸ πιὸ δυνατὸ χτύπημα ἐνάντια σ' ἓνα λαὸ εἶναι ἐκεῖνο πού χτυπᾷ τὸ μέλλον τους, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας, καὶ ὅταν εἶδε πὼς ὁ χρονικογράφος δὲν κατάλαβε τί ἤθελε νὰ πεῖ συνέχισε:

—Κατὰ τὴ γνώμη μου, αὐτοὶ πρέπει νᾶναι τώρα πολὺ λιγότεροι ἀπὸ ἓνα ἑκατομμύριο. Ἄς ποῦμε πὼς εἶναι ἓνα ἑκατομμύριο. Ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ κάνουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξει αὐτὸς ὁ ἀριθμός.

Ὁ χρονικογράφος γούρλωσε τὰ μάτια.

—Ἀπορεῖτε; εἶπε ὁ γενικός ἔφορας. Ἡ μήπως νομίζετε πὼς σκέφτομαι τὸ καλὸ τους;

Ὁ χρονικογράφος δὲν ἄλλαξε καθόλου ἔκφραση.

—Ἄν ἐμεῖς φροντίσουμε ὥστε ὕστερα ἀπὸ πεντακόσια χρόνια ὁ λαὸς αὐτὸς νὰ μείνει σταθερὰ στὸ ἓνα ἑκατομμύριο, αὐτὴ θᾶναι ἡ πρώτη μεγάλη ἐπιτυχία μας, συνέχισε ὁ γενικός ἔφορος. Πάλι ἀπορεῖτε;

—Ναί, εἶπε ὁ χρονικογράφος. Θᾶθελα νὰ πῶ τοῦτο: Ἐμεῖς

αυτούς θά τους χτυπήσουμε, θά τους σφάξουμε, θά τους καταστρέψουμε όλότελα. Πώς είναι δυνατό τότε, σέ μιὰ τέτοια περίπτωση νά πρέπει νά θεωροῦμε ἐπιτυχία τὸ γεγονός ὅτι ἔπειτα ἀπὸ τόσους αἰῶνες θᾶχει διατηρηθεῖ ὁ πληθυσμὸς τους;

—Θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω κι αὐτό, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. "Ἡπιε λίγο σερμπέτι. Ὁ χρονικογράφος βολεύτηκε καλύτερα στὸν καναπέ. Αἰσθανόταν σὰ τοῦχανε κομματιάσει τὰ μέλη μὲ τὸ σφυρί.

—Πᾶρτε χαλβά! εἶπε πάλι ὁ γενικὸς ἔφορας. Τώρα ἀκοῦστε. "Ολοὶ οἱ λαοὶ σ' αὐτὸ τὸν κόσμον αὐξάνουν συνέχεια τὸν πληθυσμὸ τους. Μερικοὶ αὐξάνονται περισσότερο, ἄλλοι λιγότερο. Γενικά, σ' ἓναν πληθυσμὸ χίλιων ἀνθρώπων ἡ αὐξηση εἶναι εἴκοσι ἢ τριάντα ἀνθρωποὶ τὸ χρόνο.

Εἶταν πρώτη φορά πού ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄκουγε τέτια νούμερα. Τὰ βιβλία πού συνήθως διάβαζε δὲν περιεῖχαν ἀριθμούς.

—"Αν κάνουμε ἓνα ἀπλὸ ὑπολογισμό, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι μετὰ ἀπὸ πεντακόσια χρόνια, γιὰ παράδειγμα, οἱ Ἄλβανοὶ θά ἔχουν δεκαπάντα ἢ δεκάξη ἑκατομμύρια.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ζάρωσε τὸ μέτωπο σὰν νά τὸν πόνεσε ξαφνικά.

—Αὐτὸς ἀγαπητέ μου φίλε εἶναι ἓνας ἀριθμὸς πού φτάνει γιὰ νά σᾶς χαλάσει τὸν ὕπνο, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Καταλαβαίνετε τώρα τί σημαίνει νά σταματῶμε αὐτὸ πού λέγεται «φυσικὴ αὐξηση» τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς χώρας;

Ὁ χρονικογράφος κούνησε καταφατικὰ τὸ κεφάλι.

—Ἔσεῖς οἱ ἄλλοι, μπορεῖ νά νομίζετε πὼς οἱ πόλεμοι κι οἱ σφαγές φτάνουν γιὰ νά ἐκμηδενίσουν ἓναν λαό. Κι ἔτσι νομίζουν οἱ περισσότεροι, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ γερο Ταβτζά ἢ ὁ Κουρντιστζί. Ἄλλ' αὐτὸ δὲν εἶναι τόσο εὐκολό. "Ας ὑποθέσουμε πὼς συγκρουόμαστε μαζί τους σέ μιὰ μεγάλη μάχη κι ὅτι ἀφήνουν στὸ πεδίο τῆς μάχης τριάντα χιλιάδες νεκρούς. Αὐτὸ θά τὸ θεωρούσαμε μεγάλη νίκη γιὰ τὸ στρατό μας, δὲν εἶναι ἔτσι; "Ομως, πόσο θλιβερό εἶναι νά σκέφτεσαι ὅτι μιὰ μάχη, πού ἀπαιτεῖ τόσες προετοιμασίες καὶ τόσους κόπους, δὲν ἔκανε τίποτ' ἄλλο ἀπ' τὸ νά κόψει ἀπ' αὐτὸ τὸ λαὸ τὴ φυσικὴ αὐξηση ἑνὸς χρόνου.

—Περίεργο! εἶπε ὁ χρονικογράφος.

—Γι' αὐτό, χωρὶς νά ὄνειρευόμαστε μ' ἀνοιχτὰ μάτια, καὶ ὄνειρο θᾶτανε σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἢ ἐκμηδένιση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, πρέπει ν' ἀρκεστοῦμε στὸ νά μὴν αὐξηθεῖ περισσότερο ὁ πληθυσμὸς τους ὅπως εἶπα. Με τιμωρητικὲς ἐκστρατεῖες, μὲ σφαγές, μὲ ἀρπα-

γές νέων για γενίτσαρους είτε με συνεχείς πολέμους θά χαμηλώσουμε ὡς με ἓνα βαθμὸ μόνο τὴν ἱκανότητα αὐξησης τοῦ λαοῦ τους. Ὁ λαὸς εἶναι σὰν τὸ γρασίδι, φυτρώνει παντοῦ. Γι' αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ σκεφτοῦμε ἄλλα μέσα, πιὸ ἐκλεπτυσμένα. Ἐγὼ ἀσχολοῦμαι με τοὺς λογαριασμούς μου, δὲν ἀσχολοῦμε με παρόμοια πράγματα. Ἄλλωστε ὁ μεγάλος Πατισάχ ἔχει τοὺς ἀνθρώπους του ποὺ μελετᾶνε αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις. Αὐτοὶ σίγουρα θὰ τὰ σκέφτηκαν ὄλ' αὐτά. Αὐτοὶ εἶναι εἰδικοί στὴν ἀποθνικοποίηση τῶν λαῶν, ἔτσι ὅπως εἶναι ὁ Σαρουτζά εἰδικὸς στὴν καταστροφή τῶν κάστρων. Νύχτα μέρα αὐτοὶ μελετᾶνε τὶς μέθοδες ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν τάξη καὶ τὴν ἡρεμία τῆς μεγάλης μας αυτοκρατορίας.

Ὁ γενικὸς ἔφορας ἤπια λίγο σερμπέτι.

—Γιὰ παράδειγμα, συνέχισε, ὑπάρχει ἓνα ἔθιμο στὶς φυλές τῆς ἀραβικῆς ἐρήμου, σύμφωνα με τὸ ὁποῖο ἂν ἓνας ἄνθρωπος σκοτωθεῖ πάνω σὲ λογομαχία ἢ σ' ἐνέδρα, πρέπει ὅπωςδὴποτε οἱ δικοὶ του νὰ πάρουν ἐκδίκηση, ἀκόμα κι ἂν περάσουν τρεῖς γενιές. Αὐτὸ τὸ ἔθιμο δένει τὶς οἰκογένειες με τὴν ἀλυσίδα τοῦ θανάτου, γιὰτὶ ὁ ἓνας φόνος ἀκολουθεῖ τὸν ἄλλο, γιὰ πάντα. Ἐνα τέτιο ἔθιμο ἀξίζει ὅσο ἀξίζουν πολλές νικηφόρες μάχες. Σὰς εἶπα ὅτι στὴν κυβέρνηση ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀσχολοῦνται μ' αὐτά. Αὐτοὶ τὰ σκέφτηκαν ὄλα. Σκέφτηκαν σίγουρα κι αὐτὸ τὸ ἔθιμο.

—Μοῦ φαίνεται πὼς κι οἱ Ἄλβανοὶ ἔχουν ἓνα παρόμοιο ἔθιμο, παρατήρησε ὁ Τσελεμπή.

—Μπορεῖ νὰ ἔχουν, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας· ἀλλὰ ἂς ὑποθέσουμε πὼς δὲν ὑπάρχει, ἢ πὼς δὲν εἶναι ὅσο χρειάζεται διαδομένο. Τότε, ἂν εἶναι ἀπαραίτητο, ἐμεῖς θὰ φέρουμε αὐτὸ τὸ ἔθιμο ἀπὸ τὴν Ἀραβία καὶ θὰ τὸ ρίξουμε σὰν κακὸ σπόρο ἀνάμεσά τους. Μιὰ καταπῶς λέγε εἶναι ἄνθρωποι ὀξύθυμοι καὶ ἀράθυμοι αὐτὸς ὁ σπόρος μπορεῖ νὰ πιάσει μιὰ χαρὰ καὶ νὰ βλαστήσει σ' αὐτὸ τὸ ἔδαφος. Μὰ κι ἂν δὲν ριζώσει, ἐμεῖς θὰ βροῦμε κάποιον ἄλλο τρόπο, ποὺ νὰ προξενεῖ περισσότερο κακὸ. Ἄν χρειαστεῖ λοιπὸν, θὰ φέρουμε αὐτὰ ποὺ πρέπει, ἀκόμα κι ἀπ' τὸ βασίλειο τῶν πάγων, φτάνει νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντά μας.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄκουγε κατάπληκτος.

—Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κάνουμε νὰ μείνουν ὅσοι ἀκριβῶς εἶναι, σὰν κι ἐκείνη τὴ ράτσα τῶν σκύλων ποὺ ποτὲ δὲ μεγαλώνουν. Εἶδατε ποτὲ τέτιους σκύλους; Οἱ ἀρχόντισες τῶν γκιαούρηδων τῆς Ἐντρενὲ ἔχουν συνήθως στὰ σπίτια τους τέτοια σκυλιά. Πάρτε χαλβά.

—Οἱ Ἄλβανοὶ μᾶς ἔβαλαν σὲ μεγάλο μπελά, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ξεχυνόμασταν πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὅταν νᾶσου κι ἐμφανίστηκαν ξαφνικὰ μπροστά μας. Κι εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ ξαφνικὸ ἐμπόδιο εἶναι πάντα τὸ πιὸ ἐπικίνδuno.

—Θὰ μετανιώσουν γι' αὐτὸν τὸ μεγάλο πόλεμο ποὺ ἄρχισαν μαζί μας, ἀλλὰ τότε θάναί πολὺ ἄργά, εἶπε ὁ χρονικογράφος. Θᾶχει χυθεῖ πολὺ αἷμα.

—Τὰ χτυπήματά τους μᾶς στοιχίζου ἀκριβὰ Μεβλά Τσελεμπή. Ἄν ἐμεῖς δὲν καταφέρουμε νὰ τοὺς τιμωρήσουμε τώρα ὅσο πιὸ γρήγορα κι ὅσο πιὸ σκληρὰ γίνεῖ αὐτό, τότε αὐτοὶ οἱ Ἄλβανοὶ θὰ μᾶς κοστίσουν ἀκόμη περισσότερο στὸ μέλλον. Πρόκειται γιὰ τὸ γόητρο τῆς αὐτοκρατορίας μας.

—Ἄλλίμονο σ' αὐτοὺς ποὺ δὲν ξέρουν τί κάνουν! εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Ἐγὼ σπάω συνέχεια τὸ κεφάλι μου καὶ δὲν καταφέρνω νὰ καταλάβω τοῦτο: Πὼς τόλμησαν νὰ σηκώσουν κεφάλι;

—Κι ἄλλοτε τοὺς πολεμήσαμε, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἄλλὰ τώρα ἔχουν τὸν Σκεντέρμπεη ἀρχηγό. Ἄπ' αὐτὰ ποὺ πάθαμε, συμπεραίνω πὼς αὐτὸς ὁ Σκεντέρμπεης εἶναι ἕνας τρομερὸς ἄντρας. Δίκαια τὸν λατρεύουν.

—Μιλοῦν πολὺ γι' αὐτόν, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

—Φοβᾶμαι πὼς θὰ μιλήσουν ἀκόμα περισσότερο.

—Πόσο χρονῶ εἶναι; ρώτησε ὁ Τσελεμπή. Νᾶναι νέος ἄραγε; Ὁ γενικὸς ἔφορας σκέφτηκε ἕνα λεφτό.

—Πιστεύω πὼς εἶναι γύρω στα τριανταέξι. Ἴσως λίγο περισσότερο.

—Περίεργο! Θαρροῦσα πὼς εἶτανε νεότερος.

—Κάποιος φίλος μου μὲ μεγάλο ἀξίωμα τὸν γνώρισε κάποτε.

—Τὸν Σκεντέρμπεη;

—Ναί. Ὅταν εἶχαμε μαζί του τὶς πρῶτες συνομιλίες. Ὁ Πατισάχ μᾶς, ὁ Μουράτ Χάν, τὸν κάλεσε στὴν πρωτεύουσα γιὰ νὰ συζητήσουν, ἀλλ' αὐτὸς ἀρνήθηκε νᾶρθεῖ, μολονότι ὁ Πατισάχ ἄρχισε τὸ γράμμα ποὺ τὸν προσκαλοῦσε μὲ τὶς λέξεις «γιέ μου».

—Ἄ! τὸν ἀχάριστο! βλαστήμησε ὁ Τσελεμπή.

—Τί ἔλεγα; εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας μὲ κουρασμένη φωνή. Ἄ! ναί. Λοιπόν, ἕνας φίλος μου, ποὺ πῆρε μέρος στὶς συνομιλίες, τὸν γνώρισε καθὼς σοῦ εἶπα.

—Πῶ, εἶταν; ρώτησε μὲ περιέργεια ὁ χρονικογράφος.

Στὴν ὄψη εἶταν ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος, ἀποκρίθηκε ὁ γενικὸς ἔφορας. Θυμᾶμαι πὼς αὐτὲς εἶταν οἱ πρῶτες λέξεις ποὺ μοῦ εἶπε ὁ φίλος μου ὅταν γύρισε ἀπ' τὴν Ἄλβανία. Καὶ γὼ τότε τὶς ἴδιες

ἔρωτήσεις τοῦ ἔκανα σὰν αὐτὲς ποὺ μοῦ κάνεις καὶ σὺ τώρα. Ὁ φίλος μου μοῦ εἶπε ἀκόμα πὼς κείνες τὶς μέρες ὁ Σκεντέρμπεης εἶταν μᾶλλον κρυολογημένος. Εἶχε βραχνή φωνή καὶ δὲν ἔβγαζε τὸ μάλλινο φουλάρι του οὔτε καὶ στὶς συνομιλίες ἀκόμα.

—Μὲ μάλλινο φουλάρι στὸ λαιμό! ἔκανε ὁ χρονικογράφος δλό-  
τελα σαστισμένος. Περίεργο! Ὡστε λοιπὸν εἶναι ἕνας κοινὸς ἄν-  
θρωπος! Τίποτε περισσότερο!

—Ἐγὼ φοβᾶμαι τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν συνηθισμένη ὄψη,  
εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ὁ φίλος μου ποὺ σοῦ εἶπα, μοῦχε πεῖ τότε  
πὼς ἡ φωνή τοῦ Σκεντέρμπεη εἶταν ἐπιβλητικὴ καὶ μεγαλόπρεπη.  
Ἄμέσως μετὰ τὶς συνομιλίες, ὁ φίλος μου μὲ τὸ μεγάλο ἀξίωμα  
πῆρε ἄδεια γιὰ νὰ ἡρεμήσει. Τόσο ταραχτήκε ἀπ' ὅλα τοῦτα.

Ὁ Μεβλά κοίταζε σὰ χαμένος.

—Βέβαια ἡ κύρια αἰτία δὲν εἶταν ἡ φωνή τοῦ Σκεντέρμπεη,  
συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Μάλιστα, μπορούμε νὰ ποῦμε μὲ βεβαιό-  
τητα πὼς ἡ φωνή του ἔπαιξε ἕνα μικρὸ μόνο ρόλο. Τὸ πιὸ σημαντι-  
κὸ εἶναι ὅτι ἐκεῖνες οἱ συνομιλίες εἶτανε πολὺ δύσκολες. Ναί! Πολὺ  
δύσκολες πρόσθεσε ἔπειτα ἀπὸ λίγο.

Ὁ χρονικογράφος ἀνάπνευσε βαθιά.

—Ἡ ζωὴ εἶναι μικρὴ κι ἔχουμε μπροστά μας τόσα πράγματα  
νὰ κάνουμε! εἶπε.

—Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ πάρουμε τὸ κά-  
στρο, εἶπε ὁ ἔφορας. Μᾶς πλακώνει μὲ τὴ σκιά του.

—Αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας μιὰ πολὺ μεγάλη χαρά.

—Φυσικά, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Μόνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ θυμό-  
μαστε πὼς κι ὕστερα ἀπὸ τὴν κατάληψη τοῦ κάστρου, ὁ πόλεμος θὰ  
συνεχιστεῖ ἄγρια. Τὰ κάστρα τους μπορούμε νὰ τὰ πάρουμε, ἀλλ'  
αὐτὰ σὲ τελευταία ἀνάλυση, δὲν εἶναι παρὰ ἕνας σωρὸς ἀπὸ πέτρες  
ποὺ μπορούν νὰ τὶς ξαναπάρουν ἔτσι ὅπως τὶς πήραμε καὶ μεῖς. Ὁ  
πόλεμος θὰναι καθὼς προβλέπω μακρὺς καὶ πιὸ δύσκολος ἀπὸ μιὰ ἐ-  
πίθεση στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου. Ὑπάρχουν πολλὰ πράγματα ποὺ ἐνά-  
ντιά τους θὰ πρέπει νὰ παλέψουμε ἑκατοντάδες φορές ἢ κι ἑκατοντά-  
δες χρόνια γιὰ νὰ τὰ καταστρέψουμε. Κι ἴσως αὐτὸ νὰναι πάλι λίγο.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή εἶχε μιὰ τέτια πείνα ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ  
πῆρε ἕνα κομμάτι χαλβὰ χωρὶς νὰ τοῦ τὸ πεῖ ὁ φίλος του. Ὁ γενι-  
κὸς ἔφορας δὲν τὸ ἀντιλήφτηκε.

—Σκεφτήκατε ποτὲ τὴ δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰχει ἕνα τραγούδι;  
ρώτησε ἀναπάντεχα ὁ γενικὸς ἔφορας. Ὁ πόλεμος ποὺ ἄρχισε πρὶν  
ἀπὸ ἕνα μῆνα γιὰ παράδειγμα, μετατρέπεται τώρα σ' ἕνα τραγικὸ  
τραγούδι. Ἄν χρησιμοποιοῦσαν τὰ λόγια ποὺ σὰς ἀρέσουν, θάλεγα

πώς αὐτὸς ὁ πόλεμος ποὺ ἔγινε τραγούδι, κινεῖται μέσα στοὺς αἰῶνες σὰν μιὰ ὀμίχλη σπρωγμένη ἀπ' τὸν ἄνεμο. Ὁ πόλεμος τελειώνει, μὰ τὸ τραγούδι συνεχίζει νὰ περνάει ἀπὸ τὴ μιὰ γενιὰ στὴν ἄλλη. Κι αὐτὸ θὰ γεννήσει πάλι νέους πολέμους, γιατί αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι φτιαγμένος ἔτσι ποὺ κάθε πράγμα ἀναπαράγεται συνεχῶς. Τὸ κακὸ ποὺ κουβαλάει μέσα του ἐπαναλαμβάνεται πάλι καὶ πάλι, ἀδιάκοπα. Πῶς νὰ ἐξαφανίσουμε αὐτὸ τὸ μαῦρο πουλί; Νὰ τί μπερδέματα ἀκολουθοῦν τὸν πόλεμο! Ἡ ἄς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὴ γλώσσα τους. Ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγο μοῦ μιλοῦσατε γιὰ τὴν παράξενη προφορά τους, ἐγὼ σκεφτόμουνα πόσο δύσκολο θάτανε ν' ἀλλάξει κάτι στὴ σύνταξη αὐτῆς τῆς γλώσσας, ἢ στὴν προφορά της. Αὐτὸ βέβαια εἶναι μιὰ πολὺ δύσκολη ἐπιχείρηση Μεβλά Τσελεμπή, πιὸ δύσκολη κι ἀπ' τὸ σπάσιμο τῆς καστρόπορτας ἢ ἀπ' τὴν καταστροφή τῶν τειχῶν τοῦ κάστρου. Ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει οὔτε τὸ κανόνι οὔτε τὰ σχέδια τοῦ ἀρχιτέκτονα Καουρί. Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες. Γι' αὐτὸ θὰ χυθοῦν κι ἄλλοι ποταμοὶ ἀπ' τὸ ἱερὸ τούρκικο αἷμα.

—Ἔτσι φαίνεται ἔγραψε ὁ οὐρανός, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή λυπημένα. Ἐχουμε μπροστὰ μας ἀμέτρητους πολέμους.

—Τούτη δῶ εἶναι ἡ δυσκολότερη ἐποχὴ ἀπὸ ποτέ, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἐχουμε πολλοὺς ἐχθροὺς νὰ πολεμήσουμε. Αὐτοὶ ἴσως νὰ βρίσκονται κάτω ἀπ' τὸ πέλημα μας, μὰ θὰ πάρουν θάρρος ὁ ἓνας ἀπ' τὸν ἄλλο, θὰ ἐτοιμαστοῦν καὶ θὰ μᾶς χτυπήσουν.

—Εἶναι μικροὶ λαοὶ ποὺ συνήθως φέρνουν μεγάλους μπελάδες. Πολεμοῦν ὡςμιε τὸ τέλος, γιὰ τὴ ζωὴ ἢ τὸ θάνατο.

—Ταραγμένοι καιροί!

—Ὁ Σκεντέρμπεης εἶναι τὸ χειρότερο κακὸ ποὺ θὰ μπορούσε νὰ μᾶς τύχει σὲ μιὰ στιγμή σὰν ἐτούτη, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας μὲ κουρασμένη φωνή. Μὰ τί νὰ κάνουμε! Πρόσθεσε ἔπειτα ἀπὸ λίγο. Αὐτὸς μᾶς ἐπέβαλε τὸν πόλεμο.

Καὶ μεῖς ἤρθαμε ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε τοὺς λογαριασμοὺς μαζί του, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή.

—Ἡ πρωτεύουσα ἀνησυχεῖ πολὺ, τὸν διέκοψε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ὁ σουλτάνος περιμένει νύχτα μέρα τὴν εἶδηση τῆς πτώσης τοῦ κάστρου. Τοῦτο τὸ κάστρο εἶναι γιὰ μᾶς μιὰ κακιὰ προειδοποίηση, πρόσθεσε.

—Τὸ στρατόπεδο μοῦ φάνηκε πολὺ ἥσυχο, ρώτησε ὁ χρονικογράφος. Μήπως θὰ κάνουμε καμιὰ καινούρια ἐπίθεση;

—Κάτι θὰ γίνεи, εἶπε ξερὰ ὁ γενικὸς ἔφορας κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή κατάλαβε πῶς δὲν ἔπρεπε νὰ ζητήσῃ ἄλλες ἐξηγήσεις.

Μίλησαν κάμποσο ακόμα ὡσπου ὁ χρονικογράφος κατάλαβε πὼς ἄρχισε νὰ ξαναλέει τὰ ἴδια πράγματα. Τότε ζήτησε συγνώμη ἀπ' τὸν οἰκοδεσπότη κι ἀφοῦ τὸν χαιρέτησε ἐγῆκε.

Αἰσθανόταν ὀλότελα ἐξαντλημένος. Διάφορες σκέψεις μπερδεύονταν μέσ' τὸ μυαλό του. Εἶτανε μιὰ ἤσυχη νύχτα. Στὸ ἀπέραντο στρατόπεδο ὅλα εἶχαν τὸ συνηθισμένο τους ρυθμό. Οἱ στρατιῶτες πηγαινοέρχονταν σὰν μυρμηγκία. Καθὼς βιάδιζε στὸ κεντρικὸ μονοπάτι, ἄκουσε τὸ θόρυβο ἀπὸ μερικά ἀμάξια ποὺ ἔρχονταν πίσω του. Γύρισε τὸ κεφάλι καὶ τοῦ φάνηκε πὼς σ' ἓνα ἀπ' αὐτὰ διάκρινε τὸν ἀστρολόγο. Τάχυνε τὸ βῆμα μὴ θέλοντας νὰ τὸν προφτάσουν, μὰ ὅταν εἶδε πὼς μόλο τὸ τρέξιμο αὐτὰ πλησίαζαν, ἔστριψε σ' ἓνα μονοπάτι, ἀνάμεσα ἀπ' τὶς σκηνές τῶν ἐθελοντῶν.

Ὅταν κάποτε ἔφτασε στὴ σκηνή του, ξάπλωσε χωρὶς νὰ γδυθεῖ πάνω στὶς προδιές κι ἐνῶ ἀποκοιμιόταν (ἀκριβῶς τὴ στιγμή ποὺ ὁ ἀστρολόγος καταριόταν μέσα του γιὰ τὴν ἀπιστία τοῦ φίλου του), σκέφτηκε ἀόριστα πὼς παρόλ' αὐτὰ, ἡ ζωὴ εἶναι γλυκειά.

Τὸ ἴδιο πράγμα γιὰ τὴ ζωὴ σκεφτόταν ἐκεῖνη τὴ στιγμή κι ὁ ἀστρολόγος ποῦχε κατέβει ἀπὸ τ' ἀμάξι κι εἶταν ἕτοιμος νὰ μπεῖ κάτω ἀπ' τὴ γῆ μαζί μὲ μιὰ ομάδα ἀπὸ σκαφτιάδες ποὺ θ' ἀντικαταστοῦσαν τὸ προηγούμενο συνεργεῖο. Κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἀστρολόγος ἐτοιμαζόταν νὰ μπεῖ κάτω ἀπ' τὴ γῆ, ἔριχνε ἓνα λυπημένο βλέμμα γύρω του κι ἀποροῦσε πὼς μέχρι τότε δὲν εἶχε προσέξει πόσος ὁμορφος εἶταν ὁ κόσμος. Σ' ὅλη του τὴ ζωὴ, ἀνικανοποίητος ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἴσαμε τότε εἶχε κερδίσει, προσπαθοῦσε ν' ἀνέβει ψηλότερα, μ' ὅλα τὰ μέσα, πράγμα ποὺ δὲν τὸν ἄφηγε νὰ γευτεῖ τὴ χαρὰ ποὺ δίνει τὸ φτάσιμο ἐνὸς σκοποῦ. Τώρα ποὺ ἡ μοίρα του περιορίστηκε σὲ μιὰ ὑγρὴ καὶ σκοτεινὴ στοᾶ, καταλάβαινε πολὺ καλὰ πὼς πολλές ἀπ' τὶς μέρες του θὰ μπορούσαν νὰ γίνουν εὐτυχισμένες, ἂν δὲν τὶς σκοτεῖνιαζε ἡ ἀκόρεστη λαχτάρρα γιὰ μιὰ πιὸ μεγάλη ἐπιτυχία.

Κάθε φορὰ ποὺ ἐτοιμαζόταν νὰ κατέβει κάτω στὴ γῆ, τὸν κεντοῦσε ὅπως ἡ κοφτερὴ μύτη ἐνὸς μαχαιριοῦ ἢ σκέψη πὼς δὲ θάβγαινε ξανά ἀπὸ κεῖ. Μόλο ποὺ οἱ σκαφτιάδες δούλευαν τώρα μὲ πολὺ προφύλαξη (σχεδὸν δὲν ἔσκαβαν, μόνο ἔξυναν ἐλαφρὰ τὴ γῆ), ἢ ἀμφισβολία ὅτι μπορούσαν ν' ἀνακαλυφθοῦν ἀπ' τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου, κρεμόταν μέρα καὶ νύχτα πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι τους. Ὁ πρῶτος κίνδυνος εἶτανε νὰ τοὺς ἀνακαλύψουν. Ὁ δεύτερος εἶτανε τὴ στιγμή ποὺ θ' ἀνοιγαν τὴ στοᾶ. Οἱ σκαφτιάδες ποὺ θάχανε τὴν κακιὰ τύχη νὰ τὴν ἀνοίξουν, μπορούσαν νὰ γίνουν τὰ θύματα τοῦ πρώτου αἱματοκυλίσματος! Ἀκόμα κι ἂν σώζονταν ἀπ' τὴν πρώτη



αίματηρή συνάντηση με τον έχθρο (αν ή στοά άνοιγε ήσυχα, τὸ πρῶτο αίματοκύλισμα δὲ θὰ γινόταν στὴν έξοδο τῆς στοᾶς, ἀλλὰ κάπου μὲς τὸ λαβύρινθο ἀπ' τὶς σπηλιές τοῦ κάστρου), οἱ σκαφτιάδες μπορούσαν νὰ συντριβοῦν ἀπ' τὴν ὀρμητικὴ προέλαση τῶν γενίτσαρων. Μόλις θὰ τρυποῦσε ἡ στοά, οἱ γενίτσαροι θὰ χύγονταν στὶς σπηλιές σὰν ὑπόγειος χεῖμαρος, κι οἱ σκαφτιάδες σπρωγμένοι ἀπ' τὸ μανιασμένο κύμα, θὰ βρίσκονταν ξαφνικὰ κουρασμένοι κι ἄοπλοι, μπροστὰ στὰ κοντάρια τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ κάστρου.

Ὅσο πλησίαζε ὁ καιρὸς γιὰ τ' ἀνοίγμα τῆς στοᾶς, τόσο περισσότερο ἀνησυχητικοὶ γίνονταν οἱ ὑπολογισμοὶ τοῦ ἀστρολόγου. Τώρα ὅλες τὶς νύχτες, ἐνῶ τὸ στρατόπεδο εἶταν βυθισμένο στὸν ὕπνο, στὶς σκηνές κοντὰ στὸν φοῦρνο στέκονταν ἔτοιμοι ὀπλισμένοι μέχρι τὰ δόντια, ἑκατοντάδες γενίτσαροι. Ἐκείνες τὶς δυὸ τελευταῖες νύχτες, μερικὲς ἄλλες ἑκατοντάδες γενίτσαροι εἶχαν μπεῖ στὴ στοά, ἔτοιμοι γιὰ τὴν ἐπίθεση σὲ περίπτωση τυχαίου ἀνοίγματος τῆς στοᾶς. Στέκονταν μέσα σὲ κείνη τὴ σκοτεινιά, ἀκίνητοι σὰν τὰ ἀγάλματα, ἐνῶ οἱ σκαφτιάδες περνοῦσαν δίπλα τους κουβαλώνοντας τὰ τελευταῖα σακκούλια χῶμα. Ἡ παρουσία τῶν γενίτσαρων ἔκανε τὴν ἀναπνοὴ στὴ στοά πολὺ δύσκολη καὶ πολὺ συχνὰ συνέβαινε νὰ λιποθυμοῦν οἱ ἐργάτες. Κάθε δυὸ ὥρες οἱ γενίτσαροι ἔδιναν τὴ θέση τους σὲ καινούρια στρατεύματα.

Ἀπ' ὅλ' αὐτὰ φαινόταν πὼς ἡ στιγμή τοῦ ἀνοίγματος τῆς στοᾶς εἶταν πολὺ κοντά. Περπατώντας ἀργὰ μὲς τὸ σκοτάδι, με τοὺς σάκκους ριγμένους πάνω στὶς πλάτες, πίσω ἀπὸνα ἀξιωματικὸ πὺ εἶχε καταδικαστεῖ γιὰ τὴν ἐπίθεση ἐνάντια στὸ κάστρο, ἀφοῦ ἀνέβηκε ὡς τὴ μέση τῆς σκάλας, ξαφνικὰ γύρισε πίσω ἀφήνοντας μόνους τοὺς στρατιῶτες του, ὁ ἀστρολόγος σκέφτονταν πὼς κείνες τὶς τελευταῖες δυὸ τρεῖς μέρες, θὰ μπορούσε νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπ' τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καινούριος ἀστρολόγος δὲν εἶχε φτάσει ἀκόμα ἀπ' τὴν πρωτεύουσα καὶ νὰ κάνει μιὰ τελευταία ἀπόπειρα ν' ἀλλάξει τὴν τύχη του. Ἐρμηνεύοντας τὴ θέση τῶν ἄστρων τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ φιδίου, (ἐδῶ εἶτανε ὀλοφάνερος ὁ ὑπαινιγμὸς γιὰ τὴ στοά) μπορούσε θαρρετὰ νὰ προτείνει ποιά νύχτα θάπρεπε ν' ἀνοίξει ἡ στοά, κάνοντας ἔτσι μιὰ τελευταία προσπάθεια νὰ βγάλει ἀπ' τὴ λάσπη τὸ πεπρωμένο του ἢ νὰ τὸ θάψει βαθιὰ μιὰ γιὰ πάντα. Τώρα ὁμως βρίσκονταν στὰ σπλάχνα τῆς γῆς καὶ γιὰ νὰ φτάσει ἡ φωνὴ του ὡς με ἐκείνες τὶς ψηλὲς σφαῖρες, χρειαζόταν μιὰ ὀλόκληρη στρατιά ἀπὸ πιστοὺς φίλους. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν εἶταν ἓνας ἀπ' αὐτοὺς. Ὁ ποιητὴς Σαντεντίν θὰ μπορούσε νὰ τὸ κάνει ἴσως, τώρα ὁμως πὺ δὲν εἶταν τίποτ' ἄλλο ἀπὸνα τυφλὸ ραψωδὸ, εἶταν πολὺ δύ-

σκολο να πάρουν τα λόγια του στα σοβαρά. 'Ο ισχυρός μουφτής, αυτός που τον έσπρωξε να κάνει τις προβλέψεις για τη μέρα που θαπρεπε να εξαπολυθεί ή επίθεση και πραγματικός υπαίτιος για τη δυστυχία του, τώρα σίγουρα θαχε ξεχάσει και τ' όνομά του. Μά κι αν ακόμα είχε την παραμικρή επιθυμία να τον βοηθήσει, δεν θα τολμούσε να το κάνει μπροστά στα ψυχρά βλέμματα των άλλων μελών του πολεμικού συμβουλίου.

'Ο αστρολόγος ανάσανε βαθιά. 'Απόψε στη στοά οι γενίτσαροι είχαν περισσότεροι από ποτέ. Στέκονταν στα πλάγια όρθιοι, ακίνητοι τρία τέσσερα βήματα μακριά ο ένας απ' τον άλλο. Το αδύνατο φως της στάχτης που καιγόταν έδω κι εκεί μέσα στα μικρά δοχεία φώτιζε τρομαχτικά τα πρόσωπά τους, κάνοντας να αναπηδούν στο μισόφωτο, το πηγούνι, το μέτωπο κι ή μύτη κι αφήνοντας στη σκοτεινιά τα μάτια και το στόμα.

'Ο αστρολόγος βάδιζε κείνη τη στιγμή εκεί που άρχιζε ή απότομη κλίση. "Ήξερε πως από πάνω τους βρίσκονταν τα θεμέλια του τοίχου που ή στοά προσπαθούσε να περάσει αγγίζοντάς τον όσο το δυνατό λιγότερο. Σε τούτο το μέρος, που το βάθος ήτανε πολύ μεγάλο, ο αέρας ήτανε περισσότερο βαρύς κι υγρός. "Έπειτα ή στοά ανέβαινε στο ίδιο πρωτινό επίπεδο. 'Ο αστρολόγος βρίσκονταν τώρα κάτω απ' το κάστρο. Στο βάθος της στοάς αντίκρυσε μιá ομάδα από άντρες που στέκονταν όρθιοι. Οί σκαφτιάδες πούχαν δουλέψει όλο τ' απόγεμα, άφηναν τώρα τη θέση τους στους νυχτερινούς. Οί ξένοι μιλούσαν μεταξύ τους δείχνοντας με το χέρι μιá απ' τις πλευρές της σήραγγας και μιá την επάνω κλίση της, εκεί που έσταζε νερό. 'Ο αστρολόγος αναγνώρισε ανάμεσά τους τον αρχιτέκτονα Καουρι και τον άλλαϊμπέ. Κάτι έλεγαν στον στρατηγό του μηχανικού, τον Ούλουγκ μπέη. Στο πρόσωπο αυτού του τελευταίου ήταν ζωγραφισμένη ή άνησυχία. 'Ο αρχιτέκτονας Καουρι σήκωνε αδιάφορα το χέρι, δείχνοντας ένα κύκλο πάνω απ' το κεφάλι του. "Ορίζεται φαίνεται το σημείο που θανοιγε ή στοά.

Μιλούσαν χαμηλόφωνα. Οί σκαφτιάδες που είχαν αρχίσει να δουλεύουν, δεν έκαναν τον παραμικρό θόρυβο. "Έκοβαν τη γη με μεγάλα μαχαίρια. 'Ο αστρολόγος βάλθηκε να γεμίζει το σάκκο του με χώμα. Φαίνεται ή στοά δεν θα προχωρούσε άλλο. Οί σκαφτιάδες πλάταιναν τώρα τις πλευρές της. Αυτό γινόταν για ν' ανοίξει μάλλον ένας μικρός χώρος κάτω απ' την έξοδο, έτσι που να μπορούσαν να συγκεντρωθούν εκεί τη μοιραία στιγμή όσοι περισσότεροι γενίτσαροι γίνονταν.

'Ο αστρολόγος γέμισε το σάκκο και τον φόρτωσε στους ώμους

του. Περνώντας δίπλα απ' τήν ομάδα τῶν ἀνώτερων ὑπαλλήλων, ἀκουσε πάλι τίς χαμηλές ἀνήσυχες φωνές τους. Εἶταν φανερό πῶς κείνη τή νύχτα κάτι θά συνέβαινε. Ἡ ἀνήσυχία κι ἀναμονή γίνονταν παντοῦ αἰσθητές. Πέρασε μέ τὸ σάκκο στοὺς ὄμους δίπλα απ' τοὺς στρατιῶτες πού στέκονταν ὄρθιοι σάν ἀγάλματα, κατέβηκε τήν κλίση τῆς στοᾶς, τήν ἀνέβηκε κι ἔφτασε στό μέρος πού ἐπιτρέπονταν νά χρησιμοποιοῦν τὰ καρτσάκια.

—Λοιπὸν τί γίνεται ἀπὸ κείνη τή μεριά; τὸν ρώτησε ὁ ἄντρας μέ τὸ καρτσάκι.

Ἐὸ ἀστρολόγος σήκωσε τοὺς ὄμους.

—Δὲν ξέρω.

—Μοῦ φαίνεται πῶς ἀπόψε θ' ἀνοίξουν τή στοά.

—Ἔτσι μοῦ φαίνεται καὶ μένα, εἶπε ὁ ἀστρολόγος ἀδειάζοντας τὸ σάκκο.

Ἐὸ ἄλλος ἀναστέναξε.

Ἐὸ ἀστρολόγος γύρισε πίσω μέ τὸν ἄδειο σάκκο πάνω στοὺς ὄμους.

Εἶταν φανερό πῶς ἀπόψε ὅλα θά μπορούσαν νά συμβοῦν. Ὄταν ἔφτασε στό τέρμα τῆς στοᾶς, ἐκεῖνοι βρίσκονταν ἀκόμη ἐκεῖ καὶ μιλοῦσαν μεταξύ τους χαμηλόφωνα, δείχνοντας κάπου κάπου μέ τὸ χέρι ἐκεῖνο τὸν κύκλο πάνω απ' τὰ κεφάλια τους. Ἡ παρουσία τους ἔδινε στὸν ἀστρολόγο μιὰ αἴσθησι σιγουριᾶς κι ἐμπιστοσύνης. Ὅλοι αὐτοὶ πού δούλευαν ἐκεῖ κάτω δὲν εἶταν τελικὰ ὀλότελα ἐγκαταλειμένοι, ἐφόσον τέτιοι ἀνώτεροι κρατικοὶ ὑπάλληλοι εἶχαν κατέβει ἐκεῖ, μαζί τους, τούτη τήν ἐξαιρετικὴ νύχτα.

Ἐνῶ ὁ ἀστρολόγος κουβαλοῦσε τὸν δεύτερο σάκκο μέ χῶμα, συνάντησε στό δρόμο δύο στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ πού κουβαλοῦσαν μιὰ κοντὴ κι ἀρκετὰ φαρδιά σκάλα.

—Μπάζουν τίς σκάλες, εἶπε ὁ ἄντρας μέ τὸ καρτσάκι. Τούτη δῶ εἶναι ἡ δεύτερη σκάλα πού φέρνουν. Καὶ πρόσθεσε: Τήν πρώτη σίγουρα τήν πήγανε στὴν ἄλλη ἐξοδο.

—Ἐχεις δίκιο, εἶπε ὁ ἀστρολόγος. Τήν εἶδα ἐκεῖ.

—Καὶ στὴν ἄλλη ἐξοδο εἶναι τὰ πάντα ἔτοιμα;

—Δὲν ξέρω. Ἐχω πολλὲς μέρες νά πάω ἀπὸ κείνη τή μεριά.

Ὄταν ὁ ἀστρολόγος γύρισε πάλι στό βάθος τῆς στοᾶς, ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί, ὁ ἀλλαϊμπές καὶ οἱ δύο ἄγνωστοι ἀπομακρύνονταν. Ἐκείνη ἡ αἴσθησι τῆς σιγουριᾶς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης ποῦχε γεννήσει ἡ παρουσία τους ὅσο βρίσκονταν μαζί τους στίς ψυχές τῶν σκαφτιάδων ἔδωσε τώρα τή θέσι τῆς στοᾶς στό κενὸ καὶ τὸ φόβο. Στό βάθος τῆς στοᾶς ὁμοῦς ἔμεινε ὁ Οὐλούγκ μπέης μέ τὸ βοηθό του κι

ένα αξιωματικό των γενίτσαρων. Ο αξιωματικός στεκόταν ὀρθιος στην ἄκρη και κοίταζε γύρω με βλέμμα ανέκφραστο. Ὅση ὥρα βρισκόταν ἐκεῖ ἡ ὁμάδα των ὑπάλληλων, ὁ αξιωματικός δὲν εἶχε γίνει ἀντιληπτός. Μόνο ὅταν φύγανε, οἱ σκαφτιάδες πρόσεξαν ξαφνικά τὴν αὐστηρὴ και βουδὴ φιγούρα του, σὰν μόλις τότε νᾶχε βγεῖ ἀπ' τὸ σκοτάδι. Ἐκεῖνος ὁ αξιωματικός θάτανε μᾶλλον ὁ ἀρχηγὸς τῆς πρώτης ὀρμητικῆς ἐπίθεσης.

Οἱ σκαφτιάδες φάρδαιναν γρήγορα τὸν μικρὸ χῶρο ποῦχε δημιουργηθεῖ στὸ στόμιο τῆς στοᾶς. Τὸ χῶμα εἶταν μαλακὸ και κοβόταν εὐκολα. Ὁ ἀστρολόγος και οἱ ἄλλοι ἐργάτες ἴδρωναν τρομαχτικά. Σὲ μιὰ ἀπ' τὶς πλευρὲς τοῦ μικροῦ χώρου ἀνοίχτηκε γρήγορα ἓνα χαμηλὸ βαθούλωμα ποῦ χώθηκαν γρήγορα ἄλλοι στρατιῶτες, στριμωγμένοι ὁ ἓνας δίπλα στὸν ἄλλο. Ἐμοιαζαν με τὶς φιγουῦρες ἐνὸς ἀνάγλυφου. Οἱ σκαφτιάδες τώρα ἔξυναν τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ χώρου δημιουργώντας μέρος και γι' ἄλλους στρατιῶτες. Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι κοίταζαν σὰν ἀπολιθωμένοι τὴν κοντὴ και φαρδιὰ σκάλα ποῦ εἶταν στηριγμένη ἐκεῖ κοντὰ και ποῦ σύντομα θὰ τοὺς ὀδηγοῦσε στὴ συνάντηση μετὰ τὴ μοῖρα τους.

Κανένας δὲν ἤξερε τί ὥρα εἶταν. Ἦξεραν μόνο πὼς ἐκεῖ, πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους, εἶτανε νύχτα. Κάπου κάπου ὁ Οὐλοῦγκ μπέης κοίταζε ἀνήσυχος μεσ' τὸ σκοτάδι τῆς στοᾶς. Περίμενε μᾶλλον τὸν ἀγγελιοφόρο ποῦ θᾶφερνε τὴ διαταγὴ γιὰ τὸ τρύπημα τῆς στοᾶς. Ἡ διαταγὴ ἀργοῦσε νᾶρθεῖ ἢ ἔτσι φαινόταν σ' αὐτοὺς ποῦ εἶταν χωμένοι μέσα στὴ γῆ. Οἱ ἄλλοι, ποῦ βρίσκονταν πάνω, μπορεῖ νὰ σκέφτονταν διαφορετικά.

Ὅλοι βρίσκονταν σ' ἀναμονὴ ὅταν ξαφνικά, σ' ἓνα σημεῖο κοντὰ στὴ μέση τῆς στοᾶς, σὰν κάτι νὰ σειστήκε και ἀμέσως μετὰ ἀκούστηκε μιὰ βαθιὰ βουή. Γύρισαν ὄλοι κατατρομαγμένοι πρὸς τὰ κεῖ. Ἐνας κούφιος ἤχος διαδέχτηκε τὸ βουητό. Μέσα στὴν ἀπόλυτη ἡσυχία ποῦ ἀκολουθήσε, ἀκούστηκε ἓνα ἔλαφρὸ γλύστρημα, σὰν τὸ περπάτημα κάποιου πάνω σ' ἓνα σωρὸ ἀπὸ μαλακὸ χῶμα. Ἐπειτα ἀπλώθηκε πάλι μιὰ νεκρικὴ σιωπὴ.

Ὁ Οὐλοῦγκ μπέης και ὁ βοηθὸς του ἄρχισαν νὰ τρέχουν μεσ' τὴ στοᾶ. Οἱ ἄλλοι, στρατιῶτες, μηχανικοὶ, σκαφτιάδες, φορτωτές, κουνήθηκαν ξαφνικά σὰ νὰ λύθηκαν ἀπὸ μάγια. Κάποιος φώναξε «εἴμαστε χαμένοι», κάποιος ἄλλος «σεισμός». Δυὸ τρεῖς θέλησαν νὰ τρέξουν πίσω ἀπ' τὸν Οὐλοῦγκ μπέη, ἀλλ' ἀμέσως ὁ αξιωματικός των γενίτσαρων, ποῦ ὡς τότε στέκονταν βουδὸς σὰν μούμια, τράβηξε τὸ σπαθὶ και φώναξε:

—Ἡσυχία! Μὴν κουνιέστε! Πίσω ὄλοι!

Οἱ ἄλλοι ὑπάκουσαν.

Σὲ κείνη τῆ σιωπῆ ἄκουγαν τὸν πνιγμένο θόρυβο ἀπ' τὰ θήματα τοῦ Οὐλοῦγκ μπέη καὶ τοῦ βοηθοῦ του ποὺ ξεμάκραιναν ἀδιάκοπα, μέσ' τῆ στοᾶ. Ἐπειτα δὲν ἀκούγονταν μήτε κείνος ὁ θόρυβος τῶν θημάτων. Ἀκούστηκαν μερικὰ ἄλλα βιαστικὰ κι ἐλαφριά θήματα. Ἀπ' τὴν ἄλλη διακλάδωση τῆς στοᾶς ἐρχόταν τρέχοντας ἕνας στρατιώτης τοῦ μηχανικοῦ.

—Τί ἔγινε; ρώτησε μὲ κομένη ἀνάσα.

—Δὲν ξέρουμε τίποτα. Τώρα θὰ τὸ μάθουμε, εἶπε ὁ ἀξιωματικὸς μὲ ἤρεμη φωνή.

—Ἄλλάχ, τί μᾶς ἔτυχε!

—Ἦσυχία, διάταξε ὁ ἀξιωματικὸς.

—Ἐρχονται, εἶπε κάποιος μὲ χαμηλὴ φωνή. Ὅλοι τέντωσαν τ' αὐτιά. Ἀκούγονταν θήματα. Δὲν ἔτρεχαν. Ἐρχονταν ἀργὰ, σουρτά.

—Μὰ τί ἔγινε;

Τὰ πρόσωπα τοῦ Οὐλοῦγκ μπέη καὶ τοῦ βοηθοῦ του εἶταν κατὰ χλωμα, λουσιμένα στὸν κρύο ἰδρῶτα.

—Εἴμαστε χαμένοι!

—Ἄλλίμονο σὲ μᾶς!

—Ἦσυχία, πρόσταξε ὁ ἀξιωματικὸς. Γιατί τί πρόκειται ἐφέντη μ'?

—Κοντὰ στὰ θεμέλια βούλιαξαν τὴ γῆ, εἶπε ὁ Οὐλοῦγκ μπέης μ' ἀδύναμη φωνή.

—Αὐτοὶ ἐκεῖ πάνω τῶκαλαν; ρώτησε ὁ ἀξιωματικὸς σηκώνοντας ψηλὰ τὸ χέρι.

—Ναί. Αὐτοὶ ἐκεῖ πάνω!

—Μᾶς ἀνακόλυψαν! εἶπε κάποιος ἄλλος.

—Ἐνῶ ἐμεῖς δὲν ὑποπτευόμασταν τίποτα!

—Ταφῆκαμε ζωντανοί!

—Ἦσυχία! ξαναπρόσταξε ὁ ἀξιωματικὸς. Τί μπορεῖ νὰ γίνει; ρώτησε τὸν Οὐλοῦγκ μπέη.

—Τίποτα! ἀποκρίθηκε ὁ στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ.

—Δὲν μποροῦμε ν' ἀνοίξουμε μιὰ τρύπα καὶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ δῶ; ξαναρώτησε ὁ ἀξιωματικὸς.

—Ὁχι. Τώρα βρίσκονται ἀπὸ πάνω μας. Παρακολουθοῦν κάθε μας κίνηση.

—Ἴσως ἡ γῆ βούλιαξε μόνη της.

—Ὁχι, τὴν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου!

—Τότε, θὰ πεθάνουμε, εἶπε ὁ ἀξιωματικὸς μὲ ἤρεμη φωνή,

γυρνώντας σ' όλους τους άλλους. 'Ο 'Αλλάχ διάλεξε για μᾶς αὐτὸ τὸ θάνατο κι ἐμεῖς θὰ τὸν ἀποδεχτοῦμε.

Μερικοὶ ἄρχισαν νὰ προσεύχονται, ἐνῶ οἱ περισσότεροὶ ἔκλαιγαν.

'Ο ἀστρολόγος πῆρε τὸ κεφάλι του ἀνάμεσα στὰ χέρια καὶ κάθησε κατάχαμα.

'Απὸ τούτη τὴ στιγμή τὸ πνεῦμα του θᾶρχιζε ν' ἀποχωρίζεται τὸν κόσμο.

—Γιατί νὰ μὴν παραδοθοῦμε; εἶπε κάποιος χαμηλόφωνα.

—Σιωπὴ παλιάνθρωπε! οὐρλιαξε ὁ ἀξιωματικός.

—Ποιὸς διατάζει ἐδῶ; εἶπε ὁ Οὐλοῦγκ μπέης. 'Εδῶ κουμαντάρω ἐγώ!

—'Εγὼ κουμαντάρω τοὺς γενίτσαρούς μου! εἶπε ὁ ἀξιωματικός.

—'Εδῶ κουμαντάρω ἐγώ! εἶπε πάλι ὁ Οὐλοῦγκ μπέης. Δὲν δέχομαι λέξη!

—Πέστε μου Οὐλοῦγκ μπέη, θέλετε νὰ παραδοθοῦμε;

—'Οχι, εἶπε ὁ στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ. 'Εγὼ μόνο θέλω νὰ μὴ δίνει κανένας διαταγὲς ἐκεῖ πού κουμαντάρω ἐγώ.

—'Αν παραδινόμασταν θᾶτανε χειρότερα για μᾶς, εἶπε ὁ ἀξιωματικός. Θὰ μᾶς ἔσφαζαν σὰν πρόβατα.

—Δὲν τὸ ξέρουμε, μουρμούρισε κάποιος ἀπ' τοὺς ἄλλους.

—'Ησυχία, εἶπε πάλι ὁ ἀξιωματικός. Θὰ μᾶς ἔσφαζαν για νὰ ἐκδικηθοῦν τὶς σφαγὲς τῶν ἀκεντζίνων.

—Τί πάθαμε! Τί πάθαμε! 'Αλλί μας!

'Ο ἀστρολόγος ἀκούμπησε τὴν πλάτη του σ' ἓνα σωρὸ ἀπὸ χῶμα. Στ' ἀδύνατο φῶς ἀπ' τὴ στάχτη πού καιγόταν εἶδε τὴ στρογγυλὴ ὀροφή τῆς στοᾶς. 'Απὸ κεῖ ἔσταζε μαῦρο νερό. Τὸ μυαλό του ἀργὰ, σὰν νεκρωμένο συγκέντρωσε μὲ κόπο μιὰ χούφτα ἀπὸ θολὲς κι ἀσυνδέτες μεταξὺ τους σκέψεις. Μιὰ ἀπ' αὐτὲς εἶταν για τὴν κακὴ του μοῖρα πού τὸν ὀδήγησε νὰ πεθάνει ἐκεῖ, κάτω ἀπ' τὶς σπηλιὲς τοῦ ξένου κάστρου. Μιὰ ἄλλη σκέψη εἶχε κάποια σχέση μὲ τ' ἀστέρια, πού σ' ὅλη του τὴ ζωὴ τοῦχανε σταθεῖ φίλοι, ἐχθροὶ καὶ συμβουλάτορες περισσότερο κι ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους. Τώρα τούτη τὴν τελευταία ὥρα, δὲν μπορούσε νὰ τὰ ξαναδεῖ. Στὴ θέση τους ὑπῆρχε μόνο τὸ μαῦρο ὑγρὸ χῶμα πού ἔσταζε ἀδιάκοπα νερό.

'Απ' ὅλες τὶς μεριὲς ἀκούγονταν προσευχὲς καὶ θρῆνοι. Αὐτοὶ κράτησαν κάμποση ὥρα. 'Επειτα, ἡ χλωμὴ φλόγα τῆς στάχτης πού καιγόταν μέσ' τὰ δοχεῖα, ἄρχισε νὰ ἐξασθενίζει. Κάθε τόσο φαινόταν σὰν νὰ κλαιγε μ' ἀναφυλλητά, σκορπώντας ἄτακτες γύρω ἀναλαμπές. Σιγὰ σιγὰ ἐξασθένησε ὁλότελα. Στούς τελευταίους σπα-

σμούς της τὰ πρόσωπα φάνηκαν τρομαγμένα, τὰ χαρακτηριστικά παραμορφωμένα, έξογκωμένα στίς άκρες, τὰ μάτια κι οί μύτες νά γίνονται κομμάτια, τὰ πηγούνια νά διαλύονται στή στιγμή. Τά πάντα εΐχανε φτάσει στό κατώφλι τής αιώνιας σκιᾶς.

Τελικά οί φλόγες έσβησαν όλες ή μιὰ μετά τήν άλλη. Οί προσευχές, τὰ μουρμουρητά και τὰ βογγητά πού για μιὰ στιγμή εΐχαν σταματήσει, ξανάρχισαν. Έδῶ κι εκεί, ακούγονταν κάθε τόσο κάποιο μικρό ούρλιαχτό, ή κάποιο κλάμα όλο άγωνία πού ξαφνικά πνιγόταν από λυγμούς. Ο άστρολόγος αίστάνθηκε κάποιον νά σέρνεται δίπλα του και νά τόν πλησιάζει. Έπειτα αίστάνθηκε στό πρόσωπό του τήν καυτή άνάσα του άγνωστου.

—«Θέλετε νά σᾶς διηγηθῶ όλη μου τή ζωή;» εΐπε χαμηλόφωνα ό άγνωστος. Ο άστρολόγος δέν του άπάντησε. «Θά σᾶς διηγηθῶ τή ζωή μου», συνέχισε ό άλλος. Άρχισε νά μιλάει μέ μονότονη φωνή για τὰ σκαλιὰ κάποιας σκάλας πού άνέβαινε άσταμάτητα. «Η σκέψη μου πρωτογεννήθηκε στό τέταρτο σκαλί. Κι αν γύριζα πίσω; σκέφτηκα. Άλλ' έδιωξα μακριά τούτη τή σκέψη. Συνέχισα ν' άνεβαίνω. Στο έβδομο σκαλί κάποιος γλύστρισε νεκρός στό πλάι μου. Συνέχισα ν' άνεβαίνω. Στο όγδοο ή σκέψη ξαναγύρισε στό μυαλό μου πιό επίμονα, αλλά τήν έδιωξα πάλι μόλις σκέφτηκα τί θάλεγαν οί στρατιῶτες μου αν μ' έβλεπαν. Στο δέκατο σκαλί σήκωσα τό κεφάλι κι είδα όλα κείνα πού ρίχνονταν στα τείχη. Εΐταν κάτι τρομαχτικό. Γύρισα τό κεφάλι πίσω κι είδα τούς στρατιῶτες μου νά σκαρφαλώνουν στό κατόπι μου. Για νά κατέβω θάπρεπε νά μ' ανοίξουν όρσο. Έτσι συνέχισα ν' άνεβαίνω. Στο έντέκατο σκαλί αίστάνθηκα στα ρουθούνια μου τή μυρουδιά τής καιμμένης σάρκας. Άπ' τό λαιμό του μπροστινού μου έβγαине ακόμα καπνός. Στο δωδέκατο σκαλί σκέφτηκα πώς σ' όλη εκείνη τή φασαρία κανένας δέν θα μέ πρόσεχε. Άρπάχτηκα δυνατά άπ' τό σκαλί κι άφέθηκα νά κρεμαστῶ κάτω. Έπειτα έβαλα τόνα χέρι στό έντέκατο. Κατέβαινα. Στο έννατο αίστάνθηκα ένα στρατιώτη νά μου πατάει τὰ δάχτυλα. Στο όγδοο μέ ξαναπάτησαν άγρια. Έπειτα, άφησα τὰ χέρια μου κι έπεσα μέσα σ' όλη εκείνη τήν αναταραχή, ξυστά, δίπλα στον τοίχο. Πίστεψα πώς κανένας δέν μ' είχε προσέξει, αλλά έκανα λάθος. Εΐχαν προσέξει όλα μου τὰ θήματα. Τίποτα δέν ξέφυγε άπ' τὰ μάτια τους. Άργότερα μου τὰ θύμισαν όλα, ακόμα και τίς παραμικρότερες λεπτομέρειες. Η σκέψη νά γυρίσω πίσω, για νά πούμε τήν άλήθεια, μου γεννήθηκε άπ' τό δεύτερο κιόλας σκαλί. Άπ' τό τέταρτο μέχρι τό έβδομο σκαρφάλωνα σε μιὰ κατάσταση μέθης, μα στό όγδοο σκαλί... Για ν' ακριβολογῶ

είχ' αποφασίσει νά γυρίσω πίσω όταν βρισκόμουν στο έβδομο, αλλά δέν κατάφερα νά βρῶ τόν τρόπο νά κατέβω. Στο έντέκατο θέλησα νά υποκριθῶ τόν σκοτωμένο και νά πέσω κάτω, μὰ φοδήθηκα τὸ ὕφος. Κείνη τή στιγμή αίστάνθηκα τή μυρουδιά τοῦ καιμένου κρέατος... Δέν μ' ἀκοῦτε; Τί; Κλαῖτε; Δέν πειράζει, ἐγὼ σὰς διηγήθηκα ὅλη σχεδὸν τή ζωή μου. Ἦθελα νά σὰς δώσω τίς τελευταῖες ἐξηγήσεις. Ἐσὺ ἂν θέλεις ἀκουστες, ἂν ὄχι, μὴ στεναχωριέσαι, ἐγὼ δέν παρεξηγιέμαι». Μιλοῦσε μὲ καθαρὴ μὰ μονότονη φωνή. Αὐτὸ συνεχίστηκε γι' ἀρκετὴ ὥρα. Προσπαθοῦσε νά καθορίσει ὅσο καλύτερα γινόταν σὲ ποιό σκαλί τοῦχε πρωτογεννηθεῖ ἡ ἰδέα νά γυρίσει πίσω και σὲ ποιό εἶχε αποφασίσει ὀριστικὰ νά τὸ κάνει. Ἀνάφερε τὸν ἀριθμὸ τῶν σκαλιῶν, μὰ ἔπειτα ἔδειχνε πάλι ἐπιφυλακτικὸς γιὰ ὄλ' αὐτὰ πού ἔλεγε, ἐπαναλαμβάνοντας συνέχεια πὼς ἤθελε νά ναι ὅσο γινόταν πιὸ ἀκριβὴς και εἰλικρινὴς στὴ διήγησή τῆς ζωῆς του. Μόλις ὁ ἀστρολόγος αίστάνθηκε τὸ πρόσωπό του νά δροσίζεται κατάλαβε πὼς ὁ ἄγνωστος εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ κοντά του. Τὰ μουρμουρητὰ κι οἱ προσευχὲς γίνονταν ὀλοένα πιὸ πνιγμένα. Οἱ λυγμοὶ ἔσπαζαν κάθε τόσο τὴ μονοτονία τῶν βογγητῶν και τῶν προσευχῶν. Τὰ οὐρλιαχτὰ σιγὰ σιγὰ ἀραιώναν. Τὸ τελευταῖο ἀκούστηκε ξαφνικὰ σ' ἓνα σημεῖο τῆς πιὸ μακρινῆς γωνιάς. «Δὲ θέλω ν' ἀκούσω τὴ ζωὴ σου!» φώναξε κάποιος. «Δὲ θέλω! Ἐγὼ ὁ ἴδιος δέν ἔχω ζωὴ. Γιατί νά ξέρω τὴ δική σου; Δὲ θέλω νά μοῦ τὴ διηγηθεῖς! Φύγε ἀπὸ τὰ πόδια μου σοῦ λέω! Γιατί κόλησες πάνω μου; Δὲ θέλω νά μοῦ διηγηθεῖς τὴ ζωὴ σου! Κατάλαβες; Δὲ θέλω! Δὲ θέλω!» Ἡ φωνὴ ἔγινε οὐρλιαχτό. Ἐπειτα, ξαφνικὰ, πνίγηκε ἀπὸ ἓνα δυνατὸ λυγμὸ. Τὸ μυαλὸ τοῦ ἀστρολόγου προσπάθησε νά σχίσει τὴ λάσπη και τὸ σκοτάδι και ν' ἀποχωριστεῖ ὀριστικὰ ἀπ' τὸν κόσμο. Μὰ δέν μπορούσε. Ὡς τώρα ἡ λάσπη κι ἡ σκοτεινιά τοῦ ἐπιβάλλονταν. Ὁ ἀστρολόγος ἔκλαιγε. Φίλοι, διάφορες γυναῖκες, δρόμοι γεμάτοι κίνηση, κάποιες πόρτες και χτυπήματα πάνω τους προσπαθοῦσαν νά μποῦν μὲ κάποια λογικὴ σειρά μέσ' τὸ κεφάλι του, μὰ εἶταν ἀδύνατο. Τότε, σταμάτησε ν' ἀναπνέει.



Τὴ νύχτια τῆς 26ης Ἰούλη, ὅταν καταλάβαμε πὼς δὲν ἔσκαβαν πιά ἀποφασίσαμε νὰ κατασιρέψουμε τὴ στοὰ τους. Γιατὶ αὐτὸ σήμαινε πὼς κείνη τὴ νύχτια ἢ ἴσως τὴν ἐπόμενη, θὰ τρυποῦσαν τὴ στοὰ καὶ θὰ ξεχύνονταν μέσα σιὸ κάστρο. Ἀποφασίσαμε νὰ τὴν κατασιρέψουμε κοντὰ σιὰ τεῖχη πὸν τὸ βάθος τῆς σήραγγας εἶταν μεγαλύτερο ἀπ' ἄλλοῦ. Ἀκριβῶς σὲ κείνο τὸ σημεῖο τῆς στοᾶς πὸν λόγῳ τοῦ βάθους τῆς ἢ κατολίσθησι τῆς γῆς θάτανε πολὺ μεγαλύτερη ἀπ' ὅ,τι σ' ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖο. Ἔτσι κι ἡ ταφή τους θάτανε πιὸ σίγουρη.

Τὴν κατολίσθησι τὴν προκαλέσαμε μὲ τὴν ἔκρηξι ἐνὸς μικροῦ βαρελιοῦ γεμάτου μαύρη σκόνη, πὸν τὸ τοποθετήσαμε σὲ μιὰ βαθιὰ τρύπα, ἀκριβῶς πάνω ἀπ' τὸ καθορισμένο σημεῖο. Μετὰ τὸ βούλιαγμα συνεχίσαμε τὴν προσεχτικὴ παρακολούθησι σ' ὅλο τὸ μᾶκρος τῆς στοᾶς, καὶ ἰδιαίτερα ἐκεῖ πὸν εἶχε γίνει ἡ κατολίσθησι καὶ σιὰ σημεῖα πὸν θάνοιγε ἡ στοὰ. Δὲν ἔγινε καμιὰ ἀπόπειρα οὔτε ἀπ' αὐτοὺς πὸν θάφτηκαν μέσα, οὔτε ἀπ' τοὺς ἄλλους ἔξω ν' ἀνοίξουν κάποια διέξοδο γιὰ νὰ σωθοῦν. Κι οἱ ἴδιοι φαίνεται θὰ κατάλαβαν πὼς κάθε προσπάθεια θὰ εἶταν μάταιη. Καὶ πραγματικά, κάθε ἀπόπειρά τους νὰ βγοῦν ἔξω θὰ εἶταν ὀλοτελα μάταιη.

Στὴν ἀρχὴ ἄλλα εἶταν ἡσυχία ἐκεῖ κάτω. Σχεδὸν δὲν καλοπιστεύαμε πὼς ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ δεκάδες μηχανικοὶ κι οἱ ὀπλισμένοι ὡς τὰ δόντια στρατιῶτες βρίσκονταν δυὸ μέτρα κάτω ἀπ' τὰ πόδια μας. Μὰ ἡ ἡσυχία τους εἶχε μικρὴ διάρκειά. Τὶς μέρες πὸν ἀκολούθησαν, προπαντὸς τὶς νύχτιες, ἂν ἔβαζες τ' αὐτὶ σιὸ χῶμα, ἄκουγες τὰ βογγητὰ καὶ τὰ οὐρλιαχτὰ τους. Τί συνέβαινε κειμέσα, κανένας δὲν θὰ μπορούσε νὰ τὸ πεῖ.

Σκεφτήκαμε πὼς τὸ καλύτερο πὸν εἶχαμε νὰ κάνουμε εἶταν νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ πεθάνουν ἐκεῖ πὸν βρίσκονταν. Ἄν τοὺς βγάσαμε δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς κρατήσουμε αἰχμάλωτους, γιατί ἀκόμα καὶ χωρὶς αὐτοὺς εἶναι λίγα τὰ τρόφιμά μας. Ἔτσι θάμαστιαν ἀναγκασμένοι νὰ τοὺς σκοτώσουμε ὅλους. Μετὰ τὴν ἐπέλεσι ὅμως θάχαμε τὸ πρόβλημα τῆς ταφῆς. Λίγα εἶναι τὰ μέρη ὅπου μπορούσαν

νὰ ταφοῦν, κι ἔπειτα ἐμεῖς, ἐκεῖνα τὰ μέρη τὰ κρατᾶμε γιὰ τοὺς δικούς μας στρατιῶτες κι ἀξιωματικούς πὸ σκοιῶνται. Μερικοὶ πρότειναν, ἀφοῦ τοὺς θγάλουμε ἀπ' τὴ στοὰ καὶ τοὺς σκοιῶσουμε, νὰ ρίξουμε τὰ κορμιά τους κάτω ἀπ' τὰ τείχη. "Ὅλ' αὐτὰ ὅμως θὰ μεγάλωναν τὶς σκοιοῦρες μας, γι' αὐτὸ ἀποφασίσαμε νὰ τοὺς ἀφήσουμε κεῖ πὸν βρίσκονταν, μέσ' τὸν τάφο πὸν οἱ ἴδιοι ἔσκαψαν.

Τὰ βογγητὰ καὶ τὰ οὐρλιαχτὰ γίνονταν ὀλοένα καὶ πιὸ ἀδύναμα, ὥσπου σταμάτησαν τελείως καὶ κάτω ἀπ' τὶς σπηλιὲς τοῦ κάστρου βασίλευσε πάλι ἡ ἤσυχία.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

**Ε**ΐτανε μισοξαπλωμένες πάνω στα κρεβάτια ἐκστρατείας. Μέσα στη σκηνή ή ζέστη εΐταν ἀνυπόφορη. Μόλο πού εΐταν μισόγυμνες, φαίνονταν πώς ὑπόφεραν πολὺ ἀπ' τὴν κάψα. Ἀπ' τὰ καφασωτὰ παραθυράκια τῆς σκηνῆς, ἔμπαινε καυτὸς ὁ ἀέρας.

— Πνιγόμαστε! Οὐφ, λίγη δροσιά!

— Ἐξω ὁ ἥλιος ζεματάει.

— Ὅχι, ἔξω ἔχει περισσότερη δροσιά, εἶπε ἡ Λεϊλά. Μέσα στη σκηνή ἔχει πάντα ἢ περισσότερη δροσιά ἢ περισσότερη ζέστη ἀπ' ὅτι ἔχει ἔξω.

Ἡ Λεϊλά εΐταν ἢ μόνη πούχε ξαναβρεθεῖ σὲ στρατόπεδο. Ὁ βεζύρης πού τῆ εἶχε πάρει σὲ μιὰ στρατιωτικὴ ἐκστρατεία μαζί μ' ἓνα ἀκόμα κορίτσι, εἶχε σκοτωθεῖ κι ἡ οἰκογένειά του, μιὰ κι εἶχαν μείνει μόνο γυναῖκες, πούλησε ἔπειτα ὅλα τὰ κορίτσια τοῦ χαρμιοῦ του.

— Ποιὸς εἶν' αὐτὸς πού ἀνακάλυψε τοῦτες ἐδῶ τὶς σκηνές; ρώτησε ἡ Ἀϊσέλ μὲ γλυκειὰ καὶ κλαψιάρικη φωνή. Ἐδῶ μέσα ἢ θὰ τρέμεις ἀπ' τὸ κρύο ἢ θὰ σκάς ἀπ' τὴ ζέστη.

Ἡ Λεϊλά ξέσπασε σὲ γέλια.

— Καὶ ποῦ θάμειναν οἱ στρατιῶτες ἀν δὲν ὑπῆρχαν οἱ σκηνές;

Ἡ Ἀϊσέλ σήκωσε τοὺς ὤμους.

— Καὶ ποῦ νὰ ξέρω γώ;

— Οὐφ! Πνιγόμαι! ἔκανε μιὰ τρίτη, μιὰ ξανθούλα μὲ ὕφος βαρυσστημένο. Ποῦναι ὁ Χασάν; Νὰ μᾶς ἔφερνε τουλάχιστο λίγο νερὸ νὰ δροσιστοῦμε!

Ἡ πιὸ νεαρή, ἡ Ἐτζέρ, ἀντίθετα ἀπ' τὶς ἄλλες φορές, καθόταν στὴν ἄκρη καὶ δὲν ἔλεγε κουβέντα. Τὸ πρόσωπό της εΐταν λίγο χλωμὸ κι οἱ πλεξοῦδες της κακοφτιαγμένες.

— Ἀκόμα σοῦρχεται νὰ κάνεις ἐμετό, Ἐτζέρ; ρώτησε ἡ Λεϊλά.

— Ναί.

— Τότε εἶναι σίγουρο.

Ἡ Ἐτζέρ τὴν κοίταξε κατάματα.

— Εἶναι σίγουρο;

—Ἔ, βέβαια! Ἀφοῦ σοῦρχεται ἀναγούλα!

—Καὶ γὼ ὅταν εἶμουν ἔγκυος εἶχα ἐμετούς, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. ὦ! πῶς λειώνω ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴ μικρούλα μου!

—Πότε κλείνει τὰ δύο;

—Στὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτέμβρη. Λές νὰ γυρνᾶμε κείνη τὴν ἐποχή;

—Δὲν τὸ πιστεύω, εἶπε ἡ Λεϊλά. Αὐτὴ ἡ πολιορκία ἔτσι ὅπως ἄρχισε, θᾶναι μακρὰ.

—Ἡ δύστυχη ἐγὼ! Πεθαίνω νὰ ξαναδῶ τὸ μωρό μου!

—Καὶ σένα σουρχόταν νὰ κάνεις ἐμετό; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Ναί. Καὶ χειρότερα μάλιστα.

—Μόλη τὴν ταλαιπωρία ὅμως, ὁμόρφυνες πολὺ μετὰ τὴ γέννα, εἶπε ἡ Λεϊλά. Ὅταν εἶσουν ἔγκυος, ὅλες πιστεύαμε πῶς «ἐκεῖνος» θὰ σὲ πουλοῦσε μετὰ τὴ λεφτεριά σου. Ἐγινε ὅμως τὸ ἀντίθετο.

Ἡ Ἀϊσέλ χαμογέλασε γλυκά.

—Γι' ἀρκετὸ καιρὸ μάλιστα εἶσουν ἡ ἀγαπημένη του. Θυμᾶσαι πῶς θύμωνε ἡ Ἴτιμάρ;

—«Ἐκεῖνος» ἀγαποῦσε καὶ τὴν Ἴτιμάρ, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Ὅχι ὅμως τόσο ὅσο ἐσένα.

—Ἄν τὴν ἀγαποῦσε τόσο, θᾶπρεπε νὰ τὴν πάρει μαζί του, εἶπε ἡ Ἐτζέρ.

—Δὲν τὴν πῆρε γιὰτὶ δὲν ἤθελε ἴσως νὰ τὴν κουράσει, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Τέλος πάντων, μετὰ τὴ γέννα «ἐκεῖνος» ἀγαποῦσε ἐσένα πιὸ πολὺ ἀπ' ὅλες.

Ἡ Ἀϊσέλ γέλασε πάλι, κοιτάζοντας μὲ τὰ καθαρὰ τῆς μάτια μιὰ τὴ μιὰ καὶ μιὰ τὴν ἄλλη.

—Ξέρετε γιὰτὶ μ' ἀγαποῦσε; εἶπε μὲ χαμηλὴ φωνή.

Αὐτὲς γύρισαν τὸ κεφάλι. Μάλιστα ἡ ξανθιά σήκωσε ἀπ' τὸ χάλι τὸ γεμάτο ἀνία βλέμμα τῆς καὶ ἀκούμπησε τὸ σαγόνι στὴν παλάμη.

—Μ' ἀγαποῦσε γιὰτὶ εἶχα πολὺ γάλα καὶ «ἐκεινοῦ» τοῦ ἄρρεσε πολὺ καθὼς μ' ἔσφιγγε μέσ' τὰ μπράτσα του νὰ ραντίζεται τὸ στήθος του μὲ γάλα.

—Ἀλήθεια; γούρλωσε τὰ μάτια ἡ Ἐτζέρ.

—Ναί. Μάλιστα τίς νύχτες ποὺ εἶταν νὰ κοιμηθεῖ μαζί μου, μὲ παρακαλοῦσε νὰ μὴ θυζᾶξω τὴ μικρή, γιὰ νᾶχω ὅσο πιὸ πολὺ γάλα γινόταν.

—Γιὰτὶ δὲ μᾶς τὸ διηγῆθηκες αὐτὸ νωρίτερα;

—Ντρεπόμουνα.

—Ντρεπόσουν; Για τί πράγμα;

Ἡ Ἀϊσέλ σήκωσε τοὺς ὤμους.

—Ποῦ νὰ ξέρω. Μιὰ φορά ντρεπόμουνα.

—Καὶ γώ; θάχω πολὺ γάλα; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

Αὐτὲς γέλασαν.

—Κανεὶς δὲν ξέρει.

—Ἐγὼ θάθελα νάχω πολὺ γάλα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνω νὰ σκάσει ἀπ' τὴ ζήλεια ἡ Ἰτμάρ, εἶπε ἡ Ἐτζέρ.

—Μὰ τί σχέση ἔχει τὸ γάλα σου μὲ τὴν Ἰτμάρ;

—Πῶς δὲν ἔχει; Ἄν ἐγὼ ἔχω πολὺ γάλα μετὰ τὴ γέννα, «ἐκεῖνος» θ' ἀπομακρυνθεῖ πάλι ἀπ' τὴν Ἰτμάρ.

—Κι ἂν ἔμενε ἔγκυος ἡ Ἰτμάρ;

—Αὐτὴ σίγουρα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει παιδιά, ἀφοῦ δὲν ἔκανε ὡς τώρα.

—Ἴσως νάγαι «ἐκεῖνος» ποὺ δὲ θέλει νὰ τὴν ἀφήσει ἔγκυο, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Αἰσθάνομαι ἓνα βαθὺ μῖσος γι' αὐτὴ τὴ γυναίκα! εἶπε ἡ Ἐτζέρ. Μοῦ λέτε πάλι πῶς θύμωσε σὰν ἔμαθε τὴ νύχτα, πρὶν φύγουμε, πῶς δὲ θαρχόταν στὴν Ἀλβανία;

—Ἄχ, ἐκείνη τὴ νύχτα! εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. «Μανούλα μου ὀμορφὴ» μοῦλεγε τὸ μωρό μου γεμίζοντάς με μὲ φιλιά· ἤθελε νὰ πεῖ «μανούλα μου ὀμορφὴ».

Τὰ μάτια τῆς Ἀϊσέλ γέμισαν δάκρυα.

—Καμιά δὲν μπόρεσε νὰ κλείσει μάτι κείνη τὴ νύχτα, εἶπε ἡ Λεϊλά. Ἄλλες εἶταν χαρούμενες γιὰτὶ δὲν ἔφευγαν· ἄλλες πάλι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο αἰσθάνονταν ἀπελπισμένες. Ἐγὼ ἤξερα πῶς εἶναι ὁ πόλεμος, μὰ δὲν ἤθελα νὰ κόψω τὴ χαρὰ σὲ σὰς τίς δυό, εἶπε ἡ Λεϊλά στὴν Ἐτζέρ καὶ τὴν ξανθούλα. Ἐσὺ προπαντὸς Ἐτζέρ, πηδοῦσες ἀπὸ χαρὰ. «Πῶς εἶναι ὁ πόλεμος;» ρωτοῦσες συνέχεια κι ἀνυπομονοῦσες νὰ ξημερώσει.

—Καὶ πῶς μποροῦσα νὰ ξέρω ὅτι ὁ πόλεμος εἶναι μιὰ σκηγιὰ ποὺ πνίγεσαι ἀπ' τὴ ζέστη καὶ σοῦρχεται νὰ ξεράσεις; εἶπε ἡ Ἐτζέρ μὲ κλαψιάρικη καὶ γεμάτη πρόκληση φωνή.

—Περιμένετε, ἔχει ἀκόμα κι ἄλλα χειρότερα! εἶπε ἡ Λεϊλά.

—Καὶ γιὰτί γίνεται πόλεμος; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

Ἡ Ἀϊσέλ σήκωσε τοὺς ὤμους.

—Τί ξέρουμε ἔμεῖς;

Τὸ βλέμμα τῆς Λεϊλά ἔγινε σκεφτικό.

—Κανεὶς δὲν ξέρει γιὰτί γίνεται πόλεμος, εἶπε αὐτὴ. Μόνο ὁ μεγάλος σουλτάνος μας τὸ ξέρει.

—Ἡ Γκιουζέλ μοῦ εἶπε μιὰ φορά πῶς διάβασε σ' ἓνα βιβλίο ὅτι οἱ πόλεμοι γίνονται γιὰ τὶς γυναῖκες, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Οἱ πόλεμοι γίνονται γιὰ τὶς γυναῖκες; Ἡ Λεϊλά σήκωσε τοὺς ὄμους.

—Ἴσως νὰ ἔτσι, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Ἴσως ἐμεῖς οἱ γυναῖκες, γεννώντας γιούς νὰ γεννάμε μαζί καὶ τὸν πόλεμο.

—Ποιός νὰ ξέρει!

—Ἴσως ὁ ἄντρας καθὼς γεννιέται μέσ' τὸν πόνο καὶ τὸ αἷμα νὰ εὐχαριστιέται ἔπειτα νὰ περνάει ἔτσι τὴ ζωὴ του.

—Μὰ τί εἶναι αὐτὰ ποὺ σκέφτεσαι Ἀϊσέλ;

—Καὶ γιατί νὰ μὴ τὰ σκεφτῶ; Τί ἄλλο μπορεῖς νὰ σκεφτεῖς σὲ τούτη δὴ τὴ σκηνή;

—Πῶς θὰ τελειώσει αὐτὸς ὁ πόλεμος; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Ποιός νὰ ξέρει; ἀποκρίθηκε ἡ Λεϊλά. Ὅπως θελήσει ὁ Θεός. Μὰ ὅπως καὶ νὰ τελειώσει γιὰ μᾶς θάναι τὸ ἴδιο. Ἄν «ἐκεῖνος» κερδίσει τὸν πόλεμο, θὰ κερδίσει μαζί τιμὲς καὶ πλοῦτη καὶ θὰ μπορεῖ ν' ἀγοράσει κι ἄλλες γυναῖκες. Ἐτσι θάχουμε κι ἄλλες στὴ συντροφιά μας.

—ὦ, τί ὦραϊα! εἶπε ἡ Ἐτζέρ.

—Ἄν πάρει ἄλλες, τότε ἐμᾶς μπορεῖ νὰ μᾶς πουλήσει. Ἐτσι δὲν ξέρουμε τί τύχη μᾶς περιμένει. Μπορεῖ νὰ ἔχει καλύτερη ἢ μοίρα μας μπορεῖ καὶ χειρότερη.

—ὦ, τί ὦραϊα! εἶπε ἡ Ἐτζέρ πάλι. Μ' ἀρέσει νὰ μὲ πουλᾶνε.

—Σσσο! χαζούλα, εἶπε ἡ Λεϊλά. Μπορεῖ νὰ σ' ἀκούσει ὁ εὐνοῦχος.

—Ποῦ εἶναι αὐτὸς ὁ Χασάν; εἶπε ἡ ξανθούλα μὲ κλαψιάρικη φωνή. Νὰ μᾶς ἔφερνε τουλάχιστο λίγο νερό!

—Μοῦ φαίνεται, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ, πῶς ἐτοιμάζονται νὰ κόψουν τὸ νερὸ στὸ κάστρο. Ἄκουσα τὸν Χασάν νὰ μιλάει χτές γι' αὐτὸ μ' ἓνα φρουρό.

—Ἀλήθεια; τότε θὰ τελειώσει γρήγορα ὁ πόλεμος! εἶπε ἡ Λεϊλά. Ποιός μπορεῖ ν' ἀντέξει μ' αὐτὴ τὴν τρομερὴ ζέστη τὴν πολιορκία χωρὶς νερό;

—Μὰ πῶς θὰ κόψουν τὸ νερὸ ἀπ' τὸ κάστρο; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Πῶς; Συνήθως ψάχνουν νὰ βροῦν τὸ ὕδραγωγεῖο κι ὅταν τὸ βροῦν, τὸ καταστρέφουν, εἶπε ἡ Λεϊλά.

—Ναί, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ, μιλοῦσαν γιὰ κάποιο ὕδραγωγεῖο ποὺ δὲν καταφέρνουν νὰ τὸ βροῦν.

—Ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁ Θεὸς ποῦχουμε τὸν Χασάν καὶ μᾶς

φέρνει κάθε φορά τὰ νέα ἀπ' τὸν ἔξω κόσμο!

—Ὁ Χασάν προχτές, καθὼς περπατοῦσε ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες, ἄκουσε πὼς ὁ μουφτής, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ, μᾶς μισεῖ μ' ὅλη του τὴν καρδιά ἐμᾶς τὶς τέσσερεις.

—Ὁ μουφτής; Καὶ τί τὸν πειράζουμε ἐμεῖς αὐτόν;

—Ἰσχυρίζεται πὼς τοὺς φέρνουμε γρουσουζιά.

—Ἄ! ἔκανε ἡ Λεϊλά. Νὰ δεῖς πὼς θὰ φορτώσουν σέ μᾶς τὸ φταίξιμο γιὰ τ' ὅτι δὲν καταφέρνουν νὰ μποῦν στὸ κάστρο!

—ὦ, θεέ μου! Δὲν βλέπω τὴν ὥρα νὰ φύγουμε ἀπὸ δῶ, εἶπε βαριεστημένα ἡ ξανθούλα.

—Μὰ τόσο πολὺ ἀνυπομονεῖς νὰ δεῖς πάλι τὴν Γκιουζέλ; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ μὲ κάποια εἰρωνία. Ἡ ξανθούλα δὲν ἀπάντησε. Στὸ θλιμμένο καὶ βαριεστημένο της πρόσωπο ἀπλώθηκε μιὰ ἐλαφριά κοκκινάδα, πὺ προσπάθησε νὰ τὴν κρύψει στρέφοντας τὸ κεφάλι πρὸς τὴν ἄλλη μεριά.

—Μὴν κάνετε τέτια ἀστεῖα γιὰτὶ θὰ σᾶς ἀκούσει ὁ Χασάν, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Θυμᾶστε τί ἔγινε ὅταν τσακώσανε τὴν Κέκχα νὰ φιλιέται μὲ κείνη τὴν ἑλληνίδα;

—Ἐγὼ δὲν ἤμουν τότε, εἶπε ἡ Ἐτζέρ.

—Θεέ μου, τί τρομερὴ νύχτα! Δὲν θὰ τὴν ξεχάσω ποτέ!

—«Ἐκεῖνος ὁ ἴδιος τὶς χτυποῦσε καὶ τὶς δυὸ μὲ τὸ μαστίγιο μπροστὰ στὰ μάτια μας, ὥσπου πέσαν λιπόθυμες. Ἐμεῖς κοιτάζαμε τρέμοντας.

—Κι ἔπειτα; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Ἐπειτα δὲν ξέρουμε τί ἔγινε μ' αὐτές. Τὸ πρωὶ δὲν τὶς ξανάδαμε.

—Δὲ θὰ τὴν ξεχάσω ποτέ κείνη τὴ νύχτα, ξανάπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Ἐγὼ ἀντίθετα δὲ θὰ ξεχάσω ποτέ τούτη τὴ σκηνὴ πὺ καίει σὰν φούρνος! εἶπε ἡ Ἐτζέρ.

—Μὴ γκρινιάζεις γιὰτὶ ὑπάρχουν καὶ χειρότερα, στὸ ξανάπα, τῆς λέει ἡ Λεϊλά.

—Καὶ τί μπορεῖ νᾶναι χειρότερο ἀπ' αὐτὴ τὴ σκηνή;

—Ἐπὶ ἔχθρος μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπιτεθεῖ καὶ νὰ μᾶς αἰχμαλωτίσει.

Τὸ πρόσωπο τῆς Ἐτζέρ ἔλαμψε ἀπὸ χαρά.

—Ἐμένα μ' ἀρέσει νὰ μ' αἰχμαλωτίζουν! εἶπε.

—Σσσ! χαζούλα, θὰ σ' ἀκούσει ὁ εὐνοῦχος, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Δὲν στὸ ξανάπα;

—Σ' ἀρέσει νᾶσαι αἰχμάλωτη τῶν στρατιωτῶν; ρώτησε ἡ Λεϊλά. Μὰ ξέχασες ἐκεῖνες τὶς ἑφτά Ἀλβανὲς ποῦφεραν οἱ ἀκεντζῖνοι

μας πρὶν δυὸ βδομάδες; Ἐέχασες τί μᾶς διηγήθηκε γι' αὐτὲς ὁ Χασάν; Ἐξήσαν στὸ στρατόπεδόν μας μόνο μιὰ νύχτα. Τὰ ξημερώματα τὶς ἔθαψαν καὶ τὶς ἔφτά.

Ἡ Ἐτζέρ χαμήλωσε τὸ κεφάλι.

—Ὁ Χασάν τὶς εἶχε δεῖ, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Εἶχε ξυπνήσει πρὶν τὸ χάραμα καὶ βγῆκε ν' ἀνασάνει λίγο δροσερὸ ἀέρα. Ὄταν ξαναμπήκε στὴ σκηνὴ σκόνταψε πάνω σὲ μιὰ λεκάνη καὶ γώ ξύπνησα. Τὸν εἶδα πὺ ἔτρεμε. «Ἀϊσέλ χανούμ» μοῦ εἶπε μὲ τρεμουλιαστὴ φωνή, «τίς εἶδα, εἶταν κατάσπρες σάν τοῦτα δῶ τὰ σεντόνια»!

—Φτωχὲ Χασάν, δὲν ἀντέχει νὰ βλέπει νὰ βασανίζου γυναικες.

Ἡ Ἐτζέρ ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ κλαίει.

—Φτάνει πιά Ἀϊσέλ μ' αὐτὲς τὶς ἱστορίες, εἶπε ἡ Λεϊλά. Κάβουν κακὸ στὴν Ἐτζέρ.

Γι' ἀρκετὴ ὥρα ἄκουγαν μόνο τοὺς λυγμοὺς τοῦ κοριτσιοῦ.

—Οὐφ, πεθαίνω! ἔκανε ἡ ξανθούλα ρίχνοντας μὲ τὸ χέρι τὰ μαλλιά της στὴν ἄκρη.

Οἱ ἄλλες δυὸ προσπαθοῦσαν νὰ δροσιστοῦν κάνοντας ἀέρα μὲ τὰ σεντόνια.

—Νὰ μαζεῦονταν τουλάχιστο αὐτὸ τὸ πολεμικὸ συμβούλιο νὰ χαζέψουμε λίγο!

—Σ' ἀρέσει νὰ βλέπεις τὸν Καρα Μουκμπίλ, ἔτσι δὲν εἶναι;

—Γιατί ὄχι; Εἶναι ὁ πιὸ νέος κι ὁμορφος ἀπ' τοὺς στρατηγούς.

—Λένε πὺς ὁ Σκεντέρμπεης εἶναι πολὺ ὁμορφος.

—Ἐχει χαρέμι ὁ Σκεντέρμπεης; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ μὲ τὰ μάτια ἀκόμα μουσκεμένα ἀπὸ τὰ δάκρυα.

—Σίγουρα θᾶχει ἀφοῦ εἶναι μεγάλος στρατηγός, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Ἦες μου, θᾶθελος νᾶσουν στὸ χαρέμι του; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Γιατί ὄχι; Ἐσὺ δὲ θᾶθελος;

—Πάλι βλακεῖες; εἶπε ἡ Λεϊλά! Δὲν μπορείτε νὰ πεῖτε τίποτ' ἄλλο;

—Βαριόμαστε τόσο, δικαιολογήθηκε ἡ Ἀϊσέλ.

Ἀκολούθησε μιὰ μακρὰ σιωπὴ. Ὅλες σάλεуαν τὰ μισόγυμνα κορμιά τους πάνω στὰ σεντόνια προσπαθώντας νὰ βροῦν τὴ δροσερότερη θέση. Καθὼς δὲν μπόραγαν νὰ τὸ πετύχουν, ἀναστέναζαν.

—Θὰ τῶχει ράφει ἡ Ἰτιμάρ κείνο τὸ ὕφασμα πὺ ἀγόρασε τὸ χειμῶνα ἀπ' τὸν Ἑβραῖο Ἰσάκ;

Ἡ Ἐτζέρ ἔκανε τούτη τὴν ἐρώτηση μᾶλλον στὸν ἴδιο της τὸν ἑαυτὸ παρά στὶς συντρόφισσές της.

Ἡ Ἀϊσέλ σήκωσε τοὺς ὤμους.



—Θὰ μαθαίνουν τώρα κι αὐτὲς τὰ νέα γιὰ τὸν πόλεμο καὶ θὰ περιμένουν τὴν ἐπιστροφή μας, εἶπε ἡ Λεϊλά.

—Μοῦ φαίνεται πὼς ἔρχεται ὁ Χασάν, εἶπε ἡ Ἐτζέρ. Κατάλαβα τὰ θήματά του.

Πράγματι, μέσα στὴ σκηνὴ μπῆκε ὁ νέγρος εὐνοῦχος.

—Ποῦ εἰσουν Χασάν; τὸν ρώτησαν μὲ μιὰ φωνὴ οἱ γυναῖκες. Πεθαίνουμε ἀπ' τὴ ζέστη!

—Καθόμουν καὶ τοὺς ἔβλεπα νὰ ψάχνουν μ' ἀγωνία γιὰ τὸ ὕδραγωγεῖο, εἶπε ὁ Χασάν.

—Τὸ βρῆκαν;

—Ἄσχι. Σκάβουν παντοῦ μὰ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τίποτα.

—Περίεργο! εἶπε ἡ Λεϊλά. Πὼς ἔκρυψαν τόσο καλὰ τοὺς σωλῆνες;

—Ἄσχι. Ὅλα δὴ γύρω εἶναι γεμάτα χαντάκια καὶ λάκκους, μὰ ἀπ' τὸ ὕδραγωγεῖο οὔτε ἴχνος.

—Ἴσως δὲν ψάχνουν ἐκεῖ πού πρέπει, εἶπε ἡ Λεϊλά. Αὐτὴ εἶταν ἡ μόνη πού ἤξερε λίγο ἀπὸ ἔρευνες γιὰ ὕδραγωγεῖα.

—Οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ σκάβουν ἐκεῖ πού τοὺς δείχνει ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί, εἶπε ὁ εὐνοῦχος. Λένε πὼς ζέρει ὅλα τὰ μυστικά γιὰ τὴ γῆ καὶ τὰ νερά.

—Τί λογᾶς πού εἶσαι Χασάν. Φέρε μας λίγο δροσερὸ νερὸ γιὰ τὴν λειώνουμε, εἶπε κλαψουρίζοντας ἡ ξανθοῦσα.

—Τώρα θὰ σᾶς φέρω, εἶπε ὁ Χασάν. Ἐδῶ μέσα κάνει πράγματι πολὺ ζέστη.

Βγήκε κι ὁ θόρυβος ἀπὸ τὶς ἀδειες στάμνες πού κουβαλοῦσε ἀκούγονταν ὡσπου ξεμάντευε, τραβώντας γιὰ τὸ ποτάμι.

Ἡ Ἐτζέρ εἶχε ἀνοίξει τὸ μέτωπο πάνω στὸ χέρι της.

—Τί ἔχεις; Σοῦρχεται πάλι ἀναγούλα; ρώτησε ἡ Ἀϊσέλ.

—Ναί.

—Φαίνεται, εἶπε ἡ Λεϊλά. Χλώμασες πάλι.

—Ἐτσι θὰ αἰσθάνεσαι κάθε λίγο καὶ λιγάκι, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

—Ἄλλ' αὐτὸ γίνεται μόνο στοὺς δυὸ τρεῖς πρώτους μῆνες.

—Κι «ἐκεῖνος»; Ἐέρει πὼς εἶσαι ἔγκυος; ρώτησε ἡ Λεϊλά.

—Ὁ Χασάν σίγουρα θὰ τοῦ τὸ εἶπε.

—Αὐτοὶ οἱ τρανοὶ ἀγαπᾶνε πολὺ τὰ παιδιὰ πού γεννιοῦνται στὸν πόλεμο, εἶπε ἡ Λεϊλά. Ἡ φωνή της εἶταν ἀδέσπαιη. Κάτι θέλησε νὰ προσθέσει μὰ ἔπειτα ἄλλαξε φαίνεται γνώμη.

—Καὶ γιατί; ρώτησε ἡ Ἐτζέρ.

—Εἰδικὰ ἀν εἶν' ἀγόρια, συνέχισε ἡ Λεϊλά.

—Γιατί ἀγαπᾶνε τὰ παιδιὰ πού γεννιοῦνται στὸν πόλεμο; ρώ-

τησε πάλι ή Έτζέρ. Καί γιατί τ' αγόρια;

Ή Λειλά χαμήλωσε τὰ μάτια.

—Ούτε γώ ξέρω καλά, αποκρίθηκε σιγόφωνα. "Ίσως γιατί γεννιοῦνται ἐκεῖ πού ὑπάρχει καταστροφή καί θάνατος κι αὐτό ὅπως φαίνεται τοὺς ἀρέσει. "Ή ἴσως γιατί χρωστᾶνε πολλά στή ζωή καθώς βρίσκονται συνέχεια σέ πόλεμους καί χαίρονται ὅταν τῆς δίνουν πίσω ἀκόμα καί μιὰ τόση μικρή ζωή ἀπ' αὐτές πού τῆς παίρνουν.

—«Ἐκεῖνος», τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι πολὺ στεναχωρημένος, εἶπε ή Αἰσέλ. Τὸ προσέξατε;

—Ναί. Εἶναι πάντα σκυθρωπός.

—Ἐμένα μ' ἀρέσουν οἱ ἄντρες πούναι στεναχωρημένοι, εἶπε ή Έτζέρ.

Ή Λειλά καί ή Αἰσέλ γέλασαν.

—Μικρὴ ἀνόητη, τί πείρα ἔχεις ἐσὺ ἀπὸ ἄντρες; εἶπε ή Αἰσέλ.

—Τώρα τελευταῖα τοῦ πονάει τὸ δεξι αὐτί, πρόσθεσε. Πρὶν μιὰ βδομάδα πού κοιμότανε μαζί μου, ἔβαλε ξαφνικά τὸ χέρι στὸ δεξι αὐτί κι ὅταν τὸν ρώτησα ἂν τοῦ πονοῦσε, μοῦ εἶπε πὼς κάπου κάπου ἄκουγε κάποιο θόρυβο μέσ' τ' αὐτί του.

—Ἐ, βέβαια, εἶπε ή Έτζέρ. Πὼς νὰ μὴν κουφαθοῦν τ' αὐτιά του μ' ὄλους αὐτοὺς τοὺς πόλεμους καί τὰ ταμποῦρλα;

—Δὲ νομίζω πὼς στεναχωριέται γι' αὐτό, εἶπε ή Λειλά. Ἡ τύχη αὐτοῦ τοῦ πόλεμου πού δὲ δίνει σημάδια πὼς θὰ τελειώσει, τὸν στεναχωρεῖ περισσότερο.

—Καί τότε πού χάλασε ή στοὰ εἶταν πολὺ στεναχωρημένος, εἶπε ή Έτζέρ.

—Ἡ στοὰ; Βέβαια, ἔκανε ή Λειλά. Ἡ στοὰ τὸν στεναχώρησε περισσότερο ἀπ' ὅτιδήποτε ἄλλο.

—Πὼς ἀργεῖ νᾶρθει αὐτὸς ὁ Χασάν! εἶπε ή ξανθοῦλα.

—Τί λέτε σεῖς, θὰ γεννηθεῖ αγόρι ἢ κορίτσι; ρώτησε ή Έτζέρ.

—Ἐσὺ τί θέλεις;

—Ἀγόρι, εἶπε ή Έτζέρ.

—Ἐγὼ ἀντίθετα, θᾶθελα νὰ φέρω στὸν κόσμο ἓνα κορίτσι, εἶπε ή Αἰσέλ μὲ χαμηλὴ φωνή. Σὲ μιὰ τέτια ἐποχὴ δὲ θᾶθελα νὰ κάνω αγόρι. Εἶναι ἀλήθεια πὼς «ἐκεῖνος» εἶναι ὀλότελα ἀδιάφορος γιὰ τὰ κορίτσια, μὰ ἔμένα ἔτσι θὰ μ' ἄρесе. Θὰ μοῦ φαινόταν πὼς θᾶτανε μόνο δικό μου. «Μαγούλα μου ὁμοφῆ». "Ἀχ, καρδούλα μου! Πὼς λειώνω ἀπ' ἀγάπη γιὰ τὸ παιδί μου!

Τὰ μάτια τῆς Αἰσέλ γέμισαν δάκρυα.

Ἀπ' ἔξω ἀκούστηκε ὁ θόρυβος ἀπ' τὶς στάμνες τοῦ εὐνούχου. Στὴ σκηνὴ ή συζήτηση σταμάτησε.

Κάνει πολὺν ζέση. Ὁ ἥλιος καίει ὅλη τὴ μέρα κι οὔτε ἓνα σύννεφο δὲ φαίνεται σιὸν οὐρανό. Αὐτοί, θερίζουν τὸ σιᾶρι τῶν χωραφιῶν μας γύρω ἀπ' τὸ κάστρο. Ἐνας πόνος μᾶς τρυπάει τὴν καρδιά καθὼς βλέπουμε τὸ σιᾶρι μας νὰ πέφτει κάτω ἀπ' τὰ δρεπάνια πὸν σφίγγουν τὰ ματωμένα τους χέρια.

Ἡ κοιλάδα γύρω ἀπ' τὸ κάστρο γέμισε χαντάκια καὶ λάκκους. Πᾶνε κιόλας δυὸ βδομάδες πὸν ψάχνουνε μ' ἐπιμονὴ γιὰ τὸ ὑδραγωγεῖο τοῦ κάστρου. Ἐσκαφαν παντοῦ. Κι ἀφοῦ κάθησαν ὀλόκληρες μέρες καὶ παραιτήρησαν τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ, ξανάρχισαν πάλι νὰ σκάβουν σὲ διάφορες μεριές. Φαίνεται πὼς τὸ σκάψιμο τὸ διευθύνει κάποιος πολὺ ἔμπειρος ἄντρας, γιὰτὶ ψάξανε κι ἐκεῖ πὸν θᾶπρεπε νὰ περνᾶνε οἱ σωλῆνες τοῦ ὑδραγωγείου μας. Γιὰ νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, τὸ παλιό μας ὑδραγωγεῖο βρισκόταν ἐκεῖ πὸν ὑπολόγιζαν καὶ θᾶχαμε ἀπὸ καιρὸ κιόλας διψᾶσει, ἂν οἱ δικοί μας προβλέποντας τούτη τὴ μακρὰ πολιορκία, δὲν μᾶς ἔβαζαν νὰ κατασκευάσουμε ἓνα καινούριο ὑδραγωγεῖο πὸν φέρνει τὸ νερὸ σιὸ κάστρο μας ἀπὸ μιὰ μακρὰ κι ἀσυνήθιστη διαδρομὴ.

Τοῦτοι δὼ στήριξαν τὴν ὄρα ὅλες τους τὶς ἐλπίδες σιὴν ἀνακάλυψη τοῦ ὑδραγωγείου. Κεῖνο πὸν δὲν μπόρεσαν νὰ πετύχουν μὲ τὰ κανόνια καὶ τὴν σιοᾶ, προσπαθοῦν τὴν ὄρα νὰ τὸ πετύχουν κόβοντας τὸ νερὸ μας. Θὰ δυσκολευτοῦν πολὺ ν' ἀνακαλύψουν τοὺς σωλῆνες τοῦ καινούργιου ὑδραγωγείου. Παρόλ' αὐτὰ, ἐμεῖς, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, ἀρχίσαμε ἀπὸ τὴν ὄρα νὰ σκάβουμε κάτω σιὴ γῆ τοῦ κάστρου ἓνα ἀρκετὰ βαθὺ πηγάδι. Εἶναι δύσκολο ὅμως νὰ προβλέψουμε ἂν αὐτὸ τὸ πηγάδι θὰ βγάλει νερό. Κι ἔτσι, αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μᾶς βασανίζει μέρα καὶ νύχτα.

Τὰ σχέδιά τους εἶναι ξεκάθαρα. Ἀφοῦ κόψουν τὸ νερὸ θὰ μᾶς προτείνουν γιὰ τελευταία φορὰ νὰ παραδοθοῦμε. Ἐπειὰ, ἂν ἐμεῖς δὲ δεχτοῦμε τὴν πρότασή τους, θὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν. Θὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν ἀφοῦ μᾶς ἀφήσουν μερικὲς βδομάδες χωρὶς νερό. Τοῦτα ὅλα θὰ γίνουν πρὶν ἀκόμα ἀρχίσουν οἱ πρῶτες βροχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου. Σ' αὐτὴ τὴν τε-

λευταία ἐπίθεση, πὸν πιστεύουμε πὸς θᾶναι ἢ πὸν τρομα-  
χική, ἔχουν σιηρίζει κάθε ἐλπίδα γὰ μᾶς νικήσουν.

Πᾶνε κιόλας δυὸ μῆνες πὸν εἴμαστε πολιορκημένοι. Ἡ  
θεά τους μᾶς κούρασε. Ἐκεῖ κάτω στήν κοιλάδα στριφογυ-  
ρίζουν δεκάδες χιλιάδες στρατιῶτες· ἕνα ἀτέλειωτο πλῆ-  
θος πὸν ἀνταριάζεται ἀδιάκοπα. Ἀπὸ πού βγαίνουν τοῦτες  
οἱ ἀναρίθμητες ὀρδές; Πῶς συγγενοοῦνται μεταξύ τους  
καὶ πῶς κουμαντάρουνται; Πού πηγαινοέρχονται καὶ γιατί;  
Ἄραγε ποῖός τὰ σκέφτεται δλ' αὐτά; Κεῖνοι πὸν πῆγαν  
στὶς χῶρες τους, λένε πὸς ἐκεῖ κάτω οἱ γυναῖκες εἶναι  
λιγοσιές καὶ πὸς πούθενά δὲν μπορεῖ κανένας γὰ τις δεῖ.  
Τότε ποῖός τις γεννάει; Ἡ ἔρημος;

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

**Ο** Μεβλά Τσελεμπή κοίταξε με ζήλεια τούς μισόγυμνους στρατιῶτες πὺ ξάπλωναν μπροστὰ στὶς σκηνές τους. Ἡ ζέστη εἶταν ἀνυπόφορη καὶ θᾶθελε κι αὐτὸς νὰ πετάξει τὰ ροῦχα του σὰν τούς στρατιῶτες, ἂν αὐτὸ δὲν ἔβαζε σὲ κίνδυνο τὴν ἀξιοπρέπειά του. Εἶναι ἀλήθεια πὺς οἱ περισσότεροὶ στρατιῶτες δὲν ἤξεραν τὸν Μεβλά Τσελεμπή. Εἶναι σίγουρο μάλιστα, πὺς δὲν φαντάζονταν ὅτι ἀνάμεσά τους βρισκόταν ἕνας ἱστορικός πὺ προσπαθοῦσε νὰ ἀποθανατίσει τούτη τὴν ἐκστρατεία. Μόλ' αὐτά, ὁ Τσελεμπή φερόταν φρόνιμα. Τῶξερε πὺς οἱ στρατιῶτες δὲν τὸν γνώριζαν (μερικὲς φορές ἀπ' τὴ φορεσιά του τὸν παίρνανε γιὰ γιαντρὸ κι ἄλλες φορές γιὰ μάντη), ἀλλὰ παρόλ' αὐτά, δὲν τολμοῦσε νὰ βγάλει τὸ καφτάνι του. Φοβόταν μήπως περνοῦσε κάποιος φίλος του καὶ τὸν ἔβλεπε.

—Τί εἶναι αὐτὸ τὸ τύμπαγο πὺ χτυπάει; ρώτησε κάποιους περαστικούς στρατιῶτες.

—Θ' ἀποκεφαλίσουν κάποιον, εἶπαν αὐτοὶ χωρὶς νὰ γυρίσουν τὸ κεφάλι.

Πρόσεξε πὺς μπουλούκια ἀντρῶν κατευθύνονταν κιόλας στὸν ἀνοιχτὸ χῶρο πὺ συνήθως γίνονταν οἱ ἀποκεφαλισμοί. Μὴ ξέροντας πὺ νὰ πάει ὁ Μεβλά Τσελεμπή, κίνησε κι αὐτὸς γιὰ κεῖ. Τὸ πρῶτ' εἶχε κάνει ἕνα περίπατο γύρω ἀπὸ τὸ στρατόπεδο. Ἡ κοιλάδα εἶταν ὁμορφη, μὰ οἱ λάκκοι καὶ τὰ χαντάκια πὺ οἱ στρατιῶτες εἶχαν ἀνοίξει ψάχνοντας γιὰ τούς σωληνες τοῦ ὕδραγωγείου, τοῦκοφαν τὴ χαρὰ τοῦ περιπάτου. Ἐδῶ καὶ κεῖ ἔβλεπε πεταμένα βέλη —ἀπομεινάρια τῆς πρώτης μάχης. Ἐσκυψε καὶ πῆρε ἕνα στὸ χέρι. Ποτέ ὡς τότε δὲν εἶχε ἀγγίξει ἢ χρησιμοποιοῦσε ὄπλο καὶ τοῦ φαίνονταν περίεργο πὺ ἕνα ἀπλὸ κομματάκι ξύλο μὲ μιὰ σιδερένια αἰχμὴ μποροῦσε νὰ σκοτώσει ἄνθρωπο.

—Ποιόν θ' ἀποκεφαλίσουν; ρώτησε πιδὸ κεῖ ἕνα στρατιώτη.

Ἐστρατιώτης σήκωσε τούς ὄμους.

—Δὲν ξέρω. Δυὸ κατάσκοπους μοῦ φαίνεται.

Τὸ τύμπαγο πὺ καλοῦσε τούς στρατιῶτες γιὰ τὴ συγκέντρωση χτυποῦσε ἀσταμάτητα. Ἀπὸ μακρὰ ἀκούγονταν ἡ φωνὴ τοῦ ντελάλη. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κεῖ μήπως

ἀκούσει καμιά λέξη, ὅταν εἶδε νὰ ξεπροβάλει μέσα ἀπ' τὸ πλῆθος ἢ ψηλὴ κορμοστασιὰ τοῦ Σιρὶ Σελίμ, πού πλησίαζε μαζί μ' ἓνα ἄγνωστο.

— Πῶς εἶστε Μεβλά Τσελεμπή; τοῦ εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Πῶς πάει ἡ ἱστορία;

— Ὁ χρονικογράφος ἔκανε μιὰ ὑπόκλιση ὄλο σεβασμό.

— Δὲν γνωρίζεστε, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ δείχνοντας μὲ τὸνα χέρι τὸν Μεβλά Τσελεμπή καὶ μὲ τ' ἄλλο τὸν ἄγνωστο.

— Ὁ ἱστορικὸς Μεβλά Τσελεμπή, τὸν σύστησε.

— Ὁ ἄγνωστος ἔριξε μιὰ ἀδιάφορη ματιὰ στὸν χρονικογράφο.

— Ἀπὸ δῶ ὁ καινούριος ἀστρολόγος, νιόφερτος ἀπ' τὴν Ἀνδριανούπολη.

— Ὁ Μεβλά Τσελεμπή κοίταξε τὸν ἀστρολόγο μὲ τὸν ἴδιον σεβασμό πού θὰ κοίταζε ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο πού θᾶχα ἔρθει ἀπ' τὴν πρωτεύουσα.

— Τί νέα ἀπὸ κεῖ κάτω, ἀπ' τὴν Ἀνδριανούπολη; τὸν ρώτησε μὲ μαλακὴ φωνή κάνοντας πῶς δὲν ἀντιλήφθηκε τὴν ἀδιαφορία τοῦ ἀστρολόγου.

— Τίποτα, εἶπε ὁ ἀστρολόγος. Ζέστη.

— Ὁ χρονικογράφος κατάλαβε πῶς ὁ ἄλλος δὲν εἶχε κέφι γιὰ κουβέντα.

— Γιατί μαζεύονται οἱ στρατιῶτες; ρώτησε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

— Μοῦ φαίνεται πῶς θὰ ἐκτελέσουν δυὸ κατάσκοπους, εἶπε ὁ Τσελεμπή. Ἔτσι ἄκουσα.

— Κατάσκοπους; ἔκανε κάποιος γενίτσαρὸς πού πέρασε ἀπὸ δίπλα τους. Ἀλήθεια;

— Καὶ τί κατασκόπευαν; ρώτησε ὁ Σιρὶ Σελίμ καὶ κίνησε γιὰ τὸ μέρος πού ἀκουγόταν τὸ χτύπημα τοῦ ταμπούρλου. Οἱ ἄλλοι τὸν ἀκολούθησαν.

— Δὲν ξέρω, ἀποκρίθηκε ὁ χρονικογράφος.

— Ἄς ρωτήσουμε κάποιον, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

— Ἐφέντη, ρώτησε ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἓνα ἀξιωματικὸ πού περπατοῦσε δίπλα τους, ξέρετε μήπως τίποτα γι' αὐτοὺς τοὺς κατάσκοπους;

— Ὁχι, ἀπάντησε ὁ ἀξιωματικὸς.

— Ξέρω γώ, εἶπε ἓνας δερβίσης πού ἐρχόταν πίσω τους. Πρόκειται γιὰ δυὸ κατάσκοπους πού ἤθελαν νὰ κλέψουν τὸ μυστικὸ τῆς κατασκευῆς τῶν μεγάλων κανονιῶν.

— Τὸ μυστικὸ τῶν κανονιῶν; ἔκανε ἓνας ἀζάπης σφυρίζοντας σαστισμένος. ὦ, ὦ!

—Τ' εἶν' αὐτὸ ποὺ σέ κάνει ν' ἀπορεῖς; μπῆκε στὴ μέση κάποιος ἄλλος. Πάντα ὑπῆρχαν κατάσκοποι στὸν κόσμο.

—Εἶναι ἀλήθεια πὼς πάντα ὑπῆρχαν κατάσκοποι στὸν κόσμο, μὰ ποτέ μου δὲν φαντάστηκα πὼς θὰ μπορούσαν νὰ κλέψουν τὸ μυστικὸ τῶν κανονιῶν, εἶπε ὁ ἄζάπης.

—Μιὰ τέτοια ἀναποδιὰ σίγουρα ποτέ δὲ θὰ τὴ φανταζόσουν! Μήτε ἐσύ, μήτε κανένας ἄλλος.

Ἐκεῖνος ἄζάπης πέταξε μιὰ βρισιὰ κι ἐξαφανίστηκε μέσα στὸ πλῆθος.

—Μὰ εἶναι ἀλήθεια πὼς θέλησαν νὰ κλέψουν τὸ μυστικὸ τοῦ Σαρουτζά; ρώτησε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ πιστέψω.

—Ἔτσι λένε, ἀποκρίθηκε ὁ χρονικογράφος. Μέσα στὸ πλῆθος διάκρινε τὸν Σαντεντίν. Τὸν ἔσπρωξαν ἀπὸ παντοῦ. Ὁ Μεβλά εἶχε δεῖ ἀρκετὲς φορές τὸν τυφλὸ Σαντεντίν νὰ τριγυρίζει ψηλάφώντας μέσ' τὸ στρατόπεδο μ' ἓνα μπαστούνι στὸ χέρι, μὰ τίς περισσότερες φορές δὲν τὸν σταμάτησε νὰ τοῦ μιλήσει, γιατί δὲν ἤθελε νὰ ξοδεύει ἄσκοπα τὸν καιρὸ του μαζί του· τώρα ὅμως, βλέποντας τὸ ρωμαλέο κορμί του νὰ ταλαντεύεται σπρωγμένο ἀπ' ὅλες τίς μεριές, αἰσθάνθηκε γι' αὐτὸν μιὰ βαθιὰ λύπηση.

—Τὸν βλέπετε κείνο τὸν τυφλό, αὐτὸν ποὺ τὸν σπρώχνουν ἀπὸ παντοῦ; εἶπε στὸν Σιρὶ Σελίμ.

—Τὸν βλέπω.

—Εἶναι ὁ ποιητὴς Σαντεντίν. Τυφλώθηκε στὴ μεγάλη ἐπίθεση καὶ τώρα γυρνᾷ ἔτσι στὸ στρατόπεδο.

Οὔτε αὐτὴ τὴ φορά ὁ ἀστρολόγος ἔδειξε τὸ παραμικρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ὅσα ἔλεγε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Μάλιστα οὔτε γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὴ μεριά του Σαντεντίν.

—Πᾶω νὰ τὸν πάρω, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Δὲν μπορῶ νὰ τὸν βλέπω νὰ ὑποφέρει ἔτσι ὅπως τὸν σπρώχνουν ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ.

—Γιατί δὲ γυρίζει στὴν Τουρκία τώρα ποὺ τυφλώθηκε; ρώτησε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

—Γράφει ἓνα μεγάλο ποίημα γιὰ τοῦτο τὸν πόλεμο, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Θέλει νὰναι ἐδῶ ὅταν θὰ κυριέψουμε τὸ κάστρο.

—Ἄ-χά! Πολὺ περίεργο αὐτὸ πράγματι! Φωνάξτε τον νᾶρθει νὰ τὸν γνωρίσουμε.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή πῆγε στὸν Σαντεντίν κι ἔπειτα ἀπὸ λίγο γύρισε μαζί του.

—Παντοῦ ἀκούγονται βήματα στρατιωτῶν, εἶπε ὁ Σαντεντίν μὲ τὴ δυνατὴ ἐπιβλητικὴ φωνή του. Μόνο αὐτὸς ὁ θόρυβος μὲ ξεκου-

ράζει.

“Ο αστρολόγος τὸν κοίταξε μ’ ἀδιαφορία.

—Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν, ὑπῆρχε ἓνας ποιητῆς τυφλὸς ὅπως καὶ σύ, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

“Ο Σαντεντὶν γύρισε τ’ ἄδεια βαθουλωμένα μάτια του στὸ γιατρό.

—Λεγόταν “Ὀμηρος κι ἔγραψε ἓνα μεγάλο ποίημα γιὰ ἓνα κάστρο ποὺ τῷλεγαν Τροία. Δέκα δλόκληρα χρόνια οἱ “Ἕλληνες δὲν κατάφερναν νὰ κυριέψουν αὐτὸ τὸ κάστρο.

—Ἐγὼ λέγομαι Σαντεντὶν, εἶπε ὁ τυφλός. Πρῶτα λεγόμενα Σαντεντὶν Μπιλιμπιλί, ἓνα ὄνομα ποὺ ποτὲ δὲ μ’ ἄρεζε.

—Σ’ ἀρέσει τὸ ὄνομα Σαρεπεκάν Τάκ Κελέτς “Ὀλγκουνσάι; ρώτησε ὁ χρονικογράφος.

—Κεῖνο τὸ ὄνομα δὲν στάθηκα ἱκανὸς νὰ τὸ κρατήσω, εἶπε ὁ Σαντεντὶν. Τοῦτος ὁ πόλεμος ἀπὸ Σαντεντὶν Μπιλιμπιλί (Σαντεντὶν τ’ ἀηδόνι) μ’ ἔκανε Σαντεντὶν Κουορί (Σαντεντὶν ὁ τυφλός). “Ὀλοι ἔτσι μὲ φωνάζουν.

“Ἐβαλε δυὸ τρεῖς φορές τὸ χέρι πάνω στὸ μέτωπο κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή βρῆκε σὲ τούτη τὴν κίνηση ποὺ ἔκρυβε τὸν πόνο καὶ τὴν ἀποδοχὴ μαζί, τῆς μοίρας.

—Ἀκούω θήματα στρατιωτῶν, εἶπε ὁ τυφλός ἀλλάζοντας θέμα. Κινούμαστε ὅπως κιγιέται ἡ νύχτα. Κανένας δὲν καταφέρει νὰ σταματήσῃ τὴ νύχτα. Ἡ γυμνὴ γῆ ἀνατριχιάζει κάτω ἀπ’ τὰ πόδια μας σὰ δέρμα φιδιοῦ.

“Ὁ Σιρὶ Σελίμ χαμογέλασε.

—Μοῦ ἀρέσεις, τοῦ λέει. Μιλᾶς ὁμορφα. “Ὁ Σαντεντὶν δὲν ἀπάντησε.

—Τὸ Τούρκικο αἷμα θὰ ραντίσει τὴ σκόνη τῶν τριῶν ἠπείρων, συνέχισε ὁ τυφλὸς ποιητῆς. Κι εἶναι γραμμένο αὐτὸ τὸ αἷμα νὰ μὴν κυλήσῃ μέσα στὶς φλέβες, μὰ νὰ χυθεῖ ἔξω ἀπ’ τὶς πληγές ὥσπου νὰ πλημμυρίσει τὴ γῆ.

“Ὁ Σιρὶ Σελίμ σκυθρώπιασε.

Σ’ ὄλο τὸν κόσμο θὰ χυθοῦν ποτάμια αἷμα! ρέκαξε μὲ βραχνὴ φωνή ὁ Σαντεντὶν. “Ὀμορφο Τούρκικο αἷμα!

Στηριγμένος στὸ μπαστούνι του, χωρὶς νὰ χαιρετήσῃ, ὁ Σαντεντὶν ἔφυγε ξαφνικὰ κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἀπόμεινε νὰ παρακολουθεῖ μὲ τὸ βλέμμα τὸ μεγάλο κορμὶ τοῦ τυφλοῦ, ἔτσι ποὺ τόσπρωχαν ἀπὸ παντοῦ, σὰν κούτσουρο.

—Λέτε ν’ ἀργήσῃ ἢ ἐκτέλεση; ρώτησε ὁ γιατρός.

—Δὲν πιστεύω, ἀπάντησε ὁ Τσελεμπή. Εἶδα πρὶν ἀπὸ λίγο νὰ



περνάει ὁ διοικητῆς τοῦ στρατόπεδου.

Ἐκείνη τῆ στιγμῆ σταμάτησε μπροστά τους μιὰ ομάδα ἀπὸ ἀξιωματικούς πὺ περιτριγύρισε μὲ θόρυβο κάποιο συνάδελφό τους, πὺ ὅπως φαίνεται, μόλις εἶχε ἔρθει ἀπ' τὴν πρωτεύουσα. Ἄρχισαν νὰ συζητᾶνε χαρούμενα κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή τέντωσε μὲ περιέργεια τ' αὐτιά του.

— Πές μας λοιπὸν, τί νέα μᾶς φέρνεις ἀπ' τὴν πρωτεύουσα; ἄρχισαν νὰ τὸν ρωτᾶνε μ' ἐπιμονή.

— Μὰ τί νέα θέλατε; εἶπε τελικὰ ὁ ἀξιωματικός. Ὅλοι ρωτᾶνε γιὰ τὸν πόλεμο. Ὁ πόλεμος ἔγινε τὸ θέμα τῆς ἡμέρας. Παντοῦ γι' αὐτὸν μιλάνε. Γίνονται ἔρανοι, γράφονται ποιήματα, κι οἱ κανονίμους ὀνειρεύονται ἥρωες, συνέχισε αὐτὸς γελώντας.

— Μὴν ἀστειεύεσαι, πές μας τὴν ἀλήθεια, τί λένε κεῖ κάτω;

— Δὲν ἀστειεύομαι, εἶπε ὁ ἀξιωματικός. Ὅλη ἡ πρωτεύουσα μονάχα γιὰ τὸν πόλεμο μιλάει. «Τὸν εἶδατε τὸν Σκεντέρμπεη»; ρωτᾶνε μόλις ἀκούσουν πὺς γύρισες ἀπ' τὴν Ἀλβανία. Θαρσεῖς κι ἤρθαμε ἐδῶ νὰ δοῦμε καμιὰ παράσταση!

— Εἶναι εὐκολο νὰ μιλάς ὅταν βρίσκεσαι ἔξω ἀπ' τὸ χορό!

— Δὲν ξέρουν πὺς ἅμα δεῖς τὸν Σκεντέρμπεη δὲν ξαναβλέπεις αὐτὸν τὸν κόσμο! εἶπε μπαίνοντας στὴ συζήτηση ἓνας ἀπ' αὐτοὺς πὺ ἀκουγαν.

— Εἶτε στὴν καλύτερη περίπτωση, τὸν ξαναβλέπεις, μὰ μόνο μὲ τὸνα μάτι! εἶπε ὁ νιόφερτος ἀξιωματικός.

Ὅλοι ξέσπασαν σὲ γέλια.

— Νὰ κι ὁ γενικός ἔφορας μὲ τὸν Σαρουτζά, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Φαίνεται πὺς πᾶνε στὴ συνέλευση.

Ὁ γενικός ἔφορας κι ὁ Σαρουτζά χαιρέτησαν κι ἔκαναν νὰ προσπεράσουν μὰ ὁ Σιρὶ Σελίμ τοὺς ἔκανε νόημα μὲ τὸ χέρι.

— Θ' ἀποκεφαλίσουν κάποιον. Ἐλάτε νὰ δεῖτε.

Ποιὸν θ' ἀποκεφαλίσουν; ρώτησε ὁ Σαρουτζά.

— Δυὸ κατάσκοπους λένε ποῦθελαν νὰ κλέψουν τὸ μυστικὸ τῶν κανονιῶν σου, ἀποκρίθηκε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Μ' ἀλήθεια, δὲν ξέρεις τίποτα; ἔκανε ὁ γιατρὸς χαμηλώνοντας τὴ φωνή του.

— Ἐγὼ δὲν ξέρω τίποτα, εἶπε ὁ Σαρουτζά μὲ βραχνή φωνή. Τ' εἶναι αὐτοὶ οἱ κατάσκοποι πὺ λένε;

— Περιέργο!

— Ποιὸς εἶν' ὁ ἄλλος; ρώτησε ψιθυριστὰ ὁ γενικός ἔφορας.

— Ὁ καινούργιος ἀστρολόγος, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Μόλις τώρα ἔφτασε ἀπ' τὴν Ἀνδριανούπολη.

Ὁ γενικός ἔφορας ἔριξε μιὰ περιφρονητικὴ ματιὰ στὸν ἀστρο-

λόγο.

—Μὰ ἀλήθεια, δὲν ξέρεις τίποτα; ρώτησε πάλι ὁ Σιρὶ Σελίμ.

—Ὅχι σοῦ εἶπα! Δὲν ξέρω τίποτα! ἔκανε ὁ Σαρουτζά.

—Βράχνιασε ἢ φωνή σου. Μήπως κρύωσες; ρώτησε ὁ Σιρὶ Σελίμ πονηρά.

—Ἔτσι νομίζω.

Ἐκείνη τῆ στιγμῆ ἀκούστηκαν ἀπ' ὀλοῦθε «Τοὺς φέρνουν!», «Τοὺς φέρνουν!».

Τὸ πλῆθος ἀναταράχτηκε προσπαθώντας νὰ δεῖ. Ἐκατοντάδες μικρὰ κενὰ ἀνοιξαν κι ἔκλεισαν στὴ στιγμῆ ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες.

Στὴν ψηλὴ ξύλινη ἐξέδρα οἱ φρουροὶ ἀνέβασαν δυὸ δεμένους ἄντρες. Πίσω τους ἀνέβηκε ὁ δήμιος. Οἱ μελοθάνατοι εἶτανε μισόγυμνοι καὶ στὰ κορμιὰ τους διακρίνονταν ἀπὸ μακρὰ τὰ σημάδια ἀπ' τὰ βασανιστήρια.

Ὁ γενικὸς ἔφορας τοὺς περιεργάστηκε προσεχτικῶς.

—Δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ πού ξανάδα τὰ πρόσωπά τους! εἶπε. Κάπου τοὺς ξέρω.

—Μὰ εἶναι κεῖνοι οἱ δυὸ περιέργοι στρατιῶτες πού εἶδαμε δυὸ τρεῖς φορές κοντὰ στὸ ἐργαστάσι τῶν κανονιῶν, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Νά, ἐκεῖνος ὁ κοκκινομάλλης, τὸν θυμόσαστε;

—Ναί, εἶπε ὁ Σαρουτζά, αὐτοὶ εἶναι!

Ὅλοι ὅσοι στέκονταν γύρω τους τέντωσαν τὸ λαιμὸ γιὰ ν' ἀκούσουν καμιὰ ἄλλη πληροφορία.

—Γι' αὐτὸ ἔρχονταν λοιπὸν κάθε μέρα καὶ κοίταζαν τὰ κανόνια! εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Οἱ κατεργάρηδες! Γιὰ δὲς πού τοὺς νομίζαμε γιὰ δυὸ καλοὺς νέους μ' ὄρεξη γιὰ μάθηση καὶ τοὺς λυπόμασταν!

Ὁ δήμιος κι ὁ βοηθὸς του ἄρχισαν νὰ λύνουν τοὺς μελλοθάνατους.

—Δὲν εἶναι ὅπως τὰ λέτε, εἶπε ὁ Σαρουτζά γυρνώντας στὸν Τσελεμπή. Κι ἐγὼ πρὶν εἴκοσι χρόνια, ἀκριβῶς ὅπως ἐτοῦτοι ἐδῶ, κοίταξα μὲ θαυμασμὸ πίσω ἀπ' τὸ φράχτη τοῦ ἐργοστασίου τὸν μεγάλο Σαραχανλί τὴν ὥρα πού ἔλειωνε τὰ κανόνια του. Αὐτοὶ οἱ δυὸ εἶναι τόσο ἐπικίνδυνοι κατάσκοποι, ὅσο ἤμουνα καὶ γὼ πρὶν εἴκοσι χρόνια.

Ὁ χρονικογράφος ἔμεινε μ' ἀνοιχτὸ τὸ στόμα.

—Τότε;

—Αὐτοὶ οἱ δυὸ εἶναι θύματα τῆς περιέργειας καὶ τῆς ἀγάπης τους γιὰ μάθηση! εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ἐγὼ φυσικὰ μπορῶ νὰ τοὺς

σώσω και τούς δυό, αλλά σήμερα πονάει ο λαιμός μου.

Το τύμπανο σταμάτησε να χτυπάει.

—Γιατί γουρλώσατε τα μάτια; είπε ο Σαρουτζά με τή βραχνή φωνή του. Δεν βλέπετε πώς έκλεισε ο λαιμός μου; Για να σώσεις δυο ανθρώπους απ' τὸ θάνατο πρέπει να φωνάξεις γι' αρκετή ώρα και μ' ὅλη τή δύναμή σου.

—Αὐτὸ εἶν' ἀλήθεια, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Μὲ τήν υἰαίά σου εἶναι δεμένη ἡ ζωὴ μυριάδων στρατιωτῶν κι ἔχεις χρέος νὰ τήν προσέχεις.

Τὰ κεφάλια τῶν μελλοθάνατων ἀκούμπησαν στὸ κούτσουρο.

—Νὰ κι ὁ ἀρχιτέκτονας! εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

Ὁ ἀρχιτέκτονας πέρασε διαστικὰ χωρὶς νὰ γυρίσει τὸ κεφάλι δεξιὰ ἢ ἀριστερά.

—Μοῦ φαίνεται πὼς θ' ἀργήσουμε στὴ συνέλευση, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

—Πᾶμε τότε.

Χαιρέτησαν καὶ γύρισαν νὰ φύγουν ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ δήμιος χτύπησε μὲ τὸ τσεκούρι τὸν πρῶτο απ' τοὺς καταδικασμένους. Τὸ πλῆθος ἀναταράχτηκε μ' ἓνα πνιχτὸ μουρμούρισμα.

—Βιάζονται νὰ πᾶνε στὴ συνέλευση, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ ἀφηρημένα. Μοῦ φαίνεται ὅμως πὼς πολὺ γρήγορα θὰ μὲ φωνάξουν καὶ μένα.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν τάλμησε νὰ ρωτήσῃ τὸ γιατί.

Ὁ δήμιος σήκωσε τὸ τσεκούρι γιὰ δεύτερη φορά. Τώρα εἶταν ἡ σειρά τοῦ κοκκινομάλλῃ. Τὸ πλῆθος ἀναταράχτηκε καὶ σιγομουρμούρισε πάλι.

—Θὰ μὲ καλέσουν σίγουρα! εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ πιὸ δυνατά. Ξαφνικὰ τὸ πρόσωπό του ἔγινε κατακόκκινο. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή τᾶχασε. Δὲν ἤξερε πὼς ἔπρεπε ν' ἀντιδράσῃ: νὰ δειχνε —ὅπως τὸ ἀπαίτησε ἡ εὐγένεια— ὅτι προσέχει τ' ἀκατανόητα λόγια τοῦ Σιρὶ Σελίμ ἢ νὰ ὑποκρινόταν ὅτι δὲν τᾶκουσε καθόλου; Ὁ Σιρὶ Σελίμ, ἂν καὶ δὲν εἶτανε τῆς ἴδιας τάξης μὲ τὸ γενικὸ ἔφορα καὶ τὸ Σαρουτζά, ἀνῆκε ὅμως κι αὐτὸς στὴ μερίδα τῶν ἰσχυρῶν ἀνθρώπων κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή καταράστηκε τὴν ὥρα καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ βρέθηκε κοντά του σὲ μιὰ τέτλια σκηγή.

—Χὲ χέ, ἔκανε ὁ Σιρὶ Σελίμ γελώντας περίεργα. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰστάνθηκε τὸ αἷμα του νὰ παγώνει. Γύρισε τὸ βλέμμα του στὸν ἀστρολόγο μ' αὐτὸς κοίταζε ὀλότελα ἀδιάφορος τὸ πλῆθος. Καρφὶ δὲν τοῦ καίγονταν.

Στὸ μεταξύ, ὁ γενικὸς ἔφορας μαζί μὲ τὸν Σαρουτζά σίμωναν

στή σκηνή του ἀρχιστράτηγου. Μπροστά τους, ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί μπήκε στή σκηνή σχεδὸν τρέχοντας.

—Κάνει σὰν τρελὸς, εἶπε ὁ Σαρουτζά.

—Ἔχει δίκιο! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Βασανίζεται πολὺ. Ἡ καταστροφή τῆς στοᾶς παραλίγο νὰ τοῦ κόστιζε τὸ κεφάλι.

—Τί λές, θ' ἀποτύχει καὶ στὸ νὰ βρεῖ τὸ ὑδραγωγεῖο;

—Φοβᾶμαι ναί.

—Ἐσὺ εἶσαι ὁ πιὸ τυχερὸς ἀπ' ὅλους τ' ἀντιγύρισε ὁ Σαρουτζά. Δὲν ἔχεις μεγάλες σκοτοῦρες ὅπως ἐμεῖς οἱ ἄλλοι.

Ἄσπασε ὁ γενικὸς ἔφορας χαμογέλασε.

—Μπορεῖ νὰ φαίνεται ἔτσι σ' ὅλους σας, μὰ δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράματα.

—Μὰ τί σκοτοῦρες μπορεῖς νὰ χεῖς;

—Σοῦ εἶπα. Μπορεῖ νὰ σοῦ φαίνεται: ἔτσι, ἐπανελάβε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ὅμως ἀναρωτήθηκε ποτὲ γιατί ἐδῶ καὶ δυὸ μέρες χιλιάδες στρατιῶτες θερίζουν μὲ μιὰ τρελὴ διασύννη ὅσο στάρι ἔμεινε στὸν κάμπο;

—Εἶναι ἀλήθεια, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ἦθελα νὰ σὲ ρωτήσω προτιότερα, μὰ τὸ ξέχασα. Γιατί;

—Θὰ σοῦ ἐμπιστευτῶ ἓνα μυστικὸ πού ὡς τώρα ἐξὸν ἀπὸ μένα, τὸ ξέρουν μόνο ὁ ἀρχιστράτηγος καὶ ὁ ἀλλαϊμπές.

Ἄσπασε ὁ Σαρουτζά αἰστάνθηκε νὰ πνίγεται ἀπ' τὸ βῆχα.

—Μάθετο λοιπόν. Ὁ Σκεντέρμπεης ἐπιτέθηκε στὸ карабάνι τῶν Βενετῶν καὶ τὸ σκόρπισε στοὺς τέσσερις ἀνέμους. Τὸ карабάνι μᾶς ἔφερε ἐφόδια. Τώρα ἔχουμε τροφίμα μόνο γιὰ τέσσερις μέρες...

—Ἐπιτέθηκε στὸ карабάνι τῶν Βενετῶν; Αὐτὸ σημαίνει πῶς...

—Κήρυξε πόλεμο στή Βενετία! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ναί!

Ἄσπασε ὁ Σαρουτζά κοκκάλωσε στή θέση του.

—Πόλεμο στή Βενετία, σ' ἓνα τόσο δύσκολο καιρὸ γι' αὐτόνα;

—Ναί.

—Εἶναι τρελὸς τότε.

—Δὲν ξέρω. Κεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι μᾶς ἄφησε χωρὶς τροφίμα! ἀποκρίθηκε ὁ γενικὸς ἔφορας.

—Αὐτὸ εἶναι μιὰ πράξη ἀπελπισίας, εἶπε ὁ Σαρουτζά καὶ ξανάρχισε νὰ περπατάει.

—Ἔτσι λέω καὶ γώ, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Μόνο πού δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πῶς τούτη ἡ ἀπελπισία εἶναι μιὰ ἀπελπισία λιονταριοῦ.

—Τί θές νὰ πεῖς;

—“Εχ, φίλε μου, νοιώσε με. Είναι γνωστό πώς ή απελπισία του λιονταριού είναι πάντα πιό επικίνδυνη γι’ αυτούς που θα έμφανιστούν μπροστά του, κατάλαβες; Νά τί θέλω νά πῶ, ολοκλήρωσε τή σκέψη του ό γενικός έφορας.

—Μά γιατί δέ μās χτύπησε ὡς τώρα, παρά γυρνάει έδῶ γύρω;

—Αὐτό δέν τὸ ξέρουμε, εἶπε ὁ γενικός έφορας. “Ίσως σκέφτηκε πὼς εἶναι προτιμότερο νά έπιτεθεῖ καί ν’ αποδεκατίσει τὰ καραβάγια μέ τὰ έφόδια παρά νά χτυπήσει τὸ ἴδιο τὸ στρατόπεδο. Καί γὼ τὸ ἴδιο θάκανα στή θέση του. “Η ἴσως νάχει ἄλλες έσωτερικές δυσκολίες, ὅπως γιά παράδειγμα τὸ πρόβλημα τῆς ένωσης μέ τούς ἄλλους φεουδάρχες. Κάτι τέτοιο ἄκουσα.

—Μοῦ φαίνεται πὼς ἀργήσαμε, εἶπε ὁ Σαρουτζά.

Μπήκαν στή σκηνή ὁ ένας πίσω ἀπ’ τὸν ἄλλο, χαμηλώνοντας λίγο τὸ κεφάλι στήν εἴσοδο. Τὸ πολεμικὸ συμβούλιο εἶχε πλήρη ἀπαρτία. Κενή εἶτανε μόνο ἡ θέση τοῦ ἀρχιστράτηγου. Μερικοὶ ἀπ’ τούς στρατηγούς καί τούς ἀνώτερους κρατικούς υπάλληλους συζητοῦσαν χαμηλόφωνα μέ τούς διπλανούς τους. Οἱ περισσότεροὶ σιγόπιναν σιωπηλοὶ τὸ σερμπέτι τους, πὼς κάποιος ἱπποκόμος γέμιζε κάθε τόσο ἀπόνα κίτρινο χάλκινο μπρίκι τὰ φλυτζάνια τους. “Ολοὶ κοίταζαν μέ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ τους τὸν ἀρχιτέκτονα Καουρί. Ἀλλὰ τ’ ὀλότελα ἀνέκφραστο πρόσωπό του δέν τους ἔδινε ἐκείνη τὴν ἱκανοποίηση πὼς γυρεύει κανένας σὲ παρόμοιες καταστάσεις, ὅταν μάλιστα ὅλη ἡ θλιβερὴ ἀτμόσφαιρα μιᾶς συνέλευσης βαραίνει τίς πλάτες ἐνός μονάχα ἀνθρώπου καί ὅταν οἱ ἄλλοι, βλέποντας τὴν ἀνησυχία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου πρὶν ἀρχίσει ἡ συνέλευση εὐχαριστοῦν τὴν τύχη τους πὼς δέν τούς ἔβαλε στή θέση του — καί αἰσθάνονται γι’ αὐτὸ μιᾶ κρυφὴ χαρὰ. Τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιτέκτονα εἶταν ὅμως πάντα ἀδιάφορο καί αὐτὸ ὅχι μόνο στεροῦσε ἀπ’ τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου τὴν χαρὰ πὼς νόμιζαν πὼς δικαιούνταν, μὰ τούς νεύριαζε κιόλας.

“Ο Τουρσοῦν πασᾶς μίλησε σύντομα. Στὴν ἀρχὴ εἶπε πὼς τὸ συμβούλιο ἔπρεπε ν’ αποφασίσει γιά τὴν παραπέρα πορεία τοῦ πόλεμου. “Επειτα πέρασε στὸ ζήτημα τοῦ ὕδραγωγείου. Εἶπε πὼς εἶχαν ἀποτύχει ὅλες οἱ προσπάθειες νά τὸ ἀνακαλύψουν. Τὸ ὕδραγωγεῖο δέν θρίσκονταν μέ κανένα τρόπο καί κάθε μέρα οἱ ἐλπίδες νά τ’ ἀνακαλύψουν λιγότευαν. Ἀρνήθηκε νά συμμεριστεῖ τὴ γνώμη τοῦ ἀρχιτέκτονα Καουρί, πὼς ἔλεγε ὅτι δέν υπῆρχε ὕδραγωγεῖο. «“Ολα τὰ στοιχεῖα καί οἱ πληροφορίες ἐπιβεβαιώνουν πὼς τοῦτο τὸ κάστρο ἔπαιρνε νερὸ ἀπ’ ἔξω μέ τὴ βοήθεια ἐνός ὕδραγωγείου», εἶπε. “Επειτα τὸ ψυχρὸ καί κουρασμένο του βλέμμα καρφώθηκε

πάνω στον αρχιτέκτονα Καουρί. «Είμαι δυσαρεστημένος μαζί σας αρχιτέκτονα Καουρί», είπε. Χωρίς να πάρει τα μάτια του από πάνω του, ἢ μᾶλλον ἀπ' τῆς μεριάς πού καθόταν ὁ αρχιτέκτονας, εἶπε ὅτι, ἐνῶ γιά τήν καταστροφή τῆς στοᾶς ὁ Καουρί μπορούσε ὡς ἕνα σημεῖο νά ἀντικρούσει κάθε κατηγορία — μιὰ κι ἡ αἰτία τῆς ἀνακάλυψης τῆς σήραγγας εἶτανε ἴσως οἱ ἴδιοι οἱ μηχανικοὶ πού ὁ στρατηγός τους, ὁ Οὐλούγκ μπέης, βρίσκονταν τώρα νεκρός κάτω ἀπ' τὸ χῶμα καὶ κανένας δὲν μπορούσε νά τοῦ ζητήσει λογαριασμό, γιά τὸ ὅτι δὲν ἀνακαλύφθηκε τὸ ὑδραγωγεῖο τὸ φταίξιμο εἶταν μόνο δικό του καὶ γι' αὐτό, ἔπρεπε νά δώσει λόγο στὸ πολεμικὸ συμβούλιο. Τελειώνοντας ὁ Τουρσούν πασᾶς, ἔκφρασε τὴν πικρὴ ὑπόφια μήπως ὁ αρχιτέκτονας «γιά κάποια ἄγνωστη αἰτία», ἴσως δὲν ἤθελε ν' ἀνακαλύψει τὸ ὑδραγωγεῖο. Ὅταν τὸ πρόσωπο τοῦ αρχιτέκτονα καὶ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἔμεινε ἄψυχο κι ἀνεκφράστο, ὅλοι ἔχασαν ὀριστικὰ τὴν ἐλπίδα νά δοῦν ἔστω καὶ μιὰ μόνο φορά τὰ σημεῖα κάποιας ζωντάνιας πάνω σὲ κεῖνο τὸ πρόσωπο τῆς σφίγγας κι αὐτὸ τοὺς προξένησε ἐξὸν ἀπὸ κάποιο ἐκνευρισμὸ κι ἕναν ἀνεξήγητο φόβο.

Ὁ Τουρσούν πασᾶς σταμάτησε νά μιλάει. Γιά μερικὲς στιγμὲς ἀκούστηκε μέσα στήν πιὸ ἀπόλυτη σιωπὴ τὸ τρίξιμο τῆς πέννας τοῦ γραμματέα, πού ἀποτύπωνε στὸ χαρτί ἐκεῖνα πού ὅλοι μὲν εἶχαν ἀκούσει. Εἶχαν συνηθίσει σ' αὐτὸ τὸ μονότονο τρίξιμο πού εἶταν πάντα τὸ ἴδιο, ἀνεξάρτητα ἀν οἱ λέξεις πού γράφονταν εἶταν ὀργισμένες ἢ σοβαρὲς, κακὲς ἢ καλές. Ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά, ὅσοι ἀπ' τὸ πολεμικὸ συμβούλιο ἔτυχε νάχουν τὴν εὐκαιρία νά ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ γράψιμο, καταλάβαιναν πὼς ὁ γραμματέας ἔκανε μὲ τὴν πέννα του περισσότερο θόρυβο ἀπ' ὅσο χρειάζονταν. Ἐπιπλέον, ἀν πρόσεχε κανεὶς ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ τὴ σοβαρὴ ἔκφραση τοῦ προσώπου του, δὲν θὰ τοῦ εἶταν δύσκολο νά καταλάβει ὅτι κεῖνες οἱ στιγμὲς τῆς σιωπῆς πού ἔσπαζαν μόνο ἀπ' τὸ τρίξιμο τῆς πέννας, εἶταν οἱ μοναδικὲς στιγμὲς στὴ ζωὴ τοῦ γραμματέα τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου, πού τώρα αἰσθανόταν κι αὐτὸς σὰν πρόσωπο μὲ μιὰ κάποια σπουδαιότητα. Ἐπειτα, μὲν κάποιος ἔπαιρνε τὸ λόγο, ὅλοι ξεχνούσαν τὴν παρουσία του.

Ὁ αρχιτέκτονας σηκώθηκε. Ἄρχισε νά μιλάει ὅπως πάντα μὲ τίς ἴδιες κομμένες λέξεις, διαταγμὲνες σὲ μονότονες φράσεις καὶ κολλημὲνες μεταξὺ τους. Σὲ τούτῃ τὴν κουραστικὴ ὁμοιομορφία τῆς ὁμιλίας του ὑπῆρχε κάτι ἐρημικὸ. Κι αὐτὴ ἡ ἐντύπωση γινόταν ἐντονώτερη τώρα πού μιλοῦσε γιά τὸ νερό. Ἀκούγοντάς τον αἰσθάνονταν κανεὶς πὼς τοῦτος ὁ ἄνθρωπος εἶταν ὅτι ἔπρεπε γιά νά λι-

γροστεύει τὰ νερά και νὰ στερεύει τὶς πηγές, πράγματα ποῦχει κάνει κατὰ καιροὺς μ' ἐπιτυχία σὲ προηγούμενους πόλεμους, τότε ποὺ βρῆκε τὰ ὑδραγωγεῖα τριῶν πολιορκούμενων κάστρων.

Ὁ ἀρχιτέκτονας μίλησε γιὰ τὶς ἔρευνές του. Ἐξήγησε στὸ πολεμικὸ συμβούλιο ὅτι πρὶν ἀρχίσουν οἱ ἔρευνες γιὰ τὸ ὑδραγωγεῖο εἶχε μελετήσει προσεχτικὰ ὅλη τὴ γύρω γῆ, τὰ βουνὰ και τὰ δάση, τὸ ὑπέδαφος, τὴν ὑγρασία του και πολλὰ ἄλλα πράγματα. Βασισμένος στὶς ἔρευνες και τὶς μελέτες του εἶχε δώσει διαταγὴ νὰ σκάψουν σὲ κάμποσα σημεῖα. Ὅταν αὐτὲς οἱ προσπάθειες δὲν ἔδωσαν ἀποτέλεσμα, διάταξε νὰ ἐλέγξουν τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ, μολονότι ἡ κλίση του εἶταν πολὺ χαμηλότερη σὲ σύγκριση μὲ τὰ θεμέλια τοῦ κάστρου· εἶτανε ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ μπάζουν ποταμίσιο νερὸ μέσα στὸ κάστρο, εἶπε, μὲ τὴ βοήθεια κάποιου ὑδραγωγείου. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου θὰ μπορούσαν ν' ἀντλήσουν, ἴσως, λίγο νερὸ ἀπ' τὸ ποτάμι σκάθοντας κάτω ἀπὸ τὶς σπηλιές τοῦ κάστρου ἕνα πολὺ βαθὺ πηγάδι ποὺ ὁ πάτος του θὰ ἔφτανε κάτω ἀπὸ τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ· μὰ τότε θὰ πρεπε νὰ ἐνώνονταν μὲ τὸ ποτάμι μὲ τὴ βοήθεια κάποιου σωλήνα. Ὅμως ἕνα πηγάδι σὲ τέτιο βάθος δὲν θὰ μπορούσε νὰ ἐφοδιάζει τὸ κάστρο μὲ τὴν ἀπαραίτητη ποσότητα νεροῦ. Ὅπως και νᾶναι, ἕνα τέτιο πηγάδι θὰ μπορούσε νὰ ἐξυπηρετήσῃ τοὺς ἀποκλεισμένους μόνον σὲ δύσκολες μέρες και γι' αὐτὸ ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί, εἶχε διατάξει νὰ ἐλέγξουνε βῆμα μὲ βῆμα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ. Μετὰ ἀπ' αὐτὸ τὸν ἔλεγχο, ποὺ δὲν εἶχε δώσει κανένα ἀποτέλεσμα, εἶχε πεισθεῖ πὼς δὲν ὑπῆρχε ὑδραγωγεῖο ποὺ νὰ ἐφοδιάζε μὲ νερὸ τὸ κάστρο. Τότε πὼς ἐφοδιάζονταν μὲ νερὸ οἱ πολιορκημένοι; Αὐτὸς εἶχε τὴ γνώμη, πὼς πέρα ἀπὸ κάποιο φυσικὸ ἐφεδρικὸ πηγάδι θὰ πρεπε νὰ ὑπάρχει μέσα στὸ κάστρο μιὰ γιγάντια δεξαμενὴ ποὺ πρὶν ἀκόμα ἀρχίσει ὁ πόλεμος, ἔπαιρνε νερὸ ἀπὸ κάποιο ὑδραγωγεῖο ποὺ τὰ ἴχνη του τᾶχε βρεῖ σ' ὀρισμένα σημεῖα. Πρὶν ξεσπάσει ὁ πόλεμος οἱ Ἀλβανοὶ ἀπὸ φόβο μήπως οἱ ἐχθροὶ ἀνακαλύψουν τὸ ὑδραγωγεῖο, τὸ κατέστρεψαν οἱ ἴδιοι ἀφοῦ πρῶτα γέμισαν μὲ νερὸ τὴ γιγάντια δεξαμενὴ.

Ἐκείνη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ τὸν διέκοψε ὁ μουφτῆς.

—Συγχωρέστε με ἂν σᾶς διακόπτω κυρ-ἀρχιτέκτονα, εἶπε ὁ μουφτῆς, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω γιὰ ποιὸ λόγο θὰ πρεπε νὰ καταστρέψουν τὸ ὑδραγωγεῖο πρὶν τὴν ὥρα του. Γιατί βιάστηκαν νὰ κάνουν μιὰ δουλειὰ τόσο κοπιαστικὴ γιὰ μᾶς, και γιὰ ποιὸ λόγο στερήθηκαν θεληματικὰ τὸ νερὸ τρεῖς μῆνες μπροστήτερα, ὅταν θὰ

τὸ στεροῦνταν ὅπως καὶ νᾶχε μόνο τὴν κακότυχη γι' αὐτοὺς στιγμή πού θὰ τ' ἀνακαλύπταμε ἐμεῖς;

—Γριὰ ἄλεποῦ! σιγομουρμούρισε ὁ Σαρουτζὰ στὸ γενικὸ ἔφορα.

—Δὲν εἶναι τόσο ἀνόητος ὅσο φαίνεται! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας χαμηλόφωνα.

—Δὲν πρέπει ἀκόμα νὰ ξεχνᾶμε, συνέχισε ὁ μουφτῆς, ὅτι μιὰ δεξαμενὴ εἶναι προτιμότερο νὰ γεμίζει γιὰ τελευταῖα φορὰ λίγο πρὶν κοπεῖ τὸ νερό. Κάθε πολιορκούμενος προσπαθεῖ νὰ κάνει τούτη ἢ στιγμή ν' ἀργοπορήσει ὅσο γίνεται περισσότερο· ἔτσι πού τ' ἀπόθεμα τοῦ νεροῦ νὰ φτάσει γιὰ τὸ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα. Ἀντίθετα οἱ πολιορκούμενοί μας, εἶναι κατὰ τὴ γνώμη σας τόσο τρελοί, ποῦκοψαν τὸ νερὸ μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια πρὶν φτάσουμε μεῖς ἐδῶ. Μοῦ φαίνεται πὼς ὁ συλλογισμὸς σας κυρ-ἀρχιτέκτονα στερεῖται, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἀπὸ ὁποιαδήποτε λογικὴ.

Ὁ γέρο Ταβτζά, ὁ Κουρντιστζι καὶ μερικοὶ ἄλλοι σαντζὰκ μπεϊλερὲ γέλασαν κάτω ἀπ' τὰ μουστάκια τους. Τὰ μάτια τοῦ Ταχανκὰ ἀγρίεψαν. Τὸ βλέμμα τοῦ Καρὰ Μουχίττλ ἔμεινε θλιμμένο ὅπως εἶτανε πρῶτα, ἐνῶ ὁ Τουρσοῦν πασὰς καὶ ὁ ἀλλαῖμπὲς παράμειναν σκυθρωποί. Μόλις οἱ σαντζὰκ μπεϊλερὲ τοὺς εἶδαν ἔτσι, τὸ χαμόγελο ἐξαφανίστηκε ἀπ' τὰ πρόσωπά τους.

—Δὲν ὑπάρχει δεξαμενὴ μέσα στὸ κάστρο, εἶπε ὁ μουφτῆς ὑψώνοντας τὴ φωνή. Ὑπάρχει ὕδραγωγεῖο πού ἐσεῖς ἢ δὲν εἶστε ἱκανὸς ἢ δὲ θέλετε νὰ τὸ ἀνακαλύψετε. Θὰ κάνετε καλὰ νὰ συντομεύετε καὶ νὰ μᾶς πείτε τὴν ἀλήθεια.

Ὅλα τὰ βλέμματα καρφώθηκαν πάνω στὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιτέκτονα. Μὰ ἐκεῖνο τὸ πρόσωπο καὶ τούτη τὴ φορὰ ἔμεινε ἀνεκφραστοῦ καὶ ὅταν ὁ ἀρχιτέκτονας κατάλαβε πὼς ὁ μουφτῆς δὲν θὰ ξαναμιλοῦσε, ἀνοιξε τὸ στόμα καὶ εἶπε:

—Ἐσεῖς ρωτᾶτε αἰτία πού οἱ ἴδιοι κατὰστρεψαν ὕδραγωγεῖο αἰτία φόβος δηλητηρήσιο.

Ἐξήγησε μὲ λεπτομέρειες ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ εἶχαν καταστρέψει οἱ ἴδιοι τὸ ὕδραγωγεῖο ἀπὸ φόβο μήπως οἱ ἐχθροὶ τὸ ἀνακάλυπταν μὰ κρατοῦσαν μυστικὴ τὴν ἀνακάλυψή του καὶ ρίχνοντας φαρμάκι στὸ νερὸ δηλητηρίαζαν ὄλο τὸ περιεχόμενον τῆς δεξαμενῆς. Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο εἶχαν δηλητηριαστεῖ πρὶν δέκα περίπου χρόνια οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου Κιζιλ Καλά καὶ οἱ Ἀλβανοὶ πού τῷξεραν αὐτὸ εἶχαν πάρει τὰ μέτρα τους γιὰ τὴν περίπτωσι πού θὰ ἐπαναλαμβάνονταν.

Ὁ μουφτῆς ἔκανε νὰ πεῖ κάτι μὰ ἄλλαξε ἀμέσως γνώμη. Τὰ μισόκλειστα μάτια του κοίταζαν περιφρονητικὰ γύρω.



Τελειώνοντας, ὁ ἀρχιτέκτονας εἶπε τὴ γνώμη του γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ πολέμου. Πρότεινε μιὰ καινούρια ἐπίθεση.

—Οἱ ἄλλοι; ρώτησε ὁ Τουρσοὺν πασαῖς χωρὶς νὰ κοιτάζει κανένα.

Ἡ σιωπὴ πού ἀκολούθησε ἔδινε τὴν εὐκαιρία στὸν γραμματέα νὰ κάνει τὴν πέννα του νὰ τρίξει ἀκόμα περισσότερο.

—Τὸ ἔχεις ἔτοιμο τὸ τρίτο κανόνι; ρώτησε χαμηλόφωνα ὁ γενικὸς ἔφορας τὸν Σαρουτζά.

—Ἔτοιμο.

—Ἐγὼ συμφωνῶ γιὰ τὴν ἐπίθεση, ἐσὺ τί λές;

Ἐννοῶ τὸν Σαρουτζά σήκωσε τοὺς ὄμους.

—Γιὰ μένα τὸ ἴδιο εἶναι.

—Εἶναι ἡ στιγμή νὰ ἐξαπολύσουμε ἐπίθεση, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Ὁλ' αὐτὴ τὴν ὥρα τὸ μυαλό του στριφογύριζε συνέχεια γύρω ἀπ' τὴν καταστροφὴ τῶν караβανιῶν μὲ τὰ ἐφόδια. Οἱ πλοιοκοντινοὶ ὑποτελεῖς κάτι θὰ μπορούσαν νὰ δώσουν γιὰ τὸ στρατό, μὰ αὐτὸ δὲν θὰ ξεπερνοῦσε οὔτε τὸ ἓνα τρίτο ἀπ' τὰ ἐφόδια πού ἔστειλε ἡ Βενετία. Σὲ τούτη τὴ δύσκολη στιγμή τὸ καλύτερο πούχαν νὰ κάνουν, εἶταν νὰ ἐπιτεθοῦν.

Ἐννοῶ τὸν Σαρουτζά εἶταν ὁ πρῶτος πού πῆρε τὸ λόγο. Μὲ λέξεις διαλεχτὲς καὶ σύνταξη χαριτωμένη, ὅπως πάντα, ἔκανε μιὰ μικρὴ εἰσαγωγὴ γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῶν ὀρίων αὐτῆς τῆς πολιορκίας καὶ γιὰ τὴ βαρυθυμιὰ πού προκάλεσε αὐτὸ στὴν ψυχὴ τῶν στρατιωτῶν. Ἐπειτα, εἶπε, πὼς συμφωνεῖ μὲ τὸν ἀρχιτέκτονα νὰ ἐξαπολυθεῖ ἡ νέα ἐπίθεση.

—Ἐμαθα πὼς ἔφτασε ἀπ' τὴν πρωτεύουσα ὁ καινούριος ἀστρολόγος εἶπε ἓνας ἀπ' τοὺς σαντζάκ μπεϊλερέ.

—Εἶναι ἀλήθεια, εἶπε ὁ Τουρσοὺν πασαῖς. Καλέστε τὸν ἀστρολόγο.

Ἐννοῶ τὸν Σαρουτζά ἕνας ἀγγελιοφόρος ἔτρεξε νὰ ἐκτελέσει τὴ διαταγή.

Ἐννοῶ τὸν Σαρουτζά ὁ μόνος πού εἶπε τὴ γνώμη του πρὶν φτάσει ὁ ἀστρολόγος, εἶταν ὁ Σαρουτζά. Κι αὐτὸς συμφωνοῦσε γιὰ τὴν ἐπίθεση.

Ἐννοῶ τὸν Σαρουτζά ὁ ἀστρολόγος μπῆκε. Ἐκανε μιὰ βαθιὰ ὑπόκλιση καὶ κάθησε πάνω στὸν καναπέ στὴ θέση πού τοῦ ὑποδείχτηκε. Ὁ Τουρσοὺν πασαῖς εἶπε κάτι στὸν ἀλλαϊμπέ πού καθόταν δίπλα του.

—Τὸ πολεμικὸ συμβούλιο θὰ θελε νὰ ξέρει τὰ σημάδια πού δίνουν τ' ἄστρα γι' αὐτὸ τὸν πόλεμο, εἶπε ὁ ἀλλαϊμπές. Εἶστε ἔτοιμος ν' ἀπαντήσετε;

—Εἶμαι ἔτοιμος.

—Λοιπὸν πέστε μας: «Τί σημάδια δίνουν τ' ἄστρα γιὰ τὴ δεύ-

τερη επίθεση πού σκεφτόμαστε νά εξαπολύσουμε ενάντια στό κάστρο;»

Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀστρολόγου ἦρθε γρήγορα.

—Ἄσχημα σημάδια, εἶπε. Γιά τήν ὥρα ἡ θέση τους δέν εἶν' εὐνοϊκή γιά μιὰ ἐπίθεση.

Τά μέλη τοῦ συμβουλίου σιγομουρμούρισαν μεταξύ τους.

—Αὐτός ἐδῶ εἶναι πιό ἔξυπνος ἀπ' τόν προκάτοχό του, εἶπε ὁ Σαρουτζά στόν γενικό ἔφορα.

Ὁ γενικός ἔφορας ἔσφιξε τὰ δόντια θυμωμένος.

—Τοῦτοι οἱ ἀμόρφωτοι εἶναι καλοί μόνο γιά νά χαλοῦν τὰ πράγματα, μουρμούρισε ἀνάμεσα στά δόντια του.

—Τό ξέρει πῶς ἔτσι δέν διακινδυνεύει τίποτα, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ἐνῶ ἄν ἔλεγε τ' ἀντίθετο, θά μπορούσε νά καταλήξει σάν τόν προκάτοχό του νά σκάθει στοές.

—Τόν ἀμόρφωτο! εἶπε πάλι ὁ γενικός ἔφορας.

Τά μέλη τοῦ συμβουλίου ἄρχισαν μέ τή σειρά νά λένε τή γνώμη τους. Γιά νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, οἱ περισσότεροί δέν εἶχαν ξαναβρεθεῖ σέ μιὰ τόσο περίπλοκη κατάσταση. Κι αὐτό συνέβαινε γιατί ὑπῆρχε κάτι περίεργο στήν ἐπιμονή τοῦ γενικοῦ ἔφορα γιά μιὰ νέα ἐπίθεση. Ἀπ' τήν ἄλλη πλευρά, τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐπίθεση προτεινόνταν ἀπ' τόν ἀρχιτέκτονα καί ὑποστηριζόταν ἀπ' τὸ γενικό ἔφορα καί τόν Σαρουτζά, μαζί μέ τόν τρόπο πού δημιουργοῦσαν τὰ σημάδια τῶν ἀστρων, ἔκαναν τὸ μουφτῆ κι ἄλλους δυὸ τρεῖς σαντζάκ μπεϊλερέ πού συνήθως τόν ὑποστήριζαν, νά ναι ἐνάντιοι στή νέα ἐπίθεση. Ὁ γερὸ Ταδτζά, ὁ Κουρντιστζι καί μερικοὶ ἄλλοι, ἀντίθετα μέ τή συνήθισμένη συμπεριφορά τους τούτη τή φορά δέν τάχθηκαν μέ τήν ἐπίθεση μόλο πού δέν εἶχαν ἀποφασίσει γιά τὸ ἐνάντιο. Ἡ ἀβέβαιη συμπεριφορά τους, πού σέ ἄλλη περίπτωση θάταν ὑποτιμητική γι' αὐτούς, δικαιολογοῦνταν τώρα ἀπ' τήν πρόβλεψη τοῦ ἀστρολόγου. Ὁ Ταχανκά, μόλο πού τὰ μάτια τους ἀστραφταν ἀπὸ μῖσος γιά τοὺς τεχνικούς, ἐνώθηκε μαζί τους μιὰ κι ἐπρόκειτο γιά ἐξαπόλυση ἐπίθεσης.

—Καρὰ Μουκμίλ, εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς, ἐσεῖς τί λέετε;

—Δέν ἀποφάσισα ἀκόμα, εἶπε ὁ Καρὰ Μουκμίλ. Τὰ μάτια του, γεμάτα θλίψη, καρφώνονταν διαδοχικά στά πρόσωπα τοῦ ἀρχιτέκτονα, τοῦ γενικοῦ ἔφορα καί τοῦ ἀρχιμηχανικοῦ, προσπαθώντας νά καταλάβουν γιά ποιό λόγο ἐπέμεναν στήν ἐξαπόλυση τῆς ἐπίθεσης. Μὰ τούτη ἡ προσπάθεια εἶταν μάταιη κι αὐτὸ τόν κούραζε γεμίζοντας τήν ψυχὴ του μ' ἓνα ἀπέραντο φόβο.

—Κι ἄν δοκιμάζουμε ἀκόμα μιὰ φορά τήν τύχη μας μέ τὸ ὕδρα-

γωγειο; ειπε ο γερο Ταβτζα αφηνοντας σχεδον δλους καταπληχτους μια και κανενας δεν θα περιμενε ποτε πως ο βετερανος Ταβτζα θα μιλουσε για ερευνες υδραγωγειων, δουλεια που αφορουσε τους αρχιτεκτονες και τους τεχνικους τους οποιους μισουσε θανασιμα.

Ο Ταβτζα χτυπησε το μετωπο με το κοντο του χερι.

—Πολλα χρονια πριν, δε θυμαμαι ποσα, όταν πολιορκουσαμε το Χαπσαν Καλα, βρηκαμε το υδραγωγειο εκεινου του καστρου μ' ενα περιεργο τροπο. Δεν χρησιμοποιησαμε ουτε χαρτες ουτε καταραμενα σχεδια. Το βρηκαμε με τη βοθηεια ενος αλογου.

—Ενός αλόγου; Και πως το βρήκατε; ρώτησε ο αλλαϊμπές.

—Ένας γέρος σπαχής μας εδειξε τον τροπο, συνεχισε ο γερο Ταβτζα. Ειτανε ευκολο. Πηραμε ενα αλογο, το ταϊσαμε καλα για τεσσερις μερες χωρις να του δινουμε νερο. Επειτα τ' αφησαμε ελευτερο να τρεχει γυρω απ' το καστρο. Το διψασμενο αλογο μπορει ν' ανακαλυψει ακομα και την τελευταια σταγονα υγρασιας πανω στην ξεραμενη γη. Ναστε σιγουροι πως τούτη τη δουλεια την κανει καλυτερα απ' οποιονδηποτε αρχιτεκτονα.

Ο μουφτης και δυο τρεις σαντζακμπειλερε βελθηκαν να γελανε. Ο Τουρσουν πασας τους εκανε νόημα να σιωπασουν.

—Μ' αυτον τον τροπο βρηκαμε το υδραγωγειο του Χαπσαν Καλα! Γιατι να μη δοκιμασουμε το ιδιο και δω;

Για πολλη ωρα συζητηθηκε η προταση του Ταβτζα, στην αρχη με μια काफी δυσπιστια, υστερα μ' ολο και μεγαλυτερη σοβαροτητα.

—Οτι τ' αλογο μπορει ν' ανακαλυψει κρυφες πηγες, ειδικα όταν ειναι διψασμενο, το ξερει απο προσωπικη πειρα οποιοσδηποτε ακεντζιнос, ειπε ο Κουρντιστζι, μα οτι μπορει ν' ανακαλυψει υδραγωγειο, πρωτη φορα τ' ακουω.

—Ειμασταν χιλιαδες στο Χαπσαν Καλα που το ειδαμε με τα ματια μας, ειπε ο Ταβτζα.

—Μπορει να εισασταν και δεκαδες χιλιαδες, μα εγω δεν το πιστευω, επεμενε ο Κουρντιστζι.

Ο αλλαϊμπές ρωτησε τον αρχιτεκτονα Καουρι αν ειταν δυνατο οι σωληνες του υδραγωγειου, στη διαδρομη τους κατω απ' τη γη, ν' αφηνουν τωση υγρασια οση θα χρειαζοταν ενα διψασμενο αλογο για να τους ανακαλυψει. Ο αρχιτεκτονας απαντησε πως δεν ειχε ασχοληθει ποτε με αλογα και δεν ηξερε τιποτα γι' αυτα, οσο ομως για την υγρασια που θα μπορουσαν ν' αφησουν οι σωληνες ενος υδραγωγειου, αυτο εξαρτιοταν απο την κατασκευη του. Εξηγησε

πὼς ἂν τὸ ὑδραγωγεῖο εἶταν φτιαγμένο μὲ τοὺς συνηθισμένους σω-  
λῆνες, τότε εἶταν δυνατόν ν' ἀφήγει ὑγρασία, ἀλλὰ ἂν εἶταν φτια-  
γμένο μὲ μολύβι, δὲν θὰ ὑπῆρχε σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ὑγρασία.

“Ὡς τὸ τέλος τῆς συνέλευσης συζήτησαν μόνο αὐτὸ τὸ ζήτημα.  
“Ὅταν ἡ συνέλευση τέλειωσε, ἡ νύχτα εἶχε κιόλας πέσει. “Ὅλοι μὲ  
τὴ σειρά, βγήκαν ἀπ' τὴ σκηνὴ καὶ σκόρπισαν φεύγοντας δυὸ δυὸ  
ἢ τρεῖς τρεῖς ἢ ἕνας ἕνας σὲ διάφορες μεριές. “Ἐνας ψηλόλιγνος  
ἄντρας στεκόταν στὴν ἄκρη καὶ τοὺς κοίταζε καθὼς ἔβγαιναν ἀπ'  
τὴ σκηνὴ ὁ ἕνας πίσω ἀπ' τὸν ἄλλο, σκύβοντας λίγο τὸ κεφάλι στὴν  
ἔξοδο. Εἶταν ὁ Σιρὶ Σελίμ.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Πᾶνε τρεῖς μέρες τώρα πὺν κάνουν κάτι ὀλότιελα ἀκατανόητο γιὰ μᾶς. Κάτω ἀπ' τὸν κανιὸ ἥλιο χιλιάδες μισόγυμνοι σιραιτιῶτες χιίζουν ἓνα μεγάλο φράχτη γύρω ἀπ' τὸ κάσιρο. Σὲ τί θὰ τοὺς χρησιμέψει τοῦτος ὁ φράχτης; Εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ μανιέψουμε. Ἴσως φοβοῦνται μήπως τοὺς ἐπιτεθοῦμε ξαφνικὰ τὴ νύχτα. Ἴσως πάλι μήπως ὁ Γκιέργκι μας ἐπιτεθεῖ ἀπρόοπτα σιὸ σιραιτόπεδό τους καὶ μέσα σιτὴν ἀναταραχὴ βρεῖ τὴν εὐκαιρία κάποιο ἀπόσπασμά του νὰ μπεῖ μέσα σιὸ κάσιρο καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσει μὲ ἐφόδια. Ἢ Ἴσως φοβοῦνται μήπως μιὰ σκοτεινὴ νυχτιὰ κατεβάσουμε κάποιον ἀπὸ τὰ τείχη καὶ στείλουμε ἓνα μήνυμα σιὸν Γκιέργκι μας.

Πᾶνε τώρα τρεῖς μέρες πὺν σπᾶμε τὸ κεφάλι μας ν' ἀνακαλύψουμε τὴν αἰτία πὺν τοὺς ἔκανε νὰ σταματήσουν ἀπότομα τὶς ἔρευνες τοῦ ὑδραγωγείου καὶ ν' ἀσχίσουν μὲ μιὰ τρελὴ διασύννη τὸ χιίσιμο ἑνὸς φράχτη.

Ἡ ζέσιη εἶναι φριχτή. Κανένα σύννεφο, οὔτ' ἓνα ιοσοδούλι δὲν φαίνεται σιὸν οὐρανό. Αὐτοί, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑψώνουν μανιασμένα αὐτὸ τὸν περίεργο φράχτη.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

**Τ**ὸ ἀπόγεμα, μόλο πού ὁ ἥλιος ἔκαιγε, πλῆθος ἀπὸ μπουλούκια στρατιωτῶν κίνησαν γιὰ τὸ μεγάλο φράχτη. Πήγαιναν νὰ δοῦν κεῖνο πού θὰ γίνονταν. Ὁ φράχτης εἶχε χτιστεῖ τόσο γρήγορα, πού οἱ περισσότεροὶ στρατιῶτες δὲν πρόλαβαν νὰ τὸν δοῦν. Τώρα πού τὸν πρωτόβλεπαν καθὼς πλησίαζαν, ἀπογοητεύονταν. Εἶταν ἓνας κοινὸς φράχτης, λίγο πιὸ ψηλὸς καὶ πιὸ στέφους ἀπὸ κείνους ποῦχαν συνήθως στὶς αὐλὲς τῶν σπιτιῶν τους. Μόλ' αὐτά, οἱ στρατιῶτες ἔλπιζαν πὼς θὰ τοὺς προσφερόταν ἓνα μεγάλο θέαμα. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ φράχτης εἶταν κοινός, μὰ κείνο πού θὰ συνέβαινε πίσω του, στὴν ἔρημη περιοχὴ ἀνάμεσα στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου καὶ τὸ φράχτη, θάτανε πραγματικὰ ἐκπληχτικό. Κεῖνες τὶς δυὸ τρεῖς μέρες, προπαντὸς τὸ πρωτὶ τῆς τελευταίας, διαδίδονταν γιὰ τὸ φράχτη κι αὐτὸ πού θὰ συνέβαινε πίσω του πολλὲς καὶ διαφορὲς φῆμες ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες. Μόλ' αὐτά, τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν ἤξερε κανένας. Γιὰ πρῶτο σκοπὸ δηλαδὴ εἶχε χτιστεῖ κείνος ὁ φράχτης καὶ τί θὰ γίνονταν στὴν περιοχὴ πού ἀπλωνόταν ἀνάμεσα σ' αὐτὸν καὶ τὰ τεῖχη τοῦ κάστρου. Μερικοὶ ἔλεγαν πὼς ὄλ' αὐτὰ εἶχανε σχέση μὲ τὸ ὑδραγωγεῖο, μὰ κι αὐτοὶ δὲν εἶτανε σὲ θέση νὰ ἐξηγήσουν τί σχέση μπορούσε ν'ἔχει ἓνας φράχτης μὲ τοὺς βαθιὰ χωμένους στὴ γῆ σωληνεσ ἑνὸς ὑδραγωγείου. Ἄλλοι ὑποστήριζαν πὼς θὰ γίνονταν μάγια ἐνάντια στὸ κάστρο καὶ πὼς ὁ φράχτης, ἀφοῦ ραντίζονταν μ' εὐλογημένο νερὸ καὶ προσευχές, θὰ περιορίζε τὴ δύναμη τῆς μαγείας του στὴν περιφραγμένη περιοχὴ, προστατεύοντας τὸ στρατόπεδο καὶ τοὺς στρατιῶτες ἀπ' τὴ σκοτεινὴ δύναμή της. Ἄλλοι πάλι ἔλεγαν διάφορα ἄλλα πράγματα, σύμφωνα μὲ τὰ παραμῦθια καὶ τὰ τραγούδια τῶν τόπων τους, ἢ τῶν χωρῶν πού εἶχαν ὑπηρετήσει πολὺ καιρό.

Ὅλοι ὁμως πείστηκαν πὼς πίσω ἀπ' τὸ φράχτη θὰ συνέβαινε κάτι πραγματικὰ σπουδαῖο ὅταν εἶδαν μιὰ ὀμάδα ἀπὸ ἀνώτερους ἀξιωματικοὺς νὰ ἔρχονται ἀπ' τὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου καὶ προπαντὸς ὅταν πίσω ἀπὸ τοὺς «τζεμπελί» στρατιῶτες εἶδανε τοὺς φρουροὺς τοῦ ἀρχιστράτηγου κι ἔπειτα τὸν ἴδιο τὸν Τουρσοῦν πασαῖ,

πού ανέβηκε σ' ένα ύπερυψωμένο μέρος και στάθηκε εκεί ὄρθιος. Πίσω ἀπ' τὸν πασᾶ σταμάτησαν μὲ τὴ σειρά: ὁ ἀλλαϊμπές, ὁ γερο Ταβτζά, ὁ μουφτῆς, ὁ γενικὸς ἔφορας, ὁ ἀρχιμηχανικὸς Σαρουτζά, ὁ Κουρντιστζί, ὁ Καρὰ Μουκμπίλ, ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί, ὁ Ταχανκά κι ἄλλα μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου. Στὸ πλευρό τους, πὶὸ κεῖ, στέκονταν οἱ σαντζάκμπεϊλερέ, οἱ στρατηγοὶ δηλαδὴ τῶν διάφορων ἀποσπασμάτων, ὁ «καντιασπερί», ὁ Σιρί Σελίμ, ὁ ἀστρολόγος, ὁ καινούριος στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ, ὁ βοηθὸς τοῦ Σαρουτζά, ὁ ἀρχιπυροβολητής, ὁ ἀρχιτυμπανιστής, ὁ διοικητής τοῦ στρατόπεδου, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν τοῦ στρατοῦ κι ἄλλοι. Ἀκόμα πὶὸ πίσω, σὲ μιὰ πὶὸ ἄτακτη και πὶὸ πολυπληθῆ ομάδα, εἶτανε διάφοροι γραμματικοί, γιατροί, χοτζάδες, σπαχήδες, γέροι τεχνικοὶ κι ἀξιωματικοὶ διάφορων βαθμῶν. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή βρίσκονταν σὲ κείνη τὴν τελευταία ομάδα κι ἐγὼ γύριζε ἀδιάκοπα τὸ κεφάλι του πρὸς τὴ μεριὰ πού ξεχώριζε τὸ κεφάλι τοῦ ψηλέα Σιρί Σελίμ, βασάνιζε τὸ μυαλό του μὲ τὴ σκέψη ἂν θᾶκανε καλὰ νὰ πάει ἐκεῖ ἢ ἂν αὐτὸ θὰ τῶβλεπαν οἱ ἄλλοι μὲ κακὸ μάτι πιστεύοντας πὼς τὸ κάνει σκόπιμα και πὼς τάχα ζήτηγε νέα θέση γιὰ τὴ σταδιοδρομία του. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή φοβόταν πολὺ τὴ ζήλεια τῶν κατώτερων ὑπαλλήλων. Γνώριζε καλὰ τὴν τιποτένια ψυχὴ τους κι ἤξερε πὼς ὅσο πὶὸ μικρόψυχοι εἶτανε τόσο πὶὸ βλαβερὴ εἶτανε γι' αὐτὸν ἢ ἔχθρα τους. Ἡ θύμηση αὐτῆς τῆς μικροψυχίας τους συχνὰ τοῦχε δηλητηριάσει τὶς στιγμὲς εὐτυχίας στοὺς περιπάτους του μὲ τὸν γενικὸ ἔφορα και τὸν Σαρουτζά. Ἔτσι, πῆρε τὴν ὀριστικὴ ἀπόφαση νὰ μείνει κεῖ πού βρίσκονταν θεωρώντας καλύτερο νὰ κάτσει ἐδῶ χάμου ἤσυχος ἀπ' τὸ νὰ πῆγαινε κοντὰ στὸν Σιρί Σελίμ και νὰ πληρώσει τὴ χαρὰ τῆς συντροφιάς του μὲ τὸ σάρακα τοῦ φόβου.

Τὸ πλῆθος στὸ μεταξὺ, ναρκωμένο ὡς τότε ἀπ' τὴ ζέστη, ξαναζωντάνεψε. Ἀκούστηκαν ὀμιλίες, φωνές κι ἡ φασαρία συνοδεύτηκε ἀπὸ κούνημα κεφαλιῶν και σήκωμα στὰ νύχια τῶν ποδιῶν γιὰ μιὰ καλύτερη θέα. Οἱ λέξεις «ἓνα ἄλογο», «τ' ἄσπρο ἄλογο», «ἄλογο!», ἐπαναλήφθηκαν δεκάδες φορές. «Γιατί εἶναι ἄσπρο;» ρώτησε μ' ἐπιμονὴ κάποιος. Κάποιος ἄλλος ἀπάντησε πὼς ἴσως τοῦτο τὸ ἄλογο εἶταν ἱερό. Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἔκανε ἔπειτα ἀπὸ λίγο κι ἓνας ἄλλος μὰ κανένας δὲν τοῦ ἀπάντησε. Ἔτσι, ἀναγκάστηκε νὰ τὴν ἐπαναλάβει κι ἄλλες φορές. Στὸ μεταξὺ ἓνα χλιμίντρισμα πού ἔμοιαζε περισσότερο μὲ λαχάνιασμα ἔδειξε πὼς αὐτὸ πού θὰ γίνονταν εἶχε πραγματικὰ σχέση μ' ἓνα ἄλογο. Δὲν πέρασε πολὺ ὥρα κι ὅλοι σχεδὸν εἶδαν τὸ ἄλογο νὰ χυμᾶει στὴν ἔρημη ζώνη περνώντας μὲς



ἀπ' τὸ φράχτη. Κανένας δὲν εἶταν ἀνεβασμένος πάνω του καὶ κανένας δὲν τὸ ἀκολουθοῦσε. Τὸ ἄλογο ἔτρεξε ἀρκετὰ μ' ἓνα ἄτακτο κάλπασμό, ἔπειτα σταμάτησε, ξεφύσησε, χτύπησε τὶς ὀπλές στὸ ἔδαφος, σήκωσε πάλι τὸ κεφάλι, ξεφύσησε σὰ νὰ ψαχνε στὸν ἀέρα κάτι ἀόρατο κι ἔτρεξε πρὸς τὸ ποτάμι.

—Ψάχνει γιὰ νερό! Βλέπετε πῶς ψάχνει γιὰ νερό;

—Διψάει! Φαίνεται πῶς διψάει!

—Τὸ ἄφησαν πολλές μέρες χωρὶς νερό!

—Θὰ τοῦδωσαν σίγουρα νὰ φάει κριθάρ: κι ἀλάτι!

—Ἀλήθεια;

—Δὲν εἶδατε πῶς τρέχουν τὰ σάλια ἀπ' τὸ στόμα του;

—Λένε πῶς θὰ βρεῖ τὸ ὕδραγωγεῖο.

—Κανένας δὲν ξέρει!

Τὸ ἄλογο σταμάτησε μπροστὰ στὸ φράχτη καὶ χτύπησε μὲ τὶς ὀπλές τὸ ἔδαφος. "Ὅλοι τώρα πρόσεξαν πῶς ἀπ' τὴ μεριά τοῦ ποταμοῦ ὁ φράχτης εἶταν πιὸ πυκνὸς καὶ πιὸ ψηλός. Τὸ ἄλογο ἄρχισε νὰ τρέχει ἀκριβῶς δίπλα στὸ φράχτη ψάχνοντας φαίνεται νὰ βρεῖ ἔξοδο. "Ὅταν κατάλαβε πῶς μιὰ τέτοια ἔξοδος δὲν ὑπῆρχε, γύρισε πίσω κι ἄρχισε πάλι νὰ τρέχει στὴν ἔρημη ζώνη.

—Πῶ πῶ σάλια! Δέστε πῶς στάζουν τὰ σάλια του!

—Μωρὲ τοῦτο ἄφρισε! Ἀλλάχ!

—Δύστυχο ζῶο!

Τὸ ἄλογο σταμάτησε σὲ δύο τρία σημεῖα, χτύπησε μὲ τὶς ὀπλές τὸ ξερὸ χῶμα, ξεφύσησε κι ἄρχισε πάλι νὰ τρέχει, αὐτὴ τὴ φορὰ πρὸς τὰ τεῖχη τοῦ κάστρου.

—Σημειώνεται κάθε μεριά πού σταματᾷ, πρόσταξε κάποιος πίσω ἀπ' τὴ ράχη τοῦ πασᾶ.

Τὸ ἄλογο ἔφτασε ὡς τὰ ριζὰ τοῦ τοίχου, χαμήλωσε τὸ κεφάλι κι ἄρχισε εἰς νὰ τρέχει ξυστὰ δίπλα στὰ τεῖχη.

—Γι' αὐτὴ τὴ δουλειὰ εἶναι πιὸ σίγουρο τὸ φίδι, εἶπε ὁ Ταβτζὰ στὸν Γουρσούν πασᾶ, σπάζοντας τὴ σιωπὴ. Ἐμεῖς θέλαμε στὸ Χαπσάν Καλὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε φίδι, μὰ ἔπειτα παραιτηθήκαμε ἀπ' τὴν προσπάθεια γιὰτὶ μὲ κανένα τρόπο δὲν μπορούσαμε νὰ τὸ κάνουμε νὰ ψάξει ἐκεῖ πού θέλαμε μεῖς.

Ὁ Γουρσούν πασᾶς παρακολουθοῦσε προσεχτικὰ κάθε κίνηση τοῦ ἀλόγου. Εἶχε καρφώσει μαγεμένος τὰ μάτια πάνω του, δίχως ν' ἀφήνει νὰ τοῦ ξεφύγει καμιὰ κίνησή του. Τόσο ἐντονη εἶταν ἡ προσοχή του, πού ἔπειτ' ἀπὸ λίγη ὥρα αἰστάνθηκε νὰ τοῦ κόβονται ἀπ' τὴν ἀδυναμία τὰ γόνατα καὶ τὸ σβέρκο σὰν νᾶταν αὐτὸς πού κάλπαιζε μπροστὰ στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου σκύδοντας τὸ κεφάλι του κάθε

τόσο για ν' άνιχνεύσει τήν ύγρασία τής ξεραμένης γῆς. Κάποια στιγμή μάλιστα τοῦ φάνηκε πῶς τρέχανε τὰ σάλια του καί σήκωσε τὸ χέρι νὰ τὰ σκουπίσει.

Στὰ τείχη στό μεταξύ, πάνω στις ἐπάλξεις, ἄρχισαν νὰ θγαίνουν σιγὰ σιγὰ οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου. Ἀκουμπισμένοι στις ἐπάλξεις, ἀκολουθοῦσαν μὲ τὸ βλέμμα τήν πορεία τοῦ ἀλόγου (αὐτὸ φαινόταν ἀπὸ τήν κίνηση τῶν κεφαλιῶν τους) καί κάθε τόσο κάτι ἔλεγαν μεταξύ τους.

Τὸ ἄλογο συνέχισε νὰ τρέχει ὄλο καί πιὸ μανιασμένα. Εἶταν ἡ τέταρτη κιόλας φορά πού τὸ ζῶο γύριζε πίσω, ἔχοντας φτάσει στὴν ἄκρη τής ἀδύσσου, ἐκεῖ πού ἡ πορεία του εἶχε ἐμποδιστεῖ ἀπὸ τὸν ψηλὸ φράχτη.

Τώρα, δεκάδες χιλιάδες στρατιῶτες πού σπρώχγονταν μπροστὰ στό φράχτη εἶχαν καταλάβει γιὰ ποιό σκοπὸ εἶχαν ἀφήσει τ' ἄλογο νὰ καλπάζει ἐκεῖ καί τοῦτο τὸ κάλπασμα καθένας τὸ σὺνδесе ὡς ἓνα σημεῖο μὲ τήν τύχη κι αὐτουνοῦ ἀκόμα τοῦ πολέμου, παναπεῖ καί μὲ τὴ δική του τύχη. Ὅσο μεγάλωνε ἡ προσοχή τους τόσο ἡ σιωπή τους γίνονταν μεγαλύτερη. Ὁ θόρυβος πού ἔκαναν πρῶτα ἔδινε σιγὰ σιγὰ τὴ θέση του σ' ἓνα πνιγμένο μουρμούρισμα πού ἔμοιαζε μὲ βουητὸ μιὰ κι ἔβγαине ἀπ' τὰ λαρυγγία δεκάδων χιλιάδων ἀνθρώπων. Αὐτὸ τὸ μουρμούρισμα, πού φορές φορές γινόταν ἓνα κούφιο λαχάνιασμα καί φορές φορές μιὰ βαθιὰ ἀνάσα, δὲν σκέπαζε τὸ θόρυβο ἀπ' τίς ὀπλές τοῦ ἀλόγου πάνω στὴν ξεραμένη γῆ.

—Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πῆραν τὴν Τροία μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς ξύλινου ἀλόγου, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ στὸν ἀστρολόγο σκύβοντας τὸ κεφάλι του πάνω ἀπ' τὸν ὦμο τοῦ ἄλλου. Ἐμεῖς φαίνεται θὰ πάροουμε τοῦτο τὸ κάστρο μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς ζωντανοῦ ἀλόγου.

Ὁ ἀστρολόγος τὸν ἀκούγε ὅπως συνήθως ἀδιάφορα.

—Εἶναι ἀλήθεια πῶς οἱ καιροὶ ἀλλάζουν, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

—Θὰ καταφέρει νὰ βρεῖ τὸ ὑδραγωγεῖο; ρώτησε κάποιος στρατιώτης γιὰ δέκατη φορά.

—Μοῦ φαίνεται ἀπίστευτο!

—Τὸ ἄλογο κουράζεται. Φοβᾶμαι πῶς γρήγορα θὰ πέσει στό χῶμα.

—Αὐτὸ φοβᾶμαι κι ἐγώ!

—Κοίτα! φάνηκαν τὰ κορίτσια τους στις ἐπάλξεις τοῦ κάστρου!

—Τὰ κορίτσια; Ποῦ εἶναι;

—Νὰ μιὰ παρέα δεξιά κεῖ στό δεύτερο πύργο! Νὰ κι ἄλλες δυὸ πιὸ κεῖ!

—Ἄ, ναί! Τίς βλέπω!

—Περίεργο!

—Πώς γίνεται και θγαίνουν έξω με ξεσκεπάστο πρόσωπο μπροστά σέ χιλιάδες στρατιῶτες;

Πάνω στίς ἐπάλξεις τοῦ κάστρου εἶχε φανεῖ πράγματι: μιὰ παρέα ἀπὸ κορίτσια. Ἡ ἐμφάνισή τους σέ μιὰν ἄλλη περίπτωση θὰ τραβοῦσε χωρὶς ἐξαίρεση τὴν προσοχὴ ὄλων τῶν στρατιωτῶν, μὰ τούτη τὴ φορά εἶταν τόσο πολὺ ὄλοι τους συγκεντρωμένοι πάνω στὸ μανιασμένο τρέξιμο τοῦ ἀλόγου ποὺ μιὰ μικρὴ μόνο μάζα τους σήκωσε τὸ κεφάλι νὰ δεῖ τὰ κορίτσια. Μὰ κι αὐτοὶ ἀκόμα, γρήγορα τὸ κατέβασαν.

—Μοῦ φαίνεται πὼς τ' ἄλογο ἐξαντλήθηκε, εἶπε κάποιος.

Τὸ ἄλογο ἔτρεχε τώρα σὰν τρελὸ μπροστά στὸν κεντρικὸ τοῖχο. Δυὸ τρεῖς φορές σταμάτησε ξύνοντας μανιασμένα τὸ χῶμα, ἔπειτα ἔφυγε πάλι καλπάζοντας. Τώρα εἶχε ἀπλωθεῖ παντοῦ μιὰ τόφο θαθιὰ ἡσυχία ποὺ ἀκουγόταν ὄχι μόνο τὰ χτυπήματα ἀπ' τὶς ὀπλές τοῦ ἀλόγου μὰ καὶ τὰ φυσήματα καὶ τὸ λαχάνιασμα τοῦ Σαφνικὰ τὸ ζῶο σταμάτησε πάλι μερικὰ βήματα ἀπ' τὸν τοῖχο, χτύπησε μὲ μανία τὴ γῆ σηκώνοντας ἓνα παχὺ σύννεφο σκόνης κι ἔπειτα ξεμάκρυνε πάλι καλπάζοντας. Καθὼς περνοῦσε κάτω ἀπ' τὸν τρίτο πύργο, ἓνας ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου τέντωσε τὸ τόξο καὶ τὸ σημάδεψε. Τὸ σφύριγμα τοῦ βέλους συνοδεύτηκε ἀπὸ ἓνα κούφιο μουρμουρητὸ κι ὅταν τὸ ζῶο ἔκανε ἓνα ἀπελπισμένο πήδημα γιὰ νὰ τινάξει φαίνεται τὸ βέλος ποὺ τοῦχε καρφωθεῖ στὴν ἀριστερὴ μεριά τῆς ράχης, βγήκε ἀπ' τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν κάτι ἀνάμεσα σέ ἀπελπισμένο σὺρλιαχτὸ καὶ βογγητό.

Οἱ τιτλοῦχοι ποὺ στέκονταν γύρω ἀπ' τὸν πασσᾶ, στράφηκαν πρὸς τὸ μέρος τοῦ κοιτάζοντας ἐρωτηματικά.

—Δὲν πειράζει, εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασσᾶς κι αἰστάνθηκε ἓναν πόνον νὰ τοῦ τρυπάει τὸ δεξιὸ ὦμο. Ἡ πληγὴ θὰ τοῦ μεγαλώσει τὴ δόξα.

Τὸ ἄλογο ἄφησε ἓνα πονεμένο χλιμίντρισμα. "Οἱ εἶχαν καρφώσει τὰ μάτια πάνω στὸν τρίτο πύργο περιμένοντας ἀπ' τοὺς ὑπερασπιστὲς τὸ δεύτερο βέλος. Μὰ δὲ ρίχτηκε ἄλλο βέλος.

—Θὰ μπορούσαν νὰ τῶχαν σκοτώσει ἂν ἤθελαν, μὰ δὲν τὸ κάνουν γιὰ νὰ δείξουν πὼς δὲν ἔχουν ὕδραγωγεῖο, εἶπε κάποιος χαμηλόφωνα πίσω ἀπ' τὴ ράχη τοῦ πασσᾶ.

—Μὰ τότε γιατί τὸ χτύπησαν;

—Τυχαῖα. Κάποιος ἀπ' αὐτοὺς δὲ θὰ κατάφερε νὰ συγκρατηθεῖ.

Τὸ ἄλογο ἄρχισε πάλι νὰ τρέχει μὲ διπλάσια ὀρμὴ. Ἡ πληγὴ

στή ράχη και τὸ ρυάκι ἀπὸ αἷμα πὺ ἔτρεχε στὰ πλευρά, διακρίνονταν ἀπὸ μακρυά.

—Στὸ Χαπσάν Καλά οἱ ἐχθροὶ εἶχαν σκοτώσει τρία ἄλογα στή σειρά, εἶπε ὁ Ταβτζά. Τὸ τέταρτο, κείνο πὺ ἔβρηκε τὸ ὑδραγωγεῖο, τῶχαμε ντύσει μὲ σίδερο.

Τὸ ἄλογο χλιμίντρισε πάλι σηκώνοντας τὸ κεφάλι. Ἐπειτα, τὸ λαχάνιασμα κορυφώθηκε καὶ πύκνωσαν τὰ χτυπήματα τῶν ὀπλῶν πάνω στὸ χῶμα. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου κοίταζαν ἀπ' τὶς ἐπάλξεις σιωπηλοί, (αὐτὸ φαίνονταν ἀπ' τὰ κεφάλια τους πὺ ἔμεναν ἀκίνητα), ἐνῶ πίσω ἀπ' τὸ φράχτη χιλιάδες στρατιῶτες ἀνάσαιναν γρήγορα. Οἱ λέξεις «ὦ! καὶ νὰ τῶδρισκε!», «Βρὲς τὸ νερό!» «Ἄγιο μου ἄλογο, βρὲς τὸ νερό!» ἀκούγονταν ἐδῶ κι ἐκεῖ ἄλλοτε σὰν προσευχὴ κι ἄλλοτε σὰ λυγμὸς. Δεκάδες χοτζάδες καὶ δερβίσηδες ἄρχισαν τὶς προσευχὲς τεντώνοντας τὶς ἐνωμένες παλάμες τους μπροστὰ στὸ πηγούνι καὶ πέφτοντας μπρούμυτα στή γῆ.

Τὸ ἄλογο σήκωσε τὸ κεφάλι, χλιμίντρισε καὶ μυρίζοντας φαίνεται τὸν ἀέρα τοῦ ποταμοῦ, ρίχτηκε πάλι πρὸς τὰ κεῖ. Ὁ φράχτης ὁμως εἶτανε στέρεος καὶ τὸ ζῶο ἄρχισε πάλι νὰ τρέχει πλάι του ψάχνοντας γιὰ κάποιο ἄνοιγμα. Ἐνας πυκνὸς ἀχνὸς ἔβγαине ἀπ' τὸ κουρασμένο κορμί του ἐνῶ τὰ ρουθούνια του ἔτρεμαν. Τὸ μουσούδι του εἶταν γρατζουνισμένο καὶ ματωμένο σὲ δυὸ τρεῖς μεριές. Ἐνῶ ἔτρεχε ξυστὰ δίπλα στὸ φράχτη λίγα δῆματα μόνο πέρα ἀπ' τοὺς στρατιῶτες, τοὺς κοίταζε μὲ μάτια τρελά καὶ θολά.

Οἱ ἐπάλξεις τοῦ κάστρου γέμισαν. Τώρα εἶχανε βγεῖ στὰ τεῖχη ὅλοι οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου. Τὰ βλέμματά τους ἄρχισαν πάλι ν' ἀκολουθοῦν τὶς κινήσεις τοῦ ἀλόγου.

Τὸ ἄλογο σταμάτησε ξαφνικά, γύρισε γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, χαμήλωσε τὸ μουσούδι στή γῆ κι ἔξυσε τὸ ξερὸ χῶμα. Ἐπειτα σὰν τρελό, χτύπησε μὲ τὶς ὀπλὲς κείνο τὸ ἴδιο σημεῖο, σηκώνοντας σκόνη καὶ χῶμα. Δὲν ξεμάκρυνε ὅπως ἔκανε τὶς ἄλλες φορές μὰ ἔμεινε καρφωμένο ἐκεῖ πὺ σταμάτησε· τώρα τὰ χτυπήματα τῶν ὀπλῶν καὶ τὸ ξύσιμο μὲ τὸ μουσούδι στὸ χῶμα ἔγιναν τούτη τὴ φορά πιό-τερο μανιασμένα. Τυλίχτηκε γιὰ λίγες στιγμὲς μὲ ἓνα σύννεφο σκόνης. Ὄταν ἡ σκόνη ἄρχισε ν' ἀραιώνει ὅλοι εἶδαν τὸ ἄλογο πεσμένο στή γῆ. Ἐτριβε τὸ λαιμό του στὸ χῶμα ἐνῶ τὰ πόδια του χτυποῦσαν ὄλο καὶ πιὸ ἀδύναμα τὸν ἀέρα.

—Σκάψτε ἀμέσως σὲ κείνο τὸ μέρος! οὐρλιαξε ὁ Τουρσοὺν πασᾶς.

Ὁ στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ ποῦχε πλησιάσει προβλέποντας μιὰ τέτια διαταγὴ, ἔτρεξε σὲ μιὰ ὀμάδα ἀπὸ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ

πού στεκόταν πιό κεί, έτοιμοι με άξίνες και φτυάρια στους ώμους. Στο φράχτη είχε άνοιχτεί μιá πορτούλα και οί στρατιώτες του μηχανικού με έπικεφαλής τον στρατηγό τους, έτρεξαν για κεί όπου κείτονταν τó πεθαμένο ζώο. Μόλις έφτασαν παραμέρισαν τó κορμί του άλόγου κι άρχισαν νά σκάδουν.

Στίς επάλξεις οί υπερασπιστές του κάστρου άναταράχτηκαν. Τά κορμιά τους τεντώθηκαν μπροστά άπειλητικά. Έπειτα τά θέλη τους έσχισαν σφυρίζοντας τον καυτό άέρα. Δυό άπ' τους στρατιώτες έπεσαν μ' ένα ούρλιαχτό στη γή. Ο τρίτος πού έπεσε είταν ο στρατηγός τους.

Ο Τουρσούν πασάς έκλεισε τά μάτια κουρασμένος κι ευτυχισμένος.

— Έπιτέλους! μουρμούρισε. Έπιτέλους!

— Καλύψτε τους στρατιώτες! ούρλιαξε ό άλλαϊμπές.

Κάποιος άρχισε νά τρέχει. Άκούστηκαν διαταγές κι άνοιξε πάλι ή πορτούλα του φράχτη. Μιá ομάδα άπό άζαπες με άσπίδες στά χέρια έτρεξαν προς τους στρατιώτες του μηχανικού, πούχαν σταματήσει νά σκάδουν και γύριζαν τρέχοντας πίσω ακολουθούμενοι άπ' τά θέλη.

— Έκει κάτω βρίσκεται τó νερό! στρίγγλισε ο Τουρσούν πασάς. Χτύπησαν κι αυτό σημαίνει πώς εκεί βρίσκεται. Γιατί φεύγουν οί στρατιώτες; Νά γυρίσουν άμέσως πίσω! Πρέπει νά σκάψουμε όσο γρηγορότερα γίνεται! Νά μη τους δώσουμε τον καιρό νά μαζέψουν νερό. Γρήγορα!

— Πίσω! φώναξε ό άλλαϊμπές πηγαίνοντας προς τους στρατιώτες του μηχανικού και τους άζαπες πού έρχονταν τρέχοντας. Πίσω! Πρέπει νά σκάψετε!

Οί άζαπες ήταν οί πρώτοι πού ρίχτηκαν πίσω άπό έναν άξιωματικό τους προς τή μεριά του πεθαμένου ζώου. Οί στρατιώτες του μηχανικού έτρεξαν ξωπίσω τους. Οί άζαπες μόλις πλησίασαν στο μέρος πού έπεφταν τά θέλη των υπερασπιστών του κάστρου, σήκωσαν τίς άσπίδες και προχώρησαν με μεγάλη προφύλαξη. Όταν έφτασαν κοντά στο νεκρό άλογο, έφτιαξαν με τίς άσπίδες ένα τοίχο άπ' τó μέρος πούπρεπε νά σκάψουν και περίμεναν νάρθουν κι οί στρατιώτες του μηχανικού. Αυτοί οί τελευταίοι, πλησίασαν περπατώντας σκυφτά κι άρχισαν άμέσως τή δουλειά. Κανένas δέν άσχολήθηκε με τους νεκρούς πούπεσαν δίπλα στο ζώο.

Σύννεφα άπό θέλη έπεσαν λίγες φορές ακόμα, άπό τίς επάλξεις. Έπειτα τά τείχη άρχισαν ξαφνικά ν' άδειάζουν άπ' τους υπερασπιστές τους.

—Κατεβαίνουν νά μαζέψουν νερό! φώναξε κάποιος.

Ἐο Τουρσοὺν πασαῖς ἔδωσε μιὰ διαταγή κι ἀμέσως ἔτρεξε πρὸς τοὺς στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἓνα ὀλόκληρο ἀπόσπασμα ἀζάπων, πὺ ἔφτιαξε ἓνα δεῦτερο προστατευτικὸ τεῖχος.

Οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ συνέχισαν νά σκάδουν. Ὅλοι βρίσκονταν σ' ἀναμονή. Μόνο τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιτέκτονα Καουρί, μέσα στὸ γενικὸ πυρετό, τὴν ἀνησυχία καὶ τὸν ἰδρῶτα, παράμενε ἀνέκφραστο. Ὁ μουφτῆς τὸν κοίταζε κάπου κάπου μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ του κι ἐκνευριζόταν μὲ τὴν ἀδιαφορία του.

Τὸ σκάψιμο συνεχιζόταν. Οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ ἔσκαβαν τώρα χωμένοι ὀλότελα μέσα στὴ γῆ. Μόνο τὸ χῶμα φαινόταν, πὺ τὰ φτυάρια ἔριχναν ἔξω. Μέσα στὰ μάτια ὄλων ἡ ἀνησυχία μεγάλωνε.

—Στὸ Χαψὰν Καλὰ σκάδαμε μισὴ μέρα χωρὶς σταμάτημα! εἶπε ὁ γερο Ταβτζὰ χωρὶς νά στραφεῖ σὲ κανένα. Τὰ λόγια του ἀκολούθησε μιὰ ἀβάσταχτη σιωπή.

—Ποιὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο βάθος τους; ρώτησε ὁ Καρὰ Μουκμπιλ στὸν ἀρχιτέκτονα Καουρί.

—Δέκα πήχεις, ἀπάντησε ὁ ἀρχιτέκτονας.

Ἐο Καρὰ Μουκμπιλ σφύριξε μὲ θαυμασμό.

Τώρα ὄχι μόνο οἱ μηχανικοὶ μὰ μήτε καὶ τὰ φτυάρια δὲν φαίνονταν, πὺ ἔριχναν ἔξω τὸ χῶμα. Καθὼς τὸ βάθος τοῦ λάκκου εἶχε ἀρκετὰ μεγαλώσει, τὸ ὄραζαν ἔξω μὲ σάκκους. Ἐπειτα ἀπὸ λίγο κατέβασαν μέσα στὸ λάκκο μιὰ σκάλα. Αὐτὸ σήμαινε πὺς ὁ λάκκος ὄλο καὶ βάθαινε. Τὸ χῶμα φαίνονταν μαλακὸ κι οἱ στρατιῶτες ἔσκαβαν μὲ ἀπίστευτὴ ταχύτητα. Τὸ ὄδειχνε ὁ σωρὸς ἀπ' τὸ μαῦρο χῶμα πὺ μεγάλωνε στὴν ἄκρη τοῦ λάκκου μαζί μὲ τὴ γενικὴ ἀγωνία κι ἀναμονή.

Ἐο Τουρσοὺν πασαῖς τράβηξε νευρικὰ τὰ δάχτυλά του. Τὸ δεξὶ του αὐτὶ ἄρχισε πάλι νά δουίξει. Τὸ βλέμμα του σταμάτησε στὰ κορμιὰ τῶν σκοτωμένων. Γύρω τους κινούνταν δουλεύοντας οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ. Εἶπε κάτι στὸν ἀλλαϊμπέ. Ἐκείνη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ἀκούστηκε ἀπ' τὴ μεριά τῶν στρατιωτῶν ἓνα ἄγριο οὐρλιαχτὸ χαρᾶς: «Νερό!» Τὸ οὐρλιαχτὸ ἐπαναλήφθηκε δεκάδες κι ἑκατοντάδες φορές δυνατότερο, ἀπ' τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν πὺ ἀναταράχτηκαν ξαφνικὰ διώχνοντας μακριὰ τὴ νύστα πὺ τοὺς εἶχε φέρει ἡ ζέστη, σὰν τὸ νερὸ νᾶχε μουσκέψει τὰ μέλη τους καὶ τὰ καμένα τους πρόσωπα.

Ἐο Τουρσοὺν πασαῖς γέλασε. Εἶταν πρώτη φορὰ πὺ γελοῦσε στὴ διάρκεια τούτης τῆς ἐκστρατείας. Αὐτοὶ πὺ στέκονταν γύρω του

γύρισαν τὸ κεφάλι κατάπληχτοι γιὰ νὰ δοῦν τὸ γέλιο του. Εἶταν κάτι μοναδικό, ἐκπληκτικό. Ποτέ τους δὲν εἶχανε σκεφτεῖ πὼς θὰ μπορούσε νὰ γελάσει ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος· μὰ σὰν κάθε πράγμα πὸ ἀνατρέπει μιὰ γενικὴ ἀλήθεια, ἔτσι κι αὐτὸ τὸ γέλιο τοὺς γένησε μέσα στὴν καρδιά μιὰ ἀνησυχία, σχεδὸν ἕνα φόβο. Τὸ πρόσωπό του ἔγινε ξαφνικὰ ξένο, ἀκατάληπτο καὶ μακρινό.

Τὰ οὐρλιαχτὰ «νερό!», «νερό!», «νερό!» ξεπηδοῦσαν ἀπ' ὅλα τὰ στήθια μὲ μιὰ τρελὴ χαρά. Οἱ στρατιῶτες ἀγκαλιάζονταν μεταξὺ τους, σήκωναν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο στοὺς ὤμους, φώναζαν καὶ οὐρλιαζαν σὰν τρελοί. Οἱ δερβίσηδες ἄρχισαν νὰ χορεύουν.

Οἱ ἐπάλξεις τοῦ κάστρου τώρα εἶτανε ἔρημες. Οὔτε ψυχὴ δὲν φαίνονταν. Οἱ συνηθισμένοι φρουροὶ στὴν κορυφὴ τῶν πύργων κινούνταν σὰν ἐξωγήγινες φιγοῦρες.

—Σκεντέρμπεη, μουρμούρισε σὰ μεθυσμένος ὁ Τουρσοῦν πασᾶς, σ' ἔχω ἐπιτέλους στὸ χέρι! Ἔτριξε τὰ δόντια σὰν νὰ μασοῦσε σ' ἀλήθεια τὰ κόκκαλα τοῦ πιὸ ἰσχυροῦ ἐχθροῦ του, πὸ τ' ὄνομά του πρώτη φορά τὸ ξεστομίζε. Κάθε φορά πὸ μιλοῦσαν στὴν συνελεύσεις τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου γιὰ τὸν Σκεντέρμπεη, ὁ Τουρσοῦν πασᾶς μὴ θέλοντας νὰ ξεστομίσει τ' ὄνομά του, τὸν ἔλεγε «κεῖνος ἐκεῖ».

—Σκεντέρμπεη! μουρμούρισε γιὰ δευτέρη φορά μασώντας ἀνάμεσα στὰ δόντια του κάθε γράμμα ἀπ' τ' ὄνομά του.

Τὸ γέλιο ἔφυγε ἀργὰ ἀπ' τὸ πρόσωπό του, σὰν τὸ νερὸ πὸ πέφτει στὴν ἄμμο. Ἐγινε πάλι φυσικό, κατανοητὸ γιὰ ὅλους αὐτοὺς πὸ στέκονταν γύρω του. Αὐτοὶ ζωντάνεψαν ξαφνικά, ἀν καὶ λίγο καθυστερημένα καὶ παρασύρθηκαν σ' ἕνα κύμα χαρᾶς. Ἄρχισαν νὰ συγχαίρουν τὸν Ταβτζᾶ καὶ νὰ συζητοῦν μὲ δυνατὲς φωνές διακόπτοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ὁ μουφτῆς, ὁ Κουρντιστζὶ καὶ μερικοὶ ἄλλοι γύριζαν κάθε τόσο τὸ κεφάλι πρὸς τὸν ἀρχιτέκτονα πὸ ἦ ἐκφρασὴ του καὶ τούτῃ τῇ φορά καθόλου δὲν εἶχε ἀλλάξει κι ἔκαναν μεταξὺ τους εἰρωνικὰ νοήματα. Ὁ γερο Ταβτζᾶ δὲν γύρισε τὸ κεφάλι στὸν ἀρχιτέκτονα οὔτε μιὰ φορά. Δέχονταν μὲ κάποια ὑπερηφάνεια τὰ συγχαρίκια ποῦπεφταν σὰ βροχὴ ἀπὸ παντοῦ καὶ μουρμούριζε κάτι ἀσταμάτητα μέσα στὰ δόντια του.

Τὸ νερὸ στὸ μεταξὺ ἀνάβλυζε ἀπ' τὸν ἀνοιχτὸ λάκκο φτιάχνοντας μιὰ λίμνη γύρω του. Ἡ ξερὴ γῆ τὸ ἀπορροφοῦσε ἀδιάκοπα, χωρὶς ν' ἀφήνει τῇ λίμνη νὰ μεγαλώνει. Οἱ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ θρώμικοι καὶ λασπωμένοι, τριγύριζαν ἀνάμεσα στὰ ἐργαλεῖα τῆς δουλειᾶς τους τὸ ψοφῆμι καὶ τὰ πτώματα τῶν σκοτωμένων πὸ κανένας πιά δὲν πρόσεχε.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῶς γύρισε νὰ φύγει. Καθὼς ξεμάκραινε, γύρισε τὸ κεφάλι καὶ χωρὶς ν' ἀπευθυνθεῖ σὲ κανένα ἰδιαίτερα, εἶπε:

— Ἀπόψε νὰ γίνῃ γλέντι.

Οἱ ἄλλοι ξεμάκρυναν πίσω του.

— Πιστεύω πὼς ὁ πόλεμος θὰ τελειώσῃ γρήγορα, εἶπε ὁ Σαρουτζά στὸν γενικὸ ἔφορα. Λυπᾶμαι πὺ δὲν θὰ μπορέσω νὰ δοκιμάσω τὸ τρίτο κανόνι.

— Ἐγὼ ἀντίθετα πιστεύω πὼς θᾶχῃς καιρὸ νὰ δοκιμάσῃς τὸ τρίτο κανόνι σου, ἴσως μάλιστα καὶ τὸ τέταρτο ἂν θάπρεπε νὰ λειώσῃς κι ἓνα τέταρτο! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

— Πῶς εἶναι δυνατὸ; Ἐμειναν χωρὶς νερὸ κι αὐτὸ σημαίνει πὼς θὰ παραδοθοῦν σὲ μιὰ ὀδομάδα.

— Μοῦ εἶναι δύσκολο νὰ τὸ πιστέψω, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

— Τέλος πάντων, μὲ κάνεις εὐτυχισμένο, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγο ἄκουσα τὸ πρῶτο οὐρλιαχτὸ «νερό!» εἶπα μὲ τὸ νοῦ μου ἀντίο στὸ τρίτο κανόνι μου.

— Εἶναι ἔτοιμα τὰ καλούπια; ρώτησε ὁ γενικὸς ἔφορας.

— Σχεδὸν ἔτοιμα.

Περπατοῦσαν μέσα στὴ φασαρία καὶ τὴ γενικὴ ὀχλοβοή. Ἐδῶ κι ἐκεῖ ἀκούγονταν φωνές καὶ διαταγές: «Μὴν πλησιάζετε στὸ λάκκο!», «Μπορεῖ νὰ σᾶς χτυπήσουν ἀπ' τὴν ἐπάλξις!», «Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπ' τὸ φράχτη!». Μερικοὶ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ εἶχαν φορτώσει σὲ φορεῖα τὰ σῶματα τῶν σκοτωμένων καὶ τ' ἀπομάκρυναν. Πίσω τους ἀκολουθοῦσε μιὰ μεγαλύτερη ὀμάδα. Οἱ στρατιῶτες, ἀνοίγοντας ὄρθο σ' αὐτοὺς πὺ κουβαλοῦσαν τὰ φορεῖα, τέντωναν τὸ κεφάλι νὰ δοῦν καλύτερα τὸ σῶμα τοῦ ζώου.

— Τοῦτὸ δῶ θὰ τὸ θάψουν μὲ τίς τιμές πὺ θὰ θάψουν καὶ τὸν στρατηγὸ τοῦ μηχανικοῦ, εἶπε κάποιος.

— Εἶναι ἱερὸ ἄλογο!

— Θὰ τοῦ κάνουν καὶ μνημεῖο! Ἄκουσα μὲ τ' αὐτιά μου, τὴ διαταγὴ τοῦ πασαῶ.

— Ἀλήθεια; Ἐκᾶναν πολὺ καλὰ πὺ τὸ σκέφτηκαν!

— Ποιὸς θὰ διοριστεῖ ἄραγε σὰν στρατηγὸς τοῦ μηχανικοῦ; εἶπε ἓνας ἀξιωματικὸς τῶν γενίτσαρων.

— Ποιὸς ξέρει; Εἶναι ὁ δεῦτερος πὺ σκοτώνεται. Ὁ τρίτος ἴσως νὰναι πὺ τυχερὸς, ἀποκρίθηκε ἓνας συνάδελφός του.

Ὁ γενικὸς ἔφορας διάκρινε μερικά βήματα μπροστὰ τὸν ἀρχιτέκτονα Καουρί πὺ περπατοῦσε μόνος του ἀκολουθούμενος ἀπ' τὴν ὀρντιγάτζα του. Οἱ δύο νέοι ἀξιωματικοὶ τῶν γενίτσαρων πὺ μιλοῦσαν γιὰ τὴν κακὴ τύχη τῶν στρατηγῶν τοῦ μηχανικοῦ, εἶδαν



τὸν ἀρχιτέκτονα κι ἄρχισαν νὰ γελοῦν μεταξὺ τους.

—Ὄτ' ἓνα ξερὸ σῦκο δὲν ἀξίζει ἢ μὀρφωσή του! εἶπε ὁ ἓνας ἀπ' τοὺς δυό. "Ἐν' ἄλογο ἀποδείχτηκε ἐξυπνότερο ἀπ' αὐτόν!

—"Ὅλοι αὐτοὶ ἀπ' τὴν ἴδια πάστα εἶναι. Τρῶνε τζάμπα τὸ φωμί πὸ τοὺς δίνει τὸ κράτος!

—Πιστεύεις πῶς τὸ κράτος τοὺς θέλει; Καθόλου δὲν τοὺς θέλει, μὰ καὶ τί νὰ κάνει!

—Εἶπε ὅτι τ' ἄλογο ἀποδείχτηκε πιὸ ἐξυπνο ἀπ' τὸν κύρ ἀρχιτέκτονα!» εἶπε ἓνας γενίτσαρος ἐπαναλαμβάνοντας στὸ φίλο του τίς λέξεις τοῦ ἀξιωματικοῦ.

Οἱ γενίτσαροι ἄρχισαν νὰ τὸ φωνάζουν δυνατά. "Ἐνας ἀπ' αὐτοὺς γύρισε τὸ κεφάλι πίσω καὶ εἶλεπόντας τὸν γενικό ἔφορα καὶ τὸν Σαρουτζά, ψιθύρισε κάτι στοὺς συντρόφους του. Αὐτοὶ σταμάτησαν τὰ γέλια. "Ἐνας ἀπ' τοὺς νεαροὺς ἀξιωματικοὺς γύρισε τὸ κεφάλι καὶ κατάλαβε τὴν αἰτία πὸ οἱ στρατιῶτες του σταμάτησαν ξαφνικὰ τὰ γέλια. Κι αὐτὸ ὅπως φαίνεται δὲν τοῦ ἄρεσε καθόλου.

—Νὰ λοιπὸν πὸ ἓνα ἄλογο μπορεῖ νὰ κάνει αὐτὸ πὸ ἓνας μορφωμένος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, εἶπε μὲ δυνατὴ φωνὴ θέλοντας νὰ δείξει στοὺς στρατιῶτες του ὅτι ἓνας γενίτσαρος δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ φοβᾶται ἀνθρώπους σὰν τὸ γενικό ἔφορα καὶ τὸν ἀρχιμηχανικό, μὀλο τὸ μεγάλο θαμνὸ πὸ εἶχανε. Αὐτὸς τρεῖς γενίτσαροι γέλασαν δυνατά.

Ὁ γενικός ἔφορας πάνιασε.

—Ἐσύ, ἀξιωματικέ, τ' εἶπες; οὐρλιαξε ἄγρια. "Ἐλα δῶ κι ἐπανάλαβέ το!

—Ἐγὼ δὲ μίλησα γὲ σένα, ἀποκρίθηκε αὐθάδικα ὁ ἀξιωματικός.

—Βρωμάρη! Ἀμὀρφωτε! Μὴν κάνεις θῆμα! οὐρλιαξε ὁ γενικός ἔφορας. Σταμάτα!

Ὁ ἀξιωματικός σταμάτησε. Κοίταξε περιφρονητικὰ τὸ γενικό ἔφορα. Ὁ ἄλλος ἀξιωματικός κι ἡ ὀμάδα τῶν στρατιωτῶν σταμάτησαν κι αὐτοί. Ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί γύρισε τ' ἀνέκφραστο πρόσωπό του νὰ δεῖ τί συμβαίνει.

—Θέλεις τίποτ' ἀπὸ μένα; εἶπε ὁ ἀξιωματικός εἰρωνικά.

—Ναί, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας καὶ τὸν πλησίασε. Νά, αὐτὸ θέλω! καὶ χράπ! χτύπησε τὸν ἀξιωματικό στὸ πρόσωπο μὲ τὸ δερμάτινο γάντι του.

Ὁ ἀξιωματικός ἔφερε τὸ χέρι στὸ σπαθί ἀλλ' ἢ ὀρντινάτζα τοῦ γενικοῦ ἔφορα πήδησε σὰν ἀγριόγατα καὶ κάλυψε τὸν κύριό του τραβῶντας τὸ μαχαίρι του. Ταυτόχρονα κι ἡ ὀρντινάτζα τοῦ Σαρου-

τζά τράβηξε έξω τὸ μαχαίρι. Ἀπ' τὸ πλῆθος ἀκούστηκε ἓνα κούφιο μурμυρητό, μὰ τὰ διακριτικὰ τοῦ μέλους τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου πὺ εἶταν ραμένα πάνω στὰ μακρὰ ροῦχα τοῦ γενικοῦ ἔφορα καὶ τοῦ Σαρουτζά, τὰ βλεπαν καθαρὰ ὄλοι. Καὶ δίστασαν.

— Ἀφοπλίστε τον! πρόσταξε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Οἱ δυὸ ἵπποκόμοι ρίχτηκαν πάνω στὸν ἀξιωματικὸ καὶ τοῦ πῆραν στὰ σβέλτα τὸ σπαθί. Αὐτὸς κοίταξε γύρω του σὰ νὰ ζητοῦσε βοήθεια μὰ γύρω του ἐπαναλήφτηκε μόνο ἐκεῖνο τὸ κούφιο μурμυρητό. Οἱ ὀρντινάτζες μὲ τὰ μαχαίρια στὰ χέρια γύρισαν τὸ κεφάλι στοὺς κυρίους τους νὰ πάρουν κι ἄλλη διαταγή κι ὄλοι κατάλαβαν πὺς ἡ ζωὴ τοῦ ἀξιωματικοῦ κρεμόταν ἀπ' τὰ χεῖλια τῶν δυὸ μελῶν τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου.

— Πηγαίντε τον στὴ φυλακή! εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας γυρνώντας σ' ἓνα ἀξιωματικὸ μ' ἀνώτερο βαθμὸ πὺ κατάφερε νὰ διακρίνει ἀνάμεσα στὸ πλῆθος. Σὲ διατάζω νὰ ὀδηγήσεις αὐτὸν τὸν κατεργάρη στὴ φυλακή!

Ἐὸ ἀξιωματικὸς ὑπάκουσε μ' ἓνα κούνημα τοῦ κεφαλιοῦ κι ἔδωσε διαταγὴ σὲ δυὸ στρατιῶτες νὰ πάρουν τὸ συνάδερφό του.

— Καλὰ τοῦ κανες, εἶπε ὁ Σαρουτζά, ὅταν ξεμάκρυναν λίγο. Κι ἴσως θάτανε καλύτερα νὰ διατάζουμε τίς ὀρντινάτζες μας νὰ τὸν σκότωναν ἐπιτόπου.

— Τὸ ἴδιο εἶναι, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Τὸ δικαστήριο θὰ τὸν καταδικάσει σὲ θάνατο.

— Τὸν ἀμόρφωτο! Τοῦ ἀξίζει!

— Μὰς διέκοψε, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Εἶχαμ' ἀρχίσει μιὰ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση. Τί λέγαμε;

— Δὲ θυμάμαι.

— Μοῦ φαίνεται πὺς λέγαμε γιὰ τὰ ἐφόδια.

— Ἔτσι νομίζω. Γιὰ τί πρόκειται;

— Ὁ Σκεντέρμπεης χτύπησε διαδοχικὰ τὸν ἓνα ὕστερα ἀπ' τὸν ἄλλο ὄλους τοὺς ὑποτελεῖς πὺ μὰς ἐφοδίασαν μὲ τρόφιμα τὴν περασμένη βδομάδα.

— Μ' αὐτὸς τρελάθηκε! Τέτοια ἀποκοτιά!

— Τριγυρνάει δεξιὰ κι ἀριστερὰ σὰν μανιασμένος τίγρης. Καίει καὶ καταστρέφει τὰ πάντα.

— Ἐγινε ἐπικίνδυνος λοιπόν, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Πρέπει νὰ χουμέ τὸ νοῦ μας.

— Οἱ ὑποτελεῖς δὲν μποροῦν νὰ θγοῦν έξω ἀπ' τὰ κάστρα τους, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Τρομοκρατήθηκαν.

— Ἡ ἔλλειψη τοῦ νεροῦ θ' ἀλλάξει τὴν κατάσταση τοῦ πολέ-

μου. "Εγνοια σου.

—Μπορεῖ. Τί λές; Πᾶμε στή σκηνή μου νά πιούμε κάτι; πρό-  
τεινε ὁ γενικός ἔφορας. Σέ λίγο θ' ἀρχίσει ἡ φασαρία τῆς γιορτῆς  
καί γὼ δὲν τὴν ἀντέχω.

Ἄσ' ἀρχίσει.

Ἡ γιορτὴ κι ἡ βαβούρα στήν πραγματικότητα εἶχε κιόλας ἀρ-  
χίσει. Βράδιαζε. Τὰ τύμπανα εἶχαν ἀρχίσει νά χτυποῦν σ' ὅλες  
τὶς γωνιές τοῦ στρατόπεδου. Οἱ στρατιῶτες ξεχύνονταν κατὰ κεῖ  
ποῦ πίστευαν ὅτι θᾶχανε τὶς καλύτερες παραστάσεις. Δυὸ τρεῖς φο-  
ρὲς ὁ γενικός ἔφορας κι ὁ Σαρουτζᾶ ἔπесαν πάνω σὲ μεθυσμένους  
ἄζαπες. Οἱ «σεχλερέ» εἶχαν ἀρχίσει ἐδῶ κι ἐκεῖ τὰ πρῶτα τοὺς  
κηρύγματα. Μιὰ ομάδα δερβίσηδων ἔψαχνε μέρος γιὰ τοὺς ξέφρε-  
νους χορούς τῆς.

Ἄσ' ἀρχίσει. Ὄταν πέρασαν σιμὰ ἀπ' τὴ μεγάλη σκηνή τοῦ Τουρσοῦν πα-  
σα, τὰ αὐτιά τους ἔπιασαν τὸν ἦχο κάποιου κύμβαλου. Μέσα σ' ὄλο  
ἐκεῖνο τὸν σκληρὸ κι ἄγριο θόρυβο ἀπ' τὰ τύμπανα, ὁ ἦχος τοῦ  
κύμβαλου ἔφτασε στ' αὐτιά τους μαλακὸς κι εὐγενικός.

—Γυναικεῖο χέρι, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας σταματώντας.

—Ναί, γυναικεῖο χέρι.

Μέσα στήν τριανταφυλλιά σκηνή ὑπῆρχε περισσότερο φῶς ἀπ'  
τὶς ἄλλες φορές. Γιὰ λίγες στιγμὲς μέσα στὰ μάτια τοὺς ἔλαμψε  
κάτι σὰ ζήλεια γιὰ τὴ θαυμάσια μαγεία ποὺ ἔκλεινε κείνη ἡ σκηνή.

—Ὁ πασᾶς διασκεδάζει, εἶπε ὁ Σαρουτζᾶ.

—Ναί, πράγμα ποὺ συμβαίνει πολὺ σπάνια τώρα τελευταῖα.

—Πρόσεξα πὼς δὲν τοῦ ἀρέσουν τὰ γλεντοκόπια, εἶπε ὁ Σα-  
ρουτζᾶ.

—Αὐτὸ τότε σημαίνει πὼς σήμερα δοκιμάζει μιὰ ἀσυνήθιστη  
χαρὰ, ἀποκρίθηκε ὁ γενικός ἔφορας τεντώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὸ  
μέρος ποὺ ἔρχονταν ὁ ἦχος τοῦ κύμβαλου.

Τὸ ὄργανο συνέχισε νά χτυπάει μ' ἓνα χαρούμενο ρυθμὸ. Ἡ  
εὐχάριστη ροή του διακόπτονταν κάπου κάπου ἀπ' τὸ καπριτσιό-  
ζικο χεράκι ποὺ ἔπαιζε τὸ κύμβαλο.

—"Αν ὁ πασᾶς δὲ νικήσει σὲ τοῦτο δῶ τὸν πόλεμο, εἶναι σ' ὅ-  
λους μας γνωστὸ πὼς τὸ ἄστρο του θὰ σβήσει γιὰ πάντα, εἶπε ὁ γε-  
νικός ἔφορας.

—Τὸ πιστεύεις;

—Εἶναι περισσότερο ἀπὸ σίγουρο. "Αν νικηθεῖ, στήν καλύτερη  
περίπτωση, θὰ ἐξοριστεῖ γιὰ ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ στή χειρότερη...  
Ὁ γενικός ἔφορας ἔκανε μιὰ χαρακτηριστικὴ κίνηση στὸ λαιμὸ του  
μὲ τὸ προτεταμένο δάχτυλο.

—Γι' αὐτὸ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐκπορθῆσει τοῦτο τὸ κάστρο.

—Φυσικά. Τὸ ξέρει καλύτερα ἀπὸ ὅποιονδήποτε ἄλλο τί τύχη τὸν περιμένει ἂν συμβεῖ τ' ἀντίθετο.

Καθὼς μιλοῦσαν ἔπесαν πάνω σὲ καινούργιους μισομεθυσμένους στρατιῶτες. Αὐτὸ γίνονταν γιατί, ἀποφεύγοντας τὰ κεντροικὰ μονοπάτια ποὺ εἶταν γεμάτα κόσμος, περπατοῦσαν μέσα ἀπ' τὰ μισοσκότεινα δρομάκια, ὅπου οἱ στρατιῶτες ἔπιναν κρυφὰ τὸ λαθραῖο ἀγορασμένο ρακὴ.

Ἡ σκηνὴ τοῦ γενικοῦ ἔφορα βρισκόταν μακριὰ ἀπ' τὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου καὶ κεῖ εἶχε ἀρκετὴ ἡσυχία. Οἱ στρατιῶτες ποὺ δὲν ἔβρισκαν εὐχαρίστηση στὴ γιορτὴ, εἶταν ξαπλωμένοι ἢ καθισμένοι μπροστὰ στὴν εἴσοδο τῶν σκηνῶν τους καὶ συζητοῦσαν μὲς τὸ σκοτάδι. Κάπου μακριὰ μιὰ ομάδα ἀπὸ στρατιῶτες τραγουδοῦσε ἓνα μελαγχολικὸ τραγούδι. Οἱ λέξεις μόλις ποὺ ἀκούγονταν:

τοῦτος ὁ πόλεμος ποὺ ξέσπασε φέτος  
... στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου ...

Ἀπὸ μακριὰ, οἱ ἀσταμάτητοι χτύποι τῶν ταμπούρων, λειωμένοι σ' ἓνα μοναδικὸ βροντερὸ ἦχο, ἔρχονταν κατὰ κύματα ποὺ ἔσβηγαν βαθιὰ μέσα στὴ νύχτα.

Πρὶν μποῦνε στὴ σκηνὴ ὁ γενικὸς ἔφορας γύρισε τὸ κεφάλι καὶ κοίταξε γιὰ λίγο τὸ ἀπέραντο ἀτέλειωτο στρατόπεδο ποὺ ἀπλωνόταν ἀπὸ τὴ μιὰ ὡς τὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ ὀρίζοντα, κάτω ἀπ' τὸν ἀνοιχτὸ οὐρανὸ, μὲ κεῖνες τὶς μυριάδες τριγωνικὲς σκηνές ποὺ στὸ σκοῦρο τους χρῶμα ὑπῆρχε κάτι θλιβερό. Ἴσως νᾶφταιγε αὐτὸ τὸ σκοῦρο χρῶμα.

—Τί σκέφτεστε φίλε μου; ρώτησε ὁ ἀρχιμηχανικός.

—Σκέφτομαι πὼς θ' ἀναγκαστοῦμε πολλές φορές νὰ ρθοῦμε ἀπὸ μακριὰ καὶ νὰ στήσουμε τὶς σκηνές μας σ' αὐτοὺς ἐδῶ τοὺς τόπους.

—Δὲ γίνεται ἀλλιῶς. Εἶναι ὁ πόλεμος ποὺ μᾶς ἀναγκάζει νὰ τὸ κάνουμε αὐτό.

—Ἄκου, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας, ἀλλάζοντας ἀμέσως θέμα. Στὸ πολεμικὸ συμβούλιο θὰ ἐπιμείνω νὰ γίνῃ ἡ δεύτερη ἐπίθεση ἐγάντια στὸ κάστρο ὅσο γρηγορότερα γίνεται. Ἐσὺ θὰ πρέπει νὰ ὑποστηρίξεις τὸ αἴτημά μου.

—Βέβαια, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός. Ἀλλὰ γιατί τόση διασύνη;

—Τοῦτοι ἐδῶ εἶναι πολλοί, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας τεντώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος ἀπ' τὶς σκηνές. Τὸ ψωμί δὲ φτά-

νει για όλους.

“Ο Σαρουτζά φύσηξε τή μύτη του.

—“Άλλες δέκα χιλιάδες στόματα λιγότερο;

—Ναί, είπε ο γενικός έφορας. Καί ποῦ ξέρεις, ἴσως ἡ επίθεση νά φέρει τή νίκη ποῦ καρτεράμε.

—Οἱ πολιορκούμενοι εἶναι χωρίς νερό. Κάθε μέρα ποῦ περνάει μᾶς φέρνει κοντά στή νίκη εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ὁ χρόνος δουλεύει για μᾶς.

—Εἶναι ἀλήθεια πῶς τοὺς κόψαμε τὸ νερό, ὅμως δὲν πρέπει νά ξεχνᾶμε πῶς αὐτοὶ μᾶς κόβουν τὸ ψωμί, εἶπε ὁ γενικός έφορας. Ἐπλωσε πάλι τὸ χέρι πρὸς τὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου ἀπ’ ὅπου ἐρχόταν ὁ θόρυβος τῆς γιορτῆς. Γιορτάζουν καὶ δὲν ξέρουν πῶς σὲ λίγες μέρες θὰ λιγοστεύει στὸ μισὸ ἢ μερίδα τοῦ φαγητοῦ τους.

—Δύστυχοι! εἶπε ὁ Σαρουτζά. Πόσα πράγματα δὲν ξέρουν!

—Αὐτὴ εἶναι ἡ μοίρα τοῦ στρατιώτη.

Μπήκαν στή σκηνή καὶ για πολλή ὥρα μίλησαν για διάφορα θέματα. Μερικὲς φορές ὁ Σαρουτζά θέλησε νά φύγει, μὰ ὁ γενικός έφορας τὸν παρακάλεσε νά μείνει. Στὸ τέλος ὁ γῆρας νά τὸν συνοδέψει για λίγο. Τὸ γλέντι συνεχιζόταν πέρα μακριὰ ἀλλ’ ὄχι μετὴν προηγούμενη ζωντάνια του.

—Περίμενε! εἶπε ὁ γενικός έφορας τῆ στιγμῆ ποῦ ἐτοιμαζόταν νά χαιρετήσῃ τὸν φιλοξενούμενο. Τί ἀκούω; Κάποιο τύμπανο καλεῖ σὲ συναγεμῶ;

—Χτυπάει ἐδῶ καὶ λίγη ὥρα, εἶπε ὁ βοηθός του.

—Εἶναι ἀλήθεια, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Τὸ τύμπανο τοῦ συναγεμῶ!

Ἐμειναν ἀμίλητοι ν’ ἀκούνε. Τὸ μεγάλο τύμπανο τοῦ συναγεμῶ χτυποῦσε ἀπὸ κάποιο μακρινὸ σημεῖο τοῦ στρατόπεδου. Ὁ χτύπος του ἐπνίγε τὸν ἤχο ὅλων τῶν ἄλλων ταμπούρλων.

—Ὁ Σκεντέρμπεης! εἶπε ὁ Σαρουτζά.

Στάθηκαν πάλι ν’ ἀκούσουν. Ἀπὸ κάποιο σημεῖο ἀριστερὰ ἔφτανε ἕνας ὑπόκωφος μακρινὸς θόρυβος. Οἱ λέξεις «σιλάχ μπάσνα, συναγεμῶς» ἐπαναλαμβάνονταν ἄλλοτε μ’ ἔνταση κι ἄλλοτε χαμηλόφωνα μὲς τὸ σκοτάδι.

—Σαρουτζά, μείνε νά κοιμηθεῖς ἐδῶ μαζί μου, πρότεινε ὁ γενικός έφορας. Αὐτὴ ἡ πλευρὰ τοῦ στρατόπεδου εἶναι μακριὰ ἀπὸ κάθε κίνδυνο.

—Ἄνησυχῶ για τὸ ἐργαστάσιο, εἶπε ὁ ἀρχιμηχανικός.

—Καὶ τὸ ἐργαστάσιο δὲν διατρέχει κίνδυνο.

—Καλύτερα νά πηγαίνω, εἶπε ὁ Σαρουτζά...

—Ἐγὼ σοῦ λέω νὰ μείνεις. Ὅπως καὶ νᾶναι, νύχτα εἶναι.

Ὁ Σαρουτζὰ εἶταν ἀναποφάσιτος. Τὸ τύμπανο τοῦ συναγερμοῦ συνέχιζε νὰ χτυπάει χωρὶς σταματημό.

—Θᾶμαθε φαίνεται «ἐκεῖνος» πὼς κόψαμε τὸ νερό, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας μ' ἀδέβαιη φωνή. Ὡστε λοιπὸν ὁ τίγρης πήδησε τὸ φράχτη, πρόσθεσε ὕστερ' ἀπὸ λίγο.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Τελικὰ σιὺς 11 Αὐγούσιου μᾶς ἔκοψαν τὸ νερό. Ὅταν τ' ἄσπρο ἄλογο ἐμφανίστηκε σὰν κατάρα κάτω ἀπ' τὰ τείχη μας, καταλάβαμε πὼς μ' αὐτὸ θὰ προσπαθοῦσαν ν' ἀνακαλύψουν τὸ ὑδραγωγεῖο. Θᾶτανε εὐκόλο νὰ τὸ σκοιῶσουμε μὰ δὲν τὸ κάναμε γιατί σκοιῶνοντας τὸ ζῶο θὰ τοὺς πείθαμε πὼς κάπου ἀπὸ κεῖ περνοῦσαν οἱ σωλῆνες τοῦ ὑδραγωγείου μας καὶ τότε θ' ἄκαναν τὰ πάντα γιὰ νὰ τὸ βροῦν. Ἀντίθετα πιστεύαμε πὼς θὰ παραιποῦντιαν ἀπ' τὸ ψάξιμο τοῦ ὑδραγωγείου, ἂν τ' ἄλογο δὲν κατάφερνε νὰ τὸ βρεῖ.

Πολὺν καιρὸ πρὶν ἀρχίσει ὁ πόλεμος, ἓνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ κουρελῆδες δερβίσηδες πὺν ταξιδεύανε νύχτα καὶ μέρα, ἄρχισε νὰ κατακλύζει τοὺς δρόμους, τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά μας. Καὶ κάθε μέρα αὐτὴ ἢ στρατιὰ πλήθαινε. Οἱ περισσότεροι ἀπ' αὐτοὺς, ὅπως ἀνακαλύψαμε ἀργότερα, εἶταν κρυφοὶ πράκτορες τῶν Ὀσμανλήδων πὺν μάζευαν κάθε λογῆς στρατιωτικῆς καὶ οικονομικῆς πληροφορίας. Ἀρχίζοντας ἀπ' τὶς γέφυρες καὶ τοὺς δρόμους ἀπ' ὅπου θὰ μπορούσε νὰ περάσει ὁ στρατὸς μέχρι τὸν τρόπο ἐφοδιασμοῦ τῶν κάστρων μας. Εἶναι πιθανὸ λοιπὸν ν' ἄχανε ἀπὸ τότε τὶς πρώτες πληροφορίες γιὰ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ ὑδραγωγείου μας, ἀλλ' ἄλλαξεν δὲν ἐξηγεῖται ἢ ἐπιμονὴ τους νὰ τὸ ἀνακαλύψουν.

Ὅση ὥρα τὸ ἄλογο κάλπαζε ξέφρενα, ἐμεῖς παρακολουθοῦσαμε ἀκίνητοι τὴν κάθε του κίνηση. Σταμάτησε δυὸ τρεῖς φορές πάνω σὲ μέρη ἀπ' ὅπου περνοῦσαν οἱ σωλῆνες τοῦ ὑδραγωγείου καὶ μεῖς τὶς στιγμὲς ἐκεῖνες κλείναμε τρομαγμένοι τὰ μάτια. Ἐνας ἀπ' τοὺς στρατιῶτες μας δὲν μπόρεσε νὰ συγκρατηθεῖ καὶ τοῦριξε ἓνα βέλος. Τὸ πληγωμένο ζῶο βροῆκε τελικὰ τὸ νερό. Κατεβήκαμε γρήγορα κάτω νὰ γεμίσουμε μὲ νερὸ ὅ,τι εἶχαμε γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ, ἐνῶ οἱ ἐχθροὶ ἔσκαβαν μὲ μανία ὑαίνας.

Τὰ κορίτσια μας, ὅταν εἶδαν τὸ νερὸ ν' ἀναβλύζει καὶ τὴ λίμνη νὰ σχηματίζεται γύρω ἀπ' τὸ μεγάλο λάκκο ποῦμοιαζε μὲ ξεσκέπαστο τάφο, ἄρχισαν νὰ κλαῖνε.

Κεῖνη τὴ μέρα συνεχίσαμε νὰ σκάβουμε τὸ βαθὺ πηγάδι κάτω ἀπ' τὶς σπηλιὲς τοῦ κάστρου. Αὐτοί, ὅλη τὴ νύ-

χια γιόρταζαν για την ανακάλυψη του νερού. Έπειτα ξαφνικά σήμαναν συναγερομό. Ο Γκιέργκι μας φαίνεται έμαθε το γεγονός και τους έπιπέθηκε.

Τώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Ο συναγερομός συνεχίζεται. Το άπέραντο σιραιτόπεδό τους βροντάει κι άγκομαχει σά να του κομματιάζοννε τὰ μέλη. Ο Γκιέργκι μας είναι κεί κάτω, ανάμεσά τους. Γυρνάει παντού με μιὰ άσυγκράτητη μανία. Η νύχτα είναι σκοτεινή. Δέ διακρίνουμε τίποτα. Άκοϋμε μόνο την άνάσα του. Μαζευτήκαμε όλοι κοντά στις πόρτες, έτοιμοι να τις άνοίξουμε και να ριχτοϋμε στην έπίθεση μόλις αυτός μάς διατάξει. Μια γυναίκα δέν μπόρεσε να συγκρατηθει και φώναξε απ' τα τείχη: «Γκιέργκι, Γκιέργκι! Έκδικήσου μας. Σκότισέ τους!»

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

**Ο** χρονικογράφος μόλις είχε αποκοιμηθεῖ ὅταν τὸν ξύπνησαν οἱ πρῶτες κραυγές τοῦ συναγερμοῦ. Κείνη ἢ βραδυὰ τὸν εἶχε κουράσει. Σ' ὄλο τὸ γλέντι γύριζε καταμόναχος στὸ στρατόπεδο, μέσα στὴ φασαρία καὶ τὴ γενικὴ εὐθυμία χωρὶς νὰ καταφέρει νὰ συναντήσῃ οὔτε ἓνα γνωστό. Ὅταν τελικὰ ἔχασε κάθε ἐλπίδα νὰ βρεῖ κάποιον φίλο, γύρισε στὴ σκηνὴ του καὶ προσπάθησε νὰ κοιμηθεῖ. Μὰ εἶταν ἀδύνατο. Αἰσθανόταν μόνος. Ὁ θόρυβος ἀπ' τὸ γλέντι ἔφτανε ὡς τ' αὐτιά του καὶ μεγάλωνε ἐκεῖνο τὸ αἶσθημα τῆς μοναξιάς ποῦ τὸν θάραινε. Δυὸ τρεῖς φορές ἔκανε νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ ξαναβγεῖ μὰ θυμόταν τὴν περιπλάνησή του μέσ' τὸ στρατόπεδο καὶ δὲν κουνιόταν ἀπ' τὸ κρεβάτι του. Περίμενε πότε θὰ σβήσουν οἱ θόρυβοι τῆς γιορτῆς μὲ τὴν ἐλπίδα πῶς μόλις βασιλεὺς πάλι ἢ ἡσυχία, θὰ κατάφερνε ν' αποκοιμηθεῖ. Στὴν πραγματικότητά ἀποκοιμήθηκε πολὺ νωρίτερα. Καὶ τὸ κατάλαβε τὴ στιγμή ποῦ πετάχτηκε ξαφνικὰ ἐπάνω ἀπ' τὴς κραυγές τοῦ συναγερμοῦ. Πῆγε στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς καὶ τέντωσε τ' αὐτί του. Τὸ μεγάλο τύμπανο τοῦ συναγερμοῦ συνέχιζε νὰ χτυπάει κάπου στὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου. Καθὼς τ' ἄλλα τύμπανα ἄρχισαν νὰ σιωποῦν τὸνα ὕστερα ἀπ' τ' ἄλλο, τὸ βρόντοχτυπημα τοῦ τύμπανου γιὰ τὸ συναγερμὸ ἀκούγονταν ὀλοένα δυνατότερο. Τὰ οὐρλιαχτὰ «Χαζερόλ!», «Σιλάχ μπάσνα!» ἀκούγονταν παντοῦ. Ὁ χρονικογράφος ντύθηκε διαστικὰ. Τὰ μέτωπό του μούσκεψε στὸν κρῦο ἰδρῶτα. Πῆγε στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς κι ἔστησε πάλι τ' αὐτί. Ὅλα τὰ τύμπανα τῆς γιορτῆς τώρα σιωποῦσαν καὶ τὸ στρατόπεδο εἶχε κιόλας βυθιστεῖ σὲ μιὰ σιωπὴ ποῦ προκαλοῦσε τὸ φόβο. Μόνον τὸ μεγάλο τύμπανο τοῦ συναγερμοῦ συνέχιζε νὰ χτυπάει ἀπελπισμένα. Στὴ σκοτεινιά ἄκουσε βήματα ἀνθρώπων, θόρυβους ὄπλων, φωνές ποῦ ἔδιναν προσταγές. Ἐπειτα χτυπήματα ἀπὸ ὄπλές ἀλόγων ποῦ ξεμάκραναν διαστικὰ. Ὅλ' αὐτὰ ὅμως κάπου μακριὰ, στὴς ἄκρες τοῦ στρατόπεδου. Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ θόρυβοι εἶταν σὰν νὰ πνίγονταν ἀπ' τὴν ἀπόσταση. Οἱ στρατιῶτες στὴς σκηνὲς τρύγυρα, ἄρπαζαν γρήγορα γρήγορα τὰ ὄπλα κι ἔτρεχαν πρὸς τὸ μέρος ποῦ συγκεντρώνονταν τὰ τάγματα. Γλυ-

στροῦσαν ὄλοι σὰν τὶς σκιές, σὰ νᾶτρεχαν σὲ συνωμοσία. Ἐνα αἰσθημα τρόμου κυρίεψε τὸν Μεβλά Τσελεμπή. Γιατί ἔφευγαν σὰν τὰ φαντάσματα; Ποῦ πήγαιναν; Στεκόταν μπροστὰ στὴ σκηνή του σὰν ἀπολιθωμένος, χωρὶς νὰ ξέρει τί νὰ κάνει. Ἡ σιωπὴ ποὺ βασίλευε γύρω τοῦ φάνηκε ὑποπτη. Μιὰ ομάδα στρατιωτῶν ξεμάκραινε τρέχοντας. Κάποιος φώναξε «Γρήγορα! Γρήγορα!» Ἐπειτα πάλι σιωπὴ. Γιὰ ποιό λόγο ἐγκατέλειπαν ἄραγε κείνη τὴ μεριά τοῦ στρατόπεδου; Τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἄστραψε μὲ μιὰ καθαρότητα πάγου τούτη ἡ σκέψη στὸ μυαλὸ τοῦ Μεβλά Τσελεμπή, πρὶν τὸ καλοσκεφετῆ ἀκόμα, βάλθηκε νὰ τρέχει πρὸς τὰ κεῖ ποὺ πήγαιναν οἱ στρατιῶτες. Δὲν κατάλαβε πόσο προχώρησε. Σταμάτησε μόνο ὅταν τοῦ φάνηκε πὼς γύρω του ὑπῆρχε ἀρκετὸς κόσμος. Ἐκεῖ εἶτανε πράγματι χάος. Γενίτσαροι, ἐθελοντές, ἄζαπες, ἐσκυντζῖνοι, ὄλοι μὲ τὰ ὄπλα στὰ χέρια, ἔφαχναν γιὰ τὰ τάγματά τους κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν δαδιῶν. Δὲν καταλάβαινε κανένας ἂν ὑποχωροῦσαν ἢ ἂν ἐτοιμάζονταν νὰ ἐπιτεθοῦν. Παντοῦ ἀκούγονταν ἄγριες κραυγές, φωνές, καλέσματα, διαταγές ἀξιωματικῶν.

—Τὸ τέταρτο τάγμα ἀναχώρησε! Τὸ τέταρτο τάγμα ἀναχώρησε!

—Λένε πὼς χτύπησαν τὸ τμήμα τῶν γενίτσαρων!

—Οἱ ἐσκυντζῖνοι τοῦ πέμπτου τάγματος ἀπὸ δῶ!

—Ὁ Καρὰ Μουκμπιλ ἔδωσε μαζί τους μιὰ τρομαχτικὴ μάχη!

—Στὸ ἐργοστάσιο τῶν κανονιῶν! Ἐπιτέθηκαν στὸ ἐργοστάσιο τῶν κανονιῶν!

—Πίσω! Τί τάγμα εἶστε; Τὸ δεύτερο; Γυρίστε τότε πίσω!

—Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ἀνοιξαν τὶς πόρτες.

—Δὲν εἶναι δυνατό! Πάψε!

—Ὁ Μπάκερχαν σκοτώθηκε! οὐρλιάζε κάποιος σὰν τρελὸς στὴν πρώτη γραμμὴ ἐνὸς πλήθους ποὺ ἔφτανε τρέχοντας.

—Πίσω! Ποῦ πᾶς;

—Ὁ Σκεντέρμπεης!

—Πίσω!

—Ὁ Σκεντέρμπεης! Ὁ Σκεντέρμπεης!

—Γιατί οὐρλιάζεις κατεργάρη; Νά, λοιπόν!

—Ἄϊ!

Ὁ χρονικογράφος ἄκουσε πίσω του τὸν θόρυβο τοῦ σπαθιοῦ ποὺ μπήγονταν στὴ σάρκα καὶ τὸ γδοῦπο ἀπὸ τὸ σῶμα ποὺ ἔπεφτε στὴ γῆ.

—Οἱ ἀκεντζῖνοι! Ἐρχονται οἱ ἀκεντζῖνοι!

Τὸ μεγάλο κεφάλι τοῦ Κουρντιστζὶ ποὺ ἄστραφτε κάτω ἀπὸ τὸ

φῶς τῶν δαδιῶν πρόβαλε μπροστὰ σὲ μιὰ ομάδα καθαλάρηδων ποὺ πέρασαν μπρὸς ἀπ' τὰ μάτια τοῦ μπουλουκιοῦ τρέχοντας σὰν τὸν ἄνεμο.

—Πίσω! Πίσω! φώναξε ἓνας ἀξιωματικός.

—Στὰ τάγματα! Ὅλοι στὰ τάγματα!

—Νὰ οἱ δοξασμένοι σπαχῆδες! Ἔρχονται οἱ δοξασμένοι σπαχῆδες!

Οἱ σπαχῆδες κάλπαζαν πρὸς τὴ μεριά ποὺ εἶχαν χαθεῖ οἱ ἀκεντζίνοι.

Ἡ καρδιά τοῦ χρονικογράφου χτύπησε βίαια. Τὰ καλύτερα τάγματα τοῦ Τούρκικου στρατοῦ πήγαιναν ν' ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐχθρό. Ντράπηκε γιὰ τὸ φόβο του. Ἐπειτα ἔκανε πῶς ξέχασε κιόλας τὸ τρελὸ τρέξιμό του καὶ κοίταξε μὲ θαυμασμὸ τὴν ἀναχώρηση τῶν ταγμάτων γιὰ κεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ θρῖσκεται αὐτός, τὸ ἄγριο θηριό, ὁ Σκεντέρμπεης! Ἀλλ' ἡ χαρὰ κι ὁ ἐνθουσιασμός του δὲν κράτησαν γιὰ πολὺ. Ἐκεῖνο τὸ ἀνάκατο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, ποὺ μέσα στὰ ξεφωνητά τους, τὸ θόρυβο τῶν ὄπλων καὶ τῶν διαταγῶν, αὐτός, ὁ Τσελεμπή, εἶχε πνίξει πρὶν λίγο τὸ φόβο του, ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ ἐξαφανίζεται μπρὸς ἀπ' τὰ μάτια του μὲ μιὰ ἀπίστευτη ταχύτητα. Τὰ ὄπλα, οἱ φωνές, οἱ διαταγές γάθησαν γλυστρώνοντας μέσ' τὴς σκιές τῆς νύχτας κι ὁ χρονικογράφος κατάλαβε μὲ τρόμο πῶς σὲ λίγο θάχε μείνει ὁλότελα μόνος σὲ κεῖνο τὸ δρόμο ποὺ ἴσως χυμοῦσε τὸ μανιασμένο θηριό.

Ὁ Τσελεμπή ἄρχισε πάλι νὰ τρέχει. Δὲν ἤξερε ποῦ πήγαινε. Φτάνει μόνον νὰ φευγε ἀπὸ κεῖνο τὸ μέρος ποὺ σὲ λίγο θὰ ἐγκαταλείπονταν σὰν πλοῖο ἐτοιμὸ νὰ βουλιάξει. Μέσ' ἀπ' τὴ σκοτεινιά ἔφταναν ἀδιάκοπα φωνές καὶ διαταγές ποὺ μήτε ἤξερε ἀπὸ ποῦ ἔρχονταν. Εἶτα, σὰν νὰ ξεπηδοῦσαν μέσ' ἀπ' τὴ νύχτα καὶ νὰ ρίχνονταν στροβελίζοντας πάνω στὸ στρατόπεδο σὰν μιὰ δίνη ἀπὸ φωνές πνευμάτων.

Ὁ χρονικογράφος ἀφοῦ ἔτρεξε λίγο βρέθηκε πάλι μέσα στὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν. Ἀκόμα δὲν εἶχε μπορέσει νὰ καταλάβει ἂν ὅλοι αὐτοὶ οἱ στρατιῶτες προσπαθοῦσαν ν' ἀποφύγουν τὴ μάχη ἢ ἂν ἔφαχναν γιὰ νὰ πᾶνε νὰ πολεμήσουν. Τὸ πλῆθος ἐξαφανίστηκε πολὺ γρήγορα κι ὁ Τσελεμπή ἔμεινε πάλι μόνος. Τώρα καταλάβαινε πῶς παντοῦ στ' ἀπέραντο στρατόπεδο τὰ μπουλούκια τῶν στρατιωτῶν μαζεύονταν, κινιοῦνταν καὶ ἐξαφανίζονταν μ' ἓνα περίεργο τρόπο, σὰν τ' ἄσπρα σύννεφα στὸν οὐρανὸ ὅταν φυσάει ὁ ἄνεμος. Τίποτα δὲν μπόραγε νὰ γίνει σταθερὸ σὲ μιὰ νύχτα πανικοῦ σὰν καὶ τούτη.

Ὁ χρονικογράφος ἔτρεχε. Χωρίς κι ὁ ἴδιος νὰ τὸ καταλαβαίνει, τὰ πόδια του τὸν πῆγαιναν στὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου ἐκεῖ πού βρισκόταν ἡ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου. Φωνές καὶ διαταγές ἔφτασαν πάλι στ' αὐτιά του καθὼς ἔτρεχε. Ἐπειτα, ἀκούστηκαν μέσ' τῆ νυχτιὰ δυνατὲς λαχανιαστὲς, γεμάτες ἀγωνία ἀνάσες, πολὺ δυνατὲς καὶ τρομερές, πού σκέπασαν ὅλους τοὺς ἄλλους θόρυβους. Ὁ Ταχανκά, σκέφτηκε ὁ χρονικογράφος.

Ἡ σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασα εἶταν βουτηγμένη στὸ σκοτάδι. Μπαινόβγαιναν ὅμως διάφοροι ἀγγελιοφόροι. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή κατάλαβε πὼς ὁ πασᾶς βρίσκονταν ἐκεῖ μέσα, μὰ τὸ φῶς εἶτανε καλὰ καλυμμένο ἔτσι πού νὰ μὴ δίνει στόχο στὸν ἐχθρό. Μόλις συνῆλθε λίγο πρόσεξε πὼς γύρω του ἑκατοντάδες «τζεμπελού» στρατιῶτες στέκονταν μέσ' τὸ σκοτάδι βουβοί, μὲ τὰ μακρὰ κοντάρια στὰ χέρια. Μιὰ σιγουριὰ τοῦ ζέστανε πάλι τὴν καρδιά. Κάθισε κατὰ χάμα, στὴν ἄκρη ἐνὸς ὁρομάκου. Ἀπὸ μακρὰ ἔφταναν διάφοροι θόρυβοι, ἀλλὰ κεῖ πού βρίσκονταν βασίλευε ἡ ἡσυχία. Κάπου κάπου τ' ἄλογα τῶν ἀγγελιοφόρων ἔκαναν τὴ γῆ νὰ τρέμει μὲ τὸ τρελὸ κάλπασμά τους. Ὅμως αὐτὸ δὲν κράτησε πολὺ: Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰστάνθηκε σὰ ν' ἀναταράχτηκε, νὰ κινήθηκε κάτι μέσ' τῆ νυχτιὰ. Εἶδε νὰ πυκνώνουν οἱ γραμμὲς τῶν τζεμπελού μὲ τὰ ὀρθια κοντάρια. Κάποιος πίσω τους ἀρχισε νὰ διατάζει. Μιὰ μακρινὴ ἀναταραχὴ φαινόταν νὰ πλησιάζει. Τὸ μέτωπο τοῦ χρονικογράφου λούστηκε πάλι στὸν κρῦο ἰδρωτᾶ. Κι ἂν «ἐκεῖνος» ριχνόταν κατευθεῖαν στὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου; Σηκώθηκε. Μὰ δέβαια, αὐτὸ θᾶτανε κάτι περισσότερο ἀπὸ φυσικό. Ἀκριβῶς ἐκεῖ θὰ ριχνόταν. Μόνο ἐκεῖ! Ὁ φόβος τὸν πλημμύρισε πάλι. Βάλθηκε νὰ τρέχει. «Ποῦ νὰ πάω; Ποῦ νὰ ἐξαφανιστῶ;» ἔλεγε καὶ ξανάλεγε μέσα του. «Ἐνα σίγουρο μέρος, μιὰ τρύπα, ἕνα χαντάκι... Ἐνα χαντάκι... ἢ στοᾶ!» Ἡ μιὰ σκέψη διαδεχόταν τὴν ἄλλη μὲ ταχύτητα τρομαχτικὴ. «Ἡ ἐγκαταλειμμένη στοᾶ... ὁ φούρνος. Ἄκου Μεβλά Τσελεμπή, σουχε περάσει ποτὲ ἀπ' τὸ ξεροκέφαλό σου ὅτι σὲ κεῖνο τὸ φούρνο κρυβόταν ἡ εἴσοδος τῆς στοᾶς; Ποτέ!» Ἐτρεξε πρὸς τὸ μισοκατεστραμμένο φούρνο. Ἡ ἀναταραχὴ ὄλο καὶ πλησιάζει. Γρήγορα! Γρήγορα! Μπήκε. Τρέμοντας ὀλόκληρος καὶ τεντώνοντας μπροστὰ τὰ χέρια καὶ τὸ πόδι, βρῆκε τὴ σκάλα. Ἄρχισε νὰ κατεβαίνει. Τὰ σκαλοπάτια εἶταν κρῦα. Κατέβηκε πιὸ βαθιά. Ἀπόλυτο, ὀλοκληρωτικὸ σκοτάδι τὸν τριγύρισε καὶ μιὰ μυρουδιὰ λάσπης. Θυμήθηκε τὸν ἀστρολόγο. Ξαφνικὰ τοῦ φάνηκε πὼς κάτι κουνήθηκε κάτω ἀπ' τὶς πατοῦσες του μέσα στὴ σκοτεινιά. Φίδι, σκέφτηκε κατατρομαγμένος καὶ θέλησε νὰ πηδήσει μὰ τὸν σταμάτησε μιὰ ἤρεμη φωνή

ἀπό κάτω:

—Πρόσεχε λίγο, θὰ μᾶς πατήσεις.

Ἦ Μεβλά Τσελεμπή κοκκάλωσε.

—Καλὰ θᾶκανες νὰ καθήσεις, εἶπε ἡ φωνή μὲ τὴν ἴδια ἡρεμία.

Ἦ Τσελεμπή δὲν μπόραγε ἀκόμα νὰ συνέλθει. Τοῦ φάνηκε πὼς λίγο πιὸ κεῖ κάτι πάλι κουνήθηκε. Καὶ τότε ἀκούστηκε ἓνα δυνατὸ φτάρνισμα.

—Ἀπὸ ποῦ εἶσαι; ρώτησε ἡ φωνή.

—Ἐγώ... ἀπὸ δῶ... βρέθηκα τυχαῖα, φέλλισε ὁ χρονικογράφος.

—Ἄστα αὐτὰ τὰ «τυχαῖα», εἶπε ἡ φωνή. Τὰ ξέρω γὼ αὐτὰ τὰ «τυχαῖα»! Φιλαράκο καλὰ τὸ σκέφτηκες. Εἶσαι ἔξυπνος ἄνθρωπος.

Ἦ Τσελεμπή οὔτε π' ἀνάσαινε. Ἦ φωνή πὺ ἀκουγόταν εἶταν βαριά.

—Μὴν τρομάζεις, συνέχισε ὁ ἄγνωστος. Ὅλοι ὅσοι ἦρθαμε ἐδῶ δὲν κατακρίνουμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο. Ἦ κόρακας δὲν βγάζει κοράκου μάτι. Ἐγὼ εἶμαι ἀπ' τὸ τέταρτο τάγμα τῶν ἄζαπων. Ὑψηρετῶ εἰκοσιτέσσερα ὀλόκληρα χρόνια. Ἀπὸ καιρὸ κόλας τῶχα ἀποφασίσει πὼς ἂν μᾶς ἐπιτίθονταν ὁ Σκεντέρμπεης θὰ κρυβόμουν ἐδῶ. Νὰ σκοτωθεῖς σὲ μιὰ ἐπίθεση ἐνάντια στὸ κάστρο, αὐτό, ἔ, ἀξίζει τὸν κόπο! Μὰ νὰ πέσεις ἔτσι, μέσα στὴν ἀναταραχὴ, χτυπημένος τυχαῖα ἀπὸ κάποιο σπαθί, αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τ' ἀντέξω! Ἔτσι λοιπὸν, μόλις ἄκουσα τὸ τύμπανο τοῦ συναγερμού, βγῆκα βιαστικὰ ἀπ' τὴ σκηνή μου. «Τρέχα ἄζαπα, στή θέση σου!» εἶπα. Ὅμως πρὶν καλοφτάσω ἀκόμα, βρήκα ἐδῶ κι ἄλλους φιλοξενούμενους. Ἀποδείχτηκαν πιὸ γρήγοροι ἀπὸ μένα!

Κάποιος ἐκεῖ πλάι του, σὰν νᾶθελε νὰ ἐπιβεβαιώσει τὰ λόγια του, χασμύρηθηκε.

—Κάθησε! εἶπε ὁ ἄζαπας. Σὰν τὸ σπίτι σου. Ἐδῶ κανένας δὲ σ' ἐνοχλεῖ.

Ἦ Τσελεμπή κάθησε πάνω σ' ἓνα σωρὸ ἀπὸ χῶμα.

—Εἶσαι τοῦ μηχανικοῦ; ρώτησε ὁ ἄζαπας.

—Ναί, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

—Τὸ φαντάστηκα.

Ἦ ὕστερ' ἀπ' αὐτὸ τὸ σύντομο διάλογο, ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ πὺ ἄρχισε νὰ γεννιέται στὸ Μεβλά Τσελεμπή ἡ ἐπιθυμία νὰ πιάσει κουβέντα, ὅπως γίνεται συνήθως ὅταν κάποιος καταλαβαίνει πὼς δὲν διατρέχει πιὰ κίνδυνο, ὁ ἄζαπας σώπασε. Ἦ χρονικογράφος δὲν τολμούσε νὰ μιλήσει πρῶτος. Νόμιζε πὼς θὰ τὸν ἀναγνώριζαν ἀπ' τὴ φωνή. Εἶταν ντροπὴ, ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ πὺ ἐπάνω μαινό-

ταν ὁ πόλεμος, αὐτὸς, ὁ Μεβλά Τσελεμπή, ὁ ἱστορικός, ὁ συγγραφέας τοῦ χρονικοῦ ποὺ θ' ἀποθανάτιζε τοὺς ἡρωϊσμοὺς αὐτοῦ τοῦ πολέμου, νᾶχει χωθεῖ σὰν ποντικὸς σὲ μιὰ σκοτεινὴ στοὰ προσμένοντας τὸ τέλος τῆς μάχης.

—Θᾶναι κόλαση τώρα ἐπάνω! εἶπε ὁ ἄζαπας σὰν νᾶχε μαντέψει τὶς σκέψεις του.

Ἐχρονικογράφος δὲν ἤξερε τί νὰ πεῖ. Πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους, ἄλλοτε πιὸ καθαρά ἄλλοτε πιὸ πνιγμένα, ἀκούγονταν κάτι σουρτὰ θήματα. Ἐπειτα σιωπή.

Μετὰ τὰ θήματα πλησίασαν.

—Ἐρχονται πρὸς τὰ δῶ, εἶπε ὁ ἄζαπας.

Κανένας δὲ μίλησε. Ἐμειναν ἀκίνητοι ν' ἀφουγκράζονται. Τὰ θήματα πλησίαζαν ὄλο καὶ περισσότερο. Καθὼς ἔρχονταν ἐμοιαζαν μὲ χτυπήματα ἀπὸ ὀπλὲς ἀλόγων. Τώρα εἶταν κοντά. Πάρα πολὺ κοντά. Τὸ ἔδαφος ἄρχισε νὰ τρέμει. Ἐχρονικογράφος κουλουριάστηκε ὀλόκληρος.

—Εἶναι πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια μας, εἶπε ὁ ἄζαπας.

Ἐθόρυβος ἀπ' τὶς ὀπλὲς ἔγινε τρομαχτικὸς. Ἄλλ' αὐτὸ κράτησε λίγο. Μετὰ ἄρχισε πάλι νὰ ξεμακραίνει.

Κάποιος ἀνάσανε βαθιά. ἘΜεβλά Τσελεμπή ἔκανε νὰ πεῖ κάτι ἀνακουφισμένως, ἀλλὰ ἐκείνη τῇ στιγμῇ, μακριά, στὸ βάθος, ἀκούστηκαν πάλι θήματα, στὴν ἀρχὴ ἑλαφριά, ἔπειτα ὄλο καὶ πιὸ βαριά.

—Ἐρχεται πάλι ἓνα νέο κύμα, εἶπε ὁ ἄζαπας. Κράτησαν τὴν ἀναπνοή τους. Ἐτρομαχτικὴ βοή ἀπ' τὶς ὀπλὲς τῶν ἀλόγων γινόταν ὀλοένα δυνατώτερη ὥσπου ἔφτασε μιὰ στιγμῇ ποὺ τοὺς φάνηκε πὼς τὸ καταφύγιο θὰ γκρεμιζόταν. Μὰ ἀκριβῶς τότε, κείνη ἡ βοή, ἄρχισε νὰ ὑποχωρεῖ καθὼς ξεμάκραιναν τ' ἄλογα, ὥσπου ἔγινε πάλι χτύπος.

—ἘΣκεντέρμπεης! εἶπε κάποιος.

Κανένας δὲν ἀπάντησε. Ἐὄλοι τέντωναν τ' αὐτιά ν' ἀκούσουν τὰ πρῶτα μακρινὰ χτυπήματα, ποὺ μ' ἀπίστευτη ταχύτητα μετὰλλαγαν σὲ τρομερὴ βοή ἀπὸ ὀπλὲς ἀλόγων. Τὸ καινούριο κύμα πλησίαζε.

Τούτη τῇ φορὰ κράτησε πολὺ ἢ ἔτσι τουλάχιστο φάνηκε στὸ χρονικογράφο. Κι ὅταν ἔγινε πάλι ἡσυχία καὶ φάνηκε πὼς δὲ θᾶφτανε ἄλλο κύμα, ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄκουσε τῇ γαλήνια φωνῇ τοῦ ἄζαπα, ποὺ μιλοῦσε ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα χωρὶς νὰ νοιάζεται ἂν ὁ ἄλλος τὸν ἀκουγε.

—Εἰκοσιτέσσερα χρόνια στρατιώτης! Πολὺ σοῦ φαίνεται;

Ποιός ξέρει πόσο καιρό θα ύπηρετῶ ακόμα. Ἐφτασε ἡ ὥρα γιὰ μᾶς τοὺς παλιοὺς στρατιῶτες νὰ πάρουμε τὴ γῆ ποὺ ἀπὸ καιρὸ μᾶς ἔταξαν. Πρὶν ξεκινήσουμε γιὰ τούτη τὴν ἐκστρατεία, μᾶς εἶπαν πὼς ἀφοῦ κυριεύαμε τοῦτο τὸ κάστρο, θὰ παίρναμε τὴ γῆ ποὺ ἀπλώνεται γύρω του. Ἐγὼ εἶμαι ἀπ' τὴν Ἀνατολή, μὰ εἶδα πολλές ἄλλες χῶρες. Πολέμησα στὶς κοιλάδες τοῦ Καραμπογκντάν, στὸ Σταρὰ Πλανίνα τῆς Βουλγαρίας, στὴν Τρίπολη, στὴ Βοσνία. Πῆγα ὡσπερ τὸ Σεμέντερ τῆς Οὐγγαρίας. Παντοῦ ὅπου στρατοπεδεύσαμε εἶχε καλὴ γῆ κι ἐγὼ πολλές φορές σκέφτηκα τί θᾶσπερνα σὲ κείνη τὴ γῆ καὶ σύγκρινα τὴ μιὰ γῆ μὲ τὴν ἄλλη ὅπου νωρίτερα εἶχαμε πολεμήσει. Σοῦ φαίνεται περίεργο; Ἐσὺ ἴσαι τοῦ μηχανικοῦ καὶ δὲ θᾶπρεπε καθόλου ν' ἀπορεῖς. Καὶ σεῖς μὲ γῆ καὶ λάσπη ἔχετε νὰ κάνετε. Μόνο ποὺ ἀντὶ νὰ τὴ σέβετε, τὴν κακομεταχειρίζεστε, γι' αὐτὸ καὶ κείνη μετὰ σᾶς ἐκδικιέται, ὅπως ἐκδικήθηκε στὴν περίπτωση τούτης ἐδῶ τῆς στοᾶς ποὺ γκρεμίστηκε παγιδεύοντας μέσα τοὺς συναδέλφους σου. Μ' ἄς τ' ἀφήσω αὐτό. Τί ἔλεγα; Ἄ, ναί! Γιὰ τὴ γῆ. Λοιπόν, μᾶς ἔταξαν γῆ γύρω ἀπ' τὸ κάστρο· ἔτσι τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔκανα μόλις βάλκαμε τὸ πόδι μας σὲ τοῦτο τὸν τόπο, εἶταν νὰ δῶ τὴ γῆ. Τὴν πῆρα στὴ χούφτα μου, τὴν ἔτριψα, τὴ μύρισα. Καλὴ γῆ. Κάνει καλὸ στάρι. Ὅμως τί νὰ τὸ κάνω; Ἐένη γῆ εἶναι. Δὲν ξέρω γιατί μὰ ἔμεινε κρύα ἢ καρδιά μου. Ἐχω ἓνα κενὸ ἐδῶ ἀκριβῶς. Ἐένη γῆ! Καταλαβαίνεις τί θέλω νὰ πῶ; Μοῦ φαίνεται πὼς ἀκόμα κι ἡ μυρουδιά της εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ κείνη τῶν ἄλλων.

Στὴν εἴσοδο, ἀκούστηκε κάτι νὰ σέρνεται. Κάποιος κατέβαινε τὶς σκάλες. Ὁ ἄζαπας σταμάτησε. Ὅλοι κράτησαν τὴν ἀναπνοή τους. Αἰσθάνθηκαν πὼς κάποιος μπῆκε στὴ στοὰ ψηλαφιστά, σὰν τυφλός.

—Σιγὰ φίλε, θὰ μᾶς πατήσεις! εἶπε ὁ ἄζαπας.

—ὦ! ἔκανε ὁ ἄγνωστος τρομαγμένος.

—Ἄστα τὰ «ἄ!» καὶ τὰ «οὐ!» καὶ κάθησε ἐκεῖ ποῦσαι! εἶπε ὁ ἄζαπας.

Ἐγίνε σιωπὴ.

—Ἀπὸ ποῦ εἶσαι;

—Ἀπ' τὸ ἔννατο τάγμα τῶν ἐσκυντζίνων, εἶπε ὁ ἄγνωστος μ' ἐδύναμη φοβισμένη φωνή.

—Τί γίνεται κεῖ πάνω;

—Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου!

—Λέγε πὼς οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ἀνοιξαν τὴν πόρτα καὶ βγήκαν ἔξω, εἶπε ὁ ἄζαπας. Ἐέρεις τίποτα;

—Ἐγὼ δὲν ξέρω τίποτα. Ξέρω μόνο πὼς ἐκεῖ πάνω γίνεται ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου!

—Κάτσε! Βολέψου σὰν τὸ σπίτι σου.

—Κι ἂν ἔρθει κάποιος ἀξιωματικὸς γιὰ ἔλεγχο;

—Ἄν ἔρθει, ἄς καλοσωρίσει! εἶπε ὁ ἄζαπας.

Ἄγνωστος δὲν ξανακουνήθηκε. Εἶχε καθήσει ὅπως φαίνεται.

—Πόλεμος! εἶπε ὁ ἄζαπας. Κανένας δὲν κατάλαβε τί ἤθελε νὰ πεῖ μ' αὐτό.

Πάλι ἔγινε σιωπή. Ἀπὸ πάνω ἄρχισαν πάλι ν' ἀκούγονται χτυπήματα μὰ πού τώρα δὲν μετάλλαξαν πιά σὲ βροντές. Τὰ χτυπήματα τριγύριζαν κάπου μακριά, στὶς ἄκρες τοῦ στρατόπεδου· σταματοῦσαν γιὰ λίγο, ἔπειτα ξανάρχιζαν πάλι, μετὰ ἔσθην ὀλότελα. Αὐτὸ συνεχίστηκε γιὰ πολὺ.

—Βγαίνω νὰ δῶ τί γίνεται, εἶπε κάποιος.

Τὰ θήματά του ἀκούστηκαν στὴν ἀρχὴ πάνω στὴ λάσπη, ἔπειτα πάνω στὶς σκάλες. Περίμεναν ὥσπου γύρισε.

—Λοιπόν;

—Μοῦ φαίνεται πὼς τὰ πράγματα ἄρχισαν νὰ ἡσυχάζουν. Ξημερώνει.

—Ξημερώνει; Πρέπει νὰ φύγουμε!

Ἄγνωστος ἀκούστηκε σιωπηλὸς.

—Φεύγεις; εἶπε ὁ ἄζαπας πού τὸν ἄκουσε νὰ σαλεύει. Κάνε ὅπως καταλαβαίνεις. Ἐγὼ θὰ μείνω ἀκόμα λίγο. Θὰ ξαναἰδωθοῦμε. Μόλις ἀκούσεις τὸ συναγερμὸ, τρέχα καὶ θὰ με βρεῖς ἐδῶ.

Ἄγνωστος ἄκουσε τὸ συναγερμὸ χωρὶς νὰ δῆξει κίνηση γιὰ τὴν ἐξοδο. Ψηλαφώντας μὲ τὰ χέρια τὶς πέτρες, ἀνέβηκε τὰ σκαλοπάτια καὶ σταμάτησε στὴν ἐξοδο τοῦ φούρνου. Πραγματικὰ ξημέρωνε. Ἐνα θαθὺ γκριζό χρωμα, σπαρμένο δῶ καὶ κεῖ μὲ μενεξεδιῆς κηλίδες, ἔκανε ἐξωπραγματικὸ κάθε τί γύρω. Ἄγνωστος ἀκούστηκε σιωπηλὸς γιὰ τὸ φαρδὺ γιακὰ τοῦ πανωφοριοῦ του, σκέπασε τὸ πρόσωπο γιὰ νὰ μὴν τὸν γνωρίσουν καὶ προχώρησε γρήγορα πλάι στὶς σκηνές. Ὄταν κατάλαβε πὼς εἶχε ἀρκετὰ ἀπομακρυνθεῖ κατέβασε πάλι τὸ γιακὰ. Τὸ στρατόπεδο εἶταν βυθισμένο σ' ἕνα ἡσυχὸ ὕπνο. Τίποτα δὲ θύμιζε κεῖνα ποῦχανε συμβεῖ λίγο νωρίτερα. Ἄγνωστος ἀιστάνθηκε σὰ νὰ ἀπελευτερώθηκε ἀπὸ κάποιο τρομαχτικὸ ἐπιπέτασμα. Στὰ πλαγιαστὰ τοιχώματα τῶν σκηνῶν εἶχε καθήσει ἡ ὑγρασία τῆς πρωϊνῆς δροσιᾶς, ὀλότελα ξένη μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἔχθρα. Ἄγνωστος, τὰ γεμάτα πανικὸ οὐρλιαχτά, οἱ βροντὲς ἀπ' τὰ ὄπλα, ὄλα, εἶχαν ἐξαφανιστεῖ κάτω ἀπ' τὶς ἀναρίθμητες δροσοσταλίδες πού στὴν καθεμιὰ ἀπ' αὐτὲς ὑπῆρχε κάτι ἀπ' τὸ τέλος τῆς νύχτας καὶ



τ' αναπότρεπτο πλησίασμα τοῦ πρωῖνου. Μὰ πιὸ κεῖ ἢ θεά ἀλλαζε ἀπότομα. Μιὰ ὀλόκληρη σειρά ἀπὸ ἀναποδογυρισμένες καὶ σχισμένες σκηνές ξεπρόβαλε μπρὸς στὰ μάτια του. Σημαῖες εἶταν πεταμένες στὸ χῶμα. Ἐνα ἄλογο κείτονταν νεκρὸ στὴ γῆ. Μι' ἀνθρώπινη φιγούρα εἶταν ριγμένη πιὸ κεῖ μπρούμητα. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή αἰσθάνθηκε ἓνα πόνο γὰ τοῦ ξεσχίζει τὴν καρδιά. Κείνη ἢ θεά τῆς καταστροφῆς τοῦ εἶταν ἀφόρητα ὀδυνηρή. Νὰ κι ἄλλες ἀναποδογυρισμένες σκηνές. Ἡ μιὰ δίπλα στὴν ἄλλη. Ἀπὸ δῶ εἶχε περάσει «ἐκεῖνος»! Ὁ χρονικογράφος τάχυνε τὸ βῆμα. Ἦθελε γὰ βγεῖ τὸ γρηγορότερο ἀπ' τὴν περιοχὴ ἐκείνη. Βρέθηκε πάλι σ' ἓνα μέρος ἀπ' ὅπου δὲν εἶχε περάσει ἢ καταστροφικὴ ὄρμη τῆς νύχτας. Βάδιζε πρὸς τὴ σκηνὴ του. Κάπου μπροστά του ἀκούστηκε ἓνα σούρσιμο ἀπὸ ἀκανόνιστα βήματα. Κάποιος ἐρχόταν πρὸς τὸ μέρος του παραπατώντας. Εἶταν ἓνας ψηλὸς ἄντρας ποὺ προχωροῦσε στηριγμένος σ' ἓνα μπαστούνι. Ὄταν πλησίασε ὁ χρονικογράφος εἶδε πὼς τρέκλιζε. Ὄταν πλησίασε κι ἄλλο τὸν ἀναγνώρισε. Εἶταν ὁ Σαντεντίν. Σιγομουρμούριζε κάτι καὶ σήκωνε κάπου κάπου ἀπειλητικὰ τὸ μπαστούνι του. Φαινόταν μεθυσμένος. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή εἶχε ἀκούσει πὼς ὁ Σαντεντίν γυρνοῦσε τὴς νύχτες στὸ στρατόπεδο καὶ τρόμαζε τοὺς κοιμισμένους στρατιῶτες, ἀλλ' ὁ ἴδιος δὲν τὸν εἶχε συναντήσει ποτέ.

Ὁ χρονικογράφος ἄφησε πίσω του τὸν μεθυσμένο Σαντεντίν. Μπροστά του πρόβαλε πάλι μιὰ σειρά ἀπὸ μισοκατεστραμμένες σκηνές. Τὶς προσπέρασε γρήγορα. Ἐπειτα βάδισε δίπλα στὸ φράχτη, ποῦταν κι αὐτὸς μισογαλασμένος καὶ τελικὰ διάκρινε ἀπὸ μακριὰ τὴ σκηνὴ του. Δὲν εἶχε πάθει ἀπολύτως τίποτα.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Μιά μέρα μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ νεροῦ, ἔστειλαν μιὰ ἀντιπροσωπεΐα νὰ διαπραγματευτεῖ μαζί μας. Οἱ ἀντιπρόσωποι, ντυμένοι σιὰ γιορτινά τους, σιάνθησαν μπροστὰ σιὴ μεγάλη πόρτα περιμένοντας νὰ τοὺς δεχιοῦμε. Ὁ ἕνας κρατοῦσε σιὰ χέρια τὴ σημαία τῆς εἰρήνης, ὁ ἄλλος χτυποῦσε σιγανὰ ἕνα τύμπανο. Ἐμεῖς τοὺς φωνάξαμε ἀπ' τὶς ἐπάλληξεις πὼς ἂν δὲν ἔφευγαν θὰ τοὺς χτυπούσαμε. Τότε ἐκεῖνος μὲ τὸ ταμποῦρλο εἶπε μὲ δυνατὴ φωνή.

—Ἐ! δύσινχοι! Τ' ἀκοῦτε αὐτὸ τὸ τύμπανο; Εἶναι φτιαγμένο ἀπὸ τὸ δέρμα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Παισιάχ. Συνέχισε νὰ χτυπάει τὸ τύμπανο γι' ἀρκετὴ ὥρα κι ἔπειτα πρόσπεσε: «Τέτια τύμπανα θὰ φτιάξουμε κι ἀπ' τὸ δικό σας δέρμα. Φτωχοί, ἀνόητοι, καὶ μόνο νὰ ξέρατε ποιά μοῖρα σᾶς περιμένει».

Μὲ κεῖνες τὶς λέξεις ἔκλεισαν οἱ διαπραγματεύσεις. Ἡ ζέστη εἶναι ἀκόμα ἀνυπόφορη. Τὸ νερό μας τελειώνει. Ἀπ' τὸ πηγάδι πὸν σκάψαμε βγήκε νερό, μόνο πὸν εἶτανε λίγο. Τώρα σκάβουμε ἕνα ἄλλο. Διψᾶμε κιάλας. Νὰ κι ὁ ἀποκλεισμός τῆς δίψας πὸν τόσο συχνὰ ἀνάφεραν μὲ κομπασμὸ καὶ τὸ τόνιζαν ἰδιαίτερα σιτούς προπολεμικοὺς διαλόγους μας. Γῆ ξεραμένη ἀπ' τὴ ζέστη. Ἡλιος καντερός.

Ὁ Γκιέργκι μας ἔκανε σιὸ σιραιτόπεδό τους ὡς τώρα τρεῖς νυχτερινὲς ἐπιθέσεις. Ὅλη τὴ μέρα ἔσκαβαν γύρω ἀπ' τὸ σιραιτόπεδο τάφρους κι ἔμπηγαν σιὴ γῆ παλούκια γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὶς ξαφνικὲς ἐπιθέσεις.

Εἰμᾶστε σιγουροὶ πὼς ἐτοιμάζονται γιὰ νέα ἐπίθεση. Ἀπ' τὸ ἐργοσιάσιο τῶν κανονιῶν βγαίνει νύχτα καὶ μέρα μαῦρος καπνός. Χύνουν ὅπως φαίνεται καινούρια κανόνια! Οἱ μηχανικοὶ κι οἱ ἄλλοι εἰδικοὶ πὸν ἔφεραν μαζί τους εἶναι τόσο ἄγριοι ὅσο κι οἱ γενίτσαροι πὸν σκαρφαλώνουν σιὰ τείχη μας. Θέλουν νὰ μᾶς καταφέρουν τὸ θανάσιμο χτύπημα. Προσπαθοῦν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπ' τὴ μεγάλη ζέστη καὶ τὴ δικὴ μας δίψα. Βιάζονται.

Θέλουν νὰ τελειώσουν πρὶν ἀρχίσουν οἱ βροχές. Γιατὶ ἂν ἀρχίσει νὰ βρέχει...

Συχνὰ σηκώνουμε τὸ κεφάλι καὶ κοιτᾶμε πέρα μακρὰ σιὸν ὁρίζοντα.

Κανένα σύννεφο σὲ καμιὰ γωνιὰ τ' οὐρανοῦ.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Ηδη από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης της βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργεί με συνέπεια και με την βοήθεια των φίλων της, η βιβλιοθήκη έχει πραγματοποιήσει πολλές και σημαντικές δραστηριότητες. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όλους και προσφέρει στους αναγνώστες της ένα ευρύ και ποικίλο υλικό. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με την βοήθεια των φίλων της και προσφέρει στους αναγνώστες της ένα ευρύ και ποικίλο υλικό. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με την βοήθεια των φίλων της και προσφέρει στους αναγνώστες της ένα ευρύ και ποικίλο υλικό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

**Η** επίθεση συνεχιζόταν άγρια. Αντίθετα με τή συνηθισμένη τους ταχτική, τούτη τή φορά τήν εξαπόλυσαν τὸ μεσημέρι, τήν ὥρα πού ὁ ἥλιος χτύπαγε κατακέφαλα. Τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, στάζοντας αἷμα κι ἰδρῶτα σπρώχνονταν γύρω ἀπ' τὰ τείχη, ἔτρεχαν ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, σκαρφάλωναν πάνω στίς σκάλες, κατέβαιναν, ὑποχωροῦσαν, χύνονταν μπροστά, στροβιλίζονταν, λαχάνιαζαν κι οὔρλιαζαν κάτω ἀπ' τίς θρόντες τῶν κανονιῶν καί τ' ἀσταμάτητο χτύπημα τῶν μεγάλων καί τῶν μικρῶν ταμπούρλων. Ἐνα πυκνὸ σύννεφο κίτρινης σκόνης ἐκρυβε ἀπ' τὰ μάτια τὰ μέρη πού ἡ μάχη εἶταν πιότερο άγρια κι ἀπελπισμένη.

Ὁ ἥλιος ἔκαιγε ἀλύπητα. Ὁ Τουρσοῦν πᾶσας ἀψηφώντας τοὺς κανόνες τοῦ πολέμου εἶχε ξαπολύσει τήν επίθεση μέσ' τὸ καταμεσημέρο γιὰ νὰ ἐξαντλήσει τὸ γρηγορότερο μέσα σὲ κείνη τήν τρομερὴ ζέστη τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ποῦχανε μείνει δέκα ὀλόκληρες μέρες χωρὶς νερό. Ὅλοι οἱ εἰδικοί πού τὸν συμβούλεψαν πρὶν ἀπ' τήν επίθεση εἶχαν τή γνώμη πὼς δέκα μέρες ἔφταναν γιὰ νὰ καταναλωθεῖ καί τὸ τελευταῖο ἀπόθεμα νεροῦ πού ἴσως οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου εἶχαν μαζέψει μέσ' τὰ διάφορα σκεύη τους. Μερικὰ μέλη τοῦ συμβουλίου ἔκφρασαν τή γνώμη πὼς ἡ επίθεση θ' ἀπρεπε ν' ἀργήσει κι ἄλλο. Ἐλεγαν πὼς ὅσο πιὸ μακριὰ κρατήσει ἡ περίσδος τῆς δίψας τόσο πιὸ σίγουρη θ' ἄτανε ἡ νίκη τους. Ὅλ' αὐτὰ εἶτανε σωστά, μὰ κόντευε νὰ τελειώσει ὁ Αὐγούστος κι αὐτοὶ πού ἤξεραν καλά κείνα τὰ μέρη ἔλεγαν πὼς ἡ ἐποχὴ τῶν βροχῶν δὲ θ' ἀργοῦσε ν' ἄρθει. Ἐν εἶχαν καταφέρει ν' ἀνακαλύψουν τὸ ὑδραγωγεῖο τὸν Ἰούλη, θ' ἄχαν ἀρκετὸ καιρὸ νὰ παρατείνουν τὸν ἀποκλεισμό. Μὰ ὁ ἀρχιτέκτονας Καουρί δὲν εἶχε καταφέρει νὰ τ' ἀνακαλύψει τότε πού χρειαζόταν καί τώρα εἶταν πιά ἀργὰ νὰ περιμένουν κι ἄλλο. Ἐν ξαφνικὰ ἄρχιζε νὰ βρέχει, τὸ νερὸ τῆς βροχῆς θ' ἀξαφάνιζε ἀμέσως τή δίψα τῶν ὑπερασπιστῶν πού εἶχε προετοιμαστεῖ μετ' ὅσο κόπο καί φροντίδα ἀπ' τοὺς πολιορκητὲς. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου θ' ἀποροῦσαν ἀκόμα ν' ἄχουν καί κάποιο

πηγάδι. Είταν αλήθεια πώς ή ψηλή επιφάνεια του έδάφους που πάνω είταν χτισμένο το κάστρο, θάκανε τους υπερασπιστές να σκάψουν τρομαχτικά βαθιά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θάτανε αφάνταστα δύσκολη ή άντληση του νερού. Μά όπως και νάβαι, θάταν πάντα ένα πηγάδι που δέν θά μπορούσε να ξεδιψάσει και να κρατήσει ζωντανούς τους υπερασπιστές του κάστρου. Η ύποψία για το πηγάδι είχε βασανίσει πολύ το μυαλό του Τουρσούν πασα.

Είτανε πιθανό οί πολιορκητές, ίκανοποιημένοι που τους έκοφαν το νερό να μετρούσαν ήσυχοι κι ευτυχισμένοι τις μέρες που θά χρειαζόταν για να πεθάνουν απ' τή δίψα οί υπερασπιστές του κάστρου. Και στο μεταξύ αυτοί οί τελευταίοι, ξαπλωμένοι στις δρασερές σπηλιές τους, θάπιναν ήσυχα το λίγο νερό του πηγαδιού, ευχαριστώντας τήν τύχη που ο καιρός περνούσε και το φθινόπωρο πλησίαζε χωρίς νάχει ξαπολυθεί επίθεση. Για το λόγο αυτό τελικά, ο Τουρσούν πασας αποφάσισε να δράσει. Η επίθεση θάδινε τήν απόδειξη. Δέ θα τους έδινε τον καιρό να συνέλθουν απ' τή δίψα που σίγουρα τους βασάνιζε. Δέ θα τους άφηγε να σκάψουν κι άλλα πηγάδια και να σωθούν έτσι όριστικά απ' τή δίψα. Μά για ένα ακόμη λόγο έπρεπε να έξαπολυθεί επίθεση. Με δίψα ή χωρίς δίψα, με το αντίτιμο χείμαρων και ποταμών αίματος. Είταν απαραίτητο να κυριέψουν το κάστρο γιατί ή διάρκεια του πολέμου είτανε λίγο πολύ καθορισμένη. Θάπρεπε να κρατήσει ώσμε τα μέσα του φθινόπωρου. Μέσα σε τουτο το διάστημα έπρεπε όλα να τελειώσουν. Γιατί έπειτα, μόλις θάρχιζαν τα πρώτα κρύα, μπορεί νάφτανε κάποιο ώραίο πρωί απ' τήν πρωτεύουσα ή διαταγή για τήν υποχώρηση κι αυτό θάταν το τέλος για τον Τουρσούν πασα.

Τό θέμια του έμενε καρφωμένο πάνω σ' ένα μόνο σημείο. Στην κεντρική πόρτα, εκεί που ή μάχη είτανε περισσότερο άγρια απ' όπουδήποτε άλλου. Οί άζαπες είχαν τελικά καταφέρει να χτίσουν ένα ξύλινο πύργο και τώρα τον σκέπαζαν διαστικά με φρέσκα δέρματα. Τα μεγάλα πλεχτά από βούρλα ταλαντεύονταν μια από δω και μια από κει πάνω απ' τα κεφάλια των στρατιωτών, σα βάρκες πάνω σε τρικυμισμένη θάλασσα. Σκεπασμένοι μ' αυτά, είχαν αρχίσει να χτυπούν τις πόρτες με γιγάντιες σιδερένιες πολιορκητικές μηχανές. Κάπου κάπου, ανάμεσα στους θόρυβους τής μάχης ακούγονταν οί ρυθμικές κραυγές αυτών που κρατούσαν τις πολιορκητικές μηχανές.

— Η πόρτα άρχισε να κουνιέται, είπε ο άλλαϊμπές.

— Στείλτε κάποιον με τή διαταγή να μή μπει κανένας μέσα στην έσωτερική αύλή, είπε ο Τουρσούν πασας. "Ενας απ' τους ά-

ξιωματικούς ἔφυγε καλπάζοντας πρὸς τὸ πεδίο τῆς μάχης.

—Δοξασιμένε μου πασᾶ, τοῦ εἶπε μὲ χαμηλὴ φωνή ὁ βοηθὸς του πλησιάζοντας τὸ κεφάλι στὸν ὦμο του, ὁ γιατρὸς Σιρὶ Σελίμ θᾶθελε νὰ σᾶς μιλήσει.

—Τέτοια ὥρα; ρώτησε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς χωρὶς νὰ πάρει τὰ μάτια ἀπ' τὴν ἀναταραχὴ ποῦχε δημιουργηθεῖ μπροστὰ στὴν κεντρικὴ πόρτα.

—Ναί, τώρα. Εἶναι ἐπεὶγον λέει.

—” Ἄς ἔρθει.

Ὁ Σιρὶ Σελίμ ἔγειρε δυὸ τρεῖς φορές μπροστὰ τῆ μακρὰ του ράχη. Νομίζοντας πὼς ὁ πασᾶς δὲν τὸν εἶδε, ὑποκλίθηκε πάλι.

—Λέγε, εἶπε ὁ πασᾶς μόλις ἀντιλήφθηκε τὴν ψηλόλιγνη φιγούρα τοῦ γιατροῦ πίσω στ' ἀριστερά του.

—Συγχωρέστε με πασᾶ μου ποῦ σᾶς ἐνοχλῶ σ' αὐτὴ τῆ στιγμὴ τῆς... τῆς...

—Συντόμευε! τὸν ἔκοψε ὁ πασᾶς.

Ὁ Σιρὶ Σελίμ ξεροκατάπие.

—Πρέπει νὰ φέρουμε ἀπ' τὸ κάστρο ἓνα αἰχμάλωτο, εἶπε τεντώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὰ τεῖχη ὅπου ἡ μάχη συνεχίζονταν ἄγρια. Ἐάν ὄχι ζωντανό, τουλάχιστον βαριὰ τραυματισμένο. Ἄκόμα καὶ νεκρό, πρόσθεσε ὕστερ' ἀπὸ λίγο νομίζοντας πὼς ζήτησε πολλά. Θὰ τὸν ἀνοίξω καὶ θὰ ἐρευνήσω τὰ σπλάχνα του. Ἔτσι θὰ μάθουμε ἂν ἤπие νερὸ καὶ πόσο ἤπие.

Ἐναν αἰχμάλωτο! Στὴν πρώτη ἐπίθεση μάταια εἶχαν προσπαθήσει νὰ αἰχμαλωτίσουν κάποιον. Δὲν εἶταν καθόλου εὐκολο ν' ἀρπάξουν κάποιον αἰχμάλωτο ἀπ' τὶς ἐπάλξεις καὶ νὰ τὸν κατεβάσουν ἀπ' τὶς σκάλες ποῦ ἔπιαναν ἀδιάκοπα φωτιὰ ἐδῶ κι ἐκεῖ. Τὸ πιὸ δύσκολο εἶταν ὅτι τὸν ζωντανὸ ἄκόμα καὶ τὸν τραυματισμένο αἰχμάλωτο, ἔπρεπε νὰ τὸν κρατοῦν δυὸ τρεῖς μαζὶ στρατιῶτες, ἐνῶ οἱ σκάλες δὲν χωροῦσαν παρὰ μόνο ἓναν. Συνέβηκε δυὸ τρεῖς φορές παλεύοντας νὰ λεφτερωθεῖ ὁ πληγωμένος αἰχμάλωτος, νὰ πέφτει ἀπ' τὶς σκάλες καὶ νὰ γκρεμοτσακίζεται παρασέρνοντας μαζὶ καὶ τὸν κουβαλητὴ του. Ἐνῶ μὲ τὸ νεκρὸ εἶχε ἄλλιως τὸ πράγμα. Ὁ νεκρὸς κουβαλιόταν εὐκολότερα μέσα σὲ κείνη τὴν ἀναταραχὴ, μὴν πού κι αὐτὸ ἤθελε κουράγιο κι ἰκανότητα γιατί ἔπρεπε ἀφοῦ ἀνεβείσ ὡς τὶς ἐπάλξεις, ὄχι μόνο νὰ καταφέρεις νὰ γλυτώσεις μὰ καὶ νὰ γυρίσεις πίσω κουβαλώντας ἓνα αἰχμάλωτο στὴ ράχη.

—Ἐναν νεκρὸ ἐχθρό! εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς χωρὶς νὰ κοιτάξει καθόλου τὸν Σιρὶ Σελίμ. Νὰ τὸν φέρουν ἐδῶ μὲ κάθε τρόπο.

Πρὶν περάσει πολὺ ὥρα, ὁ πασᾶς εἶδε μιὰ μικρὴ ομάδα ἀπὸ

δπλασμένους δερβίσηδες νά ὀρμοῦν πρὸς τὰ τείχη. Σὲ λίγο ἐξαφανίστηκαν ἀπὸ τὰ μάτια του σκορπίζοντας μέσα στ' ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν. Ἐπειτα φάνηκαν πάλι καθὼς σκαρφάλωναν γρήγορα πάνω σὲ μιὰ ἀπ' τὶς πολλὲς σκάλες ποὺ εἶταν στηριγμένες στὸν τοῖχο. Τότε ὅμως κάτι ἄλλο τράβηξε τὰ μάτια τοῦ πασᾶ μακρὰ ἀπ' τοὺς δερβίσηδες. Ἡ μεγάλη πόρτα ὑποχωροῦσε κάτω ἀπ' τὰ δυνατὰ κι ἀδιάκοπα χτυπήματα τῶν σιδερένιων πολιορκητικῶν μηχανῶν. Μπροστὰ τῆς στροβιλίζονταν μανιασμένα ἓνα μπουλούκι στρατιωτῶν, τυλιγμένο σ' ἓνα σύννεφο σκόνης. Τὰ κανόνια βροντοῦσαν τὸ ἓνα ὕστερα ἀπὸ τ' ἄλλο ρίχνοντας κάτω κομμάτια ἀπὸ τείχη καὶ τὶς ἐπάλλξεις.

—Αὐτὸ εἶναι τὸ τρίτο κανόνι εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας στὸν Σιρὶ Σελίμ μετὰ τὴν τελευταία βροντή.

—Ὁ ἦχος του διαφέρει λίγο ἀπὸ κείνον τῶν ἄλλων ἔφη εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

—Ναί, τὸ σχεδίασε ὁ βοηθὸς τοῦ Σαρουτζά.

—Ἡ μεγάλη πόρτα κοντεύει νά πέσει.

—Ἡ πόρτα νά θγεῖ καὶ ν' ἀπομακρυνθεῖ ἀπ' τὰ τείχη! διάταξε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς. Αὐτὴ ἡ διαταγή ἐξέρχεται ἀπ' τὸ συνηθισμένο, ἀλλὰ παρόλ' αὐτὰ ἓνας ἀξιωματικὸς πῆδησε στ' ἄλογο κι ἔτρεξε γρήγορα πρὸς τ' ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν στρατιωτῶν ποὺ σπρώχονταν δίπλα στὴν πόρτα. Ἡ ἀναταραχὴ ὄλο καὶ μεγάλωνε. Οἱ ὑπερασπιστὲς κατάλαβαν φανερά, ὅτι οἱ πολιορκητὲς σκόπευαν νά ξεριζώσουν τὴν πόρτα καὶ πύκνωσαν τὰ χτυπήματά τους. Ἀλλὰ οἱ ἄζαπες κι οἱ μηχανικοὶ δὲν ἐγκατέλειπαν τὴν πόρτα. Τρεῖς τέσσερις ἔμειναν κλεισμένοι πάνω στὰ κάγκελά της, μὰ ἄλλοι συνέχισαν νά σκαρφάλωνουν πάνω της μανιασμένα. Ἐπειτα, ἀνάμεσα σ' ὄλους τοὺς θόρυβους, ἀκούστηκε μιὰ δυνατὴ κραυγὴ ποὺ κανένας δὲν κατάλαβε ἂν εἶταν οὐρλιαχτὸ χαρᾶς ἢ προειδοποίηση καὶ ἡ κεντρικὴ πόρτα ἔπεσε κάτω μ' ἓνα τρομαχτικὸ θόρυβο. Οἱ στρατιῶτες, ποὺ τὴ στιγμὴ τῆς πτώσης εἶχανε τραθηχτεῖ πίσω, μαζεύτηκαν πάλι σὰν μυρμηγκία γύρω της. Τὸ πλῆθος ἀφοῦ στριφογύρισε ἀνήσυχο γιὰ πολὺ ὥρα γύρω της, τελικὰ τὴ σήκωσε μὲ δεκάδες σκοινιά, σιδερένιους γάντζους καὶ μπράτσα γυμνὰ καὶ τὴν ἔσυρε ἀργά, μακρὰ ἀπ' τὰ τείχη. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ἄρχισαν νά τοὺς χτυπᾶνε μὲ μανία. Βέλη κοντάρια καὶ φωτιὰ ἔπεφταν ἀδιάκοπα πάνω τους. Ὅμως ἡ σιδερένια πόρτα σάλεψε ἀργὰ μὰ σταθερά, ξεμακραίνοντας ἀπ' τὰ τείχη. Ἀνάμεσα στὰ σιδερά της εἶχαν σφηνωθεῖ καὶ σέρνονταν μαζί της μέσα στὴ σκόνη μερικοὶ σκοτωμένοι στρατιῶτες· μὰ κανένας δὲν εἶχε χρόνο νά



νοιαστεί γι' αὐτούς. Δεκάδες ἄζαπες καὶ μουσουλμάνοι στρατιῶτες, μουσκεμένοι στὸν ἰδρῶτα καὶ βουτηγμένοι στὴ σκόνη, στενάζοντας κι ἀγκομαχώντας, ἔσερναν τὴν πόρτα ἔξω ἀπ' τὸ πεδίο τῆς μάχης.

Τὰ κανόνια βρόντησαν τῶνα κατόπι στ' ἄλλο καὶ πάλι μετὰ τὴν τελευταία βροντή, ὁ γενικὸς ἔφορας εἶπε στὸν Σιρὶ Σελίμ.

—Αὐτὸ εἶναι τὸ τρίτο κανόνι!

—Τώρα τ' ἀναγνώρισα καὶ γώ, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ πού δὲν ἔπαιρνε τὰ μάτια ἀπ' τὶς ἐπάλξεις, ἐκεῖ πού μιὰ ομάδα δερβίσηδων, ἐνισχυμένη ἀπὸ μιὰ ομάδα γενίτσαρων, συγκρούονταν μὲ τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου ἐδῶ καὶ κάμποση ὥρα.

—Βροντάει ὄλο καὶ πιὸ σιγά, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Γιατί ἄραγε;

—Κοίτα λίγο, λέει ὁ Σιρὶ Σελίμ χωρὶς νὰ πάρει τὸ βλέμμα ἀπ' τὶς ἐπάλξεις.

Κεῖνη τὴ στιγμὴ μιὰ μεγάλη ομάδα ἀπὸ στρατιῶτες μὲ ταμποῦρλα ἔτρεχε πρὸς τὰ τείχη γιὰ ν' ἀντικαταστήσει τὰ τύμπανα τῆς πρώτης γραμμῆς πού τρυπημένα καὶ σχισμένα ἀπ' τὰ βέλη καὶ τὰ κοντάρια εἶχαν σταματήσει ὁλότελα νὰ χτυποῦν ἢ ἔδγαζαν μερικoὺς ἀδύναμους, παραπονημένους ἤχους.

—Τὸν φέρνουν! Τὸν φέρνουν! ἔκανε ὁ Σιρὶ Σελίμ ἀφήνοντας μιὰ μικρὴ κραυγὴ καὶ μισοκλείνοντας τὰ μάτια γιὰ νὰ δεῖ καλύτερα. Ὁ γενικὸς ἔφορας κοίταξε πρὸς τὴ μεριά πού κοίταζε ὁ γιατρός, μὰ δὲν μπόρεσε νὰ διακρίνει τίποτα μέσα στὸ στρόβιλο τῶν στρατιωτῶν.

—"Αἰ! νόμισα πὼς τὸν εἶδα, εἶπε ὕστερ' ἀπὸ λίγο ὁ Σιρὶ Σελίμ. Ἐπειτα ἀπὸ λίγο ξαναφώναξε σὰν τρελός: «Τὸν φέρνουν τὸν φέρνουν!», μὰ πάλι ἔκανε λάθος. Τὴν τρίτη φορά, ἕνας ἀπ' τοὺς δερβίσηδες ἐμφανίστηκε πράγματι κοντὰ στὶς ἐπάλξεις μ' ἕνα κορμὶ στοὺς ὄμους. Κρεμάστηκε σὰν ἀγριόγατος ἀπ' τὴν κορυφὴ τῆς σκάλας καὶ χωρὶς νὰ παρατήσει τὸ κορμί, ἄρχισε νὰ κατεβαίνει. Οἱ γενίτσαροι πού σκαρφάλωναν στὴ σκάλα, σταμάτησαν ἀνοίγοντας τοῦ δρόμο. Ὁ δερβίσης τοὺς ἔλεγε φαίνεται: πὼς ὁ πασαῖς τὸν εἶχε διατάξει νὰ φέρει ἕνα αἰχμάλωτο. Σὲ δυὸ τρία σημεῖα ἢ σκάλα εἶχε πιάσει φωτιά κι οἱ ἄζαπες πήγαιναν πρὸς τὰ κεῖ μιὰ ἄλλη, μὰ ὁ δερβίσης κατάφερε νὰ κατέβει στὴ γῆ πρὶν πέσει ἢ σκάλα. Γιὰ πολλὴ ὥρα ἐξαφανίστηκε μέσα στὴ θάλασσα τῶν στρατιωτῶν. Ὄταν ξαναφάνηκε, ὁ Σιρὶ Σελίμ φώναξε ὄλο χαρά:

—Φέρνουν τὸν αἰχμάλωτο!

Ὁ Τουρσοῦν πασαῖς κι ὄλοι οἱ ἄλλοι γύρισαν τὸ κεφάλι πρὸς τὸ μέρος πού ἔδειχνε ὁ γιατρός. Ὁ δερβίσης, μὲ τὸ κορμὶ στὶς πλάτες,

πλησίαζε τρέχοντας μαλακά σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης με τα ξυπόλητα πόδια του. Όταν πλησίασε κι άλλο, είδαν πώς το μελαχροινό του πρόσωπο είταν μούσκεμα στον ιδρώτα και πώς κρατώντας ολάνοιχτο το στόμα ανάσαινε με κόπο τον ζεστό αέρα. Τουχε πιαστεί ή αναπνοή. Τα ρυάκια από αίμα που αλάκωναν το λαιμό του, είχανε πήξει πάνω στο γυμνό του στήθος μὰ δὲν μπορούσες νὰ καταλάβεις αν τὸ αἷμα είταν δικό του ή τοῦ αἰχμάλωτου που κουδαλοῦσε στή ράχη. Τὸ κεφάλι τοῦ ξένου με τ' ἀνοιχτόχρωμα μαλλιά, ταλαντεύονταν ἐλαφρὰ καθὼς κρέμονταν πίσω ἀπ' τὸ μελαχροινὸ λαιμὸ τοῦ δερβίση.

—"Αστον κάτω! φώναξε ὁ Σιρὶ Σελίμ με μιὰ φωνὴ που ἔγινε ξαφνικὰ ἄγρια και τραχιά. Ὁ μακρὺς λαιμὸς και τὸ πρόσωπό του ἔγιναν κατακόκκινα. Ὁ δερβίσης κάνοντας μιὰ τελευταία προσπάθεια, ἔδωσε μιὰ σπρωξιὰ στον αἰχμάλωτο, που είταν σὰν νὰχε κολλήσει πάνω στή ράχη του και τὸν ἔριξε κάτω στή γῆ. Ὁ Σιρὶ Σελίμ γονάτισε δίπλα του κι ἄρχισε νὰ ψηλαφεί τὸ στήθος, τὸ πρόσωπο, τὸ στόμα και τὰ μάτια τοῦ αἰχμάλωτου.

—Εἶναι ἀκόμα ζωντανός, φώναξε.

—Ζωντανός;

—Ζωντανός, μὰ θὰ πεθάνει γρήγορα.

Τοῦ ἄνοιξε τὸ στόμα κι ἔκανε κάτι στή γλῶσσα τοῦ αἰχμάλωτου.

—Διψάει; ρώτησε ὁ πασᾶς.

—Ναί, δοξασμένε μου πασᾶ, μὰ σὲ λίγο θὰ ξέρουμε καλύτερα πόσο διψάει, φώναξε ὁ Σιρὶ Σελίμ.

"Ἐβγαλε ἔξω γρήγορα τὰ νυστέρια του κι ἔσκυψε πάλι πάνω στο σῶμα τοῦ αἰχμάλωτου. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς που δρισκόταν ἐκεῖ κοντὰ, γύρισαν τὸ κεφάλι ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά. Ὁ Σιρὶ Σελίμ ἔμεινε κάμποσο σκυμένος πάνω στο γυμνὸ κορμὶ τοῦ ξένου. Όταν σηκώθηκε τὰ χέρια του είταν ματωμένα ὡς τοὺς ἀγκῶνες. Πλησίασε τὸν πασᾶ.

—Ὑποφέρουν ἀπ' τὴ δίψα, μόλο που πίνουν κάθε μέρα δυὸ τρεῖς στάλες νερό, ἀνάφερε.

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς μισόκλεισε τὰ μάτια κουρασμένος κι ἀνάσανε βαθιά. Ἐπειτα ἔκανε ἓνα νόημα κι ἀπομάκρυναν ἀμέσως τὸ σφαγμένο κορμὶ. Ὁ δερβίσης περίμενε ὀρθιος. Ἡ ἀνάσα του είταν ἀκόμα κομμένη.

—Δῶστε του τὴν ἀμοιβή του! εἶπε ὁ Τουρσοῦν πασᾶς και προσπάθησε ν' ἀγκαλιάσει με τὸ κουρασμένο του δλέμμα τὰ τείχη, ὅπου ή ἐπίθεση ἔξακολουθοῦσε νὰ μαίνεται. Τίποτα δὲν εἶχε ἀλ-

λάξει. Ἡ ἴδια ἀτακτη, ἀδιάκοπη κίνηση, οἱ ἴδιες ἑκατοντάδες σκάλες, ἄλλες γεμάτες μὲ στρατιῶτες, ἄλλες ἄδειες κι ἄλλες μισοκαμμένες. Ἡ ἴδια κιτρινωπή σκόνη πού στροβιλίζονταν ἀδιάκοπα σκεπάζοντας τὰ πληγιασμένα καὶ ἰδρωμένα κορμιὰ τῶν στρατιωτῶν. Ὁ ἥλιος δὲν βρισκόταν πιά στὸ ζενίθ μὰ ἔκαιγε τὸ ἴδιο ἀλύπητα. Τὰ μάτια τοῦ Τουρσοῦν πασαῖ ἄρχισαν νὰ μαυρίζουν ἀπ' τὴν κούραση. Ὁρες ὦρες ἔπεφτε σὲ μιὰ κατάσταση λήθαργου καὶ μόνο ἡ βροντὴ τῶν κανονιῶν μποροῦσε νὰ τὸν συνεφέρει.

Ἐνας ἀγγελιοφόρος ἔρχόταν μὲ τ' ἄλογο τρέχοντας μανιασμένα.

—Σκοτώθηκε ὁ Οὐτς Τουντζικουρτί! ἀνάφερε σύντομα ὁ καβαλάρης.

Ὁ Τουρσοῦν πασαῖ γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὸν δόρειο πύργο, ἐκεῖ πού ἐπιτίθονταν οἱ ἔσκυντζίνοι. Ἡ μάχη συνεχιζόταν ὅπως καὶ πρῶτα κι ἀπὸ μακριὰ τίποτα δὲ φαινόταν νὰ ἔχει ἀλλάξει. Οἱ στρατιῶτες φαίνονταν νὰ κινοῦνται ἄχαρα, σὰν μισοκοιμισμένοι: Ὅμως αὐτὸς ἤξερε καλὰ τί πραγματικὰ συνέβαινε κειπάνω καὶ πιά ἀγριότητα κι ὑπεράνθρωπη προσπάθεια κρυβόταν πίσω ἀπὸ κείνη τὴν ἐπιφανειακὴ ἀποχαύνωση.

Πῆρε τὸ βλέμμα ἀπ' τοὺς ἔσκυντζίνους καὶ τὸ κάρφωσε πάλι πάνω στὸν τοῖχο, ἐκεῖ πού τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν ἀζάπων, κάτω ἀπ' τὶς διαταγὲς τοῦ Καρὰ Μουκμπίλ, στροβιλίζονταν, σκαρφάλωνε στὶς σκάλες, κατέβαινε, πληγώνονταν, καίγονταν, ἀγκομαχοῦσε καὶ πέθαινε σηκώνοντας τὸ μεγαλύτερο βάρος τῆς ἐπίθεσης. Ὁ γερο Ταβτζὰ εἶχε ἀπομακρύνει τοὺς γενίτσαρους τοῦ ἀπ' τὴν κεντρικὴ πόρτα πού ἔχασκε τώρα ἀνοιχτή. Περίμενε τὴ διαταγὴ γιὰ νὰ ριχτεῖ πάνω στὴ δευτέρη, μέσα στὴν ἐσωτερικὴ αὐλή.

Τὰ κανόνια βροντοῦσαν ἀκόμα τὸνα κατόπι στ' ἄλλο. Τὸ τρίτο χτύπησε τὸν τοῖχο πού ὑψωνόταν πάνω ἀπ' τὴ δευτέρη πόρτα κι ἀνοίξε ἓνα ρήγμα.

—Τώρα θὰ προσπαθήσουν νὰ χτυπήσουν τὴ δευτέρη πόρτα μὲ τὸ κανόνι, εἶπε στὸν Σιρὶ Σελίμ ὁ γενικὸς ἔφορας.

Ὁ Σιρὶ Σελίμ δὲν μίλησε, φαινόταν σὰν κάτι νὰ τὸν βασάνιζε.

—Δύσκολη ἐπιχείρηση, εἶπε ἓνας σαντζάκ μπεϊλερέ πού τὸνα του χέρι εἶταν κομμένο.

—Δύσκολη ἐπιχείρηση μὰ θὰ καταφέρουν, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Τοῦτο δῶ εἶναι ἓνα καινούργιο κανόνι. Δὲ χρησιμοποιοῦνται ἄλλη φορά.

Ὁ σαντζάκμπεϊλερέ κούνησε σκεφτικὸς τὸ κεφάλι.

—Μοῦ φαίνεται πολὺ δύσκολο, εἶπε. Θὰ πρέπει νὰ χαμηλώ-

σουν περισσότερο τήν κάννη τοῦ κανονιοῦ κι αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνο.

—Τὸ ξέρω, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας.

Τὰ κανόνια βρόντησαν πάλι. Τὸ τρίτο κανόνι χτύπησε μερικούς πήχεις δεξιά πάνω ἀπ' τὴ δεύτερη πόρτα, φαρδαίνοντας κι ἄλλο τὸ πρῶτο ρήγμα.

—Τὴν ἐπόμενην φορά σίγουρα θὰ τὴν χτυπήσει! εἶπε ὁ ἀλλαϊμπές χωρὶς νὰ στραφεῖ σὲ κανένα. Μετὰ τὸ τελευταῖο χτύπημα τοῦ κανονιοῦ οἱ γενίτσαροι ἄρχισαν πάλι νὰ πλησιάζουν τὴν ἀνοιχτὴ πόρτα, σκεπασμένοι μὲ τὰ γιγάντια πλεχτὰ ἀπὸ βοῦρλα.

—Ὁ Ταβτζὰ ἐτοιμάζεται, εἶπε ὁ σαντζάκιμπεϊλερέ μὲ τὸ κομένο χέρι.

—Ἡ ἐπίθεσή τους θάναί τρομαχτικὴ σὰν τὸ σεισμό, εἶπε κάποιος πίσω ἀπ' τὶς πλάτες τους.

Ἡ μικρὴ ομάδα τῶν τιτλούχων ποὺ παρακολουθοῦσε τὴ μάχη ἀναταράχτηκε. Ὅλοι περίμεναν τὰ κανόνια νὰ βρόντησουν πάλι. Τώρα κανένας πιά δὲν ἐντυπωσιάζονταν ἀπ' αὐτὰ ποὺ γίνονταν πάνω στὰ τεῖχη. Οἱ σκάλες ποὺ καίγονταν κι ἔπεφταν κάτω κομματιασμένες, τὰ κορμιὰ ποὺ γκρεμίζονταν ἀπ' τὰ τεῖχη, τὰ οὐρλιαχτὰ κι οἱ ξαφνικὲς ὑποχωρήσεις, ὅλ' αὐτὰ εἶτανε πιά κάτι συνηθισμένο. Ἐπαναλαμβάνονταν γιὰ ἑκατοστὴ φορά κάτω ἀπ' τὶς τρομερὲς βροντὲς τῶν κανονιῶν. Ὅλη ἡ προσοχή τους εἶχε τώρα συγκεντρωθεῖ πάνω στὴν κεντρικὴ πόρτα, ἐκεῖ ποὺ οἱ στρατιῆς τοῦ Ταβτζὰ, συγκεντρωμένες σὲ μεγάλα τετράγωνα, περίμεναν τὸ σῆμα τῆς ἐπίθεσης.

Οἱ μπομπάρδες βρόντουσαν ἢ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη. Οἱ μπάλες τους ἔπεφταν κάπου κοντὰ στὶς ἐπάλξεις, μέσα στὸ κάστρο. Ἐπειτα βρόντησαν πάλι τὰ δυὸ μεγάλα κανόνια. Μόλις ἔσβυσε ἡ ἠχώ τους, ὅλοι περίμεναν σιωπηλὰ τὸ γνώριμο πιά ἦχο τοῦ τρίτου κανονιοῦ. Μ' αὐτὸ ἀργοποροῦσε.

Οἱ γενίτσαροι περιτριγύρισαν τώρα τὴν κεντρικὴ πόρτα. Τὸ κομμάτι τῆς ἐσωτερικῆς αὐλῆς ποὺ διακρίνονταν ἀπὸ κεῖ, εἶταν ὀλότελα ἔρημο. Πάνω στὰ μεγάλα πλεχτὰ ἀπὸ βοῦρλα ποὺ ἔπλεαν πάνω τους ἔπεφταν ἀσταμάτητα φλεγόμενες μπάλες, κοντάρια καὶ βέλη, ἀλλ' αὐτοὶ δὲν ξεμάκραναν. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου κατάλαβαν πὼς οἱ γενίτσαροι σκόπευαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὴ δεύτερη πόρτα καὶ πύκνωσαν τὰ χτυπήματά τους. Στὸ μεταξὺ οἱ ἄζαπες, οἱ ἔσκυντζίνοι κι οἱ ἔθελοντὲς ἔδιναν μιὰ τρομαχτικὴ μάχη σ' ὅλο τὸ μάκρος τῶν τειχῶν κρατώντας ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ὑπερασπιστῶν στὰ τεῖχη, μόλο ποὺ οἱ τελευταῖοι ἔβλεπαν ποῦ βρισκόταν ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς δὲν ἔδινε διαταγὴ νὰ

ριχτοῦν στή μάχη οἱ δαλκελέτσοι καὶ οἱ σερντενγκεστλέροι. Περι-  
μενε πρῶτα νὰ ρίξει τὸ τρίτο κανόνι. Μὰ τὸ τρίτο κανόνι ἀργοπο-  
ροῦσε. «Γιατί δὲ ρίχνει;» «Τί νὰ τοῦ συνέβη;» «Τί κάνει ὁ Σαρου-  
τζά;» Αὐτὲς οἱ φράσεις ἐπαναλαμβάνονταν χαμηλόφωνα μ' ὀλοένα  
καὶ μεγαλύτερη ἀνυπομονησία. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς ἔστειλε ἓνα ἀ-  
ξιωματικὸ στὸ ἐργοστάσιο τῶν κανονιῶν. Ἄλλ' ὁ ἀγγελιοφόρος δὲν  
πρόλαβε νὰ κάνει μὲ τ' ἄλογο οὔτε ἑκατὸ βήματα κι ἡ γῆ σείστηκε  
ἀπ' τὴ βροντὴ τοῦ τρίτου κανονιοῦ ποὺ ἀπ' τὴ μακρὰ ἀναμονὴ φά-  
νηκε σ' ὄλους δυνατότερη. Ἀμέσως μετὰ τὴν τρομαχτικὴ ἔκρηξη,  
ἓνα ἀσυνήθιστο καὶ τρομερὸ σφύριγμα ἔσχισε τὸν ἀέρα πολὺ χα-  
μηλά, ἀκριβῶς πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια τους. Ὅλοι κοίταξαν μ' ἀγω-  
νία πρὸς τὰ κεῖ ποὺ θᾶπρεπε νὰ χτυπήσει τὸ βλήμα κι ἀκριβῶς τὴ  
στιγμὴ ποὺ περίμεναν νὰ πέσει πάνω στὴ δεύτερη πόρτα, αὐτὸ χῶ-  
θηκε μὲς τὶς πυκνὲς γραμμὲς τῶν γενίτσαρων.

—Ἄι! ἔκανε ὁ πασᾶς μ' ἓνα ἀσυνήθιστο τόνο στὴ φωνή του.

Οἱ πυκνὲς γραμμὲς τῶν γενίτσαρων διαλύθηκαν στὴ στιγμὴ.  
Μιά τρομερὴ ἀναστάτωση δημιουργήθηκε μπροστὰ στὴ μεγάλη  
πόρτα. Οἱ ἀξιωματικοὶ ἔτρεχαν σὰν τρελοὶ προσπαθώντας νὰ ἐκτι-  
μήσουν τὶς ἀπώλειες.

Τὸ μαῦρο ἄλογο τοῦ Ταβτζά κάλυψε μανιασμένα πρὸς τὸν  
Τουρσοῦν πασᾶ σπινθῆρες τεράστια σύννεφα σκόνης. Ὁλόκληρο  
τὸ κορμὶ τοῦ στρατηγοῦ εἶταγε σκεπασμένο μὲ ἰδρῶτα καὶ σκόνη.  
Τὰ μάτια του εἶταν ἀγριεμένα.

Πῆδησε ἀπ' τ' ἄλογο καὶ πρὶν καλοπλησιάσει ἀκόμα, ἄρχισε νὰ  
οὐρλιάζει μανιασμένα, κουνώντας τὰ κοντά του χέρια σὰν νᾶθελε  
κάποιον νὰ πνίξει:

—Μᾶς σκοτώσαν τὰ γουρούνια, οἱ πουλημένοι, οἱ γκιαούρηδες!  
Πασᾶ! Πασᾶ! Πῶς μπορεῖτε ν' ἀνεχτεῖτε ἓνα τέτιο ἔγκλημα;  
Μᾶς χτύπησαν πισώπλατα οἱ προδότες.

Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς τὸν ἀκουγε ἤρεμος. Δὲν τὸν διέκοψε.

—Ὡς τώρα ἀνεχτήκαμε τὶς βλακειῖες τους. Τώρα ἄρχισαν νὰ  
μᾶς χτυποῦν πισώπλατα! συνέχισε νὰ οὐρλιάζει ὁ Ταβτζά. ὦ!  
φτάνει! φτάνει!

—Πόσοι εἶναι οἱ σκοτωμένοι; ρώτησε ὁ πασᾶς.

—Δεκάδες! Ἑκατοντάδες! Οἱ γενίτσαροί μου! Οἱ γιοὶ τοῦ  
Καρὰ Χαλίλ! Θέλω νὰ ἐκδικηθῶ! Θέλω τὸν ἔνοχο! Πασᾶ! Θέλω  
τὸ κεφάλι τοῦ ἔνοχου! Οἱ γενίτσαροί μου θέλουν τὸν ἔνοχο!

—Θὰ σοῦ τὸν δώσουμε, ἀποκρίθηκε ὁ ἀρχιστράτηγος.

—Τώρα! οὐρλιαξε ὁ Ταβτζά μ' ἓνα βαθὺ τόνο στὴ φωνή. Τὸν  
θέλουγε τώρα! Ἔχουν λυσσάξει. Θέλουν νὰ τὸν δικάσουν οἱ ἴδιοι.

Δώστε μου τὸν ἔνοχο!

—Νὰ βρεθεῖ ἀμέσως ὁ ἔνοχος, διάταξε ὁ πασᾶς. Νᾶρθει ἐδῶ ὁ διοικητὴς τοῦ στρατόπεδου.

Ἐὐ διοικητὴς ἔφτασε τρέχοντας.

—Ψάξε νὰ βρεῖς τὸν ἔνοχο καὶ συνέλαβέ τον ἀμέσως, ὅποιος καὶ νᾶναι, διάταξε ὁ πασᾶς. Ἐφοῦ τὸν συλλάβεις παράδωστον στοὺς γενίτσαρους. Ἐχουν κάθε δικαίωμα νὰ τὸν κάνουν ὅτι θέλουν.

Ἐὐ διοικητὴς τοῦ στρατόπεδου, ἀκολουθούμενος ἀπὸ μιὰ ομάδα στρατιωτῶν ξεκίνησε γιὰ κεῖ πού βρίσκονταν τὰ κανόνια.

Ἐὐ Τουρσοῦν πασᾶς κατάλαβε πὼς χωρὶς τοὺς γενίτσαρους εἶταν μάταιο νὰ συνεχίσει τὴ μάχη. Γι' αὐτὸ διάταξε ὑποχώρηση.

Ἐνῶ τὰ τάγματα, κουρασμένα κι ἐξαντλημένα, ὑποχωροῦσαν τῶνα κατόπι στ' ἄλλο κάτω ἀπ' τὶς καφτὲς ἀχτίνες τοῦ ἡλίου, ὁ γενικὸς ἔφορας μόλις εἶδε τὸν Τουρσοῦν πασᾶ νὰ γυρίζει τὴν πλάτη γιὰ νὰ φύγει, ὄρμησε τρέχοντας σχεδὸν γιὰ κεῖ πού βρίσκονταν τὰ κανόνια. Τὸ πλῆθος τῶν γενίτσαρων μὲ τὸν Σαρουτζά καὶ τὸν διοικητὴ τοῦ στρατόπεδου στὴν πρώτη γραμμῇ, τὸν βρῆκε μπροστὰ στὸ ἐργαστάσιο. Τὸ μπουλούκι ἐρχόταν μὲ θόρυβο σὰν ἓνα ἄγριο κῦμα. Στὴ μέση κείνου τοῦ μπουλουκιού ὁ γενικὸς ἔφορας εἶδε τὸ βοηθὸ τοῦ Σαρουτζά, δεμένο χειρὸπόδαρα καὶ μὲ μιὰ νεκρική χλωμάδα ἀπλωμένη στὸ πρόσωπό του. Τρεῖς τέσσερις γενίτσαροι τὸν ἔσερναν μέσα στὴ σκόνῃ. Τὰ μάτια τοῦ νέου, πού εἶταν ὀλότελα ἀποχαμένος καὶ καταιϊδρωμένος, καρφώθηκαν μ' ἀπελπισία πάνω στὸ γενικὸ ἔφορα σὰ νὰ ζητοῦσαν βοήθεια. Μὰ τὸ μπουλούκι ἔτρεχε γρήγορα κι ὁ γενικὸς ἔφορας δὲν θάστανίστηκε γιὰ πολὺ ἀπὸ κείνο τὸ βλέμμα. Τὴν προσοχὴ του τράβηξε μιὰ γνώριμη φωνὴ πού οὐρλιαζε μανιασμένα. Πίσω ἀπ' τὸ μπουλούκι ἐρχόταν τρέχοντας ὁ Σαρουτζά, καὶ πίσω ἀπ' αὐτὸν ὁ ἵπποκόμος του.

—Σταματεῖστε, γουρούνια, ἄσχετοι! Ἐφεῖστε τον! Ἐφεῖστε τον σᾶς λέω! Θὰ πληρῶστε μὲ τὸ κεφάλι σας!

—Σαρουτζά, τοῦ λέει ὁ γενικὸς ἔφορας ἀρπάζοντάς τον ἀπ' τὸ μανίκι, περίμενε λίγο.

—Ἐσε με, μὴ μ' ἐμποδίζεις! Εἶναι ἀθῶος! Σταματεῖστε!

Ἐὐ γενικὸς ἔφορας ἀναγκάστηκε νὰ τρέξει γιὰ νὰ προλάβει τὸν Σαρουτζά.

—Περίμενε Σαρουτζά! Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τρέχεις πίσω τους. Δὲν τὸ καταλαβαίνεις πὼς δὲν μπορείς νὰ συννενοηθεῖς μαζί τους; Περίμενε σοῦ λέω.

—Ἐχι, δὲν μπορῶ νὰ περιμένω. Σταματεῖστε ἄνανδροι, γου-

ρούνια, ἄσχετοι! Ἐσὺ Ταβτζά καὶ σὺ διοικητή, εἶστε κι οἱ δυὸ βρωμιάρηδες, ἄσχετοι! Μ' ἀκοῦτε ἢ ὄχι; Βρωμιάρηδες, ἀναντροι, σιχαμερὰ γουρούνια, κτήνη! Σταματεῖστε!

Κανέννας ἀπ' τὸ μπουλούκι πὺ ἔτρεχε μπροστὰ δὲ γύρισε τὸ κεφάλι.

Ὁ γενικὸς ἔφορας κατάλαβε πὺς ἂν ἄφηνε τὸν Σαρουτζά νὰ χυμῆσει πάνω τους, θὰ χανόταν.

—Σαρουτζά, ἀδελφέ μου, περίμενε σὲ παρακαλῶ!

Προσπάθησε νὰ συγκρατήσῃ τὸν ἀρχιμηχανικὸ μὲ τὸ ζόρι κι ἔκανε νόημα στὸν ἵπποκόμο του νὰ τὸν βοηθήσῃ. Ὁ στρατιώτης πλησίασε μὰ δὲν τόλμησε νὰ θάλῃ χέρι πάνω στὸν ἀφέντη του.

—Ταβτζά Τοκμακχάν, βρωμογούρουνο, θὰ σοῦ σπάσω τὴν κεφάλια σου! Μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία θὰ διαλύσω μὲ τὰ κανόνια μου τοὺς γενίτσαρους σου! Θά...

Ὁ γενικὸς ἔφορας μὲ πολὺ κόπο κατάφερε τελικὰ νὰ τὸν συγκρατήσῃ. Τὸ στόμα τοῦ Σαρουτζά εἶταν γεμάτο ἀφρούς. Μιὰ κίτρινη θολούρα σκέπαζε τὰ μάτια του κι ἔτρεμε σύγκορμος. Παλεύοντας νὰ ξεφύγῃ ἀπ' τὰ χέρια τοῦ γενικοῦ ἔφορα, γύρισε συνέχεια τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κεῖ πὺ ξεμάκραινε τὸ μπουλούκι τῶν γενίτσαρων καὶ καταριόταν μὲ τὴ βραχνή φωνή του.

Ὅταν τὸ μπουλούκι ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὰ μάτια του, ὁ Σαρουτζά βόγγησε σὰν πληγωμένος.

—Τί θὰ κάνω χωρὶς αὐτόν; εἶπε μισοκλαίγοντας. Ἡ φωνή του, βαθιὰ στὴν ἀρχὴ ἄλλαξε ἀπότομα σ' ἓνα ὄξύ ἤχο. Στρίγγλισε: Θὰ τὸν σκοτώσουν οἱ ἄσχετοι! Τί θὰ κάνω, πὲς μου, τί θὰ κάνω χωρὶς αὐτόν;

—Θὰ σκεφτοῦμε κάτι, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Κάτι θὰ κάνουμε νὰ τὸν σώσουμε.

—Σὲ ποιὸν νὰ στραφεῖς; Σὲ ποιὸν νὰ ζητήσῃς ἔλεος; ἔκανε μὲ λυγμούς ὁ Σαρουτζά. Ἐδῶ εἴμαστε σὰν μέσα σ' ἔρημο!

—Θὰ σκεφτοῦμε κάτι, ἐπανάλαβε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Ὁ Σαρουτζά τὸν κοίταξε μὲ σκοτεινὰ μάτια προσπαθώντας νὰ καταλάβῃ ἂν ὁ φίλος του πίστευε κείνο πὺ ἔλεγε ἢ τῶκανε μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὸν παρηγορήσῃ.

—Θὰ μετανοιώσουν γιὰ τὸ θάνατό του, μὰ τότε θάναί ἀργά! εἶπε ἀπελπισμένα.

Ὁ γενικὸς ἔφορας ἀναρωτιόταν ποιὸ θάτανε τὸ κατάλληλο πρόσωπο πὺ θὰ μπορούσε νὰ μεσολαθήσῃ στὸν πασᾶ γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ βοηθοῦ τοῦ Σαρουτζά. Αὐτὸς ὁ ἴδιος δὲ θᾶχε ἀντίρρηση νὰ μεσολαθήσῃ, ἀλλὰ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωσι ὁ λόγος του δὲν θᾶφερνε

ἀποτέλεσμα γιατί εἶταν γνωστό πὼς ὁ ἀρχιμηχανικός εἶταν στενός του φίλος. Θᾶπρεπε νὰ μεσολαβήσει κάποιος ποὺ δὲν εἶταν φίλος του. Γιὰ ἓνα τέτιο σκοπὸ εἶταν κατάλληλος ὁ Κουρντιστζί, μ' αὐτὸς βρισκόνταν τώρα σὲ παραλήρημα, μὲ δυὸ βαθιὲς πληγὲς στὰ πλευρά, ἔπειτα ἀπ' τὴν τελευταία ἐπίθεση τοῦ Σκεντέρμπεη. Ἀκόμα κι ἡ μεσολάβηση τοῦ Καρὰ Μουκμπιλ δὲ θᾶφερνε κανένα ἀποτέλεσμα γιατί ὅλοι ἤξεραν πὼς δὲν εἶχε καλὲς σχέσεις μὲ τὸν Ταβτζά. Ἐπιπλέον ἔπειτα ἀπὸ κείνη τὴν τρομαχτικὴν κι ἐξαντλητικὴν ἐπίθεση, ποὺ αὐτὸς, μαζί μὲ τοὺς ἀζάπες του εἶχε σηκώσει τὸ μεγαλύτερο θάρος τῆς μάχης, δὲν εἶταν καθόλου φρόνιμο νὰ τοῦ ζητήσουν νὰ μεσολαβήσει γιὰ τὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου ὅταν λίγο νωρίτερα εἶχε δεῖ νὰ πεθαίνουν μπρὸς στὰ μάτια του ἑκατοντάδες στρατιῶτες. Ὅσο γιὰ τὸν μουφτή, οὔτε λόγος νὰ γίνεταί. Αὐτὸς θὰ χαιρόταν περισσότερο ἀπ' ὅποιονδήποτε ἄλλο γιὰ τὸ θάνατο τοῦ μηχανικοῦ. Μόνο ἓνα πρόσωπο ἔμενε: ὁ ἀλλαϊμπές.

— Πᾶμε στὸν ἀλλαϊμπέ, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας. Μόνο αὐτὸς ἂν θέλει μπορεῖ νὰ κάνει κάτι.

Καθὼς πήγαιναν πρὸς τὴ σκηνὴ τοῦ ἀλλαϊμπέ, εἶδαν τὶς ἀτέλειωτες γραμμὲς τῶν στρατιωτῶν ποὺ ὑποχωροῦσαν ἀπ' τὰ τεῖχη.

Τὰ πρόσωπα κι οἱ κινήσεις τους πρόδιναν μιὰ τρομερὴ κούραση. Πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς κρατοῦσαν στοὺς ὤμους τοὺς πληγωμένους συντρόφους τους, ποὺ τὰ κεφάλια τους μὲ τὰ μαλλιά καφαλισμένα ἀπ' τὶς φλόγες, κουνιόντουσαν πέρα δῶθε μὲ τοὺς πιὸ περίεργους τρόπους. Ὁ γενικός ἔφορας γύρισε δυὸ τρεῖς φορές τὸ κεφάλι ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά, γιὰ νὰ μὴ δεῖ τὶς φριχτὲς πληγὲς ποὺ τοὺς εἶχαν ἀνοίξει τὸ μέταλλο, ἢ πίσσα κι οἱ πέτρες.

Προσπάθησαν νὰ χωθοῦν σὲ κάποιο ἐρημικὸ δρομάκι γιὰ ν' ἀποφύγουν τὴ συνάντησιν μὲ τοὺς στρατιῶτες ποὺ γύριζαν ἀπ' τὴ μάχη, ἀλλ' εἶταν ἀδύνατο. Οἱ στρατιῶτες, ὀλότελα σιωπηλοὶ, πλημμύριζαν κάθε γωνιὰ τοῦ στρατόπεδου. Στὸ μεταξύ, καθὼς ἡ μέρα ἔφευγε καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἄρχιζε νὰ ροδίζει, τὸ ἀπέραντο στρατόπεδο ἔμοιαζε μ' ἓνα γιγάντιο σφουγγάρι ποὺ μοῦλιαζε στὸ αἶμα καὶ τὸν ἰδρῶτα.

— Δὲν εἶναι στιγμὴ κατάλληλη γιὰ μεσολαβήσεις, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας, ἀλλὰ τέλος πάντων, ἄς δοκιμάσουμε.

Βρῆκαν τὸν ἀλλαϊμπέ μόνο μὲς' τὴ σκηνὴ του. Αὐτὸς ἄκουσε προσεχτικὰ τὸν γενικὸ ἔφορα (ὁ Σαρουτζά δὲν ἔβγαλε λέξη) κι ἡ σκοτεινὴ ἔκφραση τοῦ προσώπου του δὲν ἄλλαξε οὔτε στιγμὴ. Ὅταν ὁ γενικός ἔφορας τέλειωσε κι ὁ ἀλλαϊμπές δὲ σήκωσε τὸ βλέμμα ἀπ' τὸ σημεῖο ποὺ ὡς τότε κοίταζε, κατάλαβαν πὼς δὲ θᾶ-



πρεπε να ἐλπίζουν τίποτα ἀπ' αὐτόν. Εἶπε πὼς θάτανε μεγάλη του τιμὴ ἂν μὲ τὴ μεσολάβησή του βοηθοῦσε ἔστω καὶ λίγο τοὺς λαμπροὺς καὶ σοφοὺς φίλους του. Εἶπε πὼς εἶτανε ὀλότελα πεισιμένος ὅτι ὁ θάνατος τοῦ ταλαντούχου μηχανικοῦ δὲν ἐξυπηρετοῦσε καθόλου τὰ συμφέροντα τοῦ Πατισὰχ καὶ τῆς αὐτοκρατορίας, ἀκόμα περισσότερο τώρα ποὺ ἄρχιζε μιὰ νέα ἐποχὴ γιὰ τὰ σύγχρονα ὄπλα καὶ ποὺ οἱ κατασκευαστὲς τῶν κανονιῶν μετριοῦνταν στὰ δάχτυλα τοῦ ἐνὸς χεριοῦ σ' ὀλόκληρη τὴν αὐτοκρατορία. Ὅμως τοῦ εἶταν πολὺ δύσκολο νὰ μεσολαβῆσει στὸν ἀρχιστράτηγο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ μηχανικοῦ. Τοὺς παρακάλεσε νὰ τὸν καταλάβουν καὶ νὰ τὸν δικαιολογήσουν. Εἶπε πὼς ἔπρεπε νὰ φανταστοῦν τὴν ψυχικὴ κατάσταση τῶν στρατιωτῶν ποὺ ἔπειτα ἀπὸ μιὰ σειρά ἀποτυχημένων ἐπιθέσεων ἐνάντια στ' ἀκατανίκητα τείχη τοῦ Κάστρου κι ἀφοῦ τρυπήθηκαν ἀλύπητα ἀπ' τὰ ἐχθρικά κοντάρια καὶ κἀηκαν ἀπ' τὴν πίσσα, χτυπήθηκαν ξαφνικὰ πίσώπλατα ἀπ' τὰ ἴδια τοῦς τὰ κανόνια. Μ' αὐτοὺς τοὺς στρατιῶτες, ποὺ οἱ περισσότεροὶ εἶχανε ζαλιστεῖ ἀπ' τὸν ἥλιο, εἶτανε δύσκολο νὰ συννενοηθεῖς προσπαντὸς τούτῃ δῶ τὴ στιγμὴ. Καὶ τὰ πράγματα γίνονται δυσκολότερα μιὰ κι εἶταν μπερδεμένος σ' ὄλ' αὐτὰ ὁ Ταβτζά.

Ὁ Σαρουτζά μόλις ἄκουσε τὸ μισητὸ ἄγγελμα τοῦ στρατηγοῦ τῶν γενίτσαρων, μάσησε μιὰ κατάρρα.

Καθὼς τὸν συνόδευε ὁ ἀλλαϊμπές τοὺς συμβούλεψε νὰ προσπαθήσουν νὰ μεσολαβήσουν οἱ ἴδιοι στὸν πασᾶ, μὴλο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ἀλλαϊμπές ἔτρεφε λίγες ἐλπίδες πὼς ἡ μεσολάβησή τους θάχε κάποιο ἀποτέλεσμα.

— Ἄς πᾶμε στὸ πασᾶ, εἶπε ὁ Σαρουτζά μόλις βγῆκαν ἀπ' τὴ σκηνὴ τοῦ ἀλλαϊμπέ. Ἄς πᾶμε χωρὶς νὰ χάνουμε στιγμὴ, γιατί αὐτοὶ οἱ θρυμικρήσοις θὰ τὸν σκοτώσουν πρὶν τὸν δικάσουν.

Ἐφτάσαν σχεδὸν τρέχοντας στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ. Στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς στέκονταν δυὸ φρουροὶ μὲ σπαθιά στὰ χεῖρά.

— Ἐμεῖς, γιὰ τὸν πασᾶ, εἶπε σύντομα ὁ γενικὸς ἔφορας.

Στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς ἐμφανίστηκε ἕνας ἀπ' τοὺς βοηθοὺς τοῦ ἀρχιστράτηγου.

— Ὁ Πασᾶς εἶναι κουρασμένος, εἶπε. Ἐδῶσε διαταγὴ νὰ μὴν τὸν ἐνοχλήσουμε.

— Πέστου πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ κατεπείγουσα ὑπόθεση, εἶπε ὁ Σαρουτζά. Ἐγὼ εἶμαι ὁ Σαρουτζά, ὁ ἀρχιμηχανικὸς τῶν κανονιῶν κι ἀπὸ δῶ ὁ γενικὸς ἔφορας.

— Σᾶς γνωρίζω, εἶπε ὁ βοηθὸς κάνοντας μιὰ ὑπόκληση κι ἐξα-

Οἱ δύο σκοποὶ κοίταζαν μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ τοὺς νιόφερ-  
τους. Οἱ ἄκρες τῶν σπαθιῶν ἀκτινοβολοῦσαν κάπου κάπου στὶς τε-  
λευταῖες ἀχτίνες τοῦ ἡλίου.

Ἔστερα ἀπὸ λίγο θγῆκε ὁ βοηθός.

—Ὁ πασᾶς ἔχει πονόλαιμο, εἶπε, δὲ μπορεῖ νὰ σᾶς δεχτεῖ.

Ὁ Σαρουτζὰ ἔφερε τὸ χέρι στὸ λαιμὸ σὰ νὰ τὸν εἶχαν χτυπήσει  
ἐκεῖ.

—Πέστου πὼς ἐμεῖς... Πέστου...

Ἄλλ' ὁ βοηθὸς εἶχε ἐξαφανιστεῖ πρὶν ἀκόμα αὐτὸς ἀνοίξει τὸ  
στόμα του. Τὰ μάτια τοῦ Σαρουτζὰ συνάντησαν τὸ λοξὸ βλέμμα ἐνὸς  
ἀπ' τοὺς φρουροὺς.

—Ἔλα, πᾶμε, τοῦ εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Γύρισαν νὰ φύγουν. Τώρα περπατοῦσαν ἀργά. Δὲν εἶχαν λόγον  
νὰ διάζονται. Ὁλη αὐτὴ ἡ πλευρὰ τῆς κοιλάδας μπροστὰ στὰ τεῖχη  
τοῦ κάστρου, πού λίγο πρὶν ἀντηχοῦσε ἀπ' τὰ τύμπανα, τὶς κραυ-  
γές, τὰ κανόνια, τώρα εἶταν ὀλότελα ἔρημη. Μόνο ἡ μεγάλη σιδε-  
ρένια πόρτα, συρμένη ὡς τὸ στρατόπεδο, εἶχε μείνει ἐκεῖ, ξαπλω-  
μένη μέσα στὴ σκόνη, σὰν ἓνα παλιόπρᾶμα πού δὲ χρησιμεύει πιά  
σὲ κανένα.

Πιὸ πέρα συνάντησαν τὴ μακρὰ φάλαγγα τῶν ἀμαξιῶν πού  
πήγαιναν νὰ μαζέψουν τοὺς σκοτωμένους.

Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν, τὰ πόδια τους τοὺς ὀδήγησαν πρὸς  
τὸ μέρος πού βρίσκονταν οἱ σκηνές τῶν γενίτσαρων. Περπατοῦσαν  
σιωπηλὰ κλείνοντας στὸ κεφάλι τους ἓνα μπερδεμένο σωρὸ ἀπὸ  
σκέψεις πού ὁ ἥλιος, ἔπειτα ἀπὸ τόσες ὥρες ἀβάσταχτης κάψας,  
ἔκανε ἀκόμα πιὸ μπερδεμένο.

Ἀκόμα κι ὅταν ἀντίκρυσαν τὸ μεγάλο μπουλούκι τῶν γενίτσα-  
ρων πού ἀνάμεσά τους ἐπικρατοῦσε βαβούρα κι ἀναστάτωση, δὲν  
τάχυναν τὸ βῆμα. Ὅταν πλησίασαν κι ἄλλο, πρόσεξαν πὼς ἀρκετὲς  
παρέες στρατιωτῶν ἄρχισαν νὰ ξεμακραίνουν. Αὐτὸ σήμαινε πὼς  
ὄλα εἶχαν κιόλας τελειώσει. Παρόλ' αὐτά, προχώρησαν ἀργὰ πρὸς  
τὸ μπουλούκι τῶν γενίτσαρων πού ὄλο καὶ μίκραινε. Τὰ βλέμματα  
τῶν στρατιωτῶν εἶταν ἀφηρημένα, καρφωμένα στὸ κενό. Μερικοὶ  
ἀπ' αὐτοὺς ὀλότελα ζαλισμένοι, κρατοῦσαν ἀκόμα στὰ χέρια τὰ  
γιαταγάνια καὶ τὰ κοντάρια τους. Ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες διά-  
κριναν τὴ φαρδιά ράχη τοῦ Ταβτζὰ πού ξεμάκραινε. Ὅλοι ἔφευ-  
γαν, ἐκτὸς ἀπὸ κείνους τοὺς δύο. Ὅταν πλησίασαν πολὺ κοντὰ  
ψάχνοντας μὲ τὸ βλέμμα γιὰ τὸ κορμὶ τοῦ ἐκτελεσμένου, εἶδαν με-  
ρικοὺς στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ πού μὲ τὰ φτυάρια ἔριχναν κάτι

μέσα σ' ένα φορεῖο. Αὐτὸ δὲν εἶταν οὔτε κορμί, οὔτε μέλη, οὔτε κομμάτια ἀπὸ μέλη. Εἶταν ἓνα μίγμα ἀπὸ χῶμα, σάρκα, κόκκαλα καὶ πετραδάκια, ποὺ εἶχαν γίνει ὅλα μαζί μιὰ μάζα κάτω ἀπ' τὴν ἀσυγκράτητη μανία τῶν γιαταγανιῶν καὶ τῶν τσεκουριῶν.

Δὲν ἔπερναν τὸ βλέμμα ἀπ' τὸ φορεῖο ποὺ γέμιζε. Μερικοὶ γενίτσαροι κοίταξαν κατάπληχτοι τοὺς δυὸ ἀνώτερους ὑπάλληλους. Σίγουρα αὐτοὶ ἐδῶ οἱ γενίτσαροι εἶταν χωρὶς ἀμφιβολία αὐτοὶ ποῦχανε κομματιάσει τὸ κορμί τοῦ βοηθοῦ τοῦ Σαρουτζά. Τώρα στὰ μάτια τους δὲν διακρίνονταν οὔτε ἡ ἀγριότητα, οὔτε τὸ μῖσος ποὺ λίγο νωρίτερα θὰ πρέπει νάταν τρομαχτικὸ γιὰ νὰ τοὺς σπρώξει σὲ μιὰ τέτια φριχτὴ ἐκδίκηση. Μόνο μιὰ ἄδεια ἔκπληξη ὑπῆρχε μέσα στὰ μάτια τους καὶ μιὰ μεγάλη κούραση. Ὁ γενικὸς ἔφορας κάρφωσε τὸ βλέμμα πάνω τους. Λίγο πρὶν εἶχαν χτυπήσει τὸ βοηθὸ μηχανικὸ μ' ὄλο τους τὸ μῖσος καὶ ταυτόχρονα μόλο τὸ φόβο ποὺ αἰσθάνονταν μπροστὰ στὸ αἰνίγμα ποὺ λεγόταν γνώση καὶ ἐπιστήμη. Ἐνα αἰνίγμα ποὺ τυραννοῦσε ἀδιάκοπα τὶς ψυχές τους. Κάνοντας κομματάκια τὸν μηχανικὸ πίστεψαν πὼς λεφτερώθηκαν ἀπὸ τοῦτο τὸ φόβο. Ὅμως δὲ λεφτερώθηκαν παρὰ μόνο προσωρινά. Αὐτὸς θάρχιζε πάλι νὰ συγκεντρώνεται σταγόνα σταγόνα μέσ' τὴ συνείδησή τους τυραννώντας τους πάλι.

Ὁ γενικὸς ἔφορας κι ὁ Σαρουτζά γύρισαν νὰ φύγουν. Οὔτε μιὰ λέξη δὲν εἶχε βγεῖ ἀπ' τὰ χεῖλια τους. Ὁ ἥλιος ἔδυε. Γύριζαν τὰ πρῶτα ἀμάξια γεμάτα πτώματα. Κάπου κάπου ἔσταζαν κάτω ἀπ' τὶς ρόδες τους μεγάλες σταγόνες αἷμα. Ἡ κίνηση στὸ στρατόπεδο εἶτανε λιγοστή. Μιὰ παρέα ἀπὸ στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ μὲ ἀξίνες καὶ φτυάρια στους ὤμους πήγαιναν γιὰ τὸ ἀνοιγμα τῶν κοινῶν τάφων.

Κάποιος τοὺς χαιρέτησε μὰ κανέννας ἀπ' τοὺς δυὸ δὲν ἀπάντησε στὸ χαιρετισμό.

—Καλησπέρα κύριοι! χαιρέτησε γιὰ δεύτερη φορὰ ὁ Σιρὶ Σελίμ. Βιαζόταν.

—Καλησπέρα, ἀπάντησε ὁ γενικὸς ἔφορας.

—Μὰ τί ἔχετε; ρώτησε ὁ γιατρός.

Κανέννας ἀπ' τοὺς δυὸ τους δὲν ἀπάντησε.

—Ἐγὼ πάω στὸν πασαῖ, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ μόλο ποὺ δὲν τὸν εἶχαν ρωτήσει ποῦ πήγαινε. Σκέφτηκα ἓνα ἄλλο τρόπο γιὰ νὰ μείνουν οἱ κλεισμένοι χωρὶς σταγόνα νερό.

Αὐτοὶ πάλι δὲν ἀπάντησαν. Ὁ Σιρὶ Σελίμ περπατοῦσε δίπλα τους. Ἡ σκιά του ποῦπεφτε πάνω στὸ ἔδαφος εἶταν τρομαχτικὰ μακρὰ. Ἐαφνικὰ τὸ πρόσωπο κι ὁ λαιμὸς του ἔγιναν κατακόκκινα.

—Ἐσεῖς νομίζετε πὼς ὁ πόλεμος γίνεται μόνο μὲ τὰ κανόνια καὶ τοὺς λογαριασμούς, εἶπε μὲ πικρὴ φωνή καὶ τᾶχυνε τὸ βῆμα του. Ὅταν ξεμάκρυνε ἀρκετὰ γύρισε πίσω τὸ κεφάλι καὶ εἶπε: Καὶ τί γίνετε μὲ τὰ ποντίκια, σοφοὶ μου κύριοι; Κάνετε ποτὲ τὸν κόπο γὰ τὰ σκεφτεῖτε;

—Θὰ τὸν χτύπησε ὁ ἥλιος, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας.

Ἦ Ὁ Σαρουτζὰ δὲ μίλησε.

Τώρα βρίσκονταν στὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου. Ποτὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος δὲν εἶτανε τόσο ἐρημικό. Ἀπ' τὴ μεγάλη σκηνή τοῦ Κουρντιστζι ἔβγαινε μιὰ ομάδα γιατρῶν. Μιὰ ἄλλη παρέα στρατιωτῶν τοῦ μηχανικοῦ, μὲ ἀξίνες καὶ φτυάρια στοὺς ὤμους, ξεμάκρυνε πρὸς τὴ μεριά τῶν μεγάλων λάκκων.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Μᾶς ἐπιτεθήκανε πάλι μὲ τὴν ἴδια μανία καὶ μεῖς πάλι τοὺς ἀποκρούσαμε. Ἡ ἐπίθεση ξαπολύθηκε στὶς 22 Αὐγούστου, τὸ μεσημέρι, κάτω ἀπὸ ἓνα ἥλιο καυτό. Καιγόμαστιαν ἀπ' τὴ δίψα. Ζαλάδα μᾶς ἔφερεν ὁ ἥλιος πὺν μᾶς χτυποῦσε ἀλύπητα, ἀλλὰ παρόλ' αὐτὰ ἀνισταθήκαμε. Ρίχνονταν πάνω μας κατὰ κύματα σὰν κολασμένη θάλασσα καὶ κατὰ κύματα ὑποχωροῦσαν. Τὰ κανόνια τους ἀνοιξαν βαθιὰ ρήγματα σιὰ τείχη. Ξερίζωσαν τὶς μεγάλες σιδερένιες πόρτες καὶ τὶς ἔουραν ὡς τὸ σιραιόπεδο. Μὰ ὅλ' αὐτὰ καθόλου δὲν τοὺς βοήθησαν.

Διψᾶμε. Μόλο πὺν καὶ τὰ δυὸ πηγᾶδια μας δίνουν νερό, αὐτὸ δὲ μᾶς φτάνει. Τώρα, μετὰ τὴ μάχη, ξοδεύεται ὅλο γιὰ τοὺς πληγωμένους πὺν εἶναι πολλοί.

Μόλο πὺν χιῆς ἄφησαν μυριάδες σκοτωμένους σιὸ πεδίο τῆς μάχης, εἰτοιμάζουν πάλι μιὰ νέα ἐπίθεση. Βιάζονται. Δὲν θέλουν νὰ χάνουν καιρό. Εἶναι εἰτοιμοὶ ν' ἀκριβοπληρώσουν τὴ νίκη. Τώρα ὁ πόλεμος μπαίνει σιτὴν ἀποφασιστικὴ του φάση. Ξέρουμε ὅτι οἱ μελλοντικὲς ἐπιθέσεις τους θᾶναι ἀκόμα πιὸ ἄγριες καὶ ἀπελπισμένες. Καὶ μεῖς εἰτοιμαζόμαστε γι' ἀκόμα πιὸ χειρότερες μέρες.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

**Δ**έν πρόσεχε καθόλου τὰ λόγια τους. Ἐνῶ αὐτοὶ ἔδιναν μὲ τὴ σειρά ἀναφορὰ γιὰ τὶς ἀπώλειες λέγοντας καὶ τὴ γνώμη τους γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ πολέμου καὶ τὴν καινούρια πρόταση τοῦ Σιρὶ Σελίμ (ποὺ εἶχε προσκληθεῖ νὰ παραβρεθεῖ στὴ συνέλευση), τὸ μυαλὸ τοῦ Τουρσοῦν πασα γύριζε συνέχεια γύρω ἀπ' τὴν ἀναφορὰ τοῦ ἀλλαϊμπέ, ποὺ κείνο τὸ πρωὶ εἶχε διαβάσει. Αὐτὴ εἶταν ἡ δεύτερη ἀναφορὰ ποὺ εἶχε κάνει ὁ ἀλλαϊμπές μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν. Μέσα σ' αὐτὴ εἶχε προβάλλει ἀπειλητικὰ ἢ ψυχικὴ κατάσταση τῶν στρατιωτῶν ἔπειτα ἀπ' τὴν ἀποτυχία τῆς δεύτερης γενικῆς ἐπίθεσης. Διαβάζοντας τὰ πυκνογραμμμένα φύλλα, εἶχε ἀκούσει πάλι πίσω ἀπ' τὶς γραμμὲς τὸ ἀπέραντο, πνιχτὸ μουρμουρητὸ τῶν στρατιωτῶν, τούτῃ τὴ φορὰ πιὸ ὀργισμένο καὶ πιὸ πικρὸ. Πίσω ἀπὸ κείνο τὸ μουρμουρητὸ, αὐτὸς, ἕνας ἱκανὸς στρατιώτης, εἶχε ἀισθανθεῖ τώρα, ἔντονα καὶ καθαρά αὐτὸ ποὺ λέγεται «ἀνία τοῦ πολέμου». Εἶναι αὐτὴ ποὺ κρύβει τὸ σπέρμα τῆς ἠττοπάθειας. Ἡ μακριὰ του πεῖρα ἀπ' τὶς ἀναρίθμητες πορεῖες καὶ τοὺς πολέμους τοῦχε διδάξει νὰναι πανέτοιμος νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει. Σ' ὅλες σχεδὸν τὶς μακρυὲς ἐκστρατεῖες ποὺ εἶχε ἠγηθεῖ, πάντα τὴν ὑποδέχονταν σὰν μιὰ παλιὰ μὰ συνάμα φριχτὴ γνώριμη. Οὔτε οἱ ἀδιάκοπες ἀναγκαστικὲς ὑποχωρήσεις, οὔτε ἡ ἔλλειψη πειθαρχίας, οὔτε οἱ ἀνυπακοὲς ἢ οἱ καθγάδες ἀνάμεσα στοὺς στρατηγούς του, οὔτε οἱ βλαστήμιες στὸν προφήτη ἢ οἱ κατάρεις στὸ πρόσωπό του, οὔτε ὁ φόβος, οὔτε ἀκόμα κι ἡ ἐμφάνιση τῶν πρώτων συμπτωμάτων τῆς χολέρας δὲν τὸν τρόμαζαν τόσο ὅσο τοῦτο τὸ μαῦρο σύννεφο, ποὺ πλησίαζε κι ἔπεφτε ἤσυχα κι ἀργὰ πάνω στὰ πρόσωπα, τὶς κινήσεις, τὰ μάτια, τὰ χέρια, τὰ ὄπλα, τὶς φωνὲς τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. Ἦξερε πὼς θὰ ἐκδηλωνόταν καὶ σὲ τούτῃ δῶ τὴν ἐκστρατεία, ἀλλὰ εἶχε κάνει τὰ πάντα γιὰ ν' ἀργοποροῦσε ὅσο περισσότερο γίνονταν ὁ ἐρχομὸς της. Τὰ σημάδια της εἶχαν πρωτοεκδηλωθεῖ ἐνάμισυ μῆνα νωρίτερα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πρώτης ἐπίθεσης, μὰ ἐξαφανίστηκαν γρήγορα. Ἡ μόνιμη ἀνησυχία γιὰ τὸ ὕδραγωγεῖο καὶ ἡ ἀνακάλυ-

ψη τελικά τοῦ σωλήνα του, εἶχαν διώξει αὐτὴ τὴν «άνια τοῦ πολέμου». Ποτέ, σὲ καμιὰ ἄλλη στρατιωτικὴ ἐκστρατεία δὲν περιμέναμε μὲ τέτια ἀγωνία στὴν ψυχὴ αὐτὴ τὴν «άνια». Καὶ νὰ πού τώρα εἶχε φτάσει. Δὲν εἶταν πιά τὰ προειδοποιητικὰ σημάδια της, ὅπως ἔξῃ βδομάδες πρωτότερα, μὰ εἶταν αὐτὴ ἢ ἴδια, ἀπέραντη, σκονισμένη, γριά, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ πόλεμος.

Τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου μιλοῦσαν γιὰ τὴν καινούργια ἐπίθεση. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς ἐπέμεναν στὴν ἐξαπόλυση διαδοχικῶν ἐπιθέσεων. Ὑποστήριζαν πὼς αὐτὸ δὲ θὰ ἐπέτρεπε στοὺς Ἄλβανούς νὰ συνέλθουν ἀπ' τὴ κούραση καὶ τὴ δίψα. Εἶταν ἀπαραίτητο, ἔλεγαν, νὰ ἐπιτεθοῦν τὸ γρηγορότερο, ἀκριβῶς τώρα πού οἱ Ἄλβανοὶ ξόδευαν δίχως ἀμφιβολία τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ γερῶν στοὺς πληγωμένους τους, ὑποφέροντας ἀπὸ μιὰ ἀκόμα φριχτότερη δίψα. Εἶταν ὁ γενικὸς ἔφορας πού ἐπέμενε μ' ἓνα περίεργο τρόπο στὴ γρηγορότερη δυνατὴ ἐπίθεση. Ὁ πασᾶς τῶξερε πὼς ὁ γενικὸς ἔφορας ἀνησυχοῦσε διαρκῶς γιὰ τὰ τρόφιμα πού εἶτανε λιγοστά. Τὰ καραβάνια πού ἔφερναν ἐφόδια ἀπὸ τὴν Ἀνδριανούπολη, μόλο πού συνοδεύονταν ἀπ' ἄρκετο στρατό, συχνὰ διαλύονταν στὸ ταξίδι ἀπ' τὶς συμμορίες τοῦ Σκεντέρμπεη. Ἀκόμα κι ὅταν ξέφευγαν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ Σκεντέρμπεη, πράγμα πού σπάνια συνέβαινε, ἔφταναν στὸ στρατόπεδο μισά. Ὅταν δυὸ μέρες πρωτότερα ὁ Τουρσοὺν πασᾶς εἶχε μιλήσει σκληρὰ στοὺς ἀξιωματικούς ἐνὸς τάγματος πού συνόδευε τὸ καραβάνι, γιὰτὶ κατὰ τὴ γνώμη του δὲν ἔκαναν τοὺς κατάλληλους ἐλιγμούς γιὰ ν' ἀποφύγουν τοὺς ἀντάρτες, ἓνας ἀξιωματικὸς μ' ὄχι πολὺ μεγάλο βαθμό, ἐξαντλημένος μᾶλλον ἀπ' τὴν κούραση τοῦ μακρινοῦ ταξιδιοῦ τοῦχε ἀποκριθεῖ μ' αὐθάδεια. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς τὸν εἶχε μαστιγώσει στὸ πρόσωπο κι εἶχε διατάξει νὰ τοῦ ξηλώσουν τὰ γαλόνια καὶ νὰ τὸν στείλουν νὰ σκάβει τάφρους γύρω ἀπ' τὸ στρατόπεδο.

Κάποιος ἀνάφερε τὸν ἀστρολόγο.

—Τί λέει ὁ ἀστρολόγος; ρώτησε εἰρωνικὰ ὁ Τουρσοὺν πασᾶς.

Κανένας δὲν ἀπάντησε. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ἐπανέλαβε τὴν ἐρώτηση, γυρνώντας αὐτὴ τὴ φορά πρὸς τὸν μουφτῆ, γιὰτὶ ἐκεῖνος εἶχε συνηθῶς σχέσεις μὲ τοὺς ἀστρολόγους.

—Γιὰ τὴν ὥρα δὲν προβλέπει τίποτα, εἶπε ὁ μουφτῆς.

—Ἀλήθεια; ἔκανε ἄγρια ὁ πασᾶς. Τότε θὰ προβλέψουμε ἐμεῖς κάτι γι' αὐτόν.

Ἔγινε σιωπὴ.

—Οἱ στρατιῶτες σπᾶνε τὰ κεφάλια τους στὰ τεῖχη κι αὐτὸς οὔτε μιὰ πρόβλεψη δὲν μπαίνει στὸν κόπο νὰ κάνει! οὔρλιαξε ὁ



πασᾶς μὲ βραχνή σριγγλή φωνή. Νὰ μαστιγῶθῃ μπροστὰ στοὺς στρατιῶτες κι ἔπειτα νὰ σταλεῖ νὰ σκάβει τάφρους σὰν τὸν προκάτοχό του.

Αὐτὸ τὸ μῖσος εἶταν τὸ ἴδιο μὲ κείνο ποῦχε αἰσθανθεῖ γιὰ τὸν ἀξιωματικὸ ἀνεφοδιασμοῦ, τὸ νεαρὸ αὐθάδη ποῦχε τιμωρήσει σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα δυὸ μέρες νωρίτερα. Εἶταν τὸ μῖσος γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀπ' τὴν πρωτεύουσα, πού τοῦ φαινόταν σὰν νὰ ἔρχονταν νὰ παρακολουθήσουν τὸν ξεπεσμό του. Μετὰ τὴ σύντομη σιωπὴ πού στή διάρκειά της ὁ γραμματέας ἔγραψε στὰ χαρτιά του τὴ διαταγὴ γιὰ τὴν τιμωρία τοῦ ἀστρολόγου, τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου συνέχισαν νὰ ἐκθέτουν τὶς ἀπόψεις τους ὁ ἓνας μετὰ τὸν ἄλλο. Μερικοὶ ἀπ' αὐτοὺς εἶταν ἀντίθετοι μὲ τὶς διαδοχικὲς ἐπιθέσεις. Ὑποστήριζαν πῶς θάταν ἴσως καλύτερα νὰ περιμένουν πρῶτα τ' ἀποτελέσματα τῆς μόλυνσης τῶν πηγαδιῶν τοῦ κάστρου, κατὰ πῶς εἶχε προτείνει ὁ γιατρὸς Σιρὶ Σελίμι κι ὕστερα νὰ ἐπιτεθοῦν. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς παρακολούθησε γιὰ λίγο τὰ ἐπιχειρήματά τους κι ἔπειτα ἀφαιρέθηκε πάλι.

Κάποιος ἀνάφερε τὰ σύννεφα.

—Ὁ μεγάλος πατισᾶχ δὲν μπορεῖ δυστυχῶς νὰ ὀρίσει τὰ σύννεφα, εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας ἀντιλέγοντας στὸν Καρὰ Μουκίμπιλ, πού εἶταν ἀντίθετος μὲ τὴν πρότασή τῆς γρηγορότερης δυνατῆς ἐπίθεσης. Τὰ σύννεφα μπορεῖ νὰ φανοῦν κάποιο πρωὶ στὸν οὐρανὸ καὶ μιὰ ξαφνικὴ βροχὴ νὰ ἐξαφανίσει τὴ δίψα τους. Τότε ὅλοι οἱ κόποι μας θὰ πᾶνε χαμένοι.

Ἡ βροχὴ! Τὸ νόημα τῆς λέξης «βροχὴ» δὲν εἶχε κουράσει τὸ μυαλὸ τοῦ Τουρσοὺν πασᾶ ποτὲ τόσο πολὺ ὅσο τοῦτες τὶς δυὸ τελευταῖες βδομάδες. Τούτη ἡ σύντομη, ἄσχημη λέξη τὸν ἔκανε νὰ τρέμει ὀλόκληρος. Τὴ μισοῦσε αὐτὴ τὴ λέξη καὶ προσπαθοῦσε νὰ τὴν ξεχάσει. Κοιτώντας κάτω ἀπ' τὶς καυτὲς ἀχτίνες τοῦ ἡλίου τὸν καγάλανε, ἀνοιχτὸ οὐρανὸ, τοῦ φαινόταν μερικὲς φορές πῶς ἡ βροχὴ εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἀπ' τὸν κόσμο. Μὰ τόξερε καλὰ πῶς ἀκόμα καὶ τώρα, πού ἡ κάψα βρίσκονταν στὸ ἀποκόρυφόν της, σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο, σ' ἄλλους τόπους, ἡ βροχὴ ἔπεφτε ἡσυχᾶ, μονότονα, πληχτικά, σὰν τὸν ἴδιο τὸ θάνατο. Ἡ βροχὴ εἶταν πρὸς τὸ παρὸν μακρινή, μὰ δὲν ἔμενε πολὺς καιρὸς ὡς τὴ στιγμὴ πού θὰ τὴν ἔφεραν τ' ἀπαίσια μαῦρα σύννεφα. Καὶ τότε οἱ μισητὲς σταγόνες της θὰ μούσκειαν κάθε τί γύρω.

—Περιμένουν τὴ βροχὴ, συνέχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Σ' ἓνα ἀπ' τοὺς πύργους ἔχουν τοποθετήσῃ ἓναν μικρὸ τενεκεδένιο μύλο καὶ προσπαθοῦν μ' αὐτὸν νὰ κάνουν προβλέψεις γιὰ τὸν καιρὸ. Αὐ-

τὸ μαρτυράει πὼς περῆνε δύσκολες ὥρες. Εἶναι ἀπαραίτητο λοιπὸν νὰ διαστοῦμε. Δὲν πρέπει νὰ τοὺς δώσουμε καιρὸ ν' ἀνασάνουν.

Οἱ σαντζάκμπεϊλερὲ ἄκουγαν ἀπορημένοι τὸν γενικὸ ἔφορα. Τοὺς παραξένευε ἡ ἐπιμονή του. Αὐτὸς μαζί με τὸν ἀρχιμηχανικὸ καὶ τὸν ἀρχιτέκτονα, εἶταν ἐκεῖνοι ἀπ' τὸ πολεμικὸ συμβούλιο ποὺ δὲν ἐνθουσιάζονταν ποτὲ μετὶ τίς ἐπιθέσεις. Τώρα τὰ πράγματα φαίνονταν ν' ἀντιστράφηκαν. Ὁ γερο Ταβτζά, βρέθηκε σὲ δύσκολη θέση μετὰ τὴν στάση ἐτούτη τοῦ γενικοῦ ἔφορα καὶ δὲν εἶχε πάρει ἀκόμα τὸ λόγο. Δὲν ἤθελε νὰ ὑποστηρίξει τὴν πρότασιν τῶν «σοφῶν», ὅπως περιφρονητικὰ τοὺς ἀποκαλοῦσε μέσα του, ἀλλὰ ἀπ' τὴν ἄλλη πλευρὰ δὲν μποροῦσε καὶ νὰ ἐναντιωθεῖ στὴ γρηγορότερη δυνατὴ ἐπίθεσιν ἐνάντια στὸ κάστρο.

Στὴ συνέλευσιν ἡ συζήτησιν στρεφόταν μιὰ γύρω ἀπ' τὴν συνέχισιν τοῦ πολέμου, μιὰ γύρω ἀπ' τὴν πρότασιν τοῦ γιατροῦ.

Ὁ ἀλλαϊμπὲς ρώτησε τὸν Σιρὶ Σελίμ πόσες μέρες θάπρεπε νὰ περάσουν μετὰ τὴν μόλυνσιν τοῦ κάστρου μετὰ τὰ ζῶα γιὰ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ ἐπιδημία.

—Στὴν πολιορκίαν τοῦ Ντεμίρ Καλά, ἡ ἐπιδημία ἐκδηλώθηκε μιὰ ὀδομάδα ἔπειτα ἀπ' τὴν μόλυνσίν του, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Ἄλλὰ πρέπει νὰ πάρουμε ὑπόψιν μας τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ κάτω χρησιμοποιοῦνταν νεκρὰ ζῶα. Τὰ ζῶα μετὰδίνουν τίς ἀρρώστιες γρηγορότερα γιὰτὶ μετακινιοῦνται.

Ἡ συνέλευσιν παρατεινόταν. Εἶτανε δύσκολο νὰ προβλεφθεῖ ποιά ἀπόφασιν θὰ παίρνονταν, γιὰτὶ καὶ οἱ δύο ὀμάδες ποῦχαν σχηματισθεῖ εἶταν ἀρκετὰ ἰσχυρές. Σχεδὸν ὅλοι, μ' ἐξαίρεσιν τὸν Σαρουτζά ποὺ δὲν ἤξερε γιὰτὶ ἐναντιώνονταν, ὑποστήριξαν τὴν πρότασιν τοῦ γιατροῦ: νὰ προσπαθήσουν νὰ μολύνουν τὸ πηγάδι καὶ τὰ τρόφιμα τῶν ὑπερασπιστῶν μετὰ ἀρρωστὰ ζῶα, ποὺ στὴ διάρκειαν τῆς ἐπίθεσιν, θὰ ρίχνονταν μέσα στὸ κάστρο ἀπ' τὰ ρήγματα τῶν τοίχων καὶ τῶν ὀχυρῶν. Ἀντίθετα, γιὰ τὴν συνέχισιν τοῦ πολέμου οἱ γνῶμες διχάζονταν. Περίμεναν τὴν ἀπόφασιν τοῦ ἀρχιστράτηγου.

Βλέποντας πὼς ἡ συνέλευσιν παρατεινόταν, ὁ Τουρσοῦν πασᾶς, δίχως νὰ περιμένει νὰ ἐκφράσουν ὅλοι τὴ γνώμην τους, πράγμα ποὺ πολὺ σπάνια συνέβαινε στὰ πολεμικὰ συμβούλια, πῆρε τὸν λόγο. Ἀντίθετα ἀπ' τίς ἄλλες φορές, μίλησε γιὰ πολὺ ὥρα μετὰ ἀργή, λίγο βραχνή ἀπὸ κρυολόγημα φωνή. Πῆρε τὴν ἀπόφασιν νὰ προσπαθήσουν νὰ μεταδώσουν στοὺς ὑπερασπιστὰς τοῦ κάστρου κάποια ἐπιδημία χρησιμοποιώντας ἀρρωστὰ ζῶα, κατὰ πὼς εἶχε προτείνει ὁ Σιρὶ Σελίμ. (Τὸ πρόσωπον καὶ ὁ λαιμὸς τοῦ Σιρὶ Σελίμ ἔγιναν κατακόκκινα). Ὅσο γιὰ τὴν συνέχισιν τοῦ πολέμου εἶπε πὼς εἶτανε

ἀπαραίτητο νὰ ἐξαπολύσουν διαδοχικὲς ἐπιθέσεις, δίχως ν' ἀφήσουν στὸν ἐχθρὸ τὸν καιρὸ ν' ἀνασάνει. Ἦρθαμε δὴ γιὰ νὰ κυριέψουμε τοῦτο τὸ κάστρο, εἶπε, κι ὄχι γιὰ νὰ κάνουμε φιλοσοφικὲς συζητήσεις. Πρέπει νὰ ἐξαπολύουμε ἐπίθεση σχεδὸν κάθε μέρα, δίχως νὰ λογαριάζουμε τίς ἀπώλειες, ἢ ὅτιδήποτε ἄλλο. Γιὰ ὅλ' αὐτὰ εἶταν ὀλότελα ἀποφασισμένος, γιὰτὶ ἀπὸ προσωπικὴ πείρα ἤξερε πὼς μόνο οἱ διαδοχικὲς ἐπιθέσεις, ποὺ δὲ δίνουν καιρὸ στὸ στρατιώτῃ νὰ σκεφτεῖ ἄλλο ἀπ' τὸ νὰ σώσει τὸ τομάρι του, εἶναι τὸ καλύτερο φάρμακο γιὰ τὴν ἀνία τοῦ πολέμου. Συνεχίζοντας μὲ τὴν ἀργόσυρτη φωνή του, εἶπε πὼς ἀπαιτοῦνταν ἀπὸ μέρους τους μιὰ μεγαλύτερη δράση στὴν προετοιμασία τῶν στρατευμάτων γιὰ τὴν ἐπίθεση καὶ τὸ σημαντικότερο, μιὰ μεγαλύτερη ἄμεση συμμετοχὴ στὴ μάχη. Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔριξε σ' ὅλους μιὰ σκοτεινὴ ματιά σὰ νὰ θελε νὰ ὑποδείξει ποιοὶ ἀπ' αὐτοὺς δὲ θάπρεπε νὰ κάθονται τώρα πάνω στὸ μακρόστενο καναπέ τῶν συνελεύσεων, ἀλλὰ νὰ σαπίζουν κάτω ἀπ' τὸ χῶμα, ἢ τουλάχιστον νὰ χαροπαλεύουν πληγωμένοι σὰν τὸν Κουρντιστζί. Στὴ βαριὰ σιωπὴ ποὺ ἀκολούθησε τὸ τρίξιμο τῆς πέννας τοῦ γραμματέα ποὺ κατὰγραφε τὰ λεγόμενα τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ, ἔσχισε τίς καρδιές τους σὰν τροχισμένο μαχαίρι. Κατάλαβαν πὼς τὰ νεῦρα τοῦ ἀρχιστράτηγου τέντωναν κάθε μέρα καὶ πιὸ πολὺ κι ὅτι ἀπὸ δὴ καὶ μπρὸς θάπρεπε νὰ περιμένουν τὰ πάντα ἀπ' αὐτόν. Ὁ Τουρσοῦν πασᾶς τέλειωσε λέγοντας νὰ κρατήσουν ἀπόλυτα μυστικὸ τὸ ζήτημα τῆς μόλυνσης τοῦ κάστρου. Οἱ στρατιῶτες ποὺ θὰ μετέφεραν τὰ μολυσμένα ζῶα ἐκεῖ ποὺ θὰ ἐξαπολυόταν ἡ ἐπίθεση, δὲν ἔπρεπε νὰ ξέρουν τί πράγμα μετέφερναν ἀλλιῶς θὰ μεταδιδόταν στὸ στρατὸ ὁ πανικὸς τῆς χολέρας.

Ἡ συνέλευση τέλειωσε. Ὁ ἀλλαῦμπές, ὁ γενικὸς ἔφορας κι ὁ Καρὰ Μουκμπιλ πῆγαν ὕστερα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ πασᾶ, μαζί μὲ τὸν Σιρὶ Σελίμ γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσουν τὸ μέρος ποὺ ὁ γιατρὸς κρατοῦσε τὰ ζῶα. Στὸ δρόμο συνάντησαν ὁμάδες στρατιωτῶν ποὺ πῆγαιναν πρὸς τὴν πλατεία τοῦ στρατόπεδου γιὰ νὰ δοῦν τὸ ξυλοκόπημα τοῦ ἀστρολόγου.

Τὸ μέρος ποὺ κρατοῦσε ὁ γιατρὸς τὰ ζῶα εἶταν ἓνα εἶδος τεράστιου σκεπασμένου κλουβιοῦ, πίσω ἀπ' τὴ σκηνή του. Μπροστὰ στὴ σκηνή τοῦ γιατροῦ μιὰ μακριὰ σειρὰ στρατιωτῶν περίμεναν φαίνεται τὴ σειρά τους γιὰ νὰ τὸν ἐπισκεφτοῦν. Πρὶν τοὺς δείξει τὰ ζῶα ὁ Σιρὶ Σελίμ θέλησε νὰ προσφέρει σερμπέτι στοὺς λαμπροὺς ἐπισκέπτες του καὶ τοὺς προσχάλεσε στὴ σκηνή του, ἀλλ' αὐτοὶ ἀρνήθηκαν, λέγοντας πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ χάσουν καιρὸ κι ἐπέμει-

ναν νὰ δοῦν τὸ γρηγορότερο τὰ ζωάκια.

Ὁ βοηθὸς τοῦ Σιρὶ Σελίμ, ποὺ ἀσχολοῦνταν ὅπως φαίνεται καὶ μὲ τὸ τάισμα τῶν ζώων, ἄνοιξε μ' ἓνα κλειδί τὴν πόρτα τοῦ μεγάλου κλουβιοῦ κι αὐτοὶ μπῆκαν μέσα.

—Νά, αὐτὸ εἶναι τὸ βασίλειό μου, εἶπε καταχαρούμενος ὁ Σιρὶ Σελίμ δείχνοντας μὲ τὰ μακρυὰ του δάχτυλα τὰ τοποθετημένα στὴ σειρά τῶνα πάνω στ' ἄλλο κλουβάκι, στὶς πλευρὲς τοῦ κλουβιοῦ. Μὴ φοβᾶστε γιὰ τὶς ἀρρώστιες, πρὸς τὸ παρὸν δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ἄρχισε νὰ ἐξηγεῖ πὼς σ' ὅλες τὶς μακριὲς πολιορκίες ποῦχε πάρει μέρος σὰν στρατιωτικὸς γιατρός, εἶχε τὴ συνήθεια νὰ φτιάχνει ἓνα παρόμοιο κλουβί, νὰ μαζεύει ἀπ' τοὺς κάμπους πολλὰ ζῶα καὶ νὰ πειραματίζεται πάνω τους μὲ διάφορα βότανα.

Ὁ Καρὰ Μουκμπίλ κοίταξε περιφρονητικὰ τὰ κλουβάκια, προπαντὸς ἐκεῖνα μὲ τὰ ποντίκια. Ὑπῆρχαν ἀκόμα μικρὰ σκυλιά, γάτες, κατσαρίδες, λαγοί, μερικὰ γκριζὰ ζωάκια ποὺ τὰ βλεπε γιὰ πρώτη φορά, σκαντζόχοιροι, ἀκρίδες. Σ' ἓνα ἀπ' τὰ κλουβιά ποὺ στὸ θάθος του εἶταν τοποθετημένο ἓνα πῆλινο δοχεῖο μὲ νερό, ὑπῆρχε ἓνα βατράχι. Ὁ ἀλλαϊμπὲς ἀκούγε μὲ πολὺ προσοχὴ ὅλες τὶς ἐξηγήσεις ἐνῶ ὁ γενικὸς ἔφορας φαινόταν νὰ χεῖ ἀλλοῦ τὸ νοῦ του.

—Ἡ χρῆση τῶν ἀρρωστων ζώων στὸν πόλεμο δὲν εἶναι καινούρια ἐφεύρεση, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Ὅμως δὲν εἶναι διαδομένη τόσο ὅσο θὰ πρεπε. Ὡς τώρα ἔριχναν μὲ σφενδόνες φοφίμια ζώων μέσα στὰ κάστρα, ἐνῶ τὸ μπάσιμο ζωντανῶν ζώων εἶναι μιὰ μέθοδος ποὺ ἀνήκει περισσότερο στὸ μέλλον.

Προσέχοντας τὸ περιφρονητικὸ ὕφος τοῦ Καρὰ Μουκμπίλ, ὁ γιατρός συνέχισε:

—Μερικοὶ μπορεῖ νὰ βρίσκουν αὐτὴ τὴ μέθοδο ἀνάξια γιὰ ἓνα δυνατὸ καὶ δοξασμένο στρατὸ σὰν τὸ δικό μας, ἀλλὰ τί νὰ κάνουμε; Ἐνα τόσο δὰ ἀόρατο μικρόβιο κάνει μερικὲς φορές αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε τὰ σπαθιά οὔτε τὰ κανόνια.

Ὁ Καρὰ Μουκμπίλ δὲ μίλησε. Συνέχισε νὰ κοιτάζει μὲ τὴν ἴδια περιφρόνηση τὰ κλουβάκια μὲ τὰ ποντίκια.

Ὁ ἀλλαϊμπὲς ἀφοῦ ἔλεγξε προσεχτικὰ ὅλα σχεδὸν τὰ κλουβιά, ἔκανε στὸν Σιρὶ Σελίμ μιὰ σειρά ἀπὸ ἐρωτήσεις. Ὁ γιατρός ἀρχισε νὰ δίνει ἐξηγήσεις γιὰ κάθε πράγμα, ἀπ' τὶς ἀρρώστιες ποὺ θὰ μετάδιναν τὰ ζῶα ὡς τὸν τρόπο ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τους στὸ κάστρο. Εἶπε πὼς τ' ἀρρωστα ζῶα, ἀφοῦ ἔμεναν χωρὶς φαγητὸ καὶ νερὸ γιὰ ἓνα κάποιο χρονικὸ διάστημα, θὰ τοποθετοῦνταν τὴ μέρα τῆς ἐπίθεσης μέσα σὲ καλάθια ἀπὸ βούρλα, ποὺ

οί στρατιῶτες θάχαν δεμένα στή ράχη τους. Τήν ὥρα τῆς συμπλοκῆς, μόλις ἔφταναν στίς ἐπάλξεις ἢ τὰ ρήγματα τοῦ τοίχου, θάκοβαν τὰ καλάθια μέ τὰ μαχαίρια ἐλευθερώνοντας τὰ ζῶα. Μέσα σ' ὄλη τήν ἀναταραχή τῆς τρομαχτικῆς σύγκρουσης θάταν δύσκολο ν' ἀντιληφτοῦν κάτι οἱ ὑπερασπιστές τοῦ κάστρου. Ἄλλ' ἀκόμα κι ἂν συνέβαινε αὐτό, δέ θά μπορούσαν νά διώξουν τὰ ζῶα, προπαντός τὰ ποντίκια, πού βασανισμένα ἀπ' τήν πείνα καί τή δίψα, θάτρεχαν στίς ἀποθήκες μέ τὰ τρόφιμα ἢ στά πηγάδια τοῦ κάστρου.

—Κι ὁ στρατιώτης; τόν διέκοψε ὁ Καρα Μουκμπιλ. Δέν διατρέχει κίνδυνο ν' ἀρρωστήσει ὁ στρατιώτης πού θά μεταφέρει τὰ ζῶα στά τείχη;

—Ὁ στρατιώτης θά πρέπει νά προσέξει πολύ. Αὐτές τίς λέξεις ὁ γιατρός τίς πρόφερε μέ πολύ ἤρεμο καί σίγουρο τόνο, θέλοντας νά δείξει πώς αὐτόν λίγο τόν ἐνδιέφερε ἂν ἐπιδοκίμαζαν τούτη τή μεθοδο τοῦ πολέμου, τώρα πού τήν πρότασή του εἶχε ἀποδεχτεῖ ὁ ἀρχιστράτηγος.

Ὁ Σιρί Σελίμ ἔδωσε πολλές ἄλλες ἐξηγήσεις πάνω στήν ἐξαιρετική ἱκανότητα τῶν ποντικῶν νά μεταδίνουν τίς ἀρρώστιες ὅπως καί γιά τὸ μέλλον πού εἶχε τοῦτο τὸ εἶδος τοῦ πολέμου στόν κόσμο.

Ὅταν πιά εἶταν ἔτοιμοι νά φύγουν ὁ Σιρί Σελίμ ἔγινε ξάφνου κατακόκκινος κι ἀπλώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὸ κάστρο εἶπε θεατρικῶς:

—Αὐτός ὁ λαός πού λένε ὅτι γεννήθηκε ἀπ' τὸν ἀητό, θά βρεῖ ἴσως τὸ θάνατο ἀπὸ ἓνα ποντίκι.

Ἀπὸ καιρὸ τήν εἶχε ἐτοιμάσει τούτη τή φράση. Ἦθελε νά τήν πεῖ μπροστά στό πολεμικὸ συμβούλιο, μὰ κεῖ, δέν τοῦχε δοθεῖ ἡ εὐκαιρία.

Ὁ γενικός ἔφορας σκέφτηκε ἀμέσως πώς ὁ γιατρός πρέπει νάχε ἀρχίσει νά κάνει παρέα μέ τὸν Μεβλά Τσελεμπή.

Ὁ Σιρί Σελίμ τοὺς συνόδεψε ὡς τή στιγμή πού ἀποχαιρετίσθηκαν καί τράβηξε ὁ καθένας γιά τή σκηνή του. Βλέποντας τὸν χρονικογράφο νά ἔρχεται ἀπ' τήν ἀντίθετη μεριά, ὁ γενικός ἔφορας ἔφορας βεβαιώθηκε πιά πώς δέν εἶχε λαθέψει στήν ὑπόψία του γιά τίς σχέσεις του μέ τὸν Σιρί Σελίμ.

—Πηγαίνετε στόν Σιρί Σελίμ; τόν ρώτησε.

—Ναί, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή, προσπαθώντας νά καταλάβει ἂν αὐτὸ εὐχαριστοῦσε ἢ ὄχι τὸ λαμπρὸ φίλο του.

—Κι ἐγὼ ἀπὸ κεῖ ἔρχομαι, εἶπε ὁ γενικός ἔφορας. Ἐλάτε, πᾶμε στή σκηνή μου. Αἰσθάνομαι μιὰ ἀφόρητη πλήξη.

Ὁ χρονικογράφος ζάρωσε τὸ μέτωπο.

—Μήπως είστε άρρωστος; τόν ρώτησε.

—“Ω, όχι! άποκρίθηκε ό γενικός έφορας και γέλασε άφηρημένα. Πήγα στον Σιρί Σελίμ για μια άλλη υπόθεση. Πώς πάει τό χρονικό;

“Ο Μεβλά Τσελεμπή γέλασε.

—“Οχι κι άσχημα!

Τά δρομάκια του στρατόπεδου είταν γεμάτα από στρατιώτες που επέστρεφαν άπ' τήν πλατεία, ποϋχε ξυλοκοπηθεί ό άστρολόγος. Οί στρατιώτες άνοιγαν δρόμο για να περάσει ό γενικός έφορας. Κάπου κάπου συναντούσαν μακρυές γραμμές άζάπων με δοκάρια και ξύλα στους ώμους. Χιλιάδες άλλοι στρατιώτες είτανε ξαπλωμένοι στις πίσω μεριές των σκηνων, εκεί που δεν τους έπιανε ό ήλιος.

—Είμαι κουρασμένοι, είπε ό γενικός έφορας.

“Ο χρονικογράφος συμφώνησε μ' ένα κούνημα του κεφαλιού.

—“Η τελευταία επίθεση τους έξάντλησε ολότελα.

—“Ετοιμάζονται φαίνεται για καινούρια επίθεση, είπε ό χρονικογράφος όταν συνάντησαν μια άλλη γραμμή από άζαπες φορτωμένους με δοκάρια και ξύλα.

—Ναί, αυτές τις μέρες θα έξαπολυθεί πάλι επίθεση.

—“Ενώ εκείνοι κειπάνω άφήνουν τήν τελευταία πνοή τους! είπε ό Μεβλά Τσελεμπή δείχνοντας τά τείχη του κάστρου που φαίνονταν ολότελα έρημα με κείνα τά πελώρια ρήγματα και τις μαύρες «κουρτίνες» τής πίσσας που κρέμονταν σχεδόν ως τό έδαφος.

“Ο γενικός έφορας δεν είπε τίποτα.

—Λένε πως τά μάτια τους μαύρισαν να παρακολουθοϋνε νύχτα μέρα άπ' τις επάλξεις τους δρόμους άπ' όπου θα μπορούσε να φτάσει βοήθεια, συνέχισε ό Μεβλά Τσελεμπή.

Φαινόταν σαν ό γενικός έφορας ναχε άλλου τό νοϋ του.

—Αυτό μου τ'όπε ένας γνωστός μου γενίτσαρος που κατάφερε να σκαφαλώσει ως τις επάλξεις στην τελευταία επίθεση.

—Κάνετε παρέα με γενίτσαρους; ρώτησε ό γενικός έφορας.

“Ο Μεβλά Τσελεμπή αισθάνθηκε άσχημα.

—“Ηθελα να πάρω μερικές πληροφορίες για τις μάχες στις επάλξεις του κάστρου από κάποιον που πήρε ό ίδιος μέρος στην επίθεση.

—Να κι ένας τυφλός ποιητής! έκανε ό γενικός έφορας με ειρωνία δείχνοντας με τό χέρι τόν Σαντεντίν. Μοϋ φαίνεται πως κι αυτός είναι φίλος σας.

“Ο Μεβλά Τσελεμπή δεν μίλησε.

“Ο ψηλόλιγνος Σαντεντίν περπατούσε ολομόναχος χτυπώντας

ἀδιάκοπα τὸ χῶμα μπροστά του μὲ τὸ μπαστούνι ποὺ κρατοῦσε στὸ χέρι. Κάποια ἄλλη στιγμή ὁ Τσελεμπή θὰ αἰσθανόταν λύπηση γιὰ τὸν ἄτυχο φίλο του, μὰ τούτη τὴ φορά τοῦ φάνηκε σὰ νᾶχε ἐμφανιστεῖ μπροστά του γιὰ νὰ τὸν ταπεινώσει κι αὐτὸ τὸν γέμισε ἀγανάκτηση. Μερικοὶ ἀξιωματικοὶ ποὺ στέκονταν ὄρθιοι στὸ πλάι, μόλις εἶδαν τὸν Σαντεντὶν νὰ περνάει δίπλα τους τοῦ ψιθύρισαν κάτι κι ὁ τυφλὸς γύρισε ν' ἀπαντήσῃ. Ὁ γενικὸς ἔφορας σταμάτησε ν' ἀκούσῃ τὸν ποιητὴ. Ἡ φωνὴ τοῦ Σαντεντὶν εἶταν βραχνή.

—Τί βλέπετε σεῖς σὲ τοῦτο τὸν κόσμον; φώναξε γυρνώντας τ' ἄδεια μάτια του στοὺς ἀξιωματικούς. Καὶ νᾶχα τὰ μάτια μου θὰ τᾶβγαζα νὰ μὴν βλέπω τὴν ἧττα.

Οἱ ἀξιωματικοὶ εἶδαν τὸν γενικὸ ἔφορα ποῦχε πλησιάσει καὶ τὸν χαιρέτησαν μὲ σεβασμό, μετανιωμένοι ποὺ εἶχανε μιλήσει στὸν Σαντεντὶν. Μὰ εἶτανε πιά ἄργά.

—Ἀνάξιοι, νὰ σᾶς καθήσει τὸ ψωμί τοῦ πασᾶ στὸ λαρόγγι! οὔρλιαξε ὁ τυφλός.

Γύρισε γύρω γύρω τὰ βαθουλωμένα του μάτια, ἐκπληκτὸς φαίνεται γιὰ τὴ σιωπὴ ποῦχε ἀπλωθεῖ ξαφνικά.

—Τί βλέπετε σὲ τοῦτο τὸν κόσμον; ἐπαγάλαθε μὲ βαθιὰ φωνή. Ὁρφανεμένα ἀστέρια καὶ τίποτ' ἄλλο!

Γύρισε κι ἄρχισε νὰ περπατᾷ φάχνοντας μὲ τὸ μπαστούνι τὸ χῶμα σὰ νὰ ὑπῆρχε κίνδυνος κάθε στιγμή ν' ἀνοίξῃ μπροστά του ὁ γκρεμός.

Οἱ ἀξιωματικοὶ δὲν ἔβγαζαν λέξη. Ὁ γενικὸς ἔφορας συνέχισε νὰ βαδίζει δίχως νὰ τοὺς κοιτάξῃ.

—Κάνει ζέστη, εἶπε ἔπειτα ἀπὸ λίγο, ὅταν ἄφησαν πίσω τοὺς ἀξιωματικούς. Θᾶτανε ὠραῖα νᾶμασταν τώρα στὴν ἀκροθαλασσιὰ.

—Λένε πὼς δὲν εἶναι μακρὰ.

—Ναί, κι εἶναι πολὺ ὁμορφὴ θάλασσα, μόλο τὸ δύσκολο ὄνομά της.

—Καδριατικὴ, εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή. Ἔτσι μοῦ φαίνεται πὼς τὴ λένε.

Ὁ γενικὸς ἔφορας ξέσπασε στὰ γέλια.

—Ἀδριατικὴ! τὸν διόρθωσε. Ἀδριατικὴ.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄρχισε νὰ θυμώνει μὲ τὸν ἑαυτὸ του.

—Θᾶταν πράγματι πολὺ ὁμορφὰ νᾶμασταν τώρα στὴ θάλασσα! ξανάπε ὁ γενικὸς ἔφορας. Λένε πὼς ὁ σουλτάνος πῆγε νὰ ξεκουραστεῖ στὴ Μαγνησία, στὴν Ἀνατολή.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν ἤξερε τί νὰ πεῖ. Ὁ φίλος του μιλοῦσε λέφτερα γιὰ πράγματα ποὺ αὐτὸς οὔτε νὰ τὰ σκεφτεῖ δὲν τολμοῦσε.

—Λέγε πώς τώρα ο Πατισάχ μας ασχολείται κει κάτω με γενικά θεωρητικά ζητήματα της θρησκείας.

—Ο Άλλάχ νά τοῦ δίνει ζωή! εἶπε ὁ Μεβλά Τσελεμπή λυπημένος ποῦχε ξοδέψει τὴ μοναδική φράση ποὺ θὰ μπορούσε νά τοῦ χρησιμεύσει σὲ μιὰ παρόμοια περίπτωση. Αἰστάνθηκε ν' ανακουφίζεται ὅταν φάνηκε τελικὰ ἀπὸ μακρὰ ἢ μεγάλη σκηνὴ τοῦ γενικοῦ ἔφορα. Ὅταν θάμπαιναν μέσα κει, σίγουρα αὐτός, ὁ γενικός ἔφορας, θὰ σταματοῦσε νά τὸν βασανίζει μὲ κείνο τὸ εἰρωνικό του ὕφος.

Μιὰ μακρὰ γραμμὴ ἀπὸ στρατιῶτες τῶν ἐθελοντικῶν ταγματῶν πήγαιναν πρὸς τὸ κέντρο τοῦ στρατόπεδου κουβαλώντας ἕναν ἀτέλειωτο ἀριθμὸ ἀπὸ σκάλες πάνω στὶς γυμνές ράχες τους.

Ὁ γενικός ἔφορας τοὺς ἀκολούθησε γιὰ πολὺ μὲ τὸ βλέμμα.

—Ἡ καινούρια ἐπίθεση θὰ ἐξαπολυθεῖ πολὺ γρήγορα, εἶπε καθὼς ἔμπαινε στὴ σκηνὴ. Θὰ σᾶς ἐμπιστευτῶ ἕνα μυστικό.

Μίλησε στὸ χρονικογράφο γιὰ τ' ἄρρωστα ζῶα ποὺ θὰ ρίχνονταν μέσα στὸ κάστρο στὴν ἐπόμενη ἐπίθεση. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄκουγε ἐκπληκτος καὶ ταραγμένος μὰ ταυτόχρονα ἔνοιωθε εὐτυχισμένος γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ τοῦδειχνε ὁ γενικός ἔφορας.

—Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία μας προσπάθεια, Μεβλά Τσελεμπή! πρόσθεσε ὁ γενικός ἔφορας. Κάνουμε ὅτι μπορούσαμε ἀλλὰ ἡ τύχη δὲ μᾶς εὐνόησε ὡς τώρα. Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία μας προσπάθεια, στὸ ξαναλέω.

Μέσα στὴ φωνή τοῦ γενικοῦ ἔφορα ὁ χρονικογράφος νόμισε πὼς διάκρινε ἕνα τόνο ἀπογοήτευσης.

—Ὁ πόλεμος βρίσκεται πιά στὸ τέλος του! συνέχισε ὁ γενικός ἔφορας προφέροντας τὶς λέξεις ἀργά, μὲ κάποια θλίψη. Θαρρῶ καὶ στὸ χρονικό σας δὲ θὰ μένουν πιά πολλές σελίδες γιὰ γράψιμο.

—Κι ἔπειτα; Τί θὰ γίνει ἄν...

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν τόλμησε νά ξεστομίσει: «ἂν δὲν κυριέψουμε τὸ κάστρο».

Ὁ γενικός ἔφορας τοῦριξε ἕνα ἤρεμο βλέμμα ποὺ μέσα του ὁ χρονικογράφος δὲν μπόρεσε νά ξεχωρίσει τὴ γαλήνη ἀπ' τὴν ψυχρότητα.

—Μετὰ ἡ στρατιωτικὴ ἐκστρατεία θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν ἀνοιξὴ τοῦ ἐπόμενου χρόνου, πρόφερε ὁ γενικός ἔφορας μὲ μιὰ περίεργη φωνὴ τούτῃ τὴ φορά. Τ' ἀτέλειωτα τάγματα θ' ἀναχωρήσουν πάλι, τὸνα ὕστερα ἀπὸ τ' ἄλλο κάτω ἀπ' τὸ χτύπημα τῶν ταμπούρων καὶ τ' ἀνέμισμα τῶν σημαίων τους, ἔτσι ὅπως ἤρθαμε κι ἐμεῖς. Οἱ στρατιῶτες θὰ προχωροῦν νύχτα καὶ μέρα χωρὶς σταματημὸ μὲ τὰ



πόδια ἢ μὲ τ' ἄλογα, πάνω στὶς καμῆλες, πάνω στ' ἀμάξια, ὥσπου νὰ φτάσουν στὰ τείχη τοῦ κάστρου. Ἐδῶ, — ὁ γενικὸς ἔφορας ἔδειξε μὲ τὸ χέρι του τὸ χῶμα—, θὰ δοῦν τὰ ἴχνη τοῦ στρατόπεδου μας ποὺ οἱ χειμωνιάτικες βροχὲς θὰ καταστρέφουν καὶ θὰ σκεπάσουν μὲ λάσπη μὰ ποὺ δὲ θᾶχουμε σβήσει ὀλότελα. Θὰ στήσουνε τὶς σκηνὲς τους σ' αὐτὸ τὸ ἴδιο μέρος κι ἡ ἱστορία θὰ ἐπαναληφθεῖ.

Μέσα στὰ μάτια τοῦ γενικοῦ ἔφορα ἔκαιγε τώρα ἓνα ἄγριο φῶς. Δὲν τᾶπαιρνε ἀπ' τὸν χρονικογράφο.

—Δὲν μὲ ρωτᾶτε τί θὰ συνέβαινε ἂν καὶ τὸν ἐπόμενο χρόνο δὲν κυριέψουμε τὸ κάστρο; Βλέπω πὼς καίγεστε ἀπ' τὴν ἐπιθυμία νὰ μοῦ κάνετε αὐτὴ τὴν ἐρώτηση.

Τὸ πρόσωπο τοῦ χρονικογράφου ἄρχισε νὰ γυαλίζει ἀπὸ κρῦο ἰδρῶτα. Δὲν εἶτανε τόσο ἠλίθιος νὰ κάνει μιὰ τέτοια ἐρώτηση, μὰ ἀπ' τὴν ἄλλη δὲν μπορούσε νὰ διαφεύσει τὰ λόγια τοῦ ἰσχυροῦ φίλου του. Ἄν ὁ γενικὸς ἔφορας εἶταν σίγουρος πὼς ἐτοιμαζόταν νὰ τοῦ κάνει μιὰ τέτοια ἐρώτηση, αὐτὸ σήμαινε ὅτι αὐτὸς δὲν θᾶπρεπε νὰ τὸν διαφεύσει γιὰ νὰ μὴ τοῦ στερήσει τὴν χαρὰ ὅτι τὸ μάντεψε, μὴ ποὺ μιὰ παρόμοια ἐρώτησή του θὰ εἶτανε ἀρκετὰ ἐπικίνδυνη.

—Ἄν δὲν καταλάβουμε τὸ κάστρο οὔτε τὴν ἀνοιξή τοῦ ἐπόμενου χρόνου, συμπλήρωσε τὴ σκέψη του ὁ γενικὸς ἔφορας, τότε ἡ ἐκστρατεία θὰ ἐπαναληφθεῖ τὴν ἀνοιξή τοῦ καινούργιου χρόνου. Γιὰ τρίτη φορά.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν ἤξερε ποῦ νὰ σταματήσει τὸ βλέμμα του.

—Μόνον ποὺ αὐτὴ τὴν φορά ἡ ἐκστρατεία θᾶναι πολὺ πιὸ μεγαλύτερη γιατί εἶναι βέβαιο πὼς θὰ τὴν ὀδηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Πατισάχ, ἔκραξε θριαμβευτικὰ ὁ ἔφορας.

Ὁ κρῦος ἰδρῶτας ἔλουσε πάλι τὸ πρόσωπο τοῦ χρονικογράφου.

—Ἡ ἐκστρατεία θὰ εἶναι μεγαλειώδης, συνέχισε στὸν ἴδιο τόνο ὁ γενικὸς ἔφορας. Ἔτσι ὅπως τὸ ἀπαιτεῖ τὸ αὐτοκρατορικό του μεγαλεῖο. Τὰ ταμπὸρ θᾶναι ἀναρίθμητα, οἱ βαθμοὶ τῶν ἀξιωματικῶν πιὸ μεγάλοι, ἐνῶ τὸ πολεμικό μας συμβούλιο θὰ δώσει τὴν θέσση του στὸ συμβούλιο τῶν βεζίρηδων, τῶν πασάδων καὶ τῶν ἐμίρηδων. Στὴ θέσση τοῦ Καρὰ Μουκμπιλ καὶ τοῦ Κουρντιστζι θᾶναι οἱ «μπεϊλερμπέ» τῆς Ρούμελης καὶ οἱ «μπεϊλερμπέ» τῆς Ἀνατολῆς. Στὴ θέσση τοῦ γερο Ταβτζὰ θᾶναι ὁ μέγας ἀγᾶς τῶν γενίτσαρων. Στὴ θέσση τοῦ μουφτῆ θᾶναι ὁ Σειχουῖσλάμης. Στὴ θέσση τοῦ ἀστρολόγου ποὺ πρὶν λίγη ὥρα ξυλοκοπήθηκε μπροστὰ στοὺς στρατιῶτες θᾶναι ὁ ἀρχιαστρολόγος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ παλατιοῦ καὶ στὴ θέσση

τοῦ Μεβλά Τσελεμπή θᾶναι ὁ ἴδιος ὁ φημισμένος ὁ Ἴμν Σουλεϊμάν. Ὁ γενικὸς ἔφορας ἔκανε μιὰ σύντομη παύση. Μόνο οἱ στρατιῶτες θᾶναι οἱ ἴδιοι, συνέχισε καὶ τοῦτα δῶ τὰ τείχη θᾶναι τὰ ἴδια. Κι ὁ θάνατος θᾶχει τὸ ἴδιο χρῶμα ποῦ ἔχει τώρα καὶ τὴν ἴδια μυρουδιά, πρόσθεσε ἔπειτ' ἀπὸ λίγο.

Τὸ αἷμα τοῦ Μεβλά Τσελεμπή πάγωσε. Κι ἂν ὁ γενικὸς ἔφορας φανταζόταν τώρα μιὰ ἄλλη ἐρώτηση ποῦ αὐτὸς δὲν εἶχε καμιὰ πρόθεση νὰ κάνει; Περίμενε ἀρκετὴ ὥρα κατατρομαγμένος μὰ ὁ φίλος του δὲν τὴν ἔκανε κι ὁ χρονικογράφος κατάλαθε πὼς ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς ἰσχυροὺς, ὅσο ψηλὰ κι ἂν βρίσκονταν στὴν ἱεραρχία, ὑπῆρχε ἓνα ὄριο ποῦ δὲν τολμοῦσαν νὰ τὸ διαβοῦν.

Κεῖνο τὸ καθάριο σκληρὸ φῶς ἄρχισε νὰ ἐξαφανίζεται σιγὰ σιγὰ ἀπ' τὰ μάτια τοῦ γενικοῦ ἔφορα ἀφήνοντας πάλι στὴ θέση του τὴ συνηθισμένη τους ἔκφραση. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τώρα τὰ μάτια του εἶτανε κουρασμένα, θλιμμένα.

Ὁ βοηθὸς ἔφερε τὸ σερμπέτι.

—Αὐτὸς ὁ πόλεμος θᾶναι πολὺ μακρὺς, ξανάρχισε ὁ γενικὸς ἔφορας. Σ' αὐτὸ τὸν πόλεμο ἡ Ἀλβανία θὰ χάσει ὅλη της τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐνέργεια. Μ' αὐτὸ θᾶναι μόνο ἡ ἀρχή.

Σιγῶπιε τὸ σερμπέτι του κι ἀναστέναξε βαθιά. Ὑστερα συνέχισε.

—Κάθε ἀνοιξη, μὲ τ' ἀνθισμα τῶν λουλουδιῶν καὶ τὸ πρασίνισμα τῶν δέντρων, ἐμεῖς θὰ ξαναεμφανιζόμαστε σὲ τοῦτα τὰ μέρη. Κάτω ἀπ' τὰ σῆματα τῶν στρατιωτῶν μας θὰ τρέμει ἡ γυμνὴ γῆ. Οἱ κοιλάδες θὰ καίγονται, θὰ γίνονται στάχτη. Τὸ βίός τους θὰ χαθεῖ κι ἡ σταθερὴ οἰκονομία τους θὰ καταστραφεῖ. Μὲ τὴ λέξη «τούρκος» θὰ φοβερίζονται τὰ παιδιὰ τους. Μὰ μὸλ' αὐτά, σᾶς τῶχω πεῖ ξαναπεῖ Μεβλά Τσελεμπή, ἂν δὲν καταφέρουμε νὰ τοὺς νικήσουμε τώρα μὲ τὸ πρῶτο τρομαχτικὸ μας χτύπημα, στὸ δεύτερο θὰ πρέπει νὰ διπλασιάσουμε τὶς δυνάμεις μας, στὸ τρίτο νὰ τὶς τριπλασιάσουμε καὶ πάει λέγοντας. Μ' ἂν αὐτοὶ κατορθώσουν νὰ βγοῦν σῶοι ἀπὸ τούτη τὴν κόλαση, τότε θᾶναι δύσκολο νὰ χαθοῦνε. Θὰ συνηθίσουν στὶς πολιορκίες, στὴ δίψα, στὶς σφαγές, στοὺς συναγερμούς. Στὸ μεταξὺ θᾶχουνε γεννηθεῖ τὰ πρῶτα παιδιὰ τους μέσα στὸν πόλεμο. Ἀπ' ὅλα τὰ πράγματα τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι θὰ συνηθίσουν στὸ θάνατο. Θὰ συνηθίσουν σ' αὐτὸν σὰ τὸ ἐξημερωμένο λιοντάρι ποῦ κανένας δὲν τὸ φοβᾶται. Τότε, ἀκόμα κι ἂν τοὺς νικήσουμε, δὲ θὰ μπορέσουμε νὰ τοὺς ὑποτάξουμε. Μὲ τὸ νὰ τοὺς πολεμᾶμε διαρκῶς, νὰ τοὺς χτυπᾶμε ἀλύπητα δίχως σταματημὸ, ρί-

χγοντας κάθε τόσο πολυάριθμα στρατεύματα πάνω τους μ' αποτυχαίνοντας να τους καταφέρουμε τὸ θανάσιμο χτύπημα, πίστεφέ με, χωρίς να τὸ θέλουμε, τοὺς κάνουμε μιὰ πολὺ μεγάλη χάρη.

Ὁ γενικὸς ἔφορας κούνησε τὸ κεφάλι λυπημένος.

—Θὰ πιστέψουμε πὼς σκορπίσαμε ἀνάμεσά τους τὸ θάνατο δταν θὰ τοὺς ἔχουμε δώσει μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια τὴν ἀθανασία.

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄκουγε σὰν ὄνειροπαρμένος.

—Τὸ χρονικό σας Μεβλά Τσελεμπή θάναι μακρὺ καὶ θλιβερό, πρόσθεσε σὲ λίγο ὁ γενικὸς ἔφορας. Κάρφωσε τὰ μάτια του πάνω στὸ γερασμένο πρόσωπο τοῦ χρονικογράφου κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή διάκρινε μ' εὐχαρίστηση μέσα στὸ βλέμμα τοῦ φίλου του μιὰ κάποια τρυφερότητα.

—Ναί, αὐτὴ ἡ πολιορκία τράβηξε πολὺ, ξανάπε συμπερασματικὰ ὁ γενικὸς ἔφορας.

Ὁ χρονικογράφος δὲν ἤξερε τί νὰ πεῖ.

—Πλησιάζει τὸ φθινόπωρο. Τώρα οἱ ἐπιθέσεις θάναι ἀπελπιστικὰ ἄγριες.

Μίλησαν πολὺ γιὰ τὴ φθινοπωριάτικη ἐποχὴ μὲλο ποὺ ἀκόμα δὲν φαίνονταν κανένα σημάδι της. Τὸ φθινόπωρο εἶταν μόνο μέσ' τὸ μυαλό τους. Μὰ θὰ περνοῦσαν λίγες βδομάδες καὶ ξαφνικὰ θὰ ξυπνοῦσαν κάποιο πρωὶ βρίσκοντας τὴν κοιλάδα γεμάτη μυριάδες μικροὺς καὶ μεγάλους νερόλακκους, ποὺ θὰ κοιτοῦσαν τὸν οὐρανὸ σὰν τρομαγμένα μάτια.

—Τί κάνει ὁ Σαρουτζά; Δὲν τὸν εἶδα, εἶπε ὁ χρονικογράφος θέλοντας ν' ἀλλάξει θέμα.

—Εἶναι ἀκόμα στενοχωρημένος. Ὅλη τὴ μέρα μένει στὸ ἐργοστάσιο δίχως νὰ θγαίνει οὔτε μιὰ στιγμὴ ἔξω.

—Ἀγαποῦσε πολὺ τὸ βοηθό του.

—Ναί, ὁ θάνατός του τὸν συγκλόνησε. Τώρα ζεῖ μέσα στὴν πιὰ ἀπόλυτὴ μοναξιά.

—Δουλεύει; ρώτησε ὁ χρονικογράφος.

—Δουλεύει, ἀπάντησε ὁ γενικὸς ἔφορας. Μὰ ἓνα ἀπέραντο μῖσος γιὰ τ' ἀνθρώπινο εἶδος φωλιάζει τώρα μέσ' τὴν ψυχὴ του. Αὐτὸ τὸν σπρώχνει στὴ δουλειά. Σχεδιάζει μέσ' στὴ μοναξιά του ἓνα τρομαχτικὸ κανόνι.

—Ἀλήθεια;

—Ναί. Μὰ ὅπου νάναι ἡ ἐποχὴ τοῦ πολέμου περνάει καὶ φοβᾶμαι πὼς δὲ θάχει τὸν καιρὸ νὰ τὸ δοκιμάσει.

—Ἴσως στὴν ἐπόμενη ἐκστρατεία... Ὁ χρονικογράφος ἔκοψε τὴ φράση στὴ μέση.

—Φυσικά, είπε ὁ γενικός ἑφορας. Στὶς ἐπόμενες στρατιωτικὲς ἐκστρατείες θὰ ὑπάρχουν ἄκόμα πρὸς μεγάλα κανόνια!

Στὰ μάτια του ξαναφάνηκε πάλι κείνο τὸ καθάριο σκληρὸ φῶς.

—'Απ' τὶς ἐπιθέσεις αὐτῶν τῶν ἡμερῶν θὰ δοῦμε ἂν θὰ ὑπάρξουν ἢ ὄχι ἄλλες ἐκστρατείες στὸ μέλλον, πρόσθεσε σὲ λίγο. Αὐτὲς τὶς μέρες θὰ γίνουν ἐκπληκτικὰ πράγματα.

Ὁ Μισὸλὰ Τσαλερπὴ ἄρχισε πάλι νὰ μὴν καταλαβαίνει τὸ μεγάλο του φῶς.

—Αὐτὸς ἂν ἐγκαταλείπει εὐκολὰ τὸ κάστρο, συνέχισε ὁ γενικός ἑφορας δείχνοντας μὴ τὸ χέρι ἑνα σημεῖο. Ὁ χρονικογράφος κατάλαβε πὸς ἔννοοθεο τὸν Τουρκοὺν πασά. Αὐτὲς τὶς μέρες τοῦτο ἢ κοιλιάδα θὰ μεταμορφωθεῖ σὲ μιὰ νέα θάλασσα ἀπὸ αἶμα.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Ἄρχισαν πάλι τὶς ἐπιθέσεις. Ἀπὸ τότε ποὺ φάνηκαν οὐρανὸ τὰ πρῶτα σύννεφα, ποὺ τρομαγμένα ἔξαφανίστηκαν πάλι ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως εἶχαν φανεῖ, πολλαπλασίασαν μ' ἀπίστευτο τρόπο τὶς ἐπιθέσεις τοὺς ρίχνοντας πάνω μας ὅλες τοὺς τὶς δυνάμεις.

Κάθε μέρα ἀτέλειωτα κύματα ἔσοκαζαν πάνω στὰ ραγισμένα τεῖχη μας, ἑκατοντάδες σκάλες σιτηρίζονταν στὰ πλευρά μας· μυριάδες στρατιῶτες σκαρφάλωναν ὡς τὶς ἐπάλξεις, μπουλούκια μπουλούκια προσπαθώντας νὰ χτυπήσουν τὴ δεύτερη πόρτα, ἀποσύρονταν καὶ ρίχνονταν πάλι μὲ διπλάσια μανία.

Δὲν περνᾶ σχεδὸν νύχτα χωρὶς ὁ Γκιέργκι μας νὰ τοὺς ἐπιτεθεῖ. Μόλις θάβουν τοὺς στρατιῶτες ποὺ σκοιώθηκαν τὴ μέρα στὰ τεῖχη, τρέχουν νὰ πολεμήσουν τοὺς νυχτερινοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ πρὶν καλοταφοῦν οἱ σκοιωμένοι τῆς νύχτας, τρέχουν νὰ σκαρφαλώσουν στὰ τεῖχη μας.

Ἐμεῖς, ἔχουμε καθηλωθεῖ πάνω στὰ τεῖχη νύχτα καὶ μέρα. Ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα μᾶς φέρνουν ζαλάδες.

Πρὶν τέσσερις μέρες, ὅταν ἄρχισαν μιὰ καινούρια σειρά ἐπιθέσεων, μερικοὶ ἀπ' τοὺς στρατιῶτες τοὺς, ποὺ σκαρφάλωσαν ὡς τὰ σήγματα καὶ τὶς ἐπάλξεις, ἔρριξαν μέσα στὸ κάστρο πολλὰ ἄρρωστα ζῶα, ποντίκια καὶ ἄλλα. Τὰ μολυσμένα ποντίκια ἔπεσαν μέσα στὸ τρίτο πηγᾶδι μας ἀπ' ὅπου μόλις εἶχαμε βγάλει τοὺς πρώτους κουβάδες νερό. Τ' ἄλλα δὺὸ τᾶσσαν οἱ φύλακες ποὺ νύχτα μέρα στέκονται στὰ μπούνια τοὺς. Μόλις ἄκουσαν τὶς κραυγὲς «ποντίκια, ποντίκια!» πρόλαβαν καὶ τᾶκλεισαν ἀμέσως μὲ τὰ σιδερένια καπάκια τοὺς. Δυστυχῶς μολύνθηκε καὶ ἓνα μέρος ἀπ' τὰ τρόφιμά μας. Οἱ τεχνῖτες μας, δουλεύοντας ἀσταμάτητα, ἔφτιαξαν πολλὰς παγίδες καὶ γεμίσαμε μ' αὐτὲς ὅλο τὸ κάστρο. Νύχτα μέρα ἀκούγεται ὁ ξερὸς θόρυβός τοὺς κράπ, κράπ, ἐνοχλώντας τὸν ὕπνο τῶν στρατιωτῶν μας.

Ὅλα τὰ δοκίμασαν ἐναντιὰ μας. Ἀπ' τὰ μεγάλα κανόνια μέχρι τὰ μολυσμένα ποντίκια. Ἐμεῖς ἀντισταθήκαμε καὶ ἀντιστεκόμαστε ἀκόμα. Τὸ ξέρουμε πὼς αὐτὴ ἡ ἀντίσταση μᾶς στοιχίζει ἀκριβὰ καὶ ἴσως μᾶς στοιχίσει ἀκόμα περιο-

οότερο. "Ομως ἐναντία σ' αὐτοὺς τοὺς ἄγριους ἐπιδρομεῖς, κάποιος ἔπρεπε νὰ ὑψωθεῖ καὶ νὰ τοὺς φράξει τὸ δρόμο. Τούτη τὴ φορά ἡ μοῖρα ἔγραψε ν᾿άμασιε ἐμεῖς αὐτοί. Ἡ μοῖρα μᾶς ἔβαλε προσιὰ σὲ δυὸ δρόμους: τὸν εὐκόλο τῆς ὑποταγῆς καὶ τὸν ἐπικίνδυνο τοῦ πολέμου. Ἐμεῖς διαλέξαμε τὸν δεύτερο. Θὰ μπορούσαμε ν᾿άχαμε διαλέξει τὸν πρῶτο, ἂν σκεφτόμασταν μόνο τοὺς ἐαυτοὺς μας. Θὰ μπορούσαμε νὰ περνᾶμε ἤρεμα κι εἰρηνικά, σιὸ ἄτροιρο καὶ τοὺς ἐλαιῶνες, μ' αὐτὸ θ᾿άτανε μιὰ εἰρήνη θανάτου καὶ ὑποταγῆς.

Ἡ μανία τοὺς ἔφτιασε σι' ἀποκόρυφο. Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας. Τώρα ὁ οὐρανὸς σκεπάζεται με σύννεφα... Κινοῦνται πάνω σιὸν ὀρίζοντα σὰ νὰ θιάζονται νὰ δοῦν τὴν αἱματηρὴ τούτη σφαγή.

Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΥ

**Μ**έσα στη σκηνή ή ζέστη εΐτανε αποπνιχτική. Ὁ χρονικογράφος ἔγραψε με κόπο μερικές σειρές ἀκόμα κι ἔπειτα στήριξε τὸ μέτωπο πάνω στὸ χέρι του. Δὲν εἶχε ὄρεξη γιὰ δουλειά. Οἱ βροντὲς τῶν κανονιῶν τοῦ σκόρπιζαν τὶς σκέψεις σὰν κοπάδι ἀπὸ κοράκια. Ξαναδιάβασε γιὰ δέκατη φορά τὴ μισοτελειωμένη φράση: «οἱ κροκόδειλοι τῆς θάλασσας τοῦ πολέμου ρίχτηκαν πολ- λές φορές πάνω στὰ τείχη, ἀλλ' ἡ μοῖρα...» «θάλασσα τοῦ πολέμου»! Σκέφτηκε πὼς αὐτὴ ἡ ἔκφραση εἶταν πολὺ πετυχημένη, εἶχε ὅμως κάποια ἐπιφύλαξη γιὰ τὴ λέξη κροκόδειλοι. Εἶναι γνωστὸ σ' ὅλους πὼς οἱ κροκόδειλοι δὲν ζοῦν στὴ θάλασσα μὰ στὰ ποτάμια. Ἐτσι λοι- πόν, γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ με περισσότερη ἀκρίβεια ἔπρεπε νὰ πεῖ «οἱ κροκόδειλοι τοῦ ποταμοῦ τοῦ πολέμου». Ἡ ἔκφραση ὅμως «ποταμὸς τοῦ πολέμου» δὲν εἶχε τὴ δύναμη ποὺ εἶχε ἡ φράση «θάλασσα τοῦ πολέμου» φράση ποὺ θύμιζε τὸ μουγκρητό, τ' ἀτέλιωτα μεγάλα κύ- ματα καὶ τὸ ξαφνικὸ μάνιασμα τοῦ πολέμου. Εὐκολότερα θὰ θυσί- αζε τὴ λέξη «κροκόδειλοι» ἀπ' τὴ φράση «θάλασσα τοῦ πολέμου». Μάλιστα στὴν ἀρχή, ἀφοῦ εἶχε βρεῖ τὴν ἔκφραση «θάλασσα τοῦ πολέμου», ψάχνοντας γιὰ μιὰ παρομοίωση γιὰ τοὺς στρατιῶτες ποὺ θᾶπρεπε νὰ κλυμποῦν μέσα σ' αὐτὴ τὴ θάλασσα, ἔφερε στὸ νοῦ του ὄλα' τὰ ψάρια καὶ τὰ θαλασσινὰ μὰ κανένα δὲν τοῦ φάνηκε κα- τᾶλληλο γιὰ τοὺς δοξασμένους στρατιῶτες τοῦ Πατισάχ. Ἡ λέξη «ψάρια» τοῦ φάνηκε πολὺ μαλακὴ καὶ γλοιώδικη, ἡ λέξη «καρχα- ρίες» πάλι πολὺ ὑπουλη κι ἀρπαχτική, «φάλαινα» τοῦ φάνηκε ἀρ- γή, «χταπόδι» ἀποκρουστική. Ἐνῶ ἡ λέξη «κροκόδειλοι» θύμιζε καὶ στὴ δύναμη καὶ στὴν τόλμη τοὺς στρατιῶτες ποὺ σέρνονταν — σὰν αὐτοὺς δῶ — ἐνάντια στὰ τείχη τοῦ κάστρου. Καὶ τοὺς ταίριαζε ἀκόμα περισσότερο αὐτὴ ἡ λέξη γιὰτὶ τὰ σκληρὰ κι ἀνθεκτικὰ ὄστρακα ποὺ σκεπάζουν τὸ κορμὶ τοῦ κροκόδειλου μοιάζουν με τὴν ἀσπίδα τοῦ στρατιώτη.

«Οἱ κροκόδειλοι τῆς θάλασσας τοῦ πολέμου ὄρμησαν πολλές φορές πάνω στὰ τείχη, ἀλλ' ἡ μοῖρα...» Αὐτὴ ἡ φράση εἶτανε πολὺ δύσκολο νὰ ὀλοκληρωθεῖ. Ἐνοίωσε νὰ τοῦ πονάει τὸ κεφάλι. Μπο-

ροῦσε νὰ γράφει «...μὰ ἢ μοῖρα δὲν τοὺς χαμογέλασε», ὅμως ἡ λέξη «χαμογέλασε» τοῦ φάνηκε ὀλότελα ἀταίριαστη. Γιὰ ποιό χαμόγελο θὰ μιλοῦσε μ' αὐτὸ τὸ φριχτὸ μακελεῖο; Ἔφησε τὴ πέννα καὶ κοίταξε σκεπτικὸς τὰ φύλλα τοῦ χρονικοῦ, γεμάτα μὲ τὴν πλαγιαστή, τρεμουλιαστή ἀπ' τὰ χειρατιὰ γραφῆ του. Νὰ τί θάμενε ἀργότερα ἀπ' ὅλο αὐτὸ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε κάτω ἀπ' τὸν καυτὸ ἥλιο, ἀπ' ὅλες ἐκεῖνες τὶς δεκάδες χιλιάδες τρομαχτικὲς πληγές, ἀπὸ κείνες τὶς βροντὲς τῶν κανονιῶν, ἀπ' τὴν κίτρινη σκόνη, ἀπ' τὶς ἐξαντλητικὲς πορεῖες, ἀπ' τὸ πυρετώδικο ἀδιάκοπο ἀνεβοκατέβασμα στὰ τεῖχη τοῦ κάστρου, ποὺ καθὼς σκαρφαλώνεις πάνω τους λούζεσαι στὴ βραστὴ πίσσα καὶ τὰ θέλη κι ἀπὸ κεῖ γλυστρᾶς κάτω γιὰ νὰ ξανανεβεῖς δίπλα στὸ σύντροφό σου ποὺ δὲ σ' ἀναγνωρίζει πιά γιατί οἱ πληγές σουχοῦν παραμορφώσι τὸ πρόσωπο! Νὰ τί θάμενε ἀπ' τὴν καμένη μαυρισμένη σάρκα τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ κείνη τὴν ἀτέλειωτη σάρκα, ποὺ πάνω της, τὸ τροχισμένο μέταλλο, τὸ πηγμένο αἷμα, ἢ πίσσα, ἢ νάφθα, ἔφτιαχναν τερατώδη σχέδια καὶ ὕστερα ἀπ' τὸ τέλος τοῦ πολέμου θὰ συνέχιζεν' ἀλλάζει μορφή, σὰ νάτανε ζωντανή! Καὶ τελικά, νὰ τί θάμενε ἀπ' τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος τῶν τῶν σκηνῶν, ποὺ ἀφοῦ μαζεύονταν ὕστερ' ἀπὸ μερικὲς βδομάδες, θάφηγαν πάνω σὲ τούτη τὴν καιλάδα μυριάδες ἴχνη σὰν νάχανε περάσει πάνω της μυριάδες ἀλλόκοτα ζῶα! Καὶ κείνα τὰ ἴχνη, ὅπως εἶπε ὁ γενικὸς ἔφορας, θάσθηγαν σιγὰ σιγὰ ἀπ' τὸν ἄνεμο καὶ τὴ βροχὴ τοῦ χειμῶνα ποὺ πάνω τους θὰ φύτρωνε τὴν ἄνοιξη τὸ γρασίδι, μυριάδες φύλλα ἀπὸ γρασίδι, λεπτὰ κι ἀδιάφορα, ὀλότελα ξένα μ' ὄλ' αὐτὰ ποὺ γίνονταν πάνω σὲ τούτη τὴ γῆ.

Ὁ Μεδλά Τσελεμπή σκέπασε μ' ἕνα χαρτόνι τὰ φύλλα τοῦ χρονικοῦ του καὶ σηκώθηκε νὰ βγεῖ. Ἐξω ὁ ζεστός ἀέρας ποὺ φυσοῦσε τοῦκοβε τὴν ἀναπνοή. Ὁ οὐρανὸς εἶχε σκεπαστεῖ πάλι μὲ σύννεφα. Ὁ ἄνεμος σήκωνε μιὰ πυκνὴ σκόνη, ποὺ σκέπαζε κάπου κάπου τὸ στρατόπεδο. Οἱ στρατιῶτες ξαπλωμένοι δίπλα στὶς σκηνὲς δὲν ἔκαναν τίποτα γιὰ νὰ προφυλαχτοῦν ἀπ' αὐτή. Ἐξαντλημένοι κι ἀδιάφοροι γιὰ ὄλα περίμεναν ν' ἀκούσουν τὸ τύμπανο ποὺ θὰ τοὺς καλοῦσε σὲ συγκέντρωση. Εἶταν ἡ πέμπτη ἐπίθεση ποὺ θάκαναν μέσα σὲ τούτη τὴ βδομάδα. Οὔτε οἱ παλιοὶ βετεράνοι δὲν θυμόντουσαν νάχανε κάνει ἄλλη φορὰ τόσες πολλὲς ἐπιθέσεις μέσα σ' ἕνα τόσο μικρὸ χρονικὸ διάστημα. Ὅλοι τώρα ἤξεραν πὼς ὅσο πυκνότερα μαζεύονταν τὰ σύννεφα στὸν οὐρανό, τόσο πιὸ ἄγριες καὶ συχνὲς θάταν κι οἱ ἐπιθέσεις ποὺ θὰ ἐξαπολύονταν. ἤξεραν καλὰ πὼς αὐτὲς εἶταν οἱ τελευταῖες ἐπιθέσεις. Μὰ ξέρανε πὼς οἱ τελευταῖες ἐπιθέσεις εἶναι πάντα οἱ πιὸ ἀπελπισμένες. Αὐτὴ ἡ ἀλή-



θεια τούς εΐτανε γνωστή.

Ὁ χρονικογράφος τριγύρισε κάμποση ὥρα μέσ' τὸ στρατόπεδο χωρὶς νὰ συναντήσῃ κανένα γνωστό. Μέσα σὲ κείνη τὴν ἀφόρητη κάψα μάταια ἔφαχνε μὲ τὸ βλέμμα ἀνάμεσα στ' ἀποχαυνωμένα πρόσωπα τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. Τὰ μάτια ὄλων τους εΐτανε κουρασμένα, ἀσυνήθιστα κουρασμένα. Ἡ σκόνη ποὺ σηκωνότανε ἀπ' τὸ ξεραμένο χῶμα εΐταν σὰν νὰ σκέπαζε τὸ κάθε τι μ' ἓνα πέπλο ἀδιαφορίας. Τώρα δὲν πρόσεχε κανένας τὴ μεγάλη σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασαῖ π' ἀντίκρυ της εΐχανε συνηθίσει οἱ στρατιῶτες νὰ σταματᾶνε καὶ νὰ κοιτάζουν μὲ θαυμασμὸ τὸ μακρὸ μεταλλικὸ κοντάρι μὲ τὸ χάλκινο μισοφέγγαρο στὴν κορυφὴ του — τὸ ἀρχαῖο ἔμβλημα τῆς αὐτοκρατορίας τῶν ὀσμανλί—. Οὔτε κείνη τὴν ἄλλη σκηνὴ δίπλα της, τὸ μόνη μενεξελιά σκηνὴ ἀνάμεσα σὲ μυριάδες ἄλλες ποὺ αἰωροῦνταν σὰν μιὰ τρεμάμενη μαδιὰ ὀμίχλη πάνω ἀπ' τὸν ὠκεανὸ τῆς παράφορης ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας δεκάδων χιλιάδων στρατιωτῶν.

Κάπου κάπου οἱ βροντὲς τῶν κανονιῶν γέμιζαν τὸν ἀέρα. Ὅλοι περίμεναν νὰ χτυπήσῃ τὸ μεγάλο ταμποῦρλο γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν «ταμπόρ».

Ὁ χρονικογράφος διάκρινε τελικὰ κάποιον γνωστό, τὸ γενίτσαρο Τοῦτς Ὁκτσάν. Στὴν ἀρχὴ ὁ Μεδλά Τσελεμπή χάρηκε, ἔπειτα ὁμως πρόσεξε πῶς τὸ πρόσωπο τοῦ γενίτσαρου εΐτανε ὠχρὸ καὶ χλωμό. Περπατοῦσε ἀργά, μ' αὐτὸ ποὺ προξένησε ἀκόμα πιὸ μεγάλη ἔκπληξη στὸ χρονικογράφο εΐταν ὁ ὀπλισμένος στρατιώτης ποὺ συνόδευε τὸν Τοῦτς Ὁκτσάν.

— Πῶς εἶσαι Τοῦτς Ὁκτσάν; Μήπως δὲν εἶσαι καλά; τὸν ρώτησε ὁ χρονικογράφος.

— Δὲν εἶμαι καθόλου καλά! εἶπε ὁ γενίτσαρος.

Αὐτὸ καὶ νὰ μὴ τῷ λεγε, φαινόταν καθαρὰ.

— Μήπως κρύωσες; Μ' αὐτὸ τὸν καταραμένο καιρὸ μπορεῖς νὰ κρύωσεις δίχως νὰ τὸ καταλάβεις.

Ὁ Τοῦτς Ὁκτσάν κούνησε τὸ κεφάλι ἀπελπισμένα.

— Ὁχι, δὲν κρύωσα.

— Σὲ εἶδε ὁ γιατρὸς τοῦ τάγματος;

— Αὐτὸς μ' ἔστειλε στὸν Σιρὶ Σελίμ. Ἐκεῖ πηγαίνω τώρα.

Στὸν Σιρὶ Σελίμ; Μιὰ τρομερὴ σκέψη πέρασε σὰν ἀστραπὴ ἀπ' τὸ μυαλὸ τοῦ χρονικογράφου.

— Γιὰ πέσμου Τοῦτς Ὁκτσάν, πῆρες μέρος στὶς ἐπιθέσεις τοῦτες τὶς τελευταῖες μέρες; ρώτησε μὲ κάποια ἐπιφύλαξη.

— Ναί.

—Αὐτὸ σημαίνει πῶς... Δὲν ἤξερε τί γὰ πεῖ καὶ μουρμούρισε κάποια λέξη χωρὶς νόημα.

—Σημαίνει πῶς ἀνοίγοντας μὲ τὸ μαχαίρι κείνο τὸν καταραμένο σάκκο πού εἶταν κλεισμένα τὰ ποντίκια ἔκοφα τὸ χέρι μου, εἶπε ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν.

Μέσα στὰ μάτια τοῦ χρονικογράφου ἄστραψε ὁ φόβος. Ὁ γενίτσαρος τὸν ἄρπαξε ἀπ' τὸ μανίκι.

—Μεβλά Τσελεμπή, ἐσεῖς εἶστε φίλος τοῦ Σιρὶ Σελίμ. Πέστε μου τὴν ἀλήθεια, ἀπὸ ποιά ἀρρώστεια εἶταν μολυσμένα τὰ ποντίκια πού ρίξαμε μέσα στὸ κάστρο; τὸν ρώτησε μὲ ἰκετευτικὴ φωνή. Λέγε πῶς ὁ Σιρὶ Σελίμ τὸ ξέρει.

Ὁ χρονικογράφος σήκωσε τοὺς ὤμους.

—Σοῦ ὀρκίζομαι δὲν ξέρω τίποτα! Δὲν ἄκουσα γὰ μιλάνε γιὰ καμιὰ ἀρρώστεια. Σοῦ τ' ὀρκίζομαι στὸν Ἀλλάχ!

—Μήπως ἀπὸ χολέρα; εἶπε ὁ γενίτσαρος ἀπελπισμένα.

—Χολέρα; Μὰ εἶσαι στὰ καλά σου; Σίγουρα δὲν ξέρεις τί λές φίλε μου. Πῶς σκέφτηκες τέτιο πράγμα;

—Ἀλλοίμονό μου! Αἰσθάνομαι πολὺ χάλια! στέναξε ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν. Αἰσθάνομαι πολὺ χάλια σὰς λέω, μὰ τὸν Ἀλλάχ!

Ὁ Μεβλά Τσελεμπή δὲν ἤξερε τί γὰ τοῦ πεῖ. Ὁ γενίτσαρος ἔφυγε δίχως γὰ τὸν χαιρετήσῃ ἀκολουθούμενος ἀπ' τὸ συνοδὸ στρατιώτη. Ὁ χρονικογράφος ἀνακουφίστηκε πού τὸν ἀποχωρίστηκε γρήγορα. Κίνησε γιὰ τὴν ἀντίθετη μεριά ἀπὸ φόβο μήπως ὁ Τοῦτς Ὀκτσάν γυρνοῦσε πάλι καὶ τὸν ξανασυναντοῦσε. Ὁ φρουρὸς πού τὸν συνόδευε τοῦ φάνηκε ἄσχημο σημάδι. Εἶχε ἀκούσει γιὰ τὴν τύχη τῶν στρατιωτῶν πού μολύνονταν ἀπὸ ἐπιδημικὲς ἀρρώστειες. Πέθαιναν κλεισμένοι μέσα σὲ κάτι ἀπομονωμένες φρικτὲς παράγχες.

«Πάει κι αὐτός», σκέφτηκε ὁ χρονικογράφος. «Πῆγε ὅπως ὁ Σαντεντὶν καὶ ὁ ἀστρολόγος». Θυμήθηκε τὴν παραμονὴ τῆς πρώτης ἐπίθεσης, τότε πού κι οἱ τέσσερις μαζί ἔπιναν ρακὴ ἀπ' τὸ ἴδιο μπουκάλι. Κείνη ἢ βραδιά τοῦ φάνηκε τόσο μακρινή, σὰν γὰ τὴν εἶχε ζήσει σὲ κάποιον ἄλλο κόσμο.

Περπατοῦσε καὶ στὸ μυαλό του γύριζαν μυριάδες σκέψεις. Δίχως γὰ τὸ καταλάβει ἔφτασε στὸ μικρὸ ξέφωτο μπρὸς στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ. Οἱ φρουροὶ ἀκίνητοι στέκονταν ὅπως πάντα στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς μὲ τὰ κοντάρια στὰ χέρια. Ἐνας στρόβιλος ἀπὸ σκόνη τύλιξε γιὰ λίγες στιγμὲς τὰ πρόσωπα τῶν στρατιωτῶν, τὰ κοντάρια καὶ τὸ χάλκινο ἔμβλημα. Ἡ σκόνη, σηκωμένη ἀπ' τὸ ζεστὸ ἄνεμο, ἔπεφτε παντοῦ, τυλίγοντας χωρὶς διάκριση τὰ

πάντα. Ἐπεφτε ἔτσι σὰ ν᾿ἄλλαξε πρόσωπο καὶ τοῦτο τὸ πρόσωπο ἔπαιρνε χίλιες δυὸ διαστάσεις. Μίκραινε καὶ μεγάλωνε, ἐμφανιζόταν κι ἐξαφανιζότανε πάνω στὴ ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους κι ἔμοιαζε σὰν τὸ πρόσωπο ἑνὸς γέρου φιλόσοφου, σὰν τὴν ἴδια τὴ γῆ. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἔνοιωσε νὰ γεννιοῦνται θολὰ μὲς τὸ μυαλό του μερικὲς ἐπικίνδυνες σκέψεις καὶ γιὰ νὰ τὶς σταματήσῃ, ξεμάκρυνε ἀπ' τὴν πλατεία. Κεῖνη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ εἶδε μερικὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου νὰ πηγαίνουν γιὰ τὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου. Πίσω τους μπῆκε στὴ σκηνὴ κι ὁ μουφτῆς μαζί μ' ἔγαν σαντζάκμπεϊλερέ. Οἱ ἵπποκόμοι τους ποὺ ἔμειναν ἀπ' ἔξω ξάπλωσαν λίγο πιὸ κεῖ πάνω στὸ χορτάρι.

«Πάλι συνέλευση», σκέφτηκε ὁ χρονικογράφος μὰ δὲν κουνήθηκε ἀπ' τὴ θέση του. Ὁ γενικὸς ἔφορας ἦρθε ὀλομόναχος. Περπατοῦσε ἀφηρημένα καὶ δὲν κοίταζε οὔτε δεξιὰ οὔτε ἀριστερὰ ὅταν πέρασε ἀπὸ δίπλα του. Κι ὁ Καρὰ Μουμπὶλ ποὺ ἔφτασε ἀμέσως μετὰ ἀπ' αὐτόν, εἶτανε σκυθρωπός. Ἐλεγαν πὼς στὴ διάρκεια τῆς προχτεσινῆς ἐπίθεσης εἶχε ξαναπληγωθεῖ. Ὁ Κουρντιστζὶ, στηριγμένος πάνω στὰ μπράτσα δυὸ ἵπποκόμων του, ἔφτασε μετὰ τὸν Σαρουτζὰ καὶ δυὸ σαντζάκμπεϊλερέ. Τὸ γυσταγμένο καὶ κόκκινο πρόσωπο τοῦ Κουρντιστζὶ φαινότανε γιὰ πρώτη φορὰ κίτρινο, σχεδὸν ἄσπρο. Φαίνεται μόλις θᾶχε σηκωθεῖ ἀπ' τὸ κρεβάτι κι ὁ ἔρχομός του στὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου, σὲ μιὰ τόσο βαριά κατάσταση, μαρτυροῦσε τὴ σπουδαιότητα τῆς συνέλευσης.

Τὰ κανόνια βροντοῦσαν ἀσταμάτητα.

Μέσα στὴ σκηνὴ μπῆκαν ὁ ἕνας πίσω ἀπ' τὸν ἄλλο, ὁ τραυλὸς Ταχανκά, ὁ Ὀλτσά Καραντουμάν, ὁ Γιελντρέμ, ὁ Ἀσλανχάν κι ὁ Οὐλοῦ Κουρντιστζὶς. Ἐπειτα μπῆκε ὁ ἀλλαϊμπές. Πίσω του, κἀνοντας γκριμάτσες σὰ νὰ ὑπόφερε ἀπὸ κάποιον κρυφὸ πόνο, τὸν ἀκολούθησε ὁ γερο Ταβτζά. Σχεδὸν ὅλοι εἶτανε σκοτεινιασμένοι. Μόνο τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιτέκτονα Καουρί, ποὺ μπῆκε τελευταῖος μὲ τὸ ἐκπληκτικὰ σταθερὸ θῆμα του, εἶταν ἀνέκφραστο κι ἄψυχο ὅπως πάντα.

Ἐνας στρόβιλος ἀπὸ σκόνη περιστράφηκε μπρὸς ἀπ' τὰ μάτια τοῦ Μεβλά Τσελεμπή ἀλλὰ δὲν κατάφερε νὰ ταραξῆι τὶς σκέψεις του. Ἡ αὐτοκρατορία εἶταν ἰσχυρὴ. Ἐμενε μεγαλόπρεπη καὶ δυνατὴ, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ δύσκολες ὥρες. Τὸ μισοφέγγαρο τῶν Ὀσμανλὶ εἶταν αἰώνιο. Στὸ συμβούλιο μαζεύονταν ἄντρες μὲ μεγάλη διάνοια καὶ δύναμη. Αὐτοὶ κάτι θᾶκαναν. Δὲν θὰ ἐγκατάλειπαν τόσο εὐκολὰ τοῦτο τὸ κάστρο. Οἱ βαριές σὰν τὸ σίδηρο τοῦ πολέμου λέξεις τους θ' ἀντηχοῦσαν τώρα κειμέσα κι ὁ γραμματέας θὰ τὶς

ἀποτύπωνε στὸ χαρτί. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ἄρχισε ξαφνικά νὰ βασανίζεται ἀπ' τὸ πικρὸ αἶσθημα τῆς ζήλειας. Γύρισε γιὰ δεύτερη φορά νὰ φύγει ὅταν ἡ ματιά του συνάντησε τὴν ψηλὴ κορμοστασιά τοῦ Σιρὶ Σελίμ. Στεκόταν ὄρθιος, ἀκίνητος, κοντὰ στὴ σκηνὴ τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ. Δὲ εἶχε ἀντιληφθεῖ φαίνεται τὸν Μεβλά Τσελεμπή κι ὁ χρονικογράφος δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. Φοβόταν νὰ φύγει δίχως νὰ τὸν χαιρετήσῃ γιατί δὲν εἶταν σίγουρος πῶς ὁ Σιρὶ Σελίμ δὲ τὸν εἶχε δεῖ. Ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά πάλι δὲν τολμοῦσε νὰ τοῦ ἀπευθύνῃ πρῶτος τὸ λόγο, προπαντὸς σήμερα ποὺ τὸ μακρὺ πρόσωπο τοῦ Σιρὶ Σελίμ μὲ τὰ κόκκινα μάτια ἀπ' τὴν ἀϋπνία, τοῦ φαίνονταν φοβερὰ τρομαχτικὸ. Ἀποφάσισε λοιπὸν νὰ μείνῃ ἐκεῖ ὥσπου νὰ προσέξῃ ὁ γιατρὸς τὴν παρουσία του. Μὰ γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ χρειάστηκε ἀρκετὴ ὥρα. Ὁ Σιρὶ Σελίμ ἔμενε σὰν ἀπολιθωμένος. Μιὰ στιγμὴ μάλιστα, ὁ Μεβλά Τσελεμπή εἶχε τὴν ἐντύπωση πῶς εἶχε ἀποκοιμηθεῖ ὄρθιος καὶ πῶς ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ θάπεφτε κάτω φαρδὺς πλατύς.

Τελικὰ ὁ γιατρὸς τὸν εἶδε. Στὸ κουρασμένο ἀπ' τὴν ἀϋπνία πρόσωπό του κύλησε ξαφνικά τὸ αἷμα καὶ τῶρα κατακόκκινο.

—Κάνουν συνέλευση, εἶπε ἀπλώνοντας τὸ χέρι πρὸς τὴ σκηνὴ τοῦ πασᾶ.

Ὁ χρονικογράφος κούνησε καταφατικὰ τὸ κεφάλι.

—Ἐμένα δὲ μὲ κάλεσαν, εἶπε ὁ Σιρὶ Σελίμ. Τὸ κόκκινο χρῶμα τοῦ προσώπου καὶ τοῦ λαιμοῦ του γέμισε ἀπὸ μαδιῆς βουβλές. Εἶναι δυσανεστήσιμοι μαζί μου! στρίγγλισε. Ὁ χρονικογράφος ἔριξε τὸ βλέμμα του τριγύρω καταφοβισμένος. Θέλουν νὰ γίνουν ὄλα γρήγορα, ἀλλὰ τίποτα δὲ γίνεται γρήγορα. Κι ἔπειτα, στὸ κάτω κάτω εἶτανε μερικοὶ λαγοί, γάτες, σκύλοι καὶ ποντίκια, συνέχισε μὲ παθιασμένη φωνή ὁ Σιρὶ Σελίμ. Ἀπ' τοὺς λαγοὺς καὶ τὰ σκυλιά δὲν περίμενα πολλὰ πράγματα, μ' ἀπ' τὰ ποντίκια, γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, ἔλπιζα τὰ πάντα. Παρόλ' αὐτὰ ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πῶς τὰ ποντίκια ὅσο μικρὰ κι ἂν εἶναι,μποροῦσαν νὰ τὰ δοῦν αὐτοὶ οἱ καταραμένοι. Ἀκόμα, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε —κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ, πῶς τὰ ποντίκια δηλαδὴ πιάνονται στὴ φάκα. Μᾶς χρειάζονται λοιπὸν μικρότερα ζωᾶκια. Μεβλά Τσελεμπή, ὁ γιατρὸς ἄρπαξε τὸ χρονικογράφο ἀπ' τὸ μανίκι κι ἔγυρε πάνω του τὸ ἀνήσυχο μακρὸ κορμί του, ὅταν σᾶς τσίμπησε κάποτε φύλλος σκεφτήκατε ποτὲ πόσο χρήσιμος μπορεῖ νᾶναι ὁ φύλλος στὸν πόλεμο; Εἶμαι σίγουρος πῶς μιὰ τέτλια σκέψη δὲν πέρασε ποτὲ ἀπ' τὸ κεφάλι κανενός! Ὁ φύλλος!... Ἐδῶ ὁ Σιρὶ Σελίμ ἄλλαξε ἔκφραση κι ὁ Μεβλά Τσελεμπή ποὺ ζήτηγε πάντοτε νὰ βλέπει τὰ πράγματα ἀπ'

τήν καλύτερη ὄψη τους, νόμισε πὼς ὁ γιατρός χαμογέλασε. Σκεφτήκατε ποτέ ὅτι τὸ τσίμπημά του θὰ μπορούσε νά'ναι πιὸ ἰσχυρὸ ἀπ' τὸ χτύπημα τῶν κανονιῶν τοῦ Σαρουτζά; Εἶναι ἀλήθεια πὼς μὲ τὰ ποντίκια μπορεῖ νὰ διαδοθεῖ ἡ χολέρα, μὴν πού ἐγὼ εἶμαι σίγουρος ὅτι ἂν εἶχα ἐδῶ ζῶα ἄρρωστα μὲ χολέρα, αὐτοί, δηλαδή τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου, ἀπ' τὸ φόβο τους γιὰ τὴν ἀρρώστεια δὲ θὰ μ' ἄφηναν ν' ἀσχοληθῶ μαζί τους. Λοιπόν, ναί, εἶν' ἀλήθεια ὅτι τὸ ποντίκι μπορεῖ νὰ διαδώσει τὴ χολέρα, ἀλλ' ὁ φύλλος εἶναι πιὸ σίγουρος γιατί δὲν πιάνεται στὴ φάκα. Δὲν φαίνεται. Μπορεῖς νὰ τὸν στείλεις κι ἀπ' τὴ στεριά κι ἀπ' τὸν ἀέρα. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ξέρω ἀκόμα ποιά ἀρρώστεια μπορεῖ νὰ διαδοθεῖ μὲ τοὺς φύλλους. Χρειάζεται πάνω σ' αὐτὸ μιὰ μακριὰ καὶ προσεχτικὴ μελέτη. Ἐνα καινούργιο κῦμα ἀπὸ αἷμα σκέπασε τὸ πρόσωπο καὶ τὸ λαιμό του. Πάνω σ' αὐτὸ τὸ θέμα θὰ γράψω ἕνα γράμμα στὸ μεγάλο σουλτάνο μας. Αὐτὸς καλύτερα ἀπ' ὅποιονδήποτε ἄλλον θὰ καταλάβει τὴ μεγάλη σημασία αὐτοῦ τοῦ θέματος καὶ θὰ δώσει τίς ἀπαραίτητες διαταγές.

Τὰ κανόνια βροντοῦσαν ἐξακολουθητικὰ τὸνα κατόπι στ' ἄλλο.

Ὁ χρονικογράφος ἄκουγε σιωπηλός.

—Τί; ἔκανε ξαφνικὰ ὁ Σιρὶ Σελίμ. Σὰς φαίνεται αὐτὸ ἀποκρουστικὸ γιὰ ἕνα αὐτοκρατορικὸ στρατὸ μήπως;

—Ὅχι, εἶπε τρομαγμένος ὁ χρονικογράφος. Δὲν εἶπα τέτιο πράγμα.

—Ἐνας μεγάλος καὶ σύγχρονος στρατὸς ὅπως ὁ δικός μας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κατέχει ὅλα τὰ μέσα τοῦ σημερινοῦ πολέμου, ἀπ' τίς καμήλες ποὺ μεταφέρουν τὸ μπροῦτζο τῶν κανονιῶν μέχρι τὰ ποντίκια καὶ τοὺς φύλλους.

—Ἔτσι εἶναι Σιρὶ Σελίμ, εἶπε ὁ χρονικογράφος.

—Ἔσεῖς λέτε «ἔτσι εἶναι Σιρὶ Σελίμ», ἀλλὰ εἶμαι σίγουρος πὼς στὸ χρονικό σας δὲ θ' ἀναφέρετε ποτέ τὰ ποντίκια! οὐρλιαξε μ' ὄση φωνή εἶχε ὁ Σιρὶ Σελίμ κι ἀπομακρύνθηκε ἀπότομα μὲ μεγάλα βήματα. Ἐπειτα, γύρισε τὸ κεφάλι του καὶ φώναξε ἀπὸ μακριά: «Ἐέρετε τί θὰ τὰ κάνω ἐγὼ τὰ μουχλιασμένα χαρτιά τοῦ χρονικοῦ σας;...» Κι ὁ Σιρὶ Σελίμ ξεστόμισε δυὸ τρεῖς λέξεις πολὺ βαριές κι ἄσεμνες γιὰ τ' ἀσυνήθιστα αὐτιά ἐνὸς ἱστορικοῦ. Ὁ Μεβλά Τσελεμπή ξεμάκρυνε τρομαγμένος, παίρνοντας τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπὸ κείνη ποῦχε πάρει ὁ γιατρός.

Στὸ μεταξὺ στὴ σκηνὴ τοῦ ἀρχιστράτηγου, ἡ συνέλευση μόλις εἶχε ἀρχίσει. Οἱ σαντζάκιμπεϊλερέ ἄρχισαν νὰ δίνουν μὲ τὴ σειρά ἀναφορὰ γιὰ τὴν κατάσταση τῶν στρατευμάτων.

—“Αἰ! ἔκανε ξαφνικά ὁ γερο Ταβτζά σπάζοντας τὴ σιωπὴ πὺ ἀκολούθησε τὸ τέλος κάποιας ὁμιλίας. Πονᾶνε τὰ πόδια μου... Θέλησε γὰ πεῖ κάτι ἀκόμα, μὰ σταμάτησε τὴ φράση του στὴ μέση.

Ἡ σιωπὴ ἔγινε πιὸ βαθιά. Τὰ μάτια ὄλων γλύστρισαν λοξὰ πρὸς τὴ μεριά τοῦ πασᾶ. Σὲ ὄλους εἶταν γνωστὸ πὺς ὁ Ταβτζά ὑπόφερε ἀπὸ ρευματικά καὶ τὰ βογγητά του σήμαιναν ὅτι τὰ κοντά καὶ στραβά πόδια τοῦ βετεράνου πολεμιστῆ προαισθάνονταν τὴ βροχή. «“Αἰ, πονᾶνε τὰ πόδια μου, θᾶχουμε βροχή». Τούτη ἡ φράση πὺ ἑκατοντάδες φορές τὴν εἶχε πεῖ σ’ ὄλη του τὴ ζωὴ σὰν ἄλλαζε ὁ καιρός, τώρα ἀκούστηκε περίεργα καὶ θλιβερά.

Τὰ μάτια τοῦ Τουρσοῦν πασᾶ ἀγρίεψαν.

—Μιλεῖστε! φώναξε. Τί μαρμαρώσατε;

Ἐο μουφτῆς πῆρε τὸ λόγο. “Ἄρχισε γὰ λέει γιὰ τοὺς σκοτωμένους καὶ γιὰ τὶς ψυχές τους πὺ τώρα ἔπιναν τὸ σερμπέτι τῶν μαρτύρων στοὺς κήπους τοῦ παράδεισου.

Ἐο Τουρσοῦν πασᾶς δὲν ἔδινε καθόλου προσοχὴ σ’ αὐτὰ πὺ ἔλεγε ὁ μουφτῆς. Μὲ τὰ μάτια ν’ ἀστράφτουν ἀπὸ θυμὸ κοίταζε διαδοχικὰ τὰ πρόσωπα τῶν μελῶν τοῦ πολεμικοῦ συμβουλίου. Εἶχε προσέξει πὺς τώρα τελευταῖα ὄλοι τους ἀποτραβοῦσαν τὸ βλέμμα τους μόλις αὐτὸ συναντιότανε μὲ τὸ δικό του. Καταλάβαινε πὺς αὐτὸ τ’ ἀποτράβηγμα τῶν ματιῶν εἶτανε τὸ πρῶτο κι ἀλάθητο σημάδι γιὰ τὸ χωρισμὸ τῆς δικαῖας τους μοίρας ἀπ’ τὴ δική του. Νὰ τώρα, κάθονταν μὲ τὴ σειρά μπροστά του ὁ Ταβτζά, ὁ Καρὰ Μουκμπίλ, ὁ ἀλλαϊμπές, ὁ Κουρντσισιτζί, ὁ γενικὸς ἔφορας, ὁ Ταχανκά, ὁ μουφτῆς, ὁ Σαρουτζά, ὁ Καουρί κι οἱ ἄλλοι σαντζάκιμπεϊλερέ, ὄλοι ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ κράτους καὶ τοῦ στρατοῦ. Θυμόταν κείνη τὴν ἀνοιξιὰτικὴ μέρα, τότε πὺ διάβασε προσεχτικὰ γιὰ πρώτη φορά τὸν κατάλογο πὺ τοῦ παρουσίασε ὁ μέγας βεζύρης μὲ τὰ ὄνόματα τοῦ ἐπιτελείου του. Μερικοὺς ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἤξερε προσωπικά, ἄλλους τοὺς εἶχε μόνο ἀκουστά, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τοῦ εἶταν ἀγνωστοί. Οἱ βιογραφίες ὄλων εἶταν πλούσιες σ’ ἐκστρατεῖες, ἀγρίους κι αἱματηροὺς πολέμους, μακριές πολιορκίες, τραυματισμούς, ἀνεβοκατεβάσματα τῆς καριέρας, ὄνόματα κάστρων πὺ κυριεύτηκαν μ’ ἐπίθεση ἢ πανουργία, ὄνόματα νικημένων ἐχθρῶν, καταχτημένες περιοχές πὺ δὲ φύτρωνε πιά χορτάρι. Εἶχε σκεφτεῖ τότε μὲ χαρὰ πὺς οἱ συνεργάτες πὺ τοῦδωσαν εἶτανε ἰσχυροὶ κι ὅτι θὰ συνεργάζονται πολὺ καλά μεταξὺ τους. Κι αὐτὴ ἡ ἴδια ἐντύπωση τοῦ δημιουργήθηκε καὶ τότε πὺ τοὺς γνώρισε ἔναν ἕναν σὶς πρῶτες συνελεύσεις, σὶς παραμονές τῆς ἐκστρατείας. Καὶ γὰ πὺ τώρα εἶχε φτάσει ἡ στιγμὴ πὺ τὰ μάτια τους ἀπόφει-

γαν τὰ δικά του. "Αρχισε νὰ αἰσθάνεται γι' αὐτοὺς κάτι σὰν μῖσος. Αὐτὴ ἢ ἐκστρατεία θὰ τέλειωνε κι ὅποιο κι ἂν εἶταν τ' ἀποτέλεσμα, αὐτοὶ θὰ ἐξακολουθήσουν τὴν καριέρα τους. Αὐριο, θὰ ξεκινοῦσαν ἴσως γιὰ μιὰ νέα πορεία, θάστηναν πάλι τὶς σκηνές τους μπρὸς ἀπ' τ' ἄγνωστα κάστρα, θ' ἀνέβαιναν, θὰ κατέβαιναν καὶ πάλι θὰ ἀνέβαινα τὴ σκάλα τῆς πολιτικῆς ἢ στρατιωτικῆς ἱεραρχίας. Αὐτὸς ὅμως ὄχι. Ὁ δρόμος του τέλειωνε κάτω ἀπ' τὰ τείχη αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ κάστρου. Αὐτὸς ἢ θ' ἀνέβαινε ψηλότερα ἢ θὰ γκρεμιζόταν. Τὸ ξέραν κι αὐτοὶ τους τόσο καλά ὅσο κι αὐτός, γι' αὐτὸ τὰ βλέμματα τους στρέφονταν στὶς γωνιές τῆς σκηνῆς, ὅσο πιὸ μακριὰ γίνονταν ἀπ' τὸ δικό του. Νὰ ποιά εἶτανε ἢ αἰτία ποῦπεσε τούτη ἢ βαθιὰ σιωπὴ ὅταν τὰ πόδια τοῦ γερο Ταβτζὰ (στὸν Τουρσοῦν πασαῖ εἶχαν φανεῖ φρικιαστικὰ κοντά) προαιστάνθηκαν τὴ βροχὴ. Γιὰ μιὰ στιγμή τοῦ φάνηκε πὼς τὴν ἐπιθυμοῦσαν κι οἱ ἴδιοι τὴ βροχὴ. Εἶχε τὴν ἐντύπωση πὼς ἢ «ἀνία τοῦ πολέμου» εἶχε εἰσχωρήσει ὡσπερ τὸ μεδούλι τους ἔτσι ὅπως μπαίνει ὕπουλα ἢ ὑγρασία. Τοῦ φάνηκε πὼς ἤθελαν νὰ γυρίσουν τὸ γρηγορότερο στὰ χαρέμια τους.

Στὴν πραγματικότητα εἶτανε κουρασμένοι κι εἶχανε χάσει κάθε ἐλπίδα. Περίμεναν ἀνυπόμονοι τὸ τέλος τοῦ πολέμου. Περίμεναν τὴ βροχὴ. Τὸ αἰσθάνονταν πὼς αὐτὸς ὁ πόλεμος εἶτανε πιά χαμένος κι ὅτι ὁ πασαῖ γίνονταν μέρα μετὰ τὴ μέρα καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος. Τώρα μπορούσε νὰ παρασύρει στὸ δάραθρο κι αὐτοὺς μαζί του.

"Ὅλα ἄρχισαν νὰ ξεκαθαρίζουν στὸ μυαλὸ τοῦ πασαῖ. Κατάλαβε πὼς ἤθελαν νὰ χωρίσουν τὶς εὐθύνες τους ἀπ' αὐτόν. "Ἦθελαν νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν μόνο του. Ἄλλ' αὐτὸς εἶταν ἀκόμα ὁ ἀρχιστράτηγος καὶ δὲν θὰ τοὺς ἄφηγε νὰ ἀποχωριστοῦν ἀπ' αὐτόν. Θὰ τοὺς ἔδειχνε τί μπορούσε νὰ κάνει ἓνας ἀπελπισμένος ἀρχιστράτηγος. Περίμεναν τὴ βροχὴ, κοίταζαν μὲ θαυμασμὸ τ' ἄσχημα στραβά πόδια τοῦ Ταβτζὰ ποὺ τὴν εἶχαν προαιστάνθει. Τὰ μπαμπέσικα αὐτιά τους περίμεναν ν' ἀκούσουν τὸ χτύπημα τῶν ταμπούρλων τῆς βροχῆς. Πολὺ καλά! Θὰ εἰσάκουγε τὴν ἐπιθυμία τους! Θὰ τοὺς ἔδινε βροχὴ. Θὰ τοὺς μούσκειε στὴ βροχὴ! Μόνο ποὺ αὐτὴ θάτανε μιὰ διαφορετικὴ βροχὴ!

"Ἐξω ἀκούστηκε τὸ μεγάλο ταμποῦρλο γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν ταμπούρ. Ὁ ἀσταμάτητος χτύπος του σκορπίζονταν κατὰ κύματα καὶ γέμιζε τὸν ἀέρα.

Κάποτε τέλειωσε κι ὁ τελευταῖος ὀμιλητής. Τὸ βλέμμα τοῦ Τουρσοῦν πασαῖ πλανήθηκε πάνω στὰ σκοτεινά τους πρόσωπα. Μίλησε σύντομα γιὰ τὴν ἐπίθεση ποὺ θάρχιζε σὲ λίγο. Εἶπε πὼς ὅλα τὰ στρατεύματα θάπρεπε νὰ ριχτοῦν στὴν ἐπίθεση τόνα πίσω ἀπ'

τ' ἄλλο δίχως σταματημό. Εἶπε ἔπειτα μὲ τραχιὰ φωνή πὼς κανένας δὲν θᾶπρεπε νὰ σκεφτεῖ πὼς οἱ βροχὲς θᾶδαζαν τέλος στὶς ἐπιθέσεις. Ὁ πασᾶς ἤξερε πὼς μὲ τὴν πρώτη κιόλας βροχή δλα θᾶχανε τελειώσει, ὅμως ἤθελε νὰ βασανίσει τὶς ψυχὲς τους. Τελικὰ ὁ Τουρσοὺν πασᾶς, σηκώνοντας τὸ κεφάλι εἶπε:

—Σήμερα, ἐγὼ θᾶμαι ὁ ἐπικεφαλῆς στὴ μάχη.

Μιά βαθιὰ καὶ μακριὰ σιωπὴ ἀκολούθησε τὰ λόγια του. Κατάλαβαιναν καλὰ τί σήμαινε αὐτὴ ἢ τελευταία φράση. Σήμαινε πὼς ὅλοι, δίχως ἐξαίρεση, ἀπ' τὸ μουφτὴ μέχρι τὸν ἀρχιτέκτονα Καουρί, θᾶπρεπε νὰ πάρουν μέρος στὴ μάχη. Στὸ πρόσωπο τοῦ γερο Ταδτζὰ φάνηκε ἓνα χαμόγελο.

—Ν' ἀναγγελθεῖ στὰ στρατεύματα ὅτι τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου θὰ πάρουν μέρος στὴ μάχη! εἶπε ὁ πασᾶς καὶ σκώθηκε.

Αὐτοὶ ὄγῃσαν ὁ ἓνας πίσω ἀπ' τὸν ἄλλο, σηκώνοντας στὴν εἴσοδο τὸ κεφάλι.

Τὸ μεγάλο ταμποῦρλο γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν στρατευμάτων εἶχε σταματήσει νὰ χτυπάει. Ἐνας ἀπ' τοὺς σείζηδες τοῦ ἀρχιστράτηγου ἔφερνε τ' ἄσπρο του ἄλογο. Οἱ ἵπποκόμοι τῶν μελῶν τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου ποὺ στὴ διάρκεια τῆς συνέλευσης σείζητοῦσαν ἤρεμα ξαπλωμένοι πάνω στὸ χορτάρι, μόλις κατάλαβαν πὼς τέλειωσε ἢ συνέλεισε σκώθηκαν ἀμέσως ὄρθιοι καὶ περίμεναν σιωπηλὰ τοὺς κυρίους τους.

Στὸ μεταξὺ εἶχανε συγκεντρωθεῖ ὅλα τὰ τάγματα. Ἡ τεράστια κοιλάδα ἀπ' τὴ μιά ὡς τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς μαύριζε ἀπ' τὴ μυρμηγκιά τῶν στρατιῶν. Ποτὲ ὡς τότε ἓνας τόσο μεγάλος ἀριθμὸς στρατιωτῶν οὐκ εἶχε παραταχθεῖ ἔτσι ἑτοιμος γιὰ τὴν ἐπίθεση. Ὁ ζεστός ἄερας ἀνεμίζοντας τὸ ἀτέλειωτο πλῆθος ἀπ' τὶς σημαῖες ξαφνίαχνε παιχνιδίζοντας ἐκεῖνες τὶς παλιὲς εἰκόνες ποῦχανε ἐμπνεύσει ὡς τότε τοὺς ποιητὲς καὶ τοὺς χρονικογράφους.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ὄγῃσε ἀπ' τὴ σκηνὴ του. Σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶδε τὰ σύννεφα ποὺ κινούνταν ἄταχτα στὸν οὐρανό. Εἶταν βαριά καὶ χαμηλά. Ἀνέβηκε στ' ἄλογο καὶ περιτριγυρισμένος ἀπ' τοὺς βοηθοὺς καὶ τοὺς ἵπποκόμους του, πῆγε στὸ μέρος ἀπ' ὅπου συνήθως ἔβλεπε τὴ μάχη. Μόλις ἔφτασε ἐκεῖ, ἔδωσε διαταγὴ νὰ ἐπιτεθοῦν. Τὸ βροντερὸ ἀσταμάτητο χτύπημα τῶν ταμποῦρλων γέμισε ἀμέσως γῆ κι οὐρανό. Τὰ κουρασμένα του μάτια ἀκολούθησαν ἀδιάφορα τὴν πρώτη ὀρμητικὴ ἐπίθεση τῶν ἄτακτων ἐθελοντικῶν στρατευμάτων, ἔπειτα τὴ δεύτερη κι ὕστερα τὰ διαδοχικὰ κύματα τῶν ἀζάπων. Ὅλα γίνονταν ὅπως πάντα, μόνο ποὺ τὰ τάγμα-



τα πού έπαιρναν μέρος στην επίθεση εΐτανε περισσότερα άπ' τις άλλες φορές. Τα τάγματα κάποτε έφτασαν στα ριζά του κάστρου κι άπ' τή γιγάντια μάζα των στρατιωτών σηκώθηκαν ψηλά εκατοντάδες σκάλες σαν εκατοντάδες ξύλινα πλοκάμια, πού σαν χωνωμένα στηρίχτηκαν άργά πάνω στα τείχη. Έπειτα ή θάλασσα των άζάπων σχίστηκε άπ' τους όρμητικούς χείμαρους των έσκυντζίνων πού όπως πάντα, ρίχτηκαν στην πιο άπόκρημνη μετά των τειχών. Κι ύστερα, όλα πήραν τή συνηθισμένη τους όψη κι ή σκέψη πώς όλα έπαναλαμβάνονταν σαν τις άλλες φορές, προξένησε στον πασα μια έντονη θλίψη. Έδωσε μια νέα διαταγή. Ύστερα μια άλλη. Τα επίλεκτα τάγματα των δαλκελέτσων ρίχτηκαν μπροστά μ' ένθουσιώδικες κραυγές. Ο βοηθός πού πήγε ν' ανακοινώσει τήν πρώτη διαταγή, γύρισε. Ύστερα γύρισε κι ο δεύτερος. Τή στιγμή πού τα στρατεύματα των γενίτσαρων κινήθηκαν άργά και βαριά προς τα τείχη κουνώντας πάνω άπ' τα κεφάλια τους ένα όλόκληρο ούρανό άπ' άστέρια και μισοφέγγαρα, ο Τουρσούν πασάς, άφοϋ πήρε άπ' τα χέρια του σείζη του τήν άσπίδα και τó γιαταγάνι, μαστίγωσε τ' άλογο και προχώρησε προς τó κάστρο ακολουθούμενος άπ' τους βοηθούς του, τους φρουρούς του και μια μεγάλη ομάδα τζειπελου στρατιωτών.

Καταλάβαινε πώς τó έλαφριό κάλπασμα τ' άλόγου του (ό βροντερός άσταμάτητος χτύπος των ταμπούρων δέν τόν άφηγε ν' ακούσει τó θόρυβο των όπλων), μίκραινε κάθε στιγμή τήν άπόσταση πού τόν χώριζε άπ' τα τείχη. Δέν αισθάνονταν κανένα φόβο. Μόνο τó στόμα του εΐτανε στεγνό και πικρό.

Τώρα όλοένα και πιο γρήγορα πλησίαζε στα τείχη του κάστρου. Όσο πλησίαζε τόσο μεγαλύτερο γινόταν τó ύψος τους και τόσο πιο τρομαχτικά φαίνονταν τα ρήγματα πού είχαν άνοιξει τα κανόνια. Οί επάλξεις πού έξεΐχαν σαν δόντια θεριού, είχαν αρχίσει νά μασάνε τα σώματα των στρατιωτών του. Κειπάνω, ανάμεσα σε κείνα τ' άσπλαχνα δόντια είχε σφηνωθει και πολεμοϋσε καταματωμένο τó πεπρωμένο του.

Τό κάστρο πλησίαζε. Εΐταν ή πρώτη φορά πού τ'όβλεπε άπό τόσο κοντά. Νά τα μαύρα πέπλα τής πίσσας π' άνέμιζαν μπρός στα μάτια του! Αϋτά τα πέπλα άπό πίσσα σκέπαζαν μεγάλα κομμάτια άπ' τα τείχη, κομμάτια άπ' τις πέτρες, αλλά δέν κατάφερναν νά καλύψουν όλόκληρο τόν κορμό του. Τήν άνοιξη, όταν πορεύονταν ενάντιά του, τó όνειρεύτηκε Τουχε έμφανιστεί σα γυναϊκα, ίσως για τó λόγο ότι κείνη τή έποχή είχε διαβάσει πολλά παλιά χρονικά για πόλεμους. πού οί χρονικογράφοι, θέλοντας νά παρουν-

σιάσουν πιὸ ἔντονη τὴ λαχτάρα τῶν δοξασμένων ἀρχηγῶν γιὰ τὸ κούρσεμα τῶν κάστρων, εἶχανε χρησιμοποιοῦν περιγράφοντάς τα παρομοιώσεις πού ταίριαζαν σὲ γυναῖκες. Ἔτσι, αὐτὸ τὸ κάστρο εἶχε μπεῖ στ' ὄνειρό του σὰν μιὰ γυναῖκα. Τὴν εἶχε ἀρπάξει καὶ πάλευε μαζί της μουσκεμένος στὸν ἰδρώτα, μὰ κείνη δὲν τοῦ παραδινότανε. Τὰ τεῖχη, οἱ πύργοι - μέλη της, οἱ πόρτες - μάτια της, τὸν παίδευαν, τοῦ γλυστρουῦσαν ἀπ' τὰ χέρια, τὸν πίεζαν καὶ τοῦκοβαν τὴν ἀνάσα. Ἐμοιαζε σὰν τζίνι, φάντασμα, ἔτσι πού μεταμορφωνότανε.

Οἱ δυνατὲς ἐνθουσιώδικες φωνές δεκάδων χιλιάδων στρατιωτῶν πού χαιρέτησαν τὸν ἐρχομὸ του στὰ τεῖχη, τὸν ἔβγαλαν ἀπ' τὴ νάρκη του. Περιτριγυρισμένος ἀπ' τοὺς φρουροὺς καὶ τοὺς τζεμπιλοὺ στρατιῶτες, χώνονταν ὄλο καὶ πιὸ βαθιὰ μὲς τοὺς ἐπιτιθέμενους. Τώρα τὰ τεῖχη εἶτανε πάρα πολὺ κοντά. Οἱ μαῦρες κουρτίνες τῆς πίσσας ἀνέμιζαν πένθιμα. Ἐκατοντάδες γενίτσαροι, σπαχήδες, ἄζαπες, ἔθελοντές, ἔσκυντζίνοι, δαλκελέτσοι καὶ μουσουλμάνοι στρατιῶτες, σκαρφάλωναν μανιασμένα στὶς σκάλες πού εἶχαν ἀρχίσει κιόλας νὰ καίγονται.

—Γιασασίν! Ζήτω! φώναξ' αὐτός. Ἐμπρός!

Ἡ φωνή του δὲν ἀκούστηκε, μὰ ὄλοι εἶδαν τὸ κούνημα τοῦ χεριοῦ του καὶ μπρὸς στὶς ἑκατοντάδες σκάλες ἄρχισε μιὰ πραγματική μάχη ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες ποιὸς θ' ἀνέβει πρῶτος στὶς ἐπάλξεις. Τῶξεραν καλὰ πῶς πάνω σ' αὐτὲς τὶς μισοκαμένες σκάλες ἄρχιζε ἡ καριέρα τους. Ἐκεῖ ἄρχιζαν οἱ βαθμοί, τὰ πλούτη, τὰ χαρέμια!

Τὸ πάθος τοῦ πολέμου πλημμύρισε τώρα τὸν Τουρσοὺν πασᾶ, μεθώντας τον. Τὰ ταμποῦρλα, οἱ σημαῖες, οἱ κραυγές, τὰ ρόπαλα, ἡ μυρουδιά τῆς νάφτας, ἡ πίσσα, οἱ σκάλες πού καίγονταν, ἡ πυκνὴ σκόνη, οἱ ἐνθουσιώδικες φωνές, τὸ αἷμα, τὰ οὐρλιαχτά, ὄλ' αὐτὴ ἡ ματωμένη καὶ καπνισμένη ἀντάρα τὸν τύλιξε ἀπὸ παντοῦ θολώνοντας τὸ μυαλό του σὰ νᾶχε πιεῖ δυνατὸ πιστί. Ἐτρεξε καλπάζοντας παράλληλα στὰ τεῖχη, ξυστὰ δίπλα τους, ἀκολουθούμενος βῆμα πρὸς βῆμα ἀπ' τοὺς βοηθοὺς καὶ τοὺς φρουροὺς του. Οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου πού φαίνεται τὸν ἀναγνώρισαν, ἔριξαν ἀπὸ πάνω ἓνα σύννεφο ἀπὸ βέλη κι ἓνα πλῆθος ἀπὸ φλεγόμενα ἀστέρια πού ἔπεσαν γύρω τους σφυρίζοντας τρομαχτικά. Οἱ φρουροὶ του ἔφτιαξαν ἓνα τεῖχος μὲ τὶς ἀσπίδες ξεσκεπάζοντας τὰ δικά τους κορμιά. Στὸ λαιμὸ ἐνὸς βοηθοῦ πού κάλπαζε δίπλα του, ἔτρεχε ἓνα ρυάκι αἷμα πού ὄλοένα πλάταινε. Αὐτὸς ἔτρεχε. Οἱ στρατιῶτες κραύγαζαν μ' ἐνθουσιασμὸ ἐπευφημώντας τὸν προφήτη, τὸν σουλ-

τάνο κι αὐτόν. Σπρώχνοταν δίπλα στὶς σκάλες, ἀνέβαιναν ὀλοένα γιὰ νὰ φτάσουν τὸ γρηγορότερο κεῖ πάνω, στὶς ἐπάλξεις. Καθὼς ἀνέβαιναν, ἀσπίδες, γιαταγάνια, καὶ μερικές φορές κομματιασμένα μέλη ἔπεφταν ἀπὸ πάνω σὰν οἱ ἴδιοι οἱ στρατιῶτες νὰ τ᾿αῖχναν γιὰ νὰ ξαλαφρύνουν.

Τὰ τείχη ξαφνικὰ ἄρχισαν νὰ γυρίζουν, οἱ πύργοι χύμησαν τρομαχτικοὶ πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι του, τὰ πένθιμα πέπλα τῆς πίσσας μὲ τὶς κόκκινες δαντέλες ἀπὸ αἷμα κυμάτισαν ἀγριεμένα σὰν ἀπὸ καταιγίδα καὶ τοῦ φάνηκε πὼς θέλησαν νὰ τὸν τυλίξουν. Ἔπεσε. Ὁ οὐρανὸς ξαφνικὰ σκοτείνιασε πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι του. Δὲν εἶταν ὁμως γιὰτὶ πληγώθηκε. Εἶταν οἱ φρουροὶ του ποὺ τὸν σκέπασαν ἀμέσως μὲ τὶς ἀσπίδες.

Κάποιος ἄφησε μιὰ κραυγή.

—Ὁ πασᾶς σκοτώθηκε!

Ἐνας ἀπ' τοὺς βοηθούς του, ἐκεῖνος μὲ τὸ ματωμένο λαιμό, ἔσκυψε πάνω του.

—Σηκῶστε με, εἶπε ὁ Τουρσοὺν πασᾶς, δὲν πληγώθηκα πουθενά.

—Σκοτώθηκε τ' ἄλογο! φώναξε ὁ ἄλλος βοηθός.

Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς σηκώθηκε ὀρθίος. Χωρὶς ἄλογο εἶταν σὰ ν᾿αῖχε πέσει σὲ λάκκο.

—Ὁ πασᾶς σκοτώθηκε! συνέχισε νὰ οὐρλιάζει ἐκείνη ἢ ἴδια φωνή.

Αὐτὸς πήδησε πάνω στ' ἄλογο ποὺ τοῦδωσε ὁ βοηθός του καὶ προχώρησε μπροστά. Οἱ φρουροὶ τὸν ἀκολούθησαν.

—Πασᾶ! Ἀπομακρυνθεῖτε ἀπ' τὰ τείχη! φώναξε ὁ βοηθός. Σᾶς ἀναγνώρισαν!

Ὁ βοηθὸς ἐννοοῦσε τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου. Πραγματικὰ τὰ θέλη τους πύκωσαν. Ὁ Τουρσοὺν πασᾶς ὁμως δὲν ξεμάκρυνε. Κάλπασε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ δίπλα στὰ τείχη, ποὺ ἢ θάλασσα τῶν στρατιωτῶν λουσιμένη μὲ ἰδρῶτα κι αἷμα ἔκανε τεράστιες προσπάθειες νὰ σκαρφαλώσει ὥσπερ τὶς ἐπάλξεις, ἐκεῖ ποὺ οἱ ὑπερασπιστὲς, ἀνάμεσα σ' ἀτμούς πίσσας καὶ νάφθας, ἄπιαστοι καὶ θαμποὶ σὰν δαιμόνια, κάνανε τ' ἀδύνατα δυνατὰ νὰ ἐμποδίσουν ἐτούτη τὴ γιγάντια ἀνθρώπινη μάζα ν' ἀνεβεῖ. Τὴν χτυποῦσαν ἀλύπητα, τὴν ἔκαιγαν καὶ τὴν ἔκαναν στάχτη, τῆς ἔκοβαν ἑκατοντάδες χέρια καὶ πόδια, ἀλλ' αὐτὴ πάλι σπρωχόταν μπροστά, γλιστροῦσε πάνω στὸ ἴδιο τὸ αἷμα τῆς, ἀρπαζόταν ἀπ' τὶς πέτρες μὲ νύχια καὶ δόντια σὰ νὰ γεννοῦσε στὴ στιγμὴ ἑκατοντάδες καινούρια πόδια καὶ χέρια ποὺ δὲν γύρευαν τίποτ' ἄλλο ἀπ' τὸ ν' ἀνέ-

δουν, γ' ανέβουν!

Αὐτὸς ὁ ἐφιάλτης κράτησε μέχρι τὸ σούρουπο. Τότε χτύπησαν τὰ τύμπανα γιὰ τὴν ὑποχώρηση. Ἐνῶ τ' ἀναρίθμητα τάγματα γέμισαν πάλι τὸ ἄδειο στρατόπεδο, ὁ Τουρσοὺν πασᾶς περίμενε στὴ σκηνή του μὲ μεγάλη ἀνυπομονησία τὴν ἀναφορὰ γιὰ τὶς ἀπώλειες. Αὐτὴ ἡ μάχη, μόλο πὺ δὲν τοῦχε δώσει τὴ νίκη, δὲν μπορούσε νὰ θεωρηθεῖ ἤττα. Ποτὲ ὡς τώρα ἕνας τόσοσ μεγάλος ἀριθμὸς στρατιωτῶν δὲ εἶχε ἀνεβεῖ στὰ τεῖχη. Ἀπ' τοὺς στρατιῶτες πὺ σκαρφάλωναν πάνω στὰ τεῖχη, συνήθως ἕνα μικρὸ μόνο μέρος κατέβαινε πάλι, μὰ ἐκεῖνοι πὺ ἔμεναν πάνω τους πουλοῦσαν πολὺ ἀκριβὰ τὴ ζωὴ τους. Ἐτσι στὴ σημερινὴ ἐπίθεση πρέπει νὰ σκοτώθηκαν ἀρκετοὶ κι ἀπ' τοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου. Ἡ δίψα εἶχε ἀρτίσει νὰ φέρνει ἀποτελέσματα. Τοῦ χρειαζόταν μερικὲς τέτιες μάχες ἀκόμα γιὰ νὰ πάψουν οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ κάστρου, θρασυμένοι ἀπ' τὸ θάνατο καὶ θασανισμένοι ἀπ' τὴ δίψα, γ' ἀδύνατοι. Τοῦ χρειαζόταν ἐπίσης λίγες μέρες ξηρασίας. Μόνο λίγες. Ἀλλὰ βαθιὰ μέσα του ἤξερε πὺς λίγες μέρες ξηρασίας δὲ θάταν ἀρκετὲς. Κουρασμένος ἀπὸ τοῦτες τὶς ἀντιφατικὲς σκέψεις, ἀφηγότανε μερικὲς φορὲς νὰ κάνει ὄνειρα πὺ δὲν εἶχανε πὰ κανένα νόημα. Σκεφτόταν πόσο καλύτερα θάτανε ἀν μετὰ τὸ Σεπτέμβρη δὲν ἀκολουθοῦσαν ὁ Ὀκτώβρης κι ὁ Νοέμβρης, ἀλλ' ὁ Ἰούλης κι ὁ Αὐγούστος. Καὶ τὸ σκεφτόταν τόσο ἐπίμονα πὺ μερικὲς φορὲς νόμιζε πὺς ἴσως εἶτανε δυνατὸ νὰ γίνει. Ἐλπίζε πὺς ἕνας ξαφνικὸς καὶ τρελὸς ἄνεμος θὰ μπερδεύε τοὺς μῆνες καὶ τὶς ἐποχὲς τοῦ χρόνου ὅπως ὁ φθινοπωριάτικος ἄνεμος παρασέρνει μπλέκοντας τὰ ξεραμένα φύλλα. Κάπου κάπου νόμιζε πὺς εἶχε περάσει πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε πὺ ξεκίνησε γι' αὐτὸν τὸν πόλεμο. Τόσος πολὺς πὺ εἶχε ξεχάσει ἐπιθυμίες καὶ πόθους, σχέδια καὶ προβλέψεις γιὰ νίκες καὶ ἤττες. Κι αὐτὸ τὸ αἰσθάνονταν περισσότερο ὅταν στεκόταν στὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς του κι ἀγνάντευε τὸ μεγάλο στρατόπεδο. Τὸ βλέμμα του χανότανε μέσα στὴν ἐρημιὰ τῆς νύχτα καὶ τὰ γεγονότα ἔχαναν τὴ συνέχεια καὶ τὴ σύνδεσή τους. Τότε ὅλα εἶτανε δυνατὰ καὶ μαζί — τί περίεργο! ἀδύνατα. Μὰ τὸ πρωτὶ ξανάρχιζαν ὅλα. Οἱ μέρες, τὰ γεγονότα καὶ τὰ πράγματα ἔπαιρναν τὶς πραγματικὲς διαστάσεις τους καὶ νὰ πὺ εἶτανε ἐνάντιά του.

Οἱ ὑπασπιστὲς τοῦφεραν τὶς πρῶτες πληροφορίες: τριακόσιοι ὀγδόντα νεκροὶ ἀξιωματικοί, μικρῶν καὶ μεγάλων βαθμῶν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν σκοτωμένων στρατιωτῶν δὲν εἶτανε ἀκόμα γνωστός. Ρώτησε γιὰ τὰ μέλη τοῦ πολεμικοῦ συμβούλιου. Κανένας τους δὲν εἶχε σκοτωθεῖ. Ἡ σκέψη ὅτι αὐτοὶ πάσχιζα νὰ σώσουν τὸ τομάρι τους

τοῦριξε πάλι τὸ ἠθικό. Ἦξερε πὼς στὸν πόλεμο, ὅταν οἱ ἄντρες ἀρχίζουν νὰ μετρᾶνε τὴ ζωὴ τους, σήμαινε πὼς δὲν ἔλπιζαν πιά νὰ νικήσουν.

Μὰ θὰ τοὺς ἔδειχνε αὐτὸς τὶς ἐπόμενες μέρες πὼς νὰ φροντίζουν γιὰ τὴ ζωὴ τους. Φτάνει νὰ μὴν ἔβρεχε σύντομα. Ἔνα μόνο πράγμα τώρα τὸν φόβιζε, τὰ τύμπανα τῆς βροχῆς. Ὁ χτύπος τους, πού ἔδω κι ἀρκετοὺς μῆνες δὲν εἶχε ἀκουστεῖ καθόλου, μποροῦσε ξαφνικά ν' ἀντηχήσει ἀναγγέλοντας πὼς ὅλα πιά εἶχαν τελειώσει.

Ὁ Σιρί Σελίμ ἔστειλε μιὰ σύντομη ἀναφορά. Εἶχε ἀνοίξει τέσσερα πτώματα Ἀλβανῶν πού στὴ διάρκεια τῆς συμπλοκῆς εἶχαν πέσει κάτω ἀπ' τὸ κάστρο κι εἶχε διαπιστώσει πὼς ἡ δίψα τους εἶταν μεγαλύτερη ἀπ' τὶς ἄλλες φορές, μὰ δὲν εἶχε δεῖ κανένα σημάδι ἀρρώστειας. Δὲν ἔπιναν φαίνεται μολυσμένο νερό.

Μήτε ἀργότερα ἔφτασε καμιὰ ἀναφορά γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν σκοτωμένων στρατιωτῶν. Ὁ Τουρσοὺν πασαῦς ἔδωσε διαταγὴ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ φρουρὲς καὶ νὰ νᾶναι σ' ἐτοιμότητα γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο μερικὰ τάγματα. Ἡ νύχτα πλησίαζε κι ὁ Σκεντέρμπεης μποροῦσε νὰ τοὺς ἐπιτεθεῖ. Αὐτὴ εἶτανε ἡ εὐνοϊκότερη στιγμή γι' αὐτόν.

Καθὼς ἔκανε ν' ἀκουμπήσει γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ, ἡ ματιά του σταμάτησε πάνω στὸ μπράτσο του πού εἶταν λερωμένο μὲ χῶμα καὶ πού μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμή δὲν τ'ᾶχε προσέξει. Κοίταξε ἔκπληκτος γιὰ πολὺ ὥρα ἐκείνη τὴ λάσπη. Ὁ βοηθὸς πού μπῆκε στὴ σκηνή, τὸν βρῆκε μὲ τὸ βλέμμα καρφωμένο πάνω στὸ μπράτσο του.

—Σᾶς ζητῶ συγγνώμη πασαῦ μου, εἶπε καὶ σκέφτηκε πὼς θὰ τοῦθαζε τὶς φωνές πού δὲν τὸν ξεσκόνισε. Τώρα μόλις τὸ ἀντιλήφτηκα. Φαίνεται πὼς ὅταν πέσατε...

Ἄλλὰ ὁ Τουρσοὺν πασαῦς κάτι ἄλλο σκεφτόταν. Σκεφτόταν πὼς ὅλοῦθε σ' ὅλο τὸν κόσμο, τὸ χῶμα εἶναι ἴδιο κι ἀλλάζουν μόνο τὰ πράγματα πού μεγαλώνουν σ' αὐτό. Τὰ μάτια του φαίνονταν κουρασμένα κι ὁ βοηθὸς χαμήλωσε τὴ φωνή. Ὁ ἀρχιστράτηγος εἶχε ἀποκοιμηθεῖ. Ὁ βοηθὸς του τὸ σκέπασε σιγὰ σιγὰ μὲ μιὰ ἐλαφριά κουβέρτα καὶ βγῆκε ἀπ' τὴ σκηνή στὰ νύχια τῶν ποδιῶν.

...Τελικὰ ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς νύχτες ἀγρύπνιας, ἀποκοιμήθηκε βαθιά. Ὁ ἵπποκόμος πού ἔφερε τὸ γεῦμα κι οἱ βοηθοὶ πού ἔφεραν ἀργότερα τὴ λεπτομερὴ ἀναφορά γιὰ τὶς ἀπώλειες, δὲν τὸν ξύπνησαν. Τοῦ τράβηξαν τὴν κουβέρτα πίσω ἀπ' τὴν πλάτη, ἔκλεισαν μὲ φροντίδα τὴν εἴσοδο τῆς σκηνῆς κι ἔφυγαν πάλι στὰ νύχια τῶν ποδιῶν.

Κοιμήθηκε ἕνα ἤρεμο, μακρὺ, δίχως ὄνειρα ὕπνο. Ἀργότερα

ὄνειρεύτηκε. Εἶδε στὸν ὕπνο του τὰ τύμπανα τῆς βροχῆς. Βαλμένα τῶνα πλάι στ' ἄλλο, ἄρχισαν νὰ χτυποῦν μόνα τους, δίχως νὰ τὰ χτυπάει κανένας. Αὐτὸς τὰ διάταξε νὰ σταματήσουν, μ' αὐτὰ δὲν ὑπάκουσαν. Συνέχισαν νὰ χτυποῦν μ' ἓνα ὑπόκωφο θόρυβο. Τότε ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὰ τιμωρήσουν. Οἱ ἵπποκόμοι του ρίχτηκαν στὰ ταμποῦρλα τρυπώντας τα μὲ τὴν ἄκρη τῶν κονταριῶν καὶ ξεσχίζοντάς τα μὲ τὰ μαχαίρια, ἀλλ' αὐτὰ συνέχισαν νὰ χτυποῦν. Ὁ Τουρσοῦν πασαῶς ξύπνησε. Ἡ σκηνὴ εἵτανε βουτηγμένη στὸ σκοτάδι. Κούνησε τὸ μουδιασμένο του χέρι κι ἀντιλήφτηκε πὼς εἶχε ἀποκοιμηθεῖ ντυμένος, ἔτσι ὅπως εἶταν μὲ τὴν πολεμικὴ του στολή. Τοῦ φάνηκε πὼς δὲν εἶχε ξυπνήσει ὀλότελα, γιατί στ' αὐτιά του ἀντηχοῦσε ἀκόμα ὁ χτύπος ἀπ' τὰ τύμπανα τῆς βροχῆς πού πρὶν ἀπὸ λίγο εἶχε ὄνειρευτεῖ. Πέταξε τὴν κουβέρτα καὶ σηκώθηκε ὀρθιος. Τί εἶταν αὐτό; Μπούμ-μπούμ, μπούμ-μπουρμπούμ-μπούμ, μπουρμπούμ. Μήπως δὲν εἶταν τ' ὄνειρο πού συνεχιζόταν; Μακριὰ στὸ βάθος, κάπου στὴν ἄκρη τοῦ στρατόπεδου χτυποῦσαν πραγματικὰ τὰ ταμποῦρλα τῆς βροχῆς. Ἀκούσε πάνω στὰ πλαγιαστὰ τοιχώματα τῆς σκηνῆς ἓνα ἑλαφρὸ χτύπο καὶ ξαφνικὰ ὄλα ἔλαμψαν μέσ' τὸ μυαλό του πεντακάθαρα κι ἀμετάκλητα: Ἡ βροχή!

Ἐμεινε πολλὴ ὥρα καρφωμένος στὴ θέση του. Ἐπειτα περπάτησε πάνω στὰ δέρματα πού εἶταν στρωμένα στὸ πάτωμα, πλησίασε στὴν ἔξοδο, παραμέρισε μὲ τὸ χέρι τ' ἀδιάβροχο πού τὴν ἔκλεινε καὶ βγῆκε. Θαμποχάραζε. Οἱ φρουροὶ ποῦχανε φωλιάσει στὶς πλευρὲς τῆς σκηνῆς γιὰ νὰ προφυλαχτοῦν ἀπ' τὴ βροχὴ, τινάχτηκαν μόλις τὸν εἶδαν καὶ τέντωσαν τὰ κοντάρια. Ἀλλ' αὐτὸς οὔτε γύρισε τὸ κεφάλι πρὸς τὴ μεριά τους.

Ἡ γῆ ἔβγαζε μιὰ βαριὰ μυρουδιά, τὴ μυρουδιά ἀπ' τὸ χῶμα πού δέχεται τὴ βροχὴ ὕστερ' ἀπὸ μιὰ μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Ὁ οὐρανὸς εἵτανε σκεπασμένος μὲ βαριὰ χαμηλὰ σύννεφα πού εἶχαν ἓνα βαθὺ γκριζο χρῶμα, μουντό, πού ἄφηνε τὴ βροχὴ νὰ πέφτει στὴ γῆ μονότονη καὶ πυκνὴ.

Ἐημέρωνε.

Κοίταξε τὸ συννεφιασμένο γκριζο οὐρανὸ κι ἔπειτα τὸ ἀπέραντο στρατόπεδο, τὶς χιλιάδες γυρτὲς κορφὲς τῶν σκηνῶν μὲ τὸ σταχτὶ χρῶμα πού διαγράφονταν μελαγχολικὰ πάνω στὸ γκριζο φόντο. Γύρισε τὶς πλάτες σ' ὄλο αὐτὸ τὸ θέαμα καὶ μπῆκε πάλι στὴ σκηνὴ του. Ἐμεινε γιὰ πολὺ ὥρα ὀρθιος μὲς στὴ σκοτεινιά. Ἐπειτα ξύπνησε ἓνα ἀπ' τοὺς ἵπποκόμους του. Ὁ ἵπποκόμος ἔτρεμε.

—Φώναξε τὸν Χασάν, τοῦ εἶπε.

Σὲ λίγο ἔφτασε ὁ Χασάν. Κι αὐτὸς ἔτρεμε.

—Φέρε μου ἔδῶ τὴν Ἐτζέρ.

Ὁ εὐνοῦχος ὑποκλίθηκε καὶ βγῆκε. Γύρισε γρήγορα κρατώντας τὸ κορίτσι ἀπ' τὸ χέρι. Αὐτὴ εἶχε μισόκλειστα τὰ μάτια καὶ φαινότανε σὰν νὰ μὴν καταλάβαινε τίποτα.

—Πήγαινε! εἶπε ὁ πασαῖς στὸν εὐνοῦχο.

Ὁ Χασὰν ἔξαφανίστηκε.

Τὰ μάτια τῆς Ἐτζέρ εἶταν πιὸ πρισμένα ἀπ' τὶς ἄλλες φορές καὶ μαῦροι κύκλοι διαγράφονταν γύρω τους.

—Ἄκουσε, τῆς εἶπε, ἀλλ' αὐτὴ κοιμόταν ἀκόμα κι αὐτὸς τὴν ἔσπρωξε βίαια. Ἄκου! φώναξε καὶ τὴν ἄρπαξε ἀπ' τὴν πλεξίδα τραβώντας μὲ δύναμη τὸ κεφάλι τοῦ τρομαγμένου κοριτσιοῦ κοντὰ στὸ δικό του. Ἄν αὐτό, κι ἔδειξε τὴν κοιλιὰ της κάτω ἀπ' τὸ ἔλαφριὸ ροῦχο, εἶν' ἀγόρι, θὰ τοῦ δώσεις τ' ὄνομά μου.

Τὸ κορίτσι κοίταζε μὲ τρομαγμένα μάτια.

—Κατάλαβες;

—Ναί! ἀποκρίθηκε ξέπνοα.

—Τώρα πήγαινε.

Μπήκε ὁ εὐνοῦχος καὶ πῆρε τὸ κορίτσι.

Αὐτὸς ἔμεινε ἀκόμα λίγο ὄρθιος μὲς τὸ μισοσκόταδο τῆς σπηλῆς. Ἐπειτα ζήτησε ἕνα ποτήρι νερό. Ὁ ἵπποκόμος τοῦ τῶφερε.

—Θὰ πέσω νὰ κοιμηθῶ, εἶπε. Ὁ ἵπποκόμος βγῆκε ἔξω σὰν τὴ σκιά.

Ἄνοιξε ἕνα κουτάκι, ἔβγαλε κάτι καὶ τῶριξε μέσα στὸ ποτήρι μὲ τὸ νερό. Ἐπειτα, ἀφοῦ εἶδε τὴ σκόνη νὰ κατεβαίνει στὸν πάτο ἀργὰ σὰν ἔλαφριά ὀμίγλη, ἄδειασε μονομιᾶς ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ ποτηριοῦ.

Ἐμεινε πάλι ὄρθιος γιὰ λίγη ὥρα. Μακρὰ χτυποῦσαν θλιβερά τὰ τύμπανα τῆς βροχῆς. Ὄταν αἰστάνθηκε τὴν πρώτη ζαλάδα, ξάπλωσε πάνω στὰ δέρματα κι ἔκλεισε τὰ μάτια. Οἱ σκέψεις πού πέρασαν ἀπ' τὸ μυαλό του τὶς τελευταῖες στιγμὲς εἶταν ἀσύνδετες ἢ μὰ μὲ τὴν ἄλλη. Θέλησε νὰ σκεφεῖ κάτι μεγάλο μὰ τοῦ στάθηκε ἀδύνατο. «Ἔτσι λοιπόν, Οὐγκουρλὸν Τουρσοῦν Τουκτζασλάν Σέρ Ἀλγκοῦν πασαῖ!» σκέφτηκε. Ἐφερε ἔπειτα στὸ νοῦ του διάφορα γεγονότα ἀπ' τὴ ζωὴ του καὶ σκέφτηκε πὼς γι' αὐτὴν εἶχε δώσει τὰ πάντα, μ' ἀλίμονο, μάταια, ὀλότελα μάταια! Τότε θυμήθηκε τὸ μεγάλο ἐχθρό του, τὸν Σκεντέρμπεη πὺ ἔμενε ζωντανὸς σὲ τοῦτ' ἔδῶ τὸν κόσμον, ἐνῶ ἡ δική του ψυχὴ ἔφευγε μέσα στὴ βροχή.

Αὐτὴ εἶτανε ἡ τελευταία του σκέψη.

Ἡ βροχὴ ἄρχισε τὴν αὐγὴ στὶς 3 τοῦ Σεπτεμβρίου. Εἶ-  
μον ἐτοιμὸς νὰ ξυπνήσω τοὺς στρατιῶτες γιὰ τὴν ἀλλαγὴ  
τῆς φρουρᾶς, ὅταν ἔπεσαν οἱ πρῶτες σταγόνες.

Ξημέρωνε. Θέλησα νὰ σημάνω ἐγερτήριο, ἀλλὰ σκέ-  
φτηκα πὼς οἱ ἄντρες εἴτανε κουρασμένοι κι ὀλόγελα ἐξαν-  
τλημένοι ἀπ' τὴ μάχη τῆς περασμένης μέρας κι ἔτσι ἐγκα-  
τέλειπα αὐτὴ τὴ σκέψη. Ἀκούμπησα τὸ κεφάλι πάνω στὴ  
μεγάλη πέτρα μιᾶς ἔπαλξης κι ἔμεινα ἔτσι γιὰ πολλὴ ὥρα.  
Οἱ πέτρες, λεκιασμένες ἀπ' τὸ αἷμα (δὲν εἶχαμε νερὸ νὰ  
τις πλύνουμε) ἔβγαζαν καθὼς βρέχονταν τὴ βαριὰ μουσ-  
διά του πὺν εἶχε μουλιάσει στὴ διάρκεια τῆς μέρας. Εἴταν  
σὰν ζωντανὲς καὶ κάθε στιγμή μοῦ φαίνονταν πὼς σάλεβαν  
ἢ πὼς ἀνάσαιναν.

Σὲ κάποια ἄκρη τοῦ στρατοπέδου τοὺς χιτυπᾶνε τὰ τύ-  
μπανα τῆς βροχῆς. Οἱ στρατιῶτες σκεπάζουν τὸν ἐξοπλι-  
σμό τους. Τὸ στρατόπεδό τους, μὲ τις μυριάδες κορφὲς τῶν  
σκηνῶν, μὲ τις σημαῖες, μὲ τὰ διακριτικὰ καὶ τὰ μεταλλικὰ  
ἐμβλήματα, φαίνεται αὐτὸ τὸ φθινοπωριάτικο πρωῖνὸ ἀσυ-  
νήθιστα μελαγχολικό. Αὐτὸς εἶναι λοιπὸν ὁ πιὸ μέγας καὶ  
ἰσχυρὸς στρατὸς στὸν κόσμον! Στέκεται μπρὸς στὰ πόδια  
μας καὶ μουσκεύεται στὴ βροχὴ. Αὐτοὶ πὺν θὰ ζήσουν ἀρ-  
γότερα σὲ τούτη τὴ γῆ, θὰ καταλάβουν πὼς δὲν εἴταν εὐ-  
κολο γιὰ μᾶς νὰ ξεκινήσουμε αὐτὸ τὸ μεγάλο πόλεμον ἐνάν-  
τια στὸ πιὸ τρομερὸ τέρας τῆς ἐποχῆς. Δὲ θ' ἀφήσουμε  
πίσω μας ἀγάλματα καὶ μεγαλόπρεπα μνημεῖα. Δὲν εἶχαμε  
καιρὸ κι ὅπως φαίνεται δὲ θ' ἀχουμε τὸν καιρὸ νὰ τὰ χτί-  
σουμε καὶ στὰ διαλείμματα τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς κα-  
ταιγίδες πὺν γρήγορα θὰ ξεσπάσουν. Ἀντὶ γι' ἀγάλματα  
καὶ μνημεῖα θ' ἀφήσουμε στὶς ἐπόμενες γενιὲς τούτες τὶς  
βαριὲς πέτρες ἀπ' τὰ τείχη, πὺν τώρα τὰ μουσκεύει τούτη  
ἐδῶ ἢ φθινοπωριάτικη βροχὴ.

Τελειώνει, ὅπως φαίνεται, ἡ πρώτη φάση τοῦ πολέμου  
πιά. Ἔχουμε κι ἄλλο δρόμον μπροστὰ μας. Ὁ οὐρανὸς τώρα  
εἶναι σκεπασμένος ὀλόκληρος μὲ σύννεφα. Ὁ ἀπέραντος οὐ-  
ρανός μας!



## ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**Τ**ώρα τ' άμάξι με τὰ κορίτσια τοῦ χαρεμιοῦ προχωρεῖ καταμό-  
ναχο πάνω στο δρόμο. Στὴν ἀρχὴ τοῦτο τ' άμάξι καὶ κείνο  
ποῦτανε φορτωμένο με τὰ πράγματα καὶ τὰ ὄπλα τοῦ ἀρχι-  
στράτηγου πήγαιναν τὸνα πίσω ἀπ' τ' ἄλλο, ἀλλὰ ἔπειτα ἀπὸ μιά-  
μιση μέρα ταξίδι, τὸ κλειστὸ άμάξι ἄρχισε νὰ μένει ὀλοένα πιὸ  
πίσω, γιατί ἓνα ἀπ' τὰ κορίτσια, ἡ Ἐτζέρ, εἶχε ἀρρωστήσει.

Ἐξω φιλόβρεχε. Κοίταζαν σκεφτικὲς τὸ λασπωμένο δρόμο,  
ποῦ εἶχαν ἀρχίσει νὰ σχηματίζονται μικροὶ νερόλακκοι.

—Νά τὰ μικρὰ χωριά στὴν κατηφοριὰ ποῦ τὰ εἶδαμε ὅταν ἐρ-  
χόμασταν, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ δείχνοντας με τὸ χέρι κάπου δεξιά.

—Ἐκεῖνα εἶναι;

—Δὲν μοῦ φαίνεται πὼς εἶναι τὰ ἴδια.

—Ἦχι, ἐκεῖνα εἶναι. Βλέπετε τὴν ἐκκλησιὰ καὶ τὸ καμπανα-  
ριό;

—Ναί, ναί! Ἐκεῖνα εἶναι! Ὁλόδια σὰν τότε!

—Καὶ τὸ κάστρο; Κάπου ἐδῶ κοντὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἓνα  
κάστρο. Τὸ θυμόσαστε ὅταν τὸ εἶδαμε; Εἶτανε σούρουπο κι ἡ ση-  
μαία του φαίνονταν μαύρη.

—Τὸ κάστρο εἶναι μακρῶς.

—Ἀλήθεια; Μοῦ φαίνεται πὼς εἶτανε ἀμέσως μετὰ τὰ χωριά,  
εἶπε ἡ Ξανθιά.

—Τάχεις μπερδέψει ὄλα. Ἴσως γιατί ὅταν ἐρχόμασταν εἶχες  
συνέχεια πονοκέφαλο.

—Ἀπ' τὰ ταμποῦρλα καὶ τὰ μεγάλα τύμπανα ποῦ χτυποῦσαν  
συνέχεια.

—Γι' αὐτὸ τὰ μπερδεύεις ὄλα.

—Ἄς ρωτήσουμε τὴ Λεϊλά. Αὐτὴ πέρασε δυὸ φορές ἀπ' αὐτὸ  
τὸ δρόμο.

—Λεϊλά!

—Μὴν τὴν ξυπνᾶτε! Κοιμᾶται.

Ἦ θόρυβος ἀπ' τὶς ρόδες τοῦ άμαξιοῦ εἶτανε μονότονος. Ἦ ἐ-  
λαφριά μεταξωτὴ κουρτίνα ποῦ πίσω της διαγράφοταν σὰν σκιὲς  
τὸ κεφάλι τοῦ άμαξῶ καὶ τοῦ εὐνούχου Χασάν, κουνιόταν ἐλαφρά.

Ἡ Ἀισέλ κοίταζε συνέχεια τὸν ἔρημο δρόμο καὶ τὴν ἀπέραντη μελαγχολικὴ φθινοπωριάτικη γῆ. Ἡ Λεϊλά κοιμότανε καὶ νόμιζες πὼς τὸ κεφάλι της εἶτανε ἕτοιμο νὰ γλυστρήσει κάτω κάθε φορά πού τ' ἀμάξι περνοῦσε πάνω ἀπὸ μιὰ λακκουδίτσα. Ἡ ξανθιά εἶχε καρφωμένο τὸ θαρρεστημένο βλέμμα της στὸ χαλί.

— Ἀχ, ἐγὼ ἢ δόστυχη! ἀναστέναζε ἢ Ἐτζέρ. Εἶταν κατάχλωμη καὶ οἱ μαῦροι κύκλοι κάτω ἀπ' τὰ μάτια της ξεχώριζαν τώρα ἐντονότεροι.

Ἡ Ἀισέλ τὴν κοίταξε μὲ συμπόνια.

— Θάκανες καλά νὰ κοιτᾶς ἔξω ἀπ' τὸ παράθυρο, τῆς εἶπε. Εἶναι καλύτερα ν' ἀποξεχνιέσαι.

— Τί νὰ κοιτάξω; Τί νὰ δῶ; Παντοῦ ἐγκαταλειμένα, ἀκαλλιέργητα μελαγχολικὰ χωράφια! Ἐρημιὰ καὶ ξεραῖλα!

— Τί νὰ κάνουμε; Εἶναι ἐποχὴ πολέμου βλέπεις.

— Οὐφ! τί πλήξη! ἔκανε ἢ ξανθιά ἀκουμπώντας τὸ πρόσωπο στὸ γυμνὸ της μπράτσο.

— Κοιτάξτε τοὺς στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ, εἶπε ἢ Ἀισέλ. Ἐπισκευάζουν μιὰ γέφυρα.

— Ναί. Ἐπισκευάζουν τὰ γεφύρια γιὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ στρατοῦ.

Κοίταξαν ἀρκετὴ ὥρα τοὺς στρατιῶτες τοῦ μηχανικοῦ πού δουλεύουν κάτω ἀπ' τὴ βροχὴ.

— «Ἐκεῖνος» δὲ νὰ γυρᾶσι ποτέ, εἶπε ξαφνικὰ ἢ Ἀισέλ μὲ ἠσυχὴ φωνή.

— Σήμερα θὰ πρέπει νὰ γινε ἢ ταφὴ του.

— Σίγουρα, ξανάπε ἢ Ἀισέλ. Ὅλ' αὐτὴ ἢ βροχὴ πέφτει τώρα πάνω τους.

Ἡ ξανθιά σήκωσε τὰ μάτια μὰ τὰ χαμήλωσε πάλι γρήγορα.

— Ἐσὺ εἶσουν πού κοιμήθηκες τελευταία φορά μαζί του. Πές μας, μιλοῦσε στὸν ὕπνο του; ρώτησε ἢ Ἀισέλ.

— Μιλοῦσε, εἶπε ἢ ξανθιά δίχως νὰ σηκώσει τὸ κεφάλι της.

— Καὶ τί ἔλεγε;

— Δὲν τὸν καταλάβαινα καλά, δὲν ξέρω καλά τὰ τούρκικα. Ἐπειτα τὰ κανόνια δὲν εἶχαν σταματήσει ὅλη τὴ νύχτα νὰ βροντᾶνε.

— Δὲν κατάλαβες λοιπὸν τίποτα ἀπ' ὅλ' αὐτὰ πού ἔλεγε;

— Πολὸ λίγα. Νομίζω πὼς φώναξε δυὸ τρεῖς φορές τ' ὄνομα τοῦ Σκεντέρμπεη.

Ἡ Λεϊλά ἀνοιξε τὰ μάτια. Κοίταξε γιὰ λίγο ζαλισμένη τίς συντρόφισσές της.

— Μιλοῦσατε γιὰ τὸν Σκεντέρμπεη; ρώτησε.

—Ναί, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Λέγαμε πὼς «ἐκεῖνος» εἶχε φωνάξει στὸν ὕπνο του τ' ὄνομα τοῦ Σκεντέρμπεη.

—Ναί. Εἶχε τὴ συνήθεια νὰ μιλάει στὸν ὕπνο του, εἶπε ἡ Λεϊλά ἀργά.

Ἡ ξανθιά θέλησε νὰ προσθέσει κάτι ἀκόμα ἀλλὰ φαίνεται ἀλλαξε γνώμη καὶ κάρφωσε πάλι τὸ βλέμμα της στὸ χαλί.

—Ἐσὺ φέρνεις τὴ γρουσουζιά! ρίχτηκε ἡ Ἐτζέρ στὴν ξανθιά.

Ἡ ξανθιά γύρισε τὸ κεφάλι ἐξοργισμένη.

—Γιατί;

—Καὶ τότε ποῦχε ἀρρωστήσει μὲ γρίππη, μαζί σου εἶχε κοιμηθεῖ.

Ἡ ξανθιά ἔμεινε γι' ἀρκετὴ ὥρα ἀμίλητη. Τέλος, κάποτε ρώτησε μὲ τὴν κουρασμένη φωνή της.

—Μήπως κοιμήθηκε μαζί μου κι ὅταν ἀρρώστησε στὴν Προύσσα;

—Ὅταν ἀρρώστησε στὴ Προύσσα δὲν κοιμήθηκε μὲ καμμιά ἀπὸ μᾶς.

—Κοιτάξτε κορίτσια, οἱ κρεμασμένοι! φώναξε ἡ Ἀϊσέλ, δείχνοντας ἔξω μὲ τὸ χέρι.

Αὐτὲς πλησίασαν στὰ παραθυράκια τοῦ ἀμαξιοῦ.

—Νᾶναι οἱ ἴδιοι ποὺ εἶδαμε ὅταν ἐρχόμασταν;

—Ναί, ἐκεῖνοι εἶναι!

—Ἐμειναν μόνο οἱ σκελετοὶ τους!

—Τί τρομερό!

—Ἐτζέρ, ἐσὺ μὴν κοιτᾶς!

Ἐγα σμάρι ἀπὸ κοράκια, τρομαγμένα ἀπ' τὸ θόρυβο τοῦ ἀμαξιοῦ, φτερούγισαν στὸν ἀέρα πάνω ἀπ' τὸ δρόμο.

—Ὅταν περάσαμε ἀπὸ δῶ τὴν πρώτη φορά, τὰ κορμιά τους εἶταν ἀθικτα.

—Φαίνεται πὼς τότε θὰ τοὺς εἶχανε κρεμάσει.

—Πόσο καιρὸ θὰ τοὺς ἀφήσουν ἐκεῖ;

—Ποιὸς ξέρει;

—Πιὸ κεῖ εἶναι ἄλλη μιὰ μακριὰ σειρὰ ἀπὸ κρεμασμένους.

—Ὅχι, ἐκεῖνους τοὺς περάσαμε τὴ νύχτα. Πιὸ κεῖ ὑπάρχουν μόνο τρεῖς.

—Ἐγὼ πάντα τὰ μπερδεύω.

—Αὐτὸ σοῦ συμβαίνει γιατί τώρα κάνουμε τὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.

—Κι εἶναι ποὺ τώρα ταξιδεύουμε πιὸ ἤσυχα.

- Θυμᾶστε ὅταν ἐρχόμασταν; Τί μουσική! Πόσα τάγματα!
- Οἱ ἀτέλειωτες σημαῖες π' ἀνέμιζαν σοῦφερναν ζαλάδα.
- Σ' ὄλο τὸ ταξίδι ἀναρωτιόμασταν: «Πῶς νᾶναι αὐτὴ ἡ Ἄλ-  
βανία;»
- Ἐνῶ οἱ φανφάρες καὶ τὰ ταμποῦρλα δὲ σταματοῦσαν οὔτε  
στιγμὴ!
- Μόνο ἐσὺ γκρινιάζεις γιατί σου πονοῦσε συνέχεια τὸ κεφάλι,  
ἐνῶ ἡ Λεϊλά εἶταν θλιμμένη καὶ βαριεστημένη.
- Ἐγὼ δὲ συνήθισα σ' αὐτὲς τίς μουσικὲς. Στὴν πατρίδα μου  
παίζουν διαφορετικὰ, εἶπε ἡ ξανθιά.
- Ἄχ, τί ὦραϊα ποὺ εἶταν τότε! πετάχτηκε ἡ Ἐτζέρ.
- Δὲν πρέπει νὰ γκρινιάζουμε, πρόσθεσε ἡ Λεϊλά. Θὰ μπο-  
ροῦσε νᾶναι καὶ χειρότερα. Μετὰ τὸ θάνατο «ἐκείνου» προσόμοσον μή-  
πως μᾶς βρεῖ κανένα κακό.
- Καὶ τί θὰ μπορούσε νὰ μᾶς συμβεῖ; ρώτησε ἡ ξανθιά.
- Μπορεῖ καὶ νὰ μᾶς σκότωναν, ἀποκρίθηκε ἡ Λεϊλά. Ἐκεῖνο  
τὸ πρωτὶ, ὅταν τὸν βρήκανε νεκρό, συηγήθη τὸ πολεμικὸ συμβούλιο  
κι ἐγὼ περίμενα μ' ἀγωνία, μὲ τὸ αἷμα παγωμένο στὶς φλέβες νὰ  
δῶ μήπως ἔπαιρνε τὴν ἀρχηγία ὁ Ταβτζὰ ἢ ὁ Τοχμακχάν. Ἀπ'  
τίς συζητήσεις τῶν ἱπποκόμων ποὺ στέκονταν ἔξω σ' ὄλη τὴ διάρ-  
κεια τῆς συνέλευσης, ὁ Νασάν κατάλαβε πῶς ὁ Ταβτζὰ θὰ μᾶς  
ἀποκεφάλιζε ἂν ἔπαιρνε τὴν ἀρχηγία. Ὁ μουφτής κι αὐτὸς ἔλεγαν  
πῶς ἐμεῖς εἴμασταν ἡ αἰτία ὄλων τῶ συμφορῶν.
- Τί ἀνόητοι! εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.
- Ὅταν τελείωσε ἡ συνέλευση καὶ μάθαμε πῶς τὴν ἀρχηγία  
τοῦ στρατοῦ θὰ παίρναν προσωρινὰ οἱ τρεῖς στρατηγοὶ μὲ τὸ μεγα-  
λύτερο βαθμό, τότε μόνο ἀνάσανα λέφτερα, εἶπε ἡ Λεϊλά.
- Νὰ ὁμως ποὺ πῆραν τὴν ἀπόφαση νὰ μᾶς στείλουν πίσω ἀ-  
μέσως!
- Τόσο τὸ καλύτερο γιὰ μᾶς. Ἐκείνη τὴ σκηνὴ ἐγὼ δὲν μπο-  
ροῦσα νὰ τὴν ἀντέξω!
- Μὴ μοῦ τὴ θυμίζεις, σὲ παρακαλῶ!
- Ἡ συζήτηση ἀτόνισε σιγὰ σιγὰ ὅπως γίνονταν τίς περισσότερες  
φορές. Ἡ Ἀϊσέλ ἀκούμπησε πάλι τὸ μέτωπο στὸν ξυλοστάτη τοῦ  
μικροῦ παραθυριοῦ. Οἱ ρόδες τοῦ ἀμαξιοῦ κροτοῦσαν τὸν ἴδιο μο-  
νότονο ἦχο.
- Τί ἔχεις; Πάλι πονᾶς; ρώτησε ἡ Λεϊλά τὴν Ἐτζέρ.
- Ἡ Ἐτζέρ κούνησε καταφατικὰ τὸ κεφάλι. Τὰ πρισιμένα χεί-  
λια τῆς εἶταν μελανὰ καὶ τὰ μάτια τῆς τρομαγμένα.
- Πάντα οἱ ἴδιοι πόνοι;

—Ναί.

—Καημενούλα!

Ἡ Ἐτζέρ ἄρχισε νὰ κλαίει σιωπηλά. Οἱ ὦμοι της ἀναπηδούσαν.

—Κοιτᾶξτε! Κι ἄλλα χωριά! εἶπε ἡ Ἀϊσέλ πού δὲν εἶχε ἀκούσει τὴ συζήτησή τους. Οἱ ρόδες τοῦ ἀμαξιοῦ συνέχιζαν νὰ τρίξουν πάνω στ' ἀμμοχάλικο τοῦ δρόμου μὲ τὸν ἴδιο ἀσταμάτητο κουραστικὸ ἦχο.

—Γι' ἀρκετὴ ὥρα δὲ μίλησε καιμιὰ. Στὸ τέλος φάνηκε πὼς ἡ Ἐτζέρ ἠρέμησε λίγο. Ἡ Ἀϊσέλ σήκωσε τὸ κεφάλι ἀπ' τὸ παραθυράκι. Ἡ ξανθιά εἶταν ρηγμένη μπροστὰ μὲ τὸ κεφάλι ἀκουμπισμένον πάνω στὰ γυμνὰ μπράτσα της.

—Ἀναρωτιέμαι, πὼς νᾶναι ἡ Κορυτσά; εἶπε ἡ Ἀϊσέλ.

Ἡ Λεϊλά τὴν κοίταξε ξαφνιασμένη.

—Καὶ ποιὸς τὴν εἶδε τὴν Ἀλθανία; ἀποκρίθηκε. Μόνο μερικὰ χιονισμένα βουνὰ πού εἶταν ἔτοιμα νὰ πέσουν πάνω μας καὶ νὰ μᾶς πλακώσουν εἶδαμε.

—Κεῖ κάτω θὰ γίνεται τώρα σφαγή!

—Εἶναι σίγουρο πὼς τώρα ὁ Σκεντέρμπεης θὰ τοὺς ἐπιτίθεται κάθε νύχτα.

—Τοῦτο τὸ καλοκαίρι τὸ αἶμα ἔτρεξε ποτάμι! εἶπε ἡ Λεϊλά. Ὁ Χασάν ἄκουσε κάποιον μάντη νὰ λέει πὼς τὸν ἐπόμενο χρόνο τὸ στάρι πού θὰ φυτρώσει θᾶναι κοκινωπὸ.

—Οὐφ! Μιλήστε γιὰ τίποτ' ἄλλο, σᾶς παρακαλῶ! εἶπε ἡ ξανθιά.

Ἡ συζήτηση ἔσβησε πάλι κάτω ἀπ' τὸ μονότονο τρίξιμο τοῦ ἀμαξιοῦ καὶ τὸ ἀσταμάτητο χτύπημα τῆς βροχῆς.

—Οἱ ἄλλες τώρα θὰ μᾶς περιμένουν! ἄρχισ' ἔπειτα ἀπὸ λίγο ἡ Λεϊλά. Ὅλες μὲ πένθιμα ροῦχα καὶ μὲ πρόσωπα λυπημένα.

—Περιμένω ἀπ' ἀνυπομονησία νὰ δῶ τὸ κοριτσάκι μου! Τὸ χαϊδεμένο μου! Ποιὸς ξέρει πὼς θὰ μὲ ψάχνει στὸ σπίτι! Καὶ τὰ μάτια τῆς Ἀϊσέλ γέμισαν δάκρυα.

Ἡ Ἐτζέρ ἄφησε ἓνα ἀναστεναγμὸ.

—Ἐσὺ πάντως δὲν εἶσαι καλά, γύρισε πρὸς τὸ μέρος της ἡ Λεϊλά.

—Τί ἄτυχη πού εἶμαι! ἀναστενάξε γι' ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Ἐτζέρ. Τὸ πρόσωπό της εἶχε μελανιάσει κι ἔτρεμε σύγχορμη.

Οἱ ἄλλες τρεῖς κοιτάχτηκαν.

—Αὐτὸ τὸ καταραμένο ἀμάξι θᾶναι γιὰ μένα μοιραῖο, πρόσθεσε ἡ Ἐτζέρ. Θὰ πεθάνω!

—Μὴ λές ἀνοησίες!

—Νὰ ποῦμε στὸ Χασάν νὰ σταματήσει λίγο; ρώτησε ἡ Ἀϊσέλ.

—Αὐτὸ ποὺ εἶτανε νὰ γίνει ἔγινε, εἶπε ἡ Λεϊλά. Θ' ἀποβάλει.

Ἡ Ἐτζέρ ἔκλαιγε.

—Κι «ἐκεῖνος» ἔλπιζε πὼς θ'ἀφερνα στὸν κόσμο γιό! εἶπ' ἀνάμεσα στοὺς λυγμούς της. Μὲ διάταξε νὰ τοῦ δώσω τ' ὄνομά του.

—Ἐάπλωσε λίγο, τῆς λέει ἡ Λεϊλά. Μπορεῖ ἔτσι νὰ σταματήσει τὸ αἷμα.

—Ἄϊ τί ἄτυχη ποὺ εἶμαι!

Ἐκεῖνες κοιτάχτηκαν πάλι. Καμιὰ δὲν ἤξερε τί ἔπρεπε νὰ κάγουν σὲ μιὰ τέτια περίπτωση.

Ἡ Ἐτζέρ εἶχε κουδαρασθεῖ. Φαινόταν σὰν ν'ἄχε ἠρεμῆσει λίγο.

Ἐμειναν ἔτσι γιὰ πολὺ χωρὶς νὰ μιλοῦν. Ἡ Ἀϊσέλ κοιτάζε ἔξω ἀπ' τὸ παραθυράκι. Ἡ Λεϊλά εἶχε σταυρώσει τὰ χέρια. Ἡ ξανθιά δὲν ἔπαιρνε τὰ μάτια ἀπ' τὸ κόκκινο χαλί.

—Ποιὸς θὰ μᾶς ἀγοράσει τώρα; ρώτησε ξαφνικὰ ἡ Λεϊλά.

Ἡ ξανθιά γύρισε τὸ βαριεστημένο της βλέμμα.

—Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ξέρει, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ χωρὶς νὰ σηκώσει τὸ κεφάλι ἀπ' τὸ μικρὸ παραθυράκι.

—Ἄν μᾶς ἀγοράσει κάποιος στρατιωτικὸς μπορεῖ νὰ ξανακάνουμε πάλι τὸν ἴδιο δρόμο, ξανάπε ἡ Λεϊλά.

—Ἦ! Οὐρανέ, νὰ μὴν ξανάκανα ποτέ πιά τοῦτο τὸ δρόμο, ποτέ πιά! στέναξε ἡ Ἐτζέρ. Τί κόλαση!

Ἡ ξανθιά δὲν ἔδγαλε λέξη.

—Κι ἄλλα χωριά, εἶπε ἡ Ἀϊσέλ. Ἡ Λεϊλά κόντευε ν' ἀποκοιμηθεῖ. Τ' ἀμάξι ἀναπηδοῦσε πᾶνω σὲ κεῖνο τὸν ἀτέλειωτο δρόμο, κάτω ἀπ' τὴ βροχή.



## Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι

- Πατισάχ: Βασιλιάς  
Κρυεβεκιλχαρτζί: Γενικός ἔφορας τοῦ στρατοῦ  
Σαντζάκμπεϊλερέ: Διοικητής Ἐπαρχίας  
Σέχ, Σεΐχης: Ἀρχηγός (θρησκευτικός) μοναχῶν  
Ἄκεντζίνοι: Εἰδικά στρατεύματα τοῦ ἵππικοῦ γιὰ ἐξερευνήσεις  
καί λεηλασίες ἐχθρικῶν ἐδαφῶν.  
Ἐσκυντζίνοι: Στρατεύματα τοῦ τουρκικοῦ πεζικοῦ  
Ἄζαπες: Πεζικάριοι Ἀνατολίτες  
Ρουφάϊ: Αἵρεση τῆς Μουσουλμάνικης θρησκείας  
Ἄκτσέ: Τούρκικο νόμισμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης  
Δαλκελέτσιοι: (ἀπό τό γυμνό σπαθί) Στρατιῶτες ἐφόδου  
Τσαουσμπάς: Διοικητής στρατόπεδου  
Σχεριάτ: Τό σύνολο τῶν πολιτικῶν μουσουλμανικῶν νόμων πού  
περιέχονται στό Κοράνι.  
Μπισμπιλάχ: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ  
Ἰγρuiισ: Ἐμπρός!  
Γκιέργκι: Γιώργης Καστριώτης, Σκεντέρμπεης  
Ἄλί Ἰμν Σίνα Ἀβιτσέννα: Μεγάλος Ἀραβας φιλόσοφος.  
Μουεζίνης: Μουσουλμάνος μοναχός πού προσκαλεῖ ἀπ' τό μιναρέ  
τοὺς πιστοὺς γιὰ προσευχή  
Μουράτ Χάν: Μουράτ ὁ Β', Σουλτάνος τῆς Τουρκίας πού κήρυ-  
ξε τόν πόλεμο στόν Σκεντέρμπεη  
Χάν: Βασιλιάς, ἄρχοντας.  
Βεζύρης: Ὑπουργός — Μεγάλος Βεζύρης: πρωθυπουργός.  
Σπαχης: Ἰππέας  
Κόρρι (Κιόρης): Τυφλός  
Κισίλ Καλά: Κόκκινο Κάστρο  
Τζεμπελού: Ἰππέας σωματοφύλακας  
Καντιασκερί: Στρατοδίκης  
Χαζερόλ: Προσοχή  
Σιλάχ ἀσνά: Πάρτε τά ὄπλα  
Δερβίσης: Μοναχός  
Μουφτῆς: Ἀνώτερος ἱερωμένος τῆς Μουσουλμανικῆς θρησκείας.  
Χότζας: Μουσουλμάνος Ἱερέας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας