

ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΝΗΣΙ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΛΑ

ΛΩΤΟΣ

σοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντ

ΝΗΣΙ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΛΑ

Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόντα

Άλλα βιβλία τοῦ Πάνου Κυπαρίσση



7 ΠΟΙΗΤΕΣ (συμμετοχή)

Ποιήματα, Καστανιώτης 1975

Ο ΚΑΠΝΟΠΟΛΕΜΟΣ

Ποιήματα 1977

ΤΟ ΣΟΦΟ ΔΑΛΙΓΚΑΡΙ

Ποιήματα, Συμεῖον 1980

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ

Ποιήματα, Σπηλιώτης 1986

Η ΆΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ποιήματα, Ρόπτρον 1990

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΕΣ

Εισαγωγή-μετάφραση, Λωτός 1991

ΒΕΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

Μελέτη, Ρόπτρον 1991



ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ



ΝΗΣΙ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΛΑ



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσάς



ΛΩΤΟΣ

σοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντ

Στούς γονεῖς
καὶ στόν ἀδερφό μου

Εθνική Βιβλιοθήκη Κοντοσία



οσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντ

ἴδε πῶς κῦμα θαλάσσης
ἀπαλύνεται γαλήνῃ.

Ἀνακρέοντος ΩΔΑΙ, λζ'. Εἰς τὸ εαρ.

σοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντ



Ο ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Ἐρχεται πάνω μου τό δάσος·
καθώς η σκούνα ἀπό τό νερό
βγαίνει στόν ούρανό
μου ξεκλειδώνει τά βλέφαρα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Μασταγόνα φῶς
ἀνοίγει όλοένα μέσα στή νύχτα

Κι αύτό δέν είναι ἀπειλή

ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΓΕΙΑ

Φέγγους τά μάτια σου
ώστορε τό λιωμένο κερί πυκνώνει στά τσίνορα

ΠΥΡΟΓΡΑΦΑ

Θάπλωθῶ κάποτε χωράφι
νά κυλιστεῖς στά σπαρτά
Νά πάρουν τά ροῦχα σου φωτιά

ANTOΧΗ ΤΩΝ ΥΑΙΚΩΝ

Σκοτεινό κορμί καθώς ἐκκλησία
Ψιθυρίζει ὁ ἄνεμος στά ύπέρθυρα
Ονόματα ξεχασμένα·
ῶσπου ύποχωροῦν τά θεμέλια

ΤΑ ΧΕΛΙΔΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Καθε τόσο κατεβαίνει ἔνας ἄγγελος μαύρος
στά περασμένα και σέ φέρνει

Φλόγα τῆς ζωῆς και φλόγα τοῦ θανάτου

ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Τίς νύχτες κατεβαίνουν ώς τά παράθυρα
λυγίζουν στά γόνατα
Τόπρωι σκαρφαλώνουν πράσινες πλαγιές
Στέλνουν νά μέ ξυπνήσουν

ΝΥΧΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κομισμένα τρένα

φώτα μακρινά

"Ένας ισκιος ἀνάβει τ' ἀστέρια μέ τό καλάμι

"Ερχεται τό σπίτι ξανά

Η ΠΤΗΣΗ

Τά σπίτια γερνούν
Βγάζουν λειχήνες στούς τοίχους
δυσφορούν στούς θορύβους, ραγίζουν

Κάποτε σηκώνονται και φεύγουν



ΛΙΤΑΝΕΙΑ

Σκυρμένες ραχούλες στούς δρόμους
τυλιγμένες στά μαῦρα

Τίς σκάβει ή βροχή, τίς κατεδαφίζει

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Φεύγουν οι φίλοι άπλα

Διό αταγόνες διορθωτικό 'πάνω στούς στίχους

Και ξεπηδοῦν ποτάμια τῆς λήθης λευκά

ΜΙΚΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Απουσίες

Λάμψεις στή νύχτα
βουβά μαῦρα νερά

Ο φόβος σέ μεγάλο έκθέτη

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ

Από τό πώς δένεις τίς πληγές σου
βεβαιωνομαί πώς μεγαλώνεις

ΜΙΚΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Απουσίες

Λάμψεις στή νύχτα
βουβά μαῦρα νερά

Ό φόβος σέ μεγάλο ἐκθέτη

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ

Από τό πώς δένεις τίς πληγές σου
βεβαιωνομαὶ πώς μεγαλώνεις

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Έσυχα γύρω

Μιά κίτρινη πεταλούδα
ἀνοίγει φτερά 'πάνω στό στήθος του

Γέρνει στά χαμομήλια

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΑΒΗ

Δέν είναι τίποτ' ἔκει
Ἐνας γκρίζος λύκος
ἀπλώνεται ώς τόν τελευταῖο χτύπο
"Υστερά τό φῶς τῆς ἀστραπῆς

ΟΙΚΕΤΗΣ

Γενύω τόν πατέρα ξανά·

γυιό μου διάφανο

Πίσω του μισό παράθυρο και φύλλα λεμονιᾶς

Γαυγίζει τό σκυλί, τυλίγεται στά πόδια του

ΘΥΣΙΑ

Τά χείλη του σβηστά
Ωστόσο τῶν ματιῶν του σπασμένοι καθρέφτες
μᾶς πολλαπλασιάζουν τούς ζωντανούς

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ανανεώνει τή γῆ ή ταφή
καθώς ή πληγή κλείνοντας ροδίζει

ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Κάνει πονιά τό κορμί σου

άχνιές ει μικρή κιβωτός

Πλαστρούν φωνήεντα στίς κρυφές του πτυχές

Ή θάλασσα ώς τούς κήπους σου

ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ

Στό κόκκινο και στό μαύρο τοῦτοι οἱ στίχοι
στούς Φοίνικες καὶ στούς Πελασγούς
Στόν νυχτοφύλακα πού νυστάζει

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕ

Ποῦ ἀνοίγουν όλα τοῦτα;
Οι θύρες, τά μάτια, οι φλέβες

ΦΘΙΝΟΠΟΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Γλιστράει τό καλοκαίρι·
λύνει τούς κάβους, ξεκόβεται νησί·
Τό τυλίγει ή σιωπή κίτρινα φύλλα

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ

Τώρα που βαζω τάξη στά ποτάμια μου
όλα γύρω χαμηλώνουν

Τώρα που σβήνουν τά σπίρτα στό αίμα μου
χαράζει τό φως στής νύχτας τά δάχτυλα

ΧΡΕΟΙ

Τώρα πρέπει νά στό γυρίσω
τό χρυσόμαλλο δέρας
περνώντας πάλι τίς συμπληγάδες

ΣΙΓΟΥΡΟ ΒΗΜΑ

Βγαίνοντας από τή μοναξιά
μεγαλώνει τό πέλμα σου

ZAXAPN MAYPH

Διηγεῖται τό σῶμα
ώσπου βλασταίνει μέσα του
ζωγραφίζοντας παράξενους ἰσκιους

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ

Σχεδόν όποιας οι λέξεις
άναβλαζουν χρώματα κοπάδια ώς τή θάλασσα
Μουσική τῶν ύδρατων ιαματική

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

λιπτροῦν ποτάμια ζεστά στούς λαγόνες σου
ως τό δέλτα τό ἔναστρο

Tá ναυάγια στίς λίμνες τῶν ματιῶν

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Σκόρπιες εικόνες, πρόχειρες φωνές
Δέν περιμένει τούτο τό τρένο
Ξεκινεύεται

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Αποτανώσεις χαρᾶς

Κάτι χάνεται, κάτι δέ φτάνει

Η λίμνη όλοένα βαθαίνει

Ποιός καταπλέει;



ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΙΑΤΗΣ

Απόχτησε σολα πολλά
Καθώς γερνώ
σκάζουν μέσα μου και μέ πληγώνουν

Τοῦ θανάτου τώρα τά κρατῶ

ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Τοιωτός άντεχεις κάποτε κάποιες πληγές
Ατρωτός μονάχα μία

ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΙΤΗ ΚΟΠΟ

Οι φωλιές δένονται μέ χορτάρια μεταξωτά
Τί να ξέρουν ἄραγε τά πουλιά
Και μαλακώνουν τό μαξιλάρι;

ZΥΜΩΣΗ

Τα ποιήματα πιάνονται στά ύπόγεια
εαν τό καλό κρασί
Κάποτε άνεβαίνουν
στά χείλη τῆς γῆς, νά τραγουδήσει

ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

Περγάστις μέρες στό νήμα
καθώς φύλλα καπνοῦ

Στέκεται στή σιωπή νά ξεραθοῦν

ΑΡΤΕΣΙΑΝΑ ΑΛΜΑΤΑ

Μέ γυρίζουν πίσω
πρίν άπό τή γέννησή μου, οι μυρωδιές
Στό χώμα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

Σκάβεις τα περασμένα
ψάχνοντας 'κεīνο πού σέ κράτησε ὡς ἐδῶ
Δέν εἶναι īδιο τό χῶμα·
κι ἀν εἶναι, δέν εἶσαι ὁ īδιος ἐσύ

ΤΟΤΕ ΚΑΜΜΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δύσκολο νά κοιτᾶς στόν καθρέφτη

Είναι βαθειά

Χωρᾶνε πολλά· ψέμα κανένα

ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ

Σκέψου πώς δέν μπορεῖ νά πετάξεις
Βγάζεις όμεσως φτερά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΦΗ

Αιφνίδιες στιγμές
ηών νεκρές
τίς περνάει στίς φλέβες του

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Γελάς καί ψιστάζεις·
στούς ψθύρους τῶν φύλλων
στα πρώτα νοήματα

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

Το σῶμα γεμίζει κάποτε λέξεις
Κι όταν άκόμη χαθεῖ
φωλιάζουν στόν ίσκιο του πουλιά

ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥΣ ΕΓΑΛΟΓΑ

Μνημονεύεις τούς άπόντες
και βγανει ο ήλιος στά δόντια τους
κακούτας τίς φωτογραφίες

ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Πήρε άγαπησα τόσο

πού άνοιξε ρόδι

Έλα νά μιλήσουμε γι' αύτή κίτρινο καλοκαίρι

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ

"Ερωτας και θάνατος
Διασταυρωνονται καράβια της σιωπής

ΠΛΑΝΗ

Στην ουν οι φλέβες στά σφυρά

Η ραφή άπό μέσα

μήν τυχόν ύποπτευθεῖς τό άντιγραφο

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΣΙΟΣ

Δέν εἶπειερά νησί κατοικήσιμο
καὶ γιατὶς θάλασσες αύτό,
την πετρώματα εῦκολα

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΜΥΘΟΣ

Ναυαγός

ώστόσσο ὁ νοῦς του στό καράβι

ΕΙΚΟΝΑ RÖNTGEN

Κρατώ τη σκουριά μέσα μου
Μικρούς εποχικούς πανικούς
ρόδακες και έλασματα τής καρδιᾶς μου

Θά γείρω κάποτε κλειδωμένο, πένθιμο μουσεῖο

Η ΣΤΕΨΗ

Χάθηκε

Στή θέση του ἄναψε μαῦρο φῶς

ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ

Σκουριάς σαμε στό φῶς
κεντώντας μικρούς χρωματιστούς σταυρούς
πάνω στό χῶμα

ΠΑΝΩ ΣΕ ΝΑΡΚΕΣ

Ασύρητα όνειρα
Θ αντέξεις κεράκι μου;

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

Μόνιμα ό φαματογράφος σου
ἀναλύει τα σύννεφα
σε σταγόνες όδύνης

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙ Η ΜΝΗΜΗ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ

Πάνεσαι μέ σημειώσεις παλιές
κι άναπτηδούν χειρονομίες, φωνές
φύλοι πού χάθηκαν
κι ή μνήμη τούς έπιστρέφει

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κάποτε κανεὶς κείνες τίς γοῦβες τό φῶς·
στίγματα καφετιά
Απομένεται τό δέρμα στό χρόνο
η είναι άπλα τό περιτύλιγμά του;

ΜΙΚΡΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Θά μου χυθεῖ ἡ ψυχή μέσα στή νύχτα
φωσφορίζοντας σιωπές και φωνούλες που μάζεua

ΚΑΤΑΒΑΣΗ

Άπό τόν καρπό κατεβαίνω στό σπόρο
κυλώντας σε διάφανους μίσχους
σε ρίζες σκοτεινές

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΖΥΓΙΑ

Ἐν ἔρχεται μέ μιᾶς

Εἶναι μαζί σου στ' ἀκίνητα μεσημέρια
στούς ἵσκιους καθώς ἡ μέρα βαθαίνει
Δῶρο τοῦ τέταρτου ἄγνωστου μάγου

ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ

Γέρασε

Γυρίζει τώρα σά λύκος
πού μαθαίνει ν' άγαπάει

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Προσωρινά:

καὶ κατεβαίνεις σ' ἄγνωστους μόνιμους κήπους

NEKYIA

‘Υποχρεώνει τούς νεκρούς
ν’ ἀνοίγουν τό φῶς στά έβενινα δώματά τους·
νό επιστρέφουν

ΚΥΚΝΕΙΟ ΦΩΣ

Τά λευκά του φτερά
λευκά κάθε νύχτα
στή νύχτα πού κάθεται 'πάνω του

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

Λάμπουν χρόνια πίσω ἀπό τά παράθυρα
Ἄναβούν κάποτε
Σπάζουν τά τζάμια
σβήνουν στή νύχτα μέ τή φωτιά στά μαλλιά

ΗΜΙΦΩΣ

Ἡ νύχτα σαλιώνει τ' ἀγάλματα
Ἐνα χνούδι μαῦρο φῶς
Τα καταπίνει

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Θορυβεῖ στά αδαιδά ύπόγεια
άνάμεσα στά πέλματα τῶν κυπαρισσιῶν, ἀδιαφορεῖ
“Οσους κατεβαίνουν ἐκεῖ μέ χάδια

κτερίσματα στά μαλλιά, τούς προϋποθέτει

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ

Ό πλευρών πραγμάτων λάμπει
καθών αύτά έχουν δύσει

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΩΣ



ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ

Ο ἥλος τῶν πραγμάτων λάμπει
καὶ ὅταν αὐτά ἔχουν δύσει

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΧΩΣ



Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόντορη

ΜΕ Η ΔΙΧΩΣ ΤΥΨΕΙΣ

Μιά καμπύλη ρηχού ποταμοῦ,
δυσό δάντρα σέ στάση προσευχῆς
Δέ θά μιλήσω γιά τῶν νεκρῶν τίς πλαγιές
καὶ τά ὄνειρα πού κοιμίζουν

Δυστυχῶς περιλήψεις μόνον κρατῶ

ΜΕ ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΝΩΡΟ

Ήταν έδω τό πηγάδι
Θυμάμαι τά πόδια της νά σπάζουν στό νερό,
νά τα πατάει στό χώμα
Τά īχνη της μόνιμα στά δεκαοχτώ

Στέρεψε τό πηγάδι·
έκεινη ἔβγαλε φτερά

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Δέ θά σέ μάθεικανένας

“Ο τι στόλισες σέ τούτη τήν ὥχθη
θα μείνει ἔτσι, γιά πάντα μισό¹
Εὔκολο στούς ἀνέμους,
στούς μύθους τῶν φίλων

Κόβεται ἡ ζωή, δέ σβήνει

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ

Ύφεινει τη βροχή μνήμες παλιές·
γεμίζει ποτήρια πικρά
Χορεύουν γάντια λευκά μέσα στή νύχτα
συνδαιτυμόνες άόρατοι

Ό δείπνος παραμένει μυστικός

ΕΜΦΥΛΙΑ ΝΥΧΤΑ

Του Γρηγόρη Βλάχου

Πακιζει τά τζάμια ή σφαίρα
Πιαγώνουν

Ή κρεμάστρα στόν τοῖχο
μέ άνοιγμένο τό στόμα
καὶ τά μάτια κλειστά

Στά δόντια κρεμασμένη ή μνήμη

ΤΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ

Πέφτουν καποτε οι τοῖχοι
λειγμένοντας μάτια βυθοῦ, λειχήνες καὶ ὀστρακα
Ξεκοιλιασμένες κρύπτες
χρώματα τῆς φθορᾶς

Σκάβεις τά σπίτια, ξεθάβεις

Μαλάζεις τὴν ἱστορία
καὶ χύνεται τό αἷμα στά χρόνια πού θά ἥθουν

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Δέν άνοιγει κανένα συρτάρι

Λύσε τούς πόθους σου στ' άσήμαντα
καθώς τ' αναρριχητικά
πού βρίσκουν τόν τόπο, τόν τρόπο καί πρασινίζουν

Καμμιά λύτρωση δέν διαρκεῖ

MONON Η ΦΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Υπόγεια μαθαίνει τό αἷμα μου

Τῆς υποτάσσομαι

Κάνω νησιά σέ τούτη τή θάλασσα καί πορεύομαι

Δέ θά 'ρθει τίποτε' ὅλα εἶναι 'δῶ

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Βυθίζονται οἱ λέξεις
καρφιά στὴν εὔκολη σάρκα σου
Απὸ τῆς γέννας
τὸ πρῶτο συριστικό

Κάποτε ἀρρωσταίνεις μὲ τή σκουριά τους

ΩΣ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ ΣΟΥ ΒΥΘΟ

Λάμψει αύτός
με μέλι, με νήματα κόκκινα·
βουβαίνει

Ένα λαμπιόνι στήν ακρη τοῦ νοῦ
γράφει ταινίες στόν ἄνεμο

Τυλίξου ώστόσο στά θαλασσινά σου
Όποιος ταξιδεύει μόνος, ταξιδεύει μακριά

ANTI ΑΛΛΗΣ ΤΥΧΗΣ

Καρφώνουντά σανίδια
τόν βγαζουν στό νερό, κρυφά

ομσοῦν βραχνά πνευστά, τόν ἀποχαιρετοῦν

Νυχτώνει

Γλιστροῦν κεριά πάνω στό κῦμα
Λάμνει τό φέρετρο, βουλιάζει

σπασμένη μαρμαρυγή ως τό βυθό

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ ΜΕ ΛΥΓΑ ΔΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

Τό δέστρο πεσμένο
Νόσος όχος έκει μέ τό φίδι
Τα τυλίγει ή βροχή

Σηκώνονται μέ φανάρια βραχνά
νά σφιξουν τά γυαλιά πάνω στά μνήματα
Νά κοψηθοῦν

ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Ξηλώνω τό πλαίσιο
Στο φθαρμένο χαρτί μέτρα και πράξεις
Έπτα δραχμές και τριανταπέντε λεπτά

Πήρα τά χέρια σου μαζί¹
Τό μελανί μολύβι πού σάλιωνες,
τίς σιωπές άνάμεσα στά λεπτά έξαγόμενα
στίς κόλλες και στά πριονίδια

Τοῦτα δείχνουν νά στοιχίζουν φθηνότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Χρόνια τώρα μαζεύω τά σύννεφα
τούς κεραυνούς που μέσα τους κρατοῦν
τούς βάζω παπούτσια
και πέφτουμε στίς ακρες νά σπαρθοῦμε μαζί

Ίσως τό μαύρο κουτί
καταγράψει τό α και τό τι
μέ τή χαίτη στόν ἄνεμο



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό πασών τῶν θαλασσῶν	11
Τό παιχνίδι τῆς διαστολῆς	12
Μικρή ἐλεγεία	13
Πυρογραφία	14
Άντοχή τῶν ύλικῶν	15
Τὰ χελιδόνια τῆς ἐπιστροφῆς	16
Τῶν δέντρων	17
Νυχτογραφία	18
Ἡ πτήση	19
Λιτανεία	20
Ἀπουσιολόγιο	21
Μικρή δοκιμή πρώτων στήν ιστορία	22
Ηλιακές στάσεις;	23
Ἡ πταύδα	24
Χοχική συλλαβή	25
Οικέτης	26
Θυσία	27
Ύπόγειος κύκλος	28
Νησί τῆς πόλης	29
Στό χρόνο καὶ στό γαλάζιο	30
Τό σπίτι που γέρνει	31
Φθινοπωρινή συμφωνία	32

Χειμωνιάτικη νύχτα	33
Χρέος	34
Σίγουρο βῆμα	35
Ζάχαρη μαύρη	36
Πρελούδιο	37
Ύδατογραφία	38
Έσωτερικό ταξίδι	39
Στό βάθος τῶν ματιῶν	40
Νυχτερινός κωπηλάτης	41
Από τά λόγια τοῦ πατέρα	42
Τέτοια κοίτη κοιτῶ	43
Ζύμωση	44
Καπνιστής	45
Άρτεσιανά ἄλματα	46
Χρονική αὕξηση	47
Τότε καὶ μόνον τῆς αντοχῆς	48
Τό τέχνασμα	49
Έσωτερική γραφή	50
Ἡ ήλικια τῶν μικρῶν θαυμάτων	51
Σκοτεινή ἀγκαλιά	52
Μέ τοῦ γέλιου τους τ' ἄλογα	53
Κατά καιρούς ἐπιστρέφει	54
Στήν κόψη	55
Πλάνη	56
Καθ' ὅλην ἀρμόδιος	57
Θεμέλιος μῆθος	58
Εικόνα Röntgen	59
Ἡ στέψη	60
Τῆς σπορᾶς	61

'Πάνω σέ νάρκες	62
Τό πείραμα	63
Προσβάλλει ἡ μνήμη ὅσους τήν ἀπομακρύνουν	64
'Από τίς παθήσεις τοῦ δέρματος	65
Μικρή ἐκρηκτική μηχανή	66
Κατάβαση	67
'Ισόβια συζυγία	68
Πλησιάζοντας	69
'Αποκάλυψη	70
Νέκυια	71
Κύκνειο φῶς	72
Τά πάθη τῶν ἄστρων	73
'Ημίφως	74
Μυστικά τοῦ μοναχικοῦ ταξιδιώτη	75
Τό φῶς πού μένει	76
Μέ ἡ δίχως τύψεις	79
Μέ τό πέλμα νωπό	80
Εἰς μνήμην	81
Τό μυστικό τό ξέρει μόνον ἔνας	82
'Εμφύλια νύχτα	83
Τῶν κοιμωμένων	84
Σκαλωσιές μέ τόν ἄνεμο	85
Μόνον ἡ φύση συμβουλεύει	86
Τῆς γνώσης	87
"Ως τόν κρυφό σου βυθό	88
'Αντί ἄλλης τύχης	89
Κοιμητήρι μέ ἀψίδα θαλασσινή	90
Μικρή μελέτη 'πάνω στό αὐτονόητο	91
'Έλευθερη πτώση	92

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΝΗΣΙ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.
ΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ Χ. & Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ - Δ.
ΣΙΤΑΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟ
ΣΕΩΝ ΛΩΤΟΣ ΓΕΝΝΙΔΙΟΥ 6 ΑΘΗ
ΝΑ 106 78 ΤΗΣ 32.17.826 ΤΟΝ ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1992 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ
ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ

ISBN 960-7005-66-X

Οσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντού

Σολα Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοζάνης



55823



KON

005-