

Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΤΑΤΣΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ



ΚΟΝΙΤΣΑ

Θεώρησα χρέος μου πρός τόν
τόπο πού γεννήθηκα τή συγγραφή
τούτου τοῦ βιβλίου. Παρόλο πού τά
πνευματικά μου ἐνδιαφέροντα εἶναι
στραμμένα πρός τή Θεολογία, ἐν
τούτοις διέκοψα γιά σχεδόν ἔξι μῆ-
νες προκειμένου νά ἐντοπίσω καί νά
μελετήσω ὅλα ἐκεῖνα τά κείμενα πού
θά μέ βοηθοῦσαν στή συγκρότηση
τοῦ βιβλίου. Δέν ἔχω τήν αἰσθηση
ὅτι ἡμούν ὁ πιό κατάλληλος ἄνθρω-
πος γι' αὐτή τή δουλειά, οὔτε βέβαια
καί ὁ πιό ἄσχετος, ἀφοῦ ἔχω δημο-
σιεύσει κατά τό παρελθόν αερικές
ἐργασίες τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος. "Ε-
πρεπε ὅμως νά καλυφεὶ στοιχειω-
δῶς μιά ἀνάγκη. "Ισως κάποιος ἄλ-
λος νά συμπληρώσει τά ἐλλείποντα
τοῦ παρόντος βιβλίου. Τό εὕχομαι ἐκ
βαθέων

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ. ΤΑΤΣΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Στη δημόσια βιβλιοθήκη Κόνιτσας
τιμητική προσφορά



ΚΟΝΙΤΣΑ 1993



ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Τίτλος του βιβλίου:

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Συγγραφέας:

Ιεροδιδάσκαλος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗΣ

(Διεύθυνση: 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ – Τηλ. 0655-22788)

Α' Έκδοση: Ιούνιος 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α' Η ΚΟΝΙΤΣΑ

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. Περιγραφή τῆς Κόνιτσας | 11 |
| 2. Ἰστορικά στοιχεῖα | 14 |

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ:

- | | |
|---|----|
| 1. Ἡ Μητρόπολη | 25 |
| 2. Οἱ Ναοί τῆς πόλης | 27 |
| 3. Τό παρεκκλήσι τοῦ Ναού μάρτυρα Γεωργίου .. | 32 |
| 4. Μνημεῖα μουσαυλμαγικῆς λατρείας | 35 |
| 5. Τό ἀρχοντικό τοῦ Χουσεῖν μπέη Σίσκο .. | 40 |
| 6. Τό ἀρχοντικό τῆς Χάμκως | 42 |
| 7. Διατηρούμενα κτίρια | 45 |
| 8. Τό χεφύρι τῆς Κόνιτσας | 47 |
| 9. Τό Ἀναγνωστοπούλειο γεωργικό σχολεῖο .. | 51 |

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Ἡ Παναγία τῆς "Ανω Κόνιτσας | 57 |
| 2. Ἡ Κόκκινη Παναγία | 58 |
| 3. Τό Κάστρο | 61 |
| 4. Ἡ χαράδρα τοῦ Ἀώου | 64 |
| 5. Τό μοναστήρι τοῦ Στομίου | 67 |

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ:

- | | |
|---|----|
| 1. Ὁ "Άγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης | 73 |
| 2. Ἡ Δημόσια Βιβλιοθήκη | 75 |
| 3. Τό παζαρόπουλο | 76 |

B' ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

1. Καλλιθέα	81
2. Κλειδωνιά	82
3. Πηγή	95
4. Ἡλιόρραχη	96
5. Καβάσιλα	98
6. Μάζι	103
7. Ἀετόπετρα	104
8. Μπουραζάνι–Μελισσόπετρα	105
9. Καλόβρυση	107
10. Ἀηδονοχώρι	109
11. Μολυβδοσκέπαστο	116
12. Ἐξοχή	122
13. Τράπεζα	124
14. Πυξαριά	125
15. Ἅγια Βαρβάρα	127
16. Ἀμάραντος	128
17. Νικάνορας	131
18. Μόλιστα (Γάναδιο, Μεσαριά, Μοναστήρι) ..	135
19. Πουρνιά	146
20. Ἅγια Παρασκευή	150
21. Φούρκα	154
22. Ήνργος	161
23. Καστανέα	163
24. Πυρσόγιαννη	167
25. Βούρμπιανη	173
26. Ὁξυά	179
27. Ἀσημοχώρι	181
28. Χιονιάδες	185
29. Γοργοπόταμος	189
30. Πληκάτι	194
31. Θεοτόκος	200
32. Ἀετομηλίτσα	201
33. Κεφαλοχώρι	205

34. Πλαγιά	210
35. Δροσοπηγή	214
36. Λαγκάδα	220
37. Ἐλεύθερο	224
38. Παλαιοσέλι	226
39. Πάδες	229
40. Ἄρματα	231
41. Δίστρατο	232
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	237

Επηκόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στό βορειότερο τμῆμα τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων ὑπάρχει ἡ ἐπαρχία Κόνιτσας. Αὐτή τὴν ὅμορφη καὶ ἱστορική περιοχή θέλει νά γνωρίσει στούς ἀναγνῶστες του τοῦτο τό βιβλίο. Οἱ σελίδες του ἀσχολοῦνται περισσότερο μέ τό παρόν, λιγότερο μέ τό παρελθόν, πού ἐν πολλοῖς μᾶς εἶναι ἄγνωστο, καὶ ἐλάχιστα μέ τό μέλλον, πού ὁπωσδήποτε μέ τόν ταχύ ρυθμό τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ πού ἀκολουθοῦμε θά ἀλλοιώσει τή σημερινή μορφή τῆς ἐπαρχίας.

Ἡ σύνθεση τοῦ κειμένου ἀρχίζει μέ τὴν Κόνιτσα καὶ εἰδικότερα μέ τά ἱστορικά στοιχεῖα, τά ἀξιοθέατα καὶ τή σημερινή της μορφή. Στή συνέχεια, μέ ἀφετηρία τὴν Κόνιτσα, προχωρεῖ στήν περιήγηση τῆς ἐπαρχίας. Σκοπός μου δέν ήταν ἡ ἀπλή καταγραφή, ἀλλά κάτι περισσότερο· νά βάλω στό κείμενο λίγο αἷμα, δηλ. συγκινήσεις καὶ ἐμπειρίες, ἔτσι πού νά εἶναι, τό κατά δύναμη, ἐνδιαφέρον καὶ εύκολοδιάβαστο.

Θεώρησα χρέος μου πρός τόν τόπο πού γεννήθηκα τή συγγραφή τούτου τοῦ βιβλίου. Παρόλο πού τά πνευματικά μου ἐνδιαφέροντα εἶναι στραμμένα πρός τή Θεολογία, ἐν τούτοις διέκοψα γιά σχεδόν ἔξι μῆνες προκειμένου νά ἐντοπίσω καὶ νά μελετήσω ὅλα ἐκεῖνα τά κείμενα πού θά μέ βοηθοῦσαν στή συγκρότηση τοῦ βιβλίου. Δέν ἔχω τήν αἰσθηση ὅτι ἡμουν ὁ πιό κατάλληλος ἄνθρωπος γι' αὐτή τή δουλειά, οὕτε βέβαια καὶ ὁ πιό ἀσχετος, ἀφοῦ ἔχω δημοσιεύσει κατά τό παρελθόν μερικές ἐργασίες τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος. "Ἐπρεπε ὅμως νά καλυφθεῖ στοιχειωδῶς μιά ἀνάγκη. "Ισως κάποιος ἄλλος νά συμπληρώσει τά ἔλλείποντα τοῦ παρόντος βιβλίου. Τό εὔχομαι ἐκ βαθέων.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Επιμόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

A'
Η ΚΟΝΙΤΣΑ

Ιστορικά στοιχεῖα και ἀξιοθέατα



Επηκόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Η Κόνιτσα άπέχει άπό τά Ιωάννινια 64 χιλ. και άπό τήν Κοζάνη 156. Βρίσκεται στό βόρειο τμῆμα τοῦ νομοῦ Ιωαννίνων και εἶναι πρωτεύουσα τῆς διμόνυμης ἐπαρχίας, ή οποία εἶναι ἀκριτική και ἔχει μεγάλο μῆκος συνόρων μέ τήν Αλβανία¹. Ο πληθυσμός τῆς Κόνιτσας χιά πολλές δεκατίες δέν ξεπερνάει τούς 3.000 κατοίκους. Η σύνθεσή του διμως ἀλλάζει καθώς πολλοί Κονιτσιώτες μετακινοῦνται στίς μεγαλοπόλεις και στήν Κόνιτσα ἐγκαθίστανται μόνιμα οἰκογένειες ἀπό διάφορα χωριά τῆς ἐπαρχίας, ιδίως τά κοντινά.

Η Κόνιτσα εἶναι χτισμένη στίς ύπώρειες τῆς Τραπεζίτσας, ή οποία ὥπως εἶναι γνωστό ἔχει ύψομετρο 2.022 μ. και ἀποτελεῖ τήν νοτιοδυτική προέκταση τοῦ Σμόλικα². Τό ύψομετρο τῆς πόλης κυμαίνεται ἀπό 500 μέχρι 700μ. Βορειοανατολικά της ύπάρχουν οἱ μεγαλόπρεποι και ἐντυπωσιακοί πέτρινοι ὅγκοι τῶν κορυφῶν τῆς Τύμφης μέ μέγιστο ύψομετρο 2.497μ. και βορειοδυτικά τό ψηφαίνομενο Προφήτη Ηλία μέ τήν πολλή πέτρα, τή λίγη βλάστηση

1. Στήν ἐποχή μας πού γνωρίσαμε τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Αλβανίας, διαπιστώσαμε ὅτι ὅλα τά χωριά πού βρίσκονται στά σύνορα – ἐκτός ἀπό τή Βλαχούψηλοτέρα και τή Βαλοβίστα, πού συνορεύουν μέ τό Μολυβδοσκέπαστο- ἔχουν ἀλβανοποιηθεῖ ἐδῶ και πολλά χρόνια. Δέν μιλοῦν ἔλληνικά, οὔτε και ἔχουν βορειοηπειρωτική συνείδηση.

2. Νίκου Νέζη, Τά έλληνικά βουνά, Αθήνα 1979, σελ. 99.

καί τό καμπύλο σχῆμα του. Νότια καί δυτικά δύριζοντας
άνοιγει καί στό βάθος άπλωνται ή Νεμέρτσικα. Ἡ Κό-
νιτσα βρίσκεται ἀκριβῶς στό σημεῖο ἐκεῖνο πού ή Τραπε-
ζίτσα καί ὁ Προφήτης Ἡλίας ἐνώνονται καί σβήνουν
στόν κάμπο. Ἡ ἐπιφάνειά της εἶναι κατωφερής καί γιά
νά ἀνεβεῖς μέ τά πόδια ἀπό τό ποτάμι πού εἶναι τό χαμη-
λότερο σημεῖο, μέχρι τά Πλατανάκια, τό ψηλότερο ση-
μεῖο, χρειάζεσαι σχεδόν μιά ὥρα. Ἡ πόλη χωρίζεται σέ
δύο τμήματα, τήν "Ανω Κόνιτσα καί τήν Κάτω. Στά πόδια
τῆς πόλης ἀρχίζει δύναμης, πού μέ τόν πρόσφατο ἀναδα-
σμό ἀξιοποιήθηκε σέ μεγάλο βαθμό καί αὐξήθηκε ἡ παρα-
γωγικότητά του.

Ταξιδεύοντας ἀπό τά Ἰωάννινα ή ἐντύπωση πού σοῦ
δημιουργεῖ μόλις τήν ἀντικρύζεις εἶναι ὅραία. Χτισμένη
σέ ἐπικλινές ἔδαφος, λίγο ἀμφιθεατρικά, στόν κόρφο δύο
βουνῶν καί κάτω της νά λαμπτυρίζουν τά νερά τοῦ Ἀώου.
"Αν πάλι ἀνεβεῖς στόν Προφήτη Ἡλία, μπορεῖς νά σχη-
ματίσεις μιά πλήρη εἰκόνα τῆς Κόνιτσας. Μέ εἰκοσάλε-
πτη ἀνάβαση ἀπό τό ἔξωκλήσι τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου,
φτάνεις στόν Προφήτη Ἡλία. Τό μονοπάτι εἶναι δουλε-
μένο. Στήν αρχή ὑπάρχουν κέδρα καί χαμηλοί θάμνοι,
πού καθὼς ἀνεβαίνεις ἀραιώνουν καί ἀπό κάποιο σημεῖο
καί μετά χάνονται. Ἀπό τό ἔξωκλήσι τοῦ Προφήτη ή
Τύμφη γίνεται πιό προσιτή στά μάτια σου. Χαίρεσαι τίς
κορυφές της καί τίς νιώθεις δικές σου. Εἶναι κομμένες
κάθετα καί φέρουν τίς πληγές τῶν κεραυνῶν. Παρατηρεῖς
γύρω σου τά πολυβολεῖα πού σώζονται ἀπό τήν περίοδο
τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Ἀνατριχιάζεις. Κάθεσαι καί θαυ-
μάζεις. Σέ συντροφεύουν κιτρινολούλουδα, ἀσπρολούλου-
δα, χαμομήλι, ἀσφάκες, κόκκινες παπαρούνες, ἔντομα πού
βομβίζουν καί πουλιά πού κελαηδοῦν. Ἀπό τοῦτο τό πα-
ρατηρητήριο βλέπεις σχεδόν «ἀπό ἀέρος» ὀλόκληρη τήν
Κόνιτσα, ἐκτός ἀπό τό συνοικισμό τοῦ Μπέρκου καί τή
Λάκκα τῆς περιοχῆς τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Τά σπίτια

είναι στήν πλειονότητά τους σκεπασμένα μέ κεραμίδια. Τό μάτι σου στέκεται στά μεγάλα κτίρια, ὅπως τή Μητρόπολη, τό ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου, τό Α' Δημ. Σχολεῖο, τά ἐρείπια τοῦ σπιτιοῦ τῆς μητέρας τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ Χάμκως, τό ἀρχοντικό τοῦ Χουσεῖν μπέη (παλιό Γυμνάσιο), τό νέο παραδοσιακό κτίριο τοῦ Δημαρχείου, τό ναό τοῦ Ἀγίου Κοσμᾶ, τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο, τό 583 Τ.Π., τήν Ἀναγνωστοπούλειο Σχολή, τή Μαθητική Ἐστία, τό ναό τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, τά ἀπομεινάρια τοῦ τζαμιοῦ στήν Κάτω Κόνιτσα κ.λπ. Στό κάθε σπίτι ύπάρχουν κληματαριές, ὅπωροφόρα δέντρα καί κηπάρια.





ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

’Από τή μέχρι σήμερα ιστορική ἔρευνα δέν ἔχουμε ἀκριβεῖς πληροφορίες γιά τήν πόλη που ἐνδεχομένως διαδέχτηκε ἡ Κόνιτσα. Τά σωζόμενα παλιά μνημεῖα δέν μᾶς ὀδηγοῦν σέ ἀσφαλή συμπεράσματα. ’Εξάλλου ἡ σκαπάνη τῶν ἀρχαιολόγων δέν χτύπησε ἀκόμη στήν περιοχή καί ἔτσι μένουμε στίς εἰκασίες καί τή σύγχυση. Φιλότιμοι ἄνθρωποι μέ κάποια λογιοσύνη καί ὑπέρμετρο πατριωτισμό, ἔγραψαν κατά καιρούς διάφορα, τά δποῖα ὅμως δέν μποροῦμε νά δεχτοῦμε ὡς ιστορικά στοιχεῖα. ”Ετσι δέν προσφέρουμε τίποτα ἃν ἀπαριθμήσουμε καί μεῖς τά ὀνόματα τῶν πόλεων που ὑπέθεσαν διάφοροι μελετητές. Τό ἵδιο ισχύει καί γιά τούς πρώτους κατοίκους τῆς περιοχῆς.

’Ο Ἀναστάσιος Εὔθυμιον, ὁ γνωστός μελετητής τῆς ἐπαρχίας, κατέγραψε «ιστορικές» παραδόσεις, οἱ δποῖες ἔλλειψει ἄλλων ιστορικῶν στοιχείων παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον. ’Από τήν ἀπλή ἀνάγνωσή τους διαπιστώνουμε ὅτι σέ μεγάλο ποσοστό ἔχουν ιστορική βάση. Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς παραδόσεις τῶν γερόντων, παλιοί οἰκισμοί βρίσκονταν δυτικά τῆς σημερινῆς Κόνιτσας, στήν τοποθεσία Σέρβενα-Παλιογορίτσα, ὅπου διασώζονται ἀκόμα τρεῖς ἐκκλησίες: ἡ Παναγία ἡ Κόκκινη, που εἶναι βυζαντινό μνημεῖο, ὁ ”Αγιος Νικόλαος καί ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἡ δποία σέ παλιότερους χρόνους εἶχε καί δεσποτικό θρόνο, γεγονός που φανερώνει ὅτι ἦταν κεντρικός ναός οἰκισμοῦ ἡ κωμόπολης. Στήν ἴδια περιοχή ἐπί τουρκοκρατίας εἶχαν βρεθεῖ «ἀρχαῖοι τάφοι, φέροντες πήλινα δοχεῖα καί

διάφορα κτερίσματα», τά δποῖα εἴτε καταστράφηκαν εἴτε φυγαδεύτηκαν. Εἶχαν βρεθεῖ ἐπίσης μιά κεφαλή ἀγάλματος καὶ ἄλλα μικροαντικείμενα. "Υπῆρχε καὶ μιά μεγάλη πέτρα πελεκημένη σέ σχῆμα σκάφης, ὅπου οἱ κάτοικοι τῶν παλιῶν αὐτῶν οἰκισμῶν πότιζαν τά ζῶα τους ἥ ἔπλυναν τά ροῦχα οἵ γυναικες. "Αλλος οἰκισμός ὑπῆρχε ἐκεῖ πού εἶναι σήμερα ἡ κεντρική ἀγορά τῆς πόλης. Τήν τοποθεσία αὐτή τήν λέγανε Παλαιοχώρι. "Ολοι αὐτοί οἱ οἰκισμοί καταστράφηκαν ἀπό τίς ἐπιδρομές διαφόρων βαρβάρων. "Εμεινε μόνο ὁ οἰκισμός Κόνιτσα κοντά στό ποτάμι, ἀκριβῶς στούς πρόποδες τοῦ Κάστρου¹. Εἶναι μᾶλλον βάβαιο ὅτι αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος πυρήνας τοῦ νεώτερού οἰκισμοῦ τῆς Κόνιτσας πού χτίστηκε στή θέση Λάκκα, ἡ δποία εἶναι προφυλαγμένη ἀπό δύο αὐχένες καὶ προστατευόταν ἀπό τό Κάστρο πού βρισκόταν πάνω ἀπό αὐτή τή θέση καὶ προφανῶς εἶχε χτιστεῖ γιά τό σκοπό αὐτό².

Στούς ἀμέσως ἐπόμενους αἰῶνες, πού εἶναι ἡ περίοδος τῆς τουρκοκρατίας, ἡ Κόνιτσα ἀναπτύσσεται καὶ γίνεται οἰκονομικό κέντρο. "Η παρουσία ἐπίσης τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου εἶναι ἔντονη. "Ο,τι ἔχουμε σήμερα ἀξιοθέατο στήν Κόνιτσα καὶ ἔχει ἀρχαιολογική ἀξία, ἀνάγεται σέ αὐτή τήν περίοδο. "Ενας σύγχρονος μελετητής λέγει ὅτι ἡ μακραίωνη παρουσία τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στήν Ήπειρο (1430-1912) ἄφησε πίσω της ἔνα σημαντικό ὄρυθμό μνημείων, θρησκευτικῶν καὶ κοσμικῶν. Σέ αὐτά ἀντανακλᾶται ἡ ζωή, οἱ ἀντιλήψεις καὶ οἱ ἀλληλεπιδράσεις τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου καὶ τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ³.

1. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, *Μικρά συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Κονίτσης*, στό περ. *Ήπειρωτική Έστία*, 1957, σελ. 626.

2. Χρήστου Δούσμπη, *Ιστορική προσέγγιση τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Κόνιτσας*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 37/1991, σελ. 47.

3. Δημήτρη Κωνσταντίου, *Έρευνα γιά τή Βυζαντινή καὶ*

‘Ο Ιωάννης Λαμπρίδης μᾶς πληροφορεῖ ότι πολύ πρός τῆς ἀλώσεως καὶ πρό τῆς συνθηκολογήσεως τῶν Ἰωαννίνων (1431) ὁ ἀρνησίθρησκος Ἰσμαήλ ἀπό τὸ Λεσκοβίκι εἶχε γίνει ἡ μάστιγα τῆς περιοχῆς καὶ ἐπέβαλε τὴ μουσουλμανική θρησκεία σὲ πολλούς. Ἀπό αὐτούς πού ἔξισλαμίστηκαν μέ τῇ βίᾳ προῆλθε ἡ Καραμουρτάτικη φάρα, ἡ ὅποια ἐγκαταστάθηκε στίς δύο ὅχθες τοῦ Ἀώου καὶ ἔξισλάμισε καὶ ἄλλους κατοίκους τῆς περιοχῆς. Μερικοί ἀπό αὐτούς κατοίκησαν στήν Κόνιτσα γιά νά καρπώνονται τά εἰσοδήματα τῆς εὔφορης πεδιάδας της⁴. Ἐκεῖ ἔχτισαν καὶ τό πρώτο τους τζαμί.

‘Η πρώτη ἀγορά τῆς Κόνιτσας (παζάρι) ὑπῆρχε κάτω στά κυπαρίσσια. Ἀργότερα, ὅταν οἱ κάτοικοι τῆς αὐξήθηκαν, ἡ κωμόπολη ἐπεκτάθηκε μέχρι τόπου πλάτανο, στή βρύση τοῦ Ρόμπολου. Ἀπό ἐκεῖ καὶ πανω ἦταν βοσκότοπος καὶ δάσος. Ἀργότερα Ἀλβανοί τιμαριοῦχοι καὶ τουρκαλβανικές οἰκογένειες ἔχτισαν τὰ σαράγια τους στήν “Ανω Κόνιτσα καὶ τά ἀσφυλισαν μέ τεράστιους μαντρότοιχους. Ἔτσι μέ τά χρόνια χτίστηκε καὶ νέο τζαμί στό κέντρο, ἐκεῖ πού σημερά εἶναι ὁ ναός τοῦ Ἀγίου Κοσμᾶ, καὶ δημιουργήθηκε τό καινούργιο παζάρι ἀπό χριστιανούς βιοτέχνες καὶ ἐμπορευόμενους, οἱ ὅποιοι ἐγκαταστάθηκαν στήν “Ανω Κόνιτσα καὶ σχημάτισαν τό περίφημο Βαρό-

⁵ “Αξιο ἴδιαίτερης προσοχῆς εἶναι ότι τά μουσουλμανικά τεμένη χτίστηκαν ἐκεῖ πού ὑπῆρχαν χριστιανικοί ναοί, γιά τούς δποίους δυστυχῶς δέν ἔχουμε ιστορικές πληροφορίες. Ἀργότερα τόν 18ο καὶ 19ο αἰώνα χτίζονται στίς

μεταβυζαντινή περίοδο, στό περ. Ἡπειρωτικά Χρονικά, 1992, σελ. 77.

4. Σταύρου Μ. Γκατσόπουλου, *Κόνιτσα*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 15-16/1963, σελ. 6.

5. Ἀναστασίου Εύθυμίου, δπ.π., σελ. 627.

θέσεις παλιοτέρων ναῶν οἱ δύο νέοι χριστιανικοί ναοί, τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων καὶ τοῦ Ἀγίου Νικολάου, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν καὶ σήμερα.

Στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἡ Κόνιτσα εἶχε ἀναπτυγμένα τό ἐμπόριο καὶ τή βυρσοδεψία, ἀποτελοῦσε μάλιστα καὶ σπουδαῖο διαμετακομιστικό ἐμπορικό σταθμό. Ἀπό τήν Κόνιτσα περνοῦσαν τά καραβάνια πρός τήν Ἀλβανία καὶ τή Δυτική Μακεδονία. Στή μεγάλη οἰκονομική της ἄνθιση ὀφείλεται καὶ ἡ ὑπερβολική ρήση: «Κόνιτσα κασαμπάς, Γιάννενα χωριό»⁶.

Ἡ Κόνιτσα ἀπελευθερώθηκε ἀπό τόν τουρκικό ζυγό στίς 24 Φεβρουαρίου 1913. Κατά τό ἔτος 1917 οἱ Ἰταλοί κατέλαβαν προσωρινῶς τήν Κόνιτσα, ἀφοῦ ἔδιωξαν τίς Ἑλληνικές ἀρχές. Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, ὅταν ἔγινε ἡ ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, πολλοί πρόσφυγες ἀπό τή Μικρά Ἀσία ἐγκαταστάθηκαν στήν Κόνιτσα, οἱ ὁποῖοι ἐπιδόθηκαν στήν καλλιέργεια τοῦ κάμπου καὶ προόδευσαν σέ μεγάλο βαθμό. Σήμερα οἱ πρόσφυγες ἀποτελοῦν τό παραγωγικότερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ τής Κόνιτσας. Ἀπό τούς μουσουλμάνους τής παλιᾶς Κόνιτσας, μετά τήν ἀνταλλαγή, ἔχουν ἀπομείνει ἐλάχιστοι.

Κατά τήν περίοδο τής κατοχῆς οἱ κάτοικοι τής Κόνιτσας ἀντιστάθηκαν στούς Γερμανούς κατακτητές μέσα ἀπό τίς ἀνταρτικές ὁμάδες. Καὶ λίγο ἀργότερα, τά Χριστούγεννα τοῦ 1947, κατά τήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Κόνιτσα βρέθηκε στό ἐπίκεντρο τής ἱστορίας, ὅταν ὁ λεγόμενος Δημοκρατικός Στρατός θέλησε νά καταλάβει τήν Κόνιτσα καὶ νά τήν καταστήσει πρωτεύουσα τής «Ἐλεύθερης Ἐλλάδας». Ἀπό τήν περίφημη αὐτή μάχη ἡ Κόνιτσα ἔγινε πανελλήνια γνωστή. Οἱ κατά καιρούς πολιτικοί πολλές φορές ἐπαίνεσαν τό ἡρωικό φρόνημα τῶν κατοίκων της, ἀλλά ἐλάχιστες φορές ἔδειξαν ἐμπρακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀνάπτυξή της.

6. Χρήστου Δούσμη, ὅπ.π.

Φρούριο στό Λιατοβούνι

Κατεβαίνοντας ἀπό τήν Κόνιτσα, περνώντας μέσα στήν πεδιάδα, σέ χωράφια μέ σιτάρι και ἀραβόσιτο και σέ πλούσια βοσκοτόπια, στά δποῖα βοσκοῦσαν ἀρκετές ἀγέλες ἀπό καλομεγαλωμένα βόδια, ἔφθασα στόν ἀπομονωμένο και δασώδη λόγκο, που λέγεται Λιατοβούνι, σέ δυό ώρες (μέ τά πόδια). Στή δυτική πλευρά τοῦ λόφου μιά ἀσβεστολιθική ἐδαφική ἔξαρση σκεπάζεται μέ ἀπλά κόκκινα θραύσματα καλῆς ποιότητας και μέ ἐρείπια ἀπό ἕνα μικρό φρούριο, που εἶναι ἐξιχνιάσιμο μέσα ἀπό σωρούς συντριμμάτων και φαίνεται νά ἔχει χτιστεῖ ἀπό μικρές πέτρες, δίχως ἀσβεστόλασπη. Προφανῶς ἐδῶ κατοικοῦσαν ἄνθρωποι ἀπό τήν ἀρχαιότητα, τό φρούριο ὅμως εἶναι μεταγενέστερο.

(N.G.L. Hammond, "Ηπειρος, 'Αθήνα 1971, τόμ. Β' σελ. 104).

Τάφοι στήν Παλιογορίτσα

Δυτικά τῆς Κόνιτσας, σέ κάποιους χαμηλούς λόφους, σέ κοντινή ἀπόσταση εἶναι ἡ Παλιογορίτσα. Στόν πρῶτο λόφο της σέ ἀπόσταση 40 βῆμάτων ἀπό τό δρόμο ὑπάρχει ἡ γραμμή ἐνός περιφερειακοῦ τείχους καί ἔνας ἀριθμός ἀπό οἰκοδομικές πέτρες, ἐπεξεργασμένες καί ἀνεπεξέργαστες. Ἀνάμεσα στή γραμμή τοῦ περιφερειακοῦ τείχους ὑπάρχει ἔνας βράχος περίπου 7 μέτρα μακρύς καί 4,50 μ. πλατύς, πού ἡ κορυφή του εἶναι πελεκημένη σέ διάφορα ἐπίπεδα. Περιέχει δυσ, σάν φέρετρα, δρθογώνια δωμάτια, τό ἔνα παράλληλα στό ἄλλο. Αὐτά διατηροῦνται καλά καί ἔχουν διαστάσεις $2,20 \times 0,70 \times 0,55$ μ. καί $2,15 \times 0,85 \times 0,55$ μ. καί στή βραχώδη ἐπιφάνεια μεταξύ τους ὑπάρχει μιά ὑψωμένη πλευρά, 0,15 μ. πλατιά, πού στέκει ὅρθια σέ ὕψος 0,03 μ. πάνω ἀπό τό γενικό ἐπίπεδο τοῦ βράχου. Τό περιφερειακό τείχος πιθανῶς ἦταν χτισμένο πάνω ἀπό ἔνα τουλάχιστον ἀπό αὐτά τά δωμάτια. Σέ 100 βῆματα πρός τά νοτιοδυτικά ἔνας ἄλλος πελώριος βράχος μέ σημεῖα ἴσοπεδώσεως καί ἔνα μερικῶς κατεστραμμένο δωμάτιο τοῦ ἴδιου τύπου μέ διαστάσεις $1,80 \times 0,80 \times 0,60$ μ. Κοντά στήν κορυφή τῆς θέσης ὑπάρχουν ἵχνη ἀρχαίων κτισμάτων.

(N.G.L. Hammond, "Ηπειρος, 'Αθήνα 1971, τόμ. Β', σελ. 103).



1. Λαξευμένοι τάφοι στήν Παλιογορίτσα

'Η Κόνιτσα

'Η δυναμασία τής πόλης δέν φαίνεται νά προβλέπει
ἀπό τήν άρχαια Κνεσσό σύγχρονες από τό μεθικό άρχαια Κό-
νιν, διως ίσχυρίστηκαν μερικοί άναποδείκνυσ. Η λέξη
Κόνιτσα είναι μάλλον σλαβική και σημαίνει τόπο που έ-
κτρέφει άλογα.

(Άναστ. Εύθυμιου, Κόνιτσα, ἡ παλαιότερο νεώτερο έγκυκλο-
παιδικό λεξικό Ήλιος, δεύτερη εκδοση).

Oι πρόσφυγες της Κόνιτσας

Tό 1925

έγκαταστάθηκαν στήν Κόνιτσα οι πρόσφυγες άπό τήν Μικρά Ασία, οι δοποῖοι έμειναν στά σπίτια τῶν Τούρκων που είχαν φύγει. "Άλλοι ήρθαν άπό τό Μιστί (Χατζηπρούμπης, Γαϊτανίδης, Κυρτσόγλου, Χατζηφραιμίδης, Χατζημελετίου κ.ἄ.) και άλλοι άπό τά Φάρασα (Εζνεπίδης, Κορτσινόγλου, Ζαχαρόπουλος, Βαφόπουλος, Μουλαΐδης κ.ἄ.). Ή κύρια άπασχόλησή τους ήταν η γεωργία. Μόνο δ Κορτσινόγλου διατήρησε τό επάγγελμα τοῦ σιδηρουργοῦ.

Οι πρόσφυγες της Κόνιτσας είναι έλληνόφωνοι και χριστιανοί όρθόδοξοι. Διακρίνονται γιά τήν έργατικότητά τους και άποτελούν τό πιό ζωντανό στοιχεῖο της πόλης. Σχεδόν όλοι είναι έγκατεστημένοι στήν Κάτω Κόνιτσα.

Επημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



Επημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας



Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

‘Η ἐπαρχία Κόνιτσας ἀνήκει στήν Ἱερή Μητρόπολη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ἡ ὅποια ἔχει ἔδρα τό Δελβινάκι. Ὁ Μητροπολίτης ὅμως μένει στήν Κόνιτσα, στό παλιό κτίριο πού βρίσκεται πάνω ἀπό τόν “Αγιο Νικόλαο καὶ χρονολογεῖται ἀπό τό 1791. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ δύο ἐντοιχισμένες ἐνεπίγραφες πλάκες, πού ὑπάρχουν στήν πρόσονη τοῦ κτιρίου. Ἡ πρώτη γράφει: «† ΑΝΩΚΟΔΟΜΗΘΗ Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΤΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΕΛΛΑΣ Κ(ΑΙ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ Ιωαννίνων 1791...». Ἡ δεύτερη εἶναι μεταγενέστερη (1858) καὶ ἀναφέρει: «Αωνη † Ιούλιος Δαπάναις τοῦ Σ.Μ. Ιωανν. κ. Βελλᾶς κ.κ. Παρθενίου».

Σύμφωνα μέ ίστορικές μαρτυρίες η Κόνιτσα ὑπαγόταν στήν επισκοπή Βελλᾶς, ἡ ὅποια κατ’ ἀρχάς εἶχε ἔδρα τήν θμώνυμη πόλη, μετά τή μονή Βελλᾶς καὶ ἀπό τά μέσα πιθανόν τοῦ 17ου αἰώνα τήν Κόνιτσα. Ἡ επισκοπή Βελλᾶς διατηρήθηκε ώς αὐτοτελής επισκοπή μέχρι τό 1834 καὶ ώς ἐπίσκοπή Βελλᾶς καὶ Κονίτσης ἀπό τό 1863 μέχρι τό 1895¹, ὅπότε ἐπί Πατριαρχείας Ἀνθίμου Ζ’ τοῦ Τσά-

1. Φωτίου Γ. Οἰκονόμου, ‘Η Ἐκκλησία τῆς Ἡπείρου, ’Αθήνα 1989, σελ. 43.

τσου, Ὁπειρώτου στήν καταγωγή, προήχθη σέ μητρόπολη. Ἀργότερα ἀποσπάστηκαν διάφορα χωριά ἀπό τή μητρόπολη μέ ἀποτέλεσμα τό 1924 νά ἀνήκουν σέ αὐτή μόνο 45 χωριά. Τό 1936 ἡ Σύνοδος κατήργησε τελείως τόν τίτλο τῆς ἐπαρχίας Βελλᾶς² καί ἡ Κόνιτσα μέ τήν ἐπαρχία τῆς ὑπήχθη στήν Μητρόπολη Δρυινουπόλεως.



2. Ἱερέως Γεωργίου Παϊσίου, *Μικρά συμβολή εἰς τήν ἴστορίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας Βελλᾶς καί Κονίτσης*, Ἰωάννινα 1969, σελ. 11-12.



ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Κόνιτσα ἔχει τέσσερις ναούς, ἐνῶ διοικητικά εἶναι χωρισμένη σέ δύο ἐνορίες. Θά τούς ἔξετάσουμε κατ' ἀρχαιότητα, παραθέτοντας ὅσα ιστορικά στοιχεῖα ἔχουμε στή διάθεσή μας.

a. Ὁ ναός τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων

Βρίσκεται στό πιό ἀνήλιο σημεῖο τῆς πόλης, στήν κορυφή τῆς Λάκκας στήν Κάτω Κόνιτσα. Κυριολεκτικά σφηνωμένος στούς βράχους. Παλιότερα ἦταν ἐνοριακός ναός. Δέν ἔχουμε πολλὰ στοιχεῖα γιά νά μπορέσουμε νά τόν χρονολογήσουμε. Βέβαια στή βορεινή πλευρά, δεξιά στήν εἴσοδο, ὑπάρχει μιά ἐπιγραφή τῆς ὁποίας τό περιεχόμενο εἶναι δυσανάγνωστο. "Ἔχει ὅμως τή χρονολογία 1791, πού μᾶς δίνει μιά ιστορική βάση." Ισως μέ τή σημερινή του μορφή νά χρονολογεῖται ἀπό τότε, ἀλλά ὁ ναός προϋπήρχε, ὅπως εὔκολα μποροῦμε νά συμπεράνουμε ἀπό τά ἔξης δύο στοιχεῖα: α) Στή βορεινή πλευρά πρός τό ιερό καί μέσα σ' αὐτό, βλέπουμε δύο στρώσεις τοιχογραφιῶν, τίς ὁποῖες φυσιολογικά πρέπει νά τίς χωρίζει τουλάχιστον ἔνας αἰώνας. β) Στήν εἰκόνα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου πού βρίσκεται στό τέμπλο, ὑπάρχει ἡ χρονολογία 1705, ἡ ὁποία μᾶς πηγαίνει 85 χρόνια πίσω, ἀν φυσικά δέν ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό ἄλλο ναό. "Ετσι ὁ ναός σίγουρα χρονολογεῖται ἀπό τόν 17ο αἰώνα, μέ ἄλλη βέβαια μορφή τότε.

’Από τότε πού ἔπαψε νά είναι ἐνοριακός δ ναός τῶν ’Αγίων ’Αποστόλων, μερικῶς ἐγκαταλείφθηκε, παρόλο πού οἱ πρόσφυγες τῆς Κάτω Κόνιτσας τὸν εὐλαβοῦνται ἴδιαίτερα. ’Εκεῖ ὑπάρχει καὶ τό νεκροταφεῖο τους. Σήμερα βρίσκεται σέ καλή κατάσταση, μετά ἀπό τὴν πρόσφατη ἀνακαίνιση.

β. Ὁ μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἀγίου Νικολάου

Είναι ὁ ἐνοριακός ναός τῆς ”Ανω Κόνιτσας καὶ βρίσκεται κάτω ἀπό τό μητροπολιτικό μέγαρο. Ὁ σημερινός ναός χρονολογεῖται ἀπό τό 1842. Στή βορεινή πλευρά τοῦ ναοῦ, πρός τό καμπαναριό, ὑπάρχει δύο φορές αὐτή ἡ χρονολογία. Μιά ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό καμπαναριό, ἐκεῖ πού δ τοῖχος είναι πρόχειρα χτισμένος. Σχηματίζεται μέ στενά κόκκινα τοῦβλα πού είναι χτισμένα μαζί μέ τίς πέτρες. Ἡ δεύτερη είναι λίγο πιό κάτω, ἀριστερά στή δεύτερη εἴσοδο, χαραγμένη πάνω σέ πέτρα. Ἀπό μιά ἐνδιαφέρουσα ἐνθύμηση τοῦ ἰερομόναχου Χρύσανθου Λαϊνᾶ πληροφορούμαστε σχετικά μέ τό σημερινό ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου. (Βέβαια οἱ μελετητές τῆς ἱστορίας τῆς Κόνιτσας Γιάννης Λυμπερόπουλος καὶ Ἀναστάσιος Εὐθυμίου μᾶς πληροφοροῦν βάσιμα ὅτι προϋπήρχε μικρός ναός τοῦ Ἀγίου Νικολάου καὶ μάλιστα πρίν τό 1612, δ ὅποιος τό 1684 ἀνακαινίστηκε²). Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν ἐνθύμηση δ ναός πού ὑπήρχε πυρπολήθηκε ἀπό τόν Καπλάν μπέη στίς 22 Ἰανουαρίου τοῦ 1829. Μετά τρία χρόνια ἀποφασίστηκε ἀπό τόν θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Βελλᾶς καὶ Κονίτσης Ἰωσήφ καὶ τούς προκρίτους τῆς πόλης νά ξαναχτι-

1. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, δπ.π., σελ. 628.

2. Γιάννη Λυμπερόπουλου, Ὁ ”Ἀγιος Νικόλαος καὶ ἡ συνοικία Μποράτζανη Κονίτσης, στό περ. Κόνιτσα, τ. 1/1962, σελ. 7.



2. Ιερός ναός Ἀγίου Νικολάου (1842)

στεῖ. Ή ἀναχώρηση ὅμως τοῦ ἐπισκόπου γιά τή Βλαχία γιά ὑποθέσεις τῆς μονῆς βελλᾶς ἥ καὶ γιά συγκέντρωση χρημάτων καὶ «ἡ ἀνωμαλία τῶν Ἀρβανιτῶν» ἄφησαν τό ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ στή μέση καὶ συνεχίστηκε ἀργότερα τό 1842. «Δέν ἔλειψαν νά συνεισφέρουν ἀπό διάφορα μέρη ἄλλος ἄλογον καὶ ἄλλος ποσά». Ἔτσι τό ἔργο σύντομα ὀλοκληρώθηκε καὶ ἐγκαινιάστηκε «διά χειρός θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου κυρίου Ἱεροθέου Εὐβοίας τοῦ ἐξ Ἀρτης» στίς 26 Σεπτεμβρίου 1843.

Ἡ τοιχοποιία τοῦ ναοῦ εἶναι περίτεχνη στό μεγαλύτερο μέρος της. Ὑπάρχει βέβαια τό ἐπάνω τμῆμα πού εἶναι πρόχειρα χτισμένο μέ πέτρες ἀπελέκητες, γεγονός πού φανερώνει ὅτι κάποια ἐμπόδια παρουσιάστηκαν εἴτε ἀπό τούς Τούρκους εἴτε τεχνικῆς φύσεως. Ἐξωτερικά ὁ ναός εἶναι ὀρθογώνιος. Ἐσωτερικά διαιρεῖται σέ τρία κλίτη καὶ ἔχει μικρούς καὶ μεγάλους θόλους. Ἐπίσης ὑπάρχουν δύο γυναικωνίτες σέ διαφορετικά ἐπίπεδα. Τό τέμπλο τοῦ ναοῦ εἶναι ἀνισόγλυπτο μέ ὀκτώ μεγάλες εἰκόνες καὶ τριάντα μικρές σέ δυό σειρές. Στήν εἰκόνα τοῦ Ἀγίου Νικολάου διαβάζουμε: «ΙΣΤΟΡΙΘΗΣΑΝ ΑΙ ΟΚΤΟ ΕΙΚΟΝΑΙΣ ΔΙΑ/ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟ/ΣΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 1858». Οἱ περισσότερες φορητές εἰκόνες πού φυλάσσονται σήμερα στό ναό εἶναι τῆς περιόδου 1850 καὶ μετά. Ἐδῶ οἱ Χιονιαδίτες ἀγιογράφοι δούλεψαν μέ περισσό μεράκι καὶ πάντα μέ τή φροντίδα, ἐπιμέλεια καὶ δαπάνη τοῦ Χρύσανθου Λαϊνᾶ.

Στήν αὐλή τοῦ Ἀγίου Νικολάου ὑπάρχει ἔνας μεγάλος πολύκλωνος πλάτανος πού σκιάζει ὅλο τό χῶρο καὶ δίνει ἴδιαίτερη χάρη.

γ. Ὁ ναός τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης

Ἡ ἐνορία τῆς Κάτω Κόνιτσας ἀντιμετώπιζε δυσκο-

λίες, γιατί ό ναός των Ἀγίων Ἀποστόλων ήταν σέ απόμερο σημεῖο. Ἔτσι πάρθηκε ἀπόφαση νά χτιστεῖ νέος ναός. Τήν ἄνοιξη του 1954 σέ οἰκόπεδο πού δώρισε ἡ "Ολγα Μπάκα ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἐργασίες. Τότε πουλήθηκαν ὅλα τά χωράφια πού εἶχε ἐνορία, περίπου 200 στρέμματα, γιά νά καλυφθοῦν οἱ δαπάνες. Τόν Δεκέμβριο του 1965, ὅταν τοποθετήθηκε ἐφημέριος Κάτω Κόνιτσας ὁ ἰερέας Ἀθανάσιος Οἰκονόμου εἶχαν ὀλοκληρωθεῖ οἱ ἐργασίες μέχρι καί τήν ὀροφή. Μέ συνεχεῖς προσπάθειες ὁ ναός τελειοποιήθηκε καί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στίς 23 Ἀπριλίου 1967 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν μητροπολίτη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Χριστόφορο.

δ. Ὁ ναός του Ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἵτωλοῦ

Εἶναι ό νεώτερος ναός τῆς πόλης, χτισμένος σέ οἰκόπεδο ὅπου ἄλλοτε ὑπῆρχε μουσουλμανικό τέμενος. Εἶναι προσκυνηματικός ναός, ρυθμοῦ βασιλικῆς μέ τρούλο. Ἐχει παράλληλα δύο παρεκκλήσια, πού εἶναι ἀφιερωμένα τό ἔνα στόν "Ἀγιο Γεώργιο τόν τροπαιοφόρο καί τό ἄλλο στό Νεομάρτυρα Ἰωάννη τόν ἐκ Κονίτσης. Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο εἶναι ἔργο τοῦ ἰερέως Κωνσταντίνου Σκαλιστῆ ἀπό τό Γοργοπόταμο. Ἀπό τή σχετική ἐπιγραφή πληροφορούμαστε τά ἔξῆς: «ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ. ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΘΗ ΤΗ 24η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ».



ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΪΝΑΣ

Τόν προηγούμενο αιώνα ἔδρασε στήν Κόνιτσα θεοφίλως ὁ ιερομόναχος Χρύσανθος Λαϊνάς. Σύμφωνα μὲ τό βιογράφο του καταγόταν ἀπό τήν "Αρτα καὶ ὁ πατέρας του εἶχε ἐγκατασταθεῖ οἰκογενειακῶς στήν Κόνιτσα, ὅπου κατασκεύαζε καὶ πουλοῦσε διάφορα πήλινα ἄγγεια καὶ λαγήνια (στάμνες). Ὁ Χρύσανθος γεννήθηκε κατά τό διάστημα ἀπό τό 1800 μέχρι τό 1810. Το 1836 χειροτονήθηκε ιερέας, ἐνῶ τό 1838 εἶναι βέβαιο καὶ ἀποδειγμένο ὅτι παρακολούθησε ἀπό κρντα τό μαρτύριο καὶ τήν ταφή τοῦ Νεομάρτυρα Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, γεγονότα πού τόν συγκλόνισαν καὶ 13 μέρες μετά μέ δαπάνη του φιλοτεχνοῦνται δύο μεγάλες εἰκόνες τοῦ Ἀγίου. Ὁ ιερομόναχος Χρύσανθος δέν εἶχε δικό του σπίτι στήν Κόνιτσα. Στήν ἀρχῇ τον φιλοξενοῦσε κάποιος δθωμανός καὶ μετά κατέφυγε στήν Σουσσάνα Φλώρου, ἡ ὅποία πρόθυμα τοῦ παραχώρησε ἔνα μικρό οἴκημα. Ὁ Χρύσανθος ἀνέπτυξε καθ' ὅλη τήν ιερατική του σταδιοδρομία τή φιλανθρωπία. Μάζευε χρήματα καὶ εἴδη καὶ τά μοίραζε σέ δσους εἶχαν ἀνάγκη, σέ χριστιανούς καὶ σέ μωαμεθανούς. Ἡταν ἀγαπητός καὶ σεβαστός ἀπό ὅλους τούς κατοίκους τῆς Κόνιτσας. Ἐτρεφε μεγάλη ἀγάπη καὶ βαθύ σεβασμό πρός τούς Ἀγίους τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι' αὐτό τό κελί του ἦταν γεμάτο εἰκόνες¹. Ὁ Χρύσανθος ἔζησε περίπου 80 χρόνια.

1. Ιερέως Γεωργίου Παϊσίου. Ὁ ιερομόναχος Χρύσανθος

Μετά τό θάνατό του τό κελί στό όποιο έμενε διατηρήθηκε, ὅπως τό ἄφησε, ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Ἱωάννου Φλώρου καὶ ἀργότερα ἀπό τήν κόρη του Ἐλένη σύζυγο Χριστόδουλου Παπαδημούλη². Τό 1953 τό κελί τοῦ Χρύσανθου διαμορφώθηκε σέ ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στό Νεομάρτυρα τῶν Ἱωαννίνων Γεώργιο. Στίς 9 Ὁκτωβρίου, τελέστηκε ἡ πρώτη ἡ θεία Λειτουργία ἀπό τούς ἵερεῖς τῆς Κόνιτσας³. Ἀπό τότε καὶ κάθε χρόνο τιμᾶται μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στίς 17 Ἰανουαρίου ἡ μνήμη τοῦ Ἅγίου Γεωργίου.

Στό κατανυκτικό παρεκκλήσι τοῦ Νεομάρτυρα φυλάσσονται περί τίς 120 εἰκόνες, ἔργα τῶν Χιονιαδιτῶν ἀγιογράφων, μέ τούς ὅποίους ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος εἶχε στενή συνεργασία. Ἀπό αὐτές ξεχωρίζουν δύο πού ἔχουν σχέση μέ τό Νεομάρτυρα Γεώργιο. Ἡ πρώτη εἶναι ἐκείνη πού παρουσιάζει τόν Ἅγιο μέ τήν χαρακτηριστική φουστανέλα καὶ βρίσκεται στό προσκυνητάρι. Στό κάτω μέρος γράφεται τό συναξάρι καὶ ἡ πληροφορία ὅτι ἔγινε μέ ἔξοδα τοῦ Χρυσάνθου Λαϊνά στίς 30 Ἰανουαρίου τό 1838, δηλ. 13 ἡμέρες μετά τό μαρτύριο τοῦ Ἅγίου. Παρόμοια εἰκόνα ύπάρχει καὶ στό σπίτι τοῦ Ἅγίου στά Ἱωάννινα. Ἡ εἰκόνα αὐτή εἶναι πιθανό νά διασώζει «καὶ στοιχεῖα ἀπό τα φυσιογνωστικά του χαρακτηριστικά»⁵. Ἡ δεύτερη αἰκόνα ἀναφέρεται στήν κοίμηση τοῦ Ἅγίου, εἶναι μικρή καὶ πολυπρόσωπη. Ὁ ἀγιογράφος παριστάνει

Λαϊνάς, στό περ. Ἡπειρωτική Ἔστια, 1957, σελ. 581-592.

2. Βλέπε στό περ. Κόνιτσα, τ. 9/1963, σελ. 11.
3. Βλέπε στήν ἐφημ. Ἀῶος τῆς 31 Ὁκτ. 1953.
4. Δημήτρη Στ. Σαλαμάγκα, Ὁ Νεομάρτυρς Ἅγιος Γεώργιος Ἱωαννίνων, Ἀθήνα 1954, σελ. 192.
5. Μίλτου Γαρίδη-Θανάση Παλιούρα. Συμβολή στήν εἰκονογραφία τῶν Νεομαρτύρων, στά Ἡπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 1980, σελ. 179.

τήν αὐλή τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Ἱωαννίνων καὶ τόν "Αγιο νεκρό πάνω σέ ξύλινο τραπέζι. Φοράει λευκή φουστανέλα καὶ λευκή πουκαμίσα πού φτάνει ώς τούς ἀστραγάλους. Τό κεφάλι του στηρίζεται σέ στρογγυλό προσκέφαλο. Γύρω ἀπό τό κόκκινο φεσάκι μέ τή μπλέ φούντα διαγράφεται φωτοστέφανο. Πίσω ἀπό τόν "Αγιο εἰκονίζονται τέσσερις μητροπολίτες μέ τίς ἀρχιερατικές τους στολές καὶ χαρακτηριστική ἔκφραση στά πρόσωπά τους. Δεξιά καὶ ἀριστερά εἰκονίζονται ἵερεῖς καὶ διάκονοι, ἐνῷ μπροστά ἀπό τόν "Αγιο μία ὁμάδα ὄρθιων ἀρχόντων, ψαλτάδων καὶ ἄλλων ἀνδρῶν. "Ολοι κρατοῦν ἀναμμένες λαμπάδες. Στό δεξιό μέρος κάθεται σκεφτικός, μέ τό δεξί χέρι ἀκουμπισμένο στό μάγουλο δ ἱερομόναχος Χρύσανθος Λαϊνάς⁶.

Τό παρεκκλήσι τοῦ 'Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στήν "Ανω Κόνιτσα, σέ ἓνα ἥσυχο μέρος, κοντά στό κέντρο τῆς πόλης καὶ εἶναι ἴδιωτικό



6. "Οπ.π., σελ. 174-175.



ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Ἡ Κόνιτσα ἐπί τουρκοκρατίας εἶχε δύο τζαμιά καὶ ἔξι τακέδες (μοναστήρια). Ἡταν φημισμένη σέ ὅλους τούς Τούρκους τῆς Ἡπείρου καὶ ἀποτελοῦσε θρησκευτικό κέντρο. Σήμερα βέβαια ὑπάρχουν μόνο τά ἐρείπια ἐνός τζαμιοῦ στήν Κάτω Κόνιτσα καὶ τίποτα περισσότερο. Εὐτυχῶς ὅμως γιά τήν ἱστορία πού βρέθηκε ὁ Ἀναστάσιος Εὔθυμιος καὶ κατέγραψε ἀρκετά στοιχεῖα χιά τά μνημεῖα αὐτά¹. Μέ βάση λοιπόν τήν ἐργασία τοῦ Εὔθυμιου θά ἀναφερθοῦμε στά τζαμιά καὶ τούς τακέδες πού εἶχε παλιά ἡ Κόνιτσα.

α. Τζαμί Χουσεΐν Σιάχ

"Ισως ηταν τό ἀρχαιότερο ἀπό τά δυό τζαμιά τῆς Κόνιτσας. Ἡταν χτισμένο ἐκεῖ πού σήμερα βρίσκεται ὁ ναός τοῦ Ἀγίου Κοσμᾶ. Εἶχε χτιστεῖ ἀπό τόν Βαγιαζίτ τὸν Β' γύρω στά 1500, ὅταν αὐτός πέρασε ἀπό τήν "Ἡπείρο. Προηγουμένως εἶχαν κατεδαφίσει τόν μεσαιωνικό ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργίου πού βρισκόταν ἐκεῖ. Μέσα στό τζαμί

1. ቙ Η πολύτιμη ἐργασία τοῦ Ἀναστ. Εὔθυμιου φέρει τόν τίτλο *Μνημεῖα καὶ ἰδρύματα μουσουλμανικῆς λατρείας καὶ μουσουλμάνοι Ἱερωμένοι στήν Κόνιτσα καὶ δημοσιεύτηκε στήν ἐφημ. Ἰωαννίνων Πρωινός Λόγος ἀπό 7 μέχρι 21 Μαρτίου 1969.*

αὐτό ὑπῆρχαν ἐνεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες μέ τά δνόματα τῶν ἰδρυτῶν καὶ ἀφιερωτῶν, οἵ δποῖες πουλήθηκαν καὶ φυγαδεύτηκαν ἀπό τήν Κόνιτσα. Τό τζαμί εἶχε ἀνακαινιστεῖ τό 1699 ἀπό τό Χασάν πασά. Ἡ δνομασία του προφανῶς ὀφείλεται σέ κάποιον Σεΐχη πού τό ἐγκαινίασε.

"Οταν χτίστηκε τοῦτο τό μοναστήρι, ὅλη ἡ γύρω περιοχή ἀφιερώθηκε σέ αὐτό. Ἀργότερα τά διάφορα οἰκόπεδα ἀγοράστηκαν ἀπό διάφορους καταστηματάρχες καὶ μέ τήν ἀναχώρηση τῶν μουσουλμάνων ἀπό τήν Κόνιτσα τό τζαμί πουλήθηκε, ἀντί πινακίου φακῆς, καὶ κατέληξε στόν Χ. Παπαχρηστίδη, ὁ δποῖος καὶ τό κατεδάφισε.

β. Τζαμί σουλτάνου Σουλεϊμάν

Εἶναι τό δεύτερο τζαμί τῆς Κόνιτσας, τοῦ δποίου σήμερα βλέπουμε τά ἐρείπια. Σωζεται ὅμως ὁ μιναρές του, πού ξεπροβάλλει μέσα ἀπό τά κυπαρίσσια τῆς Κάτω Κόνιτσας. Δυστυχῶς παλιότερα ρημάχτηκε κυριολεκτικά ἀπό τούς περίοικους, οἵ δποῖοι ἀφαίρεσαν τή στέγη του, πήραν ἀγκωνάρια του καὶ ὅ,τι ἄλλο τούς χρειαζόταν γιά τά δικά τους σπίτια.

Γιά τόν ἰδρυτή τοῦ τζαμιοῦ ὑπάρχει μιά σύγχυση. Δέν γνωρίζουμε ποιός σουλτάνος τό ἔχτισε. Διατυπώθηκαν κατά καιρούς πολλές γνῶμες, οἵ δποῖες δέν διαλύουν τό σκότος. Ἐπικρατέστερη εἶναι ἡ γνώμη ὅτι τό τζαμί χτίστηκε ἀπό τό σουλτάνο Σουλεϊμάν τόν Α' τόν Μεγαλοπρεπή (1520-1566), ὁ δποῖος τό 1536 ὑπέταξε τήν ὀρεινή Ἀλβανία καὶ πέρασε ἀπό τήν "Ηπειρο. Καί ἡ παράδοση τό ἴδιο ἀναφέρει, προσθέτοντας μάλιστα ὅτι τό τζαμί χτίστηκε ἐκεῖ πού ἄλλοτε ὑπῆρχε ναός τοῦ Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.

"Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τή συντήρηση πού ἀνέλαβε καὶ μερικῶς πραγματοποίησε ἡ Ἐφορία Ἀρχαιο-



3. Ἐρείπια τοῦ τζαμιοῦ στὴν Κάτω Κόνιτσα (16ος αἰώνας)

τήτων παίρνουμε ἀπό τό 'Αρχαιολογικό Δελτίο. Τό 1971 παραδόθηκε τό τζαμί στήν 'Εφορία, ή δποία διαπίστωσε τίς σημαντικές ἀνάγκες τόσο στό τέμενος ὅσο καί στά προσκείμενα παλιά κτίσματα. Μετά ἀπό σχετικές ἐνέργειες τῆς 'Εφορίας, ἀπομακρύνθηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι πού αὐθαίρετα κατεῖχαν τούς χώρους τοῦ τεμένους καί τούς χρησιμοποιοῦσαν γιά ἀποθῆκες ζωοτροφῶν καί σταύλιση τῶν ζώων. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ στερέωση τοῦ μιναρέ μέ τήν ἀνακατασκευή καί τό ἀρμολόγημα πολλῶν σημείων του². Μετά ἀπό πέντε χρόνια ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἐργασίες στό ἐρειπωμένο τζαμί. Συμπληρώνονται οἱ γωνίες τῶν ἔξωτερικῶν πλευρῶν, καθώς καί μικρά τμήματα τοιχοποιίας στό ἐσωτερικό πού εἶχαν καταστραφεῖ. Στερεώθηκαν ἐπίσης τά λίθινα τοξωτά ὑπέρθυρα τῶν παραθύρων καί συμπληρώθηκαν τα περβάζια τους³.

Δίπλα ἀπό τό τζαμί διατηρεῖται ἀκέραιος ἔξαγωνικός μουσουλμανικός τάφος (τουρμπές), πού εἶχε ὑποστεῖ μεγάλες ζημιές καί κινδύνευε νά καταρρεύσει. 'Η 'Εφορία τό 1976 ἀπόφραξε ὅλα τά ἀνοίγματα, ἀποκατέστησε τά καταστραμμένα τοξωτά πλαίσια τῶν παραθύρων, στερέωσε τήν τοιχοποίη, ἀντικατάστησε τίς σχιστόπλακες τῆς στέγης καί γενικά τόν συντήρησε⁴.

Τόν ἔπόμενο χρόνο ἡ 'Εφορία διαμόρφωσε καί περιφράξε τόν ἀρχαιολογικό χῶρο πού περικλείει τό τζαμί, τό μαυσωλεῖο καί τό διώροφο οἴκημα πού παλιά ἦταν δημοτικό σχολεῖο. Στό κτίριο αὐτό ἔγινε σειρά ἐργασιῶν γιά τή στερέωσή του καί τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς του μορφῆς.

2. Μυρτάλη Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Τουρκικόν τέμενος Κονίτσης*, στό 'Αρχαιολογικό Δελτίο 26(1971), B₂ Χρονικά, σελ. 343.

3. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, *Τζαμί*, στό 'Αρχαιολογικό Δελτίο 31(1976), B₂ Χρονικά, σελ. 220.

4. "Οπ.π.

γ. Οι τεκέδες της Κόνιτσας

‘Ο ’Αναστ. Εύθυμιον ἀναφέρει ὅτι στήν Κόνιτσα ὑπῆρχαν ἔξι τεκέδες (μουσουλμανικά μοναστήρια). Σήμερα βέβαια χάθηκαν καί τά ἵχνη τους. Γιά τήν ιστορία καί μόνο σημειώνουμε μερικά στοιχεῖα. ‘Ο ἐπισημότερος καί πλουσιότερος τεκές ἦταν τοῦ Μπαμπᾶ Χουσέν ή Χουσεΐν στήν Κάτω Κόνιτσα, ὁ ὅποιος διατηροῦσε τσιφλίκια στά Γρεβενά, τό Τσοτύλι, στόν Κάμπο της Κόνιτσας κ.ά. Στήν “Άνω Κόνιτσα ὑπῆρχε ὁ τεκές τοῦ Μπαμπᾶ ’Οσμάν, πού ἦταν ἔνα μικρό κτίσμα μέ τουρμπέ. ‘Ο ίδρυτής του, σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῶν γερόντων, ἦταν φιλάνθρωπος καί ἀσκητικός. ‘Ο τρίτος τεκές ἦταν ἐκεῖ πού σήμερα στεγάζεται ἡ ’Αστυνομία καί ὀνομαζόταν τοῦ Μπαμπᾶ Νεβρούζ ή Σουλτάν τεκές. ‘Ο τέταρτος ἦταν στό σημερινό σπίτι της οἰκογένειας Κενανίδη καί λεγόταν τεκές Σεΐχ ’Ισχάκ καί ’Αβδουραχμάν. Σώζεται μέχρι σήμερα ἔνας τουρμπές. ‘Ο πέμπτος τεκές βρισκόταν στήν περιοχή της ’Αναγνωστοπούλείου Σχολῆς καί λεγόταν τοῦ Σεΐχ Χασᾶν. “Ενας ἄλλος τεκές ὑπῆρχε πάνω ἀπό τό τζαμί της ἀγορᾶς, δίπλα ἀπό τό νοσοκομεῖο.





ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΕΗ ΣΙΣΚΟ

Λίγο πιό πάνω ἀπό τό νέο Δημαρχεῖο βρίσκεται τό ἀξιόλογο ἀρχοντικό τοῦ Χουσεΐν μπέη. Ἡ οἰκογένεια αὐτή, πού ἔφερε τό ἐπώνυμο Σίσκος, ἦταν ἀπό τίς ἐπιφανέστερες τῆς Κόνιτσας. Τό πιθανότερο εἶναι ὅτι καταγόταν ἀπό ἔξισλαμισμένους χριστιανούς.

Τό ἀρχοντικό εἶναι ἔνα μεγάλων διαστάσεων διώροφο κτίσμα μέ διάταξη πᾶ στήν κύρια ὅψη καί στήν πίσω μέ ψηλό τετράγωνο πύργο. Τό ἐσωτερικό χαρακτηρίζει ἄνεση καί ἀπλότητα. "Ολοι οἱ κυριοὶ χῶροι ἔφεραν ξυλόγλυπτη διακόσμηση, οἱ πόρτας, οἱ δροφές, οἱ διαχωριστικές



3a. Τό ἀρχοντικό τοῦ Χουσεΐν Μπέη Σίσκο (1845)

παραστάδες μεταξύ τῶν παραθυριῶν κ.ἄ. Τό κτίριο ἀνήκει στά ἀλβανικά ἀναλλάξιμα καί παλιότερα χρησιμοποιήθηκε ως γύμνασιο. Ἀπό τή χρήση του ως διδακτήριο ἔπαθε πολλές φθορές, οἵ δόποις πολλαπλασιάστηκαν ὅταν τό εἶχε μισθώσει ἡ Ἐταιρεία Ἡπειρωτικῶν Μελετῶν, μέ τόν ὄρο νά τό ἀναστηλώσει καί νά τό μετατρέψει σέ κοινωφελές ἵδρυμα της ἐπαρχίας Κόνιτσας. Διυστυχῶς δέν ἔγινε τίποτα. Ἡ ἄγρια βλάστηση στή νοτιοανατολική γωνία καί τόν πύργο ἔγινε αἰτία νά καταρρεύσει ἡ στέγη τοῦ πύργου, παράλληλα τό ἀρχοντικό λεηλατήθηκε καί πολλά του ξυλόγλυπτα ἀφαιρέθηκαν βάναυσα. Τό 1976 ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων ἔκανε μερικές σωστικές ἐργασίες για νά ἀποφευχθεῖ ἡ περαιτέρω καταστροφή του. Ἐπιδιορθώθηκε ἡ στέγη, οἵ διάφορες ξύλινες κορνίζες, ἡ ὄροφή, ὁ ἔξωστης καί οἵ καπνοδόχοι. Ἐγιναν ἐπίσης καί ἄλλες μικροεργασίες¹.

Σύμφωνα μέ τίς ἐπιγραφές ποὺ ὑπάρχουν τό κτίριο χρονολογεῖται ἀπό τό 1845²

1. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, Ἀρχοντικό Σίσκο Κόνιτσα στό Ἀρχαιολογικό Δελτίο 31(1976), B₂ Χρονικά, σελ. 219-220.
2. Ἀναστασίου Εύθυμιου, Τουρκικές ἐπιγραφές Κονίτσης, στό περ. Ἡπειρωτική Ἐστία, 1980. σελ. 21.



ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΑΜΚΩΣ

Πάνω ἀπό τό ἀρχοντικό τοῦ Χουσεῖν μπέη σώζονται τά ἐρείπια τοῦ σπιτιοῦ τῆς Χάμκως, μητέρας τοῦ Ἀλή πασᾶ. Σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες πληροφορίες που διασώζει ἡ παράδοση, στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα ἡ ἐπιφανέστερη μουσουλμανική οἰκογένεια τῆς Κόνιτσας ἦταν τοῦ Ζεϊνέλ μπέη, ὁ ὅποιος ἦταν συγγενής τοῦ Κούρτ πασᾶ. Περνώντας ἀπό τήν Κόνιτσα ὁ Βελή μπέης ὁ Τεπελενλής μαζί μέ τούς ληστοσυμμορίτας του φιλοξενήθηκε στό ἀρχοντικό τοῦ Ζεϊνέλ μπέη ὅπου γνώρισε τή θυγατέρα του τή Χάμκω καί τήν πῆρε γυναίκα του. Ἀπό αὐτή γεννήθηκε ὁ διαβόητος Ἀλή πασᾶς ὁ Τεπελενλής, γνωστός στήν ιστορία τῆς Ἡπείρου. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ζεϊνέλ μπέη ἦταν πολύ πλούσια. Εἶχε τσιφλίκια στή Θεσσαλία, πολλά κτήματα στόν κάμπο τῆς Κόνιτσας, ὅλη τήν ἔκταση κάτω ἀπό τήν κεντρική πλατεία ὅπου γινόταν παλιά τό παζαρόπουλο, τσιφλίκι στό Ελεύθερο, στό Στόμιο κ.ἄ.¹

Τό 1972 καί 1976 ἡ Ἔφορία Ἀρχαιοτήτων προέβη σέ διάφορες ἐργασίες γιά τή διατήρηση τῶν ἐρειπίων. Πρόκειται γιά ἓνα κτιριακό συγκρότημα τοῦ ὅποίου σώζονται σέ καλύτερη κατάσταση ὁ διώροφος πύργος (κουλιά) πού ἀποτελεῖ τό κεντρικό οἰκοδόμημα καί οί τοξωτοί πυλῶνες εἰσόδου. Ὁ ἔξωτερικός ήμικυκλικός πυλώνας ἔ-

1. Ἀναστασίου Εύθυμιου, *Oἱ Μουσουλμάνοι τῆς Κονίτσης*, στήν ἐφημ. Πρωινά Νέα τῶν Ἰωαννίνων τῆς 26ης Ιαν. 1973 κ. ἔξ.



4. Ἐρείπια τοῦ ἀρχοντικοῦ τῆς Χάμκως

χει ἐγχάρακτη διακόσμηση, ὅπως συνηθίζεται στίς ἐκκλησίες καὶ τά σπίτια τῆς Ἡπείρου. Συνέχεια τοῦ πύργου ὑπάρχουν ἄλλα ἡμιερειπωμένα κτίσματα. Γύρω ἀπό τά κτίσματα ὑπάρχει ἐκτεταμένος χῶρος σέ πολλές βαθμίδες, δό όποιος περικλείεται ἀπό ψηλό τοῖχο πού σέ μερικά σημεῖα ξεπερνάει τά 7 μ.² Μετά τή στερέωση τοῦ περιβόλου ἡ Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων ἀποφάσισε τήν ἐπείγουσα συντήρηση καὶ στερέωση τοῦ διώροφου πύργου πού εἶχε πάθει σοβαρές ζημιές ἀπό τή μακροχρόνια ἐγκατάλειψη. Ετσι τό 1976 ἔγιναν οἱ ἔξῆς ἐργασίες: ἀποκοπή τῆς ἄγριας βλάστησης, ἀντικατάσταση τῆς στέγης μέ καινούρια τῆς ἴδιας μορφῆς, στερέωση τῆς τοιχοποιίας στά σημεῖα πού εἶχαν διαλυθεῖ ἀπό τόν κισσό, ἐπαναφορά τῶν λίθινων πλαισίων στίς πόρτες καὶ τά παράθυρα καὶ καθά-

2. Μυρτάλη Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Oἰκία Χάμκως ἐν Κονίτσῃ* στό Ἀρχαιολογικό Δελτίο τ. 27 (1972), B₂ Χρονικά, σελ. 455-456.

ρισμα τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ πύργου ἀπό τά μπάζα καὶ τά ἄχρηστα ύλικά. Παράλληλα «στερεώθηκε τό λίθινο ἀνάγλυφο τοξωτό ύπέρθυρο τῆς δυτικῆς εἰσόδου τῆς περιβόλου», ἀποκαταστάθηκαν τέσσερα τόξα καὶ μία καπνοδόχος στούς βοηθητικούς χώρους πού εἶναι συνέχεια τοῦ πύργου, καθαρίστηκε ἀπό τόν κισσό ἡ ύπέργεια δεξαμενή καὶ ἡ ἀνοιχτή στοά πού υπάρχει στή νότια πλευρά³.

Ο ἐπισκέπτης ἐδῶ ἀμέσως συμπεραίνει ὅτι οἱ Τοῦρκοι πού κατοικοῦσαν σέ τοῦτο τό ἀρχοντικό, εἶχαν πολύ πλοῦτο ἀλλά καὶ πολύ φόβο γιά τήν ἀσφάλειά τους, γάρ αὐτό ἔχτισαν ψηλούς περίβολους μέ πολεμίστρες καὶ κρυφές εἰσόδους καὶ ἔξόδους.



3. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, *Κουύλια τῆς Χάμκως*, στό 'Αρχαιολογικό Δελτίο, τ. 31 (1976), Β₂ Χρονικά, σελ. 219.



ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πρόσφατα χαρακτηρίστηκαν ώς διατηρητέα πάνω από 50 κτίρια (καταστήματα και σπίτια), τά όποια βρίσκονται κυρίως στήν "Άνω Κόνιτσα. Τά κτίρια αύτά είναι συνήθως διώροφα μέ μεγάλο ύψος. Είναι χτισμένα μέ πέτρα και στά περισσότερα ή λιθοδομή είναι λαξευτή. Η στέγη τους είναι τετράρριχτη μέ κεραμίδια, ένω παλιότερα ήταν μέ σχιστόπλακα. Χαρακτηριστικό γνωρισμα τῶν κτιρίων αύτῶν είναι τό μέγεθος και ή θέση τῆς κύριας είσοδου. Συνήθως είναι τοποθετημένη στό μέσον τοῦ κτιρίου, έχει μεγάλες διαστάσεις και είτε είναι στό έπίπεδο τῆς πρόσοψης εἴτε είναι σέ έσοχή, δημιουργώντας ἔτσι ἓνα χῶρο ποστατευόμενο ἀπό τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες. Πάνω από την είσοδο συχνά ύπάρχει ἐξώστης στόν δποῖο ὁδηγούμια ή δυό μπαλκονόπορτες¹.

1. Τίς πληροφορίες τίς ἀντλῶ ἀπό ύπηρεσιακό ἔγγραφο τοῦ ΥΠΕΧΩΔΕ πρός τό Δῆμο τῆς Κόνιτσας (21-4-92).



5. Ἀρχοντικό στήν "Ανω Κόνιτσα



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Τό σῆμα κατατεθέν τῆς Κόνιτσας είναι τό ἐντυπωσιακό πέτρινο μονότοξο γεφύρι στόν Ἀῶ, στήν εἴσοδο τῆς πόλης. Γιά τό μνημεῖο αὐτό κατά καιρούς ἔχουν γραφεῖ πολλά. Οἱ ξένοι περιηγητές τοῦ περασμένου αἰώνα καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ παρόντος τό σημειώνουν μέ θαυμασμό. Ο συνταγματάρχης Λήκ λ.χ. γράφει τό 1809 στό ημερολόγιό του: «Στίς 5.35 περνᾶμε τό γεφύρι τῆς Κόνιτσας, ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό ἄνοιγμα ὅπου τό ποτάμι χύνεται μέσα στήν πεδιάδα, ἀνάμεσα σέ δυό δασωμένους γκρεμούς μέ ύπερβολικό ὕψος, πού πάνω τους τά βουνά είναι δλότελα σκεπασμένα μέ δάση ἀπό ἔλατα. Στή μιά πλευρά τοῦ ἄνοιγματος οἱ χιονισμένες κορφές τοῦ Λάζαρου βρίσκονται πάνω ἀπό τά δάση, ἐνῶ στήν ἄλλη οἱ κορφές δέν φαίνονται»¹.

Προτοῦ νά περιγράψουμε τό γεφύρι καί νά ἀναφερθοῦμε στήν ἱστορία του, πρέπει νά κάνουμε λόγο γιά ἐκεῖνον πού τό ἔχτισε. Είναι ὁ γνωστός πρωτομάστορας Ζιώνας Φρόντζος πού γεννήθηκε στήν Πυρσόγιαννη γύρω στά 1814. Στό σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του ἔμαθε λίγα γράμματα καί ἀκολούθησε στή συνέχεια, ὅπως ἄλλωστε τά περισσότερα παιδιά τοῦ καιροῦ του, κάποιο οἰκοδομικό μπουλούκι, γιά νά μάθει τά μυστικά τῆς δουλειᾶς. Καλός καί ἔξυπνος τεχνίτης, γρήγορα συγκροτεῖ δική του οἰκοδομι-

1. Χρήστου Ἀνδρεάδη, 'Ο Συνταγματάρχης Λήκ καί ἡ Κόνιτσα, Ταξίδι στά 1809, στό περ. Κόνιτσα, τ. 63/1967, σελ. 12.



6. Τό πέτρινο γεφύρι τῆς Κόνιτσας (1870-71)

κή διμάδα και ἀναλαμβάνει τὴν ἐκτέλεση σοβαρῶν γιά τὴν ἐποχή του ἔργων.¹ Από αὐτά ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ σάν δικά του ἔργα οἱ τούρκικοι στρατῶνες τῆς Κόνιτσας, τό γεφύρι στή θέση Ντέρτι στά στενά τοῦ Σαραντάπορου ἀνάμεσα Καστανιανῆς και Στράτσιανῆς, τό γεφύρι τῆς Μπαλντούμας στή θέση παλιότερου γεφυριοῦ, ἐκτεταμένη ἐπισκευή τοῦ γεφυριοῦ τῆς Ζέρμας και βέβαια τό δνοματό γεφύρι τῆς Κόνιτσας, χτισμένο τό 1870 μέ 71. Ο Ζιώγας Φρόντζος πέθανε κοντά δύδοντα χρονῶν, περίπου στά 1893².

Προτοῦ νά χτιστεῖ τό μέχρι σήμερα σωζόμενο πέτρινο γεφύρι, ὕπηρχαν ξύλινα γεφύρια, τά δποῖα δμως δέν εἶχαν μακροζωῖα. "Ἐνα τέτοιο στήθηκε τό 1823 πού ἄντεξε μόνο δέκα χρόνια. "Άλλο ἐπίσης ξύλινο γεφύρι εἶχε τὴν ἴδια τύχη. Οἱ συχνές πλυμμύρες τοῦ Ἀώου τά παράσερ-

2. Σπύρου Ἰ. Μαντᾶ, *Τό γεφύρι και δ Ἡπειρώτης*, Ἀθήνα 1987, σελ. 28-34.

ναν. Άφορμή γιά νά χτιστεῖ ἐπιτέλους πέτρινο γεφύρι ύπηρξε δ γνωστός και ἀπό ἄλλες ἀγαθοεργίες τραπεζίτης τῶν Ἰωαννίνων Ἰωάννης Λούλης, δ ὅποιος ἐπιστρέφοντας ἀπό τά βρωμονέρια ὅπου εἶχε μεταβεῖ γιά ἰαματικά λουτρά, ἀποκλείστηκε γιά μερικές μέρες στήν Κόνιτσα, ἐπειδή δ Ἀδως μέ μεγάλη κατεβασιά εἶχε καταστῆσει ἀδύνατη τή διέλευση. Διαπιστώνοντας ἔτσι δ ἵδιος τίς ταλαιπωρίες τῶν Κονιτσιωτῶν ἀπό τήν ἔλλειψη γεφυριοῦ, ύποσχέθηκε σημαντική συνεισφορά γιά νά χτιστεῖ πέτρινο γεφύρι. Ἡ γενναιοδωρία ἔφτασε τά 50.000 γρόσια, δηλ. σχεδόν τό μισό τῆς συνολικῆς δαπάνης που ἄς σημειώθει ἔφτασε τά 120.000 γρόσια. Τά ύπόλοιπα χρήματα, ἐνθουσιασμένοι, ἔδωσαν, δ τότε ἐπίσκοπος Βελλᾶς και Κονιτσῆς Γερμανός, οί ἀδελφοί Βασίλης και Ἀλκιβιάδης Λιάμπεης, δ Μουχαμέτ Μπέη Σίσκος, οί ἀδελφοί Μπεκιάρη, ἀλλά και ὅλοι οί ύπόλοιποι κάτοικοι τῆς Κόνιτσας, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Φια τήν κατασκευή τοῦ γεφυριοῦ ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι δούλεψαν κάτω ἀπό τίς ὁδηγίες τοῦ Ζιώγα Φρόντζου πάνω ἀπό 50 Πυρσογιαννίτες μαστόροι-πελακάνοι, χτίστες, νταμαρτζῆδες γιά τήν ἔξόρυξη τῆς πέτρας, ξυλοτύπες γιά τά καλούπια, ἀσβεστάδες και μεταφορεῖς. Ἐπειδή τό γεφύρι ἦταν πολύ μεγάλο σέ ὄψος και μῆκος ($20 \times 40\mu.$), οί παλιοί εἶχαν προνοήσει νά κρεμάσουν μικρή καμπάνα, ἡ ὅποια χτυποῦσε ὅταν φυσοῦσε δυνατός ἄνεμος και προειδοποιοῦσε τοὺς διαβάτες ὅτι τό πέρασμα τοῦ γεφυριοῦ ἦταν ἐπικίνδυνο. Παρόμοιο καμπανάκι τοποθετήθηκε και τά τελευταῖα χρόνια (1975) γιά τή συνέχιση τῆς παράδοσης. Τό γεφύρι τῆς Κόνιτσας στάθηκε τυχερό, ἀλλά και ἀναπάντεχα δυνατό, ὅταν τό 1913 ύποχωρώντας δ Τζιαβίτ Πασιάς μέ τά στρατεύματά του ἐπανειλλημένα τό κανονιοβόλησε ἀπό τίς πλαγιές τοῦ Λάζαρου. Ἡ ζημιά που προκλήθηκε δέν ἦταν σοβαρή και γρήγορα ἀποκαταστάθηκε³.

3. "Οπ. παρ., σελ. 34-36.

Τό «Πολυτεχνεῖο» τῆς Κράπας

Τό γεφύρι τῆς Κόνιτσας παραδόθηκε ἀπό τό Ζιόγα Φρόντζο τό 1871 στίς τουρκικές ἀρχές καί εἰδικά στους μηχανικούς που εἶχαν ἔρθει ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Τούς προκάλεσε τό θαυμασμό καί θέλησαν νά πληροφορηθοῦν περισσότερα στοιχεῖα γιά τόν πρωτομάστορα. Στήν ἐρώτησή τους σέ ποιό Πολυτεχνεῖο φοίτησε, ἐκεῖνος ἀπλά καί ἔξυπνα τούς ἀπάντησε, διτι σπουδασε στήν Κράπα τῆς Πυρσόγιαννης! 'Ως γνωστό ἡ Κράπα εἶναι τό πέτρινο βουνό τῆς Πυρσόγιαννης, οἱ πέτρες τοῦ ὅποιου ἀποτελοῦσαν τό ψλικό γιά τήν πρακτική ἔξασκηση τῶν νέων μαστόρων.



ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Βορειοδυτικά τῆς Κόνιτσας ύπάρχει ἔνα θαυμάσιο κτῆμα στό δόποιο βρίσκονται οἱ μεγαλοπρεπεῖς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἀναγνωστοπούλειου Γεωργικοῦ Σχολείου, πού ίδρυθηκε καὶ λειτούργησε τό 1925 μέ χρήματα τοῦ κληροδοτήματος Μιχαὴλ Ἀναγνωστόπουλου. "Οπως εἶναι γνωστό ὁ Μιχαὴλ Ἀναγνωστόπουλος"¹ (ἢ Ἀνάγνος, ὅπως τόν ἔλεγαν στίς Η.Π.Α.) γεννήθηκε στό Παπιγκό στίς 7 Νοεμβρίου 1837, ὅπου πέρασε καὶ τά πρῶτα του χρόνια. Σπούδασε στά Ιωάννινα καὶ στή συνέχεια στήν Αθήνα στή Φιλοσοφική Σχολή. Ως σπουδαστής εἶχε γνωριστεῖ μέ τόν φιλέλληνα Σαμουὴλ Χάου, ὁ δόποιος τόν συμπεριέλαβε στούς στενούς του συνεργάτες γιά τή σωστή διεύθυνση τοῦ νεοϊδρυμένου τότε στή Βοστώνη Ἀσύλου καὶ Σχολείου Τυφλῶν Perkins. Μετά ἀπό μερικά χρόνια ὁ Ἀναγνωστόπουλος παντρεύτηκε τή θυγατέρα τοῦ Χάου καὶ ὅταν πάθανε ὁ πεθερός του (1876), τόν διαδέχτηκε στή διεύθυνση τοῦ ίδρυματος. Μετά τόν αἰφνίδιο θάνατο τῆς γυναίκας του Ιουλίας, ὁ Ἀναγνωστόπουλος ἄφησε τή μεγάλη του περιουσία γιά νά γίνουν φιλανθρωπικά καὶ ἐκπαιδευτικά ίδρυματα τόσο στίς Η.Π.Α., ὅσο καὶ στή γενέτειρά του τό Πάπιγκο καὶ σέ ἄλλα μέρη της Ἡπείρου. Στή διαθήκη του ὁ Ἀναγνωστόπουλος ἐκφράζει τήν ἐπιθυμία μέρος τῶν ἐσόδων τῆς περιουσίας του νά διατεθεῖ

1: Ιωάννου Γ. Παπαϊωάννου, *Μιχαὴλ Ἀναγνωστόπουλος*, Αθήνα 1981, σελ. 13.

γιά τήν ίδρυση καί συντήρηση ἀνώτατης Ἑλληνικῆς Σχολῆς κατά τά γερμανικά πρότυπα, στήν δποία θά φοιτοῦν παιδιά χωρίς νά γίνεται διάκριση φυλῆς, θρησκείας, χρώματος καί κοινωνικῆς τάξης. Καθορίζει μάλιστα καί τίς περιοχές, στίς δποίες μπορεῖ νά ίδρυθεῖ. «Εἴτε ἐν Κονίτσῃ εἴτε ἐν Ἰωαννίνοις εἴτε ἐν ἄλλῃ τινι πόλει τῆς Ἡπείρου πρός δυσμάς τῶν Ἰωαννίνων κειμένη». Ἡ σχετική ἐπιτροπή ἀνέθεσε στόν Ἰωάννη Παρμενίδη τήν ίδρυση τοῦ Σχολείου. Ἐκεῖνος ἔξέλεξε τήν Κόνιτσα καί μετά πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη δπου πῆρε ἀπό τήν Ὁθωμανική Κυβέρνηση καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τίς ἀναγκαῖες ἀδειες γιά τήν ἀγορά γηπέδων, ἀγρῶν καί τήν ίδρυση καί λειτουργία ἑλληνόγλωσσου Σχολείου ώς ἀμερικανικοῦ ίδρυματος.

Διάφορα γεγονότα στήν Ὁθωμανική Αὐτοκρατορία κατά τά ἔτη 1908-12 καί οἱ πόλεμοι ἀπό τό 1912 μέχρι τό 1923, καθυστέρησαν τήν ἀνέγερση καί λειτουργία τοῦ Σχολείου, τό δποῖο τελικά λειτουργησε τό Σεπτέμβριο τοῦ 1925. Μέ τήν ιταλική δισβολή διέκοψε τή λειτουργία του καί μετά ἀπό περιπέτειες ἐπαναλειτούργησε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1954 καί διέκοψε δριστικά τή λειτουργία του τό 1968².

Φυσικά δ μεγάλος Εὔεργέτης τῆς Κόνιτσας δέν ἀξιώθηκε νά δεῖ τό Σχολεῖο πού δραματιζόταν, γιατί ἡδη εἶχε πεθάνει στό Τούρνο Σεβερίν τῆς Ρουμανίας στίς 29 Ἰουνίου 1906. Τά δστά του μεταφέρθηκαν ἀρκετά χρόνια ἀργότερα καί τοποθετήθηκαν σέ ἔνα λοφίσκο μέ κυπαρίσσια κοντά στό Ἀναγνωστοπούλειο Σχολεῖο.

2. Ἀναγνωστοπούλειον Γεωργικόν Σχολεῖον Κονίτσης, 1961, σελ. 3-8. Πρόκειται γιά ἐνημερωτικό τεῦχος πού δέν φέρει συγγραφέα.

Ασυμβίβαστος

Ο Μιχαήλ Ἀναγνωστόπουλος ἀνέπτυξε μεγάλη πατριωτική δράση καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡταν ἄνθρωπος που δέν ἔκανε συμβιβασμούς μέ τῇ συνείδησῃ του. Ἐμείνε ἀκλόνητος στίς πεποιθήσεις του, σάν τους βράχους του χωριοῦ του. Ἡ ἀλήθεια νά λέγεται, νά βροντοφωνάζεται. Ἡ ἀδικία καὶ ἡ κάθε εἶδους παρανομία, νά χτυπιέται παλικαρίσια, ἀπ' δποιονδήποτε κι ἀν ἐκτελεῖται αὐτή! «Δέν διστάζω γιά δ, τι πράττω, νά ἀναλαμβάνω τίς εύθυνες μου. Ἄς είναι δσες θέλουν οδυ δυσκολίες καὶ τά ἐμπόδια. Ἡ πίστη μου στὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγαθοεργία του σκοποῦ μου, είναι τόσο δυνατή, που δέν ἐπιτρέπω στόν ἑαυτό μου οὔτε μιά στιγμή νά ἀμφιβάλει γιά τὴν πλήρη ἐπιτυχία μου».

(Ιεράννου Γ. Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Ἀναγνωστόπουλος, σελ. 23).

‘Ο σκοπός τοῦ Σχολείου

Τό Ἀναγνωστοπούλειο Σχολεῖο τῆς Κόνιτσας επεδίωκε τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ γεωργικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας, πρωτίστως τῆς Ἡπείρου καὶ εἰδικότερα τῆς Κόνιτσας, τήν καταπολέμηση τῆς ἀστυφιλίας καὶ τῆς μετανάστευσης. Παρεῖχε στούς μαθητές του γεωργική, βιοτεχνική καὶ ἐγκυκλοπαιδική μόρφωση, παράλληλα μὲ τόν ἔλληνοχριστιανικό φρονηματισμό, ὥστε νά γίνουν παράδειγμα θεωρητικῆς καὶ τεχνικῆς μόρφωσης στούς συγχωριανούς τους. Νά ἀναδειχτοῦν ἴκανοί καὶ φωτισμένοι γεωργοί καὶ κτηνοτρόφοι, καλοί οἰκογενειάρχες καὶ νομιμόφρονες Ἑλληνες πολίτες, διὸ διόποιοι θά ἀπέβαιναν ώφελιμοι στούς ἑαυτούς τους, τὴν οἰκογένειά τους, τό χωριό τους, τήν κοινωνίαν καὶ γενικότερα στήν πατρίδα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ



Ενημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσας



Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Στήν "Άνω Κόνιτσα, μετά τά τελευταῖα σπίτια, ύπάρχει ἡ τοποθεσία Πλατανάκια μέ τό ἔξοχικό κέντρο. Συνεχίζοντας τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στή Λάκκα Ἀώου, φτάνει κανείς στά τρία γραφικά ἔξωκλήσια, τόν "Αγιο Νικόλαο, τήν Παναγία και τόν "Αγιο Ἀθανάσιο. Ἰδιαίτερα πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ Παναγία ἐντυπωσιάζει τόν ἐπισκέπτη. Ἔκεῖ είναι οἱ πηγές ἀπό τίς δποῖες παίρνει τό περισσότερο νερό ἡ Κόνιτσα και τά αἰωνόβια πλατάνια. Ἡ ἐκκλησία είναι χτισμένη στήν ἐσοχή τοῦ μεγάλου βράχου, ἐνῶ τό ἱερό παλιότερα ἦταν λαξευμένο και εἶχε ἀγιογραφίες. Ἰχνη τους διακρίνουμε και σήμερα. Δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἄλλες πληροφορίες. Μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐκκλησία χτίστηκε τό 1775.





Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Βορειοδυτικά τῆς πόλης βρίσκεται ἡ Κόκκινη Παναγία. Ἀπό τή γέφυρα τῆς Τοπόλιτσας παίρνεις τό μονοπάτι καὶ σέ μισή περίπου ὥρα φτάνεις στό ταπεινό ἔρημοκλήσι. Μόλις πλησιάσεις στά 20 μέτρα, νιώθεις τὴν Κόκκινη Παναγία σάν πνευματικό καταφύγιο. Ἐδῶ γαληνεύεις καθώς βρίσκεσαι μακριά ἀπό τήν τρικυμία τῆς ζωῆς.

Πρόκειται γιά ἓνα ἀξιόλογο βυζαντινό ναῦδριο τῆς Παναγίας. Εἶναι μονόκλιτο, ἔυλόστεγο μέ τρίπλευρη κόγχη ἐξωτερικά καὶ χτισμένο σχεδόν ἐξ' ὀλοκλήρου μέ πλίνθους. Στήν κόγχη ὑπάρχει διακοσμητική τοιχοποιία¹. Στή μέση ὅλων τῶν πλευρῶν, πλήν τῆς δυτικῆς, ὑπάρχει στενή λουρίδα ὅπου οἱ πλίνθοι σχηματίζουν μικρές τριγωνικές κοιλότητες, οἱ δποῖες σπᾶνε κάτω τό μονότονο χτίσιμο. Τό πάχος τοῦ τοίχου εἶναι 70-75 ἑκ. Τό ὕψος τῆς ἐκκλησίας, ἀπό μέσα μετρημένο, εἶναι 5 μ. Τό δάπεδο εἶγαι μεταγενέστερο. Μέσα στό Ἱερό διατηροῦνται τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, ἀρκετά πληγωμένες ἀπό διάφορους ἀδαεῖς. Στό ἄτεχνο καὶ κακοβαμμένο τέμπλο ὑπάρχουν τρεῖς εἰκόνες, τοῦ Παντοκράτορος, τῆς Ἐλεούσης Παναγίας καὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ δποῖες μερεμετίστηκαν κακόγουστα τό 1877. Ὑπάρχει καὶ ἡ χρονολογία 1410 γραμμένη ἀπό τήν μερεμετίστη, πού ἴσως νά εἶναι ὁ χρόνος τῆς πρώτης ζωγραφικῆς τῶν εἰκόνων. Στήν Παναγία τήν Ἐλεούσα ἄρχισε νά χαλάει τό

1. Ἀπό ύπηρεσιακή ἀναφορά (29-6-1957) τοῦ Δημ. Πάλλα.



7. Η Κόκκινη Παναγία (Ιδος αἰώνας)

μεταγενέστερο μερεμέτισμα (στήν πραγματικότητα είναι έντελως μιά νέα εἰκόνα) και νά φαίνεται ή πρώτη μορφή της. Παρατηρεῖ κανείς τρία χέρια στήν Παναγία και εύκολα διαπιστώνει δτι ή πρώτη ίστόρηση τῶν εἰκόνων ἦταν βυζαντινῆς τεχνοτροπίας μέ άνεξίτηλα χρώματα. Πρέπει κάποτε τό χέρι τοῦ είδικοῦ ἐπιστήμονα νά ἐλευθερώσει τίς εἰκόνες αὐτές ἀφαιρώντας τίς ἄτεχνες ἐπιζωγραφίσεις τοῦ περασμένου αἰώνα².

Η Κόκκινη Παναγία πρόχειρα ἔχει χρονολογηθεῖ στίς ἀρχές τοῦ 15ου αἰώνα³. Ισως ὅμως νά είναι και ἀρχαιότερη, σύμφωνα μέ ἄλλες ἐκτιμήσεις. Τό 1974 ή Εφο-

2. Πρεσβ. Διονυσίου Δημ. Τάτση, Η Κόκκινη Παναγία, στό περ. Παράδοση, τ. 8/1978, σελ. 145-147.

3. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, Έκκλησιαστικά μνημεῖα στήν Κλειδωνιά Κονίτσης, ἀνάτυπο ἀπό τά Ήπειρωτικά Χρονικά, 1975, σελ. 50.

ρία Ἀρχαιοτήτων προέβη σέ διάφορες ἐργασίες γιά τή στερέωση καί ἐπισκευή τοῦ μνημείου. Συγκεκριμένα ξύστηκαν τά παλιότερα κακότεχνα κονιάματα ἀπό τσιμέντο, πού εἶχαν κλείσει ἔξωτερικά τίς ρωγμές πού ὑπῆρχαν στούς τοίχους καί ἔγινε κανονική ἔμφραξη ὅλων τῶν ρωγμῶν. Τά ἀποσχισμένα τμήματα τῆς νοτιοδυτικῆς καί βορειοανατολικῆς γωνίας τοῦ κτιρίου, πού εἶχαν ἀποκλίνει σημαντικά ἀπό τήν κατακόρυφη, γκρεμίστηκαν καί ἀνακατασκευάστηκαν στήν ἀρχική τους θέση. Ἐπίσης ἔγινε γενική ἐπισκευή τῆς στέγης μέ τήν τοποθέτηση σχιστολιθικῶν πλακῶν⁴.



4. Μυρτάλη Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Ναός τῆς Κόκκινης Παναγιᾶς* κοντά στήν Κόνιτσα, στό Ἀρχαιολογικό Δελτίο, τ. 29 (1973-74), σελ. 611.



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Πάνω ἀπό τή γέφυρα τοῦ Ἀώου, ἀπέναντι ἀπό τήν Ἀγία Βαρβάρα, βρίσκεται ἔνα ἀπότομο καὶ βραχῶδες ὑψωμα πού δονομάζεται Κάστρο. Ἐκεῖ ὑπῆρχε κάστρο, ὅπως μαρτυροῦν τά ἀσβεστόχιστα ἐρείπια πού σώζονται ἀκόμα¹. Ἡ τοποθεσία εἶναι θαυμάσια, μέ μεγάλο ὄριζοντα καὶ φυσική ὁχύρωση. Ἀπό ἐδῶ θαυμάζεις καὶ τό τελευταῖο τμῆμα τῆς χαράδρας τοῦ Ἀώου.

Δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἴστορικά στοιχεῖα γιά τό Κάστρο. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ Ἀν. Εὐθυμίου Γερμανοί ἴστορικοί γράφουν ὅτι τό φρούριο τῆς Κόνιτσας τό ἔχτισε τό 1319 ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἡπείρου Συριάνης Ἐπικέρνης Παλαιολόγος, γαμπρὸς τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου τοῦ Β². "Ἄλλοι ἀνάγουν τό Κάστρο στούς χρόνους τοῦ Ἰουστινιανοῦ (βος αἰώνας)³, ἐνῶ μερικοί στήν τουρκοκρατία. Δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο τό Κάστρο νά ἥταν μεσαιωνικό φρούριο, τό δποῦ ἀργότερα περιῆλθε στούς Τούρκους κατακτητές καὶ νά τό χρησιμοποιοῦσαν στίς μεταξύ τους διαμάχες. Πάντως «ἡ κατάκτηση τῆς Ἡπείρου ἀπό τούς

1. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, *Τό Κάστρο τῆς Κόνιτσας*, στό περ. *Ἡπειρωτική Έστία*, 1954, σελ. 33.

2. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, *Oἱ Μουσουλμάνοι τῆς Κονίτσης*, στήν ἐφημ. *Πρωινά Νέα τῶν Ιωαννίνων τῆς 26ης Ιαν. 1973.*

3. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, *Ἐκκλησιαστικά μνημεῖα στήν Κλειδωνιά Κονίτσης*, ἀνάτυπο ἀπό τά *Ἡπειρωτικά Χρονικά*, 1975, σελ. 50.

Τούρκους, οί πόλεμοι μέ τους Ἐνετούς γιά τόν ἔλεγχο τῶν παραλίων καί γενικά ἡ ταραχώδης περίοδος τῆς τουρκοκρατίας, μέ τους ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων καί τίς διαμάχες τῶν μπέηδων, συνετέλεσαν στήν ἀνάπτυξη ἐνός μεγάλου ὁχυρωματικοῦ δικτύου, ἄγνωστο κατά τό μεγαλύτερό του μέρος στήν ἐπιστήμη»⁴.



8. Φθαρμένος τοῖχος τοῦ Κάστρου τῆς Κόνιτσας

Όταν σήμερα μιλᾶμε γιά Κάστρο ἐννοοῦμε ἐρείπια ὁχυρωσης, στά δποια βλέπουμε «ἔνα σύστημα δόμησης μέ πλακοειδεῖς τεφρούς λίθους σέ σχετικά κανονικές δριζόντιες σειρές, μέ ἐνδιάμεσο στρώμα λευκοῦ κονιάματος. Σέ ἀραιά διαστήματα παρεμβάλλονται καί κεραμίδια»⁵. Η πυκνή βλάστηση ὅμως δέν ἐπιτρέπει ἀκριβή ἀποτύπωση καί μελέτη τοῦ Κάστρου.

4. Δημήτρη Κωνσταντίου, *Ἐρευνα γιά τή Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή περίοδο*, στό περ. *Ἡπειρωτικά Χρονικά*, 1992, σελ. 83.

5. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, *Κάστρο Κόνιτσας* στό *Ἀρχαιολογικό Δελτίο* 32 (1977) B₁ Χρονικά, σελ. 171.

Γιά τό Κάστρο τῆς Κόνιτσας κάνει λόγο καί ἡ παράδοση. Βέβαια οἱ θρύλοι πού ἀναφέρονται εἶναι σχεδόν ἕδιοι μέ ἐκείνους τῶν ἄλλων κάστρων τῆς πατρίδας μας καί δέν θά τούς ἀναφέρουμε ἔδω. Σήμερα τό Κάστρο δέν παρουσιάζει κάτι τό ἀξιοθέατο. Ἡ τοποθεσία του ὅμως ἔχει ἴδιαίτερη δμορφιά. Γενικά ἡ διαδρομή ἀπό τήν πόλη πρός τήν Ἀγία Βαρβάρα καί ἀπό ἐκεῖ πρός τό Κάστρο εἶναι εὐχάριστη καί ἐντυπωσιακή.





Η ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΑΩΟΥ

Μετά τό πέτρινο γεφύρι τῆς Κόνιτσας ἀρχίζει ἡ χαράδρα τοῦ Ἀώου, καθώς ἀνηφορίζεις πρός τό Στόμιο. Ἀριστερά εἶναι ἡ Τραπεζίτσα καὶ δεξιά οἱ δαντελωτές κορυφές τῆς Τύμφης. Βράχια, πεῦκα καὶ νερά εἶναι τά τρία ἴδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς χαράδρας.¹ Εδῶ ὁ Ἀώος κυλάει μόνος, χωρίς τή συντροφιά τῶν ἄλλων μεγάλων παραποτάμων του (Βοϊδομάτη καὶ Σαραντάπορου).

Οἱ πλευρές τῆς χαράδρας ἀπό τήν ἀρχή τους ἔχουν μεγάλη κλίση. Ἀνάμεσα στά δέντρα προβάλλουν πυκνοί θάμνοι πυξαριοῦ πού καλύπτουν τά κενά. Τά πεῦκα φυτρώνουν στά χωματερά ἐδάφη τῶν βουνῶν, ἀλλά μέ τήν ἴδια εὔκολία φυτρώνουν καὶ πάνω στά βράχια. Κάπου κάπου ἐμφανίζονται μερικά ἔλατα καὶ κέδρα². Θαυμάζεις τίς ἀπότομες κόγχες τῶν βράχων καὶ τήν πυκνή βλάστηση πού ἔεπηδᾶ ἀνάμεσα ἀπό τίς σχισμές τῆς πέτρας καὶ πρασινίζει ὅλα τά ἀντερείσματα τῆς χαράδρας. Εὐφραίνεσαι ἀπό τό μουσικό ξεφάντωμα τῶν τζιτζικιῶν πού σμίγει μέ τό ἀχό τοῦ ποταμοῦ καὶ σοῦ κρατάει συντροφιά ώς τόν καταρράχτη τοῦ Γράβου².

Διασχίζοντας τή χαράδρα ἀπό δύσβατα μονοπάτια παρατηρεῖς τά ἀποτελέσματα τοῦ ἀδυσώπητου καὶ ἀέναου

1. Σωτήρη Π. Τουφίδη, *Ο Ἀώος καὶ ἡ φύση του*, Κόνιτσα 1982, σελ. 20.

2. Σωτήρη Π. Τουφίδη, *Μέ τούς «Ροβινσῶνες» τῶν βουνῶν*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 40/1991, σελ. 174.

πολέμου τῶν στοιχείων τῆς φύσης: ἀποκεφαλισμένα ρομπόλια ἀπό τή φοβερή ρομφαία τῶν κεραυνῶν, ἀπέραντες χαλικαριές πού δημιουργήθηκαν ἀπό τό θρυψάλιασμα τῶν βράχων, καθώς ἡ ζέστη τῆς ήμέρας, τό ψύχος τῆς νύχτας, ὁ ἀέρας καί τό νερό ροκανίζουν ἀκατάπαυστα τό βουνό. Πολυάριθμα δέντρα κείτονται ξεριζωμένα σέ χοῦνες καί ξέφωτα, ὅπου οἱ ἀπανωτές χιονοστιβάδες τοῦ χειμῶνα ξεθύμαναν τή φοβερή μανία τους³.

Ἡ χαράδρα τοῦ Ἀώου ἀπό τίς πηγές μέχρι τήν Κόνιτσα εἶναι περί τά 50 χιλ. Ἀποφασιστικοί φυσιολάτρες τήν ἔχουν διασχίσει καί περιέγραψαν τήν ὁμορφιά της μέτά ώραιότερα λόγια. Ἡ διάβαση μέσα στά φαράγγια δὲν εἶναι πάντοτε εὔκολη. Ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ἐλεύθερου μέχρι τό μοναστήρι τοῦ Στομίου ἡ χαράδρα στένει καί τό τμῆμα αὐτό εἶναι τό μακρύτερο σέ ἀπόσταση καί φοβερότερο σέ θέα⁴.

Ἡ χλωρίδα καί ἡ πανίδα τῆς χαράδρας εἶναι πλούσια. Μεγάλη εἶναι ἡ ποικιλία τῶν δέντρων πού φύονται ἐδῶ. Ἀπό τίς πηγές τοῦ Ἀώου μέχρι τό χωριό "Αρματαί" οἱ πλαγιές εἶναι κατάφυτες ἀπό μαυρόπευκο, δξυά, ρόμπολο κ.ἄ. Ἀπό ἐκεῖ καί κάτω ώς τήν ἔξοδο συναντοῦμε ἐκτός ἀπό τά πεῦκα, γραβιά, κουτσουπιές, βελανιδιές, φλαμουριές, ἔλατα, φραξιά, πλατάνια καί ὅλα σχεδόν τά εἴδη τῆς ήμιορεινῆς ἑλληνικῆς χλωρίδας. Μέσα σέ αὐτή τήν πλούσια καί ἄγρια βλάστηση ζοῦν ἀρκοῦδες, λύκοι, ἀλεποῦδες, ἀσβοί, λύγκες, ἄγριόγιδα, ζαρκάδια, λαγοί, κουνάβια, σκίουροι, νυφίτσες, ἄγριόγατοι, βίδρες, ποντικοί, χελῶνες, ἀλλά καί διάφορες σαῦρες καί φίδια. Φυσικά δέν λείπουν τά πουλιά, ὅπως ἀετοί, ὄρνια, κοράκια, ἀγιοπερίστερα, τσαλαπετεινοί, πέρδικες, δρυοκολάπτες,

3. "Οπ.π. σελ. 175.

4. Σωτήρη Π. Τουφίδη, *Στά φαράγγια τοῦ Ἀώου*, στό περ. *Κορφές*, τ. 43/1983, σελ. 30.

κίσες, κοτσύφια, ἀηδόνια κ.ἄ., ἐνῶ στά νερά του ποταμοῦ ὑπάρχουν τά γνωστά ψάρια, συρτάρια, μπρανιά, μουστακαλῆδες καὶ πέστροφες⁵.

"Αν κάποτε ἀξιοποιηθεῖ ἡ χαράδρα τοῦ Ἀώου, ὅπως ὑποδεικνύει σχετική μελέτη⁶, καὶ γίνει γνωστή περισσότερο, τότε ἡ Κόνιτσα θά γίνει ἔνα μοναδικός τόπος ἔλξης ἐπισκεπτῶν. Μέχρι τώρα τή γνωρίζουν καὶ τήν ἀποθαυμάζουν οἱ φυσιολάτρες, οἱ δρειβάτες καὶ οἱ προσκυνητές τοῦ μοναστηριοῦ, ἔνας μικρός ἀριθμός ἀνθρώπων, ἐνῶ ἂν γίνουν τά διάφορα ἔργα τότε θά ὑπάρχουν πολλές προϋποθέσεις γιά ἀθρόα προσέλευση τουριστῶν στήν Κόνιτσα.



5. Σωτήρη Π. Τουφίδη, 'Ο Ἀώος καὶ ἡ φύση του, Κόνιτσα 1982, σελ. 32-34.

6. Βλέπε στό περ. 'Ηπειρωτική Έστία, 1962, σελ. 843-852.



ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ

Περπατώντας μιά ώρα μετά τό γεφύρι της Κόνιτσας, πάντα στή χαράδρα του Αώου, φτάνει κανείς στό μοναστήρι της Παναγίας της Στομιώτισσας. Είναι χτισμένο σέ μιά θαυμάσια έξεδρα της Τύμφης, έκει που σχηματίζεται στόμιο (ἄνοιγμα) της ἄγριας χαράδρας. «Είναι κουρνιασμένο στά θεόρατα βράχια στό Καταφίλι, μέσα στή θεόχτιστη χαράδρα»¹. Από έδω βλέπεις στό βαθός τό δλοκάθαρο ποτάμι νά περνάει ἀνάμεσα ἀπό τά βουνά. Απέναντι, στά βορειοανατολικά του μοναστηριοῦ, φαίνεται ή τοποθεσία Παλιομονάστηρο, έκει που πρωτοχτίστηκε τό μοναστήρι.

Ο τόπος του Στομίου είναι μᾶλλον ἥμερος. Τό γύρω ὅμως τοπίο, ίδιως τό βορεινό και τό ἀνατολικό, είναι ἄγριο και δυσπεριγγαπτο. Ογκώδεις και πανύψηλοι βράχοι, σειρά ὀλόκληρη, ἀποτελοῦν τό «πέτρινο δάσος» της χαράδρας. Οι ἀπορρῶγες και οὐρανογείτονες αὐτοί βράχοι σέ ὑποχρεώνουν νά συναισθανθεῖς τή σμικρότητά σου και τήν ἀδυναμία σου. Εχουν κάθετη φορά πρός τά ἄνω. Αὐτά τά μέρη τά περπάτησαν περίεργοι ἄνθρωποι και τά θαύμασαν. Ανέβηκαν πάνω στίς κορυφές και ἀπό έκει ἀπόλαυσαν τό μεγαλεῖο του δρίζοντα. Είδαν τόν Μύτικα του Όλυμπου, τόν Παντοκράτορα της Κέρκυρας, τό Αἰγαῖο και τό Ιόνιο. Η Τύμφη ἔχει πολλές κορυφές, ὅμορ-

1. Βασιλείου Νικοπούλου, 'Ο πατήρ Παΐσιος δ Φιλοθεῖτης ἡ Στομιώτης, στό περ. Κόνιτσα, τ. 119/1972, σελ. 12.



9. Τό μοναστήρι τοῦ Στομίου (1774).

φες καί μοναδικές. Τό μοναστήρι είναι άπό τή μεριά τῆς Γκαμήλας, ἐκεῖ πού είναι τά ἀστραποκαμένα βράχια, οἱ καταπράσινες πλαγιές πού τίς στολίζουν τά ποικιλόχρωμα ἀγριολούλουδα, καί τά παμπάλαια χιόνια στίς λακκιές. Ἐκεῖ πού βλέπει κανείς παράξενα βραχοδίαιτα πουλιά, περήφανους ἀετούς πού πετοῦν στούς γαλανούς αἰθέρες καί κατακάθαρο λαμπερό φῶς².

Τό παράξενο καί ἀνεξήγητο είναι ὅτι πάνω σέ αὐτά τά βράχια φύτρωσαν ἀμέτρητα πεῦκα πού εύθυτενή καί ἀλύγιστα ἀνηφορίζουν μέ τό χρόνο πρός τόν οὐρανό. Είναι ἔνα θέαμα μοναδικό καί δυσπερίγραπτο. Ἡ ἄγρια φύση ἀσκεῖ κάποια μαγεία στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Μπαίνοντας στό μοναστήρι, ἀριστερά είναι ἡ μεγάλη σειρά τῶν κελιῶν καί δεξιά ὁ ναός. Τά κελιά είναι νεώτερα, γιατί τό 1943 οἱ Γερμανοί ἔκαψαν τό μοναστήρι καί διασώθηκε μόνο ὁ ναός. Τά τελευταῖα χρόνια προστέθηκαν καί ἄλλα κελιά. Ὁ ναός είναι σταυροειδής μέ τροῦλο. Τό τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο σπάνιας τέχνης.

Τό μοναστήρι χτίστηκε τό 1774, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό διάφορες ἐπιγραφές πού διατηροῦνται μέχρι σήμερα. Γιά τήν ίστορία δέν ἔχουμε ἀρκετές πληροφορίες. "Ο, τι γνωρίζουμε είναι ἀπό τίς ἐνθυμήσεις μοναχῶν πού ὑπάρχουν σέ διάφορα παλιά ἐκκλησιαστικά βιβλιά, ἀπό τό διετελέσθιο χειρόγραφο τοῦ Ἱερομόναχου Χρύσανθου Λαΐνου καί τή στοματική παράδοση τοῦ τόπου.

Είναι ἔξακριβωμένο ὅτι τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Στομιώτισσας δέν ὑπῆρξε ποτέ κανένα πολυάνθρωπο μοναστικό κέντρο. Κατά περιόδους συγκέντρωνε λίγους μοναχούς, πού ἔπρεπε νά ζοῦν ἀσκητικά καί ὅχι σπάνια ἔμενε μέ ἔνα δυό μοναχούς. Ἀρκετές φορές ἐρημωνόταν.

Ἀπό τό 1950 καί δωθε διάφοροι φιλόθρησκοι χρι-

2. Ἰωάννου Γ. Παπαϊωάννου, *Τό Πάπιγκο*, Θεσ/νική 1977, σελ. 89.

στιανοί πού πονοῦν τό Στόμιο, συνεισφέρουν ὅ,τι μποροῦν γιά νά ἀνοικοδομηθοῦν τά ἐρειπωμένα ἀπό τήν πυρκαγιά (1943) κελιά. Τό ἔτος μάλιστα 1958 ἡ Παναγία ἔστειλε στό μοναστήρι της τόν εὐλαβέστατο π. Παΐσιο, ὁ ὅποῖς μέ ἔνθεο ζῆλο ἄρχισε τήν ἀνοικοδόμηση βοηθούμενος ἀπό πολλούς χριστιανούς. Τό ἔργο τοῦ π. Παΐσιου τό συνεχίζει καί τό προεκτείνει ὁ π. Κοσμᾶς.

Τό μοναστήρι τιμᾶται ἐπ' ὀνόματι τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Πλήθη κόσμου ἀπό τήν Κόνιτσα καί τή γύρω περιοχή ἀνηφορίζουν κάθε χρόνο στίς 8 Σεπτεμβρίου γιά τήν πανήγυρι. Εἶναι ἐντυπωσιακό τό θέαμα νά βλέπει κανείς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές νά κρατοῦν μέ ίδιαίτερη προσοχή στά τάματά τους καί νά ἀνεβαίνουν τό κακοτράχαλο μονοπάτι πού ὁδηγεῖ σήν Παναγία τή Στομιώτισσα³.



3. Πρεσβ. Διονυσίου Δημ. Τάτση, *'Η Ἱερά μονή Στομίου Κονίτσης*, Ιωάννινα 1980, σελ. 13-29.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ



Ενημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονταρίνη

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

‘Ο Νεομάρτυρας ’Ιωάννης γεννήθηκε στήν Κόνιτσα ἀπό γονεῖς μωαμεθανούς, «έκ δυσώδους ρίζης», τό β’ μισό του 18ου αἰώνα. Ο πατέρας του ἦταν δερβίσης καί κατεῖχε τό ἀξίωμα του σέχη. Οι μωαμεθανοί τῆς Κόνιτσας ἐπειδή ἦταν ἀξιωματοῦχος τῆς θρησκείας τους τόν ἐκτιμοῦσαν πολύ.

‘Ο ’Ιωάννης μέχρι τά 20 χρόνια του ἔζησε κοντά στους γονεῖς του, χωρίς νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τή γενέτειρά του τήν Κόνιτσα. “Ἐπειτα ἀναχώρησε γιά τά ’Ιωάννινα ὅπου παρέμεινε γιά ἔνα χρονικό διάστημα. ’Εδῶ κατετάγη στό τάγμα τῶν δερβίσηδων, μετά ἀπό προτροπή καί ἐπιθυμία τοῦ πατέρα του. ’Αργότερα τόν συναντοῦμε στό Βραχώρι (σημ. ’Αγρίνιο) νά διαμένει σέ ἔνα «καύθεντικόν οἴκημα, τό λεγόμενον Μουσελίμ σεράν». Όλη τήν περιοχή τοῦ ’Αγρινίου ἔξουσίαζε τότε ὁ Χαζναζάρ ’Ισουφάραβος, ὁ ὅποῖος τόν ὑποδέχτηκε με χαρά καί προθυμία.

Κατά τό χρονικό διάστημα πού παρέμεινε κοντά στόν ’Ισουφάραβο ὁ ’Ιωάννης ἐκτελοῦσε μέ εὺσυνειδησία καί ὑπακοή τίς διάφορες ὑπηρεσίες πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει. Δέν εὕρισκε ὅμως ἀνάπαυση στήν ψυχή του. Δέν τόν εὐχαριστοῦσαν τά μάταια τοῦ κόσμου καί οί τιμές τῶν ἐφήμερων ἀρχόντων. Ο συναξαριστής σημειώνει πώς ὁ ’Ιωάννης εἶχε «τό χριστιανικόν πολίτευμα ἔμφυτον, χρώμενος πολλάκις τά νηστήσιμα φαγητά τῶν χριστιανῶν καί ἀγαπῶν τήν καθ’ ἡμᾶς πολιτείαν». ”Ητανε διαλεγμένος ἀπό τό Θεό νά γίνει ἐκλεκτός του. Στήν καρδιά τοῦ ’Ιωάννου ὅμως ὑπῆρχε καί ὁ φόβος τῶν μωαμεθανῶν. Γνώριζε ὅτι θά τόν τιμωροῦσαν σκληρά μόλις θά πληροφοροῦνταν τό ἐσωτερικό του φρόνημα. Ζώντας αύτό τό φόβο δέν μποροῦσε νά ἡσυχάσει. Γι’ αύτό ξεκαθάρισε τά πράγματα. ’Απεφάσισε νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τίς μωαμεθανικές ἀλυσί-

δες. Καί ή εύκαιριά παρουσιάστηκε. 'Ο Ισουφάραβος μετατέθηκε στά Ιωάννινα καί στή θέση του ἦλθε ὁ μπέης Σουλεϊμάν. 'Ο Ιωάννης στήν ἀρχή βρέθηκε σέ δίλημμα. Ποιόν νά ἀκολουθήσει; Τόν Ισουφάραβο στά Ιωάννινα ἢ τόν Σουλεϊμάν; Τελικά ἀκολούθησε κάποιον "Αλλον. Τό "Αγιο Πνεῦμα τόν φώτισε νά ἀπαρνηθεῖ τούς μπέηδες καί νά ἀκολουθήσει τό Χριστό. "Εκοψε τίς «δυσώδεις» ρίζες του καί φυτεύτηκε ὀλόψυχα στό εὐφορο χωράφι τῆς Ορθοδοξίας καί κατέληξε στό μαρτύριο.

'Ο Ιωάννης παρέμεινε στήν Αἰτωλία «περιφερόμενος χριστιανικοῖς ίματίοις», ἀφοῦ ἀπεκδύθηκε τό δερβίσικο σκουφί καί τά λευκοπράσινα ἐνδύματα πού τοῦ θύμιζαν τήν πρό Χριστοῦ ζωή του. Μετά ἀπό τή βάπτισή του, πού ἔγινε στήν Ιθάκη, ἐγκαταστάθηκε στό Ξηρόμερο, στό χωριό μαχαλάς ὅπου ἔγινε ύπηρέτης τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντα Πάνου Γαλάνη. Κατόπι παντριστήκε καί ἔφυγε ἀπό τό Γαλάνη, μᾶλλον γιά περισσότερη προφύλαξη καί ἀσφάλεια. Γιά νά μπορεῖ νά ζήσει ἀσκοῦσε τό «δραγατικόν ἐπάγγελμα» (ἀγροφύλακας) προσέχοντας πάντοτε νά μή γίνει ἀντιληπτός ἀπό τούς Τούρκους. 'Αφοσιωμένος στήν ύπηρεσία του σπάνια ἐμφανιζόταν στά κέντρα τοῦ χωριού καί ὀπέφευγε τίς συνάφειες μέ τούς χωριανούς.

Τό 1813 ὁ πατέρας τοῦ Ιωάννου πληροφορήθηκε τήν προσχώρησή του στό χριστιανισμό καί ἔγινε ἔξω φρενῶν. 'Απεσταλμένοι του ἔφθασαν στό Ξηρόμερο γιά νά τόν πείσουν νά ἐπιστρέψει στό μωαμεθανισμό ἀλλά δέν πέτυχαν τίποτα. Τελικά κάποιος ἀγαρηνός τῆς περιοχῆς κατηγόρησε τόν Ιωάννη στό μουσελίνη τοῦ Αγρινίου, ὁ ὅποιος τόν συνέλαβε καί τόν καταδίκασε στόν διά ξίφους θάνατο. "Ετσι χάριν τῆς πίστεως ὁ Ιωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης μαρτύρησε στίς 23 Σεπτεμβρίου τό 1814¹.

1. Πρεσβ. Διονυσίου Δημ. Τάτση, 'Ο ἄγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, Αθήνα 1979, σελ. 9-15.



Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στό νέο κτίριο τοῦ Δημαρχείου στεγάζεται ή Δημόσια Βιβλιοθήκη, πού άποτελεῖ ἔνα πνευματικό κόσμημα τῆς πόλης. Ιδρύθηκε τό 1960 βάσει τοῦ Α.Ν. 1362/1949 «περὶ ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἐνιαίας ὁργανώσεως τῶν ἀνά τό Κράτος Βιβλιοθηκῶν». Ο ἀκριβής τίτλος εἶναι Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονίτσης. Διαθέτει περὶ τούς 30.000 τόμους βιβλία, ἀπό τά ὅποια ἀρκετά τά διακινεῖ σὲ διάφορα δανειστικά κέντρα τῆς Ἡπείρου. Στή Βιβλιοθήκη ὑπάρχουν πλήρεις σειρές τῶν Ἡπειρωτικῶν Χρονικῶν, τῆς Ἡπειρωτικῆς Ἔστίας, τῆς Λαογραφίας, τοῦ περιοδικοῦ Κόνιτσα καὶ ἄλλα πολλά. Υπάρχει ἀκόμα ἡ Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἀπό τό 1963 κ. ἔξ.¹.



1. Ἀχιλλέα Γ. Κολιοῦ, *Ἡ Βιβλιοθήκη Κονίτσης*, στό περ. Κόνιτσα, τ. 22-23/1981, σελ. 303-304 καὶ τ. 12/1987, σελ. 14-15.



ΤΟ ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟ

Τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο διοργανώνεται ἀπό τό Δῆμο τῆς Κόνιτσας τό Παζαρόπουλο. Στήν ἐποχή μας πού οἱ ἄνθρωποι εὔκολα μετακινοῦνται, τό Παζαρόπουλο δέν ἔχει ἐκείνη τήν ὁμορφιά καὶ ἴδιαιτερότητα πού εἶχε μπροστά ἀπό δυό τρεῖς δεκαετίες. Τώρα πιά δέν εἶναι ἐμποροζωοπανήγυρη, ἀφοῦ μέ τήν εύρεία χρησιμοποίησῃ τῶν αὐτοκινήτων ἔπαυσε νά γίνεται ἐμπόριο ζώων. Παλιά ὅμως «στό Παζαρόπουλο τῆς Κόνιτσας, οἱ συναλλαγές περιορίζονταν ἀποκλειστικά στ' ἄλογα καὶ στά μάλλινα. Οἱ Γκέκηδες φέρναν μέσ' ἀπό τήν Ἀρβανίτια, ὥραια καὶ γεροδεμένα ἄλογα, πού τά ἔκθεταν στήν ἄπλω τοῦ λιβαδιοῦ. Κι οἱ βλάχοι κατέβαζαν ἀπ' τά βουνά, ώς περνοῦσαν γιά τά χειμαδιά τους, τίς κατακόκκινες φλοκάτες βελέντζες, τίς κάπες καὶ τ' ἄλλα ὑφαντά»¹.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει μιά περιγραφή τοῦ Παζαρόπουλου τῆς ἐποχῆς τοῦ 1913, ἀπό τήν δοία μεταφέρω μερικά ἀποσπάσματα, γιά νά σχηματίσουμε μιά εἰκόνα τοῦ παλιοῦ Παζαρόπουλου. Σέ αὐτό λοιπόν συμμετεῖχαν ἀπό δλόκληρη τήν ἐπαρχία, ἄλλα καὶ ἀπό τά Ἰωάννινα, ἐμπορευόμενοι ἄνθρωποι οἱ δοποῖοι ἔστηναν τίς παράγκες τους στόν εἰδικό χῶρο τοῦ Παζαριοῦ πού τόν νοίκιαζαν γιά ὕσες μέρες διαρκοῦσε. Ἐκτός ἀπό τά ἐμπορεύματα

1. Γιάννη Λυμπερόπουλου, *Παζαριοῦ ἀνατομή*, Ἀθήνα 1971, σελ. 19-20.

ύπηρχαν πρός πώληση ζῶα, ἵπποι, ἡμίονοι, βόδια καὶ ἄλλα, τά δόποια κυρίως διέθεταν οἱ κάτοικοι τῆς Κολώνιας. Σημαντικό ρόλο στό Παζαρόπουλο τῆς Κόνιτσας ἔπαιζαν ἡ Σαμαρίνα καὶ ἡ Φουρκα μέ τά ἐριοῦχα ὑφάσματα, τά δίμιτα, τίς φανέλες, τίς κάπες, τίς περίφημες κουβέρτες, τίς κάλτσες, τά σαλιβάρια, τίς ποδιές καὶ διάφορα στρωσίδια. Εἰδικά οἱ Σαμαρινιῶτες εἶχαν καὶ ἄλλες ἐπιδόσεις. Ἡταν ἀμίμητοι στήν κατασκευή μικρῶν καὶ μεγάλων μαχαιριῶν πού εἶχαν κομψές δστέινες λαβές καὶ λεπτή τέχνη, στήν κατασκευή ξύλινων πινακίων καὶ κουταλιῶν, ἀλλά καὶ σπουδαῖοι δπλοποιοί.

Από τά Ἰωάννινα ἔρχονταν οἱ τσαρουχάδες μέ τά δόνομαστά σαντάλια καὶ τά κατεργασμένα δέρματα, οἱ ἐμπόροι χαλκωμάτων, οίκιακῶν σκευῶν καὶ κουδουνιῶν. Δέν ἔλειπαν φυσικά καὶ οἱ Ἐβραῖοι τῶν Ἰωαννίνων μέ τά παλιά τους φορέματα καὶ τά διάφορα ψυλικά. Ἐντύπωση προκαλοῦσαν καὶ ὅσα ἐτοίμαζαν οἱ Κόνιτσιώτισσες, δηλ. οἱ κομψές καὶ ποικιλόχρωμες ποδιές, οἱ μάλλινες κάλτσες καὶ τά πλεχτά γάντια.

Κατά τή διάρκεια τοῦ Παζαρόπουλου πολλοί ἔμποροι καὶ ἀγοραστές κατευθύνονταν πρός τήν Κόνιτσα, ἀντιμετωπίζοντας συχνά σοβαρά προβλήματα ἀσφάλειας, γιατί ύπηρχαν σδ διάφορα μέρη ἐνοπλοι ληστές πού κυριολεκτικά ἀπογύμνωναν ὅσους ἔπεφταν στήν ἐνέδρα τους².

Στήν ἐποχή μας τό Παζαρόπουλο κυρίως τό συγκρότουν διάφοροι μικροέμποροι τῶν Ἰωαννίνων.

Ενημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κούτσα

Β'
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Τά 41 χωριά της



Ενημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ταξιδεύοντας ἀπό τήν Κόνιτσα γιά τά Ίωάννινα, σέ ἀπόσταση 9 χιλ., συναντοῦμε τήν Καλλιθέα (παλ. Γορίτσα). Εἶναι χτισμένη στίς πλαγιές του βουνοῦ Τσούκα. Τό παλιό ὄνομα εἶχε δοθεῖ στό χωριό ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀρκετές οἰκογένειες προέρχονταν ἀπό τήν Παλιοχορίτσα τῆς Κόνιτσας. Τό σημερινό χωριό προῆλθε κυρίως ἀπό τή σύμπτυξη παλιῶν οἰκισμῶν πού ὑπήρχαν στίς τοποθεσίες "Άγιος Κωνσταντίνος", "Άγιος Γεώργιος", Παναγία καὶ Ἀμάρι.

Οἱ κάτοικοί του ἀπό παλιά μεσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Ἡ Καλλιθέα δοκιμάστηκε σκληρά ἀπό τοὺς Γερμανούς, οἱ ὅποῖοι τό 1943 ἔκαψαν σχεδόν ὅλα τά σπίτια της. Στίς 7 Αὐγούστου τό ἐπόμενο ἔτος οἱ Γερμανοί ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἡλιόρραχης κανονιοβόλησαν τό χωριό, χωρίς νά ὑπάρξουν θύματα. Οἱ ἄνθρωποι ὑπέδωσαν τή σωτηρία τους στόν "Οσιο Νικάνορα, τόν ὅποῖο ἀπό τότε εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα.

Σήμερα ἡ Καλλιθέα εἶναι ἔνα καθαρά γεωργικό χωριό μέ ἰδιαίτερη ἐπίδοση στήν καλλιέργεια ροδακίνων καί πεπονιῶν.



ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

"Ενα έπισης γεωργικό χωριό κοντά στό Βοϊδομάτη. Παλιότερα έδω ύπηρχαν τά καλύβια της "Άνω Κλειδωνιᾶς, ή όποία παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον και αποτελεῖ ένα από τά πιό άξιόλογα μέρη της έπαρχίας. Τό νέο χωριό Κλειδωνιά δέν παρουσιάζει κάτι το ίδιαίτερο. Ή παλιά σμως Κλειδωνιά έχει πλούσια ιστορία, γι' αυτό θά κάνουμε έκτενέστερο λόγο.

α. Ἀνάβαση στήν "Άνω Κλειδωνιά

Μεταφέρω έδω ένα δημοσιευμένο όδοιπορικό μου¹ γιά νά δώσω μιά είκόνα τοῦ τόπου και μερικά στοιχεῖα γιά τά ίερά του μνημεῖα.

Πολλές φορές ταξιδεύοντας γιά τά Ίωάννινα έβλεπα ἀπό τή Βίγλα τή θεαματική τοποθεσία της παλιᾶς Κλειδωνιᾶς και πάντα ἀνανεωνόταν ή μυστική έπιθυμία μου νά πραγματοποιήσω μιά έπισκεψη – προσκύνημα ἐκεῖ. Λέω προσκύνημα, γιατί σήμερα μόνο οι ἐκκλησίες διατηροῦνται. Τά σπίτια τοῦ χωριοῦ έχουν γίνει χαλάσματα, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστα πού τά συντηροῦν οι τρεῖς τέσσερις κτηνοτρόφοι, οι δποῖοι εἶναι και οι μοναδικοί κάτοικοί του. Θεωροῦσα προσβολή γιά τόν έαυτό μου, ὅταν έβλεπα τούς τουρίστες νά σταματοῦν τά αὐτοκίνητά τους και νά ἀπο-

1. Ἀνάβαση στήν "Άνω Κλειδωνιά, στό περ. Κόνιτσα, τ. 25/1989, σελ. 46-47 και 50-51.

λαμβάνουν τούς πέτρινους δύκους τῆς χαράδρας τοῦ Βίκου ἥ νά δοιποροῦν ἀρκετές ώρες στά διάφορα ύψωματα, ἐνῷ ἐγώ δέν εἶχα φτάσει ποτέ ἐκεῖ. "Ετσι στίς 7 Νοεμβρίου 1986 πραγματοποίησα τήν πρώτη μου ἀνάβαση στήν "Ανω Κλειδωνιά.

Από τό νέο χωριό ξεκίνησα μέ τά πόδια² στίς 3 τό ἀπόγευμα. Πρώτη στάση στήν ἐκκλησία τῆς Μεταμόρφωσης. Ἐδῶ ὑπῆρχε μοναστήρι χρονολογούμενο πιθανῶς ἀπό τό α' μισό τοῦ 16ου αἰώνα. Τό 1867 ἀνακαινίστηκε ὁ ναός. «Ἡ πρώτη σίγουρη πληροφορία (γιά τό μοναστήρι) εἶναι ἡ ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Β', γραμμένη στίς 12-10-1609 «περί τῆς χώρας Κλιτονιάβιστας, ὅτι ἀνήκει τῇ ἐπισκοπῇ Βελλᾶς, τό δέ μοναστήριον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σταυροπήγιον ἔστι πατριαρχικόν»³. Δέν ἔχουμε ώστόσο ιστορικά στοιχεῖα πού νά μᾶς ἐπιτρέπουν νά συμπεράνουμε πόσα κελιά ὑπῆρχαν γύρω ἀπό τό ναό, πόσοι μοναχοί ἀσκοῦνταν κ.λπ.

Συνεχίζοντας τή διαδρομή, πάντοτε ζίκ-ζάκ στίς ἀνηφοριές τῆς Ροδόβολης, ἔβλεπα τά πουρνάρια πού δέν ξεπερνοῦσαν σέ ύψος τά δυό μέτρα. Εἶναι τά μόνα δέντρα πού ὑπάρχουν σέ τοῦτο τό βουνό. Τό μονοπάτι ὅλο πέτρες. Στά μισά τῆς διαδρομῆς συνάντησα μιά γυναικα πού μοῦ ἔδωσε χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν ἀνάβαση καί μέ διαβεβαίωσε πώς ὁ ἄντρας της, τόν ὅποιο θά συναντήσω στό χωριό, θά μοῦ κάνει καφέ. Τό γεγονός ὅτι αὐτή καθημερινά ἀνεβοκατέβαινε τό ἴδιο δρόμο, μοῦ ἔδωσε τόνωση γιά τήν περαιτέρω ὁδοιπορία.

2. Σήμερα ἡ ἀνάβαση στήν "Ανω Κλειδωνιά γίνεται καί μέ αὐτοκίνητο.

3. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, 'Ἐκκλησιαστικά Μνημεῖα στήν Κλειδωνιά Κονίτσης, στό περ. Ἡπειρωτικά Χρονικά (Γ' 1975) καί σέ ἀνάτυπο, Ιωάννινα 1975, σελ. 16. ("Ολες οι παραπομπές γίνονται στό ἀνάτυπο πού ἔχει διαφορετική ἀρίθμηση σελίδων).

‘Η δεύτερη ἐκκλησία πού συνάντησα ἦταν τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου. Εἶναι χτισμένη πάνω στά βράχια πού ἀκατάπαυστα τά δέρνει ὁ ἄνεμος. Πρόκειται γιά τήν ἐκκλησία πού βλέπουμε καί ἀπό τό δρόμο τῆς Βίγλας. Εἶναι σταυρεπίστεγη καί «ἡ τοιχοποιία ἀποτελεῖται ἀπό τετράγωνους λίθους μικρῶν διαστάσεων, ποικίλων σέ μέγεθος⁴. Σύμφωνα μέ τήν κτητορική ἐπιγραφή ἡ ἐκκλησία χρονολογεῖται ἀπό τό 1617. Εἶναι κατάγραφη μέ τοιχογραφίες, «ἄλλα δέν σώζονται ὅλες σέ κατάσταση ἰκανοποιητική. Ἰδιαίτερα σημαντική εἶναι ἡ φθορά τῶν συνθέσεων στό νότιο τοῖχο, ὅπου ἔχουν ἀπολεπιστεῖ μεγάλα τμήματα»⁵.

Στή βίγλα τοῦ Ἀγ. Ἀθανασίου δέν μπόρεσα νά σταθῶ πολύ. Ὁ φθινοπωρινός ἀέρας ἦταν ιδυαῖος καί παγερός. Ὁ ἥλιος ἔκλινε πρός τή δύση του. Από ἐδῶ φαινόταν ὁ κάμπος τῆς Κλειδωνιᾶς, ἡ συμβολή τῶν δύο ποταμῶν, Βοϊδομάτη καί Ἀώου, τάχωριά Μάζι, Ἀετόπετρα καί Μελισσόπετρα, ἐνῶ από τήν Ν.Α. πλευρά δ "Αγιος Μηνάς, ἡ Ἀρίστη καί τό «πέτρινο δάσος» τοῦ Πάπιγκου μέ ἐλαφρῶς χιονισμένες τίς κορυφές του.

Τό καταπράσινο ὄροπέδιο (ύψομετρο 880μ.) τῆς Κλειδονιάβιστας⁶ ἀπό τούτη τήν ἐκκλησία φαινόταν σέ ὅλη του τήν ἔκταση. Ἐπικρατοῦσε ἡσυχία. Μόνο κουδούνια γιδιῶν καί ἀραιά γαυγίσματα σκύλων ἔφταναν στά αὐτιά μου. Ποιμενικό σκηνικό χωρίς ἀλλοιώσεις ἀπό τή χρήση μηχανῶν. Ζοῦσα σέ ἄλλη ἐποχή. Περπατοῦσα χαρούμενος. Εὔκολα ἐντόπιζα τίς ἄλλες ἐκκλησίες πού ἔπρεπε νά ἐπισκεφθῶ.

‘Η τρίτη ἐκκλησία πού ἐπισκέφθηκα ἦταν τοῦ Ἀγίου

4. "Οπ.π., σελ. 17.

5. "Οπ.π., σελ. 18.

6. Τό ὄνομα τοῦ χωριοῦ εἶναι γνωστό μέ πολλές παραλλαγές: Κλειδονιάβιστα, Γλιτονιάβιστα, Λιτονιάβιστα, Λιτονιάουστα, Κλιτονιάβιστα, Κλειδονιάουστα, Γλυτουνιάφστα κ.λπ.

Νικολάου, σπου παλιά ύπηρχε και τό νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ. Εἶναι πέρα ἀπό τό ρέμα. Ἡ ἐκκλησία αὐτή «ἀκολουθεῖ διαφορετικό τύπο. Πρόκειται γιά Βασιλική μέτρον, μᾶλλον μεγάλων διαστάσεων. Ἡ μικρή διαφορά μήκους και πλάτους, ὁ εὔρυς και χαμηλός ὀκτάπλευρος τρούλος και ἡ ψηλή ἐπίχωση γύρω ἀπό τό μνημεῖο τοῦ δίνουν ἔναν τόνο κάπως βαρύ»⁷. Γύρω ἀπό τήν ἐκκλησία, σέ μικρή ἀπόσταση, ύπάρχει τοῖχος πού περιέκλειε τό χῶρο τοῦ νεκροταφείου. Τό μνημεῖο χρονολογεῖται ἀπό τό 1620. Τοιχογραφίες ύπάρχουν μόνο στόν τρούλο και τήν κόγχη τοῦ ἰεροῦ. «Οἱ ύπόλοιπες ἐπιφάνειες ὅχι μόνο εἶναι ἀδιακόσμητες, ἀλλά λείπει ἐντελῶς και τό ἐπίχρισμα, ὥστε ὁ θεατής νά βλέπει γυμνά τά ύπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ οἰκοδομήματος»⁸. «Λόγοι ἄγνωστοι – ἵσως οἰκονομική δυσπραγία – ἀφησαν τό ἔργο ἡμιτελές»⁹. Η προφορική παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀγιογράφος ἐπεσε ἀπό τή σκαλωσιά και σκοτώθηκε, γεγονός που ἔκανε διαστακτικό κάθε ἄλλον ἀγιογράφο νά συνεχίσει.

Ἡ περιήγησή μου συνεχίστηκε στά ἐρείπια τοῦ χωριοῦ. Τό ύψωμένο καμπαναριό μοῦ δίνει σημάδι πού βρίσκεται ἡ τέταρτη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Πρόκειται γιά τήν κεντρική ἐκκλησία τοῦ πάλαι ποτέ χωριοῦ, τύπου βασιλικῆς, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Χρονολογεῖται ἀπό τό β' μισό τοῦ 18ου αἰώνα. Ὁ Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος μελέτησε τίς λίγες σωζόμενες τοιχογραφίες και κατέληξε στό ἔξης συμπέρασμα: «Γενικά φαίνεται ὅτι οἱ τοιχογραφίες στήν ἀψίδα και τό μέτωπό της προέρχονται ἀπό ἀρχαιότερη φάση τοῦ ναοῦ (17 αἰ. πιθανόν), ὅταν δέ ἀργότερα, στόν 18ο μᾶλλον αἰώνα, ἐπισκευάστηκε ριζικά ὁ ναός (τότε χαμήλωσαν τή στέγη,

7. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, ὅπ.π., σελ. 25.

8. "Οπ.π., σελ. 27.

9. "Οπ.π.

κόβοντας τό ἄνω τμῆμα τῶν παλαιῶν τοιχογραφιῶν), ἀγιογραφήθηκαν οἱ υπόλοιπες ἐπιφάνειες, ἔχοντας ώς πρότυπο ὑφους τίς τοιχογραφίες τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Ὑπάρχει ώστόσο πιθανότητα νά διασώζονται, κάτω ἀπό αὐτές, καὶ παλιότερες»¹⁰.

Ἐδῶ συνάντησα τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν πρόθυμο καὶ φιλόξενο Δημήτρη Καραφλιά, ὁ ὅποιος μέ ξενάγησε στό χωριό του καὶ πρόθυμα μέ ὁδήγησε στό μοναστήρι τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Οἱ συγκινήσεις μου ἦταν διαδοχικές. «Ἀπό τό διαλυμένο σήμερα μοναστήρι σώζεται μόνο τό Καθολικό ἀπό τά κελιά ὑψώνονται, στά δυτικά τοῦ ναοῦ, μεμονωμένοι τοῖχοι. Ἐχοντας ώς βάθος τήν ὁροσειρά τῆς Τύμφης (κν. Γκαμήλας), βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση ἀνατολικά τοῦ Ἀγίου Νικολάου»¹¹. Χρονολογεῖται πιθανόν ἀπό τό 1662 καὶ εἶναι κατάγραφο μέ τοιχογραφίες τοῦ 1725 καὶ 1740. Διατηροῦνται μέχρι σήμερα ἐρειπωμένοι τοῖχοι ἀπό τά κελιά τοῦ μοναστηριοῦ.

Ἐντύπωση μοῦ προκαλεσε ἡ ὑπαρξη τριῶν μοναστηριῶν στήν περιοχή τῆς Κλειδωνιᾶς, που στήν ἀκμή της θαρρῷ πώς δέν θά είχε περισσότερα ἀπό 50 σπίτια. Εἶναι ἔξακριβωμένο ίστορικά ὅτι ὑπῆρχαν μοναστήρια στή Μεταμόρφωση, στούς Ἀγίους Ἀποστόλους καὶ στούς Ἀγίους Αναργύρους (θά κάνω λόγο ἀμέσως πιό κάτω) που βρίσκονται μέσα στή χαράδρα τοῦ Βοϊδομάτη. Θά ἦταν πολύ ἐνδιαφέρον νά γνωρίζαμε τήν ίστορία αὐτῶν τῶν μοναστηριῶν. Δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν πληροφοριές. Πάντως δέν πρέπει νά φανταστοῦμε μεγάλα μοναστήρια μέ δύγκωδη κτιριακά συγκροτήματα. Τά ἐρείπια τῶν κτιρίων που μέχρι σήμερα βλέπουμε καὶ τό μέγεθος τῶν Καθολικῶν που διατηροῦνται, μᾶς ἐπιτρέπουν νά συμπεράνουμε ὅτι ἐπρόκειτο γιά τρία μονύδρια μέ μικρό ἀριθμό κελιῶν

10. "Οπ.π., σελ. 45.

11. "Οπ.π., σελ. 38.

τό καθένα. Ἀπό ιστορικές μαρτυρίες που ἔχουμε και τά τρία μοναστηράκια ήταν ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Πατριαρχεῖο.

Ἡ ώρα εἶχε περάσει. Ὁ ἥλιος εἶχε δύσει και τό σκοτάδι ἐμφανιζόταν. Ἐπιστρέφοντας αἰσθανόμουν παγερό τόν ἀέρα που φυσοῦσε. Τά αὐτοκίνητα ἔλαμπαν στό βάθος. Στή ρίζα τοῦ βουνοῦ φωταγωγημένη ἡ νέα Κλειδωνία. Κατηφόρισα μέ τή βοήθεια τοῦ σεληνόφωτος. Οἱ ιερές στιγμές που ἔζησα στήν οὐρανογείτονα "Ανω Κλειδωνία ήταν μοναδικές. Προσκυνώντας τίς παλιές ἐκκλησίες μεταφέρθηκα τρεῖς αἰῶνες πίσω, ὅταν οἱ "Ελληνες ἀπό τόν φόβο τῶν Τούρκων κατακτητῶν σκαρφάλωναν σέ δυσπρόσιτες περιοχές γιά περισσότερη ἀσφάλεια. Εκεῖ ἔχτιζαν τά σπίτια τους, τίς ἐκκλησίες τοὺς και τά μοναστήρια τους. Ὁδοιπορώντας στήν Κλειδωνία εἶχα τήν αἴσθηση ὅτι διάβαζα σελίδες τῆς μεταβυζαντινῆς μας ιστορίας, που δυστυχῶς στίς μέρες μας δέν ἐπαναλαμβάνεται.

β. Τό μοναστηράκι τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων

Τό ἐντο ἐκκλησιαστικό μνημεῖο τῆς Κλειδωνίας βρίσκεται στή χαράδρα τοῦ Βίκου, στή θέση Κλειδί. Ἡ διαδρομή εἶναι πολύ ώραία. Τό μονοπάτι ἀρχίζει ἀπό τό πέτρινο γεφύρι τοῦ Βοϊδομάτη. Εἶναι πάντα στήν ἀριστερή του ὄχθη. Μόνο σέ ἔνα σημεῖο ἀπομακρύνεται λίγο, γιατί ἔκει ὑπάρχουν ἀπόκρημνοι και ἄβατοι βράχοι. Σέ ὅλο τό μῆκος τοῦ μονοπατιοῦ ὑπάρχουν διάφορα δέντρα, κυριαρχοῦν ὅμως τά πλατάνια μέ τά παράξενα σχήματα. Εὔκολα ἡ φαντασία τοῦ ὁδοιπόρου τά παρομοιάζει μέ ζῶα και μυθικά πρόσωπα. Τά περισσότερα ἀναδύονται ἀπό τά νερά τοῦ ποταμοῦ και ἀπλώνουν τά κλωνάρια τους μέ εὐγνωμοσύνη πάνω στόν ὑγρό εὐεργέτη τους.



10. Κλειδωνιά: "Αγιοι Ἀνάργυροι (1658)

Αριστερά βλέπει κανείς ἀπορρώγες καί σπηλαιώδεις βράχους, οἱ όποῖοι σέ ἄλλες ἐποχές χρησίμευαν ώς ἀσκηταριά θεοφοβούμενων μοναχῶν. Καθώς τά ἀγναντεύει, ἡ εὐλαβής φαντασία του δημιουργεῖ ἀποστεωμένους καί κέρινους ἀσκητές μέ σβησμένα μάτια, βαθουλωμένες παρειές, πού ἔχουν ἀκουμπισμένο τόν πώγωνα στό στῆθος, μέ τό ἀκοίμητο καντήλι καί τό καιόμενο θυμίαμα, μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι καί τή μονολόγιστη εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» στά χείλη καί στήν καρδιά.

Ἡ δόδοιπορία διαρκεῖ μιά ὥρα. Σέ ἔνα λοφάκι βρίσκονται οἱ "Ἄγιοι Ἀνάργυροι. Τό θέαμα πληγώνει. "Ἐγας σωρός ἀπό χαλάσματα ἐδῶ, τοῖχοι ὅρθιοι καί βαϊσμένοι ἔκει. "Ολα ὑποκύπτουν. Μόνο ὁ μικρός ναός ἀντιστέκεται. Τοῦτο εἶναι τό τρίτο μοναστηράκι τῆς Κλειδωνιᾶς. «Τό Καθολικό εἶναι μονόχωρο μικρό κτίσμα, σχεδὸν τετράγωνο, χτισμένο στό βράχο τῆς λοφοπλαγιᾶς, καλύπτεται δέ στό κέντρο μέ χαμηλό τρουλίσκο»¹², καί ἡ στέγη του εἶναι σέ σχῆμα σταυροῦ. Ἐσωτερικά διατηρεῖται τό ώραῖο καί αὐστηρό πρόσωπο τοῦ Παντοκράτορα στόν τροῦλο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες τοιχογραφίες σέ πολλά σημεῖα ἔχουν καταστραφεῖ. Ἀπό τήν ὑπέρθυρη ἐπιγραφή πληροφορούμαστε ὅτι ὁ ναός χρονολογεῖται ἀπό τό 1658. Οἱ σημερινές εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τοῦ 19ου αἰώνα. Δέν εἶναι ἀπίθανο τό μοναστήρι νά εἶχε δεχτεῖ ἐπίθεση βανδάλων, οἱ οποῖοι κατέστρεψαν τό τέμπλο μέ τίς πρῶτες εἰκόνες καί ἀργότερα, ὅταν οἱ χριστιανοί ἀναστήλωσαν τά ὑπολείμματα τοῦ παλιοῦ τέμπλου τοποθέτησαν νεώτερες εἰκόνες.

Σήμερα οἱ "Ἄγιοι Ἀνάργυροι εἶναι ἔνα ρημοκλήσι. Ἐκεῖ ἡ ψυχή είρηνεύει καί δέχεται παρηγοριά. Δίκαια ὁ Φώτης Κόντογλου αὐτά τά ρημοκλήσια τά δνόμαζε «ἄγιασμένα σπιτάκια τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἀγίων» καί ἔλεγε ὅτι ἡμερεύουν τήν πλάση.

γ. Ο Βοϊδομάτης ποταμός και η χαράδρα του Βίκου

Πήραμε ήδη μιά είκόνα από τίς φυσικές δμορφιές του Βοϊδομάτη. Άξιζει δμως νά άφιερώσουμε λίγες γραμμές άκόμη, γιατί πρόκειται γιά κάτι σπάνιο, ἂν οχι μοναδικό σε ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ο Βοϊδομάτης κυλάει πλάι στήν Κλειδωνιά. Σε ἀπόσταση δύο χιλιομέτρων από τό χωριό υπάρχει και τό περήφημο γεφύρι τῆς Κλειδονιάβιστας ἡ τοῦ Βοϊδομάτη. Εἶναι δνομαστό τόσο από τήν πετυχημένη του ἔνταξη μέσα σε ἔνα πανέμορφο τοπίο, ὅσο κι από τήν ἀνάμνηση κάποιας αίματηρῆς συμπλοκῆς πάνω στή μοναδική καμάρα του. Τό γεφύρι στέκεται ἀκριβῶς στό σημεῖο πού ἐκφυλίζεται τό τρομερό φαράγγι τοῦ Βίκου και ἀνοίγεται ἀπλόχερα ἡ πεδιάδα τῆς Γλιτονιάβιστας, στό σύνορο μέ ἄλλα λόγια τῆς ἀγριας δμορφιᾶς και τοῦ γαληνεμένου πράσινου. Βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μιά καταπληκτική ἀναλλαγή τῆς φύσης, σε ἔνα σκηνικό διάκοσμο στό δποιο τό γεφύρι απλά ἄλλα



11. Κλειδωνιά: τό γεφύρι στό Βοϊδομάτη

πειστικά παίζει τό δικό του ρόλο χωρίς νά ένοχλεῖ, δίχως νά διαταράσσει τήν ίσορροπία τοῦ ίδιόμορφου τοπίου. Προτιμάει μιά σεμνή άλλα στιβαρή ἐπιμήκυνση τοῦ τόξου του, καί ὅχι τό σήκωμά του, ἐδῶ θά σήμαινε τό λιγότερο αὐθάδεια. "Εχει γιά φόντο τίς ἀπόκρημνες πλαγίες τοῦ φαραγγιοῦ καί πρῶτο πλάνο τά ύπεραιωνόβια πλατάνια πού ποτίζει ὁ Βοϊδομάτης¹³.

Ο Βοϊδομάτης εἶναι ἵσως τό ώραιότερο ποτάμι τῆς Ελλάδας. Περνάει γοργά κάτω ἀπό τήν τσιμεντόχτιστη γέφυρα, πού ἔξυπηρετεῖ τή συγκοινωνία Ἀρίστης – Παπίγκου, σπάει ἀφρίζοντας στόν περήφανο βράχο τῆς Σπηλαιώτισσας, ζώνει τό Καστράκι¹⁴ πού κατεβαίνει ἀπότομα στίς ὅχθες του, περνάει κάτω ἀπό τό δύμώνυμο πετρίνο γεφύρι καί προχωράει στόν κάμπο τῆς Γλυτονιάβιστας, τῆς Γορίτσας καί τῆς Κόνιτσας, ὅπου σημύει μέ τόν Ἀῶ¹⁵. Ο Βοϊδομάτης κυλάει τά γάργαρα νερά του, ἀλλοῦ ἀφρισμένα πάνω στίς κουκοῦλες, ἀλλοῦ κελαρυστά ὅταν παίρνει ἀνεμπόδιστο δρόμο καί ἀλλοῦ γαλανά στίς βαθιές διβίρες, ὅπου κατά τήν ὥρα τοῦ δειλινοῦ διακρίνει κανείς τίς πέστροφες καί τά συρτάρια¹⁶.

Στενότατη σχέση ἔχει ὁ Βοϊδομάτης μέ τή χαράδρα τοῦ Βίκου, μά καί σ' αὐτόν καταλήγουν τα νερά τῆς χαράδρας. Εδῶ πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι ὁ Βοϊδομάτης δὲν εἶναι τό ποτάμι πού διασχίζει τή χαράδρα τοῦ

13. Σπύρου Ἰ. Μαντᾶ, *Tά Ἡπειρωτικά Γεφύρια*, Ἀθήνα 1984, σελ. 37-38.

14. Πληροφορίες γιά τό Καστράκι βλέπε στόν τόμο Ἀρίστη καί Δυτικό Ζαγόρι, Ἀθήνα 1982, σελ. 58-67, τῶν Φ.Μ.Πέτσα καί Γ.Α.Σαραλῆ.

15. "Αγγελου Ν. Παπακώστα, *Ο Βοϊδομάτης καί τά μνημεῖα του* στόν ἑτήσιο ἡπειρωτικό χρονογράφο *Ο Νέος Κουβαράς*, 1961, σελ. 138.

16. Φ.Μ. Πέτσα καί Γ.Α. Σαραλῆ, δπ.π., σελ. 14.

Βίκου. Στήν πραγματικότητα τό ποτάμι ἐκεῖνο λέγεται ἐπίσης Βίκος, ἐνῶ δὲ Βοϊδομάτης πηγάζει κάπου στό τέλος τοῦ φαραγγιοῦ¹⁷.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ χαράδρα τοῦ Βίκου ἀνήκει στό δυτικό Ζαγόρι καὶ ὅχι στήν ἐπαρχία Κόνιτσας, τήν ὅποια μελετοῦμε. Ἐπειδὴ ὅμως παρουσιάζει ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον, κρίνουμε σκόπιμο νά παραθέσουμε μερικές πληροφορίες γιά νά τίς ἔχει πρόχειρες δὲ ἐπισκέπτης τῆς Κόνιτσας, δὲ ὅποιος ἄνετα μπορεῖ νά ἀπολαύσει καὶ τίς διμορφιές τῆς χαράδρας τοῦ Βίκου.

Οἱ Ἰωάννης Γ. Παπαϊωάννου περιγράφει τή χαράδρα ὡς ἔξης: «Πρός νότον τοῦ Παπίγκου βρίσκεται ἡ περιφήμη χαράδρα τοῦ Βίκου. Ἀνέγγιχτη τελείως ἀπό τήν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ, ἀφοῦ μέ μεγάλη δυσκολία περνάει κανένας σήμερα ἀπό τόν μοναδικό μουλαρόδρομο. Ἀπό τήν Παναγία τοῦ Βιτσικοῦ φαίνεται τό πελώριο ἄνοιγμα, τό δυσθεώρητο χάσμα τῶν βράχων, πού ποιός ξέρει πόσες χιλιάδες χρόνια πάλεψε τό νερό γιά νά φάει ὅλη τούτη τή συμπαγή πέτρινη μάζα. Ἀριστερά καὶ δεξιά, στίς ἀπότομες βραχώδεις πλευρές, ὅπου μπορεῖ νά σταθεῖ λίγο χῶμα ρίζωσαν—ἄλλα ὅρθια, ἄλλα πλαγιαστά καὶ ἄλλα γερμένα πρὸς τά κάτω—ἀγέραστα ἔλατα, ρικίτες καὶ ἄλλα τέτοια δέντρα, ἀψηφώντας τούς δυνατούς ἀγέρηδες τό χειμώνα, τήν ξηρασία τό καλοκαίρι καὶ τά ραδιά (πέτρες πού ξεκόβονται ἀπό ψηλά) πού ἀσταμάτητα πέφτουν, δέρνοντας ἀνελέητα τό κορμό τους. Σέ αὐτά τά ἀπροσπέλαστα κράκουρα, τί ἄλλο ἀπό ἀγρίμια μποροῦσαν νά ζήσουν! Ἀγριόγιδα καὶ ζαρκάδια, σπάνια μελωδικά πουλιά χαμηλότερα, ἀετοί, γυπαετοί καὶ πετροχελίδονα στίς κορφές!»¹⁸.

«Ἡ χαράδρα τοῦ Βίκου, τό μεγαλειώδες αὐτό χάσμα

17. Σπύρου Ἰ. Μαντᾶ, ὅπ.π., σελ. 38.

18. Τό Πάπιγκο, τόμ. Α', Θεσ/νίκη 1977, σελ. 76-78.

πού διασχίζει τό μισό σχεδόν Ζαγόρι, ἔχει μάκρος 20-25 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος ἀπό τά δύο μέτρα κάτω, μέχρι τά 300 ἐπάνω, και ὅψης ἀπό 100-800 (περίπου). Ἡ ἐπιφάνεια τῶν βράχων ἔχει δάφορα χρώματα: ἄσπρο, σταχτί, πράσινο (μούσκλα), καφέ ἀνοιχτό πρός τό κόκκινο καὶ ὅπου ὑπάρχουν ραφοματιές καὶ μικρές προεξοχές, προβάλλουν πρασινάδες ἀπό μονοετή θαμνώδη χόρτα μέχρι πεῦκο καὶ ἔλατο καὶ φραξί κρεμασμένο ἀπ' αὐτές»¹⁹.

Κλείνοντας τήν παράγραφο πού ἀναφέρεται στό Βοϊδομάτη, ἃς σημειώσουμε δυό λόγια γιά τήν ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματος. Ἀπό ὅλες τίς ἐξηγήσεις πού διατυπώθηκαν θεωροῦμε πιό πιθανή ἐκείνη τοῦ Θωμᾶ Ζιώγα, δηλ. ὅτι τό ὄνομα Βοϊδομάτης εἶναι σύνθετη λέξη καὶ προῆλθε ἀπό τίς σλαβικές λέξεις voda πού σημαίνει νερό καὶ mati πού σημαίνει μάνα, μήτρα. Ἔτσι Βοϊδομάτης σημαίνει ποτάμι μέ πηγαῖο νερό. Εἶναι γνωστό ὅτι τό ποτάμι ἔχει ἄφθονο πηγαῖο νερό. Ἡ εὔκολη ἐρμηνεία «Βοϊδιοῦ μάτι» εἶναι παντελῶς ἄσχετη καὶ μόνο φουητικά ταιριάζει²⁰.



19. Πέτρου Γιαννακοῦ, Ἡ χαράδρα τοῦ Βίκου, στό περ. Ἡπειρωτική Ἔστία, 1954, σελ. 390.

20. Πατριδογνωστικά, στό περ. Κόνιτσα, τ. 45/1992, σελ. 417.

Tá νερά τοῦ Βοϊδομάτη

Τά νερά τοῦ Βοϊδομάτη δέν εἶναι θολά καὶ χλιαρά
ὅπως σέ ἄλλα ποτάμια. Βυθίζεις τό χέρι σου σέ αὐτά καὶ
παγώνει ἀμέσως, ὅπως καὶ οἱ πλόσκες μέ τό κρασί ἢ τά
ρακοπάγουρα, που φέρουν μαζί τους οἱ χαροκόποι· ἂν πεῖς
γιά τήν ξαστεριά τους εἶναι καθρέφτης σωστός, μέσα στόν
δποῖο μπορεῖς νά δεῖς καὶ τά μικρότερα ἀπό τά πολύμορφα
καὶ πολύχρωμα χαλίκια, που στρωγούν τήν κοίτη του καὶ
κάνουν τό διαβάτη νά παι τρικλίζοντας μέ κίνδυνο νά
πέσει, ἂν δέν ἔχει στό χέρι του κάποιο γερό ραβδί. Δέν
εἶναι δέ μονάχα ξαστερα καὶ κρυστάλλινα τά νερά τοῦ
Βοϊδομάτη· εἶναι καὶ χωνευτικότατα. Ψωμοτύρι νά εἶναι
τό γεῦμα σου δέν λές νά σταματήσεις. 'Ο Βοϊδομάτης ὅμως
δέν εἶναι τόσο ἀφιλόξενος, ἔχει νά σου χαρίσει καὶ ψάρια
ἔξαιρετα, ἀρκεῖ νά μή φοβᾶσαι τό βύθισμα στά νερά του.
(Άγγελου Ν. Παπακώστα, 'Ο Βοϊδομάτης καὶ τά μνη-
μεῖα του, στό Νέο Κουβαρά, 1961, σελ. 142).



ΠΗΓΗ

Τό χωριό Πηγή (παλ. Πεκλάρι) βρίσκεται σέ μιά δροσερή τοποθεσία, 7 χιλ. άπό τήν Κόνιτσα, στά βόρεια. "Αν καί δέν ἔχει δρίζοντα, εἶναι ὅμως πολύ γραφικό, γιατί περιβάλλεται άπό ἓνα ύπέροχο πευκοδάσος. Γύρω άπό κάθε σπίτι ἀφθονεῖ τό πράσινο. Τό νέο ὄνομα ὀφείλεται στά πολλά νερά που ἔχει.

Οἱ κάτοικοὶ του εἶναι ἐργατικοὶ καί ἀρχολοῦνται κυρίως μέ τήν γεωργία, τήν κτηνοτροφία, ἀλοτομία καί οἰκοδομική. Πολλοί ἔχουν ἐγκτασταθεῖ στήν Κόνιτσα, χωρίς ὅμως νά διακόψουν τό δεσμό τους μέ τό χωριό.

Ἡ Πηγή, σύμφωνα μέ τίς ἀφηγήσεις τῶν παλιοτέρων, συγκροτήθηκε ἀπό δύο ἄλλους μικρότερους οἰκισμούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν σέ ἄλλες τοποθεσίες, δ ἔνας στήν Πλάκα καί δ ἄλλος, δ πιό μικρός, στά σημερινά καλύβια τῆς Μπούσης. Πρῶτοι μετοίκησαν στό νέο χωριό οἱ κάτοικοὶ τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Πλάκας, γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς τακτικές λεηλασίες τῶν Τουρκαλβανῶν. Ἀργότερα μιμήθηκαν τό παράδειγμά τους καί οἱ κάτοικοὶ τῆς Μπούσης, ἡ ὁποία ἦταν τούρκικο τσιφλίκι.

Ἡ Πηγή στήν ἀρχή τῆς τουρκοκρατίας ἦταν ἐλεύθερο κεφαλόχώρι, ἄλλα ἀργότερα ἔγινε τσιφλίκι. Σήμερα, ἀκολουθώντας τήν ἴδια μοίρα μέ τά ἄλλα χωριά, δ πληθυσμός της ἔχει ἐλλαττωθεῖ¹.

1. Τίς ιστορικές πληροφορίες γιά τήν Πηγή τίς ἄντλησα ἀπό τό κείμενο τοῦ Ἀναστ. Εύθυμίου Ἡ Πηγή (Πεκλάρι), πού δημοσιεύτηκε στό περ. Κόνιτσα, τ. 9/1963, σελ. 8.



ΗΛΙΟΡΡΑΧΗ

Δυτικά της Κόνιτσας, σέ μικρή απόσταση (7 χιλ.) βρίσκεται ή 'Ηλιόρραχη (παλ. Κουτσούφλιανη). Είναι τό χωριό που δέχεται πρώτο τίς άκτινες του ήλιου καθώς διαπερνοῦν τή χαράδρα τοῦ Ἀώου. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση κατά τούς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας οἱ τότε μπέηδες τοῦ χωριοῦ φιλονίκησαν μέ τούς κατοίκους γιά κτηματικές διαφορές καί τραυματίστηκε κάποιος μπέης καί ἔμεινε κουτσός. Μέχρι τότε τό χωριό δονομαζόταν "Αγιος Βασίλειος. Οἱ μπέηδες πρὸς τιμήν τοῦ τραυματισθέντος ὀνόμασαν τό χωριό Κουτσούφλιανη. "Αλλοι ἀποδίδουν τό ὄνομα στό γεγονός ὅτι τό χωριό ήταν πολύ μικρό. Πιθανότερη είναι ή ἐκδοχή τό ὄνομα νά προηλθε ἀπό τό ἀλβανικό Κουτση που σημαίνει κορυφή. «Ἐπειδή δέ ὁ τόπος ἔχει ἀλλεπαλλήλους κορυφάς λοφώδεις, φαίνεται ὅτι τό δεύτερον συνθετικόν σημαίνει ἀκριβῶς τόπον σειρᾶς καί ὀλόκληρος ή ὀνομασία τόπον μέ σειράν κορυφῶν»¹.

Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Η 'Ηλιόρραχη είναι τό πιό κοντινό χωριό ἀπό τήν Κόνιτσα.

Πίσω ἀπό τήν 'Ηλιόρραχη βρισκόταν τό Δερβένι, κοντά στό Σαραντάπορο καί πάνω ἀπό τήν πέτρινη γέφυ-

1. Κωνστ. Δ. Στεργιοπούλου, *Τοπωνυμικόν τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης*, στό περ. *Ήπειρωτικά Χρονικά*, 1937, σελ. 224-225.

ρα τοῦ ποταμοῦ. Τά παλιά χρόνια ἥκμαζε σάν κτηνοτροφικό χωριό. Προπολεμικά εἶχε μείνει μέ 5-6 οἰκογένειες, οἵ διόποιες μετά τό κάψιμο τοῦ χωριοῦ ἀπό τούς Γερμανούς σκορπίστηκαν στά γύρω χωριά. Σήμερα διατηρεῖται μόνο η κεντρική ἐκκλησία τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς, τήν ὅποια συντηροῦν οἱ ἐγκατεστημένοι στήν Ἡλιόρραχη Δερβενίτες².



2. Λάμπρου Βλάχου, *Matiές στήν ἐπαρχίᾳ μας, στό περ.*
Κόνιτσα, τ. 25-26/1981, σελ. 16.



ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Συνεχίζοντας τό δρόμο άπό τήν Ἡλιόρραχη καί μετά
άπό 7 χιλ. βρίσκεται τό μικρό χωριό Καβάσιλα, πού εἶναι
γνωστό σέ ὅλο τό νομό Ἰωαννίνων άπό τίς ιαματικές του
πηγές.

Ἡ ὀνομασία τοῦ χωριοῦ, σύμφωνα μέ την παράδοση,
προῆλθε άπό τόν γνωστό βυζαντινό στρατηγό τοῦ αὐτο-
κράτορα Ἀνδρονίκου τοῦ Β', τόν Ἀλέξιο Καβάσιλα, ὁ
ὅποῖς εἶχε κτῆμα ἐκεῖ, ἡ κατ' ἄλλους ἐπειδή στρατοπέ-
δευσε καί πολέμησε σέ αυτή τήν περιοχή. Τά Καβάσιλα
κατά τό μεσαίωνα καί τούς πρώτους χρόνους τῆς τουρκο-
κρατίας ἦταν χτισμένα σέ ἄλλη περιοχή, βορειοδυτικά
τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ καί σέ ἀπόσταση 20', κοντά στό
μοναστήρι τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, τοῦ ὅποίου σώ-
ζεται ὁ ναός μαζί μέ τόν περίβολό του¹.

Τά Καβάσιλα δέν παρουσιάζουν κάποια ἴδιαιτερότητα
ἀπό τά ἄλλα χωριά. Εἶναι ὅμως γνωστά, γιατί ἔχουν τίς
ιαματικές πηγές. Πρόσθετος λόγος εἶναι καί ἡ Παναγία,
ἡ ὅποία χρονολογεῖται άπό τόν 19ον αἰώνα καί παρου-
σιάζει ἐνδιαφέρον.

1. Ἀναστασίου Εύθυμιον, *Τό χωριό Καβάσιλα καί οἱ ιστο-
ρικές του ἐνθυμήσεις*, στό περ. Ἡπειρωτική Ἔστια, 1969, σελ.
225.

α. Ἡ Παναγία τῶν Καβασίλων

Βόρεια τοῦ χωριοῦ, σέ απόσταση κοντινή, βρίσκεται ἡ Παναγία. Σέ τόπο δμαλό, κάτω ἀπό τὸν ἀμαξιτό δρόμο πού ὁδηγεῖ στὰ λουτρά. Χρονολογεῖται ἀπό τὸ 1816². Γύρω ἔχει μάντρα μέ ξερολιθιά, ἐνῷ σέ ὅλο τὸ χῶρο ὑπάρχουν πολλά αἰωνόβια δέντρα. Ἡ εἴσοδος τοῦ περιβόλου εἶναι πολὺ χαμηλή. Ἐχει ὕψος 1,45 μ. Διακρίνονται καὶ δύο ἐπιγραφές πού δέν εἶναι εὔκολο νά διαβαστοῦν, γιατί τὸ σκάλισμα τῶν γραμμάτων εἶναι ἀβαθές καὶ μισοσβησμένο. Καί στίς δύο ὅμως ἐπιγραφές εἶναι εὐανάγνωστη ἡ χρονολογία 1816. Ἔκείνη πού βρίσκεται ἀριστερά ἔχει τά ἔξης γράμματα:

«Χρι το
πιτροπος
Ετοι
1816».

Βέβαια ἐνδιάμεσα λείπουν ἀρκετά γράμματα γι' αὐτό εἶναι δύσκολο, ἂν ὅχι ἀδύνατο, νά συμπεράνω τὸ περιεχόμενό της. Στό ἀρκετά εὐρύχωρο προαύλιο ὑπάρχουν πέντε ἔλιές, προφανῶς τῆς ἴδιας ρίζας, στίς δόποις εἶναι κρεμασμένη ἡ καμπάνα καὶ τά σήμαντρα. Στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ ὑπάρχει τό χαγιάτι πού εἶναι πρόσθετο κτίσμα.

Σέ κάποια μου ἐπίσκεψη στήν Παναγία (9 Ιουλ. 1982) βρέθηκα μπροστά σέ ἔνα εἰκονοκλαστικό θέαμα. Άνοιγοντας τή συρματοδεμένη πόρτα εἶδα στό δάπεδο κομ-

2. Ὁ Ἀν. Εὐθυμίου σημειώνει στό σχετικό του κείμενο ὅτι ὁ ναός ἀνακαινίστηκε τό 1804. Τή χρονολογία αὐτή δέν μπόρεσα νά ἐπισημάνω. Ἐπίσης δ Σωτ. Τουφίδης στόν τουριστικό του ὁδηγό 'Η Κόνιτσα καὶ τά χωριά της (Β' ἔκδοση 1984) γράφει ὅτι ἡ ἐκκλησία χτίστηκε τό 1884-1894. Οἱ χρονολογίες αὐτές ἀποδεικνύονται ἀνακριβεῖς, γιατί τό 1864 στήν ἐκκλησία εἶχαν γίνει καὶ οἱ τοιχογραφίες.

μάτια τοιχογραφιῶν. Ἡταν ὁ "Αγιος Νικόλαος θρυμματισμένος." Ενιωσα μεγάλη πικρία καὶ δέν ἥξερα τί νά κάνω. Νά φωνάξω, νά δεηθῶ, νά κλάψω ἢ νά σκύψω νά μαζέψω τίς «σάρκες καὶ τά ὀστά» του Ἀγίου; Δέν περίμενα πώς ὁ χρόνος θά εἶχε ἀρχίσει τό καταστρεπτικό του ἔργο τόσο γρήγορα, οὕτε ἀκόμα ἥλπιζα ὅτι ἡ ἀδιαφορία τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς θά συνεχιζόταν ἐπί δεκαετίες. Πήρα τελικά τό μεγαλύτερο κομμάτι τῆς πεσμένης τοιχογραφίας, που εἰκόνιζε μέρος τῆς κεφαλῆς του Ἀγίου, τό ἀσπάστηκα καὶ τό ἔβαλα στό τέμπλο μέ τίς ἄλλες εἰκόνες.

Τό φῶς μέσα στό ναό εἶναι λιγοστό. Ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ τοιχογραφίες που εἶναι ἔργα τῶν Χιονιαδιτῶν ἀγιογράφων «Ζήκου, Ματθαίου καὶ Ἀποστόλη υἱοῦ αὐτοῦ» καὶ καλύπτουν ὅλες τίς ἐσωτερικές ἐπιφάνειες. Τά χρώματα διατηροῦν τήν ἀρχική του ζωηρότητα. Τό μόνο που ἀποκαρδιώνει τόν προσκυνητή εἶναι οἱ πολλές ρωγμές που ὑπάρχουν στό ναό καὶ οἱ κρυφές σταλαγματιές που καταστρέφουν τά σοβατίσματα. Ἡ ἀνεπανόρθωτη καταστροφή τῶν τοιχογραφιῶν ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καὶ μιά δεκαπενταετία.

Ἀπό τις σωζόμενες ἐπιγραφές συμπεραίνουμε ὅτι ὁ ναός χτίστηκε τό 1816, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἐξωτερικές ἐπιγραφές, ἐνῶ τό 1864 ίστορήθηκε μέ τήν πρωτοβουλία του εὐλαβοῦς ἱερομονάχου Χρυσάνθου Λαϊνᾶ, σύμφωνα μέ τήν ὑπέρθυρη ἐπιγραφή που βρίσκεται στό ἐσωτερικό του ναοῦ. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἐκεῖ ὑπῆρχε μοναστήρι, κάτι που εὔκολα ἐπιβεβαιώνεται καὶ σήμερα ἂν κοιτάξει κανείς τό γύρω χῶρο που περικλείεται μέ μαντρότοιχο.

Ἡ τοποθεσία τῆς Παναγίας τῶν Καβασίλων εἶναι ἐρημική. Μόνο κατά τίς μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ περνοῦν μερικά αὐτοκίνητα που κατευθύνονται πρός τά λουτρά καὶ διακόπτουν κάπως τήν ήσυχία.

β. Τά λουτρά τῶν Καβασίλων

Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Παναγία ὑπάρχουν οἱ ἰαματικές πηγές τῶν Καβασίλων, γνωστές ἀπό τήν ἐποχή τῆς τουρκοκρατίας. Βρίσκονται κοντά στό Σαραντάπορο ποταμό. Ὁ Μ. Καραγκούνης, στή σχετική μελέτη του γιά τίς θερμομεταλλικές πηγές τῶν Καβασίλων, ἀναφέρει καὶ τά ἔξῆς: Ἀναβλύζουν δύο ὁμάδες πηγῶν στή νότια ὅχθη τοῦ Σαραντάπορου ποταμοῦ καὶ τά ἰαματικά νερά τους χύνονται στόν ποταμό. Τό κλίμα τῆς περιοχῆς (ὑψόμετρο 410μ.) εἶναι ἥπιο, ἐνδιάμεσο, μεταξύ εὐρωπαϊκοῦ, ἡπειρωτικοῦ καὶ μεσογειακοῦ τύπου. Στίς περιοχές τῶν θερμομεταλλικῶν πηγῶν ὑπάρχουν τά ἐρείπια ἀπό τά παλιά λουτροθεραπευτήρια, τά δποῖα καταστράφηκαν κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940. Ἀντιθέτα στήν εὐρύτερη περιοχή, μέσα στό ἀλβανικό ἔδαφος, σέ ἀπόσταση 3 χιλ. περίπου, ὑπάρχουν ἀξιοποιημένες πηγές τῆς ἵδιας ποιότητας³. Εἶναι γνωστό βέβαια ὅτι σήμερα ἔχουν γίνει νέες ἐγκαταστάσεις καὶ μπορεῖ κανείς ἄνετα καὶ πολιτισμένα νά κάνει τή λουτροθεραπεία του. Ἀν προέρχεται ἀπό μακρινή περιοχή, μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τά ξενοδοχεῖα τῆς Κόνιτσας, μιά καὶ ἡ ἀπόσταση εἶναι περίπου 14 χιλ.

Οἱ συγχρονες μικροβιολογικές ἀναλύσεις τῶν θερμομεταλλικῶν νερῶν τῶν Καβασίλων ἀπέδειξαν ὅτι τά νερά εἶναι κατάλληλα γιά πόση καὶ γιά χρήση. Παράλληλα ἡ σύστασή τους συμβάλλει στή δημιουργία τῆς θεραπευτικῆς λάσπης. Ὁ μέσος ὅρος τῆς θερμοκρασίας τῶν νερῶν εἶναι 32°C . Σέ βαθύτερα σημεῖα φυσικά θά εἶναι μεγαλύτερη. Ἡ παροχή τῶν κυρίων ἀναβλύσεων ὑπολογίζεται σέ 200 κ.μ. τήν ὥρα κατά τήν κρίσιμη περίοδο τοῦ Αὐ-

3. Ἰαματικές θερμομεταλλικές πηγές Καβασίλων Ν. Ἰωαννίνων, στό περ. Ἡπειρωτική Ἐστία, 1982, σελ. 46-47.

γούστου-Σεπτεμβρίου. Ἡ ποσότητα τοῦ ἀερίου ραδονίου που περιέχουν τά νερά εἶναι καλή καί τούς προσδίδει περισσότερες θεραπευτικές ίδιότητες. Ἐπίσης ἡ ὁσμή ύδροθείου στίς πηγές εἶναι ἔντονη⁴.

Θεραπευτικές ίδιότητες, ἐκτός ἀπό τά νερά, ἔχει καί ἡ λάσπη πού δημιουργεῖται ἀπό τά νερά καί ἀποτίθεται σάν δευτερογενές προϊόν κοντά στίς πηγές. Ἡ λάσπη αὐτή εἶναι κατάλληλη γιά θεραπευτικά λασπόλουτρα ἐάν ἐπαλειφθεῖ σωστά στό σῶμα, ἵδιως στά σημεῖα πού πάσχουν. Ἡ ἐπάλειψη καί παραμονή τῆς λάσπης πρέπει νά διαρκέσει τουλάχιστον 15' καί στή συνέχεια διάσπορα νά εἰσέλθει καί νά παραμείνει 10' μέσα σέ δεξαμενή λούσεως (πισίνα) μέ συνεχή ροή θερμομεταλλικοῦ νεροῦ καί μέ παράλληλη ἐνεργητική ἀτομική κίνηση, γιά νά καρπωθεῖ μαζί μέ τόν καθαρισμό ἀπό τή λάσπη καί τά εὔεργετήματα τῆς κινησιοθεραπείας⁵.

Οἱ ἐπιστήμονες ἔχοντας ἀποφανθεῖ ὅτι τά θερμομεταλλικά νερά τῶν Καβασίλων θεραπεύουν δερματικές καί ρευματικές παθήσεις, χρόνιες γυναικολογικές παθήσεις, βοηθοῦν τό κυκλοφοριακό ἀγγειακό σύστημα κ.ἄ. Μέ τίς εἰσπνοές ἐπισης θεραπεύονται παθήσεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ὅπως ἀσθματικές καταστάσεις, βρογχίτιδες, χρόνια πνευμονικά ἐμφυσήματα, ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα καπνιστῶν καί μή κ.ἄ. Τέλος μέ τήν πόση τοῦ νεροῦ θεραπεύονται παθήσεις τοῦ πεπτικοῦ συστήματος, τοῦ ἥπατος, τῆς χολῆς καί τῶν νεφρῶν κ.ἄ.⁶.

4. "Οπ.π., σελ. 48-49.

5. "Οπ.π., σελ. 49.

6. "Οπ.π., σελ. 54-55.



MAZI

"Ενα σχετικά μεγάλο χωριό, πάνω στόν κεντρικό δρόμο που έδηγει πρός τό Μπουραζάνι, είναι τό Μάζι. Διαθέτει έκτεταμένη πεδινή έκταση και μπορεῖ νά αναπτυχθεῖ και νά έξελιχτεῖ σέ άξιόλογο περιφερειακό γεωργοκτηνοτροφικό κέντρο.

Η ιστορία του χωριού άρχιζει άπό τόν 17ο αιώνα. Η τοποθεσία του στήν άρχη ήταν 500 μ. βορειότερα. Τότε τό χωριό λεγόταν Μάντζιου. Τό αποτελοῦσαν λίγες οίκογένειες. Στό νέο χωριό έγκαταστάθηκαν οίκογένειες και άπό άλλα μέρη τῆς γύρω περιοχῆς ή και άπό μακρύτερα, ὅπως Ήλιόρραχη, Δερβένι, Έλευθερο, Βαλοβίστη, Στράτα κ.ἄ. Γιά τό όνομα του νέου χωριού (Μάζιου-Μάζι) δύο είναι οί κυρίαρχες άπόψεις: Κατά τήν πρώτη προηλθε άπό παραφθορά τῆς άνομασίας Μάντζιου, ἐνῶ κατά τή δεύτερη, που είναι πειστικότερη και συνδέεται μέ τό λόγο μετακίνησης του χωριού, τό νέο χωριό άπετέλεσε πόλο έλξης οίκογενειῶν άπό διάφορα μέρη κι αὐτό ήταν καθοριστικό γιά τή μετονομασία του χωριού σέ Μάζι, δηλ. μάζεψε τους άνθρωπους¹.

1. "Ικαρου Τσιάγκη, Τό Μάζι τῆς Κόνιτσας, στό περ. Κόνιτσα, τ. 12/1987, σελ. 5-6.



ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ

Μετά τό Μάζι, σέ μικρή ἀπόσταση, βρίσκεται ή 'Αετόπετρα (παλ. Σανοβό). Διασχίζεται ἀπό τόν κεντρικό δρόμο. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἀρχικά τό χωριό βρίσκοταν κοντά στόν κάμπο, στήν τοποθεσία Παλιοχώρι. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἔνας μικρός οἰκισμός.

Τό νέο ὄνομα τοῦ χωριοῦ ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι στά δυτικά τοῦ χωριοῦ, ψηλά σέ ἔναν βράχο, συχνά κούρνιαζε ἔνας ἀετός. Κατά τήν περίοδο τῆς κατοχῆς οἱ Γερμανοί ἔκαψαν σχεδόν ὅλα τό σπίτια τοῦ χωριοῦ. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνταν καί ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί κτηνοτροφία. Τά τελευταῖα χρόνια πολλοί μετανάστευσαν στό ἐξωτερικό ὅπως Γερμανία, Αὐστραλία κ.ἄ.





ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ – ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ

Τό Μπουραζάνι είναι μιά γραφική τοποθεσία, προτού νά φτάσει κανείς στή Μελισσόπετρα. Ἐδῶ ἐντυπωσιάζει ίδιαίτερα τό ποτάμι, Ἀῶς καί Βοϊδομάτης μαζί, που ἀναγκάζεται νά περάσει σέ πολλά σημεῖα ἀπό στενή κοίτη, ὅπου ἡ ἀέναη ροή τοῦ νεροῦ χώρισε λίθινοις ὄγκους.

Οἱ βράχοι ἔχουν βαθιές ὁριζόντιες σχισμές σέ παράλληλα ἐπίπεδα, ὅπως δουλεύει τό νερό, ἀνάλογα δηλ. μέ τήν κατά καιρούς στάθμη του. Ὁ ποταμός γενικά είναι ἥσυχος. Στά βαθιά στενέματα χίνεται ἀθόρυβος τόσο πολύ πού, καθώς βασιλεύει ὁ ἥλιος, ἀκούγονται τά παιχνιδίσματα τῶν ψαριῶν πού ἀνεβαίνουν στήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, πετάγονται στόν ἀέρα καί ξαναχάνονται. Τά φαγωμένα ἀπό τό νερό βράχια είναι ἐντυπωσιακά. "Οσα είναι σκληρά καί ἀνυποχώρητα στίς πιέσεις τοῦ ποταμοῦ, λειαίνονται ἀπό τό ἀδιάκοπο ύγρο χάδι. "Οσα δέν ἔχουν συνοχή σχίζονται ἀπό τό νερό καί σχηματίζονται σκαλοπάτια μέ παραξενα σχήματα.

Τίς εἰκόνες αὐτές ἀπολαμβάνει κανείς ὅταν τό ποτάμι ἔχει κανονικό νερό. "Οταν βρέξει ὅμως ὅλα ἀλλάζουν. Ἡ κοίτη πλημμυρίζει, τά βράχια πνίγονται, τά πλατάνια βυθίζονται καί τό βουητό είναι φοβερό. Τά νερά φτάνουν στά χείλη τῆς κοίτης, είναι θολά, παρασέρνουν κορμούς ξεριζωμένων δέντρων καί παφλάζουν ὅταν συναντοῦν ἐμπόδια στό γοργό τους διάβα. "Αν πλησιάσεις τήν κοίτη, ἀπό τήν ἀκάθεκτη κίνηση τῶν νερῶν θαρρεῖς ὅτι φεύγει ὁ τόπος κάτω ἀπό τά πόδια σου καί τρέμεις ἀπό τό φόβο.

Τότε θαυμάζεις τή βία τῶν στοιχείων τῆς φύσης. Πολλές φορές τά νερά φτάνουν σχεδόν μέχρι τό ξύλινο πάτωμα τοῦ σιδερένιου γεφυριοῦ πού πρόκειται νά περάσεις¹.

‘Η όνομασία Μπουραζάνι προέρχεται ἀπό τήν τουρκική λέξη BORAZAN, πού σημαίνει σάλπιγγα, σαλπιγκτής. Προέκυψε ἀπό τό σάλπισμα πού ἀκουγόταν καθημερινά ἀπό τό μόνιμο στρατιωτικό φυλάκιο, τό δποῖο ύπηρχε ἐκεῖ ἐπί τουρκοκρατίας².

Στό Μπουραζάνι ύπάρχει καφενεῖο καί ξενοδοχεῖο ὅπου οἱ ἐπισκέπτες μποροῦν νά διανυκτερεύσουν.

‘Η Μελισσόπετρα εἶναι τό ἀμέσως ἐπόμενο χωριό. Βρίσκεται στή δεξιά ὄχθη τοῦ Ἀώου. “Ομορφο χωριό, μέ ἄσπρα σπίτια, καθαρούς δρόμους καί καλλιέργημένα χωράφια. Εἶναι χτισμένο κάτω ἀπό τό ὑψωμα Μαρία καί ἀπλώνεται κλιμακωτά στήν πλαγιά τοῦ λόφου. Μπροστά του ξανοίγεται τό ποτάμι μέ ὄμορφες ἀμμουδιές καί βαθύσκια πλατάνια³.

Τό όνομα τοῦ χωριοῦ ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἡ περιοχή του εἶναι φυσική κυψέλη πολλῶν ἀδέσποτων μελισσῶν. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία.



1. Πρεσβ. Διονυσίου Δημ. Τάτση, *Μοναστήρια τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης*, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 9-10.

2. Πρβλ. Θωμᾶ Ζιώγα, *Πατριδογνωστικά*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 45/1992, σελ. 419.

3. Σωτήρη Τουφίδη, ‘*Η Κόνιτσα καί τά χωριά της*, 1984, σελ. 95-96.



ΚΑΛΟΒΡΥΣΗ

Πίσω ἀπό τή Μελισσόπετρα βρίσκεται ἡ Καλόβρυση (παλ. Προβίτσκα). Ἐνα μικρό συμπαθητικό χωριουδάκι. Στά πόδια του πρασινίζει δέ κάμπος καί πλάι του κυλάει δέ Σαραντάπορος, πού εἶναι καί τό φυσικό σύνορο μέ τούς ἀπέναντι λόφους τῆς Ἀλβανίας. Ἐκεῖ κοντά ὑπάρχουν καί τά λουτροθεραπευτήρια τῶν Ἀλβανῶν¹.

Στήν περιοχή τῆς Καλόβρυσης ὑπάρχει ἡ γνωστή γέφυρα τῆς Μέρτζανης, ἡ ὅποια εἶναι κομμένη ἀπό τό 1943, δηλ. ἀπό τόν καιρό πού τήν ἀνατίναξαν ἀντάρτικα τμήματα γιά νά καθυστερήσουν τήν κάθοδο τῶν Γερμανῶν μετά τή συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας². Σήμερα μέ τόν ἐκδημοκρατισμό τῆς Ἀλβανίας ἡ γέφυρα πρέπει νά ξαναγίνει γιά νά συνδεθεῖ τό Λεσκοβίκι καί ἡ γύρω περιοχή μέ τήν Κόνιτσα, ὅπως ἦταν προπολεμικά.

Τό μοναστηράκι τοῦ Ἀγίου Νικολάου

Βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό χωριό. Ἡ διαδρομή εἶναι εὐχάριστη καί διαρκεῖ λιγότερο ἀπό μισή ώρα (μέ τά πόδια). Εἶναι χτισμένο σέ βραχῶδες ὕψωμα,

1. Σωτήρη Τουφίδη, ὅπ.π.

2. Λάμπρου Βλάχου, *Ματιές στήν ἐπαρχία μας*, στό περ. Κόνιτσα, τ. 25-26/1981, σελ. 16.

πάνω ἀπό τήν κομμένη γέφυρα τῆς Μέρτζανης. Σήμερα διατηρεῖται μόνο ὁ ναός. Ὁ ἀρχαιολόγος Δ.Πάλλας σέ «Ἐκθεση περὶ τῶν μεσαιωνικῶν Μνημείων τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης» πού συνέταξε τό 1957, κάνει λεπτομερή περιγραφή τοῦ ναοῦ, χωρίς ὅμως νά τόν χρονολογεῖ. Εἶναι μονόκλιτος, μέ τροῦλο, χορούς καὶ νάρθηκα. Κατά τήν περίοδο τῆς κατοχῆς ὁ τροῦλος ἔγινε στόχος τοῦ γερμανικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἔπαθε σημαντική καταστροφή. Στόν τροῦλο σώζονται κομμάτια τοιχογραφίας, ἐνῷ σέ ὅλες τίς ἄλλες ἐσωτερικές ἐπιφάνειες δέν ὑπάρχουν σοβατίσματα. Διατηρεῖται ἐπίσης ἀπό ἔξω μιά παλιά δεξαμενή. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι τό μοναστήρι ἐπικοινωνοῦσε ὑπογείως μέ τό Σαραντάπορο ποταμό. Δυτικά τοῦ ναοῦ φαίνονται τά ἵχνη τῶν κελιῶν τοῦ μοναστηρίου.





ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ

Τό Αηδονοχώρι (παλ. Οστανίτσα) είναι άπεναντι από τή Μελισσόπετρα, σέ μεγαλύτερο ύψομετρο χτισμένη. Απέχει από τήν Κόνιτσα 18 χιλ. Βρίσκεται στήν δροσειρά τής Νεμέρτσικας (Μερόπη), στό τμῆμα ἀκείνο τής Ήπείρου, κατ' ἔξοχήν δρεινό καί φύσει ὄχυρό, πού ἄλλοτε ἀνθοῦσαν πόλεις καί κωμοπόλεις, οἵ κατοικοί τῶν ὅποιων ἦσαν «ἄγνοι Γραικοί». Μιά τέτοια πόλη ἦταν καί ή Οστανίτσα, σύμφωνα μέ τίς ιστορικές μαρτυρίες. Η λέξη Οστανίτσα κατά τήν πιθανότερη ἐκδοχή είναι σλαβική καί σημαίνει κατ' ἄλλους μέν ὄχυρός τόπος-σταθμός, κατ' ἄλλους δέ τόπος μέ πολλές στάνες¹. Στό Αηδονοχώρι σώζονται σήμερα σέ καλή κατάσταση 15 ἐκκλησίες καί ἔξωκκλήσια.

Τό Αηδονοχώρι πυρπολήθηκε στίς 10 Ιουνίου 1943 από τούς Γερμανούς καί διασώθηκε μόνο ή ἐνοριακή ἐκκλησία τῶν Αγίων Αποστόλων πού χρονολογεῖται από τό 1857. Η μετονομασία τής Οστανίτσας σέ Αηδονοχώρι ἀνταποκρίνεται στό φυσικό περιβάλλον, τό δποιο τήν ἄνοιξη κατακλύζεται από σμήνη ἀηδονιῶν. Τό δάσος τοῦ Αηδονοχωρίου ἔχει ἕκταση 5.000 στρέμματα καί ἀποτελεῖται από βελανιδιές, γράβους, φλαμουριές, πλατάνια καί

1. Βασιλείου Α. Δήμου, Η Ἱερά μονή τῶν Ταξιαρχῶν Γκούρας καί τά εἰς Βλαχίαν μετόχια αὐτῆς Βάλιας καί Σταυρουπόλεως, Ιωάννινα 1983, σελ. 13-15.

ἄλλα. Ή κορυφή τοῦ δάσους ἔχει ύψομετρο 1200 μ., ἐνῶ τό χωριό ἔχει 600 μ.².

Οἱ κάτοικοι τοῦ Ἀηδονοχωρίου ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία, τήν κτηνοτροφία καὶ τήν οἰκοδομική. Κατά τούς προηγούμενους αἰῶνες ἡ Ὀστανίτσα ἦταν γνωστή γιά τήν ἀναπτυγμένη της κτηνοτροφία.

Τό μοναστήρι τῶν Ταξιαρχῶν Γκούρας

Ἄπό τό χωριό Ἀηδονοχώρι τό μοναστήρι τῶν Ταξιαρχῶν³ ἀπέχει περί τά δυό χιλιόμετρα καὶ συνδέεται μέ αὐτοκινητόδρομο. Βρίσκεται δυτικά τοῦ χωριού καὶ ἀπό τόν ίερό ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου, ὅπου εἶναι τό νεκροταφεῖο, φαίνεται ώραῖο καὶ ἐντυπωσιακό. Εἶναι χτισμένο πάνω σέ βράχια καὶ διακρίνεται ἴδιαίτερα τό ψηλό καμπαναριό. Φυσικά ἂν ἦταγ ἀποτελειωμένος ὁ ναός τῶν Ταξιαρχῶν πού εἶναι θεμελιωμένος πάνω στόν πιό ἀπόκρημνο βράχο, τό θέαμα θά ἦταν πανοραματικό. Ή ὅλη τοποθεσία εἶναι μιά πέτρινη ἐξέδρα τῆς Νεμέρτσικας. Όδοι πορώντας ἀπό τό Ἀηδονοχώρι χαίρεσαι τή διαδρομή πού διαρκεῖ περί τά 20', ἔχοντας πάντα μπροστά σου τό μοναστήρι τῆς Γκούρας.

Ή κυρία εἴσοδος βρίσκεται στή νοτιοδυτική πλευρά καὶ ἐπειδή τό μοναστήρι παλιά κινδύνευε ἀπό λησταντάρτες εἶχε ἄλλη διαμόρφωση. Εἶναι τό χαμηλότερο σημεῖο τοῦ περιβόλου τοῦ μοναστηρίου καὶ «διά κλιμακωτῆς ἀναβάσεως» φτάνει κανείς στή μικρή πλατεία. Γενικά ὁ περίβολος ἔχει ἀνώμαλη ἐπιφάνεια.

Στό ἀνατολικό μέρος ύψωνόταν τό καθολικό τοῦ μο-

2. "Οπ.π., σελ. 20.

3. Τίς πληροφορίες γιά τό μοναστήρι τίς πρωτοδημοσίευσα στό βιβλίο «Μοναστήρια τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης».

ναστηριοῦ, δηλ. ὁ ναός τῶν Ταξιαρχῶν, πού σήμερα δέν σώζεται ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια. Στό βόρειο ἄκρο ὑπάρχει τό παρεκκλήσι τοῦ Ἀγίου Χαραλάμπους, ἐνῶ στήν ἀνατολική καὶ βόρεια πλευρά σέ σχῆμα γωνίας (Γ) διατηροῦνται ἀρκετά κελιά καὶ ὑπόγεια. Οἱ τοῖχοι τους εἶναι μεγάλου πάχους (μέγιστο 3,20 μ.) καὶ βρίσκονται σέ ἄριστη κατάσταση. Ἡ σειρά τῶν κελιῶν εἶναι νοικοκυρεμένη καὶ συνεχῶς καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν γενική συντήρηση τοῦ μοναστηριοῦ. Τά ὑπόγεια τῶν κελιῶν παλιά χρησιμοποιοῦνταν ως βοηθητικοί χῶροι: φοῦρνος, μαγειρεῖο, τράπεζα, ἀποθῆκες. Σέ ἄλλα σημεῖα ὑπάρχουν σωροί ἐρειπίων πού εἶναι ἀπομεινάρια διαφόρων κτισμάτων τῆς πάλαι ποτέ ἀκμαίας καὶ δραστήριας μονῆς Γκούρας. Στή νότια πλευρά εἶναι τό κωδωνοστάσι πού χρονολογεῖται ἀπό τό 1857 καὶ σήμερα εἶναι τό ψηλότερο κτίσμα τοῦ μοναστηριοῦ.

Πότε ἀκριβῶς χτίστηκε τό μοναστήρι δέ γνωρίζουμε. «Δέν ἔχομεν ἱκανάς περί αὐτῆς ἱστορικάς καὶ ἀρχαιολογικάς μαρτυρίας. Διά τοῦτο καὶ δέν δυνάμεθα, ἀτυχῶς, νά προσδιορίσωμεν μετά βεβαιότητος πότε ἀκριβῶς ἰδρύθη ἡ ἐν λόγῳ Μονή, καθ' ὅσον ἀγνοοῦμεν τόσον τόν κτήτορα, ὅσον καὶ τάς ἱστορικάς ἐν γένει συνθήκας τῆς ἰδρύσεως αὐτῆς»⁴. Από διάφορες πληροφορίες πού μᾶς δίνει ἡ παράδοση, ἀλλά καὶ ἀπό συνδυασμένες μαρτυρίες, ἀφοῦ καμιά κτητορική ἐπιγραφή δέν ἔχει διασωθεῖ, μποροῦμε νά συμπεράνουμε κατά προσέγγιση ὅτι τό μοναστήρι χτίστηκε στή σημερινή θέση στίς ἀρχές τοῦ ΙΣΤ' αἰώνα⁵. Ἡ παράδοση πού τό ἀνάγει στήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Δ' τοῦ Πωγωνάτου (668-685) εἶναι ἀνακριβής καὶ ἀνεύθυνη, ὅπως ὑποστηρίζουν ἔγκυροι ἐπιστήμο-

4. Βασιλείου Α. Δήμου, ὅπ.π., σελ. 42.

5. "Οπ.π., σελ. 46.

νες⁶. "Αλλη ἐπίσης παράδοση ἀναφέρει ὅτι τό μοναστήρι «πρό ἀμνημονεύτων χρόνων» βρισκόταν στή θέση «'Αηδονολαλοῦσα», μέσα σέ πυκνό δάσος, που ἀπέχει ἀπό τή σημερινή της θέση περίπου μιά ὥρα. Ἀπό ἐκεῖ μεταφέρθηκε στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Βαρτόπι καί στή συνέχεια στή σημερινή θέση μεταξύ Ἀηδονοχωρίου καί Διπαλίτσας. «'Η θεαματική καί μεγαλειώδης τελευταία αὐτῆς τοποθεσία, ἡ φυσική ἀσφάλεια καί ἡ ἡρεμία, πρό πάντων δέ τό ἀπόκοσμον καί τραχύ τοῦ τόπου, συνετέλεσαν εἰς τήν δημιουργίαν τῆς πνευματικῆς αὐτῆς δάσεως, τῆς θαυμαστῆς μοναχικῆς πολιτείας τῆς Γκούρας»⁷.

Τό καθολικό τοῦ μοναστηριοῦ, που εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ταξιάρχες, σήμερα εἶναι ἡμιτελές. Σέ ἀπόκρημνους βράχους ὕψους περίπου 50 μέτρων ὑπῆρχε ἡ ἐκκλησία που πυρπολήθηκε καί καταστράφηκε ἀπό τούς Τούρκους μεταξύ τῶν ἔτῶν 1829-1830. Τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς Γκούρας, ὁ ὅποιος εἶχεν ὑνεγερθεῖ σέ μεταβυζαντινούς χρόνους, κανένα ἵχνος δέν περισώθηκε. Στά θεμέλια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ ἄρχισε νὰ χτίζεται μεταξύ τῶν ἔτῶν 1854-1857 νέος ναός τῶν Ταξιαρχῶν, ὁ ὅποιος δυστυχῶς ἔμεινεν ἡμιτελής, λόγῳ τῆς διακοπῆς τῶν προσόδων τῆς μονῆς ἀπό τή Ρουμανία⁸.

Τίς λειτουργικές ἀνάγκες καλύπτει ἀπό χρόνια τό παρακκλήσι τοῦ Ἀγίου Χαραλάμπους, τό δόποιο δέν γνωρί-

6. Ὁ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος στό προμνημονευθέν βιβλίο του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά μνημεῖα ἡ παράδοση τά ἀποδίδει στόν Πωγωνάτο, ὅπως τά μοναστήρια Μολυβδοσκεπάστου, Μεταμόρφωσης Σωτῆρος Κλειδωνιᾶς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζέρμας κ.ἄ. Ἡ παράδοση αὐτή εἶναι ὑστερογενής καί διαιωνίζεται ἀπό ντόπιους λόγιους μέχρι σήμερα, ἔχει ἀπορριφθεῖ ὅμως ἀπό τό περασμένο αἰώνα (βλ. σελ. 49, σημ. 6).

7. Βασιλείου Α. Δήμου, ὅπ.π., σελ. 25.

8. "Οπ.π., σελ. 172-173.

ζουμε πότε χτίστηκε. «Ἐκ τῆς πλινθοπεριβλήτου τοιχοποιίας καὶ τῶν σωζομένων ἀγιογραφιῶν, τὸ οἰκοδόμημα αὐτὸ ἀνήκει εἰς τούς μεταβυζαντινούς χρόνους καὶ πρέπει νά ὑπῆρχε περί τάς ἀρχάς τοῦ 17ου αἰῶνος», εἶναι δέ μικρή μονόκλιτη βασιλική⁹. Τό παρεκκλήσι εἶναι προέκταση τῶν κελλιῶν ἀνατολικά, χτισμένο σέ ἀπόκρημνο βράχο. Ἀξιόλογο εἶναι τό τέμπλο του που φτάνει μέχρι τήν ὁροφή ἔχοντας δυό σειρές μικρές εἰκόνες τοῦ δωδεκάορτου πάνω ἀπό τίς δεσποτικές. Παρόλο που στίς εἰκόνες δέν ὑπάρχουν ἐνδείξεις μέ ἀφιερώσεις ἡ ὄνοματα ἀγιογράφων καὶ χρονολογίες, εὔκολα διαπιστώνει κανείς ὅτι οἱ εἰκόνες εἶναι τῶν «ἐκ τῆς κώμης τῶν Χιονιάδων» ἀγιογράφων που δούλευαν τότε μέ μεγάλη φήμη καὶ ἔντονη δραστηριότητα. Συγκρίνοντάς τες μέ ἄλλα ἔργα τῶν ιδίων ἀγιογράφων συμπεραίνουμε, μέ κάποια ἐπιφύλαξη φυσικά, ὅτι χρονολογοῦνται ἀπό τά μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα.

Στό δεξιό μέρος τοῦ ἱεροῦ ἐσφαρικά, κάτω ἀπό τό δάπεδο, «σώζεται μέχρι σήμερον θολωτή κρύπτη βάθους δύο περίπου μέτρων, συγκοινωνούσα διά καταπακτῆς καὶ ἔχουσα χωρητικότητα 50 ἀνθρωπών ἰσταμένων. Ἡ κρύπτη αὐτή ἔχρησίμευε διά τήν ἀπόκρυψιν πολυτίμων ἱερῶν κειμηλίων, ώς καὶ διά τήν καταφυγήν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Μονῆς εἰς στιγμὰς κινδύνων ἐξ αἰτίας ἐπιδρομῶν ἀτάκτων Τουρκαλβανικῶν στοιχείων»¹⁰. Καί στόν ἡμιτελή ναό τῶν Ταξιαρχῶν ἐπίσης σώζεται μεγάλη στέρνα, στό δυτικό μέρος. Ἐκεῖ προφανῶς θά συγκέντρωναν τά νερά τῶν βροχῶν ἀπό τίς στέγες, ἀφοῦ τότε δέν ὑπῆρχε ἄλλο νερό. Σήμερα ἀπό κοντινή πηγή ἔρχεται στό μοναστήρι ἄφθονο νερό.

Ἡ προσωνυμία «Γκούρα» δοφείλεται στό γεγονός ὅτι τό μοναστήρι εἶναι χτισμένο σέ μεγάλο βράχο που στήν

9. "Οπ.π., σελ. 174.

10. "Οπ.π., σελ. 175, σημ. 19.

άλβανική διάλεκτο λέγεται γκούρ (=πέτρα). Στό συμπέρασμα αὐτό καταλήγει καί ὁ ἱστορικός τοῦ μοναστηριοῦ: «Ἐκ τῆς ἐρεύνης τὴν δποίαν διενεργήσαμεν ἐν προκειμένῳ, ἥχθημεν καί ἡμεῖς εἰς τό συμπέρασμα ὅτι ἡ Μονή ἔλαβε τὴν προσωνυμίαν «Γκούρα» ἐκ τοῦ ἐδάφους ἐπί τοῦ δποίου ώκοδομήθη. Ὑπέρ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς συνηγορεῖ καί ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως «Γκούρα». Ἡ Μονή ώκοδομήθη εἰς τὴν θέσιν ὅπου εύρισκεται σήμερον, ἐπί τινος πελωρίας καί αὐτοφυοῦς πέτρας, ἡ δποία ὀρθώνεται ως μεγαλοπρεπής καί πανύψηλος γιγαντώδης βράχος, ἐνθυμίζων τούς θεαματικούς βράχους τῶν μετεώρων»¹¹

Τό μοναστήρι τῆς Γκούρας κατά τά χρόνια τῆς ἀκμῆς του ἀνέπτυξε πλούσιο κοινωνικό ἔργο μέ δρανωμένη φιλανθρωπία, ὀρφανοτροφεῖο καί παρθεναγωγεῖο, ἀναλάμβανε τή μισθοδοσία τῶν δασκάλων καί ὑποστήριζε ποικιλότροπα τήν ἴδρυση καί συντήρηση πολλῶν σχολείων. Ἐγινε ἐπίσης πνευματικός φάρος στά ζοφερά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί καλλιέργησε τή λαϊκή εἰσέβεια ἀναχαιτίζοντας παράλληλα τό φοβερό ρεῦμα τοῦ ἐκμουσουλμανισμοῦ. Ὑπῆρξε τό μοναστήρι τῆς Γκούρας ἐπαναστατικό κέντρο καί ὄρμητήριο καί περιέθαλψε τούς καταδιωγμένους καί ἀνήμπορους. Βοήθησε τούς ἀγῶνες τῶν Ἡπειρωτῶν, γεγονός πού στοίχισε στούς μοναχούς διωγμούς καί μαρτύρια.

Ἄπό τό μοναστήρι βλέπει κανείς ὅλη τή γύρω περιοχή. Δυτικά ὁ ὅγκος τῆς Νεμέρτσικας χωρίς κάτι τό ἐντυπωσιακό. Πολύ κοντά τό Μολυβδοσκέπαστο καί ἀμέσως τά σύνορα μέ τή Βόρειο Ἡπειρο. Κάτω στόν κάμπο ἡ συμβολή τῶν δύο ποταμῶν Ἀώου (μαζί μέ τό Βοϊδομάτη) καί Σαρανταπόρου πού συνεχίζουν τό ταξίδι τους γιά νά καταλήξουν στό Ἀδριατικό πέλαγος. Ἐκεῖ κοντά φαίνεται καί τό μοναστήρι τῆς Μολυβδοσκέπατης. Στό βάθος

τό Λεσκοβίκι καί δεξιότερα στό έλληνικό ἔδαφος διακρίνεται ὁ Πύργος. Ἀνατολικά ἡ περιοχή τῆς Ἀετόπετρας, τό Μάζι, ἡ Κόνιτσα καί οἱ πέτρινοι ὅγκοι τῆς Τύμφης.

Σήμερα τό μοναστήρι τῆς Γκούρας δέν ἔχει μοναχούς.





ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟ

Μετά τό Ἀηδονοχώρι, συνεχίζοντας τή γνωστή διαδρομή πρός τό Μολυβδοσκέπαστο, περνάει κανείς ἀπό τήν τοποθεσία Μεσογέφυρα, ὅπου ύπηρχε τό δύναμις γεφύρι. «'Ο Ζώτος-Μολοσσός νιώθει τήν ἀνάγκη να ἐπεξηγήσει τήν πράγματι περίεργη σέ πρῶτο ἄκοσμα ὀνομασία του. Εἶναι τό ἡμισυ μέχρι τῶν πηγῶν (ἀπό ἐκβολές), διό τό μέσον κατέχουσα ἐκλήθη μεσογέφυρα»¹. 'Υπάρχει καί ἡ ἐκδοχή ὅτι τό γεφύρι ὀνομάστηκε ἔτσι ἐπειδή βρίσκεται ἀνάμεσα σέ ἄλλα γεφύρια τῆς περιοχῆς. 'Ο μελετητής τῶν ἡπειρωτικῶν γεφυριῶν Σπύρος Μαντάς μᾶς δίνει τίς ἀκόλουθες πληροφορίες γιά τό γεφύρι. 'Η Μεσογέφυρα, ὅπως θυμοῦνται οἱ κάτοικοι τῶν γειτονικῶν χωριῶν, εἶχε ἔνα μεγάλο τόξο στό κέντρο ἀπ' ὅπου μποροῦσε νά περνάει ἄνετα ὁ κύριος ὅγκος τοῦ ποταμοῦ, καί δύο μικρότερα, βοηθητικά αὐτά, στά ἄκρα της. 'Εκεῖνο δύμως πού τήν διαφοροποιοῦσε ἀπό τά ἄλλα γεφύρια τῆς περιοχῆς, ἥταν ὁ ἐπίπεδος διάδρομος διάβασής της. Τό γεφύρι κατά περιόδους ὑπέστη ἐπιδιορθώσεις καί ἀνακατασκευές, γιατί ἄλλοτε ἔγινε στόχος τῶν Τούρκων καί ἄλλοτε καταστρέφονταν μερικῶς ἀπό τίς πλημμύρες τοῦ ποταμοῦ. Τό 1940, κατά τήν εἰσβολή τῶν Ἰταλῶν, τό γεφύρι καταστράφηκε ἀπό τόν Ἑλληνικό στρατό πού τήν ξανάστησε πρόχειρα, γιά νά ἐξαφανιστεῖ δριστικά πιά τό 1944 ἀπό τούς Γερμανούς πού ἀποχωροῦσαν².

1. Σπύρου Μαντᾶ, ὅπ.π., σελ. 38.

2. "Οπ.π., σελ. 39.

Τό Μολυβδοσκέπαστο είναι χτισμένο σε μιά δημοφη πλαγιά της Νεμέρτσικας. Η άμφιθεατρική του θέση τοῦ προσφέρει άνοιχτό δρίζοντα μέ φόντο τίς καταπράσινες πλαγιές καί τή συμβολή τῶν ποταμῶν Ἀώου καί Σαραντάπορου. Τό χωριό βρίσκεται πάνω στήν ἐλληνοαλβανική μεθόριο. Τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ ἦταν Διπαλίτσα, πού σημαίνει δύο πόλεις. Η Διπαλίτσα μέ τή Μεσαριά ἀποτελοῦσαν μιά πόλη, πρωτεύουσα τῆς περιοχῆς, ἡ ὅποία ἥκμασε τόν 16ο αἰώνα, ἵσως καί πιό μπροστά. Στή Μεσαριά κατοικοῦσαν οἱ ἄρχοντες καί οἱ τιμαριοῦχοι, ἐνῷ στή Διπαλίτσα οἱ ἔμποροι, πού συνήθως ἀποδημοῦσαν στή Μολδοβλαχία καί τήν Πόλη³.

Τό ὅτι ὑπῆρξε ἡ πόλη Διπαλίτσα βεβαιώνουν τά ἐρείπια πάνω ἀπό τό σημερινό χωριό καί οἱ Βυζαντινοί ναοί πού σώζονται μέχρι σήμερα. Η Διπαλίτσα καταστράφηκε λίγο πρό τοῦ 1657 ἀπό τοὺς ἄγριους Τουρκαλβανούς Καραμουράτες καί ἐπί πολλές δεκαετίες ἔμεινε νεκρή. Μετά ἀπό ἓνα περίπου αἰώνα ἥρθαν μερικές οἰκογένειες ἀπό τά Φραστανά καί "Ανω Ραβένια καί ἔχτισαν λίγο πιό κάτω ἀπό τήν ἐρημωθείσα πόλη ἓνα μικρό χωριό τό δποῖο ὄνομασαν Διπαλίτσα. Αύτοί είναι οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κατοίκων τοῦ Μολυβδοσκεπάστου⁴. Τό νέο ὄνομα δόθηκε στό χωριό τό 1928 ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά μονή, τῆς ὅποίας ἡ στέγη τά παλιά χρόνια ἦταν σκεπασμένη μέ μολύβι.

3. Ἀχιλλέα Κολιοῦ, *Τό Μολυβδοσκέπαστο Κόνιτσας*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 13/1987, σελ. 34-35.

4. Σταύρου Ματθ. Γκατσόπουλου, *Η Ἐμποροπανήγυρις «Πωγωνιανή» καί ἡ πάλαι ποτέ ἀκμάσασα πόλις Διπαλίτσα*, στό περ. *Ηπειρωτική Έστία*, 1960, σελ. 222.

α. Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου

Λίγες έκατοντάδες μέτρα μετά τή Μεσογέφυρα βρίσκεται τό γνωστό μοναστήρι τῆς Παναγίας. Μέ τήν πρώτη ματιά διαπιστώνει ό προσκυνητής ότι τό μοναστήρι είναι φορτωμένο ἀπό ίστορία και παράδοση. Διατηρεῖ τό παλιό χρῶμα τῶν μοναστηριῶν. Μέ τίς πρόσφατες μάλιστα ἐργασίες σχεδόν όλοκληρώθηκε ή ἀναπαλαίωσή του. Τό μοναστήρι είναι χτισμένο σέ πεδινό και ὁμαλό μέρος, «ἐπί καταφύτου και ὑπό ἀφθόνων, καταψύχρων και διαυγῶν ὑδάτων περιρρεομένης τοποθεσίας», πολύ κοντά στή συμβολή τῶν ποταμῶν Ἀώου και Σαραντάπορου και σέ ἀπόσταση 100 μέτρων ἀπό τά ἔλληνοαλβανικά σύνορα⁵.

Στή μοναδική εἴσοδο τοῦ μοναστηριοῦ είναι τό καμπαναριό, νεώτερο κτίσμα. Τά κελιά βρίσκονται στήν ἄκρη τῆς νότιας πλευρᾶς και στό μῆκος τῆς δυτικῆς σέ σχῆμα Γ. Συνέχεια αὐτῶν είναι οἱ τοῖχοι πού περικλείουν τό χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ, λιθόκτιστοι μέ πάχος 1,20 μ. και ὕψος περίπου 3 μέτρα. Στήν ἐξωτερική πόρτα ὑπάρχει σιδερένια ἐπένδυση μέ «πλῆθος ὅπῶν, ἄλλων μέν διαμερῶν, ἄλλων δέ δχι, προξενηθεισῶν ἐκ βλημάτων ὅπλων»⁶. Προέρχονται ἀπό ἐπιθέσεις Τουρκαλβανῶν πού ἥθελαν νά λεηλατήσουν τό μοναστήρι.

Τά κελιά είναι ἀνακαινισμένα. Στόν ἐσωτερικό χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ ὑπάρχουν λουλούδια, βρύση, ἔνα ἄλλο μικρό καμπαναριό και στό μέσον τό Καθολικό, ὁ κεντρικός ναός, πού είναι βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, μονόκλιτος μέ τρούλο και χωρίζεται στό ιερό, τόν κυρίως ναό και τόν εὐρύχωρο νάρθηκα.

5. Σταύρου Ματθ. Γκατσόπουλου, *Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μολυβδοσκεπάστου*, Ἀθήνα 1972 (β' ἔκδοση), σελ. 5.

6. *Op.p.*

Η παράδοση άναφέρει ότι τό μοναστήρι πρωτοχτίστηκε άπό τόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνο τόν Πωγωνάτο (7ος αἰώνας). Οί μελετητές ὅμως ἀπορρίπτουν αὐτή τήν παράδοση και ἐντοπίζουν τήν ἵδρυσή του στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα. Ἀργότερα, δυό αἰῶνες μετά και ἀκριβέστερα τό 1537, οἱ Μπωγωνιανίτες ἔξωράϊσαν τόν ἰερό ναό⁷.

Τό μοναστήρι εἶναι γνωστό σέ ὅλη σχεδόν τήν "Ηπειρο ἀπό τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πωγωνιανίτισσας, ὅπως ἐπονομάζεται. Κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας ὑπῆρχε στό μοναστήρι σχολή στήν ὅποια ἀντέγραφαν χειρόγραφα. Ἐκεῖ ἐπίσης γινόταν ἡ ἐμποροπανήγυρη. Διατηροῦσε ἀκόμα μετόχια στή Ρωσία και Βλαχία. Η παράδοση άναφέρει ότι γιά ἔνα χρονικό διάστημα ἦταν και ἔδρα τῆς ἐπισκοπῆς Πωγωνιανῆς.

β. Οἱ ἐκκλησίες Μολυβδοσκαπίστου⁸

"Αξιες ἴδιαίτερης προσοχῆς εἶναι οἱ ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ. Μερικές εἶναι ἐπιπωμένες, ἐνῷ ἄλλες διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση. Τά ἐκκλησιαστικά αὐτά μνημεῖα μαρτυροῦν ὅτι ἡ ταλιά Διπαλίτσα εἶχε φτάσει σέ μεγάλη ἀκμή. Σημειώνουμε στή συνέχεια μερικά ιστορικά στοιχεῖα γιά τίς σημαντικότερες.

1. "Αγιος Δημήτριος. Ἐρείπια μονόκλιτης βασιλικῆς, τῆς ὅποιας ἡ ἀνατολική πλευρά χτίστηκε στήν κορυφή ἐνός βράχου. Η δροφή τῆς ἐκκλησίας ἦταν ἀψιδωτή. Σήμερα βλέπει κανείς τήν ἡμικυκλική κόγχη τοῦ ἰεροῦ

7. Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, *Μοναστήρια τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης*, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 14-15.

8. Τίς πληροφορίες γιά τίς ἐκκλησίες τίς ἀντλησα ἀπό σχετική μελέτη (1953) τοῦ Ντόναλντ Νίκολ, τῆς ὅποιας Ἑλληνική μετάφραση ἔθεσε στή διάθεσή μου ἡ 'Εφορία Ἀρχαιοτήτων.

καί τή βόρεια πλευρά του. Χρονολογεῖται ἀπό τὸν 11ο ἵσως αἰώνα.

2. "Αγιοι Ἀπόστολοι. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ καὶ χρησιμεύει ώς κεντρικός ναός. "Εχει σταυροειδή στέγη μέ τροῦλο, μέ πεντάπλευρη κόγχη, νάρθηκα καὶ στή νότια πλευρά καλυμμένο προπύλαιο (χαγιάτι). Οἱ τοιχογραφίες διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καὶ καλύπτουν τό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Σύμφωνα μέ τήν ὑπέρθυρη ἐπιγραφή ὁ ναός χτίστηκε ἀπό τὸν Πάνο τοῦ Ἀρσένη τὸ 1537 «ἀρχιερατεύοντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου Πογωνιανῆς» Παχωμίου. "Η ἀνανέωση καὶ διακόσμηση τοῦ ναοῦ ἀποδίδεται στό δεύτερο εὐεργέτη Πάνο Παπαδημητρίου καὶ πραγματοποιήθηκε τό 1645 ἐπί ἀρχιεπισκόπου Παρθενίου. "Η πρώτη χρονολογία για τούτην την παλαιάνα πλάκα πού εἶναι τοποθετημένη στη βόρεια πλευρά ἐξωτερικά πρός τό μέρος τοῦ νάρθηκα. "Υπάρχει ὅμως καὶ ἐκδοχή ὅτι ὁ ναός προϋπήρχε, δηλ. πρό τοῦ 16ου αἰώνα,



12. Μολυβδοσκέπαστο: Ὁ κεντρικός ναός τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων (1537)

καί χρονολογοῦνταν ἀπό τὸν 14ο αἰώνα, ὅπως καί τὸ μοναστήρι.

Ἡ παρουσία ἐπισκοπικοῦ θρόνου στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἔνισχύει τὴν πληροφορία ὅτι ὁ ναός τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων χρησιμοποιοῦνταν ως καθεδρικός τῆς ἐπισκοπῆς Πωγωνιανῆς.

3. Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἅγια Τριάδα. Μεταξύ τοῦ χωριοῦ καί τοῦ μοναστηριοῦ ὑπάρχουν οἱ δύο αὐτές ἐκκλησίες. Ἡ πρώτη εἶναι μικρό κτίριο μέ τρεῖς κόγχες καί χρονολογεῖται ἀπό τό 1560 καί 1604, ἐνῷ ἡ δεύτερη εἶναι πολύ μικρή, χτισμένη στό χεῖλος ἐνός γκρεμοῦ, μέ ἐγκάρσιο θόλο καί χρονολογεῖται πιθανῶς ἀπό τόν 16ο αἰώνα.

4. Ἅγιος Σώζων. Βρίσκεται μέσα στό χωριό. Σώζονται μόνο ἡ τρίπλευρη κόγχη καί ἐρειπωμένοι τοῖχοι. Χρονολογεῖται ἀπό τό 1537.

Ἀπό τίς ἐκκλησίες πού ἀναφέραμε, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες πού ἔχουν καταστρφεῖ παντελῶς, συνάγεται τό συμπέρασμα ὅτι τό Μολυβδοσκέπαστο ἀπό τόν 16ο ἔπαιζε σημαντικότατο ρόλο στή θρησκευτική ζωή τῆς περιοχῆς.





ΕΞΟΧΗ

Τό χωριό 'Εξοχή (παλ. Ζέλιστα) βρίσκεται σέ απόσταση 10 χιλ. από τήν Κόνιτσα. Φτάνεις έκει από τὸν ἕδιο δρόμο που ὁδηγεῖ καὶ στὰ χωριά Πυξαριά, Αγία Βαρβάρα καὶ Ἀμάραντο. Τό ὄνομα 'Εξοχή δόθηκε στό χωριό, γιατί τά σπίτια του εἶναι χτισμένα ἀμφιθεατρικά καὶ ἔχει πολύ πράσινο.

Τό παλιό ὄνομα Ζέλιτσα ἔχει δύο πιθανές ἐξηγήσεις. Ἡ πρώτη λέει ὅτι τό χωριό πῆρε τό ὄνομα τοῦ πρώτου οἰκιστῆ του που λεγόταν Ζέλιος. Ἡ δεύτερη λέει ὅτι τό ὄνομα ὀφείλεται στά πολλά καὶ νόστιμα λαχανικά τοῦ χωριοῦ, τά ὅποια στή σλαβική γλώσσα λέγονται ζέλεν. Τό ὄνομα προφανῶς ἐννοοῦσε καὶ κάθε πρασινάδα που φύεται στό χωριό. Ζέλιστα λοιπόν σημαίνει πρασινάδα, χλόη κ.λπ.

Τό χωριό στά πολύ παλιά χρόνια ἦταν χτισμένο στήν περιοχή τῶν Καβασίλων, κοντά στήν Παναγία. Ἀργότερα, ἄγνωστο γιά ποιούς λόγους, μεταφέρθηκε στήν τοποθεσία Βρύση, κάτω ἀπό τό σημερινό χωριό, ἔκει που βρίσκονται οἱ κῆποι. Κι ἀπό ἐδῶ πάλι μετακινήθηκε στή σημερινή θέση, γιατί εἶχε πολλά κουνούπια ἡ περιοχή καὶ δέν μποροῦσαν νά τά ἀντιμετωπίσουν.

Ἡ 'Εξοχή ἔχει θέα. Φαίνεται ἡ κοιλάδα τοῦ Σαραντάπορου καὶ τό ψηλό βουνό Κοῦκος. Οἱ κυριότερες ἀσχολίες τῶν κατοίκων ἦταν καὶ εἶναι ἀκόμα ἡ κτηνοτροφία καὶ ἡ καλλιέργεια λαχανικῶν, ἡ ὅποια παλιότερα ἦταν ἀναπτυγμένη. Ὁ κάμπος εύνοοῦσε τήν καλλιέργεια τῶν

λαχανικῶν, ίδιως λάχανα και πράσα, τά δύο που πλούσαν στό παζάρι τῆς Κόνιτσας. Παράλληλα καλλιεργοῦσαν σιτάρι, καλαμπόκι, τριφύλλι κ.ἄ. μέ πρωτόγονες μεθόδους.

Πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ταξίδευαν στή Ρουμανία, δησκούσαν τό έπαγγέλμα τοῦ ἀρτοποιοῦ¹.



Επικόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσα

1. Τις πληροφορίες για τήν 'Ελσοχή τίς διφεύλω στήν 'Εδενη Καραγιάννη-Μήτου.



ΤΡΑΠΕΖΑ

Πολύ κοντά στήν Ἐξοχή βρίσκεται τό μικρό χωριό Τράπεζα (παλ. Βράνιστα). Πάντα τοῦτο τό χωριό ήταν μικρό. Ἀποτελεῖ συνοικισμό τῆς Ἐξοχῆς. Ἡ τοποθεσία του εἶναι ἔνα θαυμάσιο πλάτωμα μέ δασικές ἐκτάσεις. Ἐπί τουρκοκρατίας τό χωριό ήταν τσιφλίκι μπέη. Οἱ ἐννιά οἰκογένειές του ἐργάζονταν στόν μπέη καὶ πληρώνονταν. Τό 1927 μέ 1928 τό ἐξαγόρασαν καὶ ἀπό τότε τό κατέχουν. Γενικά εἶναι νέο χωριό.





ΠΥΞΑΡΙΑ

Μετά τήν «κρεμαστή» γέφυρα πηγαίνοντας γιά τόν Άμαραντο, σέ απόσταση 2 χιλ. περίπου, βρίσκεται τό μικρό χωριό Πυξαριά (παλ. Μπιλθούκι). Μπροστά του δρθώνεται τό βουνό Μαρία. Στό κάτω μέρος του χωριού κυλάει ήσυχα τά νερά του δ Σαραντάπορος. Ἡ Πυξαριά προπολεμικά ήταν γνωστή ἀπό τίς ιαματικές πηγές της, οί δποῖες εἶναι ἕδιες μέ ἐκεῖνες τῶν Καβασίλων. Τή μεγάλη ἀκμή τῶν λουτρῶν τῆς Πυξαριᾶς μαρτυροῦν τά ἐρείπια τῶν οἰκοδομῶν που βλέπει κανεὶς σήμερα.

Ἡ Πυξαριά εἶναι πνιγμένη στό πράσινο. ቩ περιοχή



13. Στενά Σαρανταπόρου στήν περιοχή τῆς Κρεμαστῆς γέφυρας.

της είναι θαυμάσιο καταφύγιο πολλῶν θηραμάτων, γι' αὐτό τό χειμώνα τήν ἐπισκέπτονται πολλοί κυνηγοί. Είναι προσηλιακό χωριό, μέ πλούσια βοσκοτόπια καί εὔφορη γῆ, ἡ δποία δμως παραμένει ἀκαλλιέργητη. Οἱ κάτοικοι παλιά ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Σήμερα οἱ μόνιμοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ είναι ἔλάχιστοι¹.



1. Τίς πληροφορίες γιά τήν Πυξαριά τίς δφείλω στόν ίεροδιδάσκαλο Φώτιο Τσάμη.



ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Τό προτελευταῖο χωριό τῆς διαδρομῆς εἶναι ἡ Ἀγία Βαρβάρα (παλ. Πλάβαλη). Σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού κατέγραψε ὁ Ἀναστ. Εὐθυμίου, πρό τοῦ 1800 εἶχε περί τά 100 σπίτια καί ἦταν χτισμένη στίς τοποθεσίες Τσέροβο καί Κατάκωλο. Πρώτη γραπτή μαρτυρία σχετικά με τήν παλιά Πλάβαλη εἶναι μιά ἐπιγραφή στή Μπάγια Ζαγορίου, ἡ ὧδοία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τό 1779 Πλαβαλίτες μαστόροι ἔχτισαν τό ναό τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ χωριοῦ.

Ἡ Ἀγία Βαρβάρα ἐπί τουρκοκρατίας ἦταν ἐλεύθερο κεφαλοχώρι. Τό 1801 ὅμως τό κατέστρεψαν οἱ Τουρκαλβανοί καί στή συνέχεια ἐγινε τσιφλίκι. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ταξίδευαν σε ἄλλα μέρη. Μερικοί ἔφταναν μέχρι τή Ρουμανία καί τήν Ἀμερική. Μετά τήν ἀπευλευθέρωση ἐξαγοράστηκε, ὥπως καί ὅλα τά τσιφλίκια τῆς ἐπαρχίας, ὕστερα ἀπό ἀγῶνες καί ἐνέργειες πού κράτησαν μέχρι τό 1930 περίπου¹.

1. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, *Μικρή συμβολή στήν ιστορία τοῦ χωριοῦ Ἀγία Βαρβάρα τῆς Κόνιτσας*, στήν ἐφημ. Πρωινός Λόγος τῶν Ἰωαννίνων τῆς 10ης Ἰουλ. 1985 κ. ἑξ.



ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Από τήν Αγία Βαρβάρα βλέπουμε άπλωμένο τόν Αμάραντο (παλ. "Ισβορος"). "Ενα χωριό γνωστό όχι μόνο στήν Ήπειρο ἀλλά και στήν ύπόλοιπη Ελλάδα ἀπό τα ἀτμοῦχα λουτρά του. Ο Αμάραντος ἔχει θαυμάσιες φυσικές ὁμορφιές, υγιεινότατο κλίμα, πλούσια νερά, ἀπέραντο δάσος μέ αἴθονα θηράματα και βέβατα τὸ ἀτμοθεραπευτήριο του¹.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τὸ πρῶτο χωριό ἦταν στήν τοποθεσία Σέστρι, στὶς υπώρειες τοῦ βουνοῦ Μαρία, γνωστό ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1940. Οἱ Τούρκοι ὅμως τό διέλυσαν και πολλοί κατοίκοι του ἀναγκάστηκαν νά μεταναστεύσουν. "Οσοι ἔμειναν ἔχτισαν τό νέο τους χωριό στή σημερινή τοποθεσία και πῆρε τό ὄνομα "Ισβορος, πού στά σλαβικά θά πεῖ πηγές νερῶν και ἀτμῶν².

Τό νέο ὄνομα τοῦ χωριοῦ ὀφείλεται ἀπό τό μυροβόλο λουλούδι ἀμάραντος, τό ὅποιο φυτρώνει αἴθονο στό βουνό.

Προπολεμικά ὁ Αμάραντος εἶχε περίπου 1000 μόνιμους κατοίκους. Πολλοί ταξίδευαν στή Ρουμανία, τήν Κωνσταντινούπολη, στή Ρωσία και τήν Αμερική. Οἱ Αμαραντιώτες διακρίθηκαν ώς χτίστες, ζαχαροπλάστες και ἀρτοποιοί.

1. Παν. Ζακόπουλου, *Λουτρά Αμαράντου*, στό περ. Κόνιτσα, τ. 31-32/1962, ἐσώφυλλο.

2. Λάμπρου Μάλαμα, *Θωράντας βουνά και πέλαγα*, Αθήνα 1988, τόμ. Α', σελ. 142.

Οι άτμοθέρμες Ἀμαράντου

Βορειοανατολικά τοῦ χωριοῦ σέ ἀπόσταση 4 χιλ., σέ ἓνα μικρό βραχόβουνο ὕψους 1260 μ., στή θέση Μπάμπα, βρίσκονται οἱ γνωστές άτμοθέρμες. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση οἱ μοναδικές αὐτές πηγές ἦταν γνωστές ἀπό τοὺς προηγούμενους αἰῶνες. Τίς ἀνακάλυψε κάποιος τσοπάνης, ὁ ὅποῖος ἔβλεπε ὅτι σέ ἀρκετά σημεῖα τῆς βραχώδους πλαγιᾶς δέν διατηροῦνταν τό χιόνι. Ἡ περιέργειά του τόν ὁδήγησε σέ μιά προσεκτικότερη παρατήρηση καί διαπίστωσε ὅτι ἀπό διάφορες σχισμές τοῦ βράχου ἔβγαιναν ἄτμοι.

Οἱ θερμοί ἄτμοι βγαίνουν ἀπό ρωγμές καί ρήγματα πού ἀναπτύσσονται σέ 74 μέτρα καί εἶναι 15. Ἡ θερμοκρασία τῶν θερμῶν πηγῶν εἶναι ἐπί τόπου 37°C μέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 15°C . Γύρω ἀπό τά στόμια παρατηρεῖται ἐντονη βλάστηση μικροχλωρίδας³.

Σύμφωνα μέ τούς ἐπιστήμονας οἱ άτμοθέρμες ὀφείλονται σέ διαδοχικές ρωγμές που ὑπάρχουν στό βάθος τοῦ ἀσβεστόλιθου καί οἱ ὅποις ἔχουν διέξοδο σέ κάποιο χαμηλότερο σημεῖο. Μέσα στό σύστημα τοῦτο τῶν ρωγμῶν ὁ ἀέρας πού ὑπάρχει θερμαίνεται ἀπό τή γηγενή θερμότητα καί ἀνεβαίνει πρός τά πάνω μαζί μέ τούς ὑδρατμούς πού σχηματίζονται ἀπό τά νερά πού κυκλοφοροῦν⁴.

Οἱ άτμοθέρμες τοῦ Ἀμαράντου ἐπίσημα ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ τό 1929. Τότε μέ ἐντολή τοῦ Ὅπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ὁ χημικός Περτέσης ἔκανε τήν ἀναγνώριση. Ἀργότερα ἔγιναν ἔρευνες καί μελέτες ἀπό εἰδικούς

3. K.N. Γκαραγκούνη, Ἀξιοποίησις τῶν ἀτμοθερμῶν Ἀμαράντου Κονίτσης N. Ιωαννίνων, στό περ. Ἡπειρωτική Ἔστία, τόμ. 1980, σελ. 478.

4. Αἱ ἀτμοθέρμαι Ἀμαράντου, στήν ἐφημ. Ἀῶς τῆς 30ης Μαΐου 1954.



13a. Ἀμάραντος: Στόμιο στίς ἀτμοθέρμες

γιατρούς καί διαπιστώθηκε ὅτι τά ἀτμοῦχα λουτρά τοῦ Ἀμαράντου ἔχουν θεραπευτικές ἴδιότητες. Εἰδικότερα ἐνδείκνυνται γιά παθήσεις πνευμόνων, νεφρῶν, ἡπατος, χοληδόχου κύστης, ὀστῶν, ἀρθρώσεων καί γενικά γιά ἀρθρίτιδες, βρογχίτιδες, ἄσθμα, γυναικολογικές φλεγμονές καί κατά τῆς στειρώσεως. Ἐπίσης ὁ θερμός ἀτμός μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά θεραπευτήριο φυσικοῦ ἀδυνατίσματος ὑψηλῆς στάθμης γιά ὅλο τόν κόσμο⁵.

Ἡ ὅλη περιοχή τῶν ἀτμοθερμῶν ἔχει πυκνό πευκόδάσος καί πηγή μέ αφθονο νερό. Προσφέρεται γιά μιά σύγχρονη ἀνάπτυξη καί εὐρύτερη ἀξιοποίηση. Σήμερα ὑπάρχουν διάφορες ἐγκαταστάσεις πού καλύπτουν τίς ἀνάγκες τῶν λουομένων, ὅχι ὅμως ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ καιροί.

5. K.N. Γκαραγκούνη, ὅπ.π., σελ. 479-480.



ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ

"Ενα χωριό που φέρει τό δνομα τοῦ Ὁσίου Νικάνορα, τόν δποῖο ἴδιαίτερα εὐλαβοῦνται οἱ κάτοικοι του. Τό παλιό δνομα τοῦ χωριοῦ ἦταν Κορτίνιστα. Εἶναι χτισμένο στούς πρόποδες τοῦ Κλέφτη. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι τό χωριό ἀρχικά ἦταν σέ ἄλλη τοποθεσία, σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τό ἔξωκκλήσι τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος, που βρίσκεται στή διακλάδωση πρός τόν "Άγιο Νικάνορα. Ἐκεῖ ἦταν λίγα σπίτια και μερικές καλύβες. Ἀπό θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ Ὁσίου Νικάνορα τό χωριό ἀπαλλάχτηκε ἀπό μιά λοιμώδη νόσο και περί τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα μεταφέρθηκε στή σημερινή θέση.

Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία και τήν κτηνοτροφία. Οἱ ἄντρες ταξίδευαν σέ διάφορα μέρη και ἐργάζονταν κυρίως ὡς οἰκοδόμοι¹.

Τό προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Νικάνορα

Δεκαπέντε λεπτά χρειάζονται γιά νά φτάσεις μέ τό αύτοκίνητο ἀπό τή διακλάδωση στό ἔξωκκλήσι τοῦ Ὁσίου Νικάνορα. Εἶναι χτισμένο σέ μιά ἐντυπωσιακή κορυφή, ἡ δποία διαφέρει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες. Μοιάζει μέ μετέωρο που θαρρεῖς πώς σμίγει μέ τά σύννεφα. Ἐπί ἐκα-

1. Τίς πληροφορίες γιά τό χωριό τίς δφείλω στό Δημήτρη Μπακόλα.

τόν έξήντα χρόνια τώρα παρηγορεῖ τούς ἀνθρώπους. Κι
δσοι δέν πάτησαν τό πόδι τους ἐκεῖ, καθώς περνοῦν ἀπό
τόν κεντρικό δρόμο σταυροκοπιοῦνται καί λαχταροῦν πό-
τε νά ἀξιωθοῦν νά προσκυνήσουν τόν "Αγιο. "Ολη ἡ πε-
ριοχή εἶναι κατάφυτη.

Από τήν πλατεία γιά νά φτάσεις στόν "Αγιο ἀνεβαί-
νεις έξήντα σκαλοπάτια πού τά περισσότερα εἶναι κολλη-
μένα στή βορεινή πλευρά τοῦ πέτρινου ὅγκου. Στήν πάνω
πλατειούλα ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία, τό καμπαναριό, ἔνα
προσκυνητάρι καί τά νεόδμητα κελιά, πού εἶναι σχεδόν
κρεμασμένα στό βράχο. Έδω τό τραγούδι τοῦ ἀνέμου εί-
ναι ἀδιάκοπο. Τό βράδυ συχνά ἀκούγονται τά κουδούνια
τῶν διαφόρων κοπαδιῶν πού βοσκοῦν στά γύρω ὑψώματα.
Από τούτη τήν ιερή βίγλα τοῦ Ὁσίου ἀγναντεύεις κάτω
τό χωριουδάκι Τράπεζα, ἀριστερά τῆς Ἐξοχής, στό βάθος
τόν Ἀμάραντο καί τόν Πύρχο καί φυσικά τό δρόμο πού
φιδοσέρνεται καί ἐνώνει τήν Ἡπειρο μέ τή Μακεδονία.
Τά βαριά αὐτοκίνητα, δταν περνοῦν, γίνονται αἰσθητά κα-
θώς τό ἀγκομαχητό τους τίς βραδινές ὥρες φτάνει μέχρι
τά κελιά. Τή νυχτα τά φῶτα τῶν τροχοφόρων πέφτουν
στά παράθυρα καί φωτίζουν τό ιερό προσκύνημα. Η ἡσυ-
χία ὅμως δέν διαταράσσεται. Ζεῖς τή μακαριότητα τῆς
ἡσυχίας καί βυθίζεσαι στήν περισυλλογή παρακολουθών-
τας τους χτύπους τῆς καρδιᾶς σου. Ιερές μυστικές στιγ-
μές!

Ο ναός χρονολογεῖται ἀπό τό 1816. Εἶναι πολύ μι-
κρός. Ο βράχος δέν ἐπέτρεπε νά γίνει μεγαλύτερος. Πρό-
κειται γιά ἔνα ναΐσκο, θολωτό κατά μῆκος καί μέ τρούλο
στό μέσον. Πάνω ἀπό τή μικρή εἴσοδο, ἐσωτερικά, ὑπάρ-
χει μιά ἐνδιαφέρουσα ἐπιγραφή ἀπό τήν δποία πληροφο-
ρούμαστε ὅτι οί τοιχογραφίες ἔγιναν τό 1826².

2. Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, *Τό προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Νικάνορος στήν ἐπαρχία Κονίτσης*, 1990 (β' ἔκδοση), σελ. 25-26.

Καταφύγιο

Στήν ἀκριτική ἐπαρχία τῆς Κόνιτσας ὑπάρχουν σπαρμένα ἔδω καὶ ἐκεῖ πολλά μοναστήρια καὶ ἔξωκκλήσια, πού συγκινοῦν τὸν φιλέρημο προσκυνητή. Ἀποτελοῦν ἕνα ξεχωριστό στολίδι στό βραχώδη τόπο μας. Σ' αὐτά καταφεύγουν οἱ χριστιανοί γιά νά στηρίξουν τήν πίστη τους καὶ νά προφυλάξουν τήν ψυχούλα τους ἀπό τούς λογιῶν λογιῶν ἀνέμους ὅπου φυσᾶνε σήμερα.

Ἡ εὐλαβής παράδοση

Ἡ σχετική μέ τό χτίσιμο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου Νικάνορα παράδοση ἀναφέρει τά ἔξῆς: Ἐκεῖνα τά χρόνια, γύρω στά 1815, εἶχε πέσει χολέρα στό χωριό Κορτίνιστα. Ἡ δυστυχία καὶ τό θανατικό ἦταν ἀπερίγραπτα. Οἱ περισσότεροι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ σκορπίστηκαν σέ μακρινά μέρη γιά νά σωθοῦν. Πανικός εἶχε καταλάβει δλούς τούς Κορτινιτσιώτες καὶ δέν τους πλησίαζε κανείς. Ἔνας βουκόλος (γελαδάρης) μέ τήν ἀγέλη του περνοῦσε τίς μέρες στήν περιοχή πού εἶναι σήμερα δ ναός. Μέ τό χωριό δέν εἶχε συχνή ἐπικοινωνία. Μιά βραδιά τοῦ παρουσιάστηκε στόν ὑπνό του δ "Ἄγιος Νικάνορας καὶ τοῦ εἶπε δτι τό

χωριό θά σωθεῖ ἀπό τή χολέρα. Τόν πρόσταξε δέ νά πάει στό χωριό γιά νά τους καθησυχάσει και νά τους πείσει νά ξαναγυρίσουν στά σπίτια τους. Ὁ βουκόλος ξύπνησε τό πρωί χωρίς νά δώσει πολλή σημασία στό ὄνειρο. Τό ἄλλο βράδυ ξαναπαρουσιάστηκε δ "Άγιος στό βουκόλο και τόν ἀπείλησε, γιατί δέν ἔκανε ὅ,τι τοῦ παράγγειλε. Τότε δ βουκόλος πίστεψε και ἔκανε δπως τοῦ ὑπέδειξε δ "Άγιος Νικάνορας. Οἱ χωρικοί στήν ἀρχή δυσπιστοῦσαν, ἀλλά ὅταν ἀρχισε νά ὑποχωρεῖ ἡ φοβερή ἀσθένεια μέ τή θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ Ὁσίου, πίστεψαν και ἀρχισαν νά εὐχαριστοῦν τόν Θεό πού διά τοῦ Ἅγιου Νικάνορος σώθηκαν. Ἀπεφάσισαν δέ νά χτίσουν και ἐκκλησάκι ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἅγιου στόν τόπο δπου παρουσιάστηκε στό βουκόλο δ "Άγιος.





ΜΟΛΙΣΤΑ (ΓΑΝΑΔΙΟ – ΜΕΣΑΡΙΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

Μέ τήν κοινή όνομασία Μόλιστα είναι γνωστά τρία χωριά της έπαρχίας, τό Γαναδιό, ή Μεσαριά και τό Μοναστήρι. Μπορούμε νά τά όνομάσουμε μαχαλάδες ἐνος χωριοῦ, μιά και ή ἀπόσταση πού τά χωρίζει είναι μικρή. Ἡ Μόλιστα είναι ἀντικριστά ἀπό τόν Πύρχο και χωρίζεται ἀπό τήν περιοχή του μέ τό Σαραντάπορο. Ἀπλωμένη στίς πλαγιές ἐνός ώραιον δάσους ὅπου κρυφοζεῖ μιά «ψυχρόφιλη και ὁμβροχαρής χλωρίδα» πού ἀποτελεῖται ἀπό διάφορα χαμόκλαδα, βρυσφυτα, δρῦς και πεῦκα και ἐκτείνεται ἀπό τό ποτάμι μέχρι τήν κορυφή τοῦ βουνοῦ¹. Ἐδῶ κουρνιάζει και πλανᾶται και μιά πλούσια πανίδα, ἀπό πουλιά, ἔντομα και ζῶα, πού μέ τά τερετίσματά τους και τίς χαριτωμένες τους κινήσεις στίς ἀτομικές τους ἐκδηλώσεις, μᾶς συναρπάζουν και μᾶς γοητεύουν, χαρίζοντάς μας γνήσιο κι ἀκέραιο τό αἴσθημα τῆς ποικιλίας στά πλάσματα τοῦ Θεοῦ². Τό χωριό είναι σέ 800 περίπου μέτρα ὑψόμετρο. Τή βορεινή πλευρά του τήν αὐλακώνει δ Σαραντάπορος, στή νότια ὑψώνεται τό δάσος, στήν ἀνατολική δρθώνεται ή Γύφτισσα, ἐνῷ δυτικά είναι τά ἐντυπωσιακά ὑψώματα τοῦ Ἀγίου Νικάνορα.

Ἡ προέλευση και ή σύσταση τοῦ πρώτου χωριοῦ

1. Μενελάου Κούσιου, Ἡ ἱστορία τοῦ χωριοῦ μου, Ἀθήνα 1971, σελ. 12.

2. "Οπ.π., σελ. 25,

τῆς Μόλιστας εἶναι δύσκολο νά καθοριστεῖ. Σύμφωνα πάντως μέ τήν παράδοση οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἦταν ἐγκατεστημένοι στήν ἀγροτική περιοχή τοῦ Λειβαδιοῦ, σέ ἀραιοκατοικημένες μικρές γειτονιές 6-10 οἰκογενειῶν μέ χωράφια γύρω, στούς πρόποδες τῆς Γύφτισσας. Στή θέση αὐτή πού ὀνομάζεται Σουπόστιανη ὑπάρχουν ἐνδείξεις πού μαρτυροῦν παλιό οἰκισμό. Ἡ παράδοση συνεχίζει ὅτι μιά ἐπιδημία εὐλογιᾶς ἀποδεκάτισε τό ἀρχικό χωριό, τή Μόλιστα, καί οἱ κάτοικοι ἀναγκάστηκαν να μετοικήσουν νοτιότερα καί μάλιστα νά χωριστοῦν σέ τρεῖς οἰκισμούς, στό Γαναδιό, στή Μεσαριά καί στό Μοναστήρι³.

Οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῆς Μόλιστας ἦταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μαραγκοί καί χτιστεῖς. Ἀρκετοί ταξίδευναν στό Βουκουρέστι καί στό Κάιρο ὅπου δούλευναν ὡς ἀρτοποιοί, μπακάληδες, ταβερνιάρηδες, ζαχαροπλάστες κ.ἄ.⁴.

ΓΑΝΑΔΙΟ

Καί τά τρία χωριά τῆς Μόλιστας ἔχουν μιά ἴδιαίτερη χάρη. Θά κάνουμε σύντομη ἀναφορά γιά τό καθένα. Τό Γαναδιό ἔχει ἔναν κεντρικό δρόμο πού ὁδηγεῖ στά περισσότερα σπίτια τοῦ χωριοῦ. Ὑπάρχει καί τό τμῆμα ἐκεῖνο τοῦ χωριοῦ πού εἶναι χτισμένο ἀμφιθεατρικά, πάνω ἀπό αὐτό τό δρόμο καί τό διασχίζουν περίπλοκοι ἄλλοι δρόμοι, λιθόστρωτοι πάντα, στενοί καί μέ αὐλάκια τήν ἄκρη. Τά σπίτια εἶναι χτισμένα μέ γκρίζα πέτρα, διώροφα καί

3. Εὐαγγέλου Δημητριάδη, *Ἡ Μόλιστα τῆς Ἡπείρου*, Θεσ/νίκη 1974, σελ. 118-119. Πρόκειται γιά ἀνάτυπο ἀπό τόν ΣΤ' τόμο τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπετηρίδα τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, τμῆμα Ἀρχιτεκτόνων.

4. "Οπ.π., σελ. 132.

τριώροφα, μέ μεγάλες αύλόπορτες, μέ πεζούλια καί μπαλκόνια, μέ δρύινες πόρτες καί παράθυρα κιγκλιδόφρακτα. Ἀπλώνονται στή σειρά τό ἔνα δίπλα ἀπό τό ἄλλο, χωρίς διακοπή (παρά μόνο ὅπου ὑπάρχουν μικρές πλακόστρωτες πλατεῖες) καί σχηματίζουν μιά ἴδιότυπη εἰκόνα. Ἀπό τίς αύλές προβάλλουν καταπράσινα δέντρα καί συμπληρώνουν τήν ὅμορφη εἰκόνα που ἔχει φόντο τό ἀπέναντι δασοσκέπαστο βουνό⁵.

Τό Γαναδιό εἶναι ἡ ἴδιαίτερη πατρίδα τοῦ Νικολάου καί τοῦ Σπυρίδωνα Ξεινοῦ, πατέρα καί γιοῦ, οἵ ὅποιοι πλούτισαν στή Βλαχιά καί διέθεσαν τίς περιουσίες τοὺς γιά νά χτιστοῦν στό Γαναδιό διάφορα δημόσια κτίρια. Εἶναι οἱ μεγάλοι εὐεργέτες τοῦ χωριοῦ, τούς ὅποίους πρέπει νά ἐντάξουμε στήν εὐγενική χορεία τῶν Ἡπειρωτῶν εὐεργετῶν. Ὁ Νικόλαος Ξεινός τό 1845 διεθεσε μέ διαθήκη στό Γαναδιό τήν περιουσία του στό Βουκουρέστι, μέ ἐκτελεστή της τό γιό του Σπυρίδωνα. Αύτός στή συνέχεια τό 1865, ἄφησε ἐπίσης μέ διαθήκη πρόσθετα εἰσοδήματα στό Γαναδιό καί ἔτσι χτίστηκαν τά ἔξῆς σπουδαῖα δημόσια κτίρια: ἡ Σπυριδώνειος Σχολή (1878), τό Παρθεναγγεῖο, τό "Ασύλο τῶν Ξένων, ἡ Κρήνη στήν Ἐκκλησία (1864), ἡ κεντρική Ἐκκλησία τῶν Ταξιαρχῶν (1870), τό Καμπαναριό (1876) καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου⁶. Τό καθένα ἀπό τά εὐαγή αὐτά ἰδρύματα ἔχει τή δική του ἱστορία. Γενικά λειτούργησαν κανονικά μέχρι τό 1920, ὁπότε τό Ἐλληνικό Κράτος δέσμευσε τίς περιουσίες που εἶχαν οἱ Κοινότητες ἐπί τουρκοκρατίας. Τίς ἀπέδωσε τό 1936, ἀλλά δ' Β' παγκόσμιος πόλεμος ἀφάνισε τίς καταθέσεις ἀτόμων καί κληροδοτημάτων⁷. Ἔτσι ἔπαυσαν νά λειτουργοῦν καί δ' κίνδυνος νά καταρρεύσουν εἶναι μεγάλος.

5. Χαριλάου Γ. Γκούτου, *Μολιστινά*, Ἀθήνα 1983, σελ. 36.

6. "Οπ.π., σελ. 49.

7. "Οπ.π., σελ. 48.

ΜΕΣΑΡΙΑ

Τό χωριό που βρίσκεται άνάμεσα από τό Γαναδιό και τό Μοναστήρι είναι ή Μεσαριά. Έχει πολλά νερά, άλλα και πολύν ισκιο, άφοῦ από τόν ήλιο λουζεται λιγότερο από τά άλλα δύο. Στό μεσοχώρι υπάρχουν θεόρατα παλιά δέντρα, μεγάκλωνα και θαλερά, που βιδώνονται στόν ούρανό. Πάρα πέρα ύψωνεται, πανώρια και ἐπιβλητική ή ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Νικολάου, μέ τό ψηλό καμπαναριό κοντά στή γέρικη βελανιδιά. Ὁ Μενέλαος Κούσιος μᾶς πληροφορεῖ δτι ἐκεῖ προϋπήρχε ἐκκλησία, η δποία ήταν μικρή και τό 1864 χτίστηκε ή σημεριγή. Ἡ προσωπική ἐργασία τῶν κατοίκων ήταν μεγάλη. Δουλεψαν μέ πολύ ζῆλο, άλλα και κόπο, οἱ ἄντρες, οἱ γυναικες και τά παιδιά. Κουβάλησαν σχιστόλιθους, πετρες, χαλίκια, ἄμμο, ξύλα και γρεντές γιά νά διεκπερωθεῖ τό ἔργο. Τεχνίτες από τό Μέτσοβο φιλοτεχνησαν τό τέμπλο τοῦ ναοῦ⁸.

Ἡ Μόλιστα ἔχει δροσερές πηγές. Ἰδιαίτερα ή Μεσαριά ἔχει άναριθμητές βρυσούλες. Τά νερά τους είναι κρυστάλλινα και αίφνια κελαρύζουν στά αὐλάκια. Οἱ πηγές τους, ἐκτός από ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις, ἔχουν δλες τίς ἐποχές νερού⁹.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Τό τρίτο χωριό τῆς Μόλιστας είναι τό Μοναστήρι (παλ. Μποτσιφάρι). Έχει ώραῖα καλντερίμια και εἰδυλλιακά στενάκια δῶθε-κεῖθε. Στό μεσοχώρι δ πλάτανος, ή ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου, δ ξενώνας και τό καφενεῖο¹⁰. Στήν κορυφή τοῦ χωριοῦ ή παλιά ἐκκλησία τοῦ

8. Μενελάου Κούσιου, δπ.π., σελ. 14.

9. Ὁπ.π., σελ. 188.

10. Ὁπ.π., σελ. 22.

‘Αγίου ’Αθανασίου καί λίγο πιό πέρα τό μοναστήρι τῆς Παναγίας ἀπό τό δποῖο πῆρε καί τό νέο του ὄνομα τό χωριό.

Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας

Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό χωριό βρίσκεται τό μοναστήρι, σέ κατάφυτη τοποθεσία. Καθώς παίρνεις τό μονοπάτι ἀνάμεσα στά δέντρα, ἀμέσως νιώθεις ὅτι πατᾶς Ἱερά χώματα. Στήν ἀρχή διακρίνονται μόνο οί στέγες τῶν κτισμάτων. ’Από τήν πρώτη κιόλας ματιά διαπιστώνεις ὅτι ἔδω ὑπάρχει κάποιος ἄνθρωπος πού φροντίζει καί δέν ἐπιτρέπει νά ἐρειπωθοῦν τά κτίρια τοῦ μοναστηρίου. Αὐτός ήταν μέχρι πρόσφατα ὁ παπα-Βασίλης Βέργος, ὁ δποῖος πέθανε ξαφνικά καί ἔτσι ἔμεινε καί τοῦτο τό μοναστήρι δίχως προστάτη.

Τό μοναστήρι προβάλλει μέσα ἀπό τά πυκνά δέντρα σιωπηλό. Στή δυτική καί βόρεια πλευρά ὑπάρχουν τά κελιά. Είναι ἔνα μεγάλο καί ψηλό διώροφο κτίριο μέ 5 κελιά ἐπιπλωμένα καί στρωμένα. ’Υπάρχει ἐπίσης τό δωμάτιο ὑποδοχῆς-γραφεῖο. ”Ολα τά διακρίνει ἡ τάξη καί ἡ ἀρχοντιά. Δυτικά καί πρός τή δεξιά γωνία ὑπάρχει ἔνα ἄλλο κτίριο πού είναι γνωστό μέ τήν προσωνυμία «τοῦ Τούρκου ἡ κρεββάτα», γιατί χτίστηκε μέ δαπάνες ἐνός μπέη τῆς Κόνιτσας, μετά ἀπό θαυματουργική ἀποκατάσταση τῆς ύγείας του, ὀφειλόμενη στή χάρη τῆς Παναγίας τῆς Μολιστινῆς.

’Ο ναός τῆς Παναγίας είναι σέ ψηλότερη ἐπιφάνεια ἀπό ἐκείνη τῶν κελιῶν. Στόν αὐλόγυρο ὅλα ἔχουν διαμορφωθεῖ μέ μεράκι. Πέτρινα πεζούλια, βρύση, χῶροι γιά λουλούδια, τσιμεντοστρώσεις. Μπροστά στό ναό ὑπάρχουν δυό ὑψίκορμα κυπαρίσσια, ἐνῶ ἔνα τρίτο είναι στή νοτιοδυτική γωνιά. ’Επίσης ὑπάρχει μιά κληματαριά καί



14. Μόλιστα: Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας (1819)

δίπλα της ἔνα δεντράκι μέ σιδερένιο σήμαντρο.

Τό σημερινό μοναστήρι χρονολογεῖται ἀπό τό 1819, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό μιά χρονολογία πού ὑπάρχει ἐξωτερικά, στό μέρος τοῦ Ἱεροῦ βήματος. Ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Παΐσιος, γνωστός ἴστοριοδίφης, μέ βάση τή χρονολογία αὐτή διορθώνει παλιότερη δημοσίευση τοῦ Βασ. Τζαλόπουλου, ὁ ὅποιος ὑπεστήριζε ὅτι τό μοναστήρι χτίστηκε τό 1730.

Εἶναι βέβαιο ὅτι τό μοναστήρι προϋπῆρχε νοτιοδυτικά τοῦ σημερινοῦ καί καταστράφηκε ἀπό ἄγνωστη σέ μᾶς αἴτια. Πάντως τό ἔδαφος ἐκεῖ δέν εἶναι σταθερό, γεγονός πού θά συνετέλεσε στήν καταστροφή του. Ἀπό τά ἴστορικά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν συμπεραίνουμε μέ ἀσφάλεια ὅτι τό παλιό μοναστήρι τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Μόλιστας χρονολογεῖται ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί διατηρήθηκε στήν ἀρχική του θέση δυό περίπου αἰῶνες. Μετά καταστράφηκε ἀπό ἄγνωστη σέ μᾶς αἴτια καί τό 1819

χτίστηκε στή σημερινή του θέση, όλοκληρώθηκε δέ τό 1892. Στίς άρχες τοῦ αἰώνα μας ἀρχισε ἡ παρακμή καὶ στό μοναστήρι ἐμφανίζονται κατά περιόδους μοναχοί. Τελικά ἡ διαχείριση ἀνατέθηκε σέ ἐπιτροπές πού ἀποτελοῦσαν ἄλλοτε λαϊκοί καὶ ἄλλοτε οἱ ἐφημέριοι τῶν τριῶν συνοικισμῶν τῆς Μόλιστας¹¹.



11. Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, *Μοναστήρια τῆς ἑπαρχίας Κονίτσης*, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 73-82.

Oι Μολιστινοί

Oι κάτοικοι τῆς Μόλιστας εἶναι ἀγαθοῦ καὶ ἥρεμου χαρακτήρα, δέν ρέπουν στή φιλοδικία, εἶναι εύμαθεῖς, φιλόφρονες καὶ ὑπέρμετρα προσηλωμένοι στίς παραδόσεις καὶ στά θέσμια. "Έχουν αἰσθαντικότητα ὑψηλή ἀπέναντι στή γή, στά ζῶα, στά σπαρτά καὶ ἡ φιλοκτημοσύνη εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονη γιά τά ὑποστατικά τους.

(Μενελάου Κουύσιου, Ἡ ἱστορία τοῦ χωριοῦ μου, σελ. 53).

Ταξίδια στή Βλαχία

Στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ήταν πολλά τά ξένα μέρη δύπου δργανώθηκαν έλληνικές παροικίες. Ἰδιαίτερα γιά τούς δικούς μας ἀποδήμους ή φυγή ήταν ἐπιβεβλημένη ἀπό τήν τυραννική ζωή τῆς ξενοκρατίας καί τῆς ἄγονης γῆς. Ἡθελαν νά ἀνασάνουν οἱ ἴδιοι καί νά βοηθήσουν καί τούς ἄλλους πού ἔμεναν στό χωριό.

Οἱ περισσότεροι τῆς ἐπαρχίας βρῆκαν στούς δυό περασμένους αἰῶνες τή Βλαχία ως πρόσφορο τόπο νά ἐργαστοῦν καί νά πλουτίσουν.

(Χαριλάου Γκούτου, Μολιστινά, σελ. 47).

‘Η ἐκπαίδευση στή Μόλιστα

‘Η Σπυριδώνειος Σχολή και ἡ δωρεάν φοίτηση ἦταν ἡ αἰτία πού πολλοί Μολιστινοί μορφώθηκαν ἵκανοποιητικά ἀκόμα και ἐπί τουρκοκρατίας. Τό διδακτικό προσωπικό ἀπό τό 1912 ως τό 1917 ἦταν δύο ἑλληνοδιδάσκαλοι και ἕνα δημοδιδάσκαλος. Τό 1929 ἔκλεισε ἡ Σπυριδώνειος Σχολή (Σχολαρχεῖο). Ἐκτός ἀπό τή Σχολή αὐτή, στή Μεσαριά και στό Μοναστήρι λειτουργοῦσε δημοτικό τετρατάξιο σχολεῖο. Τελειώνοντας τά παιδιά τή Σπυριδώνειο Σχολή πήγαιναν στό Γυμνάσιο Τσοτούλιου ἡ Ἰωαννίνων. Στό Γαναδιό ἐπίσης λειτουργοῦσε, ἐκτός ἀπό τό δημοτικό και παρθεναγωγεῖο μέ μιά δασκάλα και 25-30 μαθήτριες, πού εἶχε τεσσερις τάξεις και διδάσκονταν κυρίως μαθήματα οἰκοκυρικῆς. Εἶναι πράγματι θαυμαστή ἡ ἐκπαιδευτική κίνηση σ' ἓνα τόσο μικρό κομματάκι ἡπειρωτικῆς γῆς και μάλιστα σέ μιά δύσκολη ἐποχή.

(Εὐαγγέλου Δημητριάδη, ‘Η Μόλιστα τῆς Ἡπείρου, σελ. 135).

"Ἐνας ἄξιος Ἱερέας

Ἡ προσφορά τοῦ ἀείμνηστου παπα-Βασίλη Βέργου στό μοναστήρι τῆς Μόλιστας ἦταν μεγάλη. Μέ τίς ἐνεργειές του καὶ τήν προσωπική του ἔργασία διατηρήθηκε σέ ἄριστη κατάσταση δ ναός καὶ τά κελιά. Ὁ ἴδιος εἶχε ἰδιαίτερη ἐπίδοση στίς οἰκοδομικές ἔργασίες. Διαμόρφωσε τήν ἐσωτερική αὐλή, καλλώπισε τό χῶρο, ἔκανε στηρικτικά ἔργα στίς τοιχοποιίες, ἔφερε μέσα στό μοναστήρι τό νερό καὶ τό ἡλεκτρικό ρεῦμα, ἔχτισε τό καμπαναριό στήν εἴσοδο καὶ πολλά ἄλλα. Στίς ἔργασίες πρωτοστατοῦσε πάντα δ ἴδιος, πού συχνά πελεκοῦσε πέτρες, ἔχτιζε, ἐλαιοχρωμάτιζε καὶ μέ ἓνα λόγο κοπίαζε γιά τή σωτηρία τοῦ μοναστηριοῦ. "Ἄσ εἶναι ἡ μνήμη του αἰώνια!"



ΠΟΥΡΝΙΑ

Πρίν φτάσουμε τή γέφυρα τοῦ Βουρκοπόταμου, στρέβουμε δεξιά γιά νά ἐπισκεφτοῦμε τρία ἀξιόλογα χωριά. Ὁ δρόμος ἀκολουθεῖ τίς ὅχθες τοῦ ποταμοῦ, περνώντας ἀπό τή μοναδική αὐτή διέξοδο πού σχηματίζεται ἀνάμεσα στούς ὀρεινούς ὅγκους τῆς Πίνδου¹. Ὁ Βουρκοπόταμος εἶναι παραπόταμος τοῦ Σαραντάπορου, ὁ δποῖος κατεβαίνει ἀπό τήν Ἀγία Παρασκευή. Τό ὄνομά του ἔχει λατινική ρίζα καί σημαίνει ποτάμι τοῦ ὄχυροῦ. Ἀλλες ἐκδοχές εἶναι ὅτι σημαίνει γρήγορο ποτάμι ἢ βουρκωμένο καί θολό ποτάμι².

Τό πρῶτο χωριό τῆς διαδρομῆς εἶναι ἡ Πουρνιά (παλ. Σταρίτσανη) πού ἀπέχει ἀπό τήν Κόνιτσα 28 χιλ. Τά σπιτάκια τῆς είναι κουρνιασμένα στά ριζά τῆς Νταλιόπολης καί τοῦ Κλέφτη, στή βουνοπλαγιά πού κατεβαίνει καί πάει νά σβήσει κάτω στή Μαύρη Πέτρα, ἐκεῖ πού ἄλλοτε ἀπλώνονταν πλούσια σιταροχώραφα³. Σάν νησάκι, μεταξύ δύο λάκκων, σέ ἔδαφος πού πάντα παρατηροῦνται καθιζήσεις καί ξεκόβεται ἀπό τίς δυό πλευρές⁴. Πολύ παλιά τό

1. Χαριλάου Γκούτου, *Η Κόνιτσα καί ἡ περιοχή της*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 24/1964, σελ. 6.

2. Θωμᾶς Β. Ζιώγα, *Πατριδογνωστικά*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 45/1992, σελ. 417.

3. Χριστόδουλου Ἰ. Χρηστίδη, *Πουρνιά Κονίτσης Ιωαννίνων*, τό χωριό μου, Ἀθήνα 1991, σελ. 3.

4. Γ. Παπαβασιλείου, *Σταρίτσανη (Πουρνιά)*, στό περ. *Κό-*



14a. Πουρνιά: Τό γεφύρι τῆς Μαύρης Ηέτρας

μέρος τοῦτο ἦταν ἔνα ἀπέραντο σιταροχώραφο πού ἔδωσε μάλιστα καί τό παλιό ὄνομα στὸ χωριό. Ἀργότερα καί μέ τή βοήθεια τῶν πολλῶν νεφρῶν τῶν γύρω λάκκων ἔγινε καλαμποχώραφο καί σήμερα ἔμειναν νά πρασινίζουν μόνο ὁ μικρός ἢ ὁ πιό μεγάλος κῆπος τοῦ κάθε ἀνοιχτοῦ σπιτιοῦ, μερικά φασόλια, κανένα τριφύλλι καί πολλά πολλά δέντρα, ἴδιως καρυδιές, οἵ ὅποιες μέ τά μεγάλα τους κλωνάρια σκεπάζουν τά γύρω ἀκαλλιέργητα χωράφια⁵.

Η Πουρνιά παλιότερα παρουσίαζε ἐντελῶς διαφορετική εἰκόνα. Μᾶς τήν περιγράφει ὅμορφα ὁ Κώστας Θεοδώρου: Κάποτε ύψωνονταν πέτρινα διώροφα καί τριώροφα σπίτια, χτισμένα μέ εὐαισθησία καί καλαισθησία, μέ τό γνώρισμα τῆς παραδοσικαῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Ἡπείρου, πού οἱ νοικοκυραῖοι τους, ταξιδεμένοι σχεδόν ὅλοι στό Βουκουρέστι, εἶχαν τή δυνατότητα νά χτίσουν. Τρι-

γύρω δροσεροί κῆποι, περγουλιές, χωράφια, ἀμέτρητα ὁπωροφόρα δέντρα και στά χαμηλότερα καλοδουλεμένα καρπερά γλυκοστάφυλα ἀμπέλια, που ἥθελαν δυό γεμάτες βδομάδες γιά νά τρυγηθοῦν, ἀπασχολοῦσαν τούς μόνιμους κατοίκους τοῦ χωριοῦ, γυναικόπαιδα στήν πλειοψηφία τους. Στεφάνι γύρω τά βουνά, ψηλόκορφα τά περισσότερα, ἀδιαπέραστα ἀπό τά πεῦκα, τά ἔλατα, τίς δξιές και τά θαμνώδη στά χαμηλότερα, τρεχούμενα δροσερά νερά ἀπό παντοῦ, καταφύγιο ὅλος ὁ τόπος μιᾶς σπάνιας και πολὺ πλούσιας γιά τή χώρα μας πανίδας: ἀγριόγιδα, ἀρκοῦδες, ἀγριόγατοι, ἀγριοπετεινοί, κουνάβια, ἀσβοί, σκίουροι, ἀλεποῦδες, ὅλα τά πετούμενα και τά ἐρπετά, θρόβια και ἀμφίβια στά ποταμάκια. Δίπλα τους, στά ξεφωτα και στίς πλαγιές, δυό χιλιάδες περίπου γιδοπόβατα, που τά ὁδηγοῦσαν στή βοσκή κοινοτικοί τσοπάνηδες, γέμιζαν τόν ἀέρα μέ βελάσματα και κουδουνίσματα. Τότε ἔσφυζε ἀπό ζωή τό χωριό, ζωή γεράτη ὅμορφα ἔθιμα δεμένα μέ τόν κύκλο τῶν ἐργασιῶν, τίς θρησκευτικές γιορτές και τήν κοινωνική ζωή τοῦ χωριοῦ⁶.

Παλιά στήν περιοχή αὐτή ὑπῆρχε ἡ κωμόπολη Τράπια, ἡ ὧποια εἶχε περί τίς 300 οἰκογένειες. Στήν ἐρήμωσή της συνετέλεσαν δυό γεγονότα. Μιά θανατηφόρα πανώλη που παρουσιάστηκε στους κατοίκους της και τούς ἀνάγκασε νά διασκορπιστοῦν στή γύρω περιοχή και ἡ καθίζηση που ἔγινε και «κατάπιε» τό μεγαλύτερο μέρος της⁷.

Αξιοθέατο και ἐντυπωσιακό στήν Πουρνιά εἶναι τό γεφύρι τῆς Μαύρης Πέτρας. Φύση και ἄνθρωπος ἐργάστηκαν κουραστικά και περίτεχνα γιά νά μᾶς παρουσιάσουν μιά σύνθεση τήν ὅποια ὁ κάθε ἐπισκέπτης θαυμάζει βουβός. Υπάρχει ὁ μεγάλος ἀπότομος βράχος μέ τήν τοιχογραφία τοῦ Παντοκράτορα, τό πέτρινο γεφύρι μέ τήν ἐν-

6. Στόν πρόλογο τοῦ παραπάνω βιβλίου.

7. Γ. Παπαβασιλείου, ὅπ.π., σελ. 7.

τυπωσιακή κάμαρα, τό εἰκόνισμα, ἡ βρύση, ὁ μισογκρεμι-
σμένος μύλος που συνθέτουν ἔναν ώραιο πίνακα. Ἀπό
κάποιες πληροφορίες που ύπαρχουν μποροῦμε νά συμπε-
ράνουμε ὅτι τό γεφύρι χτίστηκε στήν περίοδο ἀπό 1814
μέχρι 1817⁸.



Εθνοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσα

8. Χριστόδουλου Ἰ. Χρηστίδη, δπ.π., σελ. 9 καί 13.



ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βρίσκεται στή ρίζα τοῦ Σμόλικα, μέσα στή χαράδρα τοῦ Βουρκοπόταμου. Είναι ἔνα ἀπό τά μεγαλύτερα χωριά τῆς ἐπαρχίας. Περιβάλλεται ἀπό τούς ψηλούς δύκους τῶν βουνῶν. Τό ύψομετρο τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς (παλ. Κεράσοβο) είναι 1.050 μ. "Έχει μεγάλες ἐκτάσεις δασικές καὶ βοσκήσιμες¹. Οἱ κάτοικοί τους εἶναι κράμα ἀπό συγχρονισμένους ἄλλα καὶ τῆς περασμένης ἐποχῆς ἀνθρώπους (ντυμένους ποῦ καὶ ποῦ μὲ βλάχικα). Είναι πολύ ἐργατικοί καὶ μπορεῖ νά παρατηρήσει κανείς μιά περίεργη σωματική δόμοιότητα μεταξύ τους. Τό χωριό είναι παλιό, ἄλλα κάηκε πολλές φορές. Σέ κοντινό ὕψωμα λέγεται ὅτι περνοῦσε μιά παροδος τῆς ἀρχαίας Ἐγνατίας².

Ἡ Ἀγία Παρασκευή είναι ἄγονο χωριό καὶ παλιότερα ἦ ἐπικοινωνία μέ τά ἄλλα χωριά ἦταν δύσκολη. Οἱ Καρασοβίτες ταξίδευαν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καὶ δούλευαν σάν πελεκάνοι καὶ χτίστες. Φεύγανε ἀπό τό χωριό παρέες παρέες καὶ φτάνανε μέ τά ζῶα τους μέχρι τή Λαμία, τό Ἀγρίνιο, τή Ναύπακτο κ.ἄ. Μικρά διαστήματα ἔμεναν οἱ ἄντρες στό χωριό. Πολλοί ἐπίσης μετανάστευαν στήν Αμερική, τήν Περσία, τή Ρουμανία καὶ τά νεώτερα χρόνια στή Γερμανία, Αὐστραλία καὶ σέ ἄλλα μέρη³.

1. Βασίλη Κιτσάκη, *Τό Κεράσοβο (Ἀγία Παρασκευή)* Ἰωαννίνων, Ἀθήνα 1985, σελ. 11.

2. Χαριλάου Γκούτου, *Ἡ Κόνιτσα καὶ ἡ περιοχή της*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 24/1964, σελ. 6.

3. Βασίλη Κιτσάκη, δπ.π., σελ. 17-18.

Κάθε χρόνο στή μνήμη τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς γίνεται τό πανηγύρι τοῦ χωριοῦ. Ἐπ' ὅλα τά τριγύρω χωριά καὶ ἀπό τήν Κόνιτσα ἀκόμα μαζεύονται προσκυνητές καὶ πανηγυριστές ὅπου παρακολουθοῦν τή Θεία Λειτουργία καὶ μετά ἀρχίζει τό γλέντι καὶ ὁ χορός πού κρατάει δύο καὶ τρεῖς μέρες κάποτε. Στά προπολεμικά χρόνια οἱ περισσότεροι Κερασοβίτες φοροῦσαν ἀκόμα τήν πατροπαράδοτη φουστανέλα, τίς ἄσπρες κάλτσες καὶ τά φουντωτά τσαρούχια, ἐνῶ οἱ γυναικες τίς τοπικές ἐνδυμασίες. Ὁ χορός παρουσίαζε ἔχωριστή γραφικότητα καὶ ὁμορφιά. Σήμερα λιγοστά γεροντάκια φοροῦν ἀκόμα τήν παλιά κερασοβίτικη στολή καὶ προσελκύουν τήν προσοχή τοῦ νοσταλγοῦ καὶ λάτρη τοῦ ἀγνοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀθάνατης ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς ἐπισκέπτη⁴.

Κάθε χρόνο διάδεις ἀπό ἐκδρομεῖς καὶ ἔνους ὁρειβάτες περνοῦν ἀπό τήν Ἀγία Παρασκευή γιά νά πραγματοποιήσουν ἀνάβαση στό Σμόλικα, τό ψηλότερο βουνό τῆς ἑπαρχίας (2.636 μ.), καὶ τοῦ διαδικασίουν τή Δρακόλιμνη μέ τούς θρύλους γιά κρυμμένους θησαυρούς καὶ λήσταρχους, τά καταπράσινα βοσκοτόπια, τά πανύψηλα ρομπόλια, τά ἔλατα, τά ἄξιες κ.ἄ. Οἱ μεγάλες χαράδρες τοῦ Σμόλικα φιλοσενθῶν ὅλα τά ἄγρια ζῶα, ἀρκοῦδες, λύκους, ζαρκάδια, αγριόγιδα. Τό καλοκαίρι τά ἀπέραντα βοσκοτόπια τοῦ γεμίζουν ἀπό γιδοπρόβατα καὶ ἀγελάδες⁵.

Τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ σημαίνει τόπο μέ πολλά κερασφόρα ζῶα, δηλ. ζῶα πού φέρουν κέρατα. Αὐτό δείχνει ὅτι πολύ παλιά στό Κεράσοβο τρέφονταν πολλά ζῶα, ίδιως βοοειδή⁶.

4. Ἀναστασίου Εύθυμίου, Ἡ Ἀγία Παρασκευή καὶ ἡ βρύση τοῦ Τούρκου, στήν ἐφημερίδα Ἰωαννίνων Πρωινός Λόγος, τῆς 24 Ιουλίου 1963.

5. Χαριλάου Γκούτου, ὅπ.π., σελ. 6.

6. Θωμᾶ Ζιώγα, Τί σημαίνει «Κεράσοβο», στό περ. Κόνιτσα, τ. 29/1989, σελ. 180.

Oι Δρακόλιμνες

‘Η ύψηλή και ἀνεξάντλητη φαντασία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν υστέρησε στό νά περιβάλει μέθοδο μυθολογικό πλαισιο καὶ αὐτά ἀκόμα τά γεωλογικά φαινόμενα τῶν τόπων στούς δόποιους ζεῖ. ‘Η πολύπλοκη καὶ μεγαλοπρεπής σειρά τῶν Ἑλληνικῶν βουνῶν ἔγνωε αἰτία νά γεννηθοῦν πολλοί μύθοι. ‘Ο Ἑλληνικός λαός ἀπέδωσε σ’ αὐτά μυθικές ἴδιότητες καὶ πιστεύει ὅτι ἀνέκαθεν ζοῦσαν στίς λιμνοῦλες τῶν βουνῶν δράκοι, γι’ αὐτὸς καὶ τίς δνόμασε Δρακόλιμνες.

(Κώστα Κρυσταλλη, “Απαντα, ’Αθήνα, ἀχρονολόγητη Β’ ἔκδοση μέ επιμέλεια τοῦ Μιχ. Περάνθη, σελ. 739-740).

Ανάβαση στό Σμόλικα

Ο Σμόλικας είναι τό δεύτερο σέ υψος βουνό της χώρας μας και παρουσιάζει σημαντική δρειβατική κίνηση. Ή παρθένα κοιλάδα του Βαθύλακκου, ή «Βάλια Κίρνα», ή Δρακόλιμνη, τά σπάνια ἀγριολούλουδα που φυτρώνουν πάνω στά πετρώματα του σερπεντίνη (δρυκτό άφιτης), τά πυκνά δάση τραβοῦν ἀρκετούς δρειβάτες κοντά τους. Δέν παρουσιάζει βέβαια τό ἀναρριχητικό ἐνδιαφέρον της Γκαμήλας γιατί είναι δμαλό βουνό. Τό μονοπάτι ἀπό τό χωριό Κεράσοβο γιά τήν κορυφή ἔχει νότια κατεύθυνση και περνώντας ἀπό τίς τοποθεσίες Πευκόφυτο και Κούτσουρο δδηγεῖ σέ 4 ώρες περίπου στή Δρακόλιμνη και κατόπιν ἀπό τή δυτική πλευρά της κορυφῆς σέ 1 ώρα και 30' στό Σμόλικα.

(Λαζαρού Ν.Παμπέρη, στό περ. Κορφές, τ. 57/1986,
σελ. 29-30).



ΦΟΥΡΚΑ

Η Φούρκα είναι τό ιστορικό χωριό της Πίνδου, χτισμένο στά βόρεια τοῦ θεόρατου καί πάντα χιονισμένου Σμόλικα¹. Απλώνεται σέ μιά ήλιολουστή, κατάφορη, γραφική, πανοραματική καί δμαλή τοποθεσία. Είναι δρεινό καί πέτρινο χωριό. Πρόκειται γιά ένα πραγματικό, φυσικό, άλπικό τοπίο. Είναι ή 'Ελβετία τῆς Ελλάδας! Τό στολίδι τοῦ Σμόλικα². Τήν τοποθεσία τῆς Φούρκας περιέγραψε καί ὁ Ἀγγελος Τερζάκης: «Τό χωριό ή Φούρκα μέ τίς φολιδωτές σκεπές της, ἀπό σταχτιά πλάκα τοῦ βουνοῦ, βρίσκεται συμμεζεμένη στό ἐσωτερικό τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου (Κούτσουρο – Ταμπούρι – Βούζιο), σά μέσα σε ἀνοιχτή παλάμη. Τήν ἐπιτηροῦν ἀπό βορειοδυτικά τό φοβερό Ταμπούρι καί ὁ δικός της Προφήτης Ἡλίας. 'Ολόγυρα, ὅσο πού φτάνει τό μάτι, κυματίζοντας ως τά οὐρανοθέμελα βουνά καί βουνά»³.

Η Φούρκα ἔχει φυσική δμορφιά. Τό ύψομετρό της είναι μεγάλο. Κυμαίνεται ἀπό 1360 μέχρι 1540 μ. Σέ αὐτό τό ύψομετρο μένουν τό χειμώνα ἄνθρωποι, κάτι πού δέν συμβαίνει στή γειτονική Σαμαρίνα οὔτε καί στήν 'Αετομηλίτσα. Έχει ἀνοιχτό δρίζοντα καί τό πράσινο είναι τό χρῶμα πού κυριαρχεῖ. Ο Δημ. Μακρής πού κατάγεται

1. Χρήστου Γ. Ἐξάρχου, 'Η Φούρκα τῆς Ηπείρου, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 10.

2. "Οπ.π., σελ. 11.

3. 'Ελληνική ἐποποίηα, Αθήνα 1964, σελ. 70.

ἀπό τή Φούρκα, περιγράφει μέ επιτυχία τό ώραιο τοπίο τοῦ χωριοῦ: Σέ τοῦτον τόν τόπο, ὅπου τά κάθε λογῆς ἥμερα καὶ ἄγρια ζῶα τοῦ δάσους συντροφεύουν τούς ἀνθρώπους, σκόρπισε ὁ Θεός πληθωρικό πράσινο. Δάση ἀπέραντα, πού δλοένα ἀναπτύσσονται καὶ περικυκλώνουν ἥδη καὶ τό χωριό καὶ ἀπειλοῦν νά κυριεύσουν ἀκόμα καὶ τά σπίτια. Βλέπει κανείς δέντρα πανύψηλα καὶ λυγερόκορμα πού σάν σπαθιά κεντρίζουν τά σύννεφα, ὅταν τοῦτα κατεβαίνουν καὶ σφιχταγκαλιάζουν τά δάση. Δημιουργεῖται ἔτσι ἔνα ἐξαίσιο θέαμα. Καί εἶναι τοῦτα τά δάση σέ πολλές μεριές τόσο πυκνά, ὥστε νά γίνονται ἀπροσπέλαστα ὅχι μονάχα στό ἀνθρώπινο πόδι, ἀλλά καὶ στίς ακτίνες τοῦ ἥλιου. Σέ αὐτά ἄς προστεθοῦν καὶ τά κρυστάλλινα νερά τοῦ δάσους. Νερά πόσιμα, ὀλοκάθαρα καὶ στήν κυριολεξία παγωμένα. Ἐδῶ οἱ ἀπόδημοι Φούρκιώτες φλεγόμενοι ἀπό τή νοσταλγία ἔχτισαν ώραιες βρύσες ἀφιερωμένες σέ κάποια μνήμη⁴.

"Ἄς συμπληρώσουμε τήν εἰκόνα τῆς Φούρκας καὶ μέ κάτι ἄλλο. Σέ τοῦτο τό δρεινό χωριό ἀκοῦς τά γλυκοκελαηδήματα τῶν πουλιών, τά κουδουνίσματα τῶν γιδοπροβάτων καὶ τῶν γελαδικῶν, τά βελάσματα καὶ τά μουγκρίσματά τούς, τά γαυγίσματα τῶν σκυλιών, τά σφυρίγματα καὶ τούς σαλάγους (ἔ! ᔍ!) καὶ τίς γλυκόηχες φλογέρες τῶν τειρυπαναραίων, τά χρεμετίσματα τῶν ἀλογοφοράδων καὶ μουλαριών, τό θρόισμα τῶν φύλλων τῶν δέντρων καὶ τό φλοϊσβο τῶν νερῶν, ἀκόμα καὶ τά οὐρλιαχτά τῶν λύκων⁵.

Κατά τόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940 καὶ μάλιστα τίς πρῶτες μέρες, ἥταν πεπρωμένο νά γραφτεῖ στό ἔδαφος τῆς Φούρκας μιά ἀπό τίς ἐνδοξότερες σελίδες τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ιστορίας. Ἡ Φούρκα ἔγινε εὔρυτερα

4. Δημ. Γ. Μακρῆ, *Φούρκα, τό μαγευτικό χωριό τῆς Πίνδου*, Θεσ/νίκη 1978, σελ. 6-8.

5. Χρήστου Γ. Ἐξάρχου, δπ.π., σελ. 7.

γνωστή ἀπό τίς ἀποφασιστικῆς σημασίας μάχες που δόθηκαν ἐδῶ. Στό χῶμα της τραυματίστηκε ὁ ἥρωας τῆς ἐποποιίας ἐκείνης συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης καὶ σ' αὐτό ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ ὑπολοχαγός Ἀλέξανδρος Διάκος, ὁ πρῶτος ἀξιωματικός που ἔπεσε γιά τήν πατρίδα στὸν πόλεμο τοῦ '40⁶. Μέ προεδρικό διάταγμα τοῦ 1976 καθορίστηκε νά γίνονται στή Φούρκα κάθε χρόνο στίς 20 Ιουλίου ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στή μνήμη τῆς Γυναικας τῆς Πίνδου, τῶν ἀξιωματικῶν Κωνσταντίνου Δαβάκη καὶ Ἀλεξάνδρου Διάκου καὶ ὅλων τῶν Ἡρώων τοῦ 1940.

Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειώσουμε κάτι καὶ γιά τό ὄνομα τοῦ χωριοῦ. Κατά καιρούς διατυπώθηκαν διάφορες ἐκδοχές γιά τήν ἔξήγησή του. Μερικοὶ ισχυρίζονται ὅτι παλιότερα στήνονταν κατά μῆκος τῶν δρόμων φούρκες (διχαλωτοί πάσσαλοι) γιά νά μη χάνουν τόν προσανατολισμό τους οἱ ὁδοιπόροι, τόσο κατά τό φθινόπωρο που ἡ περιοχή καλύπτεται συχνά ἀπό πυκνή ὁμίχλη, ὅσο καὶ κατά τό χειμώνα που πέφτει πολύ χιόνι. Ἀπό τό γεγονός αὐτό προῆλθε καὶ ἡ ὄνομασία τοῦ χωριοῦ. "Άλλοι ισχυρίζονται ὅτι ἡ Ἀλέξη εἶναι λατινική καὶ σημαίνει δίκρανο ξύλο ἡ στηρίγμα καὶ ἀνταποκρίνεται στήν ἐδαφική διαμόρφωση τοῦ χωριοῦ ὅπου οἱ ὀρεινοί ὅγκοι Προφήτης Ἄλιας καὶ Ταμπούρι ἔχουν τό σχῆμα τῆς Φούρκας καὶ μέσα στά σκέλη της εἶναι χτισμένο τό χωριό. Υπάρχει καὶ ἡ τρίτη ἐκδοχή σύμφωνα μέ τήν ὅποια φούρκα στήν τουρκική γλώσσα σημαίνει ὀρεινή διάβαση, κάτι που ἀνταποκρίνεται καὶ στήν πραγματικότητα τοῦ χωριοῦ".

6. Δημ. Γ. Μακρῆ, ὅπ.π., σελ. 47.

7. Ὅπ.π., σελ. 14-15.

Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Κλαδόρμης

Από τή Φούρκα τό μοναστήρι ἀπέχει περί τή μιάμιση ώρα μέ τά πόδια. Πρόσφατα ἄνοιξαν οί Φουρκιώτες ἀμαξιτό δρόμο, γεγονός πού διευκολύνει τήν ἐκεῖ μετάβαση καί συντομεύει τό χρόνο. "Ομως μόνο δδοιπορώντας μπορεῖς νά χαρεῖς τήν δμορφιά τοῦ τόπου. Παίρνοντας τό μονοπάτι, μετά ἀπό 20', βλέπεις τή Φούρκα ψηλά, λίγο πιό κάτω ἀπό τήν κορυφογραμμή, ἀπλωμένη στήν πλαγιά. Στό δρόμο διακρίνεις ἀπομεινάρια παλιοῦ καλντεριμιοῦ. Βαδίζεις σέ πευκοδάσος. Οί αἰσθήσεις δέχονται ἐρεθίσματα. Τά κλωνάρια τῶν πεύκων κάνουν ἡχηρή τήν πνοή τοῦ ἀέρα καί ἡ μυρουδιά τῆς ρετσίνης σέ μεθάει. Καθώς βαδίζεις συναντᾶς ἀδειανές στάνες μέ τίς καρδάρες κρεμασμένες ἀνάποδα καί ροῦχα ἀπλωμένα στά κλαδιά. Σέ κάποιο σημεῖο βλέπεις μιά μεγάλη πέτρα μέ ενα βαθούλωμα στή ρίζα της. Ἐντυπωσιακή ἀπάνεμη γωνιά. Ἐδῶ, σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῶν ντόπιων, ξεχείμασε μιά γίδα ξεχασμένη ἀπό τούς βλάχους, τού τήν ξαναβρῆκαν τήν ἄνοιξη μαζί μέ τό κατσίκι της. Συνεχίζεις τή διαδρομή, περνᾶς ἀπό ξέφωτα ὅπου βλέπεις ἀγριολούλουδα μέ ἀπαλά χρώματα. Τό ύψος μετρό τώρα ἔχει μειωθεῖ. Οί δξιές τῆς Φούρκας είναι μακριά. Τά πεῦκα ἀραιώνουν καί χάνονται. Μπαίνεις σέ δάσος ἀπό δρῦς. Τό μονοπάτι δέν είναι πάντα εισοδικριτο. Τό χάνεις συχνά, ἀλλά καί τό βρίσκεις εὔκολα. Τά δέντρα είναι πυκνά καί ἀπείραχτα ἀπό βάρβαρους ξυλοκόπους. Μπροστά σου βλέπεις τίς περιοχές τῆς Ζούζουλης καί τοῦ "Επταχωρίου. Ἀπροειδοποίητα κάπως προβάλλει ἡ τσίγκινη στέγη τῶν ἐπισκευασμένων κελιῶν. "Εφτασες στήν ἄλλοτε γνωστή καί σήμερα σχεδόν ἄγνωστη Παναγία τήν Κλαδόρμη.

Η ἐντύπωση πού προκαλεῖ τό μοναστήρι είναι ἀποκαρδιωτική. "Όλα τά κτίσματα, ἐκτός ἀπό τό ναό, βρίσκονται σέ κατάσταση ἐρειπίων. Χορταριασμένη εἴσοδος, ξεραμένα χορτάρια στόν ἐσωτερικό χῶρο, τσουκνίδες ἔνα

μπόι, βατσουνιές, ξύλα ἐδῶ κι ἐκεῖ καί ὑπολείμματα διαφόρων οἰκοδομικῶν ὄλικῶν. Τά κτίρια πού ἀκόμα ὑψώνονται ἔχουν μεγάλες ρωγμές. "Αν δέν ὑπῆρχαν οἱ ἐνδιάμεσες ξυλοδεσιές στούς τοίχους, θά εἶχαν γκρεμιστεῖ πρό πολλῶν ἐτῶν. Ἐρευνώντας τό χῶρο ἔχεις τή φοβερή αἴσθηση ὅτι βρίσκεσαι σέ σεισμόπληκτη περιοχή. Τέτοια εἰκόνα παρουσιάζει τό μοναστήρι.

"Από τή μελέτη τῶν τριῶν ἐπιγραφῶν πού σώζονται μέχρι σήμερα, πληροφορούμαστε ὅτι τό μοναστήρι χρονολογεῖται ἀπό τό 1747. Ὁ ναός εἶναι σταυροειδής σταφυνωμένος «ἀπό ἓνα ἀρκετά ψηλό ὁκταγωνικό τρούλο μέ κωνοειδή ἀπόληξη»⁸. Μπαίνοντας ἀπό τή μοναστική δυτι-



15. Φουρκα: Τό μοναστήρι τῆς Κλαδόρμης (1747)

κή εἴσοδο, βρισκόμαστε στό νάρθηκα πού ἔχει ἐλάχιστο μῆκος. Ὁ νάρθηκας χωρίζεται ἀπό τόν κυρίως ναό μέ τό σπανιότατα ἀπαντώμενο τρίβηλο, σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία βυζαντινή παράδοση.

8. Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, *Μοναστήρια τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης*, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 50.

Στό νάρθηκα σώζεται μέχρι σήμερα μιά χοντρή άλυσίδα που τό ενα ἄκρο της είναι στηριγμένο στόν τοῖχο και στό μῆκος της ύπαρχουν τρεῖς κρίκοι ἀπό τους ὅποιους δύναται ἀνοιγοκλείνει. Ἐκεῖ δένανε τους δαιμονισμένους, ὅταν τους πήγαιναν στή χάρη τῆς Παναγίας. Στά νεώτερα χρόνια δύναται νάρθηκας τοῦτος χρησιμοποιήθηκε ως κατάλληλος και ἀπόκρυφος τόπος βασανιστηρίων. Τό μοναστήρι τῆς Φούρκας θυμίζει στους παλιότερους τίς ἀπάνθρωπες ἐνέργειες και τά βασανιστήρια που ἔλαβαν χώρα ἐκεῖ κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ύπεδειξε τόν τόπο στόν ὅποιο ἥθελε νά χτιστεῖ δύ ναός της. Ο Δημ. Μακρής ἴσχυρίζεται ὅτι ή εἰκόνα βρέθηκε στόν κλάδο ἐνός δέντρου γεγονός που ἔδωσε τό ὄνομα στό μοναστήρι. Η λέξη Κλαδόρμη είναι σύνθετη ἀπό τό οὐσιαστικό κλάδος και τό ρῆμα ὅρμιζω που σημαίνει τό σταμάτημα πάνω σέ κλαδί δέντρου⁹. Η Παναγία ή Κλαδόρμη είναι θαυματουργή. Παλιότερα, ὅταν τά γύρω χωριά εἶχαν πολύ κόσμο και ή πίστη ἐπηρέαζε τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ή ιερή εἰκόνα ἔβγαινε σέ περιοδεία. Γίνονταν λιτανεῖες, λειτουργίες και παρακλήσεις και ή χάρη τῆς Παναγίας ἐκδηλωνόταν μέ διάφορα θαύματα στους προσκυνητές της¹⁰.



9. Δημ. Γ. Μακρή, ὅπ.π., σελ. 73-74.

10. Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, ὅπ.π., σελ. 54.

Καλοκαιρινή είκόνα στή Φούρκα

Αύγουστιάτικο πρωινό στή Φούρκα σημαίνει πολλά: καθαρό άεράκι σε ύψομετρο 1450μ., τρυφερή πρασινάδα, δξιές, κοπάδια πρόβατα στίς γυμνές πλακιές και ...προστότερος ούρανός. Έπίσης σμήνη χελιδονιών καθισμένα στά σύρματα του ήλεκτρισμού, άσυνηθιστο θέαμα, που δίνει ένα πρόσχαρο τόνο. Τά έκαποντάδες χελιδόνια παιζουν μέ τίς πρωτες άκτινες του ήλιου, άναμαλλιάζονται μόνα τους, χτενίζονται στή στιγμή και μέ ένα μυστικό σύνθημα ξεσηκώνονται, γίνεται χαλασμός στόν αϊθριο ούρανό και πάλι σέ λίγα δευτερόλεπτα κουρνιάζουν στά σύρματα.



ΠΥΡΓΟΣ

Μετά τό Βουρκοπόταμο ύπάρχει ή διακλάδωση πού δδηγεῖ στόν Πύργο (παλ. Στράτσανη). Είναι ένα χωριό χτισμένο σέ περίοπτη θέση, μέ ανοιχτό όριζοντα, σαστό παρατηρητήριο ὅλης τῆς περιοχῆς. Ἀπό τόν Πύργο φαίνεται ὁ Σμόλικας, ὁ Κλέφτης, ἡ Μαρία καὶ ἔνα ἀμέτρητο πλῆθος βουνοκορφῶν. Περνώντας ἀπό τόν κεντρικό δρόμο ὅλα αὐτά τά ύψωματα σοῦ σφίγγουν τήν ψυχή. Ἀπό τοῦτο τό χωριό ὅμως, καθώς τά νιόθεις χαμηλότερα, αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι κυρίαρχος. Σοῦ δημιουργεῖται ένα αἴσθημα ἀπελευθέρωσης καὶ ὑπεροχῆς συνάμα. Ἀντικριστά φαίνονται οἱ τρεῖς μαχαλάδες τῆς Μόλιστας, δεξιότερα τό ἐκκλησάκι τοῦ Ὁσίου Νικάνορα καὶ ἡ Ἐξοχή, ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἡ Πυρσόγιαννη καὶ ἡ Ὁξυά. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ κεντρικός δρόμος καὶ οἱ διακλαδώσεις του πρός τήν Ἀγία Παρασκευή καὶ τή Μόλιστα, καθώς καὶ ὁ Σαραντάπορος «πού σέρνεται σάν τεράστιο φίδι στήν ἄσπρη ποταμιά».

Παλιά σέ τούτη τήν περιοχή ύπηρχαν σκόρπιοι μαχαλάδες, οἱ ὁποῖοι κάποτε συγκεντρώθηκαν καὶ ἀπετέλεσαν τό σημερινό χωριό. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία καὶ τήν κτηνοτροφία, ἐνῷ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας ἥρχισαν νά ταξιδεύουν σέ διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά καὶ στήν Ἀμερική καὶ Ἀφρική.

Στόν Πύργο ύπηρχε πρός ἀμνημονεύτων χρόνων μοναστήρι ἀφιερωμένο ἀρχικά στό Συμεών τό Στυλίτη καί

μετά στήν 'Αγία Τριάδα. Δυστυχῶς σήμερα δέν σώζεται τίποτα ἀπό ἐκεῖνο τό μοναστήρι¹.

Τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ, σύμφωνα μὲ τήν ἔρμηνεία τοῦ Νικ. Ρεμπέλη, εἶναι σλαβικό καὶ σημαίνει φρουρά, σκοπιά, προπύργιο, παρατηρητήριο², κάτι πού ἀνταποκρίνεται καὶ στήν πραγματικότητα.



1. Τίς πληροφορίες γιά τόν Πύργο τίς δφείλω στό Λεωνίδα Δέδο.
2. 'Επιδρομές Σλάβων καὶ σλαβικά τοπωνύμια, στό περ. Κόνιτσα, τ. 114/1986, σελ. 93.



ΚΑΣΤΑΝΕΑ

Στούς πρόποδες τῆς Γύφτισσας εἶναι ἡ Καστανέα (παλ. Καστάνιανη), τήν ὅποία χωρίζουν δύο ρέματα σέ τρεῖς μαχαλάδες, τή Ράχη, τή Μεσαριά καί τή Γκαλίνα. Εἶναι ἀπό τά χωριά τῆς ἐπαρχίας πού διατηροῦν ἀκόμη τό παραδοσιακό τους χρῶμα. Τά σπίτια εἶναι λιθόκτιστα διώροφα καί ὅλα ἔχουν αὐλή. Εἶναι περιποιημένα καί ἡ ἔξωτερική τους ἐμφάνιση προκαλεῖ τό θαυμασμό στόν ἐπισκέπτη. Στά δωμάτια ὑπάρχουν τζάκια μέ ποικίλες παραστάσεις ἡ διάφορα ζῶα, ὅπως ἔλαφια, ζαρκάδια κ.ἄ. Εἶναι πραγματικά κομψοτεχνήματα καί μαρτυροῦν μεγάλη δεξιοτεχνία. Στήν ἔξωπορτα, δεξιά καί ἀριστερά, ὑπάρχουν πεζούλια πού τά βράδια συγκεντρώνονταν κυρίως οἱ γυναῖκες καί κουβέντιαζαν. Πολλές εἶχαν τή ρόκα καί ἔγνεθαν. Σέ μερικά σπίτια ὑπάρχουν ἀκόμα πέτρινοι χειρόμυλοι, τούς ὅποίους χρησιμοποιοῦσαν σέ δύσκολες ὠρες, ὅταν δέν μποροῦσαν νά πᾶνε στούς μύλους νά ἀλέσουν¹. Οἱ δρόμοι τοῦ χωριοῦ εἶναι στενά σοκάκια μέ καλντερίμια καί πλαϊνές ξερολιθιές καί ὅπου χρειάζεται ἔχουν καλλίγραμμα καμπυλωτά γεφυράκια².

Τό φυσικό τοπίο τῆς Καστάνιανης εἶναι ἴδιαίτερα ὅμορφο. Ἀμέτρητα εἶναι τά πλατάνια, οἱ καρυδιές καί τά

1. Χρήστου Ν. Γκάσιου, *Ιστορία τῆς Καστάνιανης Κονίτσης*, Ιωάννινα 1971, σελ. 152.

2. Σωτηρίου Νταρίλλη, *Τό χωριό μου Καστάνιανη Κόνιτσας*, στό ἑτήσιο περ. "Ηπειρος 1987, σελ. 46.

παντός εἴδους ὀπωροφόρα. Πάνω ἀπό τό χωριό ἀρχίζει τό πυκνό δάσος μέ λιγερόκορμα ἔλατα, βαθύσκιες ὁξιές, ἵτιές, κέδρα, πεῦκα, γάβρους, κουτσουπιές καί πολλά ἄλλα. Νοτιοδυτικά ἀπλώνονται μικροχώραφα πού ἄλλοτε καλλιεργοῦνταν³. "Ολα αὐτά συνθέτουν ἔνα πίνακα ἀπίστευτης ὁμορφιᾶς καί μαγείας.

Οἱ πρῶτοι οἰκισμοί τοῦ χωριοῦ βρίσκονται σέ ἄλλες τοποθεσίες, νοτιοδυτικά, κοντά στό Σαραντάπορο. Δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν ἱστορικές μαρτυρίες.

Οἱ ἀσχολίες τῶν κατοίκων παλιότερα ἦταν ἡ πτηνοτροφία, ἡ ὄλοτομία, ἡ γεωργία, ἡ κτηνοτροφία^{κ.ἄ.} Από τά παλιά ὅμως χρόνια ἔνα μέρος τῷ ἀνδρῶν ἔσεντευόταν στή Βαλκανική, ὅπου ἐργάζονταν ὡς οἰκρόδομοι. Μετά τήν τουρκοκρατία ἄρχισαν τά ταξίδια πρὸς τήν Ἀμερική, γεγονός πού βελτίωσε τήν οἰκονομική κατάσταση τῶν Καστανιανῶν καί ἄρχισαν νὰ κτίζουν τά ἐντυπωσιακά σπίτια τους. Παράλληλα πολλοί χρηματοδοτοῦν καί ἐνθαρρύνουν προσπάθειες ἐξωραϊσμοῦ τοῦ χωριοῦ. "Ετσι χτίζεται ὁ κεντρικός ναός τοῦ χωριοῦ, ἀνακαινίζονται τά ὄδραγωγεῖα τῶν μαχαλάδων, στήνονται γέφυρες, χτίζονται βρύσες, λιθοστρώνονται οἱ δρόμοι κ.ἄ.⁴.

Οἱ κατοίκοι τῆς Καστάνιανης διακρίθηκαν γιά τή φιλοπατρία τους κι ἔλαβαν αὐθόρμητα μέρος στόν πόλεμο 1912-13 γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ μαζί μέ τούς Κερασοβίτες καί τούς Φουρκιώτες, ὅπως καί στούς ἐπόμενους πολέμους. Η Καστάνιανη δεινοπάθησε στά χρόνια τῆς Ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς καί ἀργότερα στόν ἐμφύλιο πόλεμο⁵.

3. "Οπ.π.

4. "Αποψη τοῦ χωριοῦ Καστάνιανη, στό περ. Κόνιτσα, τ. 2/1962, ἐσώφυλλο καί σελ. 21.

5. Σωτηρίου Νταρίλλη, ὅπ.π., σελ. 50.

‘Ο “Αγιος Κοσμάς στήν Καστάνιανη

Τό εύφραδές και πειστικό κήρυγμα του ‘Αγίου Κοσμᾶ στήν Καστάνιανη είχε θαυμαστά ἀποτελέσματα. Ήδρυσε σχολεῖο και ἐξασφάλισε τήν ἀπόσκοπη λειτουργία του μέ τήν ἐκποίηση κάθε περιττοῦ πράγματος. Εἰδικότερα οἱ γυναικες του χωριοῦ συγκινήθηκαν ἀπό τὰ λόγια του ‘Αγίου Κοσμᾶ γιά περιστολή τῆς πολυτέλειας και ὅλες μαζί πουύλησαν δ,τι πολύτιμο είχαν (χρυσό, ἀργυρό, μεταξωτό) γιά τόν καλλωπισμό τους και τό ποσό πού συγκέντρωσαν τό τόκισαν γιά νά ἐξασφαλίσουν ἑνα μόνιμο ἔσοδο γιά τήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ σχολείου.

(Ιωάννη Λαμπρίδη, ‘Ηπειρωτικά ἀγαθοεργήματα, ’Ιωάννινα 1971, μέρος Α’, σελ. 115-116).

Καλοκαιρινή είκόνα στή Φούρκα

Αύγουστιάτικο πρωινό στή Φούρκα σημαίνει πολλά: καθαρό άεράκι σέ ύψομετρο 1450μ., τρυφερή πρασινάδα, δξιές, κοπάδια πρόβατα στίς γυμνές πλαγιές και ...προσιτότερος ούρανός. Έπίσης σμήνη χελιδονιών καθισμένα στά σύρματα του ηλεκτρισμοῦ, άσυνηθιστό θέαμα, που δίνει ένα πρόσχαρο τόνο. Τά έκατοντάδες χελιδόνια παιζουν μέ τίς πρῶτες ἀκτίνες του ήλιου, ἀναμαλλιάζονται μόνα τους, χτενίζονται στή στιγμή και μέ ένα μυστικό σύνθημα ξεσηκώνονται, γίνεται χαλασμός στόν αἴθριο ούρανό και πάλι σέ λίγα δευτερόλεπτα κουρνιάζουν στά σύρματα.

‘Ο “Αγιος Κοσμάς στήν Καστάνιανη

Τό εύφραδές και πειστικό κήρυγμα του ‘Αγίου Κοσμᾶ στήν Καστάνιανη είχε θαυμαστά ἀποτελέσματα. Ήδρυσε σχολεῖο και ἐξασφάλισε τήν ἀπόσκοπτη λειτουργία του μέ τήν ἐκποίηση κάθε περιττοῦ πράγματος. Εἰδικότερα οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ συγκινήθηκαν ἀπό τά λόγια τοῦ ‘Αγίου Κοσμᾶ γιά περιστολή τῆς πολυτέλειας και δλες μαζί πουύλησαν δ,τι πολύτιμο είχαν (χρυσό, αργυρό, μεταξωτό) γιά τόν καλλωπισμό τους και τό πεσό που συγκέντρωσαν τό τόκισαν γιά νά ἐξασφαλίσουν ἔνα μόνιμο ἔσοδο γιά τήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ σχολείου.

(Ιωάννη Λαμπρίδη, ‘Ηπειρωτικά ἀγαθοεργήματα, ’Ιωάννινα 1971, περος Α’, σελ. 115-116).

Tá γραφικά ἔξωκκλήσια

Τόν παλιό καιρό δικαθένας θεωροῦσε ιερό του χρέος νά χτίσει μιά ἔκκλησία. Ό συναγωνισμός ἔσπρωξε τους προγόνους μας νά μήν ἀφήσουν ράχη και ραχούλα, κορυφή και βουνοπλαγιά χωρίς ἔξωκκλησι. Ή Καστάνιανη ἔχει 17 ἔξωκκλησια πού τό καθένα ἔχει τήν ξεχωριστή του ίστορία.

(Χρήστου Ν. Γκάστου, Ιστορία τῆς Καστάνιανης Κονίτσης, Ιωάννινα 1971, σελ. 102-103).



ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ

Γραμμοχώρια: Μιά δμάδα χωριῶν τῆς ἐπαρχίας Κόνιτσας πού παρουσιάζει ξεχωριστό ἐνδιαφέρον. Γνωστοί καὶ ἔξω ἀπό τήν Ἡπειρο οἱ μαστόροι τῆς Πυρσόγιαννης, οἱ λόγιοι τῆς Βούρμπιανης, οἱ μαραγκοί τοῦ Ἀσημοχωρίου, οἱ ἀγιογράφοι τῶν Χιονιάδων, οἱ ξυλογλύπτες τοῦ Γοργοποτάμου. Γνωστή ἐπίσης καὶ ἡ Παναγία τοῦ Πληκατίου, ἡ προστάτις τῶν Γραμμοχωρίων.

Τά χωριά αὐτά εἶναι χτισμένα στην περιοχή τοῦ Γράμμου, τοῦ δεύτερου σέ ύψος βουνοῦ τῆς ἐπαρχίας (ύψομ. 2.520). Ὁ ἀμαξιτός δρόμος τά διασχίζει καὶ μόνο γιά τήν Ὁξυά καὶ τίς Χιονιάδες χρειάζεται νά ἀκολουθήσεις διακλαδώσεις λίγων χιλιομέτρων. Ἡ ἀπόσταση ἀπό τήν Κόνιτσα μέχρι τό Πληκάτι, τό τελευταῖο χωριό, εἶναι 50 χιλ.

Πρῶτο χωριό ἡ Πυρσόγιαννη πού ἦταν ἔνα ἀπό τά κεφαλοχώρια τῆς ἐπαρχίας. Βρίσκεται ἀνάμεσα σέ ύψωματα τοῦ Γράμμου. Τά πόδια της τά περιβρέχει ὁ Σαραντάπορος, ἐνῷ ἀπό τά ἄλλα μέρη τή στεφανώνουν πυκνά δάση δξυᾶς, πεύκου καὶ ἔλατου. Εἶναι ἄγνωστο πότε χτίστηκε. Ἡ παράδοση λέγει ὅτι οἱ μικροί μαχαλάδες πού ὑπῆρχαν σέ διάφορα σημεῖα συνενώθηκαν στή σημερινή θέση καὶ ἀπετέλεσαν ἔνα μεγάλο χωριό μέ 2.000 κατοίκους¹.

1. Γιάννη Μαυρομμάτη, *Ιστορία καὶ παράδοση τῆς Πυρσόγιαννης*, Ήγουμενίτσα 1989, σελ. 5.

‘Η Πυρσόγιαννη ἔχει μεγάλη ήλιοφάνεια. Είναι ἔνα χαρούμενο κι ὅμορφο χωριό. Τά σπίτια του εἶναι χτισμένα μέ διαλεχτές πέτρες καὶ πελεκημένα ἀγκωνάρια ἀπό τούς ξακουστούς σέ ὅλο τὸν κόσμο Πυρσογιαννίτες μαστόρους, οἵ δποῖοι κόσμησαν ὡς γνωστό πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας μέ πύργους, παλάτια, σπίτια, γεφύρια κ.ἄ. ἀπ’ τά δποῖα θαυμάζουμε τὴν τεχνική τους ἀρτιότητα².

Ανηφορίζοντας σήμερα τὰ σοκάκια τῆς Πυρσόγιαννης καὶ σκύβοντας στοργικά σέ κάθε σκαλιστή πέτρα, κτητορική ἐπιγραφή καὶ τοιχοποιία, διαπιστώνεις πώς ἡ εὐθύνη, τό μεράκι καὶ ἡ γνώση σέ βάθος χαρακτήριζαν τή δουλειά τῶν παλιῶν μαστόρων. Από τίς κατασκευές τῆς τουρκοκρατούμενης κοινότητας σώζονται ἐλάχιστες



16. Διακόσμηση σέ πυρσογιαννίτικο τζάκι

2. Νικολάου ’Ι. Τσίπα, ’Αντάμωμα μέ πατρογονικούς ἀντίλαλους τῆς Πυρσόγιαννης, Μαρούσι 1987, σελ. 17.

καί ή διατήρηση μερικῶν ἀκόμα λιθόγλυφων ὀφείλεται στήν περισυλλογή καί ἐπανατοποθέτηση –συνήθως σέ ἄσχετο σημεῖο τῆς τοιχοποιίας– ἀπό νεώτερους μαστόρους. Τά παλιότερα λιθανάγλυφα ἐντοπίζονται γύρω στά 1750 καί βρίσκονται στόν "Αγιο Νικόλαο. Τά μπλούκια τῶν κουδαραίων εἶχαν εἰδικευμένους πελεκάνους πού τούς διέκρινε τό ταλέντο καί ή φαντασία. Στά λιθανάγλυφα τοῦ Ἀγίου Νικολάου ή διακοσμητική διάθεση, ή μαστοριά στίς καμπύλες τῶν ζαρκαδιῶν καί στό φτερούγισμα τῶν πουλιῶν, παρά τή μεγάλη φθορά, σέ ἀφοπλίζουν μέ τή φρεσκάδα τους³.

"Οπου νά γυρίσεις καί νά σταθεῖς στήν Πυρσόγιαννη βλέπεις ἄγρια βλάστηση πού δμορφαίνει τά πάντα. Απέναντι τό βουνό τῆς Καστάνιανης, δεξιά ἐκεῖνο τῆς Στράτιανης καί ἀριστερά ή Φετόκος, ή Σέλτση καί οἱ ὑπώρειες τοῦ ἀγέρωχου Γράμμου. Τά βουνά τῆς Πυρσόγιαννης καί αὐτή ἀκόμα ή Κράπα πού δασπόζει, εἶναι κατάφυτα⁴.

Οἱ ἄντρες καί οἱ γρναῖκες πού κατοικοῦσαν στήν Πυρσόγιαννη ἀπό τά παλιά τά χρόνια ἦταν ἀπλοί καί ἐργατικοί ἄνθρωποι. Οἱ ἄντρες ξωμάχοι στήν ἀρχή ἔξελίχτηκαν σιγά-σιγά σέ μαστόρους τῆς πέτρας. Παράλληλα εἶχαν καί ἀγροτικές καλλιέργειες, οἱ δποῖες ὅμως δέν ἀπέδιδαν μεγάλο εἰσόδημα, γι' αὐτό ἀσχολοῦνταν καί μέ τήν οἰκόσιτη κτηνοτροφία. Ή Πυρσόγιαννη φημιζόταν γά τό καλό κρασί⁵.

Σχετικά μέ τήν ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ χωριοῦ

3. *Κτητορικές ἐπιγραφές -λιθανάγλυφα, ἀνυπόγραφο ἄρθρο στό περ. Ἀρμολόι, τ. 3/1977, σελ. 14-15.*

4. Βασίλη Βετσόπουλου, "Οδοιπορικό ἐπί τουρκοκρατίας. Πυρσόγιαννη-Λεσκοβίκι, στό δελτίο Ἡπειρωτική Ἐταιρεία, τ. 1985, σελ. 260-261.

5. Γιάννη Μαυρομμάτη, ὅπ.π., σελ. 16-17.

ό φιλόλογος Ν. Ρεμπέλης ίσχυρίζεται ότι είναι λέξη μέση σλαβική προέλευση και σημαίνει προσηλιακός τόπος, που άνταποκρίνεται και στήν πραγματικότητα⁶.

Στήν Πυρσόγιαννη ύπάρχει άξιόλογο μουσεῖο που προβάλλει τήν ύψηλή παράδοση τῶν χτιστῶν και λιθογλυπτῶν ἀπό τά μαστοροχώρια τοῦ Γράμμου. Στό μουσεῖο ἔχει συγκεντρωθεῖ σπάνιο ύλικό γύρω ἀπό τήν τεχνική, τή μυστική γλώσσα τῶν μαστόρων –τά κουδαρίτικα– τά ἐργαλεῖα, τά δρομολόγια, τά συμφωνητικά, τίς κατασκευές τῶν μαστόρων και ύλικό ἀπό τήν καθημερινή και προσωπική ζωή τῶν μαστόρων και τίς συνθῆκες τῆς δουλειᾶς τους. Εἰδικότερα ύπάρχουν 1.300 φωτογραφίες (1870-1940) τραβηγμένες στό ’Αργυρόκαστρο, τή Σμύρνη, τήν ’Αθήνα, τή Σπάρτη, τό Μεσολόγγι, τήν ’Αλεξανδρεία, τήν Περσία, τήν ’Αμερική κ.ἄ. Ἐπίσης ύπάρχουν σχέδια, ἀποτυπώσεις κατασκευῶν, συμφωνητικά δουλειᾶς, τετράδια λογαριασμῶν, προσωπικά ήμερολόγια, σημειώσεις. Βλέπει κανείς ἀκόμα παλιά ἐργαλεῖα, σχέδια ἐργαλείων, ἀρχιτεκτονικά μέλη, πρέκια, κεφαλοκόλονα, λιθανάγλυφα μέ ποικίλες παραστάσεις, κτητορικές ἐπιγραφές, τζάκια και πολλά ἄλλα σχετικά μέ τήν τέχνη τῶν μαστόρων τῆς Πυρσόγιαννης. Υπάρχει ἀκόμη και σχετική κινηματογραφική ταινία μέ τή ζωή και τεχνική τῶν μαστόρων⁷.

Στό ναό τοῦ ’Αγίου Νικολάου στεγάζεται ἐπίσης ἓνα μικρό ἐκκλησιαστικό μουσεῖο μέ ἀντικείμενα τῆς χριστιανικῆς λατρείας, ὅπως ιερά σκεύη, εἰκόνες, ἄμφια, ἀσημικά, λειτουργικά βιβλία κ.ἄ.

6. Ἐπιδρομές Σλάβων και σλαβικά τοπωνύμια, στό δελτίο ’Ηπειρωτική ’Εταιρεία, τ. 1986, σελ. 68.

7. Χρήστου Ζαφείρη. Τό μουσεῖο τῶν μαστόρων, στό δελτίο ’Ηπειρωτική ’Εταιρεία, τ. 1992, σελ. 520-521.

Πῶς δούλευαν οἱ πελεκάνοι

"Ενας Πυρσογιαννίτης μάστορας διηγεῖται: «Τά κεντήματα στήν πέτρα ἥθελαν φαντασία καὶ πολύ μεράκι. Ἐμεῖς στόν καιρό μας βγάζαμε σχέδια ἀνάλογα μὲ τό πνεῦμα μας ἢ βλέπαμε τά παλιά πού εἶχαν σπουδαῖο πελέκημα. Πολλοί σχεδίαζαν τήν πέτρα μέ μολύβι κι μετά πελεκούσαν, ἄλλοι ὅμως εἶχαν καλό χέρι καὶ δούλευαν τό καλέμι χωρίς σχέδιο. Φτιάχναμε ἀγκωνάρια, πόρτες μέ βάση καὶ κιονόκρανα, πρέκια, καμαρόλιθα, τζάκια πελεκητά. Ἐκεῖ ἦταν ἡ μεγάλη μαστορία, γιατί τό τζάκι ἀκριβοπληρώνονταν καὶ ὅσο νᾶναι ἦταν δύσκολη δουλειά γιά κάθε πελεκάνο. Πάντως τό καθαρό πελέκημα μέ λουλούδια, σταυρούς, πουλιά καὶ μέ ψιλοβελονιά σταμάτησε ἐκεῖ γύρω στά 1930. Οἱ παλιοί τεχνίτες ἄρπαζαν τό καλέμι καὶ χόρευε τό χέρι τους πάνω στήν πέτρα, ὥρες σκυφτοί χωρίς νά σηκώνουν κεφάλι. Μερακλῆδες ἄνθρωποι σκάλιζαν καὶ τραγουδοῦσαν κι δλο ἔπιναν κρασί ἢ τσίπουρο ἀπ' τό παγούρι γιά περισσότερη ἔμπνευση».

(Περ. Ἄρμολοι, τ. 6/1978, σελ. 34-35).



17. Πυρσόγιαννη:
Παλιά σπίτια

Τό κέντημα τῆς σάρκας

Ἐπώδυνη ἦταν ἡ διακόσμηση τοῦ μετώπου καὶ τῶν χεριῶν μέ διάφορα σχέδια. Στό μέτωπο συνήθως σταυρό, ἐνῷ στά χέρια κύκλους μέ τή βούλα στή μέση, κλάρες, κυπαρίσσια κ.ἄ. Οἱ γυναικες τοῦ παλιοῦ καιροῦ εἶχαν στολίδια μέχρι τά μπράτσα. Ἀκόμα καὶ στήν ἄκρη τῆς μύτης. Μιά Πυρσογιαννίτισσα θυμᾶται κεκινούσαμαν κάθε ἀπόγιομα καὶ Κυριακές μέ τά κατσίκια ὅλα τά κορίτσια νά τά βοσκήσουμε. Πηχαίνουμε μέ τά κατσίκια, δέν εῖχαμε τί νά κάνουμε καὶ καίγαμαν δαδί, γιατί θέλει κάρβουνο ἀπό δαδί, ἀλλιῶς δέν πιανει. Στουμπίζαμαν τό κάρβουνο καὶ τό φτιάχναμαν σαν σκόνη. Ἀνακατώναμαν τό σάλιο μέ τό κάρβουνο καὶ μ' ἔνα τσάκνο κάναμαν τό σχέδιο στό χέρι καὶ τή μπάλα. "Υστερα τρυπούσαμε τζούπ-τζούπ δυνατά· οι ἄλλες ἀπό δίπλα φυσοῦσαν στήν πληγή καὶ ἔλεγαν: ἀκόμα λίγο-ἀκόμα λίγο. "Ερχονταν μετά καὶ κουκούδιαζε καὶ τραβούσαμε τ' ἀτράβηχτα δσο νά γιατρέψει».

(Περ. Ἄρμολοι, τ. 7(1978 (,), σελ. 28-29).



ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ

Μετά τήν Πυρσόγιαννη συναντοῦμε τή Βούρμπιανη, ή όποια στίς άρχες τοῦ αἰώνα μας ἦταν τό μεγαλύτερο χωριό της περιοχῆς τοῦ Γράμμου. Εἶναι χτισμένη στά Β.Δ. τοῦ Γράμμου, σέ μιά πλαγιά πού τό ψηλότερο σημεῖο της εἶναι ή κορυφή Ταμπόρι. Τό πράσινο κυριαρχεῖ παντοῦ. Χαμηλά κυλάει τά ἥσυχα καί γάργαρα νερά του ὁ Γοργοπόταμος πού τρέχει γιά νά τά ἐνώσει μέ τά νερά τοῦ Σαραντάπορου. Ἡ Βούρμπιανη ἀποτελεῖται ἀπό ἔξι μαχαλάδες, τούς Σαρσάδες, Σομπάδες, Δώδεκα Ἀποστόλους, Ἀϊ-Γιάννη καί Μπουκηδες¹.

Τό ὄνομα Βούρμπιανη σίναι σλαβικό καί δηλώνει τόπο μέ ίτιές. Πραγματικά καί σήμερα ύπάρχουν στά παρόχθια μέρη τῶν τεσσάρων χειμάρρων πού διασχίζουν τό χωριό πολλὰς ίτιές². Πότε καί πῶς ἔγινε ή Βούρμπιανη χωριό δέν γνωρίζουμε. Κατά καιρούς διατυπώθηκαν διάφορες γνώμες. Πάντως ἦταν μεγάλο χωριό. Τό 1920 εἶχε παντακόσια σπίτια μέ 2.500 περίπου κατοίκους. "Ολα τά σπίτια ἦταν πέτρινα καί καλοχτισμένα. Δυστυχῶς τά περισσότερα ἔχουν καταστραφεῖ. Σήμερα χτίζονται πολλά καινούρια σπίτια ἀπό τούς ταξιδεμένους Βουρμπιανίτες, στά όποια μένουν μόνον τό καλοκαίρι.

1. Δραστηριότητες Συνδέσμου Βουρμπιανιτῶν Θεσσαλονίκης, στήν ἑτήσια ἔκδοση "Ηπειρος, 1989, σελ. 182-184.

2. Νικ. Χ. Ρεμπέλη, 'Επιδρομές Σλάβων καί σλαβικά τοπωνύμια, στό δελτίο 'Ηπειρωτική Έταιρεία, 1986, σελ. 68.

Η Βούρμπιανη ἔχει 18 ἐκκλησίες. Χτίστηκαν τά παλιά χρόνια, τότε που τό χωριό εἶχε πολύ κόσμο. Μερικές διατηροῦνται στήν ἀρχική τους μορφή, ἐνῶ ἄλλες ξαναχτίστηκαν ἡ στό ἴδιο μέρος που ἦταν οἱ παλιές ἡ κοντά ἐκεῖ. "Ολες τίς φροντίζουν δὲ Σύνδεσμος τῶν Βουρμπιανιτῶν, τό κληροδότημα τῆς Κοινότητας, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καὶ πολλοί ἴδιωτες³. Τό γεγονός αὐτό φανερώνει τή μεγάλη εὐλάβεια πρός τά θεῖα, που εἶχαν καὶ ἔχουν οἱ Βουρμπιανίτες. Τόν περασμένο αἰώνα, ὅταν ἡ Βούρμπιανη βρισκόταν στήν ἀκμή της, ὑπῆρχαν 13 Ἱερεῖς, πράγμα που δέν ἔχει νά ἐπιδείξει κανένα ἄλλο κεφαλοχώρι τῆς Ἡπείρου⁴.

Κατά τό ἔτος 1779 πέρασε ἀπό τή Βούρμπιανη καὶ δὲθναπόστολος "Αγιος Κοσμάς δὲ Αἴτωλος, δὲ δόποῖος ἐνθουσιάστηκε βλέποντας τούς Ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ καὶ τίς πολλές του ἐκκλησίες. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι «ὁ Θεός πήρε τήν δργή του ἀπό τοῦτον τον τόπο καὶ πολλές ψυχοῦλες θά γλιτώσουν ἐτοῦτα τά βουνά»⁵.

Η Βούρμπιανη ἐπί τουρκοκρατίας καὶ ὕστερα μέχρι τό 1940 εἶχε πάρα πολλά ἀμπέλια. Οἱ κάτοικοί της ἔβγαζαν χιλιάδες ὄκαδες κρασί καὶ ἄφθονο ρακί. Ἐπίσης καλλιεργοῦσαν καλαμπόκι, λαχανικά, πατάτες κ.ἄ. Εἶχαν παράληπλα καὶ τή συνηθισμένη κτηνοτροφία. Πολλοί ἀπό τους ἄνδρες ἦταν χτίστες, οἱ δόποῖοι ταξίδευαν σέ διάφορα μέρη, ὅπως στήν Ἄθηνα, τόν Πειραιά, στό Λαύριο κ.ἄ. Ἐργα Βουρμπιανιτῶν μαστόρων εἶναι διάφορες ἐκκλησίες τῆς ἐπαρχίας, πολλά σαράγια τῶν μπέηδων τῆς Ἄρβανη-

3. Νικ. Παπασωτηρίου, *Oἱ ἐκκλησίες τῆς Βούρμπιανης*, στό δελτίο Ἡπειρωτική Ἐταιρεία, 1983, σελ. 338.

4. Ἀναστ. Εύθυμίου, *Η Βούρμπιανη τῆς Ἡπείρου*, (4 τεύχη που ἐκδόθηκαν στά Ιωάννινα ἀπό 1987 μέχρι 1990), τ. Γ' σελ. 296.

5. "Οπ.π., τ. Α', σελ. 25.

τιᾶς, διάφορα κτίρια τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ὁ μητροπολιτικός ναός τῆς Κόνιτσας, ὁ "Ἄγιος Γεώργιος τῆς μονῆς Δουρούτης, ἡ ἐκκλησία στό Χλωμό τῆς Βορείου Ἡπείρου, ὁ μητροπολιτικός ναός καὶ τό Ἀρχιμανδρειό Ἰωαννίνων καὶ ἕνα πλῆθος ἀκόμη ἀρχοντικῶν σέ διάφορα ἄλλα μέρη⁶. Ἔχτιζαν δημόσια καὶ ἴδιωτικά κτίρια, ἄλλοτε μέσχεδια μηχανικῶν καὶ ἄλλοτε μέ δικά τους. Ἐκτός ἀπό τούς χτίστες ὑπῆρχαν καὶ οἱ καλλιτέχνες ξυλουργοί πού ἔφτιαχναν κουφώματα καὶ ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις σέ σπίτια, ναούς, σεράγια κ.λπ.⁷.

Γρήγορα οἱ Βουρμπιανίτες στράφηκαν πρός τά γράμματα, ἀφήνοντας ἔτσι οἱ νεώτεροι τή μαστορική τέχνη. Τό 1875 ίδρυουν τή Φιλεκπαιδευτική Ἀδελφότητα καὶ τόν Ἱανουάριο τοῦ ἔπομενου ἔτους ψηφίζουν τόν Κανονισμό σύμφωνα μέ τόν ὅποιο σκοπός τῆς Ἀδελφότητας εἶναι ἡ ἀνέγερση κεντρικῆς Ἑλληνικῆς σχολῆς καὶ παρθεναγωγείου καὶ γενικότερα ἡ ἀνάπτυξη τῆς παιδείας στή Βούρμπιανη⁸. Ἡ πρόοδος συνεχίζεται. Στό καινούργιο διδακτήριο λειτουργοῦσε δημοτικό σχολεῖο καὶ Ἑλληνικό τριτάξιο σχολαρχεῖο. Υπῆρχε καὶ οἰκοτροφεῖο σέ ξεχωριστό σπίτι. Τά σχολεῖα καὶ τό οἰκοτροφεῖο ἦταν γνωστά ὅχι μόνο στήν ἐπαρχία, ἀλλά καὶ σέ ὅλη τήν Ἡπειρο. Ἀκόμα καὶ ἀπό τήν Ἀλβανία ἐρχόντανε Ἑλληνόπουλα καὶ σπούδαζαν στή Βούρμπιανη. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων εἶχε σάν ἀποτέλεσμα πολλοί Βουρμπιανίτες νά προοδεύσουν. Ὁ ὀφθαλμίατρος Ἀλέξης Τράντας⁹, ὁ

6. "Οπ.π., σελ. 36.

7. "Οπ.π., τ. Β' σελ. 89-90.

8. "Οπ.π., τ. Γ' σελ. 331-332.

9. Πληροφορίες γιά τόν Τριάντα βλέπε στόν τόμο μέ τά Πρακτικά τῆς Ιατροχειρουργικῆς Ἐταιρείας Ἀθηνῶν τοῦ ἔτους 1961, σελ. 245-257, ὅπου δημοσιεύεται δημιλία τοῦ ιατροῦ Βασ. Χρήστου γιά τό ἐπιστημονικό, ἐθνικό καὶ κοινωνικό ἔργο του.

ποιητής Τέλλος "Αγρας, ό στρατηγός Σωκράτης Δημάρατος, ό άφανής ήρωας τῆς Πίνδου, ό ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Ἀπόστολος Παπαλάμπρος, ό δάσκαλος Χαράλαμπος Ρεμπέλης, ό γνωστός ἀπό τό βιβλίο του «Κονιτσιώτικα» κ.ἄ. εἶναι τέκνα τῆς Βούρμπιανης¹⁰.

Από τή Βούρμπιανη τέλος ήταν καί ό Κώστας ό Γραμματικός. Γεννήθηκε γύρω στά 1760 καί ἀποκεφαλίστηκε τό 1838. Ήταν ἔξυπνος καί ἐπιτήδειος. Ἐμαθε ἀρκετά γράμματα ἀπό τούς κληρικούς δασκάλους τοῦ χωριοῦ. Κατόπιν ἀκολούθησε τήν πατροπαράδοτη τέχνη τοῦ χτίστη καί χάρη στήν ἔξυπνάδα του, τήν κατατσοσύνη καί τήν πονηριά του κατόρθωσε ν' ἀναδειχτεῖ καί νά γίνει ό ἐπιφανέστερος ἄντρας τῆς Βούρμπιανης καί τῆς ἐπαρχίας γενικότερα. Προσελήφθη ἀπό τόν Ἀλή Πασά ώς γραμματέας του. Ο Κώστας Γραμματικός φρόντισε νά μή γίνουν τσιφλίκι ή Βούρμπιανη καί ἄλλα χωριά τῆς ἐπαρχίας. Υπάρχουν ὅμως καί μελανές σελίδες στή ζωή του, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ό Ἀ. Εύθυμιον¹¹.



10. Νικ. Παπασωτηρίου, *Η σημερινή Βούρμπιανη μέ λίγη ιστορία*, στό δελτίο *Ηπειρωτική Έταιρεία*, τόμ. 1983, σελ. 29-30.

11. *Η Βούρμπιανη τῆς Ηπείρου*, τ. Α', σελ. 43-72.

Ποιός ἔχτισε τόν κόσμο;

"Ενας Πυρσογιαννίτης τόν παλιό καιρό ἀπεφάσισε νά γίνει παπάς καί μέ τήν προτροπή τῶν χωριανῶν του πῆγε στό δεσπότη τῆς Κόνιτσας, δό δποῖος τόν ρώτησε:

— Ποιός ἔχτισε τόν κόσμο;

‘Ο ἀγράμματος χωρικός ἔξυσε τό κεφάλι του καί μετά ἀπό σκέψη ἀπάντησε:

— Μά ποιός ἄλλος ἀπό τούς Πυρσογιαννίτες, δεσπότη μου!

— Τί λές, μωρέ χαμένε, τοῦ εἶπε δ δεσπότης.

Κι ἐκεῖνος συμπλήρωσε:

— “Ισως, δέσποτά μου, νά βοήθησαν καί οἱ Βουρμπιανίτες.

Tá Μαστοροχέρια

Στήν περιοχή των λόπαρων Σαραντάκορος, πληγίας Κόντους και σε μικρή σχετικά μεταξύ τους, υπάστηση βρίσκονται τά χωρά Μόλιστα, Σταρίτσα, Καράσορδα, Καστάνιανη, Μελίζυνη, Κάντους, Λαζαρίδη, Λούφικα, Φετόκος, Σέλτση, Βούρμπιανη, Αγριότοπος, Χιονιάδες, Τούρνοβο, Πληκάτη, Στράτουρος, Ελβορος, Πυρούνιανη κ.λ., τά δυοις καλούνται με αρχαίοτερο δνεύμα Μαστοροχέρια, γνωτή σε παλαιότερη έποχη και τώρα διέδημα αι περισσότεροι τῶν κατοίκων τους μετέρρχονται τό έπαγγελμα των χτίστη.

(Χαρ. Ραφτίδη, Κονιτούπολη, Αθήνα 1953, σελ. 13).



ΟΞΥΑ

Απέναντι ἀπό τή Βούρμπιανη καί πέρα ἀπό τό λάκκο, σέ ψηλότερο μέρος, εἶναι χτισμένη ἡ Ὁξυά (παλ. Σέλτση). Τό χωριό αὐτό εἶναι ἀπό τά μικρότερα τῆς ἐπαρχίας καί ἡ τοποθεσία του ἔχει πολλές φυσικές καλλονές. Ἐπό δῶθαυμάζεις τόν ἀνοιχτό ὁρίζοντα, τίς ἀτέλειωτες βουνοπλαγιές καί τίς ἐντυπωσιακές κορυφογραμμές. Αγναντεύεις πανορματικά τή Βούρμπιανη, τίς Χιονιάδες στά βόρεια, ἔξωκκλήσια τοῦ Ἀσημοχωρίου καί ἄλλων χωριῶν, ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη μεριά βλέπεις τήν Καστάνιανη, τή Λαγκάδα καί τή Μόλιστα.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τό παλιό χωριό βρισκότανε σέ ἄλλη περιοχή, δέκα χιλ. ἀνατολικά, στήν περιοχή τῆς Πιστίλιαπης καί εἰδικότερα στήν τοποθεσία «Σούμ Λάζαρη». Τό σημερινό χωριό χτίστηκε στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα. Τό παλιό ὄνομα Σέλτση ὀφείλεται στό ὄνομα τοῦ τούρκου πασᾶ Ἀμάν Σέλτση Βέη, ὁ ὅποῖος ἔχτισε τά πρῶτα σπίτια στή θέση τῆς σημερινῆς Ὁξυᾶς¹. Ο Ν. Ρεμπέλης διατυπώνει τή γνώμη ὅτι τό ὄνομα εἶναι σλαβικό πού σημαίνει χωριουδάκι².

Ἡ Ὁξυά πάντα ἀνέπνεε τό ζείδωρο ἀέρα τοῦ ἀντáρτικου. Φωλιά ἀντáρτων ἦταν. Στά ἀπρόσιτα βουνά της κυκλοφοροῦσαν ἐλεύθερα οἱ ἀντáρτες τῶν γύρω χωριῶν³.

1. Νίκου Παύλου Παπαστεργίου-Κουκουμπάνη, Ὁξυά, τό χωριό μου, Ἀθήνα 1987, σελ. 15-16.

2. Νικ. Χ. Ρεμπέλη, ὅπ.π.

3. Νίκου Παύλου Παπαστεργίου-Κουκουμπάνη, ὅπ.π., σελ.

Όρυκτός πλοῦτος

Στήν περιοχή τῆς Οξυᾶς ἐπισημάνθηκε ὄρυκτός πλοῦτος. Ἀνεκαλύφθη μετάλλευμα μέ ύψηλή περιεκτικότητα χρωμίου. Ἐλπίζουμε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκμετάλλευση ἀπό τήν δποία σημαντικός ἀριθμός ἐργατικῶν χεριῶν θά βρεῖ ἡμερομίσθιο.

(Τοπική ἐφημερίδα Ἀώσ, φύλ. 1/1953, σελ. 2).



ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ

Τό Ασημοχώρι είναι έπισης ένα μικρό χωριό, χτισμένο στίς ύπώρειες του Γκόλιου. Είναι παραμεθόριο και τό γνώρισμά του είναι τά άπεραντα δάση. Μιά φωλιά άνθρωπων φιλοτεχνημένη μέ περισσό μεράκι στή μέση τής καταπράσινης πλαγιᾶς, που άρχιζει άπό τίς δασόφυτες «Μπούρντες» και καταλήγει στίς «Ποταμιές». Τό παλιό χρώμα του χωριού δέν ύπάρχει πιά. Πρό του έμφυλίου πολέμου δλα τά σπίτια ήταν σκεπασμένα μέ πλάκες «άπό βολικές πέτρες, που κομματιάζονται φύλλο τό φύλλο, καθώς τό βιβλίο», δπως λέει δ' Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος. Τόν Αύγουστο του 1949 τό μισό χωριό κάηκε κατά λάθος άπό τό στρατό, γιατί είχε πληροφορίες δτι ύπήρχαν έκει άντάρτες.

Η καταπράσινη πλαγιά του χωριού πλαισιώνεται άπό δυό λάκκους, τό «τρανό ή μεγαλάκκο» και τό «λάκκο τό μικρό». Ο πρῶτος έχει βαθιά κοίτη μέ άμετρητα λιθάρια, σε δλα τά μεγέθη. Τά κατρακυλίσματα και άλληλοχτυπήματα άφαιρεσαν τίς αίχμες, ένω τό άεναο χάδι του νερού έπούλωσε τίς πληγές τους και τά έντυσε μέ πράσινο βελούδο.

Τό Ασημοχώρι έχει μεγάλες δασόφυτες περιοχές. Στίς ψηλότερες ύπάρχουν οί φυλλοβόλες δξυές μέ τους κοκκινωπούς κορμούς και τά πυκνά καταπράσινα φύλλα και χαμηλότερα είναι τά έλατα και τά πεῦκα. Ο πεζοπόρος τῶν δασῶν του Ασημοχωρίου συναντάει πηγές μέ παγωμένα νερά και «σύσκια κατατόπια», ίδιαίτερα έντυπω-



18. Ἀσημοχώρι: Παλιότερη δψη

σιακά, πού δημιουργοῦν τά πυκνά κλωνάρια τῶν πανύψηλων ἐλάτων. Ἐκεῖ μέ τήν πολλή ύγρασία δουλεύουν οἱ θαμμένοι σπόροι καὶ μέσα ἀπό τά σαπισμένα φύλλα ξεπετάγονται χιλιάδες μικρά ἔλατα καὶ πεῦκα. Τά λαλήματα τῶν ἄγριων πουλιῶν καὶ τά ζωηρά χρώματα τῶν λουλουδιῶν προκαλοῦν μιά ἄλλη αἰσθηση. Στίς ἀκάλυπτες κορυφές καὶ τίς ἀμμουδερές πλαγιές φυτρώνει τό τσάι ἀνάμεσα σέ πέτρες καὶ ἀγκάθια. Τό ἀεράκι μεταφέρει τήν εὐωδιά του μακριά προδίδοντας τήν ὑπαρξή του.

Δέν γνωρίζουμε ἀπό πότε χρονολογεῖται τό σημερινό Ἀσημοχώρι. Εἶναι πολύ πιθανό ἡ ιστορία του νά ἐκτείνεται καὶ στόν 17ο αἰώνα. Εύρεως ἐπίσης εἶναι διεδεδομένη ἡ παράδοση ὅτι τό Λισκάτσι (παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ) τό ἀποτελοῦσαν τρεῖς ξεχωριστοί μαχαλάδες = συνοικισμοί. Οἱ κάτοικοί τους εἶχαν διαφορετικά ἐπαγγέλματα. Τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ εἶναι σλαβικό καὶ σημαίνει λεπτοκαρυά.

Οἱ Ἀσημοχωρίτες ἀπ' τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας ἄρχισαν τά ταξίδια. Στό ἐσωτερικό τῆς χώρας ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελμα τοῦ μαραγκού. Στό ἐξωτερικό ἀσχολοῦνταν μέ τά ἐστιατόρια. Οἱ ταξιδευτές βρέθηκαν στή Σαλαμάγκα τῆς Νέας Υόρκης τῶν Η.Π.Α. Τά ταξίδια τους ἦταν περιπετειώδη. Ανθρωποι βουνίσιοι, χωρίς στοιχειώδη γράμματα, χωρίς γνώση τῆς γλώσσας τοῦ τόπου στόν ὅποιο θά ζοῦσαν, ἀμάθητοι ἀπό κοσμοπολίτικη ζωή, ἀναγκάζονταν νά φεύγουν ἀπό τόν τόπο τους. Ζοῦσαν φυσικά καλύτερα ἀπ' τό χωριό, ὅχι ὅμως καὶ ὅπως νόμιζαν, ὅταν ἀποφασιστικοί καὶ γιομάτοι ἐλπίδες διέσχιζαν τόν Ἀτλαντικό ωκεανό. Τό βασικότερο πού τούς βασάνιζε ἦταν ἡ νοσταλγία τοῦ χωριοῦ καὶ ὁ πόθος τῆς οἰκογένειας.

Χειμώνας στό Λισκάτσι

Όσοι μεγάλωσαν στό Λισκάτσι χάρηκαν τίς καρμοστασιές τῶν χιονισμένων ἐλάτων καί πεύκων. Άσχαστες μένουν οἱ παγωμένες ἵτιές στό λάκκο τὸν τραύ, πού καθώς βρέχονταν τά κλωνάρια τους καί κάχωναν στή συνέχεια τά νερά πάνω τους, σχημάτιζαν πολυελαίους μέ ἀπίθανα σέ σχῆμα καί δύκο παγοκρύσταλλα. Τό ἵδιο δμορφα ἦταν καί τά «σπαθιά» πού κρεμιοῦνταν ἀπ' τίς ἄκρες τῆς στέγης. Άπο τό πολὺ κρύο τύ σταλάγματα δέν προλάβαιναν νά πέσουν στή γη γιατί στερεοποιοῦνταν καί μάκραιναν μάκραιναν ξεκερνώντας κάποτε καί τό μέτρο.

Μέσα στήν «άγονίστα» (τό καθιστικό δωμάτιο) τό τζάκι ἔκανε δλόκληρα κούτσουρα. Στή «βάτρα» δ παππούς ἢ η γιαγιά ἔπλεκαν στά παραμύθια «τό δνειρο μέ τήν αλήθεια». Όχι σπάνια ζεσταίνονταν στό τζάκι ἔνα δυό νεογέννητα κατσικάκια, πού γρήγορα ξεθάρρευναν καί ἔκαναν τά πρῶτα τρεμάμενα βήματά τους μπροστά στά μάτια τῆς ράθυμης καί γουργούρως γάτας, πού ἦταν κυριολεκτικά χωμένη στό τζάκι.

(Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Τό Λισκάτσι τῆς Κονίτσης, σελ. 42-43.



ΧΙΟΝΙΑΔΕΣ

"Ένα χωριό άπλωμένο στήν πλαγιά τῆς Μπάντρας. Χωρισμένο σέ δυό μαχαλάδες και ἀνάμεσά τους ή ἐκκλησία τοῦ Ἅγίου Ἀθανασίου, τό σχολεῖο και τό κοινοτικό γραφεῖο. Ἐδῶ ή βλάστηση δργιάζει και τά πουλιά κελαθοῦν ἀδιάκοπα. Στίς μέρες μας ἔχει λιγοστούς κατοίκους.

Δεξιά και ἀριστερά τοῦ χωριοῦ κατεβαίνουν δύο λάκκοι, παραπόταμοι τοῦ Σαραντάπορου, πού σέ κάποιο σημεῖο ἀνταμώνονται και φιδωτά καταθύνονται στά παρακάτω χωριά. Οἱ λάκκοι αὐτοί κοντά στό χωριό ἔχουν ἀπότομα κατεβάσματα και σχηματίζουν μικρούς καταρράχτες. Ὁ ἕνας λάκκος, στό δρόμο γιά τό Ἀσημοχώρι, πέρναγε κάτω ἀπό τό μικρό πέτρινο γεφύρι, πού εἶναι ἵσως τό ἀξιολογότερο χτίσμα τοῦ χωριοῦ. Μέσα στό χωριό ὑπάρχουν και δύο ξερόλακκοι, δο Ἀρνάκης και δο Λακκούτσικος. Τά βουνά τοῦ χωριοῦ εἶναι σκεπασμένα μέ δάση δεξιᾶς πού κοντεύουν νά καλύψουν κάθε ξέφωτο. Ψηλότερη κορυφή εἶναι τό Παρατηρητήριο και λίγο πιό κάτω εἶναι ή Μπάντρα, πού εἶναι και τό πέρασμα πρός τήν Ἀλβανία.

Προπολεμικά δ δρόμος πρός τήν Ἀλβανία ἦταν ἀνοιχτός και οἱ ἐμπορικές ἐπαφές ἦταν πολλές. Μαστόροι και ἐμπορευόμενοι περνοῦσαν συχνά τά σύνορα. Στήν Ἐρσέκα εἶχαν μαγαζιά ἀρκετοί ἀπό τά γύρω χωριά. Πρίν τό 1924 στίς Χιονιάδες ὑπῆρχε και τελωνεῖο, τό δποῖο εἶχε γίνει μέ τίς ἐνέργειες τοῦ προέδρου Χριστόδουλου Σκούρτη, γνωστοῦ ἐμπόρου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Λειτούρ-

γησε ὅμως γιά λίγο χρονικό διάστημα, γιατί οι συναλλασσόμενοι προτιμοῦσαν τόν εὔκολο δρόμο τοῦ λαθρεμπορίου¹.

’Από τίς Χιονιάδες βγῆκαν πολλοί ζωγράφοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἄφησαν πλῆθος εἰκόνων σέ διάφορες ἐκκλησίες καὶ πολλά ἔργα κοσμικῆς ζωγραφικῆς (Ζαγόρι, Πήλιο). Πρῶτος πού μελέτησε τό ἔργο τῶν Χιονιαδιτῶν ζωγράφων ἦταν ὁ π. Γεώργιος Παΐσιος, ὁ ὁποῖος μέ επιμέλεια κατέγραψε ἔναν μεγάλο ἀριθμό εἰκόνων². Στηριζόμενος στὴν ἔργασίᾳ τοῦ π. Γεωργίου ὁ Κίτσος Μακρῆς προχώρησε στὴ μελέτη τοῦ θέματος βαθύτερα καὶ διερεύνησε τὸ ζωγραφικό ἔργο 65 Χιονιαδιτῶν ζωγράφων³. Φυσικὰ τὸ θέμα δέν ἔχει ἔξαντληθεῖ. ’Υπάρχουν πολλές εἰκόνες ἀκόμα ἀγνωστες, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ἐντοπισθοῦν καὶ νά μελετηθοῦν, γιά νά φανεῖ σέ ὅλο του το εὖρος τό ἀγιογραφικό ἔργο τῶν λαϊκῶν Χιονιαδιτῶν ζωγράφων. ’Από τίς ἔρευνες τοῦ Κίτσου Μακρῆ πληροφορηθήκαμε ὅτι οἱ Χιονιαδίτες δέν ἦταν μόνο ἀγιογράφοι, ἀλλά καὶ ταλαντούχοι κοσμικοί ζωγράφοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιδόθηκαν στὴν τοπιογραφία, τὴν προσωπογραφία, νεκρή φύση, ἀνθογραφία, διακοσμητική. Σέ 101 χωριά καὶ πολιτεῖες ξαπλώνεται τό μέχρι σήμερα ἔξακριβωμένο ἔργο τῶν Χιονιαδιτῶν ζωγράφων⁴. Πολλοί Χιονιαδίτες ἦταν συγχρόνως καὶ ἀγιογράφοι καὶ διακοσμητές σπιτιῶν. Δυστυχῶς ἡ ἐρήμωση τῶν δρεινῶν χωριῶν, οἱ πολεμικές περιπέτειες καὶ ἡ ἄγνοια εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τό μεγαλύτερο μέρος τῆς κοσμικῆς ζωγραφικῆς τῶν Χιονιαδιτῶν νά χαθεῖ⁵.

1. Τίς πληροφορίες γιά τίς Χιονιάδες τίς ὁφείλω στόν Κωνσταντίνο Σκούρτη.
2. ’Ιερέως Γεωργίου Παΐσιου, ’Αγιογραφία καὶ ’Αγιογράφοι Χιονιάδων, ’Ιωάννινα 1962.
3. Κίτσου ’Α. Μακρῆ. Χιονιαδίτες ζωγράφοι, ’Αθήνα 1981.
4. ”Οπ.π., σελ. 25.
5. ”Οπ.π., σελ. 34.

Είναι βεβαιωμένο πώς οι περισσότεροι Χιονιαδίτες ζωγράφοι, για τους δποίους υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία, τελειοποιούνται στήν τέχνη με άσκηση στό "Άγιον Όρος, δπου τότε έπικρατοβούτε ή νεορεωτική τεχνοτροπία. "Ετοι και αύτοί άκολουθούν τήν ίδια τεχνοτροπία, ή δποία φυσικά δέν άκολουθεῖ τά βοζαντινά εικονογραφικά πρότυπα".

Τό δνομα τοῦ χωριοῦ προφανῶς διεβίλεται ἀπό τίς συχνές χιονοπτώσεις πού παρατηροῦνται. Ἡ ἐκδοχὴ δτι παλιά οἱ Χιονιαδίτες ἔκαναν ἐμπόριο χιονιοῦ σὲ ἄλλες περιοχές πρέπει νά θεωρηθεῖ ἀπίθανη.



Ἐκ κώμης Χιονιάδων

Oἱ Χιονιαδίτες ζωγράφοι σημείωναν τήν καταγωγή τους μέ πολλούς τρόπους: «ἐκ κώμης Χιονιάδες», «ἐκ Χιονιάδων», «ἀπό χωρίον Χιονιάδες», «ἐκ Χιονιάδες», «Χιονιαδίτου», «Χιονιαδίτη», «Χιονιάδες», «ἀπό Χιονιάδες τῆς ἐπαρχίας τοῦ Ἀγίου Βελλᾶς». Στήν ἐπιγραφή τῆς Ἀγίας Μαρίνας Κισσοῦ τό πιό ἐνδιαφέρον σημεῖο εἶναι δὲ προσδιορισμός «ἐκ φυλῆς πασχαλαδες».

(Κίτσου Μακρῆ, Χιονιαδίτες ζωγράφοι, σελ. 20).



ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

Στή ρίζα τοῦ βουνοῦ πού ἡ ψηλότερη κορυφή του εἶναι ἡ "Ορλα, εἶναι χτισμένο τό χωριό Γοργοπόταμος (παλ. Τουρνοβο). Ἀνάμεσα στό χωριό καὶ τό λάκκο ὑπάρχει ἔνας μικρός κάμπος, τόν δποῖο παλιότερα καλλιεργοῦσαν συστηματικά. Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται μέ τή γεωργία καὶ τήν κτηνοτροφία. Οἱ ἄνδρες εἶχαν κυρίως τό ἐπάγγελμα τοῦ ξυλουργοῦ καὶ τοῦ χτίστη. Ἀρκετοί ταξίδευαν καὶ σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας.

Ἐκεῖνο δμως πού ἔκανε τό Γοργοπόταμο εὔρυτερα γνωστό ἦταν ἡ ἐπίδοση μερικῶν κατοίκων του στήν ξυλογλυπτική τέχνη καὶ ἴδιως στήν ἐκκλησιαστική διακόσμηση. Γιά δυό αἰώνες, ἵσως καὶ περισσότερο, Τουρνοβίτες τεχνίτες πού ἀνήκαν σέ μιά οἰκογένεια μέ τό ὄνομα Σέχη, εἶχαν ώς κύριο ἐπάγγελμα τήν ξυλογλυπτική. Μιά δεύτερη οἰκογένεια ξυλογλυπτῶν οἱ Βούρηδες, φέρονται ώς μακρινοί συγγενεῖς τῆς ἴδιας οἰκογένειας Σέχη, εἶχαν ώς κύριο ἐπάγγελμα τήν ξυλουργική καὶ κατά δεύτερο λόγο τήν ξυλογλυπτική¹.

Οἱ ξυλογλύπτες τοῦ Γοργοποτάμου ἀναλάμβαναν κάθε εἴδους ξυλογλυπτική ἐργασία. Ἀπό τήν Αἰκατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη πληροφορούμαστε ὅτι ἀναλάμβα-

1. Αἰκατερίνης Πολυμέρου – Καμηλάκη, *Oἱ ξυλογλύπτες τοῦ Τουρνόβου τῆς Κόνιτσας, στήν Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς Λαογραφίας, τόμ. ΚΕ' (1977-80), Ἀθῆναι 1982, σελ. 291.*

ναν τή διακόσμηση ναῶν (τέμπλα, προσκυνητάρια, εἰκονοστάσια, παγκάρια, πλαισία εἰκόνων, σκαλιστές εἰκόνες κ.ἄ.) καὶ ἀρχοντικῶν (ταβάνια, μεσάντρες, κασέλες, στεφανοθῆκες, εἰκονοστάσια, κορνίζες κ.ἄ.). Ἐκεῖ ὅμως πού διέπρεψαν ἡταν ἡ φιλοτέχνηση τέμπλων. Ἀξιόλογα τέμπλα πού σώζονται μέχρι σήμερα εἶναι ἐκεῖνο στή μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ἡ ἐπιλεγομένη Ἱακώβου στά Δολιανά Ἰωαννίνων, στό μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἅγιου Ἅθανασίου στά Ἰωάννινα, στόν "Ἄγιο Χαράλαμπο τῆς Πρέβεζας, στόν "Ἄγιο Σπυρίδωνα Βόνιτσας, στή Σωπική τῆς Β. Ἡπείρου, ὅπως καὶ στή Χιμάρα, Πρεμετή, Κορυτσά, Πολίβιστα καὶ στό Ἀργυρόκαστρο².

Ο μελετητής τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Ἰωαννίνων Κώστας Βλάχος λέγει ὅτι τό τέμπλο, ὁ δεσποτικός θρόνος καὶ ὁ ἄμβωνας ἀποτελοῦν τό ἴδιαίτερο κόσμημα



19. Λεπτομέρεια ἀπό τό εἰκονοστάσι τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἅγιου Ἅθανασίου Ἰωαννίνων. Ἔργο Τουρνοβιτῶν σκαλιστῶν

2. "Οπ.π., σελ. 293-294.

τοῦ ναοῦ. Ἐδῶ οἱ τέσσερις ξυλογλύπτες ἀπό τὸ Γοργοπόταμο δούλεψαν μέ τίδιαίτερο ζῆλο. Τό τέμπλο τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου εἶναι ρυθμοῦ μπαρόκ, μιᾶς τεχνοτροπίας πού ἀναπτύχτηκε στή Δυτική Εὐρώπη μετά τήν Ἀναγέννηση καὶ τῆς ὁποίας χαρακτηριστικό εἶναι ὁ φόρτος τῶν προσόψεων καὶ ἡ ποικιλία τῶν μορφῶν³.

Ἡ ξυλογλυπτική τέχνη μεταδιδόταν ἀπό πατέρα σέ παιδί. Ἡ διασφάλιση τῶν ἐπαγγελματικῶν συμφερόντων εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ἡ τέχνη ἐπί δυό αἰῶνες νά διατηρεῖται στά στενά πλαίσια μιᾶς οἰκογένειας. Βέβαια ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι λόγοι, ὅπως ἔλλειψη ταλέντου καὶ ὑπομονῆς, γιατί ἡ μαθητεία στήν τέχνη αὐτή εἶναι πόλυ δύσκολη⁴.

Οἱ παλιοί ξυλογλύπτες προτιμοῦσαν γιά τήν δουλειά τους τό ξύλο τῆς καρυδιᾶς. Νεώτεροι χρησιμοποιοῦσαν τό ρόμπολο (εἶδος πεύκου) πού ἔχει πολλή ρυτίνη καὶ δέν προσβάλλεται ἀπό τό σαράκι, τό κυπαρισσόξυλο πού εἶναι σκληρό καὶ δυσκατέργαστο, ἀλλά καὶ τό ξύλο τῆς φλαμουριᾶς πολλές φορές⁵.

Γιά τήν ἐμφάνιση τῶν ξυλογλυπτῶν στό Τούρνοβο δέν υπάρχουν γραπτά ιστορικά στοιχεῖα. Εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι ἀπό τήν αρχή τῆς δημιουργικῆς τους δράσης γνώριζαν πολλὰ μυστικά τῆς τέχνης⁶. Οἱ ἀπλοϊκοί αὐτοί ἄνθρωποι μέ διδηγό τήν εὺσέβεια καὶ μέ ἀφοσίωση στήν τέχνη, έσκυβαν πάνω στό ξύλο καὶ τό μεταμόρφωναν σέ ἔργο τέχνης ἀπαράμιλλο.

3. Κώστα Π. Βλάχου, 'Ο μητροπολιτικός ναός Ιωαννίνων, στό Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1991, σελ. 382.

4. Αἰκατερίνης Πολυμέρου – Καμηλάκη, ὅπ.π., σελ. 298.

5. "Οπ.π., σελ. 301.

6. "Οπ.π.

Τό τέμπλο τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Ἰωαννίνων

Εἶναι ἐντυπωσιακός δὲ πλοῦτος τῶν μορφῶν, ἀλλά καὶ τῶν σχημάτων τοῦ τέμπλου πού οἱ λαϊκοί καλλιτέχνες τοῦ Τουρνόβου ἄντλησαν ἀπό τό φυτικό καὶ ζωϊκό βασίλειο καὶ κατ' ἀποκλειστικότητα ἀπό τὴν Καινή Διαθήκη. Τά ἀνάγλυφα τῶν κρινοειδῶν φυτῶν περιελίσσονται καὶ διαπλέκονται κατά τρόπο θαυμαστό. Οἱ μορφές καὶ οἱ παραστάσεις διακρίνονται γιὰ τὴν ἔξαιρετική πλαστικότητα καὶ ἀναγλυφικότητα καὶ δείχνουν τὴν καλλιτεχνική ἰκανότητα καὶ τὴν αὐθεντική δημιουργία τῶν σκαλιστῶν μέ εἴνα ἴδιαίτερο υφος λαϊκοῦ χαρακτήρα. Κορμοί καὶ κλαδιά δέντρων ἀρκετῶν μέτρων ἔχουν δουλευτεῖ καὶ στήν ἐπιφάνεια, ἀλλά καὶ στό βάθος, μέ επιμονή καὶ ύπομονή καὶ προπαντός μέ μεράκι, τέτοιο πού διέθεταν οἱ παλιοί τεχνίτες, γιά νά δργανωθεῖ αὐτό τό ἐκπληκτικό σύνολο καὶ νά φιλοτεχνηθεῖ αὐτός δὲ πλούσιος διάκοσμος.

(Κώστα Π. Βλάχου, 'Ο μητροπολιτικός ναός Ἰωαννίνων, στό Ἡπειρωτικό Ἡμερολόγιο 1991, σελ. 382).

Nά μή φύγει ή τέχνη ἀπό τήν οἰκογένεια

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση κάποιος ἀπό τους Σκαλιστές εἶχε φτιάξει τό θρόνο τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας. Τόση φυσικότητα εἶχαν τά λιοντάρια που στήριζαν τό θρόνο, ὥστε "Αγγλοι διπλωμάτες που τόν εἶδαν ἐνθουσιάστηκαν ἀπό τό ἔργο τοῦ τεχνίτη καί τοῦ πρότειναν νά πάει στήν Ἀγγλία μέ πολύ μεγάλο μισθό, γιά νά διδαξει τήν τέχνη ἐκεῖ. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε, ἐπειδή, ὅπως εἶπε, εἶχε κληρομήσει ἀπό τους προγόνους του τήν πιστή ὅτι ή τέχνη τῆς ξυλογλυπτικῆς δέν πρέπει νά φύγει ἀπό τήν οἰκογένεια.

(Αἰκατερίνης Πολυμερού - Καμηλάκη, Οἱ ξυλογλύπτες τοῦ Τουρνόβου τῆς Κόνιτσας, στήν Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς Λαογραφίας, τόμ. ΚΕ' (1977-80), Αθῆναι 1982, σελ. 290-302).



ΠΛΗΚΑΤΙ

Τό Πληκάτι είναι τό τελευταῖο χωριό τῆς διαδρομῆς. Είναι χτισμένο στούς πρόποδες τοῦ Γράμμου. "Έχει ύψομετρο 1200 μ. Ἀνατολικά ύψωνεται τό ἡμερο καὶ δασωμένο μέ ὁξυές βουνό Καρδάρι-Σταυρός, ὅπου στήν κορυφή του είναι τό Ἡρῶ τῶν πεσόντων κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο, βόρεια ἡ χορταριασμένη Σκάλα μέ τήν ψηλότερη κορυφή 2.520, δυτικά τό συγκρότημα Ροσδόλι-Μαύρη Πέτρα ὅπου ύπάρχει ὁ δρυμός «Σκοτάδι» μέ τά ἔλατα καὶ τά πεῦκα. Ἀνάμεσά τους ἀπλώνεται μιά μεγάλη καὶ γόνιμη κοιλάδα τήν ὅποια διαρρέουν τρεῖς λάκκοι.

"Ο καταγάλανος οὐρανός, τά χιονισμένα τό χειμώνα καὶ ὀλάνθιστα τήν ἄνοιξη βουνά, ἡ ἀφθονία τοῦ πράσινου, τά γαργαρά νερά, ἡ ποικίλη πανίδα, οἱ κυματοειδεῖς βουνοπλαγιές, οἱ φυσικές καλλονές, τά κελαδήματα τῶν πουλῶν καὶ γενικά ἡ ὥραιότητα τῆς φύσης είναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ Πληκατίου.

Παλιά ύπηρχαν διάφοροι οἰκισμοί σέ πολλά μέρη. Ἀργότερα ἀπετέλεσαν τό σημερινό χωριό, Ἀπό τό 1840 μέχρι τό 1923 παρατηρήθηκαν ὅμαδικές μετακινήσεις κατοίκων τοῦ χωριοῦ στό Μπαλκανένι (Δροσοπηγή) Φλώρινας καὶ στό Νεχοβάνι (Φλάμπουρο) ἐπίσης τῆς Φλώρινας. Ἄλλοι μετακινήθηκαν πρός τή Θεσσαλία, τό Ἀγρίνιο καὶ σέ διάφορα ἄλλα μέρη. Μερικοί βρέθηκαν στή Ρουμανία καὶ Ρωσία.

Οἱ κάτοικοι παλιότερα ἀσχολοῦνταν μέ τήν κτηνοτροφία, γιατί ἡ περιοχή ἔχει πλούσια βοσκοτόπια. Πα-

ράλληλα ἀναπτύχτηκε ἡ ὑφαντουργία καί ἡ πλεκτική ἀπό τὴν δόπια μάλιστα προηλθε καί τό ὅνομα τοῦ χωριοῦ. Πλέκω, Πλεκάτιον καί Πληκάτι. Κατασκευάζονταν διάφορα μάλλινα ὑφάσματα καί σκεπάσματα (βελέντζες κ.ἄ.), γι' αὐτό καί ὑπῆρχαν πολλά μπατάνια (νεροτριβές)¹.

Στό Πληκάτι οἱ κάτοικοι μιλοῦν τήν ἀλβανική γλώσσα. Εἶναι τό μοναδικό ἀλβανόφωνο χωριό τῆς ἐπαρχίας. Ὁ δάσκαλος Παῦλος Τάττης ἔξηγεῖ τό φαινόμενο αὐτό λέγοντας ὅτι ὅρθόδοξοι Ἀλβανοί κατά καιρούς κατέφευγαν πρός τά νότια μέρη γιά λόγους ἀσφαλείας. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά διαδίδεται στά Ἑλληνικά χωριά ἡ ἀλβανική γλώσσα. Ἐπί πλέον ἡ γεωγραφική θέση τοῦ χωριοῦ ἦταν τέτοια πού προσφερόταν γιά τήν ἀνάπτυξη ἐμπορικῶν καί κοινωνικῶν σχέσεων μέ τούς Ἀλβανούς, γεγονός πού εἶχε σάν ἀναπόδραστο ἀποτέλεσμα τή διάδοση τῆς γλώσσας τους. Εἶναι ὅμως ἀληθές ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἔχουν φρόνημα ἑλληνικότατο².

Τό Πληκάτι εἶναι γνωστό σά ὅλη τήν ἐπαρχία ἀπό τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας πού φυλάσσεται στόν κεντρικό ναό καί βρέθηκε περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση πρίν διακόσια περίπου χρόνια μερικοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, ποιμένες στό ἐπάγγελμα, βοσκοῦσαν τά πρόβατά τους στήν τοποθεσία «Πεστιλέπη» μεσημβρινά τῆς Αετομηλίτσας. Αὐτοί οἱ ἀπλοί καί ἀπονήρευτοι ἄνθρωποι εἶχανε παρακολουθήσει ἐπί πολλές νύχτες στό ἀπέναντί τους δάσος λαμπρό φῶς, πού τούς φόβιζε πολύ, νομίζοντας τόν τόπο ἐκεῖνο λημέρι κακοποιῶν ἄνθρωπων. Τό φῶς αὐτό τούς ἔβαλε ἀνησυχία καί θέλανε νά βεβαιωθοῦνε περί τίνος ἀκριβῶς πρόκειται. Ἐπειδή τό βλέπανε κάθε βράδυ καί στό ἴδιο μέρος πάντο-

1. Παύλου Δ. Τάττη, *Ἡ θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πληκατιώτισσας*, Ιωάννινα 1981, σελ. 10-11.

2. "Οπ.π., σελ. 12.



unkuóta ka kouk'ib b'zleñka kouk'ib

τε, πήρανε θάρρος και ἀποφάσισαν νά ἐπισκεφθοῦν τό μέρος ἐκεῖνο. Πῆγαν πολλές φορές χωρίς νά βροῦν τίποτα. Μάταια κοπίασαν. Τό φῶς ὅμως κάθε βράδυ φαινότανε. Λαμπρό, σταθερό και ἀμετακίνητο. Μέ τήν πάροδο τῶν ἡμερῶν ἡ ἀγωνία κορυφώθηκε στούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες και ὁ φόβος μήπως ὑπάρχουν κακοποιοί ἄνθρωποι ἐκεῖ διαλύθηκε. Τό ἀνεξήγητο ὅμως φῶς ἀπασχολοῦσε πολύ τούς ἀπλοϊκούς ἄνθρωπους. Σκέφτηκαν λοιπόν νά θέσουν σέ ἐφαρμογή ἔνα ποιμενικό τέχνασμα. "Εμπηξαν στό ἔδαφος διχάλες και ἔστησαν πάνω σέ αὐτές μιά ἀγκλίτσα κατά τέτοιο τρόπο πού νά σκοπεύει ἀκριβῶς στό μέρος ὅπου φαινότανε τό φῶς. Τήν ἄλλη μέρα, μέ βοηθό τήν ἀγκλίτσα, ἐπεσήμαναν τό μέρος και χωρίς δισταγμό πήγανε ἐπί τόπου. Ἐρεύνησαν τό μέρος μέ πολλή προσοχή. Κουράστηκαν ἀρκετά, γιατί ἦταν δασῶδες και δυσκολοερεύνητο. Ἀλλά ὁ κόπος τους δεν πῆγε χαμένος. Σέ ἔνα μεγάλο κέδρο εἶδανε δλόρθη τήν ἀγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας. Χαρά και ἀγαλλίαση πλημμύρισε τό ἐσωτερικό τῶν ἀπλοϊκῶν ποιμένων. Πλησίασαν και μέ βαθιά εὐλάβεια προσκύνησαν τήν Εἰκόνα και τήν μετέφεραν στόν καταυλισμό τους. Μετά μέ ἐπισημότητα τήν μετέφεραν στό χωριό. Η εὑρεση τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας γιορτάζεται στίς 16 Φεβρουαρίου, μέ τήν ἀθρόα προσέλευση προσκυνητῶν ἀπό όλα τά Γραμμοχώρια.



Ανάβαση στήν ψηλότερη κορυφή τοῦ Γράμμου (2.520 μ.)

Τό πιό εύκολο πλησίασμα τῆς ἀνώνυμης καὶ ψηλότερης κορυφῆς τοῦ Γράμμου γίνεται ἀπό τό Πληκάτι. Ἀρχικά τό μονοπάτι κατηγορίζει ἐλαφρά ὡς τό ρέμα, ποὺ κατεβαίνει ἀπό τήν περιοχή τῆς κορυφῆς γιά 10 κι ἀποτελεῖ τόν ἄξονα τῆς κίνησης. Πότε δεξιά, πότε ἀριστερά καὶ μετά ἀπό 1 ὥρα, φθάνουμε μέ δμαλή πορείᾳ στή βάση τοῦ κύριου ὅγκου τοῦ βουνοῦ σέ ύψομετρο 1550 μ. περίπου. Ἐδῶ τό ρέμα χωρίζεται στά δύο. Τό ἀριστερό σκέλος, κατεβαίνει ἀπό ἓνα ἀπότομο φαράγγι, καταφύγιο, ὅπως λένε, γιά τά τελευταῖα ἀγριόγιδα τῆς περιοχῆς. Τό δεξιό σκέλος, ἔρχεται κατ' εὐθείαν ἀπό τήν κορυφή 2.520. Ἐδῶ φωλιάζουν μερικές ἀπό τίς τελευταῖες ἀρκοῦδες τῆς Πίνδου. Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει ἡ κύρια ἀνάβαση πού κρατάει 3 ὥς 4 ὥρες. Τό μέρος εἶναι σπανό, μέ πολύ χόρτο, λουλούδια καὶ τόπους τόπους τσάι τοῦ βουνοῦ. Πρός τά κάτω ἡ κοιλάδα πού εἶναι εἰδυλλιακή. Προσφέρει μέ τά πυκνά τῆς δάση μιά μοναδική εἰκόνα μοιάζοντας ἀτέλειωτη. Σκουριασμένα κιβώτια πυρομαχικῶν γύρω, θυμίζουν τίς θλιβερές μέρες τοῦ ἐμφυλίου.

(Λάζαρου Ν. Παμπέρη, στό περ. Κορφές, τ. 62/1986,
σελ. 28).

‘Η έορτή τῆς Παναγίας στό Πληκάτι

‘Η πανήγυρι διατηρεῖ τό λατρευτικό της χαρακτήρα. Δέν μετατρέπεται σέ λαϊκό πανηγύρι, ὅπως συνήθως. Ἐντυπωσιακή εἶναι ἡ λιτανεία που γίνεται μετά τή θεία Λειτουργία. ‘Η ιερή εἰκόνα μεταφέρεται στό ναΐσκο τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου. Καθ’ ὅδόν οἱ γυναικες φάλλουν μέ εὐλάβεια τό «Κύριε ἐλέησον» μ’ ἔνα δικό τους πρωτότυπο τρόπο. Πολλῶν τά μάτια γεμίζουν δάκρυα εὐγνωμοσύνης.

ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Είναι τό μικρό χωριούδακι που συναντοῦμε στό δρόμο μας καθώς ταξιδεύουμε πρός τή Δυτική Μακεδονία. Στους παλιούς είναι γνωστή ώς Φετόκος, που παλιότερα ήταν χτισμένη σέ αλλη τοποθεσία, κοντά στήν Όξυά, όπου σώζονται άκόμα τά έρείπια τῶν σπιτιῶν. Τό νέο χωριό είναι χτισμένο στήν δύθη τοῦ Σαραντάπορου, στή θέση «Παζαρόπουλο», έκει που παλιά γινόταν έμποροπανήγυρη. Ή θέση έχει πολλά πλεονεκτήματα και ή προπτική άναπτυξης είναι μεγάλη. Σήμερα υπάρχουν 15 καινούρια σπίτια¹.



1. Νίκου Ζούνη, 'Η Θεοτόκος, ἔνα καινούργιο χωριό μέση πολλές άναγκες, στό περ. Κόνιτσα, τ. 17/1981, σελ. 231.



ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ

Η Αετομηλίτσα άποτελεῖ τό βορειότερο χωριό τῆς ἐπαρχίας. Τό παλιό του ὄνομα ἦταν Ντένισκο. Εἶναι τό μόνο χωριό πού δέν κατοικεῖται τό χειμώνα. Ο δρόμος ἀπό τή διακλάδωση εἶναι 17 χιλ.

Η Αετομηλίτσα άποτελεῖ μιά ἀπό τίς λίγες πιά κοινότητες ἡμινομάδων τῆς Ελλάδας. Ο πληθυσμός της ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν βλαχόφωνων Ελλήνων. Εἶναι χτισμένη σέ ἄδεντρη πλαγιά τοῦ Γράμμου σέ ὑψόμετρο 1430 μ. στά ὅρια τῶν νομῶν Ιωαννίνων καί Καστοριᾶς. Παλιότερα ὑπαγόταν στό νομό Καστοριᾶς. Ο μελετητής τῆς Αετομηλίτσας Βασίλης Νιτσιάκος λέγει ὅτι ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση, ἡ ἀστικοποίηση καί ἡ μετανάστευση ἔχουν ἐπηρεάσει βαθιὰ τήν κοινότητα. Ο σημερινός πληθυσμός τῆς Αετομηλίτσας δέν εἶναι παρά ἓνα μικρό κομμάτι μιᾶς ἄλλοτε μεγάλης ὁμάδας κτηνοτρόφων, ἡ ὅποια ἔχει διασπαρεῖ σέ διάφορα μέρη τῆς Ελλάδας καί τοῦ ἔξωτερικοῦ. Σήμερα ἀποτελεῖται ἀπό ἔξήντα περίπου οἰκογένειες κτηνοτρόφων, οἱ δποῖες μετακινοῦνται ἀπό τίς πεδιάδες τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θεσσαλίας στίς ὁρεινές βοσκές τῆς Αετομηλίτσας καί ἀντίστροφα. Παλιότερα τό ὁρεινό χωριό ἀποτελοῦσε τή βάση καί ἀφετηρία γιά τίς ἐποχικές μετακινήσεις. Συχνά ξεχειμώνιαζαν στό χωριό οἰκογένειες καί μόνο οἱ ἄντρες κατέβαιναν στά χειμαδιά ἀναζητώντας χειμερινές βοσκές. Οἱ τόποι ὅπου ξεχείμαζαν τά κοπάδια δέν ἦταν οἱ ἴδιοι κάθε χρόνο καί γι' αὐτό δέν εἶχαν μόνιμες κατοικίες στά χειμαδιά. Τά δυό χρονικά σημεῖα πού



21. Αετομηλίτσα: Μία από τις πολλές βρύσες του χωριού παραδοσιακά δριοθετήσαν τις μετακινήσεις τους, ήταν οι γιορτές του Αι-Γιώργη και του Αι-Δημήτρη. Στήν έποχή μας όμως πολλά έχουν άλλαξει. Ο έκσυγχρονισμός, ή έφαρμοχή προγραμμάτων αύξησης παραγωγικότητας και άλλοι παράγοντες έχουν έπηρεάσει γενικά τή ζωή τῶν κτηνοτρόφων. Ετσι σήμερα στήν Αετομηλίτσα οι κτηνοτρόφοι, δηλ. οι κάτοικοι του χωριού, μένουν μόνο τεσσερις μήνες (Ιούνιος – Σεπτέμβριος) και σπάνια περισσότερο¹.

1. Βασίλη Νιτσιάκου, *Oι Αετομηλιτσώτες και η διασπορά τους*, στήν έφημ. Η Αετομηλίτσα, φύλ. 6, Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ. 1988.

‘Η Ἀετομηλίτσα φημίζεται γιά τό ύψομετρό της, τά γάργαρα καί υγιεινά νερά, τά δάση, τά ἄγρια τοπία, τόν καθαρό ἀέρα καί τή φιλοξενία τῶν κατοίκων της. Ἰδιαιτερότητα ἀποτελοῦν οἱ βοσκότοποί της μέ ἀνώτερο ύψομετρο 2.400 μ. περίπου (Σκίρτσι) καί κλίσεις ἐδάφους πού ξεκινοῦν ἀπό 10-30% καί φτάνουν στίς κορυφογραμμές τό 60-80%. Διακρίνονται γιά τό ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους καί τήν ἐπιφανειακή καί χαραδρωτική διάβρωση τῶν ὀρεινῶν λεκανῶν ἀπορροῶν².

Οἱ Ἀετομηλιτσιῶτες στήν συντριπτική τους πλειονότητα ἦταν κτηνοτρόφοι. Υπῆρχαν ὅμως καί ἄλλα ἐπαγγέλματα, ὅπως ἀγωγιάτης, τυρέμπορος, σαμαράς, τσαρουχάς, ράφτης καί μυλωνάς. Ἐδῶ πρέπει νά πούμε ὅτι οἱ γυναικες ἀσχολοῦνταν μέ τόν ἀργαλειό πού ἦταν συνδεμένος μέ τό ντύσιμό τους. Υφαιναν τό διμίτο πού ἔντυνε τούς ἄντρες παλιότερα, χειμώνα-καλοκαιρί μέ τό βελούδινο γιακά στά σακάκια, τό χοντρό σκουτί ἀπό τό ὅποιο γίνονταν οἱ σαλιβάρες, τό χοντρό ὑφασμα ἀνάμικτο καί μέ γίδινη τρίχα ἀπό τό ὅποιο ἔκαναν τίς κάπες καί τά ταλαγάνια (πανωφόρια) γιά τούς τσοπαναραίους καί τούς κυρατζῆδες καί τό σαμαροσκούτι γιά τά σαμάρια³.



2. Ἀρ. Νιτσιάκου, Ἡ βελτίωση τῶν βοσκοτόπων στήν Ἀετομηλίτσα, στήν ἐφημ. Ἡ Ἀετομηλίτσα, φύλ. 5, Ἀπρ.-Μάιος-Ιούν. 1988.

3. Βάγγου Καρανίκα, Ἀργαλειός, στήν ἐφημ. Ἡ Ἀετομηλίτσα, φύλ. 2, Αὔγ.-Σεπτ. 1987.

Βλάχοι καί σαρακατσάνοι

Η συντριπτική πλειονότητα τῶν μετακινουμένων κτηνοτρόφων τῶν δρεινῶν κοινοτήτων ἀνήκει στίς διμάδες τῶν βλάχων καί τῶν σαρακατσάνων. Υπάρχει μιά σύγχυση δύον ἀφορᾶ τήν ἔθνολογική σχέση τῶν δύο διμάδων. Η λέξη βλάχος σήμερα χρησιμοποιεῖται εὐρέως ἀπό τοὺς κατοίκους τῶν ἀστικῶν κέντρων γιά νά δηλώσει χωριάτη. Έχει προσλάβει δηλαδή δόρος μιά κοινωνιολογική σημασία ἐνδή ή ἀρχική του χρήση εἶναι ἔθνολογική. Βλάχοι δέν εἶναι οἱ κτηνοτρόφοι ή οἱ χωριάτες, ἀλλά μιά ἔθνωτική διμάδα πού κυριότερο χαρακτηριστικό της γνώρισμα εἶναι ή λατινογενής γλώσσα ~~της~~. Οἱ σαρακατσάνοι δέν ἔχουν ἔθνολογική σχέση μέ τοὺς βλάχους παρά τίς αὐθαιρετες θεωρίες δτι εἶναι βλάχοι πού ἔχασαν τή γλώσσα τους. Οἱ σαρακατσάνοι ἀποτελοῦν μιά ξεχωριστή διμάδα πού κινοῦνταν ἀνάκαθεν στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀπό τό βουνό στόν κάμπο, ἀσκώντας τό εἶδος τῆς κτηνοτροφίας πού χαρακτηρίζεται ἀπό κάθετες μετακινήσεις δυό φορές τό χρόνο. Αντίθετα οἱ βλάχοι ἀπό πολύ νωρίς (160 αἰώνα) ἴδρυσαν οἰκισμούς στά δρεινά καί ἀνέπτυξαν καί μιά σειρά ἀπό ἄλλες δραστηριότητες ἐκτός ἀπό τήν κτηνοτροφία (βιοτεχνία, ἐμπόριο). Οἱ σαρακατσάνοι, δπως εἶναι γνωστό, ἔμειναν μέχρι πολύ πρόσφατα σκηνίτες χωρίς συμπαγή πληθυσμιακά κέντρα καί χωρίς δικά τους χωριά.

(Βασίλη Νιτσιάκου, 'Ορεινές κτηνοτροφικές μειονότητες, στήν ἐφημ. 'Η Αετομηλίτσα, φύλ. 3, Όκτ.-Νοέμβρ.-Δεκ. 1987.



ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

Στούς πρόποδες τῆς Κάτω καί "Άνω Ἀρένας τοῦ Γράμμου, σέ ύψομετρο 1.000 μ. βρίσκεται ἡ Λυκόρραχη (παλ. Λούψικο). Τό χωριό αὐτό ἐγκαταλείφτηκε γιατί σέ νέα θέση, κοντά στό Σαραντάπορο χτίστηκε καινούριο χωριό μέ τό ὄνομα Κεφαλοχώρι. Θά ἀναφερθοῦμε ὅμως στήν ίστορία τοῦ παλιοῦ χωριοῦ γιά νά ἔχουμε καί μιά εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, χρήσιμη γιά τό παρόν καί τό μέλλον.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ Λυκόρραχη ἀποτελοῦνταν ἀπό τρεῖς οἰκισμούς, τή Ράμουστα πού πρέπει νά ἦταν ὁ μεγαλύτερος σύμφωνα μέ τά εὑρήματα, τό Μεσοχώρι πού ἀπό τήν ὀνομασία του φαίνεται ὅτι ἦταν ὁ μεσαῖος καί τό Λούψικο¹. Τά σπίτια τῆς Λυκόρραχης πρίν ἀπό τόν πόλεμο ἦταν περί τά 70. "Ολα χτισμένα σέ πλαγιά, ἀνάμεσα σέ λάκκους. Τά γάργαρα νερά τρέχουν ἀσταμάτητα αἰώνες τώρα. Αὐτά μαζί μέ τίς ἄφθονες βροχές αὔξησαν τή βλάστηση καί αὐτή μέ τήν σειρά της φρόντισε γιά τήν ἀνάπτυξη καί διατήρηση μιᾶς θαυμαστῆς πανίδας, ὅπως ἀρκοῦδες, λύκοι, τσακάλια, ἀγριόγατοι, λαγοί, ἀλεποῦδες, νυφίτσες, ἀλλά καί πουλιά, ἀπό τό βασιλικό ἀετό μέχρι σπάνια γεράκια, δρυοκολάπτες, τρυγόνια, πέρδικες κ.ἄ.².

1. Σωτήρη Φασούλη, Ἀπό τό Κεφαλοχώρι, στό περ. Κόνιτσα, τ. 20-21/1981, σελ. 276.

2. Γιώργου Σδούκου, Λυκόρραχη. Μπέηδες καί ραγιάδες στά βουνά τῆς Ήπείρου, Θεσ/νίκη 1988, σελ. 15.

Ἡ Λυκόρραχη ἀντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα σταθερότητας τοῦ ἐδάφους της. Ἡ τοποθεσία τοῦ χωριοῦ εἶχε μεγάλη κλίση καὶ ἡ σύσταση τοῦ ἐδάφους ἦταν ἀργιλώδης. Τό χῶμα ἦταν πολύ συνεκτικό καὶ δέν προσφερόταν γιά καλλιέργειες. Μέ τήν παραμικρή ἔηρασία σχιζόταν, ἐνῷ μέ τά νερά τῆς βροχῆς καὶ τά χιόνια σχηματίζονταν χείμαρροι πού εἶχαν ώς ἐπακόλουθο νά διαβρώνεται τό ἔδαφος, νά δημιουργοῦνται βαθιές ρωγμές καὶ νά παρατηροῦνται συχνές κατολισθήσεις. Παλιότερα καὶ σέ νεόκτιστα σπίτια ἐμφανίζονταν ρωγμές. Αὐτός ἦταν καὶ διασικός λόγος πού χτίστηκε τό νέο χωριό νοτιοδυτικά, κοντά στό ποτάμι³. Βέβαια ἡ νέα τοποθεσία ἔχει καὶ τό μεγάλο πλεονέκτημα ὅτι βρίσκεται πολύ κοντά στόν κε-



21a. Τό γκεσέμι τοῦ κοπαδιοῦ

3. Σωτήρη Φασούλη, ὅπ.π., σελ. 277.

ντρικό δρόμο που έδηγε πρός τή Δυτική Μακεδονία.

Γιά τό πρώτο όνομα του χωριού Λούψικο ύπάρχει ή πιθανή έκδοχή ότι έχει λατινική ρίζα και σημαίνει τόπο που έχει λύκους, κάτι που δηλώνει και τό νεώτερο όνομα Λυκόρραχη⁴. Τό καινούριο χωριό που χτίστηκε πρόεικοσαετίας όνομάστηκε Κεφαλοχώρι γιά νά ύπενθυμίζει στους μεταγενέστερους ότι τό Λούψικο δέν είχε γίνει ποτέ τσιφλίκι, ὅπως ἄλλα χωριά, ἄλλα πάντα ἡταν Κεφαλοχώρι⁵.

Ἡ κύρια ἀπασχόληση τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ εἶναι ἡ κτηνοτροφία. Παλιότερα οἱ οἰκονομικές ἀνταλλαγές ἦταν σημαντικές. Ἐπαιρναν ἀπό τή Λυκόρραχη φασόλια, καρύδια, γουρούνια, χόρτο και ἄχυρο γιά τά ζῶα και ἔδιναν κυρίως τυριά και βελέντζες. Ἰδιαίτερα μάτην Ἀετομηλίτσα οἱ οἰκονομικές σχέσεις ἦταν πολύ ἀναπτυγμένες. Ἐπίσης μιά φορά τό μήνα (μέχρι τό 1890) γινόταν μεγάλο παζάρι στή θέση Μπρέμστο, ὅπου μαζεύονταν οἱ κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν γιά νά ἀνταλλάξουν τά προϊόντα τους⁶.

Τό Κεφαλοχώρι σήμερα εἶναι ἔνα ἀπό τά πιό ζωντανά χωριά τῆς ἐπαρχίας Κονιτσας.



4. Ιωάννη Τσάγκα, Κονιτσιώτικα τοπωνυμικά στό περ. Κόνιτσα, τ. 36/1991, σελ. 12.

5. Σωτήρη Φασούλη, Κεφαλοχώρι, στό περ. Κόνιτσα, τ. 22-23, σελ. 297.

6. Γιώργου Σδούκου, ὅπ.π., σελ. 14.

Σκληρή ζωή

Οι Λυκορραχίτες ζούσαν (πρίν τό 1960) πολύ φτωχικά. Θεωρούσαν τόν έαυτό τους εύτυχή ἄν κατόρθωναν νά βγάλουν τό ψωμί τῆς χρονιᾶς. Ἡταν γεωργοκτηνοτρόφοι. Ὁργωναν τά χωράφια μέχρι τήν Πέτρα Μούκα και τα ἔσπερναν μέ σιτάρι, βρίζα, κριθάρι, καλαμπόκι. Στους κήπους τους ἔβαζαν φασόλια, πράσα, κρεμμύδια, νιομάτες... Ἡ σοδειά τῆς χρονιᾶς ἐξαρτιότανε ἀπό τὶς καιρικές συνθῆκες. Ἐβρεχε, θά εἶχανε τό ψωμί τους. Άεν ἐβρεχε, θά πεινοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους. Οἱς οἱ γεωργικές δουλειές -καί μέχρι τό 1970 περίπου- γίνονταν μέ πρωτόγονα μέσα. Τά γεωργικά προϊόντα, δοσα δέν κρατοῦσαν γιά τήν τροφή τους, ἥταν τό μέσο συναλλαγῶν τους. Ὁ δικηγόρος πληρωνόταν μέ σακιά σιτάρι γιά νά ἀναλάβει μιά υπόθεση. Κι ὁ γιατρός, που τόν ἔφερναν ἀπό τήν Κόνιτσα και τόν ἐπέστρεφαν μέ τ' ἄλογά τους, ἐπαιρνε γιά ἀμοιβή κότες ἥ αὐγά. Κατώ τή διάρκεια τοῦ χειμῶνα οἱ Λυκορραχίτες κλείνονταν στά σπίτια τους. Οἱ μουλαρόδρομοι ήσαν ἀδιάβατοι. Γεφύρια δέν υπήρχαν γιά νά διασχίσουν τούς λάκκους πού γέμιζαν νερά. Κι ὅταν τά νερά ἔτρεχαν δρυμητικά, ἀνάμεσα στους δρόμους τοῦ χωριοῦ, τότε τά πράγματα γίνονταν ἐπικίνδυνα.

(Γιώργος Σδούκος, Λυκόρραχη. Μπέηδες και ραγιάδες στά βουνά τῆς Ἡπείρου, σελ. 91).

Νέα χωριά

Τρία χωριά χτίστηκαν στήν περιοχή του Σαραντάπορου τίς δυό τελευταῖς δεκαετίες. Είναι ή Θεοτόκος, τό Κεφαλοχώρι και ή Πλαγιά. Ταυτόχρονα τρία χωριά έγκαταλείφτηκαν. Σπίτια, έκκλησίες, κτήματα ἀφέθηκαν στήν ἀπονιά του χρόνου. Είναι ή Φετόκος, τό Δούμικο και ή Ζέρμα. Ἡ ίστορία τῶν ἀνθρώπων συνεχίζεται. Ἡ ίστορία ὅμως τοῦ τόπου διακόπηκε. Ἐχούμε τον λάχιστον χῶρο στό ἀρχεῖο τῆς μνήμης μας νά διαφυλάξουμε τούς τρεῖς φακέλους;



ΠΛΑΓΙΑ

Η Πλαγιά (παλ. Ζέρμα) είναι ἔνα από τά μαστοροχώρια τῆς ἐπαρχίας. Είναι τό τελευταῖο από τά χωριά του νομοῦ Ἰωαννίνων πρός τό βόρειο ἄκρο του, χτισμένη στα ριζά μιᾶς πλαγιᾶς του Γράμμου, ἀπ' ὅπου καὶ τό νάο δόμα του χωριοῦ¹.

Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ παλιοῦ χωριοῦ ἦρθαν ἀπό ἄλλους συνοικισμούς, τίς Καρυές, τό Παλιοχώρι καὶ τίς Λίμνες, γύρω στά 1810-1820. Οἱ γέροντες διηγοῦνταν ὅτι ἡ τοποθεσία τοῦ χωριοῦ κρίθηκε κατάλληλη, γιατί βρισκόταν κάπως παράμερα ἀπό τήν Ἐγνατία δδό, πού περνοῦσε κατά μῆκος τοῦ Σαραντάπορου ἀπό τήν ἀπέναντι ὥχθη². Τά σπίτια (μιλᾶμε γιά τό παλιό χωριό καὶ ὅχι γιά τό καινούριο πού χτίστηκε τά τελευταῖα χρόνια) είναι χτισμένα ὅλα με τό ἴδιο σχέδιο, δίπατα, μέ τό πρῶτο πάτωμα (κατωγι) ὅπου τό χειμώνα διανυκτέρευαν τά ζῶα τῆς οἰκογένειας καὶ τό δεύτερο γιά κατοικία. Η κλίση τοῦ ἔδαφους είναι πολύ μεγάλη³.

Η περιοχή τοῦ χωριοῦ ἔχει δμαλές καὶ κατάφυτες βουνοκορφές, πολλά ρυάκια μέ πλούσια νερά πού κατεβαίνουν ἄλλοτε τραγουδιστά καὶ ἄλλοτε ἀπότομα, μικρολίβαδα καὶ ξέφωτα, πού ὅλα αὐτά προσφέρονται γιά τή διατήρηση καὶ ἐκτροφή κατοικιδίων ζώων. Από τά παλιά

1. Ἰωάννη Β. Τσάγκα. Η Ζέρμα τῆς Κόνιτσας, στό Ἡπειρωτικό Ἡμερολόγιο 1991, σελ. 309.

2. Γρηγόρη Δ. Γκατζουγιάννη, Τό χωριό Ζέρμα (Πλαγιά) Κόνιτσας Ἡπείρου, Ἀθήνα 1982, σελ. 23.

3. Γρηγόρη Δ. Γκατζουγιάννη, δπ.π., σελ. 13.

χρόνια οί κύριες ἀσχολίες τῶν κατοίκων ἦταν ἡ κτηνοτροφία, ἡ γεωργία καὶ ἡ μαστορική. Οἱ γεροντότεροι ἔλεγαν ὅτι οἱ Ζερματινοί ἦταν τσοπαναραῖοι, κουδαραῖοι καὶ γεωργοί. Παρ' ὅλα αὐτά τό ἐπάγγελμα τοῦ κτηνοτρόφου ὑπερτεροῦσε στή Ζέρμα, γιατί τήν ἐποχή τῆς σκλαβιᾶς εἶχε ἴδανικοποιηθεῖ στή ζωή τῶν κλεφτῶν καὶ τοῦ βουνοῦ. "Ετσι ἔξηγεῖται τό γεγονός ὅτι ἡ Ζέρμα κατά τήν τουρκοκρατία εἶχε δύο ὀνομαστούς κλεφταρματωλούς, τόν Νικόλα Ἀδάμο καὶ τό Γιαννούλη Ζέρμα⁴.

Γιά τήν ἔξήγηση τοῦ παλιοῦ ὀνόματος τοῦ χωριοῦ ὁ Ἰω. Τσάγκας διατύπωσε δυό ἐκδοχές: Μπορεῖ νά προηλθε τό ὄνομα ἀπό τόν πληθυντικό τοῦ ἐπιθέτου ἔρημος ἔρημα — ἔρμα καὶ μέ τήν προσθήκη τοῦ γράμματος ζ στήν ἀρχή ἔγινε Ζέρμα. "Ισως γιατί ὁ τόπος ἦταν ἀπρόσιτος καὶ ἀκατοίκητος. Ἡ δεύτερη ἐκδοχή εἶναι ὅτι προηλθε ἀπό τή λέξη γέρμα πού σημαίνει κλίση, κάμψη, σκύψιμο, κάτι πού ἀνταποκρίνεται στήν ἐπικλινή τοποθεσία τοῦ χωριοῦ⁵.

Τό μοναστήρι τῆς Ζέρμας

Τό θέαμα πού παρουσιάζει τό μοναστήρι εἶναι θλιβερό. Ἐκτός ἀπό τό ναό πού, μετά τίς συντηρητικές ἐργασίες τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων, διατηρεῖται σέ σχεδόν καλή κατάσταση, ὅλα τά ἄλλα κτίσματα ἔχουν σωριαστεῖ. Ἡ κύρια εἰσοδος τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι θολωτή καὶ ἀντέχει ἀκόμα στά χτυπήματα τοῦ χρόνου. Μέ πολύτιμο δδηγό τήν περιγραφή τοῦ Χαρ. Ρεμπέλη⁶ ἀναπαριστῶ τά

4. Ἰωάννη Β. Τσάγκα, ὅπ.π., σελ. 309 καὶ 311.

5. Κονιτσιώτικα τοπωνυμικά, στό περ. Κόνιτσα, τ. 36/1991, σελ. 11.

6. Χαραλάμπους Ν. Ρεμπέλη, Ἡ Ἱερά Μονή Ζέρμας, στά Ἡπειρωτικά Χρονικά 1930, σελ. 19-29.

γύρω ἀπό τό ναό τῆς Παναγίας κτίρια. Ὁ περίβολος τοῦ μοναστηριοῦ εἶχε σχῆμα παραλληλόγραμμου μέ «πλάτος 30 βήματα καὶ μῆκος 50 βήματα». Ἀπό τόν εὔμεγέθη ναό ἀπεῖχαν τά κελιά μικρή ἀπόσταση. Ὁ ἀκάλυπτος χῶρος πού ἀποτελοῦσε τήν ἐσωτερική αὐλή τοῦ μοναστηριοῦ, ἦταν ἔνας «λιθόστρωτος διάδρομος πλάτους 4 βημάτων». Τό 1930 τό μοναστήρι εἶχε 25 ἀνώγεια κελιά στά δόποια ἀνέβαιναν ἀπό πέτρινη σκάλα καὶ εἶχαν ὑπόστεγα «ἐν εἴδει στοῶν». Ἐκεῖ ἔμεναν οἱ μοναχοί, οἱ προσκυνητές καὶ τό ὑπηρετικό προσωπικό τοῦ μοναστηριοῦ. Κάτω ἀπό τά κελιά ὑπῆρχαν ἵσαριθμα ὑπόγεια «βαθέα καὶ σκοτεινά», ὅπου ἦταν οἱ ἀποθῆκες καὶ οἱ στάβλοι.

Ο ναός εἶναι ὁρθογώνιος μέ πρόσθια στηρικτικά τοιχώματα καὶ ἔχει τρεῖς τρούλους, ὁ ἔνας στόν κυρίως ναό καὶ οἱ δύο ἄλλοι στό νάρθηκα. «Ἐσωτερικά διαμορφώνεται ώς δικιόνιος σταυροειδῆς ἐγγεγραμμένος, μέ νάρθηκα πού ἐπικοινωνεῖ μέ τόν κυρίως ναό διαμέσου τριβή-



22. Πλαγιά: Τό μοναστήρι τῆς Παναγίας (17ος αἰώνας)

λου καί στεγάζεται στά δύο ἄκρα του μέ εύμεγέθεις τρούλλους»⁷. "Εχει στενόμακρα παράθυρα καί μιά μικρή εἴσοδο που είναι ἀληθινό κομψοτέχνημα, γιατί είναι διακοσμημένη μέ ἀνάγλυφες παραστάσεις καί ἔχει ἐπίσης ἀνάγλυφη τή σπουδαία κτητορική ἐπιγραφή. Ό ναός παρουσιάζει ἔξαιρετικό ἐνδιαφέρον παρόλο που ή ἐγκατάλειψη ἔχει προκαλέσει ἀνεπανόρθωτες καταστροφές. Τά περισσότερα σοβατίσματα ἔχουν χαλάσει. Ή ύγρασία τά ἔχει ἀποκολλήσει καί χάθηκαν οἱ τοιχογραφίες που ὑπῆρχαν. Σώζονται ὅμως μέχρι σήμερα σέ ἀρκετά σημεῖα δείγματά τους, που είχαν γίνει «διά χειρός» τῶν ταπεινῶν ἀγιογράφων Νικολάου καί Γεωργίου, ἀδελφῶν τοῦ κτήτορος τοῦ μοναστηριοῦ. Τό τέμπλο δέν ὑπάρχει, γιατί κάηκε κατά τήν περίοδο τοῦ 1940-45. Ήταν «ξύλινον, γλυπτόν καί κεχρυσωμένον» μέ τέσσερις παλιές εἰκόνες.

Από τήν προσεκτική μελέτη τῶν ἐπιγραφῶν συνάγεταιτό συμπέρασμα ὅτι τό μοναστήρι τῆς Ζέρμας χρονολογεῖται ἀπό τά μέσα τοῦ 17ου αἰώνα. Μετά παρέλευση ἑκατόν πενήντα ἑτῶν περίπου, χύρω στά 1800, ἔγιναν ἀνακαίνιστικά ἔργα⁸.

Κατά τήν τουρκοκρατία τό μοναστήρι διατηροῦσε κρυφό σχολαιό καί ἀποτελοῦσε τό κέντρο τῆς σπουδάζουσας νεολατίς μέχρι τό 1912. Παράλληλα ἦταν τό καταφύγιο κάθε πονεμένου⁹. Τό μοναστήρι βρίσκεται καθ' ὁδόν πρός τό νέο χωριό.

7. Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, *Χρονικά*, στό 'Αρχαιολογικό Δελτίο 1973-74, σελ. 621.

8. Πρεσβ. Διονυσίου Δημ. Τάτση, *Μοναστήρια τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης*, Θεσ/νίκη 1987, σελ. 31-40.

9. Ιωάννη Β. Τσάγκα, *Ιερά Κοινοβιακή Μονή Ζέρμας*, στό περ. *Κόνιτσα*, τ. 33/1982, σελ. 97-98.

ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ

Γιά νά φτάσεις στή Δροσοπηγή (παλ. Κάντσικο) πρέπει νά περάσεις άπέναντι άπό τό Σαραντάπορο. Στούτο τό σημεῖο ή κοίτη τοῦ ποταμοῦ στενεύει πολὺ και γι' αυτό οί παλιοί μαστόροι τό διάλεξαν γιά να στήσουν ένα δίτοξο γεφύρι, γιά τό όποιο δυστυχώς δεν έχουμε πολλά ίστορικά στοιχεῖα. Πάντως ή άλη του μορφή, μέ τήν δέξια πλευρά του μεγάλου άλλα και τοῦ μικρότερου τόξου του, μαρτυράει πολύ παλιά προέλευση¹.



23. Δροσοπηγή: Τό πέτρινο γεφύρι

1. Σπύρου 'Ι. Μαντᾶ, *Tά ήπειρωτικά γεφύρια*, Αθήνα 1984, σελ. 40.

Σέ օλη τήν κοιλάδα τοῦ Σαραντάπορου, ἀπό τίς πηγές μέχρι τή συμβολή του μέ τόν Ἀῶ, εἶναι ἡ μοναδική πέτρινη γέφυρα πού ἐνώνει τίς δυό ὅχθες τοῦ ποταμοῦ. Ἐννοοῦμε στή μεγάλη βασική κοίτη καί ὅχι τῶν παραποτάμων του. "Ολες οἱ ἄλλες γέφυρες, ξύλινες ἢ κρεμαστές, πού οἱ παλιότεροι πιθανῶς θυμοῦνται, χάθηκαν στό χρόνο. Ὁ μελετητής τοῦ γεφυριοῦ Θωμᾶς Ζιώγας θεωρεῖ σχεδόν βέβαιο ὅτι κατασκευάστηκε κατά τό 1747. Ἡ θέση ἐπιλέχτηκε ἀπό τή μορφολογία τοῦ ἐδάφους στίς δυό ὅχθες, γιατί εἶναι τό στενότερο σημεῖο καί δέν ὑπῆρχαν πολλά περιθώρια γιά ἐναλλακτικές λύσεις. Ἀκόμα ἡ παρουσία στήν ὅχθη τῆς Δροσοπηγῆς βραχώδους ἀκρόβαθρου καί ἡ ὑπαρξη μέσα στήν κοίτη τοῦ ποταμοῦ φυσικοῦ βράχου κατάλληλου γιά στήριξη μεσόβαθρου, συνέτειναν στό νά ἐπιλεχτεῖ αὐτή ἡ θέση².

Τό γεφύρι εἶναι χτισμένο μέ τοπικά ψλικά, δηλ. πέτρα ἀπό τό ποτάμι καί τά γύρω ρέματα. Καί ἡ ἀσβέστη σίγουρα εἶναι τοπικῆς παρασκευῆς. Ἐκτός ἀπό τίς πλακοειδεῖς καί ἐπεξεργασμένες πέτρας τῶν τόξων, οἱ ύπόλοιπες εἶναι ἀπλές καί ἔχουν μύστρο σμα. Γενικά εἶναι πολύ ἀπλό τό γεφύρι, χωρίς ἴδιαίτερες λαξεύσεις τῶν λίθων καί πρόσθετα στολίδια. Παρουσιάζει δῆμως ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀρχιτεκτονες, γιατί ὁ ἀνώνυμος κατασκευαστής του διέθετα πλούσια πείρα καί σοφες ἴδεες γιά τή στήριξη καί σταθερότητα τῶν γεφυριῶν³.

Σέ μιά παραφυάδα τοῦ Σμόλικα, πού δονομάζεται Ὁχυρό (Ταμπούρι), καί πιό συγκεκριμένα στίς βορεινές πλαγιές του βρίσκεται ἡ Δροσοπηγή. Στό πρανές μιᾶς ἀνοιχτῆς κοιλάδας πού σχηματίζει τό ρέμα «Τρανός λάκκος». Τό χωριό εἶναι πυκνοδομημένο, μέ καλοχτισμένα σπίτια

. 2. Θωμᾶς Ζιώγα, Ἡ Δροσοπηγή καί τό γεφύρι της, στό περ. Κόνιτσα, τ. 22/1988, σελ. 267-268.

3. "Οπ.π., σε. 270.

καί πιό πέρα τίς καλύβες καί τίς ἀχυρῶνες. Οἱ στέγες τῶν σπιτιῶν παλιότερα ἦταν ὅλες μέ σχιστόπλακες, ἐνῷ τώρα χρησιμοποιοῦνται σύγχρονα ὑλικά πού σταδιακά ἀλλάζουν τὴν αἰσθητική ὄψη τοῦ χωριοῦ.

"Ἐνας ἐπισκέπτης τῆς Δροσοπηγῆς ἔγραψε μετά ἀπό σαράντα χρόνια πού ξαναεπισκέφτηκε γιά δεύτερη φορά τὸ χωριό, ὅτι ἔξωτερικά τὸ Κάντσικο μένει τὸ ἕδιο. Πλακόστρωτη ἡ πλατεία μέ τὸν ἐπιβλητικό πλάτανο στή μέση, δίπλα τὸ σχολεῖο, ἡ ἐκκλησία, ἡ θολοσκέπαστη βρύση μέ τὸ πηγαῖο νερό. "Αθικτῇ ἡ παλιά δμορφιά τῆς αὐλῆς τοῦ σπιτιοῦ μέ τὴν κορομηλιά, τὴν κυδωνιά καί τὴν ἀπλωμένη κληματαριά. Κάθεσαι κάτω ἀπό τίς φυλλωσίες της καί ἀγναντεύεις τίς βουνοκορφές, τὸ Φουρκιώτικο ὡς τὸν Ἀι-Λιά, τὰ βουνά τοῦ Ἐπταχωρίου καί τοῦ Πεντάλοφου, πέρα τίς Ἀρένες, χαμηλὰ τὴ Ζέρμα, τὴν παλιά καί τὴν καινούρια, καί κάτω τὸ Σαραντάπορο πού συνεχίζει ἀκούραστος τὸ αἰώνιο ταξίδι του. Κοιτάζεις μαγεμένος τὸν ἀπέραντο δρίζοντα καί σοῦ φαίνεται πώς δ χρόνος σταμάτησε νά κυλάει, πώς καρφώθηκε ἐκεῖ στό βουνό⁴.

Γενικά προκειται γιά ἓνα καλοδιατηρημένο χωριό μέ ἔντονη τὴν παλιά παραδοσιακή ὄψη, πού ἀφήνει ἔξαίρετη ἐντύπωση στὸν κάθε ἐπισκέπτη.

Ἡ Δροσοπηγή ἦταν παλιά μαστοροχώρι καί οἱ ἄντρες μιλοῦσαν μέ τὸν συντεχνιακό κώδικα τῶν χτιστῶν, τὰ λεγόμενα κουδαρίτικα. Παράλληλα ἀσχολοῦνταν μέ τὴ γεωργία, τὴν κτηνοτροφία καί τὴν ἀμπελουργία. Πολλοὶ ἀσκοῦσαν καί τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ξυλουργοῦ, μέ εἰδίκευση στὴν κατασκευὴ βαρελιῶν. Μάλιστα στὴν ἐποχή τοῦ τρύγου ταξίδευαν στά νησιά ὅπου κατασκεύαζαν βαρέλια. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι τὸν περασμένο αἰώνα σέ κάποιο

4. Λάμπρου Βλάχου, *Ψηλά στό Κάντσικο, στό περ. Κόνιτσα, τ. 31-32/1982, σελ. 75.*

ναυάγιο είχαν πνιγεῖ περίπου 50 βαρελάδες, μέ αποτέλεσμα τό χωριό νά γεμίσει άπό χῆρες και δρφανά⁵.

Τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ πιθανῶς νά προέρχεται άπό τήν έλληνική λέξη κάννη (= καλάμι) και νά σημαίνει τόν τόπο που ἔχει καλάμια⁶.



5. Θωμᾶ Ζιώγα, ὅπ.π., σελ. 267.

6. Τίς περισσότερες πληροφορίες γιά τή Δροσοπηγή τίς δόφείλω στό Θωμά Ζιώγα, ό δόποιος πρόθυμα ἀνταποκρίθηκε σέ σχετική παράκλησή μου.

Παλιοί οἰκισμοί

Τόν παλιό καιρό στό σημερινό εύρυτερο χώρο τῆς κοινότητας Δροσοπηγῆς, ύπήρχαν αὐτοτελεῖς οἰκισμοί που συνενώθηκαν γιά κάποιο λόγο και ἀπετέλεσαν τό Κάντσικο. Αὐτοί ήσαν τό Παλιοχώρι που σήμερα υπάρχει μόνο σάν τοπωνύμιο μέ τό ἔξωκκλήσι τοῦ Ἀγίου Νικολάου, τό Κάντσικο ἐκεῖ ὅπου σήμερα υπάρχει τό σημερινό χωριό μέ τήν ἐκκλησία τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς και ἄλλα ἔξωκκλήσια, ή Λιάσκα μέ τόν "Αγιο Παντελεήμονα, τό Καντσικούλι και τό Κοσάρτσκο.

(Θωμᾶ Ζιώγα, 'Η Δροσοπηγή και τό γεφύρι της, στό περ. Κόνιτσα, τ. 21/1988, σελ. 242).

Κουδαρέοι: οἱ πλανόδιοι οἰκοδόμοι τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας

Χωρίς καμμιά ἐπιφύλαξη οἱ Κονιτσιῶτες κουδαρέοι πιστεύουν δτι ἔχτισαν αὐτοί τὸν κόσμο. Τὴν ἕδια πίστη ὅμως ἔχουν γιά τὸν ἑαυτό τους καὶ οἱ Ἀνασελιτσιῶτες κουδαρέοι καὶ οἱ Κορυτσαῖοι καὶ οἱ Φλωρινιῶτες καὶ οἱ Καστοριανοί καὶ στὴν Πελοπόννησο οἱ Λακαδινοί μαστόροι. Κούδα στῇ μυστικῇ ἡ ἐπαγγελματική γλώσσα τῶν πλανόδιων χτιστῶν τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας, πού παλιότερα ἦταν σκορπισμένοι σε διάφορο σχεδόν τῇ Βαλκανική καὶ τῇ Μικρά Ασίᾳ, εἶναι ή πέτρα. Κουδαρέοι στὴν ἕδια γλώσσα σημαίνει ἀνθρώποι τῆς πέτρας καὶ κουδαρομάνα λεγόταν ὁ ἀρχηγός τῶν χτιστῶν, ὁ πρωτομάστορας.

Τό ξεκίνημα τῶν κουδαρέων γινόταν πανηγυρικά. Μέ βιολιά καὶ μέ λαούτα, μέ τραγούδια τῶν ἀνδρῶν πού ἔφευγαν καὶ μέ κλάματα τῶν γυναικῶν πού ἔμεναν. Τά δργανωμένα μπουλούκια τῶν κουδαρέων εἶχαν αὐστηρή πειθαρχία καὶ κοινοβιακή ζωή.

(Κ. Φαλτάϊτς, Οἱ κουδαρέοι, στό Νέο Κουβαρά 1961, σελ. 134-137).



ΛΑΓΚΑΔΑ

Πέρα ἀπό τό Σαραντάπορο, στους πρόποδες τοῦ βουνοῦ Ταμπούρι, βρίσκεται ἡ Λαγκάδα (παλ. Μπλίσγιανη). Ἀνάμεσα ἀπό τήν Καστανέα καὶ τήν Δροσοπηγή καὶ σέ ύψομετρο 950 μ. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση παλιά ἡ Λαγκάδα ἦταν μεγάλο χωριό που μαζί μέ τό Ἐλευθεροχώρι ἀριθμοῦσε περί τίς 300 οἰκογένειες. Βεβαία σήμερα δέν ύπάρχει τό Ἐλευθεροχώρι. Οἱ κάτοικοί του τό ἐγκατέλειψαν πρό ἀμνημονεύτων χρόνων, γιατί δέχονταν πολλές ἐπιδρομές ἀπό διαφόρους ληστές. Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τό χωριό αὐτό βρισκόταν ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τό σημερινό Κεφαλοχώρι, κοντά στήν Ἐγνατία ὁδό, ἡ ὁποία περνοῦσε κατά μῆκος τοῦ ποταμοῦ.

Ἡ Λαγκάδα τό 1823 καταστράφηκε ἀπό ἐπιδρομεῖς Ἀρβανίτες, γιατί οἱ προεστοί ἐνεργοῦσαν νά ἀναγνωρίσουν τό χωριό ώς κεφαλοχώρι. Γιά τό σκοπό αὐτό ἔστειλαν ἄνθρωπο στήν Πόλη, δίνοντάς του καὶ τό ἀνάλογο πόσο γιά τήν ἐξαγορά. Τελικά δέν ἔφτασε στόν προορισμό του οὔτε καὶ γύρισε πίσω. Ἀργότερα σημειώθηκαν καὶ ἄλλες δύο καταστροφές (1873 καὶ 1883) ἀπό τσιφλικάδες μπέηδες. Οἱ ᾖδιοι γιά νά διατηρήσουν τό τσιφλίκι τους ἔφεραν οἰκογένειες ἀπό ἄλλες περιοχές (Μπιλθούκι, Καστάνιανη, Κούτσι Φιλιατῶν κ.ἄ.), ἐνῶ πολλοί ἀπό τους παλιούς Μπλισγιανίτες ἐγκατέλειψαν τό χωριό καὶ ἐγκαταστάθηκαν στή Δρακότρυπα Μουζακίου τοῦ νομοῦ Καρδίτσας. Τό 1984 πραγματοποιήθηκε στό χωριό τό πρώτο ἀντάμωμα ὅλων τῶν Μπλισγιανιτῶν.

΄Από τά ἀξιόλογα τοῦ χωριοῦ ἀναφέρουμε τό Γλυκονέρι, πού βγαίνει ἀνάμεσα ἀπό βράχια καὶ χόρτα καὶ τρέχει λιγοστό. Οἱ κάτοικοι πιστεύουν ὅτι εἶναι θαυματουργό καὶ θεραπεύει πολλές ἀσθένειες. Ἡ διαδρομή μέχρι τήν πηγή εἶναι πανοραματική. Ἐντυπωσιάζουν οἱ πελώριοι βράχοι πού σχηματίζουν μικρή χαράδρα. Στήν ἀρχή τῆς διαδρομῆς ὑπάρχει εἰκόνισμα ὅπου οἱ ἄρρωστοι πού κατευθύνονται πρός τό Γλυκονέρι ἀφήνουν τό τάμα τους καὶ συνεχίζουν ἀμίλητοι γιά νά φτάσουν στήν πηγή¹.

Γιά τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ ὁ Νικ. Ρεμπέλης λέγει ὅτι εἶναι σλαβικό καὶ σημαίνει γειτνίαση προσώπων. "Ισως νά δόθηκε στό χωριό ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ γυναῖκες γεννοῦσαν δίδυμα, ᾧ ἀπό τή στενή συγγένεια πού ἔχουν οἱ κάτοικοί του².

Σήμερα ή Λαγκάδα ἔχει περί τούς 100 μόνιμους κατοίκους, οἱ ὅποιοι ἀσχολοῦνται με τήν κτηνοτροφία καὶ τήν ύλοτομία.



1. Τίς πληροφορίες γιά τή Λαγκάδα τίς δόφείλω στόν Ίωάννη Ντίνη.

2. Έπιδρομές σλάβων καὶ σλαβικά τοπωνύμια, στήν Ήπειρωτική Έταιρεία, 1986, σελ. 68.

Λάκκα Άωου

Οι δροσειρές τοῦ Σμόλικα καί τῆς Τύμφης διαχωρίζονται ἀπό τὸν Άῶο ποταμό καί σχηματίζουν τὴν περίφημη χαράδρα, ἡ δποία σβήνει στὴν Κόνιτσα, μετά τό πατρινὸν γεφύρι, ὅταν τό ποτάμι συνεχίζει τό ταξίδι του δέ εὐρύχωρη κοίτη, διασχίζοντας τὸν κάμπο της. Καθώς ταξιδεύουμε ἀπό Κόνιτσα στὴν δροσειρά τοῦ Σμόλικα ὑπάρχουν πέντε χωριά τῆς ἐπαρχίας μας τὰ δποῖα εἶναι γνωστά ώς χωριά τῆς Λάκκας Άωου. Ἀπό τὴν ἀπέναντι μεριά ὑπάρχουν ἄλλα χωριά πού ἀνήκουν στὸ Ζαγόρι.

Τό μῆκος τῆς διαδρομῆς ἀπό Κόνιτσα μέχρι τό τελευταῖο χωριό πού εἶναι τὸ Δίστρατο εἶναι λίγο περισσότερο ἀπό 50 χιλ. Τό κύριο χαρακτηριστικό εἶναι τά δάση, οἱ ψηλές κορυφές τῶν βουνῶν, τό ποτάμι στό βάθος τῆς γῆς καί οἱ πολλοὶ παραπόταμοί του πού τεμαχίζουν τίς πλαγιές.

Στὴν περιοχή ἐμφανίστηκαν ἀπό τὴν ἀρχαιότητα διάφοροι λαοί, ὅπως οἱ Τυμφαῖοι, οἱ Παραναῖοι, οἱ Λυγγιστές, οἱ Ὁρέστες κ.ἄ. Ἀκόμη οἱ Μακεδόνες βασιλεῖς καί οἱ Ρωμαῖοι κατακτητές χρησιμοποίησαν τοῦτο τὸν τόπο σάν δρμητήριο γιά νέες κατακτήσεις, ἄλλα καί σάν προμαχώνα γιά τὴν ἄμυνά τους, ὅταν βίαια ὑποχωροῦσαν. Ἐπίσης κατά τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας ἔγιναν πολλές ἀπελευθερωτικές ἐκδηλώσεις. Δραματικά γεγονότα ἔλαβαν χώρα στὴν περίοδο τοῦ 1940 καί τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ὅταν τα φαράγγια τοῦ Σμόλικα γέμισαν ἀπό νεκρούς καί πληγωμένους Ἰταλούς. Κανόνια, ὅλμοι, πολυβόλα, τουφέκια, φυσίγγια, κάθε εἴδους πολεμικό ὥλικό ἦταν σκορπι-

σμένα έδω καιί έκει. Οἱ δρόμοι γεμάτοι ἀποσκευές, κουβέρτες, μπέρτες, καπέλα μέ φτερά, μουλάρια ζωντανά καιί σκοτωμένα. Μιά ταξιαρχία τῶν Ἰταλῶν, ἡ Τζούλια, αἰχμαλωτίζεται, διανυκτερεύει στό Παλαιοσέλι καιί μέσα ἀπό τό Ζαγόρι ὁδηγεῖται στά Γιάννενα. Οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν τῆς Λάκκας Ἀώου πρωτοστάτησαν στό ξεσηκωμό κατά τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν καιί γι' αὐτό τό 1943-44 οἱ κατακτητές διενεργώντας ἐκκαθάριση τῆς Πίνδου ἀπό ἐπαναστατικά στοιχεῖα δέν δίστασαν νά διαπράξουν φοβερά ἐγκλήματα. "Ολα τά χωριά πυρπολήθηκαν καιί πολλοί κάτοικοί τους ἔχασαν τή ζωή τους. Καιί λίγο ἀργότερα, στήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ περιοχή ἐπίσης δοκιμάστηκε σκληρά, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά ἐκπατριστοῦν.

(Ηλία Ε. Παπαζήση, Ἡ δοξασμένη κοιλάδα, στό περ. Κόνιτσα, τ. 16/1987, σελ. 99-101).



ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Τό πρώτο χωριό της Λάκκας 'Αώου είναι τό 'Ελεύθερο (παλ. Γκρισμπάνι). Βρίσκεται στους πρόποδες του Σμόλικα, στήν πλαγιά του ιστορικοῦ ύψωματος Κλέφτης. Είναι χτισμένο σέ μιά ὅμορφη κοιλάδα καί τό διασχίζει κατά μῆκος ἔνας μικρός παραπόταμος του Αώου. Τό ποταμάκι αὐτό είναι πηγή ζωῆς γιά τό χωριό, γιατί μέ τά νερά του οί κάτοικοι ποτίζουν τά περιβόλια καί τους κήπους.

'Η παράδοση μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τό χωριό 'Ελεύθερο είναι τό νεώτερο της Λάκκας. Μάλιστα διασώζει ἀρκετές πληροφορίες σχετικά μέ τό πῶς δημιουργήθηκε αὐτό τό χωριό. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν παράδοση, στά μέσα του 16ου αἰώνα ἔνας τουρκαλβανός φύλαρχος θέλησε νά κάνει δικές του τίς βορειοδυτικές ἐκτάσεις του Παλαιοσελίου χρησιμοποιώντας βία. Προσπάθησε νά κάνει κολλήγους καί τους κατοίκους του. 'Εκεῖνοι ἀπέρριψαν τήν πρότασή του καί ἔφυγαν τελείως ἀπό τό χωριό καί βρήκαν καταφύγιο στήν περιοχή της Βέροιας της Μακεδονίας. Συμπτωματικά τήν ἴδια ἐποχή στό χωριό Πλακωτή της Θεσπρωτίας ἔγιναν μεγάλες καθιζήσεις καί κατολισθήσεις. Καταστράφηκε μάλιστα δλόκληρος ὁ οἰκισμός Γκρισμπάνι, πού βρισκόταν νοτιοδυτικά του χωριοῦ καί ὅλες οί οἰκογένειες ἔμειναν ἄστεγες. Τήν καταστροφή αὐτή ἐκμεταλλεύτηκε ὁ ἀλβανός φύλαρχος μεταφέροντας τίς οἰκογένειες στήν ἀρπαγμένη περιοχή του Παλαιοσελίου μέ σκοπό νά του καλλιεργοῦν τή γή καί νά είναι

στήν ύπηρεσία του. "Ετσι σχηματίστηκε ένα καινούριο χωριό στή Λάκκα τοῦ Ἀώου καί πῆρε τό ὄνομα Γκρισμπάνι σέ ἀνάμνηση τοῦ παλιοῦ χωριοῦ τους. "Ολοι ὅσοι ἐγκαταστάθηκαν ἡταν "Ἐλληνες καί ὁρθόδοξοι χριστιανοί. Ὁ κολληγικός βίος τῶν κατοίκων αὐτῶν κράτησε μέχρι τό 1927, ὅταν ἀπαλλοτριώθηκε ἡ ἔκταση πού κρατοῦσε ὁ μπέης καί οἱ ἄνθρωποι ἀπέκτησαν τήν ἐλευθερία τους. Γεγονός πού ἔδωσε καί τό νέο ὄνομα στό χωριό¹.

Τό Ἐλεύθερο εἶναι χωρισμένο σέ τέσσερις μαχαλάδες. Εἶναι τό μοναδικό χωριό τῆς Λάκκας πού δέν εἶναι βλαχόφωνο. Μεγάλη καταστροφή ὑπέστη τό 1943, ὅταν οἱ Γερμανοί πυρπόλησαν τά σπίτια καί σχεδόν τό ἀφάνισαν.

Οἱ κάτοικοί του παλιότερα ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία, τήν κτηνοτροφία καί τή μαστορική. Αρκετοί ταξίδευαν στή Ρουμανία, τό Χαρτούμ, τήν Ἀμερική κ.ἄ., ὅπου ἔκαναν μεγάλες περιουσίες. Στά νεώτερα κάπως χρόνια γίνεται συστηματική ἐκμετάλλευση τοῦ δάσους, τό δποῖο ἀποτελεῖ τόν σημαντικότερο πόρο τῶν μονίμων κατοίκων του².



1. Ἡλία Ε. Παπαζήση, 'Η δοξασμένη κοιλάδα, στό περ. Κόνιτσα, τ. 22/1988, σελ. 277.
2. Τίς περισσότερες πληροφοριές γιά τό Ἐλεύθερο τίς ὀφείλω στό Χρῆστο Οἰκονόμου.



ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙ

Μετά τό 'Ελεύθερο, τό δεύτερο χωριό τῆς Λάκκας 'Αώου είναι τό Παλαισέλι. Χτισμένο στίς νοτιοδυτικές ύπώρειες τοῦ Σμόλικα, σέ ἀπόσταση περίπου 6 χιλ. ἀπό τή Δρακόλιμνη. Τό ὑψόμετρό του είναι 1.100 μ. καὶ ἔχει ἀνοιχτό ὁρίζοντα πρός τήν ἐντυπωσιακή Τύμφη. Τό πυκνό δάσος, σέ σχῆμα πετάλου προστατεύει καὶ στολίζει τό χωριό.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση καὶ τίς υπάρχουσες ἐνδείξεις, τό χωριό ἀρχικά βρισκόταν σέ ἄλλη τοποθεσία, νοτιότερα, κοντά στόν 'Αῶο καὶ δονομαζόταν Σέλι. 'Ο οἰκισμός αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος πού χτίστηκε στίς ἀκατοίκητες πλαγιές τοῦ Σμόλικα, στή λεγόμενη Λάκκα τοῦ 'Αώου. Πότε ὅμως ἐγκαταστάθηκαν οἱ κάτοικοί του στή σημερινή τοποθεσία δέν γνωρίζουμε. Πάντως τό ὄνομα τοῦ χωριοῦ μᾶς θυμίζει τόν παλιό οἰκισμό Σέλι.

Οἱ κάτοικοι τοῦ Παλαιοσελίου ἦταν ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια κτηνοτρόφοι, γεωργοί, ἀμπελουργοί, ψλοτόμοι, ἀγωγιάτες, ἀνθρακοποιοί καὶ μυλωνάδες. 'Αργότερα ἀρχισαν νά ταξιδεύουν στήν Αἰτωλοακαρνανία, στή Μακεδονία, τή Θράκη, ἀλλά καὶ στήν Κωνσταντινούπολη καὶ Ρουμανία.

Στό Παλαισέλι παλιότερα παρατηροῦνταν σέ πολλούς μιά κλίση πρός τήν ιεροσύνη. "Ετσι σέ διάστημα ἐνός αἰώνα μνημονεύονται 22 ιερεῖς καὶ ιερομόναχοι. Είναι πράγματι χωριό μέ ιερατική παράδοση, ἡ ὅποια ὅμως στήν ἐποχή μας διακόπτεται. 'Ο 'Ηλίας Παπαζήσης μᾶς



24. Παλαιοσέλι: Τό τέμπλο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς

πληροφορεῖ ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Παλαιοσελίου πάντα ἦταν πιστοί στή χριστιανική θρησκεία καὶ ἀφοσιωμένοι στά ἑλληνικά ἴδανικά. Αὐτό ἀποδείχτηκε στά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ὅταν δημιουργήθηκε τό κουτσοβλαχικό ζήτημα καὶ ξένοι πράκτορες προσπαθοῦσαν νά υπονομεύσουν τήν ἑλληνική τους ύπόσταση, ἐκεῖνοι ἔξαγριώθηκαν καὶ ἀντιστάθηκαν βροντοφωνάζοντας ὅτι εἶναι "Ἐλληνες καὶ κανένας δέν μπορεῖ νά ἀλλοιώσει τά αἰσθήματά τους¹. Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός που ἔχει καταγράψει ὁ Ἀν. Εὐθυμίου σχετικό μέ τή ρουμανική προπαγάνδα στό Παλαιοσέλι. Περί τό 1892 ὁ Ἄχιλλέας Ζήση Τζαμπούρας, καταγόμενος ἀπό τή Σαμαρίνα καὶ γαμπρός στό Παλαιοσέλι, μετέτρεψε τό σπίτι του σέ ρουμανικό σχολεῖο καὶ μέ πολλές ύποσχέσεις καὶ δῶρα κατόρθωσε νά προσελκύσει 3-4 μαθητές. Δέν πρόλαβε ὅμως νά χαρεῖ γιά πολύ καὶ νά δρέψει τίς δάφνες καὶ τούς ἐπαίνους ἀπό τόν πάτρωνά του Μαργαρίτη καὶ οἱ Παλαιοσελίτες ἀντέδρασαν δρανωμένα. "Ολοι μαζί ἐν σώματι, ὅρμησαν στό περίφημο σχολεῖο καὶ τόν ἔδιωξαν μέ βίαιο τρόπο ἀπό τό χωριό².

Κατά τή διάρκεια τῆς κατοχῆς καὶ συγκεκριμένα τό 1943, τό Παλαιοσέλι πυρπολήθηκε ἀπό τούς Γερμανούς καὶ καταστράφηκε κατά τό μεγαλύτερο μέρος. Τό ἐπόμενο ἔτος συνέχισαν τό καταστροφικό τους ἔργο καίγοντας καὶ τό σχολεῖο, σεβάστηκαν ὅμως τόν ώραῖο ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ δέν τόν πείραξαν³.

1. Στόν Ἡλία Παπαζήση ὀφείλω τίς περισσότερες πληροφορίες γιά τό Παλαιοσέλι.
2. Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Παλαιοσελίου, στό περ. Κόνιτσα, τ. 27/1964, σελ. 4.
3. Ἀν. Εὐθυμίου, δπ.π., σελ. 7.



ΠΑΔΕΣ

Τό χωριό Πάδες βρίσκεται στους πρόποδες του Σμόλικα, σε ύψομετρο 1.200 μ. Είναι τό τρίτο χωριό στη σειρά από τά πέντε της Λάκκας Αώου.

Η ονομασία του χωριού προήλθε από τη βλάχικη λέξη «πάντε» που σημαίνει σιάδι, ισιωμα, επίπεδος τόπος. Οι πρῶτοι κάτοικοι του χωριού, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ήρθαν από τήν Ιταλία κατά τη ρωμαϊκή έποχή και εἰδικότερα από τήν περιοχή του Πάδου ποταμοῦ. Μερικοί άποδίδουν τό σηματοδότη του χωριού σε αύτό τό ποτάμι. Η πρώτη σημωτική μαρτυρία γιά τήν υπαρξη του χωριού είναι πολύ μεταγενεστερη. Σέ κώδικα της ιερᾶς μονῆς του Αγίου Νικάνδρος Ζάμβορδας της Μακεδονίας αναγράφεται και τό χωριό Πάδες, μεταξύ τῶν ἄλλων χωριῶν τοῦ ἐπισκόπου Βελλᾶς μέ χρονολογία 1692.

Τα παλιά χρόνια και μέχρι τό β' παγκόσμιο πόλεμο τό χωριό ήταν πολυάνθρωπο και λόγω τής θέσεώς του γινόταν κάθε έβδομάδα παζάρι μέ τή συμμετοχή πολλῶν κατοίκων τῶν γύρω χωριῶν. Οι κάτοικοι τῶν Πάδων ήταν κτηνοτρόφοι, γεωργοί, ψλοτόμοι, ἀγωγιάτες, ἔμποροι και σαγματοποιοί (σαμαράδες). Από τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰώνα ἀρχισαν νά ταξιδεύουν στή Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κωνσταντινούπολη κ.ἄ., ἀλλά και στό ἐσωτερικό, ὅπως στή Δράμα και στήν Καβάλα ὅπου διατηρούσαν μεγάλα ἔμπορικά καταστήματα και φούρνους. Περί τά μέσα τοῦ ἴδιου αἰώνα πολλοί Παδιῶτες που είχαν πλουτίσει στά ταξίδια ἔχτισαν στό χωριό τά ἀρχοντικά τους,

τά δόπια ὅμως καταστράφηκαν, ὅπως καί ὅλο τό χωριό, ἀπό τούς Γερμανούς τό 1943.

’Αξιόλογη εἶναι ἡ κεντρική ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Χρονολογεῖται ἀπό τό 1884 καί ὁ ἐσωτερικός της διάκοσμος εἶναι ἐντυπωσιακός¹.



1. Τίς πληροφορίες γιά τίς Πάδες τίς δφείλω στό Χαρίλαο Κοντογιάννη.



ΑΡΜΑΤΑ

Ανάμεσα ἀπό τά χωριά Πάδες καί Δίστρατο βρίσκεται τό χωριό "Αρματα (παλ. Ἀρμάτοβο). Περιβάλλεται ἀπό πευκοδάσος καί ἔχει πολλά νερά. Τό ὄνομα τοῦ χωριοῦ ὀφείλεται μᾶλλον στήν εἰδικότητα που εἶχαν οἱ κάτοικοι νά κατασκευάζουν διάφορα πολεμικά εἰδη, ὅπως ὅπλα, ξίφη κ.λπ. Στό βουνό τῶν Ἀρμάτων, συμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῶν παλιοτέρων, ὑπῆρχαν καμίνια εἰδικά γιά τό σκοπό αὐτό.

Από τά "Αρματα πέρασε καί ὁ "Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Διανυκτέρευσε μάλιστα καί τήν ἐπόμενη μέρα οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ τόν συνόδευσαν μέχρι τή ράχη που λέγεται Σταυρός. Ἐκεῖ τοποθέτησε ἔναν σιδερένιο σταυρό καί τούς εἶπε: «Νά ξέρετε ὅτι ἀπό τόν δρόμον αὐτόν θά περάσουν πολλά στρατεύματα γιά τήν Κωνσταντινούπλη».

Ἐπί τουρκοκρατίας οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία καί κτηνοτροφία. Ἀρκετοί ἦταν πριονάδες καί γενικά ὄλοτόμοι. Ἔκαναν ἐπίσης ξυλοκάρβουνα καί μερικοί ἀσχολοῦνταν μέ τήν παραγωγή τοῦ κατραμιοῦ¹.

1. Τίς πληροφορίες γιά τά "Αρματα τίς ὀφείλω στό Χρῆστο Χρυσικό.



ΔΙΣΤΡΑΤΟ

Τό τελευταῖο χωριό τῆς Λάκκας Ἀώου εἶναι τό Διστρατό (παλ. Μπριάζα ἢ Βριάζα). Σήμερα εἶναι τό μεγαλύτερο χωριό τῆς ἐπαρχίας. Συνορεύει μέ τά χωριά τῆς Ἡπείρου Ἀρματα καί Λάιστα καί τῆς Μακεδονίας Περιβόλι, Ἀβδέλα, Σμίξη καί Σαμαρίνα. Στή γεωγραφική του θέση ὀφείλεται καί τό ὄνομά του. Εἶναι χωριό πού ἔχει δύο δρόμους-στράτες, ἔναν πρός τά Φρεβενά καί ἔναν πρός τήν Κόνιτσα. Εἶναι περιτριγυρισμένο ἀπό πολλά βουνά, ὅπως Βασιλίτσα (2.249 μ.), Γουμάρα, Νάνα, Τσιούκα, Μπότσια κ.ἄ. Ἡ ἔκτασή του διασχίζεται ἀπό τόν Ἀῶο καί τόν παραπόταμό του Βριάζη. Εἶναι χτισμένο στίς Ν.Δ. πλαγιές τῆς Βασιλίτσας σέ ὑψόμετρο 1.100 μ. Δυό μεγάλα ρέματα τό χωρίζουν σέ τρεῖς μαχαλάδες, τόν πάνω μαχαλά, τό μεσαῖο καί τόν κάτω.

Τά κάτασπρα σπιτάκια του μέ τίς τσίγκινες στέγες ἀπλώνονται μέ ἄνεση σέ μιά ὁμαλή πλαγιά καί φαντάζουν σάν παραμυθένιες φωλιές, στημένες ἀνάμεσα στούς κήπους, τά ὀπωροφόρα δέντρα, τά χλοερά λιβάδια καί τά δροσερά ρυάκια. Τά χωράφια σπαρμένα μέ τριφύλλια καί καλαμπόκια, οί κληματαριές, τά γραφικά ἐκκλησάκια καί εἰκονίσματα καί τό δάσος πού ἀρχίζει ἀπό τά τελευταῖα σπίτια συνθέτουν ἔναν πίνακα μαγευτικό¹.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τό χωριό πρωτοχτίστηκε

1. Περιγραφή τοῦ Ἀναστασίου Εύθυμιου.

στήν τοποθεσία Μπουρτζόι. Ἐπειδή ὅμως ἐκεῖ εἶχε πολλά φίδια, ἀναγκάστηκαν οἱ κάτοικοί του νά̄ ἐγκατασταθοῦν στή σημερινή τοποθεσία γιατί παρεῖχε μεγαλύτερη ἀσφάλεια². Ἀλλη παράδοση ἀναφέρει ὅτι στήν περιοχή τοῦ Διστράτου ὑπῆρχε ἀρχαῖος οἰκισμός, ὁ ὅποῖος ἵσως ἀναγόταν στή ρωμαϊκή ἐποχή, τότε πού ἡ Κόνιτσα συνδεόταν μέ τά Γρεβενά μέσω τοῦ παραποτάμιου δρόμου³.

Τό Δίστρατο στήν ἱστορική του πορεία γνώρισε διάφορες ἐπιθέσεις καὶ καταστροφές. Κατά τήν περίοδο τῆς ρωμαιοκρατίας στήν περιοχή παρέμεναν στρατιωτικές μονάδες, μέ τίς ὅποιες οἱ ντόπιοι κάτοικοι ἔρχονταν σε ἐπαφή γιά ἐπαγγελματικούς λόγους πού εἶχε ώς ἀποτέλεσμα νά̄ δεχτοῦν τή βλάχικη γλώσσα. Ἐτσι γιά μια μεγάλη περίοδο ἡ βλάχικη γλώσσα ἦταν ἡ μητρική γλώσσα τῶν κατοίκων παράλληλα μέ τήν ἑλληνική.

Ἡ μεγαλύτερη καταστροφή τοῦ χωριοῦ ἔγινε τό 1943-44, ὅταν οἱ Γερμανοί ἔκαψαν ἀπό τά 204 σπίτια τά 178. Ἐτσι σήμερα στό Δίστρατο δέν ὑπάρχουν παλιά ἀξιόλογα κτίρια.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τά ἐπαγγέλματα πού ἀσκοῦσαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ σέ παλιότερες ἐποχές. Ὁ Ἀν. Εὐθυμίου πού κατέγραψε ἱστορικά στοιχεῖα καὶ παραδόσεις τοῦ Διστράτου, μᾶς δίνει χρησιμότατες πληροφορίες γιά τίς ἀσχολίες τῶν κατοίκων. Τά κυριότερα ἐπαγγέλματα τῶν Διστρατιωτῶν ἦταν τοῦ ὑλοτόμου, τοῦ κατρανᾶ, τοῦ κτηνοτρόφου καὶ τοῦ κιρατζῆ. Οἱ περισσότεροι ὑλοτόμοι καὶ δασεργάτες ἔργαζονταν στήν "Ηπειρο, τή Δυτική Μακεδονία καὶ τή Θεσσαλία. Στά παλιά τά χρόνια ὑπῆρχαν ὑλοτόμοι, οἱ ὅποιοι δέν μεταχειρίζονταν καθόλου πριόνι. Ἡταν τέλειοι τεχνίτες καὶ μόνο μέ τό τσεκούρι ἔβγαζαν γρεντές, πέλες, πάσσαλους, ξυλοδέματα

2. Πληροφορία τοῦ Εὐθυμίου Νίκου.

3. Πληροφορία τοῦ Ἀναστασίου Εὐθυμίου.

καί σανίδες ἀκόμα. "Υπῆρχαν βέβαια καί οἱ σιάρες, τά μεγάλα πριόνια, πού τίς δούλευαν δυό δυό. Μέ αὐτές γκρέμιζαν τά δέντρα καί τεμάχιζαν τούς κορμούς, τούς δποίους ὅστερα τετραγώνιζαν μέ τίς τσεκοῦρες. Χρησιμοποιοῦσαν καί τά μπρατσόλια, μεγάλα χειροπρίονα γιά σανίδια καί καδρόνια. "Οπου ὑπῆρχε νερό ἔστηναν νεροπρίονα, τά δποῖα ὅμως ἀπαιτοῦσαν εἰδικές γνώσεις γιά τό στήσιμο καί ἥταν μιά δύσκολη δουλειά. Τό ἐπάγγελμα τοῦ κατρανᾶ ἥταν ἐπίσης διαδεδομένο. Θέρμαιναν μέ εἰδικό τρόπο τό δαδί καί ἔβγαινε τό κατράνι, τό δποῖο ἐκείνη τήν ἐποχή τό χρησιμοποιοῦσαν στίς πληγές, κυρίως τῶν ζώων, γιά ἐπούλωση καί θεραπεία. "Αλλοι ἐπίσης ἔβγαζαν τό φλοιό ἀπό τίς ρίζες τῶν πουρναριῶν καὶ τίς πουλοῦσαν στά βυρσοδεψεῖα τῆς Θεσσαλίας, ίδιως στό Βόλο. Τό ἐπάγγελμα τοῦ κιρατζῆ τό ἀσκοῦσαν ἄρκετοί Διστρατιῶτες. Μέ τά μουλάρια τους ἔφταναν μέχρι τήν Πρέβεζα, τή Σαγιάδα, τους Ἀγίους Σαράντα, τήν Αύλωνα, τήν Κορυτσά, τά Μπιτώλια, τή Θεσσαλονίκη, τό Βόλο κ.ἄ., μεταφέροντας ταξιδιῶτες, ἐμπορεύματα καί ξυλεία⁴.

"Οπως σέ ὅλα τά βλαχόφωνα χωριά τῆς Πίνδου ἔτσι καί στό Διστρατό ἡ ρουμανική προπαγάντα ἅπλωσε τά πλοκάμια της ἀπό τά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί προσπάθησε νά παρασύρει τούς κατοίκους του⁵. Τό ὄνειρο τῶν ὄργανων της ἥταν ἡ ἀνασύνταξη ρωμαϊκῶν λεγεώνων καί ἡ ἰδρυση «Πριγκιπάτου τῆς Πίνδου». Γιά τόν σκοπό αὐτό στράφηκαν μέ μανία ἐναντίον ὅλων ἐκείνων πού παρέμεναν σταθεροί στίς ἐλληνικές πεποιθήσεις. Ἀκολούθησαν σκληροί διωγμοί, κακοποιήσεις, ἔξορίες καί ἀρπαγές⁶. Ἡ

4. Ἀναστασίου Εὔθυμίου, *Μικρή συμβολή στήν ιστορία τοῦ Διστράτου τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης Ἡπείρου*. "Έχω στή διάθεσή μου ἀντίγραφο τῆς μελέτης, ἡ δποία δημοσιεύτηκε τόν Αὔγ. τοῦ 1992 στήν ἐφημ. *Πρωινός Λόγος* τῶν Ιωαννίνων.

5. "Οπ.π.,

6. Πληροφορία τοῦ Εὔθυμίου Νίκου.

ρουμανική προπαγάνδα δέν κατόρθωσε νά τραβήξει μέ τό μέρος της τούς Διστρατιῶτες, ἐκτός ἀπό μερικούς φτωχούς στούς ὅποίους μοίραζε χρήματα καί ὑποσχόταν ὅτι τά παιδιά τους θά σπουδάσουν δωρεάν στή Ρουμανία. Ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν κατοίκων στάθηκε πιστή στίς ἑλληνοχριστιανικές παραδόσεις καί δέν δέχτηκαν μέ κανένα τρόπο τήν ἄλλαγή τῆς γλώσσας, οὕτε στό σχολεῖο οὕτε στήν ἐκκλησία. Λειτούργησε ὅμως γιά ἔνα μακρό διάστημα καί ρουμανικό σχολεῖο μέ λιγοστούς μαθητές⁷.



7. Ἀναστασίου Εὐθυμίου, ὅπ.π.,

Τό κατράμι (-νι)

‘Ο ἔμπορος-παραγωγός κατραμιοῦ περιφέρεται σέ πευκόφυτα δάση καί συγκεντρώνει ἀπό κορμούς πεύκων δαδί που ἔχει μεγάλη περιεκτικότητα ρετσινιοῦ, τό δποῖο τεμαχίζει σέ μικρά κομμάτια. Μετά ἀνοίγει σέ ἐπικλινές ἔδαφος ἔνα λάκκο (γούρνα) ὅπου τοποθετεῖ σέ σχῆμα κουκουνάρας τά δαδιά, ἀφήνοντας στό πλάγιο μέρος μιά τρύπα ἀπ’ ὅπου θά βάλει φωτιά. Στή συνεχεια τά σκεπάζει μέ φύλλα φτέρης καί πάνω ἀπό αυτά ρίχνει χῶμα. Ἐτσι τό καμίνι εἶναι ἔτοιμο. Ἡ φωτιά θά σιγοκαίει γιά ἀρκετά ημερόνυχτα. Πιό κάτω ἀνοίγει ἄλλο λάκκο, τόν δποῖο συνδέει μέ τή βάση τοῦ μικροῦ καμινιοῦ, γιά νά συγκεντρωθεῖ τό παχύρευστο μαύρο ὑγρό (κατράμι) που ἀρχίζει νά τρέχει μετά ἀπό 48 ώρες περίπου.

Τό κατράμι τό βάζουν σέ τουλούμια (σάκους ἀπό δέρματα ζώων) καί ἔτσι τό μεταφέρουν σέ δλα τά χωριά τῆς περιοχῆς, ἐκεῖ που ὑπάρχουν ζῶα. Τό κατράμι ἔχει θεραπευτικές ἴδιότητες, κυρίως σέ ζῶα (ἐπάλειψη πληγῶν), ἀλλά καί σέ ἀνθρώπους. Ἡ χαρακτηριστική του δμως μυρουδιά τό κάνει ἀποκρουστικό καί γι’ αὐτό χρόνο μέ τό χρόνο ἡ χρησιμοποίησή του περιορίζεται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η έπαρχία τῆς Κόνιτσας εἶναι μιά ξεχασμένη περιοχή τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων. Ο πληθυσμός της τά τελευταῖα χρόνια ἔχει μειωθεῖ ἀνησυχητικά. Οἱ μόνιμοι κάτοικοι, αὐτοί που μένουν ὅλο τό χρόνο στά σπίτια τους, δὲν ξεπερνοῦν τίς 6.000! Βέβαια ἀπό τό Πάσχα μέχρι τόν Ὁκτώβριο ἔρχονται πολλοί ταξιδεμένοι, οἱ δποῖοι ζωντανεύουν τά χωριά τῆς έπαρχίας, χωρὶς αὐτό νά σημαίνει ὅτι τό αὔριο θά γίνει καλύτερο ἀπό τό σήμερα. Δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἀνθρώπους μέ πολιτική δύναμη, οἱ δποῖοι θά φρόντιζαν γιά τήν ἀνάπτυξη καί προκοπή τούτου τοῦ ιστορικοῦ καί ὅμορφου τόπου.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΟΜΙΤΑΣ
01/29/12
24/8/13

ИМОЗА ВІВАСОНКИ
КОНІТ 112
01/29/18
24/18

LKR
HMOZIA BENO
KONTAKI
01299112
2418193



Εθνικόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κοντός

N. ΚΑΣΤΟΡΙΑ



29112



KON