

πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗ

ΤΟ ΛΙΣΚΑΤΣΙ ΚΩΝΙΤΣΗΣ (Άσπροχώρι)



094953
AT

1985

Επιμόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

ΤΟ ΛΙΣΚΑΤΣΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

(Ασημοχώρι)

Επιμόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας

πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΤΣΗ

ΤΟ ΛΙΣΚΑΤΣΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

(Άσημοχώρι)

1984

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αγρ. 28899
ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 8/2/1993
ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘΜ. 398094953 ΤΑΤ

Ταχ. Σ. 100

Τό εξώφυλλο, τά σχέδια του κειμένου και οι φωτογραφίες είναι του Δημητρίου Γ. Γεωργάκη. Τά κοσμήματα, δουλεμένα ἐπίσης ἀπό τόν ίδιο, είναι παρμένα ἀπό παλιές λισκατσίτικες φορεσιές και ἀπό τό τέμπλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας.

Τέσσερα σχέδια φέρουν τήν υπογραφή τοῦ Μιχάλη N.
Τάτση.

Φωτοστοιχειοθεσία - Έκτυπωσις - Βιβλιοδεσία
«Βιβλιοδετική Μέλισσα»

Τηλ. Ασπροβάλτας: 0397 22-193

Θεσσαλονίκης: 031 731-552

Διεύθυνση συγγραφέα:

Πρεσβύτερος Διονύσιος Δημ. Τάτσης

44100 KONITSA

Τελέφωνο: 0655 - 22788

**Στό Θεοφάνη,
στό Γιάννη καί τήν Παρασκευή,
στή Γεωργία καί τή Χριστίνα.**

**Σέ τοῦτο τό βιβλίο ύπάρχουνε ιστορικά στοιχεῖα
γιά τό χωριό ΛΙΣΚΑΤΣΙ (Άσημοχώρι), περιγρά-
φονται, τό κατά δύναμη, οι έκκλησιές καί οι
όμορφιές του καί έξιστοροῦνται τά βάσανα καί
οι ποικίλες περιπέτειες τῆς ζωῆς τῶν βουνίσιων
ἀνθρώπων του.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	Σελίς 9
Κεφάλαιο Α' - Περιγραφή του Χωριού	11
Κεφάλαιο Β' - Ιστορικά στοιχεῖα	32
Κεφάλαιο Γ' - Οι έπτα έκκλησίες	48
Κεφάλαιο Δ' - Τό σχολεῖο	75
Κεφάλαιο Ε' - Ταξίδια και Σύλλογοι	79
Έπιλογος	90
Βιβλιογραφικό σημείωμα	92
Φωτογραφικό έπιμετρο	95

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή ίδεα νά συγκεντρώσω όλα τά ίστορικά στοιχεῖα που
ἀναφέρονται στό χωριό μου, τό Λισκάτσι Κονίτσης
(σημ. 'Ασημοχώρι), μέ απασχολοῦσε «ἐκ νεότητός μου».

Τό 1977 μέ τήν ἔκδοση τοῦ πολυγραφημένου περιοδικοῦ «'Ασημοχώρι» ἔγινε τό πρῶτο βῆμα. Στις σελίδες του ἀποθησαυρίστηκαν πολύτιμες πληροφορίες καί παραδόσεις που γιά τόν μελετητή τοῦ μέλλοντος θά εἶναι χρήσιμες.

Ή ίστορία τοῦ χωριοῦ μου ἔπρεπε νά γίνει βιβλίο. Πολλοί μοῦ τό ζητοῦσαν ἐπίμονα καί μέ ἀνάγκασαν, μπορῶ νά πῶ, ν' ἀναλάβω αὐτή τή δουλειά, που δέν ήταν καί τόσο εὔκολη.

Τό λεγόστο ύλικό που συγκέντρωσα, τό ἐπεξεργάστηκα μέ σεβασμό πρός τήν ίστορική ἀλήθεια, χαλιναγωγώντας τή σφραγή ἀγάπη που τρέφω γιά τό Λισκάτσι. Δέν ἐπέτρεψα στό συναισθημα νά μέ παρασύρει σέ μονοπάτια φανταστικῶν διηγήσεων καί παραδόσεων, παρουσιάζοντας τό μαῦρο ἄσπρο. Αφήνω ὅμως σέ μερικά σημεῖα νά ἐκφράζεται, γιατί διαφορετικά τό κείμενο θά ήταν στεγνό καί δύσπεπτο στόν ἀναγνώστη. Ποτέ ὅμως σέ βάρος τῆς ιστορίας.

Καθώς ἔγραφα, ὁ νοῦς μου συγκινημένος ἀπό τό χθές φτερούγιζε στούς σημερινούς νέους τοῦ χωριοῦ, σ' αὐτούς που πρέπει ν' ἀγαπήσουν τό Λισκάτσι περισσότερο ἀπό μένα καί ὅλους τούς μεγαλύτερούς μου, γιατί ἐμεῖς γεννημένοι σ' αὐτό ζυμωθήκαμε μέ τό χῶμα του καί τό νερό του καί δέν λησμονοῦμε. Τά παιδιά μας ὅμως θά τό ἀγαπήσουν ἀπό «δει-

τερο χέρι», μέ τή δική μας βοήθεια: Τά θερμά λόγια καί τά γραπτά.

”Αμποτε τό βιβλίο τοῦτο νά βοηθήσει σ’ αὐτό τό δύσκολο ἔργο!

‘Η συμβολή του φίλου καί χωριανοῦ Δημητρίου Γ.’ Γεωργάκη στήν καλλιτεχνική ἐμφάνιση τοῦ βιβλίου ἦταν μεγάλη. Πρόθυμα ἀνέλαβε νά φιλοτεχνήσει τά σχέδια καί νά φωτογραφήσει ὅ,τι ἦταν χρήσιμο γιά τό βιβλίο. Τόν εὐχαριστῶ καί ἀπό τούτη τή θέση.

Λισκάτσι, καλοκαίρι ’84

πρεσβ. δ.δ.τ.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

"Ενα Γραμμοχώρι.

Τό Λισκάτσι είναι ένα μικρό χωριό της επαρχίας Κονίτσης, στήν περιοχή του Γράμμου, χτισμένο στίς ύπωρειες του Γκόλιου. Οι χαρτογράφοι τίς περισσότερες φορές τόξευνούν. Καί είναι φυσικό, αφού έχουν σάν κριτήριο τόν πληθυσμό ένός χωριού. "Ετσι τούς ξεφεύγει καί δέν τό σημειώνουν μέ μιά κουκίδα.

Η περιοχή είναι γνωστή στους νεοέλληνες από τίς μάχες που διαδραματίστηκαν κατά τόν άδελφοκτόνο πόλεμο τού 1948-49. Ο Γράμμος κυριαρχεῖ στό βορειότερο άκρο του νομοῦ Ιωαννίνων και έχει ύψομετρο 2.520 μ. Οι γυμνές κορυφές του μόνο τούς θερινούς μῆνες μένουν άκαλυπτες από χιόνι. Τότε χιλιάδες πρόβατα άνεβαίνουν στά έκτεταμένα βοσκοτόπια.

Τό Γκόλιο έπίσης είναι βουνό μέ 1.940 μ, στήν Ελληνοαλβανική μεθόριο. Η γυμνή κορυφογραμμή άνήκει στή Βούρμπιανη, τήν Πυρσόγιαννη καί τό Λισκάτσι, ένω μικρό τμῆμα περιήλθε στήν Αλβανία. Τό όνομα τού βουνού διείλεται στή γυμνή κορυφή του¹.

1. Ο Χ.Ν. Ρεμπέλης γράφει ότι ή λέξη Γκόλιο είναι σλαβική καί σημαίνει γυμνό. Βλέπε «Κονιτσιώτικα», 1953, σελ. 261.

Καθώς άνηφορίζει τό αύτοκίνητο, μετά τήν Πυρσόγιαννη και τή Βούρμπιανη, φαίνονται τά μακρύτερα χωριά, ένω τό Λισκάτσι άποκαλύπτεται μόνο σάν φτάσεις έκει. Μετά άπό τή διακλάδωση τῆς Όξυνᾶς βλέπεις τό Τούρνοβο (σημ. Γοργοπόταμος) και τίς Χιονάδες, μέ τόν άφέντη ΆιΘανάση στητό πάνω στό βράχο νά δεσπόζη στό μεσαῖο μαχαλά. Τό Πληκάτι είναι πιό πάνω άπό τό Τούρνοβο, δέν φαίνεται. Είναι γνωστό κυρίως άπό τή θαυματουργό είκόνα τῆς Παναγίας. Έκει, στίς 16 Φεβρουαρίου, άνεβαίνουν πολλοί προσκυνητές άπό τά γύρω χωριά. Η Παναγία ή Πληκαδίτισσα είναι ή προστάτις τῶν Γραμμοχωρίων².

Τό Λισκάτσι προβάλλει μετά τή στροφή τῆς Αγίας Παρασκευῆς ξαφνικά και άπροειδοποίητα. Είναι πνιγμένο στό πράσινο. Μετά τό «λάκκο τό μικρό» κατ τό «Μπουρδούκα» βρίσκεσαι στό μεσοχώρι.

Η άπόσταση άπό τήν Κόνιτσα είναι περί τά 40 χιλιόμετρα, μιά ώρα μέ τό αύτροκίνητο. Τό ταξίδι δέν είναι κουραστικό, παρόλο πού ή ασφαλτος δέν έχει φτάσει άκόμη μέχρι έκει. Η διαδρομή είναι εύχαριστη, γιατί οί δύκοι τῶν βουνῶν και οί παραπόταμοι τοῦ Σαραντάπορου δίνουν ὅμορφες εικόνες στόν ταξιδευτή.

Ο πληθυσμός τοῦ Λισκατσιοῦ, ὅπως και ὅλων τῶν χωριῶν τῆς έπαρχίας, έχει έλαττωθεῖ έπικίνδυνα. Τώρα πιά δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά έκατοντάδες άνθρωπους. Αύτό είναι παλιά δόξα. Οι μόνιμοι κάτοικοι δέν ξεπερνοῦν τίς τρεῖς δεκάδες. Οι νέοι έφυγαν και οί έλπιδες κοντεύουν νά σβήσουν, καθώς πεθαίνουν και οί τελευταῖοι γερασμένοι άκριτες.

Τό Λισκάτσι είναι γνωστό και σάν δασοχώρι. Έχει μεγάλο κοινοτικό δάσος πού ξεπερνάει τά 5.000 στρέμματα. Τά έλατα και τά πεῦκα κατεβαίνουν και αἰχμαλωτίζουν τά

2. Σχετικό άρθρο δημοσίευσα στήν έφημ. «Ηπειρωτικόν Μέλλον» τῆς 5-7-1978.



Χάρτης περιοχής Γραμμοχωρίων



Τό Λισκάτσι κρατάει ψηλά τή σημαία τοῦ ἔθνους.

άδούλευτα χωράφια. Έκει πού οί Λισκατσίτες ἄλλοτε σπέρναν, σήμερα φύτρωσαν λογιῶν λογιῶν δέντρα και τά σύνορα τῶν χωραφιῶν ἔχουν χαθεῖ. Οί νεώτεροι δέν γνωρίζουν τοποθεσίες και ὅρια. "Ολες οί ἐκτάσεις τοῦ χωριοῦ ἔγιναν βοσκοτόπια πού νοικιάζονται και τά χρήματα διατίθενται γιά τόν ἔξωραϊσμό του³

Δεινά τοῦ παλιοῦ καιροῦ.

Τό Λισκάτσι εἶναι παραμεθόριο χωριό και βρίσκεται σέ ἀρκετή ἀπόσταση ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας, τήν Κόνιτσα. Προπολεμικά ἡ σύνδεση αὐτή, Λισκάτσι - Κόνιτσα, ἦταν δύσκολη και ἀπαιτοῦσε ὁχτώ ἐννιά ώρες. Περνοῦσε κανείς ἀπό μονοπάτια ἐπικίνδυνα και τρεμάμενα γεφύρια, πού οί ὁρμητικές κατεβασίες τῶν ποταμῶν τά παράσερναν και οί διαβάτες ἔπρεπε νά τά διασχίσουν μέ χίλιους δυό κινδύνους. Πολλοὶ ἔβρισκαν τό θάνατο. Ό Σαραντάπορος μετά ἀπό βροχές ἀγριεύει και στά θολά νερά του κατρακυλοῦν πάτρες, πλέουν κορμοί ξεριζωμένων δέντρων και εἶναι δύσκολο νά τόν περάσεις. Οί κίνδυνοι και οί πνιγμοί σταμάτησαν μέ τίς σιδερένιες γέφυρες τοῦ στρατοῦ πού τοποθετήθηκαν πρό τριάντα και πλέον ἑτῶν.

Από τότε συνδέθηκε τό χωριό μέ ἀμαξιτό δρόμο και κόπηκαν οί πεζοπορίες και τά μαρτυρικά δρομολόγια τῶν κερατζήδων. "Ισως δέν πρέπει νά λησμονήσω τίς στάσεις τῶν πεζοπόρων στά διάφορα χάνια· τά ύποτυπώδη ξενοδοχεῖα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Τούς χειμερινούς μῆνες διανυκτέρευαν στόν ἕδιο συνήθως χῶρο ἄνθρωποι και ζῶα, δπου τό κρύο γινόταν αἰσθητότερο, ἄν ὅχι ἀνυπόφορο. Κρυστάλλιαζαν τά μέλη τοῦ σώματος ἀπό τά νερόχιονα και τίς παγωνιές. Ζωή

3. Παλιότερα ἀντί γιά χρήματα οί βλάχοι δίνανε τυρί, πού τό μοιραζόταν οί μόνιμοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Κάθε μέρα ὁ «κουμπάρος» κατέβαζε μέ τά ἄλογα τίς τσαντίλες στήν πλατεία, δπου γινόταν ἡ διανομή μέ κατάσταση, ἀνάλογα μέ τά μέλη τῆς οίκογένειας τοῦ κάθε σπιτιοῦ.



Είσοδος παραδοσιακοῦ Λισκατσίτικου σπιτιοῦ.

γεμάτη παιδεμούς καί κακουχίες.

“Οπως θά δοῦμε πιό κάτω οἱ Λισκατσίτες ζοῦσαν σκληρή ζωή, γεμάτη βάσανα. Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Τά δεινά τοῦ παλιοῦ καιροῦ μπῆκαν στό ἀρχεῖο τῆς μνήμης, γίνανε ἀνάμνηση καί προσφέρονται γιά λαογραφική μελέτη, πλήν δέν τρέφουν τή νοσταλγική ἀναπόληση. Ἡταν μιά πικρή ζωή.

Καθημερινά διασχίζει τό χωριό πενηνταδυάρι λεωφορεῖο καί τά ἴδιωτικά αὐτοκίνητα τῶν ταξιδεμένων Λισκατσιτῶν μέρα μέ τή μέρα αὐξάνουν. Ωστόσο καί σήμερα ὑπάρχει ἡ παλιά εἰκόνα τῆς ζαλικωμένης γυναικας. Ἡ «ρόδα» δέν φτάνει παντοῦ, γι' αὐτό οἱ λιγοστές Λισκατσίτισσες συνεχίζουν τό ζαλίκι. Ἡ τριχιά ταλαιπωρεῖ ἀκόμη τοὺς ὄμους καί τίς πλάτες τους, ἀφοῦ εἶναι ὑποχρεωμένας νά φορτώνονται ξύλα καί χορτάρια γιά νά τά μεταφέρουν στά σπίτια τους. Οἱ ἄντρες, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, εἶναι ἀπαλλαγμένοι καί ἀπ' αὐτό τό βάσανο, γιατί θεωρεῖται ὑποτιμητικό γιά τό φύλο τους κάτι τέτοιο.

Γενική εἰκόνα.

Τό Λισκάτσι εἶναι συμμαζεμένο χωριό. Μιά φωλιά ἀνθρώπων φιλοτεχνημένη μέ περισσό μεράκι στή μέση τῆς καταπράσινης πλαγιᾶς, πού ἀρχίζει ἀπό τίς δασόφυτες «Μπούρντες» καί καταλήγει στίς «Ποταμιές». Οἱ παλιοί λέγανε ὅτι τό χωριό εἶναι χτισμένο «στό ξέρασμα τοῦ Ἰζεροῦ»⁴. Τό παλιό χρῶμα δέν ὑπάρχει πιά. Πρό τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ὅλα τά σπίτια ἥταν σκεπασμένα μέ πλάκες «ἀπό βολικές πέτρες, πού κομματιάζονται φύλλο τό φύλλο, καθώς τό βιβλίο», ὅπως λέει διλογοτέχνης Ἰ. Μ. Παναγιωτόπουλος. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1949 τό μισό χωριό κάηκε κατά λάθος ἀπό τόν στρατό, γιατί εἶχε πληροφορίες ὅτι ὑπῆρχαν ἐκεῖ ἀντάρτες. Τό 1954-55 πού ξαναχτίστηκαν τά καμένα σπίτια,

4. Ὁ Ἰζερός εἶναι τοποθεσία νότια τοῦ χωριοῦ.

χρησιμοποιήθηκαν νεότερα ύλικά μέ αποτέλεσμα νά βλέπει κανείς ένα μωσαϊκό. Τά τελευταῖα χρόνια γιά καλύτερη άσφαλεια τοποθετοῦνται στίς στέγες κεραμίδια. Παραδοσιακά σπίτια δέν είναι δυνατό νά συντηρηθοῦν χάθηκαν πιά οί μαστόροι μέ τό μεράκι, που ύπομονετικά πελεκοῦσαν τίς πέτρες και πλάκιαζαν τά σπίτια.



Παραδοσιακό άσημοχωρίτικο σπίτι.

Μιά παρένθεση έδω είναι χρήσιμη. "Οταν γυρίσαμε (1954) από τό άναγκαστικό ταξίδι στίς σοσιαλιστικές χώρες τοῦ βορρᾶ και εἴδαμε τά σπίτια μας στάχτη, δέν μπορέσαμε νά διατηρήσουμε τή χαρά τῆς ἐπιστροφῆς γιά πολύ χρόνο, γιατί ἐπιδοθήκαμε μέ μόχθο νά τά ξαναχτίσουμε. Ο άγώνας ήταν μεγάλος και ἐπώδυνος. Δάκρυα και ίδρωτας ζυμώθηκαν μέ τίς στάχτες και τ' ἀποκαΐδια. Τό ψυχικό ἄλγος που νιώθαμε ήταν ἀπερίγραπτο, καθώς μέ τά ίδια μας τά χέρια ξεθάβαμε τά μεταλλικά ἀντικείμενα και τά διάφορα σκεύη. Έκεϊ στό χῶμα, στίς στάχτες, στά κάρβουνα και τίς πέτρες ήταν πνιγμένες ὅλες οί προσπάθειες και ὁ άγώνας τῶν παππούδων μας.

Ἐμεῖς σκάβαμε γιά νά ἑνώσουμε τούς ἔαυτούς μας μέ τό χθές, παρόλο πού οί φλόγες εἶχαν καταστρέψει τά κειμήλια, πού θά μποροῦσαν νά μᾶς συνδέσουν πιό αἰσθητά καί ἀπτά μέ τό παρελθόν καί τά γνησιότερα ἥθη. Μέ προσωπική ἐργασία καί τή μικρή κρατική βοήθεια ξαναφύτρωσαν τά σπίτια στόν τόπο τῆς συμφορᾶς. Ἐδῶ κλείνω τήν παρένθεση.

Τά σπίτια τοῦ χωριοῦ δέν ξεπερνοῦν τά σαράντα, παλιά καί καινούργια. Στά περισσότερα δέν ὑπάρχουν μεγάλες αὐλές καί κηπάρια γύρω. Οί δρόμοι εἶναι ὀλοκάθαροι, μέ τσιμεντένια αὐλάκια στίς ἄκρες γιά τόν «πότο» (νερό γιά τό πότε σμα τῶν χωραφιῶν) καί σέ διάφορα σημεῖα βρύσες καί «λαννάκια»· ἀγριολούλουδα μέ χνουδωτά φύλλα καί χαρακτηριστική μυρουδιά.

Μετά τό 1950 οί δρόμοι στρώθηκαν μέ πέτρες, καλντερίμι. Ἡταν πολύ ὅμορφο, ἀλλά δυσκόλευε τά αὐτοκίνητα, γι' αὐτό τελευταῖα τσιμεντοστρώθηκαν οί δρόμοι καί θάφτηκε τό καλντερίμι. Ἡ εὐκολία ἐκτόπισε τήν ὅμορφιά· ὅπως συνήθως συμβαίνει στοὺς νεοέλληνες. Ἰσως ἀργότερα, ὅταν νοσταλγήσουμε τό παρελθόν, νά χρειαστεῖ νά ἐλευθερώσουμε ἐκεῖνο πού ἐπιπόλαια σκεπάσαμε.

Στό μεσοχώρι εἶναι ἡ μικρή πλατεία, τό σχολεῖο καί τά δυό μαχαζάκια. Σήμερα τό σχολεῖο χρησιμοποιεῖται γιά κοινωνικό κατάστημα, τηλεφωνεῖο καί ξενώνα. Ὁ ἀμαξιτός δρόμος πού συνεχίζει γιά Χιονιάδες καί Γοργοπόταμο χωρίζει τό χωριό σέ δυό μαχαλάδες, τόν πάνω καί τόν κάτω. Στόν κάτω μαχαλά, ἀνατολικά, λίγα μόλις βήματα ἀπό τό δρόμο, εἶναι ἡ Παναγία (1877), ἡ μεγάλη μητέρα τοῦ χωριοῦ μέ τό ἐλαφρῶς κεκλιμένο καμπαναριό. Γιά τήν κεντρική αὐτή ἐκκλησία καί γιά τό σχολεῖο θά κάνουμε ἴδιαίτερο λόγο σέ ἄλλο κεφάλαιο.

Ἀπό τά σπίτια τοῦ χωριοῦ ἐπιβλητικότερο καί πιό ἐντυπωσιακό εἶναι τό ἀρχοντικό τῶν Γιαννουλαίων στόν πάνω μαχαλά, πού ἀντέχει ἀκόμη στά χτυπήματα τοῦ χρόνου. Εἶ-



Τό καμπαναριό της ἐκκλησίας τῆς Παναγίας.



Τό σπίτι του Παύλου Γιαννουλη με τίς ρωγμές.

ναι μεγάλο, τρίπατο, μένονταδες και πολλά δωμάτια. Υπάρχουν έπισης και μερικά σπίτια που ή έγκατάλειψη και ό χρόνος έχουν ρυτιδώσει τους τοίχους τους και είναι άκατοίκητα. Συνήθως τέτοια κατάληξη έχουν τά σπίτια μέ τους πολλούς κληρονόμους.

Ανάμεσα σέ δυό λάκκους.

Η καταπράσινη πλαγιά του χωριοῦ πλαισιώνεται άπό δυό λάκκους, τόν «τρανό ή μεγαλάκκο» και τό «λάκκο τό μικρό». Ο πρῶτος έχει βαθιά κοίτη μέ άμετρητα λιθάρια, σέ όλα τά μεγέθη και μέ μιά δμοιότητα: οί έπιφάνειές τους είναι καμπύλες. Τά κατρακυλίσματα και άλληλοχτυπήματα άφαιρεσαν τίς αἰχμές, ένω τό άεναο χάδι τοῦ νεροῦ ἐπούλωσε τίς πληγές τους και τά έντυσε μέ πράσινο βελοῦδο. Εύκολα βρίσκεις μικρές και μεγάλες πέτρες μέ σχεδόν σφαιρικό σχῆμα.

Ἡ πολύχρονη καὶ ὄρμητική ροή τοῦ νεροῦ κατατρώγει τὴν ὅχθη πρός τὸ χωριό, μέ ἀποτέλεσμα νά μετακινοῦνται μεγάλες πέτρες καὶ νά κλονίζεται ἡ σταθερότητα τοῦ τόπου. Γι' αὐτό πολλά σπίτια παρουσιάζουν ρωγμές. Οἱ νεώτεροι Λισκατσίτες ἀκόμη δέν μπόρεσαν νά ἐξηγήσουν γιατί οἱ πρόγονοί τους προτίμησαν τοῦτο τὸν ἀσταθή τόπο νά χτίσουν τὸ χωριό, ἐνῶ θά μποροῦσαν νά διαλέξουν τὴν περιοχή τοῦ Ἀι-Δημήτρη. Ἐκεῖ τὸ μέρος εἶναι ἵσιότερο, πιό προσηλιακό καὶ ἑκατό στά ἑκατό σταθερό. Ἰσως, κατά τή γνώμη μου, ἡ σχεδόν παντελής ἔλλειψη νεροῦ στήν "Ορλαινά τούς" ἔκανε διστακτικούς νά ἐγκατασταθοῦν στόν Ἀι-Δημήτρη, γιατί ἐκτός ἀπό τό πόσιμο θά τούς ἔλειπε καὶ τό ποτιστικό νερό. ባΣημειώσας Ἡ μικρή φλέβα νεροῦ πού ὑπάρχει στό «λάκκο Τούμπα» φυσικά δέν μποροῦσε νά καλύψει καμιὰ ἀνάγκη. Πιθανόν ὅμως καὶ λόγοι κυριότητας τοῦ κοινοτικοῦ δάσους νά τούς ὀδήγησαν στή σημερινή τοποθεσία, γιατί ἂν τό χωριό ἦταν στήν "Ορλα εὔκολα θα τό διεκδικοῦσαν τά γειτονικά χωριά.

Τό χειμώνα τά νερά τοῦ μεγαλάκκου «άχοῦν» καὶ μέ ὄρμή χτυποῦν τά βράχια καὶ ἀφρίζουν. Βιαστικά καὶ ἀνυπόμονα κατηφορίζουν γιά νά ἐνωθοῦν μέ τούς ἄλλους «πόρους» καὶ νά σχηματίσουν τόν Σαραντάπορο ποταμό.

Οἱ Λισκατσίτες στό μεγαλάκκο εἶχαν δυό γεφύρια, ἕνα στίς Κλίχτρες καὶ ἕνα στίς Ποταμιές. Καί στά δυό μέρη σώζονταν μέχρι χθές ἀπομεινάρια τῶν παλιῶν γεφυριῶν· ὅρθιοι κορμοί δέντρων μέ χοντρούς σιδερένιους σύνδεσμους, πού χρησίμευαν γιά κολῶνες. Τήν παλιά ἐποχή ἡ κατασκευή γεφυριῶν ἦταν μιά δύσκολη ὑπόθεση. Πολλές φορές δὲ ὀμαδικός μόχθος καταντοῦσε ἀνωφελής, γιατί μιά γερή κατεβασία μποροῦσε νά παρασύρει τό ξύλινο γεφύρι.

Μιά τέτοια περίπτωση ἀναφέρει σέ ἐνθύμησή του ὁ λόγιος δάσκαλος Χριστόδουλος Πανταζῆς. Τό 1868 ὅλοι οἱ χωριανοί χτίσανε στίς ὅχθες τοῦ μεγαλάκκου βάσεις καὶ στήριξαν κορμούς δέντρων γιά γεφύρι. Μετά τρεῖς ἡμέρες

δλα πνίγηκαν, γιατί ὁ λάκκος κατέβασε πολύ νερό και τά παρέσυρε. Μεταφέρω πιστά τή σχετική ἐνθύμηση, γιατί παρουσιάζει ἐνδιαφέρον:

«Τό θέρος τοῦ ἔτους 1868 ἐκτίσθη εἰς τάς δύο δχθας τοῦ /ποταμίου πλησίον τῆς πηγῆς μικρός τοῖχος καὶ ἐπάνω τοῦ /τοίχου ἐτέθησαν τά ξύλα τῆς γέφυρας τῇ 6 8βρίου 1868 ώς καὶ/ τά σανίδια ἀπέρ ἡσαν δένδρινα πριονίσια 8 σπιθαμαί μά/κρος μίαν πλάτος καὶ παλάμης τό χόνδρος· ἀλλά διήρκησε μό/νον τρεῖς ημέρας καὶ ἐπνίγησαν ἀπαντα τῇ 9 8βρίου τό αὐ/τό ἔτος ημέρᾳ τετάρτῃ περί τά μεσάνυχτα. Τό παράδοξον ἡ/το ὅτι δύο ξύλα τά ὅποια είχον κόψει εἰς τῶν "Αγιον Ἀθανάσιον τά εἰσεν κατασκευάσει ἐπί τούτῳ δια τὴν γέφυραν/ οἱ πριονάδες, μέλισσας ηδυνήθησαν πεντήκοντα ἀνθρώποι νά δέσωσιν εἰς τὴν γέφυραν· εν, ἐπίσης καὶ τό ἄλλο. Τό δέ ποταμίον ἐν ρίπῃ ὀφθαλμοῦ τίηφάνισε· καὶ τῷ/ ὅντι θαῦμα ἦτο, ἐπειδή τοσαύτην πλημύραν οὔδείς ἐν θυμεῖται, καθότι ἥλλαξε τό ποτάμιον τά ρεύματά του παν/ταχόσε. Καὶ ἡ βρύσις ἀκόμη πνέει τά λοίσθια, ἔτοιμος νά καταστραφῇ.

1868 8βρίου 10 Λεσκάτσι

'Ο Χριστόδ(ουλος) Παντ(αζής)'⁵.

5. Ἡ ἐνθύμηση αὐτή, κιθοίς καὶ ἐκείνη πού καταχωρεῖ σὲ ἐπόμενο - κεφάλαιο, είναι σημαντικότερη, σε παλιό δευτέριο, κτηματολόγιο. Ο πρωτοπρεσβύτερος Τιμόθεος Χρήστου, πού ἔχει ἐρευνήσει τά διάφορα στοιχεία πού

Λίγα λεπτά πάνω από 1868 ενήσει για τη δύο άρχις, την
επόμενην εποχήν την οποίαν μεταφέρει η στήλη από την περιοχή
την οποίαν έβαλε την πρώτη του γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου 1868. Η ίδια
την επόμενη εποχή στην ακτιστική περιοχή της Αγρινίου με
την οποίαν γέννησε την πρώτη της γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου με
την οποίαν έβαλε την πρώτη της γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου.
Είναι ιδιαίτερη η πρώτη γενέθλια της για την οποίαν έβαλε την πρώτη της γενέθλια την
8η Σεπτεμβρίου με την οποίαν γέννησε την πρώτη της γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου.
Είναι ιδιαίτερη η πρώτη γενέθλια της για την οποίαν έβαλε την πρώτη της γενέθλια την
8η Σεπτεμβρίου με την οποίαν γέννησε την πρώτη της γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου.
Είναι ιδιαίτερη η πρώτη γενέθλια της για την οποίαν έβαλε την πρώτη της γενέθλια την
8η Σεπτεμβρίου με την οποίαν γέννησε την πρώτη της γενέθλια την 8η Σεπτεμβρίου.

7. Η ένθυμηση του Χριστόδουλου Πανταζή που αναφέρει στήν κατασκευή γεφυριοῦ στό λάκκο τόν τρανό.

άφοροῦν τόν δάσκαλο, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Χριστόδουλος ὑπογραφόταν καὶ Ζῆκος ἢ Ἀποστολίδης ἀπό τόν πατέρα καὶ παππού του ἀντίστοιχα.

Διασώζεται χειρόγραφο τοῦ δασκάλου μέ τίτλο «Ἴστορία τοῦ καὶ ἴδιο-
χείρως γράφοντος Χριστοδούλου Πανταζῆ ἐκ χωρίου Λεσκάτσι 1867 Ιου-
νίου 12, Ἐν Στράτσιανῃ». Ἀποσπάσματά του ἔχει δημοσιεύσει ὁ ἀείμνη-
στος ἱερέας Γεώργιος Παΐσιος, γνωστός ἴστοριοδίφης τῆς περιοχῆς, στό
βιβλίο του «Τά Σχολεῖα Χιονιάδων ἐπί Τουρκοκρατίας», Ἰωάννινα 1966,
σελ. 14,22,41,46, καθώς καὶ ὁ Εὐριπίδης Σούρλας στό περιοδικό «Κόνιτσα»

χωρίοις
ταῦτα;

Από τό νερό τοῦ μεγαλάκκου ποτίζονται τά γύρω ἀπό τό χωριό χωράφια. Υπάρχει «δέση» πιό ψηλά καί μέ αὐλάκι τό κατεβάζουν στό χωριό. Μέ παρόμοιο τρόπο ἔπαιρναν νερό καί οἱ δυό μύλοι πού ἦταν στήν όμώνυμη τοποθεσία. Σήμερα δέν διακρίνονται οὕτε τά ἵχνη ἀπό τούς νερόμυλους· καί ὁ γιαννουλαίικος καί ὁ χρησταίικος ἔγιναν μνήμη. Ἐκεῖ βρίσκεται καί ἡ μεγάλη πέτρα, πού προβάλλει μεγαλόπρεπη σάν μητέρα ὅλων τῶν γύρω βράχων.

Άλλα καί τό μικρό ύδροηλεκτρικό ἐργοστάσιο, πού είχαν φτιάξει στήν δεκαετία τοῦ '50 οἱ συνέταιροι, ἀπό τό λάκκο τόν τρανό ἔπαιρνε νερό. Μέ αὐλάκι καί κανάλες ἔφτανε στό «Πηγαδοχπάνω», στή συνέχεια ἔπεφτε στίς καροῦτες καί κινοῦσε τή «φτερωτή» πού ἔθετε σέ κίνηση τή γεννήτρια. Στό Λισκάτσι ύπηρχε ρεῦμα προτοῦ νά φτάσει ἡ Δ.Ε.Η.! Σώζεται ἀκόμη ἡ βάση τῆς γεννήτριας καί ἡ θέση τῆς «φτερωτῆς» στό γεφύρι τοῦ μεγαλάκκου.

Ἡ ἐποχή ἐκείνη ἦταν ἀπό τίς πιό καλές στήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Μετά τή φοβερή θύελλα τοῦ σπαραγμοῦ τοῦ 1948 - 49 οἱ Λισκατσίτες ἐπέστρεψαν στήν γενέτειρά τους καί μέ ζῆλο ἐπιδόθηκαν στή συστηματική ἐκμετάλλευση τοῦ κοινοτικοῦ δάσους. Δυστυχῶς μετά τόν πρῶτο ἐνθουσιασμό μπῆκε ἡ διχόνοια καί τά πάντα διαλύθηκαν. Οἱ ξύλινες ἐγκαταστάσεις σάπισαν καί ἀπό ἐκείνη τήν προοδευτική περίοδο δέν σωζεται τίποτε. Μετά τίς διαιρέσεις καί ύποδιαιρέσεις τοῦ δασικοῦ συνεταιρισμοῦ ἄρχισαν τά ταξίδια στή Γερμανία καί Ἀμερική, μέ ἀποτέλεσμα στό χωριό νά μείνουν μόνο

(1968) καί στήν ἐφημερίδα τῶν Ιωαννίνων «Ἡπειρωτικός Ἀγών» (1977). Βλέπε καί βιβλιογραφία.

Γιά τόν Χριστόδουλο Πανταζῆ δημοσίευσε σχετικό ἄρθρο ὁ πρωτ. Τιμόθεος Χρήστου στό περιοδικό «Ἀσημοχώρι» (τεῦχος 17/1980) μαζί μέ ἀπόσπασμα ἀπό τό χειρόγραφο.

Τό χειρόγραφο, παρόλη τήν ἐπίμονη προσπάθειά μου, δέν μπόρεσα νά τό δῷ καί νά τό μελετήσω. Ἰσως νά είναι καταχωνιασμένο σέ κάποιο συρτάρι τοῦ γιατροῦ Βασιλείου Χρήστου.



Η μεγάλη πέτρα στό Μύλο.

μεσήλικες. Μόλις τελευταῖα (1980) ἥρχισε πάλι ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ δάσους.

Bouνά καί δάση

Προανάφερα ὅτι τό Λισκάτσι ἔχει μεγάλες δασόφυτες περιοχές. Στίς ψηλότερες ὑπάρχουν οἱ φυλλοβόλες δέξιες μέτούς κοκκινωπούς κορμούς καί τά πυκνά καταπράσινα φύλλα καί χαμηλότερα εἶναι τά ἔλατα καί τά πεῦκα. Τά δυό βουνά, Γκόλιο καί Βαρτζούμπανι, ἐκτός ἀπό τίς κορυφές τους πού εἶναι γυμνές ἀπό δέντρα καί ἀποτελοῦν βοσκοτόπια γιά τούς

θερινούς μῆνες, ἔχουν πυκνό δάσος, προπαντός τό πρῶτο.

Μεταφέρω ἐδῶ τό πῶς περιγράφει ἔνας λογοτέχνης τά ἔλατα μιᾶς ἄλλης περιοχῆς τῆς πατρίδας μας καὶ νομίζω ὅτι τά ίδια θά σημείωνε καί γιά τό δάσος τοῦ Λισκατσιοῦ, ἀν προλάβαινε νά πραγματοποιήσει μιά ἐπίσκεψη σ' αὐτό.

«Ο τόπος ὅλος εἶναι γεμάτος ἔλατα. Εἶναι πλασμένα ἀπό τήν πνοή τῶν ἀδυσώπητων χειμώνων καὶ πυργώνουν τό κορμί τους καὶ στέρεο καὶ ἀνάερο, διψασμένο γιά ἥλιο, μά καὶ ὑπομονετικό στό μαστίγωμα τῆς μπόρας καὶ τοῦ χιονιᾶ... Τά θαυμάσια ἔλατα, πού στέκονται ἀσάλευτα στ' ἀπόκρημνα ὑψη σάν κατάρτια μέ ἀνοιγμένα πανιά καὶ καταπίνουν με τήν ἡσυχία τους τό φῶς τοῦ ὅρθρου καὶ τοῦ βραδιοῦ. Γιατί στά σύσκια τοῦτα κατατόπια ἄλλο φῶς δέν ὑπάρχει· ὁ φλογισμένος ἥλιος τοῦ καλοκαιριοῦ, ὁ καφτερός μεσημεριανός ἥλιος, γίνεται τρυφερός καὶ χαϊδευτικός σάν τό πιό φίνο βελοῦδο, κάτου ἀπό τόν πηχτό ἵσκιο τῶν σκοτεινῶν βράχων. Ο περαστικός ἔχει κάθε στιγμή τήν αἴσθηση, πώς ὁδεύει στούς δροσερούς δρόμους τοῦ φθινοπώρου. Γιατί δέν ὑπάρχει καλοκαίρι στά ψηλώματα τοῦτα. Μόλις βραδιάσει, ἡ ἀτμόσφαιρα γεμίζει ριπές ριγηλές καὶ κάτου ἀπό τήν κρυστάλλινη διαύγεια τοῦ κατάστερου οὐρανοῦ κι ἀνάμεσα στούς εὐωδιασμένους ἀνασασμούς τῶν ἔλατων σκηνοθετεῖται μέ πρόχειρα μέσα λίγος χειμώνας»⁶.

Ο πεζοπόρος τοῦ δάσους συναντάει στό δρόμο του πηγές μέ παγωμένα νερά καὶ «σύσκια κατατόπια», ίδιαίτερα ἐντυπωσιακά, πού δημιουργοῦν τά πυκνά κλωνάρια τῶν πανύψηλων ἔλατων. Έκεῖ μέ τήν πολύ ὑγρασία δουλεύουν οἱ θαμμένοι σπόροι καὶ μέσα ἀπό τά σαπισμένα φύλλα ξεπετάγονται χιλιάδες μικρά ἔλατα καὶ πεῦκα, πού ὅλα φιλοδοξοῦν, μετά ἀπό πολύχρονο ἀγώνα, νά φτάσουν τά γονικά τους.

Τά λαλήματα τῶν ἄγριων πουλιῶν καὶ τά ζωηρά χρώ-

6. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Ἐλληνικοί Ὁρίζοντες», 1982, σελ. 129.

ματα τῶν λουλουδιῶν προκαλοῦν μιά ἄλλη αἴσθηση. Τόν Ἰούλιο τό δάσος ἀνταμείβει τόν ἐπισκέπτη προσφέροντάς του ἀπλόχερα τίς μικρούτσικες ἄγριοφράουλες· κατακόκκινος καρπός ἴδιαίτερα εὔγευστος. Στή γλῶσσα τῶν Λισκατσιτῶν λέγονται «μπλανούτσικες».

Στίς ἀκάλυπτες κορυφές καί τίς ἀμμουδερές πλαγιές φυτρώνει τό τσάϊ, ἀνάμεσα στίς πέτρες καί τ' ἀγκάθια. Τό ἀεράκι μεταφέρει τήν εύωδιά του μακριά, προδίδοντας τήν ὑπαρξή του.

Ἄλλα τίς ὁμορφιές τοῦ δάσους εἶναι δύσκολο γά τις περιγράψω. Θέλει ἡ δουλειά αὐτή ταλαντοῦχο ἄνθρωπο, πού νά μπορεῖ νά βάλει στό χαρτί τίς ώραιότητες καί τίς συγκινήσεις, νά περιορίσει στίς προτάσεις τήν ἀπεραντοσύνη τῆς Δημιουργίας καί τή μέθη τῆς ψυχῆς, νά ἀκφράσει τήν ἐμπειρία.

Στό δάσος τοῦ χωριοῦ εἶναι προτιμότερο ν' ἀνεβαίνει κανείς μόνος του. Τότε οἱ αἰσθήσεις λειτουργοῦν καλύτερα καί γίνεται «θεόφρωγ», δηλ. δέν λατρεύει ψυχρά τήν κτίση, ἀλλά τόν Κτίσαντα, ἡ συγκίνησή του δέν σταματάει στήν ὅρεξη γιά φαγητό καί στόν δροσερό ἀέρα, πηγαίνει πιό πέρα, στόν μυστικό χῶρο τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀκμετάλλευση τοῦ δάσους πολλές φορές γίνεται σέ βάρος τῆς ὁμορφιᾶς του. Υπάρχουν ὅμως καί ἀρκετές περιοχές ἀπείραχτες· ἐκεῖ τό χέρι τοῦ ὄλοτόμου δέν ἔφτασε οὕτε γιά κόψιμο, οὕτε γιά κάποια περιποίηση. Σ' αὐτά τά μέρη συναντᾶς καί μερικά λιβαδίσια κομμάτια, χλοερά καταφύγια τῶν ἄγριων ζώων τοῦ δάσους. Αξιομνημόνευτα εἶναι τά ζαρκάδια, πού χάνονται ἀπό τά μάτια σου μέ ἀστραπιαία ταχύτητα. Δέν λείπουν ἀκόμη οἱ ἄγριόχοιροι, οἱ λύκοι καί οἱ ἀρκοῦδες.

Γύρω ἀπό τήν κυριότητα τοῦ Βαρτζομπανιοῦ ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἔνας θρῦλος. Γίνεται λόγος γιά δικαστικούς ἀγῶνες τοῦ Κωνσταντῆ καί Γιώργη Χρήστου καί γιά καταπληκτικές ἐπιτυχίες. Ιστορία καί παράδοση συμπλέκονται καί δέν εί-

ναι εύκολο νά ύπηρετήσει κανείς τήν ιστορική ἀλήθεια, γιατί δέν ύπάρχουν μαρτυρίες⁷

Ἐντυπωσιακό βουνό εἶναι καί ἡ "Ορλα, ἀπέναντι ἀπό τό χωριό. Κατάφυτο ἀπό δρῦς, μέ τήν τρίδυμη πέτρινη κορυφή της. Ἀνήκει στό Λισκάτσι, τίς Χιονιάδες καί τό Τούρνοβο. Ἀπ' τή μεριά τοῦ λισκατσίτικου τόπου εἶναι χτισμένα τά ἔξωκκλήσια τοῦ Ἀι-Δημήτρη καί τοῦ Ἀγίου Κωνσταντίνου, πού ἀνήκει στό Τούρνοβο. Ἡ "Ορλα μετά τόν "Αγιο Κωνσταντίνο συνεχίζει μέ μιά χαμηλή λοφοσειρά, ὅπως πηγαίνει ἡ κοίτη τοῦ ποταμοῦ καί καταλήγαι στό Κεχρί, στή σμίξη τῶν ἄλλων παραποτάμων τοῦ Σαρανταπόρου. Στήν κορυφή τῆς "Ορλας, τήν «τσουμπλίκων, ύπάρχει μιά κατακόρυφη αὐλακιά στή μεγάλη πέτρα. Ὄταν δέν ἔχει ἐκεῖ σκιά εἶναι μεσημέρι. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ τήν παρακολουθοῦν καθώς δουλεύουν στά χωράφια· εἶναι τό ρολόϊ τοῦ χωριοῦ χωρίς δεῖχτες!

Ἡ ἀνάβαση στήν κορυφή τῆς "Ορλας δέν εἶναι καί τόσο εύκολη, γιατί εἶναι ἀπότομη καί δέν ύπάρχει μονοπάτι. Ἀπό 'κει ψηλά βλέπεις τό χωριό, δυτικά τίς Χιονιάδες, ἀνατολικά τή Σέλτση (ΟΞΕΙΑ) καί τή Βούρμπιανη, στό βάθος τοῦ ὁρίζοντα, μέσα στά σύννεφα, τό Σμόλιγκα καί βόρεια τίς γυμνές κορυφές τοῦ Γράμμου. Ἀπ' τό παρατηρητήριο τῆς "Ορλας

7. Ὁ Εύριπίδης Σούρλας ἔχει δημοσιεύσει σχετικά στά «Ἡπειρωτικά χρονικά», τόμος ΙΣΤ' (1941), σελ. 145 καί ἔξ. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει σέ ἄλλο δημοσίευμά τους («Κόνιτσα», τεῦχος 24, 1964, σελ. 8-10) ἔνα θρῦλο, στόν δποῖο γίνεται λόγος γιά ἔνα τσομπανόπουλο πού ἐρωτεύθηκε κάποια τουρκοπούλα καί οἱ γονεῖς της τόν σκότωσαν. Καί συμπεραίνει ὅτι ἡ λέξη Βαρτζομπάνι σημαίνει μνῆμα τοῦ βλάχου. Ὁ ΟΡ. ΜΑΝ στό μεθεπόμενο τεῦχος τοῦ ἴδιου περιοδικοῦ διορθώνει τόν Σούρλα ἵσχυριζόμενος ὅτι «βάρι ἀρβανίτικα σημαίνει μνῆμα τοῦ τσομπάνη καί ὅχι τοῦ βλάχου» (σελ. 9).

Νομίζω ὅτι τά δυό αὐτά δημοσιεύματα τοῦ Σούρλα εἶναι δημιουργία τῆς γόνιμης φαντασίας του καί δέν ἔχουν ιστορική βάση. Ἰσως εἶναι χρήσιμη ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Σούρλας συνδέεται στενά μέ τόν ἀπόγονο τοῦ Κωνσταντή Χρήστου γιατρό Β.Κ. Χρήστου.



Από τόν πάνω μαχαλά. Στό βάθος ή "Ορλα".

οί κορυφές τῆς Μπάντρας, τοῦ Βαρτζομπανιοῦ καὶ τοῦ Γκόλιου χάνουν τό ūψος τους καὶ γίνονται προσιτές στά μάτια. Ὁ δρειβάτης βλέπει ἐκεῖ πολυβολεῖα, κάλυκες σκορπισμένους, κομμάτια ἀπό τά βλήματα τοῦ πολέμου '48-49. Τότε βάφηκε ὁ τόπος μέ αἷμα καὶ γέμισαν οἱ ρεματιές κουφάρια. Ἀπ' ἐδῶ, σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῶν μεγαλυτέρων, πάνω στή ζάλη τοῦ πολέμου, κάποια ἀνταρτίνα γάζωνε καὶ σκορποῦσε τό θάνατο. Ἡ μνήμη ἐκείνης τῆς ἐποχῆς διατηρῆται ζωηρά στό Λισκάτσι. Οἱ βροντές καὶ οἱ ἀστραπές τοῦ πολέμου εἶναι ἐντυπωμένες μέσα τους. Κάθε κάλυκας ξυπνάει ἔνα πικρό βίωμα, θυμίζει μιά περιπέτεια, φέρνει τό πρόσωπο κάποιου ἀδικοσκοτωμένου, τρέφει τή μνήμη καὶ νοτίζει τούς ὄφθαλμούς. "Ενα σκουριασμένο τενεκεδάκι κονσέρβας συγκλονίζει, ἀφοῦ καὶ αὐτό χρησιμοποιήθηκε γιά βασανισμούς..."





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περί τόν 18^ο αἰώνα

Τό Λισκάτσι ἐπί τουρκοκρατίας ὑπαγόταν στόν καζά (ἐπαρχία) Κολώνιας. Μέ τήν πόλη αὐτή συνδεόταν παλιότερα «δι' ἡμιονικῆς ὁδοῦ». Ἐνδιάμεσα ὑπάρχει ἡ Μπάντρα, ἔνα βουνό στήν περιοχή τῶν Χιωνιάδων.

Ο Ἀραβαντινός ἀναφέρει ὅτι τό «Λεσκάτζι» εἶχε 24 χριστιανικές οἰκογένειες καί οἱ «Χιωνιάδες» 7 περισσότερες, δηλ. 31. Και τά δυό χωριά ἀνῆκαν στή δικαιοδοσία τῆς Κολώνιας καὶ «διήποντο ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως τῆς Βελλᾶς, τήν τέχνην τῆς οἰκοδομίας ἐπαγγελλομένων»¹.

Ο ἀείμνηστος Βουρμπιανίτης δάσκαλος Χαράλαμπος Ν. Ρεμπέλης (1887-1949) ὀνομάζει τό Λισκάτσι μαστοροχώρι, ὅπως καί ὅλα τά γύρω χωριά «διότι εἰς παλαιοτέραν ἐποχὴν καί νῦν ἔτι οἱ περισσότεροι τῶν κατοίκων μετέρχονται τό ἐπάγγελμα τοῦ κτίστου». Οἱ κάτοικοι ὅλων αὐτῶν τῶν χωριῶν διαφέρουν ἀπό ἄλλες γειτονικές περιοχές καί «καθ' ὅλου πᾶσα ἔκφανσις τοῦ ἴδιωτικοῦ βίου τῶν κατοίκων τῶν Μαστοροχωρίων παρουσιάζει τι τό ἴδιάζον ἐν σχέσει καί πρός αὐτά τά νοτιώτερα χωρία τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης καί

1. «Χρονογραφία τῆς Ἡπείρου» τόμ. Β', σελ. 90-91. Κυκλοφορεῖ σέ φωτοτυπική ἀνατύπωση Ἡλία Ρίζου, 1969.

πρός αὐτήν ταύτην τήν Κόνιτσαν»².

Πρέπει νά διευκρινίσω ὅτι οἱ Λισκατσίτες κυρίως ἦταν μαραγκοί, πού ταξίδευαν κιόλας σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας. Οἱ Χιονιαδίτες καὶ οἱ Τουρνοβίτες εἶχαν ἀντίστοιχα τήν ἀγιογραφία καὶ ξυλογλυπτική. Οἱ λαϊκοί ἀγιογράφοι τῶν Χιονιάδων μᾶς ἔχουν ἀφήσει σημαντικά ἔργα. Σέ πολλές ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια συναντοῦμε φορητές εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες τους. Ἡ τεχνοτροπία τους δέν εἶναι βυζαντινή καὶ ἔχουν ἐπίδραση ἀπό τίς ρωσικές εἰκόνες. Προτιμοῦν σαρκώδη πρόσωπα καὶ φανταχτερά πολυτελῆ ἐνδύματα. Οἱ περισσότεροι εἶχαν διδαχτεῖ τήν τέχνη στό "Αγιον" Όρος ὅπου τότε καὶ ἑκατὸν δέν δούλευαν τίς βυζαντινές εἰκόνες³. Οἱ Τουρνοβίτες εἶχαν ἐπίδοση στά ξυλόγλυπτα καὶ προπαντός στά τέμπλα. Τό ὅμορφο καὶ καλοδουλεμένο τέμπλο τῆς Παναγίας τοῦ χωριοῦ εἶναι ἔργο τους. Οἱ Βουρμπιανίτες καὶ οἱ Πυρσογιαννίτες ἦταν χτίστες. Οἱ δεύτεροι μάλιστα εἶναι οἱ ... χτίστες τοῦ κόσμου.

Σέ στατιστικό πίνακα τοῦ 1911 τῆς μητροπόλεως «Βελλάς καὶ Κονίτσης» βλέπουμε ὅτι ὁ ὄρθοδοξος πληθυσμός τοῦ χωριοῦ ἦταν 335 κάτοικοι, δηλ. 165 ἄρρενες καὶ 170 θήλεις⁴. Κατά τὴν ἀπογραφή τοῦ 1913 τό Λισκάτσι εἶχε 490

2. «Κονίτσιώτικα», 1953, σελ. 14-15. Στόν τόμο αὐτό βρίσκει κανείς δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, ιστορίες, παροιμίες, τοπωνύμια, γλωσσάρι κ.λπ. τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης, πού μέ ἐπιμέλεια εἶχε ἀποθησαυρίσει ὁ δάσκαλος Ρεμπέλης.

3. Μέ τήν τέχνη τῶν λαϊκῶν ἀγιογράφων τῶν Χιονιάδων εἶχε ἀσχοληθεῖ ὁ γνωστός Χιονιαδίτης ιστοριοδίφης Παΐσιος. Ὁ καρπός τῆς ἔρευνάς του περιέχεται στό βιβλίο «Ἀγιογραφία καὶ Ἀγιογράφοι Χιονιάδων», Ἰωάννινα 1962. Τό περιεχόμενό του πρωτοδημοσιεύτηκε στήν «Ἡπειρωτική Ἐστία» (1960-1962). Πρόκειται γιά μιά πρωτότυπη ἔργασία 144 σελίδων. Ἐπίσης καὶ ὁ λαογράφος Κίτσος Μακρῆς κυκλοφόρησε τό βιβλίο «Χιονιαδίτες Ζωγράφοι, 65 λαϊκοί ζωγράφοι ἀπό τό χωριό Χιονιάδες τῆς Ἡπείρου», Ἀθήνα 1981, σελ. 102.

4. Στόν ἕδιο πίνακα βλέπουμε ὅτι στόν καζά Κολώνιας ὑπάγονται καὶ τά ἑξῆς χωριά: Χιονιάδες μέ 455 κ., Τούρνοβο μέ 352 κ., Πληκάτι μέ 263 κ., καὶ



Κατωμαχαλίτικη γειτονιά.

κ., τό 1961 μειώθηκε κατά πολύ ό πληθυσμός, κατέβηκε στους 160 κ. καί τό 1971 στους 83 κ⁵.

Από πότε δύμως χρονολογεῖται τό Λισκάτσι; Δυστυχῶς δέν έχουμε μαρτυρίες πού νά μᾶς βοηθοῦν στήν άκριβή άπαντηση. Ήτσι ό προσδιορισμός τῆς ἐποχῆς δέν εἶναι εὔκολος. Η άρχαιότερη χρονολογία εἶναι τό 1722 πού τή συναντοῦμε στή μεγάλη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Λισκατσίτισσας καί συγκεκριμένα στό φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ. Δέν μποροῦμε νά στηριχτοῦμε ἀσφαλῶς μόνο σ' αὐτό τό στοιχεῖο. Πάντως λίγο πολύ ή χρονολογία αὐτή μᾶς εἰσάγει στήν ἐποχή που ζητοῦμε, δηλ. στόν 18ο αἰώνα, χωρίς ν' ἀντιπαρέρχομαι καί τό ἐνδεχόμενο ή εἰκόνα αὐτή νά εἶναι φερτή ἀπό ἄλλομέρος, μιά καί δέν φέρει καμιά ἄλλη ἐνδειξη.

"Ολοι ὅσοι ἀσχολήθηκαν μέ τόν προσδιορισμό τῆς ἐποχῆς πού πρωτοεμφανίστηκε τό Λισκάτσι δέν έχουμε σημαντικές διαφορές. Κανένας δέν υποστήριξε ἐποχή πρό τοῦ 1700. Ο Γαβριήλ Παπαγεωργίου, πού συνέταξε τούς γενεalogικούς πίνακες τῶν οἰκογενειῶν τοῦ χωριοῦ⁶, συμπεραίνει ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι ἐμφανίστηκαν τό 1750 ή τό 1700. Καταλήγει σ' αὐτό τό συμπέρασμα ύπολογίζοντας τίς γενεές.

Αξιομνημόνευτη εἶναι καί ή γνώμη τοῦ Αγγελῆ Γιαννούλη σχετικά μέ τόν καθορισμό τοῦ χρόνου ἐμφανίσεως του χωριοῦ: «Τό ίστορικόν τοῦ χωρίου μας : ἀπό διηγήσεις τῶν γερόντων - ἄρχεται ἀπό τοῦ ἔτους 1768. Πρό τῆς χρονολογίας ταύτης κατά πᾶσαν πιθανότητα ή περιοχή ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπό κτηνοτρόφους Αρβανιτόβλαχους καί ξυλοκόπους

τό Ντέντσικο (σημ. Αετομηλίτσα) μέ 1.046 κ. Τά ἄλλα γειτονικά χωριά πού ύπαγονται στόν Καζά Κονίτσης εἶχαν πληθυσμό: Βούρμπιανη 1.514 κ, Πυρσόγιαννη 1.567 καί Σέλτση (σημ. Οξυά) 328 κ.

5. Περιοδικό «Αρμολόι», τεῦχος 6/1978, σελ. 6.

6. Δημοσιεύτηκαν στό «Ασημοχώρι» ἀπό τό 5^ο τεῦχος 1978 καί ἔξῆς. Πρόκειται γιά «σχεδιαγράμματα κατ' ἄρρενογονίαν τῶν πρώτων οἰκιστῶν τοῦ χωριοῦ μας Λεσκάτζι, Ασημοχώριον».

βουλγάρους, οῖτινες κατεσκεύαζον διάφορα ξύλινα σκεύη, ὅπως βαρέλια, κόφες, κλειδοπίνακα κ.λπ. καὶ ἐξ ὧν ἀπέμειναν αἱ τοπικαὶ σλαβικαὶ τοπωνυμίαι Ζοράτα, Τζούμα, Κούμα, Λεσκάτς, Ζουμπάνια κ.ἄ. καὶ ἀλβανικαὶ ὡς Βαρ-τσοπάν (μνῆμα τοῦ βλάχου). Αἱ πληροφορίαι λοιπόν ἀρχίζουν ἀπό τοῦ 1768, ὅτε οἱ ἀδελφοί Παναγιώτης (Γιώτης), Θεοδόσης, Χρῆστος καὶ Δημήτριος προερχόμενοι κατά πᾶσαν πιθανότητα ἐκ Λαμίας τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, διαφεύγοντες τούς ἐκεῖθεν διωγμούς τῶν Τούρκων κατέφυγον διά τῆς Θεσσαλίας καὶ Πίνδου πρός τόν Γράμμον εἰς τὴν δασώδη καὶ ἀπόκεντρον ταύτην χαράδραν»⁷.

‘Ο Βασίλειος Χρήστου ίσχυρίζεται ὅτι οἱ πρῶτοι ἄποικοι τοῦ χωριοῦ πιθανῶς νά ἥλθαν ἀπό τὸ ἔσωτερικό τῆς Ἑλλάδος γιά νά διαφύγουν τό ζυγό τοῦ κατακτητῆ καὶ ἐπιδόθηκαν στή γεωργία, τήν κτηνοτροφία, τήν οἰκοδομική καὶ τά ταξίδια⁸.

Καὶ οἱ τρεῖς προαναφερθέντες Λισκατσίτες συγκλίνουν στό συμπέρασμα ὅτι τό Λισκάτσι σάν συγκροτημένο χωριό χρονολογεῖται ἀπό τό α΄ μισό τοῦ 18ου αἰώνα. ‘Ο ἔνας ἐπαναλαμβάνει τόν ὄλλο καὶ ὅχι σπάνια τόν συμπληρώνει. Στηρίχτηκαν μόνο στήν παράδοση, ἀφοῦ ίστορικές μαρτυρίες δέν ὑπάρχουν. ’Ατυχῶς δέν ἔχω τίποτε νεώτερο νά προσθέσω, γι’ αὐτό δέχομαι, ὅτι τό Λισκάτσι ἔχει ζωή τριῶν αἰώνων, χωρίς ν’ ἀποκλείω δριστικά τό ἐνδεχόμενο νά ἐκτείνεται καὶ στόν 17ο αἰώνα.

Οἱ τρεῖς μαχαλάδες

Εὔρεως εἶναι διαδεδομένη ἡ παράδοση ὅτι τό Λισκάτσι παλιά ἀποτελοῦσαν τρεῖς ξεχωριστοί μαχαλάδες - συνοικισμοί. Οἱ κάτοικοί τους εἶχαν διαφορετικές ἐπαγγελματικές

7. Περιοδικό «Ἀσημοχώρι» τεῦχος 16/1980, σελ. 143-144

8. «Τό Λισκάτσι...», σελ. 7.



Δημό^τ

. Δρόμος τοῦ κάτω μαχαλᾶ μέ καλντερίμι.

ἀπασχολήσεις. Στό σημερινό χωριό ἡ ταν σιδηρουργοί, στόν "Αγιο Δημήτριο κτηνοτρόφοι και στόν "Αγιο Ἀθανάσιο χρυσοχόοι. Τά ՚ιδια ἀναφέρει και ὁ π. Δημήτριος Τάτσης σέ δίφυλλο χειρόγραφό του, ὅπου σημειώνονται και τά παρωνύμια τῶν κατοίκων τῶν γύρω χωριῶν. Ἐνδιαφέρον εἶναι νά ὑπενθυμίσω ὅτι τούς Λισκατσίτες τούς ἔλεγαν «Ζούλφηδες»⁹.

Γιά τούς μαχαλάδες αὐτούς δέν ἔχουμε ἰστορικά στοιχεῖα, ἀλλά και ἡ παράδοση εἶναι φειδωλή. Ὁ Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος ἐπαναλαμβάνει τά ὅσα λέγονται γιά τούς τρεῖς συνοικισμούς και συμπληρώνει ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου ἡ ταν πλουσιότεροι και εἶχαν ἀσημένιες κούνιες γιά τά παιδιά τους¹⁰. Ὁ Βασίλειος Χρῆστου ἀπορρίπτει τά σχετικά μέ τούς σιδηρουργούς και χρυσοχόους Λισκατσίτες, ὅπως θά δοῦμε ἀμέσως πιό κάτω.

Λισκάτσι ἢ Ἀσημοχώρι

Στό βιβλίο τοῦτο χρησιμοποιῶ συνεχῶς τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ, παρόλο πού σήμερα εἶναι σχεδόν ἄγνωστο ἔξω ἀπό τήν ἐπαρχία τῆς Κονίτσης. Θαρρῶ πώς συμφωνοῦν ὅλοι οἱ χωριανοί μου και συγκινοῦνται ἴδιαίτερα ὅταν ἀκοῦν τό ὄνομα Λισκάτσι. Παραθέτω ἀμέσως μερικά στοιχεῖα σχετικά μέ τά ὄνόματα τοῦ χωριοῦ.

Ὑπάρχει μιά σύγχυση ώς πρός τήν προφορά τοῦ παλιοῦ ὄνόματος: Λισκάτσι ἢ Λεσκάτσι; Στόν προφορικό λόγο λέγεται Λισκάτσι, ἐνῷ μερικοί ὅταν γράφουν ἀντικαθιστοῦν τό ι τῆς πρώτης συλλαβῆς μέ ε. Ἐκεῖνος πού πρῶτος,

9. Δέν εἶναι εὔκολο νά ἔξηγήσω τό παρωνύμιο. Σημειώνω πληροφοριακά ὅτι τό «ζούλφ» εἶναι πολύχρωμο πουλί στό μέγεθος τοῦ κότσυφα, πιθανῶς ὁ συκοφάγος. Βλέπε στό βιβλίο τοῦ Εὐαγγέλου Ἀθ. Μπόγκα «Τά γλωσσικά ἴδιώματα τῆς Ἡπείρου», τόμος Α', Ιωάννινα 1964, σελ. 130

10. «Τοπωνυμικόν τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης» στά «Ἡπειρωτικά χρονικά», 1937, σελ. 232.

ἀπ' ὅσα γνωρίζω, ἔγραφε τό χωριό Λεσκάτσι εἶναι ὁ δάσκαλος Χριστόδουλος Πανταζῆς. Σέ παλιό μηναῖο π.χ. διαβάζουμε: «Ο Χριστόδουλος Ζήκος, ἐκ Λεσκάτσι, τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἔξηκοστῷ δευτέρῳ ἔτει».

Τήν ἵδια γραφή χρησιμοποιοῦν καί νεώτεροι Λισκατίτες, ἵσως γιατί ἐνστερνίζονται τήν ἐκδοχή ὅτι τό ὄνομα Λεσκάτσι προῆλθε ἀπό τήν σλαβική λέξη «λέσκα», που σημαίνει λεπτοκαρυά ἡ ἀκόμη ἀπό τήν προσπάθειά τους νά γράψουν τό χωριό ἐπί τό λογιότερο. «Ολα αὐτά ὅμως, νομίζω, ὅτι εἶναι ἡ ἔξαιρεση τοῦ κανόνα. Ἡ προφορική παράδοση τῶν κατοίκων ἀρνεῖται τό ε καί χρησιμοποιεῖ τήν ὄνομασια Λισκάτσι. Τή συναντοῦμε ἐπίσης καί σέ πολλές ἐνθυμήσεις καί ἐνδείξεις που εἶναι γραμμένες σέ διάφορα βιβλία καί ἀντικείμενα τῆς κεντρικῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ. Μεταφέρω δειγματοληπτικά μερικές:

α'. Στό μεγάλο πολυέλαιο διαβάζουμε:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟ(ΚΟ)Υ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΝΘΕΑ Β. ΠΕΚΛΑΡΗ ΤΣΑΡΑΠΑΙΝΙΤΟΥ ΧΟΡΙΟΝ ΛΙΣΚΑΤΣΗ 1898».

β'. Στήν καμπάνα γράφει:

«1910. AP. 1015. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΚΛΑΡΗ ΤΣΑΡΑΠΛΙΝΤΩΝ. ΔΩΡΟΝ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΛΙΣΚΑΤΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Κ.Ν. ΤΑΤΣΗ - Μ.Π. ΤΑΤΣΗ- Μ.Ν. ΤΑΤΣΗ - Δ.Μ. ΓΙΩΤΗ - Μ.Θ. ΠΑΝΤΑΖΗ - Α.Γ. ΓΙΩΤΗ - Π.Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»¹¹.

11. Ἡ καμπάνα σήμερα εἶναι στήν Παναγία καί ὅχι στήν Ἀγία Παρασκευή που τήν είχαν ἀφιερώσει οἱ ταξιδεμένοι Λισκατίτες.

γ'. Στά μανουάλια, πού είναι μεταγενέστερη δωρεά του μακαρίτη Κωνσταντίνου Τάτση (1924), γράφει Λισκάτσι, όπως έπίσης στήν κολυμβήθρα και σέ παλιά διαχειριστικά βιβλία της έκκλησίας.

δ'. Στό «Θεῖον καὶ Ἱερόν Εὐαγγέλιον», Ἐνετίησιν 1811, πού φυλάγεται στήν Παναγία, ύπάρχει ἡ ἐνθύμηση:

«Θεμιστοκλῆς ἱερεύς ἐκ τοῦ χωρίου
Τουρνόβου ἔχρημάτισε ἐφημέριος
εἰς τό ἐνταῦθα χωρίον Λισκάτσι 6
ἔτη, ἀπό τό ἔτος 1897 ἕως
τό 1903 καὶ ὀφείλωσι οἱ τῆς
ἐποχῆς εὑρισκόμενοι ἱερεῖς νά
μνημονεύωσι αὐτόν ἐν τῇ προσκο-
μιδῇ εἴτε ζῶντα εἴτε τεθνεῶτα».

Λισκάτσι ἐπίσης γράφουν πάντοτε καὶ τά διάφορα ἔγγραφα τῆς μητροπόλεως «Βελλᾶς καὶ Κονίτσης», πού πρόσφατα ἐρεύνησαν¹².

Γιά τήν ἑταμολογία τῆς λέξης Λισκάτσι διατυπώθηκαν δυό ἐκδοχές. Μερικοί ἰσχυρίζονται, όπως προανάφερα, ὅτι προέρχεται ἀπό τή σλαβική λέξη «λέσκα» πού σημαίνει λεπτοκαρυά, τόπος μέ λεπτοκαρυές¹³. "Άλλοι ἐπίσης, όπως ο.χ. ὁ ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ π. Δημήτριος Τάτσης, ύποστηρίζουν ὅτι Λισκάτσι κατά μιά ἀλβανική διάλεκτο σημαίνει κλεφτοχώρι. Πιθανότερη θεωρῶ τήν πρώτη ἐκδοχή, πού ἐνισχύεται καὶ ἀπό τό γεγονός ὅτι σέ πολλά μέρη ύπάρχουν πυκνότατες λεπτοκαρυές. (Μπηγαδούλι, Ἀι-Θανάσης κ.ἄ.).

"Αν ὅμως γιά τό παλιό ὄνομα τοῦ χωριοῦ ύπάρχει αὐτή ἡ

12. Χρονολογοῦνται ἀπ' τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας καὶ σύντομα θά τά δημοσιεύσω στό περιοδικό «Ἀσημοχώρι».

13. 'Ο Χαρ. Ρεμπέλης στά «Κονίτσιωτικα», σελ. 267, γράφει σχετικά: «Λισκάτσι' τό χωρίον 'Ασημοχώρι. 'Η πρώτη ὄνομασία θά προήλθεν ἐκ τῆς σλαβ. λέξεως λέσκα, ἥτις σημαίνει λεπτοκαρυά».

διχογνωμία ώς πρός τήν προφορά και ἐξήγησή του, γιά τό νέο ὄνομα ύπάρχει δύμοφωνη καταδίκη. Ἡταν πράγματι ἐπιπόλαιη πράξη ή μετονομασία τῶν χωριῶν μας. "Ισως λόγοι «έθνικῆς» σκοπιμότητας νά τήν ἐνέπνευσαν, ὅμως ὅλοι συγκινοῦνται περισσότερο ἀπό τό παλιό ὄνομα. Ἡ μετονομασία ἔγινε τό 1924 και ἀπό Λισκάτσι ύποχρεωθήκαμε ν' ἀκοῦμε τή γενέτειρα Ἀσημοχώρι. Ἡ ἀλλαγή ἔγινε «προτάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου και ἴδιᾳ τῇ ἐπιμονῇ τοῦ Ἀγγελῆ Γιώτη, μέ τήν δικαιολογία ὅτι ἥκμαζε κάποτε (στό χωριό) ή τέχνη τοῦ ἀργυροτεχνίτου (ἀσημιτζῆ), διότι κατά τήν θέσιν "Αγιος Δημήτριος και ἄνωθεν τούτου εύρεθησαν πρό πολλῶν ἐτῶν μερικά χαλκώματα κ.λπ. ἀνάξια λόγου εύρηματα. Ἡ μετονομασία αὕτη ύπηρξεν ἀτυχῆς, καθ' ὅσον ἡ λέξις ἀσήμι εἶναι τούρκικη και σημαίνει ἀργυρος»¹⁴.

Στή γνώμη αὐτή παρατηρῶ ὅτι ἡ λέξη ἀσήμι δέν εἶναι τούρκικη, ἀλλά εἶναι τῆς δημοτικῆς γλώσσας και προέρχεται «ἐκ τοῦ ἀσημον ἀργύριον = τό μή κομμένον σέ νομίσματα, τό ἀσφράγιστο, ἐκεῖνο πού δέν φέρει σῆμα». Ἀφοῦ, λοιπόν, βρέθηκαν παλιότερα διάφορα ἀντικείμενα πού μαρτυροῦν κάποια βιοποριστική ἀπασχόληση μερικῶν Λισκατσιτῶν, ὅρθι ὄνομάστηκε Ἀσημοχώρι τό χωριό. Βέβαια, ὅπως εἶπα, ἦταν λάθος ἡ μετονομασία, ἀλλά τό νέο ὄνομα πού δόθηκε εἶναι πετυχημένο χωριό ὅπου παλιά δούλευαν τό ἀσήμι. Θά ἀποτελοῦσε μάλιστα καύχημα γιά τούς νεώτερους ἢν σώζονταν μερικά ἀντικείμενα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἢν εἶχαμε ἔστω και δείγματα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ πού, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, εἶχαν ἀναπτύξει οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ.

14. Τή γνώμη αὐτή διατυπώνει δ' Ἀγγελῆς Γιαννούλης («Ἀσημοχώρι», 16/1980, σελ. 143). Παρόμοια εἶχε ύποστηρίξει και δ' Βασίλειος Χρήστου («Τό Λεσκάτσι...» σελ. 8) ἀπορρίπτοντας συγχρόνως κάθε γνώμη σχετική μέ ἀσημιτζῆδες και σιδηρουργούς. Προφανῶς γιατί «πέφτει» ἡ καταγωγή τῶν Λισκατσιτῶν.

Είναι περιττό νά σημειώσω ότι δέν εύσταθεī ή ταπεινωτική γιά τό χωριό ἔξήγησι, πού δίνουν μερικοί, ἀβασάνιστα φυσικά, πώς τάχα Ἀσημοχώρι σημαίνει ἄσημο χωριό, δηλ. ἀσήμαντο. Οἱ τότε κοινοτικοί ἄρχοντες είναι ἀδύνατο νά εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο. Τό χωριό θά μποροῦσε νά δονομαστεῖ καί Ἀργυροχώρι, ἀλλά αὐτό τό ὄνομα θά προξενοῦσε σύγχυση μέ τό ὁμώνυμο χωριό τοῦ Πωγωνίου καί γι' αὐτό, ἵσως, τό ἀπέκλεισαν.

Χειμώνας στό Λισκάτσι

Πρίν κλείσω τοῦτο τό κεφάλαιο μέ τά ἀνεπαρκῆ ἰστορικά στοιχεῖα¹⁵ τοῦ χωριοῦ, θέλω ν' ἀνοίξω μιά λαογραφική παρένθεση, πού θαρρῶ ότι θά είναι ἐνδιαφέρουσα, κυρίως γιά τούς Λισκατσίτες.

Οἱ πρῶτοι πού ἐγκαταστάθηκαν στό Λισκάτσι, ἀψήφησαν καί τό ὑψόμετρό τοῦ, πού είναι περί τά 950 μ., καί τίς δύσκολες καιρικές συνθήκες πού ἐπικρατοῦν ἐκεῖ κατά τόν χειμώνα. Μόνιμο αἰνι τό πρόβλημα τῶν χιονοπτώσεων, πού ἀποκλείουν τό χωριό ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀλλά καί ὑποχρεώνουν τούς κατοίκους σέ μιά συνεχῆ καί ἀφάνταστα κουραστική προετοιμασία γιά τήν «ὑποδοχή» τους. Ἡ ἀγωνία κορυφώνεται τό Γενάρη, τότε πού πέφτει τό περισσότερο χιόνι.

· "Οσοι μεγάλωσαν στό Λισκάτσι χάρηκαν τίς κορμοστασιές τῶν χιονισμένων ἐλάτων καί πεύκων. Προσωπικά μοῦ μένουν ἀξέχαστες καί οἱ παγωμένες ἴτιές στό λάκκο τόν τρανό, πού καθώς βρέχονταν τά κλωνάρια τους καί πάγωναν στή συνέχεια τά νερά πάνω τους, σχημάτιζαν παρθενικούς πολυελαίους μέ ἀπίθανα σέ σχῆμα καί ὅγκο παγοκρύσταλλα. Τό

15. Τά ἐλάχιστα στοιχεῖα πού ἔχω στήν διάθεσή μου δέν βοηθοῦν γιά μιά ἰστορική ἀναδρομή χωρίς κενά, γι' αὐτό περιορίζομαι στίς λίγες αὐτές πληροφορίες, πού ἵσως βοηθήσουν στό μέλλον γιά κάτι ἀρτιότερο.

ιδιο ὅμορφα ἦταν καί τά «σπαθιά» που κρεμιοῦνταν ἀπ' τίς «όστρέχες» (τίς ἄκρες τῆς στέγης). Ἀπό τό πολύ κρύο τά σταλάγματα δέν προλάβαιναν νά πέσουν στή γῆ, γιατί στερεοποιοῦνταν καί μάκραιναν μάκραιναν, ξεπερνώντας κάποτε σέ μῆκος τό ἔνα μέτρο. Τά νεώτερα χρόνια οἱ χειμωνιάτικες αὐτές εἰκόνες ἔγιναν σπάνιες, γιατί, ὅπως ίσχυρίζονται οἱ παλιότεροι, «ἄλλαξε ὁ καιρός».

Μέσα στήν «ἀγονίστα» (τό καθιστικό δωμάτιο) τό τζάκι καίει δλόκληρα κούτσουρα. Στή «βάτρα» ὁ παππούς ἡ ἡ γιαγιά πλέκουν στά παραμύθια «τό ὄνειρο μέ τήν ἀλήθεια» καί ἀκούει ἡ οἰκογένεια μέ πολλή προσοχή. "Οχι σπάνια ζεσταίνονται καί στεγνώνουν ἔνα δυό νεογέννητα κατσικάκια, που γρήγορα κιόλας ξεθαρρεύουν καί κάνουν τά πρώτα τρεμάμενα βήματα μπροστά στά μάτια τῆς ράθιμης καί γουργούρως γάτας, που εἶναι χωμένη μέσα στό τζάκι.

Κυρίαρχη θέση στήν «ἀγονίστα» ἔχει τό τζάκι καί τά μπάσια, που εἶναι περί τά 30 ἑκ. ψηλότερα ἀπό τό πάτωμα. Στή «βάτρα» ὁ μασιάς, τό φτυαράκι καί πιό μέσα ἡ πυροστασιά μέ τήν τσουκάλα. Ψηλά στό ταβάνι εἶναι περασμένα τά σταλίκια. Σ' αὐτά κρεμοῦν τό ξεφλουδισμένο καλαμπόκι, τίς ἀρμάθες τά κρεμύδια καί τίς στενόμακρες λουρίδες τοῦ «παστρεμᾶ» (ἀλατισμένο κρέας). Στά ράφια που εἶναι στούς τοίχους, μπουκάλια μέ ρακί καί ἀραδιασμένες κολοκύθες μέ διαφορα σχήματα καί χρώματα. Κάπου στό δωμάτιο εἶναι ἡ κασέλα τοῦ ἀφέντη τοῦ σπιτιοῦ, σφραγισμένη ὅμως, γιατί ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ ὅποιος θησαυρός τῶν νοικοκυραίων.

Σ' αὐτό τό ἀπέριττο, ἀλλά περιποιημένο δωμάτιο, τά βράδια τοῦ χειμώνα, περνάει ἡ οἰκογένεια πολλές ὥρες. Παλιότερα δέν ὑπῆρχαν ραδιόφωνα καί τηλεοράσεις καί στήν «ἀγονίστα» συνήθως ἐπικρατοῦσε ἡ συχία. Ό νοῦς τότε - ἀλλά καί τώρα - στρεφόταν μακριά στά ξένα. Μέ τή γοργόφτερη φαντασία οἱ γυναικες ταξίδευαν σέ χῶρες μακρινές, ἐκεῖ που οἱ ἄντρες καί τά παιδιά τους μοχθοῦσαν καί παραδέρνονταν. Ζοῦσαν τό μυστικό μαρτύριο, τόν κρυφό πόνο,

βασανίζονταν μέ τους λογισμούς πού ρέπουν πρός τό κακό. Οι ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς ἔσβηναν ἀπό τά πρόσωπα τῶν γυναικῶν τή χαρά καί ζοῦσαν ἐφιαλτικά τήν ἀπομόνωση. Μόνη ἀπαντοχή καί βάλσαμο τῆς πονεμένης γυναίκας ὁ ταχυδρόμος, πού ἀπ' τήν Πυρσόγιαννη, καβάλα στό μουλάρι, ἔκοβε τό χιόνι γιά νά φέρει τά γράμματα. Ἀλλά γιά τίς πίκρες τῆς ξενιτιᾶς θά μιλήσω πιό κάτω.

Παραθέτω καί μιά ἄλλη ἐνθύμηση τοῦ δάσκαλου Χριστόδουλου Πανταζῆ, πού ἀναφέρεται στή χιονόπτωση τοῦ χειμῶνα 1864-1865. Τότε τό χιόνι εἶχε φτάσει περίπου τά δύο μέτρα, γεγονός ἀσυνήθιστο, γι' αὐτό ὁ φιλόπονος δάσκαλος τό σημείωσε στό κτηματολόγιο. Μακάρι νά εἴχαμε τέτοιες ἐνθυμήσεις κι ἀπό ἄλλους. Θ' ἀντλούσαμε ὅρκετά στοιχεῖα, χρήσιμα γιά τήν ίστορία τοῦ χωριοῦ. Κράφει λοιπόν ὁ Χριστόδουλος:

«Τῷ 1865ῷ - 1866ῷ. Τόν μεταξύ τῶν
δύο τού/των ἑτῶν χειμῶνα εἰς τάς
ἡμέρας μας οὐδεὶς ἐκ τῶν Ἡμετέ-
ρων γερόντων ἐνθυμεῖται· ἐπει/δή
ἡ χιών ἐκάλυψε μόνον τό ὅρος καί
οὐχι τάς/παστάδας, εἰς τήν χώραν
μας Λεσκάτσι ἐπε/σε μόνον μιᾶς
παλάμης χιών μίαν ἡμέραν/ καί
τήν ἄλλην ἐξαλείφθη. Τό ἐναντίον
δέ πέ/ρυσι μεταξύ τοῦ 1864 -
καί 1865 ἐπεσε 10 δέκα /πιθαμῶν
χιών εἰς τρόπον ὅπου πολλές
θυρο/ποῦλες ἐσκέπασε.

‘Ο Χρ. Π. ὁ Ἀποστολίδης’¹⁶.

Οἱ πιό δύσκολες ἐργασίες τοῦ χωριοῦ ἦταν παλιότερα

16. Βλέπε καί τήν σημείωση 5 τοῦ πρώτου κεφαλαίου.

τά ξύλα και τό κλαδί. Και οι δυό προετοιμασίες γιά τό χειμώνα που ἀπαιτοῦσαν σωματική ἐξάντληση· κόψιμο, μέριασμα, κουβάλημα μέ τά ζῶα.

12. Ἡ ἐνθύμηση τοῦ Χριστόδουλου Πανταζῆ που ἀναφέρεται στή φοβερή χιονόπτωση τοῦ 1864-65

Γιά νά κόψουν ξύλα πήγαιναν στά μακρινά «κουριά» όπου τά δέντρα ήταν «άκλαριγα» και δέν προσφέρονταν γιά κλαδί. Δέν πρέπει έδω ν' άντιπαρέλθω ξνα ώραϊο έθιμο που ύπηρχε στό χωριό. "Οταν έπρόκειτο νά γίνει κάποιος γάμος οι χωριανοί συμπαραστέκονταν στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ μέ τόν έξῆς έμπρακτο τρόπο: 'Αφιέρωναν μιά ή και δυό μέρες γιά νά τό προμηθεύσουν μέ πολλά ξύλα, που ήταν άπαραιτητα γιά τήν έτοιμασία τῶν φαγητῶν. Καβάλα στά ζωα και τραγουδώντας άνέβαιναν στό βουνό γιά τά ξύλα τοῦ γάμου. Οι «λιάτες» (τσεκούρες) έπαιρναν και έδιναν. "Έκοβαν πολλά ξύλα που έπαρκούσαν δχι μόνο γιά τό γάμο, άλλα και

γιά τό ξεχειμώνιασμα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ γαμπροῦ. Ἡταν μιά ώραιά συμμετοχή ὅλων τῶν κατοίκων στά προεόρτια τοῦ μεγάλου γεγονότος.

Παράλληλα φρόντιζαν καί γιά τίς τροφές τῶν ζώων. Ἐκοβαν χορτάρι καί κλαδί. Τό πρῶτο δέν ἦταν τόσο κουραστικό, τό δεύτερο ὅμως - τό «ἔρμο» τό κλαδί ὅπως τό λένε στό χωριό - εἶχε πολύ παιδεμό. Κλάρισμα, ξεκλάρισμα, δέσιμο σέ δεμάτια, κουβάλημα, στέγνωμα στ' ἄλωνι καί πάτημα ὕστερα «στάβες-στάβες» στήν καλύβα. Κι ἀπ' τήν καλύβα, ὅταν τό χιόνι ἔφτανε στό γόνατο, ἔπρεπε νά κουβάληθεῖ στό κελάρι μέ τό ζαλίκι.

Αὐτά βέβαια σήμερα ἔχουν ἐκλείψει, ἀφοῦ δεν ὑπάρχουν πιά στό χωριό ζῶα. Ὁμως δέν ἔχουν λησμονηθεῖ. Ὅσοι ἰδρωσαν κουβαλώντας «στράτες» (δρομολόγια) ξύλα καί κλαδί, ὅσοι «γρατσουνίστηκαν στά σκραπιά» καί στραβοπάτησαν στίς κατηφοριές, τά θυμοῦνται ζωηρά.

Κλείνοντας τούτη τήν παρένθεση θά ἥθελα νά σημειώσω μερικές ἐμπειρίες μου. Παρόλο πού εἶμαι νεώτερος, ἔχω ἀρκετή ἐμπειρία τῆς σκληρῆς ζωῆς τοῦ χωριοῦ, ἵδια μέ κείνη τῶν μεγαλύτερων ἀπό μένα Λισκατσιτῶν. Νιώθω ἀκόμη τήν τεκόνη κολλημένη στό ἰδρωμένο μου πρόσωπο, καθώς κουβαλοῦσα τά ξύλα καί τό κλαδί. Ἀκούω ἀκόμη τό ἀγκομαχητό μου, ὅταν σκαρφάλωνα στίς κακοτράχαλες κορυφές τῆς "Ορλας, μαυλώντας τά γρεκιασμένα πάνω στίς ἀπρόσιτες πέτρες γίδια. Σήμερα ἐκεῖνος ὁ παιδεμός μου εἶναι μιά ἀνάμνηση. Μέ ἐπηρεάζει πάντα καί δέν ἀφήνει νά παγώσει ἡ ἀγάπη μου γιά τό Λισκάτσι. Γιατί ὅσο παιδεύεσαι σ' ἔναν τόπο, τόσο τόν ἀγαπᾶς. Τό βίωμα σέ δένει μαζί του καί ἀν ὁ ἀνεμος τῆς ζωῆς σοῦ παρασύρει τή σχεδία μακριά, πάλι θά γυρίσεις. Αὐτό προπαντός ἴσχύει γιά μᾶς τούς Ἡπειρῶτες πού ἀγαπᾶμε τά βράχια μας καί δέν τρῶμε τούς λωτούς τῆς λησμονιᾶς. Τό κορμί μας πολλές φορές τό φιλοξενεῖ ἡ ξενιτιά, τήν ψυχή μας ὅχι. Δέν τήν βρίσκει, γιατί τήν ἀφήνουμε πίσω στή γενέτειρα. Καί δέν εἶναι ὁ λόγος μου ὑπερβολικός.

Τόν ἐπιβεβαιώνει καί ἡ σημερινή πραγματικότητα· ἄλλος γιά λίγο καί ἄλλοι γιά περισσότερο χρόνο ἐπιστρέφουμε. Πῶς νά διατηρηθοῦμε στή ζωή δίχως τήν «ψυχή»;



Τζάκι σέ ἀσημοχωρίτικο σπίτι.

Ἐργο τοῦ Μῆτρου Ισεπέλη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Ἡ εὐσέβεια τῶν Λισκατσιτῶν.

Θυμᾶμαι κάποιο γέροντα λευῖτη πού σ' ἔνα ιερατικό συνέδριο εἶχε πεῖ περίπου τά έξῆς: «Τά χωριά μας κρατᾶνε ἀκόμη τήν πίστη καὶ τίς παραδόσεις». Ἐννοοῦσε τά Μαστοροχώρια. Καί εἶναι μιά ἀληθεία, γιατί ἂν συγκρίνεις τά χωριά τοῦ Γράμμου μὲ ἄλλα γειτονικῶν ἐπαρχιῶν, διαπιστώνεις ὅτι ὁ κόσμος ἐδῶ θρησκεύει καὶ ἐκκλησιάζεται. Ἡ λαϊκή εὐσέβεια εἶναι ἀξιοθαύμαστη.

Τό Λισκάτοι ἔχει ἑπτά ἐκκλησίες. Τό γεγονός αὐτό μαρτυρεῖ τή θρησκευτικότητα τῶν κατοίκων του, ἀφοῦ σέ κάθε πέντε σπίτια ἀναλογεῖ καὶ μιά ἐκκλησία. Προπολεμικά, ὅταν στό χωριό ζοῦσαν περί τίς τρεῖς ἑκατοντάδες ψυχές, οἱ ἐκκλησίες ἦταν μοιρασμένες. Οἱ οἰκογένειες φρόντιζαν γιά τή συντήρηση καὶ τόν καλλωπισμό τους. Τήν Ἀγία Παρασκευή τήν εἶχαν οἱ Γεωργακαῖοι, τόν Ἀγιο Νικόλαο οἱ Τατσαῖοι, τόν Ἀγιο Δημήτριο οἱ Ζηκαῖοι, τόν Ἀγιο Ἀθανάσιο οἱ Νουτσαῖοι, τόν Προφήτη Ἡλία οἱ Τσεπελάδες. Τόν Ἀγιο Σπυρίδωνα τόν ἔχτισε τά νεώτερα χρόνια ὁ Σπυρίδων Στεργίου.

Σήμερα ἡ παράδοση αὐτή ἔχει ἀτονήσει, γιατί οἱ μόνιμοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ δέν συμπληρώνουν τρεῖς δεκάδες καὶ εἶναι προχωρημένης ἡλικίας. Τή συντήρηση τῶν ἐκκλη-

σιῶν ἔχει ἀναλάβει πλέον ἡ ἐνορία. Ἡ συμβολή τῶν ταξιδεμένων Λισκατσιτῶν εἶναι σημαντική, ἀλλά καὶ τό γεγονός ὅτι τό χωριό εἶχε πάντα ἵερέα, καὶ μάλιστα ντόπιο, συνετέλεσε ἀποφασιστικά. Ἐδῶ πρέπει, γιά λόγους ἀντικειμενικούς, νά μνημονεύσω ξεχωριστά τόν σημερινό ἵερέα Δημήτριο Μ. Τάτση¹ πού ἡ φροντίδα του γιά τίς ἐκκλησίες ποτέ δέν μειώθηκε. Αὐτό τό ἀναγνωρίζουν οἱ Λισκατσίτες καὶ μέ έμπιστοσύνη συνεισφέρουν διάφορα ποσά, ὅπως βλέπει κανείς καὶ στίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ «Ἀσημοχώρι».

Γιά τίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ δέν ἔχουμε ἐπαρκῆ ἴστορικά στοιχεῖα. Γιά τρεῖς μάλιστα, τοῦ Ἀγίου Δημητρίου, τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου καὶ τοῦ Προφήτη Ἡλία, δέν ἔχουμε καμιά μαρτυρία. "Ἐτσι γι' αὐτές θά περιοριστούμε σέ μιά ἀπλή περιγραφή καὶ θά σημειώσουμε ὃ τι τυχὸν ἀναφέρει ἡ παράδοση.

Τό Λισκάτσι σήμερα πανηγυρίζει στίς 20 Ἰουλίου, μνήμη τοῦ Προφήτη Ἡλία. Ήαλιά ὅμως πανηγύριζε διαφορετικά. Κατά πληροφορίες τοῦ παπα-Δημήτρη Τάτση τά σαράντα σπίτια γόρταζαν τῶν Ταξιαρχῶν (8 Νοεμβρίου) καὶ τά ἄλλα εἴκοσι τό Δεκαπενταύγουστο.

Τό πανηγύρι τοῦ χωριοῦ (20 Ἰουλίου) γινόταν στόν Ἰζερό. Περνοῦσε ὅλος ὁ κόσμος ἀπ' τό ἐξωκκλήσι καὶ συνέχιζε γιὰ τή βρύση τοῦ Ἰζεροῦ. Ἐκεῖ ἔψηναν τ' ἀρνιά καὶ ἔστρωναν κάτω ἀπ' τήν ἀγριογκορτσιά τά διάφορα «φαγουλάτα». "Ἐτρωγαν, τραγουδοῦσαν καὶ χόρευαν. "Οταν πλησίαζε ἡ δύση τοῦ ἥλιου, κατηφόριζαν στό χωριό ὅπου συνεχιζόταν

1. Ἐφημερεύει στό Λισκάτσι ἀπό 1-5-1961. Χειροτονήθηκε ἵερέας τό 1947 καὶ γιά μιά δεκαετία (μέχρι τό 1957) ἔζησε στά κάτεργα τῆς γειτονικῆς Ἀλβανίας. Σάν ὅμηρος ἐκεῖ πέρασε δυσκολίες καὶ βασανιστήρια χωρίς νά ύποστείλει τό σταυρό τῆς πίστης καὶ τή σημαία τοῦ ἔθνους. Πρόκειται γιά πολύτεκνο λευῖτη μέ ἀποφασιστικό καὶ ἄκαμπτο χαρακτήρα. Ὁ γράφων εἶναι τό τελευταῖο του παιδί, τό ἐνδέκατο.

ή πανηγυριώτικη χαρά στήν πλατεία².

Ιερές Βίγλες.

Τά ̄ξι εξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ είναι χτισμένα στίς δύμορφότερες τοποθεσίες. Άλλα καί σέ «στρατηγικά» μέρη. Τά παρομοιάζω μέ βίγλες ἀπ' ὅπου οἱ "Αγιοι παρακολουθοῦν τίς κινήσεις τῶν ἐχθρῶν τοῦ χωριοῦ. Δέν είναι ύπερβολική ή παρομοίωση. Ή παράδοση ἀναφέρει τέτοιες περιπτώσεις πού οἱ "Αγιοι ἀπέτρεψαν τούς διαφόρους ἐπιδρομεῖς ἀπό τό νά καταστρέψουν τό Λισκάτσι. Μεταφέρω μόνο μισθωτοση, ὅπως τήν ἔχει καταγράψει ή Έλένη Γεωργακη.

«Κάποτε πολύ παλιά, δέν γνωρίζω γιά ποιά ἀκριβῶς αἰτία, δύμάδα Τουρκαλβανῶν ξεκίνησε με πούθεση νά κάψει τά χωριά καί πρῶτα τό Λισκάτσι, διηγοῦνται οἱ σημερινοί γέροντες. Νύχτωσαν λοιπόν στό οὐαρά ὅπου βρίσκεται τό ἐκκλησάκι τοῦ Αγίου Αθανασίου. Έκεϊ κάθησαν νά περάσουν τή νύχτα τους καί νά μετακουραστοῦν. Καθώς κοιμόνταν ὅλοι τους, ὁ ἀρχηγός τῆς συμμορίας εἶδε ἔνα ὄνειρο. "Ενας λαμπροφορεμένος παπάς, ὁ "Αγιος Αθανάσιος, τοῦ λέει μέ τρόπο ἐπιτημητικό:

— Εια ποῦ τό βαλες, μπέη; "Αν ἔρχεσαι νά κάψεις τοῦτο τό γεριό, τό Λισκάτσι, νά ξέρεις καλά ὅτι τό χω ύπό τήν προστασία μου καί σέ ἀντίποινα θά ρίξω φωτιά στήν Αλβανία γιά νά κάψω ζωντανά τά παιδιά σου.

Ταράχτηκε ἀπό τό ὄνειρο ὁ ἀρχηγός τῶν ληστῶν. "Ετρεμε σύγκορμος. Φοβισμένος καθώς ἦταν μετάνιωσε γι' αὐτό πού ηθελε νά κάνει. Πήρε τά παλληκάρια του καί γύρισε στήν Αλβανία. Τό γεγονός μαθεύτηκε καί ὅλοι τό ἀπέδωσαν

2. Τά τελευταῖα χρόνια τό ψήσιμο τῶν ἀρνιῶν γίνεται στά Ζουμπάνια. Η χαρά τοῦ παλιοῦ πανηγυριοῦ χάθηκε. Οἱ νεώτεροι δέν συγκινοῦνται ἀπ' τήν παράδοση καί τήν ἀπλή ζωή τοῦ χωριοῦ. Οἱ ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.

σέ θαῦμα τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου»³.

Στά κατανυκτικά αὐτά ἐκκλησάκια ἡ ψυχή νιώθει ἄνετα. Φτερουγάει καὶ ἀλλοιώνεται ἵερως. Ἐκεῖ, μακριά ἀπό ἀνθρώπινο μάτι, κάτω ἀπό τίς μορφές τῶν Ἀγίων, φανερώνεις στό Θεό αὐτό πού ἔχεις καὶ ζητᾶς αὐτό πού ποθεῖς. Ἔτσι δημιουργοῦνται τά βιώματα τῆς πίστης, πού εἶναι δύσκολο νά περιγραφτοῦν. Δέν ἔρω πόσο κατορθώνουν οἱ σημερινοί ἄνθρωποι νά τρυγήσουν τέτοιους πνευματικούς καρπούς. Γιατί συχνά μένουμε μόνο στήν ἐπιφάνεια καὶ στή δροσιά τοῦ ἀνέμου, ἐνῷ ἡ ψυχή μας ἀσφυκτιᾶ. Μένουμε στήν ἔξω δύμορφιά καὶ μᾶς διαφεύγει ἡ συγκίνηση πού δίνει ἡ προσευχή καὶ ἡ λατρεία.

Γιά τίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ θά κάνωλο ἀμέσως πιό κάτω ἀναλυτικά. Παράλληλα θά περιγράψω, τό κατά δύναμη, τίς ἀξιολογότερες εἰκόνες, γιά νά γνωρίζουν οἱ Λισκατσίτες τά κειμήλια τοῦ χωριοῦ. Εἶναι καὶ αὐτό ἔνα καθῆκον· νά διαφυλαχτοῦν οἱ θησαυροί μας, ὅ, τι δηλ. μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας, πού, ὅπως ἀποδεικνύεται, πίστευαν γερά στό Θεό καὶ γι' αὐτό ἔχτισαν τίς ἑφτά ἐκκλησίες.

1. Η Παναγία (Κοίμηση τῆς Θεοτόκου)

Είναι ὁ κεντρικός ναός τοῦ χωριοῦ καὶ, ὅπως προανάφερα, βρίσκεται στόν κάτω μαχαλά, ἀνατολικά, χτισμένη σέ κατηφορικό μέρος. Ἡ σημερινή ἐκκλησία χρονολογεῖται ἀπό τό 1877. Ἐχει βέβαια ἀνακαινιστεῖ, μετά τίς ἐμπόλεμες καταστάσεις τῆς δεκαετίας τοῦ '40. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι προϋπήρχε ναός ἐκεῖ, ταπεινός καὶ μικρός ὅμως.

Στίς 7 Ιουνίου τοῦ 1873 οἱ Λισκατσίτες ζητοῦν μέ ἀναφορά τους ἀπό τόν Χρηστάκην Ἐφένδη⁴ πού ζοῦσε στήν

3. Ἀπό τό ἄρθρο της «Τά ἔξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ μας» (Ἀσημοχώρι, 4/1977, σελ. 29).

4. Στοιχεῖα ἀπό τό χειρόγραφο τοῦ Χριστόδουλου Πανταζῆ πού δημο-



14. Ἡ Παναγία.

Κωνσταντινούπολη, ρίκονομική συνδρομή γιά τό σχολεῖο καί τήν έτοιμόρροπη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Παρόμοια ἀναφορά⁵ ἀπευθύνουν καί στόν Κωνσταντίνο Ζάππα⁶ πού βρισκόταν στή Βλαχιά. Ἀλλά καί ὁ «Βελλᾶς καί Κονίτσης»

σίερσε ὁ Εὐριπίδης Σούρλας μέ τίτλο «Ἐγγραφα τῆς Κοινότητος Λισκάτσι» στήν «Κόνιτσα». Βλέπε βιβλιογραφία.

5. "Οπου παραπάνω.

6. Προφανῶς πρόκειται γιά τόν ἐκ Λαμπόβου τῆς Βορείου Ἡπείρου εὐεργέτη (1814-1892), γνωστότατο ἀπό τό πλῆθος τῶν σχολείων καί ἰδρυμάτων κοινῆς ώφελείας πού ἔχτισε. Ἐνδιαφέρουσες, ἀλλά καί ἐπίκαιρες, είναι οἱ ἴδεες τοῦ Κωνσταντίνου Ζάππα σχετικά μέ τή μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τό σκοπό τῆς παιδείας γενικότερα. Ἀπό ἐπιστολή του πρός τόν «Σύλλογο πρός διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» ἀποσπῶ τίς ἀκόλουθες δυό περικοπές, στίς ὅποιες φαίνονται σαφέστατα οἱ ὑγιεῖς ἀρχές τοῦ φιλόγενοῦς Κ. Ζάππα:

«Καίτοι μακράν τῆς πατρίδος ζῶν, διατελῶν ὅμως ἐν διηνεκεῖ πρός αὐτήν ἐπικοινωνίᾳ πνευματικῶς, συμμερίζομαι τάς δυσπραγίας καί εὐπραγίας αὐτῆς, ἐξ ὧν ἐμόρφωσα ἴδεαν τινά καί πεποίθεσιν ὅτι ὑποκρύπτεται ἐν τῷ

Γερμανός στίς 16 Ιουνίου τοῦ 1873 δίνει τή σχετική ἄδεια γιά ἔρανο καί προτρέπει τούς χριστιανούς τῆς θεόσωστης ἐπαρχίας του νά συνδράμουν γιά «τὴν ἐκ θεμελίων ἀνέγερσιν τῆς ἑτοιμορρόπου Ἐκκλησίας τῆς ἐπ' ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου τιμωμένης»⁷.

Στίς 26 Μαρτίου τοῦ 1886 ὁ «Βελλᾶς καί Κονίτσης» Βασίλειος μέ ἔγγραφό του ζητοῦσε πληροφορίες γιά τίς ἐκκλησίες καί τά παρεκκλήσια. Ἡ κοινότητα ἀπάντησε στίς 2 Μαΐου τοῦ ἕδιου ἔτους ὅτι στό χωριό ὑπάρχουν: «Ἐκκλησίαι: 1. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, κτισμένη τό ἔτος 1823 μέ ἄδειαν τῶν Σπαχήδων γραπτήν, ἥτις ὅμως ἀπωλέσθη. Παρεκκλήσια: "Αγιος Νικόλαος, "Αγιος Δημήτριος, "Αγιος Αθανάσιος, Προφήτης Ἡλίας, "Αγία Παρασκευή. Ἀγνωστος ἡ ἐποχή τῆς ἰδρύσεώς των »⁸.

Ἡ μαρτυρία αὐτή ἀνάγει τήν πρώτη κτίση τῆς Παναγίας στό 1823. ቩ χρονολογία ὅμως τῆς ἀρχαιότερης εἰκόνας τοῦ χωριοῦ, τῆς Παναγίας τῆς Λισκατσίτισσας μᾶς μεταφέρει ἔναν αἰώνα πιό πίσω, δηλ. στο αψκβ' (1722). Δέν γνωρίζω μέ ἀσφάλεια ἂν ἡ εἰκόνα αὐτή ὑπῆρχε στό χωριό ἀπό τό 1722 ἢ εἶναι φερτή. Ὅπως σημείωσα σέ προηγούμενο κεφάλαιο,

σώματι αὐτῆς νόσημά τι ὅπερ βαθμηδόν μαραίνει τήν ζωτικότητα καί ἀλλοτοῖ τῶν χαρακτῆρα της. Τό νόσημα τοῦτο εύρισκω ἐν τῇ καταπτώσει τῶν τεως ἡθικῶν ἀρχῶν, αἵτινες διέκριναν τούς πατέρας ἡμῶν, διότι οὐδεμίαν αὐτῶν πατριωτικήν ἡ κοινωνικήν ἀρετήν βλέπει τις εἰς τήν νεωτέραν γενεάν, ἦν ἄλλαι ἴδει καί σκέψεις, ἄλλαι ἀντιλήψεις ἐμπνέουσι...

Τά γράμματα μόνα, μή συνοδευόμενα καί ὑπό ὑγιῶν τῆς ἡθικῆς ἀρχῶν, ἀποβαίνουσι πρόξενα βλάβης, ἀντί ὠφελείας, διότι ἀκονίζουσιν ἔτι μᾶλλον τήν κακίαν καί καθιστῶσι τόν φύσει κακόν κάκιστον» («Ἡ δρᾶσις τοῦ Συλλόγου κατά τήν ἑκατονταετίαν 1869-1969», ἔκδοση τοῦ Συλλόγου πρός διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, Ἀθήνα 1970, σελ. 93-95).

Πληροφοριακά στοιχεῖα γιά τόν Κ. Ζάππα βρίσκει κανείς καί στόν τόμο «Ἡπειρωτική Εὐποιΐα, ἡ Βιογραφική συλλογή Ἡπειρωτῶν εὐεργετῶν τῆς Τουρκοκρατίας» τοῦ Στέφανου Μπέττη, Ἰωάννινα 1982, σελ. 261-264.

7. Ἀπό τό χειρόγραφο τοῦ Χριστόδουλου Πανταζῆ. Βλέπε σημείωση 5.

8. Ὅπου παραπάνω.

διατηρῶ κάποια ἐπιφύλαξη. Οἱ χρονολογίες πού συναντοῦμε στίς ἄλλες εἰκόνες εἶναι μετά τὸ 1823.

Στή δυτική πλευρά τῆς ἐκκλησίας, ἄνω ἀριστερά, ὑπάρχει ἀγκωνάρι μέ σκαλιστά μονογράμματα ΙΣ ΝΚ, τή χρονολογία 1877 καί τό σταυρό στή μέση.

΄Απ’ αὐτά τά στοιχεῖα μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι ἡ ἐκκλησία χτίστηκε μετά ἀπό ἄδεια τῶν σπαχήδων (Τοῦρκοι στρατιωτικοί) τό 1823 καί τό 1873 ἔγινε ἐτοιμόρροπη, γεγονός πού κινητοποιεῖ τούς Λισκατσίτες νά δραστηριοποιηθοῦν γιά τήν «ἐκ θεμελίων ἀνέγερσίν της». Καί σύμφωνα μέ τήν ἐξωτερική χρονολογία ἔχτισαν τή σημερινή ἐκκλησία τό 1877⁹, πού ἀνακαινίστηκε στά νεώτερα χρόνια, μετά τήν ἐμπόλεμη περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ '40. Ξαναχτίστηκαν ἡ βόρεια καί ἡ νότια πλευρά καί ἔγινε χαριάτι. Στή δυτική πλευρά ὑπάρχει μιά δεύτερη εἴσοδος, χαμηλή, πού μπάζει στό γυναικωνίτη. Ή πλευρά αυτή προεκτείνεται σέ ψηλό καμπαναριό, πού εἶναι ἐλαφρῶς κεκλιμένο.

Στό ἐσωτερικό ἄξιο ἴδιαίτερης προσοχῆς εἶναι τό ξυλόγλυπτο τέμπλο καί μερικές εἰκόνες. Οἱ Τουρνοβίτες ταλιαδόροι στόλισαν τήν ἐκκλησία μ’ ἓνα ἀπό τά ἀξιολογότερα ἔργα τῆς τεχνῆς τους. Στό τέμπλο ὑπάρχουν 8 δεσποτικές εἰκόνες κατ' 19 μικρές. Οἱ κολωνίτσες τοῦ τέμπλου εἶναι ἀπλές καί καταλήγουν σέ ὅμορφα κιονόκρανα καί ἀπό πάνω σέ μεγαλόπρεπη στάση στέκεται ἕνας ἀετός. Υπάρχουν πολλές παραστάσεις κάτω καί κάτω ἀπό τίς θέσεις τῶν εἰκόνων. Μέ περισσό μεράκι εἶναι σκαλισμένα τά βημόθυρα καί προπαντός ἡ ἄμπελος, πού εἶναι κουφωτή καί λεπτοδουλεμένη. Ό μακαρίτης Κώτσιος Τάτσης μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι, ὅταν ἦταν παιδί, κουβαλοῦσε μαζί μέ τούς συνομήλικούς του τά κομμάτια τοῦ

9. Στό τεῦχος 14/1980 τοῦ περιοδικοῦ «΄Ασημοχώρι» δημοσιεύτηκαν τά ποσά πού στοίχισε ἡ ἀνέγερση τῆς Παναγίας. Συνολικά ξοδεύτηκαν 25.000 γρόσια. Ή ἐκκλησία χτίστηκε σέ οἰκόπεδο πού εἶχε ἀφιερώσει ὁ Άδάμος Θεοδοσίου.



Λεπτομέρειες ἀπό τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τῆς Παναγίας.

τέμπλου ἀπό τό Τούρνοβο.

Τέλος, στό μέσο τοῦ ναοῦ υπάρχει μικρός τρούλος, ἀθέατος ἀπ' ἔξω, μέ τοιχογραφία, καὶ στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἡ Πλατυτέρα καὶ οἱ ἱεράρχες.

Οἱ Εἰκόνες τῆς Παναγίας.

Τίς εἰκόνες πού σημειώνω πιό κάτω, τίς ξεχώρισα γιατί παρουσιάζουν κάποιο ἐνδιαφέρον ἀπό ἄποψη τέχνης - δέν ἵσχυρίζομαι ὅτι πρόκειται γιά κάτι μοναδικό - ἀκόμη καὶ γιά λόγους ἴστορικούς καὶ ἐρευνητικούς, προκειμένου νά συμπληρώσουμε τίς γνώσεις μας σχετικά μέ τούς Χιονιαδίτες ἀγιογράφους καὶ τήν τέχνη τους, γιατί αὐτοί κυρίως δούλεψαν στό Λισκάτσι. Ὑπάρχει καὶ δ πρόσθετος λόγος: Νά γνωρίσουν ὅλοι τά ἐκκλησιαστικά κειμῆλα, νά τά εὐλαβοῦνται καὶ φυσικά ν' ἀγρυπνοῦν γιά τή ὁμοφύλισή τους ἀπ' τούς ιερόσυλους. Ἡ καταχώρηση δέν εἶναι χρονολογική

a'. Παναγία ἡ Λισκατσίτισσα (74έκ. × 51 έκ.).

Εἶναι ἡ ἀρχαιότερη εἰκόνα τοῦ χωριοῦ. Χρονολογεῖται ἀπό τό αψκβ' (1722). Δέν φέρει καμία ἔνδειξη, μόνο στό φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ σημειώνεται ἡ παραπάνω χρονολογία. Εἶναι τοποθετημένη στό ἀριστερό προσκυνητάρι. Ὁ ταπεινός ἀγιογράφος τῆς τουρκοκρατίας δούλεψε μέ προσευχή καὶ κατάνυξη. Ἡ Παναγία εἶναι στόν τύπο τῆς Ὀδηγήτριας, μέ πρόσωπο σοβαρό καὶ γλυκύ, μέ χαμένη τήν πικρία γιά τήν μακρόχρονη ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους. Καὶ ὁ μικρός Χριστός στό κάπως χαρούμενο πρόσωπό Του ἔχει ἔκδηλη τή θλίψη. Τό φόντο εἶναι χρυσαφί καὶ ἔχει πολλά γραμμικά σχέδια (λουλούδια, φύλλα καὶ βλαστοί).

Τήν εἰκόνα αὐτή τήν εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα οἱ Λισκατσίτες καὶ θερμές προσευχές κάνουν μπροστά της, γι' αὐτό θεώρησα καθῆκον μου νά τήν ἐπονομάσω Παναγία Λισκατσίτισσα..

β'. Ἄγιος Δημήτριος (91 έκ. × 51 έκ.).

Βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τό δεσποτικό θρόνο. Κάτω ἀπό τόν καβαλάρη πού ἀκοντίζει ὁ "Ἄγιος σημειώνεται:

«δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ δημητρίου νικολάου νούτζη... 1838».



‘Η Παναγία ἡ Λισκατσίτισσα

Αξιόλογη εἰκόνα πού, ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια, είναι μᾶλλον χιονιαδίτου ἀγιογράφου.

γ'. Ὁ Ἀγιος Γεώργιος (89έκ. × 55έκ.).

Κάτω ἀπό τήν κοιλιά τοῦ ἄσπρου ἀλόγου ὑπάρχει ἡ μισοσβητσμένη ἔνδειξη:

«δέησις δούλου του μαργαρήτη Θεόδοσήου διμιτρήου Χρίστου νικολ(ά)ου διμιτρήου νικολάου ἰωάννου κ(αι) σαντανίου».

Οἱ δυό γωνίες είναι στρογγυλεμένες ἀπό κάποιο μεταγενέστερο χέρι, προφανῶς γιά νά τοποθετηῖ ἡ εἰκόνα σέ ἄβολη θέση.

δ'. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (92έκ. × 64 έκ.).

Δέν ἔχει καμιά ἔνδειξη. Πάνω ἀπό τούς Ἱεράρχες ὁ Χριστός

έπι νεφῶν εὐλογεῖ. Τά πρόσωπα εἶναι ἀποστεωμένα καὶ σκοτεινά.

ε'. Ὁ Ἀγιος Δαμιανός καὶ ὁ Ἀγιος Κοσμᾶς οἱ ἀνάργυροι (35έκ. × 28έκ.).

Στό μέσον σημειώνεται:

«δέησις τού δοῦλου τοῦ θεοῦ παναγιότου νικολάου νούτζη 1832».

στ'. Ὁ Ἀγιος Δημήτριος καὶ ὁ Ἀγιος Χαράλαμπος (35έκ. × 29έκ.)

Εἶναι:

«(δέ)ησις τού δοῦλου τοῦ Θεοῦ...»

ζ'. Ὁ Ἀγιος Σπυρίδων (35έκ. × 28έκ.)

Φέρει τήν ἔνδειξη:

«δέησις τοῦ δοῦλου τοῦ θεοῦ δημητρίου ιωάννου 1837: ίουλίου: 3»

Οἱ εἰκόνες β', γ', δ', ε', στ', ζ' ἔχουν πολλές δμοιότητες ώς πρός τήν τέχνη καὶ τά χρώματα. Ομοιάζουν ἐπίσης μέ τίς μικρές (δωδεκάορτο) τοῦ τέμπλου, μα ἄλλες πού βρίσκονται στόν "Αγιο Νικόλαο καὶ στή Αγία Παρασκευή. Δέν εἶναι ἀπίθανο νά τίς φιλοτέχνησε ὁ ἴδιος ἀγιογράφος. Από μιά ἔνδειξη πού συνάντησα σέ εἰκόνα τοῦ Ἀγίου Νικολάου στό δμώνυμο ἔξωκκλήσι, καὶ πού ἔχει δμοιότητα μέ τίς παραπάνω εἰκόνες, συμπεραίνω ὅτι ἀγιογράφος εἶναι ὁ Ζῆκος Γεωργίου ἀπό τίς Χιονιάδες¹⁰. Δυστυχῶς οἱ περισσότερες εἶναι αχρονολόγητες καὶ δέν εἶναι εὔκολος ὁ προσδιορισμός τῆς χρονικῆς περιόδου πού δούλεψε ὁ ἀγιογράφος. Γενικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τή δεκαετία 1830-1840 ὁ Ζῆκος Γεωργίου «ίστορεν» στό Λισκάτσι. Ὁ Ζῆκος εἶναι ὁ ἀγιογράφος τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις καὶ, ὅπως ἔχουν διαπιστώσει εἰδικοί μελετητές, «ἡ σχεδιαστική ἄνεση καὶ χρωματική εύαισθησία τοῦ ζωγράφου, εἶναι ἀρετές πού τόν κάνουν νά μεταιωρίζεται ἀνάμεσα στό λαϊκό καλλιτέχνη καὶ στόν ἀνεκτό ἀγιογράφο»¹¹.

10. Βλέπε στό βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Παϊσίου «Ἀγιογραφία καὶ ἀγιογράφοι Χιονιάδων», σελ. 21.

11. Μίλτου Γαρίδη - Θανάση Παλιούρα «Συμβολή στήν εἰκονογραφία

η'. 'Ο Μέγας Ἀρχιερεύς (85έκ. × 59έκ.).

Στό κάτω μέρος, στή μέση περίπου, σημειώνεται:

«διεξόδων τοῦ Κυρίου δημητρίου, στέργιου 1857».

'Η εἰκόνα εἶναι τοποθετημένη στό δεσποτικό θρόνο. Ο Κύριος εἶναι ἔνθρονος, κρατεῖ στό ἀριστερό χέρι σφαίρα καί σκῆπτρο καί μέ τό δεξιό εὐλογεῖ. Σοβαρό πρόσωπο μέ απόνα χρώματα.

θ'. 'Η Ἁγία Αἰκατερίνη (47έκ. × 35έκ.).

Χωρίς χρονολογία ή ἔνδειξη.

ι'. *Oi "Agioi Tessarakonta Mártyres* (53έκ. × 36έκ.).

Αξιόλογη εἰκόνα μέ λεπτομερή ἀπεικόνιση τοῦ μαρτυρίου. Οἱ γενναῖοι Μάρτυρες εἶναι χωρισμένοι σέ τέσσερις ὁμάδες. Ο καλοπροαίρετος εἰδωλολάτρης στρατιώτης εἶναι στό κάτω ἀριστερό μέρος, μεγαλοπρεπής καί ἀποφασιστικός. Δυοτυχῶς ή ἔνδειξη ἔχει καταστραφεῖ. Διαβάζουμε μόνο:

«εν ετει 18... ἔργον Αντωνί(ου) Μαίου...»

ια'. 'Η ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ (48έκ. × 36έκ.).

Χωρίς ἀξιώσεις. Ατεχνη λαϊκή τεχνοτροπία.

ιβ'. 'Ο Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (35έκ. × 24έκ.).

Είναι:

«δέησις του δουλου του θεού ιωάννου».

ιγ'. 'Ο Ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος (36έκ. × 30έκ.).

Ἐνθρονος ὁ Ἅγιος καί φέρει τὴν ἔνδειξη:

«Δαπάνη καί Διά χειρός Παυλου 'Ι(;) Βασιλείου 1894...».

ιδ'. 'Ο Ἅρχων Μιχαήλ (43έκ. × 31,50έκ.).

Εἰκόνα χωρίς ἴδιαίτερη τέχνη.

ιε'. Η Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (49έκ. × 35έκ.).

Βρίσκεται στό άριστερό προσκυνητάρι καί είναι:

«Ἐργον τῶν Ἀυταδέλφων Χριστοδούλου καί θωμᾶ Ἀναστ(...) Ζ' ἐκ Χιονάδων. 1886 Ιανουαρίου 12».

ιστ'. Η ἐν τῷ Ἀδῃ κάθοδος (48έκ. × 36έκ.).

Ζωγραφισμένη πάνω σέ μουσαμά μέ έκφραστικά πρόσωπα λαϊκῆς τεχνοτροπίας.

ιζ'. Ο ἀπόστολος Μάρκος ὁ Εὐαγγελιστής (48έκ. × 36έκ.).

Εἰκόνα φτιαγμένη ἀπό χέρι ἀμαθοῦς ἀγιογράφου. Είναι καταστραμμένη σέ καίρια σημεῖα.

ιη'. Η Γέννηση τῆς Θεοτόκου (48έκ. × 31έκ.).

Ἀπλή καί χωρίς τέχνη.

ιθ'. Ο Ἅγιος Αθανάσιος (53έκ. × 31έκ.).

Σέ μονοκόμματο ξύλο, λαϊκῆς τέχνης. Είναι πολύ καταστραμμένη καί φέρει τήν ἔνδειξη:

«δέισις τοῦ δούλου σου λαζο(;)».

κ. Γλυκοφιλοῦσα Παναγία (23έκ. × 18έκ.).

Αξιόλογη εἰκόνα χωρίς ὅμως καμία ἔνδειξη.

κα'. Πολυπρόσωπη (29έκ. × 21έκ.).

Εἰκονίζεται ἐπάνω ἡ Ἅγια Τριάς, στό μέσον ἡ Παναγία Γλυκοφιλοῦσα καί γύρω της πέντε Ἅγιοι.

κβ'. Μικρός ξύλινος σταυρός (ὕψος 27έκ., ὁριζ. 23έκ.).

Ἀπό τή μιά ὄψη ἡ Ἀνάσταση καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ Σταύρωση. Είναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα Ἱερά κειμήλια τῆς ἐκκλησίας.

* * *

Στό τέμπλο είναι οι έξης είκόνες:

α'. Ὁ Κύριος (105έκ. × 53έκ.).

Φέρει τήν ἔνδειξη:

«ΔΑΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΝΟΥΤΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ. 1887 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20. ΧΕΙΡ ΤΩΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΚ ΧΙΟΝΑΔΩΝ».

β'. Ἡ Παναγία (103έκ. × 53έκ.).

Κάτω ἀριστερά γράφει:

«Δαπάνη τῶν Ἀδελφῶν Δημητρίου Δημοσθένους καὶ Κυρίου Χ. Νούτση».

Στήν ἕδια είκόνα κάτω δεξιά σημειώνονται διάφοροι:

«Χειρί τῶν Ἀδελφῶν Χριστοδούλου καὶ Θωμᾶ Ἀναστ. Ζ ἐκ κώμης Χιονιάδων. 1894.».

γ'. Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (95έκ. × 53έκ.).

Φέρει τήν ἔνδειξη:

«ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ. 1888 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 27. ΧΕΙΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΕΚ ΧΙΟΝΑΔΩΝ».

Σέ μικρότερη είκόνα τῆς Κοιμήσεως πού είναι ἀπό κάτω σημαίνεται:

«Διά χειρός Παύλου Ιωάννου 1894».

δ'. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος (96έκ. × 54έκ.).

Ίστορήθηκε:

«Δαπάνη Κωνσταντίνου Ματθαίου δόσι, 1894. Ἔργον Παύλου Ιωάννου Βασιλείου».

ε'. Ὁ Ιωάννης ὁ Πρόδρομος (95έκ. × 54έκ.).

Ἡ ἔνδειξή της είναι μισοκαταστραμμένη:

«ΔΑΠΑΝΗ ... PIZOY. 1889. Χείρ... Ζωγράφου».

στ'. Οι Ταξιάρχες (97έκ. × 53έκ.).

Φέρει τήν ενδειξη:

«Δαπάνη Γεωργίου Ιερέως καί νίοῦ αὐτοῦ Χαραλάμπους 189...».

Στό χώρο τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων ύπάρχουν καί δυό νεώτερες, μιά τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν καί μιά τοῦ Ἀγίου Νικολάου.

Πάνω ἀπό τίς ὁχτώ μεγάλες εἰκόνες ύπάρχουν 19 θέσεις μέσα-ριθμες εἰκόνες (δωδεκάορτο καί ἄλλες) πού εἶναι ἐνδιαφέρουσες ἀπό ἄποψη τέχνης, ἔργα μᾶλλον τοῦ ἀγιογράφου Ζήκου Γεωργίου.

2. Ὁ Ἀγιος Νικόλαος - Τό Νεκροταφεῖο.

Εἶναι τό πιό κοντινό ἔξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ, μόλις διακόσια μέτρα ἀπό τά τελευταῖα σπίτια τοῦ κάτω μαχαλᾶ. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἡταν προφανῶς πρό του 1823 πού πρωτοχτίστηκε ἡ Παναγία, κεντρικός ναός τοῦ χωριοῦ. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό ἀσυνήθιστο γιά ἔξωκκλήσια μῆκος τῆς ἐκκλησίας.

Λίγο πιό πάνω ἀπό τόν Ἀγιό Νικόλαο ύπάρχει τοποθεσία πού λέγεται «Σήμαντρος». Πήρε τό ὄνομα ἀπό τό σήμαντρο πού ἡταν κρεμασμένο ἐκεῖ. Ὁπως εἶναι γνωστό, ἐπί τουρκοκρατίας ἀπαγορευόταν ἡ χρησιμοποίηση καμπάνας καί ἐπιτρεπόταν τό λιγότερο ἡχηρό σήμαντρο. Φυσικά τό σήμαντρο στήν τοποθεσία αὐτή θά καλοῦσε τούς χριστιανούς στήν ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Νικολάου.

Ἡ προφορική παράδοση ἐπίσης μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι παλιά, «ἀρχαία» λένε οἱ Λισκατσίτες. Δέν ύπάρχει ὅμως κάποιο ἱστορικό στοιχεῖο πού νά μᾶς ἐπιτρέπει νά δεχτοῦμε αὐτό τόν ἵσχυρισμό. Ὁ πρωτ. Τιμόθεος Χρήστου, σέ κάποιο παλιό δευτέρι διάβασε: «Ἀνέγερσις κτιρίου Ἀγίου Νικολάου 1894». Ὁ ἴδιος σχολιάζει τήν πληροφορία ως ἔξης: «Πρόκειται γιά ἀνακατασκευή τοῦ Ἀγίου Νικολάου καί μεγένθυση αὐτοῦ, ὥπως μοῦ ἀνέφερε ὁ παπα-Δημήτρης. Ὁ πρῶτος ναός τοῦ Ἀγίου Νικολάου εἶναι παλαιότερος βέβαια τῆς Παναγίας. Ἰσως τοῦ 1800».

Σήμερα ὁ ναός διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση, μετά ἀπό συνεχεῖς ἀνακαινιστικές ἔργασίες. Ἀπό τόν παλιό ναό

σώζονται μόνο πέντε εἰκόνες ἀξιόλογες καί ἐνδιαφέρουσες.
Οἱ τρεῖς εἶναι στό τέμπλο καί οἱ ἄλλες δυό στή νότια πλευρά.



‘Ο Ἅγιος Νικόλαος καί τό νεκροταφεῖο.

Στό τέμπλο σίναι:

a. ‘Ο Ἅγιος Νικόλαος (71έκ. × 43έκ.).

Ἐνθρονος καί μέ κατανυκτικό πρόσωπο.

β'. ‘Ο Πρόδρομος Ἰωάννης (71έκ. × 44έκ.).

Σέ πολλά σημεῖα καταστραμμένη. ‘Ο Πρόδρομος ἔχει
καί φτερά.

γ'. ‘Η Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (76έκ. × 45έκ.).

Ἐντυπωσιακή καί ἀξιόλογη εἰκόνα.

Στή νότια πλευρά εἶναι ἐπίσης δυό εἰκόνες:

a'. ‘Ο Ἅγιος Νικόλαος (90έκ. × 52έκ.).

Κάτω δεξιά σημειώνεται:



‘Ο ἄγιος Νικόλαος

«ιστορίθη η παροῦσα ικῶν δια χειρός ζήκου γεωργι - χιονιαδίτος αφιερωθεὶ πάρ' ἀντοῦ εν (τῇ ἐκκλη-)σίᾳ (εἰς) μ(νημ)ώσινον αὐτοῦ μί των αδελφῶν ἀντ(οῦ)»¹².

Οἱ παραπάνω τέσσερις εἰκόνες εἶναι τοῦ ἴδιου ἀγιογράφου, τοῦ Ζήκου Γεωργίου. Τά ὅσα γράψαμε γιά τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας ἰσχύουν καὶ γι' αὐτές.

β'. Ὁ Παντοκράτωρ (71έκ. × 66έκ.).

Προφανῶς θά ἦταν τοποθετημένη στήν ὁροφή. Δέν φέρει καμιά ἔνδειξη.

* * *

Στόν "Αγιο Νικόλαο είναι το οστεοφυλάκιο καὶ τό Νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου ὑπάρχουν πολλοὶ πετρίνοι σταυροί. Ὁ λιθοξόος Μῆτρο-Τσεπέλης ἔχει ἀφήσει δείγματα τῆς τέχνης του. Ἰσως κάποτε προχωρήσω τήν ἔρευνα στόν τομέα αὐτό.

Οἱ ταξιδεμένοι Λισκατσίτες μέ κατάνυξι καὶ συγκίνηση, ὅταν πηγαίνουν στο χωριό, πηγαίνουν στό «Κουλούρι» (Νεκροταφεῖο) γιά ν' ἀνάψουν ἓνα κεράκι στούς τάφους τῶν συγγενῶν τους. Η ἴδιαίτερη αὐτή εὐαισθησία τους ἐκδηλώθηκε τελευταῖα μέ τήν τσιμεντόστρωση τοῦ δρόμου πού ὁδηγεῖ στόν Αγιο Νικόλαο¹³.

3. Ὁ "Αγιος Δημήτριος

Εἶναι χτισμένος στήν «ποδιά» τῆς "Ορλας. Δέν σώζεται καμιά μαρτυρία σχετική μέ τήν ιστορία τῆς ἐκκλησίας. Τό μεγάλο αἰωνόβιο δέντρο πού ὑψωνόταν ἐδῶ, μέχρι τά τελευ-

12. Ὁ παπα- Γιώργης στό βιβλίο του «Ἀγιογραφία...», σελ. 64, δημοσιεύει τήν ἔνδειξη μέ κάποιες διορθώσεις..

13. Σέ ἐπόμενο κεφάλαιο γίνεται λόγος γιά τή δραστηριότητα τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀσημοχωριτῶν.



‘Ο ἄγιος Δημήτριος.

ταῖα χρόνια, ἐνισχύει τήν παράδοση ὅτι ὑπήρχε συνοικισμός καὶ φυσικά ἐκκλησία ἀπό τό 1800 περίπου. Ἡ σημερινή ἐκκλησία δέν παρουσιάζει κάτι τό ἴδιαίτερο. Ἀπ’ τή θέση τοῦ Ἀι-Δημήτρη φαίνεται οραῖα τό χωριό καὶ ἡ ἀπότομη καὶ βαθιά κοίτη τοῦ μεγαλόκου.

4. ‘Ο Ἅγιος Σπυρίδωνας.

Βρίσκεται στά ΒΔ τοῦ χωριοῦ, σέ ἀπόσταση 15'. Μέσα σά ψηλούς θάμνους καὶ δέντρα (δρῦς), σχεδόν ἀθέατος ἀπό μακριά. Ὁπως μᾶς εἶχε πληροφορήσει ὁ μακαρίτης Εὐάγγελος Γιώτης, τό οἰκόπεδο στό ὅποιο χτίστηκε ἡ ἐκκλησία εἶναι δωρεά τῆς μητέρας του Μαρίας Λουκᾶ Γιώτη.

‘Ο Ἅγιος Σπυρίδωνας εἶναι τό νεώτερο ἔξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ. Τό ἔχτισε ὁ Σπυρίδων Ιωάννου Στεργίου τό 1933. Στήν καμπάνα, πού εἶναι κρεμασμένη σέ δέντρο, σημειώνεται:

«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΧΩΡΙΟΝ ΑΣΗΜΟΧΟΡΗ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΠΙΡΥΔΟΝΟΣ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1933».

Τό ἵδιο κείμενο διαβάζουμε καὶ στίς βάσεις τῶν δύο

μανουαλίων. Τό απλό τέμπλο είναι φτιαγμένο ἀπό τόν Κωνσταντίνο Χριστοδούλου Πανταζῆ, γνωστοῦ σάν «Κωσταρέλλη». Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου είναι ἔργα τοῦ χιονιαδίτη ἀγιογράφου Σωκράτη Ματθαίου. Στόν Παντοκράτορα γράφει:

«Διά χειρός Σωκράτους Ματθαίου 1934».

“Ολες οἱ εἰκόνες ἔχουν δμοιότητα μεταξύ τους στά χρώματα καὶ τίς μορφές. Εἶναι μέ προσοχή ίστορημένες, χωρίς ὅμως βυζαντινά στοιχεῖα. Κυριαρχεῖ τό πράσινο καὶ πορτοκαλί. Τά πρόσωπα είναι σαρκώδη καὶ ώχρα μέ αὐστηρότητα ἀλλά γλυκύτητα μαζί. Στό τέμπλο ὑπάρχουν πέντε εἰκόνες: τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας, τοῦ Προδρόμου, τοῦ Ἀγίου Σπυρίδωνος καὶ τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Ἡ τελευταία είναι «Διά χειρός Νικολάου Ἰ. Παπακώστα 1934». Πάνω ἀπ’ αὐτές ὑπάρχει μιά σειρά μέ τούς Ἀποστόλους, ζωγραφισμένους σέ τσίγκο. Ἔξω ἀπό τό τέμπλο είναι μιά εἰκόνα τῆς Ἀγίας Βαρβάρας καὶ μιά τῶν Ἀγίων Πάντων. Στήν Προσκομιδή



‘Ο ἄγιος Σπυρίδωνας.

είναι τοιχογραφία μέ τήν Ἀποκαθήλωση, ἐνῷ στήν κόγχη τῆς Ἁγίας Τραπέζης παριστάνεται ἡ Πλατυτέρα μέ τούς Ἰεράρχες. Είναι ἔργα τοῦ Νικολάου Παπακώστα.

Ο "Άγιος Σπυρίδωνας είναι κατανυκτικό ἔξωκκλήσι, που ἀλλοιώνει ἴερῶς τόν προσκυνητή του.



Ο Ἅγιος Ἀθανάσιος.

5. Ο "Άγιος Ἀθανάσιος.

Ανηφορικός είναι ὁ δρόμος που ὁδηγεῖ στήν ἴερή βίγλα τοῦ Ἀι-Θανάση. Ενα πλῆθος αἰωνόβιων δέντρων καλύπτει τήν μικρή καί ταπεινή ἐκκλησία. Τελευταῖα ἀνακαίνιστηκε ἀπό τόν Ἀθανάσιο Χ. Νάτση. Δυστυχῶς δέν υπάρχουν ἱστορικά στοιχεῖα. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ διηγοῦνται πολλά θαύματα που ἔγιναν στήν περιοχή τοῦ Ἀι-Θανάση.

6. Ο Προφήτης Ἡλίας.

Τό μαγευτικό ἔξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἡλία βρίσκεται Ν.Α. τοῦ χωριοῦ, ἀθέατο καί σιωπηλό, μέ μόνη συντροφιά



‘Ο Προφήτης Ἡλίας.

τά ἔλατα καὶ τά πεῦκα. Ἀπέχει μιὰ ὥρα μέ τά πόδια. Ὁ δασικός δρόμος, πού διανοίχτηκε πρόσφατα, διευκολύνει τήν ἀνάβαση, ἀφοῦ τό αὐτοκίνητο σχεδόν φτάνει στόν Προφήτη.

Τά δέντρα τοῦ δασούς ἔχουν περιορίσει τήν δρατότητα καὶ μόνο πρέσ τόν οὐρανό ύπάρχει ἐνα ἄνοιγμα. Ὁ συχνός ἡχηρός ἄνεμος κουνάει τίς κορυφές τῶν δέντρων καὶ θαρρεῖς πώς ὅλος ὁ τόπος σείεται. Τό χορτάρι πού φυτρώνει ἐδῶ ψηλά δέν προλαβαίνει νά ξεραθεῖ· εἶναι πάντα καταπράσινο καὶ τρυφερό. Ἀνάμεσα στά χορτάρια οἱ ἀγριοφράουλες καὶ ἀμέτρητα ἔλατάκια.

Ἡ ἐκκλησία δέν παρουσιάζει κάτι τό ἴδιαίτερο. Ἀνακαινίστηκε τελευταῖα ἀπό τόν Σύλλογο Ἀσημοχωριτῶν Ἀμερικῆς. Στό τέμπλο ύπάρχουν πέντε εἰκόνες πού εἶναι «Ἀφιέρωμα Στεφάνου Ε. Νούτση, τῆς συζύγου του Μαργαρίτας καὶ τῶν τέκνων. 1982».

Ἡ Ἄγια Παρασκευή.

Τό πανώριο τοῦτο ἔξωκκλήσι βρίσκεται ἀνατολικά τοῦ

χωριοῦ. Εἶναι όρατό ἀπ' ὅλα τά σημεῖα. Πρίν ἀπό λίγα χρόνια μπροστά στό ιερό ύπηρχε ἔνα πανύψηλο δέντρο, που ἔδινε ἄλλη ὄψη στήν Ἀγία Παρασκευή. Στήν ἄκρη τῆς μικρῆς πλατειούλας ύπάρχουν δυό δέντρα, που στή σκιά τους ξεκουράζεται κάθε περιπατητής. Τό 1983 τοποθετήθηκαν καθίσματα σύγχρονα μέ δαπάνες ταξιδεμένων Λισκατσιῶν. Στό ξάγναντο τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς φυσάει πάντα δροσερό ἀεράκι, που κατηφορίζει ἀπό τό κοντινό δάσος. Μέχρι ἐκεῖ φτάνει καί ὁ ἀπόηχος τοῦ θροΐσματος τῶν πεύκων καὶ ἐλάτων.



‘Η Ἀγία Παρασκευή παλιότερα.

‘Η Ἀγία Παρασκευή εἶναι κατ' ἔξοχήν δημοφιλής. ‘Η εὐλάβεια τῶν κατοίκων ἐκδηλώνεται κυρίως στή μνήμη της. Οἱ Λισκατσίτες τῆς Ἀμερικῆς τό 1915 τό Σύλλογό τους τόν εἶχαν δονομάσει «‘Αγία Παρασκευή». Λίγα χρόνια πιό πρίν, τό 1910, εἶχαν δωρίσει καμπάνα στό ἔξωκκλήσι, που μεταφέρθηκε ἀργότερα στήν Παναγία. ‘Αλλά καί ὁ Δασικός Συνεταιρισμός τοῦ χωριοῦ τήν Ἀγία Παρασκευή ἔχει προστάτιδά του.

‘Η ἐκκλησία αὐτή, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες πού προαναφέραμε, ἔχει ἀνακαινιστεῖ καὶ δέν ἔχω στή διάθεσή μου κανένα ἱστορικό στοιχεῖο. ’Επί πλέον τό 1967 φρεσκαρίστηκαν¹⁴ καὶ οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ ἔτσι χάθηκε ὁριστικά καθετί πού θά θύμιζε τήν παλιά ἐκκλησία. Μόνο τά βημόθυρα καὶ ὁ ’Εσταυρωμένος πάνω ἀπό τό τέμπλο στάθηκαν τά πιό τυχερά, γιατί ἡ μανία τῆς χρυσομπογιᾶς τά ἄφησε σχεδόν ἀνέπαφα. ’Απ’ αὐτά τά κομμάτια συμπεραίνω ὅτι καὶ ἐδῶ δούλεψε ὁ ἀξιόλογος Χιονιαδίτης ἀγιογράφος Ζῆκος Γεωργίου.

Τό τέμπλο ἔχει λίγη ξυλόγλυπτη διακόσμηση. ’Εντοπισιακός εἶναι ὁ σταυρός πάνω ἀπό τό τέμπλο καὶ οἱ δυό δρακοντες, πού οἱ οὐρές τους καταλήγουν σέ μικρότερα κεφάλια. ’Απ’ τίς πέντε εἰκόνες τοῦ τέμπλου οἱ τέσσερις εἶναι τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰώνα. ’Ο πρωτ. Τιμόθεος Χρήστου βρῆκε στό ἀρχεῖο τοῦ γιατροῦ Βασιλείου Χρήστου δυό ἐνδείξεις πού ὑπῆρχαν σέ ἵσαριθμες εἰκόνες, προτοῦ τίς καλύψει τό φρεσκάρισμα. Στήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔγραφε:

«Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ ἐλλογιμωτάτου διδασκάλου Ἑλληνικοῦ Κωνσταντίνου δημητρίου Ἀναστάσι σιοναδίτου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. 1829 Ιουνίου 8». ’Ενῶ στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἐνθρονη καὶ κρατάει ὑδρόγειο σφαίρα, ἔγραφε:

«Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Νικολάου Γιάννη Παπακώστα σιοναδίτου. 1828».

Στά βημόθυρα εἰκονίζεται ὁ Εὐαγγελισμός, ὁ Προφήτης Δαβίδ καὶ ὁ Σολομών καὶ ἀπό κάτω οἱ ἰεράρχες Βασίλειος καὶ Χρυσόστομος.

14. Θά ἔπειπε νά ύποδειχτεῖ ἀπό κάποιον ν’ ἄφηναν ἀπείραχτες τίς ώραῖες εἰκόνες τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς. Μέ τά φρεσκαρίσματα καὶ τίς διάφορες «ἀφιερώσεις» πού σημείωσε ὁ μακαρίτης Ἀνέστης Γιαννούλης, ἔχασαν οἱ εἰκόνες τήν ἀξία τους.



Λεπτομέρειες από τό τέμπλο της άγιας Παρασκευῆς.



΄Η άγια Παρασκευή σήμερα.

Τό καμπαναριό της άγιας Παρασκευῆς.



ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΤΑΤΕΝΗ

‘Υπάρχει ἐπίσης στή ὁροφή ὁ Παντοκράτορας φρεσκαρισμένος καὶ στή βόρεια πλευρά μιά εἰκόνα (37έκ. × 27έκ.) μέ τήν Παναγία Γλυκοφιλοῦσα καὶ τούς Ἀγίους Γεώργιο, Χαράλαμπο καὶ Δημήτριο.

Στίς 26 Ἰουλίου, μνήμη τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς, μαζεύεται ὅλο τό χωριό ἐκεῖ. Τήν ἐποχή αὐτή τυχαίνει πάντα νά βρίσκονται στό χωριό πολλοί ταξιδεμένοι καὶ ἔτσι ἐπικρατεῖ μιά χαρούμενη ἀτμόσφαιρα.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στό μικρό Λισκάτσι, όπως καί σ' ὅλα τάχωριά, δεσπόζει στήν πλατεία τό σχολεῖο. Ἐχει δυό αἴθουσες, ἕνα γραφεῖο καί ἔνα ἰσόγειο δωμάτιο. Μπροστά εἶναι ἡ βρύση, ἐκείνη πού ἔφτιαξαν οἱ Λισκατσίτες τῆς Ἀμερικῆς, ἔνας μικρός ἀνθόκηπος καί πίσω τό «σιάδο», ὁ παιδότοπος τοῦ χωριού. Σήμερα φυσικά τό σχολεῖο δε λειτουργεῖ, γιατί δέν ὑπάρχουν μαθητές.

Σέ «Δευτέριον Ἑκκλισίας Παναγίας», πού ἀρχίζει ἀπό τίς 24 Φεβρουαρίου τοῦ 1907, βρίσκουμε ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τήν ἱστορία τοῦ σχολείου. Συγκεκριμένα στίς σελίδες 37-39 σημειώνονται τά διάφορα ἔξοδα γιά τό χτίσιμο καί τόν ἔξοπλισμό τοῦ σχολείου, πού ἀρχίζουν ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1907 καί φτάνουν μέχρι τό Σεπτέμβριο τοῦ 1912 «ἐπιτροπεύοντος τοῦ Βασιλάκη Γιαννούλη» πού ἦταν καί ταμίας. Τό συνολικό ποσό τῶν δαπανῶν τῆς «οἰκοδομῆς τοῦ Σχολείου» ἀνῆλθε σέ «25.036,30 ἥτη εἴκοσι πέντε χιλιάδες γρόσια ἐκόστισεν καί τριάντα εξη γρόσια καί τριαντα παράδες ος φένεται αριθμητικος. 1912 ετος 7/Bρ. 25. Βασιλ. Γιαννούλης ταμίας». Ἐπίσης στίς σελίδες 41-45 σημειώνονται τά ὄνοματα τῶν συνδρομητῶν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Σχολείου. Πρόσφεραν 99 Λισκατσίτες, ἀνδρες καί γυναικες. Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε ἦταν 5.921 γρόσια. Πρόσφεραν ἐπίσης

και 59 ξένοι, κυρίως ἀπό τά γύρω χωριά, 2.767 γρόσια. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 8.688 γρόσια.

Στά «'Ηπειρωτικά Χρονικά» τοῦ 1941 καὶ στίς σελίδες 162-163, δημοσιεύονται δυό ἐπιστολές τῆς κοινότητος Λισκατσίου πρός τό ἐν Ἀθήναις Δ.Σ. τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἀδελφότητος Βουρμπιάνης. Στήν πρώτη ἡ Κοινότητα ζητοῦσε οἰκονομική ἐνίσχυση γιά τὴν ἀνέγερση τοῦ σχολείου καὶ στή δεύτερη εὐχαριστεῖ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητος, πού προφανῶς ἀνταποκρίθηκε γενναιόδωρα στὸ αἴτημά της.



Τό σχολεῖο.

«Ἡ θεμελίωση τοῦ σχολείου ἔγινε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1908, ώς μαρτυρεῖ ἡ ἐντοιχισμένη πλάκα. Τά ἐγκαίνια τοῦ σχολείου ἔγιναν τό 1910. Τό οἰκόπεδο τοῦ σχολείου ἦταν κτῆμα τοῦ Θεοδοσίου Χρήστου (καπετάν Γιότση) ἀδελφοῦ τοῦ Κωνσταντῆ Χρήστου καὶ τό ἔδωσε ἡ θυγατέρα του Ρού-



Μαθητές του σχολείου περί το 1940.

Σημόσακα Κυπρική Βιβλιοθήκη Κόντσας

σιω (Μαρία) που ήταν παντρεμένη στίς Χιονιάδες. Τίς πληροφορίες αύτές γιά τό οἰκόπεδο τίς ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Τάτσης»¹.

Προτοῦ νά χτιστεῖ τό νέο σχολεῖο, ἐπί τουρκοκρατίας, τά παιδά μαθαίνανε γράμματα σέ σχολεῖο που ὑπῆρχε κοντά στήν Παναγία. Σέ ἔγγραφό τους οἱ μουχταροδημογέροντες τοῦ χωριοῦ ἀναφέρουν ὅτι στό Λισκάτσι ὑπάρχει «Ι Σχολεῖον ἐκτισμένον τό ἔτος 1864, μικρόν καί ἀσήμαντον»².

Ἡ προφορική παράδοση ἀναφέρει ὅτι γιά τό σχολεῖο χρησιμοποιήθηκε κατά περιόδους ἄλλοτε τό «ἀμελικόν» (ξενώνας) καί ἄλλοτε τό χαγιάτι ἢ ὁ γυναικωνίτης τῆς καντρικῆς ἐκκλησίας καί «ἐπειδή δέν εἶχανε τά παιδιά μολύβια καί κοντύλια γράφανε στήν ἄμμο».

Ο Β.Κ. Χρήστου διηλεῖ καί γιά τό Κρυφό Σχολειό που «σώζεται στό Λισκάτσι μέσα σέ μια ἄλλη μεγάλη ρεματιά, που ἀρχίζει σύρριζα στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ χωριοῦ, πίσω ἀκριβῶς ἀπό τό ἱερό τῆς Παναγίας»³. ቩ πληροφορία αύτή δέν μπορεῖ νά ἐπιβεβαιωθεῖ γιατί ὁ τόπος ἔχει διαμορφωθεῖ πρό ἐτῶν.

1. Πρωτ. Τιμοθέου Χρήστου, «Τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀσημοχωρίου», στό «Ἀσημοχώρι», τεῦχος 34/1984, σελ. 339.

2. Βλέπε σημείωση 5 τοῦ Γ' κεφαλαίου.

3. «Τό Λεσκάτσι...», σελ. 13.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

‘Ο χωρισμός εἶναι κακός, καί τό χε γειά εἶναι ζάλη,
Καί τό καλῶς ώρισεταν εἶναι χαρά μεγάλη’

(Δημοτικό δίστιχο)

‘Ο πικρός χωρισμός

Οι Λισκατσίτες ἀπ’ τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα μας ἄρχισαν τά ταξίδια. ‘Ο ἄγονος τόπος τοῦ χωριοῦ δέν τους «βαστοῦσε». Κοινή εἶναι ἡ μοίρα τῶν Ἡπειρωτῶν. Οἱ πρῶτοι ταξιδευτές βρέθηκαν στή Σαλαμάγκα τῆς Νέας Υόρκης τῶν Η.Π.Α.

Τά ταξίδια τους ἦταν περιπετειώδη, πού δέν μποροῦν νά συγκριθοῦν μέ τά σημερινά. “Ανθρωποι βουνίσιοι, χωρίς στοιχειώδη γράμματα, χωρίς γνώση τῆς γλώσσας τοῦ τόπου στόν ὅποιο θά ζοῦσαν, ἀμάθητοι ἀπό κοσμοπολίτικη ζωή, ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἀπό τόν τόπο τους γιά νά «καζαντίσουν».

Τά βάσανα στήν ξενιτιά ἦταν μεγάλα. Ζοῦσαν φυσικά καλύτερα ἀπό τό χωριό, ὅχι ὅμως καί ὅπως νόμιζαν, ὅταν ἀποφασιστικοί καί γιομάτοι ἐλπίδες διέσχισαν τόν Ἀτλαντικό ώκεανό μέ πολυήμερο ταξίδι στή θάλασσα. Τό βασικότερο πού τους ταλάνιζε ἦταν ἡ νοσταλγία τοῦ χωριοῦ καί τῆς οἰκογένειας. Σύμφωνα μέ τή συνήθεια τῆς ἐποχῆς, οἱ ἄντρες εἶχαν ταξιδέψει μόνοι τους, ἀφήνοντας πίσω στό

Λισκάτσι γονιούς, γυναικες και παιδιά. Ή λαχτάρα της ἐπιστροφῆς γιά νά δοῦν τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα και νά γνωρίσουν και τά νέα τους παιδιά¹ ήταν μεγάλη.

Ἐκεῖνοι που εἶχαν μείνει στό χωριό ἔπιναν καθημερινά φαρμάκι. Εἶναι πολύ ἐκφραστικά δυό δημοτικά τραγούδια της ξενιτιᾶς που λέγονται στήν περιοχή και εἶναι καταγραμμένα ἀπό τό δάσκαλο Χαρ. Ρεμπέλη². Βλέπουμε σ' αὐτά ὅτι ή ξενιτιά εἶναι βαρύτερη «ἀπ' ὅλα τά γκιντέρια» (μεγάλες θλίψεις) της ζωῆς και πικροποτίζει τους ἀνθρώπους.

Τό πρῶτο λέει:

«Ξένος ἐδῶ, ξένος κι' ἐκεῖ, κι' ὅπου κι' ἄν πάσ ζένος,
 Ή ξενιτειά μέ χαίρεται κι' ὁ τόπος μου μέ κραζει,
 Κι' ή μάννα που μέ γέννησε, κλαίει κι' ἀναστενάζει...
 Ἀφίνω γειά στή γειτονιά και γειά στά παλληκάρια,
 Ἀφήνω και στή μάννα μου τρύγα γυαλιά φαρμάκι.
 Τό να νά πίνη τό πρωί, τ' ἄλλο τό μεσημέρι,
 Τό τρίτο τό μικρότερο, νά πίν' ὅταν κοιμᾶται».

Ἡ μάνα λοιπόν ἔπινε τά περισσότερα «γυαλιά». Δέν ξανοιγόταν ποτέ. Ο νοῦς της πήγαινε στό κακό, ὅταν ὁ ταχυδρόμος δέν ἔφερνε γράμμα. Ἐκείνη τήν ἐποχή, που ἀκόμη δέν εἶχαν ἀρχίσει τά ἀεροπορικά ταξίδια και δέν εἶχε «ζωσθῆ ὁ τόπος μέ μιά κλωστή που οἱ ἀνθρωποι θά διμιλοῦν ἀπό ἄλλα μακρυνό μέρος σέ ἄλλο, σάν νᾶνε σέ πλαγινά δωμάτια, π.χ. ἀπό τήν πόλη στήν Ρωσσία»³ ὅπως εἶχε προφητέψει ὁ "Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ή ἀγωνία γιά τό τί κάνουν οἱ ταξιδεμένοι ήταν μεγάλη. Τώρα φυσικά εὔκολα παίρνεις τό τηλέφωνο και ἀκοῦς τή φωνή του ἀγαπημένου σου προσώπου. Τότε ὅμως μόνο τό γράμμα ἔφερνε τά μηνύματα.

1. Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες που ταξίδευαν οἱ ἀντρες, προτού γεννηθοῦν τά παιδιά που ἥδη ἔκυοφοροῦντο.

2. «Κονιτσιώτικα», σελ. 87 και 58.

3. Ἐπισκόπου Αὐγούστινου Ν. Καντιώτου, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Αθήνα 1966, σελ. 332.

‘Αλλά ἂς δοῦμε καὶ τό δεύτερο τραγούδι:
 «*Η ξενιτειά κι' ό χωρισμός, ό πόνος κι' ή γιαγάπη
 Τά τέσσερα ζυγίζουνταν σέ μιά χρυσή παλάντζα,
 Ποιό εἶναι τό βαρύτερο νάπ' ὅλα τά γκιντέρια·
 Βαρύτερ' εἶν' ή ξενιτειά, βαρύτερ' εἶν' τά ξένα,
 Τί ταξιδεύουν τά παιδιά κι' ἀλησμονοῦν τίς μάννες.
 Χωρίζει καὶ τ' ἀντρόῦνα, τά πολυαγαπημένα.
 Στόν τόπο, που χωρίζονται, χορτάρι δέ φυτρώνει,
 Κι' ἄν ξεφυτρώσῃ κι' ἄν θά βγῆ, καμένο, ζιουρισμένο».*

‘Η πιό χαρούμενη μέρα γιά μιά οἰκογένεια ἦταν ὅταν ὁ ταξιδεμένος της γύριζε στό χωριό. Τά βάσανα σταματοῦσαν, τά δάκρυα στέρευαν, ή ζωή ἔπαιρνε ἐναν ἄλλο τόπο. “Οταν ὅμως πλησίαζε ή ἀναχώρηση ἐμφανίζονταν πάλι τα σύννεφα τῆς πικρίας, ἄρχιζαν τά δάκρυα καὶ οἱ λυγμοί. Οἱ ύποσχέσεις γιά γρήγορο γυρισμό που ἔδινε ὁ ταξιδεμένος στήριζαν λίγο τίς ἀποκαμωμένες γυναῖκες. “Οπως ὅλα αὐτά εἶναι ἀντικείμενο τῆς λαογραφίας καὶ η αὐτό δέν ἐπεκτείνομαι. “Ισως μελλοντικά, ἄν τό ἐπιτρέψει ό Θεός, ν' ἀσχοληθῶ ἐκτενέστερα.

•Ο πρῶτος Σύλλογος

Οι Λισκατσίτες τῆς Σαλαμάγκας ίδρυουν τόν ‘Ιούλιο τοῦ 1915 τόν «Προοδευτικό Σύλλογο Λισκάτσι ή ‘Αγία Παρασκευή», τοῦ ὅποίου σκοπός ἦταν «ἡ ὕδρευσις τοῦ χωριοῦ Λισκάτσι» καὶ μετά τό ἔργο αὐτό ό «ἐν γένει καλλωπισμός τοῦ χωριοῦ».

‘Ο Σύλλογος αὐτός κατάφερε πράγματι νά φέρει τό νερό στό χωριό ἀπ' τή «Βρύση τῆς Τσούραινας» περί τό 1920. Έκεῖνο τό ἔργο μέ μεταγενέστερες ἐπιδιορθώσεις στολίζει τό μεσοχώρι⁴.

4. Πρέπει νά τοποθετηθεῖ μιά ἀναμνηστική πλάκα που νά θυμίζει τήν προσφορά τῶν πρώτων ταξιδευτῶν τοῦ χωριοῦ, σύμφωνα μάλιστα καὶ μέ τό



Tό ἐξώφυλλο τοῦ ἐν Σαλαμάγκα τῆς Ἀμερικῆς, Συλλόγου Λισκατσίου «Ἡ Ἁγία Παρασκευή».

Στόν Κανονισμό τοῦ Συλλόγου⁵ βλέπουμε ότι τό Δ.Σ. ἐκλέγει ἑπταμελή ἐπιτροπή πού «θά ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων μελῶν τοῦ Συλλόγου (τούς ἔχοντας ἐπιδείξει⁶ ἄριστον διαγωγήν καὶ ἐσεβάσθησαν τάς ἀποφάσεις αὐτοῦ) καὶ δύο μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τοῦ χωριοῦ Λισκάτσι τούς ἔχοντας ἐπιδείξει ἀρίστην διαγωγήν καὶ τοῦ ἰερέως τοῦ ἄνω χωρίου, ὅστις καὶ θά προεδρεύῃ τῆς ἐπιτροπῆς» (ἄρθρο 20), γιά νά ύλοποιήσει τό ἔργο τῆς ἴδρεύσεως καὶ τοῦ καλλωπισμοῦ τοῦ χωριοῦ.

Ἐνδιαφέροντα ἐπίσης εἶναι τά δύο ἄρθρα πού καθορίζουν ότι ὁ Σύλλογος «έορτάζει τήν ἐπέτειον τῆς ἴδρυσεως τοῦ τήν ἡμέραν τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς» (21ο) καὶ «ἔχει σφραγίδα φέρουσα ἐν τῷ μέσῳ μέν τήν εἰκόνα τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς, πέριξ δέ τάς λέξεις: “Προοδευτικός Σύλλογος Λισκατσίου ἐν Σαλαμάγκα”, Ν.Υ» (24ο)⁷.

Οἱ Λισκατσίτες τῆς Σαλαμάγκας ἔνεργέτησαν τό χωριό μέ δυό τρόπους: Πρῶτο ἔφεραν τό νερό, διευκολύνοντας ἔτσι τή ζωή τῶν κατοίκων του, καὶ δεύτερο ἄφησαν λαμπρό παράδειγμα πρός μίμηση, δηλ. ν' ἀγαποῦν οἱ μεταγενέστεροι τή γενέτειρα καὶ να φροντίζουν γιά τήν πρόοδό της, προσφέροντας καὶ ἀπό τό ύστερημα ἀκόμη⁸. Δέν πρέπει νά λησμο-

⁵ Άρθρο 20ο τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Συλλόγου πού ἀναφέρει: «Τά ὀνόματα τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου πρέπει νά ἐγγραφῶσιν εἰς μαρμαρίνην πλάκα, ἡ ὅποια θά τοποθετηθῇ εἰς τήν βρύσιν».

5. Τό δυσεύρετο πιά βιβλιαράκι πού περιέχει τόν Κανονισμό, πρόθυμα πρό ἐτῶν μοῦ τό εἶχε δώσει γιά μελέτη ὁ Γρηγόριος Στεργίου.

6. Τό ἔντυπο βιβλιαράκι ἀντί γιά τό ρῆμα «ἐπιδείξει» γράφει «ἀποδείξει», πού ἂν δέν εἶναι τυπογραφικό λάθος εἶναι ἀδόκιμη ἡ λέξη. Στόν κανονισμό ύπάρχουν πολλές ἀβλεψίες καὶ λάθη, πού μερικῶς διορθώθηκαν κατά τή δημοσίευσή του στό περιοδικό «Ἀσημοχώρι» (ἀπό τό 20ο τεῦχος, Σεπτ. 1981 καὶ σέ πολλές συνέχειες).

7. Τό πρῶτο Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ἀποτελοῦσαν: πρόεδρος Κωνσταντίνος Τάτσης, ταμίας Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντῆ, γραμματέας Χ(;) Πέτρος Γιώτης καὶ σύμβουλοι οἱ Στέφανος Πανταζῆς, Γεώργιος Πολιτάκης (ἐκ Σμύρνης), Γεώργιος Α. Γεωργάκης καὶ Βασίλειος Χ. Γεωργάκης.

8. Ἡ περίπτωση τοῦ Βασιλείου Π. Γιαννούλη πού μέ δαπάνες του ἔκανε



Ἡ βρύση τοῦ χωριοῦ.

νοῦμα ὅτι τότε οἱ ταξιδεμένοι στήν Ἀμερική κοπίαζαν ἀφάγταστα στίς κουζίνες τῶν ἐστιατορίων, μακριά ἀπό τήν περιποίηση τῆς οἰκογένειας καὶ οἱ οἰκονομίες τους ἦταν περιορισμένες. Καί ὅμως στό νοῦ τους εἶχαν καὶ τήν ἔγνοια τοῦ χωριοῦ, γιά τήν πρόοδο καὶ τόν ἐκπολιτισμό του.

Ἄπο τότε ἄρχισε σιγά-σιγά νά πνέει νέος ἄνεμος στό χωριό. Οἱ Λισκατσίτες ἔπαινσαν πιά νά φοροῦν ράκη καὶ νά ζοῦν σέ χαμοκέλες. Συνεχῶς ἐπιζητοῦν καὶ πετυχαίνουν κάτι τό καλύτερο, τό νεώτερο, τό πιό σύγχρονο. Αὐτό δέ σημαίνει ὅτι ἀπορρίπτουν ἡ λησμονοῦν τά ὄσα τούς κληροδότησαν οἱ

πέρυσι (1983) τήν ὄμορφη Παιδική Χαρά στό χωριό, μᾶς τονώνει τήν ἔλπιδα δι τοι καὶ οἱ νεώτεροι θά τρέφουν τήν ἴδια ἀγάπη πρός τή γενέτειρα.

πρόγονοί τους. Έξαίρεση βέβαια στόν κανόνα ἀπετέλεσαν μερικές εἰδικές περιπτώσεις ἀνθρώπων, πού οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τους ἐμπόδισαν ν' ἀκολουθήσουν τό δρόμο τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἐδῶ πρέπει νά θυμηθῶ τοὺς «ἀμερικάνους» Λισκατσίτες, πού μετά ἀπό πολύχρονο ταξίδι στή χώρα τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐημερίας, τήν Ἀμερική, γυρίζουν στό Λισκάτσι ἐκπληρώνοντας τήν τελευταία τους ἐπιθυμία. Αύτοί λοιπόν γερασμένοι πιά καὶ συνταξιοῦχοι, μέ ζωντανεμένες τίς παιδικές τους ἀναμνήσεις καὶ περιφρονημένες τίς «ἀμερικάνικες», περνοῦν τά «τέλη τῆς ζωῆς» τους στό χωριό, ἐμπνέοντας τό σεβασμό στούς ἄλλους ὅχι μόνο μέ τήν ἡλικία τους, ἀλλά καὶ μέ τίς διάφορες δωρεές τους στίς ἐκκλησίες καὶ τό σχολεῖο τοῦ χωριοῦ⁹.

Συνέχεια τῆς παράδοσης.

Τόν παλιό Σύλλογο τῶν Λισκατσιτῶν ἀναβίωσαν οἱ νεώτεροι ταξιδεμένοι τό 1969, ίδρυοντας τό Σύλλογο «Προφήτης Ἡλίας» μέ ἔδρα τό CHARLOTTE N.C. τῆς Ἀμερικῆς. Παρουσιάζει ἔντονη δραστηριότητα γιά τόν καλλωπισμό καὶ ἐκσυγχρονισμό τοῦ χωριοῦ.

Ἀνακαίνισε στήν ἀρχή τό ἔξωκκλήσι τοῦ προφήτη Ἡλία καὶ συνέχισε μέ τήν ἀλλαγή τῆς στέγης τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἅγιου Νικολάου. Ἐπίσης συντήρησε τό σχολεῖο (στέγη, πατώματα), τσιμεντρόστρωσε τό δρόμο πρός τό Νεκροταφεῖο, ἔφτιαξε κιόσκι στό ἀγναντερό Ζουμπάνι καὶ γενικά συνεχίζει τήν παράδοση τῶν πρώτων Λισκατσιτῶν τῆς Σαλαμάγκας. Τά λιγοστά μέλη του (περί τά 20) μέ ζῆλο καὶ προσωπική θυσία συγκεντρώνουν χρήματα καὶ τά προω-

9. Ἀλησμόνητη εἶναι ἡ μορφή τοῦ μακαρίτη Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, πού ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀμερική, βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ. Σεβάσμιος καὶ λογικός, ἀγαπητός ἀπ' δλους, πού ὅμως ἔνα ἀτύχημα στά Ιωάννινα μᾶς τόν στέρησε ἀπροσδόκητα.

θοῦν στό Λισκάτσι.

Μέ τό Σύλλογο αὐτό παράλληλα οἱ ταξιδεμένοι Λισκατίτες πέτυχαν τήν μεταξύ τους ἀγάπη, ἀγαθό πού συχνά ἀπουσιάζει ἀπ' ἐκείνους πού μένουν στό χωριό¹⁰. Αὐτό τό διαπιστώνουμε καὶ ὅταν οἱ «ἀμερικάνοι» ἐπισκέπτονται τό χωριό. Μέ τήν ἀνοιχτή τους καρδιά καὶ τήν ἀγάπη τους πρός ὅλους τούς χωριανούς δίνουν, σκορποῦν παντοῦ χαρά. Μέ τά διάφορα δῶρα πού προσφέρουν ζεσταίνουν τίς σχέσεις καὶ μέ τόν ἐνθουσιασμό τους ἀναβιώνουν τά παλιά πανηγυριώτικα ἔθιμα.

Οἱ Λισκατίτες τῆς Ἀθήνας

Οἱ Λισκατίτες ἐκτός ἀπό τήν Ἀμερική ταξίδευαν καὶ στό ἐσωτερικό τῆς πατρίδας μας καὶ ἴδιως στήν Ἀθήνα. Τό 1926 ἀποφάσισαν νά ἰδρύσουν τό Σύλλογο «Ἡ Πρόοδος». Πρωτεργάτης αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἦταν ὁ γιατρός Βασίλειος Κ. Χρήστου¹¹ βοηθούμενος καὶ ἀπό ἄλλους χωριανούς. Ὁ Σύλλογος αὐτός παλιότερα ἐπέδειξε ἱκανοποιητική δραστηριότητα. Σε ἐποχές πού οἱ πολιτικές καταστάσεις ἦταν ἀνώμαλες καὶ ἡ πατρίδα μας συχνά ἦταν ἀνοιγμένη σέ πολέμους, ὁ Σύλλογος βοήθησε ποικιλοτρόπως τό χειμαζόμενο χωριό. «Ἡ Πρόοδος» ἐπανασυστήθηκε τό 1953. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό 1977 γιορτάστηκε ἡ πεντηκονταετηρίδα τοῦ Συλλόγου καὶ κυκλοφόρησε ἡμερολόγιο τοίχου ἀφιερω-

10. Σ' ὅλα τά χωριά παρατηρεῖται τό λυπηρό φαινόμενο νά φιλονικοῦν οἱ ἐναπομείναντες λιγοστοί κάτοικοι χωρίς σοβαρή αἰτία. Ἐνῶ πρέπει νά συμβαίνει τό ἀντίθετο μονιασμένοι νά ὑποφέρουν τή μοναξιά στά μαραζώμενα χωριά.

11. Γιά τό γιατρό B.K. Χρήστου ἔχει γράψει στόν α' τόμο τοῦ δγκώδους ἔργου «Λόγιοι τῆς Ἡπείρου, 1430-1912», Ἀθήνα 1979, δ Βασίλης Κραψίτης. Στό συνοπτικό αὐτό βιογραφικό σημείωμα (σελ. 426-427) ἀναφέρονται καὶ οἱ συγγραφικές δραστηριότητες τοῦ Χρήστου.

μένο στό γιατρό Β.Κ. Χρήστου¹², που ἐπί σειρά ἑτῶν διετέλεσε πρόεδρός του.

Από κάποιο σημείωμα που ἀναφέρεται στά πεπραγμένα τοῦ Συλλόγου, πληροφορούμαστε ὅτι βοήθησε γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ἀγίου Νικολάου καὶ τήν ἐπιδιόρθωση τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου, ἀνήγειρε τό καλλιτεχνικό ἡρῶο¹³ (1962) στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ. Εἶχε ἔξοπλίσει ἀκόμη τό σχολεῖο μέ ἐποπτικά ὅργανα (χάρτες, βιβλία, εἰκόνες ἡρώων τοῦ 1821 κ.λπ.). Ἐνήργησε γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ χωριοῦ, που τό μισό εἶχε καεῖ τόν Αὔγουστο τοῦ 1949, γιά τήν κυριότητα τοῦ δάσους, γιά τό Δασικό Συνεταιρισμό (1951), γιά τόν πρῶτο αὐτοκινητόδρομο Κονίτσης - Ἀσημοχωρίου καὶ ἀπό «Ποταμιές - Κερασιές» ἐπίσης μέχρι τό Γράμμο (1955) καὶ προέβη σέ διάφορες ἐνέργειες γιά τά προβλήματα τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης καὶ τῆς Ἡπείρου γενικότερα.

Ο Σύλλογος τά τελευταῖα χρόνια καταβάλλει προσπάθειες νά δραστηριοποιηθοῦν δλα τά μέλη του γιά νά μπορεῖ νά συμβάλλει καὶ αὐτός στόν ἐξωραϊσμό τοῦ χωριοῦ.

Τέλος σημειώνω καὶ τόν «Ἐκπολιτιστικό Σύλλογο Ἀσημοχωριτῶν» που ἔδρεύει στά Ἰωάννινα καὶ ίδρυθηκε τό 1982.

Ταξιδευτές καὶ ἀταξίδευτες

Σέ ἐκλογικό κατάλογο τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης, «ΧΩΡΙΟΝ ΛΕΣΚΑΤΣΙ» (1913), βρίσκω μερικές χρήσιμες πληροφορίες, τίς ὁποῖες παραθέτω. Ο κατάλογος ἀρχίζει μέ τόν

12. Βλέπε καὶ στό «Ἡπειρωτικόν Μέλλον» (30-5-1977) ὅπου δημοσιεύτηκε τό χρονικό τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ γιατροῦ Β.Κ. Χρήστου «ώς ίσοβίου ἐπιτίμου προέδρου τοῦ Συλλόγου».

13. Δυστυχῶς δέν στήθηκε σέ κατάλληλη θέση, γι' αὐτό παλιότερα ἔγινε αἴτια νά διαιρεθεῖ τό χωριό σέ δυό ἀντιμαχόμενες παρατάξεις. Η αὐλή τοῦ σχολείου είναι τό καλύτερο μέρος στό ὅποιο, σέ εύθετο χρόνο, πρέπει νά μεταφερθεῖ.

’Αδάμου Ζήση τοῦ Γεωργίου (αὐξ. ἀριθ. 1) καὶ τελειώνει μέτόν Χολέβα Κωνσταντίνο τοῦ Λεωνίδα (αὐξ. ἀριθ. 126). Ἐννοεῖται ὅτι στόν κατάλογο σημειώνονται μόνο ἄρρενες, ἀφοῦ οἱ γυναῖκες δέν ψήφιζαν τότε. Ἐπίσης προξενεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι δέν ἀναφέρονται πολλά ἄτομα που νά εἶναι μεγαλύτερα τῶν 50 ἔτῶν. Μόνο 26 ἀπό τοὺς γραμμένους εἶναι ἡλικίας πάνω τῶν 50 ἔτῶν καὶ ἀπό αὐτούς μόνο 9 εἶναι πάνω τῶν 60 ἔτῶν. Ὅπαρχει καὶ ἡ ἔξαίρεση: ὁ Βασίλειος Γεωργίου τοῦ Δημητρίου εἶναι 81 ἔτῶν.

Στόν κατάλογο βλέπουμε καὶ τίς ἐπαγγελματικές ἀπασχολήσεις τῶν Λισκατσιτῶν. Οἱ περισσότεροι εἶναι ξυλουργοί καὶ ἀρκετοί ἀπ’ τοὺς ἀναφερόμενους στόν κατάλογο εἶναι ταξιδεμένοι σέ διάφορες πόλεις τῆς πατρίδας, ἀλλά καὶ τοῦ ἔξωτερικοῦ. Ἐνδεικτικά σημειώνω μερικές: Αγρίνιο, Ἀθῆνα, Βόλος, Καβάλα, Καλαμάτα, Λάρισα, Πάτρα, Πύργος, Ἀμερική (προφανῶς στή Σαλαμάνκα), Αργυρόκαστρο, Ἀργεντινή, Αύλωνα, Κωνσταντινούπολη, Φιλιππούπολη κ.ἄ. Μόνο στήν Ἀμερική εἶναι περί τούς 20.

”Οπως προανάφερα, τά πρῶτα χρόνια ταξίδευαν μόνο οἱ ἄντρες καὶ τά κάπως μεγαλύτερα ἀγόρια, τά μαστορόπουλα. Οἱ γυναῖκες συνέχιζαν τή ζωή τους καλλιεργώντας τά ἄγονα μέρη τοῦ χωριοῦ. Ἡ μικρή ἀπόδοση τῶν χωραφιῶν ἀπαιτοῦσε, δυστυχῶς, ἀπερίγραπτη σωματική ἔξαντληση. Παράλληλα ἔπρεπε ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τό νοικοκυριό καὶ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους. Ἡ ζωή τῶν ἀταξίδευτων γυναικῶν ἦταν τότε μαρτυρική. Δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις γυναικῶν που γέννησαν στό χωράφι ἢ στό λόγγο. Καὶ μοιάζουν οἱ ἡρωίδες αὐτές μέ τή μάνα τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ δοξασμένου ἀγωνιστῆ τοῦ ’21. Μεταφέρω ἐδῶ τή σχετική παράγραφο ἀπό τά «’Απομνημονεύματά » του, ὅπου περιγράφει πολύ παραστατικά τά ὄσα τραβοῦσαν οἱ γυναῖκες τοῦ παλιοῦ καιροῦ. Γράφει λοιπόν ὁ Μακρυγιάννης:

«Οἱ γοναῖγοι μου πολύ φτωχοί καὶ ἡ φτώχεια αὐτήνη ἥρθε ἀπό τήν ἀρπαγή τῶν ντόπιων Τούρκων καὶ τῶν Ἀρβα-

νίτων τοῦ Ἀλήπασα. Πολυφαμελίτες οἱ γοναῖγοι μου καὶ φτωχοί· καὶ ὅταν ἥμουνε ἀκόμα εἰς τὴν κοιλιά τῆς μητρός μου, μίαν ἡμέρα πῆγε διά ξύλα εἰς τὸν λόγκον. Φορτώνοντας τὰ ξύλα στό νῦμο της, φορτωμένη εἰς τὸν δρόμον, εἰς τὴν ἐρημιά, τὴν ἔπιασαν οἱ πόνοι καὶ γέννησεν ἐμένα, μόνη της ἡ καημένη καὶ ἀποσταμένη. Ἐκιντύνεψε καὶ αὐτήν τότε καὶ ἔγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της καὶ συγυρίστη, φορτώθη ὀλίγα ξύλα καὶ ἔβαλε καὶ χόρτα ἀπάνου εἰς τὰ ξύλα καὶ ἀπό πάνου ἐμένα καὶ πῆγε εἰς τό χωρίον»¹⁴.

Από τό 1950 ὕμως καὶ δῶθε ἄλλαξαν οἱ συνήθειες. "Οσοι ταξιδεύουν, φεύγουν πιά οἰκογενειακῶς. Γι' αὐτό και τό χωριό ἔχει μείνει χωρίς πληθυσμό, δίχως νέους ἀνθρώπους. Σταμάτησαν καὶ τά μαρτύρια τῶν γυναικῶν ἀφοῦ συνοδεύουν τούς ἄντρες τους στὴν ξενιτιά καὶ μαζί ἀντιμετωπίζουν τὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους. Καὶ ὅπως εἶναι ἐπόμενο, μαζί ωρούνται καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθά πού προσφέρει ὁ ξένος τόπος.

14. "Έκδοση 'Α. Καραβία, ἀχρονολόγητη, σελ. 15.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τό Λισκάτσι σήμερα, όπως γενικά ὅλα τά χωριά τῆς περιοχῆς διατρέχει ἄμεσο κίνδυνο: ὁ μόνιμος πληθυσμός του κατέβηκε στούς εἴκοσι ἀνθρώπους! Γι' αὐτό στίς ἐπιλογικές τοῦτες γραμμές ἡ φωνή μου εἶναι ὑποτονική καί τά λόγια μου πικρά. Θρηνῶ, ἀλλά δέν ἀπελπίζομαι. Πιστεύω ὅτι ἄλλαξαν οἱ καιροί, ἀλλά συγκινοῦμαι καί ἀπό τὰ χελιδόνια, πού ἐνῷ μᾶς ἀποχαιρετοῦν τό φθινόπωρο, γηρίζουν τήν ἄνοιξη καί ἐπιμένουν στό ξαναχτίσιμο τῆς παλιᾶς φωλιᾶς.

Καύχηση γιά τό παρελθόν, πικρία γιά τό παρόν, αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον.

Ἐνώνω τό θρῆνο μου μέ τούς θρήνους τῶν ἄλλων γειτονικῶν χωριῶν. Τά δάκρυά μου τ' ἀφήνω νά γίνουν ἔνα μ' ἐκεῖνα τῶν Χιονιαδιτῶν, τῶν Τουρνοβιτῶν, τῶν Πληκαδιτῶν, τῶν Βουρμπιανιτῶν κ.λπ., ἀφοῦ κοινή εἶναι ἡ μοίρα μας καί σέ μᾶς ἔλαχε ὁ κλῆρος να ζήσουμε τήν παρακμή τῶν χωριῶν μας, τήν ἐρήμωσή τους. Νά διαπιστώσουμε τήν παρατεαμένη ἀστοργία τοῦ Κράτους πού ἐπιδείνωσε τήν κατάσταση.

Γιά νά νιώσει κανείς τόν ψυχικό μου πόνο, πρέπει νά ἔχει τήν ἴδια πληγή: ν' ἀγαπάει τόν τόπο του ὅπου γεννήθηκε καί ἀποχωρισμένος ἀπ' αὐτόν νά τόν βλέπει νά ρημάζει καί νά μένει τούς περισσότερους μῆνες τοῦ χρόνου μέ δύο δεκάδες νοματαίους. Αὐτό εἶναι μυστική πληγή καί ἄς μή τρέχει αἷμα!

Φοβοῦμαι ὅτι τά παιδιά μας θά ἐπισκέπτονται τό χωριό βιαστικά, χωρίς συγκίνηση. Δέν πιστεύω νά ξοδεύουν πολλές μέρες στό Λισκάτσι, γιατί θά τό βλέπουν μόνο σάν τόπο

ἀναψυχῆς μέ πολλές μάλιστα ἐλλείψεις καὶ ὅχι σάν ἀλυσίδα πού ἔνώνει μέ τό χθές, τό δπωσδήποτε καλύτερο χθές.

‘Ωστόσο ὑπάρχει καὶ μιά λύση, ἀνάγκης θά ’λεγα, πού πρέπει νά τήν ἔχουν ὑπό μη τους ὅσοι πονοῦν τόν τόπο τους. Νά καλλιεργήσουν στούς νέους τήν ἀγάπη πρός τό Λισκάτσι. “Ισως δυό τρεῖς προτάσεις νά διευκολύνουν αὐτό τό δύσκολο ἔργο:

α'. Νά συγκινοῦνται ἀπό τήν Παναγία τή Λισκατσίτισσα πού στέκει στό προσκυνητάρι σιωπηλή καὶ νά νιώθουν ιερά σκιρτήματα στίς ψυχές τους.

β'. Νά αἰσθάνονται ἡθική ὑποχρέωσή τους τήν ἐπίσκεψη τοῦ Νεκροταφείου στόν ‘Αι-Νικόλα, νά το ποτίζουν μέ δάκρυα, ν' ἀνάβουν ἔνα κερί στούς τάφους τῶν παπούδων τους.

γ' Νά ἀποκτήσουν βιώματα ἀπό τή χαρά τοῦ πανηγυριοῦ τοῦ ‘Αι-Λιᾶ καὶ νά θέλγονται ἀπό τίς φυσικές ὅμορφιές τοῦ χωριοῦ.

‘Η διαπίστωση ὅτι οἱ ἀνθρωποι ζητοῦν σήμερα πιό ἐπίμονα ἀπ' ἄλλες ἐποχές, ἔναν τόπο δικό τους ὅπου δέν θά τους καταπίνει ἡ ἀνωμαλία τοῦ πλήθους, ἄλλα θά τους γνωρίζουν καὶ θά τοὺς προσέχουν, μοῦ τονώνει τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ στροφὴ πρὸς τίς ρίζες θά κορυφωθεῖ στό προσεχές μέλλον.

Πιστεύω ὅτι τό Λισκάτσι θά ἐπιβιώσει γιά νά τό κληροδοτήσουμε στίς ἐπόμενες γενεές καὶ ’κεῖνες στίς μεθεπόμενες, ὥπως τό παραλάβαμε:

μικρό καὶ ὅμορφο,
ἥσυχο καὶ καταπράσινο,
ἀπάνεμο λιμανάκι
τῆς κάθε Λισκατσίτικης ψυχῆς!



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σημειώνω τά δημοσιεύματα ἐκεῖνα που ἀναφέρονται στό Λισκάτσι καὶ παρουσιάζουν κάποιο ἐνδιαφέρον. Μᾶς λείπει ὅμως ἔνα κείμενο πού νά θεωρεῖται, ἃς ποῦμε, πηγή πληροφοριῶν. Ἡ συμβολή τῶν παρακάτω δημοσιευμάτων στή σύνταξη τοῦ «ἀνά χεῖρας» βιβλίου δέν ἡταν σημαντική. Γι' αὐτό πιστεύω ὅτι ὁ φίλος ἀναγνώστης θά τό κρίνει μέ ἐπιείκεια καὶ προπαντός δέ θά βιαστεῖ νά ρίξει ὅλη τήν εὐθύνη στόν γράφοντα γιά τά ὑπάρχοντα κενά πού παρουσιάζει ἡ ιστορική ἔξεταση τοῦ χωριοῦ.

1. «Ιστορία τοῦ καὶ ὕδιοχείρως γράφοντος Χριστοδούλου Πανταζῆ ἐκ χωρίου Λεσκάτσι 1867 Ιουνίου 12. Ἐν Στράτσιανη», Ἀποσπάσματά του δημοσιεύτηκαν.
2. «Κανονισμός τοῦ ἐν Σαλαμάγκα τῆς Ἀμερικῆς προοδευτικοῦ Σολλόγου Λισκατσίου τῆς Ἡπείρου Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Ἐκ τοῦ Χρωμοτυπογραφείου ὁ «Κόσμος», 49 MADISON STREET NEW YORK CITY, ἀχρονολόγητο. Ἰσως περί τό 1920.
3. Κωνσταντίνου Δ. Στεργιόπουλου, «Τοπωνυμικόν τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης», στά «Ἡπειρωτικά Χρονικά» τοῦ 1937, σελ. 232.
4. Βασιλείου Κ. Χρήστου, «Τό Λεσκάτσι τῆς Κονίτσης, Ἀσημοχώριον καὶ ὁ Κωσταντῆς Χρήστου», ἀνατύπωση ἐκ τοῦ 9ου τ. Ἐγκ. Ἁμερ. τοῦ «Πελασγοῦ» - Κ. Σκενδέρη, Ἀθῆναι 1939, σελ. 20. Βλέπε καὶ τό πατριδογνωστικό ἄρθρο τοῦ Εύριπίδη Σούρλα πού φέρει τόν ἴδιο τίτλο καὶ δημοσιεύτηκε στήν «Κόνιτσα» τοῦ 1968, ἀριθμ. τεύχους 69, σελ. 1-3.

Είναι παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τοῦ τεύχους τοῦ Β.Χρήστου.

5. Στά «'Ηπειρωτικά Χρονικά» τοῦ 1941, τόμος ΙΣΤ', τεύχη Α'-Γ', σελ. 141-180. Στίς σελίδες αύτές δι Εύριπίδης Σούρλας γράφει γιά τόν Γιώργη Κ. Χρήστου καί τόν Θεοδόση Χρήστου.

6. Εύριπίδη Σούρλα, «Κωσταντῆς Χρήστου ἀπό τό Λισκάτσι τῆς Κονίτσης», ἀνάτυπο ἀπό τό τριπλό τεῦχος 51-53 τῆς «'Ηπειρωτικῆς Έστίας», Ἰωάννινα 1956, σελ. 6.

7. Βασιλείου Κ. Χρήστου, «Ο Νικολάκης τοῦ Κωσταντῆς Χρήστου», ἀνάτυπο ἀπό τό τριπλό τεῦχος 51-53 τῆς «'Ηπειρωτικῆς Έστίας», Ἰωάννινα 1956, σελ. 8.

8. Σπύρου Μουσελίμη, «Τό Λεσκάτσι, ἐνα χωριό τῆς Κόνιτσας συνεχίζει τό ἔθιμον τῆς ἐλληνικῆς φιλοξενίας», ἐφημερίδα Ἰωαννίνων «'Ηπειρωτικός Αγών», Παρασκευή 30 Μαρτίου 1962 καί σέ επόμενες τέσσερις συνέχειες. Παρόλο πού τό κείμενο χαρακτηρίζεται σάν ιστορική μονογραφία, δέν περιέχει ιστορικά στοιχεῖα. Η διήγηση τῆς Εὐφροσύνης Γιαννουλή πρός τό Μουσελίμη είναι χαριτωμένη καί ἐνδιαφέρουσα γιά τή λαογραφία.

9. Εύριπίδη Σούρλα, «Ο θρύλος γιά τό Βαρτζομπάν τῆς ἐπαρχίας Κονίτσης», στήν «Κόνιτσα» τοῦ 1964, Ἀπρίλιος, τεῦχος 24, σελ. 8-10. Σχόλιο στόν παραπάνω θρύλο δημοσιεύτηκε στό μεθεπόμενο τεῦχος τοῦ ἴδιου περιοδικοῦ, σελ. 9, ἀπό τόν ΟΡ.ΜΑΝ.

10. Εύριπίδη Σούρλα, «Ἐγγραφα τῆς Κοινότητος Λισκάτσι», στήν «Κόνιτσα», Ἰουλ. - Αὔγ. - Σεπτ. 1968 καί Ὁκτ. - Νοεμβ. - Δεκ. τοῦ ἴδιου ἔτους στά δύο τεύχη 75-77 καί 78-80. Πρόκειται γιά ἀποσπάσματα ἀπό τό χειρόγραφο τοῦ Χριστόδουλου Πανταζῆ.

11. Εύριπίδη Σούρλα, - «'Αναλυτικόν Πρόγραμμα κατά τάξεις τοῦ ἔτους 1864», στήν ἐφημερίδα Ἰωαννίνων «'Ηπειρωτικός Αγών» τῆς 14 Ὁκτ. 1977. Ἐπίσης ἀποσπάσματα ἀπό τό χειρόγραφο τοῦ Χριστόδουλου Πανταζῆ.



Παλιότερη φωτογραφία του κάτω μαχαλᾶ.

→

Παναγία ἡ Λισκατσίτισσα.



Δημόσια Χειροποίητη Βιβλιοθήκη Κούτσας



Στή βιοπάλη τοῦ χωριοῦ.

Χαρακτηριστικό κομμάτι τοῦ πάνω μαχαλᾶ.





Δρόμος του πάνω μαχαλᾶ.

Απόγευμα στά Ζουμπάνια.





Κάπου κοντά στό Λιβάδι.

Πρός τό Σιαγμένο.





Στίς πλαγιές τοῦ Γκόλιου.

‘Ο Γράμμος ἀπό τὰ Γκόλιο.



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας



Τό χτένι τοῦ Ἰζεροῦ, ὁ Βρός καὶ στὸ βάθος τό Γκόλιο.

Ἡ Ὀρλα ἀπό τό Ἀνήλιο.





Γκόλιο. Στό βάθος Κάμενικ.

Η κορυφή του Γκόλιου.





Στόν κάτω μαχαλᾶ.

Ἡ Ἅγια Παρασκευή χιονισμένῃ





Στήν πλατεία του χωριού.

Τό χωριό παλιότερα.





‘Ο κάτω μαχαλάς και ἡ Ὀρλα.

’Από τό ἀλώνι τῆς Προίκας.





Στά παγκάκια τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς.

Πρόσφατη φωτογραφία του χωριού ἀπό τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο.





Από τό κιόσκι της Αγίας Παρασκευής.

Καλοκαίρι στήν πλατεία





Κυνήγι στό Βαρτζομπάνι.

Πανοραματική ἀποψη του χωριοῦ ἀπό τήν Ἀγία Παρασκευή.





"Αγιος Κωνσταντίνος και Γράμμος ἀπό τήν Ἀγία Παρασκευή.

·Η "Ορλα.





Ασημοχωρίτικο κουβεντολόι

Τό χωριό άπό τον Άγιο Δημήτριο





Διάνοιξη του δασικού δρόμου.

Τοπία του χωριού.



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κονιτσας



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας



26892



KON