

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Ηλίανθοι



Ποίηση Χαϊκού



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ



Ο Παναγιώτης Κουμπούρας γεννήθηκε το 1953 στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και είναι συνταξιούχος φιλόλογος με πολύχρονη θητεία στο Λύκειο της Ακράτας Αιγιαλείας όπου ζει μόνιμα με τη σύζυγό του.

Με μεγάλη προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, έχει βραβευθεί σε περισσότερους από εκατό λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, ενώ ασχολείται ενεργά με το θέατρο ως ερασιτέχνης ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχουν εκδοθεί τα έργα του «Ανακομιδή ονείρων», «1821: 200 Χρόνια... διχόνοια», «Διαλεχτή κόρη της σκέψης» και «Δοξάρι ψυχής».

Έργα του έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και σε Διεθνή Λογοτεχνικά Περιοδικά, όπως το ACHERON και το PEN MAGAZINE.

Το 2016 τού απονεμήθηκε από το «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ» και τον «ΟΜΙΛΟ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» το χρυσό μετάλλιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για την προσφορά του στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
φιλοξενείσθαι επίγειαν
οι Ένων γηινέδ
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ συγγραφτή
με Συντετίς του 1960

Με Νοτάριο Αρχηγό^ν
Αθηνών
Τανάσης

ΗΛΙΑΝΘΟΙ

*Στίχοι ηλιαρθοι,
στορ κήπο της ψυχής μου,
δροσοσταλίδες.*

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΗΛΙΑΝΘΟΙ

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ISBN: 978-618-5625-80-1

©Copyright: Εκδόσεις Αποστακτήριο
και Παναγιώτης Κουμπούρας

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2025

Επιμέλεια - Διορθώσεις: Ελένη Παπακώστα

Γραφικές Τέχνες: Ατελιέ Εκδόσεων Αποστακτήριο



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΗΛΙΑΝΘΟΙ

Ποίηση Χαϊκού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 62592
ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5-9-2025
ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘΜ. 889.1 ΝΟΥ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ



ΗΛΙΑΝΘΟΙ



Άκανθος, ανθός

Ποίηση είναι
δυο ερωτευμένες λέξεις,
του πόνου άνθος!



Άμιλλα

Τι να σου κάνουν
μια χούφτα αρσιβαρίστες;
Η ελιά, δες, πέφτει...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ



Αμνησία

Σύνδρομο λήθης...
Βαριανασαίνει η χώρα.
Λωτοί τα πλούτη.



Ανάγωγον ἄγος

Τυφλή μαθητεία.
Πουλήσαν το φεγγάρι
οι φωτοσβέστες.