

ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τοιοῦτος οὖν ἐγένετο κι' ὁ Πόλεμος ὁ νέος,
ποῦ τῆς φακῆς οἱ Ἑλλήνες φανῆκαν παλληκάρια,
ὑποχωροῦντες πάντοτε πρὸ τῶν ἔχθρῶν γενναίως,
δόξαν καινὴν κτησάμενοι κι' αὐτοὶ μὲ τὰ ποδάρια,
χάριν τῶν Ἐπιγόνων,
ποῦ τύφλες νάχῃ μπρὸς σ' αὐτὴν ἡ δόξα τῶν Προγόνων !

Η ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΑΤΙΡΑ

‘Ως δτου πλέον ἐγίνε κι' ὄριστική είρήνη
κι' ἡσύχασε διὰ παντὸς ἡ ψωρορωμησύνη.

του ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΝΗ-ΚΑΖΙΝΙΕΡΗ

Όροπέδιο



ΟΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
γεννήθηκε τὸ 1951 στὸ χωριὸ Γράβα τῶν Ἀγίων Σα-
ράντα. Σπούδασε Ἰατρικὴ στὸ
Πανεπιστήμιο τῶν Τιράνων καὶ
ἀπὸ τὸ 1991 διαμένει στὴν Ἑλ-
λάδα καὶ ἐργάζεται ως γιατρὸς
παθολόγος. Ἐγραψε ποίηση,
πεζογραφία καὶ δοκίμια. Με-
τάφρασε ἐπίσης ἔργα Ἀλβανῶν
συγγραφέων στὰ ἑλληνικά.

Τὰ βιβλία του κυκλοφοροῦν
ἀπ’ τὶς ἐκδόσεις «Ροές», «Νίκας»
καὶ «Ὀροπέδιο». Στὴν Ἑλλάδα
ἐκδόθηκαν τὰ βιβλία του:
Καρδάμυλα, ἐνα κατάρτι τῆς
Ἑλλάδας (πεζογραφήματα), *Η*
Ἄγνωστη Ρωμιοσύνη (Λαογρα-
φικὰ δοκίμια), *Ἀνθρωποι στὰ*
σύνορα (Διηγήματα), *Κάποιοι*
τραγουδοῦν δίπλα μας (Ἀνθο-
λογία ἀλβανικῶν δημοτικῶν
τραγουδιών), *Ο θάνατος τοῦ*
Κώστα Ταμπάνη (διηγήματα),
Γραμμένα στὸ χῶμα (Διηγήμα-
τα), *Βορειοηπειρωτικὰ γράμματα*
(Δοκίμια), *Ἐνθύμιον Χίου* (Ποι-
ήματα), *Νυχτερινὴ Ἐπίσκεψη*
(Διηγήματα) καὶ *Στῆς Δερόπολης*
τὸν κάμπο (Ἀνθολογία).

Ἡ ἀντιπολεμικὴ καὶ κοινωνικὴ σάτιρα
τοῦ Βασίλη Μανῆ-Καζινιέρη

Εθνικό Κέντρο Πολιτισμού
Επίκουρη Καθηγή
Αριστοτελείας
Ιόνιαν Επικούρειαν
Ταύτην την

ΟΡΟΠΕΔΙΟ / ΔΟΚΙΜΙΟ

Θωμᾶς Στεργιόπουλος: *'Η ἀντιπολεμικὴ καὶ κοινωνικὴ σάτιρα τοῦ
Βασίλη Μανῆ-Καζινιέρη*

Διεύθυνση σειρᾶς: Δημήτρης Γ. Κανελλόπουλος

Διορθώσεις: Άντωνης Μιχαηλίδης

Σχεδιασμὸς βιβλίου καὶ ἔξωφύλλου: Θέμας Φραγκοδημητρόπουλος

Χαρτὶ ἔξωφύλλου: Velvet Garda 300 gr

Χαρτὶ σώματος: Chamois Palatina 100 gr

ISBN: 978-618-5406-18-9

Α' Ἐκδοση: Ιανουάριος 2022
© Ἐκδόσεις Ὁροπέδιο

Ἐκδόσεις Ὁροπέδιο, Καστοριάς 10, 173 42, Ἀγιος Δημήτριος
τηλ.: 211 7155641 & 6976 408666,
e-mail: oropedio@gmail.com & oropediomag1@gmail.com

ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

‘Η ἀντιπολεμικὴ
καὶ κοινωνικὴ σάτιρα
τοῦ Βασίλη Μανῆ-Καζινιέρη



*Στὴ μνήμη τοῦ Γ.Π. Σαββίδη
ποὺ συνεχίζει νὰ μᾶς δείχνει τὸ δρόμο*

Βασίλης Μανής: "Ένας λησμονημένος ποιητής

ΗΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑ μὲ τὸν σατιρικὸν ποιητὴν Βασίλη Μανή ἔγινε τὴ δεκαετία τοῦ '90, ὅταν ἐγκαταστάθηκα στὴν Ἀθήνα. Ἀποκλεισμένος ἀπὸ κάθε γραπτὴ μαρτυρίᾳ γιὰ τὸν τόπο μου, τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό του, ἔψαχνα σὲ παλιές ἐφημερίδες, ἡμερολόγια καὶ περιοδικά. Πραγματικὸν ξάφνιασμα γιὰ μένα ἀποτέλεσε ἡ ἐφημερίδα «Φωνὴ τῆς Ἡπείρου», ποὺ γιὰ δεκαεπτὰ ἀδιάλειπτα ἔτη, ἀπὸ τὸ 1892 ἕως τὸ 1908, ἔβγαζε ὁ δημοσιογράφος ἀπ' τὸ Πωγώνι Γεώργιος Γάγαρης (1869-1954). Πρόκειται γιὰ κιβωτὸν τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἡπείρου τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἀνάμεσα στὰ ρεπορτάζ, τὶς ἀνταποκρίσεις καὶ τὶς μαρτυρίες γιὰ τὸν ἑλληνο-τουρκικὸν πόλεμο τοῦ 1897, ἐντόπισα καὶ ἔνα ἐκτενὲς ποίημα μὲ τίτλο: «Ο ψευτοπόλεμος». Ἡταν ταυτόχρονα βιογραφία, πορτρέτο καὶ παρουσίαση τοῦ νεαροῦ ποιητῆ ἀπ' τὴν Ἡπειρον καὶ τοῦ ἔργου του: Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897.

«Ἐνας ἄσημος Ἡπειρωτίσκος, κοντός, κατακόκινος ὅστις πρὸ πολλοῦ καὶ εἰς τὴν Ἀκρόπολιν καὶ εἰς τὸ Σκρίπ καὶ εἰς ἄλλας σατιρικὰς καὶ πολιτικὰς ἐφημερίδας δημοσιεύει πρὸ ἔτῶν ποιήματα σατιρίζοντας κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Σουρῆ τὰ διάφορα πολιτικὰ γεγονότα, ἔσχε τὴν εὐτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ γράψει καὶ τὸν ἑλληνικὸν πόλεμον εἰς στίχους ρέοντας γλαφυροὺς καὶ ἐπιτυχεῖς. Ο κ. Β. Μανῆς, οὕτως επιγράφεται ὁ συγγραφεύς, εἶναι τελειόφοιτος ἢ διδάκτωρ, ἀνδὲν ἀπατώμεθα, τῆς ιατρικῆς ἐκ Ζαγορίου (Τσιπελόβου) ἢ Κονίτσης. Ἀρχίζει τὴν περιγραφήν του ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Κρητικῆς ἐπαναστάσεως, καθ' ἣν ἐποχὴν ἐγένετο ἐν Κρήτῃ μέγα νταβαντούρι καὶ ἔχυνετο ἀφθονον αἷμα, ὁ δὲ πρίγκηψ Γεώργιος ἀπήρχετο μὲ τὰ τορπιλικά».

Ο Πρίγκηψ εἶχε πάρει τοῦ κόσμου τὰ μυαλά,
κ' ἐγράφοντο γιὰ τοῦτον ποιήματα πολλὰ
τὸν ἔλεγαν Μιαούλη, τὸν ἔλεγαν Κανάρη,
Δελφίνι, Μπουρλοτιέρη, καὶ πρώτο παλικάρι.

Καὶ ἀφοῦ προσφέρει στὸν ἀναγνώστη ἔνα ἀπάνθισμα ἀπ' τὸ πολυσέλιδο ποίημα, ὁ ἀνώνυμος ἀρθρογράφος, γιὰ τὸν ὅποιο πιστεύω πώς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Γεώργιος Γάγαρης, καταλήγει μὲ ἔνα ἐγκωμιαστικὸ σχόλιο γιὰ τὸν δημουργὸ:

«Ο κὺρος Μανῆς εἶναι ἄξιος συγχαρητηρίων διὰ τὴν ἐπιτυχίαν μεθ' ἧς ἐπραγματεύθη ἐμμέτρως τὸ ζήτημα. Ἀποδεικνύει δ' ὅτι ἐν τῷ κύκλῳ τῆς νεωτέρας ποίησεως, ἐξέλεξεν ἐκεῖνον ὅστις μᾶλλον ἀρμόζει διὰ τὴν νεωτέραν γενεάν. Ο ποιητὴς σήμερον δὲν ἔχει νὰ ψάλει τὰ κατορθώματα τῶν Σα-

λαμινομάχων ούτε τὸν ἡρωισμὸν τῶν ἐγκλεισθέντων εἰς τὸ Χάνι τῆς Γραβιᾶς. Ἐκείνους οὐδεὶς ούτε πόρρωθεν ἐμιμήθη κατὰ τὸν ψευτοπόλεμον. Διὰ τοῦτο, ὅπως ἡ αἰτία καὶ τὰ μέσα καὶ ἡ διεξαγωγὴ τοῦ πολέμου ὑπῆρξαν γελοῖα, ούτως ἔπειτε καὶ νὰ γελωτοποιηθεῖ».

Καὶ ἐπειδὴ τὸ σατιρικὸν αὐτὸν ποίημα, τὸ ἀντιηρωικόν, σίγουρα θὰ εἶχε ἐνοχλήσει καὶ ὁ νεαρὸς ποιητὴς θὰ εἶχε γίνει στόχος τῶν φανατικῶν καὶ ὅσων εἶχαν στὴ μαρῷ Ἑλλάδα τὸ μονοπώλιο τοῦ πατριωτισμοῦ, ὁ ἀριθμογράφος τῆς «Φωνῆς τῆς Ἡπείρου» κλείνει τὸ γραπτό του μὲ μὰ δημόσια ὑπεράσπιση τοῦ ποιητῆ κι ἔνα ράπισμα στὴ στρατιωτικὴ καμαρίλα ποὺ στάθηκε ἀνάξια τῶν περιστάσεων τοῦ ταπεινωτικοῦ ἐκείνου πολέμου ποὺ ἔφερε τοὺς Τούρκους στὴ Λαμία.

«Τί πταιέι ὁ Μανῆς διότι σατιρίζει τὸ ιερότερον ούτως εἰπεῖν, ὅταν συνταγματάρχαι καὶ ἐπιτελεῖς οὓς ἔτρεφε τὸ ἔθνος ἐπὶ 70 ἔτη διέτασσον ὑποχωρήσεις ἐν Ἡπείρῳ ἐν ω̄ ὁ ἔχθρος ἔφευγε, προβάλλοντες ως ἐπιχείρημα τῆς δειλίας των, ὅτι δηλ. ἡ Εὐρώπη θὰ ἔδιδε τὴν Βερολίνειον γραμμήν εἰς τὴν Ἑλλάδα».

Πέρα ἀπ' τὴν εὐθυκρισία καὶ τὸ θάρρος τοῦ δημοσιογράφου, ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐντυπωσίασε ἦταν ἡ αἴσθηση, τὸ ἄγγιγμα τοῦ σατιρικοῦ λόγου πού, ἀν καὶ εἶχαν περάσει ἑκατὸν χρόνια, μετέδιδε τὸ ποίημα. Οἱ ἐλάχιστοι αὐτοὶ στίχοι ἦταν δείγματα σατιρικοῦ ταλέντου.

Κι ἐπειδὴ στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν παράλληλα μὲ τὸ πεζογραφικό μου ἔργο, οἱ ἐκδόσεις «Ροές» μοῦ ἔδωσαν τὴ

δυνατότητα νὰ ἐγκαινιάσουμε μὰ νέα σειρὰ βιβλίων ποὺ θὰ γεφύρωναν πολιτιστικὰ τὸ Βόρειο καὶ τὸ Νότιο τμῆμα τῆς Ἡπείρου, σκέφτηκα νὰ ἐντάξω τὸ ἔργο «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897» στὴ σειρὰ «Ἡπειρώτες».

Κάπως ἔτσι ἀρχίζει ἡ περιπέτεια τῆς ἀναζήτησης τοῦ ποιητῆ Β. Μανῆ. Ἡταν ἔνας ἀνύπαρκτος δημουργός. Κανεὶς δὲ γνώριζε τίποτα γι' αὐτόν. Ἀκόμα καὶ γνώστες τοῦ πολιτιστικοῦ γίγνεσθαι τῆς Ἡπείρου, ὅπως ὁ σπουδαῖος διηγηματογράφος ἀπ' τὸ Πωγώνι Χριστόφορος Μηλιώνης καὶ ὁ Κονιτσιώτης πεζογράφος καὶ δοκιμογράφος Γιάννης Λυμπερόπουλος, μὲ ἀπογοήτεψαν. Δὲν ὑπάρχει ποιητὴς μὲ τ' ὄνομα Β. Μανῆς στὴν Ἡπειρο, μοῦ ἀπάντησαν. Τὰ λόγια τους μοῦ ἀφησαν μὰ πικρὴ γεύση. Βρισκόμουν μπροστὰ σὲ δημουργὸ ποὺ ξεχάστηκε γιὰ πάντα. Ποὺ κανεὶς δὲν ἀνέφερε τ' ὄνομά του. Γνώριζα πῶς ἡ λογοτεχνία ἥταν ἀνέκαθεν ἔνα τεράστιο νεκροταφεῖο, ὅπου δίπλα στοὺς λαμπροὺς νεκρούς, συναντάει κανεὶς δεκάδες λησμονημένους τάφους μὲ μασοσβησμένα ὄνόματα ὅπου κανεὶς δὲν καταθέτει ἔστω κι ἔνα λουλούδι. Τὴν ἴδια ἀπογοήτευση εἶχα δοκιμάσει ψάχνοντας ἔναν ἄλλο Ἡπειρώτη δημουργό, τὸν διηγηματογράφο Ἀπόστολο Ἐξάρχου, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος μὲ τὸ κριτικό του δαιμόνιο εἶχε γράψει ἔνα ἐγκωμαστικὸ δοκίμιο.

Ἡ σατιρικὴ τέχνη καὶ οἱ δημουργοί της ἀνέκαθεν ἐρέθιζαν τὴ φαντασία μου καὶ βρίσκονταν πάντα ψηλὰ στὴν ἐκτίμησή μου ώς ἄνθρωποι μὲ πολιτικὸ θάρρος καὶ ἀσυμβίβαστοι μὲ τὸ κατεστημένο. Πῶς γίνεται νὰ ἐξαφανιστεῖ ἔτσι ἔνας δημουργὸς γιὰ τὸν ὁποῖον ἐγράφησαν ἐνθαρρυντικὰ καὶ ἐγκωμαστικὰ λόγια; Λὲς καὶ ἥταν φάντασμα!

’Αποφάσισα νὰ γνωρίσω σὲ βάθος τὴ σατιρικὴ ποίηση καὶ γενικὰ τὸν σατιρικὸ λόγο στὴ νέα Ἑλλάδα. Πέρα ἀπ’ τὰ ὄνόματα τοῦ Σούτσου, τοῦ Λασκαράτου, τοῦ Ροΐδη, τοῦ Σουρῆ, γνώρισα τοὺς σατιρικοὺς ποιητὲς τῆς Ἐπτανήσου, τὸν Κουτούζη, τὸν Τσακασιάνο, τὸν Μολφέτα, τὸν Χαράλαμπο Ἀννινο. Ἀπ’ τὸ 1870 ἔως τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες βρίθουν ἀπὸ σατιρικὰ ποιήματα καὶ πεζά. Γνώρισα τὸν ἀδικοχαμένο Δημήτρη Κόκκο, ποὺ τὸν σκότωσε ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ αγραμματοσύνη τῆς Ἑλλάδας τοῦ 19^{ου} αἰώνα. Τὸν ύπεροχο Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, ποὺ φύτεψε μὰ σφαίρα στὸ κεφάλι, μέσα στὴν οἰκονομικὴ ἀπόγνωση καὶ στὴν ἀσφυξία ποὺ δημουργοῦσε στὸν σατιρικὸ λόγο τὸ Παλάτι καὶ ὁ πολιτικὸς φανατισμός. Χάρηκα τὶς γελοιογραφίες τοῦ ἴδιοφυούς καλλιτέχνη Θέμου Ἀννινου, ποὺ ἀνέβασαν τὴ σατιρικὴ τέχνη στὴν Ἑλλάδα πολὺ ψηλά.

Σημαντικὰ ἔργα ὅπως ἡ ἀνθολογία τοῦ Ἀποστολίδη, τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Δημήτρη Μάργαρη, «Ο Ἄνδρεας Λασκαράτος καὶ ἡ σατιρικὴ ποίηση», καθὼς καὶ ἡ πληθώρα τῶν σατιρικῶν ἀνθολογιῶν ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τὴ δεκαετία τοῦ ἑξήντα, δὲν ἔκαναν καμά ἀναφορὰ στὸν ποιητὴ Β. Μανῆ. Ἀκόμα καὶ ἡ ἀνθολογία τοῦ Μιχάλη Περάνθη, τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Ἀχιλλέα Βαγενᾶ «Σατιρικὴ ἀνθολογία Ἑλλήνων λογοτεχνῶν», ἡ ἀνθολογία τοῦ Λίνου Πολίτη, ἡ «Λύρα» τοῦ Ἰωάννη Πολέμη, ὅπου μπορεῖ κανεὶς νὰ συναντήσει καὶ ἀσήμαντα ὄνόματα ποιητῶν, δὲν περιέχουν οὔτε ἔνα ποίημα τοῦ Β. Μανῆ. Ὁλοι τὸν ἔχουν ἔξιστρακίσει ἀπ’ τὸ χῶρο τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς σάτιρας. Κανεὶς δὲν θυμάται τὸν ποιητὴ τοῦ «Ψευτοπολέμου τοῦ 1897». Ἐπίσης καὶ τὸ ἔξαιρετο βιβλίο «Σάτιρα καὶ πολιτικὴ στὴ νεότερη Ἑλλάδα», ὅπου γράφουν σημαντικοὶ μελετητὲς

καὶ δημουργοὶ ὅπως ὁ Τάσος Βουρνάς, ὁ Παναγιώτης Μουλάς, ὁ Τίτος Πατρίκιος, ὁ Γιάννης Δάλλας, ὁ Ἀλκης Ἄγγέλου, ὁ Κωνσταντίνος Δημαράς, καὶ ποὺ τὸ φάσμα τοῦ σατιρικοῦ λόγου, ἐκτείνεται ἀπὸ τὸν Σολωμό ἕως τὸν Σεφέρη, δὲν περιέχει καμά ἀναφορὰ στὸν ποιητὴ Β. Μανή.

Ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ εἶναι ἄξιο ἀπορίας, εἶναι τὸ κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Δημαρᾶ «Ἀπὸ τὴ σάτιρα στὴν εὐθυμογραφία». Ο καθηγητὴς καὶ ίστορικὸς τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας κάνει κάτι ποὺ δυσκολεύομαι νὰ τὸ κατανοήσω. Παίρνει ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν «Ψευτοπόλεμο τοῦ 1897», τὸ σχολιάζει, χωρὶς νὰ ἀναφέρει τὸ ὄνομα τοῦ δημουργοῦ του. Λὲς κι εἶναι ἀνώνυμο: «Λίγα χρόνια μετὰ ἔχομε ἔναν ἄτυχο πόλεμο, τοῦ '97. Στὰ 1898 ἐκδίδεται ἔνα μακρὸ ποίημα, αὐτοτελές, σὲ τόμο, «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897». Ἐκεῖ δὲν εἶναι πλέον παραδία τοῦ Σολωμοῦ, εἶναι παραδία τοῦ Βαλαωρίτη, ἀπὸ τὴ «Φυγή». Ἡ «Φυγή», τὸ ἡρωικὸ ποίημα τοῦ Βαλαωρίτη, ποὺ ἦταν γραμμένο γιὰ νὰ τιμήσει τὸ Σούλι καὶ τὴν ἑλληνικὴ παλικαριά, χρησιμοποιεῖται ἀκριβῶς πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση καὶ μὲ ἄμεση, ἄλλωστε αἰχμή, πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγο τὸν ἴδιο, δηλαδὴ τὸν Διάδοχο. Τὴ θυμόμαστε τὴ «Φυγὴ»:

«Τ' ἄλογο, τ' ἄλογο, Ομέρ Βρυώνη,
τὸ Σούλι ἔχούμησε καὶ μᾶς πλακώνει» κλπ.

Τώρα:

«Τ' ἄλογο! τ' ἄλογο! Ἐπιτελάρχη,
τρέξε μονάχος σου μέσα στ' ἄχούρι,

τ' ἄλογο! τ' ἄλογο! Κι ἀν δὲν ὑπάρχει,
μουλάρι φέρε μας, φέρε γαιδούρι.

Τουρκιά! μᾶς πλάκωσε σὰν τὸ μερμήγκι,
σὰν αἷμα ἔρχεται πυκνὸ τὸ φέσι,
μὲ πιάνουν Γκέκηδες ἀπ' τὸ λαρύγγι,
παιδιά, σχωράτε με! καὶ Θεὸς σχωρέσοι!

Ἄπὸ τὸν ἰδρώτα σὰν βρύση στάζω,
χίλιοι νιζάμηδες μ' ἔχουν στὴ μέση,
μοῦ λένε τούρκικα νὰ κονβεντιάζω,
καὶ στὸ κεφάλι μοῦ βάζουν φέσι!

Νά! ό Ἔτεμ-Πασάς, νά 'τος! Ζυγώνει,
ρίχνει τὸ χέρι του καὶ μὲ γραπώνει,
φωτιὰ τὸ μάτι του, φωτιὰ κ' ἡ ὄψη,
πιάσ' τον Θεούλη μου, νὰ μὴ μᾶς κόψη!

Τ' ἄλογο! τ' ἄλογο! Ἐπιτελάρχη,
φέρτε το γρήγορα γιατὶ θὰ σβήσω,
τ' ἄλογο! τ' ἄλογο! Κι ἀν δὲν ὑπάρχει,
σκύψε τὸ σβέρκο σου νὰ καβαλήσω!»

Ἐτσι γιὰ τ' ἄλογα φωνάζαν ὅλοι,
οἱ Ἀρχιστράτηγοι κ' οἱ Στρατηγοί,
μ' αὐτὰ λογάριαζαν νὰ πᾶν' στὴν Πόλη,
καὶ τώρα τά 'θελαν γιὰ τὴ φυγή!

Νὰ ύποθέσουμε ὅτι ὁ Κωνσταντίνος Δημαράς δὲν γνώριζε τ' ὄνομα ἡ τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυμο τοῦ ποιητῆ ποὺ ἔγραψε τοὺς ὑπέροχους αὐτοὺς στίχους, ποὺ σφάζουν μὲ τὴν εἰρωνεία τους καὶ δακτυλοδείχνουν τὸ Παλάτι, θὰ ἥταν περισσότερο ἀπὸ ἀφέλεια. Ὁ Κωνσταντίνος Δημαράς ἥταν καὶ παραμένει ὁ μεγαλύτερος γνώστης τῆς ἐλληνικῆς λογιοσύνης τοῦ 19ου αἰώνα καὶ μᾶς ἀφησε ἐκατοντάδες κείμενα γιὰ σημαντικοὺς καὶ ἀσήμαντους ποιητές, πεζογράφους καὶ λόγιους ἀπ' ὅλη τὴν ἐλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.

Ο ποιητὴς Β. Μανῆς εἶχε καταδικαστεῖ στὴν ἀφάνεια καὶ τὴ λησμονιὰ διὰ παντός. Παράτησα τὴν ἀναζήτηση καὶ τὴν ἔρευνα. Ἡταν σα νὰ κυνηγοῦσα μὰ χίμαιρα.

Όμως αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ ἀνθολόγοι καὶ οἱ κριτικοί τῆς λογοτεχνίας, τὸ ἔπραξε ὁ σπουδαῖος φιλόλογος καὶ σκαπανέας τῶν ἐλληνικῶν γραμμάτων: Ὁ Γιώργος Π. Σαββίδης! Λίγο πρὸν φύγει ἀπ' τὴ ζωή, κάνει μὰ τελευταία κατάθεση. Φέρνει στὸ φῶς ἔναν λησμονημένο ποιητή. Ἐναν «ἀνύπαρκτο» δημουργό!

Ἐκδίδει σ' ἔναν καλαίσθητο τόμο τῆς «Λέσχης» τὸ 1994 τὸ δυσεύρετο ἔργο τοῦ Β. Μανῆ: «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897».

Ἡ χαρὰ ποὺ μοῦ ἔδωσε ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου, ὕστερα ἀπὸ τόσες ἀναζητήσεις καὶ ἀπογοητεύσεις, ἥταν μεγάλη. Ὁ Β. Μανῆς δὲν ἥταν φάντασμα, ὑπῆρχε! Ὁ Γιώργος Π. Σαββίδης ὅπως πάντα μᾶς ἔδειχνε τὸν δρόμο. Ἡταν πράγματι μὰ νεκρανάσταση γιὰ τὸν λησμονημένο ποιητὴ καὶ ὁδηγὸς γιὰ τὸ βιβλίο ποὺ ἤθελα νὰ γράψω. Καλύτερα ὅμως ν' ἀφήσουμε τὸν δάσκαλο νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὸ μυστηριώδη ποιητὴ τοῦ «Ψευτοπόλεμου τοῦ 1897», στὸ ἐπίμετρο ποὺ φέρνει τὸν τίτλο: Ἰχνηλατώντας τὸν Β. Μανῆ:

«Βασανιστήκαμε νὰ βροῦμε ἀκριβῆ στοιχεῖα γιὰ τὸν λησμονημένο συγγραφέα αὐτοῦ τοῦ σπάνιου σατιρικοῦ φυλλαδίου. Παριστάνει, μέσα σὲ κύκλο, κυρίως νυχτερινὸ τοπίο κορυφογραμμῶν, ὅπου δεσπόζει ἔνα ὑπερμέγεθες φέσι ύψωμένο σὲ κοντάρι σκιάχτρου. Ἔξω ἀπ' τὸν κύκλο, δεξιὰ στέκει ἔνας κακομοίρης μὲ μπάμ-τερλελέ καὶ κότσο. Φορεῖ κάτι σὰν ἀνάποδο καλυμμαύχι, γύρω στὸ λαιμὸ μαντίλι ἥ φουλάρι καὶ ἄλλοπρόσαλλη στρατιωτικὴ ἐξάρτυση, φαρδυμάνικο μανδύα, ζωστήρα, μπότες σπιρουννάτες. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι βαστάει ἔνα γκρὰ ἐπ' ὄμον καὶ μᾶλλον παραμάσχαλα μακριὰ ἵιφολόγχη. Ἰσως πρόκειται γιὰ γελοιογραφικὸ πορτρέτο τοῦ Μανῆ.

Ἡ μόνη ἄλλη πληροφορία ποὺ διαθέτουμε ἐξ αὐτοψίας, εἶναι πῶς ίκανὸ μέρος τοῦ στιχουργήματος ἀναδημοσιεύτηκε ἔνα χρόνο ἀργότερα στὴ Νέα Λαϊκὴ Ἀνθολογία τοῦ Δημητρίου Ταγκοπούλου χωρὶς τὸ πρῶτο ἀρχικὸ τοῦ Μανῆ. Ἄλλα σατιρικὰ ποιήματα ποὺ περιλαμβάνει τούτη ἡ ἀνθολογία ἀνήκουν σὲ λίγο-πολὺ γνωστούς μας λογοτέχνες: Μιχ. Αργυρόπουλος, Πολ. Δημητρακόπουλος, Δροσίνης, Καμπάς, Δ. Καμπούρογλου, Κόκκος, Λασκαράτος, Μωραΐτίνης, Ὁρφανίδης, Παλαμᾶς, Σουρῆς, Ταγκόπουλος, Τανταλίδης, Τριαντάφυλλος (Ραμπαγάς).

Κανένα τους δὲ φαίνεται ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1897 καὶ ὅλα τους εἶναι συγκριτικῶς πιὸ γλυκομίλητα ἀπὸ τὸ ἀντιηρωικό, σαρκαστικὸ καὶ ἀπροκάλυπτα ἀντιπαλατιανὸ στιχουργῆμα τοῦ Μανῆ».

Σημαντικότατη ἐπισήμανση: Ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Συνοδινὸ ἔως τὸν Ἰωάννη Πολέμη, ὅλοι ὑμνοῦσαν τὸν Βασιλιά,

ποὺ ἔμπαινε στὴν Πόλη καὶ λειτουργοῦσε στὴν Ἅγια Σοφία, ἔγραφαν παιάνες. Ὁ Μανῆς εἶχε τὸ θάρρος νὰ γράψει ἀντιηρωικοὺς στίχους, σαρκαστικοὺς καὶ ἀντιπαλατιανούς. Τὰ σατιρικά του βέλη στόχευαν τὸν ἴδιο τὸν Βασιλιά!

Καὶ συνεχίζει ὁ καθηγητὴς Σαββίδης:

«Εἶναι εὔλογο νὰ ύποθέσουμε ὅτι τὸ «Μανῆς» εἶναι ἀριστοφάνειο ἢ βιβλικὸ ψευδώνυμο, τοῦ ὄποίου ἡ ταυτότητα θὰ ἦταν κοινὸ μυστικὸ σὲ λογοτεχνικοὺς κύκλους τῆς ἐποχῆς. Ὁ Ταγκόπουλος στὰ φιλολογικὰ πορτραῖτα 1922, θυμάται πῶς ὁ «μακαρίτης Μανῆς, κατὰ τὸ 1892 ἢ 1893 πρωτοεμφανίστηκε, μαζὶ μὲ τὸν Παπαντωνίου, στὴ βραχύβια σατιρικὴ ἐφημερίδα τοῦ Ταγκόπουλου: Ὁ Δὸν Κιχώτης. Ἄρα, λογικά, θὰ εἶχε γεννηθεῖ περὶ τὰ 1870 καὶ συνεπῶς ἔζησε τὸ πολὺ 50 χρόνια. Ὁ Ταγκόπουλος προσθέτει πῶς ἦταν «στρατιωτικὸς γιατρός, γνήσιο σατιρικὸ ταλέντο, ποὺ χάθηκε γιατὶ θέλησε νὰ μιμηθεῖ τὸν Σουρῆ».»

Ἡ «ἀποκάλυψη» τοῦ ἰδρυτῆ τοῦ «Νουμᾶ» γιὰ τὰ αἴτια τῆς αὐτοκτονίας τοῦ Β. Μανῆ, δὲν εἶναι μόνο ἐπιπόλαιη, ἀλλὰ καὶ συκοφαντικὴ γιὰ τὸν ποιητή. Στὴ συνέχεια θ' ἀποδείξουμε ὅτι ὁ Β. Μανῆς δὲν ἦταν ἀπλὰ ἔνας μιμητὴς τοῦ Γιώργου Σουρῆ ἀλλὰ σατιρικὸς ποιητὴς μὲ δικό του ὑφος. Μὲ βαθιὰ γνώση τῆς ἱστορίας καὶ τῶν περιπετειῶν στὶς ὁποῖες ὥθούσαν τὴν Ἑλλάδα, ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς καὶ ἡ πατριωτικὴ ρητορική. Ἐνας δημιουργὸς ποὺ μᾶς ύπενθύμιζε πῶς δὲ διδαχτήκαμε ἀπὸ τὴν ἥττα καὶ τὸν ἔξευτελισμὸ τοῦ 1897, ἀλλὰ βαδίζαμε πρὸς μὰ νέα καταστροφὴ καὶ τὸ πρῶτο θῦμα τῆς ἐπερχόμενης τραγωδίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ ποιητής!

«Ἐσωτερικὰ τεκμήρια δείχνουν πώς ὁ Μανῆς ύπηρξε πιθανότατα αὐτόπτης πολίτης καὶ ἐθελοντὴς τοῦ 1897, πράγμα ποὺ δίνει στὸν «Ψευτοπόλεμο» πρόσθετη ἀξία ρεπορτάζ, εἴτε ἀνεπίσημου χρονικοῦ, πώς εἶχε διαβάσει Σολωμὸν καὶ βέβαια Βαλαωρίτη, τοὺς ὄποίους παραδεῖ καὶ πώς ἦταν γυμνασμένος στιχουργός».

Στὰ «Λογοτεχνικὰ ψευδώνυμα» τοῦ Κυριάκου Ντελόπουλου ἐντοπίσαμε πώς τὸ Μανῆς B. = B. Καζινέρης». Τὴν παραπέρα ἔρευνα ἀνέλαβε ἡ συνεργάτιδα τοῦ Σαββίδη, Δέσποινα Δρακοπούλου καὶ τὸ βιογραφικὸ τοῦ Β. Μανῆ προχώρησε:

«Ο Βασίλειος Σπυρ. Καζινιέρης γεννήθηκε στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1876 στὴν τουρκοκρατούμενη Κόνιτσα, βγῆκε πρώιμα στὸ σατιρικὸ κλαρὶ καὶ μόλις ἐνηλικιωμένος ἔγραψε τὸν «Ψευτοπόλεμο». Ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴν Ἀθηνῶν στὰ 1898, κατατάχτηκε ἀνθυπίατρος στὶς 5/4/1903, προάχθηκε σὲ ὑπάτροχο στὶς 30/1/1910, καὶ ἔλαβε μέρος στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους καθὼς καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ 1916-1919, φτάνοντας στὸν βαθμὸ τοῦ ἐπίατρου. Αὐτοκτόνησε 43 ἔτῶν (17 Ιουνίου 1919) στὴ Μικρασία γιὰ λόγους ποὺ εἰκάζουμε πώς θὰ εἶχαν σχέση μὲ τὴν πρώτη ἐλληνικὴ ὑποχώρηση καὶ τὶς σφαγὲς στὸ Αϊδίνι. Τὰ ἐργογραφικά εὑρήματα εἶναι πολλὰ καὶ διόλον ἀσήμαντα».

Καὶ τὸ ἐπίμετρο κλείνει μὲ τὸν κατάλογο τῶν δημοσιευμάτων τοῦ Μανῆ σὲ περιοδικά, ἡμερολόγια, λευκώματα, δίνοντας ἔμφαση στὴν συνεργασία του μὲ τὴ σατιρικὴ ἐφημερίδα «Σκρίπ», τὸ διάστημα 1893-1896.

Σημαντικές είναι οι παρενέσεις του:

«Μένει του λάχιστον νὰ ἔξαριθωθεῖ ἀν ὁ Μανῆς συνεργάστηκε κανονικὰ στὸν Παλιάνθρωπο, ποιὰ ἦταν ἡ ύποδοχὴ τοῦ Ψευτοπολέμου πέρα ἀπ' τὴν ἀνθολόγησή του ἀπὸ τὸν Ταγκόπουλο καὶ ἴδιως ἀν καὶ ποὺ συνέχιζε τακτικὴ συνεργασία ὥς τὸ 1903».

Ως συνειδητὸς ἐρευνητής, αἰσθάνεται πὼς ἡ ἐργασία του δὲν είναι ὄλοκληρωμένη. Τὰ λόγια του ἀπευθύνονται στοὺς ἐπόμενους μελετητές.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς ὁ Γιώργος Π. Σαββίδης μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ δυσεύρετου ποίηματος «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897», τὰ βιογραφικὰ καὶ ἐργογραφικά στοιχεῖα, ἔβγαλε ἀπ' τὴν λησμονιὰ τὸν σατιρικὸ ποιητὴ καὶ ἔριξε φῶς στὸ τραγικὸ τέλος του. Σὲ μὰ πρώτη ἀνάγνωση μοιάζει πὼς τὸ μυστήριο «Β. Μανῆς» διαλύθηκε καὶ ἡ ἐρευνα θὰ μποροῦσε νὰ σταματήσει. Ἔθεσε ὅμως καὶ ἀρκετὰ ἐρωτήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἐργο, τὴν ύποδοχὴ του καὶ τὴν τραγικὴ μοίρα τοῦ ποιητῆ. Σ' αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ «Ψευτοπόλεμου» μ' ἔκανε νὰ πιστέψω πὼς τὸ ἔνστικτό μου δὲν μὲ εἶχε γελάσει. Πράγματι βρισκόμουν μπροστὰ σ' ἔναν ἰδιαίτερο σατιρικὸ ποιητή. Ἔπιασα τὸ νῆμα ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ τὸ ἄφησε ὁ σοφὸς καθηγητὴς καὶ ἡ συνεργάτιδα του.

Ἡ ἐρευνά μου ἐπικεντρώθηκε στὶς δύο ἐφημερίδες ποὺ ὁ Μανῆς εἶχε ἔντονη παρουσία. Στὸ σατιρικὸ «Σκρίπ» καὶ τὴν «Ἐσπερινὴν Ἀκρόπολιν». Δὲν ἦταν μόνο ὁ μεγάλος ἀριθμὸς ποιημάτων ποὺ ἔντόπισα.

Στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1897 τὸ «Σκρίπ» ἀναγγέλλει στοὺς ἀναγνώστες του τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Μανῆ, ὁ Ψευτόπολεμος τοῦ 1897:

«'Υπὸ τὸν τίτλον τοῦτον θὰ ἐκδοθεῖ κατ' αὐτὰς [τὰς ήμέρας] ἔμμετρος ἴστορία τοῦ ἀτυχοῦς μας πολέμου, ἥτις ὀφείλεται εἰς τὴν σατιρικὴν γραφίδα τοῦ χαριτωμένου Μανῆ. Ἀπὸ τῆς πρώτης γραμμῆς μέχρι τῆς τελευταίας, ἀφθονον εἶναι τὸ ἀττικὸν ἄλας, τὸ ὅποιον εσκόρπισεν ὁ μικρομέγας συγγραφεὺς εἰς τὸ ἔμμετρον ἔργον του, ἐξ οὗ ἀποσπάμεν τὸ ἐπόμενον τμῆμα, τὸ περιγράφον τοὺς ἀντάρτας:

*K' oī ἀντάρται στοὺς δρόμους γυρίζουν,
νά! βλαχόκαλτσες τόσες στὴ φούρια,
νά! τσαρούχια, σελάχια, κουμπούρια,
καὶ λερὲς φουστανέλες μυρίζουν.*

*Ο γενναῖος προβάλλει Νταβέλης,
Παπαδήμας, Τρομάρας, κι Ἀντάρας,
Γκρούτας, Τάκης, Ἀρκούδας, Λαχτάρας,
Γιαταγάνας, Γιαχνής κι ὅ,τι θέλεις.*

*Τοὺς κοιτάζανε χάσκοντες ὄλοι,
καὶ τοὺς λέγαν ἀιτοὺς καὶ ξεφτέρια
ποὺ μὲ λόγχη μονάχα στὰ χέρια,
πρῶτοι-πρῶτοι θὰ μπαῖναν στὴν Πόλη.*

*Θὰ πετσόκοβαν Τούρκων κεφάλια,
δὲν θ' ἀφῆναν γεφύρι κανένα,*

θὰ τσακῶναν ἀμάξια καὶ τρένα,
ποὺ θὰ χάναν πολλοὶ τὰ πασχάλια.

Θὰ τσακῶναν καὶ σκλάβονς Πασάδες,
κι ὅλο Τούρκους σκοπεῦαν νὰ γδύσουν,
κι ὅσοι θά χαν τὴν τύχη νὰ ζήσουν,
θὰ γυρίζαν ἐδῶ μὲ παράδες.

Δὲν θ' ἀφήνανε τούρκικ' ὄντά,
καὶ θὰ παῖρναν τὸ κάθε χαρέμι,
καὶ κοντεῦαν κ' ἐμὲ τὸ βερέμη,
νὰ μὲ κάνουν νὰ πάω κοντά.

Ωραία διαφήμιση γιὰ τὸν νεαρὸν ποιητὴ καὶ τὸ ἔργο του! Όμως ἡ ἔκπληξη μᾶς περίμενε λίγες μέρες μετά. Στὶς 8/1/1898, ὁ Ζαχαρίας Παπαντωνίου δημοσιεύει στὸ «Σκρίπ» τὸ δοκίμιο «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ '97». Σηκώνει τὸ λογοτεχνικὸ πέπλο καὶ ἀποκαλύπτει τὸν δημιουργὸ ποὺ κρύβεται κάτω ἀπ' τὸ ψευδώνυμο «Μανῆς».

Άξιζει νὰ καταθέσουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ κείμενο ποὺ βάζει τὰ πράγματα στὴ Θέση τους, καὶ δίνει ἀπαντήσεις σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἀπορίες τοῦ Γ. Π. Σαββίδη.

«Τὰς ήμέρας αὐτάς, εἶδε τὸ φῶς καὶ ὁ «Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897», ἔμμετρος σατιρογραφία τοῦ πολέμου. Ο ποιητής του εἶναι γνωστότατος εἰς ὅσους διαβάζουν ἐφημερίδας ἀπὸ 10 ἔτῶν. Διότι ὁ Μανῆς, ἀπὸ δεκαετίας ύποβάλλει καὶ αὐτὸς εἰς τὴν χαριτωμένην του ἔμπνευσιν καὶ εἰς στοὺς ἀβίαστους ρυθμούς του τὰ φαιδρὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς.

Ἐστὶ δὲ Μανῆς παραδοξοτάτη φυσιογνωμία, ἔνας ξανθὸς Λάπων ἀναστήματος ἐνὸς πήχεως καὶ σπανὸς μὲ πέντε ἡ ἐξ σιταρόχρους τρίχας εἰς τὸ ἄνω χεῖλος τὸ ὅποιον αὐτὸς θέλει νὰ ὀνομάζει μουστάκι.

Εἶναι 25 ἔτῶν καὶ φαίνεται πώς μόλις ὑπερέβη τὸ δωδέκατον. Τὸ «Μανῆς» εἶναι ψευδώνυμόν του. Μὲ αὐτὸ γράφει πάντοτε, μὲ αὐτὸ εἶναι γνωστὸς εἰς τοὺς φίλους του. Τὸ ἀληθινόν του ὄνομα εἶναι ... ἄγνωστον.

Ο Μανῆς εἶναι καταγωγῆς ἑβραϊκῆς, δι' αὐτὸ καὶ μερικοὶ τὸν φωνάζουν Ἀβραμίκον. Ή παράδοξος καὶ χαριτωμένη αὐτὴ φυσιογνωμία εἶναι πολὺ ἀγαπητή. Εὰν δὲ τὸν ἰδεῖτε πρώτην φορὰ τὸν κοντούτσικον καὶ ἀμούστακον ποιητὴν μὲ τὸ ξανθό του πλατὺ κεφάλι, θὰ σᾶς ἔλθει ἡ ὄρεξις νὰ τὸν θωπεύσετε μόνον προστατευτικῶς, χωρὶς νὰ πιστεύσετε ποτὲ ὅτι ἀπὸ τὸ κεφάλι ἐκεῖνο ἐβγῆκεν ἡ ἀπειρος χάρις καὶ ἡ ὄξεία σατιρικότης τοῦ «Ψευτοπολέμου τοῦ 1897».

Καὶ μετὰ τὴ βιογραφία καὶ τὸ πορτρέτο τοῦ ποιητῆ, ὁ σπουδαῖος δοκιμογράφος, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ Τέλλος Ἀγρας, κάνει τὴν αἰσθητικὴ καὶ κριτικὴ ἀποτίμηση τοῦ ἔργου, μὲ λόγια ποὺ θὰ ζήλευε κάθε δημιουργός.

«Ἀπὸ τὸν πρῶτον ώς τὸν τελευταῖον στίχον ὁ «Ψευτοπόλεμος» εἶναι καντήριον κρυπτόμενον ἀπὸ πλημμύραν σατιρικοῦ μέθυος, ράπισμα ὑπὸ θωπείαν γαντωμένης παλάμης, σατανικὸς σαρκασμὸς ὑπὸ αγαθότατον μειδίαμα, πείραγμα χαριτωμένον, ἐλαφρότατον, ἀβρότατον τὸ ὅποιο σὲ κάμνει νὰ γελᾶς καὶ δὴ ἐκεῖνα ποὺ μόνον νὰ κλαῖς ημπορούσες».

Τὰ εἶπε ὅλα ὁ Παπαντωνίου! Μὲ τὸ ἔργο του «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897» καὶ τὴν ἐγκωμιαστικὴν ὑποδοχὴν ἀπὸ τὸν τύπο ὁ Β. Μανῆς καθιερώνεται ως ποιητὴς ποὺ κομίζει στὴ δύσκολη τέχνη τῆς σάτιρας τὸν δικό του λόγο.

Καὶ εἶναι μόνον 25 χρονῶν! Ὅσο μπόι καὶ ἐμφάνιση τοῦ λείπει, τὸ ἀναπληρώνει τὸ σπινθηροβόλο πνεῦμα του, ἡ στιχουργικὴ δεξιότητα, ἡ βιτριολικὴ του σάτιρα.

Μετὰ τὸ «Σκρῖπ», ἡ ἔρευνα ἐπεκτάθηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» ποὺ ἀπὸ νωρὶς συνεργάζονταν ὁ Μανῆς. Στὶς 31/12/1897 καὶ τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1898, ἡ «Ἐσπερινὴ Ἀκρόπολις» ξαφνιάζει εὐχάριστα τοὺς ἀναγνῶστες της. Δημοσιεύει ἔνα ἐκτενὲς κείμενο διανθισμένο μὲ στίχους τοῦ Μανῆ ποὺ φέρνει τὸν τίτλο: «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ 1897».

«Εἶναι ὁ εἰς πάντας τοὺς ἀναγνώστας τῶν ἐφημερίδων γνωστὸς Μανῆς, ὁ σατιρικότατος ποιητής, ὁ μικρὸς Σουρῆς ὅπως δύναται νὰ ὀνομασθεῖ».

Δὲν γνωρίζω τί ἔγραψαν τὰ ἄλλα ἔντυπα. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι γιὰ τὸν «Ψευτοπόλεμο» ἔγραψαν τρεῖς σημαντικὲς ἐφημερίδες: Τὸ «Σκρῖπ», ἡ «Ἀκρόπολις» καὶ ἡ «Φωνὴ τῆς Ἡπείρου». Ο νεαρὸς ποιητὴς τώρα πιὰ εἶναι γνωστὸς ὅχι μόνο μέσα στὰ σύνορα τῆς μικρῆς Ελλάδας ἀλλὰ καὶ στὸν ἀλύτρωτο Ελληνισμό.

Ἄπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ «Σκρῖπ» μετατρέπεται ἀπὸ σατιρικὴ ἐφημερίδα σὲ πολιτική, οἱ συνεργασίες του ἀραιώνουν. Πρέπει νὰ ξεφυλλίσεις πολλὰ φύλλα γιὰ νὰ ἐντοπίσεις τὸ ὄνομα Μανῆς, ποὺ κάποτε κατέκλυζε τὶς σελίδες της. Δὲν σταματᾷ εἰ ὅμως. Συνεχίζει νὰ γράφει καὶ νὰ δημοσιεύει στὴν «Ἐσπε-

ρινὴν Ἀκρόπολιν». Εἶναι δεκάδες ποιήματα ύπὸ τὸν τίτλο:
«Τῆς ἡμέρας» ἢ «Τῆς Ἐβδομάδας».

Ο Μανῆς ποὺ ἄρχισε νὰ γράφει ἀπ' τὰ δεκαπέντε του, ἔχει διαμορφώσει τὸν δικό του λόγο ποὺ ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους σατιρικοὺς ποιητὲς τῆς ἐποχῆς. Ἄν καὶ ξαναγυρίζει στὸν ἀτιμωτικὸν γιὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεμο καὶ σὲ διάφορα εύτραπελα γεγονότα ὅπως ἡ αἰχμαλωσία τοῦ Ζάννου, βασιλικοῦ σκυλιοῦ, γιὰ τὸ ὅποιο ἔγινε θόρυβος κι ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες, ἡ δημουργική του βεντάλια ἀνοίγεται σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς πολιτικῆς ζωῆς ποὺ ἀκολούθησε τὴν πτώση τοῦ Δηλιγιάννη καὶ τὸ φιάσκο τοῦ '97.

Παράλληλα μὲ τὴν πολιτικὴ σάτιρα, ἡ ποίηση τοῦ Μανῆ ἔχει ἔντονη κοινωνικὴ χροιά. Τὴν θρέφει ἡ καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, τὰ βάσανα, ἡ φτώχεια, οἱ αρρώστιες ποὺ μαστίζουν τὴν Ἀθήνα. Γράφει γιὰ ἀπεργίες ἀμαξηλατῶν, γιὰ τὴ φτώχεια ποὺ δέρνει τοὺς ἡθοποιούς, γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια τῶν δασκάλων πού, ὅπως λέει, κατάντησαν περιπλανώμενοι ίουδαῖοι. Καταφέρνει νὰ προσγειώσει τὸν ποιητικὸν λόγο. Ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ τὴν πολιτικὴ σάτιρα τὸν στρέφει στὴν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, στὴν προσωπικὴ ζωὴ καὶ τὰ βάσανα, τὶς στεναχώριες ποὺ βιώνουν. Καὶ αὐτὸ εἶναι δείκτης σύγχρονης ποίησης.

Ο Μανῆς εἶναι πολυγραφότατος, δὲν περιμένει ἴδιαίτερες ἀφορμές. Δέχεται ἀπὸ παντοῦ ἐρεθίσματα. Τὰ ποιήματά του συχνὰ μοιάζουν σατιρικὰ χρονογραφήματα καὶ δελτία τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Ἀθηναίων. Χωρὶς νὰ χάσει ἀπ' τὸ στόχαστρο τὰ Ἀνάκτορα καὶ τὶς κοκορομαχίες τῆς Βουλῆς, καυτηριάζει τοὺς ὑπερπατριώτες, τοὺς ψευτορήτορες καὶ τοὺς ἀγύρτες τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας.

Δε χαρίζεται ὅμως οὔτε στὸν αλῆρο, συνεχίζοντας τὴ σατιρικὴ παράδοση τοῦ Λασκαράτου καὶ τοῦ Ροΐδη. Γράφει τὸ ὑπέροχο «Τηνιακοὶ ἀγῶνες» γιὰ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ καὶ ἀπίστευτο ἐμπόριο ἐλπίδας ποὺ συσωρεύει στὰ σκαλιὰ τοῦ μεγαλόπορεπου ναοῦ ἀνίατους, ἀνάπηρους καὶ δυστυχισμένους ἀνθρώπους.

Στὰ ποιήματά του διαφαίνεται μὰ συνείδηση πολίτη ποὺ ἔξιοργίζεται γιὰ τὰ στραβὰ καὶ τὰ παράλογα τῆς Ρωμιοσύνης. Εἶναι ἀπίστευτο τὸ θάρρος καὶ ἡ παρρησία τοῦ μικροκαμμένου αὐτοῦ δημιουργοῦ ποὺ μαστιγώνει ἀλύπητα τὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ὑποκρισία.

Μέσα στὸ θυμό τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὸν σαρκασμό του, παράλληλα μὲ τὰ ἐκτεταμένα ποιήματα, μᾶς ἄφησε καὶ κάποια ὀλιγόστιχα, ἐπιγραμματικὰ ὅπως τὰ «Τραγούδια τῆς γειτονιάς», ὅπου γνωρίζουμε ἔναν ἄλλο Μανή, ἐρωτικό, τρυφερό. Στὰ ποιήματα αὐτά, χωρὶς νὰ χάσει τὴ σπιρτάδα τοῦ σατιρικοῦ του λόγου, διαφαίνεται ὁ καημός, ἡ ἀπογοήτευση τοῦ νεαροῦ ποὺ βιώνει τὴν ἐρωτικὴ ἀπόρριψη. Ο Μανῆς ἔχει ἐπίγνωση τῶν σωματικῶν του ἀτελειῶν, τὸ παρουσιαστικό του δὲν ἐντυπωσιάζει, δὲν ἐμπνέει τὸ ώραιο φύλο. Δὲν ἔχει τίποτα τὸ κοινὸ μὲ τοὺς κομψευόμενους νέους τῆς ἐποχῆς μὲ τὰ ψηλὰ καπέλα, τοὺς σκληροὺς γιακάδες καὶ τὰ μπαστούνια, ποὺ κορτάρουν στὰ καφενεῖα, στὰ πάρκα καὶ τὰ θέατρα τῆς Ἀθήνας.

Πίσω ἀπ' τὴ μάσκα τοῦ ποιητῆ ποὺ κρατάει μαστίγιο, ζεῖ καὶ ἀνασαίνει ἔνας εὐάλωτος, τρυφερὸς ἀνθρωπος. Ἐνα παιδί, ποὺ τὸ λυγίζουν ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ μελαγχολία. Ἡ ἰδέα τοῦ θανάτου καὶ τῆς αὐτοκτονίας ἐμφανίζεται νωρὶς στὴν ποίησή του. Αἰσθάνεται ἀηδιασμένος ἀπ' τὴν πραγματικότη-

τα, πνίγεται ἀπ' τὶς πολιτικὲς ἀναθυμάσεις καὶ τὴν κοινωνικὴν ὑποκρισία. Ὁ σατιρικὸς λόγος εἶναι μὰ ἄνιση, ἀσύγαστη πάλη μὲ τὸ κακὸ ποὺ μοιάζει μὲ πολυκέφαλη ὕδρα. Κι αὐτὸς ὁ μικρὸς τὸ δέμας δημουργὸς συχνὰ πέφτει σὲ μαύρη ἀπελπισία, ζεῖ ἔνα αἴσθημα ματαιότητας ποὺ τὸν βυθίζει σὲ μελαγχολία. Μιὰ μελαγχολία ποὺ δὲν τὴν κρύβει, ἀλλὰ ξεσπάει στὴν ποίησή του.

“Ομως βρισκόμαστε ἀκόμα μακριὰ ἀπ' τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ ἀκουμπήσει στὴν καρδιὰ του, τὸ ὑπηρεσιακὸ περίστροφο τοῦ στρατιωτικοῦ γιατροῦ. Πρὸς ὥρας, ὅλοι τὸν ξέρουν, ὅλοι διαβάζουν τὰ σατιρικὰ καὶ μὴ ποιήματά του καὶ προπαντὸς τὸ ἀντιέπος του: «Ο Ψευτοπόλεμος τοῦ '97». Εἶναι ἔνας καταξιωμένος σατιρικὸς ποιητής. Ακόμα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σουρῆς στὴ σατιρική του εφημερίδα Ρωμηός, διαφημίζει τὸ ἔργο τοῦ Μανή:

...ἔμμετρος Ψευτοπόλεμος τοῦ ποιητῆ Μανῆ
ποὺ καὶ τὸν μᾶλλον σκυθρωπὸν εἰς γέλωτας κινεῖ...

Κάπως ἔτσι φτάνουμε στὸ κατώφλι τοῦ είκοστοῦ αἰώνα. Στὰ 1900. Ὁ Μανῆς εἶναι νεότατος. Ὅπως κάθε πρωτοχρονιά, δημοσιεύει στὴν ἐφημερίδα «Σκρὶπ», τὸν «Άη Βασίλη». Εἶναι ἔνα ποίημα ἥρεμο, δὲν ἔχει τὴ δριμύτητα καὶ τὴν αἰχμηρότητα τοῦ σατιρικοῦ του λόγου. Καὶ σ' αὐτὸ δὲν παύει νὰ ἀπαριθμεῖ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς Ρωμιοσύνης. Τὴ διαφθορά, τὴν πολιτικὴν ἀπάτη, τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν κομπορρημοσύνη, ἐλαττώματα καὶ διαχρονικὲς ἀσθένειες τῶν Ρωμῶν. Σὰν ἀπὸ θαῦμα ἡ μικρὴ Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐπέμβαση τῶν μεγάλων δυνάμεων, σώθηκε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ