

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΩΝ



ΕΛΕΓΕΙΟ

ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΩΝ

© 1985, 'Αποστόλης Ζωτος
& 'Εκδόσεις 'Ελεγενο - Κόνιτσα

889.1

29T.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΙΗΤΩΝ



ΕΛΕΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΟΠΙΤΣΗΣ

ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ. 23666 b.

ΗΜΕΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 16-8-85

ΤΑΞΙΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ

Κωδ. ΕΥΠ. 7322

Στοὺς γονεῖς μου

*ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ*

ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Πόλεις γνώρισα πολλὲς
μὲ μύθους κι ἀετώματα κοριτσιῶν
ῶχρες ἄγίων καὶ τὸ σπέρμα μου στὴν ἀσφαλτο
στὸ νυχτωμένο βενζινάδικο τῆς λεωφόρου
κι ἄλλες μὲ θυμιάματα μοτοσυκλετιστῶν
κι ἐρωτικὲς φτεροῦγες
μὲ φέρετρα ἀφανῶν μαῦρα θεμέλια στιλβωτηρίων

πόλεις ἔκαψα πολλὲς στὴ μαύρη μνήμη μου
μ' ἀρώματα νυχτερινὰ
καὶ μαῦρες λέξεις στὰ κομματικὰ νοσοκομεῖα

πόλεις ἴδιώτευση τῆς μοίρας μου σὲ καφενεῖα οὐραγῶν

πόλεις ἄνθισα πολλὲς
μὲ μαύρους ποταμοὺς καὶ χρώματα
ἀπ' τοὺς ἐρειπιῶνες τῶν ἀγγέλων
μὲ συνουσίες ἐπιτύμβιες καὶ πανοπλίες αἰσθημάτων
κλεψύδρες καὶ τετελεσμένα γεγονότα

ριζωμένες στὴ μήτρα σου κι ἀμφίβολες στὴν ἥδονή μου
πόλεις κωμωδίες τῶν ἀστῶν ἢ ἕττες τῶν προλεταρίων
πόλεις μὲ ταπεινὰ δράματα κι ἀρχαία τέχνη

πόλεις νύχτωσα πολλὲς
μὲ ρέοντα δάκρυα καὶ κυπαρίσσια
στίλβουσες ἐπαναστάσεις καὶ αἴματα
ἱπποφορβεῖα πλήξεων εὐγενικῶν καὶ νεκρικὰ γιαπιὰ
μὲ ὡρυγές καὶ τριαντάφυλλα ἀστῶν
στὶς ἐπωμίδες

κι ἄλλες μὲ κραγιόνια καὶ ροὺζ γερασμένες μὲ τὴ θλίψη
τους

πόλεις ἔχτισα πολλὲς
ἀπολλώνιες
μὲ λύρες ἀφανῶν καὶ χειρόγραφα
κι ἄλλες μὲ διαλεκτικὲς
μὲ ἥρωίνες μαρξισμοῦ κι ἀγάλματα νεκροθαπτῶν
παρθενῶνες καὶ σφυροδρέπανα
ἐγὼ ἐραστὴς τῶν θλίψεων στὰ ποιήματα τοῦ ψυχοσάβ-
βατου
ἡ γυναίκα μ' ἄδεια μάτια καὶ βαθιὲς πληγὲς

πόλεις μὲ τὰ τελευταῖα ποιήματα

ΜΑΥΡΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ

’Απόψε πέρασα διάχυτος τοὺς μαύρους ποταμοὺς τῆς
πολιτείας

μὲ μυκηναϊκὰ ἀγάλματα καὶ χρυσάφια
εἴδα ἀνεπαίσθητα βαμμένα τὰ χείλη σου
μὲ λευκὲς ἴδεες

Κρατοῦσες νομίσματα καὶ τοὺς στίχους τοῦ Ρεμπὼ
τὶς πίσω νύχτες

ρομαντικὴ ἦ ἔστω ἀέναη σὰν συνουσία

στὰ ξύλινα πατώματα τῶν ἐρινύων
κι ἥ σελήνη νὰ μετακινεῖ ζεστὰ παραθυρόφυλλα
μαῦρα λουλούδια στὰ μαλλιά σου

μιὰ συννεφιασμένη Κυριακὴ μ' ἓνα ἄσμα τοῦ Λόρκα

’Απόψε πέρασαν οἱ ξυλοκόποι καὶ ξωπίσω τους ἀγάλ-
ματα

πέρασε ἕνας χορὸς ἐφήβων μὲ ποιήματα
τὰ ὄνειρα ποὺ διαψεύδονται στὸ λευκὸ κορμί σου

πέρασε τὸ πλῆθος μὲ σπάνια ἀρώματα καὶ σκονισμένα
ροῦχα

στὰ χάσματα τῆς σιωπῆς οἱ φίλοι μισοφώτιστοι
καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ φεγγαριοῦ μὲς στὰ πουκάμισα

μισοκρυμμένα πρόσωπα ὅπως ποιήματα ἡ ἀστρα

’Απόψε ἡ νύχτα συνεχίζεται εὔρυχωρη ἀπ’ τὰ ὄνειρα
μὲ τὰ χώματα καὶ τὶς ἥδονες τοῦ κειμένου
σ’ εὐλογημένα πεζοδρόμια
μὲ τὴν τρυφὴ τῶν ἀγοραίων καὶ τοὺς ραβδοσκόπους
τῶν καιρῶν

’Απόψε ἄλλη μιὰ φορὰ προτείνοντας τρυφερὰ τὸ χυμένο
αἷμα

ΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ἐσὺ μὲ ἀστικὰ φερσίματα μέσα στὸ πλῆθος
στὴν ὁδὸν Σταδίου ὀλοφυρόμενη μὲ μαῦρα ξύλα καὶ νο-
μίσματα
σὰν μιὰ ἀνάμνηση τοῦ μέλλοντος
μὲ τὴν περίσκεψη ἐρώτων

ἐξαργυρώνοντας τὸ αἴσθημα στὴν ἀγορὰ
παραδίνοντας τὸ κορμί σου ἀέναα στὴ γοητεία τῶν πο-
λιτισμῶν
καίγοντας γιασεμὶ νυχτερινῆς σελήνης
ἀπ' τὰ ἐρωτικὰ ἀετώματα ὡς τὴν ἔχεμύθεια τῆς ἀσφάλτου

ἔφηβοι προλετάριοι στὶς κρῆνες τῶν ὁδῶν
μὲ ἥδονὲς καὶ διαστάσεις ἀνιστόρητες
ἀπὸ τὸν καταναγκασμὸν τῆς θεωρίας στὴν ὁδύνη τῶν
στροφῶν
καὶ στὴν ἀγκύλη τῶν ἐρώτων

κι ὕστερα σὰν βροχὴ τοῦ μέλλοντος οἱ ἐρωτικοί σου
στίχοι

νύχτες καὶ νύχτες τὸ πλῆθος νὰ μετουσιώνεται ὅπως τὰ
χείλη σου

φεγγάρι ἀναμνήσεων στὴν Πανεπιστημίου
στὴν ἡδονὴ τῆς διαδήλωσης μὲ βόμβες καὶ κοκταίηλ
μολότωφ

πάνω στὴν πολιτεία ἥ σκοτεινιὰ

βιτρίνες ματωμένες περιπολικὰ
ἥ δωρικὴ ἀκρόπολη σὲ στάση ἀναμονῆς
μὲ κόκκινα ὑφάσματα ἀγαλμάτων

καὶ σὺ μὲ μάτια φαγωμένα ἀπ' τὴν Ὁδύσσεια
ἐκτυφλωτικὴ μέσα σὲ τράπεζες σὲ καταστήματα καὶ
σινεμά
νὰ διασχίζεις

τρυφερὴ κι ἀλάνθαστη
μέσα σὲ πορφυρὲς ἐναντιότητες τὰ πεζοδρόμια

παλίρροια τῶν τελευταίων στίχων

ΟΠΩΣ Ο ΣΤΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ἐσὺ ἀπ' τὰ πανάρχαια δάση
μὲ λυτὸ μαλλὶ ἀπὸ τὶς ὥχρες τῶν μοναστηριῶν
σημαδεμένη μὲ τὰ ὄνειρα σὲ μαῦρα ὑπνοδωμάτια

ἀπ' τὰ παράθυρα μυρώνεται ἡ νύχτα στὰ χαρτιά σου
κόκκινη πάνω στὸ δάπεδο τοῦ ἔρωτα
παρεχτὸς ἡ δίψα τῶν αἵμάτων

ἀνεξιχνίαστη μεσάνυχτα στὴ γέφυρα τοῦ ποταμοῦ
ὅ Αῶος μαῦρος στὴν καρδιά σου

ἐσὺ ως ἀνατέλλοντες νυχτερινοὶ ποταμοὶ
ἐνδελεχὴς σὲ σανιδένιο πάτωμα
λευκὴ κι ἀμίλητη ὅπως ἡ αἴγλη ἀγαλμάτων

ἐσὺ στὸν ἐνεστώτα χρόνο μὲ τὸ πένθος πεπρωμένου

οἱ λέξεις φαγωμένες ὅπως ὁ στίχος στὴν Ὀδύσσεια
τὸ ραδιόφωνο σ' ἐκεῖνο τὸ παραθαλάσσιο ὡδεῖο

ἐσὺ ἐν ἀγνοίᾳ μου
ἐκτυφλωτικὴ ἀπ' τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἀγορᾶς
ἀπέραντα ἀπλωμένη σὲ ὄλόλευκα ἄλογα

σοῦ πῆραν πάνω ἀπ' τὶς πρωτεύουσες τὴν ὁμορφιὰ
ποταμοὶ νυχτερινοὶ διάττοντες νερὰ τῶν φωταγωγημένων
λεωφόρων
ἐσὺ ἀρχαγγέλων τάγματα μαῦρα φωνήεντα

ἡ πολιτεία παροξύνεται μ' ἀγάλματα νεκρῶν

ξέπλεκη μὲς στοὺς καταιγισμοὺς τῶν φεγγαριῶν
ἐσὺ πίσω ἀπ' τὸ θάνατο
μὲ στραμμένη τὴ λάμψη στὰ βουνὰ τῆς Τύμφης