

Νίκος Φ. Μουζάκης



ΕΙΣΑΙ  
Ο ΕΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

9.1  
ΟΥ

Δερπόνια  
Καυτέβα



**Νίκος Γ. Μουζάκης**

**ΕΙΣΑΙ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ**



**ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1991**

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Νίκος Γ. Μουζάκος".

© Νίκος Γ. Μουζάκος  
Νικίου 77 T.K. 12243, Αιγάλεω, τηλ. 5987605

Εδώ λοιπόν. Μέσα σ' αυτές τις σελίδες ζεδιπλώνεται η φαντασία, η ευαισθησία, η επικαιρότητα μιας προσπάθειας που ζεφεύγοντας από τα στενά όρια μιας συνοικίας, μας οδηγεί μαζί με τον ποιητή στην «ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΟΛΗ».

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"  
ΛΙΟΥΜΗ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 33 Τ.Κ. 122 43  
ΤΗΛ. 6905835



Η σφραγίδα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου

«Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΛΙΟΥΜΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ

Όταν μου ζητήθηκε ν' ασχοληθώ με την επιμέλεια αυτής της συλλογής, είχα κάποιες επιφυλάξεις για το πόσο μεγάλη θα πρέπει να ήταν η παρέμβαση στο έργο κάποιου που αποφασίζει να δημοσιοποιήσει αυτά που έγραφε πρώτα για τέκινον κι ύστερα για όλους εμάς. Προτιμότερο νομίζω είναι τις περισσότερες φορές το έργο να μένει αγνό κι αναλλοίωτο από παρεμβολές άλλων. Η σειρά αυτή των ποιημάτων του Νίκου Μουζάκη, που κρατάτε στα χέρια σας, είναι μια σειρά από 13 ολοκληρωμένες προτάσεις για ειρήνη, για ζωή, που δέχονται όμως τα δικά σας όνειρα ως συνέχεια.

Διαβάζοντάς τα διαπιστώνεις αμέσως πως πρόκειται για σκέψεις απλές κι αγνές που βγαίνουν μέσα απ' την υγκή ενός ανδρώπου καθημερινού, με τελικό προορισμό την καλλιέργεια του εδάφους για δημιουργία καινούριων ανθρώπων. Ανθρώπων απαλλαγμένων από κακία και πόλεμο και εμπλουτισμένων από σπόρους ειρηνικούς, γαλάνιους. Επειδή όλοι μας μ' οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να συμβάλλουμε για σπόρους ζωής κι ελπίδας, για ένα αύριο πιο φωτεινό, παραμερίζω όλες τις αμφιβολίες για τις οποίες έκανα λόγο στην αρχή και σας παρουσιάζω ατόφιο το έργο του. Φίλοι αναγνώστες, ο Νίκος Μουζάκης έχει το λόγο στη συνέχεια.

**Σωτήρης Ι. Μπρουτζάς**  
**Εκπαιδευτικός-Δημοσιογράφος**

*Στον πατέρα μου*

«Θα πιάσουμε το σύννεφο  
θα βγούμε από τη συμφορά του χρόνου  
Από την άλλη όγη της κακοτυχιάς  
Θα παίξουμε τον ήλιο μας στα δάχτυλα  
Στις εξοχές της ανοιχτής καρδιάς  
θα δούμε να ζαναγεννιέται ο κόσμος».

Οδυσσέας Ελύτης

*Το εξώφυλλο, οι πίνακες ζωγραφικής και τα σκίτσα που περιέχονται στο βιβλίο, είναι έργο της 10χρονης Δέσποινας Κουνάβα.*



## EIPHΝΗ

Είσαι ο σπόρος της ζωής,  
τ' αμέτρητα φύλλα στα κλαδιά  
που κινούνται ασταμάτητα,  
απ' τον αέρα που μυρίζει  
ανδισμένη λεμονιά.

Είσαι η σταλιά της βροχής  
που δροσίζει το χώμα.  
Είσαι τ' όνειρο του ερωτευμένου  
που πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Είσαι το λουλούδι που παίρνει  
η μέλισσα τη γύρη.  
Είσαι αυτή που μαραίνεις τα όπλα  
και τα κάνεις γωμί.

Είσαι το χαμόγελο, η χαρά,  
η ευτυχία.  
Είσαι η ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη.





### ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ

Αν κάποτε αποφασίσεις να ζήσεις μνη  
κάνεις το λάθος τη ζωή σου να μετρήσεις  
δαμμένος πίσω απ' την πόρτα του σπιτιού σου.  
Όσα λουλούδια να ζωγραφίζεις στους τοίχους,  
θα μένουν χωρίς άρωμα, η ζωή μένει πάντα<sup>1</sup>  
απ' έξω. Όσα ζώα να σου κάνουν συντροφιά,  
η ζωή μένει πάντα απ' έξω, εσένα δα σε τρώει  
η μπόχα. Ποτέ μη μετρήσεις τη ζωή σου με  
τους έρωτες που δα κάνεις. Το μυαλό, η καρδιά  
γεννά τον έρωτα, αλλά ο έρωτας μένει χωρίς  
μυαλό, όταν αυτόν τον αποπατάς.

Ποτέ τη ζωή σου μην τη μετρήσεις με το χρήμα,  
που χει όγη καλή αλλά σ' εξαγοράζει και τον  
ίδιο. Όλα αυτά είναι ελαφρά στον άνεμο,  
κάποτε τα παίρνεις κάποτε τα χάνεις, ίσως  
στη στερνή σου πνοή να θελήσεις ν' ανταλλάξεις  
όλα αυτά με μια πνοή ακόμα. Να ζητήσεις τα  
παιδιά σου κι αυτά να είναι μακριά κάνοντας  
το ίδιο λάθος. Να αποζητάς τους έρωτές σου και  
αυτοί χωρίς να μπορούν να σε βοηθήσουν, σε  
τραβάνε εκεί, που σύ ο ίδιος τους έχεις ρίξει.

Αν κάποτε αποφασίσεις να ζήσεις, μέτρα  
τη ζωή σου στα χαμόγελα όλων των παιδιών  
του κόσμου.

Μέτρα το κελάνδημα των πουλιών, μέτρα  
την καλημέρα που συναντάς στο δρόμο σου.  
Δέσε τα χέρια σου με τ' άλλα χέρια.

Μη φοβηθείς, έτσι η ζωή θα περνά απ' όλους  
χωρίς να διακόπτεται, τότε θα δεις ότι  
τα χέρια σου που μια ζωή στοίβαζαν τη μία  
πέτρα πάνω στην άλλη, με τ' άλλα χέρια  
μαζί, θα φτιάξουν ένα απέραντο σπίτι σ' ένα  
απέραντο λιθάδι χωρίς μεγάλο κόπο, εκεί  
θα έχεις πολλούς ν' αγαπάς. Αν κάποτε  
λείγεις, τα παιδιά σου θα 'χουν τη  
στοργή των άλλων που μένουν στη ζωή  
κι εσύ θα 'σαι παντού:

στον τοίχο, στους διαδρόμους, στην καρδιά  
όλων εκείνων π' αγάπησες πραγματικά.

BERGEN Γενάρης 1988





## ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ

Πόσες φορές στη ζωή σου δε  
χαίρεσαι και δε λυπάσαι για  
το ίδιο πράγμα. Γκρεμίζεις  
αυτό που χρόνια τώρα φτιάχνεις  
και σε λίγο δέλεις να το  
ξαναφτιάζεις απ' την αρχή.  
Μόνο αυτά που χαίρεσαι και  
λυπάσαι δεν είναι πάντα  
διατεθημένα να σ' ακολουθούν.

BERGEN Φλεβάρης 1988

## ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Πατρίδα μου,άσπρη νυφίτσα του Βορρά.  
Απέραντη! Είσαι,η πιο «πλούσια» κυρά<sup>6</sup>  
λένε στον Κόσμο, κι εμείς τα παιδιά σου  
μετρημένα στα δάκτυλα δε χωράμε στα  
δυο σου χέρια.

Ένα κομμάτι γης. Ένα κομμάτι πάγου,  
δεν πέφτει στο μερτικό μας κι όμως  
ο νόμος ίδιος για την πατρίδα  
την ιερή.

Εγώ που έχω μια κόρη μόνο, έχω  
το ίδιο καθήκον στον πόλεμο με του  
βασιλιά το βιος.

Η μόνη κληρονομιά ο πολιτισμός μου.  
Με διατάζουν,να παρουσιαστώ στο  
στρατό, κανείς όμως δε διατάζει να  
εξασφαλίσουν ζωή στο παιδί μου το μικρό,  
το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να  
γίνω φύλακας φτηνός των λίγων εκλεκτών.

BERGEN Φλεβάρης 1988

Για ένα Νορβηγό που αρνείται να  
παρουσιασθεί στο στρατό και  
απειλείται με τρία χρόνια φυλακή.

## ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ

Σπκώνω τ' όπλο μου: πυροβολώ. Βλέπω  
στα γαλάζια μάτια που πάει να  
συναντήσει η σφαίρα, τη μάνα μου  
να με καρτερά,

τα παιδιά μου να μεγαλώνουν χωρίς  
να με γνωρίζουν.

Βλέπω τ' αδέλφια μου, τους φίλους μου  
σκορπισμένους στις μάχες,  
το σπιτάκι μου όρδιο ακόμα.

Βλέπω τα γαλάζια μάτια «ξεχασμένα» ίσως  
στο ίδιο όνειρο με το δικό μου, τότε  
ξυπνάω. Τρέχω να φτάσω τη σφαίρα,  
να τη σταματήσω, όμως μια άλλη σφαίρα  
μου παίρνει τα πόδια, δεν μπορώ να τρέξω,  
μου παίρνει τα χέρια, δεν μπορώ να την  
αγκαλιάσω, προσπαθώ με το μυαλό μου  
να τη φέρω πίσω, η σφαίρα πάει, δεν έχει  
λογική, όπως λογική δεν είχα και γώ, όταν  
με στειλαν να πολεμήσω.

Η τελευταία μου λέξη: ΓΙΑΤΙ – ΓΙΑΤΙ;

BERGEN Μάης 1988